



*Det våras för Ålundamagasinet i Åtvidaberg. Den 120 år gamla träbyggnaden som varit i kommunens ägo sedan slutet av 60-talet kan komma att repareras. För 5—6 år sedan diskuteras en rivning av byggnaden*

## Ålundamagasinet repareras som beredskapsarbete?

Det våras för Ålundamagasinet i Åtvidaberg. På kommunstyrelsens bord ligger ett förslag att anslå pengar så att en del reparationsarbeten kan utföras som beredskapsarbete. Satsas det pengar på magasinet ökar givetvis också möjligheterna att byggnaden bevaras för framtiden.

— Det finns ingen anledning att i dag diskutera en rivning, säger kommunalrådet Göte Edlund. Det finns inga planer och definitivt inga beslut i den riktningen.

### 250 000 kr

Fastighetskontoret har gjort en beräkning som visar att det skulle kosta 250 000 kr att lägga om taket, byta panel och syll och dessutom måla magasinet. Om länsarbetsnämnden godkänner projektet utgår statsbidrag med 135 000 kr. 3—4 personer skulle kunna få jobb i ungefär tre månader.

Det stora Ålundamagasinet är 120 år gammalt. Det ritades av arkitekten C E Ferngren och byggdes av baroniet Adelswärd

som magasin för spannmål och husdjursprodukter.

På slutet av 1960-talet köptes byggnaden av dåvarande Åtvidabergs köping för 125 000 kr. Sedan dess har inte särskilt många kronor lagts ner på underhåll av magasinet.

### Förslag om rivning

1976 föreslog fastighetskontoret att magasinet skulle rivras. Det ansågs vara i mycket dåligt skick, praktiskt taget oanvändbart och om man över huvud taget kunna finna någon användning så skulle kostnaderna för reparationer vida överstiga nybyggnadskostnaden.

Vid den tiden fördes också en debatt om Ålundamagasinet vara eller inte vara. Många i kommunen, däribland Gösta

Adelswärd, hävdade att byggnaden måste bevaras och att det skulle gå att finna ett användningsområde för den. Länsantikvarie Sven E Noreen sade vid ett möte att en rivning skulle vara skandalös.

Sedan dess har det varit tämligen tyst om Ålundamagasinet. Tills nu.

**Hörselfrämjandet** i Åtvidaberg anordnade på tisdagen en informationsafton i Godtemplargården. Kurator Barbro Collan från Hörcentralen i Linköping höll ett anförande om hörselskador och vilka hjälpmedel som finns. Hon demonstrerade även olika tekniska hjälpmedel.



Genom att köra av vägen och nerför en brant slänt undvek föraren till en mindre lastbil en otäck frontalkrock på riksväg 35 utanför Åtvidaberg. Lastbilen välte och 1,4 ton potatis kom i rullning

## 1,4 ton potatis i diket

Genom att köra av vägen med sitt fordon undvek föraren till en mindre lastbil en frontalkrock. Olyckan som inträffade på fredagen på riksväg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping slutade nu så lyckligt att ingen människa kom till skada.

Lastbilsföraren var på väg med 1,4 ton potatis till Åtvidaberg. Strax efter infarten till Grebo vid Rosten fick han möte av två personbilar, en mindre som var på rätt sida av vägen och en herrgårdsvagn som var på väg att köra om.

— Jag hade bara att välja mellan frontalkrock och att

köra av vägen nerför slänten, sade lastbilsföraren efteråt. Han valde det senare och eftersom slänten var brant löpte han stor risk att skada sig. Lastbilen välte och 1 400 kg potatis kom i rullning.

Uppgifterna om orsaken till olyckan går isär. Föraren till den omkörande herrgårdsvagnen uppger att den lilla personbilen stod stilla mitt i kurvan skymd bakom en bergklack. Men föraren till personbilen hävdar att han färdades i 50–60 km hastighet när en bil närmade sig i hög fart bakifrån.

Senare på dagen måste riksvägen spärras av mitt i rusningstrafik för att potatisbilen skulle kunna bärgas.

3/4

5/4

## Rivstart för mc-klubben i Åtvidaberg

Åtvidabergs mc-klubb har haft årsmöte och där summerat sitt allra första verksamhetsår. Det största engagemanget har gällt arbetet med att färdigställa motocrossbanan i Frös-hult. Man räknar med att värdet av nedlagt arbete kan uppskattas till ca 20 000 kr.

I oktober fick klubben banan godkänd som E-bana. Om någon månad är det dags för invigning av anläggningen.

Medlemsantalet har stigit kraftigt. Från att vid starten ha varit drygt 20 uppgick det vid årets slut till 80.

Till styrelse utsågs Göran Fallman, ordförande, Siv Petersson, sekreterare, Göran Hultmark, kassör, Bror-Inge Johansson, banchef, och Göte Karlsson.

## Beredskapsjobb också för äldre i Åtvidaberg

Det har den senaste tiden talats mycket om att ordna sysselsättning för arbetslösa ungdomar i Åtvidaberg. Men det finns också många som är 25 år och äldre som går utan jobb i kommunen. För den gruppen människor kommer man från Åtvidabergs sida att begära en del beredskapsarbeten under budgetåret 82/83.

Det handlar om röjning och städning i parker och strövområden. Enligt förslaget kan tio personer få jobb i tio månader. Den totala kostnaden är beräknad till 857 200 kr varav kommunens andel uppgår till 273 500 kr.

Det kan också noteras att länsarbetsnämnden beviljat kommunen förlängning av beredskapsarbeten för 40 ungdomar fram till halvårsskiftet. Av totalkostnaden på 340 000 kr utgår statsbidrag med 255 000 kr.

Vidare har länsarbetsnämnden uppmanat Åtvidabergs kommun att söka bidrag för tio beredskapsarbetsplatser för ungdomar i åldern 18–24 år. Det gäller röjning i tre månader där staten bidrar med 175 000 kr till totalkostnaden på 257 000 kr.

## Släckt gatubelysning även denna sommar

Gatlamporna i Åtvidaberg släcks helt också i sommar. Det beslutade faktiskt kommunstyrelsen redan i september förra året. Nu har gatukontoret lämnat förslag över hur det praktiskt skall gå till.

Släckt blir det under perioden 14 maj–1 augusti. Därmed tidigareläggs tändningen i år med ungefär två veckor. Det beror bl a på de klagomål som många människor hade mot mörka gator och torg i augusti förra året.

Gatukontoret vill också att kommunstyrelsen skall delegera rätten att besluta om temporär upptändning vid publika arrangemang.

Gatuchefen Sigvard Persson konstaterar att man på grund av förra årets erfarenheter inte kunnat påvisa att mörkläggningen medfört några negativa effekter. Varken vad gäller trafikolyckor eller brottslig verksamhet.

Nattsläckningen innebär förra året en besparing på

knappt 26 000 kr. I år blir besparingseffekten ungefär densamma. En rätt hygglig summa man kan spara bara genom att vrida på en knapp, säger Sigvard Persson.

Polisinspektör Knut Tingebý är inte särskilt förtjust över idén att spara genom att släcka gatubelysningen.

— Enligt trafiksäkerhetsverket finns det ett samband mellan dämpad belysning och ökning av antalet olyckor. Och såvitt jag vet har ingen utvärdering gjorts av förra årets släckning, säger Knut Tingebý och framhåller också att redan en enda trafikolycka kan bli dyrare än de ca 25 000 kr som prövat på att ha släckt nattetid kl 00–04 under hela året. Den tanken har avisats i Åtvidaberg trots att man ändå skulle kunna spara omkring 70 000 kr till.

I andra kommuner lyssnar man ännu mer på kritiken. T ex i Linköping där gatunämnden häromdagen beslutade att avstå från besparingen på 260 000 kr och låta lampor lysa över gator och torg.

# RYTTINGEN

CORRESPONDENTENS BARNBILAGA



Foto: CHRISTEN BERG

*Fredrik Blücker och hans mamma Pia hör till dem som stadigt dyker upp till tisdagsträffarna*

## Tisdagsträffar

Erik Ingvarsson, som bor på landet precis på gränsen mellan Åtvidabergs och Västerviks kommuner, har inga jämnåriga lekkamrater i närheten. Därför tog mamma Ingrid i höstas

kontakt med några andra barnfamiljer.

Sedan dess har de träffats regelbundet i Mosshults skola. I dag är de nära 20 barn och ett tiotal vuxna som umgås varannan tisdag.

6/4

Närmare hundra personer, i huvudsak ungdomar, har anmält sig som sökande till de sammanlagt 27 sommarjobb som fritidsnämnden utlyst. Det gäller i samtliga fall bara ett par veckors arbete som simlärare och fritidsledare.

Våra flitiga rapportörer i vårmarkerna runt om i Åtvid har de senaste dagarna gjort många fynd. Gunvor Ståhl som har ett torp norr om Forsaström hittade på söndagen både fullt utslagna vitsippor och färdiga murklor. På måndagen rapporterade Lillian Gustavsson i Gullebo att hon sett årets första sädesärlor.

Åtvidabergs hundklubb har inlett vårens kursverksamhet. Vid söndagens upprop i Hundskolan anmälades ett 20-tal hundar av olika raser. Nu väntar tio lektioner för hundar och hundägare. Anne-Marie Glimsjö leder valpkursen sedan Peter Lindersjö, Thord Samuelsson och Christer Carlsson har hand om de äldre hundarna. På hundklubbens vårprogram står bl a en uppvisning i sporthallen i samband med ÅIF:s avslutning.

7/4

Gunhild Adelswärd har efter 21 år som ordsombud i Åtvidaberg för Rädda barnen nu av sagt sig uppdraget. Till efterträdare har utsetts lågstadielärare Margareta Carlsson. Gunhild Adelswärd som också varit ledamot i länsförbundets styrelse har fått motta förtjänsttecknet i guld för sina insatser i organisationen.

8/4-82



## Sädesärlan har kommit

Vårtecknen fortsätter att droppa in till redaktionen. Nytt bland noteringarna är sädesärlan som sågs redan i lördags i Bjälbotrakten och på måndagen på ett magasinshak i Sväm, Ödeshög.

Även storspoven har anlant. Tre fåglar sågs vid Älgsjö, Bjälbo, på söndagskvällen. Så här i vårtid finns det anledning att se upp (!) med spovdrillen. Starar kan i det närmaste perfekt härma storspovar. Varning alltså så inte "storspoven" sitter i ett träd!

Murklorna, primörer på vårkanten, har visat sig. Det enda vi kan avslöja om fyndplatsen är att den är belägen i trakten av Nykil.

Erik Ingvarsson, som bor på landet på gränsen mellan Åtvidaberg och Västervik, har inga jämnåriga lekkamrater hemma. Det tyckte mamma Ingrid var synd. I höstas tog hon kontakt med fyra andra barnfamiljer. Det blev upptakten till tisdags-träffarna i Mosshult.

10/4



Varannan tisdag träffas mammor och barn från byarna Gullebo, Mosshult och Broddebo. Alla som normalt kommer till Mosshult kunde inte vara med den dagen som Bytingen var där. Men de är ganska många ändå. Eller hur?

På tisdagarna

Då möts man i Mosshult



Helen tar hand om lillebror Patrik

Text och bilder:  
**Christer Berg**

— Kan du göra en lyftkran?

Det var många den här eftermiddagen som fick frågan av Tony. För han ville äntligen bli färdig med sin lyftkran. Han hade inte ens tid att fika med de andra. Nu när han för en gångs skull hade så många kompisar i närheten gällde det att hitta någon som kunde hjälpa honom.

Men det var det ingen som kunde. Louise och några till försökte. Men det liknade mest en grävskopa.

Tony blev nu inte så särskilt ledsen för det. För han och Daniel och Andreas och Hanna och alla de andra barnen hade ändå väldigt roligt i och utanför den lilla samlingssalen vid Mosshults skola mitt ute på landet i Åtvidabergs kommun.

Det här var nämligen en av de tisdagar när mammor, barn och hundar också för den delen, från alla håll i trakten samlades några timmar. För att leka och busa. Jodå. Också mammorna deltog i lekarna även om de gärna ville ha en

kafferast och prata om saker som intresserar vuxna som väder, teveprogram, matpriser och Ingrid's nya baby.

### Avstånd

På landet bor man ofta ganska långt ifrån varandra. Det innebär att en del barn sällan träffar någon lekkamrat.

Ingrid Ingvarsson, som bor precis på gränsen mellan Åtvidaberg och Västervik, tyckte det var synd om sonen Erik som nästan aldrig hade någon jämnårig kompis att leka med. Så hon ringde runt till fyra andra familjer och undrade om de inte kunde träffas då och då.

Det här var i höstas. Sedan dess har ryktet spridit sig. Nu träffas nästan alla mammor och barn från småbyarna Gullebo, Moss-hult och Broddebo en gång varannan vecka.

Det blir rätt många människor. Ett tiotal vuxna och nästan 20 barn. Yngst är Emma, bara tre månader gammal. Men hon tycks stortrivnas bland stojande barn, snälla hundar och vuxna.

### Hundar

När vädret är fint är man ute, leker med bollar, hinkar eller vad som kan finnas till hands. Hundarna får vara med ibland. Särskilt valpen Bessie som är allas kelgris.

Efter en timme går alla in i samlingssalen. Då är det dags för fikapaus. Medan kaffedoften sprider sig i rummet och någon dukar upp bullar och saft på det stora bordet kommer lådor med leksaker och byggsatser fram. Man sjunger några visor tillsammans.

En del leker tafatt så stolarna yr. Andra slä-

par fram städredskap för de tycker att kompisarna skräpar ner. Någon ramlar, slår sig och börjar gråta. Men det går snart över.

### Längtar

Efter två timmar packas resterna av matsäcken ner. Leksakerna samlas ihop. Lokalen städas och var och en åker hem till sitt. Barnen börjar redan längta efter nästa tisdag då de skall träffas igen.

— Det här är en jättebra idé, säger några av mammorna. För barnen är det nyttigt att få träffas och umgås med varandra. Det blir inte så många tillfällen till det annars här ute på landet. För oss vuxna är det också värdefullt att få lära känna varandra. Gemenskapen i det här lilla hörnet av kommunen ökar.



Tony, det är pojken till höger, jobbade nästan hela tiden med att försöka göra en lyftkran. Han hann inte ens med fikarasten



— Vagöruförnått?



Hanna stultade omkring med en burk i näven och tittade på vad de andra hade för sig

En orgelkonsert arrangeras på påskafton i Åtvids stora kyrka. Musikdirektör Ingemar Ericsson inleder med Preludium och fuga i d-moll av Mendelssohn. Verket är inspirerat av Bach som i Mendelssohn hade en hängiven beundrare. Vidare framförs tre påskkoraller av Bach. Korallerna är hämtade ur Bachs Orgelbüchlein, den av alla organister älskade korallboken. Konserten avslutas med att Ingemar Ericsson ännu en gång antar utmaningen att genomföra en improvisation på ett tema som ges honom bara minuterna innan konserten börjar.

## Trenden bruten?

# Hyresförlusterna ökade inte 1981

För första gången på flera år ökar inte hyresförlusterna för outhyrda lägenheter för den kommunala bostadsstiftelsen Åtvidabergshem. Man har nu räknat fram att hyresförlusterna 1981 uppgick till nära 874 000 kr.

Trots att det förvisso är en hög summa är den ändå ungefär 30 000 kr lägre än 1980 och ca

200 000 kr lägre än vad Sabo uppskattade förlusten till för ett par månader sedan.

— Orsaken till det trots allt positiva utfallet är förstas en ökad uthyrningsnivå, säger Åtvidabergshems styrelseordförande Evert Johansson. Vi skall också komma ihåg att generellt sett i hela landet ökade förra året antalet outhyrda lägenheter.

Stiftelsen har redan fått kommunalt bidrag med drygt 793 000 kr för hyresförluster förra året. Nu går man in till kommunfullmäktige i Åtvidaberg med en begäran om bidrag med ytterligare drygt 31 000 kr.

Kvar står då en hyresförlust på nära 49 000 kr. Enligt förhandlingar med hyresgästföreningen avseende 1981 års hyror skall den summan täckas av hyresgästerna själva.

16/4



Det här är klass 3 på Långbrottsskolan i Åtvidaberg. Klassen ger sig inte. De fick nej på sitt förslag att avstå från skollunchen en dag och skicka pengarna till Polens folk. I stället har de samlat kaffepengar, veckopengar m m och köpt saker som nu skickas till särskilda adresser i Polen

## Fick inte avstå från skollunchen

# Åtvidselever ger sig inte skickar paket till Polen

Nåå. Eleverna i klass 3 på Långbrottsskolan i Åtvidaberg ger sig inte. Det lyser av envishet och idéer i ögonen på dem. Skall de skänka mat och andra förnödenheter till dem som har det svårt i Polen så skall de. Sedan får politikererna i skolstyrelsen säga vad de vill.

Det var i slutet av höstterminen som Johan Nilsson och Fredrik Kratz under en diskussion i klassen kom med förslaget att alla i klass 3 skulle avstå från skollunchen en dag och skänka pengarna för mat till Polens folk.

### Fick nej

Idén spred sig till Långbrottsskolans skolråd som också "tände på alla cylindrar" och skickade brev till skolstyrelsen för att få reda på om det gick för sig att skänka skollunchkuponger till Polen. Andra skolor visade intresse, bespisningsper-

sonal talade om att avstå från en del av sin dagslön och en del lärare började ta efter plånboken.

Men luften gick ur hela idén när skolstyrelsen med hänvisning till kommunallagen sade ifrån att så här får man inte handskas med kommunens medel.

### Egen insamling

Men tredjeklassarna på Långbrott gav inte upp. I veckan genomförde de en alldeles egen aktion som ska följas upp av åtminstone en till innan terminen är slut.

På ett föräldramöte samlades det in en del kaffepengar. Det blev drygt 100 kr. Nästa dag delade eleverna upp sig i fyra grupper och gick ut bland butikerna i Åtvid för att handla upp pengarna.

Resultatet blev en försvarlig hög med matvaror och hygienartiklar. Eftersom en del av ungdomarna har utpräglade anlag för affärer visade det sig att värdet av det insamlade och

köpta åtskilligt översteg den summa pengar de hade att röra sig med. På ett ställe fick gruppen to m glass för eget bruk som ett bevis på handlares uppskattning av initiativet.

### Redan skickat

Sakerna har nu packats ner i lådor och när detta läses förmodligen också skickats i väg till Polen. En av eleverna i klassen, Johanna Ahl, har en granne som är polska och av henne har man fått adresser. Därför vet eleverna att sakerna kommer i rätta händer.

Det var en ivrig och belåten klass som plockade ur sina kassar och ställde upp tvålar, knäckebröd, konservburkar m m på golvet. Högen kompletterades med makaroner, vita bönor och mer som några fått med sig hemifrån. Jeanette lovade på stående fot att bidra med sin veckopeng. Andra tyckte det var en bra idé.

Fortsättning följer. Var så säker.



## Kultur- stipendium till Rudelius

Lions i Åtvidaberg har till årets kulturstipendiat utsett lektor Karl-Elof Rudelius. Han fick beskedet på skärtorsdagen. Den officiella delen äger rum i samband med Hembyggsdagens dag på Hembygdsgården i maj.

Lions i Åtvid har delat ut sitt kulturstipendium sedan mitten av 60-talet. Stipendiet utgörs av 1 000 kr och en etsning av framländre konstnären Folke Gullby.

Karl-Elof Rudelius är infödd åtvidabergare och har fränsett några korta år varit bosatt i Åtvid i hela sitt liv. Han har forskat och studerat åtskilligt i den åtvidabergska historien och genom föreläsningar, studiecirklar, artiklar och skrifter i hög grad bidragit till att invånarna fått ökade kunskaper och större intresse för sin hembygd.

I det pågående projektet med Åtvidabergs historia, som genomförs av universitetet i Linköping, är Karl-Elof Rudelius en viktig kugge. Han är också vice ordförande i Åtvidabergs hembygdsförening, för att nu nämna något av det som motiverat Lions att utse honom till 1982 års kulturstipendiat.

# Minskad förlust för Åtvids kommunala byggnadsbolag

Åtvidabergs kommunala byggnads AB, som äger och förvaltar flera fastigheter i centrala Åtvidaberg, redovisar en förlust på 46 000 kr förra året. Det är betydligt bättre än året innan då förlustens uppgick till 261 000 kr.

— Bokslutet är hyfsat med tanke på de stora investeringar och omflyttningar som ägt rum under året, säger bolagets styrelseordförande Evert Johansson.

Det som hänt är bl a omfattande ändringar i Gamla Domus där numera biblioteket härbärgerar hela övervåningen. Vidare har stora omflyttningar ägt rum i fastigheterna utmed Torggatan där apoteket, folktandvården och Systembolaget flyttat.

Den stora rörligheten bland hyresgästerna har inneburit inte bara kostnader för ombyggnader utan också ett visst hyresbortfall.

Styrelsen har beslutat avveckla uthyrningen av frysfack. I dag finns närmare 400 frysfack som är uthyrda till ca 80

procent. Anläggningen är gammal och dessutom dras den med oförklarligt hög vattenkonsumtion.

En ny anläggning skulle förmodligen kosta minst 100 000 och tillsammans med höjda driftskostnader skulle hyran för frysfacken mer än fördubblas. Besked om uppsägning går ut till hyresgästerna inom kort.

Omsättningen förra året uppgick till 2,1 milj kr. Som orsak till det kraftigt reducerade underskottet anges bl a att kreditvärnarna aktiverats.

1982 kommer att gå i sparsamhetens tecken och man tvingas t ex hålla igen på underhållet. Medan det enligt beräkningar skulle behövas ca 145 000 kr för det löpande underhållet finns anslaget bara en tredjedel.

Det som närmast förestår är en slutlig diskussion om en sammanslagning av Åtvidabergs kommunala byggnads AB och den kommunala stiftelsen Åtvidabergshem. En kommitté är tillsatt för att diskutera olika alternativ. Kommittén väntas lägga fram sitt förslag redan denna månad.

# Åtvidabergshem sänker hyran 2 kr

Stiftelsen Åtvidabergshem sänker hyran med 2 kr per kvadratmeter och år. Beslutet har omedelbar verkan.

Det handlar om den del av hyran som utgörs av bränsletilllägg. Vid förhandlingar med Hyresgästföreningen i mars kom man överens om att höja bränsletillägget från 1 april i år med 2 kr och 50 öre till 47 kr och

50 öre. Men sedan dess har besked om oljeprissänkning kommit liksom besked från regeringen att prissänkning på eldningsolja inte skall kompenseras med höjd energiskatt.

Hyresgästföreningen har begärt att Åtvidabergshem därmed skall sänka bränsletillägget med 2 kr. Skrivelsen kom stiftelsen tillhanda på tisdagen och redan på onsdagen beslutade stiftelsen gå med på kravet.

— Eftersom beräkningarna stämmer och vi hela tiden försöker vara ärliga mot hyresgästerna fanns det ingen anledning att ens sätta sig i förhandlingar om den här frågan, säger Åtvidabergshems styrelseordförande Evert Johansson.

Mosshults syförening har haft försäljning. Klubban sköttes av Per-Inge Johansson. Tillsammans med lotterier inbringade kvällen drygt 6 000 kr.

10/4

Enkät i Åtvidsskola

# De flesta elever snattar någon gång

□ Var tredje elev på mellanstadiet och var femte elev på lågstadiet har någon gång i sitt liv snattat.

□ Det framgår av en enkät som gjorts på Centralskolan i Åtvidaberg.

Under ett par veckors tid har varenda elev och lärare på skolan varit engagerad i temat "snatterier". Varje klass har haft sin uppgift. Det har handlat om utställningar, program i aulan, filmer, tidningar och information av inbjudna gäster, som jurister och interner på fängelser.

## Egen enkät

Som ett led i all denna verksamhet gjorde eleverna i årskurs 4 en enkät om snatterier bland sina kamrater på skolan. Undersökningen visade att det är ganska vanligt med snatteri.

Över 80 av ca 250 mellanstadieelever har snattat någon gång. Ett 20-tal av dessa mer än en gång. Knappt 30 av närmare 150 lågstadieelever har någon gång i sitt liv snattat.

## Godis och pengar

Särklassigt vanligast är det att man snattar godis. Men också pengar och leksaker finns med på listan. Veldig få lågstadieelever ångrar sig medan de allra flesta mellanstadieeleverna säger att de ångrar tillgreppet.

Det är mycket vanligt att snattaren själv erkänner att han eller hon tagit något. Detta trots att det är sällan som snattaren blivit ertappad. Det är nästan lika vanligt att barnen snattar i grupp som ensamma.

Nästan varannan elev har någon gång sett någon annan snatta.

## ÅTVIDABERG

Grebo skid- och motionsklubb har haft säsong avslutning. Ett 50-tal åkare ställde upp för att fests av säsongen med lekar, film och förtäring. Pernilla Sundell fick Byalagets vandringspris.

OK Eken har genomfört en träningsorientering med Ljungsbo som utgångspunkt. De fyra kuperade banorna hade lagts av Bertil Johansson och Gunnar Forsén. Över 70 orienterare ställde upp. Bästa resultat: Bana A, 6,7 km: 1) Pär Eriksson 47.45. Bana B, 4,8 km: 1) Nicklas Wiklund 42.30. Bana C, 3,2 km: 1) Hans Ax 26.00. Bana D, 2,0 km: 1) Björn Krona 15.45.

## JO talar i Åtvidaberg

Vad är lagligt och vad är olagligt i kommunal verksamhet? Den frågan kommer att behandlas i Åtvidabergs Folkets hus på måndag, då Medborgarrättsrörelsens östgötadistrikt inbjudit lagman Bertil Wennergren att tala över ämnet.

Bertil Wennergren är numera chef för länsrätten i Östergötland. Han har tidigare tjänstgjort som riksdagens justitieombudsman och i den egenskapen främst handlagt kommunala besvärsmål.

Troligen får åhörarna stifta bekantskap med ytterligare en hög jurist. Regeringsrådet och förre JO Gustaf Petré har tackat ja till en inbjudan att hålla ett inledningsanförande om den svenske medborgarens grundlagsfästa fri- och rättigheter.

Arrangörerna tror att den efterföljande frågestunden skall kunna ge anledning till debatt om kommunalrättsliga frågor. Medborgarrättsrörelsen har som bekant de senaste åren haft en del kontroverser med just kommunstyrelsen i Åtvidaberg.

# Åtvidskrav på vägverket: Spruta inte vid vattendrag

**Förbud mot besprutning på vissa vägsträckor och ett mycket större skyddsavstånd mot sjöar, vattendrag och vattentäkter. Det är krav som hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg med stor sannolikhet kommer att ställa på vägverket på onsdag. Då skall nämnden åter igen diskutera vägverkets anmälan om kemisk ogräsbekämpning utmed vissa vägsträckor i Åtvidaberg.**

Nämnden beslutade tidigare i år att inte tillåta vägverket att spruta ut något gift över huvud taget. Anledningen var att nämnden ville ha mer exakta uppgifter om var och hur besprutningen skulle gå till.

Hittills har hälsovårdsnämnden bara fått ett brev från den

entreprenör som vägverket anlitat. Firman anger att skyddszonen till vattendrag och vattentäkter är 20 meter.

Hälsovårdsnämndens ärendebereidning anser dock att det avståndet är på tok för litet. Skyddsavståndet får inte understiga 100 meter, säger beredningen i sitt förslag till nämnden.

Hälsovårdskontoret har också skickat ett brev till vägverket och där klargjort att någon besprutning minsann inte alls får ske utmed vägen mellan Rumma och Falerum. Vägen går precis utmed Öjsjön varifrån hela Falerum får sitt dricksvatten. Förbudet gäller också utmed länsväg 741 i Björsäter. Här finns dricksvattentäkten till alla hushållen i Björsätters samhälle.

Brevet till vägverket innehåller fler detaljerade riktlinjer om var skyddsavstånd bör och måste hållas. Dessutom klagas det återigen på att det underlag vägverket lämnat är mycket ofullständigt.

## ÅTVIDABERG

Vad skall man göra med de gamla skolorna i Falerum och Forsaström? Den frågan har skolstyrelsen i Åtvidaberg diskuterat. Anledningen är förstas att en ny skola håller på att byggas i Falerum. Den nya skolan blir färdig till höstterminen och därmed blir två skolbyggnader överflödiga. Falerumsskolans framtida öde överlämnar skolstyrelsen till fastighetskontoret. Forsaströms skola kan man dock ha användning för, t ex som lägerskola. Om det låter sig göras skall en utredning så småningom ge besked om.

Halsebo-Kävelsbo hembygdsförening har haft årsmöte. Det blev inga förändringar i styrelsen där Torbjörn Hilleberg är ordförande. 1 000 kr skänktes till restaureringen av den kända Gärdserumsfilmen. Föreningen har 77 medlemmar. Den viktigaste förestående uppgiften är att slutföra totalrenoveringen av den gamla bysmedjan.

**OK Ekens klubbmästerskap** i banläggning har avgjorts. Sammanlagt deltog ett 30-tal i mästerskapet. De tre bästa går vidare till DM. Resultat, herrar: 1) Lars-Gösta Kindholm 3 723; 2) Torgny Johansson 3 493; 3) Lennart Haraldsson 3 445. Damer: 1) Helena Bengtsson 2 201; 2) Catharina Forsén 1 954; 3) Christina Johansson 1 554. Ungdom 13-16 år: 1) Susanne Wetterhall 1 177; 2) Agneta Andersson 1 171; 3) Stefan Wallberg 1 164. Ungdom -10 år: 1) David Mahrs 1 848.

Åtvidabergs BS har spelat första omgången i Vårgiven. Elva par deltog och medelpoängen blev 120. Resultat: 1) L Linnerstedt/B Nilsson 153; 2) H Falck/J Hägg 150; K Nilsson/J-E Bruce 131; 4) S Nilsson/G Olsson 124; 5) T Eklund/A Wessman 123.

Skolstyrelsen vill ha ett tilläggsanslag med nära 70 000 kr för att bli förbättra ventilationen i skolköket på Alléskolan och i Centralskolans kök. Det är yrkesinspektionen som vid en besiktning förra året ställt krav på åtgärderna. Vidare har fastighetskontoret påpekat att traktorn som används vid bl a Björsätters skola är då sålig att den måste ersättas. Skolstyrelsen har därför begärt tilläggsanslag med 73 000 kr för att köpa en ny traktor.

## Vårcaprice i Åtvidaberg

På söndag är det dags för den traditionella Vårcapricen. För tredje året i rad ställer Åtvids ungdomskör till med en mera uppsluppen konsert än den man vanligtvis får höra av kören. Förra årets jubel gällde Horowitz Noas ark. Som då fick tillägget: har strandat i Åtvid.

Årets Vårcaprice har tre avdelningar. Den första innehåller en rad film- och musicalmelodier. Där återfinns kända toner ur Cabaré, West side story, Sound of music och Hello Dolly.

På detta följer ett knippe Bellmanvisor där kören förstärks med Evald Medling som något slags imposant Bellmanfigur. Som avslutning framförs körlekar av Peterson-Berger och Alfvén.

Ungdomskören dirigeras i vanlig ordning av Ingemar Ericsson som den här gången får hjälp med ackompanjemanget av basisten Lars Eklund och trumslagaren Anders Lundgren.

# Ungdomsforum kräver arbete och bostäder

— Ge ungdomen arbete och bostad till en rimlig hyra.

Kraven kommer från de omkring 100 ungdomar från hela Östergötland, som deltog i årets fackliga ungdomsforum.

Ungdomarna representerar en rad LO- och SSU-distrikt i länet. Mötet var förlagt till Åtvidaberg och kursgården Yxnerum.

## Demonstration

Upptakten till ungdomsforumet fick formen av en demonstration. Med Åtvidabergs musikkår i spetsen genomfördes en marsch till Tilasplan där SSU-förbundets Lars Bengtsson höll ett anförande. Ungdomsarbetslösheten dominerade talet.

Under veckoslutet fortsatte

arbetet i Yxnerum. Rader av åtgärder presenterades för att få fart på Sverige.

## För höga hyror

Bygg ut gymnasieskolan, fler platser i arbetsmarknadsutbildningen, öka den offentliga sektorn och satsa mer på statliga industriinvesteringar.

Allt detta skulle kunna medverka till att förbättra situationen för alla ungdomar utan sysselsättning.

Stor del av forumet ägnades hyresmarknaden. Man ansåg att hyran i dag tar för stor del av en löntagares inkomst. Upp till 25-30 proc. Hälften borde vara nog, anser ungdomarna som också ställer kravet att hyresgäster och hyresgästföreningar ska få mer att säga till

om vid planeringen av bostäder och bostadsområden.

## Stoppa spekulation

Andra saker som togs upp var kravet på förstatligande av byggnadsmaterialindustrin, stopp för spekulation i bostäder och nödvändigheten av ett införande av löntagarfonder för att få till stånd den ekonomiska demokratin.

## Skärpt inställning i Åtvidaberg

# Inga pengar till ungdomar som vägrar ta erbjudet jobb

— Frågan är om de verkligen kan karaktäriseras som arbetslösa, säger Siri Ohlin, föreståndare för arbetsförmedlingen i Åtvidaberg.

— De skall inte räkna med att kommunen utan vidare ställer upp med understöd, säger kommunalrådet Göte Edlund.

Kommentarerna från arbetsförmedling och kommun görs med anledning av att Åtvidaberg i dag skulle kunnat skryta med att inte ha en enda ung människa utan sysselsättning. Om det inte varit för ett tiotal ungdomar som efter några dagar gått hem från erbjudna beredskapsarbeten. Om de ens visat sig där.

### Erbjudits jobb

— Alla ungdomar under 25 år har nu under våren erbjudits något arbete, säger Siri Ohlin. Visserligen handlar det i de flesta fallen om beredskapsar-



*Ett tiotal ungdomar som fick jobb med röjning av lövsly och barrträdsplantering har uteblivit, trots att de begärt utejobb. De skall inte räkna med någon ersättning de första 28 dagarna, menar arbetsförmedlingens föreståndare*

beten under längre eller kortare tid. De som velat ha ett arbete har också fått det.

Baroniet Adelsvärd startade 1 april beredskapsarbeten för 30 ungdomar i tre månader. Jobben gällde barrträdsplantering och röjning av uppväxande lövsly.

Ett tiotal ungdomar har uteblivit. Trots att flera av dem uttryckligen begärt att få utejobb. Ingen har visat läkarintyg.

### Inga pengar

— De som är berättigade till ersättning från arbetslöshets-

kassa skall inte räkna med att få någon ersättning under de första 28 dagarna, säger Siri Ohlin. Om de inte har intyg som visar att arbetet är olämpligt för dem.

Siri Ohlin poängterar dock att de ungdomar som tagit de erbjudna jobben i skogen sköter sig exemplariskt. De får mycket beröm av arbetsgivaren.

### "Bedrövligt"

De tio beredskapsplatserna som blivit över kommer nu att erbjudas arbetslös ungdom utanför kommungränsen.

— Visst är det bedrövligt, säger kommunalrådet Göte Edlund. Här ställer kommun, företagare och myndigheter upp för att ingen ung åtvidabergare skall behöva gå arbetslös. Så finns det de som inte vill arbeta.

— Friska människor som inte tar erbjudna jobb skall inte räkna med att utan vidare kvittera ut understöd, fortsätter Göte Edlund. Några krav måste vi ha rätt att ställa på dem. Vi har diskuterat saken med socialkontoret och jag förutsätter att man där intar en skärpt hållning till den här gruppen.

# Alla åldrar möts på dagis

Visst är det roligt att umgås med barn och jag gillade verkligen att få komma hit. Men några dagliga besök kan det inte bli fråga om, jag kan bara titta in då och då.

Alva Casser bor i Åtvidaberg. Hon och några andra pensionärer har besökt daghemmet Henberget. Barnen uppskattade de äldres besök, men som Alva Casser sade kan de inte bli stadigt återkommande. Det hade annars Röda korset, som stod bakom inbjudan till pensionärerna, hoppats på.

Även daghem i bl a Vikingstad fick på onsdagen besök av pensionärer.

SIDAN FEM



Alva Casser mötte Jonas på Henberget i Åtvid. Tycke uppstod över pusselbitarna

Pensionärer på dagis:

# Roligt vara hos barnen — men bara då och då

— Jag vill inte binda mig att ställa upp som fadder för något eller några förskolebarn. Jag skulle ha svårt att komma varje dag eller någon särskild dag i veckan. Det beror så mycket på hur man känner sig. Däremot kan jag tänka mig att hälsa på barnen på daghemmet någon gång då och då.

Det sade Alva Casser som tillhörde den lilla grupp pensionärer i Åtvidaberg som på onsdagen hörsammade Röda korsets inbjudan till Öppet hus på dagis.

Ungefär liknande synpunkter hade Annie Nilsson, en gång

klasskamrat med Alva Myrdal. För båda var det premiär på dagis när de tillsammans med Ann-Marie Sandberg besökte Henberget i Åtvidaberg.

Några kontaktproblem hade inte de tre damerna med vare sig de små barnen eller personalen. Besökarna hade efteråt många berömmade ord att säga om verksamheten.

## Välkomna åter

— Vi tycker det är bra bara det att pensionärer vill hälsa på oss. Ni är mycket, mycket välkomna tillbaka när ni vill, sade Gudrun Lundberg, vikarie- rande föreståndare på daghemmet.

Henberget i Eksätter, Åtvidaberg, var bara ett av 200 dag-

hem över hela landet som på onsdagen öppnat sina dörrar för intresserade pensionärer. Den riksomfattande Öppet hus-kampanjen drogs igång av Röda korset. Syftet med kampanjen är att skapa ökad kontakt mellan barn och äldre och att det i förlängningen skall leda till att pensionärer knyts till daghemmen som faddrar.

Rikskampanjen stöds av både kommunalarbetsförbundet och fackläraryrket. Även Pensionärernas riksorganisation har uttalat sig positivt om kampanjen.

## Något att göra

För den som undrar över varför Röda korset tagit initiativ till kampanjen kan nämnas att organisationen också ägnar sig en hel del åt social verksamhet. Av de 72 lokalorganisationerna i Östergötland t ex, har hälften social verksamhet på sitt program och når därigenom ca 1 600 personer.

— En av de viktigaste frågorna i dag när det gäller de äldre är att se till att vi inte skapar vårdtagare, säger Lillemor Wiklund på Röda korsets sociala avdelning. Vi måste ge de äldre meningsfull sysselsättning och inte bara passiv verksamhet.

— Vi tycker idén är bra, säger Jerry Axelsson på Ålundagårdens daghem i Åtvid, dit det på onsdagen också bara kom tre pensionärer. Många barn saknar far- eller morföräldrar eller har sällan kontakt med dem.

Det är viktigt att barn får komma i naturlig kontakt med människor ur alla åldersgrupper.

## I Vikingstad

Förutom i Åtvidaberg hade man i Östergötland Öppet hus också på Backgården i Vikingstad. Dit kom det närmare 20 pensionärer. Där hade uppenbarligen informationen om kampanjen gått fram mycket bättre än i Åtvid.

Öppet hus var det också i Kimstad och på två daghem i Norrköping.

Närmast skall Röda korset på distriktsnivå studera de enkäter som pensionärer och personal på daghemmen fått fylla i för att sedan dra upp riktlinjerna för den fortsatta verksamheten.



Alva Casser, Ann-Marie Sandberg och Annie Nilsson passade på tillfället att besöka Henbergets daghem i Åtvidaberg. Även om de var mycket förtjusta i barnen på daghemmet så var ingen beredd att ställa upp som fadder. Men visst vore det roligt att hälsa på då och då, tyckte de



De båda Åtvids ungdomarna Kent Andersson och Lars Nilsson har inte utan framgång satsat på bilplåtslageri. Det har inneburit mycket långa arbetsdagar första halvåret. Men det är det värt, försäkrar de båda

# Åtvids ungdomar startar eget "Något särskilt jobba åt sig själv"

— Visst har det blivit långa arbetsdagar. Men det är det värt. Alla gånger. För det är något särskilt med att jobba åt sig själv.

Det säger Lars Nilsson och Kent Andersson, två av Åtvidsbergs yngsta företagare. I höstas startade de bilplåtslageri. Kommunens hittills enda registrerade firma på det området.

### Bara bilar

Lars Nilsson har nu hunnit fylla 20 år och Kent Andersson 24. De har känt varandra sedan barnsben. Så länge de kan minnas har de haft motorer och bilar som främsta intresse.

Båda har också lärt till plåtslagare. Kent är sedan åtta år anställd på ett plåtslageri i Åtvid. Före värnplikten jobbade Lars på Åsebo svets ett par år.

Förra sommaren började de för första gången tala om att starta eget. Det var sedan en billackeringsfirma öppnat i de gamla ekonomibygnaderna i Östantorp i Åtvid. Lars och Kent tog kontakt med kommunens näringslivsintendent Jan Nordenström. Denne hjälpte

ungdomarna med pappersexercisen och med lokal i Östantorp.

### Fullbokade

I oktober satte de i gång. Drygt ett halvår har gått sedan dess. Det har varit en tid fylld av arbete. Lokalen, ett gammalt dåligt isolerat traktorgarage, har fräschats upp en hel del. Lyftbänk, svetsar, riktningstrustning m m har köpts in. Inte en dag har de varit utan jobb. Första beställningen kom redan innan de hunnit flytta in i lokalen. I dag är de fullbokade en månad framåt.

— Vi har valt att växa in i kostymen, säger Kent Andersson. Därför började vi med att jobba kvällar och helger med firman. Åtminstone tills vi kan se att det går att försörja sig på den här verksamheten.

Det innebar för Kents del att han jobbade kvar som plåtslagare och slet med bilplåtslageri på kvällar och veckoslut. Arbetsdagarna blev därmed ganska långa för honom, 14–15 timmar.

### Pengarna satsas

Lars har precis muckat från sin militärtjänstgöring. Så fram till nu har han pendlat mellan Åtvid och Kvarn. Med 20 mils bilresande varje dag har han haft väl så lång arbetstid.

Från den här veckan skall Lars jobba på heltid i firman. Så småningom blir det väl samma sak med Kent.

Hittills har de satsat 20 000–25 000 kr på lokal och inventarier. Alla intjänade pengar har lagts i firman. Därför är det mesta redan återbetalt. På gång är en avancerad dragriktningstrustning. Men



— Folk blir förbannade när vi nekar göra svartjobb, säger Lars Nilsson, 20 år



— Det gäller att växa in i kostymen, säger Kent Andersson, 24 år

som den i nytt skick kostar ca 60 000 kr letar de efter en begagnad.

Så här långt är Lars och Kent mycket nöjda med satsningen på egen firma. Beställningarna från försäkringsbolag och privatpersoner flyter in i behagligt påträngande takt.

— Ändå kunde vi haft mer att göra, säger Lars. Om vi tagit emot alla som räknat med att vi skulle göra svartjobb. Men förr får folk bli förbannade på oss än att vi ger oss in på den avdelningen.

# Facit vill sälja sågen

- Brevet till Åtvidabergs kommun skall absolut inte uppfattas som att vi tänker lägga ner sågverksrörelsen. Det finns inga beslut fattade i den riktningen. Däremot söker vi intressenter till sågen. Ett sätt att underlätta för en egenföretagare att överta sågen skulle vara om kommunen köpte marken.

Det säger Facits platschef i Åtvidaberg, direktör Roger Svensson.

## Udda gren

Facitsågen har med åren kommit att bli en allt mer udda gren inom företagen. I dag används t ex inte en enda bräd-bit från sågen i möbeltillverkningen. Facit har också de senaste åren haft uppenbara problem att få lönsamhet på sin

såg. Andå satsades för bara några år sedan stora summor på anläggningen.

Sedan en tid tillbaka har Facit försökt hitta spekulanter till sågverket. Flera har varit intresserade men längre har man inte kommit. Sågverksindustrin har haft det extra svårt i det rådande konjunkturläget.

## Stor insats

Det största problemet för en potentiell köpare är den stora finansiella insats som krävs för ett övertagande. Det ligger åtskilliga miljoner i varulager och maskiner.

Facitledningen menar att om kommunen köpte marken och hyrde ut den till ägaren av sågverket så skulle det vara betydligt lättare att hitta en köpare. Kapitalinsatsen skulle då inte bli så stor.

Första kontakten tog Facitledningen med kommunen för drygt ett år sedan. Kommunen svarade med att bjuda 1,5 milj kr för marken men krävde samtidigt att marken skulle förhyras i minst sex år.

## Avvisade bud

Facit har avvisat budet. Förslaget till kombination pris/hyrestid ligger så långt från vad som kan accepteras att det verkar svårt att nå en uppgörelse, konstaterar Roger Svensson som dock lämnat dörren öppen för vidare diskussioner.

Kommunallrådet Göte Edlund vill med hänvisning till att förhandlingar pågår varken bekräfta eller dementera några siffror. Han säger bara att markområdet är intressant för kommunen.

Sågsektorn sysselsätter i dag ett 30-tal personer.

# Dåligt vatten orsakade magsjuka?

Dåligt vatten kan ha varit upphov till att flera av gästerna på Metalls kursgård i Yxnerum under veckolaget fick en lindrig släng av magsjuka.

Ett vattenprov som togs dagarna innan visar att dricksvattnet just då bedömdes som otjänligt. Enligt provet uppgick antalet coliforma bakterier till 22 per 100 milliliter vatten. För allmänna dricksvattentäkter gäller att värdet inte får överstiga 1 för att vara "tjänligt" och högst 9 för att vara "med tvekan tjänligt".

## Inget skäl till oro

Som jämförelse kan nämnas att som drickbart vatten från

enskild vattentäkt godkänns värden upp till 500 coliforma bakterier.

- Det inträffade ger ingen anledning till oro, säger hälsovårdsinspektör Bernt Persson. Några särskilda anvisningar har inte utfärdats för hantering av vattnet på kursgården.

Beskedet om analysresultatet kom till gatukontoret på torsdagen.

## Mer klor

- Vi har höjt klorhalten i vattnet och börjat leta efter orsaken till föroreningarna, säger ingenjör Olle Boman. En anledning kan vara att något mindre lämpligt kan ha följt

med smältvattnet ner i grundvattnet.

Vattenverket i Yxnerum hämtar sitt vatten dels från sjön Yxningen, dels från en grävd brunn. Dricksvatten distribueras förutom till kursgården även till Borkhults by, några pensionärsbostäder och en del andra hushåll. Några klagomål från de fast boende har inte inkommit till kommunalkontoret.

Under den närmaste tiden skall vattenprov tas med mycket korta intervaller. Vidare skall kommunen ställa krav på snabbare besked från laboratoriet så att åtgärder hinner sättas in tidigare än som nu blev fallet.



## Företagsraggningen kunde blivit bättre

– Jag hade en del besök och fick ett antal telefonsamtal. Men gensvaret var väl kvantitativt inte så stort som jag väntat mig. Det är givetvis i dag helt omöjligt att säga vad det reella resultatet av satsningen blir.

Det säger näringslivsintendent Jan Nordenström i Åtvidaberg. I tre dagar har han haft en tillfällig filial upprättad i Stockholm, redo att diskutera alla Åtvidabergs fördelar med före-

tagare intresserade av att flytta till östgötakommunen.

I mitten av 70-talet genomförde Åtvid en kampanj bland företagare i Stockholm. Den kampanjen ledde så småningom till att två företag lokaliserades till Åtvidaberg. De sysselsätter nu närmare 50 anställda.

Nu var det dags igen. Marknaden förbereddes noga. Omkring 500 särskilt utvalda småföretag i Stockholmsregionen fick en inbjudan. Dessutom föregicks besöksdagarna av rejäl annonsering i rikspressen.

Hälsovårdsnämnden saknar resurser att kunna utföra en meningsfull tillsyn. Det anser hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg och anledningen är den ändrade miljöskyddslagstiftningen. Enligt den kan en kommun frivilligt åta sig att överta tillsynen från länsstyrelsen. Hälsovårdsnämndens inställning ligger helt i linje med den rekommendation som utfärdats av kommunförbundets länsavdelning.

## Bankekindsbanken noterade rekord

– 1981 blev i mågna avseendet ett händelserikt och rekordartat år för Bankekindsbankens sparbank. Vi står väl rustade för framtiden. Men vi skall komma ihåg att prognosen för år 1982 rymmer många osäkra faktorer. T ex diskontolaget och likviditetskravet. Faktorer som ligger utanför sparbankens kontroll.

Det sade direktör Håkan Lindgren när Bankekindsbanken höll sin årsstämma härförliden. Bankens huvudmän fick en rejäl genomgång av det gångna årets verksamhet och på vilket sätt diskontohöjningar, höjda straffräntor och ökade likviditetskrav påverkat arbetet.

Inte minst mot den bakgrunden var det inte utan visat nöje huvudmännen lyssnade till alla positiva siffror som Håkan Lindgren redovisade.

Förra året ökade Bankekindsbanken sin inlåning från allmänheten med 20 milj kr eller 14,5 proc. Det är betydligt över snittet för sparbankssektorn och en toppsiffra för sparban-

kerna i Östergötland, Örebro och Södermanland.

Förra året utbetalades 16,1 milj kr i räntor till insättarna. Det är det högsta beloppet i bankens historia. Vidare räknar man med att Bankekindsbanken nu har en lokal marknadsandel på 47 proc.

Nyutlåningen ökade kraftigt och uppgick 1981 till 52,4 milj kr och dominerades till nära 50 proc av byggnadskreditiv. Orsaken var totalfinansieringen av utbyggnaden av Göstas park.

Bankekindsbankens rörelseöverskott före bokslutsdispositioner och skatter blev drygt 3 milj kr vilket är en fördubbling jämfört med året innan.

Nettovinsten blev 130 000 kr. Allt avsätts till reservfonden fränsett 5 000 kr som skall gå till välgörande ändamål. I första hand till en förening som på bred front satsar på friskvård.

Till ny huvudman efter Per-Olof Jansson utsågs Olof Sandqvist och ny i styrelsen efter Bertil Askund blev Peter Johansson.

## Byggstarten närmare för Falerumshuset

Det börjar dra ihop sig till byggstart för servicebostäderna i Falerum. I flera år har frågan stötts och blötts i rader av instanser. Många minns säkert ännu de uppslitande diskussionerna om var servicebostäderna skulle placeras, på "rätt" eller "fel" sida om Steorån i Falerum.

Den diskussionen avgjordes sedermera av geologiska undersökningar som visade att rasrisken var för stor där de allra flesta människor ville ha servicehuset. Platsen blev norr om ån och därmed ganska långt från Falerums centrum.

Efter hand har en ny diskussion tagits upp. Den gäller antalet servicelägenheter. Frågan är ännu inte riktigt avgjord. Socialnämnden har förklarat att det finns ett behov av 16 lägenheter för äldre och handikappade. Kommunstyrelsen har inte tagit ställning till om det ska bli 16 eller om det räcker med 12 lägenheter.

Under tiden arbetar centrala byggnadskommittén (CBK) vidare på sitt uppdrag att genomföra projektet. I dagarna begär CBK in anbud på servicebostäderna. I juni antas entreprenörer. Markarbeten kan påbörjas redan i sommar och byggstart äga rum i september. Igångsättningsstånd är beviljat.

Enligt tidsplanen skall servicebostäderna vara inflyttningsklara i september 1983.

Kommunfullmäktige har anvisat drygt 8 milj kr för hela projektet. För den summan får man en rejäl gemensamhetsanläggning och åtta parhus med två ca 70 kvm stora lägenheter i varje.

Fastighetskontoret har gjort en beräkning på de ekonomiska skillnaderna mellan att bygga 12 alternativt 16 lägenheter. Produktionskostnaden minskar med ca 900 000 kr om antalet sänks till 12 lägenheter. Om någon skulle få för sig att om fem år bygga de resterande fyra lägenheterna beräknas produktionskostnaden då ha stigit till 1,4 milj kr.

26  
1  
4



Om ett par veckor öppnar det "nya" dag- och fritidshemmet Marknadsbodarna sina dörrar för över 30 barn. Den nyanställda personalen är i stort sett nöjd med lokaler och omgivning

# Nytt daghem i Åtvid klart att tas i bruk

— Det här kommer att fungera utmärkt. Läget är perfekt. Centralt, med bollplan, fruktträd och gräsmattor. En del detaljer som bl a har med barnens säkerhet att göra måste förstås åtgärdas. Men annars är det hur bra som helst.

Det säger Kerstin Gustafsson, föreståndare för det "nya" dag- och fritidshemmet i kvarteret Marknadsbodarna på Bruksgatan.

Daghemmet har inretts i ett av Facits gamla elevhem. Den och några andra trevåningsbyggnader köptes av kommunen för ett par år sedan.

På fredagen ägde slutbesiktningen rum. Den elva man starka personalen, som redan varit i gång ett par veckor, får

nu fullt jobb med att inreda lokalerna tills de unga gästerna börjar droppa in någon vecka in i maj.

Dag- och fritidshemmet skall ta emot 30—35 barn från 1 år och upp till 12 år.

Genom att använda en befintlig byggnad, som egentligen inte är avsedd för barnomsorg, blir konstruktionen förstås rätt okonventionell. Men varken personal eller de byggnadsansvariga tycker att lokalerna förlorat i charm för det.

Dessutom, och det är inte det sämsta i dessa tider, har ombyggnaden blivit väsentligt billigare än motsvarande nybyggnad. Efter en del prutningar med nära 300 000 kr kostar daghemmet 973 000 kr. Ett nybygge hade gått på nära det dubbla.

— En sak vore vi speciellt

glada att få hjälp med, säger Kerstin Gustafsson. Det är namnfrågan. Ty vi i personalen tycker inte att Marknadsbodarnas dag- och fritidshem låter särskilt roligt. Vi har prövat med Sandlådan, Bruksgården och några till. Men vi tar gärna emot bättre förslag.

Av de fyra f d elevhemmen står nu för dagen bara ett helt oavvänt. Enligt planerna skall där inrymmas den framtida företagshälsövärdcentralen.

De två övriga byggnaderna disponeras av flyget, som dock sagt upp kontraktet på den ena. Vad den kåken skall användas till vet ingen ännu.

De små avloppsreningsverken i Åtvidaberg bör kontrolleras bättre i fortsättningen. Det har visat sig att de inte alltid fungerar som de skall och att driftkontroll och tillsyn ofta är minimal. Hälsövärdnämnden begär att länsstyrelsen skall upprätta ett kontrollprogram för de mindre avloppsreningsverken.

Några anmärkningsvärt höga radonhalter har inte uppmätts i Åtvidaberg. Hälsövärdskontoret har gjort en uppföljning i ett antal fastigheter som ägs eller förvaltas av kommunen. I inget fall uppmättes värden som anses medföra sanitär olägenhet.



**LYCKORUS** på Kopparsvallen på kvällen 1973. Lyckkorus är den hemliga förordningen för ÅFF som utgavs varje år.

## ÅFF år för år

Åtvidabergs FF firar 75-årsjubileum. Klubbens historia är så avroak till andra fotbollsföreningar kan visa upp något liknande. Genom åren har en lång rad namnkunniga spelare påsett revy på Kopparsvallen - Pelle Gustav Gren, Olof Lombo, Frans Beckenbauer, Duran, Pütte Koch osv. osv.

Men ÅFF har också betytt väldigt mycket för många. Någon för ÅFF-målskytt, någon för ÅFF-spelare som blivit ett begrepp i svensk fotboll. 75-årsjubileet firas på Kopparsvallen med danser och braut. Om några veckor nås en av höjdpunkterna i ÅFF:s historia - den senaste årsavslutningen. ÅFF kan ni läsa på 31. DOKNA 7 och 9.

### • Satsar på luftfakturer

Åtvidabergs FF satsar på luftfakturer som ett sätt att öka sin försäljning. Detta innebär att de ska kunna sälja biljetter till matcherna på Kopparsvallen. Detta innebär också att de ska kunna sälja biljetter till matcherna på Kopparsvallen.

### • Dyrast i landet

Åtvidabergs FF är den dyraste fotbollsklubben i Sverige. Detta beror på att de har en mycket hög kostnad för att hålla Kopparsvallen i god skick. Detta innebär också att de har en mycket hög kostnad för att hålla Kopparsvallen i god skick.

### • Ungdom som huggar i

Åtvidabergs FF har en mycket stark ungdomssektion. Detta beror på att de har en mycket hög kostnad för att hålla Kopparsvallen i god skick. Detta innebär också att de har en mycket hög kostnad för att hålla Kopparsvallen i god skick.

### • Skogen full av motorknarr

Åtvidabergs FF har en mycket stark ungdomssektion. Detta beror på att de har en mycket hög kostnad för att hålla Kopparsvallen i god skick. Detta innebär också att de har en mycket hög kostnad för att hålla Kopparsvallen i god skick.

### • Gården som lockar experter

Åtvidabergs FF har en mycket stark ungdomssektion. Detta beror på att de har en mycket hög kostnad för att hålla Kopparsvallen i god skick. Detta innebär också att de har en mycket hög kostnad för att hålla Kopparsvallen i god skick.

- Visst kontrollerar vi också våra mindre avloppsreningsverk, säger gatuchof Sigvard Persson med anledning av en notis i måndagens tidning om hälsovårdsnämndens kritiska synpunkter på några mindre anläggningar i Åtvidaberg. - Vi har så gott som daglig tillsyn i t ex Forsaström och Yxnerum som är de minsta kommunala verken, tillägger Sigvard Persson. Vad hälsovårdsnämnden egentligen avsåg var privata och andra ej kommunägda avloppsreningsverk, vilket dock inte framgick av vare sig notis eller protokoll.

# Tidning om Åtvidaberg

dag en hel extratidning om Åtvidaberg. Här är ni allt inför ÅFF:s 75-årsjubileum och fotbollsklubbens historia år för år.

Visste ni för resten att Sveriges dyraste vinna finns i Åtvidaberg?

Eller att en av landets mönstergårdar finns ommunen?

Nämndordförande i Åtvid:

# Skriv inte på huskontrakt utan att rådgöra med oss

– Det är uppenbarligen många människor som inte känner till att kommunen kan erbjuda en blivande villaägare en hel del service. Tex hjälp med kontraktsskrivning med en husförsäljare.

– För att om möjligt undvika en massa problem både för villaköparen och för oss bjuder vi in alla som står i tomtkön till ett möte.

Det säger byggnadsnämndens ordförande i Åtvidaberg Evert Johansson. I dagarna får tomtspekulanterna i Åtvid ett brev från fastighetskontoret där de bjuds in till ett möte i Gamla kommunalhuset nästa vecka.

## Kontakt för sent

Det här är ett nytt grepp från kommunens sida. Tidigare har man nöjt sig med att skicka ut en hel del skriftlig information. Sedan har det varit upp till var och en att ta kontakt med tjänstemännen på fastighetskontoret. Många har inte gjort det förrän problemen börjat dyka upp. I en del fall efter det att namnteckningen satts på köpekontrakt med en husförsäljare.

– Vi har sett en del skrämmande exempel, säger Evert Johansson. Folk har tex skrivit på utan att få exakt besked om vare sig byggstart eller när huset skall vara klart.

– När vi nu har den här servicen tycker jag att människor borde vara så kloka att de låter tjänstemännen på fastighetskontoret gå igenom kontrakten innan de sätter dit sin

namnteckning, säger Evert Johansson.

## Små tomter

Närmast i tur att bebyggas står ett område i Basthagen med 23 tomter. Dessutom återstår 6-7 tomter i den del av Basthagen som just nu exploateras.

Flera av de här tomterna är rätt små, kanske bara 600 kvm. Det gör att tomtspekulanten ibland måste tänka sig extra

mycket för så att han/eller hon inte går och tecknar kontrakt om ett för stort hus.

Byggnadsnämnden har också tillsammans med gatukontoret och fastighetskontoret utarbetat riktlinjer som dels underlättar val av tomt, dels ger tomtköparen hjälp vid val av hustyp.

Det här och mycket annat får alltså tomtspekulanterna information om vid ett direkt möte med de ansvariga på kommunen.

28/4

# Valborgstradition tillbaka i Åtvid

Valborgsmässofirandet i Åtvidabergs tätort får i år en delvis ny karaktär. Eller kanske skall man säga "gammal". För arrangörerna bjuder på fredag på ett återupptagande av den gamla traditionen att med musikkår i spetsen gå i fackeltåg från Stortorget och upp till Folkparken.

– Det har ju varit litet blandat firande av valborgsmäss i Folkparken några år, säger Hans Hammarlund, anställd som föreståndare för Folkets hus av föreningen Åtvidabergs Folkpark. Vi tyckte det var dags att ta nya tag och hoppas förstås att allmänheten skall tycka att årets Valborg blir extra festligt.

Fackeltåget startar från Stortorget. En lång rad sjätteklassare har tillfrågats om de vill gå med i tåget. Så det lär bli åtskilliga ljuspunkter i evenemanget. Med Åtvidabergs musikkår i täten vandrar fackeltåget upp till Folkparken där majbrasan tänds.

Talet till våren skall hållas av kommunfullmäktiges ordförande Olof Sandqvist. För

sången svarar Åtvids ungdomskör. Dans och ett fyrverkeri avrundar firandet.

För arrangemanget svarar föreningen Åtvidabergs Folkpark och fritidsgården Lyktan.

# Värmarsch i Åtvid ordnas på söndag

På söndag är det åter dags för den traditionella Värmarschen. För 61:a året skall Åtvidabergs musikkår med Hans Malmquist som tamburmajor och dirigent konserter sig genom de inre delarna av Åtvid.

De 36 medlemmarna i musikkåren stiger upp i ottan och när de vid sextiden marscherar i väg från Kammarboskolan har de en milslång promenad och ett tiotal små friluftskonserter framför sig.

Marschvägen blir i huvudsak densamma som tidigare år. Musikkåren skall i år dock ta Badhusgatan i stället för Stenhusgatan och i stället för Östgöfavägen går man Gruvgatan.

Värmarschpremiär blir det

för ungdomarna Annika Gustavsson, klarinett, Hans Johansson, klarinett, Eva-Lotta Karlsson, flöjt, och Joakim Sander, trumma. Veteranerna Henry Johansson, trombon, och Ingvar Grip, bastrumma, är förstas som vanligt med.

För Åtvidabergs musikkår innebär Värmarschen finalen på ett hektiskt veckoslutsprogram. På fredagen deltar musikkåren i valborgsmässofirandet. Första maj går man först i täten för demonstrationståget i Valdemarsvik och senare på dagen i Åtvidaberg.

– Bara vi slipper förra årets väder med minusgrader och snöfall, skall det nog gå bra, säger Hans Malmquist.

29/4

## Gulsippor funna i Åtvidaberg

En bukett gulsippor har Gert-rud Gustavsson på Kvarngatan i Åtvidaberg lämnat in till vår lokalredaktion. En gulsippa ser närmast ut som en gul blåsippa med vitsippeblad.

\* \* \*

Kommunfullmäktige har ingen rätt att ingripa i kommunstyrelsens handläggning av ett enskilt ärende.

Det fastslår kommunförbundets förbundsjurist Leif Petersén i en skrivelse till Åtvidaberg. Därmed lär det bli svårt för förre moderaten Tor Nyberg att få gehör för sin motion i kommunfullmäktige i januari. Han begärde då att fullmäktige skulle anmoda kommunstyrelsen att klart och tydligt tala om vilken skada Eskil Andersson vållat kommunen.

Det var redan i april 1978 som Åtvidabergs kommunstyrelse ställde sig bakom en skrivelse där det sades att Eskil Andersson genom sitt agerande med flera överklaganden varit kommunen till skada och svår belastning.

I januari i år ansåg Tor Nyberg att det var hög tid att kommunfullmäktige skulle anmoda sin kommunstyrelse att precisera sig.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen som beslutade rådfråga juridisk expertis på kommunförbundet. Nu säger alltså förbundsjurist Leif Petersén att motionen bör avslås eftersom fullmäktige inte har rätt, att, som föreslås i motionen, ingripa i kommunstyrelsens handläggning av ett ärende.

Leif Petersén skriver vidare att man bara genom någon form av opinionsundersökning kan ta reda på om och i vilken omfattning allmänhetens förtroende för politiker och tjänstemän minskat till följd av Eskil Anderssons agerande.

## Juristbesked till Åtvidaberg

# Fullmäktige har inte rätt ta kommunstyrelsen i örat

— Men, fortsätter förbundsjuristen, en sådan opinionsundersökning tillgodoser inte ett allmänt till kommunen knutet intresse i kommunallagens bemärkelse. Det ligger således utanför kommunfullmäktiges kompetens.

**— Det är i och för sig aldrig bra när en verksamhet går med förlust, även om förlusten som här är liten. Men med tanke på de problem som mängder av konferenshotell, restauranger och kursgårdar har är resultatet ändå godkänt.**

Det säger Assar Holmqvist, VD för det kommunala bolaget Åtvidabergs brukshotell. Bolaget äger och förvaltar Stallet där SARA-bolaget driver hotell- och restaurangrörelse.

### Hyra efter vinst

Sedan några år tillbaka gäller ett avtal mellan SARA och Brukshotellet som är så konstruerat att SARA betalar hyra i förhållande till den vinst verksamheten ger. För det kommunala bolages del innebär det i varje fall hittills, att hyran i princip täcker den normala driftkostnaden för Stallet.

SARA hade förra året en

På onsdag kommer ärendet upp i kommunstyrelsen som med största sannolikhet följer förbundsjuristens förslag om att motionen bör avslås.

När sedan motionen åter behandlas i fullmäktige får inte

Tor Nyberg möjlighet att säga vad han tycker. Han har nämligen under tiden av sagt sig sitt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige, sedan han bildat ett alldeles nytt kommunalt parti i Åtvidaberg.

## ”Resultatet godkänt trots liten förlust”

omsättning på 4,8 milj kr på Stallet. Rörelsevinsten blev 432 000 kr. Från den summan dras efter vissa procentregler 190 000 kr, medan 242 000 kr betalades i hyra till Brukshotellet. Det är drygt 60 000 kr mer än budgeterat.

### Stort underhåll

Åtvidabergs brukshotell omsatte 966 000 kr. Förlusten uppgick till 23 600 kr. Att verksamheten gick back kan bl a tillskrivas ett osedvanligt stort fastighetsunderhåll och kraftigt höjda bränslekostnader.

— Det är en gammal byggnad och det blir vi då och då plågsamt medvetna om, säger Assar Holmqvist. Underhållet

kostade 138 000 mot 35 000 kr året innan. Bl a måste vi installera säkrare brandvarningssystem för 46 000 kr.

### Bränslet upp 50 proc

Bränslet ökade med 50 proc till 191 000 kr. Oljan ökade förstås bara med 30 proc men eftersom stallet värms från samma central som sim- och sporthall skall avtalskonstruktionen undersökas.

Brukshotelllets inkomstkällor är två. Hyran från Stallet plus ett bidrag på 700 000 kr från Åtvidabergs kommun. Under 1982 beräknas SARA betala 350 000 kr. Kommunens andel väntas sjunka till 650 000 kr.

30/4

# Rekordmånga Åtvidsbarn söker till musikskolan

Aldrig förut har så många sökt inträde till den kommunala musikskolan i Åtvidaberg som i år. Sammanlagt har ca 150 barn anmält sig från årskurs 3 och även från årskurs 4 i skolorna i ytterområdena. Det är en ökning med i runda tal 50 procent jämfört med förra året.

— Då skall vi ändå komma ihåg att antalet barn i varje årskull är sjunkande, säger en smickrad men samtidigt bekymrad Olle Kvarforth, rektor för musikskolan.

Smickrad är han förstås över att satsningarna på musikverksamhet ända ner i förskolan nu börjar ge resultat. Ju tidigare musikintresset grundläggs desto större är önskan hos barnen att fortsätta spela och sjunga.

## Problem

Men den stora anstormningen innebär också problem för de ansvariga för musikskolan. Den lärarkader som finns är redan utnyttjad till bristningsgränsen. Därmed är det redan klart att inte alla sökande barn kan antas. Väntelistor sätts upp. Det har man i stort sett varit förskonad från förr om åren.

Musikskolan i Åtvidaberg har i dag sju heltidsanställda lärare och två timlärare. Musikunder-

visning bedrivs för 450 elever i ämneskurs och för 200 barn i förberedande undervisning.

## Varannan elev

Till detta kommer att man på kompanjonlärarbasis undervisar i musik i grundskoleklasser. Plus åtminstone en halvtimme i veckan i varje förskola. Förutom förskolebarnen nås numera 850—900 barn av musikundervisning, dvs i stort sett varannan elev på grundskolan.

— Redan i dag har vi så stora grupper det går för att över huvud taget bedriva meningsfull undervisning, säger Olle Kvarforth. Visst skulle vi behöva ett par lärartjänster till. Men pengar är det som bekant ont om och jag är glad om vi får behålla den nivå vi har i dag.

## Musikkåren

Olle Kvarforth anser att en av musikskolans viktiga uppgifter är att förse kommunens musikaliv med instrumentalister och sångare.

— I någon mån lyckas vi

också numera, säger Olle Kvarforth och erinrar om att hälften av medlemmarna i musikkåren kommer från musikskolan. Tyvärr har vi inte lyckats lika bra på stråksidan, säger han. Men vi jobbar vidare på det.

Under de senaste åren har ensemblespelet ökat betydligt på musikskolan och utgör i dag ca 10 procent av verksamheten. Två ungdomsorkstrar, en ungdomsstråkorkester samt en gosskör och en flickkör är i gång.

## Renovering

Lokalfrågan är ett gammalt problem. Musikskolan håller till i den hårt ner slitna Kammarboscokolan. Det har diskuterats hit och dit hur frågan skall lösas. Just nu lutar det åt en renovering av Kammarboscokolan.

— Trots att vi runt om i kommunen tvingas undervisa i sminkloger, slöjdsalar och garderobser är det ändå ingenting mot problemlokalerna i Kammarboscokolan, säger Olle Kvarforth.

## Socialnämnden oenig om barnomsorgen

Socialnämnden i Åtvidaberg har antagit förslaget till plan för barnomsorgen i kommunen un-

der åren 1982—86. Förslaget har tidigare redovisats utförligt i Correspondenten.

Som väntat kom ledamöterna inte heller den här gången överens om utbyggnadstakten för daghemsplatser kontra platser i familjedaghem. I kraft av sin majoritet vann socialdemokraternas förslag vilket innebär att satsningen de kommande åren praktiskt taget ensidigt sker på daghemssidan.

De borgerliga ledamöterna reserverade sig även nu mot det beslutet. De ville i stället att utbyggnaden skall vara lika stor på daghem som på familjedaghem.

Förslaget till barnomsorgsplan hade före nämndens sammanträde varit ute på remiss. Om det berodde på att remisstiden var för kort, två veckor, eller någonting annat är svårt att säga. Men endast tre remissvar kom in.

Det var moderaterna, folkpartiet och kds som svarat och alla tre betonade just kravet på lika utbyggnad av platser i familjedaghem och daghem.

Remissvaren föranledde ingen ändring i förslaget till barnomsorgsplan som nu skall överlämnas till kommunfullmäktige.



I Alléskolans sminkloge undervisar musikskolans rektor Olle Kvarforth Timo Kjellberg i trumpetspel. Timo är en av de ca 900 elever i Åtvidaberg som får regelbunden undervisning genom musikskolan

# Fullmäktige i Åtvidaberg kritiserar länsstyrelsen

30/4

**Kommunfullmäktige i Åtvidaberg antog på torsdagen ett skarpt yttrande till länsstyrelsen. Bl a konstateras att länsstyrelsen tydligen inte längre anser det särskilt angeläget att satsa på kommunerna i södra Östergötland.**

Yttrandet, som tidigare utförligt redovisats i Correspondenten, gäller länsstyrelsens förslag till prioritering av upprustning av vägar under åren 1984-93. Länsstyrelsens förslag innebär ytterligare satsning på E4-an ('dödens väg') på bekostnad av södra tvärförbindelsen Kisa-Åtvid-Valdemarsvik och riksväg 35 genom Åtvidabergs kommun.

## Regeländring

Fullmäktige godkände ett förslag till ändring av regler för bidrag till enskilda vägar. Ändringen är ett tillägg som också införts i de statliga bidragsreglerna och som lyder: Bidrag lämnas i mån av anslagna medel.

Det här tillägget kan innebära att vägsamfälligheter och enskilda väghållare i fortsättningen får lägre bidrag. Hittills har ansökningarna baserade på vissa procentsatser ofta kommit att överstiga anslaget be- lopp och kommunen måste ta till extra anslag. Så sker inte från nästa år.

## Blir kärvare

Förra året betalade Åtvida-

bergs kommun ut 131 000 kr i bidrag till den här typen av vägar. I årets budget finns anslaget 128 500 kr. Väghållarna har begärt sammanlagt 135 900 kr.

Nu beviljade fullmäktige tilläggsanslag med 7 000 kr för att klara mellanskillnaden. Nästa år blir det kärvare.

Det är en grundläggande tanke att all kommunal planering skall ske utifrån vissa gemensamma mål eller riktlinjer. Dessa har sammanställts i en skrift som kallas Gemensamma planeringsföresättningar (GPF).

## Uppslagsbok

Titeln är inte särskilt spännande. Men innehållet i GPF är mycket rikt. GPF kan fungera som en veritabel uppslagsbok om Åtvidaberg. Där finns lättillgängligt massor av statistik, prognoser och andra uppgifter.

Planeringsmålen bestäms av kommunfullmäktige som på torsdagen var överens om det mesta. En sak var ledamöterna dock oense om. Nu, liksom så ofta förut. Det gäller den framtida utbyggnaden av barnomsorgen.

Socialdemokraterna vill att satsningen på nya daghemplatser skall ske nästan uteslutande genom nya daghem. Den borgerliga minoriteten kräver att det skall bli lika många nya platser i familjedaghem som på institutioner.

Socialdemokraternas förslag segrade och de borgerliga par-

tiernas företrädare reserverade sig mot beslutet.



## Ambulansavtal

Ett nytt ambulansavtal med landstinget godkändes. Det innebär att ambulanserna i Åtvidaberg i fortsättningen bemannas med tre, i stället för två, heltidsanställda och sex man på deltid. Därigenom fås ständig bemanning på ambulanserna.

## Färdtjänsten

Avtalet med Åtvidabergs Taxi angående handikappbussen godkändes. Det innebär bl a att 36 000 kr anvisades för avskrivning av ett lån till Taxi. Handikappbussen rullar sedan en tid tillbaka till många glädje.

## Friskvård

Fritidsnämnden fick 50 000 kr till sin planerade satsning på friskvård i kommunen.

## Cykelställ

För att få ordning på de många pendlarnas cyklar anslags 8 300 kr till ett cykelställ med tak intill varuhuset Gethingen på Stenhusgatan.



## Carlberg knockad

Åtvidabergs juniorboxare Roger Carlberg lyckades inte så bra i en juniorturnering i Schwerin i Östtyskland för ett par dagar sedan. I första matchen gick han på en knock-out i andra rondan mot polacken Krzysztha. I det skedet ledde Roger stort på poäng. Nu väntar Roger Carlberg ivrigt på revansch. Om inte förr så i junior-EM i september i just Östtyskland.