

5,3 låneböcker per Åtvidsbo resultat i fjol

Under 1980 utlånades sammanlagt 69 200 böcker på biblioteken i Åtvidabergs kommun. Det är en minskning med drygt 1 000 böcker, jämfört med resultatet året innan. En orsak till minskningen är förstås att biblioteket i Åtvid flyttade till nya lokaler. För den sakens skull höll man stängt i gott och väl två månader.

Detta framgår av den verksamhetsberättelse för kulturnämnden som nu tagits fram. Utlåningen av böcker motsvarar 5,3 band per invånare i kommunen.

För respektive bibliotek och utlåningsstation var siffrorna följande (med 1979 års siffror inom parentes):

Åtvidaberg 48 396 (50 619), Björsäter 4 168 (2 524), Falerum 5 182 (4 744), Grebo 10 174 (10 996), Fröjerum 389 (480), Kvarnvik 298 (339), Mantorp 245 (234) och Rumma 346 (301). I Åtvidaberg noterades närmare 300 nya låntagare.

Förra året köpte kulturnämnden sex konstverk för sammanlagt 10 050 kr. Sedan 1968 har kommunen köpt konstverk för 66 000 kr. I särklass dyrast hittills är fisken utanför gamla kommunalhuset. Den kostade 1968 30 000 kr.

Musikveckan i Åtvidaberg får nytt namn och ny tid

Musikveckan flyttas och återfår sitt gamla namn eller får ett nytt namn. Det föreslår kulturnämndens referensgrupp för musikverksamhet. Nämnden behandlar ärendet på onsdag.

Musikveckan har blivit mer eller mindre en institution i Åtvidaberg sedan starten 1974. De första åren gick den under benämningen Musik i bruksbygd och startade regelmässigt i samband med firandet av Svenska flaggans dag.

De allra sista åren har namnet Musik i bruksbygd tagits bort och ersatts med Musikveckan i Åtvidaberg. De två senaste åren har musikveckan dessutom pågått 10–12 dagar.

Nu begär referensgruppen att evenemanget ska flyttas fram drygt en vecka och i år pågå tiden 28 maj–4 juni. Att börja på Svenska flaggans dag låter sig inte alls göras i år. Dagen infaller nämligen på pingstafton och både Musikkåren och Allmänna sångkören har sagt nej till medverkan den dagen.

Vidare föreslår referensgruppen att evenemanget kallas Musik i bruksbygd eller Musik i sockna.

Slutligen behandlade referensgruppen olika programinslag och beslutade föreslå att redan planerade konserten med Cyn-dee Peters ska ingå liksom redan beslutade avslutningen med musikskolan och den traditionella musikförstärkta gudstjänsten på Kristi himmelfärdsdag.

Menuett vid Tempel som förut ingått i musikveckan anses man kan förläggas till ett annat tillfälle. Nya inslag är bl a allsång, eventuellt med Egon Kjerrman, körer från Linköping och nyckelharpa.

CHRISTER BERG

Åtvidabergs simsällskap har över 300 medlemmar

Det blev en hel del förändringar i styrelsen i Åtvidabergs simsällskap när föreningen på tisdagen hade sitt årsmöte. Bruno Mellström lämnade ordförandeposten. Ur styrelsen avgick också Per-Åke Thorslund, Torsten Malmberg och Christina Jonsson.

Nya i styrelsen blev Stig Ericsson, Christina Lindgren, Göran Carlsson och Anton Bolcovic. Någon ny ordförande har ännu inte utsetts. Valet sker inom den nya styrelsen inom kort.

Under det gångna året fick man fart på plask- och lekverksamheten sedan problemet med ledarbristen lösts. Ett 50-tal barn deltar i övningarna. Ca 140 ungdomar är med i vattenlek och olika teknikkurser. Vidare noteras att den nya verksamheten, vattengymnastik aktiverar många vuxna medlemmar.

Efter att ha genomfört hela våren utan huvudtränare kunde klubben så till hösten knyta Robert Jonsson till sig. Det har också avspeglats i resultatlistorna.

Huvudledare för instruktörsverksamheten var Anders

Svensson, Björn Jonsson och Peter Malmberg. Resultatmässigt lyckades Ylva de Val och Ulrik Asmundsson bäst.

Ylva gick till final i Sum-Sim och i JSM på 200 m rygg. Ulrik hade flera placeringar närmast prispallen.

Ylva de Val mottog Wicksells vandringspris för bästa Sum-Sim-prestation och Ulrik Asmundsson fick Gip Chemicals vandringspris för träningsflit och gott kamratskap.

De båda fick tillsammans med Magnus Axelsson, Dan Jacobson, Mikael Swärd och Peter Malmberg motta sina klubbmästerskapsvärdigheter. Under året omsattes drygt 90 000 kr. Klubben har nu över 300 medlemmar.

CHRISTER BERG

Hyresgästernas förbundsordförande:

— Det är inte villaägarna vi vill åt Statlig underhållsfond till för alla

— Det tycks numera råda en rätt stor enighet om att det behövs en särskild fond för att klara

ÅTVIDABERG

Åtvidabergs socialdemokratiska förening har haft möte i SSU-lokalen i gamla mejeriet. En film om arbetsmiljö och det ofödda barnet visades. Skolstyrelsens ordförande Roland Johansson redogjorde för det ekonomiska läget i skolan. I sommar ska man försöka anordna en familjefest i Folkparken.

Motionsskidan. Ett 90-tal starter räknade man in andra omgången av Korpens och ÅIF:s Motionsskidan. Förstapriset gick till Hans-Inge Rydh. Övriga pristagare blev Ulla Johansson, Inez Andersson, Barbro Olofsson, Ulla Ringström, Lars Andersson och Bo Axelsson.

Sommarens ekumeniska gudstjänster i Folkparken bör liksom förra året äga rum i augusti månad. Det anser kyrkorådet i Åtvids församling. Alternativet skulle vara att sprida gudstjänsterna över en längre period.

I Åtvids församling inleddes i höstas en ökad satsning på barnarbetet. Man ville intensifiera kontakten med barn och föräldrar och anlitade därför extra ledarkrafter. Verksamheten fortsätter också våren 1981. Eventuellt kan man fortsätta också i höst men då krävs ett tilläggsanslag på 29 000 kr. Kyrkorådet har diskuterat ärendet men beslutat vänta med ställningstagande tills man fått en fullständig rapport och utvärdering av verksamheten hittills.

underhållet av våra bostäder. Vad vi inte är överens om är hur fonden skall byggas upp. Från vår sida kräver vi en statlig underhållsfond finansierad bl a med hjälp av spekulationsvinsterna på bostadsmarknaden. Tyvärr har vårt förslag mötts av både onyanserad kritik och missförstånd.

Det sade förbundsordförande Lars Anderstig från Hyresgästernas riksförbund vid ett framträdande i Åtvidaberg på torsdagen. Lars Anderstig vände sig främst mot uttalanden som gjorts av Villaägareförbundets ordförande Ingvar Fridell.

System för alla

— Vi är ute efter ett system som på bästa möjliga sätt kan klara ut problemen för alla på bostadsmarknaden, sade Lars Anderstig. Med alla menar vi således inte bara hyresgäster i flerfamiljshus, utan också villaägare och bostadsrättsinnehavare. Grundtanken är att de pengar som finns inom bostadsmarknaden skall finnas kvar där.

Därför, menar Lars Anderstig, skall vinsterna in i en statlig underhållsfond. Den fonden skall inte bara finansieras genom vinstpengar utan också genom avgifter.

Under 1980 var den sammanlagda realisationsvinsten vid villaförsäljning i Sverige ca 20 miljarder kr. Jämför den summan med de 100 000 miljoner som kommer tillbaka i form av realisationsvinstbeskattning, menade Lars Anderstig och fortsatte:

— Därför är det lite väl magstarkt att höra Villaägareförbundet tala om att det inte finns några vinster på villamarknaden. Eller höra ledarskribenter tala om luftslott. Vinsterna på bostadsmarknaden utgörs minnsann inte bara av inflationspengar.

— Våra belackare glömmer lätt bort att vi inte bara talar om vinsterna vid villaförsäljning. Det är inte villaägarna vi vill åt. Vi talar om vinsterna vid all försäljning av fast egendom, underströk Lars Anderstig.

Den underhållsfond som Hyresgästernas riksförbund vill bygga upp är tänkt att inte bara betjäna flerfamiljshus.

— Visst har vi fått skrämmande rapporter om dåligt byggda hyreshus från 60- och 70-talen. Men även villaägarna har problem med liknande saker och skulle också kunna utnyttja fonden, sade förbundsordföranden.

— Vad vi således strävar efter är en helhetssyn på boendet oavsett bostadsform, slutade Lars Anderstig. Inga grupper skall sko sig på inflationen. Ur en statlig fond uppbyggd med vinstpengar och avgifter skall man kunna låna eller få bidrag till underhåll. Lånen är räntefria och betalas tillbaka i realvärde.

CHRISTER BERG

Bankekindsbanken ökade inlåningen

Medan sparbankerna totalt redovisar en inlåningsökning med ca 10 procent under 1980 noterar Bankekinds härads sparbank

med huvudkontor i Åtvidaberg en ökning med drygt 13 procent.

I absoluta tal ökade inlåningen från allmänheten med 16,1 milj till 139,1 milj kr. Det är något mer än de ca 8 000 kr som sattes in på banken första året 1867.

Bankekindsbankens bokslut för 1980 visar vidare att allmänheten gottgjorts räntor med 12,5 milj kr. Därmed fick man ett insättningsöverskott på 3,6 milj kr. Under den senaste femårsperioden har man haft en genomsnittlig inlåningsökning på 13,5 procent.

Den totala utlåningen till allmänheten var vid utgången av året 99,8 milj kr. Under 1980 nyutlånades 28,8 milj kr.

Banken köpte 1980 obligationer för nominellt 2,1 milj varför det nominella obligationsinnehavet nu uppgår till 25,6 milj kr.

Rörelseöverskottet uppgick till 1,5 milj kr varav 877 000 kr avsattes till värdegränskonto för utlåning.

Nettovinsten efter skatt utgjorde 65 000 kr och den summan föreslår styrelsen ska avsättas till reservfonden.

6/3

Kyrkligt bokkafé utreds i Åtvid

Målsättningen bör klarläggas tydligare. De personella och ekonomiska resurserna bör utredas. Kontakt bör tas med andra berörda myndigheter.

De kraven ställer kyrkorådet i Åtvids församling innan man tar ställning till ett förslag att på försök öppna ett bokkafé-värmestuga i Åtvidaberg.

På uppdrag har pastor Nils-Göran Andersson, Pingstkyrkan, löjtnant Kjell Olausson, Frälsningsarmén, och diakonissa Marie Benjaminsson, Åtvids församling, tagit fram ett beslutsunderlag. Verksamheten med bokkafé-värmestuga skulle pågå under en försöksperiod på ett år med start i oktober-november 1981.

Som målsättning anges: att vara en evangelisationsbas på ekumenisk grund.

Verksamheten skulle enligt förslagsställarna ledas av en stiftelse vars styrelse väljs av församlingarna där Svenska kyrkan och Pingstkyrkan utser två var och Baptistförsamlingen, EFS, Elim, Frälsningsarmén och Missionsförbundet utser en var.

Bokkaféet som skulle förläggas i ett hus på Adelsvärdsgatan skulle till en början hålla öppet fyra timmar dagtid varje torsdag och fredag. Frivilliga församlingsmedarbetare skulle rekryteras till verksamheten.

Beräkningar visar att verksamheten skulle kosta drygt 20 000 kr. Svenska kyrkan och Pingstkyrkan skulle stå för drygt hälften av den kostnaden.

Röda korset i Åtvidaberg fortsätter med mattjänst

Under förra året delade Åtvidabergs Röda korskrets ut sammanlagt närmare 3 500 matportioner. Mattjänsten anses som en av kretsens viktigaste uppgifter. För närvarande är det 12-15 personer som fem dagar i veckan får sin mat via Röda korset.

— Det är en viktig men dyrbar verksamhet, dvs dyr för oss i en liten organisation, säger kretsens ordförande Roland Larsson. Medan kretsen står för matformar och transportkostnader får man hjälp med löner av kommunen. Ändå kostar det Röda korset ca 3 600 kr på ett år. Men vi fortsätter med mattjänsten, säger Roland Larsson. Vi vet vad den betyder för dem vi kan hjälpa.

Beslutet om mattjänsten fatta-

des vid kretsens årsmöte i tisdags. Samtidigt beslutades att också i år i slutet av maj ha en klädsamling till förmån för offer i katastrofområden världen över. 1980 års insamling gav ca 3 ton bra kläder och skodon.

Vid mötet avgick Ellsabeth Lagerman som sekreterare. Till ny sekreterare utsågs Harriet Insulander. På övriga poster skedde omval.

I år kommer man att satsa en del pengar på att förnya materieförrådet. Det finns ett behov av utrustning för vård av anhöriga i hemmet.

Lotteriverksamheten är kretsens största inkomstkälla. Förra året såldes 4 000 lotter. Man behöver sälja fler i år. 1980 omsattes ca 8 000 kr med ett underskott på ca 1 600 kr.

Röda korskretsen har nu 309 medlemmar.

CHRISTER BERG

Smått och gott



Niclas femma på USM

Fjortonårige Niclas Bergsén från Åtvidaberg nådde på fredagen sin kanske största framgång hittills på skidor. Detta när han kom in på femte plats i sin klass i U-SM i Skellefteå. Niclas ledde länge tävlingen men fick till slut ge sig för fyra av sina över 300 konkurrenter. Förmodligen är detta den bästa placeringen någon östgöte nått i U-SM på skidor. En fin merit för Niclas som i vinter stormat fram som en virvelvind i DM, Götalandsmästerskap osv. På söndag väntar stafetten där Niclas, Patric Rosenberg och Stefan Wallberg väntas ge Åtvid en framskjuten placering.

Åtvidsmoderater bytte ordförande

Gunilla Westerlund utsågs på torsdagen till ny ordförande för Åtvidabergsföreningen av moderata samlingspartiet. Hon efterträder Rolf Wilhelmsson som dock sitter kvar i styrelsen som vice ordförande. Nya i styrelsearbetet blev Birger Kjellgren och Nils Lundström.

En medlemsvårningskampanj under hösten innebar att föreningen ökade antalsmässigt till 72 medlemmar.

Efter förhandlingarna höll Carl G Nilsson ett anförande, där han uppehöll sig vid olika aktuella kommunala frågor där det bland partierna råder delade meningar. Dessutom kom han in på planerna av kommunal företagshälsovård i kvarteret Marknadsbodarna.

Åtvids naturförening har varit på exkursion i Uknadalens. Bengt Grubeväck från Uknadalens hembygdsförening guidade sällskapet runt i Kolsebro klungby. I Fale-rum berättade Jakob Johansson och Arne Fallman om verksamheten i det nu nedlagda Mariédals pappersbruk.

Värna-Grebo hembygdsförening höll på tisdagen årsmöte. Bror Lindgren är ordförande. Föreningen har ett 50-tal medlemmar. Under det gångna verksamhetsåret har man lagt ner stor möda på att rusta upp bygdegården.

Milsimmets sjuätte vecka samlade 262 deltagare och fick följande vinnare: Alice Nilsson, Anita Berg, Charlotte Persson, Kerstin Johansson, Lena Byström, Katarina Linnros, Ing-Marie Pettersson och Lillemor Haraldsson.

Träindustriproblem belysta i Åtvidaberg

— Det är skandal att trähustillverkarna i Sverige inte kan komma överens och bygga hus som passar andra länders behov. Finland och nu t o m Danmark exporterar trähus. I arabvärlden finns en stor marknad och ett behov i dag på 20 000 hus. Sverige håller på att akterseglas.

Det sade Tuve Martinsson, ombudsman i Träindustriarbetareförbundets avdelning i Åtvidaberg, i ett anförande för ett 50-tal pensionärer på fritidsgården på torsdagen.

Tuve Martinsson redogjorde för de många problem som man har att brottas med inom träindustrin. Tex har den här avdelningen bara under 1980 mist 170 medlemmar. Konkurs och korttidspermittningar är andra problem.

Bostadsbyggandet måste öka, menade Tuve Martinsson, lik-

som förädling och export av trävaror. Skogsägarna måste känna sitt ansvar genom ett ökat uttag av virke ur skogen.

Avslutningsvis kom Tuve Martinsson in på den inbrytning som datasidan gjort också på träsektorn. Helautomatik, industrirobotar, datastyrda maskiner — utvecklingen går inte att hejda. Vilket i sin tur också kommer att påverka sysselsättningen. Men genom löntagarfonder kan dock de anställda vara med och bestämma över produktion och utveckling.

Åtvidabergs pensionärsförenings ordförande Thore Johansson sade att även pensionärer måste vara uppmärksamma på vad som händer inom samhället och industrin. Han erinrade också om hur Facit på sin tid fick känna av att inte hänga med i utvecklingen.

Efter anförandet underhöll visdiktaren Otto Zetterberg med musik på luta och tvåradigt dragspel. Vidare spelade Thore Johansson på munspel.

CHRISTER BERG

7/3

9/3

Musikvecka flyttas. Det beslutade kulturnämnden vid sitt senaste sammanträde på förslag av de olika musikorganisationerna i Åtvidaberg. Det innebär att musikveckan äger rum 28 maj-4 juni. Annars har den som regel börjat på Svenska flaggens dag. Men eftersom nationaldagen i år infaller på pingstafton har man svårt att få sångare och musiker att ställa upp. Referensgruppen för musikverksamhet ville också att namnet Musik i bruksbygd borde användas igen. Alternativ Musik i sockna. Kulturnämnden bestämmer sig i namnfrågan i april.

ÅTVIDABERG

Hur musikverksamheten skall organiseras i Åtvidaberg i framtiden är oklart. I dag finns en referensgrupp för musikverksamhet underordnad kulturnämnden med nämndens ordförande och sekreterare på samma poster i referensgruppen. I gruppen finns representanter för de flesta musikorganisationer i kommunen. Nu vill musikorganisationerna ha en ändring till stånd. Det bör heta referensgrupp för konsertverksamhet. Den gruppen ska vara fristående, ha musikskolans ledare som tjänsteman, en egen budget och fler sammanträden. Kulturnämnden har begärt in sakkunnigutlåtande på de kommunalrättsliga aspekterna på förslaget.

Långbrots socialdemokratiska förening har haft årsmöte. Lars Rasch valdes till ordförande och ny i styrelsen blev Åke Thörnström. Efter förhandlingarna svarade trubaduren Tomas Ellerås för underhållningen.

Åtvidabergs hemträdgårdsförening anordnade på lördagen en snabbkurs i hur man på bästa sätt beskär sina fruktträd. Ett 50-tal intresserade villaägare deltog i kursen där trädgårdskonsulenterna Alf Sandell och Arne Kempe med sekator och såg visade hur man ger träd kronor luft och ljus.

Åtvids ungdomskör gjorde under veckoslutet en musikresa till Vellinge i Skåne. I spetsen för den ca 25 personer stora kören var musikdirektör Ingemar Ericsson. På lördagskvällen framfördes en minikoncert i Vellinge kyrka med verk av bl a Palestrina och Hassler. Vidare medverkade kören i söndagens högmässa. Kören hann även repetera en del inför förestående konserter i Åtvid. Att man tillbringade körhelgen i just Vellinge beror på att flöjtisten Arne Gustavsson och cellisten Britta Gustavsson numera är bosatta där.

Garaget i Eksätter hade natten mellan lördag och söndag påhälsning av tjuvar. Minst fyra bilar bröts upp. Bytet bestod av en kassetradio och ett bilbatteri. Vidare hittades en kassetradio ett stycke därifrån. Möjligen har dessa inbrott samband med en stulen bil som påträffades dikeskörd vid Kanonkullen. Den bilen hade stulits i Linköping.

Nykterheten vid ratten är inte vad den borde vara. Under det gångna veckoslutet grep Åtvidabergspolisen inte mindre än fem personer som misstänkta för rattonykterhet eller rattfylleri. I ett fall handlade det om en körkortslös 17-åring som dessutom försökte smita från platsen. I ett annat fall var det en ännu yngre person på moped. Den senast kontrollerade påträffades på söndagsförmiddagen. De övriga misstänkta var mellan 20 och 30 år. Samtliga fördes till läkare för blodprovstagning.

Kulturnämnden:

Märkligt beslut av fritidsnämnden

— Det är märkligt att fritidsnämnden beslutat flytta fritidsgårdsverksamheten till Villan eftersom kulturnämnden tidigare begärt att få vara med i fritidsnämndens utredning om Villans användbarhet.

Den anmärkningen riktar kulturnämnden i Åtvidaberg mot fritidsnämnden. Anledningen är att man tycker fritidsnämnden handskas lite väl självständigt med Villan. Det är en byggnad som kulturnämnden gärna vill ha förklarad som byggnadsminne. Man vill också ha ett ord med i laget när det gäller frågan hur Villan

ska användas. När man bad att få vara med i fritidsnämndens utredning blev det nobben.

Vid kulturnämndens senaste sammanträde diskuterades det av Gösta Adelsvärd utarbetade förslaget att försöka få Villan förklarad som byggnadsminne. Man väntar dock med beslutet till april-sammanträdet. Då väntas också underlag för byggnadsminnesförklaring av andra byggnader i Åtvidaberg som Ålundamagasinet och husen på Verksgatan.

Kulturnämnden har även beslutat begära att läns museet påskynar den av nämnden begärda utvärderingen av en bebyggelseinventering som gjordes i Åtvid här-området.

Centern i Åtvid vill öka kontakten

Centerns kommunorganisation i Åtvidaberg har beslutat öka kontakten mellan partiets representanter i olika kommunala sammanhang. Därför har man antagit ett förslag till ny arbetsordning för fullmäktigegruppen och ledamöterna i nämnder och styrelser.

Beslutet fattades vid kommunorganisationens årsmöte i Åtvidaberg på fredagen. Förhandlingarna med de omkring 50 närvarande leddes av Nils-Erik Norrman.

Styrelsen omvaldes med Harry Johansson som ordförande. Antalet medlemmar i de närmare 20 olika avdelningarna uppgår till ca 620.

Det gångna året präglas enligt verksamhetsberättelsen av livlig aktivitet. Bland de många mötena kan nämnas informationsträffar med inbjudna kommunala tjänstemän som drätselchef Swenlof Lindblad, energisparingenjör Sven-Olof Söderström och barnomsorgsinspektör Inger Larsson.

Efter förhandlingarna underhöll Pensionärsföreningens sång- och musikgrupp med en rad kända och allsångsvänliga låtar.

Bättre ekonomi i Åtvids ridklubb

Åtvidabergs ridklubb gjorde ett ekonomiskt hyggligt resultat 1980. Av bokslutet framgår att man, mycket beroende på stora ideella insatser, tog ifatt en eftersläpande minuspost på ca 50 000 kr. Förra året hade man en omsättning på drygt 200 000 kr. Närmast gäller det att ytterligare stabilisera ekonomin så att man bli a kan ta emot flera elever. Just nu finns en kö av barn.

Detta framkom vid föreningens årsmöte i Timmergården på lördagen. Styrelsen med Arne Gustavsson som ordförande omvaldes. Ridklubben har 175 medlemmar varav största delen utgörs av ungdomar. Förmodligen är ridklubben den förening i Åtvid som samlar mest flickor.

För närvarande disponerar klubben 20 hästar varav man själv äger åtta och hyr fyra. Förra året genomfördes ca 4 000 elevlektioner. Till det kommer så omfattande verksamhet inom skolans Fritt valt arbete.

Under 1980 utfördes en behövlig upprustning av matrum, duschar, toaletter, lektionsrum osv.

Metallsektionen i Åtvidaberg har haft årsmöte. Styrelsen med Hans Hammarlund som ordförande omvaldes. Man beslutade ge Unga Örnar ett bidrag på 1 500 kr. Information lämnades om förberedelserna inför det förestående 75-årsjubileet som kommer att firas i Folkparken i slutet av maj.

Församlingshemmet i Yxnerum. Mellan 800 000 och 900 000 kr skulle det kosta att göra i ordning baracken som nu står på Stortorget till församlingshem i Yxnerum. I summan ingår då också markplanering, vägar, parkeringsplatser och vatten och avlopp. Ungefär lika mycket skulle det kosta att bygga nytt. Det skall utredas vad man kan vidta för åtgärder för att sätta det nuvarande församlingshemmet i användbart skick. Medan utredningen pågår föreslår utskottet att Kursgården Yxnerum tillfrågas om kyrkan på prov för något år kan förlägga vissa gudstjänster och kyrkaffen där.

Ny

Värna—Grebo bygdegårdsförening har haft årsmöte i Värna bygdegård. Till styrelse utsågs Bror Lindgren, ordförande, Kerstin Wilhelmsson, sekreterare, Gösta Andersson, kassör, Göran Fallman, vice ordförande, och Bengt Fors. Gunno Palmqvist och Evert Andersson utsågs till revisorer. Föreningen har ett 50-tal medlemmar. Under det gångna verksamhetsåret har man lagt ner stor möda på att rusta upp bygdegården i Värna.

Lite oroligt var det i samhället under den gångna veckoandan. Förutom rattfyllerister, glykolsabotörer och tjuvar i Eksättersgaraget har en del glaskrossning och inbrottsförsök gjorts. Alléskolan utsattes för försök till inbrott, men det hela stannade vid trasiga fönsterrutor. Även polisstationen fick en ruta sönderslagen. Den inre rutan höll. I Eksätter krossades fönstret i en ytterdörr. Vid Forskrafts anläggning i Åtvidaberg hade någon klippt upp ett hål i staketet. Ett plåtskjul hade undersökts. Men om något stulits är osäkert. På pussidan noteras att polisen utanför sina lokaler hittade en stulen cykel. Återlämnad eller slump är osäkert.

Grebo—Värna EFS liten men aktiv

EFS missionsförening i Grebo—Värna är en till numerären liten, men naggande god förening. Medlemsförteckningen upptar tretton namn. Ändå redovisar man för 1980 en omslutning på närmare 20 000 kr. I den summan ingår försäljningen i Föltorp och såväl symötes- som vanliga möteskollekt.

Det framgick vid föreningens årsmöte i Värna missionshus här-omdagen. Gustav Östlund omvaldes till ordförande. Ann-Marie och Bengt Wallin utsågs till ombud vid distriktsårsmötet i Norrköping medan Helga Fallman och Elsa Ohlsson representerar föreningen vid EFS årskonferens i Kristianstad.

Man beslöt skicka ca 4 000 kr till EFS centrala kassa. I samband med förhandlingarna höll Åtvidabergskretsens pastor Hans-Eric Hägg en andakt. Sparbössetömmingen vid årsmötet resulterade i 2 400 kr, pengar som nu går till EFS yttre mission.

Ungefär 100 liter glykol rann ut ur SJ-bussarnas kylsystem sedan någon klåfingrig person natten till lördagen skruvat loss ett kylarlock till en av bussarna. Fordonen stod parkerade på uppställningsplatsen vid järnvägsstationen. För att undvika frysnings har man bussarna kopplade till ett system typ vatten i värmeelement. Men för att det ska fungera måste systemet vara slutet. Skruvar man bort ett lock innebär det att glykolen pumpas ut. Den här gången gick värden för ca 1 000 kr till spillo. Liknande tilltag har gjorts förut.

Världsböndagen firades traditionsenligt i Åtvidaberg på fredagen. Årets samling hölls i Ellm, Berg, där alla kristna grupper på orten medverkade. Det internationella programmet hade sammanställs av kristna indiankvinnor. Gunilla Bränn, Linköping, höll ett med bilder illustrerat anförande under mottot Jorden är Herrens. Kollekt upptogs till ständier för kristna kvinnor i u-land och den inbringade 675 kr.



Grävling och snö- droppar förebud

Det är med blandade känslor Åtvidabergarna tagit emot den plötsligt inbrytande våren. På två dygn har det ett par decimeter tjocka snötäcket sjunkit ihop till ett minimum och ersatts med slask, brunt vatten och gegga. Och det har fått både glada och problemartade följder.

Mungiporna upp var det för sju-åriga Camilla Borell på Skånevågen när hon på måndagen kunde rapportera årets första snödroppar. Bland de mer nöjda återfanns också Olle Söderbäck. Nu kommer flyttfågeln, och även om han inte hörde lärkan på måndagen så räknar han med att den kommer i dag. Om vindarna står sig.

Ytterligare en rapport från naturen. Grävlingen bortanför Mällingsbo var ute och rörde på sig i söndags.

Gatuchef Sigvard Persson säger att den häftiga snösmältningen förflutit relativt lugnt. Några översvämningar från källare och liknande hade i varje fall inte på måndagen anmälts. Kraftiga blidvåder har också den fördelen att man slipper sanda, säger han med en glimt i ögonvrån.

Värst har man det på vägförvaltningen. Hela den arbetsföra styrkan jobbar för fullt med att hålla vägarna fria från vatten. Det är ingen katastrofsituation, säger Bertil Stridsman, men det är vatten överallt. Dikena är överfulla och mindre översvämningar uppstår gärna där brunnar och dräneringar frusit igen.

Inom förvaltningens arbetsområde står vattnet över riksväg 35 i Dala och Bankekind. De mindre grusvägarna runt om tar ordentligt med stryk och viktbegränsningar är aktuella i flera fall. Vägen vid Sjöberga i Björsäter är avstängd. Men det är ju som bekant inget ovanligt.

För ett par dagar sedan jobbade man för fullt med nedvråkande snömassor. I dag med vatten. I morgon med tjälskott?

Vårsalong i Åtvidaberg



Vårsalongens pärla är Gisela Eliassens applikation Utanföör staden

□ □ □ Åtvids vårsalong behåller sitt grepp om publiken. Årets utställning, den nionde i ordningen, lockade redan första dagen närmare 200 besökare. Köplusten var det inget större fel på heller. När Åtvidabergs konstförening slog igen portarna på premiärdagen hade man sålt för över 20 000 kr.

I de första vårsalongerna hade de utställande konstnärerna det gemensamt att de antingen var bosatta i Åtvidaberg eller på annat sätt hade stark anknytning till kommunen. Med tiden har allt större avsteg gjorts från den tanken och beträffande årets utställning finns ingen sådan gemensam nämnare.

Vårsalongen innehåller verk av sjutton konstnärer. Spännvidden är stor och reaktionerna blandade.

□ □ □ Utställningens pärla är förvisso Björsättersbon Gisela Eliassens applikation Utanföör staden. Återigen är det hennes

verk som längst och mest intensivt suger åt sig besökarnas blickar. Utanföör staden har liv, djup och är underbart finstämd i färgkompositionen.

Premiär är det i år för Åtvidabergsfotografen Arne Flink. Den som till äventyrs fått för sig att det finns en klar gränslinje mellan konst och foto bör genast gå på vårsalongen. Titta speciellt på Sjö och jord. Ninne Forsgren från Linköping visar en del saker i stengods. Hennes Änglafamilj vill man ta till sitt hjärta. Ett par av de övriga verken präglas av fin personlig realism.

□ □ □ Ulla Gustavsson, Upplands-Väsby, bidrar bla med några utmärkta, jordnära akvareller. Per Göransson, bosatt i Oslo, presenteras med triptyken Eva, Adam och Eva och I paradiset. Glada, ömsinta, förälskelsefulla.

Åtvidabergaren Bernt Holmström visar ånyo ett antal land-

skap. I samtliga finner man lyster, allvar, värme och ett ljus av stundom religiös karaktär.

Karl Gustav Larsson från Sturefors tilldrar sig också i år uppmärksamhet med sina motorsågade konstverk. Man har svårt att hålla fingarna i styr, vill gärna följa träets konturer. Orangutangen är rolig.

Från Åtvidabergs finska vänort Juva kommer en liten kollektion signerade Tarja Teräsuvori. Små underfundiga saker.

Samen Lars Biraks fyra litografier har på underliga vägar hamnat i Åtvidaberg. Skojigt nog, Jokkmokks marknad där de klarblå samedräkterna härligt kontrasterar mot den glödande midnattssölen är ögonfägnande och detaljrik.

Dessa och ytterligare åtta konstnärers verk kan man beskåda på Åtvids vårsalong som pågår hela veckan i gamla kommunalhuset.

CHRISTER BERG

Åsikterna mycket delade om barnomsorgsplan för Åtvid

11/3

— Med anledning av de borgerliga ledamöternas reservation vill vi från fackföreningshåll understryka att vi anser barnomsorg i institution vara det bästa för både barn och föräldrar. Reservanternas argument för familjedaghem, bekvämast för föräldrarna och billigast för skattebetalarna, anser vi inte vara värda att bemöta.

Den dag våra forskare ger belägg för att daghemsvistelse ger barnen högre frekvens psykologiska störningar än vistelse i familj får vi naturligtvis ändra vår uppfattning.

Det skriver LO-sektionen i Åtvidaberg i sitt remissvar över förslaget till barnomsorgsplan i kommunen för åren 1981–85. Remisstiden gick ut på tisdagen och då hade sex olika organisationer lämnat in sina synpunkter. Ett 50-tal fackliga, politiska och religiösa organisationer hade fått planen på remiss. Svartsprocenten är ändå betydligt högre än för ett par år sedan då bara SSU fann det mödan värt att lämna in sina synpunkter.

Men med tiden har det här med barnomsorg delat upp åtminstone politikerna i två läger i Åtvidaberg. Den socialdemokratiska majoriteten är för att en utbyggnad av barnomsorgen sker nästan uteslutande genom institutioner. De övriga partierna i Åtvid vill att utbyggnaden skall vara jämnt fördelad mellan familjedaghem och barn-daghem.

Den här skiljelinjen går också igen i remissvaren.

Barnomsorgsplanens övriga intentioner accepteras i stort. Målsättningen är att 1985 nå en 75-procentig täckning av behovet av daghemspatser. Det innebär under perioden tillskapandet av drygt 200 platser. Femton av dessa blir platser i familj.

LO-sektionens ovan citerade synpunkter gäller den reservation som de borgerliga ledamöterna i sociala centralnämnden lämnade in. I övrigt menar LO-sektionen att barnomsorgsplanen, fränsett en del svårför-

ståbara siffror och väl låg utbyggnadstakt i Grebo, är bra.

Folkpartiets lokalavdelning säger i sitt korta yttrande att man samtycker till förslaget, men samtidigt ansluter sig till reservationen i sociala centralnämnden.

Åtvidabergs missionsförsamling meddelar att man ansluter sig till reservationen.

Centerns kommunorganisation biträder också reservationen med motiveringen att genom familjedaghem kan barn placeras närmare sitt eget hem. Vidare att familjedaghem är mindre kostnadskrävande och därigenom kan fler barn beredas plats än vid utbyggnad enbart på institutioner.

TCO-delegationen i Åtvidaberg menar att kommunen bör vara restriktiv med utbyggnaden av daghem och fritidshem. Familjedaghem är mer flexibla. TCO framhåller också vikten av en undersökning av behovet av barnomsorg på obekvämt arbetstid. Förturer bör endast i undantagsfall beviljas. Jourtelefon till barnvårdare bör inrättas.

Slutligen har skolstyrelsen lämnat ett yttrande. Dvs de socialdemokratiska ledamöterna. Den borgerliga gruppen reserverar sig med orden: Vi anser att skrivningen inte klart uttrycker skolstyrelsens syn på barnomsorgsplanen.

Den officiella versionen innehåller en rad sura konstateranden. När det gäller barnomsorgen har skolan inte räknats som någon myndighet som har hand om barnomsorg, skriver man, och fortsätter: Vi i skolstyrelsen anser detta mycket egendomligt.

Vidare framhåller skolstyrelsen att om regeringen vidhåller att barn- och äldreomsorg ska prioriteras innebär det sämre service för skolan vilket, säger man, naturligtvis måste vara betänkligt.

Skolstyrelsen tycker att också skolan kunde få ha samma personaltäthet som daghem och deltids-förskolor. Dessutom framhålls att det är omöjligt att nå sociala centralnämnden på morgonen för att få barnsamarit.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Motionsskidan går på. Underlaget är väl inte det allra bästa. Men Korpen och AIF kör vidare med aktiviteten Motionsskidan. Startkortet tas emot också den här veckan. Och lämpar sig inte underlaget för skidåkning så kanske det gör det för promenader. Den motionen gillas också. Förra veckans vinnare blev Gunilla Ripstrand, Stig Johansson, Ulla Ringström, Maj-Britt Gustavsson och Arne Johansson.

Emigrantvisor i Åtvid. För något år sedan besökte sångaren Kjell Hansson svenskbygderna i USA för att samla material till ett program om den svenska emigrationen i början av seklet. Speciellt intresserad var han förstas av vistraditionen. Resultatet av resan och en hel del efterforskningar har blivit ett program, som innehåller såväl bakgrunden till utvandringen, överfarten, acklimatiseringen och hur den svenska traditionen hålls levande. Till-sammans med Strängnäs brassensemble genomförs programmet i Villan i Åtvidaberg nu på söndag. Arrangörer är kulturnämnden och Rikskonserter.

Blåsippor

De senaste dagarnas blidväder har satt fart på naturen. Ett av de mera klassiska vårtecknen är de första blåsipporna. Först i år, åtminstone i Åtvidaberg, blev sju-årige Conny Svärd i Sjöanda i allra sydligaste delen av kommunen. I en brant slänt i sydläge gjorde han fyndet: ett fullt utvecklat blåsippestånd varav ett exemplar togs med hem för att pryda köksbordet. Förra årets första blåsippa i Åtvid hittades först en vecka in i april.

Affär vid Gruvgatan. Kommunen och ICA har nu kommit så långt i förhandlingarna beträffande avtal för upplåtelse av mark till en livsmedelsbutik att förslaget skall presenteras för kommunstyrelsen nästa vecka. Enligt förslaget arrenderar ICA ca 6 000 kvm mark mellan Gruvgatan och folkparken. Arrendet gäller 20 år och avgiften är på 12 260 kr per år med omräkning varje år i förhållande till konsumentprisindex. ICA förbinder sig att anlägga 34 parkeringsplatser, varav hälften står till kommunens förfogande. Behövs ytterligare parkeringsplatser till folkparken ska ICA ställa mark för 28 platser till förfogande medan kommunen svarar för kostnaderna.

12/3

KM på skidor
i Grebo

Grebo skid- och motionsklubb har kört sitt klubbmästerskap på skidor. Tävlingsarna ägde rum förra veckan i elljus. Sammanlagt ställde 62 deltagare upp. De tävlande i den yngsta klassen fick priser redan vid målet. De övriga får vänta till årsmötet om ett par veckor.

Resultat: Pojkar 7-8 år, 1,5 km: 1) Sören Wilhelmsson 9,03. Pojkar 9-10 år, 1,5 km: 1) Karl Henriksson 6,14. Pojkar 11-12 år, 2,5 km: 1) Mattias Johansson 10,51. Pojkar 13-14 år, 5 km: 1) Karl-Johan Johansson 21,45.

Herrar, seniorer, 10 km: 1) Lars Wallberg, 36,20. Herrar, 35 år, 10 km: 1) Lars-Olov Tillmar 38,36.

Flickor 7-8 år, 1,5 km: 1) Sofie Schenell 8,15. Flickor 9-10 år, 1,5 km: 1) Hanna Bjurström, 7,26. Flickor 11-12 år, 2,5 km: 1) Louisa Henriksson 10,48. Flickor 15-16 år, 5 km: 1) Anna-Lena Wallberg 23,04.

Damer, seniorer, 5 km: 1) Mariana Ahlström 20,56.

Kommunalarbetareförbundets sektion i Åtvidaberg har fått ny ordförande. Vid årsmötet valdes Gunilla Johansson till ordförande efter Arne Johansson, som nu blir vice ordförande. I fjol ökade sektionen med 31 medlemmar till 391.

Hannäs socialdemokratiska förning har haft årsmöte. Till ny ordförande efter Frans Olsson valdes Arne Lundqvist.

Ett inbrott förövades natten till onsdagen i Pressbyråkiosken vid Sporthallen. Tjuven eller tjvarna tog sin in i kiosken genom att slå sönder ett fönster. Cigaretter till ett värde av närmare 4 000 kr stals.

Nobben. Nej det blev inga pengar över till Åtvidaberg när länsstyrelsen skulle fördela ett statsbidrag på 930 000 kr för utbyggnad av cykelleder. Från början hade åtta kommuner sökt pengar till 25 olika objekt. Pengarna räckte till tolv. Från Åtvidabergs sida hade man tänkt fortsätta utbyggnaden av cykelleden mellan Sunnebotorget och Berg. Hittills är bara delen Sunnebotorget-Malmvägen klar. Den sista biten skulle kosta 500 000 kr. Utan statsbidrag får nog projektet ligga på is ett tag. I och för sig kan kommunen överklaga länsstyrelsens beslut. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen på onsdag.

Åtvidabergs lokalavdelning av LRF hade på tisdagen årsmöte. Styrelsen med Hans Lindblom som ordförande omvaldes. Avdelningen som täcker i stort Åtvids församling och norra Kättilstad har ett 80-tal medlemmar. Av förra årets verksamhet kan nämnas en extra stämma på grund av kampfonden och en studieresa till det nya mejeriet i Linköping. Efter förhandlingarna redogjorde chefen för Föreningsbanken i Åtvidaberg för statens och riksbankens krav och restriktioner samt vilka kredit- och finansieringsmöjligheter som finns.

När ska gatlamporna
släckas i Åtvidaberg?

Enligt beslut i kommunstyrelsen i januari skall gatukontoret försöka vidta sådana åtgärder att man sparar in ungefär fem procent av elkostnaderna för gatubelysningen. Det skulle i kronor räknat betyda en besparing på ca 75 000 kr.

Nu finns det olika sätt att dra ner på kostnaderna. Gatukontoret, som ligger i förhandlingar med Forskraft, vill veta kommunstyrelsens principiella inställning till olika åtgärder innan man slutförhandlingarna.

Genom att hålla gatubelysningen helt släckt tiden 15 maj-14 augusti sparas ca 26 000 kr.

Om sommarsläckning genomförs kan man minska på antalet inspektioner av lamporna från 16 till 8 per år. Det betyder ytterligare 24 000 kr i sänkta kostnader.

Ett tredje förslag innebär att man släcker gatubelysningen i tätorten på nätterna mellan kl 24 och 4.30 under tiden 15/8-14/5. Enligt gällande tariffer betyder det en besparing på i runda tal 60 000 kr.

Kommunstyrelsen tar upp frågan på onsdag.

Åter dags för
Kopparvalsen

På söndag är det åter dags för Åtvidabergs BS årliga stortävling i bridge, Kopparvalsen. Det är 26:e gången som tävlingen anordnas och som vanligt deltar en lång rad elitspelare från östra mellansvenska distriktet.

Bland de 32 anmälda paren återfinns fjolårssegrarna Göran Nylander och Sune Björling från Linköping. Vidare deltar den niofaldiga svenska mästarrinnan Britt Nygren, Norrköping, tillsammans med sin man Bengt. Arrangörsklubben ställer upp med Åke Bergström/Åke Gustavsson och Arne Wessman/Nils-Åke Rundberg.

Björnsätterskretsen av Röda korset hade på tisdagen årsmöte då hela styrelsen med Per Boo som ordförande omvaldes. Under det gångna året skänkte kretsen 5 000 kr till Kampucheamflyktingarna och 5 000 kr till "Mat åt Afrika". Man samlade också in ca 300 kg kläder. Före förhandlingarna sjöng en barnkör till ackompanjering av Elna Andersson. Efteråt berättade Sonja Asmundsson om en månadslång vistelse i Hanoi. En stor, jämnt fördelad fattigdom och brist på mat, usla bostäder och transportmedel, men mycken omtanke om varandra och livsglädje var några av de intryck hon förmedlade.

Milsimmet flyter bra. Man har nu kommit in på sin åttonde vecka. Antalet långbadare, huvudsakligen kvinnor, uppgår nu till 268. Förra veckans vinnare blev Birger Johansson, Lena Byström, Taimi Bexfält, Eva Andersson, Carina Hammarqvist, Lars-Erik Nylund, Ingrid Strömberg och Inga Johansson.

Körkortslös fast
för rattfylleri

En körkortslös Åtvidabergsyngling togs på onsdagskvällen om hand sedan han med sprit i kroppen kört omkring på gator och inne i ett bostadsområde på ett vårdslöst sätt.

Polis larmades sedan han kört runt bland husen i Eksätters bostadsområde och bl a rammat en häck.

När polisen var på väg till platsen mötte man ynglingen på Sunnebovägen. Han vände då fordonet och körde i hög hastighet tillbaka till Eksätter. Vid Metallvägen slutade polisen med förföljandet för att undvika att ynglingen skulle stressas till situationer som han inte klarade av bland hyreshusen.

Efter kort stund kunde man gripa ynglingen.

Grebo-Värna
LRF-avdelning:
Var beredda
på åtgärder

Jordbrukets motpart i förhandlingarna anger som skäl till att hålla bondens lön nere att denne inte riskerar att bli arbetslös. Att genomsnittsbonden enligt gjorda undersökningar arbetar tusen timmar mer än industriarbetaren per år tar dock konsumentdelegationen ingen hänsyn till.

Det sade Carl Arvidsson, Söderköping, i ett anförande i samband med Grebo-Värna LRF-avdelnings årsmöte i veckan. Carl Arvidsson är ledamot i avtalsrådet för LRF och även med i länsförundsstyrelsen. Avtalsläget är mycket kärtvt.

Årsmötet leddes av ordföranden Sten Hemmingsson, som tillsammans med avgående styrelseledamöter omvaldes. Han uppmanade medlemmarna att vara beredda att ställa upp på de olika aktiviteter som kan bli aktuella om avtalsläget så kräver.

LRF-avdelningen i Grebo-Värna har ett 70-tal medlemmar.

Åtvidabergs fotoklubb har haft möte där man bl a diskuterade uppläggningsen av det uppdrag man fått av kommunen att ta fram ett 50-tal stora kopior ur det Thorinska fotoarkivet. Fotografierna ska sedan hängas upp i nya kommunhuset. Jakob Johansson hade till mötet avlagt sig uppdraget som sekreterare och i hans ställe valdes Christer Nilsson. Håkan Uhrberg hade sammanställt månadens bildgåta och den tävlingen vanns av Nils-Göran Gustavsson. Under mötet diskuterades även den förestående Femklubbstävlingen och hur man ska disponera mörkrumsresurserna. Som avslutning visade Leif Petersson och Nils-Göran Gustavsson bilder från forna tiders Fale-ron.

Fritidsgården Lyktan bör kunna få disponeras av föreningarna i Åtvidaberg. Det säger fritidsnämnden sedan man fått in flera förfrågningar. Nämndens förbehåll är att verksamheten är inriktad på ungdom och äger rum under den tid då ordinarie personal är i arbete.

I brist på en ordentlig konsertlokal i Åtvidaberg går det att göra Sporthallen dragligare för konserter. Det menar Åtvidabergs musikkår, som i en skrivelse till fritidsnämnden föreslagit att man köper in ett scendraperi för ca 2 000 kr. Fritidsnämnden säger att man ser positivt på saken och har beslutat avsätta 2 000 kr för ändamålet. Men först vill man att representanter för nämnden och musikkåren i samråd ska titta närmare på lämplig lösning av frågan.

Det är tveksamt om det blir något organiserat firande av Svenska flaggens dag i Åtvidaberg i år. Flaggdagen infaller på pingsafton och då är det inte så lätt att få ihop folk. Musikkåren har backat ur liksom Allmänna sångkören. Fritidsnämnden, som ansvarar för evenemanget, skall nu undersöka om det finns möjlighet att arrangera firandet på annat sätt.

Föreningsbidrag. Vid sitt sammanträde på onsdagen beslöt fritidsnämnden bevilja föreningsbidrag med sammanlagt drygt 13 000 kr. Ledarutbildningsbidrag fick följande: AFF 283 kr, Fale-rums IF 260, Björnsätters SK 575, BK Slaget 469, Åtvidabergs badmintonklubb 645, Åtvidabergs frimärksklubb 269, Grebo pensionsförening 200, Åtvidabergs pensionsförening 400, Friluftsförbundet 275, Vi unga i Hällingsfall 613, HF Åtvid 2 040, AFF 3 925, DHR 800 kr och OK Eken 456 kr. Vindommens småbåtförening fick 1 132 kr i investeringsbidrag och Åtvidabergs ridklubb 724 kr.

Energijakten i Åtvidaberg dämpar krav på högre hyror

13/3

I slutet av mars är det dags för förhandlingar mellan stiftelsen Åtvidabergshem och hyresgästföreningen. Den här gången gäller det Åtvidabergshems begäran om höjda bränsleavgifter. Utgångsbudet är en höjning med 9:25 från 1 maj. Hade man inte lyckats med sina energibesparande åtgärder hade man antagligen behövt ett påslag på omkring 16 kr.

För närvarande betalar stiftelsens över 700 hyresgäster 33:50 per kvadratmeter och år i bränsletillägg. Om höjningen accepteras av hyresgästföreningen blir summan 39:67. Den summan avser hela år 1981. Eftersom man måste ta ut höjningen också retroaktivt från 1 januari blir utgångsbudet 9:25. Väntar man

ända till halvårsskiftet blir det 12:34.

Under 1981 får stiftelsen med nuvarande bränsletillägg in knappt 1,5 milj kr till oljan, som med dagens priser kommer att kosta närmare 2,8 milj kr. Mellanskillnaden måste man ha ersättning för. Före årets slut lär oljan stiga ytterligare i pris, vilket i sin tur kommer att leda fram till nya förhandlingar.

För den hyresgäst, som har tex en trea på 75 kvm, ökar månadshyran med 55-60 kr.

Men det är inte bara dystra besked för hyresgästerna som Åtvidabergshem kommer med. Det kunde varit betydligt värre. Om det kan vara till någon tröst.

I bostadsområdena Eksätter och Långbrott har stiftelsen genomfört energibesparande åtgärder. Med lyckat resultat. Sammanlagt har 465 000 kr investerats i tidsstyrning av inne- och varmvattentemperaturer, fönstertätning, klokare upp-

värmning och torkrum m m. Från stiftelsens sida förväntade man sig en minskad oljeförbrukning på 80-120 kbm om året. Utfallet tycks bli bättre, även om man från stiftelsens sida ännu tycker det är för tidigt att säga någonting definitivt.

Under 1980 minskade oljeförbrukningen i stället med ca 150 kbm. Då ska man komma ihåg att jämförelsesiffrorna gäller normalår och att vi hade en lång vinter 1980.

Med den här takten betalar sig hela investeringen på något mer än två år. Eftersom statsbidrag utgick med 161 000 kr blir kommunens andel återbetalad på mindre än ett och ett halvt år. Höjs oljepriserna går det än fortare.

Utan energibesparande åtgärder hade stiftelsen behövt gå ut och begära en höjning med drygt 16 kr från 1 maj.

CHRISTER BERG

Göte Edlund ger lugnande besked om Långbrottsskolan

— I nuvarande kommunalekonomiska läge måste redan nedlagda exploateringskostnader utnyttjas maximalt inom ett område innan ett nytt område påbörjas. Utbyggnadstakten av Halleholmsområdet är helt beroende av utbyggnaden i Basthagen.

Det skriver kommunalrådet Göte Edlund i ett brev till Långbrotts socialdemokratiska förening som i januari i ett uttalande framförde sin oro för Långbrotts-skolans framtid.

Föreningen påpekade att något måste göras för att bibehålla två klasser i varje årskurs i skolan, att lokaler och resurser utnyttjas

till fulla. Därför, menade man i skrivelsen, bör skolstyrelsen få i uppdrag att ändra områdesgränserna för upptagning av elever till skolan.

Vidare bör kommunen ta större hänsyn till befintliga skolor och annan service vid planering av nya bostadsområden. Det vore lämpligt att planera för eventuellt nya bostadsområden norr om järnvägen och bygga ut Halleholmsområdet.

Dröjer

Kommunalrådet Göte Edlund pekar på ekonomiska aspekter som gör att man måste hålla sig till ett område i taget, vilket i praktiken innebär att det lär dröja några år innan byggandet kan komma i gång norr om järnvägen.

Göte Edlund framhåller också i sitt svar att alla är överens om att försöka behålla Långbrottsskolan tvåparallellig. Skolstyrelsen har redan aktualiserat frågan om ändrade elevområdesgränser. Göte Edlund hoppas nu att också barn och föräldrar skall ställa sig positiva till kommande förslag.

Slutligen erinrar kommunalrådet om att kommunen för ett år sedan tog initiativ till köp av mark i Långbrott för eventuellt bostadsbyggande. Men tyvärr visade geologiska undersökningar i höstas att det tilltänkta området inte var lämpligt för bostadsbyggande.

CHRISTER BERG

Ont om jobb i Åtvidaberg Ingenting för ungdomar

16/3

Situationen på arbetsmarknaden i Åtvidaberg var vid månadsskiftet februari/mars nästan identisk med läget en månad tidigare.

Nu är läget 183 arbetssökande mot 185 i slutet av januari. Fördelningen mellan dem som har jobb och är sysselsatta i beredskapsarbete uppvisar också små variationer. Det som hänt är emellertid att omsättningen av lediga jobb ökat. Vid den här periodens utgång kunde man erbjuda de sö-

kande 63 lediga platser. Men bara i tio fall handlar det om fasta jobb på heltid.

Inte ett enda jobb

Det finns i dag inte ett enda jobb att erbjuda den som är under 18 år, eller den som saknar utbildning och/eller arbetslivserfarenhet, säger Siri Ohlin som är föreståndare på arbetsförmedlingen. De flesta av de ledigförklarade jobben handlar nu om sommarvikariat. T o m när det gäller semestervikariat är det kärvt för ungdomarna.

— När det är så kärvt som det är blir man förstas betänksam när det finns unga människor som vägrar ta erbjuden plats på olika utbildningsvägar, inte går på information som företag håller, eller inte stannar kvar på erbjudna jobb. I stället söker de sig kvar vid beredskapsjobb. Men vi måste nog ställa mer krav på ungdomarna. Vi kan inte hjälpa utan att ställa krav, säger Siri Ohlin.

Vid månadsskiftet fanns det i Åtvidaberg 183 arbetssökande. Av dessa var det 101 personer som inte hade någon sysselsättning alls. 44 personer hade tillfälligt arbete och 15 fast jobb men sökte något nytt. Dessutom var 23 personer, i huvudsak ungdomar, sysselsatta i beredskapsarbete.

Andelen ungdomar under 24 år uppgår till 71. Av dessa gick 19 i beredskapsjobb och 26 hade ingen sysselsättning alls. Av hela antalet arbetssökande utgjorde kvinnorna knappt 60 procent.

I början av veckan hade Saab i Linköping en information i gamla kommunalhuset i Åtvidaberg. Ett 40-tal arbetssökande deltog på mötet och många accepterade erbjudandet om en anställningstervju.

CHRISTER BERG

Olika meningar om barnomsorg i Åtvid

Ytterligare tre remissinstanser har nu lämnat in sina synpunkter på förslaget till barnomsorgsplan för Åtvidaberg under perioden 1981–85. Correspondenten har tidigare redovisat i sammandrag sex remissvar.

Kds i Åtvidaberg menar i likhet med en borgerlig reservation i sociala centralnämnden att den framtida utbyggnaden av daghemspplatser bör fördelas lika mellan familjedaghem och platser på institutioner.

Den primära inriktningen för samhällets barnomsorg, skriver kds, bör ta sikte på ett bättre stöd till alla barnfamiljer och inte som nu starkt subventionera samhällets institutionsvård. Kds säger också att behovet av daghemspplatser kommer att minska om man skapar större ekonomisk rättvisa mellan olika grupper av småbarnsföräldrar så att alla som själva vill ta hand om sina barn de första levnadsåren får ekonomiska möjligheter att göra det. Samhällets vårdbidrag bör följa barnet.

Svenska kommunalarbetsförbundets sektion i Åtvidaberg uttrycker sin glädje över beslutet att utreda frågan om öppen förskola. Den skulle vara till nytta för många, skriver SKAF, inte minst för familjedaghemmen, som är grundade på ensamarbete och ensamansvar. Alla barn i kommunen skulle oavsett form av barnomsorg kunna erbjudas likvärdig stimulans och likvärdigt utbud av aktiviteter.

Med skärpa påtalar SKAF behovet av planering och utbildning för personalen.

Slutligen kritiserar SKAF de

borgerliga partiernas reservation angående fördelningen av platser mellan familjer och daghem. Man ifrågasätter reservanternas åsikter om familjedaghemms flexibilitet och om dagbarnvårdarnas anställningstrygghet. Vidare undrar man om det är fel att barn får lära sig att umgås med olika människor. SKAF föredrar att stödja det socialdemokratiska förslaget till barnomsorgsplan.

SSU Facket och barn- och ungdomspolitiska utskottet har lämnat ett gemensamt remissvar, där man menar att planen i stort sett är bra. Dock vill man att reglerna för barnålder i familjedaghem ses över. Vidare vill man ha en ekonomisk redovisning av kostnaderna för en plats i familjedaghem, respektive daghem. Man efterfrågar också vilket samarbete som finns mellan förskola och grundskola.

Slutligen vill man att det ska framgå i statistiken hur åldersfördelningen mellan barnen ser ut. Detta för att kunna ge synpunkter på om det behövs fler platser för de allra yngsta barnen.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Åtvidabergs pensionärsförenings sång- och musikgrupp har haft årsmöte. Till ny ordförande efter Einar Landin valdes Arvid Andersson. I övrigt skedde omval. Gruppen gjorde under föregående verksamhetsår omkring 25 framträdanden och hade ett 30-tal repetitioner.

Åtvidabergs tjänstemannaklubb har haft årsmöte där det blev en del förändringar i styrelsen. Till ny ordförande efter Olof Gahm valdes Karl Risto och till ny vice ordförande efter Bo Petersson utsågs Karl-Erik Nordström. Vidare efterträddes Jan Lindén av Karl Johnsson. Övriga i styrelsen är Gunnar Jonsson, Gillis Fasth och Rolf Ström. Klubben fyller i år 75 år och har 156 medlemmar. Efter förhandlingarna visade bankdirektör Göran Lekander Östgotabankens nya lokaler i Trekanten.

Kommunalt bostadsbolag får kritik av moderater

Moderata samlingspartiets Åtvidabergskrets beslutade vid sitt årsmöte i veckan att uttala stark kritik mot planerna på att låta det kommunala bolaget Åtvidabergs kommunala byggnads AB, få överta förköpsrätten till projekt Trekanten vid Stortorget.

Hela komplexet som ligger i 25-30-miljonersklassen har uppförts av Åtvidabergs byggnadsbyrå och hyresgästerna håller som bäst på att flytta in. Mellan det privata byggbolaget och kommunen föreligger ett exploateringsavtal som bl a ger kommunen rätt till förköp av den stora byggnaden. Men sedan Östgötabanken visat intresse för ett köp har också det kommunala bolaget agerat.

Redan har ärendet behandlats i kommunstyrelsen där den socialdemokratiska majoriteten tillstyrkt att bolaget får överta förköpsrätten. Moderaterna menar nu i sitt uttalande att projektet är så stort att nödvändigt och fullö-

digt utredningsmaterial först måste behandlas av kommunalt ansvariga instanser. I ett bolag är handläggningen helt undandragen insyn.

Slutligen anser moderaterna att Kommunala byggnads AB och den kommunala stiftelsen Åtvidabergshem redan nu har för stort fastlighetsinnehav. Därför borde man överväga en överlåtelse av lämpliga delar till andra icke-kommunala köpare.

Vid årsmötet omvaldes Tor Nyberg som ordförande. Kretsen har nu 240 medlemmar vilket är en ökning med 9. Efter förhandlingarna höll tekn dr Bengt Magnhagen från Linköping ett anförande under rubriken Datorn — hot eller nödvändighet.

19-åringar i Åtvid skall erbjudas tandläkarkontroll

Folktandvården och de privata tandläkarna i Åtvidaberg har beslutat göra gemensam sak för de ungdomar som slutat skolan. Man kommer i vår att erbjuda samtliga 19-åringar undersökning och tid för eventuell behandling. På sikt strävar man efter att också kunna börja med de som i år fyller 20 år.

Skoltandvården gäller alla elever i grundskolan och dessutom tar man i Åtvidaberg hand om 17-åringarna. Men sedan har det varit stopp och ungdomarna har själva fått söka tandläkarvård och ställa sig i kö.

Nu skall man således försöka ta hand om ungdomarnas tänder också efter grundskolan. Avsikten är att 19-åringarna inte bara skall

få gå igenom kontorilen oh få behandling. De skall också sedan betraktas som patienter hos respektive tandläkare och i fortsättningen få regelbundna kallelser.

Man räknar med att på så här vis nå ca 170 ungdomar och kunna sätta i gång om någon månad. Förutom folktandvården i Åtvidaberg är det tre privata tandläkare som mellan sig delar upp kontrollen av årskullen. Någon gratis historia är det dock inte fråga om utan den ordinarie tandvårdsförsäkringen gäller.

Men man blir kallad till undersökning, blir åtgärdad och kommer in i rulljansen utan att behöva stå i kö. I Åtvid får man annars räkna med att stå minst två år i kö.

CHRISTER BERG

Glesbygdspensionärer presenterades för Åtvids pensionärer

Det var alldeles fullsatt i fritidsgårdens kombinerade bordtennis-, diskotek- och samlingsrum när Hannäsbon och ledamoten i bl a sociala centralnämnden Brita Petersson talade inför Åtvidabergs pensionärsförening på torsdagen. Ämnet var Att bo i glesbygd — fördelar och nackdelar.

Brita Petersson gjorde först en tillbakablick på utvecklingen i Hannäs. Från tiden på 50-talet, när Hannäs var egen kommun och hade 1 100 invånare, till uppgåendet i Uknadalens kommun och numera i Åtvidabergs kommun.

Hon berörde orsakerna till sammanslagningarna och vad de fått för konsekvenser.

I sitt anförande menade Brita Petersson att man borde försöka se Hannäs och Gärdserums församlingar som en enhet i den stora kommunen. Detta för att bl a förhindra att all service cen-

traliserar. Det är bättre att få ha någon social service kvar i bygden än ingen alls.

Ett problem, sade hon, för oss på landsbygden är givetvis att vi har långt till affär, bibliotek, läkare osv och att vi får brottas med dåliga vägar och dåliga kommunikationer. Men det är priset vi får betala för att få bo i så fin miljö som det ändå är ute på den Åtvidabergska landsbygden.

Pensionärsföreningens ordförande Thore Johansson som hälsat dagens gäst välkommen tackade också för anförandet och inbjöd henne till att bese de nya lokalerna på Stenhusgatan.

16/3

Moderata samlingspartiets Björsåtersförening har gjort en studieresa i Åtvidaberg där man tittat på olika system för eldning med fasta bränslen. En fliseldningsanläggning studerades i Båtvik. Anläggningen har varit i bruk i ett år och eldas med flis från egen skog. Vid Katrineberg i Grebo tittade man på en relativt nyinstallerad stockvedspanna. Var och en av dessa båda anläggningar beräknas innebära en besparing av 7—10 kbm olja.

Sommarsläckta gatuljus. Kommunstyrelsen beslöt på måndagen om vissa enegibesparande åtgärder på gator och torg. På förslag av gatukontoret kommer gatubelysningen att vara helt släckt i tätorten från mitten av maj till mitten av augusti. På det sparar kommunen ca 26 000 kr. Genom att minska antalet inspektionsronder för lamphyten från sexton till åtta sparas ytterligare ca 24 000 kr. Ett förslag att släcka belysningen nattetid från mitten av augusti till mitten av maj beslutade man först remittera till trafiksäkerhetsnämnden och polismyndigheten för yttrande.

Vägbidrag. Kommunstyrelsen har beslutat godkänna anslag med 133 193 kr i bidrag till enskilda vägar. Sammanlagt handlar det om 90 vägar med en längd av närmare 60 mil.

Höstterminsbetyget i årskurs 9 kommer också i fortsättningen att utgöra grundvalen för slutlig inläggning till gymnasieskolan. I varje fall om skolstyrelsen i Åtvid får som den vill. Skolstyrelsen har meddelat att försöksverksamheten kommer att fortsätta. Skolstyrelsen har beslutat begära att få vara med i försöksverksamheten.

Kisa skidklubb anordnade på tisdagen ett något försenat klubbmästerskap för ungdom. Trots en viss snöbrist hade man lyckats skrapa ihop snö till fullt åkbara spår. Resultat: Flickor 9—10 år: 1) Anna-Karin Svensson, 15,01. 11—12 år: 1) Susanna Djurstedt, 13,10. 15—16 år: 1) Helena Djurstedt, 12,43. Pojkar åtta år: 1) Joakim Svensson, 9,59. 11—12 år: 1) Jörgen Damm, 10,45. 13—14 år: 1) Steve Creutz, 10,14.

Åtvids vårsalong lockade i år sammanlagt 1 247 besökare. Konstverk till ett värde av 35 400 kr såldes. Alrik Agerbo, drivande kraft i arrangerande Åtvidabergs konstförening, är mer än belåten med resultatet.

Affären vid Gruvgatan. Kommunstyrelsen har beslutat tillstyrka ett förslag till arrendeavtal mellan kommunen och ICA beträffande tomt för livsmedelsaffär i parkområdet mellan Folkparken och Gruvgatan.

Skolkontoret i Åtvid behöver förstärkas

— Problem finns i förvaltningen. Men det måste framhållas att det inom organisationen finns en mycket god medvetenhet om problemen och därmed goda förutsättningar för att personerna i organisationen själva på sikt skall kunna hantera problemområdena.

Men för att man också skall hinna med att göra något åt de problem man ser, är det nödvändigt med viss förstärkning av resurserna.

Det säger Kommunförbundets utredare Per Creutzer sedan han tittat över organisationen av skol-

kontoret i Åtvidaberg. Utredningen kommer fram till att det behövs ytterligare en halvtidstjänst som assistent vid skolkontoret. Dessutom bör man inrätta en tjänst som kontorist, som skall fördela sitt arbete på de tre rektorsområdena.

Skolstyrelsen har gått in till fullmäktige med en begäran om tilläggsanslag på 69 000 kr för att kunna inrätta tjänsterna från halvårsskiftet. Man vill också ha drygt 15 000 kr för att under två månader kunna objektsanställa en person.

I övrigt vill skolstyrelsen jobba vidare i enlighet med de förslag till rutiner och arbetsfördelningar som utredningen presenterat.

Nya sociala tjänster diskuterades i Åtvid

Det var inte utan vidare som sociala centralnämndens enhälliga förslag till omorganisation av socialkontorets ledning gick igenom kommunstyrelsen. Enligt förslaget bör redan i höst 2,5 nya tjänster inrättas på socialkontoret. Beträffande en av tjänsterna hade ledamöterna skilda uppfattningar.

Det gäller tjänsten som gruppledare för handläggarna av socialarbete, barnomsorg och äldreomsorg. Centerns och moderaternas ledamöter menade att den

tjänsten skulle strykas med hänvisning till det kärva ekonomiska läget. Socialdemokrater och folkpartister gav dock tjänsten sitt bifall.

Förslaget till omorganisation har tidigare utförligt presenterats i Correspondenten. De viktigaste delarna är inrättande av en tjänst som utredare, en som gruppledare och en halvtidstjänst som barnomsorgsassistensent.

Den nuvarande benämningen som biträdande socialchef utgår. Den nuvarande socialchefen har begärt att få nya arbetsuppgifter.

Ärendet går nu till kommunfullmäktige.

Oenighet om tomtkän. Med siffrorna 5—4 beslöt kommunstyrelsen i Åtvidaberg på onsdagen bevilja en anhållan om återregistrering i den kommunala tomtkän. Enligt reglerna skall minst tio år ha förflutit från färdigt hus tills man åter får ställa sig i tomtkän. I det här fallet handlar det om två makar, som 1977 byggde en villa i Grebo, men nu vill bosätta sig i Åtvidaberg beroende på att båda arbetar i centralorten. Bl a med hänvisning till situationen för byggnadsarbetarna beslöt fyra socialdemokrater och en folkpartist bevilja dispens från tomtkoreglerna.

Åtvids trafikförsörjning förändras nästa trafikår

Trafikförsörjningen i Åtvidaberg kommer inte att skilja sig speciellt mycket nästa trafikår i förhållande till det trafikår vi nu är inne i. Kommunen hade visserligen i sitt förslag till trafikförsörjningsplan framfört tankar på en del nyheter. En del har antagits av AB Östgötatrafiken, annat har förkastats.

En nyhet är att ännu en dubbeltur införs på linjen Åtvidaberg-Valdemarsvik. Likaså ska man ånyo köra s k arbetsresor, som

kommer att gå via Hannäs, Kvarnvik, Rumma, Falerum, Åtvidaberg och ut till Örsätter.

Björnsäterborna får förbättrade kommunikationer genom att två nya turer kommer till.

Från Åtvidabergs sida hade man önskat busstrafik mellan Åtvid och Överum. Men eftersom antalet pendlare var för lågt (ca 15 med olika arbetstider) ansågs inte detta motiverat.

I Åtvid ville man också utöka den s k kompletteringstrafiken så att sådan resmöjlighet skulle kunna erbjudas de resande med en dubbeltur per dag måndag-

fredag till Åtvidaberg och mellanliggande orter. Från Östgötatrafikens sida har man angett att det inte finns tillräcklig kapacitet för en sådan reform. Därför bibehålls, åtminstone nästa trafikår, nuvarande standard med en dubbeltur per vecka.

I övrigt handlar det mest om tidtabellsjusteringar där planerna i största möjliga utsträckning försökt ta hänsyn till den stora gruppen pendlare. Tyvärr hann inte en länsomfattande utredning om pendlarna bli klar innan trafikplanen fastställdes.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Önskesångernas kväll var rubriken för ett arrangemang i Pingstkyrkan i söndags då ca 85 sångare och musiker underhöll en publik på över 200 personer. Församlingens samtliga sånggrupper medverkade. Strängmusiken leddes av Christer Berg medan Christer Carlsson dirigerade. Blandade kören, ungdomskören och barnkören Klängen. Sångsolister var Christer Berg och Els-Britt Andersson. Pastor Nils-Göran Andersson höll en kort predikan.

Femtio öre per kvadratmeter anser kyrkonämnden i Åtvids m fl församlingars kyrkliga samfällighet är ett skäligt pris för de ca 1 000 kvm intill Värna skola som EFS vill överta. 1979 beslöt Värna församling att överlämna området som gåva till EFS. Men beslutet var olagligt eftersom området avsåg kyrklig jord, som står under stiftsnämndens förvaltning. Stiftsnämndens värderingsman föreslog med hänsyn till förhållandena att priset skulle bli 1 kr per kvm. Men kyrkonämnden i Åtvid prutar till 50 öre, bl a beroende på att fastigheten skall tillföras EFS missionshus, som stundom upplåtes för Värna församlings verksamhet. Ärendet skall nu avgöras av stiftsnämnden.

Kyrkonämnden i Åtvid har beslutat tillstyrka att 12 300 kr beviljas i tilläggsanslag för en del arbeten i Björnsäters kyrka.

Köper inte Borkhult. Kommunstyrelsen har beslutat avstå från förköpsrätten till Borkhult 2:14. Fastighetens areal är på drygt 750 ha och köpeskillingen uppgår till 6 milj kr. Spekulant är Norrköpings kyrkliga samfällighet. Kommunstyrelsen har också beslutat avstå från förköpsrätten till Borkhult 2:2. Här är det Burenskiöldska fideikommisset som vill sälja närmare 1 300 ha för 4,4 milj kr till Fredriksnäs säteri AB i Valdemarsvik. Inte heller tänker kommunstyrelsen utnyttja förköpsrätten till gamla Gullebo såg, som säljs av Byggprodukter AB. Arealen är 33 000 kvm och köpeskillingen 240 000 kr. Slutligen avstår man från att köpa 18 510 kvm för 30 000 kr på Börsebo 1:13 i Gärds serum och Bjäss serum Västra 1:36 om 1 580 kvm för 15 000 kr.

LO-sektionen i Åtvidaberg har haft årsmöte. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Sonja Johansson och Harry Johansson. Hans Hammarlund och Tuve Martinsson utsågs till ombud vid distriktets hel- och halvårsmöten. Bernt Liljegren blev ordförande i sektionens arbetsmarknadspolitiska kommitté, Jörgen Jacobson i arbetsmiljökommittén, Urban Evertsson i skolpolitiska kommittén, Ulla-Britt Karlsson i socialpolitiska kommittén och Susan Johansson i AFFU. Vid årsskiftet hade sektionen 2 556 medlemmar fördelade på 24 medlemsorganisationer. Antalet medlemmar har minskat och det har märkts mest inom Metall och Trä. Årsmötet antog ett uttalande mot regeringens sparplan. Uttalandet avslutas med krav på regeringens avgång och nyval.

Åtvidabergs socialdemokratiska kvinnoklubb har haft möte då man bl a firade den internationella kvinnodagen. Vidare visades bildbandet Arbetsmiljön och det ofödda barnet. Slutligen lämnades en rapport från en konferens om budgetplanering.

Ungdomsarbetslösheten. Nu skall man utreda vilka åtgärder som skall vidtagas för att man skall kunna komma till rätta med ungdomsarbetslösheten i Åtvidaberg. Kommunstyrelsen har på förslag från de olika politiska partierna beslutat utse Göte Edlund (s), Carl-Eric Ahlström (s), Roland Johansson (s), Göran Pettersson (s), Sigvard Önnegren (c), Bengt Persson (fp) och Gunnilla Westerberg (m). Bakom beslutet ligger en motion i frågan som väcktes i kommunfullmäktige i september 1979 av socialdemokraten Roland Johansson.

Stram budget i Åtvidaberg ger försämrad service

De allt snålare ekonomiska vindarna blåser också över Åtvidaberg. Under ett par år har tjänstemän och politiker i förvaltningarna kämpat för att klara det uppsatta målet med en volymökning maximalt till 3 procent.

Till skillnad från många andra kommuner lyckades man med det i Åtvid. Men nästa år blir det än värre. Den totala bruttokonsumtionsutvecklingen får uppgå till högst 1 procent. Det betyder i praktiken försämrad kommunal service på sina håll och kanter.

Arbetet med 1982 års budget och med verksamhetsplanen för 1982-86 har precis börjat i Åtvidaberg. I dag får nämnder, styrelser och övriga förvaltningar direktiven. Det är hårda bud för dem som jobbar med budgetarna. Men direktiven är politiskt förankrade så tillvida att enighet nåtts i kommunstyrelsens planeringsutskott. Och där sitter de tunga namnen.

Kommunalrådet Göte Edlund och drätselchefen Swenolof Lindblad har också haft en genomgång med kommunens chefstjänstemän och närmast kommer man att i detalj förklara innebörden av direktiven för varje förvaltning.

Anställningar

Principen för nästa års budget är att man inte ska göra några inskränkningar på anställningssidan. Tills vidare får det ankomma på respektive förvaltning att själva ta sådana initiativ.

Det här innebär att för varje konto avskiljs löner och lönebikostnader plus kapitaltjänstkostnader och interna kostnader. På det återstående beloppet har förvaltningarna att reducera kostnaderna med 5 procent. Det är en

procentsats som gäller generellt för alla.

En viktig sak är också att reduceringen ska göras på bruttobeloppet.

I en del fall kan förvaltningarna tillåtas viss kompensation för prishöjningar som man förut inte fått kompensation för. Men särskilt mycket blir det inte. Först drar man 5 procent på bruttot och sedan lägger man 6,5 procent på två tredjedelar av den summan.

Beträffande taxor och avgifter sägs bara i direktiven att dessa ska granskas för eventuella justeringar.

Bruttokonsumtionsutvecklingen på högst 1 procent gäller inte bara 1982 utan också de kommande fyra åren.

Kan ändras

Vidare sägs att budgetdirektivet ske ses mot bakgrund av nu kända förutsättningar. Ändras förutsättningarna kan också budgetdirektivet komma att ändras. Den kvalificerade gissning man i dag gör på kommunhuset är att förutsättningarna kommer att förändras. Sannolikt till det sämre.

Bruttodriftbudgeten i Åtvidaberg omsluter i år ca 125 milj kr. En enda procents volymökning innebär att man kan tillåta sig ytterligare högst 1 250 000 kr. Den summan är intecknad flera gånger om. Bara starten av ett nytt daghem motsvarar hela volymökningen. Till det kommer kostnader för Östgötraffiken, Åtvidabergshem, nyinrättade tjänster osv.

Svårt pruta

Ytterligare utrymme får man om förvaltningarna lyckas pruta 5 procent på sin verksamhet. Men det finns i själva verket inte så mycket att pruta på sedan löner och lönebikostnader tagits bort.

Det rör sig enligt drätselkontoret om högst 1 750 000 kr.

— Det är stora krav vi ställer på förvaltningarna, säger Göte Edlund. Men vi måste ta i ordentligt för att undvika alltför stora skattehöjningar.

Göte Edlund och Swenolof Lindblad förutsätter i sina direktiv att stor omsorg läggs vid korta och klara men ändå utförliga beskrivningar i budgetförslagen. Observera behovet av prestationsredovisning, fortsätter de och uppmanar förvaltningarna att lämna alternativa lösningar vid förslag till ändringar. Samtidigt bör frågan ställas: bedrivs befintliga verksamheter på rätt sätt?

CHRISTER BERG

Färre lärare och större klasser konsekvenser för skolan i Åtvid

21
3

Det kärva ekonomiska läget slår hårt på skolsektorn i Åtvidaberg. Konsekvenserna av redan fattade beslut och planerade åtgärder blir bl a följande: Omräknat på heltid ska tolv lärartjänster bort. Vad gäller skolmaten märks redan besparingsåtgärderna. Skolskjutsarna kommer att rationaliseras. Den samlade skoldagen blir tråkigare. Klasserna blir färre och större. Undervisning i små grupper kanske försvinner.

— Det handlar om en återgång till situationen som den var i början av 70-talet, säger John Paulin, som är tillförordnad skolchef i Åtvidaberg. Men då var den ekonomiska utvecklingen en annan och man kunde planera för framåtskridande. I dag signaleras bara ytterligare besparingsåtgärder.

Genom olika statliga och kommunala åtgärder försvinner underlaget för tolv tjänster på lärarsidan i Åtvidaberg. Det innebär i och för sig inte att just tolv enskilda lärare friställs. Man försöker i första hand skära ner på

övertimmar, grupptimmar, specialundervisning osv. Men förmodligen mister åtta lärare jobbet. Det är främst lärare utan behörighet som ligger i riskzonen.

Fria aktiviteter är organiserat på ett erkänt bra sätt i Åtvidaberg. Men FA-verksamheten kommer att drabbas med bl a klart sämre utbud av aktiviteter.

En bidragande orsak till de ökade problemen är att genom regeringens sparplan minskar statsbidraget till verksamhet i skolan med 2,5 procent. För Åtvids del innebär det ett inkomst

bortfall på ca 500 000 kr. Ska det hålet ersättas med kommunala medel eller drabba verksamheten? Troligen det senare.

Från regeringens sida sägs att det minskade bidraget inte får innebära försämrad kvalitet på undervisningen. Men med större klasser, slopande av gruppundervisning osv blir det svårt att uppfylla det kravet, säger man från skolhall i Åtvidaberg.

Enligt direktiv från länskolnämnden ska tre s k basresurser bort. Det innebär att tre klasser försvinner på mellanstadiet. Men vi ska göra vad vi kan, säger John Paulin, för att bibehålla två klasser i varje årskurs på Långbrottsskolan och för att hålla de klasser

som ska gå i femman och sexan intakta.

Skolmaten får 1981 inte kosta mer än 1980. Med tanke på att maten förra året gick upp ca 15 procent innebär det förstås vissa konsekvenser. Helt kött serveras mera sällan. Tillbehör som ketchup och citroner har försvunnit. En del lärare får inte längre kaffet gratis. Men det är inte aktuellt att börja ta betalt av eleverna för skolmaten.

Skolskjutsarna påverkas. Där ska kostnaderna minskas med 200 000 kr till 1 milj. Ändå har vissa prishöjningar skett. Så

gränserna för att få skolskjuts ökar. Knappast någon kan räkna med att bli hämtad vid porten.

Till detta kommer att mycket planeringsjobb måste göras om i ett redan hårt arbetsbelastat skolkontor. Budgetarbetet ska börja och blir inte mer stimulerande av att kommunledningen skärpt tonen högst väsentligt.

— Att satsa på utbildning ger största återbärningen på satsat kapital. Men ibland är det svårt att övertyga andra om det, säger John Paulin.

CHRISTER BERG

Medlemsminskning hos hyresgästerna i Åtvid

Åtvidabergsavdelningen av hyresgästföreningen i västra Östergötland hade på torsdagen årsmöte i Folkets hus. I styrelsen omvaldes Sten Brandt till ordförande. Dessutom valdes Göte Karlsson, Georg Karlsson och Margareta Nilsson på två år.

Vidare valdes ledamöter till förhandlingsråden med olika bostadsföretag. Till att förhandla med stiftelsen Åtvidabergshem utsågs Sven-Arne Axelsson, Dick Granevi, Birgitta Johansson, Carina Adolfsson, Gunnar Kind, Kurt Karlsson, Bertil Kind, Ingvar Lindström, Anita Svensson och Birgitta Andersson.

Lizzy Kinnmalm, Göte Karlsson, Allan Rosander, Nils Pettersson, Karl-Axel Lock, Sten Brandt, Astrid Medling, Thomas Karls-

son, Jerry Carlsson och Klas Thorsson skall förhandla med Åtvidabergs byggnadsbyrå.

Med Henry Ståhl skall Georg Karlsson, Ulla Karlsson, Bengt Nilsson, Bertil Stridsman och Margareta Karlsson förhandla. Sven Andersson, Britta Gustavsson, Maj Karlsson och Agnetha Sandström sköter förhandlingarna med Göran Klint.

Under det gångna året sjönk antalet medlemmar i avdelningen från 748 till 682. De nio kontaktkommittéerna, varav en nybildad, jobbade med bl a bostadsmöten och gårdsfester. Avtalet med stiftelsen Åtvidabergshem om ökat boinflytande ledde till bildandet av samrådsgrupper och en rad diskussioner om praktiska frågor med stiftelsen. En viktig fråga är utformningen av de omfattande miljöförbättrande åtgärderna i Eksäter.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Rättelse. I fredagens tidning skrev vi att kommunen avstår från förköpsrätten till Gullebo såg, som säljs av Byggprodukter AB. I själva verket är det så att Byggprodukter har för avsikt att köpa sågen. Nuvarande ägare är Börje Björck.

I de egna leden har Åtvidabergs pensionärsförening flera medlemmar rika på livserfarenheter. Två av dessa medverkade vid den senaste torsdagsträffen på Fritidsgården. Gunnar Rolén inledde med att berätta om sin barndoms-tid. Han talade om sin mor Stina, ladugårdspigan som fick stryk av sin matmor. Hur modern blev med barn med drängen Manne och fick flytta till fattigstugan. Nästa torsdag fortsätter Gunnar Rolén sin berättelse. Därefter tog Gunnar Borgstrand med fotografiers hjälp med publiken till Dalarna i allmänhet och Falun med dess koppargruva i synnerhet. Gunnar Borgstrand, som varit lärjunge hos vittberömda fotografen Joh E Thorin, visade med sina bilder att han lärt sig en hel del.

Åtvid anmäler beredskapsjobb för 15 milj kr

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna gatukontorets och kommunkansliets förslag till objekt för beredskapsarbeten. Listan på objekt skall nu anmälas till länsstyrelsen som håller på att upprätta en plan för beredskapsarbeten för budgetåret 1981-82.

Från Åtvidaberg kommer nu ansökan om ett tiotal olika saker till en sammanlagd beräknad kostnad på 15,1 milj kr.

Under rubriken Investeringsarbeten återfinns projekt som ett kommunförråd för 5,9 milj kr, en gång- och cykelport mellan Basthagen och Nygård för 2 milj, en vägport mellan de båda områdena för 1,9 milj kr och en gång- och cykelport under Nygårdsvägen för 600 000 kr.

Som beredskapsarbeten för personer över 24 år anges landskapsvård i parker och strövmråden för 650 000 kr.

3,9 milj kr är den beräknade totalkostnaden för jobb för ungdomar inom områdena tjänster, röjning och vård.

Norrköpings kammartrio i Åtvidaberg

På söndag gästas Åtvidaberg av Norrköpings kammartrio som på Villan kommer att ge ett omväxlande program. Trion består av Björn Forssell, flöjt, Rolf Öttingius, altfiol, och initiativtagaren och gitarristen Bertil Ingwaldson.

Samtliga är lärare på kommunala musikskolan i Norrköping. På programmet står musik av Carulli, den förste att skriva en gitarrkonsert, Spohr som är ett stort namn inom gitarrmusiken och de Falla som representerar nyare spanska klanger.

Vidare spelas en rad svenska verk som Söderlundhs Lyrisk svit och Hallnäs Liten svit.

Gårdserums CKF-avdelning har haft möte, den här gången med Ingegärd Vincent som värdinna. Två nya medlemmar hälsades välkomna. Med anledning av att 1981 proklamerats till handikappår beslutades att skänka 200 kr till DHR-avdelningen i Åtvidaberg. Dessutom anslögs 500 kr till omkostnader för Gårdserumsfilmen. Under kvällen förekom också en frågetävling, som anordnats av Lilian Jansson.

23
/3

Över 30 000 starter i Åtvidabergs regi

Åtvidabergs korpförbund höll på fredagen årsstämma. Verksamheten har varit omfattande och sammanlagt redovisades 31 441 starter under 1980 i de många aktiviteterna. Det var en ökning med närmare 6 000 starter i jämförelse med 1979.

Största antalet starter har noterats i milsim, kroppskvarten, bingopromenader och pensionärs-gymnastik. Kassan har balanserat på 33 600 kronor och året lämnade ett överskott som behövs för att ha möjligheter att starta flera aktiviteter.

För pensionärer har anordnats gymnastik, simning, motionsdans, promenader och orientering. Thore Johansson, representant för pensionärsföreningen, tackade Åtvidskorpen för det goda samarbete man har och hoppades att verksamheten kan ökas ännu mera.

Vid valen omvaldes Ulf Hallberg till ordförande för ett år. Omvald blev även Mats Svensson medan Arne Carlsson och Allan Bodebrant avgick. Här tog Sven-

Olov Andersson en av platserna medan valberedningen inte fått fram någon kandidat till den andra posten. En suppleant går därför tillfälligt in i styrelsen och man skall tillsammans med korpkubbarna lösa den vakanta platsen. I övrigt ingår Lars Berg, Lars-åke Gustavsson och Evert Svensson i styrelsen.

Som avslutning redogjorde distriktkonsulent Gunnar Folcker om de nya motionsaktiviteterna som kommer, bli Ströva utan stress och Fritid i skog och mark. Han nämnde också att 75 procent av svenska folket motionerar men det kan bli betydligt flera med enklare motionsformer. Åtvidabergskorpen gratulerades även för det fina resultatet med ökat antal starter.

156 medlemmar i båtklubben i Åtvidaberg

Åtvidabergs båtklubb hade på lördagen årsmöte på Hembygds-gården. I styrelsen invaldes Tommy Nåhdin och Olof Nirs efter Jan Isaksson och Göran Remén.

Klubben har 156 medlemmar, en aktionsvärd siffra med tanke på att större delen av verksamheten är förlagd till kusten.

Ett problem som man jobbar mycket med just nu är att försöka täcka behovet av båtplatser och uppläggningsplatser.

Under det gångna året var det premiär för segeltävlingen Lofta cup. Första in-teckningen i vand-ringspriset fick Börje Tanmark.

Under mötet diskuterades bli a båtavgifter, nya utprickningssystem på ostkusten och de nya lanternbestämmelserna.

Efter förhandlingarna följde årsfest med dans och gemyt.

Åtvidabergs pensionärsförening invigde på fredagen sin nya och av medlemmarna själva iordningställda hobbylokal på Stenhusgatan. Tillgången till den centralt belägna fastigheten fyller ett stort behov, menar ordförande Thore Johansson. Inte bara för hobby-, kurs- och mötesverksamhet utan också för informella träffar under rekryteringskampanjer och som värmestuga och kontaktpunkt för medlemmarna. Under invigningsdagen kom en jämn ström av medlemmar, inbjudna och gratulanter för att ta sig en titt på lokalerna.

21/3

Ombudsman från Hyresgästerna:

Kris på bostadsmarknaden Plånbok avgör hur man bor

Orättvisorna och klassklyftorna växer i det svenska samhället. På få områden märks orättvisorna lika tydligt som på bostadsmarknaden. Där avgör plånboken i allt större utsträckning hur man bor.

Det hävdade informationsombudsmannen på Hyresgästernas riksförbund, Björn Eklund, i ett anförande i samband med torsdagens årsmöte med hyresgästavdelningen i Åtvidaberg.

Det är flera faktorer som bidrar

till den nuvarande krisen på bostadsmarknaden, sade Björn Eklund. Inte sedan 40-talet byggs så få bostäder som nu. 219 av Sveriges 279 kommuner redovisar brist på bostäder. Hyrorna stiger numera snabbare än lönerna. En nybyggd tvåa t ex kostar nu drygt 1 600 kr i månaden.

Björn Eklund uppehöll sig också vid statens subventioner av boendet och hur regeringens sparplan drabbar dem som bor i lägenheter medan villaägarna, främst höginkomsttagarna och de som bor i nyproducerade villor, klarar sig. Regeringen kan inte

ens enas om att utreda villaägarnas ränteavdrag, sade han.

Björn Eklund kom också in på hyresgäströrelsens recept. Det behövs en ny bostadspolitik. Genom en statlig totalfinansiering och ett räntefritt reallån skulle hyrorna kunna sänkas, samtidigt som det blev rättvisa villkor mellan olika boendeformer.

Hyresgäströrelsen kräver också att en statlig underhållsfond inrättas. Den kan lämpligen finansieras genom beskattning av spekulationsvinsterna på bostadsmarknaden och genom avgifter på de icke statsbelånade bostäderna, slutade Björn Eklund.

CHRISTER BERG

Vi skall samarbeta med andra men vår profil skall bevaras

23
/3

— Korprörelsen är en resurstillgång. Men hur ska vi jobba och vad väntar sig olika organ som landsting, kommuner och allmänhet av oss? Nu gäller det att skapa resurser för att nå fler. Det kan vara ett otacksamt jobb ibland. Inte på alla håll möts vi av förståelse. Fler människor når vi med vår friskvårdssatsning genom bl a ökat samarbete med andra idrottsorganisationer, bostadsorganisationer osv. Men vi tänker inte samarbeta ihjäl vår profil.

Det sade länskorpens ordförande i Östergötland Gunborg Lindberg när hon öppnade länskorpens årsmöte i Åtvidaberg på lördagen. Årsmötet hölls under stor anslutning av representanter från lokalförbund.

Vidare besöktes man av Gösta Krusenbrandt från Rikskorpen. Dennes budskap gick i första hand ut på att uppmana östgötarna att vara mera aktiva när det gäller att lämna förslag på kandidater i Rikskorpens styrelse och kommittéer. Inför förra riksstämman kom från hela landet bara förslag på fem nya personer till de sju platserna.

Årsmötesförhandlingarna gick lugnt. Det var bara organisationsutskottet som fick motta kritik för ett utredningsförslag om en effektivare organisation.

I styrelsen invaldes Rolf Carlsson, Norrköping, och Margareta Isaksson, do, efter Tommie Ek-

man, Linköping, och Roland Lind, Åtvidaberg.

Antalet redovisade motionstillfällen inom länskorpens råjong fortsätter att öka kraftigt. Under 1980 noterades nära 2,9 milj starter varav Linköping svarade för hälften. Så sent som 1972 registrerades bara en halv miljon starter i hela länet.

— Det här visar, säger konsulent Gunnar Folcker, att vi når allt fler målgrupper. Satsningen på samarbete med andra idrottsförbund och organisationer ger resultat. När det gäller motionsidrott ska vi ju inte konkurrera om människorna utan hjälpas åt att aktivera flera. Så t ex står ju Korpen för motionservice och idrottsföreningar för specialkunskaper. Målsättningen är förstås att nå ännu fler.

I Östergötland finns det tolv lokalförbund med 141 sektioner. Antalet korpklubbar uppgår till 924. Korpklubbarna räknar 125 500 medlemmar. Av verksamhetsberättelsen framgår vidare att utbildningssidan varit aktiv

med ett breddat kursutbud och ökat kursdeltagande.

Pensionärsmotion är en verksamhet som ökat. För att inte tala om pausgymnastiken. Man räknar med att över 100 företag i länet i dag har regelbunden pausgymnastik för sina anställda. Även flera skolor har infört idén.

Andra aktiviteter som fungerar fint är t ex Motionsleken, Östgöta-klassikern, Prima liv i skolan, Skridsko till tusen, Motionsskidan och Promenera med Korpen.

Inför 1981 planeras Trim -81 tillsammans med orienteringsförbundet, deltagande i den nordiska motionslandskampen på cykel, cykelns vecka, Jogga tillsammans, Motionera tillsammans och aktiviteter med handikapporganisationerna med anledning av Handikappåret -81.

Korpens handlingsprogram inför 80-talet med bl a Friskvård i företag och bostadsområdesmotion ger nya aspekter på hur arbetet ska bedrivas. Här kan vi nå ännu fler, nu inaktiva östgötar, skriver man.

CHRISTER BERG

Åtvidabergs orkesterförening har fått luft under vingarna

Åtvidabergs orkesterförening har fått luft under vingarna. I början på hösten förra året hade man bara ett tiotal spelande medlemmar och stod dessutom utan ledare. Men sedan problemen blivit kända fick man dels kontakt med Otto Freudentahl som åtog sig att leda orkestern under hösten, dels strömmade gamla som nya musikanter till. Nu har man ett 20-tal instrumentalister i gång.

Det här framkom vid orkesterföreningens årsmöte häromdagen då det också blev klart att Otto Freudentahl står kvar som ledare under hela 1981.

I styrelsen skedde de förändringarna att ordföranden Anders Byström lämnade sin post och efterträds av Lena Käll-

ström. Hon var tidigare sekreterare och ny på den posten blev nu Kerstin Carlsson.

För närvarande övar man som bäst på Pergolesis Stabat mater som kommer att framföras i gamla kyrkan den 8 april. Sångsolister blir Maria Mucchiano-Johansson och Agneta

Ekström. Orkestern förstärks av Christer Carlsson, cembalo, och Gunnar Andersson, cello.

Nästa framträdande i vår äger rum helgen 16-17 maj, då orkesterföreningen tillsammans med Vreta klostrets kammarsensemble spelar både i Åtvidaberg och Vreta kloster.

Hemmet den kristna trons centrum

— Det är min dröm att kyrkan snabbt ska bli mera hemlik. Det är utomordenligt viktigt. Visst behöver vi högtid, men också värme och närhet. En gudstjänst som alltid för tanken till det goda hemmet och dess andakt. Målet är en gudstjänst som är för alla. Att alla kan känna sig hemma. Kyrkan ger plats för glädje. Det får finnas humor i en predikan. Kyrkan ska vara en förebild för det vanliga samhället.

Det sade biskop Martin Lönnebo i ett föredrag i Åtvids gamla kyrka på lördagen. Föredraget hölls i anslutning till de tre kyrkodagar som anordnades i Bankekinds och Skärkinds kontrakt fredag—söndag.

Sammanlagt deltog omkring 140 kyrkliga medarbetare från kontraktets tretton församlingar. På fredagen var man i Örtomta kyrka och församlingshem. Där höll Martin Lönnebo ett anförande betitlat Vårt mål. Målet är, sade han bl a, kristendomens återkomst till vårt samhälle.

Efteråt samlades man i arbetsgrupper för att samtala om biskopens första bibelbrev, Hjärtat. Budskapet i brevet är att den kristna rörelsen måste bli en hjärteangelägenhet.

Hela lördagen var man i Åtvidaberg, där programmet förutom biskopens föredrag och grupparbeten kring ämnet Hemmet upptogs av deltagande i veckomassa och familjegudstjänst.

Kyrkodagarna avslutades på söndagen i Skärkinds kyrka och bygdegård. Efter den av Martin Lönnebo ledda högmässan redovisades grupparbetet. Man diskuterade också hur deltagarna ska

sprida de nya impulserna vidare i sina hemförsamlingar.

I sitt anförande i Åtvids gamla kyrka sade Martin Lönnebo att hemmet är i centrum för den kristna tron. Man är rik om man växer upp i ett gott hem. Med gott menas då inte den materiella välfärden utan den andliga. I den meningen håller vi på att bli fattiga i Sverige.

Det är i hemmet barnen präglas och det måste finnas ett hörn av kyrkan i hemmet, tex genom bordsbön, aftonbön och hemanakt. Det kanske mest negativa som hänt efter andra världskriget

är när den med barnen bedjande modern försvann från våra hem. Vi måste börja uppmuntra varandra till en förnyelse, sade biskopen. Om kyrkan ska kunna förnyas måste hemmet förnyas.

Men, fortsatte han, det är inte säkert att man kan skapa ett gott hem bara för att vi tror. Gudstron kan bli iskall om den bara finns i hjärnan. Vi måste ha tron i våra hjärtan.

Vill vi påverka framtiden, slutade Martin Lönnebo, så måste det ske genom familjen och barnen.

CHRISTER BERG

Minskat intresse för banskytte

Åtvids skyttegille har haft årsmöte där styrelsen med Martin Björkman som ordförande omvaldes. Denne utsågs också till kontaktman med skolan och Manne Pettersson blev bitr materialförvaltare. Man diskuterade de ständigt ökande ammunitionspriserna och styrelsen fick befoget att lämna vissa subventioner till medlemmarna.

Föreningen har 147 medlemmar vilket är en liten minskning. Styrelsen framhåller att man även för 1980 kan konstatera en nedtrappning av intresset för banskytte. Den negativa trenden tycks hålla i sig både vad gäller de nationella hemmatävlingarna och de egna skjutningarna om vandringspriser.

Däremot är intresset för fältskytte mera stabilt. Dessutom går det bra. Förstalaget leder sin div

II-serie och andralaget har ett fint läge i div III.

Efter förhandlingarna utdelades en rad priser, märken och medaljer. Nils Nilsson hörde till de filtigaste mottagarna. Bl a erövrade han för alltid det värdefulla och för länge sedan skänkta Thorsten Ericssons vpr. Han tog också för alltid hem vpr i klass 4-5 och fick en inteckning i Hemvärnspokalen.

Martin Björkman fick för alltid vpr för veteraner. Bland de övriga belöningarna kan nämnas:

Lars-Erik Rosén fick vpr i klass 1, Göran Björkman fick Martin Björkmans vpr, Bengt Andersson fick Karl Björkmans vpr och Peter Berkelund fick rekryteringspriset. Gillesmästare blev Gunnar Gustavsson. A-cupen vanns av Göran Björkman och B-cupen av Ove Karlsson.

Som avslutning hade man samkväm tillsammans med medlemmarna i Åtvidabergs sportskytteklubb.

ÅTVIDABERG

I Grebo kyrka medverkade vid helgmålsbönen på lördagen Klas-Olav Skoog som solist. Före och efter andakten som leddes av komminister Bo Linnros spelade han satser ur Flöjtsonat i e-moll av Bach.

Frälsningsarméns hjälptrupp hade på lördagen sin sedvanliga värfest. Truppchefen Märta Nyström kunde hälsa en absolut fullsatt lokal välkommen. Hjälptruppsångarna sjöng och vidare medverkade kapten Göran Larsson, Örebro, med både tal och sång. Bo-Inge Nilsson höll i klubban under den efterföljande auktionen. Tillsammans med lotterier, servering och auktion inbringade kvällen 6 010 kr. Det är det bästa resultatet någonsin på värfesten.

I Gärdserum har församlingshemmets syförening haft försäljning. Intäkтуggick till 7 051 kr och det var ca 600 kr mer än förra året. Men så fanns det åtskilligt att auktionera bort och ett stort antal lotterier som alltid har en strykande åtgång. Utöpare var Berthold Hjalmarsson. Kyrkoherde Sture Nilsson höll andaktsstund och avslutade. Hela nettobehållningen går till Gärdserums församlingshem.

Trähus i Östergötland, länsmu-seets vandringsutställning, pågår i fullmäktigesalen i Gamla kommunalhuset t o m onsdag.



Det var full fart på avslutningen på stuffa-kursen i Åtvidaberg på söndagen. Här är det foxtrot som å det elegantaste praktiseras

Succé i Åtvid för Våga stuffa

– Underbart!
Det säger Johnny Lönn i Åtvidaberg. Omdömet gäller den Våga stuffa-kurs som han tagit initiativet till och inte utan vissa administrativa problem drivit igenom. Omdömet gäller dessutom, eller kanske framför allt, ungdomarna som gått kursen. De har varit härliga, säger han.

Johnny Lönn är anställd av föreningen Åtvidabergs folkpark som föreståndare för Folkets hus. Han har funnit att det finns många, främst då i den yngre generationen, som av olika skäl inte lärt sig att hålla i varandra på dansgolvet. Som Våga stuffa-vågen låg i tiden tyckte han det borde gå att genomföra idén också i Åtvid.

Dessutom är det ju så att det inte finns någon uppsjö av aktiviteter för ungdomen i Åtvid. Särskilt inte på söndagseftermiddagarna.

Kunniga dansledare engagerades från Mjölby. Lokala och utsocknes dansband kontrakterades, annonser sattes in i tidningarna och hela idén presenterades på morgonsamlingar i skolan.

Arrangemanget blev succéerat. En bra bit över 200 personer anmälde sig. Den största gruppen utgjordes av tonåringar. Men där fanns också både yngre och äldre.

Under åtta söndagseftermiddagar har det sedan buggats och foxtrotats på sällan skadat sätt i Folkets hus gamla anrika A-sal. I snitt har man räknat in 190 danslystna som fått undervisning av sammanlagt 18 instruktörer. Johnny Karlsson och Rune Johansson från Mjölby har stått i spetsen för ledarna.

I söndags var det avslutning på kursen. Som extra krydda på anrättningen fick man då besök av ett par busslastar Mjölbyungdomar och ett mindre antal från Linköping. Ledare och Johnny

Lönn blomsterhyllades och till tonerna av Blue Berrys fick sig parketten en rejäl puts.

En annan sak. Hela kursen har genomförts i drogfri miljö. Så när som på någon enstaka nikotininist.

Närmast händer det att deltagare i kursen i Åtvid skall åka på en svarsvisit till Mjölby. Ett 100-tal har anmält sig.

– Den här framgången innebär

förstås att vi redan planerar för nya kurser, säger Johnny Lönn. Kanske blir det av redan till hösten. Kanske vi provar på andra dansformer. Teko vals. Men sådana här saker kostar pengar. Rätt stora pengar. Så vi får väl se hur det problemet skall lösas. Den här gången har politikererna, dock inte alla, utlovat ett bidrag. **CHRISTER BERG**



Den vanligaste fotbeklädnaden på stuffa-kursen i Åtvid var randiga gymnastikskor

Kvarnviks bygdegård klar efter renovering

Bygdegården i Kvarnvik återinvigdes på lördagen med tal, mat, dryck och dans. Anledningen till festligheterna var att bygdegården genomgått en omfattande renovering. Tillsammans med en tillbyggnad har hela projektet kostat 425 000 kr. Men då har man förstas inte räknat de ca 850 timmarna frivilligt arbete.

Bygdegården i Kvarnvik drivs av Hannäs bygdegårdsförening. I ett anförande berättade föreningens ordförande Ingvar Adolfsson att byggnaden uppfördes 1944.

Yngve Jonsson som lett själva om- och tillbyggnadsarbetet redogjorde för detaljerna. Även om man kunde räkna med bidrag från stat och kommun återstod en hel del pengar att samla in till det 1977 kostnadsberäknade projektet

på 421 000 kr. Man vände sig helt enkelt till ortsbefolkningen med tigarstaven i hand.

När det hela nu är färdigt har man fått ca 80 kvm större lokal yta. En skjutvägg gör det möjligt att avdela stora salen. Handikappvänligheten har man förstas tänkt på. Ett nytt kök, ordentliga toaletter, dusch, omklädningsrum och ett grupprum där biblioteksfilialen är inrymd är andra förträffligheter. Byggnaden har också tilläggsisolerats.

Vid invigningsfesten gick det glatt och livligt till. För den musikaliska underhållningen svarade sånggruppen Rummaflickorna och spelmanslaget Tvärdraget med Ragnar Andersson som ledare. Programmet presenterades av Carl-Erik Ståhlbom.

25/3

ÅTVIDABERG

Såkens sportfiskeklubb har haft klubbmästerskap i pimpelfiske på sjön Såken. Rolf Rasch vann en klar seger och tog därmed sin första inteckning i det nyuppsatta vandringspriset som ställts upp av Såkens fiskevårdsförening. Resultat: 1) Rolf Rasch 274 poäng; 2) Folke Andersson 178; 3) Bo Svensson 173; 4) Kurt Andersson 163; 5) Mauritz Axelsson 135; 6) Åke Skön 126; 7) Jonny Ternvall 113; 8) Lars Kindholm 105; 9) Roland Karlsson 85; 10) Karl G Berg 61.

Hyresförlusten i Åtvidaberg en miljon 1982

Stiftelsen Åtvidabergshem begär i en skrivelse till kommunstyrelsen att man får kommunalt bidrag med 1 milj kr för att kunna täcka de beräknade hyresförlusterna nästa år.

För närvarande står ca 35 lägenheter outhyrda. Man räknar med att siffran ökar nästa år beroende på att ett nytt grupphusområde i Göstas park blir färdigt senare i år.

Ansökan om hyresförlustlån för 1980 upptar 875 000 kr vilket motsvarar ca 40 outhyrda lägenheter. Genom att kalkylera med ett förväntat utfall vid kommande hyresförhandlingar eller en inflationstakt på 15,5 procent har man kommit fram till siffran 1 miljon.

Fram till och med 1980 har Åtvidabergshem fått hyresförlustlån eftersom hyresförlusterna överstigit 1,5 proc av totalhyrorna.

Om kommunen bestämmer sig för att täcka hyresförlusterna kan man enligt en regeringsproposition i mars i år berättigas till ett extra skatteutjämningsbidrag. Är kommunen redan berättigad till det så kan man få bidraget förhöjt.

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet på onsdag nästa vecka.

Gershwin och storband i Åtvids "konserthall"

Gershwin, storbandsklassiker och en konsertanpassad sporthall. Det är ingredienserna i den konsert som Åtvidabergs musikkår och Arne Harges storband ger i

Åtvidaberg på lördag, en vårkonsert med swing.

Åtvidabergs musikkår under ledning av Hans Malmquist står för första avdelningen som fått rubriken Gershwin in concert. Som titeln anger blir det Gershwinnummer för hela slanten med bl a Summertime, A foggy day och Love walked in.

Därpå följer Arne Harges orkester med en avdelning betitlad Big band in concert. Publiken bjuds på idel kända signaturer eller låtar med stark anknytning till kända storband och sångare. Tex Stand by (Harry Arnold), In the mood (Glenn Miller), Take the A train (Duke Ellington), Splanky (Count Basie) och Can't buy me love (Beatles).

I likhet med andra betydligt större orter saknar Åtvid en ändamålsenlig konsertlokal. Sporthallen med dess sittvänliga bänkar, linjerade golv och ribbstolsförsedda väggar används ofta.

Men den här gången har man gjort vad man kunnat för att ge sporthallen konserthallskaraktär.

Musikkåren fick tidigare i våras med sig fritidsnämnden på att satsa 2 000 kr på mörkgrönt draperi. Detta tillsammans med mattor, en belysningsramp och en del blomsterarrangemang hoppas man ska ge konserten en mera musikkvällig inramning.

CHRISTER BERG

26/3

Beslut i Åtvid förestår om näringslivsprogrammet

Som en av de första kommunerna i landet kommer Åtvidaberg inom en snar framtid att ha ett näringslivspolitiskt program. Ett program som dels anger målsättningen med den kommunala näringslivs-satsningen, dels är en verltabel åtgärdsredovisning, dvs anger alternativa förslag till olika åtgärder under olika förutsättningar.

Hela programmet kommer också att tjäna som handlingsplan för näringslivsintendenten och för styrelsen i det kommunala bolaget Åtvidabergs Industribyggen.

Bakom näringslivsprogrammet ligger ett omfattande utredningsarbete, som utförts av Jan Nordenström, som är Åtvidabergs kommuns tjänsteman i näringslivsfrågor. Praktiskt taget hela det åtvidabergska näringslivet är kartlagt i detalj. Vidare ingår ett stort prognosmaterial.

Materialet har antagits av styrelsen för Åtvidabergs Industribyggen och inom de olika politiska partierna har programmet diskuterats. Nu ska ärendet upp i kommunstyrelsen för att sedan behandlas av kommunfullmäktige.

Kommunens långsiktiga målsättning för näringslivet ska vara

att uppnå en spridning på många branscher och få en god fördelning på olika storleksklasser för företagen. Vidare gäller det att nå en yrkesmässig fördelning, som ökar invånarnas yrkesvalsmöjligheter och åstadkomma en företags-spridning till de olika kommundelarna. Kommunens befolkning ska finna sysselsättning inom kommunen eller på lämpligt pendlingsavstånd.

Sedan följer i programmet en uppräknig av de primära målen. Med näringslivspolitiska insatser ska kommunen verka för att industrisysselsättningen ökar från 2 016 personer årsskiftet 1979/80 till ca 2 100 personer 1982/83 och ca 2 150 personer 1985/86.

Inom näringsgrenarna byggnad, varuhandel, samfärdsel och privata tjänster ska arbetstillfällena under femårsperioden öka med ett 20-tal till 1 185.

Vidare sägs att näringslivet bör omstruktureras så att ungdomar och kvinnor ges ökade möjligheter till sysselsättning och att arbetsmöjligheter skapas för handikappade.

Det gäller också att ha förberedda alternativa planer som snabbt kan sättas i verket om utvecklingen så kräver.

Som sekundära mål anges att kommunen ska verka för att de pendlare som så önskar ska få ar-

bete i Åtvidaberg. Man bör också jobba för att stärka den industriella strukturen genom att vid goda konjunkturen dra hit företag och arbetskraft.

Dessutom ska Åtvidabergs profil som industriort, småföretagarort och handelsort göras allmänt känd.

Beträffande policymålen sägs att näringslivsinsatserna ska inriktas på att uppehålla ett positivt samarbete med kommunens små och stora företag. De små företagen ska ges en omfattande näringslivsservice och kommunen ska genom god beredskap underlätta expansion i stora företag.

Nya företag i Åtvidaberg bör bredda industristrukturen och höga krav ska ställas när det gäller hitflyttade företags förutsättningar för lönsamhet etc.

Efter målbeskrivningarna följer ett handlingsprogram, som anger hur man ska gå tillväga för att uppnå målen. Där återfinns saker som hur näringslivsintendenten ska jobba för att ge befintliga och nya företag service, hur man ska hålla beredskap med industrimark och lokaler för olika typer av företag.

Det talas om annonsering, information och marknadsföring. Om åtgärdsprogram, konsult-hjälp och kommunens insatser vid finansiering av verksamhet.

CHRISTER BERG

Åtvid köper markområden av baroniet

Åtvidabergs kommun har förhandlat med baroniet Adelsvärd om köp av sammanlagt närmare 34 har mark på olika platser runt tätorten. Enligt förslaget till köpekontrakt, som nu ska föreläggas kommunstyrelsen, uppgår köpeskillingen till 1 250 000 kr.

Förhandlingarna har gällt mark på fyra olika platser. Det är fyra hektar vid Slevringe norr om vägen till Mormorsgruvan. Vidare ingår drygt fjorton hektar vid Örstorps mellan Nygård och vägen till Mälingsbo. I anslutning till Komockevallen utåt Berg berörs över åtta hektar. Slutligen gäller det nära sju hektar mark mellan Villan och Templet, dvs Kanonkullen och Kråkudden.

Som tillträdesdag anges den 1 juli i år. Enligt en särskild överenskommelse får baroniet servitutsrätt beträffande vägen vid Örstorps och för skyddande av miljön omkring Adelsnäs slott.

Den åkermark som ingår i köpet och som inte utnyttjas av kommunen för exploateringsändamål får fritt brukas av baroniet i högst fem år efter tillträdesdagen.

Kommunen skall också svara för baroniets kostnader för sakkunnigt biträde till ett högsta belopp av 10 000 kr.

Åtvidabergs Industribyggen begär i en skrivelse att det kommunala bolagets aktiekapital ska höjas med 600 000 kr till 1 milj kr. Man vill att kommunfullmäktige därför anslår 300 000 kr till bolaget vardera åren 1981 och 1983. Anledningen till behovet av höjt aktiekapital är att man i en näringsutredning i samråd med chefsrevisor Yngve Berg på Kommunförbundet konstaterat att bolagets snabba uppbyggnad av fastighetsbeståndet 1975-78 skapat en finansiell obalans. Detta ger ett driftsmässigt underskott åren 1981 och 1982 och en likviditetsmässig underfinansiering fram till om 1984. Åtgärder måste till för att undvika den utvecklingen.

Villan kan ej användas som vandrарhem i Åtvid

I maj förra året motionerade kds-ledamöterna Carl-Erik Ståhlbom och Gunnar Svensson i kommunfullmäktige om att kommunen skulle undersöka om det fanns några lämpliga byggnader som kunde användas som vandrарhem i Åtvidabergs tätort.

Bl a föreslogs Villan, som enligt motionärerna skulle kunna bli ett av Sveriges mest attraktiva vandrарhem.

Nu har fastighetskontoret gjort en utredning, där man konstaterar att de krav som ställs av olika myndigheter innebär alltför stora ändringar av byggnaden. Utan att ha gjort någon kostnadsberäkning menar fastighetskontoret att kostnaderna blir mycket höga.

Någon annan lämplig byggnad, som till rimliga kostnader kan göras i ordning till vandrарhem, äger inte kommunen. De två elevhemmen som köptes av Facit förra året skulle ha gått att använda. Men de skall användas som barnstuga, respektive företagshälsovård.

Fastighetskontoret i Åtvidaberg har gjort en förprojektering av ett daghem i kvarteret Marknadsbodarna vid Bruksgatan. Det är möjligt att genomföra en ombyggnad, säger fastighetskontoret. Sociala centralnämndens projekteringsgrupp har också godkänt ett skissförslag till ombyggnad av huset till daghem. Nu tycker fastighetskontoret att kommunstyrelsen ska anslå 108 000 kr för projektering av förskolan. Centrala byggnadskommittén bör få i uppdrag att genomföra såväl projektering som byggnad.

Gästhemmet som samtidigt köptes drivs nu privat. Denna anläggning, skriver fastighetskontoret, torde närmast vara att likna vid ett vandrарhem och kan således till viss del ge nattgäster den service som motionärerna avser.

Kommunstyrelsen behandlar motion och utredning på onsdag.

Åtvidabergs CKF-avdelning anordnade på tisdagen ett möte på Åtvidabergs hotell, dit man också inbjudit övriga CKF-avdelningar i kommunen. Sammanlagt deltog ett 50-tal personer, som kunde lyssna till ett föredrag av Alf Wikman. Denne redogjorde i ord och bild för det projekt som CKF bidrar till i Botswana.

BESKÄR DINA TRÄD



Besökarna är många när Alf Sandell, trädgårdskonsulent, skall berätta om trädbeskärningens konst. Här är det för kursdeltagare i Åtvidaberg

Vad händer i Villan? Öppet hus ger svaret

4/4

På lördag är det åter dags för Öppet hus Villan. Det kanske inte är så känt för många men det bedrivs dagligdags en hel del pedagogisk verksamhet i de gamla anrika lokalerna.

Det är Liljeholmens dagfolk-högskola och studieförbunden SKS och Medborgarskolan som svarar för undervisning av olika slag.

Tillsammans kommer dessa att presentera inte bara byggnaden utan också sin verksamhet. Elever och lärare på dagfolk-högskolan finns på plats. SKS visar sina vävstugor och Medborgarskolan sin dataskola.

Dessutom blir det förstas en hel del underhållning. Man börjar med Åtvidabergs pensionärsförenings sång- och musikgrupp och avslutar med ensembler från kommunala musikskolan.

Däremellan framträder visgruppen Skogsfiol och flöjt. Gruppen består av fem musiker, som började spela och sjunga tillsammans redan som studerande vid musikhögskolan i Stockholm 1971. Skogsfiol och flöjt har framträtt i både radio och TV och dessutom gjort flera skivinspelningar.

Under Öppet hus-dagen visar Åtvidabergskonstnärerna Bernt Holmström och Barbro Gustavsson tavlor. Studerande vid folkhögskolan visar upp sina projektarbeten.

Konsert i Grebo. Under årens lopp har Grebo byalag arrangerat en del konserter. Ibland har det kommit många åhörare, som t ex när Svend Asmussen var på besök för en del år sedan. Andra gånger har det kommit betydligt färre. På söndag är det dags igen. Den här gången har man förlagt konserten till Grebo Folkets hus och för programmet svarar Small town singers. Vi har gjort vad vi kunnat för att få folk intresserade av den här musikverksamheten, säger man i Byalaget. Information i alla brevlådor, erbjudande om gratis buss till Folkets hus, annonser, affischer osv. Kommer det inga besökare den här gången får vi väl lägga ner musikverksamheten.