

# Planer på ett nytt daghem vid Nygårdsvägen i Åtvid

5/2



*På den här grässlätten utmed Nygårdsvägen i Åtvid ska man undersöka om det går att bygga en framtida barnstuga. En strategiskt bra plats, menar Evert Johansson, byggnadsnämndens ordförande*

**Byggnadsnämndens ordförande i Åtvidaberg, Evert Johansson, har gett stadsarkitekt Bo Lindén i uppdrag att undersöka om det inte går att utnyttja slätten utmed Nygårdsvägen och ner mot Fasan-gatan för en framtida barnstuga.**

— Antalet daghemsplatser skall ju byggas ut i Åtvid, säger Evert Johansson. Men fränsett ett daghem i kvarteret Marknadsbodarna vid Bruksgatan är några definitiva platser inte klara.

Det nu aktuella markområdet utmed gamla genomfarten har tidigare varit tänkt som platsen för en kvartersbutik i Nygårdsområdet. Men intresset bland affärsmän och affärskedjor har varit minst sagt svalt. Därför är slätten disponibel för andra ändamål.

— Personligen anser jag att ett daghem ska ligga så till att föräldrar inte ska behöva åka långa omvägar t ex mellan hem och arbetsplats för att lämna barnen. Bl a därför kan det vara mindre lyckat att placera daghem mitt i nybyggda villaområden. Så småningom ändras åldersstrukturen

och efter ett antal år finns just i det området väldigt få småbarn.

Platsen vid Nygårdsvägen är strategiskt bra, menar Evert Johansson. Den eventuella barnstugan här skulle kunna kombineras med en hygglig fritidslokal.

I stadsarkitektens uppdrag ingår också att se om det går att planera för ett mindre antal suter-rånghus på den obebyggda delen av Fasangatan.

CHRISTER BERG

# Massor av kommunal information sprids till hushållen i Åtvid

I början på nästa vecka får hushållen i Åtvidaberg en hel del kommunal information i brevlådorna. På kommunalkontoret håller man som bäst på att göra i ordning stora buntar med kuvert där vart och ett innehåller fyra foldrar och ett litet brev från kommunalrådet Göte Edlund och kanslichef Assar Holmqvist.

— Någon kanske tycker att det blir väl mycket information på en gång, säger planeringssekreterare Bengt Wind som håller i trådarna. Men informationen är lättfattlig och aktuell. Dessutom sparar kommunen närmare 8 000 kr på att inte sära på broschyrerna.

Det är en och annan nyhet som presenteras för de 5 500 hushållen. Så t ex redogör gatukontoret för systemet med hämtning av grovsopor. Numera kan nämligen hushållen i Åtvidaberg även få sina grovsopor hämtade utanför stugknuten i samband med den ordinarie sophämtningen.

Det innebär att man utan extra kostnad får borttransporterat saker som gamla kasserade möbler, barnvagnar, normalt trädgårdsavfall, kylskåp osv. Men självfallet är den här hanteringen omgär-



Pia Svensson och Lena Karlsson har haft fullt upp med att plocka de kommunala informationsbroshyrerna i 5 500 kuvert

dad av vissa föreskrifter och om dessa lämnas detaljerad information.

Hälsövarårdsnämnden kommer med den nya renhållningsordningen. I den ingår som bekant nu också möjligheterna att söka dispens från sophämtning. I vilka fall det är möjligt och hur man går tillväga anges i broschyren.

Från byggnadsnämnden kommer en hel del upplysningar om när det krävs byggnadslov, när man ska lämna in sin ansökan osv.

Slutligen innehåller kuvertet den numera traditionella broschyren Hur används våra skattepengar? Här anges de olika skattesatserna. Eftersom kyrkoskatten varierar i församlingarna får åtvidabergarna betala olika mycket i kommunalskatt. Sammanlagt blir det 31:15 i Hannäs, 30:95 i Gårdserum och 30:40 i övriga kommunen per beskattningsbar hundralapp.

Vidare visas i skriften hur budgeten på 152,4 milj kr används. Som exempel kan nämnas att av driftbudgetens 133 milj kr går över hälften till undervisning och social omsorg. Slutligen lämnas information om besökstider och telefontider hos olika kommunala tjänstemän.

CHRISTER BERG

## Carl Lidbom i Åtvid: Svenska företag utomlands ingen lysande historia

— Svenska företags engagemang i särskilt Latinamerika och Sydafrika är ingen lysande historia. De står inte för facklig förnyelse och utnyttjar säkert respektive länders lagstiftning vid behandling av anställda för egna ekonomiska syften. Men vi ska också komma ihåg att i många fall är de utländska företagen tvungna att vara etablerade i landet för att få exportera dit.

Det sade riksdagsman Carl Lidbom när han på torsdagskvällen på inbjudan av Långbrots social-

demokratiska förening gjorde en snabbvisit i Åtvidaberg. Han höll ett anförande under rubriken Hur kan vi påverka de multinationella jättarna i Sverige och utomlands.

Carl Lidbom pekade också på svårigheten att tvinga svenska företag att dra sig tillbaka från sådana här länder. Det skulle få stora konsekvenser för svensk företagsamhet.

Undantaget gäller Sydafrika vars apartheidpolitik är så förhållig att man lagstiftat mot nyinvesteringar. Han framhöll här att Sandviks begäran om tillstånd för sk ersättningsinvestering aldrig borde ha beviljats. Vi får följa de svenska företagens utveckling utomlands mera noggrant och försöka täppa till kryphålen.

Med fler statliga företag, löntagarfonder och ökat ekonomiskt inflytande kan vi så småningom få bättre grepp om det här problemet, menade Carl Lidbom.

I övrigt uppehöll han sig en del vid temat Latinamerika som USA:s jaktmarker och de farhågor han hyste för utvecklingen i området i och med Reagans tillträde som president. En iskall vind blåste över Latinamerika den dagen då Reagan valdes, sade Carl Lidbom.

CHRISTER BERG

Moderata samlingspartiet i Björsäter har haft årsmöte i Björsäters skola. Charlotte Wedenberg omvaldes som ordförande liksom övriga i styrelsen. I kvinnokommittén nyvaldes Anne Hoflund, Barbro Claesson och Charlotte Wedenberg. Partiet räknar i Björsäter ca 80 medlemmar vilket är i stort sett oförändrat jämfört med tidigare. Under kvällen höll Carl G Nilsson ett anförande om kommunalpolitik i Åtvidaberg.

# Kungsängen bör få förbli länsflygplats

Kungsängens flygplats i Norrköping bör rustas upp och bibehållas som länsflygplats i Östergötland. Men de ekonomiska åtgångarna som görs i den särskilda länsflygplatskommittén ska inte vara bindande för de kommuner som inte är företrädare i kommittén.

Det skriver kommunstyrelsen i Åtvidaberg i sitt förslag till yttrande över ett omarbetat förslag till arbetsordning och samarbetsavtal för en länsflygplats.

I Åtvidaberg var man tidigare mycket kritisk i vissa punkter över den först presenterade utredningen. Då efterlyste man bl a en aktuell kostnadsredovisning. På den punkten kvarstår kritiken eftersom den frågan inte berörs alls i det reviderade förslaget.

Liksom tidigare föreslås att länets kommunstyrelser och landstingets förvaltningsutskott skall bilda en länsflygplatskommitté som huvudman för flygplatsen. Ledamöterna i kommittén utses av Norrköping, Linköping, lands-

tinget och eventuellt kommunförbundets länsavdelning. I konsekvens härmed, säger man i Åtvid, räcker det med dessa instanser som huvudmän.

Man vänder sig också mot förslaget att samtliga kommuner i länet visserligen skall ha rätt att delta i kommitténs sammanträden men varken har förslagsrätt, initiativrätt eller rätt att delta i beslut. Därmed blir inte övriga kommuner fullvärdiga medlemmar.

Med den föreslagna sammansättningen i kommittén, fortsätter kommunstyrelsen i Åtvidaberg, är det viktigt att poängtera att kommunerna utan rösträtt inte heller skall vara bundna av flygplatskommitténs tillstyrkta åtgärder vad gäller lån eller bidrag.

Man accepterar den nu föreslagna fördelningsgrunden efter vilken kostnader för investeringar skall betalas. Norrköping, Linköping och landstinget skall betala mellan 20 och 30 procent vardera av den del som inte bekostas av luftfartsverket. För Åtvidabergs del blir det 1,5 procent.

CHRISTER BERG

# Oenighet i Åtvid om studiebidrag

Kommunstyrelsen i Åtvidaberg har i likhet med kulturnämnden beslutat avslå en motion i fullmäktige från folkpartiet och kds angående bidrag till studieförbunden.

Som tidigare utförligt redovisats i Correspondenten begärde motionärerna dels ett enhetligt totalbidrag från kommunen på t ex 40 kr per statsbidragsberättigad studietimme, dels att inget kommunalt bidrag ges till kurser som anordnas på arbetstid i samarbete med privat eller offentlig arbetsgivare.

Efter utredning beslutade en enig kulturnämnd att föreslå avslag på motionen. Det bör

kanse noteras att bland de beslutsföra fanns varken folkpartiet eller kds-representerade.

I kommunstyrelsen ställde sig den socialdemokratiska majoriteten bakom avslagsyrkandet. Folkpartisten Bengt Persson reserverade sig liksom centerns och moderaternas representanter.

Ärendet ska så småningom slutbehandlas i kommunfullmäktige.

**Markförvärv i Kvarnvik.** Kommunstyrelsen har beslutat ta upp förhandlingar om markköp i Kvarnvik. En områdesplan för Kvarnvik beräknas bli färdig i början av maj och eventuellt köp rör ett område för 4—5 tomter.

## Solyom spelar i Åtvidaberg

Det finns de som menar att söndagens konsert i Åtvidaberg med gamängen, musikanten och ungerskfödde svenske världspianisten Janos Solyom blir årets musikhändelse i lilla Åtvid.

Janos Solyom är faktiskt ansedd som en av världens bästa pianister. Och det är klart, har man ett 50-tal pianokonsertter och ett oräkneligt antal andra pianoverk på repertoaren så är det ett mått så gott som något.

På söndagens program står Brahms Pianonsonat i C-dur, Schumanns Carnaval och Tre burlsker av Bartok.

I Åtvidaberg har initiativtagaren Ingemar Ericsson och arrangerande SKS jobbat hårt för att med kort varsel ro evenemanget ekonomiskt i hamn. Med hjälp av körmedlemmar och andra musikintresserade har över 250 förköpsbiljetter sålts.

## ÅTVIDABERG

**Vägbidrag.** Kommunstyrelsen har beviljat Bjärkebo—Fälla vägsamfällighet bidrag med 1 460 kr. Pengarna ska användas för att göra i ordning vägen Fälla—Målbäck. Sammanlagt beräknas projektet kosta 14 600 kr och statsbidrag har beviljats med 10 220 kr.

**Borgen för byggnadslov.** Kommunstyrelsen har beslutat föreslå byggnadsnämnden att innan beslut om byggnadslov fattas uppmåna sökandena att begära förhandsbesked om man får kommunal borgen för sin planerade byggnad. Anledningen är att länsstyrelsen i en skrivelse påpekat att det förekommer att kommuner vägrar ta på sig borgensansvar för statliga byggnadslån. Därigenom utgår inga statliga lån och byggnadsprojekt måste läggas ner. För den som t ex tänkt sig att bygga ett enfamiljshus kan det innebära betydande förluster genom kostnader för byggnadslov, fastighetsbildning osv. Den vanligaste borgensvägran gäller byggande utanför tätorter. Till detta kommer, påpekar fastighetschefen i Åtvidaberg, minskad efterfrågan och ökat utbud av småhus.

**Stiftelsen Åtvidabergshem** har av kommunstyrelsen beviljats kommunal borgen för bostadslån om 2 159 000 kr. Lånet ska användas till miljöförbättrande åtgärder i Eksättersområdet. Förutom lånet har länsbostadsnämnden beviljat bidrag med 817 000 kr.

**Konstinköp.** Kommunstyrelsen har tillstyrkt att kulturnämnden får ett anslag med 10 000 kr ur fonden för konstnärlig utsmyckning för inköp av konst. Vidare föreslår kommunstyrelsen att förvaltningarna i kommunhuset själva får köpa förstoringar ur Thorsinska fotoarkivet och att pengar hämtas ur anslaget för ombyggnaden av kommunhuset.



Träningsförhållandena har inte varit de mest perfekta för Niclas och andra skidåkare i Åtvid. Så här har det sett ut mest hela "vintern". Bilden tagen vid startplatsen i Humpuområdet i Åtvid

# Sju raka i full fart Niclas bara vinner!

— Taktiken är enkel. Det finns bara ett sätt på så korta distanser som 2,5 km: full fart från första metern.

Det säger 14-årige Niclas Bergsén i Åtvidaberg. Och vad man kan förstå så är den taktiken lyckosam. Åtminstone för Niclas. I år har han nämligen bara fått känna på segerns sötna i skidspåret. Sju förstaplaceringar av sju möjliga!

Då ska man ändå komma ihåg att motståndet varit nog så kvalificerat. Plus att tillgången på snö i Åtvid i vinter varit riktigt dålig. Segersviten började efter nyår med Säterloppet i Dalarna.

Så individuell och lagseger i U-DM i Finspång.

Bland 120 konkurrenter segrade Niclas i Götalandsmästerskapet i Tvärred. Hans största framgång hittills. Även laget

kom etta och i stafetten dagen efter förde Niclas på sista sträckan upp ÅIF-laget på första plats.

Förra lördagen var Niclas en av 146 åkare med gemensam start i Lospåret i Hällefors. Det var första gången han körde en tävling på fem kilometer. Han klädde alla konkurrenterna.

Närmast väntar distriktsfinalen i Kalle Anka. Behöver man gardera ettan på tipset? Så småningom är det dags för U-SM.

Träningsförhållandena i Åtvidabergstrakten har som sagt varit bedrövliga. Skidor har han fått åka på två träningsläger norrut, en del på golfbanan och på sjöarna runt Åtvid. I övrigt har träningen bestått av löpning

Düsseldorf 3-2, Duisburg-Bochum  
0-3, Dortmund-Karlsruhe 3-3.  
Tabellloppet, efter 20 omg: Ham-  
burg 31, Bayern München 31, Stutt-  
gart 20, Kaiserslautern 24, Frankfurt  
24, Köln 22, Dortmund 21, Bochum 20.  
BRYSSEL: Belgiska ligan: Ander-  
lecht, Borussia 9, Walem 8.

**MUF i Östergötland:****Minska offentliga sektorn  
Säg nej till löntagarfonder**

— En minskning av den offentliga sektorn och ett klart nej till alla slags löntagarfonder är förutsättningar för att få Sveriges ekonomi på fötter igen. Det är troligen talet om fonder som hindrar företag att investera för framtiden.

Det sade östgötadistriktets ordförande i moderata ungdomsförbundet (MUF) Henry Sténson i sitt inledningsanförande vid distriktsstämman i Åtvidaberg på lördagen.

Vi klarar 80-talet var devisen för stämman som i fondfrågan också enades om ett uttalande. Sammanlagt ett 100-tal ombud deltog i Åtvidabergsmötet där man förutom sedvanliga årsmötesärenden hade att behandla flera propositioner och ett stort antal motioner.

Henry Sténson omvaldes till distriktsordförande och Jonas Cohen till 1:e vice. Till ny 2:e vice ordförande valdes Mikael Igelström, Linköping, och till nya ledamöter Per Malm, Norrköping, Annika Forsberg, Norrköping, och Christer Gustafsson, Motala.

Antalet medlemmar i distriktet uppgick vid årsskiftet till närmare 1 800 och man siktar mot att under året komma upp till 2 000.

MUF-stämman beslutade vidare att bifalla motioner om flergångsförpackningar, oljebekämpning och nya skattesystem. Man sade också ja ett hävande av etableringsstoppet för tandläkare och ett överförande av huvudmannskapet för folktandvården till kommunerna.

Åtvidabergs socialdemokratiska förening har haft årsmöte. Till ordförande valdes Göte Karlsson. Agneta Lindqvist valdes till ny kassör och ny i styrelsen blev Bruno Thornberg.

**ÅTVIDABERG**

Gårdserums kyrkofullmäktige har utsett Nils-Erik Norrman till ny griftegårdsföreståndare efter Einar Ohlsson. I samband med sammanträdet avtackades den senare för de år han verkat på posten. Till ny revisor valdes Sture Andersson. Församlingsdelegerade i Gårdserum—Hannäs pastorat har till boställsvård efter Einar Ohlsson utsett Sigvard Tingefors. Denne utsågs också att efterträda Erik Johansson i pastorskyrkorådet.

Björnsätters center och CKF-avdelningar höll på fredagen sina respektive årsmöten i Björnsätters skola. I centeravdelningens styrelse omvaldes Inge Mårtensson till ordförande. Nya i styrelsen blev Bo Önnegren och Lars Asmundsson. I CKF-avdelningen omvaldes hela styrelsen med Anita Mårtensson som ordförande. Vid det efterföljande samkvämet visade Arvid Rask en film om Björnsäter av Eskil Jacobsson. Sigvard Önnegren svarade för aktuell kommunal information och svarade på frågor.

Vägen mellan Åtvidaberg och Yxnerum är i bedrövligt skick och liknar mera ett lerdike än en väg. Det menar Sven Sjöo som är föreståndare för Kursgården Yxnerum och i en skrivelse till kommunstyrelsen begär han att kommunen uppvakter vägverket för att få en ändring till stånd. I skrivelsen påpekar Sven Sjöo att flera gäster åkt av vägen. Även om ingen människa kommit till skada har avåkningen medfört stora materiella skador. Dessutom finns det bussbolag som vägrar köra gäster till kursgården p g a den dåliga vägen.

Vid Åtvidabergs pensionärsförenings senaste torsdagsträff visades en naturfilm i färg från Nordamerika. Vidare berättade Elisabeth Johansson minnen från sin barndomstid i Danzig i Polen. För den musikaliska underhållningen svarade Harry Palmqvist, David Johansson, Nils Karlsson och Marta Nyström.

Unga örnar i Edberga har haft årsmöte. Till styrelse valdes Göte Karlsson, ordförande, Karl-Axel Lock, Per Kullander, Eva-Lis Meijer, samt Jaan Fred, Marie Siggessjö, Anne-Louise Svensson och Ann-Therese Kindén.

Byggnadsarbetareförbundets sektion i Åtvidaberg har haft årsmöte där styrelsen med Bill Hallberg som ordförande omvaldes. Efter förhandlingarna redogjorde kommunalrådet Göte Edlund för kommunens bostadsbyggnadsprogram.

**Smått  
och gott****Åtvids-Roger  
i skotsk TV**

Juniorboxaren Roger Carlberg från Åtvidaberg har gjort så bra ifrån sig i olika sammanhang att han får följa med den grupp om tio svenska boxare som i veckan reser till Skottland. Förutom Roger ingår i truppen bara en junior till. Det hela handlar om en inofficiell landskamp. Matcherna sänds i skotsk TV.

**ÅTVIDABERG****Ungdomstävling  
för Åtvidsskyttar**

Åtvidabergs sportskytteklubb arrangerade på lördagen en tävling i luftgevärsskytte för klubbens egna ungdomar. Totalt deltog 32 skyttar vilka alla kunde glädjas åt det stora prisbordet.

Resultat: Klass L 11: 1) Per Samuelsson 191; 2) Jan Uhrberg 189; 3) Rolf Hammarlund 189; 4) Fredrik Gustafsson 189. Klass L 13: 1) Ingela Kind 193; 2) Katarina Johansson 192; 3) Hans Ax 189; 4) Ola Gustafsson 187. Klass L 15 (utan kuddstöd): 1) Marie Lindblom 183; 2) Fredrik Olofsson 177; 3) Veronika Högström 177; 4) Christer Holmstedt 159. Klass L 15: 1) Marie Lindblom 135; 2) Christer Holmstedt 128; 3) Fredrik Olofsson 110; 4) Veronika Högström 96.

I Grebo kyrka firades på kyrkdelsmässodagen ljusgudstjänst på kvällen. Högtiden inleddes med sång av barn- och flickkören. Efter komminister Per Boos predikan utförde medlemmar ur barnkören ett ljusståg. Som avslutning sjöng flickkören Herrens under av Elmehed.

# Stor tillgång på energiflis men dåligt med avsättningen



Energiflis i Åtvidaberg tillverkar ca 400 000 kbm flis om året men dras för närvarande med avsättningsproblem. På måndagen inbjöd man därför till "flisdag". Inbjudna var energiansvariga tjänstemän från östgötakommunerna samt landstinget.

— Den här situationen har vi inte upplevt förut. Att det i en region finns tillgång på eldningsflis men ingen direkt efterfrågan. Annars kommer kommuner och andra till oss och påpekar att de gärna vill sätta i gång med fliseldade värmecentraler. Om det bara funnes råvara.

Så sade en av representanterna för Parca Norrahammar vid en sammandragning i Åtvidaberg på måndagen då fliseldningens många aspekter ventilerades. Företaget tillverkar värmeanläggningar.

För sammankomsten stod det årgamla Energiflis i Åtvidaberg. Bolaget är en av de största enskilda flisstillverkarna i landet

med en kapacitet på ca 400 000 kbm om året.

Energiflis befinner sig i en besvärlig situation eftersom man står där med kapacitet och möjlighet att lösa distributionsfrågan men just i dag har avsättningsproblem. I dag är det inte så många som eldar med flis. Men många planerar sådana anläggningar. Det gäller alltså att hålla ut tills flisvärmen börjar byggas ut.

Från Energiflis sida har man begärt regeringsstöd för att få en bredare marginal att leva på tills efterfrågan ökar. Regeringen har sagt nej. Då begärde företagets VD Rune Franzén ett personligt sammanträffande med statsminister Thorbjörn Fälldin. Denne har skickat bollen vidare till sin energiminister och i början på mars äger mötet rum.

För att informera om systemet med fliseldning inbjöd Energiflis tillsammans med Bruks mekaniska i Arbrå till en flisdag i Åtvidaberg. Inbjudna var bl a energiansvariga tjänstemän i en lång rad kommuner i råjongen och östgötalandstinget.

Efter en rundvandring bland maskiner och förråd hos Energiflis hade man en lång sittning där flismaskintillverkare, värmeanläggningstillverkare m fl informerade deltagarna. Mängder av fakta och siffermaterial serverades. Liksom uträkningar på flisets fördelaktiga ekonomi.

Vidare lämnades upplysning om planerna på paketerbjudanden. Att t ex kommuner ska erbjudas ett komplett system för fliseldning där alla komponenter från flis till värme ingår.

CHRISTER BERG

# Buffertzoner ger Långbrott ett större elevunderlag

— Vi ser positivt på de synpunkter som framförts i skrivelsen och vi betonar dessutom vikten av att en tvärförbindelse snarast kommer till stånd mellan Nygårdsområdet och Halaholmsområdet.

Det säger skolstyrelsen i Ätvidaberg i ett svar till personalen vid Långbrottsskolan. Personalen skickade i januari ett brev till skolstyrelsen där man krävde åtgärder för att skolan ska kunna

behållas tvåparallellig. Antalet barn i skolans upptagningsområde har under senare år minskat så mycket att det i dag inte finns underlag för två klasser i varje årskurs.

Personalen framhöll att skolan är i bra skick, är elevvänlig och ligger på ett stort och välplanerat område. Av pedagogiska skäl och dessutom för att ge samtliga anställda full tjänst är det nödvändigt med två paralleller.

Personalen angav också olika vägar för att öka elevunderlaget.

Den bästa är att ändra på områdesgränserna för upptagningen. Något som nu också skolstyrelsen mer eller mindre tillstyrker.

Skolstyrelsens allmänna inställning, säger man, är att i första hand utnyttja befintliga lokalresurser innan nybyggnation sker. Mot bakgrund av detta är vi beredda till vissa justeringar i nu befintliga upptagningsområden vilket innebär att Nygårdsområdet och Valkaren utgör buffertzoner.

CHRISTER BERG

## Smått och gott



### Fin seger för de Val

Den här simsäsongen har börjat bra för Ätvidabergs duktiga simmarflicka Ylva de Val. I Kuriren Cup i Eskilstuna i helgen vann hon 100 m rygg på hyggliga 1.10,6. Dessutom kom Ylva fyra på 100 m fritt. I tävlingarna deltog större delen av mellansvenska simmareliten med bl a massor av deltagare från landets toppklubb Västerås.

Även övriga Ätvidabergare gjorde bra resultat. Ulrik Asmundsson kom trea på 100 m rygg, Rickard Lindgren och Mats Karlsson hamnade bland de tio bästa.

Tränaren i ÅSS är nöjd. Han heter Robert Nilsson och menar att det här ser bra ut inför inomhus-SM i Linköping i april.

## ÄTVIDABERG

**Instrumenthyra.** Arbetsutskottet på kommunala musikskolan vill införa en avgift för hyra av instrument. Avgiften har föreslagits till 30 kr per elev och termin och inkomsterna ska användas för att i någon mån täcka nedskärningar i 1981 års budget. Skolstyrelsen har tillstyrkt förslaget som dock först ska fastställas av kommunfullmäktige.

**Ytterligare tio arbetslösa Ätvidabergs ungdomar** kan nu beredas sysselsättning i beredskapsarbeten. På tisdagen kom länsarbetsnämndens besked till Ätvidaberg. Sex ungdomar får jobb med röjning och fyra inom förvaltningarna. I första hand gäller beslutet t o m mars månad. Men före utgången av mars ska man ha tagit ställning till eventuell förlängning av tiden. För närvarande är tio ungdomar placerade i beredskapsarbeten i kommunalförvaltningen.

**Trafiksäkerhet vid Central.** Skolrådet och alla klasser i Årskurs 3 vid Centralskolan har i ett brev till skolstyrelsen i Ätvidaberg framhållit att det behövs ett staket mellan skolbyggnaden och Slevringevägen. Som orsak anges att det förekommit flera olycksfall på platsen. Skolstyrelsen har behandlat skrivelsen och beslutat ge rektor och skolråd på Centralskolan i uppdrag att arbeta fram ett fullständigt förslag på hur man ska komma tillrätta med problemet. Förslaget ska också innehålla en kostnadsberäkning. Först därefter tar politikererna ställning till frågan.

# Försöket med lokaltrafik fungerar bra i Åtvidaberg

Försöket med lokaltrafik i Åtvidaberg tycks fungera över förväntan. När konsulter räknade på verksamheten för något år sedan antog man att antalet resenärer per dag på de tre dubbelturerna skulle uppgå till femton i genomsnitt. I själva verket ligger siffran på nästan det tredubbla, eller 40 passagerare och dag.

Det omtalar planeringssekreterare Bengt Wind, som från kommunens sida håller i verksamheten.

Under tiden 15 september—31 december åkte omkring 2 500 personer med linjebussen.

Två inbrott hos Thylls järnhandel som förövades i november förra året och i januari i år, har nu klarats upp. Två Norrköpingsbor greps i slutet av januari misstänkta för andra brott och har efter förhör erkänt bägge inbrotten i Åtvidaberg. Båda häktades i början av februari. Endast en mindre del av stöldgodset, som tillsammans är värt över 50 000 kr, har hittats.

Skadegörelse vid Centralskolan har av tradition varit liten. Detta är elevernas förtjänst. Det skriver personalen vid Centralskolan i ett brev till skolstyrelsen. Personalen menar att det går att minska skadegörelsen ytterligare och föreslår att en speciell summa på exempelvis 4 000 kr avsätts för ändamålet. Pengarna ska anförtros skolrådet medan tillsynsläraren och vaktmästaren avgör när man ska använda medel för att ersätta skadegörelse. De pengar som finns kvar vid årets slut bör tillfalla skolrådet. Skolstyrelsen säger i sitt svar att man skall ta hänsyn till förslaget när 1982 års budet görs upp. Vidare påpekas att skolstyrelsen har för avsikt att införa en rambudget och då kommer större möjligheter att ges till lokal anpassning inom de olika rektorsområdena.

I dag trafikerar bussen tre linjer som vardera körs två gånger om dagen. Turerna till Eksätter—Berg och förbi hälsövärdcentralen—Östergården är mest utnyttjade.

Under perioden uppgick kostnaderna till drygt 10 000 kr medan biljetter löstes för ca 5 000 kr. Enligt kalkylen borde intäkterna stannat vid 2 000.

Försöksverksamheten ska pågå i ett år. Först därefter tar

man ställning till förlängning eller permanentning. Eller upphörande av lokaltraffiken.

Redan nu vill man dock ha in synpunkter från allmänhet och organisationer på lokaltraffiken. I dagarna skickas en enkät ut till bl a politiska partier, fackliga organisationer, pensionärsföreningen och DHR, där man får tycka till om turlistor, busslinjer, priser osv.

CHRISTER BERG

## Byggnadsfirma i Åtvid inställer betalningarna

Östgöta byggkonsult i Åtvidaberg har inställt betalningarna. Beslutet fattades på måndagen. Som orsak anges likviditetsproblem. Fordringsägarna kommer att få ett ackordserbjudande. Samtidigt pågår försök att rekonstruera företaget. Om erbjudandet om viss procentuell betal-

ning av skulderna inte accepteras av fordringsägarna är förmodligen en konkurs oundviklig.

Östgöta byggkonsult sysselsätter i dag ca 25 personer. Så sent som i november förra året avskedades 10 byggnadsarbetare.

— Det råder nästan total stilltje på byggsidan i Åtvidaberg. På ett par månader har det inte funnits ett enda jobb att räkna på. Den närmaste framtiden ser lika dystert ut. Först 1982 kan man vänta en ljusning. Det gäller att överleva till dess.

Det säger Börje Björck som är chef för Östgöta byggkonsult. Visserligen kunde vi begärt anstånd med betalningarna i förhoppning om att under tiden få nya projekt, fortsätter han. Det kunde kanske ha gått. Vi har aldrig haft någon betalningsanmärkning på oss och har det inte nu heller. Men vi ville inte gå tillväga på det sättet.

Ett mått på företagets problem är att man i dag bara sysselsätter 2—4 byggnadsarbetare i Åtvidaberg. Resten jobbar på olika håll utanför kommunen.

Svårigheterna på Östgöta byggkonsult kan få spridningseffekter eftersom nästan samtliga underleverantörer är Åtvidabergsföretag. En del har mer eller mindre försörjt sig på jobb och leveranser åt Byggnadskonsult.



# Inför totalförbud mot giftbesprutning krav från Åtvidaberg

Inför totalförbud mot giftbesprutning i skogen!

Det kräver hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg i sitt yttrande över en statlig utredning om användningen av kemiska medel i jord- och skogsbruket. Yttrandet skall närmast behandlas av kommunstyrelsen.

Hälsovårdsnämnden säger emellertid att eftersom skogsnäringen i landet hamnat i en svår situation genom att underlåta röjning, kan man tänka sig en ytterligare besprutningsperiod på fem år. Men under den tiden måste förebyggande åtgärder bli föremål för utvärdering och forskning.

Nämnden anser att det framför allt gäller att ta fram alternativa brukningsmetoder. En större andel skogsarbetare kan ges fast anställning och tillfällig arbetskraft måste ges nödvändig utbildning.

Nämnden förutsätter i sitt förslag att lövslybekämpningen utförs från helikopter. Likaså anser man att som generell regel bör gälla att den enskilde markägaren inte får bespruta mer än 0,3—0,5 procent av sitt skogsinnehav.

Beträffande domänverket och storbolagen, fortsätter hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg, torde en omDispositionering av tillgängliga resurser möjliggöra en övergång till manuell röjning utan de vådliga konsekvenser som utredningen anger.

## Olyckligt

Förslaget att skogsvårdsstyrelsen ensam ska kunna ge tillstånd till besprutning finner nämnden olyckligt. Vi måste ges tillfälle till medverkan för att kunna häva andra intressen mot rent kommersiella fackmannaintressen, heter det.

Att produktkontrollnämnden ska få möjlighet att medge undan-

tag från skyldighet att söka tillstånd till spridning av bekämpningsmedel om det behövs för vetenskaplig prövning karakteriserar man i Åtvidaberg som ett kryphål i lagstiftningen.

Rent allmänt hävdar hälsovårdsnämnden att det är angeläget att på alla områden söka begränsa användningen av kemiska medel.

## Hänsyn

"Skogsbruket måste bedrivas med hänsyn tagen till skogen som livsmiljö för växter och djur, till skogens inverkan på vattenbalans och lokalklimat och till möjligheterna att utnyttja skogsmarken för friluftsliv och rekreation. Vidare måste hänsyn tas till intresset av att bevara vissa inslag i kulturlandskapet. Skogsbruket måste alltså bedrivas så att förutsättningar för en mångsidig användning av våra skogar inte rubbas."

Detta, säger hälsovårdsnämnden, är inte förenligt med skogsindustrins strävan att anpassa råvarutillförseln till nuvarande och framtida kapacitet och därvid utnyttja kemisk bekämpning som en nödvändig åtgärd och låta den framstå som en ekonomiskt viktig del av skogsproduktionen.

Långdraget generalplanearbete:

# Äntligen klart att an riktlinjer för Väders

Det generalplanearbete för Väderstad som pågått ända sedan 1978 har nu lett fram till riktlinjer, som kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar. Samtidigt fastslås också riktlinjer för bostadsbyggandet. Efter antagandet utarbetas en formell generalplan som efter utställning också antas.

Men det är antagandet av riktlinjerna som är det avgörande och viktigaste beslutet. I höst bör generalplanen kunna antas.

Att det tagit så lång tid beror på flera faktorer. Dels har arbetet drivits samtidigt med generalplanen för Mjölby, som måst prioriteras, dels ställde arbetskonflikten förra våren till en del trassel. Men framförallt har ekonomiska konsekvenser av olika alternativa förslag tvingat fram nya alterna-

lägga Hogstad, där man haft svårt att få fram förslag som Hogstadsborna själva kan acceptera säger planeringssekreterare Roger Larsson. Då har ändå länsstyrelsen i ett besvärssärende bara för några veckor sedan sagt att Mjölby bör snabba på med utbyggnaden av Hogstad.

Från början hade man två alternativ till nya bostadsområden där Väderstadsborna själva förordade det dyrare. Det är i princip detsamma som nu ingår i riktlinjerna. Men för att få ner kostnaderna har man gjort justeringar. Dessa innebär bl a att området, som ligger öster och sydos om Sportcentrum och rymmer 100 lägenheter, också kan nås genom en ny matargata från Folkungavägen, öster om kyrkan.

## Bosgård

I riktlinjerna ingår inte längre utbyggnad på Bosgård, som stött på patrull både från lokalt hål-

Åtvidabergs fotoklubb har haft årsmöte där styrelsen med Jan-Olov Samuelsson som ordförande omvaldes. Man beslutade att tills vidare inte byta klubblokal. Förslaget till ny lokal visade sig vara allt för kostsamt. Medlemsavgiften bibehålls oförändrad. Fotoklubben, som har närmare 50 medlemmar, kommer att fortsätta dokumentationen av olika fritidsaktivitetet åt fritidsnämnden.



14  
/ 2

Björnsäter har de högsta tomtpriserna i hela Åtvidabergs kommun. Lika dyra som de dyraste inne i centralorten vilket efter indexhöjning innebär 72 700 kr plus drygt 16 000 kr för anslutning till vatten och avlopp

# Index slår hårt på tomtpris

## — Vi tar bara ut kostnaderna

Visst har tomtpriserna sprungit i höjden. Men det beror inte på att kommunen har för avsikt att tjäna pengar på att sälja villatomter, utan på att vi följer konsumentprisindex. Vi tar alltså bara ut vad det kostar att exploatera ett bostadsområde. Det är principen. Likväl är det möjligt att vi till nästa år aktualiserar frågan om ett nytt system.

Det säger kommunalrådet Göte Edlund i Åtvidaberg med anledning av gatukontorets förslag till nya tomtpriser. Förslaget som helt och hållet följer ett fullmäktigebeslut från april 1976 behandlas av kommunstyrelsen nästa vecka.

Det beslut som politikerna tog för fem år sedan innebär att tomtpriserna årligen ska justeras efter förändringar i konsumentprisindex. Detta index har stigit kraftigt under senare år. Med viss eftersläpning följer tomtpriserna med.

Principen i Åtvidaberg är att varje bostadsområde får bära sina egna kostnader. Det betyder att man för varje villaområde delar exploateringskostnaderna med antalet tomter. Med exploatering menas då t ex jordningstäl- lande av vägar, dragning av ledningar och markköp.

De nya tomtpriserna medför justeringar uppåt med mellan 3 900 kr och 8 900 kr. Skillnaderna beror på när respektive bostadsområde exploaterades och vad det då kostade att göra klart för villabebyggelse.

Den nya listan får följande utseende:

Basthagen I a (bara enstaka tomter kvar) 72 700 kr, Basthagen II a (som nu håller på att färdigställas) 68 900 kr, Grebo etapp 9 46 100, Grebo etapp 11 57 200 kr, Falerum 54 700 kr och Björnsäter 72 700 kr.

Till tomtpriserna ska läggas anslutningsavgift för vatten och avlopp. Den kostnaden varierar litet beroende på tomtstorlek och villastorlek, men ligger någonstans drygt 16 000 kr.

I början av 1976 kunde man köpa en tomt i Åtvid för några och trettio tusen. I dag, fem år senare, efter indexhöjning och med anslutningsavgift får man punga ut med 85 000—90 000 kr för en tomt i tätorten.

I Åtvidaberg utförs exploatering av bostadsområden i kommunens egen regi. Det innebär inte att kostnaderna blir högre än om man skulle anlita en entreprenör. Dels har vi resurser, dels beräknar vi alla jobb efter gällande marknadspriser, säger gatuchef Sigvard Persson. I Åtvidaberg finns hittills inga skäl att diskutera entreprenad på konventionella anläggningar.

Också kommunen måste hålla så låga priser som möjligt, säger Göte Edlund. Även med den nu föreslagna indexregleringen är hela tomtkostnaden belåningsbar, tillägger han.

Beträffande det höga tomtpriset i den lilla tätorten Björnsäter påpekar kommunalrådet att det finns ett politiskt beslut att inte subventionera några villatomter. Varje område bär sina kostnader.

CHRISTER BERG

## Inte samma rusch efter tomter i dag

— Det är inte alls samma rusch efter tomter i dag som för bara ett år sedan. Det verkar som om många tänker sig för mera noggrant än tidigare. Man avvaktar. En höjning av tomtpriserna lär inte öka benägenheten att satsa på ett småhus.

Det säger Lars Bergström, som på Åtvidabergs kommuns fastighetskontor bl a har hand om tomtköllistorna. Han påpekar också att en och annan ifrågasätter varför en tomt ute i Björnsäter är lika dyr som den dyraste inne i Åtvid och dyrare än i Grebo.

Köllistan för en tomt i centralorten upptar i dag 164 namn. Inom kort ska kön erbjudas 28 tomter i Basthagen. Även de som står långt ner på listan kan räkna med att få ett erbjudande.

Grebolistan upptar ca 100 sökande. När man senast skulle fördela 25 tomter fick man gå igenom hela listan innan alla var tecknade. Det har inte hänt förut.

I Björnsäter kommer snart fem tomter att bjudas ut till 20-talet hugade spekulanter. Tio köar i Falerum och två för övriga delar av kommunen.

Grebo Unga örnar har haft årsmöte där man till ny kassör efter Ingemar Karlsson utsåg Gunhild Jonsson. Under året ökade medlemsantalet med nio till 43.

## Mummel i kön

Correspondenten har talat med några av dem som står i tomtköerna och har fått bl a följande synpunkter med anledning av de höjda tomtpriserna:

— Som om det inte räcker med alla andra prishöjningar.

— Marginalerna var inte stora förut. Man ska ju leva också. Nu får vi ta oss en ordentlig funderare.

— Den här höjningen bidrar förstås till att man tvekar.

— Nästan 90 000 för en tomt i Björnsäter! Nä nu . . .

— Några tusen mer eller mindre. Vad spelar det för roll i den allmänna konkurrensen.

— Kanske kommunen borde överväga att låta privatföretagare sköta exploateringen.

Åtvidaberg skall spara

# Tjänster dras in ?

Den ekonomiska snålblåsten har även dragit in över Åtvidabergs kommunala förvaltning.

Drätselkontoret håller på att ställa samman en lista över möjliga besparingar. Bland dem finns t ex ett förslag om att inga tjänster får återbesättas förrän kommunalrådet godkänt det.

— SE SIDAN NIO —

Bland besparingsförslagen i Åtvidaberg

## Inga tjänster får återbesättas utan prövning av kommunalrådet

De allt snålare ekonomiska vindarna blåser också över Åtvidaberg. Redan i förra årets budget fick nämnder och styrelser kännas vid den hårdare situationen. Inte lär det bli lättare i år. Snarare tvärt om. Den förvaltning som har planer på någon form av expansion får bereda sig på hårda duster med de beslutande instanserna.

Kommunstyrelsen i Åtvidaberg har nu också begärt in förslag på besparingar i den kommunala förvaltningen från nämnder, styrelser och förvaltningar. Förslagen har sammanställts av drätselkontoret och skall diskuteras av kommunstyrelsen på onsdag.

### Minskade utgifter

Det finns uppenbarligen möjligheter till rätt avsevärda besparingar. Många av förslagen kan visserligen i dag inte mätas i kronor men lär ändå kunna leda till minskade utgifter.

Vad sägs t ex om följande förslag:

"Återbesättning av tjänster får endast ske efter det att respektive nämnd eller förvaltning prövat frågan tillsammans med kommunalrådet."

Går det förslaget igenom blir det slut på en automatisk återbesättning på tjänster där den tidigare befattningshavaren slutat. Varje sådan tjänst ska diskuteras med kommunalrådet. Kanske kan arbetsuppgifterna genom organisatoriska åtgärder fördelas på andra. Kanske räcker det med deltid i stället för heltid.

Likaså föreslås en översyn av samtliga kommunala bidrag. Man skall då också undersöka möjligheten till bidragstak.

Gränserna för skolskjutsar skall ses över. Om man lägger på ytterligare 1 km för årskurserna 2—3 och 7—9 kan man spara upp till 200 000 kr per år.

Samordnad upphandling mellan nämnder och styrelser kan ge betydande vinster. Skolstyrelsen t ex anger att bara beträffande inköp av läromedel finns utrymme för besparingar på ca 150 000 kr om året.

Bland övriga förslag kan följande nämnas:

Avgiftstaxor för hemhjälp ses över, liksom taxor för dag- och fritidshem.

Matdistributionen på Alderdomshemmen effektiviseras.

Reducering och omorganisation av vissa tjänster inom barn- och äldreomsorgen bör diskuteras.

### Färre papper

Kommunkansliet anser att man genom att minska på mängden av handlingar kan spara in på kopierings- och portokostnader. Slop

årsberättelse ger en vinst på 5 000 kr.

Genom en vinterfotbollsplan i tätorten, flyttande av Örnresorna till Bysjön och minskat öppethållande i juli i simhallen räknar fritidsförvaltningen med drygt 20 000 kr i besparingar.

En reducering av gatubelysningen med 5 procent innebär 75 000 kr i besparingar.

### Nya skolgränser

Genom att ändra på upptagningsområdena för skolelever kan man skjuta ett planerat skolbygge i Basthagen på framtiden.

Fastighetskontoret bör intensifiera sina strävanden att sälja en del av kommunens fastigheter.

Sedan man utvärderat redan vidtagna energibesparande åtgärder kan man ta ställning till ytterligare energibesparande projekt.

Slutligen sägs i sammanställningen att samtliga nämnder och förvaltningar bör åläggas att kontinuerligt arbeta med besparingsförslag, t ex omprövning av befintlig verksamhet och rationaliseringsåtgärder.

CHRISTER BERG

16/2



**ÅTVIDABERGSFOTOGRAFEN** Gunn Åberg blev en av de fem förstapristagare i en tävling om bästa bröllopsfoto. I tävlingen, som anordnades av ett fotolaboratorium för yrkesfotografer, deltog ett 60-tal fotografer från hela Sverige. På bilden Gunn Åberg tillsammans med prisutdelaren Kurt Lundberg

## Åtvidaberg förr och nu Tema på pensionärsmöte

Carl-Eric Ahlström, Åtvidabergs kommuns första kommunalråd, redogjorde på torsdagen inför ett 50-tal pensionärer på fridsgården Lyktan för sina intryck från de expansiva 60- och 70-talens Åtvidaberg.

Under 60-talet skedde en snabb utbyggnad på en rad områden, inte minst på Facit, sade Carl-Eric Ahlström. Kommunen hade fullt upp att klara efterfrågan på bostäder. Skolor, daghem, Örsättersfabriken för att inte tala om genomfarten på Järnväggsgatan, var saker som på olika sätt satte sin prägel på Åtvid.

Carl-Eric Ahlström kom också in på Facitkrisen och konjunkturproblemen på 70-talet. Trots be-

svärligheterna klarade sig Åtvidaberg rätt bra, menade han.

Slutligen kom Carl-Eric Ahlström in på framtidsperspektivet. Ovissheten är stor, sade han. Långtidsprognoser är osäkra. Men kommunens satsning på näringslivsbefrämjande åtgärder innebär ett starkt stöd för företagsamheten.

**Avgifterna för slamtömning, högtrycksspolning m m höjs.** Höjningen grundas på förändringar i konsumentprisindex och betyder justeringar på upp till 15 procent.

**Vägen till Yxnerum.** Genom sin föreståndare Sven Sjöo har man från kursgården Yxnerum begärt att kommunstyrelsen uppvaktar vägverket om den dåliga vägen till Yxnerum. Från kursgårdens sida vill man att kommunen anger högsta prioriteringsgrad på vägen Åtvidaberg-Yxnerum-Ringarum. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på onsdagen och kommer att ta kontakt med vägmyndigheterna angående underhållet av vägen. När det gäller frågan om prioritering säger kommunstyrelsen som så många gånger förut att det är södra tvårförbindelsen som är viktigast, dvs vägen Kisa-Åtvidaberg-Valdemarsvik.

**Ny hälsovårdsordning.** Kommunstyrelsen har tillstyrkt hälsovårdsnämndens förslag till ny hälsovårdsordning för Åtvidaberg. En nyhet är införandet av förbud mot tomgångskörning längre än tre minuter.

**Tomtpriserna.** Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att i enlighet med gatukontorets förslag justera tomtpriserna i Åtvidaberg. Justeringen, dvs uppräkningsbaseras på förändringarna i konsumentprisindex. Det innebär höjningar med mellan 3 900 kr och 8 900 kr och att tomterna i kommunen nu kostar mellan 46 100 och 72 700 kr. Till den summan ska läggas anslutningsavgift för vatten och avlopp.

**Studenkårerna i Linköping** har för avsikt att bygga ett kårhus på universitetsområdet. Man behöver ett startkapital på 3,5 milj kr för att komma i gång med projektet som är kostnadsberäknat till närmare 12 milj. Åtvidabergs kommun har bland andra fått begäran om bidrag. Kommunstyrelsen har dock bollat frågan vidare till kommunförbundets länsavdelning som man anser bör samordna kommunernas eventuella bidrag.

**Kommunstyrelsen** har beslutat sälja tomten Mårsäng 1:106 i Grebo till Hans och Eva Hjelm för 52 000 kr.

**Kommunstyrelsen** behandlade på onsdagen den i Correspondenten tidigare redovisade sammanställningen av olika besparingsförslag i kommunen. Man beslutade rekommendera förvaltningsarna att följa förslagen.

18/2

19/2

# S i Åtvidaberg förordar totalstopp mot flygbesprutning

Inför ett totalförbud mot kemisk lövslybekämpning i skogen. Det kräver kommunstyrelsen i Åtvidaberg i ett remissyttrande till jordbruksdepartementet.

Man kan dock tänka sig begränsade dispenser mot förbudet under en femårsperiod. Detta får att ge skogsägarna möjlighet att omorganisera sina resurser.

Men kommunstyrelsen var långt i från enig i sitt uttalande. Den borgerliga minoriteten föreslog att man skulle avge det förslag till yttrande som utarbetats av kanslichef Assar Holmqvist. Ett yttrande som är betydligt mildare i bedömningen av de kemiska bekämpningsmedlen och dess användning.

Medan den socialdemokratiska majoriteten i kommunstyrelsen, understödd av en enig hälso-

vårdsnämnd, anser att all giftbesprutning i skogen skall upphöra, talar de borgerliga reservanterna om att hänsyn måste tas till skogsbrukets samhälls-ekonomiska betydelse.

Vägledande bör vara, sägs det i reservationen, att kemisk lövslybekämpning får företas på de markområden där dess nytta anses väga tyngre än dess risk.

## Oenighet i Åtvid om köp av Trekanten

Det kommunala bolaget Åtvidabergs kommunala byggnads AB bör få optionsrätt på kvarteret Trekanten. Kommunen överlåter därmed på bolaget rätten att förhandla om och förvärva det nyuppförda stora affärs-, kontors- och bostadskomplexet vid Stortorget.

Byggnaden har uppförts av Åtvidabergs byggnadsbyrå och hela projektet kostnadsberäknades vid byggstarten till 25 miljoner kr.

Beslutet i kommunstyrelsen var inte enhälligt utan genomdrevs av socialdemokraterna i deras kraft av majoritetsparti. De borgerliga partierna reserverade sig mot beslutet. Reservanterna ansåg att man först borde avvakta den utredning som Sabo håller på med om förutsättningarna för ett förvärv.

Kommunen har för närvarande ett exploateringsavtal med Byggnadsbyrå som innebär att kommunen tillförsäkrat sig rätten att fyra år efter slutbesiktning börja förhandlingar om ett köp. Det är den rätten som nu sannolikt överläts på det kommunala bolaget. Därigenom blir det den bolagsstyrelsen som avgör om det ska bli affär eller inte.

Kommunala byggnads AB äger redan betydande delar av affärslokaler runt Stortorget.

Ärendet avgörs i kommunfullmäktige.

## Antalet arbetssökande ökar i Åtvidaberg

Under januari månad ökade antalet arbetssökande i Åtvidaberg från 158 till 185. Det framgår av arbetsförmedlingens statistik som också visar på fortsatt lågt antal lediga platser i kommunen. Vid månadsskiftet kunde man erbjuda de sökande 24 jobb.

Men det handlar då mest om semestervikariat, jobb som simskollärare osv. För ungdomar under 18 år och för sökande utan utbildning och/eller yrkeserfarenhet finns praktiskt taget ingenting.

— Också på den offentliga sektorn har vi märkt av åtstramningen, säger Siri Ohlin som är förreståndare på arbetsförmedlingen. Det gäller främst för vårdtråden på landstingssidan.

Trots lågkonjunkturen har man

fått instruktioner att i första hand satsa på platsförmedling. Beredskapsarbetena hålls på relativt låg nivå. Just i dag sysselsätts 24 personer, främst ungdomar, i olika beredskapsjobb.

Men det är alltså ordinarie jobb som man strävar efter att ge de sökande. Det innebär ökad press på de sökande att ta arbete utanför kommungränsen. Dvs att vara beredd på att pendla eller rent av flytta.

Av de 185 sökande vid månadsskiftet var 118 personer helt utan sysselsättning. 41 personer hade tillfälligt arbete medan 12 hade fast anställning men sökte någon nytt.

Av hela antalet sökande utgör kvinnorna knappt 60 procent.

Beträffande ungdomarna kan noteras att 43 ungdomar under 25 år vid räkningstillfället gick helt utan sysselsättning.

CHRISTER BERG

# Hälsovårdsnämnden i Åtvid fick vänta 17 mån på svar

"Produktkontrollnämnden är alltid beredd att ompröva tidigare fattade beslut rörande bekämpningsmedel - om nya vetenskapliga rön ger anledning till det. Detta händer också relativt ofta. Vad gäller glyfosat har emellertid ingenting hittills inträffat som föranlett nämnden att ompröva nu gällande registreringsvillkor.

Det skriver produktkontrollnämnden i ett brev till hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg. Brevet är ett svar på en mycket kritisk skrivelse som hälsovårdsnämnden skickade i september 1979.

Det året följde nämnden extra noggrant skogsbesprutningar från luften med glyfosat. Trots att gällande besprutningsbestämmelser följdes i Åtvidaberg fann nämnden att besprutning från luften inte var riskfritt.

Hälsovårdsnämnden kritiserade såväl bestämmelsernas utformning som att produktkontrollnämnden tillåtit användandet av glyfosat, ett gift som man från Åtvidabergs sida hävdade inte var tillräckligt utforskat.

Hälsovårdsnämnden ställde i sin skrivelse flera frågor och begärde dessutom förtydliganden på ord och uttryck i föreskrifterna som "antagligen", "tycka" och "så vitt man vet". Slutligen begärde man införande av totalförbud mot spridning av glyfosat i naturen och ökade forskningsanslag till alternativa åtgärder och bruksmetoder.

Efter ett och ett halvt år kom så svaret. Där påpekar produktkontrollnämnden att det råder förbud mot all kemisk bekämpning av lövsly över skogsmark från och med juli 1980 till och med juni 1981.

Dessutom har en utredning tillsatts för att granska konsekvenserna av en minskad användning av kemiska medel inom jord- och skogsbruk. Det första betänkandet remissbehandlas just nu och har ännu inte behandlats av riksdagen. Därför

skriver produktkontrollnämnden helt kort, saknar frågan om omprövning av flygtillståndet för

glyfosat aktualitet för närvarande.

CHRISTER BERG

## ÅTVIDABERG

Åtvids akvarieförening har haft årsmöte, där Lars Hellström och Sonja Henriksson omvaldes till ordförande respektive sekreterare. Man beslutade säga upp klubblokalen eftersom det är svårt att klara lokalhyran. I kvällens omgång av frågeligan segrade Lars-Åke Johansson i seniorklassen och Dan Jacobsson i juniorklassen. Lars Hellström fick motta vandringspriset för bästa resultat i höstomgången.

**Borgensätagande.** Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunal borgen för ett lån på 23,5 milj kr till Åtvidabergs byggnadsbyrå för byggnation i kvarteret Trekanten. Allt enligt tidigare upprättat exploateringsavtal.

**Avstår från förköpsrätt.** Kommunstyrelsen har beslutat avstå från förköpsrätten beträffande ca 7 000 kvm på Orrängs fastigheter i Grebo. Köpeskillingen angavs till nära 52 kr per kvm.

**Tompriserna i Grävsätter, Hannäs,** har justerats efter förändringar i konsumentprisindex av kommunstyrelsen. Det innebär en höjning med 6 700 kr till 34 700 kr.

**Lån till Falerumsskola.** Kommunstyrelsen har beslutat acceptera ett erbjudande från Allmänna pensionsfonden om ett lån på 3 milj kr till den projekterade skolan i Falerum. Sammanlagt skall 5 milj kr lånas upp.

**Moderaten Carl G Nilsson** reserverade sig i kommunstyrelsen mot beslutet att överföra 1,4 milj kr i anslag och statsbidrag till beredskapsarbeten från 1980 års budget till 1981 års budget. Han menade att det borde räcka med 200 000 kr och att resterande belopp bör hänföras till 1980 års bokslut. Sammanlagt tillstyrkte kommunstyrelsen begärda reservationer och upptagna förskott i 1980 års bokslut på 23,5 milj kr. Det handlar i huvudsak om budgeterade medel till projekt som inte hunnit slutföras under året.

Åtvids föreläsningförening har nu fastställt vårens program. Tre föreläsningar anordnas. Den 24 februari talar Nils Annerud under rubriken Man lär så länge man lever. I samband med öppnandet av en utställning om trähus kommer Gunnar Elfström från läns museet i Linköping att den 18 mars tala om just gamla trähus. Slutligen gästas Åtvidaberg den 7 april av Christer Topelius som håller ett anförande betitlat Sällsamheter i Östergötland.

**Grebo socialdemokratiska förening** har haft årsmöte där man beslutade omvälja Rune Johansson till kassör och Barbro Vahlqvist till studieorganisateur medan Göran Pettersson nominerades som ombud till partikongressen. Som avslutning visade Gunnar Forsgren bilder från en resa till Nepal.

**Åtvidabergs socialdemokratiska kvinnoklubb** har haft årsmöte där styrelsen med Birgit Johansson som ordförande omvaldes. Hans Andersson blev klubbens kandidat till partikongressen och till representant vid kvinnoförbundets kongress utsågs Vivan Dahlgren. Med anledning av Internationella kvinnodagen kommer ett torgmöte att anordnas.

De tre kyrkokörerna i Åtvids församling hade 1980 sammanlagt 100 medlemmar. Körernas verksamhet var livlig vilket bl a visas av att de hade 107 övningsstillfällen och medverkade i 48 gudstjänster. Det framgår av kyrkomusiker Ingemar Ericssons årsberättelse. Under våren anordnades tre körkonserter och under hösten allhelgonamusik och den stora advents- och julkonserten. Dessutom genomfördes serierna med Sommarmusik, Musik i fastan och Musik i advent. Till den kyrkomusikaliska verksamheten anslogs förra året 30 000 kr.

**Lån till förskola.** Kommunstyrelsen har beslutat acceptera ett lån på 588 000 kr av Östgöta hypoteksförening. Lånet har en amorteringstid på 25 år och ränta som justeras med femårsintervaller. Pengarna ska användas för den nya förskolebyggnaden i Grebo. Tidigare har länsbostadsnämnden beviljat staltigt lån med 252 000 kr.

20/2

21  
2

## Östgotakåsör om älskvärd galenskap

Under rubriken Den älskvärda galenskapen kåserar Gösta Adelswärd från Åtvidaberg på söndagarna i riksradien. Gösta Adelswärd har ytterligare gedigna kunskaper om park- och trädgårdsskötsel och delar nu med sig av sitt vetande på ett mycket underhållande sätt.

I den pågående serien berättar han om tre historiska figurer som alla på sitt sätt hade vad Gösta Adelswärd kallar parkomani. Medan de flesta med intresse för trädgårdsskötsel nöjer sig med att odla sin hobby inom något så när rimliga gränser finns det somliga som låter hobbyn utvecklas till ren mani av oanad intensitet.

Förra söndagen presenterades Herman Pückler-Muskau, mannen som under förra hälften av 1800-talet förvandlade praktiskt taget ett helt furstendöme till park.

På söndag kommer turen till ännu en furste, Charles Joseph de Ligne, 1735-1814. På slottet Beloeil i södra Belgien utvecklade han en magnifik barockanläggning och fogade till den en engelsk park.

Slutligen behandlas den ofantligt rike engelsmannen William Beckford, 1760-1844. På godset Fonthill byggde denne, inspirerad av medeltida kloster, ett stort nygotiskt palats.

## Förslag i Åtvidaberg

# Socialkontorets ledning bör få ny organisation

**På tisdag presenteras för sociala centralnämnden i Åtvidaberg ett förslag till ny organisation av socialförvaltningens ledning. Förslaget innebär att det inrättas 2,5 nya heltids-tjänster.**

Av den utredning som ligger till grund för förslaget framgår också att socialchefen Tord Nilsson vill ha andra arbetsuppgifter. Vidare föreslår utredaren att tjänsten som ställföreträdande socialchef ändras till socialkamrer.

För utredningen svarar en konsult från Kommunförbundet. Denne har arbetat i samråd med tre politiker från sociala centralnämnden och en representant från kommunaltjänstemannaförbundet.

På fredagen ägde MBL-förhandlingar i frågan rum. I stort sett tillstyrker de fackliga organisationerna utredningen även om man har en del synpunkter på personaldimensioneringen, titlar och tjänsternas inbördes förhållande.

Närmast ska sociala centralnämnden ta ställning i frågan för att sedan överlåta den till fullmäktige för avgörande.

Under 70-talet har det gjorts en del organisationsutredningar på socialkontoret i Åtvidaberg. En av dem ledde fram till inrättandet av en tjänst som biträdande socialchef. Tillsättandet av den

tjänsten var en inflammerad historia med turer ända upp i regeringsrätten. Några lokala politiker kom senare med förslag som skulle innebära inrättandet av en tjänst som förvaltningschef över socialchefen. Det blev dock aldrig av.

## Illa skött

Kommunförbundets utredare konstaterar att socialförvaltningen inte fungerar tillfredsställande. Det menar utredaren beror bl a på den nuvarande organisationen. Bortsett från arbetsbördan, skriver han, är det svårt för en förvaltningschef att förena arbetsuppgifter på både handläggarnivå och organisationsledarnivå utan att det ena eller andra blir illa skött.

I fortsättningen bör förvaltningschefen få renodlat övergripande arbetsuppgifter, sägs det i förslaget. Beträffande biträdande socialchefstjänsten sägs att man har svårt att se att den innehåller arbetsuppgifter som motsvarar befattningsutnämningen. Titeln ändras till socialkamrer.

## Socialchef avlastas

I fortsättningen bör handläggarna av socialarbete, barnomsorg och äldreomsorg bilda en gemensam grupp under ledning av en ny tjänst som gruppleddare. Därmed avlastas socialchefen arbetsuppgifter.

Under utredningen har nuvarande socialchefen önskat få beflyttad möjligheten till andra arbetsuppgifter. Man har funnit att det finns ett behov av utredningsarbete m m. En tjänst som planeringssekreterare bör inrättas. Den blir mer eller mindre skräddarsydd.

Slutligen föreslås att halvtidstjänsten som barnomsorgsassistent utökas med en heltidstjänst.

CHRISTER BERG

20  
2

# Oenigt i Åtvidaberg om bidrag till drogfritt

Som väntat var det delade meningar i kommunstyrelsen i Åtvidaberg när man på onsdagen skulle behandla en begäran från sociala centralnämnden om pengar till danser på Folkets hus. Redan i centralnämnden hade socialdemokrater och övriga partier olika uppfattning. Så blev också fallet i kommunstyrelsen.

Bakgrunden är i korthet den att föreningen Åtvidabergs Folkpark, som driver Folkets hus, har satt igång danskurser i drogfri miljö. Föreningen gick in till sociala centralnämnden med en

begäran att få kostnaderna täckta med kommunala bidrag. Kostnaderna beräknades till 34 800 kr.

Socialdemokraterna beslutade bifalla framställningen. Övriga partiers representanter med Brita Petersson (m) i spetsen reserverade sig mot beslutet. Bl a med hänvisning till att verksamheten påbörjats innan ansökan om bidrag gjordes, att inga inkomster tagits upp i ansökan, att pengar hämtas från ett anslag som borde användas på annat sätt och att beslutet kan få prejudicerande betydelse.

Sociala centralnämnden vill nämligen använda outnyttjade medel på ett konto för förebyggande verksamhet. Av 68 000 kr fanns 36 000 kr kvar. Detta i 1980 års budget. Dessa pengar vill nämnden ta i anspråk.

Den socialdemokratiska majoriteten i kommunstyrelsen beslutade tillstyrka framställningen. Övriga partier reserverade sig mot beslutet.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige och under tiden fortsätter danskurserna i drogfri miljö på Folkets hus.

CHRISTER BERG

# Lyckad satsning på Stallet Omsättningen ökar kraftigt

För bara några få år sedan var hotell Stallet i Ätvidaberg ett verkligt sorgebarn. Både för SARA-bolaget som drev hotell- och restaurangverksamheten och för det kommunala bolaget Ätvidabergs brukshotell som ägde byggnaderna. Minussiffror, stängt i jull, eftersatt underhåll osv. Dystert.



— Nu skall vi öka satsningen på kvalitet och målgrupper och målområden som konferenser, friskvård och golfare, säger källarmästare Bertil Köhler

Men i dag är det tvärtom. Idel glada miner hos de ansvariga. Och prognoserna pekar på fortsatt positiv trend.

— Målet är naturligtvis, säger källarmästare Bertil Köhler, att nå full kostnadstäckning för hyran till det kommunala bolaget.

Hyresavtalet är nämligen så konstruerat att SARA betalar hyra i förhållande till det ekonomiska resultatet av verksamheten. Dvs först måste Stallet gå med vinst, sedan skall man ta ut sk uppdragsersättning och motivationsersättning. Det som sedan blir kvar skall hyresvärden ha. I stora drag.

## Upprustning

När det var som mest krisartat på Stallet för några år sedan ledde förhandlingar mellan SARA och Ätvidabergs brukshotell fram till en uppgörelse som inte bara innebar den här hyreskonstruktionen. Kommunbolaget förband sig också att rusta upp byggnaderna ordentligt. SARA i sin tur förkla-

ran någonsin. I hyra till kommunen kan man betala 308 000 kr. Den summan kan jämföras med budgeterade 135 000 kr.

På Stallet har man nu en rumsbeläggning som motsvarar drygt 60 procent av kapaciteten. Därmed ligger man något över riksgenomsnittet i hotellbranschen.

## Målgrupper

— Det går att höja den siffran ytterligare, hävdar Bertil Köhler. Nu skall vi satsa på att sälja oss till specifika målgrupper.

Tidigare har Stallet satsat mera allmänt på kvantitet. Men man tycker sig ha funnit att det är kvalitetsstämpeln som lönar sig bäst. I fortsättningen kommer man därför att lägga så mycket pengar man orkar på proffsig och serviceinriktad personal och på köket.

Eftersom konferensverksamheten svarar för 80 procent av omsättningen kommer man att specialisera sig ytterligare på den delen. Vidare är golfare och friskvård två andra målgrupper.

## Gjorde rätt

— Det är väl nu ingen tvekan om att vi gjorde rätt när vi tecknade nytt avtal med SARA och investerade i upprustning av Stallet, säger kommunalrådet Göte Edlund som är ordförande i Brukshotellens styrelse. En verkligt positiv sak.

Kanslichef Assar Holmqvist, VD i bolaget, hoppas att man kan enas om att använda hyran från Stallet till fortsatt upprustning av



Nu har trenden vänt på Stallet och kommunens och SARA:s gemensamma satsning börjar ge påtagliga resultat. Förra året ökade omsättningen med 30 procent och beläggningen överstiger riksgenomsnittet

hotelldelen och köket och till ett ordentligt underhåll av övriga delar. Kommunens kostnader för driften

av Stallet uppgick enligt budget 1980 till 650 000 kr. Stallet sysselsätter 35 personer.

CHRISTER BERG

2/2

# Dämpad Facitoptimism Möbler säljer utomlands

Försäljningen på Mellanöstern verkar öka i planerad takt. Betydande lagerorder har bokats av agenten i Jeddah eftersom såväl lager som inkommande parti sålts. Aktiviteterna fortsätter i Fjärran Östern.

En ny agent har börjat i Singapore och försäljningen kommer att starta i Hongkong, Malaysia och Bangkok.

Dessa positiva tongångar kommer från möbelnämnden i Facit i

Ätvidaberg, i det senaste numret av Rapport med nämndnytt. Annars är optimismen dämpad på Facits olika sektorer i Ätvidaberg. Möbelnämnden konstaterar att visserligen var försäljningen på den svenska marknaden förra året 14 proc över budget. Men utsikterna för 1981 är mörkare. Man hoppas dock att den befarade nedgången i Sverige ska kompenseras på exportsidan.

Örsätternämnden rapporterar att de dämpade konjunkturerna innebar att försäljningen av dataprodukter under slutet av 1980 inte nådde upp till budgeterad nivå. Den nya bildskärmsterminalen har mött framgångar på marknaden. Den tillverkas för

närvarande av den amerikanska samarbetspartnern Microterm. Men en produktion på Örsätter i Ätvidaberg förbereds. Redan i juni beräknas ett tiotal personer vara sysselsatta med produkten.

Tiderna med åtstramning har påverkat försäljningen av sk konsumtionsvaror hårt. Det märker man av på Facit där nu lagren av diskmaskiner och köksassistenter är mycket stora. Produktionen har minskats. Även på legosidan känner man av konjunkturen.

Från sågnämnden rapporteras att efterfrågan på sågade trävaror på den svenska marknaden fortfarande är svag. Orderstocken motsvarar en fjärdedel av årsproduktionen.

23/2





Vid målområdet samlades många anhängiga för att höra fram sina favoriter i spurtan

# Skidfest i Åtvidaberg

Söndagen var en sådan där vintersöndag som man möjligen annars ser på vykort eller kommer ihåg från en idealiserad barn-dom. Solsken och åter sol-sken. Skogar och fält täckta med ett behagligt snötäcke. Lagom djupt för att passa främst skidåkare men också en och annan pulsare. Med dessa förut-sättningar var det förstås inte underligt att hela det motionshurtiga Åtvid var på glid.

Hundratals och åter hundratals åtvidabergare utnyttjade de fina spåren på golfbanan. Den yngre generationen föredrog Humpater-rängen där Åtvidabergs IF och OK Eken ordnade med Skidans dag. Ett arrangemang som blev en skidfest om än inte med rekorddeltagande.

Nu ställde omkring 150 ungdomar och ungdomliga vuxna upp i de välpreparerade spåren. Frånsett yngsta pojkklassen var det rejäla segermarginaler i varje klass.

Resultat:

Flickor f 1975 o yngre, 600 m: 1) Elisabeth Fredén 6,26; 2) Jea-

nette Larsson 7,56; 3) Teresla Kullander 10,09.

Flickor f 73—74, 1,5 km: 1) Maria Wilhelmsson 8,13; 2) Annika Eriksson 9,41; 3) Camilla Nilsson 9,55; 4) Lisa Berglund 10,24; 5) Ann-Sofie Lönn 10,49.

Flickor f 71—72, 1,5 km: 1) Marie-Louise Persson 7,16; 2) Maria Gunnar 7,55; 3) Jannice Rehn 8,05; 4) Pernilla Sandberg och Anna Andersson 8,27.

Flickor f 69—70 2,5 km: 1) Helen Lindblad 13,33; 2) Karin Bogren 15,31; 3) Hanna Linnros 17,14.

Flickor f 67—68, 2,5 km: 1) Gunilla 13,13; 2) Marie-Louise Knutz 13,20; 3) Marie Lindblad 14,07.

Damer, motion, 5 km: 1) Helena Wallberg 21,42; 2) Ulla Ringström 22,31; 3) Ann-Marie Persson 23,52.

Pojkar f 1975 o yngre, 600 km: 1) Thomas Olsson 3,59; 2) Staffan Karlsson 4,02; 3) Johan Kindén 4,27.

Pojkar f 73—74, 1,5 km: 1) Pontus Jobér 7,39; 2) Tomas Karlsson 7,45; 3) Sören Wilhelmsson 8,10; 4) Tobias Enerby 9,01; 3) Magnus Skärhem 9,11.

Pojkar f 71—72, 1,5 km: 1) Niclas Archibald 7,13; 2) Niklas Karlsson 7,34; 3) Peter Gustafsson 7,41; 4) Jonas Ekwall, 7,49; 5) Jens Åkerlund 7,54.

Pojkar f 69—70, 2,5 km: 1) Jörgen Gunnar 10,18; 2) Tomas Åberg och Magnus Säberg 11,34; 4) Joakim Johansson, 12,26; 5) Pierre Aspanius 12,32.

Pojkar f 67—68 2,5 km: 1) Stefan Wallberg 9,18; 2) Owe Andersson 9,43; 3) Thomas Persson 10,44.

Pojkar f 65—66, 5 km: 1) Per Gunnar 16,53; 2) Roger Larsson 18,16; 3) Magnus Johansson 20,00.

Herrar, motion, 10 km: 1) Holger Persson 37,25; 2) Börje Tanmark 38,04; 3) Bertil Andersson 40,37.



En del har kommit upp sig här i livet

CHRISTER BERG

# Åtvids 24-timmars samlade 300 åkare

– Man kan ju inte slå rekord jämt och ständigt. Ändå var det här evenemanget minsann inget att skämmas för.

Det säger K-G Petersson, general för 24-timmarsloppet på skidor i Åtvidaberg. Loppet gick fredag-lördag och var det tredje i ordningen i ÅIF:s regi. Och i Åtvidaberg över huvud taget.

– Folk har ju bara haft en dryg vecka i vinter att åka skidor på och knappt en vecka på sig att samlas ihop lag till 24-timmars. Ändå, säger K-G Petersson, ställde över 300 skidåkare i alla åldrar upp i tolv lag. Det tycker jag är bra. Det fanns faktiskt åkare som inte stått på ett par skidor förut i vinter. Det är tåga i en del.

De båda tidigare åren har det slumpat sig så att 24-timmars gått på årets kallaste dag. Eller näst intill. Förra året fick nattåkarna tampas med 24-gradig kyla.

I år var det bättre förhållanden. Kanske 5–7 minusgrader i elljusspåret på natten. Några uppvärmda åskådare halkade omkring lika bra utan skidor och bidrog till stämningen.

På morgonkulan flyttade man över från det krävande elljusspåret till de åkvänligare spåren ute på Golfklubbens domäner. Vädret var perfekt och stundom



*Kram och puss i spåret? Nja, det var väl mera så att i stället för stafettpinne hade man stafettlapp vid växlingarna. Och det där med knutar...*

kunde man också se någon av lagens åkare i högst olika stilar och hastigheter susa respektive hasa förbi.

På eftermiddagen bjöd Hundklubbens fyrbenta och tvåbenta medlemmar på pulkadragning i de härliga omgivningarna.

Eftersom 24-timmarsloppet inte är någon tävling kan vi inte presentera några resultatlistor. Det finns heller inga uppgifter på hur långt man åkt.

CHRISTER BERG



*Hallå! Nu har jag åkt tillräckligt. Vem är det som ska byta av mig?*

## ÅTVIDABERG

23/2

De Facitanställda i Åtvidaberg minskade under 1980 i antal med 23 personer till 1 376. I den siffran ingår också de femton anställda på Addo och de 101 på Zäta Tryck. Antalet tjänstemän var 367 vilket är en minskning med fem. Data-sektorn sysselsätter nu 775 personer.

Personskador på Facit. Under 1980 inträffade 28 olycksfall på Facit i Åtvidaberg. I samtliga fall var det kollektivanställda som drabbades. De flesta olycksfallen inträffade på Örsätter och den vanligaste skadade kroppsdel var handen. Antalet sjukdagar p g a olycksfallen var sammanlagt 380.

Förslagskommittén på Facit har beslutat utdela 6 000 kr till Romano Dobran och 4 850 kr till Anders Lindholm för fina förslag på sina arbetsplatser.

Ett inbrott förövades natten till lördagen i Grängesbryggarns lokaler i Fågelsången. Tjuvarna tog sig över det höga stängslet och krossade ett fönster till entrédörren. Inne i lokalerna stals några backar öl och en del snöredskap. Värdet av det stulna uppgår till 600 kr vartill kommer reparationskostnader.



*Man får vara glad för det lilla man får. Huvudsaken är att man har roligt, menade de här tre ungdomarna när de vägde in sin fångst i lördagens skolmästerskap i pimpelfiske i Åtvid*

## Skolpimpel lockade 30

Omkring 30 skollediga ungdomar deltog i årets skolmästerskap i pimpel. Det är faktiskt tio fler än förra året och ett tecken så gott som något på att intresset för sportfiske håller på att öka i Åtvidaberg, säger Sven-Olov Andersson i sportfiskeklubben Spiggen som stod för arrangörskapet.

Ett annat tecken på uppgången är att klubben under förra året ökat sitt medlemsantal med 30 till omkring hundra. I dag är ytterligare några tiotal fiskare med.

Pimpeltävlingen som ägde rum på Bysjön inleddes med att Spiggens ledare pratade om isvett. Man måste kunna en del om isdubbar osv om man ska kunna känna någon trygghet på sjöisar. Och framför allt om man skulle

hamna i en situation, dvs i en vak.

Lördagen tillhörde nu inte de allra fångstrikaste. I varje fall inte vad beträffar storlek på firrarna. Bäst lyckades Peter Nilsson som halade upp 800 gram småfisk.

Resultat:

Flickor 5–8 år: 1) Helena Johansson 462; 2) Veronika Karlsson 445; 3) Carola Uhrberg 399.

flickor 9–11 år: 1) Anna Johansson 511; 2) Maria Arvidsson 404.

Flickor 12–14 år: 1) Kajsa Arvidsson 430; 2) Karin Andersson 405.

Pojkar 9–12 år: 1) Peter Nilsson 800; 2) Stefan Karlsson 396; 3) Henrik Kjellertz 392; 4) Hans Ax 390.

Pojkar 13–16 år: 1) Magnus Skoogh 493; 2) Håkan Kjellertz 450; 3) Anders Karlsson 410; 4) Roger Andersson 400; 5) Petter Klint 395.

24  
2

## "Datoriserat" vatten prischock i Åtvid

— Ni har gjort av med nästan 100 000 kbm vatten och för det vill vi ha 400 000 kr. Det var innebörden av de vattenräkningar som några fastighetsägare i Åtvidaberg fick häromdagen. Men några 100 000 kbm hade de inte gjort av med. De hade helt enkelt fått sina vattenmätare utbytta, men det räknade inte datorn som skrev ut räkningen med. Visserligen gör gatukontoret en snabbkoll innan fakturorna skickas ut, men de här räkningarna kom tvärgående.

SIDAN ELVA

## Vattenräkning på 400 000 till husägare i Åtvidaberg

Den här gången var det säkert några fastighetsägare som spärrade upp ögonen extra mycket när de fick brev från gatukontoret i Åtvidaberg. Innehållet var visserligen det vanliga: en räkning på vatten- och avloppsavgiften. Men vilken räkning. 400 000 för litet vatten!

Jodå. Visst hade det blivit fel någonstans. Även om man den här gången inte kan skylla på datorn, som det så populärt heter. Det handlade helt enkelt om att några abonnenter fått sina gamla vattenmätare utbytta. Och automatiken räknade inte med att den senast avlästa mätarställningen berodde på ett byte.

Nu är det ju också så att det här är ett förhållande som händer då och då. På gatukontoret gör man varje gång en grovkoll så att folk inte ska behöva bli chockade av räkningar i halvmiljonklassen. Kontrollen gjordes också den här gången. Av misstag kom de fem breven att ändå läggas på brevlådan.

Men hittills har ingen frivilligt betalat den stora notan, säger man på gatukontoret.

Man har också ett annat problem. Normalt går personal och



Dyrbara vattendroppar i Åtvid

läser av vattenmätarna runt om i samhället. Men om folk inte är hemma när vattenmannen ringer

på så får de ett kort att själva fylla i. En och annan har uppenbarligen svårt med nollor och decimaler för det händer rätt ofta att man skriver fel på sisådär 1 000 kbm. Vilket förstås märks när räkningen kommer.

Egentligen är det rätt sällan det blir fel på debiteringen. Nu senast rö det sig om en promille av drygt 4 000 abonnenter.

En räkning på över 400 000 kr motsvarar en förbrukning på närmare 100 000 kbm vatten. Är det över huvud taget möjligt för en villaägare att göra av med så mycket vatten?

Jodå. Det skulle visserligen betyda 200 liter i minuten, säger ingenjörerna på gatukontoret. Men det går allt att öppna kranar så det räcker till.

200 liter vatten i minuten det motsvarar annars ungefär så mycket som Åtvidabergaren i gemen gör av med på ett dygn. Han/hon tvättar, dricker, diskar, vattnar blommor, skurar osv med 195 liter vatten om dagen.

Brukningssavgiften i Åtvidaberg är från och med i år uppe i 4 kr och 44 öre per tusen liter. Det innebär att för något mer än 0,4 öre får man varje liter vatten hemtransporterad. I Åtvidaberg har politikerna bestämt att av vattenförbrukarna ta ut 75 procent av kostnaderna för vatten- och avloppshantering.

CHRISTER BERG

## Skidans dag i Björsäter

Det var ett strålande fint vinterväder när Björsätters SK på söndagen sportlovet sista dag, ställde till med Skidans dag. Sammanlagt deltog över 50 åkare i tävlingarna. Den yngste knatten var knappt fyra år gammal. För dem över 16 år gällde motionsklass och där lottades priserna ut utan hänsyn till slutplacering.

Resultat: Knattar, 500 m: 1) Christian Karlsson 3.27; 2) Fredrik Carlgren 3.29; 3) Robert Nilsson 4.16.

Pojkar födda 73-74, 1,5 km: 1) Andreas Boo 11.01; 2) Carl-Gustav Carlgren 12.03; 3) Mikael Karlsson 12.37.

F1 73-74, 1,5 km: 1) Jenny Fernafalk 13.17; 2) Elin Olsson 14.51; 3) Frida Wärnellus 14.58.

P 71-72, 1,5 km: 1) Jan Andersson 8.35; 2) Hans Matsson 9.57; 3) David Nilsson 10.47.

F1 71-72, 1,5 km: 1) Pernilla Karlsson 12.06.

P 69-70, 2,5 km: 1) Jonas Andersson 9.46; 2) Marlin Asmundsson 10.10; 3) Axel Andersson 10.27.

F1 69-70, 2,5 km: 1) Åsa Andersson 11.36; 2) Jenny Nilsson 12.49.

P 67-68, 2,5 km: 1) Jonas Nilsson 9.51; 2) Fredrik Hellgren 12.47; 3) Patrik Dalberg 12.55.

F1 67-68, 2,5 km: 1) Lena Olsson 11.40.

P 65-66, 5 km: 1) Jonas Andersson 30.56.

Efter nio månader:

# Kampen mot droger har fötts i Åtvid

Nu har den haft sitt första sammanträde. Det vill säga arbetsgruppen som sociala centralnämnden i Åtvidaberg tillsatte i juni med uppgift att utarbeta ett handlingsprogram i kampen mot drogmissbruk. Första mötet i arbetsgruppen ägde rum förra veckan.

Det har då gått nära åtta månader sedan gruppen tillsattes. Och nio månader räknat från den dag förra året då avslöjandet om narkotikamissbruk i Åtvidaberg gjordes.

Avslöjandet kom som något av en överraskning för myndigheterna. Sociala centralnämnden agerade bl a genom att skicka ut ett flygblad och tillsätta en arbetsgrupp.

— Vi har haft mycket att göra med budget, organisationsutred-

ningar osv, säger sociala centralnämndens ordförande Göran Pettersson som sitter med i arbetsgruppen. Det har varit nödvändigt att prioritera arbetsuppgifterna, säger han. Men nu ska vi ta tag i den här frågan.

Det gäller nu att få fram en handlingslinje om hur det är rimligt att sätta in resurser, säger Göran Pettersson. Här är vi angelägna om att också kunna engagera andra förvaltningar och även det fristående organisationslivet i kampen mot drogmissbruk.

Närmast kommer man inom arbetsgruppen att ta fram råmaterial till ett handlingsprogram. Sedan ska andra instanser få säga sitt om förslaget. Efter eventuella ändringar ska man vara beredd att gå till aktion på bred front mot drogerna. Förhoppningsvis kan vi vara klara redan till sommaren, säger Göran Pettersson.

CHRISTER BERG

## ÅTVIDABERG

Vävnader i Kapellet. Kapellrummet i det ombyggda gravkapellet på Åtvids nya kyrkogård fick ytterligare konstnärlig utsmyckning på söndagens. Då hängde man upp de båda vävnader som beställts av Jönköpingskonstnären Mary Maeschlin. Konstnären var själv närvarande. Vävnaderna kallas Evighetens ljus är hoppets ljus. Åtvids församling har anslagit 24 000 kr för konstverket.

Åtvidabergs hundklubb hade på måndagen årsmöte i klubbstugan i Häckla. Det blev en hel del förändringar i styrelsen, där bl a Ewa Andersson lämnade ordförandeskapet. Styrelsen fick följande utseende: Thord Samuelsson, ordförande, Annika Nyhlén, sekreterare, Per Eklund, kassör, Christer Karlsson, Peter Lindersjö, Kerstin Alfredsson och Cecilia Johnsson. Flera kommittéer tillsattes, däribland en inför klubbens tioårsjubileum. Bertil Nyhlén utsågs till hedersmedlem för sina insatser för klubbstuga och rastgård. Vidare diskuterades en insändare om vinthundar och lämnades rapport om planer på en gemensam informationsdrive med kommunen. Under förra året ökade antalet medlemmar i klubben med tio till 89.

Ny kds-ordförande. Kds i Åtvidaberg har haft årsmöte på Godtemplargården. I 16 år har Gunnar Svensson varit ordförande i avdelningsstyrelsen. Nu överlämnade han klubban till Lars Hultberg men sitter kvar i styrelsen. Gunnar Svensson blir nu ordförande i partiets fullmäktige-grupp. Vid årsmötet behandlades planering och strategi inför valet nästa år. Närmast planeras ett vårmöte då speciellt miljöfrågorna kommer att stå i centrum.

Ny kommunfullmäktig i Åtvidaberg. Sedan Ylva Johansson avgått som ledamot av kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun, har som ny ledamot utsetts Lenart Hjort, Åtvidaberg.

## Åtvidabergslärare:

# Börja med engelska först i fjärde klass

Lärarna på låg- och mellanstadiet i Åtvidaberg har begärt att undervisningen i engelska för skolbarnen börjar först i årskurs 4.

Nu börjar man i trean. Ingen utredning ger klart belägg för att engelskundervisningen ger ett sämre resultat för att eleverna börjar med den i åk 4 istället för i åk 3, skriver de.

I stället bör de två veckotim-

marna i engelska i trean användas till undervisning i svenska, vilket i sin tur ger än bättre grund för att lära in ett annat språk.

Samtidigt kan man rätta till elementära brister i svenska. Lärarna förordade en timplaneändring och att den genomförs redan från och med nästa läsår. Skolstyrelsen har tillstyrkt framställningen och skickat frågan vidare till länskolnämnden för avgörande.

# Skolstyrelsen i Åtvid redovisar överskott

Skolstyrelsen i Åtvidaberg redovisar ett, som man säger, ekonomiskt godtagbart år i och med att bokslutet för 1980 nu är klart. På driftssidan noterades ett överskott på ca 590 000 kr. Jämfört med 1979 redovisas en nettoförbättring på 1,2 milj kr.

För att möta effekten av en avserad statsbidragsänkning begär nu skolstyrelsen att 500 000 kr reserveras för 1981. Regeringen har föreslagit en sänkning av bidraget med 2,5 procent.

På kapitalsidan vill skolstyrelsen reservera sammanlagt 226 800 kr för 1981. Bl a behövs 100 000 kr till inventarier i gymnastik och slöjdsalar i Fålerum och 82 000 kr till energibesparande åtgärder på Centralskolan.

Överskottet, skriver skolstyrelsen, förklaras av att intäkterna blivit högre än budgeterat. Men det finns också en kostnadsförbättring som kan härledas till en viss återhållsamhet ute på enskilda skolor och rektorsområden. Detta är positivt och tyder på att all information om sparkrav slagit igenom och tagits på allvar. För framtiden bådär detta gott, skriver man.

Hem och skolföreningarna i Åtvidaberg, Hannäs och Gärdserum får i år dela på 5 500 kr för s k kontaktverksamhet. Från Hannäs sida har man begärt att anslaget ska delas upp på föreningarna. Skolstyrelsen har beslutat ge varje förening en grundavgift på 200 kr medan resten av anslaget fördelas efter antalet elever. Därför får Åtvidaberg 4 767 kr, Gärdserum 438 kr och Hannäs 295 kr.

## Stor fruktskörd i Åtvidaberg

Förra årets frukt- och bärskörd var riklig men av dålig kvalitet.

Det konstaterar Åtvidabergs hemträdgårdsförening i sin årsrapport för 1980. Försommarens blomning var bra men dåligt väder i kombination med en hel del parasitangrepp ledde fram till det nämnda resultatet.

Hemträdgårdsföreningen har nu närmare 80 medlemmar och ordförande är Gunnar Borgstrand. Vid årsmötet i Godtemplargården på måndagen omväldes de båda styrelseledamöterna Karl-Gustav Skogh och Birger Ekström. Man noterade en positiv utveckling på den ekonomiska sidan.

Liksom förra året har man för avsikt att också i år i början av mars anordna en trädbeskärningskurs med ledare från Hus-hållningssällskapet. Vidare planeras en hemträdgårdsvandring. Men den kommer förstas att äga rum på eftersommaren när det är som vackrast i trädgårdarna.

25/2

# ”Vänta ett år med engelskan”

26/2

Vänta med engelskan till årskurs 4. Det är ett gammalt önskemål bland lågstadielärare. Enligt den nya läroplanen, som i sin helhet träder i kraft 1982/83, kan skolstyrelsen också besluta slopa engelskundervisningen i årskurs 3.

I Ätvidaberg har skolstyrelsen tillstyrkt en begäran från kommunens låg- och mellanstadielärare om att skjuta upp undervisningen i engelska till årskurs 4. Deras ansökan måste dock gå vidare till länskolnämnden.

— Liknande framställningar har även skolstyrelsen i Linköping fått, men de har strandat på att den gamla läroplanen inte tillät sådana timplaneändringar, berättar lågstadiekonsulent Gunnel Svensson.

— De flesta lågstadielärare vill ha bort engelskan från årskurs 3. Motivet är att de vill satsa på svenskan i stället och få engelskans två veckotimmar till den. Dessutom kan det vara en fördel att barnen får möta ett nytt och roligt ämne när de börjar mellanstadiet.

— Den senaste tiden har inneburit så många andra nyheter att den här diskussionen mattats något, men vi kommer att ta upp den igen, säger Gunnel Svensson. Och vi har ju tid på oss, eftersom den nya läroplanen börjar gälla först 1982. Det är först då som skolstyrelsen ensam har rätt att fatta ett beslut om att inte starta engelskundervisningen förrän i fyran.

GUN ZANTON-ERICSSON

# Fastemusik på lördagar i Åtvidaberg

På lördag inleds serien Musik i fastan i Åtvidaberg. I den serien ingår dels en rad extra sång- och musikinslag i samband med helgmålsböjerna på lördagarna, dels tre större konserter. Till detta kommer ännu mer musik och sång vid de ordinarie gudstjänsterna.

\*

Vid lördagskvällens inledande musikstund medverkar Åtvidabergs allmänna sångkör under ledning av Karin Björkman. Celliakören och instrumentalister deltar i högmässan på söndagen. Den första fastehelgen krönes slutligen av musikkonsert Ingemar Ericsson, ansvarig för Musik i fastan, som i Åtvids stora kyrka ger en orgelkonsert.

Den konserten kommer i hög grad att präglas av Bachs musik. Ingemar Ericsson har valt att spela standardverket Passacaglia i c-moll och ett av Bachs mest kända verk, Toccata och fuga i d-moll. Mellan dessa båda stora verk ger Ingemar Ericsson åter prov på sin känsla för improvisationer.

\*

Den 5 april anordnas den stora Passionskonserten. I år i Gamla kyrkan. Här medverkar kyrkans körer och instrumentalister från när och fjärran. På programmet står Vivaldis fina Gloria.

Pergolesis Stabat mater kommer Åtvidabergs orkesterförening att spela den 8 april. Sångsolister blir Maria Mucchiano-Johansson och Agneta Ekström.

I samband med helgmålsböjerna medverkar bl a Christer Carlsson med körgrupp från pingstkyrkan, musikskolans vokalensemble och gitarrgrupp, lärare från musikskolan och sopranen Pia Ahlsén.

CHRISTER BERG

## Nyktterheten oförändrad i Åtvidaberg

Nyktterhetstillståndet i Åtvidaberg förändrades inte påtagligt under 1980 jämfört med tidigare år. Vad som är bekymmersamt i sammanhanget är det ökade antalet ungdomar under 20 år som blivit föremål för ingripande från sociala centralnämnden. Bekymmersamt är också det under året konstaterade missbruket av narkotika.

Det skriver sociala centralnämnden i sin årsberättelse över nyktterheten i Åtvidaberg 1980. Man påpekar också att det är svårt med jämförande statistik eftersom man numera tillämpar den s k helhetsprincipen. Många ärenden som förut behandlades som nyktterhetsvårdsärenden framträder inte längre lika klart som sådana.

Under förra året var 53 personer föremål för åtgärder enligt nyktterhetsvårdslagen. I 35 fall handlade det endast om undersökning. Siffrorna är i stort sett desamma som 1979. Ansökan om tvångsintagning på allmän vårdanstalt gjordes i två fall.

Sociala centralnämnden lämnade remissyttranden till länsrätten om ifrågasatt åtgärd beträffande körkortsinnehav i 22 fall. Man behövde inte göra någon anmälan till länsstyrelsen beträffande nyktterhetsanmärkning mot körkortsinnehavare.

Nämnden konstaterar också att man haft god kontakt med olika myndigheter, med Länkarna och med alkoholskadade personer.

Sociala centralnämnden har för sin del godkänt ett samarbetsavtal med landstinget beträffande dagcenterverksamheten i kvarteret Trekanten. Avtalet innebär bl a att kommunen får disponera högst fem av de 20 platserna. Landstinget håller med personal. Kommunens preliminära kostnad per plats och år har beräknats till 42 000 kr. Summan justeras uppåt eller neråt sedan bokslut gjorts.

Sociala centralnämnden godkände som väntat på tisdagen förslaget till ny organisation i ledningen för socialkontoret i Åtvidaberg. Förslaget innebär en chef i toppen som närmast sig har en socialkamrer, en gruppchef och en planeringssekreterare. De båda senare tjänsterna är nya. Socialkamreraren är nuvarande biträdande socialchefen. Nuvarande socialchefen Tord Nilsson har begärt nya arbetsuppgifter.

Alunda trafiksaneras. Gatukontoret har gjort ett förslag till trafiksanerande åtgärder vid Alundagården. Förslaget innebär bl a att man gör en infartsficka parallellt med Adelsnäsavägen. Från personalens sida föreslogs dessutom att de pengar som skulle användas för stenbelagd gångväg i stället borde gå till ett staket mot bl a parkeringsplatsen. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 27 800 kr. Sociala centralnämnden har beslutat begära den summan av kommunfullmäktige.

Byggnadsnämnden har nu för sin del beslutat godkänna reviderade byggnadsplaner för Falerum och Grebo. I Falerum handlar det om skola och servicebostäder för äldre och handikappade. I Grebo handlar det om ytterligare lokaler till skolan. Efter samråd med berörda markägare ska planförslagen ställas ut.

Åtvidaberg är ju ungefär lika dåligt försett med utställningslokaler som med rejäla samlingslokaler. Därför får man vara tacksam över att få chansen till den här utställningen. Det säger Åtvidabergskonstnären Bert Holmström som under ett par veckor ställer ut ett 60-tal tavlor i olja, akryl och konsttryck i den tillfälligtvis tomma lokalen i Getingen. Den här platsen är exemplarisk som utställningslokal menar Bert Holmström som fått rensa praktiskt taget varje vägg i sin ateljé för att täcka de stora ytorna i Getingen.

Skaffa kommunal borgen först. Personer som i fortsättningen söker byggnadslov för en villa i Åtvidaberg kommer att uppmanas av byggnadsnämnden att först få ett intyg på att man får kommunal borgen. Det har nämligen visat sig att folk inte fått borgen på sina höga lån men under tiden sökt byggnadslov och därmed lagt ut en hel del pengar i onödan. Ett byggnadslov och en nybyggnads-karta kan kosta omkring 3 500 kr. Pengar som kanske kan användas bättre om man nu inte kan fullfölja bygget.

När kommunala handikapprådet i Åtvidaberg häromdagen hade sammanträde gästades man av byggnadsnämndens ordförande Evert Johansson. Denne informerade om nämndens arbetsätt och verksamhetsområde. Evert Johansson lovade att han skulle verka för att KHR blir remissinstans vid utarbetandet av byggnadsplaner. Vidare lovade han att jobba för att affärer och övriga offentliga lokaler i kvarteret Trekanten vid Stortorget blir mera lättillgängliga för handikappade personer.

Med anledning av att 1981 proklamerats som det internationella handikappåret kommer en hel del arrangemang att äga rum i Åtvidaberg. Aktiviteterna äger rum i samarbete mellan Alléskolan, handikapporganisationerna och de sociala myndigheterna. Handikapprådet har för sin del godkänt ett förslag till program. Man säger också att ett sådant här program inte bör vara en engångsföreteelse utan om möjligt genomföras varje år.

Dyr trappa i simhallen. Handikapprådet i Åtvidaberg har tidigare vänt sig till fritidsnämnden med en begäran om att få en trappa installerad i simhallen. Detta för att underlätta för de handikappade att ta sig i och upp ur bassängen. Fritidsnämnden har kostnadsberäknat trappan till 9 400 kr plus moms och säger sig inte ha råd med den saken. Handikapprådet vänder sig nu till sociala centralnämnden. Trappan måste dit. Men, säger man i handikapprådet, trappan skall inte ses som en slutgiltig lösning av problemen utan bara som en delösning för de handikappade.

Grebo byalag hade på måndagen årsstämma i Grebo skola. Till ny ordförande efter Bo Sandberg valdes Willy Joelsson. De avgående styrelseledamöterna Anita Linderot, Jan Svensson och Inger Wallin efterträds av Dick Zeijlon, Anette Stenmark och Inger Heldén. Antalet medlemshushåll i byalaget uppgår nu till 150. Man beslutade sätta i gång med förberedelserna inför tioårsjubileet. Efter förhandlingarna visade Rolf Gordon bilder på hur stark utvecklingen har varit i Grebo under senare år.

Alternativ i Basthagen. Stadsarkitekt Bo Lindén har för byggnadsnämnden presenterat ett alternativ till tomtindelning beträffande område A i Basthagen. Den fastställda stadsplanen medger byggande av 20 friliggande småhus eller 29 kopplade parhus. Byggnadsnämnden ville dock ha ett nytt förslag till tomtindelning eftersom man beroende på olika efterfrågan på olika typer av småhus vill ha större flexibilitet. Stadsarkitektens alternativa förslag innebär nu 23 styckehus.

## Remissvar i Åtvid:

# Onödig byråkrati skapas i lagförslag

- I sin nit att tillgodose rättssäkerheten för den som drabbas av lagen har de som skrivit lagförslaget utformat detta på ett sätt som måste skapa onödig byråkrati.

Det skriver sociala centralnämnden i Åtvidaberg i sitt remissvar över lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Utredningen handlar om bl a tankar och förslag beträffande tvångsmässigt omhändertagande av människor som missbrukar beroendeframkallande medel.

I Åtvidaberg anser man att det är nödvändigt med någon form av tvångslagstiftning för att bereda dessa människor vård och behandling med målet att de ska befrias från sitt beroende av olika sorters droger.

Centralnämnden framhåller också den psykologiska påverkan som en obligatorisk sjukhusvård kan få på alkoholmissbrukaren. En förlängd och utökad vård på tillnyktringsstationer kan vara att föredra före sjukhusvården, skriver man.

Beträffande vårdtiden på vårdhemmen anser sociala central-

nämnden att utredningsförslagens två månader är för kort tid, även om man utnyttjar möjligheten till förlängning av vårdtiden med två månader till. Åtvidaberg föreslår sex månader totalt med obligatorisk omprövning efter två respektive fyra månader.

Vidare menar sociala centralnämnden att länsstyrelsens roll överbetonas i lagförslaget. I Åtvidaberg tycker man att länsstyrelsen helt bör avkopplas från handläggningen av missbruksärenden. Detta för att slippa onödigt krångel och byråkrati. Rättssäkerheten är tillräckligt tillgodosedd genom att länsrätten har att besluta om vård med stöd av den föreslagna lagen.

Slutligen framhåller nämnden att lagförslaget är enkelt och lättfattligt och trots att det är en tvångslag andas lagförslaget medmänsklighet i samma anda som socialtjänstlagen.

CHRISTER BERG

26/2

## ÅTVIDABERG

27/2

Nattligt besök fick en Åtvidabergsfamilj mellan onsdagen och torsdagen. Helt oinbjuden tog sig en man i 30-årsåldern in i villan genom ett fönster. Familjen vaknade och höll med grannars hjälp kvar mannen tills polis anlände. Polisen kände igen honom eftersom man talat med honom sedan han tidigare under kvällen slagit sönder en ruta till ett annat hus. Mannen var deprimerad och på jakt efter sprit.

**Färsk kontroll.** Länsveterinären i Östergötland har i en skrivelse föreslagit att hälsovårdsnämnderna under andra kvartalet i år ägnar speciell uppmärksamhet åt köttfärs hanteringen. Framställning och annan hantering av köttfärs och dess kvalitet är inte alltid tillfredsställande och därför lämpligt objekt för målinriktad kontroll, skriver länsveterinären. Minst tio företag i varje kommun bör bli föremål för kontroll. Efteråt kommer länsveterinären att göra en sammanställning av inspektioner och laboratorieprov.

**Inga braskaminer.** Hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg beslutade på onsdagen att tills vidare inte tillstyrka installation av braskaminer. Först vill man ha naturvårdsverkets inställning till braskaminernas inverkan på den yttre miljön. Det ryker som bekant en del från braskaminerna och om det blir alltför tätt mellan kaminerna i ett bostadsområde kan det vålla sanitära problem.

**Salf avdelning 17 i Åtvidaberg** har haft årsmöte. Till ny styrelseledamot efter Arne Rehn valdes Karl Einar Asklöv. Medlemsantalet vid årets slut var 120 av vilka 71 var aktiva medlemmar. Kassen har balanserat på 24 633 kr.

Vid mötet beviljades en ny medlem inträde i avdelningen. Till stugkommittén utsågs Nils Eriksson, Arne Jansson, Hans Nilsson och Conny Holmqvist.

Avdelningens damklubb hade samma kväll årsmöte och omvalde Dagmar Ullbro till ordförande.

**Fluoren i Åtvid.** Onsdagens rapporter om höga halter av fluor i dricksvattnet tar man ganska lugnt på i Åtvidaberg. Länsläkarorganisationens utredning angav bl a att vattnet i Yxnerum och Värna var anmärkningsvärt fluorhaltigt. Vid ett närmare studium av rapport och gränser för fluorhalt visade det sig att siffrorna låg vid nedre gränsen i det intervall där man säger att konsumtion bör ske endast i begränsad omfattning för barn upp till 1,5 år. Det kan vidare nämnas att det kommunala vatten som levereras till privata hushåll är begränsat till ett fåtal fastigheter i Yxnerum och inga alls i Värna. I hela Yxnerums och Värna församlingar finns det sammanlagt maximalt tio barn yngre än 1,5 år. Några tillsatser av fluor görs vare sig i Yxnerum eller Värna.

**Fotbollstoaletterna.** AFF är i behov av ökade utrymmen för materiel och torkning av tvätt. Behoven kan tillgodoses om man slopar herrtoaletten i omklädningspaviljongen. Hälsovårdsnämnden säger dock att det helt enkelt ska finnas toaletter i båda ändar av Kopparvallen och med samma kapacitet som i dag.

Hälsovårdsnämnden har nu beslutat göra som många andra nämnder och styrelser i Åtvidaberg. Man har tillsatt ett arbetsutskott. I utskottet ingår Lars Nestor, Göte Karlsson, Rolf Wilhelmsson och Karl-Evert Asklöv. Gunnar Carlsson är ersättare. Den ordinarie nämnden har sju ledamöter.

**Träindustriarbetareförbundets** sektion i Åtvidaberg har haft årsmöte. Ronny Eriksson omvaldes till ordförande. Nya i styrelsen blev Ove Johansson och Christer Johansson. Gillis Eriksson informerade om löneförhandlingarna. Vidare rapporterades om sysselsättningsläget, som bl a genom nedläggningen av fogtillverkningen på Facit tycks bli sämre i år än förra året. Under 1980 minskade antalet medlemmar i sektionen med 9 till 462.

**Byggnadslov.** Byggnadsnämnden i Åtvidaberg har beslutat bevilja Yngve Larsson byggnadslov för uppförande av enfamiljshus på Mårsäng 1:114 i Grebo. Vidare får Åsebo svets byggnadslov för ombyggnad av ladugård till verkstad. Åtvids kommunala byggnads AB får tillstånd att göra en del ombyggnadsarbeten i de lediga affärslokalerna efter apoteket och Systemet vid Stortorget. Åtvidabergs handelsträdgård får byggnadslov för att bygga nytt växthus vid Strandgatan.

Visir i Åtvid:

# Även bowlinghallen borde vara rökfri

— Fortfarande återstår att göra foajén och bowlinghallen i sporthallen rökfria. I bowlinghallen vistas många skolungdomar inom ramen för skolans fria aktiviteter. Här borde man ha skolans och skolläkarens värderingar som riktmärke. En sport-hall borde i alla sammanhang vara helt rökfri.

Det säger Visir i Åtvidaberg i sin rapport över 1980 års verksamhet. Visir betyder Vi som inte röker. Föreningen har existerat i tre år och har närmare 100 medlemmar. Man gjorde 1979 en uppmärksam antirök-gala i sporthallen. Och upprepade bravaden i höstas.

Inför varje gala jobbas det i skolklasser och föreningar. Några hundra personer medverkar i galan tillsammans med lokala och andra kändisar och läktarna är fyllda till sista plats.

I berättelsen skriver man: Föreningens envisa och ihärdiga agerande i rökfrågan har kanske bidragit till en förändrad grundsyn på rökningen hos fyra årgångar skolelever, många en-

skilda, organisationer och politiker i Åtvidaberg. De bevis vi faktiskt fått för detta sporrar oss att gå vidare på den inslagna vägen.

Visst påverkar Visir sin omgivning. Politiker uppmanas att ha rökfria sammanträden, banker påverkas att ta bort askkoppar, skolor hålls rökfria och information om rökningens skadeverkningar leder till mycket låga "röksiffror" i Åtvid.

Sporthallen har man jobbat mycket med och, som citerats ovan, nu återstår egentligen bara foajén (vid vissa evenemang) och bowlinghallen. Be-träffande fritidsgården Lyktan är den nu helt rökfri.

Inom Visir kommer man i fortsättningen inte att tala så mycket om förbud mot rökning som rätten till frisk luft.

Föreningen hade på torsdagen årsmöte i Alléskolan. I styrelsen invaldes Gerd Rendler, Vivan Dahlgren och Bengt Johansson.

Man kommer nu närmast att dra upp riktlinjerna för en ny variant av Visirgalan. På planeringsstadiet finns tankar på en drogfri dag i Folkparken. En enda stor familjefest någon gång i samband med skolstarten.

## Energimöte med pensionärer

Redan 1891 fick Åtvidaberg elektrisk ström. I första hand levererades den till industrin, t ex Kammarbo kvarn och hyttorna. Samhället begåvades med 123 ljuspunkter.

Kraftstationen i Forsaström byggdes 1902 och den skulle förse gravorna i Bersbo med kraft och lys. Två år senare byggdes kanalen till den kraftstation som byggdes i Åtvidaberg för att klara av samhällets behov.

Det här berättade ingenjör Ingvar Kindsjö från Forskraft när han på torsdagen höll ett anförande för ett 50-tal pensionärer på Fritidsgården. Med bilder visade han företagets utveckling fram till i dag då Forskraft har 110 anställda, en omsättning på 78 miljoner kr och betjäna 25 000 abonnenter runt om i sydöstra Östergötland och norra Småland.

Efter anförandet diskuterades en hel del energifrågor som olika uppvärmningssystem, kärnkraft osv.

För den musikaliska underhållningen svarade Elisabeth Johansson och Nisses Gång.

# Villan som fritidsgård eller byggnadsminne?

Vad ska man ha Villan till? Sedan kommunen för 5—6 år sedan köpte den fd baron- och disponentbostaden har byggnaden i huvudsak utnyttjats som undervisningslokaler för Liljeholmens dagfolkhögskola i Åtvidaberg.

Nu har fritidsnämnden börjat kasta sina blickar på Villan. Egentligen är det fritidsgårdspersonalen som väckt tanken på att bättre utnyttja Villan med omgivelningar (badplatser, fotbollsplaner, strövmråden).

Så från fritidsgårdens sida har man redan fått igenom att badresorna till Örn i sommar flyttas till Villan/Bysjöområdet. Vidare har fritidsnämnden godkänt ett för-

slag att under tiden 1 juni—15 augusti bedriva fritidsgårdsverksamhet i byggnaden.

Man ska på prov ha en sommaröppen fritidsgård och pröva hur pass lämpad Villan är för ändamålet. Klartecken har lämnats av fastighetskontoret och folkhögskolan.

På onsdag har kulturnämnden sammanträdde. Man kommer då att ta ställning till ett av Gösta Adelsvärd och på nämndens uppdrag utarbetat förslag att försöka få Villan förklarad som byggnadsminne. Förutsättningarna därför bedöms som goda med tanke på byggnadens särart. En byggnadsminnesförklaring lär sannolikt begränsa möjligheterna att i framtiden använda Villan som fritidsgård.

# Musiker i Åtvidaberg vill nu omorganisera

Det är dags att omorganisera kulturnämndens referensgrupp för musikverksamhet i Åtvidaberg. Det krävde Åtvidabergs musikkårs ledare Hans Malmquist när referensgruppen hade sammanträde härförliden. Han fick med sig samtliga närvarande representanter från de övriga musikorganisationerna. Ärendet behandlas av kulturnämnden nästa vecka.

Förslaget innebär att referensgruppen ombildas till en fristående organisation med egen budget och med bidrag från kulturnämnden. Pengarna ska användas till lämpliga konserter med både lokala och utsocknes artister.

Referensgruppen bör bestå av medlemmar från ortens musikliv

och en representant från kulturnämnden, anser Hans Malmquist och de andra. Kulturnämndens representant skulle vara självskriven som ordförande.

Gruppen skulle också ha en verkställande tjänsteman som har hand om alla frågor före och efter konserter. Här föreslår man kommunala musikskolans ledare Olle Kvarforth.

Slutligen föreslås att referensgruppen träffas minst fyra gånger om året.

I den nuvarande organisationen är kulturnämndens ordförande också ordförande i referensgruppen och sekreterare är bibliotekschefen. I gruppen ingår representanter från musikkåren, manskören, Allmänna kören, orkesterföreningen, pensionärsföreningens sång- och musikgrupp samt kyrkans Ingemar Ericsson och musikskolans Olle Kvarforth. Gruppen är rådgivande och träffas minst två gånger om året.

## ÅTVIDABERG

Bokutlåningen ökade under januari i år jämfört med samma månad förra året med ca 250 böcker. På biblioteket i Åtvid var ökningen över 800 böcker medan utlåningen i Grebo sjönk med 450 böcker. Siffrorna för de olika biblioteken var följande: Åtvidaberg 5 236, Björsäter 403, Falerum 367 och Grebo 900. Under januari spelades 39 barnskivor i Åtvid, Grebo och Björsäter och tre andra skivor i Falerum.

Motlönsskidan har äntligen kommit igång. Det är ett arrangemang som ordnas av Åtvidskorpen och Åtvidabergs IF och meningen är att var och en som är ute och åker skidor efter väl förtäckt väry ska lägga ett deltagarkort. En av de många lådor som finns uppsatta runt om i Åtvid. Sedan snön äntligen kommit och folk fått fart på skidorna har man nu kunnat ha sin första veckodragning. Skidsetet vanns av Mats Nilsson medan övriga vinnare blev Maria Johansson, Vera Johansson, Gunvor Jansson, Axel Thorén, Lars Delbom, Stefan Skullman, Allan Bengtsson, Yngve Wass och Torbjörn Ripstrand.