

## Utredning i Ätvid om förvaltningen

I drygt ett år har kommunförbundets utredare studerat förvaltningsorganisationen i Ätvidabergs kommun. Hittills har man lämnat förslag till åtgärder vad gäller vissa övergripande funktioner, kommunkansliet, ekonomikontoret, fastlighetsförvaltningen och inte minst, gatukontoret.

Utredningsförslagen har diskuterats med de fackliga representanterna, som inte är riktigt överens med utredare och politiker. Kommunstyrelsen har för sin del slutbehandlat rapporterna.

Översynen av organisationen kommer att medföra en hel del förändringar, mest av intern karaktär. På personalsidan föreslås att en ny tjänst för administrativa göromål inrättas på gatukontoret från årsskiftet. Vidare inrättas en ny tjänst som mätningsledare på gatukontoret. Men tjänsten skall tills vidare vara vakant.

Personalorganisationerna menar att gatukontoret behöver ha ytterligare förstärkning av karritare och att mätningsledartjänsten tillsätts omedelbart. Dessa synpunkter har man dock inte fått gehör för i kommunstyrelsen.

Utredarna manar till ökad uppmärksamhet på kontorsrationalisering, dvs att ständigt ifrågasätta om de arbetsuppgifter som utförs inte kan utföras på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt. Ansvararet för detta läggs bl a på respektive förvaltningschef.

Vidare föreslår utredarna att

kommunen i större utsträckning använder sig av möjligheten att delegera beslutsfattandet när det gäller beslut som inte innebär principiella ställningstaganden.

Beträffande kommunkansliet anser utredarna att konsumentfrågorna ska ges ökade resurser, den tryckta årsberättelsen kan slopas, liksom den s k tidningsklippboken.

För ekonomiadministrationen förordas nytt attest- och utanordningsförfarande och en diskussion om inköpsrutinerna. Debitering av avgifter bör i de flesta fall överföras till data, liksom bearbetning av löner.

Utredningen om gatukontoret är omfattande och här föreslås rader av åtgärder. Viktigast är att inrätta en administrativ tjänst som gatukamrer eller liknande. Därigenom skulle inte minst gatuchefen avlastas en rad rutinuppgifter och i stället i större utsträckning kunna ägna sig åt ledning och samordning av gatukontorets verksamhet.

Kommunalrådet Göte Edlund säger i en kommentar att det länge funnits ett stort behov av att få den här organisationsöversynen genomförd. Vi får nu en effektivare organisation, som ska kunna ge bättre service till allmänheten. Vi har kanske inte haft den organisation som vi skulle behövt ha efter kommunsammanslagningen.

Kommunförbundets utredare kommer nu närmast att ta sig an sociala centralnämndens, kultur- och skolstyrelsens förvaltningar.

CHRISTER BERG

## Det är inte försvarbart nu att föreslå skattesänkning

— Med tanke på den ekonomiska situation vi befinner oss i i dag vore det direkt fel att gå ut med ett skattesänkingsförslag i Ätvidaberg. Det finns inga marginaler för en sådan åtgärd. Det kommer att bli väldigt svårt ändå för förvaltningarna att få det hela att gå runt.

Det säger Sigvard Önnegren, som är centerns ledande man i Ätvidaberg. Han är inte direkt glad åt det utspel som moderaten Carl G Nilsson gjorde när 1981 års budget var uppe till behandling i kommunstyrelsen förra veckan. Där yrkade moderaterna på en skattesänkning med 20 öre och kom med en skriftlig reservation när yrkandet inte vann gehör hos de övriga partierna.

### Kräver engagemang

— Vi har lagt ner ett omfattande arbete på att få nästa års budget att gå ihop, säger Sigvard Önnegren. Bl a satt vi inom centern en hel dag och diskuterade materialet. Till det mötet inbjöd vi de andra partierna men ingen kom. Inte blir man mindre besviken på moderaterna, som inte ens ställde upp i den tre dagar långa sittning som kommunstyrelsens planeringsutskott hade om budgeten. Något engagemang borde man kunna kräva av dem när de efter förra valet krävde och tog folkpartiets suppleantplats i planeringsutskottet.

I kommunstyrelsen ville samtliga icke socialistiska partier stryka förslaget att avsätta 1 miljon kr till beredskapsarbeten. Motiveringen var att årets anslagna pengar är orörda och det därmed finns 1,2 miljon kr att ta av för ändamålet.

### Oförutsett

Moderaterna ville använda den här miljonen till en skattesänkning. De övriga borgerliga partierna och kds ville föra över pengarna till anslaget för oförutsetta utgifter.

— Det är nämligen så, förklarar Sigvard Önnegren, att största delen av de pengar socialdemokraterna vill avsätta till oförutsett redan är intecknade. Av 4,5 miljon finns i praktiken bara drygt 700 000 kr kvar. Här kommer så-

kerligen mer pengar att behövas.

Till detta kommer, fortsätter Sigvard Önnegren, att vi nästa år ska låna upp 6 miljon kr, vilket är dubbelt så mycket som vi kommer att amortera av. Dessutom hade vi i kommunstyrelsen samma dag som vi behandlade budgeten att ta ställning till olika nämnders begäran om tilläggsanslag i år med 1,7 miljon kr. Men vi tvingades säga nej eftersom det inte finns några pengar kvar för oförutsetta utgifter.

Sigvard Önnegren är också kritisk mot några av de punkter moderaterna tagit upp i sin alternativa budget. Så t ex menar han att moderaterna gjort centerns förslag att begränsa tre nämndordförandes tjänstgöringstid till sitt eget.

Vidare gjorde moderaterna ett utspel i barnomsorgsfrågan, där man ville satsa på tio nya familjedaghemspplatser. Vi vill också hävda familjedaghemmens betydelse före institutionsvård, säger Sigvard Önnegren. Men nu är det ju så att vi tagit ett beslut i kommunfullmäktige om barnomsorgen. Då måste vi också jobba efter beslutet i budgeten. Det är i arbetet med nästa barnomsorgsplan som vi får verka för andra principer. CHRISTER BERG

## ÄTVIDABERG

En singelolycka inträffade natten till lördagen på raksträckan utanför Örsätter då en personbil kom av vägen och rullade runt i diket. Förmodligen hade föraren somnat vid ratten. Bilen blev totalförstörd medan föraren, som var ensam i fordonet, klarade sig undan äventyret med en del skrubbsår.

En motorcykelstöld har klarats upp sedan polisen i Ätvidaberg fått tips om var och hos vem mc:n fanns att hämta. Fordonet hade stulits av två Ätvidabergsunglingar i 15-årsåldern och de hade hunnit med att såväl måla om motorcykeln som att byta en del delar på den.

Ett inbrott förövades någon gång förra veckan i en sommarstuga i Rummatrakten. Bl a stals en färg-TV och en klockradio till ett sammanlagt värde av ca 3 000 kr.

## ÅTVIDABERG

LO-sektionen i Åtvidaberg har under en tvådagarskonferens diskuterat bl a arbetsmarknadsfrågor. Kjell Svensson från Marieborgs folkhögskola redogjorde för den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Siri Ohlin, föreståndare på arbetsförmedlingen i Åtvidaberg, rapporterade om situationen i Åtvidaberg. Vidare uppehöll man sig vid saker som regeringens ungdomspropagation och vikten av att facket har bra kontakt med skolan.

Värna missionsförening stod på fredagen som arrangör för en missionsförsäljning i Värna missionshus. Auktionist var Allan Roseberg. Tillsammans med lotterier och servering inbringade auktionen närmare 4 300 kr.

Barnkören Klängen svarade för större delen av programmet i samband med söndagens familjeträff i Pingatkyrkan. Ungdomarna, numera närmare 50 till antalet, framförde under ledning av Sören Carlsson och Eva Svensson minimusikalen Petrus av Gun-Britt och Lars-Erik Holgersson. Christer Carlsson ackompanjerade på piano och Christina Henriksson spelade flöjt till. Familjeträffen som samlade över 200 besökare, leddes av Roland Källsten.

Färdigt i Kvarnvik. Byggnadsnämnden har beslutat meddela kommunstyrelsen att den tidigare uttalade förtätningen av bebyggelsen i Kvarnvik nu är genomförd. Om fler hus ska byggas i Kvarnvik måste det därför avsedda planområdet först färdigställas.

Två åtvidabergare har av byggnadsnämnden begärt besked om de kan få byggnadslov för uppförande av två enfamiljshus på avstyckade tomter i Berg. Nämnden har tidigare förklarat att man kommer att avslå dispensansökningar. Därefter har båda sökandena i en skrivelse sökt beverka nämnden med personliga och praktiska skäl. Byggnadsnämnden säger dock att inga nya fakta framkommit varför beslutet att avslå dispensansökan står fast.

Yxnerums församlingshem. Kyrkonämnden i Åtvid har begärt besked av byggnadsnämnden om lämplig plats för placering av nytt församlingshem i Yxnerum. Byggnadsnämnden har beslutat föreslå ett område öster om kyrkan mellan nya och gamla landsvägen. Innan mer definitiv ställning tas bör dock förutsättningarna för utfart, parkering och vatten- och avloppsfrågorna utredas.

Gatukök på Alundaplan. Byggnadsnämnden har beslutat acceptera ett förslag till flyttning av gatukök från Folkets hus till Alundaplan. Först ska dock samråd med kommunstyrelse, trafiknämnd, gatukontor och hälsovårdsnämnd. Ett eventuellt byggnadslov kommer endast att ges tillfälligt på en tid av tre år.

Gärdserums dansgille hade på söndagen stor familjeafton i Fale- rum. Till musik av Tvärdraget utfördes en mängd gamla och nya sångdanser och lekar. Ett hundratal stora och små barn deltog med stor inlevelse och visade att detta kulturarv fortfarande fångslar.

Byggnadslov. Byggnadsnämnden har beviljat byggnadslov för uppförande av enfamiljshus i Grebo för Marie-Louise Malmén och Willy Dahlqvist på Mårsång 1:126 och för Thomas Karlsson och Liselotte Björkman på Mårsång 1:119.



Inger Ragnarsson debuterar som författarinna med en ungdomsthiller

## Lärare i Åtvidaberg ger ut ungdomsthiller

Inger Ragnarsson, som har sin dagliga gärning som högstadielärare på Alléskolan i Åtvidaberg, är en produktiv kvinna med många järn i elden. Inte nog med att hon är eldsjäl i föreningen Vi som inte röker, eller skriver dikter så det står härliga till. Nu har hon också skrivit en bok. En ungdomsroman med titeln *Det hände vid Fyrudden*.

I dagarna har Inger Ragnarsson fått klart med kontrakt med Bonniers och någon gång på sensommaren nästa år beräknas

romanen ligga på bokhandelsdiskarna.

Inger Ragnarsson karakteriserar själv boken som en thriller i östgotamilljö. Boken handlar om en ung flicka som utan att veta om det blir knarkkurir och sedan hamnar i flera spännande och känslomässigt starka situationer.

Det hände vid Fyrudden kom till i somras och var en direkt följd av hur Inger Ragnarsson kände det när en knarkhärvya uppdagades i Åtvidaberg i slutet av maj.

Det här är Inger Ragnarssons första bok. Hon har redan börjat skriva på nästa. Förutom en rad dikter har hon tidigare skrivit ett 20-tal olika skådespel och teaterpjäser.

## Arbetsförmedlare i Åtvid — Kärvare tider

— Det ser inte särskilt ljusst ut för de kommande månaderna. Kärvare tider väntar. I fortsättningen måste vi koncentrera oss på att hjälpa de personer som verkligen vill ha arbete. Den sociala biten får andra myndigheter sköta.

Det säger Siri Ohlin, som är föreståndare för arbetsförmedlingen i Åtvidaberg. Detta mot bakgrunden att man i dag bara har åtta (8) lediga platser att erbjuda 186 arbetssökande.

Den ekonomiska åtstramningen återspeglar sig i utbudet av lediga platser, säger Siri Ohlin. Det blir allt viktigare att de sökande tar vara på de möjligheter som finns. Det gäller att hålla sig framme om man ska få något jobb.

Under den period som följer kommer man på arbetsförmed-

lingen att försöka analysera situationen. Varför vissa personer går arbetslösa länge, inte tar eller får erbjudna jobb osv. Man kommer att koncentrera sig i än högre grad på platsförmedling.

Vid månadsskiftet oktober/november fanns det 186 arbetssökande i Åtvidaberg. Av dessa gick 116 personer helt utan sysselsättning. 41 hade tillfälligt arbete medan 24 hade ett fast jobb men sökte något nytt. Många ungdomar har svårt att få något arbete. Vid ingången av november var det ett 50-tal under 25 år som gick arbetslösa.

Fortfarande är det också kvinnorna som dominerar statistiken och vars andel uppgår till två tredjedelar. Nästan varenda en av kvinnorna anger att det bara är i Åtvidaberg de vill ha jobb medan männen är något mer flexibla.

CHRISTER BERG

13/11  
Föräldrarna vill ha besked:

## Hur blir det med skolorna i Hannäs och Falerum?

Hem- och skolaföreningarna i Hannäs och Falerum har skickat en gemensam skrivelse till skolstyrelsen och kommunstyrelsen i Åtvidaberg. Man uppmanar politikerna att stå fast vid det beslut som togs 1978 beträffande skolorna i södra kommundelen. Dvs att en ny skola byggs i Falerum och att Fredriksbergs skola i Hannäs bibehålls under förutsättning att elevantalet hålles på minst sju elever per årskurs.

Föräldrarna yrkar också på att beslut fullföljes snarast. Det innebär att skolbygget i Falerum sätts igång snarast och inte skjuts upp ytterligare.

Vidare innebär beslutet att underhållet av Fredriksbergs skola inte eftersätts som tidigare utan att en renovering kommer igång som möjliggör skolans fortsatta existens.

Föräldrarna kräver vidare att få svar på frågor som varför 1978 års beslut inte fullföljts, varför inte skolbygget i Falerum kommit igång, varför Fredriksbergs skola inte underhållits och när man kan räkna med att skolbygget i Falerum påbörjas.

Slutligen skriver föräldrarna:

Om denna skrivelse tas som orsak till ytterligare fördröjning av skolbygget i Falerum så tolkar

vi detta som ointresse från skolstyrelsen och kommunstyrelsen att varaktigt lösa skolfrågorna i södra kommundelen.

Det är dock inte alldeles säkert att Hem- och skolaföreningarna

får något besked från politikerna i kommunstyrelsen eftersom brevet där bara tas som delgivning. Möjligen kommer det upp till behandling om skolstyrelsen begär det.

## Lyckad satsning på bredd i ÅFF:s ungdomsfotboll

— Det här var ett försök som slog väl ut. Det tror jag samtliga ledare och ungdomar är överens om. Även den som är prestationsbunden måste nog hålla med om att det varit ett bra år för ungdomsfotbollen i ÅFF, eftersom tre av lagen vunnit sina serier.

Det säger Sture Johansson som basar för ÅFF:s ungdomssektion. I år har man där satsat på bredd. Målsättningen har varit att alla ska få vara med och spela. Elit-tänkandet har man gett avkall på. Det får komma in i bilden för 15-16-åringar och äldre.

### Sju lag

ÅFF engagerar 150-175 ungdomar i olika fotbollslag. Det är minsann inte bara pojkar. Där finns också 23 flickor. Förutom fotbollsskolan, med interna serier för de allra yngsta, har man sju lag i seriespel.

Ledarna räknar med att i stort sett varje ung åtvidabergare på något sätt någon gång provat på att spela i ÅFF. Kontrollen över

eventuella lokala talanger är med andra ord mycket god.

### Avslutning

På måndagskvällen hade man stor avslutning på årets ungdomsfotboll. Conny Torstensson visade filmen om de legendariska cupmatcherna mellan ÅFF och Bayern-München. Efteråt skedde prisutdelning där lag, skyttekungar och ett 30-tal träningsflitiga premierades.

Årets skyttekungar blev: fotbollsskolan Fredrik Nilsson, flickor Malin Ekström, ÅFF 70 Thomas Elken, ÅFF 69 Johan Strömberg, ÅFF 68 Stefan Andersson och Joakim Johansson, ÅFF 67 Peter Kroon och ÅFF 66 Anders Ekholm.

## Besöksrekord i simhallen

— Under oktober månad hade vi 6 981 besökare i simhallen. Det är ett alltidens rekord. I varje fall så långt tillbaka jag kan minnas. Månadsbästa låg tidigare på ca 5 500 besökare.

Det säger en belåten badmästare Roland Lind till Correspondenten sedan han räknat samman siffrorna för oktober. Normalt är oktober den månad då siffrorna går i höjden. Men i år var det alldeles extra.

En av orsakerna till att det badas så friskt kan vara att ungdomarna börjat hitta till inomhusböljorna i en utsträckning som saknar motstycke.

Men det här förstås inte heller varit alldeles problemfritt. För ibland kan det vara svårt för milsimmare och lekande ungdommar att samsas. Bassängen i Åtvidaberg är som bekant ganska liten.

— Självklart gör vi vad vi kan för att alla ska få plats och trivas, säger Roland Lind. Därför har vi nu bl a infört särskilt ungdomsbad några timmar varje fredags-eftermiddag. Då reglerar ungdomarna. Under vårt överinseende, förstås. På andra tider får de vänja sig vid att visa större hänsyn.

## ÅTVIDABERG

Bankekinds härads sparbank har haft tvådagarskurs för sina förtroendevalda på kursgården i Yxnerum. Sammanlagt deltog ca 30 av de 36 huvudmännen i utbildningen om sparbankens verksamhet. Det var första gången som man satsade på att ge de förtroendevalda en ökad insikt i bankfrågor. Det är viktigt att ha aktiva och välinformerade förtroende män, säger bankdirektör Håkan Lindgren, som tillsammans med andra ur personalen ledde utbildningen.

## Kalkyler klara för Basthagen

Gatukontoret i Åtvidaberg har gjort upp exploateringskalkyler för utbyggnad av Klövervägen respektive Kamomillvägen i Basthagen.

Enligt kalkylerna kommer var och en av de 20 tomterna på Klövervägen att kosta 65 000 kr. Till den summan ska så läggas anläggningsavgift på 14 800 kr.

På Kamomillvägen ska det uppföras 29 radhus och här blir den framräknade kostnaden 51 000 kr per tomt. Plus 14 800 kr i anläggningsavgift.

Exploateringen av de båda gatorna kommer att kosta sammanlagt 2,8 milj kr. I kalkylen ingår kostnad för mark, gator, belysning, park och lek, administration och ränta under exploateringsstiden.

## Besparingsförslag i Åtvid:

# Släck gatlampor på natten Slopa tidningsurklippsbok

Något här och något där finns det allt att göra om man vill försöka spara. Nämnder, styrelser och förvaltningar har av kommunstyrelsen anmodats att ta fram besparingsförslag. Bakgrunden därtill är att kommunförbundet håller på att samla in exempel bl a på olika typer av besparingar i skilda kommuner och som kanske skulle kunna spridas till en större krets.

Socialförvaltningen i Åtvid har flera förslag. En översyn av socialhjälpnormerna skulle kunna leda till lägre kostnader. Likaså om man kraftigt reducerade anslaget till vikarier i dag- och fritidshem och dessutom genom-

översyn av taxorna skulle kunna förbättra inkomsterna.

Senareläggning av beslutade åtgärder är ett sätt att åtminstone tills vidare få lägre driftkostnader. Man pekar också på möjligheten av en rationalisering av service och tjänster.

Kommunkansliet anger för sin del att om resp facknämnd lämnar en kort sammanfattning av olika ärenden som ska vidare så kan man tjäna in pengar både på kopiering och porto. Den tryckta årsberättelsen kan slopas vilket skulle innebära en vinst på 5 000—6 000 kr. Om man slopar den s k tidningsurklippsboken får kontorspersonalen mindre att göra.

Fritidsförvaltningen säger att man kan spara upp till 10 000 kr per år i resor och tid om en vinterfotbollsplan anläggs inne i tätorten. Lika mycket kan man spara i bussresor om man förlägger bad-

resorna i Örn till Kanonkullen. 5 000 kr kan sparas om man stänger simhallen helt i juli månad och 10 000 kr kan man öka intäkterna med om man ökar hyran för AFF.

Gatukontoret har ett rationellt förslag: Att man helt enkelt släcker gatubelysningen i tätorten mellan kl 1 och 5 på natten. Man skulle därigenom kunna sänka kostnaderna med 50 000 kr om året. Vidare menar man att analyser av prover från reningsverk borde kunna göras i ett eget laboratorium. Det skulle bli 15 000-20 000 kr billigare.

Slutligen har hälsovårdsförvaltningen och byggnadsnämnden kommit med en del besparingsförslag.

De ovan nämnda siffrorna och förslagen kan ställas i relation till nästa års driftbudget som enligt förslaget omsluter över 130 milj kr.

CHRISTER BERG

## ”Åtvids gamla kyrka inte längre någon ruin”

— I fråga om samhällets kyrkor anges ”den medeltida ruinen”, vilket bör ändras. Den gamla medeltida kyrkan förvandlades delvis till ruin på 1880-talet då den nya kyrkan uppfördes, men återuppbyggdes på 1950-talet.

Det skriver Åtvidabergs kommun i det förslag till yttrande till länsstyrelsen som nu ligger på kommunstyrelsens bord. Länsstyrelsen har genom länsantikvarien inventerat områden och objekt av intresse för kulturminnesvården i Åtvidaberg. Inventeringen har tidigare redovisats i Correspondenten.

Efter att ha hört kulturnäm-

dens synpunkter vill nu kommunstyrelsen göra en del tillägg i inventeringen. Bl a erinrar man om att gamla kyrkan minsann inte är någon ruin längre och inte varit så på snart trettio år.

Vidare anser man i Åtvidaberg att samhällets äldsta trähusbebyggelse, Verksgatan, liksom de extraordinära stenhusen utmed Stenhusgatan bör finnas med bland exemplen på äldre arbetsbostäder i Åtvid.

Förutom några mer eller mindre viktiga kompletterande upplysningar och rättelser anser man i Åtvidaberg att Sveriges sannolikt äldsta i bruk varande prästgård med anor från 1600-talet, den i Björsäter, liksom järnvägsstationen i Björsäter bör tas med i förteckningen.

## Höjd taxa för renhållning i Åtvid

Gatukontoret i Åtvidaberg föreslår att kommunens renhållningstaxa höjs från årsskiftet. Senast en höjning gjordes var i juli 1979.

Förändringar baseras på konsumentprisindex vilket i det här fallet kommer att innebära justeringar med i runda tal 20 procent.

Årsavgiften för tömning varje vecka av en 160-literssäck ökar från 311 kr till 373 kr. Tömning av latrinkärl en gång i veckan ökar med 124 kr till 745 kr.

Den som har en sommarstuga där soporna hämtas tio gånger per år får en höjning av avgiften med 32 kr till 132 kr. Varje extrahämtning kommer i fortsättningen att kosta 31 kr i stället för som tidigare 26 kr.



Åtvids gamla kyrka är inte längre någon ruin, som synes

15/11

# Hyreshöjningarna klara i Åtvid 1 350 kr för en trea i Eksätter

Från och med årsskiftet höjs hyrorna i de stiftelseägda lägenheterna i Åtvidaberg med 12:50 per kvadratmeter. Detta enligt den preliminära överenskommelse som redan för tre veckor sedan träffades mellan representanter för stiftelsen Åtvidabergshem och hyresgästföreningen i västra Östergötland.

Åtvidabergshems utgångsbud låg på 24:63 kr. Regeringens löfte om underhållslån även nästa år innebär för hyresgästerna att man kunnat pruta bort 6:93 kr. Fast lånet ska förstas så småningom betalas tillbaka.

## Fullmäktige hjälper

Under förhandlingarna prutades ytterligare 3:40 på driftssidan. I den siffran ingår de 2 kr som stiftelsen begärt för kostnader för outhyrda lägenheter. Nu tillförsäkras ändå Åtvidabergshem medel för dessa lägenheter eftersom kommunfullmäktige lovat gå in och hjälpa till.

Från och med årsskiftet blir kallhyran i de drygt 700 lägenheter som stiftelsen Åtvidabergshem äger och förvaltar 161:62 per kvm. I den summan ingår 1:80 kr till hyresgästföreningen. Värme-kostnaden uppgår just nu till 33:50 kr. Den posten diskuterades inte i de här förhandlingarna utan kommer att tas upp vid en sk kontrollstation någon gång efter nyår.

## 1 350 kr i månaden

Det här betyder att en trea i Eksättersområdet från årsskiftet kommer att kosta ca 1 350 kr i månaden. För den som vill räkna ut exakt är det bara att multiplicera antalet kvadratmeter med 195:12 och dela med 12 för att få fram månadshyran.

Förhandlingarna mellan stiftelsen och hyresgästföreningen ledde också fram till att kallhyror för lokaler ska höjas med 12 procent.

De 1:80 kr per kvadratmeter som betalas till hyresgästföreningen innebär totalt 81 000 kr. 32 000 kr ska användas till fritids-



*Hyrorna i stiftelsen Åtvidabergshems lägenheter höjs från nyår med 12:50 kr per kvadratmeter. Det betyder att 1 ex en trea i Eksättersområdet kommer att kosta ca 1 350 kr i månaden*

verksamhet, 28 000 kr till boendeflytande och 21 000 kr till verksamhet av olika slag.

## Ändring efter taxering

Parterna har också kommit överens om att när stiftelsen underrättas om ändrade villkor efter beslut i fastighetstaxeringsnämnd om ändrade taxeringsvärden så ska den ändrade hyran som följer av skillnaden mellan det nya och gamla taxeringsvärdet vara genomförd senast 1 juli 1981.

Hyresgästföreningen i Åtvidaberg har i praktiken godkänt överenskommelsen även om protokollet från förhandlingsrådets möte ännu inte är justerat.

— Vi är varken nöjda eller missnöjda med resultatet, säger ordförande Sten Brandt. Varje hyreshöjning är av ondo och Åtvidaberg har redan bland de högsta hyrorna i länet. Jag vet inte vad man ska göra för att komma tillrätta med boendekostnaderna.

CHRISTER BERG

"Tendensen är oroande"

## Sexton byggjobbare varslade i Åtvid

— Tendensen är oroande för byggnadsarbetarna i Åtvidaberg. Just i dag har vi inga arbetslösa medlemmar i Åtvidaberg. Men hur ser det ut om ett halvår? Komplexet vid Trekan-ten i centrum och bostadsområdet i Göstas park är då klart. Man skulle i sanning önska ett betydligt jämnare sysselsättningsläge för byggnadsarbetarna.

Så sade Bill Hallberg för två månader sedan. Han är ordförande i Åtvidabergssektionen av Byggnads avd 35. Redan i dag är vi där han befarade att man skulle vara först nästa år. För nu har sexton byggnadsarbetare varslats om avsked Östgöta byggkonsult har varslat tio anställda och Åtvidabergs byggnadsbyrå sex.

Siri Ohlin, föreståndare på arbetsförmedlingen, säger att så här besvärligt har det aldrig varit förut på byggnadssidan i Åtvidaberg. Det finns just nu inte ett enda ledigt jobb att erbjuda en byggnadsarbetare. Dessvärre ser inte heller framtiden särskilt ljus ut.

— Det är besvärligt just nu, säger Börje Björck, som är chef för Östgöta byggkonsult. Vänder inte trenden kan vi tvingas varsla ytterligare några kollektivanställda. I Åtvidaberg finns inte mycket att räkna på. Vi har tittat på en del projekt utanför kommungränsen. Det blir eventuellt aktuellt att t o m skicka några

man till Stockholm för jobb året ut.

— Tyvärr är det väldigt svårt att hålla en jämn sysselsättning i den här branschen, fortsätter Börje Björck. För när en byggherre väl bestämt sig för en anbudsgivare förväntas det att projektet ska komma igång mycket snabbt. Då gäller det att ha erforderlig styrka tillgänglig. Om man inte får jobbet så står man där med överkapacitet.

Över lag är de byggmästare, fackliga förtroendemän m fl Correspondenten talat med överens om att det är ryckigheten i byggandet som är dilemmat. En och annan ger kommunen en del av skulden för bristande planering.

### "Finns inga kvar"

— Det kan inte vara fel om man från kommunens sida hjälper till genom att i planeringen ta hänsyn till fördelarna med ett jämnt sysselsättningsläge. Risken finns att när byggandet sätter igång efter en djup svacka så finns inga byggnadsarbetare kvar i Åtvid, säger Bill Hallberg.

En och annan ljuspunkt kan dock redovisas. Håkan Johansson på Åtvidabergshus berättar att man har fullt med jobb fram till halvårsskiftet nästa år och att man nästa vecka anställer ytterligare en man.

Ragnar Gustafson på Åtvidabergs villabyggen kommer inte heller att varsla någon byggnadsarbetare. Även här kan det bli aktuellt med någon nyanställning.

CHRISTER BERG

## ÅTVIDABERG

### Investeringsreserv

Länsarbetsnämnden har begärt att Åtvidabergs kommun senast i slutet av november lämnar förslag till investeringsreserv. Fastighetskontoret har tagit fram förslag, som nu presenteras för kommunstyrelsen.

Den sammanslagna kostnaden för projekten uppgår till 8,2 milj kr. Listan upptar följande objekt: förskola i Åtvidaberg 1,2 milj kr, ombyggnad av sporthallens foajé 200 000 kr, gång- och cykelportar i Nygård och Basthagen 1,1 milj kr, vägport i Basthagen 1,1 milj kr, invallningspumpstation i Örn 480 000, reningsanläggning i Kors-hult 2,1 milj, diverse ledningar med utjämningsmagasin i Basthagen 1,1 milj, Humpaområdet 120 000 och naturvård i Åtvidaberg 600 000 kr.

## Fiskeboden kvar på ön i sjön Vin

Jodå, fiskeboden står kvar på Storön i den långsmala sjön Vin norr om Ätvidaberg. Lite svår att upptäcka visserligen. För den är kamouflagemålad.

Det kunde Ätvidabergs byggnadsnämnds besiktningssman Peter Johansson konstatera på fredagen sedan han med hjälp av brandkåren och deras båt tagit sig ut till ön.

Orsaken till den här kontrollen är att byggnadsnämnden förelagt ägaren till fiskeboden att vid vite om 5 000 kr riva den lilla byggnaden före den 1 november förra året. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som dock stödde kommunen och förklarade att boden skulle vara borta senast den 1 november i år.

Men fiskeboden står alltså kvar, vilket byggnadsnämnden kommer att meddela länsstyrelsen.

Egentligen är det nu länsstyrelsen som ska gå till domstol för att få vitet utdömt. Men riktigt så enkelt låter det sig dock inte göras. För ägaren till fiskeboden har överklagat till regeringsrätten. Fast något besked om detta har man inte fått i Ätvidaberg.

Så den lilla fiskeboden, utan erforderliga tillstånd uppförd, står tills vidare lagligen kvar. När den rivits, om det nu blir av, får ägaren med länsstyrelsens goda minne lägga sina fiskeredskap i en liten låda. På ön.

## ÅTVIDABERG

Socialdemokratiska kvinnoklubben har haft möte kring bl a internationella frågor. Vivan Dahlgren rapporterade från en internationell konferens på Marleborg. Vidare redogjordes för ABF:s årsmöte, Arbetarrörelsens dag och länskonferensen. En motion om återinförande av ny affärstidslag antogs. Mötet avslutades med underhållning av klubbens egen sånggrupp.

Fastighetskontoret har gjort en utredning över energibesparande åtgärder vid Alléskolan. Bl a har föreslagits byte av pannanläggning och byte av reglerutrustning. Totalkostnaden för de föreslagna åtgärderna har beräknats till knappt 1,5 milj kr. Statsbidrag väntas utgå med 240 000 kr. Om åtgärderna genomförs beräknar man att investeringarna ska kunna betala sig på åtta år. Centrala byggnadskommittén har begärt pengar för att kunna genomföra projektet.

## ÅTVIDABERG

Redan i slutet av oktober kom Ätvidabergshem och hyresgästföreningen överens om 1981 års hyreshöjning. Först tre veckor senare släpptes beskedet att hyrorna i stiftelsens 700 lägenheter höjs med 12:50 kr till 61:62. Därtill kommer värmen med 33:50.

Ätvidabergshems utgångsbud var 24:63. Nära 9 kr kunde prutas sedan regeringen gett löfte om fortsatta underhållslån. I förhandlingarna prutas ytterligare 3:40 kr, huvudsakligen pengar som Ätvidabergshem tänkt använda för kostnader för outhyrda lägenheter.

— Det är en dröm att stilla bedja om att åtminstone någon gång kunna få slippa begära förhandlingar om hyreshöjningar. Men den dagen tycks tyvärr avlägsen, säger Evert Johansson som är ordförande i Ätvidabergshem.

— Vi är varken nöjda eller missnöjda med årets förhandlingar, säger Sten Brandt, hyresgästernas ordförande. Varje hyreshöjning är av ondo och Ätvidaberg har redan bland de högsta hyrorna i länet.

## Hemvärdet med stödförening hade stämma i Björsäter

Björsätters hemvärnsområde hade på fredagskvällen hemvärnsstämma samtidigt som dess stödförening, Björsätters hemvärnsförening, hade årsmöte. Förhandlingar leddes av Carl G Nilsson. Sammanlagt deltog ett 50-tal personer i mötena.

I hemvärnsföreningen omvaldes styrelsen med Göran Dyrssen som ordförande. Man överlämnade till hemvärnsområdet ett nytt vandringspris där det gäller att visa sin skicklighet i fältskytte, banskytte, avståndsbedömning och träningsflit.

### Omval

På hemvärnsstämman omvaldes förtroendemännen John Carlsson, David Johansson och Carl-Gustaf Nilsson. Man konsta-

terade att Björsäter kommit på andra plats efter Motala i Överste Bredbergs vandringspris.

Tjänsteårstecken utdelades. Inge Karlsson fick märket för 30 år, Sven Magnusson för 15 år och Sture Eskilsson och Bengt Johansson för 5 år.

Skyttemedaljen utdelades till Carl-Gustav Nilsson, medan Gunnar Nilsson och Sture Eskilsson fick skyttemärket. Carl-Gustaf Nilsson fick dessutom en inteckning i det nya vandringspriset Hemvärnspokalen.

### Gamla tider

Efter förhandlingarna berättade Björsätters förste hemvärnschef Carl Eskilsson om gamla tider. Han efterträddes på posten efter elva år av Sten Eskilsson som höll i klubban i 20 år. Även denne höll nu ett anförande om den tiden. Som avslutning visades filmen Hemvärdet 40 år.

# Ekonomi- och skattedagar lockade över 70 i Åtvid

Föreningsbanken i Åtvidaberg stod tillsammans med representanter från driftsbyrån på LRF och studieförbundet Vuxenskolan för en information om skatter och ekonomi. Träffen ägde rum på tisdagen på Åtvidabergs hotell dit över 70 personer kom.

Hälsningsanförandet hölls av styrelseordförande Bertil Ristenstrand. Åtvidabergsbankens chef Bertil Stensgård redogjorde för likviditetsplanering inom lantbruket. Ulf Valsinger och Per Skattsgård från driftsbyrån berättade om den nya skattelagstiftningen, nya taxeringsvärdena och arvs-skiftesfrågor.

Iare medverkade konsulent **Lars-Åke Träff** som presenterade studiecirkele i lantbruksekonomi Känn din gård.

I huvudsak ägnades informationen åt de problem av olika slag

som i skattehänseende och ekonomiska frågor möter självägande bönder och arrendatorer. Med olika räkneexempel påvisades konsekvenserna av ett generationsskifte före och efter 1981 liksom hur de nya taxeringsvärdena slår.

# Jazz incorporated Live Mänskligt och svängigt

20/11

Det har numera blivit riktigt roligt att lyssna på de jazzskivor som Rikskonserter ger ut på märket Caprice. 1980 håller på att bli ett veritabelt glansår för Caprice i det här fallet. Flera bra jazzskivor har getts ut och fler är uppenbarligen att vänta.

Det senaste exemplet på bra, o m mycket bra, jazz på Caprice är Jazz incorporated Live at Fasching. Jazz inc. bildades redan 1974 av Sveriges (?) kanske bäste trumslagare Egil Johansen. Bandets övriga medlemmar sedan 1977 är idel kända namn: Nisse Sandström, tenorsax, Krister Andersson, saxar och klarinett, Bertil Lövgren, trumpet, Lasse Sjösten, piano, och Sture Nordin, bas.

I en programförklaring på omslaget skriver Egil Johansen att Jazz inc. känner måttlig entusiasm för studioinspelningar med allt vad det innebär av teknisk perfektionism och isolering i musicerandet. Därför har man bestämt sig för att tills vidare bara producera sig "live" på skiva. Mottot har varit "bebop is beautiful".

För en jazzälskare med rötter i swing, blues, bebop, dixieland och annan "dammig" jazz känns det befriande att höra dels att det fortfarande finns musiker som satsar på mänsklighet och känsla före teknik, dels att gammal hederlig jazz ännu lever.

Förutom Ellingtons In a sentimental mood är det bara egna låtar på skivan. Det är en smaksak vilket av numren man tycker bäst om. Självt fäste jag mig mest vid Ellington och Nisse Sandströms At the workshop.

Genomgående präglas den exekverade jazzen av ett underbart komp och massor av sköna soli. Mänskligt, svängigt och ärligt hoppas Egil Johansen att vi lyssnare ska uppleva musiken. Det gjorde i hög grad

CHRISTER BERG

21/11

**Varuhuschef Jan-Åke Colldin**, som förestått Domus i Åtvidaberg sedan hösten 1974, tillträder den 1 februari nästa år tjänsten som varuhuschef för Domus City i Linköping. Där blir han chef över 210 anställda och en anläggning med en årsomsättning på ca 75 milj kr. Någon efterträdare i Åtvidaberg har ännu inte utsetts.

**Barnkördag i Björsäter.** På söndag anordnas den allra första barnkördagen i Åtvidaberg. Då kommer de kyrkliga barnkörerna från Åtvid, Björsäter, Grebo och Värna att tillsammans med en instrumentalgrupp framträda vid en stor musikandakt i Björsäters kyrka. Högtiden ledas av komminister Per Boo.

**Ger åtgärderna resultat?** Kommunstyrelsen har beslutat att vänta med en rad energisparåtgärder vid Alléskolan. Centrala byggnadskommittén ville ha nära 1,5 milj kr för olika sätt att spara energi i skolan. En utredning gav vid handen att den insatsen skulle återbetalas på åtta år i form av minskad energiförbrukning. Kommunstyrelsen anser dock att det räcker om man tar upp pengarna i samband med 1982 års budgetbehandling. Under tiden ska man låta utvärdera om redan vidtagna energisparåtgärder gett några resultat.

**Vill börja nu.** Kommunstyrelsen har beslutat tillstyrka en begäran från stiftelsen Åtvidabergshem om borgen för tillfälligt byggnadskreditiv på 400 000 kr. Anledningen är att man redan i höst vill komma igång med den omfattande upprustningen av den yttre miljön i Eksäter. Det statliga bidraget om drygt 800 000 kr utbetalas först i mars nästa år.

**I planen för byggande av enskilda vägar i Östergötlands län under åren 1981-83 har länsstyrelsen för Åtvidabergs del tagit med Bergsvägen. Kostnaden har angivits till 250 000 kr och statsbidrag utbetalas med 120 000 kr 1982 och 55 000 kr 1983. Kommunstyrelsen i Åtvid har godkänt projektet.**

**Renhållningstaxan i Åtvidabergs kommun höjs från årsskiftet med ca 20 procent. Kommunstyrelsen beslutade det på onsdagen efter förslag från gatukontoret.**

**Konsumgillet i Åtvidaberg** anordnade tillsammans med förtroendevalda i Åtvidabergsdistriktet av Konsum centrala Östergötland en sk titta in-träff på Domus på onsdagskvällen. Närmare 100 intresserade hade hörsammat kallelsen och välkomnades av Jan-Åke Colldin. Sedan man tittat på en film om kött- och charkvaror demonstrerades styckning av KF:s fabrikschef Tom Svensson och konsulent Tommy Jönsson tillsammans med köttmästare Olle Ottosson från Åtvidaberg. Man avslutade med en tipstävling och en stunds diskussion. Tidigare har Konsumentgillet anordnat en träff under temat Frukt och grönt och närmast planeras en liknande träff om bröd.

**Salf avd 17 i Åtvidaberg** hade på onsdagskvällen ett välbesökt möte på Bruksmässen. Före förhandlingarna hölls en minnestund över bortgångne medlemmen Henric Asklöf. En ny medlem beviljades inträde. Sekretären Ingvar Arwskog lämnade rapport från distriktets styrelsemöte i Linköping och studiekommittén rapporterade att kursen Vi i Salf avslutats med åtta deltagare. Vidare diskuterades styrelsens planer på kommande mötesaktiviteter. Avdelningens sedvanliga luciafest anordnas på Bruksmässen. Damklubben höll samma kväll möte och kvällen avslutades med gemensamt kaffesamkväm.

**Åtvidabergs byggnadsbyrå** har begärt förhandlingar med hyresgästföreningen i västra Östergötland om nya hyror från årsskiftet. I enlighet med stiftelsen Åtvidabergshem yrkar Byggnadsbyrån att nu utgående hyror höjs med 24:64 kr per kvm och år.



## Jägare i Åtvid har haft årsmöte

Åtvids lokala jaktvårdsförening har haft årsmöte på Åtvidabergs hotell. Förhandlingarna med ett 50-tal medlemmar leddes av ordförande Arne Sandström. Ny i styrelsen efter Carl-Göran Salomonsson blev Karl-Erik Dahln. Den avgående sekreteraren avtackades för sina sex år med blommor. Till ny sekreterare utsågs Gösta Jonsson.

Föreningen har under året satsat en hel del pengar på miniatyrålgbana, nya lerduvekastare och en ny skjutkur vid rådjursbanan. Föreningen har nu ca 230 medlemmar.

Efter förhandlingarna talade jaktvårdskonsulent Gösta Stiernspetz om den förestående jägarexamen och visade filmen Skott i våda.

Under kvällen utdelades en rad utmärkelser:

1980 års jaktkung Karl-Erik Dahln, klubbmästare: ålgbana Karl-Erik Dahln, rådjur Karl-Erik Dahln, skeet Karl-Erik Dahln, hare Stefan Nilsson, trap Birger Lundberg och viltmål Karl-Erik Dahln.

Vandringpriser utdelades till följande:

Falls gårds vpr Hans Nilsson, Dahlns vpr Hans Nilsson, Morakullsjakten Birger Lundberg, Barontrofén Karl-Erik Dahln, Johan Adelswärds vpr Hans Nilsson, Björkvikas vpr Karl-Erik Dahln, Gunnar Hermanssons minne Karl-Erik Dahln, Husqvarnaålgjen sportskytte Hans Nilsson, Husqvarnaålgjen jaktvapen Karl-Erik Dahln, Ove Thyrsöns vpr Arne Sandström, Nitro Nobels vpr Birger Lundberg och Sandströms vpr Karl-Erik Dahln.

Stipendier. Kommunstyrelsen har beslutat att ur Nordenströmska fonden utdela 150 kr till vardera Rickard Griph och Knut Kindstrand.

Tomtpriser i Basthagen. Kommunstyrelsen tillstyrker gatukontorets förslag till exploateringsskalkyl för Klövervägen och Kamomillvägen i Basthagen. Det innebär att tomtpriserna för friliggande hus blir 65 000 kr och för radhus 51 000 kr. Till tomtpriserna kommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Den avgiften uppgår till 14 800 kr.

Avlopp från Vrånghult. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anvisa 291 600 kr för att lösa avloppsfrågan för Vrånghults gård där också Åtvidabergs ridklubb har sin verksamhet.

Kantorsbostad till salu. Kommunstyrelsen har beslutat sälja den s k kantorsbostaden i Faleum. Den nuvarande hyresgästen har erbjudits att köpa den men avstått från erbjudandet.



LEDNINGEN SKALL KORSÄ UKNÄ-DALÉN VID GÅRDSERUMS KYRKA

# Nya undersökningar pekar på hälsorisker Stor tveksamhet i Åtvid om superkraftledning

— Vi ställer oss mycket tveksamma till om det är klokt att bygga denna superkraftledning Innan forskningen världen över enats om riskernas storlek, karaktär och möjlighet till deras undanröjande.

Det skriver kommunstyrelsen i Åtvidaberg i ett yttrande till länsstyrelsen med anledning av den planerade 800-kilovoltledningen som projekterats rätt igenom Åtvidabergs kommun. Yttrandet är nästan ordagrant detsamma som antagits av Åtvidabergs arbetarekommuns miljötutskott.

Planering och markförhandlingar beträffande kraftledningen är avklarade sedan flera år. Byggstart har angivits till 1983. Från kommunens sida menar man att sträckningen genom kommunen är mycket väl genom-

tänkt. Tex har inte ett enda hus passerats så nära att någon tvingas flytta. Vidare menar man att passagen av den ur natur- och landskapsbildsynpunkt känsliga Uknadalen skett på bästa tänkbara sätt.

### Hälsosfarlig strålning?

Men, påpekar man i Åtvidaberg, sedan planerna på den stora kraftledningen först presenterades har flera nya undersökningar visat att strålningen ur hälsosynpunkt inte kan negligeras. Så långt bort som på 150 m avstånd har biofysiker påvisat förändringar i blodkemi och hjärtfrekvens. På 300 m avstånd förekommer reaktionstidsförändringar hos människor.

Människans naturliga biologiska rytm påverkas. Vissa forskare anser sig se ett samband mellan högspänningsledningen och uppkomsten av leukemi. Östeuropeiska forskare anser att strålningen kan ge en mängd hälsoproblem däribland högt blodtryck, hjärtinfarkt, huvudvärk,

sexuella besvär, nervös utmattning osv.

### Genetiska förändringar

Som en följd härav har man i Sovjet extremt höga säkerhetskrav. Misstanke finns även beträffande genetiska förändringar, nedsatt fertilitet hos kor, minskad hjärnutveckling hos kaniner etc. Till detta kommer svåra bullerproblem.

I Åtvidaberg säger man att om det trots allt anses ofrånkomligt att bygga ut eldistributionsnätet så kraftigt så är en 800-kilovoltledning att föredra framför två eller flera 400-kilovoltledningar. Dessa skulle nämligen innebära ett oacceptabelt slöseri med naturtillgångar och dessutom starkt skada landskapsbilden.

Slutligen skriver man:

Om det i framtiden skulle visas att en kraftledning med den aktuella höga spänningen ger skadeverkningar eller svåra störningar för människor och djur i dess närhet förutsätter vi att man omedelbart sänker spänningen till mera beprövade och accepterade nivåer.

CHRISTER BERG

## 60 utan sysselsättning

# Facit jagar nya arbeten

Diskmaskinstillverkningen på Örsättersfabriken i Åtvidaberg kommer successivt att läggas ner. Ett 60-tal anställda berörs. Electrolux undersöker nu vilka jobb man ska förlägga till Åtvidaberg — man har VD-ord på att sysselsättningen ska tryggas för de berörda på Örsätters.

Under fredagen cirkulerade uppgifter om att delar av verksamheten vid Electrolux fabrik i Mariestad skall flyttas över till Åtvidaberg. Platschef Göran Arvidsson säger att något beslut i den frågan inte fattats.

Efter köpet av amerikanska Tappan kommer Electrolux att introducera den amerikanska elektronugnen i Europa. Even-

tuellt kan tillverkningen av denna komma att förläggas till Åtvid.

Om nu sysselsättningen för de anställda vid diskmaskinstillverkningen tryggas så ser det dystrare ut för de omkring 20 varslade vid Facitsågen.

— Det kommer att bli svårt att klara fortsatt anställning för dem genom överflyttning till annan produktion, säger Göran Arvidsson.

## Företagschefer i Åtvidaberg diskuterade näringslivsfrågor

— Det här har varit en mycket värdefull sammankomst för oss företagsledare i Åtvidaberg. Inte bara för att vi har fått en bra information om kommunens planer och satsningarna på näringslivet utan också för att så många fått möjlighet att träffas. En del i o m för första gången.

Det sade direktör Göran Arvidsson från Facit efter det informationsmöte som Åtvidabergs kommun anordnade på torsdagen för företrädare för de stora företagen. Ett tiotal chefer kom till mötet. Från kommunens sida medverkade kommunalrådet Göte Edlund, näringslivsintendent Jan Nordenström, kanslichef Assar Holmqvist, gatuchof Sigvard Persson och fastighetschef Nils-Erik Backeståhl.

Göte Edlund redogjorde den politiska målsättningen med näringslivspolitikerna i Åtvidaberg där samarbete är ett nyckelbegrepp. Samarbete mellan företag och samarbete mellan företag och kommun.

En annan strategisk inriktning är stärkandet av småföretagsamheten. Men det innebär inte, poängterade Göte Edlund, att vi glömt bort de stora företagen. Vi inriktar oss på att komplettera industristrukturen i Åtvidaberg med småföretag vilka ofta blir underleverantörer och serviceföretag till de stora företagen.

Jan Nordenström berättade och gav exempel på sitt arbete och varför han ägnar så mycket tid åt just småföretagsamma Åtvidaberg. Han pekade på det stora intresset som finns bland enskilda i kommunen att starta eget och vad exemplet makt betyder.

Naturligtvis finns också en del problem och svårigheter, sade Jan Nordenström. I Åtvid finns t ex gott om människor med bra produktidéer. Men vi har uppenbara problem att få företagarna att ställa upp och försöka utveckla idéerna. Detta trots att det inte behöver kosta företagen just någonting eftersom man kan få utvecklingspengar. Man kan bara hoppas att ni i framtiden ägnar mer tid och intresse åt dessa saker.

En och annan menade att kommunens satsning på nya småföretag på ett eller annat sätt kunde drabba de redan etablerade företagen. Göran Arvidsson erinrade om att kommunen i sin reklam bl a angav tillgången på bra och

yrkesutbildad arbetskraft. Men var finns dessa människor? frågade han. Inte på arbetsförmedlingens listor. Utan hos oss. Självklart är vi inte glada över att någon knycker vår arbetskraft.

Under kvällen ägnade man vidare en hel del tid åt frågor som den viktiga vägförbindelsen Kisa—Åtvidaberg—Valdemarsvik och som aldrig tycks bli klar. Man diskuterade befolkningsutveckling och tillgången på arbetskraft med tonvikt på pendlarna. Bostadsbyggandet och tomtköregler var ett annat ämne, liksom det samarbete som kommunerna i södra länsdelen har för att hävda sig.

Alla var efteråt överens om att arrangemanget varit givande. Göte Edlund menade att det kanske inte fanns direkt anledning att institutionalisera en sådan här arbetsgrupp. Men uppenbarligen finns det behov av att träffas då och då för att informera varandra och diskutera gemensamma problem.

CHRISTER BERG

**Avstår från förköp.** Kommunstyrelsen har beslutat avstå från kommunens förköpsrätt beträffande Falerum 9:3 där arealen är 1 600 kvm och köpeskillingen 3 224 kr, stg 68 med ytan 1 650 kvm och köpeskillingen 99 000 kr, Stäckö 1:8 med ytan 1 900 kvm, Holmbo 1:63 med ytan 1 552 kvm och köpeskillingen 4 656 kr och Borkhult 2:20 med ytan 2 735 kvm och köpeskillingen 185 000 kr.

## OK Ekens ungdomar hade säsongavslutning

OK Ekens ungdomsavdelning hade på fredagen säsongavslutning med en festlighet i Långbrottsskolans matsal, där ett 80-tal ungdomar och föräldrar mött upp. Men kunde konstatera att årets ungdomssatsning gett fin utdelning både resultatmässigt och kamratmässigt.

Kvällens program leddes av Ann-Marie Persson och Arne Wallberg. Man hade tävlingar, allsång och servering. Ett 40-tal ungdomar belönades med Ungdomens orienteringsmärke i olika valörer. Ett 30-tal fick pris för tre fullföljda serietävlingar.

Som avslutning visades färgbilder från det gångna årets många övningar och tävlingar, t ex hur Ekenungdomar, lagerkransade och lyckliga, fick bestiga prispalen som etappsegrare under femdagars i somras.

Rumma-Mörtebäcks kyrkliga missionsförening hade försäljning på fredagen. Utropare var Ivan Lööf. Kaffeservering, lotterier och auktion inbringade tillsammans 4 600 kr. Carl-Erik Ståhlbom som inledde med en betraktelse avslutade också sammankomsten som hölls hos familjen Gunnar Olofsson, Rumma.

Långbrottssocialdemokratiska förening har haft möte på Timgården och den här gången var temat Vår hälsa och vår miljö. Arbetarekommunens nya miljöutskott presenterade genom Stig Strömberg sin verksamhet. Göte Karlsson, ledamot i hälsovårdsnämnden, tog upp de problem man har med "gästerna" på Korshultstippen. Dessutom medverkade Hans Andersson som tog upp allemansrätten till debatt.

## LO-sektionen i Åtvidaberg diskuterade social utslagning

LO-sektionen i Åtvidaberg behandlade vid sitt senaste representantskapsmöte olika sociala frågor. Mycket kom att handla om facket ansvar för socialt utslagna kamrater. Hur man på skilda sätt trycker på klubbstyrelser och sektionsstyrelser att med kamratstödande åtgärder, särskilt på arbetsplatser, ska försöka hjälpa dem som har problem.

Information och synpunkter i dessa frågor lämnades av kurator Berit Samuelsson och sociala centralnämndens vice ordförande Gösta Brindmark. Den senare framhöll att det är ont om övervakare i Åtvidaberg just nu.

— Det vore lämpligt, sade han, om fler människor ville ställa upp och ta sitt ansvar för medmänniskor med sociala problem. Detta gäller inte minst de fackligt aktiva. För kontakten mellan övervakare och person blir mera naturlig och kamratmässig om man är arbetskamrater.

Mötet antog under kvällen ett uttalande mot regeringen. Den genomförda momshöjningen och den aviserade sparplanen innebär att den vanligaste löntagaren och de sämst ställda grupperna i samhället kläms åt medan välstuderade grupper gynnas.

Att som socialminister Karin Söder kalla detta för en sparplan i solidaritet med de svaga i sam-



Kulturnämndens vice ordförande Sven Sjöo (till vänster) delade inför en fullsatt sporthall ut 1980 års kulturstipendium till Bertil Göransson, Otto Zetterberg och Ragnar Andersson

## Festlig inramning i Åtvidaberg när kulturstipendierna utdelades

Blåsmusik, storbandsjazz, tre väljunga systrar och en till sista plats fullsatt sporthall, dvs uppemot 600 personer. Det var med andra ord en både till ögat och örat festlig inramning kring utdelandet av årets kulturstipendier i Åtvidaberg.

Kulturnämndens vice ordförande Sven Sjöo berättade att man i år haft ett svårt val. Inte för att det saknades värdiga kandidater. Tvärtom. Listan upptog ett 20-tal kvalificerade namn. Man valde att låta tre män dela på stipendiet som uppgår till sammanlagt 5 000 kr.

De tre som under ljudligt bifall honorerades var:

□ Ragnar Andersson, bygdespeleman från Slottet i östligaste kanten av kommunen. I över 50 år har han spelat fiol och förmedlat folkmusik mellan generationer. Han har också komponerat.

□ Otto Zetterberg, visskrivare, diktare och lutspelare. Hans Me-

nuett vid Temlet har vid det här laget hunnit bli klassisk. Lite synd kanske att den inte framfördes vid det här celebra tillfället.

□ Bertil Göransson, som utfört ett omfattande arbete för att i text och bild rekonstruera gamla tiders gruvhantering i Åtvidabergstrakten och som under året på olika sätt gjorts tillgängligt för åtvidabergarna.

hället menar LO-sektionen är ett missbruk av det svenska språket. Karin Söder är landets förste socialminister som medvetet medverkar till social nedrustning, anser LO-sektionen som också uppmanar regeringen att ta sitt ansvar och avgå.

Representantskapet godkände vidare förslaget till budget för 1981. Förslaget slutar på 59 500 kr vilket är en ökning med 16 000 kr jämfört med årets budget.

En av orsakerna till ökningen är olika kostnadsfördyringar men också att man fått igång en betydligt ökad verksamhet med krav på engagemang i flera frågor.

# Nu vet LO-sektionen i Åtvidaberg vem som skall stängsla vid gruvhål

24/11

— Nu har vi fått klara besked om vem som är skyldig att se till att det finns ordentliga stängsel kring gruvhål. Bergmästarämbetet i Falun säger i sitt svar till oss att den som har gruvrätt och är markägare har ansvaret. Det innebär att här i Åtvidaberg är det Baronlet Adelswärd som har stängselskyldighet vid ett 40-tal gruvhål i Bersbo, Malmviken och Mormorsgruvan. Vi kommer att ta upp en diskussion med baron Johan Adelswärd om detta.

Det säger Bernt Liljegren som är ordförande i LO-sektionen i Åtvidaberg. Redan tidigare har LO-sektionen varit igång för att det skall sättas upp stängsel kring många av de farliga gruvhål i trakten. Man pekade på risken för djur och människor, den ökade turismen i Bersbo, tillkomsten av vandringsleden som går förbi Malmviken och Mormorsgruvan o s v.

Men den gången var man inte klar över vem som hade skyldig-

het att ordna med ordentlig skydd vid gruvhål. Detta trots att man hade varit i kontakt med länsstyrelsens naturvårdsenhet.

I beskedet från bergmästarämbetet sägs det att när väl stängselskyldigheten är klarlagd brukar det normalt inte vara några problem att få åtgärder vidtagna. Skulle ändå inga skyddsåtgärder komma till stånd kan myndigheterna på gruvägarens bekostnad låta sätta upp stängsel.

Enligt en inventering från 1974

finns det ett 70-tal mer eller mindre farliga gruvhål i Åtvidaberg. Men, säger Bernt Liljegren, det är nog befogat med en ny inventering.

Vi känner visserligen inte till några fall där en människa ramlat ner i ett gruvhål, säger Bernt Liljegren. Men det finns å andra sidan ingen anledning att vänta tills något sådant skulle hända. Dessutom vet man t ex att antalet ålgar som årligen omkommer i gruvhål är betydande.

# Mängder av båtar lågornas rov i Valdemarsvik

25/11

Valdemarsviks båtcen- ters lokaler tre kilometer från tätorten brann på måndagskvällen ner till grunden efter en våldsam och häftig eldsvåda. Branden utbröt vid 18-tiden. Trots att delar av Valdemarsviks brandkår var på plats bara minuter efter larmet kunde ingenting göras för att rädda lokaler och inventarier.

Byggnaden, helt i trä, var ett gammalt spannmålsmagasin med en flera våningar hög silo. Efter modernisering användes den nu för försäljning av båtar och båtutrustning. Firman tog också emot båtar för vinterförvaring.

Eftersom det vid olyckstillfället fanns en hel del plastbåtar i byggnaden uppstod en enorm rökutveckling. Men nu stälde aldrig den giftiga röken till med några stora problem eftersom det var helt vindstilla. Den mäktiga rökpelaren steg rakt upp mot himlen.

I släckningsarbetet deltog tre brandkårer. Förutom den från Valdemarsvik också brandkårerna i Ringarum och Gryt. Man fick nu helt ägna sig åt att hindra omkringliggande bebyggelse, bl a en gård och ett båtvärp på andra sidan Valdemarsvik, från att antändas av gnistregnet.

Ännu sent på måndagskvällen kunde man inte ange orsaken till eldsvådan. Eftersläckningsarbete och bevakning beräknas pågå till långt fram på tisdagen.

**Höstlunken.** Trist väder och allt kortare dagar återverkar också på det motionshungriga Åtvidabergs intresse för att vara med i Höstlunken. Förra veckan var det bara 97 starter. Men det räcker förstås bra till för att kora sex vinnare. Dessa blev Kurt Carlsson, Ingrid Gustavsson, Gun Nilsson, Nora Göransson, Märta Johansson och Stig Johansson.

### Barnkördagen blev lyckad i Björsäter

Omkring 200 personer infann sig på söndagen till kyrkan i Björsäter för att bevista pastoratets kanske allra första barnkördag. Sammanlagt medvekade ett 60-tal barn från Åtvids, Grebo, Värna och Björsäters församlingar.

Huvuddirigent var Ingemar Ericsson. De övriga körledarna, Rolf Gordon, Birgitta Andersson och Anne Gustavsson, biträdde bl a instrumentalt. I bakgrunden fanns hela tiden Anders Byström, bas, och Henrik Bertilsson, gitarr.

Det sångprogram som framfördes kan rubriceras som en vandring genom kyrkoåret med sånger, rika på såväl rytmik som innehåll, programmet speglade mycket från advent till trefaldighet.

Mellan de olika sångnumren berättade komminister Per Boo om innehåll och bakgrund i texterna.

Barnkördagen tillkom genom ett initiativ från kantorernas sida. Att döma av kyrkobesökarnas omdömen var det hela något av en musikalisk upplevelse.

Med den lyckade kördagen som bakgrund har man redan börjat diskutera möjligheten att anordna något liknande för församlingarnas "stora" kyrkokörer.

**Rekordauktion i EFS.** På lördagen anordnades missionsauktion i EFS-gården. Det var trångt om utrymmet eftersom ca 120 besökare infunnit sig. Pastor Hans-Eric Hägg inledde med tal och sång. Auktionist var Gösta Hall och han såg till att hemstöpta ljus, ostar, handarbeten i trä och textil blev värderade ordentligt. Tillsammans med lotterier, servering och missionskollekten på drygt 500 kr inbringade auktionen 9 400 kr vilket är rekord i dessa sammanhang för EFS.

**Skidororientering.** Säsongens första träningsövning för skidorienterarna arrangerades av AFF i terrängen söder om samhället. Arne Wallberg var banläggare och man hade gemensam start. Ett 30-tal orienterare ställde upp. Till fots. Resultat: Bana A, 11,5 km: 1) Lennart Haraldsson, 1.13,17; 2) Bertil Johansson, 1.16,40; 3) Torgny Johansson, 1.22,13. Bana B, 9 km: 1) Magnus Johansson, 1.02,35; 2) Holger Persson, 1.02,53; 3) Allan Bengtsson, 1.05,63. Bana C, 4 km: 1) Marie Lindblad, 24,17; 2) Stefan Wallberg, 27,53; 3) Nils Nilsson, 28,23.



Sju sådana här kabelskåp i Åtvidaberg har barn öppnat under den gångna helgen. Lika många gånger har de befunnit sig i uppenbar livsfara. Vi ser mycket, mycket allvarligt på det inträffade, säger ingenjörerna Thord Ragnarsson och Ingvar Kindsjö

## Kabelskåp öppnade i Åtvid Ungdomar i livsfara

— Vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Utan att känna till det har barnen gjort ofoget med livet som insats. Detta vid flera tillfällen. Som tur är kom ingen till skada.

Det säger de båda ingenjörerna på Forsaströms kraftaktiebolag i Åtvidaberg, Ingvar Kindsjö och Thord Ragnarsson. De säger det med eftertryck.

Under den gångna helgen har ett knappt tiotal sådana kabelskåp öppnats på olika platser i Åtvidaberg. Säkringar har skruvats ur med påföljd att en del hushåll och bl a även Gulf vid järnvägsstationen blev utan ström.

För att komma in i kabelskåpen

måste man ha en särskild nyckel. Det går också att ta sig in med andra specialverktyg. Men i det här fallet tyder allt på att gärningsmännen haft tillgång till just den här nyckeln.

För en icke yrkesman på området är det förenat med uppenbar livsfara att börja plocka inne i dessa kabelskåp. Spänningen är på 380/220 volt. Det räcker för att med minsta oförsiktighet vara direkt dödande.

En anställd på Forskraft såg vid ett tillfälle under veckoslutet hur fyra pojkar i 10-12-årsåldern satt på huk vid ett kabelskåp. När han skulle se efter vad de hade för sig spred de sig åt olika håll och försvann med blixstens hastighet från platsen.

— I Åtvidaberg finns det mellan 600 och 700 sådana här kabelskåp.

Aldrig tidigare har vi varit med om att någon vågat sig på att bryta upp dem, säger Thord Ragnarsson. Inte har jag hört talas om det på något annat håll heller. Däremot har man vid några tillfällen roat sig med att ta bort säkringar i stolpar till gatubelysning. Det är lika farligt det.

Forskraft har polisanmält händelsen. Redan på måndagen satte man igång med kontroll av övriga kabelskåp. Bolaget har också beslutat gå ut i skolorna med information om de allvarliga riskerna med sådant här ofog licksom att man berättar att om barn gör sig skyldiga till sådana här saker så är det föräldrarna som är skadeståndsskyldiga för vad eventuella strömavbrott och andra skador kan ställa till med.

CHRISTER BERG

# Sämre tider återverkar på Facits försäljning

En något dämpad optimism präglar den bild av dagsläget som målas upp i senaste numret av Facit-Informationen. Rapport med nämndnytt. I stora drag flyter produktionen som den ska men konjunkturnedgången internationellt och nationellt återspeglas i vikande försäljnings-siffror inom en del sektorer.

Mest bekymmersamt har Facit det inom sågsektorn. Just nu rådet ett nästan totalt köpmotstånd från importländerna och bara några sporadiska affärer har gjorts. Man anger att marknaden nu kännetecknas av spekulationer och gissningar. Ovissheten är stor såväl hos producenter som konsumenter.

Köparländernas prognoser visar på en klart minskad efterfrågan. Inte heller kan de svenska sågverken räkna med kompensation genom ökad hemmamarknad. Tvärtom. Läger man till detta skyhöga timmerpriser och ett ökat utbud av sågade trävaror från Kanada kan man vänta sig bistra tider för de svenska sågverken under 1981, skriver Rapport.

Sågen på Facit har för närvarande en relativt hög orderstock. Ändå kommer man knappast att kunna ta ifatt första halvårets produktionsminskning. På grund av dålig lönsamhet och dystra framtidsutsikter har man beslutat att lägga ner fogtillverkningen. Ett 20-tal anställda har varsplats.

Grebo skid- och motionsklubb har haft klubbmöte i fritidslokalen med deltagande av ett 60-tal medlemmar. Förutom filmvisning delades priser ut till förtjänta klubbmästare i terränglöpning och till de bästa i höstens tipspromenad. De senare samlade på sju omgångar 685 startande varav 430 var med på tipset. Samtidigt löstes 2 060 bingobrickor. Sammanlagda resultatet blev: 1) Eva-Lena Stangenfeldt 55; 2) Maj-Britt Haldemar 55; 3) Britt Phalén 53; 4) Tommy Phalén 53; 5) Mikael Phalén 53; 6) Hans-Åke Gustavsson 53; 7) Nils-Erik Gustavsson 52; 8) Olle Bjurström 51; 9) Anette Persson 51; 10) Ulla Zander 51; 11) Nils-Erik Zander 51; 12) Johan Zander 50.

Inom datasektorn noteras tack-samt en ökad försäljning av skrivare. Just nu introduceras också två nya skrivare på världsmarknaden.

Marknaden för s k hushållskonsumtionsvaror är svag vilket för Facits del inneburit minskad försäljning av diskmaskiner och hushållsmaskiner. Man nödgas här till vissa s k programjusteringar.

Bland legojobben kan nämnas att man snart får hand om en ny

generation IBM-maskiner. Eftersom de nya skrivarna arbetsmässigt kräver mindre insats kommer antalet sysselsatta på den här sidan att minska.

På möbelsidan redovisas något så när budgeterade försäljnings-siffror med plus för den svenska marknaden. Nu har man också tagit hem större order i Norge och England. Glädjande är andra halvårets ökade agentförsäljning där de mest positiva siffrorna kommer från Mellanöstern. Vidare noteras positiv utveckling i Fjärran Östern medan man tecknat agentavtal med Östasiatiska kompaniet beträffande Singaporemarknaden.

CHRISTER BERG

## ÅTVIDABERG

Unga anordnade Sjung med. Söndagens Sjung med-gudstjänst i Åtvids gamla kyrka samlade en fulltalig publik. För programmet svarade ungdomarna Ellsabeth Ahlström och Dag Ennersdahl, ungdomskorist resp predikant i barnarbetet. För de instrumentala inslagen svarade ungdomarna Åsa de Val, flöjt, och Bo Pettersson, orgel.

Sunnebo syförening har haft försäljning i Frängsbo skola. Kommunister Per Boo inledde med en andakt, varpå följde samkväm. Auktionist var Olle Johansson. Den välbesökta försäljningen tillsammans med servering och lotterier gav 5 323 kronor. Medlen skall fördelas mellan fadderbarn i Brasilien, IM, Stockholms och Göteborgs stadsmissioner och sjömansvården.

## Församlingsgården i Grebo återinvigd efter ombyggnad

På lördagen återinvigdes Grebo församlingsgård efter en genomgripande om- och tillbyggnad. Under det år som gått sedan arbetet påbörjades har den iekkyrkobundna verksamheten förlagts till Klockaregården och Grebo skola.

Nu är allt klart och för de ca 450 000 kr som projektet kostat har man bl a fått ett rejält och funktionellt kök, en stor samlings-sal som kan delas med vikkvägg och i källarvåningen lokaler för barn- och ungdomsverksamheten.

Färgsättningen i församlingsgården harmonierar med det textila konstverk som Kerstin Zettmar utfört på beställning av Grebo kyrkliga syförening. Det är i själva verket just den föreningen som varit inspirationskälla till hela ombyggnadsiden.

Lördagens invigningshögtid inleddes med att kyrkorådets ordförande Bengt Samuelsson hälsade välkommen varefter komminister Per Boo höll en kort andakt.

Britta Zettmar presenterade dottern Kerstins konstverk. Hon läste också upp några tankar kring konstverket som konstnären skrivit och en egen dikt på samma tema, dvs Flyttfåglar.

Britta Zettmar och Alva Angen-

felt sjöng duett, varefter Grebo kyrkokör framträdde med Klas-Olav Skoog som flöjtsolist.

Kyrkofullmäktiges ordförande Gösta Andersson redogjorde för församlingsgårdens historik. Byggnaden uppfördes 1933 som kommunalhus och gjorde samtidigt tjänst som skolbespisning och församlingshem. Först efter kommundanslagningen köpte kyrkorådet huset med medel från en fond för just detta ändamål.

I en bildserie visade Rolf Gordon till vilka olika ändamål och aktiviteter församlingsgården använts under ett par decennier. Med bilder visade han också hur arbetet fortskridit under ombyggnadsåret.

Familjeläger. Under temat Förr och nu anordnade Åtvids församling under det gångna veckoslutet ett familjeläger i Limmernäs. Över 30 personer i alla åldrar var med på lägret med församlingsassistent ViviAnne Erlands-son som huvudledare. På lördagen ägnade man sig bl a åt att under lättsamma former lära sig garntillverkning, osttillverkning, gammal konserveringsmetodik o s v. Dagen avslutades med brasafton. På söndagen hade man en egen gudstjänst.

Antalet anställda på Facits olika sektorer i Åtvidaberg uppgick vid ingången till fjärde kvartalet till 1 412 personer. Det är en ökning med 13 jämfört med Års-skiftet. På Örsätter jobbar sammanlagt 880 personer, varav den övervägande delen sysslar med dataproduktion. Addo försäljnings AB sysselsätter 16 personer och Zäta-Tryck 97.

Åtvids kyrkoråd har tänkt sig att Åtvids stora kyrka ska användas sporadiskt under vinterperioden. Från mitten av oktober och fram till palmsöndagen i mitten av april blir det bara sju gudstjänster i kyrkan. På det viset minskar man utgifterna för uppvärmning av den stora lokalen till sammanlagt 5 000 kr. För att orgeln ska kunna stämmas måste man värma upp kyrkan en dag före det aktuella evenemanget. Kyrkorådet diskuterade också värmestrålning av orgelklaviaturen men tog inget beslut i frågan. Under den aktuella perioden ska Stora kyrkan användas första söndagen i advent, vid Luciahögtiden, adventskonserten, julottan, trettondagen och i samband med passionskonserten.



**VID EN FESTLIGHET** på tisdagen belönades tre av de anställda på OA-livs i Åtvidaberg för lång och trogen tjänst i företaget. De tre är Maj Andersson, Gunborg Lundqvist och Inga Gustavsson. De har alla varit anställda i minst 25 år. Belöningarna utdelades av nuvarande innehavaren Hans Andersson. Han är den tredje generationen i samma familj som driver affären. Firman startades för 55 år sedan av hans farfar Malcus Andersson. Hans Andersson övertog rörelsen för några år sedan efter sin far Olle Andersson. På bilden de tre belönade, Gunborg Lundqvist, Maj Andersson och Inga Gustavsson

## Trafikdrive för skolbarn i Åtvidaberg

Nu ska skolbarnen i Åtvidaberg lära sig hur man bör uppträda i trafiken i mörker. Hem och skola, trafiksäkerhetsnämnden och skolan gör en gemensam drive i den här frågan. I första hand är det lågstadseleverna i hela kommunen som ska nås av informationen. Barnen tillsammans med sina föräldrar.

— Det känns angeläget att göra en insats för att höja trafiksäkerheten i mörker, säger polisinspektör Knut Tingebjörn som också är ordförande i trafiksäkerhetsnämnden. En mycket viktig sak blir att lära barn, och för den delen även vuxna, att inte cykla i mörker utan lyse. Praktiskt taget varje dag måste vi säga till syndare. Det är egentligen märkligt att ingen olycka hänt med mörkerkycklare ännu.

Mörkerkampanjen inleddes på tisdagskvällen när samtliga "treor" på Centralskolan och en lång rad föräldrar mötte upp i skolans aula. Förutom Knut Tingebjörn och Ulla Wirenmark, vilka lagt upp kampanjen, medverkade också fordonsredogörare Uno Berglund.

Med ett färgbildband som bakgrundsmaterial diskuterade barn och vuxna hur man bör uppträda i olika situationer i trafiken.

Sjung med gudstjänsten i Åtvids gamla kyrka på söndagen samlade en fulltalig församling. För programmet som gick under rubriken Var glad svarade ungdomarna Elisabeth Ahlström och Dag Ennerdahl, ungdomskorist resp praktikant i barnarbetet. De båda unga musikerna Åsa de Val, flöjt, och Bo Pettersson, piano, ackompanjerade programledare och församling i sångerna.

## Musik i advent inleds i Åtvid

I samband med lördagens helgsmålsbön i Åtvids gamla kyrka inleds också serien Musik i advent. Det blir en nog så pampig musikalisk öppning av det nya kyrkoåret med deltagande av Åtvids ungdomskör, solister och instrumentallister från när och fjärran.

Som vanligt är det musikdirektör Ingemar Ericsson som håller i trådarna och som komponerat ett program inspirerat av adventstexterna.

Kvällens huvudnummer blir Telemanns kantat Mached die Tore weit, ett verkligt glansfullt och festligt stycke. Solist är sopranen Maria Mucchiano-Johansson. Orkesterbesättningen är något av det mest kvalificerade man haft i kyrkan. Så t ex spelas förstaviolinistämman av Lina Hedström från Hovkapellet i Stockholm.

Ur programmet kan vidare nämnas processionshymnen Bereden väg för Herren på dalamelodi, den flertusenåriga introitus Fröjda dig storligen dotter Sion och ett avsnitt ur Händels oratorium Judas Makabeus.

## Nyckelstöld på Centralskolan

Någon gång på fredagen tog sig någon eller några objudna in på Centralskolan och stal vaktmästarens nyckelknippa. Därmed fick tjuvarna tillgång till praktiskt taget hela skolan. Men bara för en kort tid.

— Vi handlade snabbt, säger rektor Ragnar Kvillmark, och bytte cylindrar i låsen i alla viktiga dörrar. En kostnad på drygt 5 000 kr. Dessutom kommer vi nu att göra om hela lås- och nyckel-systemet på skolan för att i fortsättningen få bättre kontroll på låget.

Ragnar Kvillmark uppger att man just på Centralskolan tidigare varit hyggligt förskonade från stöld och inbrott.

Stölden av nycklarna är polisanmäld men några spår i någon bestämd riktning har inte polisen ännu.

## Julen slår till i Åtvidaberg

Det är väldigt vad mycket jul det blev i samhället på en gång. Inte nog med att ett vackert snötäcke lade sig över Åtvidaberg på torsdagen. Det var då också dags att resa den kommunala julgranen på Stortorget.

Årets gran har sågats ner i Nygårdsområdet. Den är med sina 14 meter något kortare än fjoljårets från Humpa och som blåst ner. Julgransbelysningen upptar ett 50-tal ljuspunkter

Under veckoslutet bränner det till ordentligt med massor av aktiviteter runt om i Åtvid. På lördagen äger t ex den traditionella terapiförsäljningen på Östergården rum. Då är det skidbyttardag i sporthallen. Där kan man då också se Åtvids starkaste grabbar göra upp om KM-titlarna i styrke-lyft.

På kvällen sjungs advent in av Åtvids ungdomskör tillsammans med en rad fina instrumentalister. Det äger rum i Gamla kyrkan. På vägen dit eller hem kan man förstås också gå runt och titta på julskyltningen i affärerna. Det bör vara klart då.

På söndag har tyngdpunkten av all verksamhet förlagts till området mellan Verksgatan och Sporthallen. Utmed Verksgatan har Lions sin traditionella Julmarknad. Inte nog med att årets Lucia-kandidater presenteras. Lions kommer också att dela ut sitt nyinstiftade idrottsstipendium på 2 000 kr. Det går till OK Eken.

På Ålundaplan har ridklubben ponnyridning. I sporthallen har ÅFF annonserat foajén till Julmarknad och A-hallen för alliansfotboll.

Utöver dessa evenemang förekommer förstås rader av firmafester, klubbafstnar, gudstjänster, auktioner osv. Plus allt det vi ändå lyckats glömma bort eller inte känner till.

## — Vi hade ju gummiskor på oss

— Vi trodde inte att det kunde vara så farligt. Vi hade ju gummiskor på oss.

Det berättade de åtta pojkar i åldern 13—16 år som nu erkänt att de för en knapp vecka sedan brutit sig in i ett tiotal sk kabelskåp. Från Forskrafs sida var man mycket bekymrad över det inträffade. Man påpekade att de som öppnat kabelskåpen svävat i öppnbar livsfara.

— Jo, det är nog riktigt att gummiskor ger en viss isolation, säger ingenjör Thord Ragnarsson. Men under vissa omständigheter kan strömmen ta andra vägar än man beräknat. Sk kabelskåp kan uppstå vilket kan leda till att man mister synen. Osv.

Som motiv för sitt handlande har pojkarna uppgivit att de bara ville skämta litet med några genom att stänga av strömmen för dem. De hade inte tillgång till den särskilda nyckel som finns till de här skåpen. Det hade ändå inte berett dem några problem att med tämligen ordinära verktyg ta sig in i kabelskåpen.

## ÅTVIDABERG

Åtvidabergs golfklubbs damsektion hade på tisdagen årsmöte med deltagande av ett drygt 20-tal medlemmar. Det blev flera nya namn i styrelsen. Till ny ordförande efter Margareta Schenler utsågs Lillies Rydberg. Margit Andersson efterträder Dagny Kördel som kassör och Lizzie Johansson blev tävlingsledare efter Gunilla Ekström. Sektionen har över 100 medlemmar. Efter förhandlingarna läste författarinnan Anna Sparre valda avsnitt ur sin nästa bok.