



EN HJORT I ÅTVIDABERGSTRAKTEN heter det vinnande bidraget i televerkets teckningstävling. Som Correspondenten tidigare omtalat vanns tävlingen av klass 3 C på Centralskolan i Åtvidaberg. Konstnären heter Andreas Kremsl. Hela klassen valde ut hans och fyra bilder till och skickade in dem till televerket. Allt som allt hade "verket" att bedöma ca 600 bidrag från tredjeklassare runt om i den del av Östergötland som har Linköpingsdelen av telefonkatalogen. Nästa års upplaga kommer på omslaget att prydas av Andreas Åtvidabergshjort. I belöning fick klass 3 C 1 500 kr av televerket. Den summan ska man dela med sig av till de båda övriga "treorna" på Centralskolan

## ÅTVIDABERG

Grebo byalag anordnade på lördagen sedvanlig försommarutflykt för Grebos pensionärer. Sammanlagt deltog över 50 personer i alla åldrar, varav 26 inbjudna på resan som gick till brandstationen i Linköping. Vidare gjordes en tur till Mjelle-rumsgården i Valla. Det här var åttonde året byalaget ställde till med utflykt. Linus Johansson framförde pensionärernas tack.

## Bäddat för succé för Skattjakten i Åtvidaberg

— Skattjakten ser ut att bli en succé. Vi har redan sålt omkring 2 000 biljetter i förköp. Det kan jämföras med förra årets skattjakt då vi bara kom upp i knappt två hundra. Den gången räknade vi in nära 1 000 besökare till skattjakten. Målet i år är 4 000 försålda biljetter.

Det berättar en mycket nöjd Lennart Ottosson i Åtvidabergs IF. Han är bas för alla de aktiviteter som föreningen jobbar med de här dagarna. Sedan i torsdags pågår loppmarknaden för fullt i och kring sporthallen.

På söndag blir det skattjakt i Humpaterrängen. För en tia får vem som helst gå in i den stundom rätt täta terrängen och leta efter träbitar med nummer på.

## Sommarlovets har börjat för skolarbetarna i Åtvid

På fredagen ägde traditionella skolavslutningar rum runt om i Åtvidaberg. Sammanlagt hemförlovades 1 789 elever och merparten av de över 200 lärarna och övrig skolpersonal. De allra flesta deltog i den högtidliga stund i olika kyrkor, då psalmen Den blomstertid nu kommer sjöngs.

Högstadieläverna i Alléskolan hade sin stora avslutning i Åtvids stora kyrka där man fick lyssna till skolstyrelsens ordförande Roland Johansson, skolchef Lennart Fall och komminister Bo Linnros.

Vidare medverkade en grupp från musikskolan och en körgrupp från Allé.

I Gamla kyrkan talade rektor Ragnar Kvillmark och kyrkoadjunkt Göran Dellskog för ettior och tvåor. Ingrid Fridén och Carina Rydberg ledde elever från musikskolan.

I Björsäter genomförde musikskoleelever ett omfattande program. Likaså medverkade Björsäter skolorkester. Komminister Per Boo och skolchef Lennart Fall höll anföranden.

I Grebo följdes skolavslutningen av en gemensam tårtfest på lekplatsen vid Hackspettevägen, där många elever och anhö-

riga deltog i den nystartade traditionen.

I Hannäs och Gårdserum talade kyrkoherde Claes-Göran Rosén.

Musikdirektör Olle Kvarforth ledde musikprogram för tvärflöjt och blockflöjt. I Gårdserum talade skolstyrelsens representant Nils-Erik Norrman och i Hannäs företrädde skolledningen av rektor Jan Hedberg.

I och med utgången av det här läsåret lämnar som bekant skolchef Lennart Fall sin tjänst då han går i pension. De senaste dagarna har också Lennart Fall blivit ordentligt avtackad vid högtidligheter med minnesgåvor av alla de slag. Avtackad har också Inez Bäckmark vid Alléskolan blivit.





Musikveckan i Åtvidaberg inleddes traditionsenligt i samband med firandet av Svenska flaggans dag vid Hembygdsgården dit hundratals festklädda människor infunnit sig

## Svenska flaggans dag inledning på musikvecka i Åtvidaberg

På fredagskvällen inleddes årets musikvecka i Åtvidaberg på traditionsenligt sätt i samband med firandet av Svenska flaggans dag. Högtidligheten ägde rum vid Hembygdsgården, en av de många kulturoaserna i Åtvidaberg.

En härlig sommarkväll, massor av grönska under de stora ekarna, fågelsång, flaggspele och flera hundra mer eller mindre festklädda besökare bidrog till en magnifik inramning.

### Fanvakten

Efter inmarsch av fanvakten med deltagare från flera organisationer spelade Åtvidabergs musikkår under ledning av Hans Malmquist Under blågul fana. Därpå sjöng Allmänna sångkören med Karin Björkman som dirigent Sveriges flagga av Alfvén och ytterligare tre sånger.

Högtidstalet hölls av Anna Sparre, Lions kulturstipendiat 1980. I sitt anförande uppehöll hon sig bl a vid tankarna i Karlfeldts dikt Giv mig en härd. Hon talade om härden som symbolen för människors och familjers gemenskap. Anna Sparre prisade Sverige som trots sina brister ändå är vårt land, vårt hem på jorden.

I år utdelades fler flaggor än

vanligt. De som fick flaggor var Åtvidabergs hembygdsförening, Åtvidabergs hemvärnsområde, Lena Wikner—Gunnar Johnsson, Margareta Johansson, Gunnar Hallberg, Alvar Karlsson och Sture Hall.

Efter utdelningen utbringades ett leve för fosterlandet och gemensamt sjöngs nationalsången. Avslutningsvis spelade musikkåren några stycken och vid utmarschen av fanvakten Under blågul fana.

### Tio dagar

I dag, lördag, fortsätter Åtvidabergs musikvecka, som i år varar tio dagar, med ett evenemang i Klockarängen där kommunala musikskolan framträder under rubriken Vi ska bli musikanter.

För söndagens program vid Hembygdsgården står folkmusikgruppen Limu Lima och på måndag kväll konserterar Åtvidabergs musikkår i Klockarängen.

Första inomhusprogrammet blir på tisdag då Åtvidaberg gästas av sångsolisten Anna Söderbäck och pianisten, arrangören och körledaren Håkan Sund.

Med anledning av den allsvenska fotbollsmatchen på onsdag har Allmänna sångkörens framträdande i Klockarängen flyttats till Godtemplargården. Samma kväll kan man i Ordenshuset i Falerum lyssna på Maria Mucchiano-Johansson och Åtvidabergs orkesterförening.

### Utomhusprogram

På torsdag är det åter dags för ett utomhusprogram då Åtvidaberg gästas av Folkungagillet och riksspelemannen Pelle Björnlert. Evenemanget äger rum i Klockarängen.

Numera klassiska Menuett vid Templet arrangeras på fredag från Ekotemplet vid Bysjön. Liksom förra året heter de huvudgärande Agneta Ekström, Evald Medling och Carina Rydberg.

I år får Åtvidaberg besök av sångare och kommunala representanter från den finska vänorten Juva. Besöket äger påpassligt rum under musikveckan. Juva barn- och ungdomskör framträder på lördagen både i Klockarängen och på kvällen i Björsäters kyrka. Lördagens popkonsert i folkparken har inställts.

Musikveckan avslutas på söndagen med att Åtvidabergs manskör och spelmannslaget Tvärdraget underhåller vid Klockaregården i Grebo.

CHRISTER BERG





Det kom massor av människor till AIF:s skattjakt i Åtvidaberg på söndagen. Arrangörerna räknar med att över 3 000 personer var med och letade träbitar i Humpaterrängen. Här ses en del av sakletarna i väntan på vinstutlåtningen

## De böjda huvudenas dag i Åtvid när 3 000 personer letade träbitar

Söndagen var de böjda huvudenas dag i Åtvidaberg. Inte på grund av landssorg utan för att folk gick och letade efter något. Det var Åtvidabergs IF som för andra året ställde till med stor skattjakt i Humpaterrängen. Förra året kom omkring tusen personer från när och fjärran för att leta träbitar. Om man kallar det för succé och folkfest, och det gjorde man, så blir det den här gången svårt att hitta ord som täcker. För på söndagen räknade arrangörerna in omkring 3 000 sakletare.

Över halva elljusspåret i Humpa hade hägnats in. Och inne bland ris och sly, stubbar och stenar, gräs och mossor, låg 300 nummerade små träbitar och väntade på att bli upphittade.

När startskottet gick välldede folkmassan in i området och snart skallade ropen i terrängen.

- Har du hittat nåt?
- Jag såg den först!
- Mamma, var är du?
- Hjälp!

Den vanligaste tekniken bland deltagarna i skattjakten var att med en pinne i ena handen slå sig fram, gräva i stubbar och lyfta på grangrenar och med den andra torka svetten ur pannan. För det var varmt i skogen.

En och annan incident inträffade förstås också, som när den äldre damen snodde åt sig en eftertraktad träbit mitt framför näsan på ett barn. Eller mannen

som ramlade omkull och fick föras till läkare. Eller föräldern som fick lyfta upp barnet på axlarna sedan man stött på en orm.

Men på det hela taget var gemytet gott och den som aldrig lyckades finna någon träbit hade gott om olycksbröder.

Förra året hittades bara var tredje träbit. I år hade AIF låtit tillverka dem ett nummer större. Därmed kom också i stort sett alla till rätta.

Efter halvannan timme avbröts letandet och den stora lottdragningen kunde ta vid. Då hade arrangörerna sålt en bra bit över 4 000 biljetter. De sista bara några minuter innan tiden för skattjakten löpte ut.

Först hade generalen för skattjakten, Lennart Ottosson, auktionen på en hemlig låda. Han lyckades trissa upp budgivningen till 2 700 kr. Det är möjligt att värdet av grejorna i lådan motsvarade den summan, även om en och annan i publiken tvivlade på den saken när innehållet visades upp.

Därefter lottades priser för över 50 000 kronor ut. Lyckliga vinnare kunde hämta ut en färg-TV, en begagnad bil, resor, konstverk, en båt med motor osv.

Vinnarna var nöjda, arrangörerna storbelåtna och alla vi andra kunde åtminstone njuta av ett härligt väder.

CHRISTER BERG



Anna Fredriksson hade förstås inte svårt att se nöjd ut efter att ha gjort ett fynd



## ÅIF-marknad gav 16 000 kr



Det ser ut som en flaska utan botten. Men vad är det och vad kan den ha haft för funktion? Försäljare och spekulanter hade gott om diskussionsobjekt på ÅIF:s loppmarknad.

Under dagarna tre anordnade Åtvidabergs IF i slutet av förra veckan den traditionella loppmarknaden vid sporthallen och på Ålundaplan. Som vanligt hade för- eningen samlat ihop massor av begagnade, ibland bättre begagnade, saker av alla de slag.

Möbler, mattor, tapeter, böcker, kylskåp, kryddhyllor, mystiska ålderdomliga redskap och pryglar och åter pryglar salufördes.

Inte utan visst vemod i blicken såg äldre Facitanställda på

uppställda räknemaskinerna. Outsittliga räknare som för inte så länge sedan var något av Facit-koncernens ryggrad kunde nu köpas på loppmarknad för några tior. Och de flesta loppmarknadsbesökarna gick förbi.

Någon rekordförsäljning blev det inte den här gången. Ändå kunde ÅIF-arna kassera in drygt 16 000 kr vilket förstås innebär ett bra tillskott för den 600 medlemmar stora föreningen.

## ÅTVIDABERG

Föräldrarna i Berg ger sig inte. I en ny skrivelse till skolstyrelsen har ett 20-tal föräldrar till barn i skolåldern begärt att deras barn ska få skolskjuts trots att normerna för avstånd hem-skola inte alltid är uppfyllda. Bl a hänvisas till trafikfarligheten på Sunnebovägen. Skolstyrelsen har dock beslutat vidhålla sitt tidigare beslut. Har elever i årskurs 1 och 2 två kilometers skolväg och övriga elever tre kilometer till skolan så är de berättigade till och får skolskjuts.

Skolstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut att ge förord till rektor John Paulin, Värnamo, som ny skolchef i Åtvidaberg efter Lennart Fall. Beslutet om förord fattades vid majsammanträdet och har överklagats av Olof Sandquist, Åtvidaberg, Jan Ahlgren, Åtvidaberg, och Gunnar Essen, Trelleborg. Beslutet i kommunstyrelsen var enhälligt. Det är till sist skolöverstyrelsen som utser Lennart Falls efterträdare.

## ÅTVIDABERG

Två Linköpingsbor möttes på lördagen i Forsaström söder om Åtvidaberg. Den ene färdades i bil och fick möte samtidigt som han skulle köra om den andre som var ute och motionseyklade. Mötet resulterade i att cyklisten ramlade i gatan. Han fördes till regionsjukhuset för omplåstring.

En hemtillverkad trädgårds-traktor stals förra veckan från en sommarstugetomt i Grebotrakten. Traktorn som är målad i vacker rödbrun rostskyddsfärg och försedd med startsnöre och vev i stället för ratt har förmodligen forslats från platsen med flakvagn. Fordonet anses värt över tusen kronor, arbetet oräknat.

De synskadade i Åtvidaberg har haft avslutning på vårens verksamhet. Eftersom man under studieförloppet med Pia Söderberg som ledare läst en hel del om Västergötland var det förstås naturligt att som avslutning göra en resa dit. Utflykten leddes av familjerna Lundström och Leonardsson. Via Motala och Askerund gick färden till Tivedstorp. Efter kafferast och guidning for man på slingrande vägare genom Tivedens trollskog till Billinge-ehus. Gruppen övernattade i Götene och fortsatte nästa dag till Husaby källa och Läckö slott. I Skara gjordes ett studiebesök på Svelab. Vidare hann man med besök på en porslinsfabrik i Lidköping och Öxnegården i Huskvarna innan gruppen återvände hem.

Bättre skolhälsovård i skolorna i kommunens ytterområden kan det i framtiden bli om skolstyrelsen får som den vill. Som det nu är får skolorna i Hannäs, Björsäter osv besök av skolläkaren en gång om året. I övrigt är eleverna hänvisade till att åka till skolläkaren i Åtvid. I och med att två nya läkare anställts i Åtvidaberg har det blivit praktiskt möjligt att öka besöken i skolorna utanför Åtvid. Merkostnaden är beräknad till ca 16 000 kr varvid skolhälsovårdens organisation skulle komma att kosta 365 000 kr. Skolstyrelsen har beslutat undersöka om det går att baka in merkostnaden i nästa års budget.

Till en hiss vid Alléskolan har kommunen sökt statsbidrag med 30 000 kr och fått 50 000. Nu begär skolstyrelsen hos kommunstyrelsen att få lov att använda de överstående 20 000 kr för att iordningställa en rullstolsväg mellan olika huskroppar i Alléskolan.

Litet stökigt var det runt om i Åtvid på fredagskvällen. Fem personer togs om hand av polisen och fick sova ruset av sig i finkan. De yngsta var i 15-16-årsåldern. Frågan är om polisen någonsin förut haft så många "gäster". Vid Templet gjordes också Ingripanden mot ungdomar som trots att de inte var tillräckligt gamla för att köpa ut alkohol ändå hade sprit och starköl. Vidare greps en mopedist som misstänkt för rattfylleri.

En trafikolycka inträffade natten till lördagen vid Häradsmärket söder om Åtvidaberg. En yngling som färdades ensam i sin bil hämnade i diket efter att ha väjt för en älg. Resan slutade mot ett stenblock varvid bilen förvandlades till skrot. Föraren klarade sig helskinnad undan äventyret.

Långbrots socialdemokratiska förening gjorde på torsdagskvällen ett studiebesök på Verksgatan där man i första hand hälsade på hos konstnär Bernt Holmström men även passade på att närmare undersöka den gamla 1700-talsbyggnaden. Medlemmarna var överens om att åtgärder snabbt måste sättas in för att rädda husen som i vissa fall är i mycket dåligt skick.

Två personer skadades på lördagseftermiddagen vid en bilolycka på länsväg 741 i Björsäter. Bilen kom söderifrån och råkade i sladdning strax före infarten till Ekhults gård. Den slog runt och totalramponerades. Föraren och hans passagerare fördes till regionsjukhuset i Linköping, där den förstnämnde fördes till omedelbar operation för svåra ryggsador. Blodprov togs på båda.

En Aa-skola i Falerum bör snart komma till stånd. Det anser skolstyrelsen som vid sitt senaste sammanträde diskuterade den framtida skolan i Falerum. Skolan är egentligen avsedd att utföras som B-skola. Med integrerad förskola är den möjlig att i en framtid med mindre ändringar användas som A-skola. Skolstyrelsen godkänner för sin del att sociala centralnämnden tills vidare får hyra två klassrum för förskoleverksamhet i den planerade byggnaden. Vidare har skolstyrelsen beslutat föreslå att centrala byggnadskommittén snart får i uppdrag att genomföra projektet.



# Nya minigolfbanan i Åtvid invigd

## Cirka 500 personer gratis spelade

— Det kunde ha dröjt mycket länge innan åtvidabergarna fått sin egen minigolfbana om inte medlemmarna i Åtvidabergs pensionärsförening drivit på och satsat eget idellt arbete. Föreningen har visat en enastående entusiasm och är väl värd allt beröm. Hela anläggningen har faktiskt kostat kommunen bara 15 000 kronor.

Det sade fritidsnämndens ordförande Lennart Linnerstedt när han på lördagen invigde den nya minigolfbanan i Åtvidaberg. Fritidsnämnden har stått för den ekonomiska sidan och pensionärsföreningen för arbetet.

Under ett par veckors tid har ett 30-tal medlemmar jobbat för att få golfbanan i spelbart skick. Sammanlagt räknar man med ca 1 700 timmars arbete.

Minigolfbanan har placerats i Folkparken och det är ingen tillfällighet. Till för några decennier sedan fanns en liten golfbana på samma plats. Det är en sak men viktigare är att det nu jobbas på flera håll för att på nytt blåsa liv i Folkparken. Under hela 70-talet har den använts högst sporadiskt. Under stilla protester revs i början av 70-talet den gamla utomhusscenen utan att någon ny uppfördes.

Men på senare tid har främst



Inför en stor publik invigdes Åtvidabergs nya minigolfbana. Första slaget slogs av fritidsnämndens ordförande Lennart Linnerstedt

9/2

pensionärsföreningen och Åtvidabergs rikklubb anordnat aktiviteter i Folkparken och mer ska det bli. Lennart Linnerstedt kunde bli berättat att målet nu är angivet. Parken ska göras levande. Nästa år räknar man med att ordna en ordentlig lekpark. 1982 ska förhoppningsvis en ny utomhusscenen vara på plats.

Det blev också fritidsnämndens ordförande förunnat att slå det första slaget. Inför ett hundratal åskådare visade han att det inte är alldeles lätt att ta sig igenom hindren.

Därefter bjöd pensionärsföreningen med Thore Johansson och Eric Larsson i spetsen alla på fritt spel hela dagen. Över 500 personer passade på tillfället att testa golfbanan. Det visar, säger Eric Larsson, att det fanns behov av en sådan här sak i Åtvid och att vi inte jobbat förgäves.

CHRISTER BERG



**MUSIKVECKAN** i Åtvidaberg fortsatte på lördagen med ett evenemang i Klockarängen. För programmet stod lärare och elever vid den kommunala musikskolan. Mellan 400 och 500 personer besökte konserten och frågan är väl om något program någon gång i musikveckans historia lockat så stor publik. Åhörarna bjöds på ett varierat utbud av musik utförd av omväxlande solister och små ensembler. Där varvades folketon med italienska madrigaler och negro spirituals. Thomas, Björn, Cecilia och alla de andra fick uppskattande applåder från publiken i gröngräset. Det gällde inte minst framförandet av eleverna Bo Peterssons och Camilla Rashems egen Åtvidspastoral och Henrik Bertilssons med bravur framförda avslutningsnummer, en pianokonsert på sologitarr.



10/6



På måndagen öppnades biblioteket i Åtvidaberg i de nya lokalerna på övervåningen i Gamla Domus. Det ska bli skönt att få jobba med bokutlåning igen, menade bibliotekschef Britta Östlund, bibliotekarie Leif Boström och kontorist Marie Drejstam

## Äntligen klart Biblioteket i Åtvidaberg i nya (provisoriska) lokaler

— Det är skönt att hela flyttningshistorien är över för den här gången. Nu ska det bli roligt att få hit låntagare och få jobba med bokutlåning igen.

Det sade bibliotekschef Britta Östlund när hon på måndagen kunde öppna portarna för de läsugna i Åtvidaberg. Då hade hon nöjet att presentera helt nya bibliotekslokaler i övervåningen på Gamla Domus på Stortorget.

Tidigare har kommunbiblioteket varit förlagt till bottenvåningen på nya kommunalhuset. Men allt eftersom den kommunala förvaltningsapparaten svällt har planerna med allt större hunger i blicken sneglat på det 360 kvm stora utrymmet.

Detta samtidigt som kultur-nämnden och, inte minst, bibliotekspersonalen en längre tid strävat efter större och mer ändamålsenliga lokaler.

För några år sedan diskuterades olika alternativ för ett framtida bibliotek. I sammanhanget nämndes ett kontorslandskap på Facit och Villan vid Bysjön. Men båda förslagen rätades. Huvudsakligen med motiveringen att de låg för långt från centrum.

Nu ligger biblioteket så mitt i centrum man kan tänka sig. Om än på andra våningen.

I mars 1979 beslutade kommunfullmäktige att biblioteket skulle beredas utrymme i Gamla Domus. Då tänkte man sig att hela flyttningen skulle vara klar till augusti samma år. Men av olika skäl sköts projektet på framtiden.

I slutet av mars stängdes det gamla biblioteket och det var en väldig rusch efter böcker de sista dagarna. En tredjedel av bokbeståndet lånades ut. Frågan är om inte ruschen blivit ännu mer intensiv om allmänheten känt till att flyttningen skulle dra ut på tiden ända tills nu. För egentligen skulle allt ha varit klart redan de första dagarna i maj.

Nu disponerar biblioteket ca 500 kvm och kommer vid årsskiftet att få ytterligare ca 70 kvm. Därmed har man fått ett "tillskott" på nära 200 kvm.

Delvis kommer tillökningen låntagarna till godo igenom större yta för låneavdelningen. Vidare blir det bättre om plats för tidskrifter, barnavdelning, grammofofnyssning m m. Dessutom får personalen dragliggare arbetsförhållanden.

Någon ändring av personalstyrkan blir det inte. Först så småningom kommer bokbeståndet att utökas tack vare ett statligt bidrag. Fram till midsommar har man utökad öppettid. Några övertidsavgifter tas inte ut förrän i höst. Däremot kommer personalen att i fortsättningen hålla styvt på att var och en har med sig sitt lånekort.

Kostnaderna för att göra om lokalerna till bibliotek uppgår till ca 740 000 kr inklusive den hiss som på omvägar och genom en finsk och en svensk arbetsmarknads-konflikt nu äntligen håller på att installeras. Årshyran för biblioteket ligger på 256 000 kr.

Det kan slutligen nämnas att det är osäkert hur länge biblioteket kommer att ligg på den här platsen. I kommunfullmäktiges beslut för halvtannat år sedan sades det att den nu planerade lösningen är att betrakta som tillfällig och att det är viktigt att jobba vidare på en permanent lösning av biblioteksfrågan.

Ska man följa de riktlinjer för storleken på ett kommunbibliotek som bl a statens kulturråd tillstyrkt så är fortfarande Åtvids bibliotek för litet. I riktlinjerna talar det om 100 kvadratmeter per tusen invånare. Åtvids församling har drygt 9 000 invånare och hela kommunen 13 000.

CHRISTER BERG



10  
1/4

## ÅTVIDABERG

Motlonssektionen i Björsätters SK har arrangerat den andra omgången tipspromenader. Drygt 50 personer ställde upp och vuxenklassen vanns av Sune Andersson och ungdomsklassen av Johanna Bergström.

I Missionskyrkan hölls på söndagen avskedsgudstjänst för pastor Pär Hugosson, som nu lämnar Åtvid efter att i fem år ha tjänat församlingen. Gudstjänsten leddes av Gunnar Lindh och för det inledande skriftordet svarade Rolf Birgersson. En hel del sång förekom av bl a församlingens sångare och de olika församlingarna i Åtvidaberg frambar sina hälsningar till Pär Hugosson. Denne höll ett kort anförande och sjöng även till eget gitarrackpanjemang. Efter gudstjänsten hölls avskedssamkväm för Pär Hugosson som fick ta emot flera avskedsgåvor.

Sportfiskeklubben Spiggen har anordnat den andra deltävlingen i klubbmästerskapet i mete vid sjön Glan. Resultat, seniorer: 1) Evert Karlsson 7 580 gram; 2) Arne Blomqvist 3 980; 3) Bengt Nilsson 3 670; Damer: 1) Berit Ahlsén 2 945; 2) Birgitta Gustavsson 1 080; 3) Margareta Haglund 500. Äldre juniorer: 1) Sören Johansson 2 730; 2) Per Lundqvist 2 065; 3) Lars Arvidsson 1 460. Yngre juniorer: 1) Christer Stark 1 735; 2) Håkan Kjellertz 1 170; 3) Torbjörn Dahlgren 1 155.

11/6

Hannäs socialdemokratiska förening hade på söndagen gökotta på hembygdsgården i Domarvik. Pensionärernas teatergrupp från Åtvidaberg spelade upp föreställningen Fillemons bröllop. Vidare förekom tipspromenader, lotterier och tävlingar. Man avslutade med logdans där Hans Blom svarade för musiken.

Som ny kyrkvård i Yxnerums församling installerades på söndagen Anna-Lisa Karlsson. Högtidligheten ägde rum i samband med högmässan, där kyrkoherde Arne Nilsson officierade. Anna-Lisa Karlsson hälsades välkommen till uppdraget av kyrkodirektorsordförande Elias Lundh.

Musikveckan i Åtvidaberg fortsatte på söndagen med ett program vid Hembygdsgården, där folkmusikgruppen Lima Lima underhöll en fåtalig men entusiastisk publik. Åtvidabergs musikkår under ledning av Hans Malmquist svarade för måndagskvällen i Klockarängen, dit relativt många åhörare infunnit sig.



# Färger från naturens palett intresserar många i Åtvid



Över en öppen eld stod en gryta med aska. Trodde man. Tills kursdeltagarna berättade att man höll på att färga garn i stenvä

— Det handlar om två förlorade generationer. Därför är det minst sagt roligt att så många vill ta upp den gamla konsten att själv färga sitt garn med vad naturen har att bjuda. Och entusiasmen är det sannerligen inget fel på.

Det säger Inga-Lill Dahlén som i ABF:s regi leder två kurser i växtfärgning i Åtvidaberg. Kurserna har samlat 15 deltagare. Just i dagarna håller man på och slutför ett tämligen ambtlost program på 36 timmar.

De sista kursavsnitten är förlagda till Dalsjön strax utanför Åtvidaberg. I den natursköna miljön har det under veckoslutet rykt och kanske to m puttrat från massor av grytor.

I kursen har vi mera satsat på att lära tekniken vid växtfärgning än att hinna med så många färger som möjligt, berättar Inga-Lill Dahlén. Ändå är det imponerande mycket som deltagarna fått fram.

På en stång hänger ett stort antal garner för torkning som en enda stor bekräftelse på vad som sagts. Garner i alla de färger. I härligt varma färger med ursprung från lökskal, björknäver, skvattram, grankottar, mårarötter, pors, al bark, daggkäpa, renfana, hundkäs osv.

Kursdeltagarna har själva samlat ihop alla växter, kottar och

rötter till sina färgbad. Frånsett kochenllöss till en av de röda färgnyanserna och indigo till blått. Beträffande den blå färgen är det en upplevelse att se hur växtfärgarna står och viftar med de blöta garnerna som genom oxidation i luften övergår från grönt till blått.

Samtliga i kursen är övertygade om att de kommer att fortsätta med växtfärgning privat. Så har man fascinerats av den gamla tekniken att man till och med börjat tala om ytterligare en kurs för att lära sig ännu äldre recept. Och nog vore det roligt om man kunde

finna vejde igen. Eller åtminstone nyodla växten i Sverige. Vejde som gav den blå färgen till karoli-

nernas rockar men som i ett par sekler inte hittats i Sverige.

CHRISTER BERG



I Dalsjöns friska vatten sköljs de färdiga garnerna. Fr v Margit Nelly, Margareta Johansson och Ann-Britt Holmqvist



**Ringa underskott 1979  
 för Åtvids pastorat**

Av räkenskapsammandraget för Åtvids m fl församlingars pastorat för år 1979 framgår att man noterade ett underskott på 50 600 kr. Underskottet motsvarar en utdebitering på ungefär två öre per skattekrona.

Driftskostnaderna i pastoratet uppgick förra året till knappt 1,4 milj kr varav löner till präster och kyrkomusiker svarade för något mindre än hälften.

Balansräkningen omsluter 3,8 milj kr.

Församlingsdelegerade godkände vid sitt sista sammanträde de framlagda räkenskaperna. Sista sammanträdet eftersom den här organisationen upphörde vid årsskiftet. Från samma tid handhas de ekonomiska frågorna i de fem församlingarna Åtvid, Grebo, Värna, Björsäter och Yxnerum av nyinrättade kyrkofullmäktige i Åtvids m fl församlingars kyrkliga samfällighet.

Konsumentgillet i Åtvidaberg har tillsammans med personal och förtroendevalda i Konsum i Åtvidaberg anordnat en butiks-träff. Den ägde rum i butiken vid Sunnebotorget, där man bl a diskuterade de blå-vita varorna.

Vinnarna i Kroppskvartens fjärde omgång blev Marie Lindersjö, Mats Johansson, Edit Svärd, Sten Johansson, Peter Kroon, Erik Ahlström, Rolf Birgersson, Gunvor Jansson, Tore Johansson, Mary Eriksson, Martin Björkman, Danuta Kacz, Annica Karlsson, Hans Kroon och Rut Andersson.

Musikveckan i Åtvidaberg fortsatte på tisdagskvällen med en musikalisk salong i församlingshemmet. För programmet svarade Anna Söderbäck och pianisten, arrangören, körledaren m m Håkan Sund. Församlingshemmet var fullsatt och den stora publiken var hör- och synbarligen mer än belåten med de bådas insatser.

Kyrkofullmäktige i Åtvids m fl församlingars kyrkliga samfällighet har beslutat inrätta ytterligare en kyrkogårdsvaktmästare-tjänst. Genom ökat antal skötselgravar, utökning av nya kyrkogården i Åtvidaberg, skötsel av församlingshem m m har behovet av mer personal ökat. Den nya tjänsten avser skötsel av kyrkogårdarna i Åtvidaberg och Yxnerum. Vidare tillstyrktes ett tilläggsanslag på 17 400 kr för vattenavgift och lagning av vattenledning till Klockaregården i Grebo.

13/6  
**Strömavbrott i Åtvidaberg  
 12 000 abonnenter drabbade**

**Omkring 12 000 elabon-  
 nenter i och omkring Åtvi-  
 daberg blev natten till tors-  
 dagen utan elektrisk ström  
 sedan en sk överspän-  
 ningsvåg förorsakat en ex-  
 plosion i Forsaströms  
 kraftaktiebolags ställverk i  
 Åtvidaberg.**

Ytterligare ett par explosioner inträffade och hela natten jobbade ett 30-tal man bland rök och sot innan det vid halv niotiden på förmiddagen var klart att släppa på strömmen till de sista abonnenterna.

Den exakta orsaken till explosionen är inte klarlagd men det

mesta tyder på att det var nattens åskväder som bär skulden till det inträffade.

Strax efter midnatt uppstod kortslutning i en spänningstransformator. En explosion blev följden i plåtfacket. Olja, plast och isoleringsmaterial började brinna och det blev en våldsamt rökutveckling.

Med hjälp av brandkår och rökydare fick men elden snabbt under kontroll och ställverket rökfritt. Efter rengöring och inspektion gjordes en provkoppling då hela ställverket automatiskt blivit fränkopplat vid explosionen. Då smälde det i ett annat fack.

Samma omständliga rengöringsprocedur upprepades. Vid

nästa provkoppling sprängdes ett tredje fack. I det läget var hela den stora hallen svart av rök och strömledande sot. Först på morgonen kunde ställverket tas i funktion igen.

Under tiden jobbade man intensivt på att förse så många abonnenter som möjligt med ström från Forskrafts övriga större ställverk vilket skedde med hjälp av fjärrkontrollsystemet. De ca 4 000 abonnenterna i Åtvidabergs samhälle var utan ström i drygt tre timmar.

Man räknar med att det kostar omkring 200 000 kr att åtgärda skadorna. Inte sedan den stora stormen 1969 har besvären för elabonnenterna varit så stora.



## Stormöte om skolan i Hannäs:

# — Behövs det pengar så går vi i borgen

— Är det bara pengarna det beror på så är det inga problem. Sätt bara i gång och rusta upp den gamla skolan eller bygg en ny så ska vi Hannäsbor gå i borgen för pengarna.

Det sade en av de omkring hundra deltagarna i stormötet om

Fredriksbergs skola i Hannäs. Stormötet som ägde rum på onsdagskvällen i Rumma Folkets hus hade anordnats av Hem och skola-föreningen.

För bara ett par decennier sedan fanns det fem skolor i Hannäs socken. I dag finns bara Fredriksbergs skola i kyrkbyn kvar. Skolan är hårt nedsliten. Där går ett

30-tal barn i klasserna 1-2 och 3-4. Vidare utnyttjas skolan av ett tiotal barn i deltidsförskolan.

Hannäsborna är i hög grad måna om sin sista skola och väktar numera på varje kommunalt beslut som kan tänkas innebära ett steg mot nedläggning. För det är nämligen så att de kommunala myndigheterna beslutat bygga ny skola i Falerum en mil från Hannäs. En skola som ska bli så stor att den även ska kunna ta emot Hannäsborna.

### □ Sjubarnsgräns

Protesterna i Hannäs har fått den effekten att befolkningen fått löfte om att behålla sin skola så länge antalet barn i varje årskurs är minst sju.

Anledningen till onsdagens stormöte var att sociala centralnämnden begärt att hela den projekterade skolan i Falerum ska byggas ut på en gång. Man vill utnyttja de två extra klassrummen till förskola.

— Aha, tänkte man i Hannäs, det kan innebära ett politikerna snart säger att när vi nu ändå har lokaler i Falerum så är det lika bra att lägga ner Fredriksbergs skola. Det var mycket om den saken debatten i Rumma kom att handla.

### □ Lita på löften

Men kommunalrådet Göte Edlund och skolstyrelsens representant Arne Forss försäkrade att några tankar i den riktningen inte förekommit. Beslutet om Fredriksbergs skola har tagits i kommunfullmäktige och jag tycker ni ska lita på fullmäktige, sade Göte Edlund. Någon ändring blir det först på förslag av skolstyrelsen.

Arne Forss påpekade att för dagen fanns det bara en orsak att lägga ner skolan och det är om byggnaden blir helt utdömd. I så fall får vi försöka få fram en ersättning. Då vore det lämpligt att bygga den nya skolan i Kvarnvik.

### □ Underhållet

Debatten kom mycket att handla om i vilket dåligt skick den nuvarande skolan är. Hannäsborna klagade på det bristande underhållet och hur svårt det är att få någonting åtgärdat. 1978 fanns bara 2 000 kr anslaget för underhåll och lika illa var det förra året. Det tar orimligt lång tid att få saker och ting reparerade. Är det medvetet, frågade man.

Fastighetsförvaltare Olle Pilemalm försäkrade att det inte var fråga om någon medveten nedrustning. Men, sade han, det är skolstyrelsen som begär anslag och som ger oss order att utföra

reparationer. Vi besiktigar, ger förslag och gör saker på order. Möjligen kan det finnas någon brist i kommunikationerna.

### □ Skolsatsning

Göte Edlund försvarade kommunen och redogjorde för hur mycket Åtvidaberg satsar på skolans område. Han berättade också om restriktioner och ekonomiska problem som i framtiden gör det än svårare att få fram pengar till exempelvis nya skolor.

Hem och skolas ordförande Gunnel Adolfsson och flera andra i salen reagerade på det myckna talet om ekonomin. Det är trist att höra talet om pengar när det gäller barn, sade hon. I så fall kanske man kan jämföra med att kommunen satsar 700 000 kr på ny fotbollsplan i Åtvid med 2 000 i underhåll på vår skola.

Några hävdade att kommunen gör så lite för Hannäsbygden varpå Göte Edlund kontrade med att berätta hur man nu planerar för tomter i både Kvarnvik och Hannäs. Vi tänker inte avfolka bygden, sade han.

### □ Skola före hus

Ska ni ändå satsa på villor här så kanske det är lämpligt att börja med skolan, menade någon. För annars får ni ju ännu fler barn att köra till Falerum om ni hinner lägga ned skolan först.

Rektor Jan Hedberg tyckte sig ha kunnat märka att det fanns ett motsatsförhållande mellan Hannäs och Falerum. Han önskade att man gemensamt kunde diskutera fram en lösning för hela skolområdet. Är det någon här som har något emot att det byggs en ny skola i Falerum? frågade han.

Nej, svarade Gunnel Adolfsson, det vi sagt är att bygg en skola för falerumsborna och en för hannäsborna. Men bygg inte skolan i Falerum så stor att det måste till hannäsborna för att fylla den.

Efter mötet menade bl a Gunnel Adolfsson att man ändå inte fått så klara besked att man kan sluta oroa sig för en nedläggning av Fredriksbergs skola. Så länge inget kostas på skolan får vi vara beredda på vad som helst. Vi kommer att fortsätta att bevaka vår skolas framtid.

CHRISTER BERG

## ÅTVIDABERG

Vem är det som rycker upp barrträdplantor i Björsäter? Den frågan ställer sig polisen i Åtvidaberg och markägaren Björn Nilsson i Björsäter. Under våren och försommaren har någon eller några roat sig med att rycka upp ett hundratal granplantor och ett drygt tiotal tallplantor på ett gårde inte långt från skolan i Björsäter. Platsen är väl synlig från vägen och anmärkningsvärt är också att skadegörelsen koncentrerats till ett stråk där vintertid skidspår dragits fram. Det kommer att kosta markägaren några hundralappar att åtgärda skadegörelsen.



14  
6

## SARA betalade 107 000 kr i hyra till brukshotellet

SARA-bolaget levererade förra året knappt 107 000 kr i hyra till det kommunala bolaget Ätvidabergs brukshotell som äger och förvaltar hotell Stallet. Hyresavtalet är så konstruerat att SARA betalar hyra i förhållande till resultatet av hotell- och restaurangverksamheten.

Under år 1979 omsatte Stallet drygt 4 milj kr med en vinst på 234 000. Sedan s k uppdragsersättning och motivationsersättning dragits av återstod 107 000 kr i hyra till Ätvidabergs brukshotell.

Brukshotellets kostnader för Stallet uppgick under samma tid till nära 805 000 kr. Sedan man fått kommunalt bidrag med 700 000 kr blev bolagets vinst 2 100 kr.

Brukshotellets VD Assar Holmqvist uppger att 1979 års utfall i stort sett sammanföll med budget. För Stallets vidkommande kan sägas att sommarmånaderna hittills varit stötestenen på grund av den låga beläggningen. I augusti låg man en kvarts miljon under budget.

Men samarbetet mellan Stallet och sport- och simhallen har nu tagit fart. Redan i sommar betyder det ett tillskott på ca 5 000 gästnätter. Detta tillsammans med förväntad ränta på ökad marknadsföring gör att SARA 1980 kommer att kunna betala en större summa i hyra.

Den ökade optimismen visas t ex av att kommunen i år anslagit 50 000 kr mindre i bidrag till Brukshotellet.

## ÄTVIDABERG

Musikveckan i Ätvidaberg lockade inga stora publikmassor till onsdagens och torsdagens evenemang. I konkurrens med bl a allsvensk fotboll framträdde på onsdagen i IOGT-lokalen Ätvidabergs allmänna sångkör under ledning av Karin Björkman och sångsolist Charles Lundkvist med Birgitta Schylander som ackompanjator på piano. Ett 20-tal åhörare infann sig. Till Ordenslokalen i Falerum kom samma kväll omkring 15 personer för att lyssna på Ätvidabergs orkesterförening och Maria Mucchiano-Johansson. På torsdagen gav Folkungagillet en uppvisning i Klockarängen där programmet avslutades med att riksspelemannen Pelle Björnlert framförde ett antal låtar. Omkring hundra personer bevistade evenemanget.



De finska gästerna tar intresserat del av tillverkningen på Facit

# Facit första programpunkt på finska vänortsbesöket

## Sommarmusik med Ätvids ungdomskör

På onsdag inleds Sommarmusiken i Ätvids kyrkor med för många Ätvidabergare ett kärt återseende. Sommarmusikens andlige fader, musikdirektör Ingemar Ericsson, har än en gång samlat den "gamla" Ätvids ungdomskör som i Ätvids stora kyrka kommer att framföra Mässa i Dur av Dvorak.

Det var Ätvids ungdomskör som med i stort sett oförändrad besättning under hela senare hälften av 70-talet gjorde det ena kritikerhyllade konserten efter den andra. Man avrundade karriären med dels en LP-skiva, dels en turné i Frankrike.

Nu återsamlas medlemmarna från Umeå i norr till Skåne i söder för repriserna av den dynamiska Dvorakmässa. Vid orgeln sitter Christer Carlsson.

Ytterligare tio onsdagskvällar fortsätter Sommarmusiken. Den andra onsdagen svarar Christina Berg, flygel, och Lina Hedström, violin, för en minikoncert förlagd till Församlingshemmet.

Vidare kommer man att kunna lyssna till orgelkonserter med Ingemar Ericsson, Sten-Åke Carlsson och östtysken Andreas Buchnakowski. Vidare återfinns i programmet namn som Anna Söderbäck, Britta och Arne Gustavsson, Björn Johansson, Maria Mucchiano-Johansson, Lars Eklund, Epostriön osv.

En trafikolycka inträffade på fredagsmorgonen vid det s k Smyrnakorset då en traktor som skulle passera Järnvägsgatan körde in i sidan på en personbil. Med lastaren åstadkom traktorn rätt omfattande skador på bilen. Ingen människa kom till skada. Smyrnakorset är den plats i Ätvidaberg där de flesta trafikolyckor äger rum. Vägförvaltningen skall så småningom sätta upp trafiksignaler i korsningen.



14/6



**MARODÖRER** och vandaler var de morgontidiga åtvidabergarnas omdöme om de personer som natten till fredagen vält omkull ett tiotal stora blomkrukor och kastat omkring innehållet på gatan utanför Domus. Somliga förbipasserande använde hårdare ord än så. Parkförvaltningen hade några timmars styvt jobb att städa upp efter missdådarna och helt nya blommor måste planteras i krukorna. Skadegörelsen beräknas kosta kommunen ca 800 kr. Man har också gett polisen en del tips som kan leda till att gärningsmännen får stå till svars för det inträffade

17/6

## Nicolai blev bästa hund vid avslutningen i Åtvid



Kerstin Karlsson med ryska vinthunden Nicolai korades till bästa ekipage när Åtvidabergs hundklubb på söndagen hade examen i Hundskolan

**Åtvidabergs hundklubb hade på söndagen avslutning på vårens kurser i Hundskolan. Hela arrangemanget artade sig till en gemyttlig familje- och hundfest med en rad aktiviteter vid klubbstugan i Håckla.**

För deltagarna i kurserna anordnades en mindre tävling där ekipagen, från yorkshireteriern Afjo till ett antal ryska vinthundar med vidhängande hussar och mattar, fick visa upp vad de lärt sig under den gångna terminen. Enväldig domare var hundklubbens ordförande Ewa Andersson. Omkring 15 ekipage deltog.

Allra bäst i sommarhettan lyckades "ryssen" Nicolai och Kers-

tin Karlsson. De båda fick därmed den första in-teckningen i Åtvidabergs hundklubbs vandringspris. Övriga priser löttades ut.

Under eftermiddagen kunde deltagarna på avslutningen ägna sig åt tipspromenad, ponnyridning och förfriskning. Vidare delades diplom ut till alla som varit någorlunda flitiga på kurserna.

Omkring 50 hundar har varit med på endera valp-, nybörjar- eller fortsättningskurserna eller uppvisningsgruppen med Gunnel Adolfsson, Peter Lindersjö och Ewa Andersson som ledare.

Under sommaren kommer hundklubbens stora rastgård att stå öppen för alla hundägare i Åtvid. I övrigt kommer klubbstyrelsen i sommar att ägna hel del tid åt planeringen av Hundens dag i början av september.



19  
-  
6

## Tilas torg eller Tilasplan i Åtvid?

Vad ska egentligen den T-formade gågatan heta? Det gäller således det till gågata förvandlade utrymmet utmed Domus och mellan varuhuset Getingen och Wicksells i Åtvidaberg. Problemen hopar sig.

I september förra året väcktes frågan genom en kds-motion i kommunfullmäktige. Gunnar Svensson som undertecknat motionen framhöll att det var svårt att ange lämpligt namn på platsen vid t ex annonsering. För just på gågatan äger en hel del aktiviteter rum. Inte minst under vältider.

Gunnar Svensson begärde att fullmäktige efter utredning av kulturnämnden skulle fastställa lämpligt namn.

Kulturnämnden beslutade i april att föreslå namnet Tilas torg.

Gatukontoret som fått kommunstyrelsens uppdrag att avge yttrande och förslag bollade frågan vidare till byggnadsnämnden.

Där beslutade man efter omröstning att föreslå namnet Tilasplan.

Ärendet rullar vidare och allmänheten väntar nu på fler förslag som t ex Tilas piazza, Torg Tilas, T-Tilas, Tilas Forum, Tilasplätten och Tilas Tillhåll.

Vid Viresjö såg bör det snyggas upp. Det anser byggnadsnämnden som nu gett sitt kansli i uppdrag att ta kontakt med baronet Adelsvärd i frågan. Vid nämndens senaste sammanträde påpekade ledamoten Lennart Fogelqvist att det förekommer grustäkt intill Kisavägen vid Viresjö. Täkten har medfört, ansåg Lennart Fogelqvist, förfulande ingrepp i den befintliga gruskullen. Täkten bör snarast avslutas och området fordringställas. Ledamoten Klas-Göran Sjöberg påpekade att rivning av det gamla såghuset vid sjön pågått en längre tid varför resterna av detta snarast bör borttagas och platsen uppsnyggas.

Musikveckan i Åtvidaberg avslutades på söndagen med ett innehållsrikt och varierat program vid Klockaregården i Grebo under medverkan av Åtvidabergs manskör och spelmanslaget Tvärdraget. Manskörens dirigent Nils Ahlin utförde tillsammans med Birgit Pettersson, frammanad ur publiken, en improviserad polkett. Manskörens program presenterades av Allan Pettersson och Tvärdragets av Aron Andersson.

20/6

## ÅTVIDABERG

Skadorna blev inte så stora som man först befarat efter den olyckliga flygbesprutningen över ett markområde på fastigheten Kungshäll 1:3 i Grebo förra sommaren. Det var då som en av Åtvidabergs trävaruaktiebolag anlitad helikopterförare tog fel på kartan och kom att spruta gift över mark tillhörande kyrkliga Melinska fonden. Tre hektar med treårig gran i det närmaste totalförstördes. Dessutom befarades att en angränsande plantering med tioåriga granar drabbats. Den ungskogen tycks dock klara sig. För övrigt har ÅTA ombesörjt nyplantering av totalt 7 400 planter på fondens mark. Sedan vissa kompletteringar gjorts är Melinska fonden beredd att godkänna de vidtagna åtgärderna.

Det blir inget hopptorn vid Lundbybadet i Grebo. Fritidsnämnden har beslutat avslå Unga örnars önskemål om ett hopptorn. Fritidsnämnden har låtit undersöka botten vid badet och funnit att vattendjupet är för litet och att botten är allt för stenig för att det ur säkerhetssynpunkt ska vara tillrädligt med vare sig svikt eller hopptorn.

Fritidsnämnden har beslutat om följande föreningsbidrag: Investeringsbidrag till Grebo SoMK med 2 000 kr, Grebo IK 918 kr, Björsätters SK 480 kr och Yxnerums IF 2 000 kr. Ledarutbildningsbidrag får Åtvidabergs pensionärsförening med 400 kr, Unga örnar i Åtvid 260 kr och ÅFF 565 kr. Lagerbidrag utgår till ÅFF med 3 625 kr och till Grebo scoutkår med 1 840 kr. Fältbiologerna och Friluftsförbundet fick avslag på sina ansökningar eftersom lägren varade för kort tid. Grebo IK hade begärt bidrag med 17 900 kr för inköp av gräsklippare och Falerums IF 19 325 kr för installation av belysning. Fritidsnämnden beslutade uppta medel härför i 1981 års budgetförslag.



Narkotikamissbruket i Åtvid:

# Nu agerar myndigheterna Alla hushåll får ett brev

— Vi ser mycket, mycket allvarligt på avslöjandet att ett stort antal ungdomar i Åtvidaberg under lång tid missbrukat narkotika. Det är nu viktigt att vi inte slår oss till ro och tror att problemen är ur världen bara för att en del personer gripts och kommer att ställas till svars. Nu gäller det att agera för att förhindra en upprepning och här måste alla i samhället hjälpa till.

Det sade Göran Pettersson, sociala centralnämndens ordförande i Åtvidaberg, vid en information om vad myndigheterna i Åtvid nu tänker sig för åtgärder för att komma tillrätta med missbruket.

## □ Har träffats

Sedan beskedet kom har veckorna gått. Representanter för socialkontoret, skolan, polisen och fritidsnämnden har träffats ett par gånger och diskuterat vad man kan göra.

— Problemen är oerhört stora och svåra att komma till rätta med, förklarar Göran Pettersson. Men vi tror inte vi löser dem genom att tåga ihjäl dem. Det bästa sättet är att få igång en öppen debatt.

## □ Skickar brev

Ett steg i den riktningen tar man nu genom att nästa vecka skicka ut en skrivelse till samtliga hushåll i Åtvidaberg. Skrivelsen kan i första hand ses som en vädjan till föräldrar med barn i skolåldern att vara vaksamma på

vissa symptom och även att diskutera narkotikaproblemen med ungdomarna.

— Helst hade vi velat skicka med någon lättfattlig broschyr om narkotika, säger socialchef Tord Nilsson. Men det finns inget bra material och det som finns är tio år gammalt.

## □ Inget fältarbete

Varken socialchefen eller nämndordföranden vill gå med på att narkotikamissbruket i Åtvid kunnat upptäckas tidigare om



— Vi bör dra fördel av kommunens litenhet när det gäller att stävja missbruket av narkotika i Åtvid, säger sociala centralnämndens ordförande Göran Pettersson

man haft tillgång till exempelvis en fältassistent.

— Dels är det oerhört svårt att få kontakt med så slutna grupper som narkotikamissbrukare, dels för en fältassistent ett eget liv, säger Tord Nilsson.

Socialkontoret i Åtvid har i dag varken fältassistent eller fältarbete bland ungdomar. Man jobbar kontorstid på socialkontoret.

## □ Ev helgjour

— Men, förklarar Göran Pettersson, vid nästa sammanträde med sociala centralnämnden ska vi diskutera möjligheten att införa någon form av helgjour.

Myndigheterna i Åtvid kan för dagen inte presentera något program för hur man ska ta hand om de ungdomar som kommit i kontakt med narkotika. Vi ska naturligtvis tala med var och en, säger Tord Nilsson.

## □ Vill ha idéer

— Man måste komma ihåg att vi har att göra med starka krafter. Det här är ett arbete på mycket lång sikt, menar socialchefen. Vi hoppas få idéer från allmänheten om hur vi ska gå tillväga.

— Samhället måste samordna sina krafter, framhåller Göran Pettersson. Det gäller att även engagera folk utanför den kommunala sektorn. T ex folkrörelserna och företagen.

Men främst gäller det nu att få igång debatten. Föräldrarna måste hjälpa oss. Inte så att vi från myndigheternas sida skjuter ifrån oss ansvaret utan för att föräldrar har större möjlighet att tidigare upptäcka eventuellt missbruk.



— Det är fel att tro att en fältassistenttjänst skulle lösa våra problem, anser socialchef Tord Nilsson

20/6

CHRISTER BERG





I skogskanten mötte jag en lång rad barn. Först gick en flicka med ett konstigt plakat på magen

# Skogsmullar på gång

En gång när jag var ute och gick precis i kanten av skogen i Atvidaberg så mötte jag en lång, lång rad med barn. Allra längst fram gick en liten flicka. På magen hade hon en skylt som det stod Skogsmulle på. Under ordet fanns en teckning med en grön sprattelgubbe.

Jag blev nyfiken och frågade: Vad är ni för några och vart skall ni?

— Vi är elever i Skogsmulleskolan, svarade barnen, och vi skall till vitsippsbacken och titta.

Mulle? Titta på vitsippor? Jag blev ännu mer nyfiken och beslöt mig för att följa efter.

Snart kom vi till vitsippsbacken. Där träffade vi på en tant med fräknar och sjalett. Hon tjoade och dansade och kastade en massa

skräp omkring sig. Först blev barnen arga. Så får man ju inte göra.

Men så såg en av pojkarna vem det var. Det är ju Ulla, ropade han och då blev barnen genast glada igen.

\*

Ulla, som heter Eriksson i efternamn, är barnens ledare i Mulleskolan. Den här gången skulle hon och en annan ledare som heter Lola Jansén, lära barnen

att man inte skall kasta skräp i naturen. Möjligen får man lämna äppleskrottar och päronskrottar för det tycker djuren om. Men allt annat skall man ta med sig hem.

Sedan alla sjungit Skräpvisan hjälptes man åt att städa efter Ulla. Barnen var så noga att de to mkröp på alla fyra för att leta efter små, små apelsinskal.

\*

Därefter återvände barnen till "sin" äng för att kaka upp den medhavda matsäcken. Smörgåsar med ost och korv och massor med saft. Ulla och Lola spelade teater om en pojke som minsann fick lära sig att plocka upp skräp med

en fart. Sedan lekte vi Mulle bak trädet, Mulle och Fjällfina och andra lekar.

Innan Mulleskolan var slut för den här dagen tog barnen och ledarna plastkassar och samlade upp skräp på en leklats i närheten. De hittade massor av papper, plastpåsar, bräder med spikar i, däck och annat. Det är inte vettigt vad oförståndiga människor kastar.

\*

När så barnen haft både roligt och gjort nytta var Mulleskolan slut för den här gången och barnen gick tillbaka till väntande mammor och pappor.

CHRISTER





Sedan sjöng man visan om Mulle och Fjällfina



Efter fikarasten lekte man Mulle bak trädet där några av barnen skulle gissa vad de andra föreställde. Här ska rätta svaret vara en hög med stenar



Ulla Eriksson visar upp Skogsmulle, alla natursnälla barns vän





**Oj då! Får man inte slänga papper och skräp omkring sig i naturen?  
Förlåt så mycket! sa tanten med sjalett och fräknar**



**Så här mycket skräp och en massa bräder med spikar därtill hittade  
barnen på mindre än en kvart. Blå för alla som skräpar ner, sade bar-  
nen**



## ÅTVIDABERG

23/6

Violinisten Lina Hedström från Härnösand medverkade vid midsommardagens friluftsgudstjänst i Klockarängen. Förutom att hon spelade till psalmerna framförde hon en polska från Mora och en polska från Värmland. Anders Byström ackompanjerade på basfiol. Gudstjänsten leddes av komminister Bo Linnros.

Två makar som för ett år sedan flyttade in i nybyggd villa i Basthagen har i en skrivelse till kommunstyrelsen klagat på att det kommunala förmedlingsorganet slarvat vid handläggningen av deras pantförskrivningshandlingar. Därigenom, menar makarna, fördröjdes utbetalningen av räntebidrag. Ett dröjsmål som kostade nära 6 300 kr. Fastighetskontoret har utrett frågan och funnit att man av olika skäl inte kan lastas för det skedda. Man säger också att makarnas ersättningskrav på beloppet utgörs av s k gäldränta vilket sannolikt använts som avdrag i makarnas deklaration för 1979. Fastighetskontoret menar därför att kravet på ersättning bör avvisas. Det blev också kommunstyrelsens beslut.

Nya lokaler för sällskapet Länkarna i Åtvidaberg bör enligt sociala centralnämnden projekteras i någon av de befintliga byggnaderna som kommunen köpt av Facit vid Bruksgatan. Kommunstyrelsen har dock beslutat uppmana nämnden att med länkarna diskutera fram en annan lösning av lokalfrågan.

Förtur i tomtkön har kommunstyrelsen beslutat ge distriktsläkare Göran Almkvist, Linköping. Denne har sökt arbete i Åtvidaberg och det anses angeläget att kommunen får tillgång till ytterligare läkare. Utbudet av färdiga villor i Åtvidaberg accepteras inte av läkaren. Däremot avlog kommunstyrelsen en ansökan om förtur i tomtkön för Grebo av två makar i Grebo som anser sig ha för oförmånliga lån på det hus de nu bor i.

Skolpaviljong i Grebo vill skolstyrelsen ha redan till höstterminen 1981 och har begärt att få 650 000 kr för ändamålet. Kommunstyrelsen menar dock att 650 000 kr inte täcker hela kostnaden eftersom det också kostar pengar att dra ledningar och göra iordning omgivande mark. Kommunstyrelsen har därför uppdragit åt centrala byggnadskommittén att beräkna det verkliga medelsbehovet.

Avstår från förköpsrätten gör kommunstyrelsen beträffande fastigheten på Skogvaktarevägen 11. Arealen uppgår till 3 100 kvm och köpeskillingen till 585 000 kr. Likaså avstår man från köp av fastigheten Friggestorp 1:9 i Gårdserum. Arealen uppgår till 5 500 kvm och köpeskillingen till 290 000 kr.

Den stora skattjakten i Humpa som arrangerades av Åtvidabergs IF härförleden gav ett fint tillskott till föreningskassan. Tillsammans med loppmarknaden inbringade verksamheten ca 42 500 kr netto. Till skattjakten såldes över 3 900 biljetter. Av de 300 utlagda träbrickorna återfanns 80 procent. Många människor var engagerade i de båda evenemangen. Man räknar med att minst 100 ÅIF-are jobbade helt ideellt.

I Yxnerum föreligger för närvarande ett visst bebyggelsetryck. Det konstaterar byggnadsnämnden sedan man fått en förfrågan från tre personer som vill bygga villor ovanför pensionärsbostäderna invid kursgården. Byggnadsnämnden anser också att läget är lämpligt men att det behövs en planläggning av området innan byggnadslov kan beviljas. Nämnden har nu fått kommunstyrelsens uppdrag att göra en enkel planutredning och även undersöka om det finns mark att köpa i området.

Vid Sockertoppen har Friluftsförbundet fått kommunstyrelsens bifall att disponera ytterligare mark. Det gäller ett 40 meter brett område norr om den befintliga skidbacken. Där ska Friluftsförbundets alpina sektion göra iordning en lättare nedfart för yngre och mindre avancerade åkare. Man har också fått tillstånd att avverka de träd som måste bort och även tillgodogöra sig gagnvirket.

Sommarmusiken i Åtvidaberg fortsätter på onsdag med ett spännande gästspel av de båda unga musikerna Christina Berg och Lina Hedström. Christina Berg, Åtvidabergare till börd, är nyutexaminerad pianopedagog medan violinisten Lina Hedström från Härnösand har ett år kvar på musikhögskolan i Stockholm. De båda har tidigare framträtt tillsammans och inleder i församlingshemmet i Åtvid på onsdag en kortare turné i Östergötland. På programmet står Beethovens mycket melodiska Vårsonat och Idyll ur Fyra akvareller av Aulin. Vidare kommer Lina Hedström att spela ett Bachpreludium och Christina Berg verk av Schumann, Chopin och Alban Berg.

Grebo skid- och motionsklubb har haft avslutning på säsongens cykelturer. Totalt deltog 67 cyklister i arrangemanget med tillsammans nära 400 starter. 42 var med vid minst tio tillfällen. Flitigast var Mary Karlsson med femton cykelturer och för den prestationen belönades hon med ett extrapris. Cykeln vanns av Katarina Arpfors och övriga vinnare blev Monica Mattsson, Katrin Sunnström, Måns Sunnström, Kerstin Vretman, Irene Skillnäs, Inga Karlsson, Eva Lindgren, Monika Ahlgren, Lars-Erik Pettersson, Inger Gustavsson, Nina Borkmar och Lilly Wallberg. I samband med avslutningen skedde också lottdragning av priset från 24-timmarsloppet på Mantorp och det vanns av Monika Johansson.

## ÅTVIDABERG

24/6

Några viltolyckor inträffade under midsommarmhelgen i Åtvidabergstrakten. Vid Talltorpet kolliderade en personbil och en älg och vid Korshult ägde en sammanstötning rum mellan bil och hjort. I båda fallen måste djuren avlivas. Bilarna fick en hel del skador men ingen människa kom till skada.

Två rotorfyror och tre eldsläckare stals under midsommarmhelgen från uppställda fordon vid gatukontorets förråd i Håckla. Tillsammans med några uppbrutna lås överstiger värdet av det stulna 3 000 kr.

Dyrare hyra i Folkets hus har fritidsnämnden fått för fritidsgården Lyktans lokaler. I sin budget har fritidsnämnden tagit upp 43 000 kr vilket var hyreskostnaden 1978. Kommunstyrelsen har nu tillstyrkt att fritidsnämnden får tilläggsanslag med 18 000 kr för att klara årets hyra.

Halleholmstorpet behöver renoveras. Det skriver IOGT-NTO i Åtvidaberg som sedan 1951 skött torpets byggnader. Halleholmstorpet ägs av kommunen och nu vill IOGT-NTO att kommunen företar en genomgripande renovering så att byggnaderna ska kunna utnyttjas vid besök av lokala föreningar, skolor och andra korporationer. Man vill också att åtgärder vidtas för att förhindra skadegörelse vid torpet. Kommunstyrelsen har uppdragit åt fastighetskontoret att beräkna kostnaderna för en eventuell renovering.

En affär i Garpan kan komma att uppföras inom kort. Vid kommunstyrelsens sammanträde i början av april noterades att inget av tillfrågade affärsföretag ville etablera sig i Nygårdsområdet. Sedan dess har en kommitté arbetat vidare med butiksfrågan för Nygårds-, Garpan- och Basthagenområdena. Nu har man fått besked från Ica att företaget gärna vill ersätta butiken i Villahagen med en butik vid Gruvgatan i anslutning till Folkparken. Ica är även beredd att nyetablera en affär i det planerade centret i Nygårdsområdet. Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till önskemålet vid Gruvgatan och uppdragit åt fastighetschefen och kanslichefen att upprätta förslag till nyttjanderättsavtal.

Filadelfiförsamlingen i Linköping får i dagarna en förfrågan från Åtvidabergs kommun om man fortfarande är intresserad av den tomt som tidigare reserverats för en frikyrkokolokal i Björsäter. Om ingen framställning om förvärf och byggnadslov inkommit före årsskiftet kommer tomten att försäljas till spekulanter i småhuskön.

Det finns parkmark i Åtvidabergs tätort som kan komma att användas för villabebyggelse. Kommunstyrelsen har uppdragit åt byggnadsnämnden att undersöka vilka platser som eventuellt skulle kunna komma ifråga.



# Regn och åska påverkade midsommarfirandet i Åtvid

Ända sedan 1951 har IGOT-NTO i Åtvid stått för midsommarfirandet vid Halleholmstorpet. Varje år har ett stort antal åtvidabergare, många nmed blomsterkransar i håret, deltagit i evenemanget.

I år såg det länge ut som om man på grund av ihärdigt regnande skulle tvingas inställa firandet. Men lagom till utsatt tidpunkt sken solen åter upp. Det blev varmt och nästan torrt i gräset.

Mellan 400 och 500 personer deltog i festligheterna i den genuina miljön. Anförda av Aron Andersson musicerade spelmannslaget Tvärdraget så det stod härliga till. Med bravur ledde sedan Bengt Hellström lekarna kring midsommarstången medan den mera bekväma delen av publiken i slänterna njöt av skådespelet.

### □ Regntungt i Grebo

Regnet inte bara hängde tungt över Grebo på midsommarafton. Då och då stänkte det också ordentligt över var och en som sökt sig till Klockarängen för att delta i den fest som ordnats av Grebo-Värna Röda korskrets och Grebo hembygdsförening.

Över 400 personer i alla åldrar kom till firandet där Allan Rosenberg med sin fiol anförde tonen

när stängen restes och vid ringlekarna. Till sin hjälp hade han ett litet kapell från Grebo.

Medan alla pustade ut efter dansen gav en grupp ungdomar under ledning av Bo Pettersson och Amelle Roseberg fina prov på sin sångbegåvning.

### □ Strömavbrott i Yxnerum

Som traditionen bjuder anordnade också i år Yxnerums IF midsommarfest i Borkhult på midsommarafton. Omkring 700 personer, varav ca 500 betalande, beräknas ha besökt festigheterna.

Till tonerna av Kurt Nordell och Hans Johansson dansade först gammal och ung runt den lövade stängen varefter samma spelmän bjöd upp till gammaldans på dansbanan.

Senare på kvällen svarade Max-Wärners för dansmusiken. Firandet i Borkhult gick mycket lugnt tillväga och fick närmast karaktären av familjefest.

Först strax före ett-slaget på natten fick man påtaglig känning av vädret då åskan mullrade till och hela anläggningen drabbades av strömavbrott. Det blev samtidigt signal till uppbrott.

### □ Dikter i Hannäs

I Hannäs följde midsommarfirandet gamla traditioner. En stor skara människor hade mött upp till hembygdsgården i Domarvik där hembygdsföreningen stod för

arrangemangen. Med liv och lust genomfördes ringlekar och skämttävlingar under Maria Lundborgs ledning.

Visserligen fick man dra sig inomhus en stund för regnets skull. Men snart lättade molntäcket, solen tittade fram och man kunde fortsätta utomhus. Helge Hansson, Berthold Hjalmarsson och Ragnar Andersson, för dagen förstärkta med medlemmar ur Tvärdraget, spelade och svarade för musiken till dansen på den lövade logen. Förutom sedvanliga anordningar medverkade Jan Forssell och läste egna dikter.

### □ 1 500 i Kvarnvik

Midsommar dagens festligheter i Kvarnvik med Hannäs IF:s supporterklubb som arrangör hade samlat en publik på bortåt 1 500 personer. Som brukligt inledde man med en fotbollsmatch mellan ett damlag och ett gubblag. Matchen slutade 3-3.

Under pausen hade Ringarums balljagille en uppvilning i folkdans. Efteråt drog sig allt folk ner mot festplatsen där midsommarstången var rest. Där dansades ringlekar och alla de nära 500 barnen bjöds på glass. Gulimars orkester svarade för musiken både vid ringlekarna och senare på kvällen vid dansen som avslutade festen.

### □ Inomhus i Gärdserum

I Gärdserum hade man på midsommarafton klätt en midsommarstång som restes på kyrkbakken. Men det blev inte mycket av med ringlekarna på grund av det dåliga vädret. Mellan skurarna spelade Bengt Hellström och Arne Thörnqvist och försökte leda lekarna. Men man fick snart ge upp.

Allt folket drog sig in i kyrkan där Elisabet Sander-Nordell från Uppsala talade. I församlingshemmet serverades sedan kaffe innan man återvände till kyrkan för avslutning.

Kyrkoherde Claes-Göran Rosén höll en kort aftonbön. Ackompanjerad av kantor Nils Bokblad utförde Mariana Ljungkrantz solosång vid avslutningen på högtiden. Traditionenligt samlades sedan deltagarna utanför kyrkan och sjöng unisont Härlig är jorden.

## Miljonförlust 1979 för stiftelsen Åtvidabergshem

Stiftelsen Åtvidabergshem redovisar för 1979 en förlust på nära 1,1 milj kr. Det stora underskottet beror till största delen på hyresförluster och vad man kallar merkostnad för periodiseringar och avskrivningar.

Förra året stod i genomsnitt 40 lägenheter tomma, huvudsakligen i Eksättersområdet. Hyresförlusterna kom att uppgå till 786 500 kr.

### Merkostnad

I enlighet med tidigare påpekanden från revisionen har man periodiserat utgifterna för räntor och va-avgifter. Detta har medfört en merkostnad på 436 700 kr vilket inverkar negativt på årets resultat och påverkar Åtvidabergshems möjligheter att utföra planerat underhåll.

Stiftelsen har hos länsbostadsnämnden ansökt om hyresförlustlån för 1978 och 1979 på sammanlagt 1 174 000 kr. Staten kommer att avskriva halva lånebeloppet under förutsättning att kommunen bidrar med samma summa.

Under 1980 kommer stiftelsen att ansöka av avskrivning och därigenom täcks inte bara förlusten för 1979 utan det uppstår ett överskott på 87 800 kr.

### Underhåll

Av förvaltningsberättelsen framgår vidare att man under 1979 utförde underhållsåtgärder för 1,1 milj kr och att energibesparande åtgärder vidtogs i Eksäter-Långbrotsområdet för 407 000 kr. Taxeringsvärdet för stiftelsens fastigheter uppgick till sammanlagt 31,3 milj kr.

Intäkterna, huvudsakligen hyror, uppgick under året till 6,9 milj kr medan utgifterna kom att

uppgå till 8 milj kr varav hälften utgjordes av driftskostnader. Förra årets förlust stannade vid 350 000 kr.

Kostnader och inkomster i respektive bostadsområden var: Långbrott 1,9 milj resp 2 milj, Åsen 466 000 resp 445 000, Solrosen 966 000 resp 1 032 000, Eksäter 4,3 milj resp 3,5 milj och panncentralen i Eksäter 871 000 kr resp 791 000 kr.

CHRISTER BERG



24  
/6



# Spik och ståltråd vid korrek

De smidiga granvidjorna blir mjuka som vax när de värms upp över den svaga elden. Det vill till erfaret handlag för att kunna känna när vidjorna är klara. Men har man som Knut Söderström jobbat i skogen i 50 år så...

— Visst är det fint med en gårdsgård. Men nog har det gått till överdrift när de sätter upp stora gårdsgårdar kring sina villatomter inne i samhällena. För att inte tala om dem som använder spik och ståltråd vid monteringen.

Elias Lundh i Fröjerum ett par mil öster om Ätvidaberg



Knut Söderström och Elias Lundh efter väl utfört dagsverke. Elias Lundh håller handen för knappen på skjortan som markerade höjden på gårdsgården

## Ståltråd och spik bannlyst

En gårdsgård skall göras ut spik och ståltråd.

Elias Lundh och Knut Söderström i Fröjerum fnyser åt de konstruktioner på gårdsgårds mat som växer fram runt vil tomt i samhällena.

Tillsammans har de båda männen nu väckt liv i gamla kunskaper och satt upp en 30 meter lång gårdsgård mitt i skogen. Det är en gårdsgård som gjorts efter konsstens alla regler. Det var ett vridande och vändande innan den stod klar. Karlarna grimaserade väldiga innan de var nöjda med sina dubbelåttor.

Men så blev det också genuint, rejält och följsamt i den backiga och steniga terrängen.

— SE SIDAN TRE —



# Ståltråd bannlysta t gärdsgårdsbygge

har en hel del synpunkter på hur en riktig gärdsgård skall se ut och var den skall vara placerad. Han är inte nådig i sitt omdöme om folk som har mage att kalla sitt staket för gärdsgård.

— Spik och ståltråd, grum-sar han.

## Hantverk

Tillsammans med barndoms-kamraten Knut Söderström har Elias Lundh i dagarna satt upp ca 30 meter riktig gärdsgård mitt ute i skogen. Det är så här det skall göras och så här det skall se ut, sade Elias när han och Knut demonstrerade hantverket.

## Kapa vidjor

Knut Söderström är skogs-huggare av den gamla stam-men. Han har över 50 års yrkeserfarenhet. Något som minsann märktes när han han-terade yxan. Med millimeter-precision kapse han vidjorna. Med några snabba exakta hugg knäckte han de decime-tertjocka slanorna.

Med hotstången, ett slags spett med bred spets, gjordes hål i marken för dubbelparen med slan Stolpar. Mellan stol-parna staplades de liggande stängerna. Det var ett pas-sande och måttande för att få rätta lutningen och rätta tätheten. Höjden bestämdes av en speciell skjortknapp på Elias.

## Hettas upp

Så var det tricket med knu-tarna. Till dessa användes långa mjuka grenar från ung gran. Grenarna hettades upp över en sakt eld. Med varsam hand vred och vände Knut på grenarna över elden till dess de blivit som vax. Ett riktigt gnetgöra.

Därefter tvinnades grenarna



Så här ser en äkta nackvidja ut, d v s den översta "knuten" på en gärdsgård. Hållbarheten garanterar Elias Lundh till minst 40 år

i åttor mellan gärdsgårdsstö-rarna. Det var ett vridande och vändande och karlarna grimaserade vädeliga innan de var nöjda med sina dubbla åttor.

## Dubbelåttor

Tre dubbelåttor på varje störpar. Varje åtta har sitt namn: bottenvidja, mellan-vidja och nackvidja.

Visst blev det snyggt med den grova gärdsgården och de bastanta knutarna. Genuint, rejält och följsamt i den bac-kiga och steniga terrängen.

Avståndet mellan stolparna kallas för höt eller hot och skall enligt Elias Lundh vara ungefär 1.20 meter. Ett dags-verke förr i världen innebar att man själv skulle hägna 25 höt. Det kanske vi också skulle ha klarat, säger Elias, om vi inte hade varit så förtvivlat noggranna.

Text och foto:  
CHRISTER BERG



Man vrider och vänder och tvinnar och snor den varmgjorda gran-vidjan i två åttor. "Knuten" håller i en mansålder — minst. På bilden Knut Söderström i bändartagen



# I Halsebo by utanför Åtvid firas äkta svensk midsommar

I Halsebo by, en knapp mil utanför Åtvidaberg, har man ändå sedan 1934 firat midsommar på ett mycket traditionellt svenskt sätt. Med midsommarstång, spelemän, ring lekar, kaffekorgar i gröngräset och dans på logen. Från början var det hela en byfest med ett par hundra deltagare. Numera kommer folk från när och fjärran. Som mest har familjefesten samlat 1 500 personer.

— För en familjefest är det, säger Nils Gärme. Han bör veta vad han talar om eftersom han var med om att starta Halsebofesten för 46 år sedan. Arrangör var då SLU där Nils Gärme var ordförande.

## Öppet hus

Så småningom övertogs arrangörskapet av de lokala centerorganisationerna. Från och med i år har även den nybildade Halsebo-Kävlebo hembygdsförening gått in som medarrangör.

Men mycket har det ändå rört sig kring Nils Gärme och hans hustru Stina. Under varje fest har de haft öppet hus i sitt hem. Där har festarrangörerna haft sitt tillfälliga kontor, där har kokats kaffe och där har damerna gjort en sista kontroll i spegeln i hallen.

Bereode på den ökade tillslutningen av festdeltagare har man måst flytta dansen kring midsommarstången från en äng till en annan. Numera håller man till på den närbelägna Lundslyckan, den kanske äldsta uppodlade marken i Halsebo med anor från 1500-talet. Under en följd av år var det broder Sven Gärme som upplät sin loge för kvällens dans. Sedan åtta år tillbaka är man på Nils Gärmes större loge.

## Ont om kaffe

Midsommarfesten har arrangerats varje år frånsett två år under kriget. Det berodde bl a på, säger Stina Gärme, att det var så ont om kaffe då.



Stina och Nils Gärme har varit med om att arrangera midsommarfesten i Halsebo utanför Åtvidaberg ända sedan starten 1934

Någon gång har det väl regnat. Då har man helt sonika rest midsommarstången inne på logen.

Årets midsommarfest i Halsebo började på bästa tänkbara sätt. En givmild sol strålade över den rödfärgade träbebyggelsen och den kuperade och synnerligen natursköna omgivningen. I långa bilkaravaner anlände midsommarfirarna.

På starka händer bars den lövade och blomstersmyckade stången från logen och bort till Lundslyckan. I täten gick Aron Andersson och några medlemmar ur Tvärdraget.

Med bravur satte sedan Margareta Johansson igång att leda lekarna. Vid det laget hade gott och

väl 800 personer i alla åldrar samlats.

## Första regnskuren

Efter en stund kom den första regnskuren och folket skingrades åt alla håll för att söka skydd och det blev inte många kvar när Margareta skulle "skicka upp raketerna".

Det blev halt i gräset och på de upptrampade kostigarna.

— Om vi bara springer fort så hinner vi inte ramla, sade en man i publiken, tog sin dam i handen och kutade ner från kullen medan regnet stod som spön i backen.

Så småningom bröt solen åter fram varefter Gärdserums dansgille gav en uppvisning i olika

folkdanser till tonerna av Tvärdragets taktfasta musik. Sedan serverades kaffe och bröd som arrangörerna hade bakat i massor.

## Dans på logen

På kvällen fortsatte festen med dans på logen och då till musik av Noll Tretton från Linköping.

— Visst är det mycket jobb med den här festen, säger Nils Gärme, och det skulle aldrig gå att klara av den om inte alla som hjälper till gör det hela ideellt. Men att så många människor kommer hit, har trevligt och tycker det är roligt, det tycker åtminstone jag är en bra belöning.

Text: BRITA PETERSSON  
Foto: CHRISTER BERG



# Arbetsläget i Åtvidaberg det bästa på många år

25  
6

I mitten av juni fanns på arbetsförmedlingen i Åtvidaberg 53 personer registrerade som arbetssökande vilka samtidigt inte hade någon form av sysselsättning. Eftersom de statistiska grunderna har ändrats några gånger under 70-talet är det svårt att göra exakta jämförelser. Men frågan är väl ändå om antalet arbetslösa i Åtvidaberg varit så lågt någon gång under 70-talet. I varje fall inte efter Facitkrisen.

— Det här är ett av flera positiva inslag i arbetsmarknadsläget i Åtvidaberg just nu, säger arbetsförmedlingens föreståndare Siri Ohlin. Ett annat är att omkring 25 ungdomar som senaste halvåret varit placerade i s k enskilda beredskapsarbeten på olika företag sedermera fått fast anställning på företagen.

Kvar i beredskapsarbeten i skogen och på kommunen finns nu tio personer. Dessa beredskapsarbeten upphör vid halvårsskiftet.

Men allt är förstås inte frid och fröjd. Det är i dag mycket svårt att finna jobb för ungdomar. Visserligen söker verkstadsindustrin i Åtvid arbetskraft och visserligen finns det över 30 lediga platser i kommunen. Men nästan undantagslöst begär arbetsgivaren utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Av de ungdomar som nyss gått ur grundskolan har ett 40-tal anmält sig till arbetsförmedlingen och en stor del av den gruppen lär påverka statistiken vid nästa räkningstillfälle.

Hittills har omkring femton av dessa ungdomar fått ett tillfälligt arbete. Ett 20-tal väntar besked om de antagits till fortsatt utbildning vid gymnasieskola.

— Först i höst kan vi hoppas på en bättre situation för arbetslösa ungdomar i Åtvidaberg, säger Siri Ohlin.

## Debatt om boende i Hannäs i Åtvidabergs pensionärsråd

De planerade servicebostäderna som skall uppföras i Falerum och ersätta ålderdomshemmen i södra delen av Åtvidabergs kommun ses uppenbarligen inte med blida ögon av alla Hannäsbor. Det framgick tydligt när pensionärsrådet i Åtvidaberg härförleden hade sammanträde och då bl a diskuterade de äldres boende.

Frans Olsson, representant från Hannäs pensionärsförening, kritiserade i skarpa ordalag förslaget. Även sociala centralnämndens representanter i pensionärsrådet, främst från Hannäs, fick en släng av eleven. Man motarbetar sin egen bygd, sade han.

Även skolfrågan kom in i bilden. Hela bygden dör ut, menade

Frans Olsson, när de lägger ner både skola och ålderdomshem. Fränt lät han förstå att ingen Hannäsbo kommer att flytta till Fälerum.

De övriga ledamöterna i pensionärsrådet tyckte inte det var mycket mening med att diskutera frågan nu eftersom beslutet om servicebostäderna i Falerum redan är fattat av kommunfullmäktige. Bostäderna beräknas dessutom stå klara någon gång i slutet av nästa år. Än mindre finns anledning att angripa enskild person.

Man framhöll också att ingen ska tvingas att flytta från sin egen hemmiljö. Det har sociala centralnämnden tänkt på i den utredning som gjorts om äldreomsorgen i Åtvidaberg.

### ☐ Sophämtningen

Sophämtningen var också uppe till diskussion med anledning av

en skrivelse från Björsätersföreningens representant Östen Gunnarsson. Han föreslog att pensionärsrådet skulle begära att kommunen gör en utredning om fastighetsägarna verkligen är i behov av soptömning varje vecka eller om inte fler fastighetsägare kunde tillåtas använda samma soptunna.

För ensamstående pensionärer blir det ofta ett minimum av sopor på en vecka och det måste också anses onödigt kostsamt, det rör sig dock om närmare en krona om dagen per hushåll, menade Östen Gunnarsson.

Pensionärsrådets sekreterare Arne Sjöholm redogjorde för dispenser som kommunen lämnat och för den utredning som pågår med anledning av den nya renhållningslagen som träder i kraft nästa år.

Pensionärsrådet beslutade dock att instämma i Östen Gunnarssons förslag och överlämna det till hälsovårdsnämnden för beaktande.

Ordförande Göran Pettersson gav sedan en utförlig information dels om sociala centralnämndens budgetförslag för 1981, dels för hemhjälpstudien som kommenterades på en del punkter men ansågs vara väl utförd.

BRITA PETERSSON

## Patrullscouter från Grebo långfärdspaddlade till läger

Det blev en både spännande och strapatsrik vecka för de tretton patrullscouterna i Grebo scoutkår. Tolvåringarna deltog tillsammans med scouter från Johannelunds och S:t Lars kårer i Linköping i ett läger vid Labbenäs i ena hörnet av sjön Stora Rängen.

Transporten dit skedde per kanot. Det blev en två dagar lång paddeltur från Grebo över Ärlängen och via Stångån till lägerplatsen. Den förberedande kanotskolan hemma i Grebo gav nu resultat.

Visst underlättade det fina vädret och den försommarfagra naturen kanotresan. Men man hade ändå att av-

verka drygt 25 km och då och då ställdes scouterna inför kraftprov då det gällde att bära kanoter och utrustning förbi dammanläggningarna.

Väl framme vid Labbenäs väntade en intressant och lärorik vecka med ett gediget program, övernattnings i tält och självhushåll inte att för- glömma.

Det här var första gången som Greboscoutern fick möjlighet att vara med om ett liknande program. Det är ett led i våra strävanden att engagera och intressera ungdomar i Grebo, säger ledaren Björn Krih.





**1930 ÅRS KONFIRMANDER** i Björsäter har samlats till 50-årsjubileum. Övre raden från vänster Tore Ståhl, Åtvidaberg, Erik Kingbäck, Norrköping, Hilding Carlsson, Bestorp, Ingrid Eriksson-Andersson, Norrköping, Harry Andersson, Åtvidaberg, Karin Jansson-Gustavsson, Åtvidaberg, Paul Göransson, Överum, Sven Magnusson, Björsäter, och Karl-Axel Rosenberg, Lingham. Mittenraden fr v Maj Svensson-Johansson, Norrköping, Rut Andersson-Magnusson, Åtvidaberg, Gurli Källberg-Andersson, Linköping, Elsa Karlsson-Klacen, Björsäter, Iris Bjarnle-Johansson, Linköping, Elisabet Lind-Rönblom, Vikingstad, Margit Andersson, Åtvidaberg, Torsten Eklund, Ljungsbro, och Erik Andersson, Åtvidaberg. Främre raden fr v Edit Karlsson-Pettersson, Björsäter, Sigrid Östergren-Kjäll, Linköping, Rut Vessman, Björsäter, Anna Johansson-Vincent, Borensberg, Britta Johansson-Karlsson, Norrköping, Eva Larsson-Ekström, Katrineholm, och Karin Fristedt-Pettersson, Frimaryd.

## Kroppskvarten i Åtvidaberg blir semesterlunk

Åtvidskorpens och fritidsnämndens motionsarrangemang Kroppskvarten är nu inne på sin sista vecka. Någon direkt spurt verkar det inte vara fråga om eftersom antalet starter förra veckan dalade till 610.

Kanske är det semesterlåtjan som börjat göra sig påmind. Men, resonerar arrangörerna, även under semestern kan man behöva röra på sig. Därför övergår nästa vecka Kroppskvarten till Semesterlunken. På samma platser står insamlingslådorna kvar hela sommaren och i slutet av juli lottas priser ut bland sommarmotionärerna.

Förra veckan gjordes flest starter vid Facit Orsätter, Stenbordet, Komoockevallen, simhallen och Åbacka.

Pristagare blev Gunnar Johansson, Sven Björkman, Ulf Hallingström, Viola Lööf, Ulf Ahlsén, Stig-Britt Nilsson, Birgit Johansson, Jan Skogh, Margaretha Pettersson, Evert Svensson, Nils Johansson, Sven-Axel Svensson, Gull Mobaek, Willy Carlzon och Maj Johansson.



Den gamla kvarnen i Falerum har sett sina bästa dagar och kommer antagligen snart att inte finnas kvar alls. Markägaren vill på den fastighet där kvarnen ligger uppföra en enfamiljsvilla och en lackeringsverkstad. Byggnadsnämnden har förklarat sig positiv till den planutredning som gjorts. Kulturnämnden menar att kvarnen måste dokumenteras innan den rivs.

I Björsäter avser stiftelsen Åtvidabergshem att bygga service-lägenheter i småhus i ett område kring nuvarande pensionärshemmet. De kringboende har med vissa reservationer för gång- och cykelväg skriftligen godkänt den planändring som blir nödvändig.

Byggnadsförbud vill byggnadsnämnden belägga den tomt med som ligger granne med Gamla kyrkans klockstapel vid Kyrkogatan. Nämnden menar att fastigheten inte är lämplig för bostadsbebyggelse med hänsyn till miljön och att bullerstörningar kan uppstå på grund av närheten till klockstapeln. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Utan erforderliga tillstånd har en person uppfört en mindre anläggning för flistillverkning utmed gamla Valdemarsviksvägen i Holmbo. Byggnadsnämnden har beslutat begära in en förklaring till varför så skett och de framtida planerna för anläggningen.

Tilläggsanslag med 25 000 kr ska byggnadsnämnden begära av kommunfullmäktige. Det gäller kontot för arvoden, kursverksamhet, resor m m för nämndens ledamöter. Anslaget på 59 300 kr räcker inte.

## Byggnadsnämnden såg på hembygden

Något av sin hembygd fick ledamöterna i byggnadsnämnden i Åtvidaberg se när man på tisdagen före ordinarie sammanträde gjorde en rundtur i kommunens västra delar.

Dessutom, och det var förstas resans egentliga mening, fick nämndledamöterna på ort och ställe studera en del av de ärenden man har beslutat om eller kommer att besluta om.

I Falerum studerades såväl den gamla rivfärdiga kvarnen, området för den planerade skolan och de kommande servicebostäderna och den nya bostadsbebyggelsen.

I Hannäs besågs dels platser för framtida bostäder och tomter för industriändamål och ett ställe där man avslagit en ansökan om uppförande av en villa.

En otillåten flisanläggning var föremål för intresse i Holmbo. I Yxnerum tittade ledamöterna på platsen för eventuell framtida bebyggelse, på ett par grustag som varit föremål för behandling i nämnden och på renoveringen av bebyggelsen i Borkhult. Före återfärden till Åtvid gjordes också besök i Björsäter och Lakvik.

## Fläskben och åter fläskben I Falerum säljer man ett kilo varannan minut

— Jaha tack. Å var det någonting mera?

— Nä, nu tror jag att jag har allt. Men vänta!!! FLÄSKBEN! Får jag tre kilo.

— Tre kilo fläskben var det.

Fläskben. Just den varan verkar vara något av den här butikens egen lilla specialitet. Ett replikskifte som ovan är långt ifrån ovanligt i Falerums livs, halvannan mil öster om Åtvidaberg. Möjligen är det vanligare att kunden inte alls håller på att glömma att köpa fläskben. En del kommer hit bara för den sakens skull.

Förra året sålde Falerums livs över 30 ton fläskben.

— På sommaren går det helt till, berättar Agne Liljeblad, som tillsammans med Inge Gustavsson driver affären. Då säljer vi säkert 1,5 ton fläskben i veckan.

Med litet dividerande hit och dit kommer vi fram till att man sommartid säljer ett drygt kilo fläskben varannan minut. Undras just om någon annan butik bräcker den siffran.

Överhuvud taget är det mycket kött- och charkvaror som byter ägare över disken i Falerum. Sammanlagt 80 ton på ett år. Det är ungefär 60 procent av hela vår omsättning, säger Inge Gustavsson.

Andra siffror kring den här affären är tex att man hjälper älgjägarna runt om i trakten. Förra året styckade man upp 94 älgar. Det lär inte bli färre i år.

Trots att affären ligger en bra bit från Åtvidabergs tätort kommer uppskattningsvis halva kundkretsen därifrån. Vidare fungerar hemsändningen bra med så där 90-tal skjutsar i veckan.

Men fläskbenen. Vad är hemligheten bakom den här rätt avsevärda försäljningen?

— Tja, säg det. Du får väl fråga kunderna, svarar Inge och Agne och återvänder till köttlådorna.

CHRISTER BERG



Fläskbenen har högsäsong i Falerum. Under sommaren säljer man i genomsnitt 1 kilo varannan minut. Inte undra på att innehavarna Agne Liljeblad och Inge Gustavsson ser nöjda ut

Byggnadslov för uppförande av enfamiljshus har beviljats Einar Knutsson vid Östantorpsvägen. Vidare har Grus- och cementvaruverken fått tillstånd att i Vrånghult uppföra en kontorsbyggnad. Byggnadsnämnden anser dock att en viss skyddsplantering och avplaning bör göras på delar av grustaget. Åtvidabergs hotell har fått byggnadslov för kvarvarande inre upprustning. Nämnden beslutade uppmana ägarna att skynda på med den yttre renoveringen.

Det upplag av skrotbilar, däck och bildelar som finns på fastigheten Rumma 1:45 i Hannäs vill byggnadsnämnden ha bort. Man har förelagt markägaren att göra i ordning området före 15 september. Byggnadsnämndens kansli har vid tre tillfällen varav en gång skriftligt bett vederbörande komma in med förslag till åtgärder. Något svar har nämnden inte fått.

En bilbrand uppstod på onsdagen vid soptippen i Korshult. Ägaren såg hur det började ryka under motorhuven och lyckades själv nästan släcka branden när elden tog ny fart. Brandkåren tillkallades och fick snart stopp på elden. Förmodligen berodde det hela på kortslutning. Skadorna blev små.



Nöjesverksamhet i alkoholfri miljö finns det möjlighet att få statliga bidrag till. Det har socialstyrelsen redogjort för i en skrivelse till sociala centralnämnden. Nämnden har beslutat höra med fritidsnämnden och med föreningarna i Åtvid om det finns något intresse för erbjudandet.

Det finns en statlig pott på närmare 5 miljoner kr ur vilken kommuner och organisationer kan få bidrag för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare, rehabilitering av alkohol- och narkotikaskadade och personer som sniffar thinner eller andra lösningsmedel. Sociala centralnämnden ska under sommaren titta närmare på möjligheten att söka bidrag.

En kioskägare, som nu har sin verksamhet förlagd till Vasavägen, har begärt tillstånd att få flytta rörelsen till Gruvgatan och där uppföra en ny och större kiosk. Byggnadsnämnden har studerat frågan och kommit fram till att man för närvarande inte kan anvisa någon lämplig plats.

Hyresgästen i banvaktstugan vid Nygårdsvägen har begärt att få köpa byggnaden med tillhörande markområde. Innan byggnadsnämnden säger sitt vill man höra gatukontoret med tanke på framtida trafikföring.

I Rumma vill en fastighetsägare inreda ett garage som fritidshus utan att ändra byggnaden utvändigt och utan att förse den med vatten och avlopp. Byggnadsnämnden har skickat ärendet vidare till hälsovårdsnämnden för yttrande. Man kommer också att erinra sökanden om att inget arbete med garaget får påbörjas förrän byggnadslov medgivits.

I Björsäter anordnade befolkningen på midsommarafton fest vid ålderdomshemmet. Många hade samlats till evangemanget för att delta i ringlekarna eller bara njuta av skådespelet så gott det lät sig göra mellan regnskurrarna. För musiken stod åtta medlemmar ur spelmannslaget Tvärdraget i Åtvidaberg.

Så här inför semestern kan rapporteras att badvattnet i Åtvidaberg är utmärkt. Åtminstone med hänsyn tagen till antalet coliforma och termostabila coliforma bakterier i vattnet och åtminstone på de platser där hälsovårdsnämnden hunnit med att ta vattenprover. Det gäller Örnbadet, Kanonkullen, Lundbybadet i Grebo, Grävsjön och Såken. På dessa platser bedöms vattnet som tjänligt och det med bred marginal.

Ett handlingsprogram mot drogmisbruk bör utarbetas i Åtvidaberg. Det kräver samtliga politiska partier i Åtvid i en motion i kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen som i sin tur överlämnat den till sociala centralnämnden för skyndsamt utredning. Nämnden har beslutat tillsätta en arbetsgrupp bestående av Göran Pettersson, Gösta Brindmark och Brita Petersson för att ta fram ett förslag.

## Fler barn ska få plats på daghemmen i Åtvid

**I fortsättningen ska daghemmen och fritidshemmen i Åtvidaberg utnyttjas bättre än vad som nu är fallet. Det blir fråga om en viss överskrivning på respektive institution vilket innebär att man ska bereda ytterligare plats för barn motsvarande ca 20 heldagsplatser. I dag har man ungefär 100 heldagsplatser på dag- och fritidshemmen i Åtvid.**

Anledningen till den här åtgärden som sociala centralnämnden beslutat om är en skrivelse från kommunalrådet Göte Edlund. Denne menade att nämnden måste råda bot mot det förhållande att beläggningen på dag- och fritidshemmen i Åtvid är så låg som 60 procent. Man bör åtminstone komma upp i 80 procent.

Socialkontorets utredning i frå-

gan anger att det finns flera orsaker till den dåliga beläggningen. En ny indelning av grupper och genomförandet av nya sociala reformer som rätten att vårda sjukt barn i hemmet i 60 dagar, femte semesterveckan, ökningen av antalet deltidsarbetande.

För att daghem och fritidshem ska utnyttjas bättre vidtas nu en del åtgärder förutom överskrivningen.

Sociala centralnämnden har antagit nya grund- och förtursregler. Viare ska man se över köllistan. I första hand ska sk heldagsbarn beredas plats.

Dessutom ska man föreslå deltidsarbetande föräldrar att försöka ändra sina arbetstider så att exempelvis förmiddagsarbetande kan kombineras med eftermiddagsarbetande. På så vis skulle två barn kunna dela på en heltidsplats.

Sociala centralnämnden kommer nu att informera alla berörda föräldrar om ändringarna.

En straffavgift på 3 200 kr får Domus i Åtvidaberg betala sedan man utan byggnadslov satt upp femton stora reklamskyltar på fasaden. Byggnadsnämnden har nu godkänt samtliga skyltar utom den som var monterad på väggen mot Bokbindaregatan—Järnvägs-gatan. Den skylten skall vara ner-tagen senast 31 augusti.

I Yxnerum bör en planutredning göras för ett tiotal tomter inte långt från kursgården. Byggnadsnämnden har gett stadsarkitekt Bo Lindén i uppdrag att upprätta förslag.

## Byggnadsnämnden i Åtvid begär mer pengar 1981

Byggnadsnämnden i Åtvidaberg begär i sitt budgetförslag för 1981 mer pengar än man har att röra sig med i år. Enligt förslaget behöver man 654 000 kr mot 458 000 under 1980.

Ökningen hänför sig främst till det vidgade arbetet med planer för utbyggnad av främst Åtvid men även Björsäter, Falerum och Grebo. Sammanlagt avser nämnden att satsa 450 000 kr på planarbetena. Eftersom man har kvar 177 000 kr från föregående år behövs ytterligare 273 000.

Kansliet kostar byggnadsnämnden närmare 295 000 kr. I den summan ingår 90 000 kr för stadsarkitekt hjälp och besiktningsskult. Vidare begärs 86 000 kr för nämndledamöternas sammanträden, resor, kurser m m.

På inkomstsidan finns 270 000 kr upptagna. Den summan består i stort sett av avgifter för byggnadslov.

De anställda vid Facits olika anläggningar i Åtvidaberg uppgick till månadsskiftet maj/juni till 1 415 personer. I den siffran ingår de 16 anställda vid Addo och de 99 vid Zäta-Tryck. Jämfört med årsskiftet innebär det en ökning med 16 personer, varav hälften på Zäta-Tryck. I Örsätter jobbar 878 anställda varav drygt 800 på datasidan.

Belöningar för bra förslag har utdelats av förslagskommittén på Åtvidabergs trävaruaktiebolag. Sören Wall fick 800 kr för en fiffig spännanordning för kedjan i timmerbanan från mätcentralen. Ingemar Johansson fick 400 kr för en anordning för precisionsinställning. 300 kr fick samme man för idén med fast styrklack i början av rulltransportören. Han erhöll också 200 kr för en anordning som hindrar att bräder av olika storlekar fastnar i transportrännan.



## Social årsrapport

# Varken bättre eller sämre med nykterheten i Åtvid 1979

**Nykterhetstillståndet i Åtvidaberg har under år 1979 varken försämrats eller förbättrats. Det konstaterar sociala centralnämnden i sin årsrapport för förra året.**

Under 1979 var drygt 50 personer föremål för åtgärd enligt nykterhetsvårdslagen. Det är lika många som året innan.

Nämnden anser att man haft mycket god kontakt och gott samarbete med fritidsnämnd, polis, skola, arbetsförmedling, Länkarorganisationen och andra. Vidare fortsätter den goda kontakt som byggts upp mellan nämnden och alkoholskadade personer i samhället.

### □ Narkotika

Genom fungerande samarbetsgrupper har kontakterna uppehållits med skolan. Informationsverksamheten och diskussionerna kring alkohol- och narkotikafrågor har härigenom ökat i skolan. Här har skolläkarens medverkan

visat sig mycket värdefull, skriver sociala centralnämnden.

Förra året erhöll 231 personer i Åtvidaberg socialhjälpbidrag med sammanlagt 361 000 kr. Det är en ökning med 62 000 kr.

Under rubriken samhällsvård noteras att man omhändertagit nio barn 1979. Man hade inga utredningar som föranledde åtgärd enligt barnavårdslagens 14 paragraf och inga ärenden beträffande fylleri bland ungdomar som faller inom samma lag.

Under 1979 fanns i Åtvidaberg 34 fosterbarn. Nio hem fick tillstånd att ta emot fosterbarn och 26 sommarhem godkändes.

### □ Många barn i kö

I olika familjedaghem var förra året i genomsnitt 250 barn placerade. Vidare erbjöds sammanlagt 87 heldagsplatser på dag- och fritidshem. Efterfrågan på platser i förskola, fritidshem och familjedaghem har inte på långa vägar kunnat tillgodoses. Vid årets slut stod 213 barn i kö.

På de fem ålderdomshemmen i kommunen finns sammanlagt 130

platser varav 84 på Östergården i Åtvid. Bruttokostnaden för ålderdomshemmen uppgick till 7,9 milj kr. Nettokostnaden för driften per beläggningsdag och plats var för Östergården 132 kr, Ekgården 116 kr, Grebo 123 kr, Gärdserum 127 kr och Hannäsgrården 146 kr.

För pensionärer i kommunen har man ordnat med fotvård, hårvård, sysselsättningsterapi och gymnastik. Stundom kostnadsfri, stundom subventionerad.

### □ 84 000 timmar

Under 1979 tjänstgjorde i genomsnitt 86 hemsamariter och dessa jobbade sammanlagt 84 000 timmar. Två barnvårdare tjänstgjorde sammanlagt 3 400 timmar med passning av sjuka barn från företrädesvis daghem och familjedaghem.

Vid årets slut var 412 personer i Åtvidaberg berättigade att utnyttja färdtjänsten. Kommunens nettokostnader för verksamheten uppgick till 318 000 kr. Sammanlagt företogs ca 16 000 resor.

CHRISTER BERG

# Sociala budgeten i Åtvidaberg föreslås 1981 uppgå till 28 milj

Den sociala verksamheten i Åtvidaberg kommer nästa år att kosta 28,5 milj kr. Dvs om sociala centralnämnden får som den vill. För så mycket pengar begär man i statsförslaget för nästa års verksamhet. Siffran kan jämföras med de knappt 25 milj kr som fastställts för nästa år i den kommunalekonomiska långtidsplaneringen för innevarande femårsperiod. Den kan också jämföras med de 23,2 milj man har att röra sig med i år.

Den största delen av den begärda höjningen är att hänföra till barnomsorgen och, till viss del, till äldreomsorgen. I övrigt beräknas ingen förändring av betydelse.

Det senare kan vara noterbart med tanke på avslöjandet av narkotikamissbruk bland ungdomar i Åtvidaberg. Under rubriken Förebyggande verksamhet begärs 70 200 kr, en ökning med 3 700 kr. Verksamheten ska ske på liknande sätt som tidigare och är inriktad på individuella åtgärder för att hjälpa barn och ungdom som kommit på glid eller löper fara att göra det.

Anslaget för stödåtgärder för personer med missbruksproblem eller som löper risk att hamna i missbruks- eller beroendeställning till vanebildande droger och liknande föreslås höjas med 700 kr till 82 800 kr.

Däremot vill sociala centralnämnden höja anslaget för socialhjälp med 125 000 kr till en halv miljon.

Kostnaderna för nämndledamöterna och socialkontorets personal beräknas till 1,7 milj kr, en

höjning med 100 000 kr. Man slår fast att man behöver mer personal och dragligare arbetsplatser.

### Barnomsorgen

Hela barnomsorgsverksamheten beräknas till 11,3 milj vilket är 2,8 milj mer än årets anslag. Merparten av höjningen hänförs till kostnaderna för förskolor, dag- och fritidshem som nästa år beräknas uppgå till 5,7 milj kr. Det beror bl a på beslutet att öka antalet platser i dag- och fritidshem med 45 platser om året.

För äldreomsorgen begär sociala centralnämnden 14,5 milj kr, en ökning med 2 milj kr. Ålderdomshemmen beräknas kosta 9,3 milj mot 8,4 i år. Här sker möjligen den förändringen att ålderdomshemmen i Hannäs och Falerum läggs ner för att ersättas med servicebostäder i Falerum.

### Hemhjälp

Hemhjälpverksamheten väntas öka under året. Orsaken här till är bl a ett beslut att pensionärer ska ges möjlighet att stanna i det egna hemmet så länge det är möjligt. Vidare kan en nyorganisation beträffande landstingssamariterna innebära betydande kostnadsökningar.

Färdtjänsten kommer enligt beräkningarna att öka i kostnad från 325 000 kr till 425 000 kr.

Slutligen kan nämnas att diskussioner pågår att bygga om något av husen som kommunen köpt av Facit vid Verksgatan. Ombyggnadskostnaderna beräknas till 500 000 kr och den summan är ännu inte medtagen i budgetförslaget.

CHRISTER BERG





Uppehållsrummet målades om med Nalle Puh på väggen

## Trivsamt Nalle

Det här är Torbjörn Johansson och Nalle Puh. Torbjörn hittar man under terminerna i Centralskolan i Åtvidaberg. Nalle Puh hänger där numera för jämnan. Innan sommarlovet började satte fjärde årskursen i den här skolan igång att arbeta för att få en trevligare skola.

— BYTINGEN —



# Massor av idéer för trevligare skola

28/6

Visserligen är det sommarlov, men för den skull har ni väl inte alldeles glömt bort skolan?

Undrar om eleverna, som gick ut årskurs 4 i centralskolan i Åtvidaberg har gjort det? Knapast. För i den årskursen har man haft massor av idéer om hur skolan skall bli trevligare och vänligare. Idéerna har sannerligen glödat och eleverna har själva varit med och arbetat.

\*

Ta till exempel uppehållsrummet. Det ligger en halvtrappa ner i källaren. Väggarna där var kommunalgrå, möbleringen sparsam och det

fanns ett präktigt eko i rummet.

Fyrorna hade många synpunkter på det här rummet. Gladare färger, heltäckande matta, växter, akvarium, ritpapper, fler tidningar och så vidare.

Lärare och elever slog sig ner och diskuterade saken och sedan började det hända grejer. Nu finns bland annat en musikanläggning i uppehållsrummet. Spel har köpts in, ritpapper ligger framme och till hösten kommer ett stort akvarium.

\*

Dessutom har fyrorna under vårterminens allra sista månad kämpat med gardiner och väggar.

Gardinerna valde de och sydde själva.

I ett nafs försvann den grå färgen och istället kom en fin gulbrun färg på väggarna. Dekorationer ville eleverna också göra. Från tidningar valdes seriegubbar och sagofigurer som Nalle Puh och Pelle Svanslös. Konturerna på de två meter höga motiven ritades upp på väggarna. Sedan fylldes de olika fälten i med glada färger.

\*

Eleverna jobbade fyra och fyra. Entusiasmen var det inget fel på. Det ena arbetslaget hann knappt sluta, förrän nästa kom och ryckte i penslar och färgburkar.

**CHRISTER BERG**



Fritidsledare Rolf Nilsson har varit bas för målningen i uppehållsrummet







**Helene Adahl sätter färg på Pelle Svanslös och hans väninna med gräddnosen**



**Med hjälp av en fågelbok kan man bestämma färgerna på en papegoja**



**Det är många små och stora ytor på en uppklädd kanin**

## EN LÅNG LISTA

**Fjärdeklassarna lämnade en lång lista på saker som skulle få skolan att vara trivsammare**

I själva verket trivs de flesta rätt bra i sin skola, men listan visar ändå att eleverna är måna om sin skola och vill göra den ännu bättre.

Det är inte heller så att fyrorna bara vill ha och vill ha. De har talat mycket om ordning och att de själva vill hjälpa till. Lärarna på centralskolan har lyssnat och redan har en del förslag blivit verklighet.

\*

En färggladare och mysigare skola efterlyser eleverna. Gardiner, mattor, växter och egna konstverk är exempel på

vad man använder. Reparera allt som är trasigt, skrev de också upp på en lista. Därför är det nu bestämt att alla mellanstadieklasser tillsammans med slöjdläraren skall reparera sina egna skolbänkar till hösten.

Bättre ordning i matsalen, efterlyser fyrorna. Ingen skall gnälla över maten. Det borde därför finnas ett matråd där eleverna får vara med och lämna förslag på mat. Då kan man undvika "barnovänlig" mat som bruna bönor och kålsoppa och kanske få sådant som lasagne och "rena" grönsaker.

\*

Dessutom vill eleverna ha mer tid på sig när de äter. Och resultatet har blivit att matrasten blir

längre när höstterminen börjar.

För fyrornas del får gärna asfalten på skolgården rivas upp och ersättas med gräs och blommor. Helst skall varje klass få en egen blomsterrabatt. Fler lekredskap och klätterträd till exempel. Ett staket mot en trafikerad väg skulle inte heller vara så dum.

\*

Det här är bara en liten del av alla förslag som kommit in. Mycket mer skulle kunna sägas, till exempel att eleverna vill ha temadagar och mindre klasser.

Rätt svar: Jo, Aron är i universitetsstaden Uppsala i landskapet Uppland.



## Musikafton i Kisa

Inför en liten men betagen publik gav på fredagskvällen pianisten Christina Berg, Åtvidaberg, och violinisten Lina Hedström, Härnösand, en konsert av hög musikalisk klass i Kisa församlingshem. De båda unga konsertgivarernas framträdande kom att präglas av sinnlighet, känsla och en ödmjuk inställning till musiken.

Programmet inleddes med de två första satserna ur Beethovens mjuka och ljusst melodiosa Vårsonaten. Ett verk där kompositören ger såväl violin som piano solistiska roller. Det är en underbar komposition och Christina Berg och Lina Hedström visade upp, här såväl som i efterföljande duostycken, ett mycket fint samspel.

Ur Schumanns Kinderzehen framförde Christina Berg begåvat tre små pärlor varav den mest välkända, Träumerei, var ytterligt finstämd. Lina Hedström fortsatte med två taktfasta och finurligt musikantiska låtar från Da-

larna. Kärnfrisk folkmusik, spelad med glimten i ögat.

Från Dalarna kom också nästa stycke, Gammal fåbodpsalm av Oscar Lindberg. Psalmerna är på grund av sin popularitet praktiskt taget sönderspelad. Likväl fick den här en klangligt genuin tolkning.

Till romantiken återvände man i programmet med Christina Bergs framförande av Nocturne av Beethoven. Ett lyriskt poetiskt verk fyllt av nyanser och här spelat med stor innerlighet.

En musikafton som denna är det svårt att peka ut det allra bästa. Det skulle i så fall vara det avslutande numret, Idyll ur Fyra akvareller av den för sällan spelade svenske tonsättaren Tor Aulin. Ett betagande vackert verk. Ömt och expressivt. Christina Bergs pianospel var fullödigt. Lina Hedström — utsökt.

CHRISTER BERG

## ÅTVIDABERG

Sommarmusiken i Åtvidaberg fortsätter på onsdag med en musikafton i Åtvids stora kyrka. Alla älskare av orgelmusik kan då bereda sig på en högtidsstund. Vid orgeln sitter musikdirektör Ingemar Ericsson. Ur det fasta programmet kan nämnas Preludium i Ess-dur av Bach, Communione av Vierne och en sonatsats av Rheinberger. En kvart före minikonsertens början får Ingemar Ericsson två teman som han avslutningsvis kommer att improvisera över. Innan dess vet han inte vilka temana är. Det är få orgelspelare förunnat att våga sig på en sådan här sak vid en konsert.

På Östergården och nya sjukhemmet i Åtvidaberg bjöd på lödagen de båda musikerna Christina Berg, piano, och Lina Hedström, violin, på en stunds musikunderhållning. På programmet stod Vårsonaten av Beethoven och Idyll ur Fyra akvareller av Aulin. Vidare framförde Christina Berg bla Träumerei av Schumann medan Lina Hedström spelade två muntra låtar från Dalarna. Till sist gav de båda en personlig tolkning av Lindbergs Gammal fåbodpsalm. Musikstunderna rönt stor uppskattning bland åhörarna. Lina Hedström och Christina Berg medverkade även vid söndagens högmässa i Gamla kyrkan där de framförde alla tre satserna i Beethovens Vårsonaten.

## Falerumsfesten av stor vikt för Falerums IF

Falerumsfesten är livsviktig för vår verksamhet i Falerums IF. Det säger Peter Ohlin som är en av de ansvariga för den årliga stora begivenheten i Falerum, nämligen Falerumsfesten.

När man nu på lördag slår upp vändkorsen så blir det för 59:e gången. Normalt sett brukar det formligen koka av människor i och kring festplatsen. Det behövs, säger Peter Ohlin, för det är av inkomsterna från den här festen som vi driver vår verksamhet. Utan dessa pengar skulle vi ha svårt att t ex hålla ett fotbollslag i gång i fyran.

Visserligen har man gaderat sig mot regn med en regnförsäkring men den räcker i bästa fall bara till omkostnaderna.

Årets begivenheter består av en tävling mellan ungdomar från Hannäs, Tyllinge, Grebo och Falerum. I år får inte Storsjögrabarna vara med. Därefter blir det smurfpartaj med Stefan Rüdén och Yan Swahn. Slutligen kan man för fjortonde året i rad dansa till Leif Bloms orkester.

●Svensktoppsångaren Stefan Rüdén dömdes på fredagen till tre och ett halvt års fängelse. Rüdén fälldes för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri och grov varusmuggling. Med skadestånd och advokatkostnader m m skall han dessutom betala närmare 700 000 kr.