

Torsdagsträffarna lyckat PRO-initiativ

Pensionärsföreningens torsdagsträffar på fritidsgården Lyktan har visat sig vara ett mycket lyckat initiativ. Sedan årsskiftet har åtta sådana träffar anordnats. I lokalen, som gott och väl känns fullsatt när omkring 35 personer är där, har pensionärsföreningens ordförande Thore Johansson allt som oftast kunnat räkna in bortåt 50 intresserade.

Vårens program har upptagit information om korpmotion, kommunens lokalbehov, trafiken, den kommunala långtidsplaneringen och fackliga frågor. Vid varje torsdagsträff har man haft en gäst som svarat för information eller kåseri.

På torsdagen hade man sin sista sammankomst för våren. Då medverkade Domuschefen Jan-Åke Colldin och berättade om priser, försäljningsresultat, blåvita varor och om de problem för närbutiker och dem som handlar där som kommer att bli följden av ytterligare en dagligvaruhall i centrum.

Efter Jan-Åke Colldins anförande visade Axel Johansson bilder från gammal och ny bebyggelse i Linköping.

I misslonskyrkan i Åtvidaberg hade på lördagen de olika SMU-grupperna sin påskförsäljning. I den inledande andaktsstunden talade pastor Pär Hugosson. Vidare sjöng tonårsgruppen under ledning av Sven-Ulrick Meinecke. Auktionen leddes av K-G Björk från Gistad. Tillsammans med lotterier och servering inbringade försäljningen 5 250 kr. Vid påsksöndagens gudstjänst som leddes av Gunnar Lind talade pastor Marianne Hugosson och församlingens sångare sjöng.

Vårfest på armén. På lördagen anordnade Frälsningsarméns hjälptrupp den traditionella vårfesten i kärlokalen. Truppens ordförande Märta Nyström hälsade välkommen och hjälptruppssångarna framförde en sång. Under hela kvällen medverkade pastor Lennart Rydmark med fru Ingrid och två döttrar. Auktionen på handarbeten, bröd, ägg m m leddes av Bo-Inge Nilsson. Tillsammans med lotterier och servering inbringade försäljningen 3 015 kr.

SALF:s avdelning 17 i Åtvidaberg hade på lördagskvällen i samband med årets distriktsmöte sin årsfest på Bruksmässen. Under supén i stora matsalen medverkade vitsmakaren Gösta Kindstrand och han ledde även allsången. Festtalet hölls av distriktsordförande John Andersson och med blommor uppvaktades John Andersson och Roland Nestor.

En start per församlingsbo i Grebo SoMK:s motionsbingo

Frågan är väl om Grebo skid- och motionsklubb någonsin haft så livaktig verksamhet som under 1979. Föreningen har varit sprudlande aktiv (vilket för övrigt kan sägas om fler föreningar i Grebo). Deltagarrekord noteras från flera evenemang.

Det här kunde man konstatera när Grebo SoMK på fredagen hade årsmöte i fritidslokalen och bl a gjorde en summering av 1979 års verksamhet. Antalet medlemmar ökade under året med ett 20-tal till 263 vilket betyder att var fjärde församlingsbo är medlem.

□ Skidåkning

Skidåkningens upptar stor del av föreningens verksamhet. I skidserien hade klubben ett 50-tal ungdomar med varav 20, en fördubbling mot året innan, kvalificerade sig till finalen. Där fick man en klassseger genom Marie Wallberg.

I andra tävlingar av olika slag gjorde Greboborna 185 starter. Man hade nio medlemmar med i Vasaloppet.

□ Rekordlopp

I årets Grebolopp, motionsloppet på apostlahästar, deltog ca 300 personer i alla åldrar. Rekord. I juli hade man premiär på Grebolunken, 24-timmars för terränglöpare. "Lunken" arrangerades tillsammans med Grebo IK och blev en sådan succé att man fortsätter också i år.

En ny "klassiker" fick man 1979 genom Lars Wallberg. När han sprang Lidingöloppet åtföljdes han av fem andra från Grebo.

□ Fördubbling

Tips- och bingopromenaderna slog alla rekord med en fördubbling av antalet starter till 1 100. Eller om man så vill, en start per invånare i församlingen. Vidare ordnade motionskommittén med cykelturer, riksmarsch, snöstjärnprov osv.

Närmast på programmet står arbetet med en ny sträckning av elljusspåret och byggandet av en uppställningsplats för klubbens olika fordon. Vidare behöver man ett nytt klubbhus och har begärt kommunal hjälp med finansieringen.

Under årsmötet förekom en rad val. I huvudstyrelsen blev det dock omval på samtliga platser utom på sekreterarposten där Barbro Gordon efterträder Bernt Persson som avböjt återval. Bernt fick tillsammans med medlemmarna i motions- och spårkommittéerna blommor som tack för sitt jobb.



Nioårige Karl Henriksson får representera de många duktiga skidåkande ungdomarna i Grebo skid- och motionsklubb med bl a ett klubbmästerskap på meritlistan

Efter förhandlingarna visades bl a filmen Idrottsåret 1979. Vidare förrättades prisutdelning i klubbmästerskapen på skidor. Sammanlagt deltog 65 löpare i tävlingarna som avgjordes en vanlig vardagkväll.

□ Klubbmästare

Klubbmästare blev flickor upp till 8 år Jessica Åhlgren, pojkar upp till 8 år Mattias Larsson, fl 9-10 år Ingela Andersson, p 9-10 år Karl Henriksson, fl 11-12 år Pernilla Sundell, p 11-12 år Magnus Larsson, fl 13-14 år Sofia Henriksson, p 13-14 år Hans Görefeldt, fl 15-16 år Marie Wallberg, damseniorer Yvonne Wall-

berg, herrseniorer Peter Falk, yngre oldboys Lars-Olof Tillmar och äldre oldboys Reine Palmqvist.

Klubbens egna vandringspriser tilldelades Lars-Olof Tillmar och Yvonne Wallberg medan Marie Wallberg fick byalagets vpr för bästa resultat bland ungdomarna.

För träningsflit belönades ungdomarna Britt Wallberg, Camilla Palmqvist, Marie Wallberg, Cristel Bergström, Susanne Lindqvist, Helen Palmqvist, Hanna Bjurström, Monica Johansson, Mattias Persson och Magnus Larsson.

Åtvidsmotion till Farmekstämman

Halvera antalet ledamöter i Farmeks stora föreningsstämma och utöka i stället kretsarnas representation i distriktsstämmorna.

Det beslutade Farmekretsen i Åtvidberg att föreslå föreningsstämman i en motion som antogs av kretsens stämma på Hembygdsgården i Åtvidberg på torsdagen.

198 representanter

Som det nu är väljs en fullmäktigeledamot per påbörjat 150-tal medlemmar i respektive krets. Det gör sammanlagt 198 medlemsrepresentanter i landet.

Nu menar man i Åtvid att i de gemensamma ansträngningarna att minska kostnaderna i Farmek och därmed öka betalningsförmågan borde antalet fullmäktigeledamöter kunna minskas en del utan att demokratin eller medlemsinflytandet försämrats.

Från Åtvidbergskretsens sida föreslås att man i fortsättningen väljer en ledamot för varje påbörjat 300-tal medlemmar i varje krets. I gengäld bör en ökad satsning göras på distriktsstämmorna där varje krets i fortsättningen borde få utse två suppleanter i stället för som nu en till ordinarie ledamöter.

Palmsöndagen firades i Grebo kyrka som familjegudstjänst. Barnkören och kyrkans miniörer sjöng flera sånger. Komminister Per Boo predikade. Kollekt till Lutherhjälpen upptogs genom ofergång och hittills har fasteaktionen inbringat ca 4 100 kr. Som avslutning sjöng barnkören Jag behövde en nästa av Carter.

Beslutet om motionen kunde tas först efter en ingående diskussion.

Omval

Vid kretsstämman omvaldes i styrelsen ordförande Göran Göransson och vice ordförande Bertil Tillmar. Båda omvaldes också till kretsens fullmäktigeledamöter.

Under sitt inledningsanförande hälsade Göran Göransson med tillfredsställelse Farmeks starka bokslut för 1979. Han såg också positivt på investeringen i Gotlandsanläggningen och det som planeras för de närmaste två åren. Farmek har satsat rätt i ett ekonomiskt svårt läge och kommer att bli ett konkurrenskraftigt företag, sade han bl a.

Efter förhandlingarna hölls införanden av Birger Jonsson från Farmeks huvudstyrelse, Rolf Tedwall från förvaltningsrådet och tjänsteman Axel Andersson. De redogjorde för och kommenterade förvaltningsberättelsen. Under 1979 noterades rekordslaktsiffran 78 milj kg och en omsättning på 1,8 miljarder. Målet för 1980 är att öka slaktvolymen till 80 milj kg.

Fasteinsamlingen gav fint resultat

Fasteinsamlingen i Åtvids m fl församlingars pastorat gav i år ett fint resultat. Sammanlagt i de fem församlingarna har hittills insamlats 27 899 kr. Hittills, eftersom tunnor för fastebössor också den här veckan kommer att finnas uppställda på varuhuset.

Resultatet för de olika församlingarna blev: Åtvid 16 150 kr, Björsäter 3 610 kr, Yxnerum 2 080 kr, Grebo 4 079 kr och Värna 1 980 kr.

Insamlingen ägde rum i samband med palmsöndagens gudstjänster vilka på flera håll utformades som familjegudstjänst med barnkörer som medverkade. Bland de insamlade medlen fanns valörer från minsta växelmynt till mycket stora sedlar.

Grebo kyrkokör hade på fredagen årsmöte i prästgården. Körens ordförande Ingvar Johansson ledde förhandlingarna. Nya i styrelsen blev Ingemar Krantz, vice ordförande, och Sune Anlander, vice dirigent. Körens medlemmar har under året varit 20. Vid 20 tillfällen har man medverkat vid gudstjänster och man har varit samlade till 34 övningspass. Tillsammans med församlingens tre övriga körer har kyrkokören framträtt vid 32 gudstjänster i Grebo kyrka och vid fem andra tillfällen i andra kyrkor.

Åtvidbergskorpen höll på fredagskvällen årsstämma. Antalet starter under 1979 ökade något mot 1978 och det redovisades nu 25 492 starter mot 24 939 under 1978 och det var en ökning med drygt 500 starter. Största antalet starter redovisades i milsim, bingopromenader och PM-gymnastik. Östgotakorpen representerades av ordföranden Gunvor Lindberg och distriktskonsulent Ralph Brissle. Gunvor Lindberg tackade för det goda arbete som Åtvidskorpen gjort under året och Ralph Brissle redogjorde för korpen nya målsättning och handlingsprogram med bl a cykling till jobbet. Ulf Hallberg omvaldes som ordförande ett år framåt och kvarstår i styrelsen gör Arne Carlsson, Allan Bodebrant och Mats Svensson. Lars-Åke Gustavsson omvaldes och efter avgående Inger Hallberg och Christer Axelsson nyvaldes Lars Berg och Evert Svensson, den senare som representant för pensionärsföreningen.

Grafiska fackförbundets avdelning 54 i Åtvidberg höll på lördagen årsmöte. Lars-Åke Gustavsson fick nytt förtroende som ordförande under ett år. Olle Hultsberg och Peter Jacobsson hade undanbett sig omval och nya i styrelsen blev Göran Lantz och Hans Larsson. I styrelsen i övrigt ingår Arne Gränsman, Anne-Louise Aspanius och Björn Widergren. Vidare valdes ombud till olika nämnder och organisationer. Det välbesökta årsmötet avslutades med årsfest.

Ugglekursion. Ett 20-tal medlemmar i Åtvids naturförening deltog i årets ugglekursion som ägde rum sent på fredagskvällen och med Bengt Nilsson som färdledare. Tråkigt nog stod sig inte den senaste tidens torra väder varför man i år fick klara sig utan både månljus och nattlig skidåkning på skarsnö. De flesta i expeditionen valde nu i stället att gå till fots under spaningen efter ugglor i terrängen vid Åkeruvristen. Alldeles lottlösa blev inte de nattliga ornitologerna. På långt håll hördes både sparvuggla och pärluggla. Efter en fyra kilometer lång promenad gjordes rast vid en värmande brasa i skogen. På återvägen lät kattugglan höra av sig vid ett par tillfällen.

Värna kyrkliga syförening anordnade på fredagen försäljning i Värna Missionshus. Komminister Bo Linnros hälsade välkommen och inledde med en kort betraktelse. Vidare medverkade Värnas egen barnkör under ledning av kantor Birgitta Andersson. Auktionen leddes av Nils Tillmar som fick god fart på försäljningen. Tillsammans med servering och lotterier inbringade kvällen ca 3 800 kr.

I Grebo kyrka framfördes på fredagskvällen Stabat mater av den italienske 1700-talsmästaren Pergolesi. Verket som består av tretton satser fick ett fullödigt utförande av Maria Mucchiano-Johansson, sopran, Agneta Ekström, alt, och Ingemar Ericsson, orgel. Ett 40-tal åhörare hade samlats. Den kollekt som upptogs till Lutherhjälpen inbringade ca 220 kr.

Slarv bland Åtvidsbilister

Många fast i trafikkontroller

Det slarvas lite här och var bland bilisterna i Åtvidaberg. Med säkerhetsbälten, stopplikt, hastigheter och kontrollmärken. Under några dagar har personal från polisens länstrafikgrupp gjort Åtvidaberg den äran. Det har resulterat i att 40-50 bilister får punga ut med en eller annan hundralapp var till statskassan.

Ungefär hälften av dessa har ertappats med att köra bil utan att använda säkerhetsbälte. Även i tätorten. Det kostar 100 kr för såväl förare som passagerare i framsätet.

Vid Målback på riksväg 35 där det sedan en tid är hastighetsbegränsat till 70 km/tim

har man stoppat ett tiotal bilar som hållit högre hastighet. De som överskridit maxhastigheten med upp till 15 km/tim får betala 200 kr och de som hållit 15-30 km öven den tillåtna gränsen får betala 300 kr. Att köra ännu fortare betyder att åklagaren får ta hand om fallet. Men det var det den här gången ingen som gjorde.

Vidare har många slarvat med stopplikten, t ex vid utfart på riksväg 35. Andra har åter glömt, eller "glömt", klistra fast giltiga kontrollmärken. En sådan glömska kostar 100 kr.

Länstrafikgruppen kommer åter för liknande kontroller. Så har vi förstås också den ordinarie polisstyrkan i Åtvid som också då och då synar Åtvidabergstrafikanterna närmare i sömmarna.

ÅTVIDABERG

SALF:s avdelning 17 i Åtvidaberg hade på lördagskvällen i samband med årets distriktsmöte sin årsfest på Bruksmässen. Under supén i stora matsalen medverkade vitsmakaren Gösta Kindstrand och ledde även allsången. Festtalet hölls av distriktsordföranden John Andersson och med blommor uppvaktades Harry Lundkvist och Roland Nestor. Kvällen avslutades med dans i hörsalen efter Ottossons orkester. I festen deltog 120 personer.

Åtvidabergs schackklubb har avslutat klubbmästerskapsturneringen där följande pristagare korades. Grupp A: 1) Tarmo Elken 10; 2) Alvar Samuelsson 8; 3) Ingvar Gärme 4½. Grupp B: 1) Sune Andersson 7½; 2) Nils Carlsson 6½; 3) Sture Svensson 4. Som avslutning spelades en blottturnering. Resultat: 1) Lars-Åke Persson 9½; 2) Alvar Samuelsson 8; 3) Sune Andersson 7.

MUSIK

Vacker musikupplevelse

Åtvids kyrkomusiker Ingemar Ericsson har i år återupptagit den i Sverige fram till 1800-talet allmänt förekommande traditionen att i passionstiden framföra Pergolesis Stabat mater dolorosa. Evenemanget ägde rum i fredags i Grebo kyrka och i söndags i Åtvids gamla kyrka.

Passionsoratoriet Stabat mater dolorosa (Modern stod i smärtor bunden) är en rimmad bön från 1200-talet. Flera tonsättare har skrivit musik till bönen. Den kanske mest kända versionen har den italienske 1700-talskompositören Pergolesi som upphovsman. Samtidigt som oratoriet är det mest spelade av Pergolesis rika produktion.

Stabat mater är egentligen skriven för sopran, alt och stråkar. Men Ingemar Ericsson hade till årets konsert i Gamla kyrkan skrivit om verket för piano och solister. Han saft själv vid pianot och sångsolister var Maria Mucchiano-Johansson, sopran, och Agneta Ekström, alt.

De var helt säkert ingen lätt

uppgift dessa tre tagit på sig. Stabat mater ställer stora krav på sångsolisterna och att ersätta stråkars intonation med ett pianos klangkaraktär i en kyrka kräver skicklighet och ett känsligt anslag.

Så gick det som det gick. Dvs utmärkt.

Ingemar Ericsson har en förunderlig känsla i sina fingrar. Ett delikat pianospel. Lilla Maria Mucchiano-Johansson har en märkvärdig röstvolym och ett härligt brett register. Agneta Ekström har en varm stämma och blir allt bättre. För det musikintresserade Åtvidaberg är detta inga nyheter men ändå värt att upprepas.

Pergolesis Stabat mater blev därmed en upplevelse för oratoriet. Oratoriet i sig innehåller mycken dynamik. Innerligt melodiska partier omväxlande med dramatiska och snabba satser. Det vore mycket angenämt om kyrkans musiker gör allvar av tanken att återkomma med oratoriet nästa år.

CHRISTER BERG

14/4
En singelolycka inträffade natten till lördagen på vägen till Morsgruvan strax utanför Åtvidaberg. En man i 30-årsåldern lyckades inte hålla sin bil kvar på vägen utan åkte av i ett dike. Mannen fördes till läkare inte bara för omplåstring utan även för blodprovstagning då polisen misstänkte att han förtärt en del alkohol.

Brand i tvättmaskin. Tur i öturen hade en familj i Garpan på lördagsförmiddagen när det plötsligt till följd av en kortslutning började brinna i tvättmaskinen. För samtidigt som det började ryka och brinna höll en familjemedlem på att göra bilen vårfin och stod därför praktiskt taget beredd med vattenslangen. Tack vare den oförtänksamma höga beredskapen undveks ett svårt brandtillbud.

Misslyckad smitning. Natten till lördagen brakade en personbil efter vårdslös körning rakt in i en villatomt i Eksättersområdet. Brevlåda, buskar och gräsmattor förstördes. Den då okände föraren med fordon försvann snabbt från platsen. Men redan under lördagsförmiddagen klarades fallet upp av polisen då man grep en 25-åring på besök i Åtvidaberg. Denne erkände och kan nu vänta sig åtal som misstänkt för vårdslöshet i trafik och smitning.

Ett inbrott förövades natten till lördagen i en källarlokal i Centrumhuset. I källaren fanns bl a Sko-Centrums förråd av stövlar. Först efter inventering vet man om och hur mycket som stulits.

Glaskross. Det var litet stökigt kring järnvägsstationen på lördagskvällen. Bl a krossades glasrutan till entrédörren och vidare försågs trappan med vackert vitt rakiödder. Polisen omhändertog en av ungdomarna

”Bara sett ko på bild”



Lotta Gustavson, avbytare: Sköter 400 djur

För fyra år sedan visste hon i stort sett inte mer om en kossa än hur den ser ut. I dag jobbar hon som avbytare på sju olika lantbruk i Åtvidabergs kommun. Med ansvar för 350—400 kossor. När man ser henne sno omkring i en ladugård bland kor och kalvar, bland mockor och ensilage, bland mjölkmaskiner och dyngkärror är det knappt man tror att hon sysslat med annat i sitt unga liv. Och så är hon ett stadsbarn.

Hon, det är Lise-Lotte Gustavsson, ännu inte 20 år fyllda, född och uppvuxen i Oskarshamn. Visserligen står det Lise-Lotte i prästbetyget men hon är Lotta med alla i sin omgivning.

BÖRJADE RIDA

Djurintresserad har hon varit så länge hon kan minnas. Nio år gammal började hon rida. Så småningom började Lotta fundera på att bli veterinär. Men vägen dit är lång och i nian tyckte hon att det kunde vara nog med pluggande ett par år. Lotta sökte och kom in på jordbrukslinjen på lantbruksskolan i Gamleby. Jag kommer ihåg första gången jag fick syn på en harv, säger hon. Då visste jag inte ens vad det var. Jag vänder, tänkte jag. Men så blev det aldrig.

På lantbruksskolan fick Lotta under två år lära sig massor om jordbruk och boskapsskötsel. Efter det jobbade hon ett år på ett större lantbruk. Strax före jul blev hon avbytare och fick anställning i Åtvidaberg.

Avbytarckretsen som hon jobbar i utgörs av sju gårdar på vitt skilda platser i kommunen. På varje gård tjänstgör hon tre dagar i månaden. Arbetstiden är högst flexibel med bl a tjänst vartannat veckoslut.

STORT ANSVAR

Som avbytare har Lotta på varje gård ansvaret för skötseln av djuren. Det betyder hela räkkan av arbetsuppgifter med utfodring, mjölkning, rengöring,

CHRISTER
BERG



allmän skötsel osv. När avbytarerna kommer ska lantbrukaren i lugn och ro kunna överlämna alla bestyr med djuren till denna.

Visst har man ett stort ansvar,

”Vårt varje krona

Inge Svensson är en av Lottas sju arbetsgivare i Åtvidaberg. Han är storligen belåten med avbytarssystemet.

För fyra år sedan gick vi med i en avbytarckrets, berättar han. Före det hade jag och min fru Ingegärd under 30 år sammanlagt omkring 10 dagars ledighet. Nu har vi tre dagar i månaden då vi inte är låsta vid ladugården. Varannan månad får vi ett ledigt veckoslut.

Många kanske inte tycker att tre dagar i månaden är mycket. Men för oss är det värt varenda krona det kostar. Inte minst för att vi i Lotta har en avbytare som har väl hand om djuren.

säger Lotta. Men i dag skulle jag inte kunna tänka mig något annat jobb än ett som har med djur att göra. Sen är det förstås en extra känsla att veta att man ger människor möjlighet till åtminstone några dagars ledighet i månaden.

”ENERGISKT YRVÅDER”

När Correspondenten besökte Lotta höll hon på i ladugården hos Inge Svensson i Börsebo. Ett litet blont, energiskt yrväder som styrde och ställde bland 50-talet djur. Det var mjölkdays. Snabbt och metodiskt vandrade hon runt med slangar och sugkoppar. Blev det några lediga sekunder över så plockade hon med korna, mockade undan blaffor och styrde och ställde.

— Det är klart att man inte har samma krafter som en stor karl, säger hon. Men det går att klara av det här jobbet ändå. Och som väl är, är också de flesta arbetsgivarna införstådda med det. Jag tycker nog att jag fått deras förtroende att sköta om djuren. Det är skönt.

”ALLTFÖR BUNDEN”

Lotta räknar med att ha det här avbytarjobbet i ungefär två år. Det är ett steg i min utbildning. Jag samlar poäng för att gå vidare och försöka bli kontrollassistent.

Men skulle du inte vilja ha en egen gård då?

— Nä, svarar Lotta. Man blir ju så hemskt bunden.

19/4

Kråksång



Olof Söderbäck - 80

*Det sitter en kråka på stolpen
och sjunger sin kråkmelodi.
Nog ville den drilla och jubla
i skönhet och ljuv harmoni.*

*Nog ville den sjunga om kärlek,
om svindlande glädje — men strax
det kommer ur kråkans strupe
ett oskönt och skärande krax.*

*Hur känns det i bröstet, du kråka?
Du har väl din kråkfantasi?
Men öppnar du näbben så kommer
ju bara ett skorrande skri.*

*Nog delar vi väl ditt dilemma:
Vi vill att vår livvsång skall bli
en skönsång — men kanske blir sången
en skärande kråkmelodi . . .*

INGER RAGNARSSON
III: OLOF SÖDERBÄCK

Blockadens verkningar i Åtvid

Ålundagården måste stänga till hälften

Föräldrarna till ett 30-tal barn i Åtvidaberg fick på måndagskvällen i all hast lösa problemet var de skulle ha sina barn på tisdagen. Normalt har de barnen på fritidshemmet och barndaghemmet Alundagården. Men där kärvade det till sig på personalsidan och på grund av den pågående blockaden fick man inte sätta in några vikarier.

Under tisdagen var två förskollärare sjuka och dessutom var en studiedag inplanerad just den här dagen.

Vikarier

— Vikarierna för den personal som var upptagen av studiedagen blev klara först förra veckan. Men eftersom varslet gällde från den 11 april fick vi inte använda dem, säger Alundagårdens förstandare Jerry Axelsson.

Personalbristen innebar att Alundagården måste stänga fritidshemmet redan kl 8 på morgonen. Dessutom var en avdelning på daghemmet stängd fram till kl 11.30. Sammanlagt berördes 30 barn, femton på vardera avdelningen.

Ta ledigt

— Vi informerade samtliga föräldrar om situationen på måndagskvällen, säger Jerry Axelsson. Vad vi har hört så tycks de flesta lyckats lösa barn tillsynen

på ett eller annat sätt. Även om någon måst ta ledigt från sitt jobb.

På tisdagseftermiddagen såg det ut som om man skulle kunna köra för fullt på Alundagården igen, i dag, onsdag.

— Men visst är framtiden litet osäker, påpekar Jerry Axelsson. Vi får bara hoppas att det inte sätter igång någon influensahistoria eller liknande.

På Alundagården arbetar sammanlagt 20 anställda. Dessutom har man två ungdomar i beredskapsarbete på gården. Man tar emot sammanlagt 60 barn varav 15 i fritidshemmet och 45 på daghemmet.

Hundskolan började i snö

23/4

Det var ordentligt ruskväder när Åtvidabergs hundklubb på söndagen körde i gång vårterminen i hundskolan. Likväl mötte över 30 hundar upp till inskrivningen, åtföljda av dubbla antalet mattar och hussar. Per ombud har ytterligare hundägare låtit meddela att de är intresserade av att lära sig själva och sina hundar att umgås med varandra och andra. Så har man ju också tillgång till hundklubbens stora rastgård.

Valpkursen för hundar på 3 mån och uppåt leda av Gunnel Adolfsson. Peter Lindersjö håller i nybörjarkursen och Eva Andersson i fortsättningskursen.

Nyheter i år är dels den sk uppvisningsgruppen och vinthundsgruppen. Deltagarna i den första skall träna in ett program som man kan visa upp vid olika tillställningar.

Vid kursstarten i söndags bjöd man de närvarande på en riktig godbit. Det var Bengt Svensson från Askeby som med sina retrievers, varav en är svensk champion, gav uppvisning i jaktدرسyr.

Körsång och dragspel i Björsäter

Ungefär en gång i månaden arrangerar dragspelsklubben Ton-Träff en dansafton i Björsätters Folkets hus. I lördags hade man inbjudit Åtvidabergs manskör som svarade för en timsång underhållning. Med så många dragspelare och sångglada män i samma lokal var det förstås bäddat för en livlig och munter kväll. Så hade också en bra bit över 200 personer infunnit sig.

Medan dragspelarna framförde marschen Den svenske flottliten tågade manskören in under ledning av Nils Ahlin. Programmets första avdelning upptog bl a en engelsk madrigal, Vaggvisa från Kentucky, en svensk madrigal från 1200-talet och I en grönmalad båt i arrangemang av Håkan Sund.

I pausen framträdde fyra medlemmar ur Ton-Träff och spelade på nyckelharpa Polska efter Gåsvikarn och Gubbnäsvälsen. I den andra avdelningen sjöng manskören några kupletter, Näsborns polska och Wien, mina drömmars stad. Med livliga applåder "framtvingade" publiken ett par extranummer, Vårvisa och Det är våren.

Nu kräver man nytt Folkets hus i Åtvid Nedsliten byggnad och stora förluster

— Hur länge ska s-politikerna i Åtvidaberg fortsätta vara så njugga mot Folkets hus. Nu måste det hända någonting. Hög bidragen, täck förlusterna utan en massa diskutering och betala bidragen i förskott. Antingen måste man ge Folkets hus ett ordentligt driftbidrag eller också är det bara för föreningen att avyttra fastigheten. Då får kommunen ta hand om den.

Det sade Hans Hammarlund när föreningen Åtvidabergs folkpark häromkvällen hade årsstämma. Föreningen äger Folkets hus i Åtvidaberg. Byggnaderna är ordentligt nerslita. Sedan den sista större renoveringen i slutet av 50-talet har inte mycket värt att kallas underhåll gjorts.

Under en följd av år har verksamheten gått med förlust. Varje år har kommunfullmäktige fått anslå medel för att täcka dessa förluster. Hittills har det rört sig om småsummor. I varje fall jämfört med vad som komma skall.

RÖSTER HÖJS

Under det senaste året har allt fler röster höjts för ett nytt Folkets hus i Åtvidaberg. Dels för att det nuvarande är i så bedrövligt skick, dels för att behovet av en riktigt stor samlingshall i Åtvid är mycket stort.

Hittills har det mest varit enskilda röster och mer eller mindre privata utredningar. Men på den här stämman, en av de längsta i föreningens historia och en av de sämst besökta, togs framåt midnatt beslutet att man ska uttala sig för ett helt nytt Folkets hus. Beslutet togs av 17 personer. För-



Lennart Fogelqvist, Folkets husutredare: Kan inte arbetarrörelsen slå till nu får vi finna oss i att komma i händerna på andra intressen

eningen har närmare 250 medlemmar.

NEDSLITET

Alla på stämman var överens om att det nuvarande Folkets hus är totalt nedslitet. Det kostar miljoner att reparera upp de mest akuta bristerna. Ändå får man ingen stor samlingshall, ingen handikappvänlighet, inga fler lokalytor.

Lennart Fogelqvist presenterade en utredning om ett nytt Folkets hus. Detta skulle ligga i Gropen, på andra sidan genomfarten. Utredningen har tidigare presenterats i Correspondenten.

SLÅ TILL NU

— Kommunen har satsat på Stallet, på Kopparrvallen osv. Nu är det dags att vi satsar på ett nytt Folkets hus. Kan inte arbetarrörelsen slå till nu så får vi finna oss i att komma i händerna på andra intressen. Vi måste ha ett snabbt beslut så vi kan söka bidragspengar. I dag är det en kö på projekt för uppåt 500 milj kr och man delar ut 90 milj i år.

Arne Johansson, tung s-politiker i Åtvid, ledde förhandlingarna. Han menade att man måste sätta sig ner och diskutera igenom problemet noga i partiet. Målsättningen är nog riktig. Men när ska man kunna genomföra projektet? Kommunen befinner sig i dag i ett bekymmersamt läge ekonomiskt eftersom svåra år väntar och alla tillgängliga medel är in-tecknade.

VILKEN KELP?

— Projektet måste inplaceras i den kommunalekonomiska långtidsplanen (KELP), hävdade Lennart Fogelqvist.

— Vilken KELP? frågade Arne Johansson. Arbetet med nästa KELP är i praktiken redan klart. Där har vi redan fått göra massor av prövningar.

På stämman diskuterades också det dåliga intresset för föreningens verksamhet. Medlemsorganisationerna fick ordentliga kängor av dem som var med på stämman. Man tog också flera beslut om olika sätt att engagera organisationerna. De måste lära sig att ta sitt ansvar för Folkets hus.

SKA BEVARAS

Man diskuterade också vad som ska göras med det gamla Folkets

hus. Byggnaden får inte drabbas av rivningsvansinnet, krävde Dagmar Bergqvist. Flera talare gav henne sitt stöd i att byggnaden ska bevaras. Man talade också om olika användningsområden, som för musikskolan m m.

STORA FÖRLUSTER

Det blev en hel del diskussion när man kom in på bokslutet för 1979 och, inte minst, de framlagda budgetarna för 1980 och 1981. Förra året gick föreningen med förlust på 112 000 kr. Det kan jämföras med underskottet på knappt 50 000 året innan. Samtliga rörelsegrenar gick med förlust.

Med samma verksamhet i gång nästa år blir den budgeterade förlusten nära 200 000 kr och ungefär lika stor 1981. Då har man ändå bara lagt ut nålpenningar på underhållet.

Sven Sjöo såg sig förärlig att beträffande 1979 års resultat konstatera att posten för sociala kost-



Britt-Louise Carlzon, ordförande: Köket dömde hälsovårdsnämnden ut för två år sedan



Sven Sjöo, stämmodeltagare: Lönekostnaderna verkar väl höga i förhållande till omsättningen

nader och löner var väl hög i förhållande till omsättningen. 227 000 mot 617 000 kr.

Styrelsemedlemmar och andra tog upp den kastade handsken och en utförlig redovisning gavs över vilka som jobbar och hur mycket och till vilka låga löner. Med nuvarande omfattning av verksamheten går det bara inte att dra in mer på personal. Dessutom är det redan svårt nog att få folk att ställa upp på obekväma arbetstider mot den ersättning som nu utgår.

Slutligen diskuterades en hel

del om varför biografen, danser osv ger underskott och vad man ska göra för att komma till rätta med problemen. Vivian Dahlgren sammanfattade de flestas åsikt när hon sade att man inte får strypa verksamheten.

I styrelsen omvaldes Britt-Louise Carlzon som ordförande. Den enda ändringen blev för övrigt att Ronny Brindmark invaldes efter Per Kullander. Förslaget till nya stadgar remitterades till medlemsorganisationerna för yttrande.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

KM i bågskytte. Åtvidabergs bågskytteklubb har haft inomhus-KM i bågskytte i sporthallen. Resultat damer, seniorer, fristil: 1) Siv Johansson 160; 2) Inga Jonsson, 148. Herrar, seniorer, fristil: 1) Jan-Erik Lundqvist, 244; 2) Yngve Pettersson, 215; 3) Ville Rask, 158. Herrar, yngre juniorer, fristil: 1) Bo Gustavsson, 217; 2) Jan Andersson, 169. Herrar, seniorer, instinktiv: 1) Sören Wikingsson, 491; 2) Dag Johansson, 469; 3) Nils Dahl, 425; 4) Rolf Liljegren, 390; 5) Gösta Malmström, 306.

Åtvids pastoratansöker hos regeringen om bidrag ur allmänna arvsfonden med 100 000 kr för att göra i ordning ungdomslokaler. Kostnaderna uppgår till 410 000 kr.

Inbrottsförsök. Natten till onsdagen utsattes Pressbyråkiosken vid järnvägsstationen för ett inbrottsförsök. Någon eller några hade gjort sitt bästa för att få upp ytterdörren till kiosken, men misslyckats.

Milsimmet. Vinnarna i den fjortonde veckans milsim blev Lena Edström, Kerstin Magnusson, Susen Johansson, Britt Carlsson, Birgitta Jonsson, Ulla-Britt Sundberg, Annika Gustavsson och Märta Åstrand.

Torsdag 24 april 1980



Det var nätt om utrymmet när man tog sig under gångbron. Marginalen var bara 10 centimeter

Sveriges äldsta banvaktsstuga lämnar Åtvid efter 124 år

— Det här är en stor dag för mig och föreningen, sade Bengt E Unvér, drivande kraft i Järnvägarnas museiförening i Linköping.

— Det här är en stor dag också för oss. Fast på ett helt annat sätt, sade Karl-Inge Johansson, ordförande i museiföreningen Risten-Lakviks järnväg.

□ Äldsta

Dagen var tisdagen och dess betydelse markerades av att Tröjan efter diverse turer äntligen var på väg till Linköping.

Tröjan är benämningen på Sveriges äldsta banvaktsstuga,

byggd i Åtvidaberg 1856 och ursprungligen använd som järnvägsstation på en av landets första järnvägar, den mellan Bersbo och Åtvidaberg.

Det var ordentliga hantverkare som byggde Tröjan. Det framgår av att den med sin bastanta stomme av handskräddade stående stockar klarat sig ovanligt hyggligt undan tidens tand. Den har stått på en grund bestående av fasade stenbumlingar och därigenom klarat sig bra från röta.

En byggnad av det här slaget har stor betydelse för folk med järnvägshistoriskt intresse. "Första" och "äldsta" är ord som ytterligare markerar den saken.



En stor dag, sade Bengt E Unvér, drivande kraft i Järnvägarnas museiförening i Linköping

1972 skänkte SJ Tröjan till Järnvägarnas museiförening i Linköping. Bengt E Unvér berättar att man i praktiken inte kunnat göra något åt byggnaden innan den person som då hyrde Tröjan som sommarbostad flyttade. Detta skedde först i november förra året.

Med stor entusiasm berättar Bengt E Unvér om värdet av att kunna bevara Tröjan. Den kommer att bli en stor turistattraktion när vi så småningom får den upprustad, säger han. En framgång för Sveriges äldsta järnvägsförening.

□ I Valla?

Det är ännu inte klart var Tröjan slutligen kommer att placeras i Linköping. Det har varit litet dividerande hit och dit i den frågan. Tills vidare får den stå på museiföreningens uppsamlingsplats i Ryd. Men självklart, säger Bengt E Unvér, borde Tröjan stå i Valla. Dör försvarar den väl sin plats.

På tisdagen forslades Tröjan i väg till Linköping efter 124 år i Åtvid. Det var inget litet jobb som gick åt för att flytta på stugan som legat inklämd bakom det nu illa sargade gamla lokstallet och dessutom på "fel" sida järnvägsspåren.

Med hjälp av en stor lyftkran lyftes helt sonika den 30 ton tunga kåken upp på en trailer och hela ekipaget hade ett elände att ta sig över spåren. Det hela gick inte alldeles spårlöst förbi. En del justeringar av rälsen måste göras efteråt.

□ Liten marginal

Med en marginal på ungefär 10 centimeter forslades hus och trailer under gångbron vid järnvägsstationen innan man sedan hade fril lejd till residentsstaden. Det blev ett rejält dagsverk för maskinförare, televerkare, järnvägare och de poliser som så småningom eskorterade Tröjan.

En kostnadskrävande historia naturligtvis.

det handlar om flera tiotusental kronor. Allt bekostat med föreningens egna medel.

□ Fick ge upp

Under den senaste tiden har museiföreningen Risten-Lakviks järnväg som har sin verksamhet i norra Åtvidaberg jobbat hårt på att få ha Tröjan kvar i kommunen. Man har uppvakttat kultur-nämnd, läns museet, kulturpersonligheter och andra i en lång rad. Hos nästan alla har man fått stöd för sin uppfattning. Man ända har man till slut fått ge upp kampen.

— Beklagligt, säger Risten-Lakviks ordförande Karl-Inge Johansson. Vi tycker det är självklart att Tröjan ska vara kvar i kommunen. Nu får vi väl istället börja kampen om stationshuset i Bersbo.

□ Bersbo

Sagda stationshus har också skänkts till Järnvägarnas museiförening för flera år sedan. Byggnaden är över 100 år gammal och ett av de äldsta bevarade stationshusen i landet. Nu är den utsatt för förfall.

— Egentligen var allt klart för flyttning av det huset 1973, säger Bengt E Unvér. Pengar fanns men så hände det saker som låg utanför vår kontroll. I dag är det omöjligt att ange någon tidpunkt för Bersbo-projektet.

CHRISTER BERG

25/4



Yngve Jeneteg, idémakare

Han lyckades med sin idé

I sex-sju år har Yngve Jeneteg i Linköping gått omkring och burit på idén hur man ska kunna mala sönder gammal sur bark, lerklumpar och annat till högvärdig mull. För anläggningen måste vara driftsäker och tåla sten, skrot, stubbar och annat kräfs. Den måste ha ordentlig kapacitet och dessutom vara transportabel.

För något år sedan fick Yngve kontakt med styrelsen för teknisk utveckling. STU nappade direkt på projektet och gick in med

150 000 kr. Vidare förmedlade STU kontakt mellan Yngve och Gunnar Malm på Kävelsbo smidesverkstad i Åtvidaberg. Detta var för ett halvår sedan.

De båda kompletterade varandra perfekt och för några dagar sedan kunde man provköra prototypen. Den fungerade perfekt. En stor marknad väntar, säger Yngve. Och det är ingen tvekan om vem som ska tillverka Yngves jordkvarnar.

SIDAN NIO

Yngves jordkvarn fungerar fint STU möjliggjorde projektet

— Som kvarn betraktad är den väl litet speciell. Nog fungerar den alltid. Lastmaskinerna hinner ju inte med. Dessutom är den driftsäker. Titta här ska du se!

Sade Yngve Jeneteg och lade en tegelsten på transportbandet. Sprosch, sade det i kvarnen och av tegelstenen återstod små, små bitar och litet pulver. Likadant gick det för en ännu större bullersten. Ett över meterlångt järnrör klingade och klongade några sekunder innan det åtskilligt skamfilat spottades ut. Varpå kvarnen lugnt fortsatte att smula sönder det den skulle: genomsur bark och gamla rötter.

Yngve Jeneteg från Linköping är en man med många järn i elden. Hans senaste projekt är en sk jordkvarn. En konstruktion som mal sönder och finfördelar basämnen för tillverkning av matjord.

Gammal idé

I 6-7 år har Yngve Jeneteg gått och burit på sin idé hur man skulle kunna mala sönder bark, lerklumpar, röttslam och andra förträffliga mullämnena. Han har

varit runt om i landet och tittat på olika maskiner men tyckt sig förstå att ingen annan ännu löst problemet med kapacitet, driftsäkerhet och flexibilitet.

För ett par år sedan satte han igång sökandet efter någon som kunde ta fram en prototyp av hans idé. Först i höstas kom det arbetet i gång ordentligt sedan Yngve Jeneteg dels fått ekonomiskt stöd av Styrelsen för teknisk utveckling, dels via samma instans kommit i kontakt med Gunnar Malm på Kävelsbo smidesverkstad i Ätvidaberg.

— Utan stödet på 150 000 kr från STU och utan tillgång till en fackman av Gunnar Malms kaliber hade jag aldrig gått iland med det här projektet, hävdar Yngve Jeneteg bestämt. Det råder ingen tvekan om var produktionen av

kommande jordkvarnar ska förläggas.

I slutet av förra veckan testkördes prototypen vid Viresjö såg utanför Ätvidaberg. Invid Övre Virkens strand låg några jättestora högar med sur bark. I barken fanns också några andra saker som rötter, träklampar, gråstenar osv.

Hög kapacitet

Två stora lastare mullrade omkring allt vad tygen höll i den decimeterdjupa leran för att hinna med i den takt jordkvarnen arbetade. Men så har den i nuvarande skick också en kapacitet på halvannan kubik i minuten. Med 20 cm bredare transportband kan kapaciteten ökas till uppemot 150 kubik i timmen.

I korthet går det hela till så att en matare lastas med t ex grov sur och seg bark. Via en transportör matas materialet in i kvarnen, en liten historia och vars tekniska konstruktion än så länge är hemlig. Här kläms och krossas sten som bark till småbitar som är max 20 mm på något håll. Den finfördelade barken förs med utdragningsband ut till en ny hög där den är klar att tas om hand.

Bra växtkraft

Bra matjord är det ont om, menar Yngve Jeneteg som ägnat åtskilliga år av sitt liv åt jordbearbetning och bl a studerat det här med hur jord ska blandas hos Weibulls i Malmö. Prov han gjort visar att det växer väsentligt bättre i jord som behandlats enligt hans recept. Bark är ett förträffligt mullämne.

Yngve Jeneteg hyser inga betänkligheter när det gäller att finna avsättning för bra mullämne vilket bl a visas av att han redan köpt upp åtskilliga hundratusentals kubik bark. Marknaden blir större för varje år, säger han. I Sverige finns det nu 700 lastbilscentraler varav omkring 400 har jordförsäljning. Och sen har vi ju kontinenten.

CHRISTER BERG



Bark är ett förträffligt mullämne bara man kan mala sönder den i tillräckligt små bitar, menar Yngve Jeneteg (bilden) från Linköping som med hjälp av STU-pengar och Gunnar Malm i Ätvidaberg tagit fram en prototyp av jordkvarn

Kommunfullmäktige i Åtvid:

Björnsäter får servicelägenheter

Barnomsorgsplan för 1980—84 klar

Stiftelsen Åtvidbergshem fick på torsdagen kommunfullmäktiges uppdrag att bygga hyresbostäder i Björnsäter. Det handlar i första hand om pensionärshemmet i Björnsäter. Samtidigt skulle man att fastighetskontoret skulle undersöka om det gick att också bygga flerfamiljshus i Björnsäter.

Lägenheterna kommer att ligga i anslutning till det nuvarande pensionärshemmet. Fullmäktige

gick med på stiftelsens förslag att sälja pensionärshemmet med tillhörande markområden för 100 000 kr.

Bakgrunden till beslutet är att pensionärsrådet för drygt ett år sedan begärde en utredning om möjligheten att bygga om pensionärshemmet i Björnsäter. Samtidigt ville man att fastighetskontoret skulle undersöka om det gick att också bygga flerfamiljshus i Björnsäter.

Så småningom kunde fastighetskontoret informera pensionärsråd och pensionärsföreningen om resultatet av utredningen. Pensionärshemmet är svårt att göra någonting åt, men man skulle kunna

uppföra 2- alternativt 3-rumslägenheter i parhus till en månads-kostnad av 1 135 kr resp 1 310 kr.

Sex lägenheter

Åtvidbergshems styrelse lät göra ytterligare utredningar och anser nu att man kan bygga sammanlagt sex servicelägenheter i tre parhus. Byggnaderna skulle uppföras intill gamla pensionärshemmet som i sin tur skulle moderniseras och göras om till servicecenter för pensionärer.

Såväl kommunstyrelsen som nu också fullmäktige anser förslaget så bra att det kan genomföras. Därmed tycks det klart att Björnsäter får servicelägenheter före Falerumborna där problem med markstabilitet m m förseurat ärendet.

Beträffande Åtvidbergshem beslutade fullmäktige också att bevilja kommunal borgen för ett ombyggnadslån på 481 000 kr. Pengarna skall användas för upprustning av lägenheter i Eksätter.

Barnomsorgen

30 nya daghemsplatser per år. Det är målsättningen i den barnomsorgsplan för åren 1980—84 som fullmäktige antog. Under samma tidsperiod skall också antalet platser i fritidshem öka med 51 varav tio i familjedaghem. Med den här planen som grund räknar man med att 1985 klara av en 75-procentig täckning av behovet av daghemsplatser i Åtvidberg.

Täckningsgraden ligger i dag strax under 50 procent. Det råder således brist på platser i daghem, fritidshem och familjedaghem för barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar. I november förra året upptog köllistan 254 barn.

I de förberedande instanserna har det rått oenighet om fördelningen av platser i daghem och familjedaghem. Från borgerligt håll har man krävt att fördelningen skall vara fifty-fifty medan den socialdemokratiska majoriteten förfäktat tanken att man

skall ha fler platser på institutioner än på familjedaghem.

100 000 kr anslags för köp av del i fastigheten Trekanten 1 i korsningen Adelsvärdsgatan—Oxtorgsgatan.

Gatunamn

En hel del namn på gator och kvarter fastställdes. I Vrånghultsområdet ska gatorna heta Björnsättersvägen och Vrånghultsvägen. Göstas park får bara ett gatunamn: Göstas väg. Kvarternamn blir Jorden, Månen, Solen, Mars, Jupiter, Pluto, Saturnus och Merkurius.

Nästa etapp av Basthagen kommer det att andas sol och sommar om. Eller vad sägs om följande gatunamn: Mandelblomsvägen, Kamomillvägen och Klövervägen. Kvarteren ska heta Blåklinten, Rödklinten, Kamomillen, Harklövern, Skogslövern, Rödklövern, Vitklöver, Skogsviol, Akerviol och Ängsviol.

Arbetet med gång- och cykelbanan mellan Sunnebotorget och Berg ska påbörjas i år. Fullmäktige anslag 85 000 kr för ändamålet. Tillsammans med statsbidrag på 55 000 kr klarar man kostnaden för delen Sunnebotorget—Malmvägen.

Templet upprustas

Templet och Kanontornet ska rustas upp. Fullmäktige beviljade anslag med tillsammans 20 400 kr för ändamålet. Samtliga arbeten skall utföras av Baroniet Adelsvärd. Vid Templet blir det murnings- och målningsarbeten för 9 300 kr och vid Kanontornet mest putslagning för 11 100 kr.

Vänortsbesök blir det i juni månad då 4—5 representanter från Juva kommun i östra Finland skall göra Åtvidberg den äran. Gästerna får själva betala resan medan värdkommunen står för övriga omkostnader, sammanlagt 15 000 kr. Pengarna anslags av fullmäktige.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Ny hembygdsförening i Halsebo—Kävelsbo

Vid ett möte på Åtvidbergs hotell i måndags bildades Halsebo—Kävelsbo hembygdsförening. Ett 40-tal personer hade mött upp. Bertil Wahlén i Östergötlands hembygdsförbund höll ett anförande om vad en hembygdsförening kan ha för målsättning och arbetsuppgifter.

En interimstyrelse utsågs bestående av ordförande Torbjörn Hilleberg, vice ordförande Margareta Johansson, kassör Alvar Samuelsson, sekreterare Gunnar Hallberg, Nils Gärme, Anders Gärme, Agneta Ignell och Torsten Gärme.

Många av de närvarande har under vintern deltagit i studiecirklar i ämnet By i bygd. Man har därvid funnit att det finns en hel del som motiverar en hembygdsförening i Halsebo och Kävelsbo. I trakten finns gott om gamla torp och smedjor. Man skall studera och kartlägga områdets historia något eller några århundraden tillbaka. Vidare kommer sannolikt den nybildade hembygdsföreningen att överta arrangemanget av midsommarfesten i Halsebo.

S:t Georgsdagen firades på onsdagen med en högtidlighet i Åtvidaberg. I år var det Åtvidbergs scoutkår som svarade för värdskapet. Omkring 50 scouter och ledare deltog i firandet, vari också ingick representanter för Grebo scoutkår. Kommunminister Bo Linnros höll en kort betraktelse.

Falsa sedlar. Natten till torsdagen lyckades någon få ut för 70 kr bensin ur tankautomaten vid Shell på Linköpingsvägen. Detta genom att använda falska sedlar. Nu väntar vi bara på en automatik, som inte bara skiljer äkta sedlar från falska utan också levererar vatten i stället för bensin på de falska.

Hannäs fri baptistförsamling firade på söndagen sitt 30-årsjubileum. Festligheterna ägde rum i Holmbo kapell, där det var nästan fullsatt. Folke Hanström föredrog en historik över de gångna åren och delade ut blommor till dem som varit med från starten. Missionssekreterare Sven Alvelin, Örebro, sjöng och talade. Talade gjorde även pastor Hjalmar Fjällgård och Evert Johansson från Ukna baptistförsamling. Sång utfördes av Karl-Olov Rydh och syster Yvonne och Nils-Göran Andersson. Offerinsamlingen till församlingens byggnadskassa inbringade 1 060 kr.

25/4 Åtvids nya industriområde invigs med Fågelsångens dag

Ett av de mest expansiva markområdena i Åtvidaberg i dag är Fågelsångens industriområde. Om kanske inte som svampar ur jorden precis, men i mycket rask takt, har småföretag efter småföretag etablerat sig på Fågelsången.

Åtvidabergs tennisklubb har haft årsmöte i Åtvidabergs sporthall. Sten Söderberg omvaldes till ordförande under ett år. Omval blev det även av Gösta Rämme och Rolf Olsson. Rune Berggren och Gösta Fredriksson ingår också i styrelsen medan Tage Johnson efter 13 år som kassör nu avgick. Ny på den platsen blev Erland Dahlquist. Medlemsantalet har ökat till 187, därav är 54 juniorer. Kassan hade under fjolåret omslutit 18 264 kronor. I årets seriespel deltar man med ett veteranlag i allsvenska serien division 2 och ett seniorlag i östgötaserien. Vid det avslutande kaffet avtäckades den avgående kassören Tage Johnson med blommor.

Bara på ett år har sju firmor, nya och gamla, slagit ner sina bopålar invid infarten från Linköping. Fler är på gång.

Jag tror, säger kommunens näringslivsintendent Jan Nordenström, att det är väldigt många människor som är nyfikna på vad som egentligen hänt, och händer, i Fågelsången. Därför är det dags att mer eller mindre offentligt visa upp området. Kalla det gärna för en invigning av området. Eller, som vi, Fågelsångens dag.

Evenemanget äger rum på lördag då det under fyra timmar blir öppet hus på de flesta håll och kanter i Fågelsången. Åtvidabergs ridklubb har tagit hand om många av "kringarrangemangen" såsom ponnyridning, sulkykörning, utdelandet av program osv.

Brandförsvaret visar upp sin nya brandstation och ger barnen tillfälle till en tur i rödmålade bilar. Ett dussintal företag håller öppet och har demonstration och annat på programmet. En och annan firma passar också på tillfäl-

let att bjuda in kunder och leverantörer.

Det kommunala etableringsbolaget Åtvidabergs Industribyggen finns också representerat på plats den här dagen. Liksom en del andra kommunala förtroende-män. Så den som känner sig manad kan också ta tillfället i akt att diskutera kommunal näringslivspolitik med de ansvariga.

Utan vidare kan man nu påstå att Fågelsången är ett etablerat industri- och hantverksområde, säger Jan Nordenström. I dag finns där 24 olika företag. Redan i år vet vi om ytterligare utbyggnader. Darenas bygger till, televerket uppför en arbetscentral, Åtvidabergs villabyggen bygger en industri lokal, vilket också Industribyggen skall göra. Åtvidabergs gräv och schakt har köpt tomt, osv.

CHRISTER BERG



Det här är Fågelsångens industriområde i Åtvidaberg. Det ligger vid infarten från Linköping. Här har 24 olika företag sina lokaler, varav hälften flyttat hit på de senaste två åren. Nu tycker näringslivsintendent Jan Nordenström att det är dags att presentera området för Åtvidabergarna. Det sker genom Fågelsångens dag på lördag, då det är öppet hus och fest praktiskt taget överallt

Östergötlands färghandlare har utsett ny ordförande

Östergötlands färghandlares förening hade på onsdagen årsmöte på hotell Stallet i Åtvidaberg. Till ny ordförande valdes Berndt Persson, Linköping, efter Bertil Edström, Överum.

Nya i styrelsen blev Karl-Melker Kindstrand, Åtvidaberg, och Göran Bremer, Mjölby. De efterträder Carl-Einar Djenfer, Söderköping, och Göran Bremer, Mjölby.

Berndt Persson utsågs till föreningens representant i Sveriges färghandlares riksförbund. Vidare utsågs Carl-Einar Djenfer till föreningens ombudsman. På den posten efterträder han en av de verkliga veteranerna i föreningen, Sven Landler, Vingåker. Denne har arbetat som ordförande, resp ombudsman, för färghandlarna i Östergötland och de-

lar av Södermanland i 35 år, varav 18 som ordförande.

Med sina 45 medlemmar är östgötaföreningen en av landets minsta. Men samarbetet är gott och aktiviteterna många, försäkrar Sven Landler. Sedan föreningen bildades 1918 har man endast haft fem innehavare av ordförandeposten.

Efter onsdagens förhandlingar gav lektor Christer Alveteg en redogörelse för ADB-system. Man avslutade med en rundvandring i Åtvidabergsmedlemmen Karl-Melker Kindstrands utökade butik vid Stortorget.



Det blev en del förändringar i toppen när Östergötlands färghandlares förening hade årsmöte i Åtvidaberg. Fr v nya ombudsmannen Carl-Einar Djenfer, avgående ordförande Bertil Edström, Sven Landler, som varit ordförande och ombudsman i 35 år, och nya ordföranden Berndt Persson

Värd sin vikt i glass



Att vara värd sin vikt i guld är ju förstas väldigt fint. Att vara värd sin vikt i glass är väl inte så dumt det heller. Atminstone inte om man är tio år, snart elva, och tycker att glass är "häftigt".

Just sin vikt i glass har Torbjörn Ripstrand från Åtvidberg vunnit. Det var förstapriset i GB:s riksomfattande tävling för ungdomar upp till fjorton år. I

konkurrens med 7 000 andra pojkar och flickor var det Torbjörns slogan som segrade. På traditionsenligt sätt vägdes det kalla priset upp på torsdagseftermiddagen.

Glassrepresentanterna fick lasta på 32 kilo glass för pojken och så några pinnar extra för kläderna han bar på innan vägskalarna vägde jämnt.

Lönestriden:

Inga större besvär i Åtvid ännu . . .

Några större återverkningar har inte blockader och strejker haft i Åtvidberg. Atminstone inte ännu. Hjulen rullar, med ett lätt gnissel.

Kommunalsrådet Göte Edlund, som normalt har ett nog så späckat dagsprogram, fick nu också klara sig utan sin sekreterare. Liksom kanslichef Assar Holmqvist och andra chefstjänstemän, Göte Edlund tog hand om all post till kommunalkontoret och bokningen av lokaler till nämnders och styrelsers sammanträden.

— Som väl är, säger Göte Edlund, hann vi få alla handlingar till kommunstyrelsens sammanträde nästa gång utskrivna. Det var en försvarlig bunt. Under hel-

gen ska jag se till att handlingarna kommer ut till de berörda.

— Som det ser ut blir det nu t ex förtroendemännens sak att skriva ut protokollet från fullmäktigesammanträdet på torsdagen. Överlag tycks det mesta fungera på förvaltningarna. Men vi får hoppas att konflikten inte blir långvarig, slutar Göte Edlund.

På socialkontoret har förtroendemän tagit över jobbet i receptionen. På fredagen var det sociala centralnämndens ordförande Göran Pettersson som svarade i telefon och tog emot besökare. Likaså var det han som öppnade posten och fördelade socialassistenternas arbete.

— I dag tycks det ha flutit normalt på ålderdomshem och barnstugor, säger Göran Pettersson. Vi har också sökt dispens för att få sätta in personal på ålderdomshemmen på helgerna. Där måste det helt enkelt fungera.

— Vi får vara glada så länge vi kan hålla det löpande arbetet igång. Mycket annat, som t ex allt utredningsarbete, får nu gå på lågvarv. Håller konflikten på länge lär vi nog få en hel del större problem att brottas med, säger Göran Pettersson.

Lång debatt om barnomsorgen i Åtvid

Borgerlig kritik mot långtidsplanen

— Jag är inte imponerad av barnomsorgsplanen. Den har många brister. Syftet med en sådan här plan bör ju vara att kommunen ska få ett underlag för sin framtida fysiska och ekonomiska planering. Men fränsett år 1980 sägs inte ett enda ord om var daghem ska byggas. Inte ens 1981, nästa budgetår.

Vi får inte någon hjälp av sociala centralnämnden när det gäller de ekonomiska konsekvenserna av barnomsorgsplanen. Är det då någon mening med planen? Det är inte lätt att ställa motförslag mot något som är så luddigt.

Det sade Carl G Nilsson (m) när kommunfullmäktige i Åtvidberg på torsdagskvällen diskuterade barnomsorgen i Åtvidberg under åren 1980—84. En debatt som engagerade samtliga partier och som kom att bli en av de längre i fullmäktige under den senaste tioårsperioden. I över en och en halv timme höll man på.

Tvisteämnen

Mycket av debatten kom att handla om den enligt de borgerliga partierna dåliga ekonomiska redovisningen. Andra tvisteämnen var det dåliga resursutnyttjandet av barnomsorgen, vilket som är bäst — daghem eller familjedaghem och vårdnadsbidrag.

Man spårade också in på samarbetsproblemet i det borgerliga blocket, om barn vårdas eller får tillsyn och en del annat smått och gott.

— Det är bra, sade Göran Pettersson (s), ordförande i sociala centralnämnden, att vi äntligen fått en debatt om barnomsorgen.

Vill bygga mer

Göran Pettersson var också den som inledde debatten med ett långt anförande där han redogjorde för barnomsorgsplanens olika delar och innebörden av planen.

— Vi vill bygga ut antalet daghemsplatser med 30 om året, sade han. Det räcker visserligen inte för att täcka behovet. Men av ekonomiska skäl kan vi inte klara av mer.

Han kom också in på det dåliga utnyttjandet av daghemmen. Siffran ligger strax över 60 procent. Det innebär att varje dag står i genomsnitt ca 30 platser tomma.

— I maj ska vi dock lägga ett förslag hur vi ska komma tillrätta med problemet, sade han.

Upprörande

Den uppgiften om de outnyttjade daghemsplatserna fann många talare skrämmande.

— Upprörande, sade Carl G Nilsson, att detta fått fortgå utan åtgärd.

— Det är ju ungefär lika med ett års utbyggnad, vi måste få bättre beläggning, sade Bengt Persson (fp).

— Ett tokigt förhållande, sade Sigvard Önnegren (c).

I samtliga förberedande instanser har partierna varit överens om hur mycket barnomsorgen ska byggas ut i Åtvid. Men lika oense har man varit vad gäller typ av utbyggnad. Socialdemokraterna vill att den institutionella tillsynen ska dominera, medan de övriga försvarat familjedaghemmen och hävdade att det skall vara lika antal platser i båda formerna.

Ingen tvekan

— Jag har all aktning för det arbete som utförs i familjedaghem, sade Göran Pettersson. Tillsynen där fungerar utmärkt, efter förutsättningarna. Men för oss socialdemokrater råder ingen tvekan om att barnstugorna ger den bästa kvaliteten. Där har man mer personal, utbildad personal och kan ge mer meningsfull omsorg.

— Jag kan inte ställa upp på en så kategorisk deklaration, sade Carl G Nilsson. Barn är individer. Alla passar inte in i en ram.

— Se det också ur föräldrarnas synpunkt, sade Linnea Jacobsson (c). Det måste finnas valfrihet. Varför inte satsa på vårdnadsbidrag. Det måste inte vara så stora belopp.

— Jag är optimistisk nog att tro att de allra flesta barn mår bäst av att vara hemma, sade Barbro Boll (kds). För jämlikhetens och rättvisans skull behövs vårdnadsbidrag. Många föräldrar får inte in sina barn på dag- eller familjedaghem utan får nöja sig med att subventionera tillsynen för andra.

Har man glömt

Beträffande den borgerliga kritiken mot den bristande ekonomiska redovisningen, menade både Göran Pettersson och kommunalsrådet Göte Edlund att sådan skett. Inte minst i kommunstyrelsens planeringsutskott när man diskuterat den ekonomiska långtidsplanen.

— Men det har tydligen Carl G Nilsson och Sigvard Önnegren glömt, sade Göte Edlund. Att man inte informerat folkpartiet som inte får vara med i PU, det är inte vårt fel.

— Jag trodde vi diskuterade den framlagda barnomsorgsplanen och inte de siffror som ingen i fullmäktige utom i kommunstyrelsens planeringsutskott fått del av, svarade Carl G Nilsson.

Efter nära 100 minuters diskussion kom så fullmäktige till beslut. S-förslaget om ökad satsning på daghem segrade. De övriga partierna reserverade sig till förmån för förslaget om lika fördelning.

CHRISTER BERG

26/4

Fågelsångens dag i Åtvid en folk- och företagsfest

— Det har hänt så oerhört mycket nytt i Fågelsången de senaste åren att de flesta åtvidabergare inte har hängt med i svängarna. Det gäller att vänja kunderna vid att vi har två handelscentra i Åtvidaberg. Om alla företag inriktar sig på att samma dag satsa på en gemensam information och kampanj — då tror jag att folk kommer.

Så skrev kommunens näringslivsintendent Jan Nordenström i ett brev i slutet av mars till samtliga 24 företag av alla de slag i Fågelsångens industriområde vid infarten från Linköping. Och han fick mer än rätt.

Merparten av företagen ställde upp på idén och så kom det sig att man i lördags anordnade Fågelsångens dag. Med öppet hus praktiskt taget överallt, med extraerbjudanden, med information om sin verksamhet, med visningar, med rader av kringarrangemang.

Åtvidabergarna strömmade till och räknades in. Det svarade ungdomarna i Åtvidabergs ridklubb

för. Man prickade av 1 260 bilar och sammanlagt 3 194 besökare i alla åldrar.

Över förväntan

— Visst hade vi hoppats på stort intresse, säger Jan Nordenström. Men det här är ju siffror, som är över all förväntan. Jättekul! Visserligen var evenemanget mer att betrakta som ett slags invigning. Nu kanske vi får tänka om och göra Fågelsångens dag till en årlig värlig händelse.

Det var således många Åtvidabergare och tillresta intresserade som passade på tillfället att se vad Fågelsången innehåller.

— Inte visste jag att det fanns så mycket här nere. Knappt att det hette Fågelsången, sade en av besökarna.

För högtryck

Överallt möttes man av nöjda företagare. En som också myste var brandstyrelsens ordförande Bror Nilsson. För dagen högste boss på brandförsvaret, där man verkligen fick jobba för högtryck. Dagen lång köade barn för att åka brandbil. 60—70 rundor hann man med.

Åtvidabergs ridklubb grejade med tipspromenad, utdelning av informationsmaterial och kory-

grillning och de sex hästarna drog och bar barn allt vad tygen höll.

Även politiker fanns bland de besökande. Hela den moderata fullmäktigegruppen t ex, som lotsades runt av Jan-Eric Nilsson. Denne är ledamot i det kommunala lokaliseringsbolaget Åtvidabergs industribyggs styrelse. Även de övriga styrelseledamöterna fanns på plats.

Idel leenden

Industribyggs ordförande, förre kommunalrådet Carl-Eric Ahlström, och förre kommunaldirektören Alrik Agerbo, tidigare ansvarig tjänsteman för lokaliseringsringen i Åtvid, var idel leenden.

— När Fågelsången började exploateras på mitten av 60-talet trodde man kanske inte på en så stor utveckling som nu verkligen ägt rum, sade Carl-Eric Ahlström.

Han berättade också att Industribyggen inom kort ska behandla frågan om uppförande av ytterligare ett industrihus i Fågelsången. Vår filosofi har hela tiden varit att ligga ett steg före, att ha lokaler i beredskap. Den filosofin har visat sig vara lyckosam, menade Carl-Eric Ahlström.

CHRISTER BERG



— Den här utvecklingen på och intresset för Fågelsången hade vi knappast vågat hoppas på när omringlade började exploateras så smått för femton år sedan. Det sade de här två herrarna, som varit med i början, förre kommunaldirektören Alrik Agerbo och förre kommunalrådet Carl-Eric Ahlström.



Stort intresse tilldrog sig brandförsvarets aktiviteter, särskilt av den yngre generationen, som dagen lång köade för att få åka brandbil med påslagna sirener och allt

Reservera mark för sport och friluftsliv

— Slutligen vill nämnden framhålla att den anser det vara av stor social betydelse att kommuninvånarna bereds tillfälle till sport av olika slag och till ett rikt och varierat friluftsliv. Vid markplaneringen måste hänsyn tas till detta så att erforderliga marktytor och vatten reserveras för sport och friluftsliv.

— Det är av stor vikt att de synpunkter och intentioner som framkommit i kommunens naturvårdsinventering beaktas beträffande skyddade områden. Likaså skall fritidsfisket ingå i planeringsunderlaget.

Det säger sociala centralnämnden i Åtvidaberg i sitt remissvar över förslaget till markdispositionsplan för Åtvidabergs kommun. Nämnden anser sig inte ha mycket att invända mot förslaget i det här skedet. I nästa steg i planen återkommer man med ett nytt yttrande.

Ändå vill man nu framhålla vikten av att befintliga affärer bibehålls i oförändrat antal. Detta kan vara av avgörande betydelse för äldre och handikappade om de ska kunna bo kvar i sin invanda miljö.

Vidare anser man att kompletteringstrafiken måste upprätthållas i tillräcklig omfattning och ha så hög standard som möjligt.

Barnstuga i marknadsbod. Sociala centralnämnden har beslutat begära projekteringsanslag med 15 000 kr för att undersöka om det är möjligt att inrätta en förskola i kvarteret Marknadsbodarna. Det är ju inte länge sedan kommunen köpte husen, som ligger utmed Bruksgatan. Nämndens ordförande och socialchefen har tillsammans med folk från fastighetskontoret varit och tittat närmare på platsen. Ett av husen närmast Sandtagsskolan tycker man verkar användbart. Enligt barnomsorgsplanen ska en barnstuga inrättas nästa år med 30 platser. Om inte någon av "marknadsbodarna" går att använda får man antagligen uppföra ett friliggande hus för ändamålet.

Ny länklokal? Tillsammans med representanter för Länkrörelsen i Åtvidaberg har man på socialkontoret studerat förutsättningarna för att ge rörelsen tillgång till nya lokaler i något av husen i kvarteret Marknadsbodarna. Det som ligger närmast till hands är den byggnad som nu härbergar gatukontoret. Man anser att den borde räcka till både företagshälsovård och länkrörelse. Sociala centralnämnden anser att saken närmare ska undersökas.

Årsmöte med ÅIF 1979 ett bra år

Åtvidabergs idrottsförening har haft årsmöte i klubblokalen. Ordföranden Roland Lundahl kunde konstatera att det varit ett framgångsrikt år, främst inom sektionerna skidor och frilidrott.

Frilidrotten har kanske haft sitt allra bästa år med Anders Öberg som det stora namnet. Han tog silver i Nordiska mästerskapen samt guld och silver i Svenska mästerskapen. Dessutom kan 82 klubbrekord noteras, plus framgångar i DM på ungdomssidan. Men tyvärr är Anders Öberg förlorad för Åtvidabergsfrilidrotten då han numera tävlar för Karlstad-Göta.

Gymnastiksektionen kunde redovisa att 320 åtvidabergare i åldern 4-70 år deltagit i tävlings- och motionsgymnastik. Skidsektionen med främst Lennart Bergström och flera lovande juniorer har nått fina placeringar i tävlingar. På ungdomssidan blev det bl a ett Götalandsmästerskap i stafett.

Inom atletiken har man varit mera aktiv än tidigare och kunde redovisa en medlemsökning. Om ledarfrågan kan ordnas kommer man att återuppta den populära Humpanrundan.

Huvudkassan har omslutit 165 350 kronor och året gick med vinst tack vare lotterier, anslag, bidrag och en bra inkomst på loppmarknaden.

Vid styrelsevalet blev det omval av ordföranden Roland Lundahl på ett år. På två omvaldes sekreteraren Gunilla Wall och kassören Tommy Kullman. Varje sektion kommer även att utse en representant som skall ingå i styrelsen.

Dyrare på ålderdomshemmen. Sociala centralnämnden har beslutat höja avgiftstaket på kommunens ålderdomshem från nuvarande 70 kr per dag till 100 kr per dag. Enligt en sammanställning som man gjort på socialkontoret uppgick bruttokostnaderna för samtliga fem ålderdomshem i kommunen förra året till nära 7,9 milj kr. Bruttokostnaden per dag och plats har framräknats till 166 kr och intäkterna till drygt 35 kr. Bruttokostnaden per dag och plats för resp ålderdomshem var Östgården 172:68, Ekgården 148:81, Grebo 150:54, Gärdserum 149:94 och Hannäsgården 167:41 kr.

Bygg hela skolan. Visserligen är man sent ute, men sociala centralnämnden vill ändå försöka påverka det planerade skolbygget i Falerum. Enligt planerna ska skolan byggas i två etapper. Den andra etappen om och när Fredriksbergs skola läggs ner. Sociala centralnämnden anser dock att man gott kan bygga hela skolan på en gång. Det innebär ca 150 kvm mer än det primära behovet. Men de sociala myndigheterna behöver plats för en deltidsskola för 20 barn. Tillbyggnaden skulle räcka bra för ändamålet.



29/4

De här fem damerna har det gemensamt att samtliga varit ordförande i Gärdserums CKF, fr v Stina Gärme, Signe Jönsson, nuvarande ordföranden Sylvia Karlsson, Karin Gärme och Sigrid Petersson

Gärdserums CKF-avdelning har firat 30-årsjubileum

Gärdserums CKF-avdelning firade på lördagen 30-årsjubileum på Åtvidabergs hotell. Avdelningens ordförande Sylvia Karlsson kunde hälsa ett 100-tal gäster välkomna.

Nils Gärme som är hedersordförande i Gärdserums centeravdelning överlämnade blommor, tackade för åren som gått och önskade lycka till i fortsättningen. Även kommunkretsen uppvaktade jubilarerna med blommor.

Under kvällen medverkade en grupp pensionärer med sång och musik. Alvar Samuelsson underhöll med bygdehistorier som blev mycket uppskattade.

Gärdserums CKF-avdelning bildades den 13 maj 1950 vid ett möte i Ordenshuset i Falerum,

varvid Gunborg Ekström, kretsordförande i Hannäs, medverkade. Under de gångna åren har man haft en livlig verksamhet med inslag av tävlingar, tipspromenader, äggsexor, gökottor och har varit medarrangör av mid-sommarfesten i Halsebo.

Hela tiden har avdelningen varit stadd vid god kassa. Bidrag har givits till olika ändamål och nämnas kan färg-TV och hörnskap till ålderdomshemmet och klädsel till predikatolen i Gärdserums kyrka.

Orienterarna i gång. OK Ekens senaste träningsorientering samlade inte mindre än 92 deltagare på de fyra banor som lagts av Ingemar Wernersson i Humpäteräng. Resultat: Bana A, 11 km; 1) Pär Ericsson 1.11.45; 2) Lennart Haraldsson 1.18.54; 3) Björn Söderbäck 1.23.35; 4) Bertil Johansson 1.25.25; 5) Lennart Ahlström 1.25.45. Bana B, 5,1 km: 1) Kristina Johansson 43.00; 2) Kurt Carlsson 46.20; 3) Owe Andersson 46.35; 4) Sten Johansson 48.00; 5) Bertil Andersson 1.48.05. Bana C, 3 km: 1) Lars-Gösta Kindholm 25.53; 2) Nils Thelander 28.00; 3) Lennart Haglund 29.08; 4) Anders Nilsson 32.35; 5) Berndt Kindvall 34.10. Bana D, 1,8 km: 1) Per Andersson 22.25; 2) Johan Berglund och Gunilla Nilsson 25.15.

Svarta hingsten cup. Ätvidabergs ridklubb hade under veckoslutet uttagningar i Svarta hingsten cup. Av de 37 startande gick 19 vidare till omhoppning där det gällde att klara en idealtid på 42 sekunder. Tre tävlande kom så nära som en enda sekund ifrån. Lotten fick därmed falla utslag vilka två som skulle gå vidare till distriktsfinalen i Boxholm den 18 maj. Resultat: 1) Åsa Nyhlén, Scirocco; 2) Maria Skoogh, Petita; 3) Katarina Nordström, Scirocco.

Vattenmarodörer. Natten till lördagen var det någon eller några som drog in en vattenslang i trapphuset till en av fastigheterna vid Strandvägen. Kanske tyckte vederbörande att där borde städas, kanske var det ett misstag eller rent av medveten skadegörelse. I vilket fall lämnade man kvar ett fem centimeter högt vattenstånd i källaren. Ett dussin förråd liksom andra utrymmen har fått fuktskador. Kostnaden för att iordningställa vattenmarodörernas tilltag är ännu inte känd.

Gärdeman mästare i Ätvidsjaktstig

Ätvids jaktklubb anordnade på lördagen Ätvidabergsmästerskap i jaktstig för jägarklass och juniorer. Tävlingsarna var förlagda till Ätvids jaktklubbs jaktstigebanor vid Dalgatan. Jaktstigen omfattade sex dubbelstationer med maximala 120 poäng. Sammanlagt deltog ett 50-tal skyttar.

Suverän segrare i jägarklassen blev Conny Gärdeman med 115 poäng. Tvåan kom nio poäng efter. I juniorklassen vann Mikael Andersson, en storskytt i vardande.

Samtidigt med AM avgjordes jaktklubbens KM. Också här erövrade Conny och Mikael mästarvärdigheten.

Resultat AM jägarklass: 1) Conny Gärdeman, ÄJK, 115; 2) Axel Gustavsson, ÄLJ, 106; 3) Gösta Johansson, ÄLJ, 105; 4) Jonny Wahlström, ÄJK, 105; 5) Jonny Andersson, ÄJK, 105.

AM juniorer: 1) Mikael Andersson, ÄJK, 103; 2) Jörgen Svärd, Ätvidaberg, 90; 3) Lars Nilsson, Ätvidaberg, 88.

KM ÄJK: 1) Conny Gärdeman 115; 2) Jonny Wahlström 105; 3) Jonny Andersson, 105; 4) Bernt Rosander 104; 5) Christer Jahrl 104.

KM juniorer ÄJK: 1) Mikael Andersson 103; 2) Tomas Nähdin 79; 3) Roger Andersson 66.

Ks-beslutet överklagas av Eskil Andersson

I slutet av mars behandlade kommunstyrelsen i Ätvidaberg skrivelser från Medborgarrättsrörelsens riksstyrelse, dess östgötakrets och en advokatfirma i Linköping. Samtliga skrivelser berörde ett kommunstyrelsebeslut i april 1978, där politikerna bl a uttalade att Eskil Andersson genom sin kritik av vissa kommunala beslut och förehavanden vållat kommunen skada.

Kommunstyrelsen sade i sitt svar att man inte velat begränsa yttrandefriheten men att även denna frihet har sin yttersta gräns i det straffbara förtalet. Man tog inte tillbaka sitt uttalande.

Nu har Eskil Andersson drivit ärendet vidare genom att överklaga kommunstyrelsens senaste beslut.

Kommunstyrelsen har med sitt beslut (mars -80) åsidosatt kommunallagens jävsbestämmelser genom att låta Carl-Eric Ahlström närvara, deltaga i beslutet samt justera protokollet. Det har därför inte tillkommit i laga ordning och bör upphävas, skriver Eskil Andersson slutligen.

Den sista passusen om jäv har sin bakgrund i att Carl-Eric Ahlström och dåvarande ks-ledamoten Åke Elliot som privatpersoner offentligt uttalat att Eskil Anderssons aktioner varit till skada för kommunen. Eskil Andersson begärde men fick inte beviljat polisliar prövning av ärendet.

Indiangala i Sporthallen

På söndagen anordnade Ätvidabergs IF:s gymnastiksektion stor avslutningsfest i sporthallen. Sällan eller aldrig har den här finalen samlat så många åskådare och sällan eller aldrig har det varit så många deltagare på golvet. Uppskattningsvis närmare 250 ungdomar visade upp vad de lärt sig under den gångna terminen, dvs merparten av de ca 350 deltagarna i de olika gymnastikgrupperna.

Det en timme långa uppvisningsprogrammet hade USA som tema. Man inledde med jazzgymnastik, varpå följde det stora indiankaoset där omkring 90 barn i åldern 3-7 år i fjäderskrud och indiandräkt utförde indiandans och letade sig fram till sina tält.

Vidare förekom i snabb takt cowboys, fristående program, bandgymnastik osv. Färgerna rött, blått och vitt användes flitigt. Man avslutade med en square-dans där också publiken inbjöds att delta.

Programpresentatör var Inger Pettersson. Hon tillsammans med de övriga ledarna Gunilla Ekström, Elaine Edström, Monika Karlsson, Malin Ekström och Anna Bohlin avtackades.

Allt flyter i Åtvid men oron börjar öka

Konflikten på arbetsmarknaden har än så länge inte avsatt några djupare spår i Åtvidaberg. Hjulen rullar. Men det har börjat gnissla i maskineriet här och var. På sina hålla klarar man det löpande arbetet på tur och friska andtällda. Oron inför fortsatt ökning ökar.

På Facit har man för närvarande full fart på produktionen inom i stort sett alla sektorer. Ännu så länge har man tillräckliga lager för fortsatt oförminskad produktion. Men snart nog uppstår problem om inte leveranserna kommer igång i normal omfattning.

Det uppger direktör Göran Arvidsson, platschef på Facit i Åtvidaberg. Om LO:s och SAF:s varslade åtgärder träder i kraft kommer det att slå igenom med full kraft på Facit genom att varje LO-ansluten anställd lockoutas. Däremot berörs inte tjänstemännen.

Bekymrad är Ulf Westin på ICA-hallen Getingen. Leveranser av färskvaror har blivit enormt försenade. Av veckans tre leveranser har man fått fram en. Den fjärde vet man inget om. Mot slutet av veckan blir man utan en del varor.

Jan-Åke Colldin på Domus uppger att man frånsett vissa mindre störningar klarat sig utan problem. På tisdagen löstes frågan hur man ska få V65-bongarna i tid till Stockholm. Man tar helt enkelt med sig bongarna, även postens, och kör dem med bil till Linköping för vidare biltransport.

Den kommunala verksamheten har kunnat fortgå utan större konsekvenser. Viktigast är att åldringsvård och barnomsorg flyter, säger Arne Johansson på kommu-

nals avdelning. Vi anser nog att vi varit generösa i våra tolkningar i det fallet. SKAF har ingen strejk i Åtvid. Kommunaltjänstemännen har sju medlemmar i strejk. Inga ytterligare strejk- eller lockout-varsel är lagda på den kanten.

Genom övertidsblockaden är det inte helt klart att allsvenska matchen på lördag mellan ÅFF och Göteborg kan äga rum. Vaktmästaren är övertidsblockerad. Göte Björkman, fritidsintendent och sekreterare i ÅFF är dock optimistisk.

Däremot är det så gott som klart att valborgsmässofirandet i Folkparken inställs. Fritidsgårdens personal får inte jobba i kväll.

Pollsen i Åtvid är övertidsblockerad. På icke arbetstid måste hjälp begäras från Linköping. Det gäller t ex bevakningen av den ev allsvenska fotbollsmatchen.

Brandförvar och ambulanstjänst fungerar som vanligt. Fortsätter konflikten blir det dock stopp för övningar från 4 maj.

Posten i Åtvid har hittills kunnat utföra sina uppgifter. Postutbärningen fungerar, även på lantbrevbärrarlinjerna där man dock tvingats skjuta på en planerad omorganisation.

Rälsbussar och SJ-bussar rullar punkttilligt som vanligt. Kyrkan har inga problem. Åtvidabergs allmänna sångkör ser ut att kommit iväg på sin Englandsturné.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Musikkårens 59:e Vårmarsch stundar

På söndag är det dags igen. Då är det nämligen den första söndagen i maj och sedan urminnes tider (1920) är det just på den dagen som Åtvidabergs musikkår genomför sin Vårmarsch. Redan klockan sex på morgonen utgår musikkåren från Kammarboskolan. Tamburmajors och dirigent är även i år Hans Malmqvist. Märshvågen ser ut så här:

Kammarboskolan—Utsikten—Sunnebotorget (konsert)—Oxtorsgatan—Stenhusgatan—Östgotavägen—gångbron över järnvägen—lekplatsen vid Smultrovägen (konsert)—Villahagen—Jan Carls väg/Vasavägen (konsert)—gamla sjukstugan (konsert)—Kammarboskolan (rast)—Folkets hus—Stallet—Östergården (konsert)—Söderleden/Kaplansgatan (konsert)—Bruksmässen.

Fältbiologer i protest i Åtvidaberg

— Vi får en seriös dialog med experter på skogshögskolan om den hotade mellanspettens ekologiska skogshögskolan har med sin sakkunskap angett t ex vilka ekbestånd som bör bevaras och inte avverkas. Till dessa bestånd hör inte de 15—18 enskilt växande ekar man nu talar om.

Det säger jägmästare Bruno Mellström på Åtvidabergs Trävaru AB med anledning av den protestaktion som fältbiologerna i Åtvid genomförde på tisdagen. På den lilla gräsmattan utanför brukskontoret satte fältbiologerna ner nio grankvistar och man lämnade också in en skrivelse till ÅTA.

Det här är en symbolisk protestaktion som utlösts av ekavverkningen vid Mormorsgruvan, säger fältbiologerna. Man kräver också att avverkningen omedelbart upphör.

Man påpekar att ekskogen är nödvändig för Sveriges mest utrotningshotade fågel, mellanspettens. I det aktuella området häckar den visserligen inte. Men de glesa ekbestånden måste ändå finnas kvar för att inte häckningslokalerna ska isoleras från varandra.

Vidare hänvisar man till att området klassats som riksintressant och att naturskön kulturbygd förstörs genom granplantering på åkrar och hagmarker.

Beträffande det sista argumentet hänvisar Bruno Mellström till att lantbruksnämnden gjort en utredning på samtliga arrendegårdar i det här området.

— Vi har följt utredningen till punkt och pricka. Vi tar inte i anspråk jordbruksmark för Slättfalls och Krogstorps gårdar. Det är olönsam mark det handlar om.

Börje fick en klocka. Före söndagens gudstjänst i Åtvids gamla kyrka ägde en mindre ceremoni rum med Börje Bjernhagen och Åke Malmqvist i huvudrollerna. Börje Bjernhagen avtackades för sina närmare 20 år på tjänsten som kyrkvaktmästare i Åtvid. Han har nu tillträtt den nyinrättade tjänsten som kyrkogårdsföreståndare i Åtvids m fl församlingars pastorat. Kyrkoherde Arne Nilsson överlämnade en malmklocka från Bersbo. Samtidigt välkomnades den nye kyrkvaktmästaren i Åtvid. Han heter Åke Malmqvist och är från Arboga. Denne fick högtidligen ta emot den handsmidda järnringen med nycklarna till Åtvids kyrkor.

SKS i Åtvidaberg hade på måndagen kursavslutning för sin verksamhet i Grebo. Avslutningen ägde rum i Grebo skola, dit ett 60-tal personer sökt sig för att titta på en utställning från ett stort antal handarbetskurser och lyssna till Grebo flickkör under ledning av Rolf Gordon. Studieinstruktör Margaretha Kindsjö hälsade välkommen och komminister Per Boo höll ett slutanförande. I Grebo har SKS under det gångna studieåret startat ett 20-tal cirklar med tillsammans omkring 200 deltagare. Allt från kurser i hantverk till fågelskådning, bantning och hembygdsvård.

Alliansmöte. Samtliga frikyrkoförsamlingar i Åtvid medverkade på söndagen i ett alliansmöte i Pingstkyrkan. Mötesledare var pastor Nils-Göran Andersson. Predikan hölls av pastor Pär Hugosson från missionsförsamlingen. Under ledning av Christer Berg sjöng en stor kör med deltagare från de olika församlingarna flera sånger. Christer Berg sjöng även solo.

Pensionärerna i Åtvidaberg bygger en egen minigolfbana

Visserligen finns det redan en golfbana i Åtvidaberg. Därtill en av Sveriges erkänt finaste. Men det hindrar inte att man är på väg att få ännu en golfbana. Fast av ett annat slag. Sedan en dryg vecka tillbaka pågår nämligen arbetet med färdigställandet av en minigolfbana i Folkparken.

Det är pensionärsföreningen i Åtvidaberg som står bakom idén och dess genomförande. På förvintern fick man nys om att det fanns en fix och färdig minigolfbana upplagrad i Ljungsbro. Säljaren skulle ha 5 000 kr för banor, klubbor och bollar.

Tillsammans med folk från fritidsnämnden åkte pensionärsrepresentanter och tittade på anläggningen. Och slog till. Fritidsnämnden stod för kostnaden och pensionärsföreningen lovade ställa upp med arbetskraft.

Det löftet håller man. Förra veckan satte arbetet igång med stor energi. Ibland har man varit upp till 14 personer samtidigt.

— Det här är spännande av bara den, säger pensionärsföreningens ordförande Thore Johansson. Praktiskt taget ingen av oss har någon tidigare erfarenhet av sådana här saker och det var mer jobb än vi föreställt oss. Men det är inget fel på arbetsglädjen och så har vi ju tillgång till gamla säkra hantverkare också.

Två oväntade problem var dels att de isärplockade golfbanorna inte var uppmärksade (så det blir mycket bärande av delar fram och tillbaka), dels att anläggningen var i mycket sämre skick än man trott. Alla banor måste repareras.

— En målsättning vi har med minigolfsen är att hjälpa till att få vår folkpark levande igen säger Thore Johansson. Den har alltför länge fått ligga i träda. Det verkar inte som det finns särskilt många grupper i samhället som känner tillräckligt för Folkparken att de vill lägga ner arbete på den.



Det är noga att ringen inte sluttar åt något håll. Här är det Bobby Nilsson, Olle Nelly och Evert Svensson som kontrollerar den saken

Thore Johansson, Aina Nelly och de andra som sliter med minigolfbanan, talar med ett stänk av vemod om gångna tider när det fanns en liten, liten minigolfbana just på den här platsen, när den onödigt nerrivna teaterscenen fanns kvar, ljusbågar, servering, liv och rörelse.

— Det är synd och skam att en så vacker folkpark inte utnyttjas, säger Aina Nelly och tar nya tag med lövräfsan.

Enligt planerna skall golfbanan vara klar att tas i bruk till midsommar då man tänkt sig en liten invigningsceremoni. Det är sedna meningen att pensionärsföreningen också ska svara för drift och skötsel av anläggningen. Golfbaneföreståndare är utsedd. Han heter Eric Larsson.

CHRISTER BERG



— Det är roligt att det äntligen börjar hända något i vår folkpark igen. Den är så vacker. Det säger Aina Nelly i full färd med att värstada runt golfbanorna