

Åtvids fristående hyresgäster:

Ryktet om vår död överdrivet

15/3

— Ryktet om vår död är betydligt överdrivet.

Det förklarade den inre kretsen i Åtvidabergs fristående hyresgästförening på torsdagskvällen vid ett möte i Eksätter.

Visst har det varit dålig fart på verksamheten en tid. Men det betyder inte, framhåller interimstyrelsens ordförande Ivan Nåhdin, att vi upphört existera som en del rykten gjort gällande.

Bröt sig ur

Det var i början av november förra året som ett knappt hundratals hyresgäster i Åtvidaberg bröt sig ur hyresgästföreningens avdelning i Åtvid. Detta som ett resultat av missnöjet med de egna representanterna i förhandlingarna om 1980 års hyror i stiftelsen Åtvidabergshems lägenheter.

Från början var det också väldigt fart på den nya hyresgästföreningen men efter nyåret har det utåt sett varit ganska stillsamt.

Här och var har det också knakat i fogarna i den nya föreningen. Det framkom också under torsdagsmötet då man ägnade stor del av tiden att diskutera förutsättningarna för föreningens framtid. En målsättningsdiskussion.

Jobba vidare

Men man kom nu överens om att jobba vidare. Närmast kommer föreningen att genom två representanter ta reda på exakt vilka möjligheter man har att föra egna hyresförhandlingar med hyresvärdar. Kostnader och lagliga rättigheter. Med detta som underlag ska man kalla till allmänt medlemsmöte.

Inom den nya hyresgästföreningen i Åtvid är man på det klara med att det krävs särskilda kunskaper för att kunna klara av en hyresförhandling. Men även om man nu skulle finna att det blir problem med möjligheten och/eller rätten att föra förhandlingar

menar man sig ha ett berättigande.

— Det finns massor som vi har att uträtta inom bostadsområdena, framhöll bl a Ewa Andersson. Ta bara den 800 000-kronors satsning som stiftelsen skall göra på den yttre miljön i Eksätter. Där borde vi, gärna tillsammans med hyresgästföreningen, vara med i förberedelsearbetet.

Aktiviteter

Under mötet framkom också synpunkten att den nya föreningen gjort nytta bara genom att finnas till. Sällan eller aldrig har den gamla föreningen haft så mycket aktiviteter på gång i Åtvid som nu. Men man talade också om samarbete. Närmast på programmet står nu inhämtandet av faktaunderlag. Därefter skall man diskutera föreningens framtida målsättning och snarast därpå vid årsmöte upplösa interimstyrelsen och utse den ordinarie styrkan.

CHRISTER BERG

Ökad utlåning 1979 på Föreningsbanken

Under 1979 ökade Föreningsbankens i Åtvidaberg nettoutlåning med 38 procent jämfört med året innan. I siffror betyder det en ökning med 6,4 milj till knappt 23,3 milj kr. Den allra största delen av utlåningen utgjordes av re- verslån.

Även inlåningen ökade 1979. Här stannade ökningen med 4 milj till 35,8 milj kr. De flesta satte in sina pengar på sparkassekonton och kapitalkonton.

Åtvidabergskontorets balansräkning omslöt 1979 drygt 24 milj kr. På inkomstsidan noteras ett räntenetto på 1,1 milj kr. Man räknar med att ge medlemmarna 29 000 kr i återbäring. Före skatt uppgick 1979 års vinst till 17 722 kr och efter skatt till 6 139 kr.

Under året ökade antalet medlemmar i Föreningsbanken i Åtvidaberg med 23 till 688. Antalet inlåningskonton uppgick till 3 600.

Det är nu också klart vem som skall efterträda Lars Eriksson som chef för Åtvidabergskontoret. Det blir Bertil Stensgård

som för närvarande är chef för Södermanlands fastighetsägareförening i Eskiletuna. Han tillträder tjänsten i Åtvid i maj.



Kopparvalsen. På söndag är det åter dags för Åtvidabergs bridsällskaps stora tävling Kopparvallen. Dagen lång skall 64 av Östergötlands och Smålands bästa bridspeglare göra upp om titlar och prisbord. Som vanligt håller man till på Bruksmässan.

ÅTVIDABERG

Skidans dag i Björsäter

Skidans dag har arrangerats i Björsäter. Sammanlagt deltog ett 60-tal tävlande och motionärer. Resultat: Pojkar 1974 och yngre, 500 m: 1) Kristian Karlsson, 4,43; 2) Fredrik Carlgren 5,03; 3) Mikael Sjöberg, 6,18. Flickor 1974 och yngre, 500 m: 1) Jenny Rönngrén 4,33; 2) Frida Wärnellus, 5,36.

P 72—73, 1,5 km: 1) Hans Mattsson, 11,45; 2) David Nilsson, 12,58; 3) Andreas Boo, 13,17. F1 72—73: 1) Sofie Ståhl 16,04; 2) Jenny Sernefalk 16,17.

P 70—71 1,5 km: 1) Jonas Andersson, 8,18; 2) Jan Andersson, 9,00; 3) Johan Olsson, 9,37. F1 70—71: 1) Emma Tormalm, 14,01; 2) Viktoria Hydén, 14,40.

P 68—69, 2,5 km: 1) Anders Wärnellus 10,35; 2) Martin Asmundsson, 11,29; 3) Jonas Nilsson, 11,35. F1 68—69: 1) Lena Olsson och Veronika Andersson, 13,53; 3) Åsa Andersson 14,01.

P 66—67, 2,5 km: 1) Jonas Andersson 10,57. F1 66—67: 1) Mallin Rodling, 13,03.

Pensionärsföreningens torsdags-träff samlade nu senast omkring 35 deltagare. Som gästföreläsare hade man engagerat ombudsman Tuve Martinsson från Trås avd 10. Denne berättade om sina arbetsguppfigter i avdelningen som har tolv sektioner och medlemmar på 99 arbetsplatser. De närvarande på träffen beslutade att inbjuda Tuve Martinsson till en ny träff där man skall behandla fackföreningen kontra stora samhällsfrågor. Efter anförandet visade Jacob Johansson en egen naturfilm från Åtvidaberg med omgivningar.

Studiecirkel synar Bersbo Braskens ring åter i Åtvid

— Det var som håken. Skulle det här vara Braskens ring? Tja. Han måtte åtminstone ha smala fingrar.

Nej, inte var Henning Griph så där över sig imponerad av Braskens ring. Kanske lite mera förvånad över att läns museet lånat ut den till några amatörforskare i Åtvidaberg.

Själv ställde han upp och lånade ut både kunskap och gamla doningar till amatörforskarnas utställning om Bersbo.

Koppargruvor

Bersbo är som bekant den gamla nästan helt utdöda gruvbyn en mil norr om Åtvidaberg. På sin tid levererade Bersbogruvorna ansenliga mängder koppar av högsta kvalitet. Men sedan driften lades ner i början av 1900-talet har gruvbyn sakta men säkert tömts på folk. Nu återstår de berömda metallutsläppande slagghögarna, de säregna och förfallna arbetarebostäderna, ett par gruvtorn och en lång rad gruvhål.

Trots förfall och ödslighet utövar Bersbo en stark dragningskraft på forskare av alla slag. Vi har tidigare i Correspondenten berättat om det ena forskningsprojektet större än det andra.

Studiecirkel

Men också på en mera anspråkslös nivå pågår forskning, eller kanske rättare, studier om gruvbyn. T ex har elever i Liljeholmens dagfolkhögskola jobbat hårt på Bersbo.

Nu har också medlemmarna i en studiecirkel på ABF, åtminstone tills vidare, avslutat sina undersökningar i Bersbo.

Gräv där du står, var titeln på kursen och snart nog var man i gruppen överens om att ägna sig åt gruvhanteringen i Bersbo.

— Vi har naturligtvis inte gjort några nya häpnadsväckande rön i Bersbo, säger Stig Strömberg



— Det var som håken. Braskens ring! Ja, smala fingrar måste han allt ha haft. Det sade Henning Griph, Åtvidabergs guide nr 1 och en av de få i dag levande, kanske den ende, som varit nere i koppargruvan i Bersbo, när han fick prova Braskens ring. På bilden Henning Griph, ringen och studiecirkeldeltagarna Stig Strömberg, Karl-Axel Axelsson, Ingvar Ståhl och Tage Lönngrén

som lett studiecirkeln. Men vi har lärt oss en massa om malmbrytning, vi har dokumenterat och fått synpunkter på gruvbyn.

Fler vid slutet

Stig Strömberg berättar att ämnet verkligen entusiasmerat deltagarna.

— Vi var faktiskt fler när vi slutade än när vi började, säger han. Dessutom har vi väl haft tio sammankomster mer än vi tänkt oss från början. Lördagar och söndagar har vi, ett dussin människor, klängt omkring bland gruvhål och varphögar.

Som avslutning på studiecirkeln har man valt att göra en utställning i Bankekindsbankens skylt-

fönster. Där redovisas i bilder, både gamla och nya, gruvhantering vid sekelskiftet och hur det ser ut i dag. En utställning som egentligen utmynnar i ett stort frågetecken. Nämligen: vad skall det bli av Bersbo?

Låna Braskens ring

Som kronan på verket har man lyckats låna Braskens ring från läns museet i Linköping. Biskop Brask var på flykt undan Gustav Vasa och enligt sägnen kastade han sin biskopsring ner i Storgruvan och uttalade spådomen att ingen malm skulle finnas i Bersbo förrän man hittat ringen.

Mycket riktigt avtog malmbrytningen och återupptogs så småningom på mitten av 1700-talet.

Sedan fänrik D Hallonqvist hittat Braskens ring. Eller hittade han på allsammans?

I sin bok Sockna menar Olof Söderbäck att den ring som förvaras på Linköpings museum är alldeles för ung för att ha tillhört biskop Brask.

"Kasta ner"

Det må vara hur det vill med den saken. Ett tag framöver kan man under dagtid beskåda märkvärdigheten i Åtvid.

— Fast egentligen, säger Stig Strömberg med ett illmarigt leende, borde man inte lämna tillbaka ringen utan kasta ner den i ett gruvschakt igen. Och kanske få en ny guldålder i Bersbo,

CHRISTER BERG

Trenden är fortsatt positiv på arbetsmarknaden i Åtvid

Den positiva trenden på den åtvidaberska arbetsmarknaden håller i sig. För en månad sedan noterades den lägsta siffran på antalet arbets-sökande sedan slutet av 1975. Man var då nere i 201 sökande. Än bättre är situationen nu. Vid arbetsförmedlingens senaste sammanräkning konstaterades att antalet arbetssökande i Åtvid nu uppgår till 192.

Ett annat mått på den något ljusare situationen är tillgången och omsättningen på lediga platser. Under februari hade arbetsförmedlarna 108 lediga platser av olika kategorier att laborer med. Vid månadsskiftet februari/mars kvarstod 66 lediga platser av vilka 35 utgjordes av fasta anställningar. Också det något av en rekord-siffra.

Under de senaste månaderna har tillverkningsindustrin i kommunen sökt en hel del ny arbetskraft. Behovet har också till stor del kunnat lösas genom den tillgängliga lediga arbetskraften inom kommunen. Men nu söker industrierna yrkesutbildad folk och måste gå utom kommunens hank och stör för att hitta dem.

Vid ingången av mars månad hade således arbetsförmedlingen 192 arbetssökande. Av dessa var 96 helt utan sysselsättning, medan 27 personer hade ett tillfälligt arbete och 30 hade en fast anställning men sökte något nytt.

Vidare var 39 personer sysselsatta i beredskapsarbete. Av dessa gick 13, alla ungdomar under 20 år, i s k enskilt beredskapsarbete, dvs de arbetar inom tillverkningsindustrin och har mycket goda chanser att få fast anställning när beredskapstiden utgår.

Av samtliga sökande var 114 kvinnor. Nästan undantagslöst anger de arbetssökande kvinnorna att de bara är intresserade av ett jobb i Åtvidaberg. Bland männen är det några fler som kan tänka sig att pendla eller flytta.

Det kan också nämnas att av de 192 är 74 ungdomar under 25 år. Under februari månad var 33 personer sysselsatta i någon form av

arbetsmarknadsutbildning, de allra flesta var kvinnor.

CHRISTER BERG

Ännu osäkert om tillgång på feriejobb

— Vi hoppas på ett bättre utbud av feriejobb i Åtvidaberg i år än vad som varit fallet de senaste åren. Det säger arbetsförmedlingens föreståndare Siri Ohlin som nu har börjat planera för den väntade anstormningen av feriejobbsökande skolorbarn.

De senaste somrarna har det varit ont om semestervikariat i Åtvidaberg. Något bättre borde det kunna bli i år med tanke på att det blivit större rörlighet på den allmänna arbetsmarknaden i kommunen. Vidare har länsarbetsnämnden gått ut med en skrivelse till arbetsgivarna i länet angående behovet av praktikplatser för studerande.

Ännu vet vi inget om tillgången på feriearbeten, säger Siri Ohlin. Hon råder skolorbarnen att inte vänta för länge med att lämna in sin ansökan. Från och med april månad är man beredd att ta hand om feriejobbarna. De arbetsgivare som har vikariat eller andra sommarjobb att erbjuda är välkomna att höra av sig redan nu.

ÅTVIDABERG

1979 framgångsrikt år för sportskyttarna

1979 var ett framgångsrikt år för Åtvidabergs sportskytteklubb. Det konstaterades vid klubbens årsmöte på fredagen, då man summerade det gångna verksamhetsåret och drog upp ritningarna för det nu påbörjade.

Bland resultaten från olika tävlingar kan nämnas att Peter Berkelund fick högsta sammanlagda resultatet i Östgötaserien i standardgevär. Nils Nilsson och Göran Björkman blev klasssegrare i Östgötaserien.

I luftgevär noterades en lagseger i Östgötaserien. I 70-laden kom Christer Holmstedt och Fredrik Olofsson ett resp två i distriktsfinalen. Marie Lindblom segrade i flickklassen. Dessa tre har gått vidare till regionfinalen.

Sportskytteklubben har omkring 60 medlemmar, huvudsakligen ungdomar. Under säsongen 1978—79 gick det åt 9 500 tavor och 52 500 skott.

Otvivelaktigt seglar klubben i medvind sedan ett par år. Detta trots att man jämfört med andra klubbar har relativt spartanska träningsförhållanden. För närvarande disponerar man skyttehallen i Sporthallen endast en kväll i veckan. Och då går det åt en hel del tid att "duka" fram och av. Just nu har man en anhållan inne hos fritidsnämnden med begäran om hjälp att hyra skyddsrummet i nybygget i kvarteret Trekanten vid Stortorget. Här finns praktiska möjligheter att ordna ett slags inneskyttecenter för flera klubbar. Men sedan är det förstas i fråga om kostnader.

Under årsmötet omvaldes styrelsen med Nils Nilsson som ordförande. Till ny ungdomsledare efter Bernt Svensson utsågs Lars-Erik Rosén.

Slutligen rapporterades att 1980 ser ut att bli ett av klubbens ur sportslig synpunkt bästa år. Förutom att man har flera ungdomar i 70-ladens regionfinal leder man allsvenskan och har såväl första- som andra- och tredjeplatserna i Östgötaserien.

Åtvidabergs IF anordnade på torsdagen klubbmästerskap på skidor för de olika herrklasserna. Tidigare har ungdomsklasserna avgjorts i samband med Humpaloppet. Nu höll man till på el-ljusspåret där samtliga deltagare körde fem varv, dvs ca 11 km. Ett 20-tal löpare deltog i mästerskapen. Resultat: H 21: 1) Lennart Bergström 33.24; 2) Kenneth Thuresson 34.12; 3) Lennart Larsson 36.40. H 35: 1) Krister Bjurhed 38.05. H 43: 1) Ingemar Wernersson 39.58; 2) Börje Tanmark 40.29. H 50: 1) Lars-Erik Wallin 44.35; 2) Nils Pettersson 49.00.

Nattlig husbrand i Falerum upptäcktes i tid

Sent på natten till söndagen började det brinna i ett boendehus i Falerum halvannan mil öster om Åtvidaberg. Turligt nog fick en förbi passerande bilist syn på branden. Annars vet man inte vilka konsekvenser den kunde fått för såväl byggnad som inneboende.

Byggnaden är av äldre datum och under renovering. Utanför huset vid ena väggen fanns en hög med kutterspån och annat eldfängt material. Där hade branden uppstått. Orsaken är okänd. Så småningom spred sig elden till huset och det började brinna i ytterväggen. Det var i det skedet, vid ettiden på natten, som en bilist passerade. Denne såg till att de boende väcktes och att brandkåren larmades. En styrka från Falerums brandkår var snabbt på plats och kunde snart släcka elden.

16/3

ÅTVIDABERG

Många medlemmar i Åtvids båtklubb

Åtvidabergs båtklubb hade på lördagen årsmöte med efterföljande årsfest på Hvenbygdsgården. Styrelsen med Sven Carlsson som ordförande omvaldes. Eftersom man tror på vårens snara ankomst beslutades datum för första sjösättning till den 26 april.

Av verksamhetsberättelsen framgår att 1979 varit ett normalt, aktivt år. Även det här året anordnades en båtutflykt för barn från Ek Hagaskolan i Linköping. Utflykten ägde rum den 1 september i bra väder och förutom en rundtur i en solig skärgård bjöds saftkalas och krovgrillning.

Trots att man är en inlandsklubb med nästan all verksamhet förlagd till skärgården har Åtvidabergs båtklubb 188 medlemmar.

Inom klubben diskuteras just nu frågan huruvida man även i fortsättningen ska anta som medlemmar i klubben personer som inte är boende i kommunen.

Åtvids skyttegille har haft årsmöte

Åtvids skyttegille hade på fredagen årsmöte varvid samtliga funktionärer med styrelseordförande Martin Björkman i spetsen omvaldes. Gillet hade vid årets slut 150 medlemmar. Antalet anslagsberättigade medlemmar ur hemvärnet var 83.

Medlemsmässigt noterades en mindre minskning. I verksamhetsberättelsen konstaterades också att den nedgående trenden för banskytte fortsätter. Däremot är intresset för fältskytte mera lovande.

Under 1979 avlossades ca 13 800 skott vid ban- och fältskytte och ca 400 skott med automatvapen. Sammanlagt noterades 285 starter i banskytte med gevär och 55 starter vid fältskytteträningarna.

En rad märken erövrades av gilleskyttarna. Nämnas kan t ex riksmedaljen i silver till Göran Björkman och mästartmärket i guld till Gunnar Gustavsson. Förra årets gillemästare i banskytte blev Gunnar Gustavsson, cupvinnare i A-cupen Göran Björkman och i B-cupen Ove Karlsson. Gunnar Gustavsson tog vidare inteckningar i hemvärns-pokalen, Martin Björkmans vpr och rekryteringspriset. Nils Nilsson tog en inteckning i Ericssons vpr och Magnus Weiderud i Karl Björkmans vpr.

Björnsäters SK:s motionssektion hade på lördagen familjefest vid fotbollsplanen. På programmet stod slädäkning efter hästen Matilda, krovgrillning, lekar, pjäsdans och fyrverkeri. Knappt hundra personer i alla åldrar deltog.



Rune Johansson från Norrköping är ett legendariskt namn i modellflygningssammanhang. Rune, eller Termik-Johan som han också kallas, gav prov på sitt suveräna kunnande

Det surrade i luften:

400 personer i Åtvidaberg besåg modellflyguppvisning

Det surrade ordentligt över Bysjön i Åtvidaberg på söndagen. I vårsolen hade modellflygklubben Astrofly i Åtvid passat på att bjuda in alla och envar till en flera timmar lång flyguppvisning. Något som uppenbarligen uppskattades av förbiflygerare och andra speciellt intresserade.

Uppemot 400 personer räknar man med kom ned på isen för att närmare beskåda modellflygarna och deras fantastiska maskiner.

Vi har hållit på i tre år nu, berättar Astroflys kassör Hans Friström. Vi är omkring 20 medlemmar. Under dagen är det flera som blivit så intresserade att de allvarligt funderar på att gå med i klubben. Så är det här är nog inte sista gången vi presenterar vår verksamhet med en sådan här uppvisning.

Hela dagen hade man olika flyg-



Ett 20-tal olika modellflygplan visades upp av Astrofly. Materialet till ett plan kostar ungefär 2 000 kr. Då är förstas arbetstiden inte inräknad. Att det kan ta upp till 200 timmar att knäpa ihop ett plan är ingen ovanlighet

plan i luften. Mest beundrades kanske Rune "Termik-Johan" Johanssons suveräna handlag med plan och radioapparat. Men så är också Rune Johansson från Norrköping ett begrepp inom

svenskt modellflyg. Han har hållit på sedan 40-talet med sin hobby.

Även klubbens egna medlemmar visade prov på skicklig modellflygning. Även om ett och annat plan tog mark väl häftigt.

Legendariskt namn på Bysjön



Så här ser han egentligen ut, den legendariske modellflygaren Rune Johansson från Norrköping. Termik-Johan kallad i de inre kretsarna. Genom ett misstag förväxlades bilder och bildtexter med varandra i tisdagstidningens referat av den stora modellflygshowen på Bysjön i Åtvidaberg i söndags. Visst har den lokala klubben Astrofly många duktiga egna medlemmar, även de två ungdomarna på bilden i måndags. Men det var främst Rune Johansson som svarade för den mest bejublade uppvisningen i konsten att radiostyra ett modellflygplan. Men så har han också hållit på sedan 40-talet.

Sockenstugan blir skolmuseum. Kulturnämnden har beslutat tillstyrka ett förslag från skolchef Lennart Fall att upplåta en del av den gamla sockenstugan i Björsäter till skolmuseum. Lennart Fall har i sin skrivelse till kulturnämnden framhållit att det såväl i Björsäter som på andra håll i kommunen finns en hel del gamla skolinventarier bevarade. En del av dessa anses mycket värdefulla. Nu saknas lämplig förvarings- och uppställningsplats. Lennart Fall föreslår att så snart en lägenhet blir ledig i sockenstugan bör den inte hyras ut utan upplåtas till skolmuseum. Huset är från 1830-talet och där har undervisning i olika former förekommit. Den har också varit sockenstuga. Kulturnämnden tillstyrker med den reservationen att om någon har behov av att hyra lägenheten som bostad bör denne ges företräde.

Kommunköpt konst. Kulturnämndens konstinköpskommitté har gjort en del inköp på vårsalongen som Åtvids konstförening anordnade. Man beslutade köpa Ulla Gustavssons applikation Krokodilen vid Nilen för 2 800 kr, Paul Johnssons oljemålning från Öland Stenig kust för 1 350 och Lars Nygrens oljemålning Gudhem, Bornholm för 900 kr. Vidare reserverades en träskulptur av motorsågskonstnären Karl Gustav Larsson från Sturefors. Men innan man beslutar sig för ett köp skall man besöka konstnären på ort och ställe.

Stiftelsen Kammarfred hade på söndagen årsmöte där styrelsen med Bo Linnros som ordförande omvaldes. Under mötet diskuterades frågan om en upplösning av stiftelsen och att låta Åtvids församling överta verksamheten. Men man kom överens om att fortsätta. Stiftelsens målsättning är att sörja för andlig verksamhet i Edbergaområdet. Man har ett 60-tal medlemmar. Lokalen på Åkervägen är mycket flitigt utnyttjad.

Minskad bokutlåning. Under februari månad i år utlånades på biblioteken i Åtvidaberg sammanlagt 5 911 böcker. Det är en minskning med nära 500 böcker jämfört med samma månad förra året. Siffrorna för de olika biblioteken var (med 1979 års februarisiffror inom parentes): Åtvidaberg 4 271 (4 390), Björsäter 306 (468), Falerum 470 (481) och Grebo 864 (1 063).

BRIDGE

Linköpingspar vann Kopparvalsen

Det blev till sist det unga Linköpingsparet Göran Nylander och Sune Björling som drog det längsta strået i årets upplaga av Kopparvalsen, Åtvidabergs bridge-sälls-kaps årliga stortävling. Visserligen ledde Nylander/Björling större delen av tävlingen. Men i näst sista omgången passerades man av Vadstenas Roland Palmér och Rolf Trygg.

Mer än segervittring blev det dock inte för Palmér/Trygg. I sista brickan återställdes ordningen. Det var för övrigt tredje gången som Göran Nylander var med om att vinna Kopparvalsen. Nu spelade han ihop med juniorlandslagsmannen och SM-kvalificerade Sune Björling.

32 par från hela Östergötland och delar av Småland gjorde upp om platserna i Kopparvalsen. Tävlingsarna pågick hela söndagen.

1) G Nylander/S Björling, BK Filbyter/BK Sang, 201; 2) R Palmér/B Trygg, Vadstena BK, 189; 3) B-I Sjöblad/S Åstrand, Oskarshamn, 147; 4) Å Fritz/S Norrbin, Stångebro BK, 145; 5) B Blom/G Silborn, Norrköpings BS, 98.

ÅTVIDABERGS BS har spelat andra rondan i Bellmanslotteriet. Femton par deltog och medelpoängen blev 168. Resultat: 1) Å Bergström/Å Gustavsson 231; 2) H Falck/H Svensson 227; 3) B Nylund/S Härlin 181; 4) A Wessman/Å Rundberg 176; 5) J-W Hägg/J-E Lundqvist 170; Sammanlagt: 1) Å Bergström/Å Gustavsson 436; 2) H Falck/H Svensson 412; 3) A Wessman/Å Rundberg 382; 4) B Nylund/Å Härlin 366; 5) C-G Herge/P-Å Olsson 360.

Reglemente för kulturen. Kulturnämnden har beslutat se över reglementet för nämndens verksamhet. Man har utsett en kommitté att se över och lämna förslag på ny instruktion. I kommittén ingår Lennart Hjort, Gunnar Rudborg och Karin Hermanson.

Årets musikvecka i Åtvidaberg tio dagar lång

Kulturnämnden i Åtvidaberg har tillstyrkt förslag till program för årets upplaga av musikveckan. Det evangemang som tidigare gick under namnet Musik i bruksbygd. Musikveckan blir i år tio dagar lång och är budgeterad till 12 000 kr. I år skall man satsa mer på arvoden och mindre på information än förra året.

Programmet är till stora delar klart. Som vanligt inleds musikveckan i samband med firandet av Svenska flaggans dag den 6 juni. Allmänna sångkören och musikkåren medverkar. Dagen därpå, en lördag, skall kommunala musikskolan eller Åtvids ungdomskör stå för programmet. Den 8 juni har man engagerat Limu Lima eller Folkungagillet och Pelle Björnlert.

Måndagen den 9 konserterar Åtvidabergs musikkår, eventuellt tillsammans med kommunala musikskolan. Den 10 juni gästas Åtvid åter av Håkan Sund och Anna Söderbäck.

Den 11 juni har Allmänna sångkören en egen konsert, eventuellt tillsammans med kommunala musikskolan. Den 12 juni blir det Folkungagillet och Pelle Björnlert eller Limu Lima beroende på vem som framträdde den 8 juni.

Fredagen den 13 juni är det dags för den pastorala Menuett vid Templet efter Otto Zetterbergs egen visa och bi a Evald Medling och Agneta Ekström.

Den 14 juni sjunger Juva barn- och ungdomskör. Alternativet är musik av popgrupper från Åtvidaberg.

Musikveckans sista dag, söndagen den 15 juni, framträder Juva barn- och ungdomskör. Juva är Åtvidabergs vänort i Finland.

Också ytterområdena i Åtvidaberg skall få del av musikveckan. I Björsäter skall Juvaungdomarna sjunga. Falerum gästas av Åtvidabergs orkesterförening, eventuellt tillsammans med Maria Mucchiano-Johansson. Till Grebo kommer Åtvidabergs manskör, spelmanslaget Tvärdraget och kanske också barn från kommunala musikskolan. För Hannäs vidkommande är ännu inget klart.

Eksätter förnyas

Bostadsområdet Eksätter har varit något av stiftelsen Åtvidabergshems sorgebarn. Men nu skall det bli annat av. Det finns långtgående planer på att i grunden förbättra den yttre miljön. Hyresgästerna skall nu få studera det förslag som finns och sedan säga sitt. Om allt går som man hoppas kommer arbetena att kunna sättas igång i början av juni. Omkring 1 miljon beräknas projektet kosta.

19/3

NU ÄR MAN PÅ ALLVAR I GÅNG med planeringen av den yttre miljön i Eksätters bostadsområde. Landskapsarkitekt Lena Lindholm har gjort upp ett ganska detaljerat förslag över vad som kan göras med lekplatser, vegetation, kolonilotter osv. Utifrån det förslaget skall nu hyresgästerna i området tillsammans med arkitekt och Åtvidbergshem diskutera sig fram till slutliga lösningar. I dag har man 800 000 kr att röra sig med men stiftelsen undersöker möjligheten att få ytterligare 200 000 kr. Teckningen visar bl a hur man tänkt sig att skärma av varje gårdsplan. Våran gård är mottoet



1980

Miljonsatsning på Eksätter

Demokrati nyckelord i Åtvid när bostadsområde förnyas

— Är det bara så att Lena Lindholm lyckats rita ett förslag som hyresgästerna tycker är bra och, förstås, att upphandling av varor och tjänster flyter som det skall — då bör vi kunna vara i gång redan före semestern.

Det säger en optimistisk Evert Johansson i Åtvidberg. Han är, förutom mycket annat i den kommunala sfären, ordförande i stiftelsen Åtvidbergshems styrelse. Under stiftelsens domvärjo ligger bl a bostadsområdet Eksätter med omkring 270 lägenheter och ett 60-tal uthyrningsrum.

Eksättersområdet uppfördes för drygt tio år sedan och har under årens lopp varit något av ett sorgebarn för stiftelse och kommun. Detta på grund av att det alltid funnits ett varierande antal outhyrda lägenheter i Eksätter.

För några år sedan skedde en hel del förändringar i stiftelsens ledning och sedan dess har upprepade försök gjorts för att göra området ordentligt attraktivt.

Det tog tid

Som ett led i det arbetet pågår som bäst planerna på att i grunden förbättra den yttre miljön. Fast det tog tid innan man kom i gång. Orsaken var den segdragna och långsamma handläggningen på bostadsstyrelsen. För som bekant behövs pengar, mycket pengar, när man skall göra sådana här saker. Därför har Åtvidbergshem sökt statliga bidrag och lån.

Efter ett par års tragglande gick bostadsstyrelsen med på att

ge Åtvidbergshem maximalt bidragsbelopp. Detta uppgår till 75 procent på 3 000 kr per lägenhet i området. För Åtvids del betyder det bidrag med 607 000 kr. Resten upp till 810 000 skall man kunna få ut i förmånligt statligt lån.

Mer pengar

Nu skall man från stiftelsens sida försöka utverka mer bidragspengar genom att som argument använda de över 60 uthyrningsrummen. Får man positivt besked betyder det att ytterligare 200 000 kr kan läggas på Eksättersområdet, dvs sammanlagt 1 milj kr.

Så snart beslutet om bidragspengarna kom i höstas engagerade Åtvidbergshem landskapsarkitekt Lena Lindholm från Nyköping. Hon fick i uppdrag att utarbeta ett diskussionsunderlag för hur man skall ha det i bostadsområdet.

Demokrati

Detta förslag har i dagarna kommit Åtvidbergshem tillhanda. Nu väntar en omfattande demokratisk process. Det börjar med en utställning i fritidslokalen i Eksätter. Varje hyresgäst får under två veckors tid möjlighet att lämna sina synpunkter som omedelbart skickas till arkitekten.

Efter utställningen blir det ett stormöte i Timmergården där Lena Lindholm får stå till svars för sina idéer. Inte nog med det. Därefter skall hon kalla samman hyresgäster gårdsvis och i smågrupper diskutera just dessa boendes synpunkter på "sin egen gård" i synnerhet och Eksätter i allmänhet.

Efter den här proceduren skall Lena Lindholm rita ett nytt förslag. När detta i sin tur sanktionerats av hyresgäster och hyresvärd är det dags för upphandling av varor och tjänster. I bästa fall skall arbetena med att förvandla Eksätters yttre miljö kunna påbörjas i juni.

Många idéer

Lena Lindholm lämnar i sitt skissartade förslag utrymme för många nya idéer mellan och runt bostadshusen i Eksätter. Mycket växtlighet, förstås. Där kommer nu hyresgästerna att ställas inför frågan om man vill ha bär och gräs i stället för taggar och grus. Dvs om man ändå skall plantera buskar, varför då inte t ex vinbärsbuskar? Skall man ha lövträd, varför inte äpplen och päron?

I dag kan man köra bil tämligen fritt mellan husen. Det blir i fortsättningen betydande inskränkningar på den verksamheten. Bara två infarter med vändplaner. För övrigt blir det till att gå och cykla.

"Våran gård"

Tidigare asfalterade utrymmen kommer att få ny användning. Lena Lindholm föreslår bl a basketplan, gungor, plats för utomhusbordtennis, några pulkabackar osv.

Varje hyresgäst skall få sin gård. Det är mycket viktigt, förklarar fastighetschef Nils-Åke Backeståhl. "Våran gård" kommer att bli något av ett honnörsord i Eksätter.

Ett par parkeringsplatser får stryka på foten och ge utrymme

för tennis, bollspel, isbana m m. I gengäld anordnas en ordentlig P-plats vid fritidslokalen Timmergården.

För övrigt föreslås Timmergården byggas till. I anslutning till lokalen anordnas en koloniträdgård med 45 lotter, ett schacktorg, minigolf, midsommaräng, bollplan m m.

— Vi har jobbat med ambitionen att få en högre kvalitet och färre omflyttningar i området, säger Evert Johansson. Det skall nu bli intressant att se hur hyresgästerna reagerar på möjligheten att påverka sin miljö.

CHRISTER BERG

Ny slogan i Åtvidaberg:

Sverige behöver kraftverk



Nog för att man som vanlig enkel människa eller numrerat dataobjekt i den stora populationen röstberättigade medborgare då och då har svårt att hänga med i alla turer kring den förestående folkomröstningen.

Men inte blir det bättre av den information man får av texten på den här annonsplakaten i Åtvidaberg. Att valpropaganda kan vara utslätad är ingen nyhet och i det här fallet har man lyckats rätt bra. Nja, det kanske ändå

inte var så har "ettan" tänkt sig reklampelaren. Det har sannolikt blivit ett osannolikt missöde vid hoppuslandet av de olika delarna. Tekniken var det inget fel på. Men den mänskliga faktorn.

Många blanka i Allé. Samtliga närvarande 570 elever på Alléskolan i Åtvidaberg genomförde på fredagen en omröstning i kärnkraftsfrågan. På måndagen skedde sammanräkning av röstsedlarna. Man fann att högstadieläverna hade en delvis annan uppfattning än åtvidabergarna i gemen i folkomröstningen. Den största skillnaden låg i andelen väljare som röstade blankt. I skolvalet uppgick dessa till 13,2 procent fler än i Åtvidaberg. Så här röstade man på Alléskolan i Åtvid: Linje 1 15,4 procent, Linje 2 33,2 procent, Linje 3 38,0 procent och Blankt 13,2 procent.

20/3

25/3

OK-stämman i Åtvid

Åtvidabergsdistriktet av OK Örebro-Östergötland hade på måndagen en välbesökt distriktsstämma i Folkets hus. Förtroenderådets ordförande Arne Carlsson konstaterade i sitt hälsningsanförande att det gångna verksamhetsåret i Åtvidaberg utvisar en försäljningsökning med 747 000 kr till nära 5,8 milj kr. Vidare har antalet medlemmar ökat med 8 till 1 607.

I förtroenderådet omvaldes Arne Carlsson och Tord Lindholm. Dessa tillsammans med Ivan Nådlin omvaldes också till fullmäktige.

Stämman godkände förslaget om återbäring med 1,6 procent, vilket motsvarar 3,5 öre per liter bensin. Vidare godkändes förslaget till stadgeändring, innebärande att medlemmarnas insats ökar från 100 till 200 kr.

Lennart Gunnarsson redogjorde ingående för hela föreningens resultat 1979. Försäljningen blev 197 milj kr, vilket är en ökning med över 15 procent. Tillsammans med partihandelsledet redovisas en total försäljning på 424 milj. Överskottet på nära 2,5 milj fördelas sålunda: 2 milj i återbäring, 805 000 kr i räntor på insatser och 117 000 kr till reservfonden. Föreningen har 65 400 medlemmar vilket är obetydligt färre än året innan.

Avslutningsvis visades ett färgbildband om OK:s verksamhet och arbetet på alternativa energikällor som gasolldrift, solfångare osv.

Stabat mater. Under rubriken i fastan ges på söndag i Åtvids gamla kyrka en konsert med den italienske 1700-talskompositören Pergolesis Stabat mater på programmet. Det är ett dramatiskt och omväxlande passionsatorium, som egentligen är skrivet för stråkar, kör och solister. Men musikdirektör Ingmar Ericsson har skrivit om verket för piano och solister. Själv kommer han att sitta vid pianot och solister är Marla Mucchiano-Johansson och Agneta Ekström. På 1800-talet var det mycket vanligt förekommande i Sverige att stycket spelades under fastan. Det här är ett försök att åter ta upp den traditionen i Åtvid, säger Ingemar Ericsson, som till nästa år har för avsikt att utöka med en stråkgrupp. Stabat mater framförs också på fredag. Då i Grebo kyrka.



Två av Åtvidabergsborna i RLJ-styrelsen, bannmästaren Lennart Thor och nye ordföranden Karl-Inge Johansson, framför det gamla stationshuset "Tröjan", som man vill ha kvar på sin nuvarande plats

Risten—Lakviks järnväg kämpar för att behålla stugan Tröjan

Åtvidabergs musikkår fyller 60 år

Roligt har man och svänger gör det

— Det är förstås litet skillnad på repertoaren nu och när jag började för en del år sedan. Då spelade vi mest militärmarscher. Nu svänger det på annat sätt. Men det är roligt det också.

Det säger Henry Johansson som varit med i Åtvidabergs musikkår sedan 1936. I 44 år. Fast på den tiden hette det Åtvidabergs blåsorkester. Henry Johansson är med sin trombon en av veteranerna i musikkåren och har lika roligt som alla de andra omkring 35 amatörmusikerna i gänget.

För roligt har man och svänger gör det om Åtvidabergs musikkår. Alldeles särskilt i dagarna när man står i begrepp att fira sitt 60-årsjubileum. Höjdpunkten blir en konsert på lördag i Åtvidabergs sporthall. Då skall man bli ackompanjerad av Lekander Sisters. Åtvids svar på Andrew Sisters.

□ Gamla anor

Mässingsmusiken har gamla anor i Åtvidaberg. Särskilt årtiondena före och efter sekelskiftet fanns det många mindre musikensembler i verksamhet i bruksorten. Mässingsmusiken i Åtvid var känd långt utanför sockengränserna.

År 1920 tog den dåvarande kyrkoorganisten Carl Engqvist initiativet till bildandet av Åtvidabergs blåsorkester. Redan från början blev orkestern något av en institution i Åtvid och har under årens lopp stötts av så kända personligheter som baronerna Theodor och Eric Adelswärd och disponent Elof Ericsson.

□ Gunnar Nygren

Många är det som fört taktpinnen. Bland alla dessa är det kanske Gunnar Nygren som satt störst prägel på orkestern. Han anställdes av Åtvidabergs musikförening 1944 och ledde inte bara orkestern fram till sin bortgång 1970 utan också stråkorkester och sångkör. Han svarade även för en lång rad egna arrangemang och kommer att hedras på speciellt sätt vid jubileumskonserten. Som slutnummer spelas hans Jubileumsmarsch från 1960.

Det skulle här föra för långt att berätta om alla de evenemang där musikkåren medverkat. Nämnas bör dock den traditionella vårmarschen första söndagen i maj. Den har genomförts varje år ända sedan starten. Under en hel förmiddag vandrar musikkåren spelande fram i Åtvidaberg. Uppskattat och festligt.



Åtvidabergs musikkår fyller 60 år och det skall man fira bli genom en pampig och svängig konsert på lördag i Sporthallen. På bilden några av musikkårens medlemmar. Fr v barytonsaxofonisten Jan Andersson 15 år, trombonisten Henry Johansson som varit med sedan 1936, dirigenten Hans Malmquist, klarinettisterna Lena Byström, 16 år, och Lars-Erik Gärdekan, som varit med sedan 1950

Sedan knappt tio år tillbaka heter det alltså inte blåsorkester utan musikkår. Med namnbytet har följt ökad variation på instrumentbesättningen och ett betydligt bredare musikurval.

Musikkårens ledare, dirigent och tamburmajor heter sedan några år Hans Malmquist.

— Det här är en härlig orkester att jobba med, säger han. Fast man måste ju komma ihåg att vi bara är amatörer och att det tyvärr inte alltid är så väl beställt

med återväxten på en del instrument.

□ Spelglädje

— Men med anpassade arrangemang, spelglädje och litet tur så att inte tromboner och basar är sjuka eller bortresta, gör vi vad vi kan för att hålla musiktraditionerna vid liv, säger Hans Malmquist. Och talar om vårmarschen, höstkonserten, svenska flaggens dag, musikveckan, första maj, kyrktrappan m m.

På programmet på lördag står, förutom två nummer med Lekander Sisters, också en originalversion av Glenn Millers St Louis blues, Beatles Yesterday, Porgy and Bess, Kungen och jag och så till sist Gunnar Nygrens Jubileumsmarsch. Hela lördagens program presenteras av Sven Trollidal. I pausen ska hedersordförande Sven Larsson dela ut förtjänstmärken i silver och guld till därav förtjänta medlemmar.

CHRISTER BERG

28/3

Åtvidabergare, ta bussen! Linjetrafik på försök i höst

Tätortstrafik med regelrätta busslinjer skall införas i Åtvidaberg. Det beslutade kommunfullmäktige i Åtvid på torsdagskvällen. Men för säkerhets skull nöjer man sig med att pröva systemet under en försöksperiod innan man tar slutlig ställning.

1 september är det meningen att bussarna ska börja gå.

Tre linjer

Enligt beslutet inrättas tre olika linjer i tätorten. Varje linje får ett huvudstråk. Men minibussen, taxin eller bussen kan också göra

vissa avstickare. Det sker dock först efter förbeställning av hushållspassagerare.

Linjerna trafikeras två gånger om dagen och fem dagar i veckan. Taxan som är subventionerat har föreslagits till 3 kr per enkeltur. Barn och pensionärer får betala 2 kr.

Enligt den utredning som gjorts av K-konsult beräknas kostnaderna till 15 600 kr för ett helt år. Kommunfullmäktige anslag nu 12 000 kr. Pengarna skall räcka till 1980 års kostnader i vilka också ingår en informationsfolder som ska delas ut till hushållen.

Stortorget

Alla tre linjerna skall utgå från Stortorget. Linje 1, eller Norra slingan, går i huvudsak över Stenhusgatan—Gruvugatan—Slevringevägen. Det skall finnas möjlighet

att beställa färd till Rönnbärsvägen och till Basthagen.

Linje 2, Södra slingan, har dragits över Bruksgatan—Jägmästarbacken—Östergården—hälsovårdscentralen—Skogslyckevägen—Söderleden. Här kan en extratur göras till Strandvägen.

Linje 3, Bergsturen, går som i dag via Sunnebovägen och Eksätter till Berg och tillbaka. Beställningar tas upp till Södra Utsiktsgatan och Bäckfallsvägen. Två dagar i veckan anordnas direktanslutning till hälsovårdscentralen.

1 september kör man igång verksamheten. Försöksperioden varar sedan till 30 juni 1981. Dessförinnan hoppas man på att basis av gjorda erfarenheter kunna presentera ett förslag på om man ska fortsätta med tätortstrafik eller inte i Åtvidaberg.

CHRISTER BERG



Åtvidabergs kommunfullmäktige beslutade på torsdagen att på försök införa tre bussturer i tätorten från hösten. Alla tre linjerna skall utgå från Stortorget. Linje 1 går till Garpan, linje 2 till hälsovårdscentralen och linje 3 till Berg. De streckade linjerna på skissen markerar den väg bussen, minibussen eller taxin tar om någon i dessa områden beställer skjuts dit eller därifrån

Exploateringsavtal klart för Göstas park

Kommunfullmäktige i Åtvidaberg beslutade på torsdagskvällen godkänna ett förslag till exploateringsavtal för utbyggnad av Göstas park.

Avtalet gäller mellan kommunen å ena sidan och Åtvidabergshus och L E Lundberg å den andra. Området i Göstas park säljs för 216 000 kr. Köparna förbinder sig att uppföra 47 grupphus, en gemensamhetsanläggning och ett daghem.

Villorna skall i första hand erbjudas de personer som står antecknade i den kommunala tomtkön. Kommunen förbehåller sig rätten att godkänna så

väl köpekontrakt som husköpare.

Exploatorerna har förbundit sig att för den sammanlagda kontraktssumman på 20 miljoner kr även anlägga körvägar, P-platser, lekplatser, gång- och cykelvägar m m.

Uppvärmningen av byggnaden kommer inte som tidigare planerades att ske med flis utan, som det heter, via vattenburen elvärme med elpanna i varje hus.

Barndaghemmet skall efter slutbesiktning återköpas av kommunen för 1,7 miljoner kr i 1979 års penningvärde.

Exploateringen skall påbörjas omgående och vara avslutad senast månadsskiftet oktober/november 1981.

Lantbrevbäringen Kritik gav resultat

Postens förslag om ändring av lantbrevbäringen i Åtvidabergs kommun gav, som Correspondenten tidigare berättat, upphov till en rad kritiska röster.

Enligt förslaget skulle fem av de sju linjerna ändras om till fyra. Detta skulle i sin tur medföra att flera hushåll i fortsättningen skulle få sin post betydligt senare än nu. I vissa fall två och en halv timme senare.

Kommunstyrelsen och en del privatpersoner reagerade ganska kraftigt mot förslaget. Bl a framfördes att åtskilliga hushåll därmed inte skulle få sin dagliga tidning förrän långt efter lunch.

Men på postkontoret i Linköping är man inte sämre än att man kan ändra sig. Ändringen innebär bl a att hushållen i Bergs samhälle i fortsättningen får sin post senare än planerat, dvs kl 12-13.30. Att man lägger Berg så sent beror på att hushållen där får sina dagstidningar på morgonen genom Tidningstjänst.

I gengäld utblir den planerade försämringen för folk utmed sträckan Stenby—Drängsbo—Byrum—Odensgöl—Yxnerum—Göbo—Långserum—Fröjerum. Likaså kan man tänka sig vissa modifieringar för kunder utmed Horn—Kattorp—Dala—Örsnäs—Målback—Torp—St Örsätter—Mellingsbo.

Omorganisationen träder i kraft från 1 maj i år.

Kommunfullmäktige godkänner hyresförluster för 1981

Hur stora hyresförluster stiftelsen Åtvidabergshem vidkännas nästa år? Ja, det är förstås mycket svårt att redan i dag uttala sig med bestämdhet om den saken. Men man kan ju göra en beräkning. Det har stiftelsen gjort och kommit fram till att det sannolikt behövs 900 000 kr för att täcka kostnaderna för uthyrda lägenheter under 1981.

Åtvidabergshem har också gått in till kommunen och begärt bidrag med motsvarande summa för att klara av de förmodade förlusterna. En anhållan som samtliga partier utom moderaterna beslutat gå med på.

□ Extra bidrag

Nu är det inte för ro skull man sätter och gissar hyresförluster. Anledningen till att stiftelsen är

ute i så god tid är att regeringen har för avsikt att efter 1980 slopa de s k hyresförlustlånen. Men pengar kan kanske anskaffas på annat sätt.

Om lånen slopas och kommunen genom bidrag eller lån täcker de beräknade hyresförlusterna kan kommunen ansöka om ett extra skatteutjämningsbidrag. Ansökan för 1981 måste vara inne hos länsstyrelsen före april i år.

□ Liten chans

Ansökan skall lämnas in även om chansen att få vara med och dela på kakan är liten. Det är många kommuner som vill vara med och det finns inga fasta normer efter vilka bidrag beviljas. Det är således i dag omöjligt att säga hur mycket Åtvidaberg kan få. Om ens något.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet förklarade Evert Johansson, ordförande i Åtvidabergshems styrelse, att det givetvis är stiftelsens ambition att

hyra ut så många lägenheter som möjligt. Men problemen kommer att öka i takt med utbyggnaden av grupphusbebyggelsen i Göstas park.

□ Reserv behövs

Folkpartisten Bengt Persson menade att samhället bör ha en lägenhetsreserv, inte minst för industrins behov. Fast hur stor reserven skall vara kan diskuteras. Men ansvaret bör ligga på kommunen.

Carl G Nilsson (m) ansåg att stiftelsen i stället borde omvandla en del av sina fastigheter till bostadsrättsföreningar. I kommunstyrelsens reserverade han sig mot beslutet.

Åtvids kommunfullmäktige förklarade sig dock på torsdagen beredd att anvisa de begärda 900 000 kronorna. Men man skall vänta med formellt beslut om medelsanvisning tills 1981 års hyresförluster är kända. Beslutet föregicks

av en delvis rätt från debatt. Mer om den i följande nummer.

□ Rev upp beslut

Fullmäktige rev vidare på torsdagen upp ett beslut från förra året att bevilja Åtvidabergshem kommunal borgen för ett lån på knappt 250 000 kr för energisparande åtgärder i Eksätter och Långbrott.

Det är inte så att fullmäktige inte längre litar på stiftelsen. Nej, stiftelsen har sökt och fått högre lån och bidrag för mer omfattande arbeten än man först tänkt sig. Därför måste kommunen borgen för den högre summan som nu i stället uppgår till 303 800 kr.

□ Folkets hus

Föreningen Åtvidabergs folkpark beviljades anslag med 10 000 kr för att kunna göra en nödvändig översyn av elinstallationerna i Folkets hus. Ursprungligen hade föreningen begärt 713 000 kr för att rusta upp Folkets hus. Men i

avvakten på en grundligare utredning nöjer sig fullmäktige med de 10 000.

Vidare fick föreningen anslag med 48 000 kr för att täcka förlusterna under 1978 (alltså inte 1979). För tre år sedan anslog fullmäktige 85 000 kr att utbetalas under en femårsperiod för täckande av föreningens balanserade förlust. 1978 anslogs nära 30 000 kr för föreningens underskott 1977.

□ Beredskapsplan

Kommunfullmäktige godtog ett förslag till beredskapsplan för Åtvidaberg. Det är en åtgärdsplan som ska träda i kraft i händelse av ett längre elavbrott. Med hjälp av en färdig beredskapsplan kan myndigheterna snabbare och mer effektivt komma igång med nödvändiga räddningsaktioner. Olika institutioner och företag ska för ses med reservkraft. Lokaler skall ordningsställas för tillfällig utspisning av mat. Osv.

CHRISTER BERG

Cykelväg till Berg kan påbörjas i år

Redan i år kan man komma att påbörja arbetet med en gång- och cykelbana till Berg. En nyhet som borde glädja många av de föräldrar som under de senaste åren på olika sätt önskat eller krävt en trafiksäkrare väg för sina barn.

Sunnebovägen i all ära. Men den är inte särskilt bred och det är väl inte alltid som bilisterna håller lagstadgad hastighet i samhällets utkanter.

Under senare delen av 1979 fick kommunen besked från länsstyrelsen att länet förfogar över ett statsbidragsbelopp för cykelleder. Åtvidaberg beslöt sig för att söka bidrag. Man sökte för hela sträckningen mellan Sunnebotorget och Berg, ungefär två kilometer. Projektet kostnadsberäknades till 655 000 kr.

Nu har statsbidrag beviljats med 55 000 kr för delsträckan Sunnebotorget-Malmvägen. Brutto-kostnaden för den biten har beräknats till 140 000 kr.

Gatukontoret begär att kommunen dels skall ta emot bidraget, dels anslå resterande 85 000 kr. Man vill sätta igång med arbetet redan i år. Kommunstyrelsen behandlar ärendet på onsdag.

Åtvidsfullmäktige säger ja till länstrafikbolag

Kommunfullmäktige i Åtvidaberg ställer sig mycket positivt till bildandet av en länsorganisation för kollektivtrafiken i Östergötland. Nästan till alla delar stöder man den utredning som man fått tillfälle att yttra sig över.

Man är i överens med utredarna om att huvudmannaskapet skall omfatta regional och lokal linjetrafik, tätortstrafik och kompletteringstrafik. Åtvidaberg föreslår att länshuvudmannen också övertar ansvaret för upphandling av alla skolskjutsar. Beträffande färdtjänsten anser man i Åtvid att också denna på sikt skall tas om hand av länsbolaget.

Kommunen tillstyrker vidare förslaget om enhetlig länstrafik-taxa. Att all trafik ska upphandlas på entreprenad tillstyrks även om fullmäktige i Åtvid menar att det skall finnas möjlighet att driva bolaget i egen regi i framtiden.

Aktiebolag är en lämplig organisationsform. Men det är viktigt, säger man i Åtvid, att parternas



26/3



Inför biblioteksflyttningen har åtvidabergarna lånat som aldrig tillföre. Marssiffran på utlåning lär bli dubbelt så stor som normalt. Bibliotekschef Britta Östlund berättar bland glesnande hyllor att deckare, Moa Martinson och Harry Martinson tillhör de mest eftertraktade böckerna

I Åtvidaberg hjälper alla till att flytta bibliotekets böcker

Det har varit litet stökigt på biblioteket i Åtvidaberg den senaste tiden. I de inre rummen finns just inte mycket mer kvar än tomlådor, någon enstaka möbel och ett otal säckar med skräp och utsorterade papper. I lånevdelningen där hyllorna normalt håller på att sprängas av böcker gapar stora hål. Av hela bokbeståndet på omkring 20 000 band saknas mer än en tredjedel. In i det sista på måndagskvällen stod låntagarna i kö framför utlåningsdisken med högar av böcker i famnen.

Orsaken till den här smått vilervallslika situationen är förstads den förstående biblioteksflyttningen. För nu äntligen skall det bli av. Efter ett par års diskussioner skall biblioteket få nya lokaler. Fast provisoriska.

□ Kastat blickar

En längre tid har de styrande i Åtvidaberg kastat längtansfulla blickar på biblioteket som hittills varit inrymt på bottenvåningen i nya kommunalhuset. Också i Åtvid har den kommunala förvaltningen svällt i en sådan takt att man inte hunnit lösa lokalfrågan för alla anställda.

Samtidigt har kulturnämnden begärt större lokaler för bibliotekets verksamhet. Ett alternativ som tilltalade många men inte kulturnämnd och bibliotekspersonal var att hyra in sig i ett rymligt ledigt kontorslandskap på Facit.

□ Gamla Domus

Men när inte det gick riktades

intresset mot gamla Domus vid Stortorget. Efter en hel del dividerande blev det så i mars förra året klart att biblioteket skulle beredas plats på övervåningen. Då beräknades inflyttningen kunna ske under sommaren och det nya biblioteket öppnas för allmänheten i augusti 1979.

Men som i så många andra fall är planer en sak och verklighet en annan. Enligt den senaste prognosen hoppas man nu kunna öppna i maj.

□ Sista tåget

Men fram till dess finns det inga lånemöjligheter för läshungriga åtvidabergare. Sista tåget gick i måndags—tisdags då man höll öppet i de gamla lokalerna hela dagarna.

Hjälp oss att flytta, uppmanade biblioteket i annonser. Och hjälp har man fått. Normalt lånas drygt 4 000 böcker i månaden på biblio-

teket i Åtvid. Den här "stympade" marsmånaden väntas man komma upp i nästan det dubbla. Så tomt har det sällan eller aldrig varit förut på hyllorna.

□ Stängt länge

Orsaken till att man måste hålla stängt en hel månad, minst, är att de nya lokalerna inte på långa vägar är klara. Att man inte får vara kvar tills så är fallet beror i sin tur på att hantverkarna som skall göra om biblioteket till tjänstemannarum m m står på tröskeln och vill in. Härordagen tänkte man t o m sätta i gång och riva väggar.

Så vägen till nya bibliotekslokaler har allt varit litet knagglig. "Nya" förresten. Enligt beslutet i kommunfullmäktige sägs det att lokalerna i gamla Domus är provisoriska. Ett provisorium på halvannan miljon kronor.

CHRISTER BERG

Kommunalrådsord:

— Så länge vi har s-majoritet i Åtvid ska inte Folkets hus gå i konkurs!



"Klockan visar alla tider från Greenwich till jag vet inte vad. Och innanför åker duvorna kana på kugghjulen." (Folkpartisten Bengt Persson i fullmäktigedebatten om Folkets hus i Åtvidaberg)

— Jag upprepar vad jag tidigare sagt, att så länge vi har en socialdemokratisk majoritet i den här kommunen ska vi göra allt för att inte Folkets hus ska behöva gå i konkurs. Folkets hus har problem. Men det är man inte ensam om. Det gäller samtliga lokalägande föreningar i kommunen. Det är en samhällelig skyldighet att se till att det finns samlingslokaler.

Det sade kommunalrådet Göte Edlund när Åtvidabergs kommunfullmäktige på torsdagskvällen diskuterade kommunala anslag till Folkets hus. En debatt, som initierades av moderaten Carl G Nilsson.

— Det är minsann inte så lätt att på grundval av de handlingar vi fått, kunna bedöma hur det är ställt med Folkets hus' affärer på kort eller lång sikt. Men det är helt klart att föreningens ekonomi är under all kritik, sade Carl G Nilsson och fortsatte:

Inte bråttom

Om Folkets hus är konkursmäsigt då måste man kunna diskutera det lämpliga i att sätta in kommunala stödåtgärder utan vidare. Så bråttom är det inte att vi måste besluta om anslag i dag. I stället ska vi naturligtvis avvakta resultatet av den kommitté, som jobbar med mera långsiktiga lösningar på stöd till lokalägande föreningar.

Bengt Persson (fp) tog bestämt avstånd från Göte Edlunds insinuation att folkpartiet önskade Folkets hus i konkurs. Han erinrade om partiets tradition i det här fallet och de insatser som tidigare Gunnar Ericsson och Ivar V Rosén gjort för Åtvidabergarna på det här området.

Bengt Persson tillstyrkte anslaget på 48 000 kr för att täcka föreningens förluster 1978. Även om det bara är fråga om konstgjord andning måste man ha pengarna. Annars är det bara att slå igen.

Det mesta i Folkets hus är kört i botten, ansåg Bengt Persson, och beskrev målande problemen med den gamla köksutrustningen, de dåliga oljepannorna osv. Klockan i tornet visar alla tider från Greenwich till jag vet inte vad. Och inuti åker duvorna kana på kugghjulen.

Slutligen poängterade Bengt Persson att man måste göra en ordentlig utredning om vad det kostar att ställa i ordning Folkets hus och vilka driftkostnaderna blir. Hittills presenterade siffror ansåg han bara vara framtagna på en höft.

Öppet för andra?

— Inte heller jag önskar Folkets hus i konkurs, även om ett sådant förfarande inte alltid är den bästa lösningen på ett stort problem, sade Carl G Nilsson. Han menade också att det i det här fallet i hög grad är ointressant om kommunen har s-majoritet eller inte. Det är väl ändå meningen att lokalerna ska vara öppna också för icke medlemmar i det socialdemokratiska partiet?

Carl G Nilsson einrade också om att inget parti i Åtvid förut varit emot bidrag till Folkets hus. Inte heller nu yrkar man på avslag. Man ska avvakta kommitténs resultat.

Jämför med Stallet

Britt-Louise Carlzon (s), ordförande i Föreningen Åtvidabergs folkpark som driver Folkets hus, avslutade debatten med att säga att hon tyckte det var på tiden att Folkets hus jämfördes med t ex Stallet och alla idrottsanläggningar, vilka utan vidare får kommunala anslag.

CHRISTER BERG



Friluftsfrämjandet i Åtvidaberg söker med ljus och lykta efter ledare för sina Mulleskolor. Dvs personer, som har god hand med barn och vill ta med dem ut på korta promenader i naturen. Det är inget som säger att bara hemmafruar ska känna sig kallade

Inställda mulleskolor i Åtvid "Var håller alla ledare hus?"

Friluftsfrämjandet i Åtvidaberg har problem. Stora problem. Det handlar om de så populära mulleskolorna. Redan förr om åren har främjandet plågats av ledarbristen. Men i år är det värre än någonsin.

För dagen, säger Britt-Marie Åberg, kan vi bara garantera en mullegrupp och en grupp i friluftsskolan.

Sådan är alltså situationen i tätorten. Däremot är förhållandet det rakt motsatta i Grebo. Där har man tillräckligt med ledare för sammanlagt sju grupper i minimulle, mulle, strövare och friluftsskolan.

— Normalt, fortsätter Britt-Marie Åberg, brukar vi kunna

ordna mulleverksamhet på åtminstone fyra platser i Åtvid. Än har vi inte gett upp hoppet om att kunna göra så också i år. För det är klart att det finns människor som både vill och kan ta hand om en grupp barn. Men var är dom?

Det är inga formella meriter man kräver av en mulleledare. Personen i fråga, man eller kvinna, gammal eller ung, bör ha god hand med barn. Det är inte nödvändigt med en massa specialkunskaper om djur och växter. Det handlar mest om att ta med barnen ut på korta promenader i naturen, peka på de allra vanligaste sakerna och försöka lära barnen att umgås med naturen.

Den som vill ha en bättre grund att stå på kan förstås gå igenom

en enkel kurs för mulleledare. En sådan anordnas nu i april.

I början av nästa vecka tar främjandet upp anmälningar till mulleskolan. I år är risken extra stor att alla barn inte får plats.

— Men, säger Britt-Marie Åberg, vi skriver förstås upp alla intresserade på en kölista. Därifrån hämtar vi deltagare så fort vi får fler ledare.

Anne-Sophie Söderberg som är ordförande i Åtvidabergsavdelningen menar att det här visar att man i fortsättningen måste lägga ner mer tid på att leta upp ledare. Närmast planerar vi att informera pensionärsföreningens medlemmar om vår verksamhet, säger han.

CHRISTER BERG

Hos Isak i Falerum

— Nää! Nu e de faktiskt min tur. Får jag tillbaka min luva så att jag kan få på mig hjälmen.

— Isak! Stopp! Stanna honom, fröken!

— Hihhi! Det här var ju jättekul. När får vi komma tillbaka?

Gissa om barnen från den lilla förskolan i Hannäs nästan tre mil från Åtvidaberg var förtjusta.

Häromdagen var det deras tur att hälsa på hos Anita Andersson i Falerum. Anita äger Isak. Det är en liten, liten häst som snart nog vartenda förskolebarn i Åtvidaberg har ridit på. Eller åtminstone åkt kärra eller släde efter.

"Snäll hund"

Isak är en shetlandsponny. Det är en av de minsta hästraser som finns. Det betyder att han inte är mer än 100 centimeter hög över manken (manken det är den främre delen på ryggen på en häst). Du kan ju jämföra med hur stor du är så får du se.

Om man vågade för alla hund- och hästägare skulle man nästan kunna säga att Isak är som en snäll hund. Med litet egna idéer förstås. Så fort han får se några barn så grymtar han av glädje.

Godissugen

Han kan inte gnägga

trots att han är sju år så i stället skrockar han. Får han chansen går han fram till barnen och puffar på dom. Han är nämligen ganska godissugen.

Och lika mycket som han tycker om barn så tycker barnen om Isak.

Frågan är väl om inte Isak (som ibland också kallas för Putte, Plutten, Gubben osv) bland barnen är den mest kända hästen i hela Åtvid.

Känd häst

Från förskolor i Åtvidaberg, Falerum, Forsaström och Hannäs kommer barn för att rida på Isak eller åka efter honom. Han brukar också medverka vid luciafirandet. Förra sommaren var han ett av de stora dragplästren vid en jättestor folkfest i folkparken.

Isaks matte berättar att det bästa Isak vet är barn som ger honom godis (det går bra med hundgodis). Det näst bästa är att rulla sig i snön.

Text och foto:
CHRISTER BERG



Hipp hurra, jag rider så bra. Åsa var både glad och stolt när hon fick rida på Isak



Här går det undan. Må vara att Isak är liten och att det är fjärde rundan. Men stark är han. Och villig att dra. Matte Anita Andersson fnissar så hon knappt hänger med

29/3



— Hörru. Har du något godis i fickan? I så fall är det mitt. Ungefär så tilltagsen är Isak. Men han är lika fönöjd också utan godis

Medan de andra red på Isak så roade sig det här gänget kungligt med en extratur i släden. Dragare var Isaks matte Anita. Fortare. Fortare, ropade barnen

Debatt om Åtvidabergshem:

— Vi har gått för långt när vi ger bidrag till beräknade förluster

— Att söka ytterligare bidrag genom denna manipulation måste starkt ifrågasättas. Också vi i Åtvidaberg bör lojalt ta det ekonomiska ansvar som alla andra kommuner och landsting tar.

Det hävdade Carl G Nilsson (m) när kommunfullmäktige i Åtvidaberg på torsdagen tog ställning till ett hyresförlustbidrag på 900 000 kr till stiftelsen Åtvidabergshem.

Trots Carl G Nilssons protester och med den moderata fullmäktige-gruppens reservation, beslöt fullmäktige att ge Åtvidabergshem det sökta hyresförlustbidraget. Dvs så enkelt är det inte. Det gäller en beräknad hyresförlust för 1981. Det slutliga beslutet om summan väntar fullmäktige med tills den verkliga siffran är känd.

Anledningen till att man ändå tog det här beslutet är att kommunen måste söka redan i år för att få vara med och dela på ett extra skatteutjämningsbidrag. Men konkurrensen är hård.

□ Skrämmande

Kommunalförbundet Göte Edlund tyckte det var både märkligt och skrämmande att höra Carl G Nilssons resonemang om lojalitet och samhällsansvar. Som om inte Åtvidaberg tagit sitt ansvar, sade han, och pekade på det faktum att Åtvid var en av de sex kommuner i hela landet som förra året klarade sig under gränsen för den volymökning av verksamheten som regering och kommunförbund kommit överens om. Ändå förmenar han oss rätten att söka bidrag, sade en något upprörd Göte Edlund. Likaså var Göte Edlund mycket kritisk mot moderaternas sätt att tala om Åtvidabergs ekonomiskt stabila grund. Hade vi följt Carl G Nilssons skattesänk-

ningsförslag hade vi haft lika dålig ekonomi som landet i övrigt, sade han.

□ För stor

Carl G Nilsson ifrågasatte fortsättningsvis också systemet att ge bidrag till förväntade förluster. Stiftelsen Åtvidabergshem har för stor omfattning på sin verksamhet och i stället borde vi diskutera olika sätt att minska verksamheten.

Detta är ingen lätt sak, sade Carl G Nilsson, och jag har i dag ingen lösning på frågan. Stiftelsen Åtvidabergshem bör få i uppdrag att pröva alla möjligheter att sanera sin ekonomi och bli oberoende av bidrag.

□ Tröttsamt

Evert Johansson (s), ordförande i Åtvidabergshems styrelse, fann det tröttsamt att gång efter gång höra moderaterna driva frågan om att till privatkapitalet avträda delar av stiftelsens bostäder. Fullmäktige har ju en gång angivit målsättningen för Åtvidabergshem och den arbetar vi efter. Ska vi ändra på fullmäktiges beslut? Evert Johansson krävde också att Carl G Nilsson skulle anvisa pengar till "sin" utredning. Eftersom det måste vara fel att hyresgästerna ska betala en omfattande och dyr utredning, som bara kommer att visa att det inte går att göra som moderaterna föreslår.

□ Måste ha

Bengt Persson (fp) hänvisade i sitt inlägg till partiets kommunala handlingsprogram. Vi är för ett kommunalt stöd till en lägenhetsreserv i allmännyttiga och privatägda bostadsföretag. Industrin, den offentliga sektorn, servicenäringen, handeln och nyetablerade industrier tjänar alla på att det finns tillgång till bostäder för nyanställda. Däremot kan storleksordningen på den reserven diskuteras.

Även Carl G Nilsson stödde tanken på en viss lägenhetsreserv. Men den reserven är definitivt för stor, menade han, om förlusterna är efter år uppgår till miljonbelopp. Ändå har vi aldrig nekat till att betala dem. Men att däremot i

förväg göra sådana utfästelser som i dag, det är att gå för långt. Då finns också en uppenbar risk att stiftelsen inte gör allt för att sänka den beräknade förlusten.

□ Reservation

Moderaterna reserverade sig mot beslutet att betala 900 000 kr för den förväntade förlusten. Likaså reserverade man sig mot beslutet att inte låta stiftelsen göra en utredning om möjligheterna att sanera sin ekonomi.

CHRISTER BERG

BLINDE KALLE

3/3



Var gång som det var marken
på Åtvids gamla torg
då var det full ruljangs,
ja där fanns allt för fröjd som sorg.

Men till ett hörn av torget
församlades en del,
för där stod Blinde Kalle
med sitt Magdeburgerspel.

Det pustade om bälgen
och glad var melodin,
fast Kalles lott var tragisk . . .
Vill du höra tragedin?

När Kalles far var ung,
så var han pigg på grymma spratt.
Han jagade små fåglar
och när han fick dem fatt,

då tog han fram en sticka
och stack sen utan prut
på dessa arma kräk
deras små runda ögon ut.

Men Herren, han som ser allt,
han vredgades i skyn:
"Om du får egna barn
så ska de födas utan syn!"

Så viskades om Kalle
att han och systrar tre
blev blinda, ingen av dem
från födseln kunde se.

Nog tycker man att Kalle
fick alltför tungt till del,
fick dra till fattighuset
med sitt magdeburgerspel

men fången i sitt mörker
spred Kalle ändå ljus
med glada melodier
i Åtvids fattighus . . .

INGER RAGNARSSON

III: CAROLINE ADELSWÅRD

Åtvidabergs musikkår jubilerade med konsert

Åtvidabergs musikkår passade på lördagen på att fira sitt 60-årsjubileum med en stor fest- och jubelföreställning i Åtvidabergs sporthall. Det blev en konsert helt i publikens smak.

Trots att sporthallen inte är någon idealisk konsertlokal, med de agerande bland ribbstolar och handbollsmål var det fullsatt. Dvs omkring 500 personer i alla åldrar. Som njöt och applåderade.

Upptakt

Jubileumskonserten fick en härlig upptakt i ett livfullt framförande av Glenn Millers version av jazzklassikern St Louis blues. Man fortsatte därefter med den mjuka, strålande Yesterday, en av beatlarna Lennon/McCartneys bästa.

Ett nog så originellt grepp togs i de två följande numren då musikkåren ackompanjerade Lekandersisters, tre systrar från Åtvidaberg, som med sin friska utstrålning vunnit den ena framgången efter den andra på estraderna. De gör ingen hemlighet av att de är influerade av Andrew Sisters. Det svängde ordentligt i Rom and Cocaola och Bel mir bist du schön även om högtalarnas resurser användes väl mycket.

Efter paus följde en kavalkad Porgy and Bess-melodier, den sköna Try to remember och ett mycket skickligt framfört potpurri ur Rodgers The king and I.

Konsertens avslutande nummer var som sig bör en marsch. Men inte vilken marsch som helst utan musikkårens egen Jubileums-marsch. Den komponerades av musikkårens dåvarande ledare

Gunnar Nygren till jubileet 1960. Musikkåren gjorde den härligt briljanta och fyndigt komponerade marschen all ära.

Variationsrik

Som helhet betraktad var det en variationsrik, mycket bra framförd och inte minst sevärd konsert som Åtvidabergs musikkår bjöd på. Ledaren Hans Malmquist har ingjutit både livslust och spelglädje i musikkåren. Den ger ett gediget samövat och prydligt intryck, samtidigt som rader av kul arrangerade nummer förhöjer lyssnarvärdet. Ändå är det "bara" en amatörörkester.

Men låt oss för all del inte glömma programvärden Sven Trolldal. På egen vers med snillrika, ibland smått galna, rim presenterade han sjungande (?) såväl musik som musikanter. Ett initiativ som i hög grad gick hem hos publiken.

I pausen utdelade musikkårens hedersordförande Sven Larsson förtjänsttecken från Riksförbundet Sveriges amatörörkestrar till medlemmar i musikkåren. 25-årsmärket i guld fick Ingvar Griph, Lars-Erik Gårdeman, Gunnar Sterner, Jan-Erik Nilsson, Björn Larsson, Hans Malmquist, Hans Åkrans och Göran Hedliden. 15-årsmärket i silver fick Lars Friström, Håkan Lindgren och Johnny Nilsson.

I pausen blev också musikkåren föremål för hyllningar från f d medlemmar, kulturnämnden, Åtvidabergs kommun, Åtvidabergs manskör och Åtvidabergs allmänna sångkör.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Mitt på blanka eftermiddagen stals på fredagen en personbil som stod uppställd vid Shell utmed Linköpingsvägen. Nu hade förstås bilägaren gjort det extra lätt för tjuven genom att lämna nycklarna kvar i olåst bil. Den stulna bilen var en brun Volvo PV med vita framskärmar och med registreringsnumret GFF 684.

Ett inbrott ägde natten till lördagen rum på Rejmes bil AB. Tjuven eller tjuvarna hade berett sig tillträde till lokalerna genom att krossa rutan på en bakdörr. Hitills har man kunnat konstatera att en del cigaretter stulits.