

*Om Åtvidsnämnd får extra betänketid:*

# Beslut om väg genom Klockarängen kan flyttas fram till efter valet

— Vi behöver två månaders extra betänketid, säger Knut Tingeby, ordförande i trafiksäkerhetsnämnden i Åtvidaberg.

— Om kommunstyrelsen går med på denna begäran är det troligt att hela tidsplanen förskjuts minst två månader, säger kanslichef Assar Holmqvist.

— Även om politikerna förhåller beslutet till efter valet kommer vi att före valdagen ta reda på var de står i frågan, säger Olof Söderbäck, en av ledarna i aktionsgruppen för Klockarängens bevarande.

Frågan om en väg eller inte genom Klockarängen i Åtvidaberg har plötsligt mitt i smällkalla vin-

tern blivit aktuell igen. Nu handlar det om när politikerna ska fatta sitt principbeslut: före eller

efter valet i höst?

Det har talats och skrivits mycket om den del av förslaget till trafikledsplan för Åtvidaberg som berör en väg genom den traditionsrika, idylliska och med många gamla ekar bevuxna Klockarängen.

I somras bildades en aktionsgrupp för bevarande av ängen. Man gick ut med namnlistor och frågade åtvidabergarna hur de ställde sig till ett sådant förslag. Inom tre veckor hade över 3 000 personer skrivit på listor för att Klockarängen ska bevaras i sitt nuvarande skick. Opinionsen verkade entydig.

I det sammanhanget förklarade aktionsgruppen att man skulle kräva besked från de förtroendevalda i Åtvid om dessa är för eller emot en väg genom ängen. Man talade också om att de politiker som uttalar sig för vägen inte ska förbigås med tystnad i kommande val.

## □ Tidsplanen spikades

I höstas fastställdes så en tidsplan för trafikledsplan och områdesplan. Enligt tidsplanen skall samtliga remisser vara inkomna före den 1 mars och efter behandling skulle så kommunstyrelsen lägga fram förslag till beslut i kommunfullmäktige till junisammanträdet.

Men nu har den nybildade trafiksäkerhetsnämnden begärt att få sin remisstid förlängd med två månader. Om kommunstyrelsen säger ja till det kan hela ärendet bli tre månader försenat. Kanske mer. I så fall får samtliga förvaltningar längre remisstid, säger kanslichef Assar Holmqvist. Det finns heller ingen strävan att forcera fram ett så här viktigt beslut, säger han.

## □ Samma ledamöter

Den nya trafiksäkerhetsnämnden började fungera vid årsskiftet. Man anser där att man behöver lika lång tid som andra remissinstanser.

Då ska man lägga märke till att i den nya nämnden ingår praktiskt taget samma ledamöter som i den gamla trafiksäkerhetskommittén. Dit skickades också alla handlingar samtidigt som till de andra remissinstanserna.

Men, förklarar ordförande Knut Tingeby, handlingarna var ställda till den nya nämnden och i det skedet visste man inte heller vilka dess ledamöter skulle bli.

Trafiksäkerhetsnämnden, som sammanträder varannan månad, vill ha information, ska därefter tillsätta en arbetsgrupp som ska utarbeta förslag och kommer så småningom att ta ställning till det förslaget. Någon tanke att förhålla ett beslut har det aldrig varit fråga om, försäkrar Knut Tingeby. Vi vill helt enkelt göra ett bra jobb.

## □ Förvånande

— Vi tycker det är utomordentligt förvånande om politikerna inte avser att hålla den uppgjorda tidsplanen. För det har ju, såvitt vi känner till, inte framkommit något nytt i frågan.

Det säger Olof Söderbäck i aktionsgruppen för Klockarängens bevarande. Han berättar också att aktionsgruppen har för avsikt att låta alla partiets kommunfullmäktigekandidater bekänna färg. Vi kommer att avkräva dem ett ja eller nej på frågan om en väg genom Klockarängen.

Det svaret ska vi ha före valet så att alla röstande åtvidabergare får något kommunalt kriterium att ta hänsyn till när de ska rösta fram sina förtroendevalda. Man kan nämligen stryka namn på röstsedeln och i lilla Åtvidaberg behövs inte så många strykningar förrän det ger resultat, slutar Olof Söderbäck.

CHRISTER BERG



5/2



**SKOLRAST VID SEKELSKIFTET.** En härlig bild. Se t ex hur avspänt fotografen och läraren

Johan E Thorin lyckats få en hel hög elever att posera framför kameran under en rast. En och annan tittar väl blygt ner. Några hörsammar glatt uppmaningen att kasta snö mot fotografen. Se också, så gott det nu går i tidningstryck, vilken skärpa det är i bilden. Originalen är fantastiskt. Då ska man komma ihåg att bilden togs omkring år 1900, när slutartiderna inte var särskilt snabba. Men optiken var det inget fel på. Bilden är tagen vid nuvarande Kammarboskolan i Åtvidaberg. Längst fram på kälken sitter fotografens dotter Ingeborg. I bakgrunden till höger står lärarinnan Lisa Hemmingsson. Är det någon som känner igen ytterligare personer på bilden så kontakta gärna Pia Witt på biblioteket i Åtvidaberg.



# Han ansvarar för personalfrågor för 750 anställda i Åtvidaberg

8/2

Den kommunala förvaltningen i Åtvidaberg sysselsätter numera omkring 750 personer. Allt från heltidsanställda höga tjänstemän till den deltidsanställda med några timmars jobb i veckan. Antalet kommunanställda har under de senaste åren ökat snabbt. Det har också lagar och bestämmelser om anställningsförhållanden, arbetsplatsfrågor, avskedanden osv. Med åren har det blivit allt krångligare att hålla reda på allt fler anställda och allt fler bestämmelser.

Tidigare har varje förvaltning för sig försökt hålla ordning på sina egna personalärenden, tillsammans med de olika fackförbunden. Detta har naturligt lett fram till olika rutiner på de olika förvaltningarna. Något som varit på både gott och ont.

För något år sedan tog man i Åtvidaberg konsekvenserna av situationen och inrättade, inte minst efter påtryckningar från fackets sida, en tjänst som personalsekreterare. Man anställde en specialist på de allt mer invecklade personalfrågorna.

Det var i mars förra året som Lars Lindén började. Den 35-årige västmanlänningen har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat med personalärenden. I Åtvidaberg fick han börja från början.

## □ Så gott man kunde

— Man gjorde nog så gott man kunde men någon samlad eller enhetlig personalpolitik i egentlig mening fanns inte tidigare i Åtvid. Nu är vi ett gott stycke på väg.

Det säger Lars Lindén som bland sina första viktigaste uppgifter hade att ta fram ett förslag till personalpolitiskt program. Just nu diskuteras förslaget internt och ska väl så småningom läggas fram för politikerna.

Programmet tar upp saker som

personalutveckling, informationsfrågor och utbildning. Man söker sig fram till en enhetlig syn på personalfrågorna.

## □ MBL-kunskap

Ett annat viktigt ärende för Lars Lindén var att organisera MBL-utbildningen för personalen. Resultatet blev att 140 kommunanställda genom cirkelarbeta lärde sig ett och annat om medbestämmandelagen. Hur många företag kan visa upp så stort aktivt intresse?

— Det är viktigt att en arbetsgivare sköter anställningsfrågor oklanderligt, menar Lars Lindén. Det kanske gäller offentliga myndigheter särskilt mycket.

## □ "Lathund" om LAS

— Inte alla förvaltningar har riktigt förstått vikten av att tala med mig innan de t ex avskedar folk, fortsätter Lars Lindén. De kommer först sedan problemen är ett faktum. Så närmast på programmet ligger frågan om utarbetandet av en "lathund" i LAS-frågor. Dvs en lista till varje förvaltning över de viktigaste punkterna i lagen om anställningskydd.

Andra uppgifter för Lars Lindén i dessa dagar är utredningar om de anställdas arbetsförhållanden på ålderdomshemmen, skolmåltidspersonalens ar-

betsförhållanden och om personalsituationen på socialkontoret.

Lars Lindén bekräftar att det varit ganska stor omsättning på personalen i kommunförvaltningarna den senaste tiden. Vi vet egentligen bara att en anställd säger upp sig. Men inte varför, säger Lars Lindén. Därför kan det bli aktuellt att börja med att intervjua dem som slutar.

— På den personaladministrativa sidan finns det fortfarande massor att göra, anser Lars Lindén. Men ändå fungerar det mesta rätt hyggligt. Kan jag bara "sälja" mig själv mera till förvaltningarna ska det bli ännu bättre.

CHRISTER BERG



Lars Lindén är Åtvidabergs kommuns förste personalsekreterare. Sedan ett år tillbaka ansvarar han för personalfrågor för 750 kommunanställda



Utskottsförslag i Åtvid:

## Biblioteket och Wicksells Färg delar på byggnad på Stortorget

Biblioteket i Åtvidaberg flyttar och öppnar redan den 1 augusti i nya lokaler i gamla Domus på Stortorget. Det förslaget enades sig kommunstyrelsens planeringsutskott om på onsdagseftermiddagen. Därmed anges färdriktningen för åtminstone en del av de många hyresgästerna kring Stortorget i Åtvidaberg och som måste maka på sig inför det stora centrumprojektet på Adelsvärdsgatan.

Planeringsutskottet som består av fem "tunga" politiker diskuterade olika lösningar. Huvudpunkterna i förslaget är att biblioteket och Wicksells färg delar på gamla Domus.

Biblioteket disponerar just nu knappt 500 kvm i nya kommunalhuset. Det anses på tok för litet. Enligt biblioteksnormer ska man egentligen ha 100 kvm per 1 000 invånare i kommunen, dvs i Åtvid 1 300 kvm.

I gamla Domus får biblioteket inte fullt så mycket. Man får ungefär 600 kvm en trappa upp och ca 300 kvm i källaren. Under jord finns möjligheter för utställ-

ningar, filmföreläsning och bokmagasin.

Wicksells Färg planerade länge att flytta till kvarteret Kopparverket (Gropen). Nu har företaget bestämt sig för att vara kvar i centrum. Wicksells ska överta nästan hela bottenvåningen. Undantag förstås för Östgötabankens filial och lokaler för Lindsténs guldsmedsateljé.

De tomma lokalerna som biblioteket lämnar efter sig i kommunalhuset ska snabbt göras om till arbetsplatser för tjänstemän i förvaltningen. Redan i dag har tjänstemännen litet utrymme. PU framhåller även att planeringen för en utbyggnad av kommunalhuset ska fortsätta.

Ombyggnaden av Gamla Domus är beräknad till 1,4 milj kr. Kommunstyrelsen kommer att begära att kommunfullmäktige tecknar borgen för den summan.

I dag har biblioteket en hyra på 207 000 kr. Vid en flyttning beräknas hyran öka med 70 000 kr. Där till kommer också kostnader för själva flyttningen och de nya möblerna.

För övrigt verkar det som om de flesta problemen med att lösa lokalfrågan för hyresgästerna i rivningshusen på Adelsvärdsga-

tan är överståndna. Lindsténs flyttar till gamla Domus. Fotoafären flyttar in i f d Citybiografens foajé. Correspondenten får troligen lokaler på Stenhusgatan och Mahrs-Oscarica får antagligen bo i barrack på Stortorget tills apoteket fått nya lokaler.

CHRISTER BERG

9/2

## ÅTVIDABERG

**Förtroendemäns barn tillsyn.** Arbetsgruppen för översyn av de förtroendevaldas arbetssituation, den s k demokratigruppen, har beslutat utreda behovet av barn tillsyn vid kommunala sammanträden. Det gäller således att undersöka i vilken omfattning förtroendemännen och kvinnorna behöver ha hjälp med tillsyn av sina egna barn för att kunna hinna med att utöva sina demokratiska funktioner. Nu har gruppen begärt att socialkontoret ska ta reda på om det finns praktiska möjligheter att ordna barn tillsyn för de förtroendevalda på de befintliga institutionerna, eller om sociala centralnämnden kan ordna med barnpassning i hemmen, och i så fall vad det kostar. Centralnämndens planeringsutskott ska ta reda på svaren på frågorna.

**Ingen tid för prostens.** Domkapitlet har meddelat att prostvisitation skall hållas i Åtvids m fl församlingars pastorat under 1979. Men i Åtvids församling tycker man inte att 1979 är ett bra år. På grund av organisations- och administrationsarbete till följd av den pågående ekonomiska samfällighetsbildningen föreslår kyrkorådet att pastoratskyrkorådet skriver till biskopen och ber att få visitationen uppskjuten till ett kommande år.

### Twisten fortsätter om socialtjänsten

Twisterna och reservationerna beträffande den än så länge obesatta tjänsten som biträdande socialchef i Åtvidaberg fortsätter. Som så många gånger förut handlar det om den nu rätt djupa splittringen mellan ledamöterna i sociala centralnämndens planeringsutskott.

På den ena sidan befinner sig nämnd- och utskottsordförade Göran Pettersson och Bert Törngren, båda socialdemokrater. På den andra sidan den motpartilinen fronderande socialdemokraten Arne Nilsson samt Olof Lagerlöf (fp) och Thyra Andersson (c).

Vid tisdagens sammanträde föreslog Göran Pettersson att en av kandidaterna till den lediga tjänsten, socialassistent Wide Hellman, skulle förordnas som vikarierande biträdande socialchef till årets slut.

Planeringsutskottet beslutade emellertid att avslå förslaget från Göran Pettersson. Såväl Göran Pettersson som Bert Törngren reserverade sig mot beslutet.

I utskottet framfördes också ett förslag att personalsituationen i sin helhet på socialkontoret skulle diskuteras med de politiska partiernas gruppordförande. Förslaget godkändes av majoriteten i utskottet. Mot beslutet reserverade sig Göran Pettersson och Bert Törngren.

**Anställda i Grebo.** Sociala centralnämndens planeringsutskott har utsett personal till den nya daghemsavdelningen som i vår öppnas i Grebo. Man har beslutat anställa förskollärare Berit Andersson, fritidspedagog Thomas Wernersson och barnskötare Ulla-Britt Bohlin, samtliga bosatta i Åtvidaberg.

**Barnfritt för barnskötare.** Förskollärare och fritidspedagoger vid dag- och fritidshem i Åtvidaberg kommer att få två timmar barnfri tid i veckan. Nu har Kommunals sektion i Åtvidaberg begärt att också deras medlemmar, dvs barnskötare, ska få barnfri tid. Man anser att det är nödvändigt för att de olika yrkesgrupperna skall kunna planera sin verksamhet gemensamt. Sociala centralnämndens planeringsutskott har beslutat utreda frågan.



# Rökningen minskar i Åtvidaberg?

## Visirs aktiviteter ger resultat

9/2

Några absoluta siffror över rökningen i Åtvidaberg finns inte. Det är egentligen synd. För det är nog inte en alltför våghalsig gissning att påstå att rökningen under de senaste åren minskat i Åtvid. Det finns flera saker som pekar åt det hållet. Kampanjer, rökfria arbetsplatser och sammanträden, Visirs utveckling osv.

Ja, om det nu verkligen förhåller sig så att allt färre röker och att de som fortsätter röka i alla fall visar ökad hänsyn mot icke-rökarna så bör nog stor del av

åran tillkomma kärntruppen i Visiri i Åtvidaberg.

Visir står för Vi Som Inte Röker. Föreningen har funnits i Åtvid i två år. Vid starten hade man åtta medlemmar. Vid årsmötet förra året var man uppe i 40 medlemmar. Vid årsmötet i tisdags i Alléskolan redovisades 75 medlemmar. Fortsätter det så här är snart Visir störst av alla föreningar i Åtvidaberg.

### □ Kommunen uppvtaktades

Under det gångna året har man haft flera aktiviteter på gång. Man började med att uppvtakta nämnder och styrelser i kommunen. Visir krävde rökfri sammanträden, rökfria väntrum osv. Kommunstyrelsen svarade att man skulle medverka till att kraven uppfylldes.

Hälsovårdsnämnden förklarade att man redan hade rökfria sammanträden. Även sociala centralnämnden svarade och berättade att man numera vädjar till besökare på socialkontoret att inte röka.

Visir krävde hos fritidsnämnden att fritidsgården Lyktan skall vara rök- och snusfri åtminstone dagtid. Personalen har därefter fått direktiv att verka i den ändan.

### □ Rökfria skolskjutsar

Visir har också gett sig på chaufförerna av skolskjutsarna och uppmanat dessa att inte röka under resorna. På Stallet har två rökfria rum inrättats. Försäkringskassan har reagerat positivt på en vädjan om rökfrihet i väntrummet. Antirökpropaganda har genomförts på Metalls kursgård i Yxnerum, på hälsovårdscentra-

len, folktandvården och rader av arbetsplatser.

Missnöjd är man inom Visir egentligen bara med den fimpargrupp som bildades i höstas. Trots hjälp av läkare, idrottsmän, naturvårdare och personliga insatser var det nästan ingen i gruppen som slutade röka. Möjligen minskades cigarettkonsumtionen något.

Vissa farhågor uttalades på årsmötet för hur det ska gå med rökförbudet i sporthallen och simhallen. I höstas förbjöds all rökning i omklädningsrum och motionslokaler. Undantaget var bowlinghallen. Men nu har man funnit att det finns folk som ändå röker här och var i anläggningarna. Visir har beslutat begära hos fritidsnämnden att ordentliga åtgärder sätts in för att klara av en så självklar sak.

### □ Ny ordförande

Under förhandlingarna valdes en ny styrelse. Till ny ordförande efter Vera Johansson valdes Olof Söderbäck, till ny vice ordförande utsågs Arne Ahlsén och till ledamot nyvaldes Ylva de Val. Övriga i styrelsen är Inger Ragnarsson och Gun Söderbäck.

Man beslutade tillsätta en kommitté som ska jobba fram förslag till aktiviteter inom skolans och förskolans alla stadier. Man diskuterade också hur man ska få vuxna att sluta röka när de färdas med barn i bil.

Före förhandlingarna framförde ett tiotal flickor ur klass 7D en antirökpjäs som författats av Inger Ragnarsson. Man avslutade med kaffesamkväm och filmföreläsning.

CHRISTER BERG

## Låt oss kunna delta i kurser

Visir i Åtvidaberg antog vid sitt årsmöte på tisdagen två skrivelser. Den ena ska avsändas till samtliga politiska partier i Åtvidaberg och den andra till alla studieförbund med verksamhet i kommunen. Ur skrivelserna saxar vi följande:

Att få andas frisk luft borde vara en mänsklig rättighet. Rökfri luft är förvisso ingen trivselfråga utan en hälsofråga. Man räknar med att rökningen kräver sex gånger så många liv varje år som trafiken.

Den passiva rökningens betydelse har mer och mer uppmärksamats. Experter hävdar att omkring 100 000 människor i Sverige får allvarliga sjukdomssymptom när de vistas i rökig luft.

Visir vädjar till de politiska partierna att de lokaler som används för sammanträden och föreningsarbete skall hållas helt rökfria.

Visir vädjar också till studieförbunden i Åtvidaberg att de lokaler som används skall hållas helt rökfria så att alla utan obehag eller sjukdomsrisiker kan delta i kurser.

## Boxholm även i år?

Pensionärernas torsdagsträffar på fritidsgården Lyktan har fått en flygande start. Hittills i år har vi varit gott och väl 30 medlemmar vid varje sammankomst, säger en mycket nöjd ordförande Thore Johansson i Åtvidabergs pensionärsförening. För även om lokalerna är mera anpassade för ungdomar än för oss äldre, så har vi det trivsamt och gott en eftermiddag i veckan. Varje torsdag ordnas med ett enkelt program. Man inbjuder någon att berätta om sitt jobb. Man har någon som spelar ett instrument och man tar sig en fika. I torsdags berättade landstingsman Lennart Ek om vad landstinget håller på med. Åhörarna passade förstas på att diskutera litet med Lennart Ek om situationen på sjukhemmet, och det planerade lasarettbygget i Norrköping, om husläkarsystemet osv. Därefter bjöd Jerry Karlsson på dragspelsmuffik.

Ska Bertil Jonsson och Co i Boxholm upprepa fjolårets bravad och också i år ta hem segern i stafett-DM? Svaret på den frågan får vi på lördag då stafettmästerskapen för seniorer och oldboys avgörs i Humpaterrängen i Åtvidaberg.

Ovisst är det dock. Särskilt i herrklasserna är det svårt att finna några direkta favoriter. Finspång vill säkert ha ett ord med i laget. Kanske det blir hemmavinst om Lennart Bergström och hans båda kamrater får ordentlig fart på skidorna.

35 lag är anmälda till stafettorna i Åtvid. Därav 19 herrseniorlag och 12 oldboyslag. Litet tunt blir det på damsidan där bara fyra lag ställer upp. Förmodligen går titeln där till Boxholm.

Damerna kör 3x5 km och herrarna 3x10 km. Arrangerande Åtvidabergs IF lovar fina spår.



Det finns många rent förnuftsmissiga skäl att sluta röka, menar Olof Söderbäck, nyvald ordförande i Visir i Åtvidaberg. Tex att en rökare behöver 2-3 grader högre värme för att inte frysa. Eller att det går åt både olja och skog för att torka tobak. Eller att man drastiskt kan säga att åldrandet börjar innan man ens blivit född om ens mamma röker under havandeskapet



## Bygga nytt eller flytta till Facit?

# "Det är dags att ompröva beslutet om nya förvaltningslokaler i Åtvid"

— Det har framkommit tillräckligt många nya fakta för att man borde ta hela frågan om kommunens förvaltningslokaler till omprövning. Kommunen borde omedelbart ta upp förhandlingarna med Facit igen. Facit har 3 000 kvm toppmoderna kontorslokaler som det bara är att flytta in i. Det kan verkligen ifrågasättas om kommunen skall fortsätta projektera för en allt dyrare tillbyggnad vars tillkomst tycks ligga i en oviss framtid.

Det anser moderaten Carl G Nilsson i Åtvidaberg. Han framförde sina synpunkter när kommunstyrelsens planeringsutskott hade sammanträde häromdagen. Carl G Nilsson begärde att man skulle ta upp förhandlingar med Facit igen. Han blev nedröstad av de tre socialdemokraterna och centerpartisten.

### □ Debatt och besvär

För drygt ett år sedan gick debattens vågor höga i Åtvidaberg i frågan om den allt större kommunala förvaltningsapparaten skulle fortsätta att bygga till de gamla lokalerna vid Stortorget. Eller om man skulle utnyttja de stora moderna och tomma kontorslandskapen på Facit i Åtvidaberg.

I fullmäktige blev det en hård debatt inför rader av åhörare. Beslut kunde fattas först sedan fullmäktige adjournerat sig och partierna i enrum diskuterat saken en timma. Till sist fattades principbeslutet att bygga till och tacka nej till Facit.

Det beslutet överklagades så småningom av flera hundra personer. Överklagandet är ännu inte avgjort av länsstyrelsen.

Nu menar Carl G Nilsson att det hänt saker som gör att man borde diskutera igenom hela frågan igen.

### □ Okänd kostnad

För det första gäller det ekonomin. I dag vet vi att det kostar 1,4 miljon att flytta biblioteket, säger Carl G Nilsson. Det är mycket pengar. Dessutom skall bibliotekets nuvarande lokaler göras om. Kostnad okänd. Till detta kommer att ingen idag vågar säga hur dyr den planerade tillbyggnaden blir. Det enda som sägs är att det blir betydligt dyrare än man trott förut.

För det andra har vi tidsfaktorn. En tillbyggnad kan inte ske förrän kommunen kommit överens med en granne. Dessa förhandlingar tycks dra ut på tiden och vem vet hur lång tid ett eventuellt expropriationsmål kommer att ta. Dessutom kan man inte glömma det ännu inte avgjorda överklagandet. Kanske någon av parterna vill gå vidare till regeringsrätten. Tiden går.

### □ SAISP anser

För det tredje har i Åtvidaberg pågått ett stort projekt, SAISP, där olika grupper på gräsrotsnivå ska ges möjlighet att påverka samhällsplaneringen. I det projektet är de deltagande grupperna överens om att det vore olyckligt med en utökad kommunalförvalt-



*Carl G Nilsson (m) vill blåsa liv i den gamla debatten om hur man i Åtvidaberg skall lösa behovet av nya förvaltningslokaler. Vi borde ta upp en diskussion med Facit som har färdiga, moderna och tillräckligt stora lokaler i stället för att projektera för en allt dyrare och i tid oviss byggnad som inte många grupper i samhället vill ha. säger han bla*

ning i centrum. Frånsett Åtvidabergs arbetarkommun och kommunaltjänstemännens fackliga organisation var också de flesta remissinstanser överens om att förvaltningen borde flytta till Facit.

— Jag motsätter mig inte fortsatt projektering av bibliotekets flyttning eller projekteringen tillbyggnaden av kommunalhuset, poängterar Carl G Nilsson. För besluten är fattade i demokratisk ordning och handläggningen bör inte försinkas ytterligare. Men nog borde man kunna föra en diskussion med Facit ändå?

Carl G Nilsson kommer att ta upp ärendet också i kommunstyrelsen.

### □ Fortfarande lediga

Direktör Göran Arvidsson på Facit i Åtvidaberg bekräftar att lokalerna fortfarande är disponibla om kommunen vill hyra dem. Han uppger att det handlar om 3 000 kvm förnämliga kontorslokaler som i princip är inflyttningsklara bara man möblerat dem. Och möbler och annan kontorsutrustning kan Facit ordna.

I det gamla förslaget till hyreskontrakt ingick att Facit skulle låta bygga en särskild entré för

kommunen och en handikappvänlig hiss skulle installeras. Det är man fortfarande beredd att göra.

### □ Borde diskuteras

— Det var synd att vi aldrig fick till stånd någon riktig diskussion

med kommunens företrädare, säger Göran Arvidsson. Då hade man kanske kunnat undanröja en del missförstånd som cirkulerat. Som att lokalerna skulle kunna användas i produktionen eller att Facit inte skulle vilja skriva under ett långtidskontrakt.

### □ Ingen anledning

Kommunalsrådet Carl-Erik Ahlström, en av de som i planeringsutskottet motsatte sig Carl G Nilssons förslag, anser för sin del inte att det uppstått någon förändring i frågan. I varje fall inte så stor att man borde riva upp det femton månader gamla principbeslutet.

I dag vet vi inte hur stora byggnadskostnaderna blir, säger Carl-Erik Ahlström. Att det blir dyrare än vad vi först trodde är klart. Men det beror till en stor del på att vi i samband med ombyggnaden vidtar omfattande energisparåtgärder på de gamla delen.

CHRISTER BERG

## Jörgen Sundelin segeltalade i Åtvid

Åtvidabergs båtklubb inledde det nya båtåret med en klubbafon i Folkets hus i Åtvidaberg. Visserligen ligger Åtvidaberg ett stycke från kusten och inte finns det några riktigt stora sjöar i kommunen heller. Men båtintresserade finns det gott om. Båtklubbens möte mitt i smällkalla vintern samlade omkring 70 personer.

Till en del kanske det berodde på att man hade en medaljtyngd seglare som gäst, Jörgen Sundelin. Denne är nu uttagen till kvalificeringsgruppen till OS nästa år.

Jörgen Sundelin berättade en hel del om segeltillskärning, olika typer av segel, om riggning och intrimning av segel.

I programmet medverkade också Anders Östryd från Linköping. Han visade filmen om förberedelserna inför förra årets America Cup.

Under kvällen diskuterades start- och tävlingsteknik. Vidare beslutade man att tillsammans med Roland Lind på sporthallen anordna en sjösäkerhetsvecka i maj. Det blir utställning, demonstration om båtvet, livräddning och mycket annat.

## Åtvidaberg

### Utbildning klar för 16 vårdbiträden

På fredagen var det examen på Östergården för de sexton vårdbiträden och hemsamariter som genomgått en längre AMU-kurs för att få den formella kompetensen till sina jobb. Dagen till ära besöktes man av kursledare Bertil Jonsson från AMU-filialen i Linköping. Denne delade ut betygen medan elevernas lärare delade ut vårdbiträdesbeviset.

Kursen är avsedd för dem som under minst ett år tjänstgjort som vårdbiträden eller hemsamariter och som innehar den formella kompetensen. Utbildningen sker i regi av AMS och skolöverstyrelsen med landstinget och kommunen som intressenter.

Redan i slutet av månaden börjar nästa kurs och man räknar med att ungefär lika många ska delta i den.

Följande examinerades: Gunvor Carlsson, Åtvidaberg, Margareta Svensson, Åtvidaberg, Marie Svensson, Björsäter, Elsy Andersson, Åtvidaberg, Birgitta Siggesjö, Åtvidaberg, May Andersson, Åtvidaberg, Anna-Stina Fallman, Åtvidaberg, Gerd Svensson, Åtvidaberg, Anita Lindberg, Tingetorp, Ulla Duran, Åtvidaberg, Dagmar Johansson, Åtvidaberg, Marianne Svensson, Fale- rum, Ulla Sjödahl, Åtvidaberg, Vailitt Törnqvist, Åtvidaberg, Eva Schultz, Åtvidaberg, och Kristina Andersson, Överum.

En trafikolycka inträffade på fredagsmorgonen på vägen mellan Hannäs och Kvarnvik. Det var när två personbilar skulle mötas som olyckan inträffade. Den ene föraren kom vid undanmanövern ut i snövallen och det hela slutade inte bättre än att den snurrade runt, smälde in i den mötande bilen och blev stående i motsatt färdriktning. Båda bilarna fick sådana skador att de belades med körförbud. En av bilisterna fick uppsöka läkare för kontroll.

Grebo kyrkliga sällskapet har haft årsmöte. Föreningen har omkring 15 medlemmar som kunde notera ett fint resultat förra året. Man beslutade nu om utdelning av bidrag på sammanlagt 9 400 kr. Till en ny mässhake anslogs 6 000 kr, till Svenska kyrkans mission 1 000 kr, Lutherhjälpen 500 kr, IM 300 kr, Kyrkan och judendomen 200 kr, Svenska kyrkans sjömansvård 700 kr, Norrköpings sjömansvård 300 kr, Gransnäs ungdomsgård 200 kr och Den öppna dörren 200 kr.



# Behärskad optimism på ÅFF:s årsmöte

ÅFF:s årsmöte på fredagskvällen kännetecknades av en behärskad optimism inför framtiden. Givetvis sträckte man extra på sig i bänkarna när avgående klubbordförande Bosse Ahlström redogjorde för de sportsliga framgångarna på alla nivåer. Men, typiskt för det moderna ÅFF, man glömmer inte bort att betona två andra saker: värdet av sammanhållningen i klubben och nödvändigheten av att basera beslut på den ekonomiska situationen.

Det var därför inte särskilt förvånande att Bosse Ahlström i sitt inledningsanförande började med att nämna hur ÅFF känner för kommunalgubbarnas beslut att bevilja klubben borgen på ett lån på 300 000 kr.

— Inte nog med att vi fått den ekonomiska trygghet vi behöver under perioder när inkomsterna är små och utgifterna stora. Det var dessutom första gången politi-

kerna själva säger att ÅFF ger kommunen fin PR. Nu hoppas vi på ett fortsatt samarbete.

Det var den här kvällen många kämpar som hedrades med blommor och presenter. Bosse Ahlström förstås. Yngve Johansson som lagt ner en oerhörd massa tid och kraft på ÅFF som A-lagsspelare, lagledare i A- och B-lag, styrelseledamot och i ungdomsverksamheten ända från 1956 och fram till nu.

Två som beslutat lägga av som spelare med den aktiva fotbollen är Janne Ohlsson och Uffe Blomberg. Den senare fortsätter som lagledare för B-laget. Janne Ohlsson tar ett sabbatsår och kommer igen 1980 (som spelare?). Janne Ohlsson fick kvällens längsta applåd när han av Karl-Melker Kindstrand fick motta Wicksells vandringpris. Juryn ansåg att Janne förra säsongen var ÅFF:s nyttigaste spelare.

Vidare utdelades seriesegerplaketter till damlaget, gamla ÅFF:ares vandringpris till förtjänt spelare eller ledare på ungdomsidan till Bjarne Johansson. Einar Andersson och Urban Kratz fick blommor som tack för jobbet bland ungdomarna.

CHRISTER BERG

10/2

## Finspång hade jämnaste laget

Trots att Boxholmsåkarna Bertil Jonsson och Olle Gustavsson vann sina sträckor hade egentligen Finspångs AIK inte några större problem att ta hem segern i stafett-DM på skidor. Finspång hade det jämnaste laget och Göran Johansson på slutsträckan behövde bara bevaka sitt försprång på nära två minuter.

Stafett-DM för herr- och damseniorer och oldboys kördes på lördagen i Humpaterrängen i Åtvidaberg. Arrangerande Åtvidabergs IF skötte sig med den äran och bjöd på fina spår i omväxlande terräng och i ett härligt väder.

Oldboysuppställningen vanns av Sya med halvannan minut före Ljusfallshammar. Det hjälpte inte att den gamle elitåkaren Lars Svensson i Ljusfallshammar på förstasträckan gav sitt lag ledningen med över en minut. Syaåkarna vann på sin jämnhet.

I damklassen gjorde Boxholm processen kort med sina båda konkurrenter. Man kan verkligen fråga sig om det är så tunt på damsidan i Östergötland att bara tre föreningar har var sitt lag att ställa upp. Inte ens hemmaklubben kunde mobilisera ett lag.

CHRISTER BERG

Resultat:

Herrar, seniorer 3x10 km: 1) Finspångs AIK I (Mikael Samuelsson, Håkan Ljungberg, Göran Johansson) 1.43,54; 2) Boxholm SK I (Bo Johansson, Olle Gustavsson, Bertil Jonsson) 1.45,58; 3) Sya SK (Sten Andersson, Lennart Carlsson, Torbjörn Carlsson) 1.46,07; 4) Åtvidabergs IF I 1.47,54; 5) Motala AIF I 1.50,05; 6) Linköpings SK I 1.52,26; 7) Krokeks IF 1.54,13; 8) Ödeshögs SK 1.55,36; 9) Boxholms SK II 1.56,33; 10) Finspångs AIK II 1.57,16.

1:a sträckan: 1) Mikael Samuelsson, Finspång, 35,26; 3) Kenneth Thuresson, Åtvidabergs IF, 35,28; 3) Sten Andersson, Sya SK, 36,44.

2:a sträckan: 1) Olle Gustavsson, Boxholm, 34,45; 2) Håkan Ljungberg, Finspång, 34,52; 3) Lennart Carlsson, Sya SK, 35,07.

3:e sträckan: 1) Bertil Jonsson, Boxholm, 33,22; 2) Göran Johansson, Finspång, 33,36; 3) Torbjörn Carlsson, Sya SK, 34,16.

Damer, seniorer, 3x5 km: 1) Boxholms SK (Pia Karlsson, Agneta Johansson, Inger Svensson) 57,39; 2) SK Ringen 1.00,54; 3) Finspångs AIK 1.06,39.

1:a sträckan: 1) Vivianne Johansson, Finspång, 20,27. 2:a sträckan: 1) Agneta Johansson, Boxholms SK, 18,52. 3:e sträckan: 1) Inger Svensson, Boxholms SK, 18,03.

Oldboys, 3x10 km: 1) Sya SK I (Östen Gustavsson, Bernt Johansson, Sverker Danielsson) 1.53,09; 2) Ljusfallshammars SK (Lars Svensson, John Svensson, Pentti Kohtamäki) 1.54,46; 3) Björkfors GoIF 1.55,30; 4) Finspångs AIK 1.56,11; 5) SK Ringen 1.56,36; 6) Vreta SoMK 1.59,53; 7) Sya SK II 2.00,07; 8) Kisa SK 2.08,02.

1:a sträckan: 1) Lars Svensson, Ljusfallshammar, 36,37; 2) Östen Gustavsson, Sya, 37,38. 2:a sträckan: 1) Kjell Holmström, Björkfors GoIF, 37,10; 2) Gert Lundblad, Finspång, 37,52. 3:e sträckan: 1) Sverker Danielsson, Sya, 37,02; 2) Pentti Kohtamäki, Ljusfallshammar, 37,23.



Finspångs segrande lag i stafett-DM på skidor i Åtvidaberg. Segermarginalen var på över två minuter. Fr v Göran Johansson, Håkan Ljungberg och Mikael Samuelsson

12/2



# 270 arbetssökande i Åtvidaberg Men bara fem jobb att välja på

— 271 arbetssökande i Åtvidaberg har bara fem jobb att välja på. Så drastiskt kan man uttrycka situationen i Åtvidaberg sådan den var vid månadsskiftet januari/februari. Då var det allt som allt 271 personer, mest ungdomar, som sökte arbete. Men arbetsförmedlingen hade bara fem fasta tjänster att erbjuda.

I statistiken står det visserligen 31 lediga platser. Men i 25 fall handlar det om vikariat, oftast sommarvik inom vårdsektorn. Och i ett fall om "annat tillfälligt arbete".

Ändå vågar arbetsförmedlingens föreståndare i Åtvidaberg, Siri Ohlin, vara försiktigt optimistisk. Det finns vissa tecken på en ljusning, säger hon. Vi har kunnat notera en något ökad efterfrågan från industrierna. Än så länge från industrierna i Linköping.

Fast då, när man kan erbjuda ett och annat jobb på annan ort, inställer sig nästa problem. Vi har, säger Siri Ohlin, vissa svårigheter att övertyga de sökande om att de bör ta de jobb som erbjuds t ex i Linköping. Det har nämligen visat sig att många väntar tills det blir något i Åtvidaberg.

Alla har väl kanske inte fått riktigt klart för sig att det är en stor fördel att vara förankrad på arbetsmarknaden, att ha arbetslivserfarenhet, när man vill ha ett arbete. Att ta ett jobb i Linköping är faktiskt en bra genväg till en fast anställning i Åtvid, påpekar Siri Ohlin.

Vid månadsskiftet januari/februari kunde man således notera 271 arbetssökande. Av dessa är 116 personer 24 år eller yngre.

Fördelat på kön är det 158 kvinnor och 113 män.

I dag har man 71 personer i beredskapsarbete. Det är nästan bara ungdomar det handlar om. Åtvidabergs kommun svarar för över 40 av beredskapsjobben.

142 personer gick vid räknings-tillfället helt utan sysselsättning.

25 av de sökande hade tillfälligt arbete medan 33 personer hade fast anställning, men sökte något nytt.

Ungefär 80 procent av de sökande anger att de vill ha ett arbete i Åtvidaberg. De övriga kan tänka sig att pendla eller flytta.

CHRISTER BERG

## Vägarna i Åtvid:

# Socialdemokratisk arbetsgrupp: Ingen väg genom Klockarängen

— I praktiken är beslutet klart: Det blir ingen väg genom Klockarängen i Åtvidaberg!

Det säger studieombudsman Sven Sjöo. Formellt avgörs visserligen inte den här frågan av kommunfullmäktige i Åtvid förrän i höst någon gång. Men redan i dag, menar Sven Sjöo, kan man avföra Klockarängsleden, ett förslag som väckt sådan opinion, ur diskussionen.

Ända sedan planerna på att dra en väg genom det traditionsrika grönområdet vid Åtvids gamla kyrka blev kända har många protesterat mot förslaget. Det hela kulminerade i somras. Då bildades en aktionsgrupp för Klockarängens bevarande. Aktionsgruppen fick över 5 000 namn på sina protestlistor.

### □ En liten del

Klockarängsleden ingår bara som en liten del i ett större förslag till trafikledsplan för hela Åtvidabergs tätort. Det förslaget redovisades på en utställning i höstas och har därefter gått ut på remiss till partier, nämnder och styrelser.

Från början var det meningen att ett slutgiltigt förslag skulle kunna läggas fram på fullmäktiges bord till junisammanträdet. Nu har dock remisstiden utvidgats två månader. Det innebär en förskjutning av hela frågan till i höst.

### □ Tidigt överens

Men redan i dag står det således tämligen klart att det inte blir någon väg genom Klockarängen. Det kanske kräver en förklaring.

Åtvidabergs arbetarekommun har tillsatt en arbetsgrupp som ska utforma förslag till yttrande över trafikledsplanen. Arbetsgruppen väntas redovisa sitt arbete vid arbetarekommunens årsmöte i mars. Arbetsgruppen som utgörs av representanter för nästan samtliga socialdemokratiska underorganisationer och med Sven Sjöo som sammankallande, var redan i ett tidigt skede överens om att stryka alternativet Klockarängen.

### □ Har majoritet

Det innebär, säger Sven Sjöo, att vi har spolat alternativet

Klockarängen, att arbetarekommunen går på samma linje och att våra representanter i de kommunala organen följer den uppmaningen. Eftersom sedan kommunfullmäktige har en socialistisk majoritet så är det i praktiken klart att det inte blir någon väg genom Klockarängen.

Däremot är inte Sven Sjöo beredd att i dag lämna upplysningar om vilket alternativ arbetsgruppen kommer att förorda i stället för Klockarängen. Det kommer man att informera om senare.

### □ Meningslös

Sven Sjöo vill inte heller gå med på att arbetsgruppens ställningstagande är ett utslag av lyhördhet mot den starka opinionen. Vi tycker helt enkelt att Klockarängsalternativet inte är någon bra lösning på trafikproblemen, säger han.

Slutligen anser Sven Sjöo att aktionsgruppen för bevarande av Klockarängen varit meningslös. Det är inte svårt att samla 5 000 eller fler namnunderskrifter mot en sak. Luften gick ur hela aktionen när man inte kom med ett eget alternativ.

CHRISTER BERG





Tre av huvudpersonerna när Lions club på lördagen firade sitt 25-årsjubileum: Gösta Hedman, klubbens allra första president, Lars Ankarberg, den nuvarande presidenten, och Folke Gullby, en av grundarna och den ende kvarvarande medlemmen från starten

## Lions club i Åtvidaberg firade 25-årsjubileum

Lions club i Åtvidaberg firade på lördagen under lika högtidliga som uppslupna former sitt 25-årsjubileum. Festligheterna ägde rum på Bruksmässen, dit presidenten Lars Ankarberg kunde hälsa en lång rad medlemmar och långväga gäster välkomna.

Där fanns tex konstnären Folke Gullby, en av grundarna av Lions i Åtvid och för övrigt den ende kvarvarande medlemmen från starten. Där fanns också före skolchefen Gösta Hedman, föreningens förste president.

I sitt hälsningsanförande gjorde Lars Ankarberg en kort tillbakablick. Klubben bildades den 23 februari 1954. Under de gångna åren har man samlat in omkring 250 000 kr. Pengar, som använts både inom och utom landets gränser.

Den typ av hjälpverksamhet som man ägnade sig åt de första

åren har med tiden nästan helt övertagits av samhället. Därför har klubben i likhet med den övriga Lionrörelsen mer och mer övergått till internationell hjälpverksamhet.

Ändock kvarstår en hel del lokala aktiviteter i Åtvidaberg. Man arrangerar julmarknaden, Hembygdens dag och delar varje år ut ett stipendium, bestående av 1 000 kr och en Gullby-etsning.

Under jubileumskvällen fick klubben motta hyllningar från Lions distrikt 101 M, Åtvidabergs sportklubb, Inner wheel i Åtvidaberg, Rotary, Round table, Åtvi-

dabergs kommun och Lionklubbarna i Kisa, Linköping, Valla och Johannelund.

Med Sven Trolldal som utropare och konferencier bjöds på en timplång underhållning med sådana lokala förmågor som Maria Mucchiano-Johansson, Lekanders sisters, Inger Ragnarsson, Olle Gahm, Rune Ekström, Fredrik Lagerman osv.

Jubileet rundades av med en jubileumssupé och dans till Ottossons orkester.

CHRISTER BERG



# ÅTVIDABERG

## Centern i Björsäter bytte ordförande

På fredagskvällen hade Björsäter/Yxnerums centeravdelning och Björsäters CKF årsmötet på Folkets hus i Björsäter. Båda avdelningarna bytte ordförande.

I centeravdelningen valdes Inge Mårtensson till ordförande efter Gunnar Nilsson. I styrelsen skedde också den förändringen att Nils Wärnelius nu lämnade styrelsen efter att ha arbetat på olika poster där i 39 år. Nils Wärnelius fick blommor och valdes också till hedersordförande.

Även CKF-avdelningen bytte ordförande, då Anita Mårtensson valdes att efterträda Astrid Karlsson. Under förhandlingarna nominerades kandidater till kommunfullmäktige-, landstings- och riksdagslistorna.

Centeravdelningen har nu omkring 60 och CKF ca 30 medlemmar.

Efter förhandlingarna samlades de omkring 50 närvarande till gemensamt samkväm då skolchef Lennart Fall visade bilder från och berättade om hembygden.

## ÅFF gjorde 962 mål

Under 1978 ställde ÅFF 15 lag på benen. Det är A- och B-lag, juniorer, pojklag, damlag och flicklag och ett oldboyslag. Sammanlagt spelade ÅFF-arna 378 matcher förra året. Av dem vann man 190 och spelade 53 oavgjorda. Måltillverkningen var god. Tillsammans gjorde lagen 962 mål. Det yngsta pojklaget svarade ensamt för 127 mål.

Den största bedriften anses A-laget ha svarat för när man på slutampen mot alla tips klarade sig kvar i allsvenskan. Men ÅFF har också lag som hamnade i den andra ändan av tabellen. Damlaget, tre pojklag och oldboyslaget vann sina respektive serier.

Under 1978 omsatte ÅFF nära 1,3 milj kr med ett underskott på 178 000 kr. Medan klubben 1977 fick in 572 000 kr i spelarövergångar stannade motsvarande siffra förra året på 30 000. Aktivitetskommittén tredubblade sitt bidrag och redovisade 317 000 kr.

På utgiftssidan står representationslaget för 392 000, spelarrekrytering för 210 000, träningsläger för 45 000 och dam- och flickfotbollen för 9 300 kr.

Förra året sågs ÅFF:s A-lag på Koppavallen av 34 191 åskådare. Det är ett snitt på 2 630 och det är 73 fler per match jämfört med det mörka året 1976.

Vid årsskiftet räknade klubben 818 medlemmar. Därmed är troligen ÅFF den största föreningen i Åtvidaberg.

## — Enighet, nyckeln till framgång

Åtvidabergs FF bytte som bekant ordförande vid årsmötet på fredagskvällen. Bo Ahlström har med den åran beklätt den posten i sex år och har nu överlämnat klubban till Sverker Elwing.

I sitt avskedstal berättade Bo Ahlström att det varit roliga men jobbiga år. 1978 dessutom det år som bestått av lika delar förhoppningar, besvikelse och glädje.

I sitt "testamente" till Sverker Elwing framhöll Bo Ahlström att nyckeln till framgång är att man jobbar tillsammans mot samma mål. Det är precis vad man i hela klubben gjorde förra året. Inte ens i motgångens stund splittrades styrelse eller medlemmar.

Det här, menade Bo Ahlström, är ett exempel på den så berömda ÅFF-andan. Ett annat är den uteblivna spelarflykten. Flera spelare har blivit erbjudna betydligt bättre ekonomiska ersättningar i andra klubbar. Men de stannar i ÅFF. Det finns andra värden än pengar.

Bo Ahlström redogjorde även kortfattat för hur man inom ÅFF sett på den uppkomna situationen Derby—Saab. ÅFF valde att inte ge sig in i huggsexan om spelarna. Däremot är nu klubben helt inställd på att tala om ordentligt för Linköpingsborna var de 1979 kan se bra fotboll.

Rålsbussen mellan Linköping och Västervik körde på lördagskvällen på tre rådjur, som uppehöll sig på spåret vid Malmviken. Alla tre djuren dödades omedelbart.

IOGT-NTO i Åtvidaberg har haft årsmöte. Förhandlingarna med närmare 30 medlemmar leddes av Gösta Hedman. Denne, i likhet med övriga i styrelsen, omvaldes. I byggnadsstyrelsen omvaldes Edvin Elwing och Holger Nilsson. Till distriktsombud utsågs makarna Bertil Bergström. Den ekonomiska redovisningen anger en omslutning på 44 730 kr, vilket innebär att året varit positivt. Rapport lämnades från juniorverksamheten och UNF:s verksamhet. Årsrapporten visar att man haft ett händelserikt år med många aktiviteter. Antalet medlemmar är oförändrat 101.

12/2

# Åtvidaberg

## Soroptimistklubben skulle det vara

I måndagens referat från Lions clubs 25-årsjubileum i Åtvidaberg stod det att läsa att Åtvidabergs sportklubb var en av gratulanterna. Det är förstås alldeles gallet. Det finns inte ens någon klubb i Åtvidaberg med det namnet. I varje fall inte registrerad.

I stället skulle det rätteligen stå Åtvidabergs soroptimistklubb. En klubb, som visserligen inte syns särskilt ofta i spalterna, men som likväl är mycket aktiv. Och har så varit ett tiotal år i Åtvidaberg.

För att återställa balansen något ska vi berätta litet om soroptimisterna. Själva ordet är en sammanslagning av de latinska orden soror (syster) och optima (den bästa). En soroptimist ska vara en verksam utövare av sitt yrke. Hon är inte vald av sina kolleger att företräda dem inom klubben, utan vald av klubben att företräda sitt yrke.

Den första soroptimistklubben bildades 1923 i USA och Sverige fick sin första klubb 1948. Numera finns över 50 000 soroptimister i hela världen. Varav en del bildar en klubb i Åtvidaberg.

Soroptimismens målsättning är bl a att upprätthålla en hög etisk standard inom yrkeslivet, att verka för förbättring av kvinnans ställning och att bidra till internationellt samförstånd och vänskap över gränserna.

## Åsen kopplas till Stallet

Förra året anslog fullmäktige medel för energibesparande åtgärder i Stallet, sporthallen och simhallen. Bruttoinvesteringar på 830 000 kr, hade man räknat ut, skulle vara intjänade på mindre än tre år. I fullmäktiges beslut ingick förutsättningen att man skulle undersöka om det inte gick att ansluta gamla brandstationen och bostäderna i kvarteret Åsen till Stallets panncentral.

Den utredningen är nu klar. Det visar sig att det är både tekniskt möjligt och ekonomiskt önskvärt att koppla in Åsen och gamla brandstationen. Nettokostnaden för själva inkopplingen beräknas till 120 000 kr och nödvändiga energibesparande åtgärder i bostadshus och brandstation till 190 000 kr.

Hela paketet skulle därmed kosta ca 1,1 milj kr. Men genom energibesparingar beräknas den summan vara "intjänad" på drygt fyra år.

Fastighetskontoret har nu gått in till kommunstyrelsen med en anhållan att få genomföra den beslutade projekteringen och då också ta med kvarteret Åsen och gamla brandstationen.

Någon gång nästa år tror man åtgärderna skall vara genomförda.

13/2

Medborgarskolan i Björsäter har haft ett välbesökt årsmöte. Styrelsen med Sten Eskilsson som ordförande omvaldes. Håkan Stensson leder just nu en cirkel i arrenderätt, där Gunnar Samuelsson och Eric Karlsson medverkat som experter. Vid årsmötet berättade kapten Arne Svensson, Linköping, om indelningsverket och de sju knektar och fem ryttare som rekryterats från Björsäter. Av de gamla soldattorpen återstår numera bara Luran, Tyskorp, Högsgård, Ståltorp, Blåborg och Meltorp. Rekryteringen av soldater genom indelningsverket har ingen motsvarighet i världen. Ofta var det fattiga pojkar som var vana att svälta och lyda, men för vilka det var en förmån att få bruka ett litet torp, som blev uttagna. Medborgarskolan har under flera år ordnat strövtåg i hembygden och Sven Wessman visade med vackra bilder några glimtar från dessa färder.

Evangeliska fosterlandsstiftelsen anordnade på fredagen en välbesökt sammankomst i Björsäters församlingshem. Kvällens gäst var pastor Paul Persson, som inom kort tillsammans med fru och barn skall bege sig till Bache missionsstation i Etiopien. Paul Persson, som är född och uppvuxen i Etiopien, berättade och visade bilder från landet. I programmet medverkade också distriktsföreståndare Torsten Persson. Under kvällen insamlades 610 kr i missionsgåva.

Skridskoexamen i Grebo. I Fri-luftsfrämjandets regi har i vinter anordnats två grupper i barnskridskoskolan. Sammanlagt deltog 29 barn i åldern 5—7 år med Iréne Johansson, Mona Andersson och Margita Falk som ledare. På söndagen hölls festlig avslutning på skridskobanan. Trots bästa Stenmarkstid deltog omkring 100 barn och vuxna i avslutningen. Barnen visade upp de grunder man lärt sig i skridskoåkning. Man åt korv, fick ballonger och hade det skönt i det soliga vädret. Förra året deltog knappt 20 barn i skridskoskolan, i år 29. Till nästa år får Iréne Johansson skaffa fler ledare för då kommer förstås alla Grebobarn i åldern 5—7 år att vara med.

Påkörd av mopedist. En Åtvidabergsbo blev på söndagskvällen påkörd av en mopedist på Douglasvägen. Den påkörde mannen blev ordentligt mörbultad. När han ville tala litet närmare med ynglingen hoppade denne upp på mopeden och försvann därifrån. Nu har man emellertid ett bra signalement på ynglingen. Polisen menar att han kan undvika en del obehag genom att själv ge sig till känna.



# ÅTVIDABERG

## Skidans dag i Björsäter

I söndags arrangerade Björsäter SK Skidans dag i Björsäter. Tävlingsarna gick i ett strålende vinterväder och banorna fick bästa betyg av åkarna. Sammanlagt deltog 105 tävlande varav ett 70-tal i de yngre klasserna. I år samlade motionsklasserna ovanligt många vilket arrangörerna noterade med tillfredsställelse.

### Resultat:

Pojkar 1973 o yngre, 0,5 km: 1) Mats Wärnelius 4.39; 2) Patrik Leckhagen 4.44; 3) Leif Svensson, 5.36. Flickor 1973 o yngre, 0,5 km: 1) Sofie Ståhl, 5.09; 2) Elin Olsson, 6.02; 3) Frida Wärnelius 7.25.

Pojkar 1971—72, 1,5 km: 1) Jan Andersson 8.16; 2) Hans Mattsson 8.54; 3) David Asmundsson 10.08. Flickor 71—72, 1,5 km: 1) Viktoria Hydén, 11.46; 2) Fanny Djurström 12.30.

Pojkar 69—70, 1,5 km: 1) Axel Andersson 6.55; 2) Martin Asmundsson 7.06; 3) Jörgen Mattsson 7.28. Flickor 69—70, 1,5 km: 1) Åsa Andersson 9.02; 2) Viktoria Witt 9.05; 3) Ann Andersson 9.07.

Flickor 67—68, 2,5 km: 1) Malin Rodling 13.20; 2) Lena Olsson 13.44.

Pojkar 65—66, 2,5 km: 1) Ulrik Asmundsson 9.47; 2) Klas Gustavsson, 11.05; 3) Jonas Andersson 11.07. Flickor 65—66, 2,5 km: 1) Elna Andersson 13.09; 2) Ann-Charlotte Sjöberg 13.15.

Pojkar 67—68, 2,5 km: 1) Anders Wärnelius 11.15; 2) Jonas Nilsson 11.59; 3) Joakim Johansson 13.36.

Herrar 63—64, 6 km: 1) Tim Karlsson 34.50. Damer 63—64, 6 km: 1) Maritha Wärnelius 41.03. Herrar 59—62, 6 km: 1) Jan Gustavsson 25.51. Damer 59—62, 6 km: 1) Lena Svensson 33.26.

## Tredje DM-tecknet för Åtvidsfäktare

Fäktning är förvisso ingen stor sport i Åtvidaberg. Sporten måste utövas av dem som är intresserade av den. Likväl håller sig Åtvidaberg med en tredubbel distriktsmästare i fäktning. Det är 18-åriga Ragnar Insulander som häromdagen tog sitt tredje raka junior-DM i värja vid mästerskapstävlingar i Linköping.

Folkpartiets Åtvidabergsavdelning hade på måndagen årsmöte under ordförandeskap av Bengt Persson. Man beslutade utöka styrelsen med en ledamot och invalde Per-Åke Ottosson. I övrigt skedde den förändringen att Lena Ternstedt efterträder Sven Ternstedt. Man konstaterade att aktiviteterna ökat i partiarbetet och att allt fler människor kommer till mötena. Vidare behandlades frågor inför det kommande valet.

## 250 åkare anmälda till 24-timmars

Fredag—lördag anordnar Åtvidabergs IF det första 24-timmarsloppet på skidor i Åtvid. Reglerna är enkla. Vem som helst får fixa ihop ett lag med högst 48 åkare. Sedan gäller det att åka så långt som möjligt under 24 timmar.

Starten äger rum på fredag eftermiddag på eljusspåret. Där ska åkare efter åkare svinga sig utför backarna och stänka fram i de branta uppförlutna ända fram till lördagsmorgonen. För då växlar man över på banorna i Humpaterrängen.

Hittilldags har nio lag anmält sig med tillsammans omkring 250 skidåkare. Men, säger K-G Petersson, vi har plats för ett par lag till.

Grebo skid- och motionsklubb var först att anmäla sig. Klubben kommer kanske med maximalt antal åkare. Friluftsförbundet har anmält ett lag som till största delen består av kvinnor. Humpagången kallar sig ca 30 deltagare som bor på gatorna vid Humpa. Fritidsnämnden har anmält ett lag liksom Forskraft, Brandkären, ÅSSA, Byggnads och Facit Möbel.

## Moderaternas fullmäktigelista klar

Moderata samlingspartiet i Åtvidaberg fastställde vid nomineringsstämma på måndagen listan till kommunfullmäktigevallet. För närvarande har partiet fem mandat i fullmäktige. Redan tidigare har Åke Elliot lämnat politiken. Det är också klart att Ingvar Kindsjö ställer sin plats till förfogande. Nya namn på listan är Tor Nyberg på femte och Charlotte Wedenberg på sjätte plats.

Listan har följande utseende:

Carl G Nilsson, Björsäter, Johan Adelswärd, Åtvidaberg, Brita Petersson, Hannäs, Anne-Sophie Söderberg, Åtvidaberg, Tor Nyberg, Yxnerum, Charlotte Wedenberg, Björsäter, Göran Göransson, Falerum, Sven Carlsson, Åtvidaberg, Gunnar Olsson, Björsäter, Paul Blücker, Falerum, Rolf Wilhelmsson, Åtvidaberg, Åke Allard, Grebo, Ingrid Ogenvik, Värna, Gunilla Westerlund, Åtvidaberg, Anders Eskilsson, Björsäter, Bengt Olsson, Falerum, Nils Gunnar Albinsson, Åtvidaberg, Anita Eskilsson, Björsäter, David Rendert, Åtvidaberg, Ebbe Fahlstedt, Falerum, och Torvald Carlsson, Falerum.

Åtvidabergs judoklubb var framgångsrik i Smålands Cup i söndags. Örjar Griph tog silvermedalj i 78 kg-klassen och Kenny Nilsson en bronsmedalj i 86 kg. Magnus Lindersjö gjorde nu sin första tävling i det här sammanhanget och lyckades fint med en bronspeng i klassen upp till 60 kg.

## Många för att klara fastighetschefsjobbet

Nästa månad lämnar fastighetschef Lars Persson Åtvidaberg för att bli VD för ett bostadsföretag på Gotland. Ännu har ingen sökande utsetts att efterträda Lars Persson. Efter den första annonseringen fick man 19 sökande. Nu har man gått ut och annonserat efter en fastighetschef ännu en gång. Dessutom ligger tjänsten numera några lönegrader högre.

Inom kommunkansliet räknar man inte med att någon ny fastighetschef ska hinna utses innan Lars Persson flyttar. Därför har man arbetat fram ett förslag hur frågan ska lösas under mellantiden. Enkelt uttryckt blir det sex tjänstemän som för dela på jobbet.

Så t ex utses Sven-Olof Söderström till tf fastighetschef och till verkställande tjänsteman i centrala byggnadskommittén. Oile Pilemalm blir ansvarig för fastighetsförvaltningen, verkställande funktionär i stiftelsen Åtvidabergshem och VD i Åtvidabergs kommunala byggnads AB. Assar Holmqvist tar t ex över tomtförsäljningar, centrumplaneringen och tillbyggnaden av kommunalhuset.

Kds i Åtvidaberg har haft årsmöte i Godtemplargården. Styrelsen med Gunnar Svensson som ordförande omvaldes. Av årsberättelsen framgår bl a att lokalavdelningen har 98 medlemmar. Under mötet behandlades trafikledsplanen i Åtvidaberg, ekonomifrågor och tidningen Samhällsgemenskaps omläggning till veckotidning. Man beslutade hålla nomineringsmöte i början av april.

## Det räcker med ett kommunalråd i Åtvid

Inom moderata samlingspartiet i Åtvidaberg har man observerat den socialdemokratiska diskussionen om att eventuellt inrätta ytterligare en post som kommunalråd. I Åtvidaberg finns förut en sådan arvodestjänst på heltid.

Med anledning av den diskussionen har partiets Åtvidabergskrets beslutat uttala att man ställer sig avvisande till tanken. I nuläget finns det inte fog för ännu en toppjämfäst bland förtroendemännen.

Moderaterna motiverar sin inställning med främst två saker. För det första har kommunkansliet i Åtvid den allra senaste tiden förstärkts med en näringslivsintendent, en planeringssekreterare och en personalsekreterare.

För det andra har nämnders och styrelser ordförande under den sista mandatperioden fått betydligt utökade resurser. De fasta ordförandearvodena har höjts och de har fått möjlighet till sk förättningsarvode. Sociala centralnämndens och skolstyrelsens ordförande har fått utökade uppdrag.

Inom partiet menar man också att det i princip är fel att förtroendemän utser sig själva till toppmän som det är mera riktigt att lägga på tjänstemän.

Vidare pekar moderaterna på att det förslag som diskuteras innebär ännu en kommunalrådspost för majoritetspartiet. Detta skulle ytterligare försämra minoritetens ställning. Om man inte också ska inrätta en post som oppositionsråd.

Till slut anser moderaterna att det inte kan anses rimligt med två kommunalråd i en så liten kommun som Åtvidaberg med sina 13 000 invånare.



14  
1/2

## Ny daghemsavdelning snart klar i Grebo

I dagarna sker slutbesiktning av den nya daghemsavdelningen i Grebo. Det betyder att man i Grebo snart kan erbjuda ytterligare 15 platser i deltidsförskolan. I dag har man 20 platser, som fördelas mellan ungefär 40 barn i åldern 5—6 år.

Men Grebo är barnrikt och trots att de nuvarande lokalerna inte är mer än fem år gamla har det länge funnits behov av platser för fler barn. De barn som erbjuds plats i den nya avdelningen är i princip redan uttagna.

Tillbyggnaden erbjuder plats för 10 barn i åldern 3—7 år och fem barn från lågstadiet i en fritidshemsdel. Man räknar med att kunna öppna avdelningen i vår. I bästa fall redan i mars. Persona-

len är också klar. Man har anställt förskollärare Berit Andersson, fritidspedagog Thomas Wernersson och barnskötare Ulla-Britt Bohlin.

Tillbyggnaden beräknas kosta 840 000 kr. Så mycket har kommunfullmäktige anslagit. För den summan får man ca 240 kvm våningsyta, fördelat på lekrum, allrum, vilrum och ytterligare personalutrymmen.

## Energisparplan i Åtvidaberg 20 grader i skolor och kontor

På fastighetskontoret i Åtvidaberg håller man på att arbeta fram en energisparplan. Som ett led i det arbetet har man tagit fram riktlinjer för hur varmt man ska ha i de kommunägda lokalerna, hur varmt vattnet ska vara i simhall och ledningar, regler för belysning och skötselinstruktioner för olika anläggningar.

Enligt riktlinjerna, som än så länge är ett förslag och som kommunstyrelsen skall titta närmare på nästa vecka, uppmanas förvaltningarna att vara så sparsamma som möjligt. Där anges också vilken temperatur som skall hållas. Här skall bara nämnas några exempel.

I klassrum och övriga arbetslokaler i skolorna skall det vara 20 grader. Samma temperatur ska det vara i offentliga lokaler som bibliotek, restauranger osv. 20

grader kommer också att hållas i kontor, expeditioner, sammanträdesrum och liknande lokaler.

I bostäder blir det 21 grader normalt och tre grader kallare om natten. 21 grader anses också tillräckligt för barnavårdande institutioner medan pensionärslägenheter och äldreomsorg får en grad till. I källare, förråd och garage bör det räcka med 5 grader, i trapphus med 15 grader.

På sommaren skall värmen normalt vara avstängd. Belys-

## Årets skid-KM i Grebo drog rekorddeltagande

På lördagen arrangerade Grebo skid- och motionsklubb årets klubbmästerskap på skidor i anslutning till elljusspåret. I årets mästerskap deltog omkring 80 åkare. Det är ett prydligt deltagarrekord för normalt brukar man ha ungefär 50 startande.

Det tävlades i tretton klasser. Notabelt är att flickorna många gånger körde snabbare än de jämnåriga pojkar. Vidare att det är fart på oldboysen. Snabbast på långa sträckan var Olle Tillmar, som fick det därför uppsatta vandringspriset.

Resultat, —8 år, 1,5 km: 1) Hanna Bjurström 8.30; 2) Anna Broman 9.11; 3) Caroline Gustavsson 9.26. Pojkar —8år, 1,5 km: 1) Mattias Larsson 9.00; 2) Mikael Johansson 9.26; 3) Mattias Persson 10.11.

Flickor 9—10 år, 1,5 km: 1) Louisa Henriksson 7.37; 2) Camilla Palmqvist 7.58; 3) Pernilla Sundell 8.06. Pojkar 9—10 år, 1,5 km: 1) Mattias Johansson 7.15; 2)

Claes Broman 7.45; 3) Måns Lindström 8.24.

Flickor 11—12 år, 2,5 km: 1) Sofia Henriksson 10.08; 2) Monika Johansson 10.54; 3) Helen Palmqvist 12.27. Pojkar 11—12 år, 2,5 km: 1) Carl-Johan Johansson 10.46; 2) Hans Görefelt 10.58; 3) Magnus Larsson 11.44.

Flickor 13—14 år, 2,5 km: 1) Marie Wallberg 9.44; 2) Christel Bergström 11.59. Pojkar 13—14 år, 2,5 km: 1) Anders Samuelsson 11.11; 2) Örjan Roth 11.47.

Pojkar 15—16 år, 5 km: 1) Peter Falk 21.14; 2) Mats Arpfors 22.46; 3) Mattias Gordon 25.07.

Damer, 5 km: 1) Yvonne Wallberg 24.21; 2) Gunilla Bjurström 29.38; 3) Lisbeth Broman 30.02.

Herrar, 15 km: 1) Hans Rahm 1.11.46; 2) Inge Karlsson 1.15.37; 3) Tor Blommegård 1.16.49.

Yngre oldboys, 15 km: 1) Olle Tillmar 1.02.47; 2) Göran Tillmar 1.03.35; 3) Göran Hagberg 1.05.31. Äldre oldboys, 15 km: 1) Reine Palmqvist 1.09.08; 2) Ivan Wallberg 1.10.03; 3) Nils Wallberg 1.16.04.

ningen ska vara släckt i lokaler som inte används och i övrigt sparsam. Reflekterande färgsättning bör det vara på rumsytorna.

Varmvattnet ska hålla minst 80 grader i köksinrättningar och max 60 i bostäder och kontor medan 38 grader är maxium i skolor, daghem, lekskolor osv.

Den här sparplanen har till syfte att skapa en jämn standard i de olika kommunägda lokalerna. I en del fall blir det för övrigt första gången man får några normer. På fastighetskontoret menar man att den här planen sannolikt leder till energibesparingar. Men några beräkningar har man inte gjort för att bevisa detta.





Det är inte mycket som återstår av den gamla järnhandelsepoken vid Stenhusgatan eller vid Stortorget. Men så går det inte heller längre att leva på att sälja spik och skruv i lös vikt, säger företagsledaren Nils-Erik Cedergren

## Thylls järnhandelsepok slut Miljonsatsning på byggvaror

Det är en rejäl utveckling som Thylls i Åtvidaberg genomgått under 70-talet. I flera decennier var Thylls den gammaldags typen av järnhandel med spik i strut, lager på gården, man-mot-man-betjäning osv. Men 1970 började det hända saker. Då flyttade företaget från Stenhusgatan till Gamla Domus på Stortorget.

Där fick man betydligt bättre utrymmen och kunde också ge butiken snabbköpskaraktär. I dag är omvandlingen fullbordad. Nu har Thylls blivit ett stort byggvaruhus i Fågelsången. Ordet "järnhandel" är det ingen som använder längre. Inflyttningen i de nya lokalerna sker samtidigt som det är 60 år sedan Thylls första affär öppnades i Åtvid.

Trots att vi 1970 fick större och bättre lokaler blev det snart uppenbart att inte heller de räckte för våra behov. Dessutom var det ju inte särskilt praktiskt med byggvarulagret ett par kvarter därifrån. Det säger företagsledare Nils-Erik Cedergren, som äger Thylls.

### □ □ "Gropen" för trång

I byggnaden vid Stortorget delade Thylls och Wicksells Färg på utrymmet. De båda var också ett tag inne på tanken att tillsammans uppföra en ny större byggnad vid Facit på det område, som i folkmun går under namnet Gropen. Men Nils-Erik Cedergren fann snart att även om läget i och för sig var bra så fanns det inte tillräckligt med svängrum i Gropen.

I stället gick han in i förhandlingar med Göta lantmän, som aviserat en försäljning av hela sin anläggning i Fågelsångens industriområde vid infarten från Linköping. Resultatet blev att Thylls köpte tomt och byggnader för närmare två miljoner.

### □ □ Satsat 3,5 miljoner

Därefter har man kostat på en tillbyggnad för en miljon och inventarier och maskiner för en halv miljon. Tillsammans en satsning på i runda tal 3,5 milj kr.

Då har företaget fått en 18 000 kvm stor tomt och således gott om utrymme för parkering och fler

tillbyggnader. Det gamla sådesmagasinet på nära 1 700 kvm har fräschats upp. Ungefär 400 kvm hyrs ut till den förre ägaren Göta lantmän. Resten används till lager.

Göta lantmäns kontor på 150 kvm är nu i huvudsak personalutrymmen. Och så har man byggt till en "butik" på 600 kvm golvyta med en takhöjd på 5,5 m.

Inne i lagerbutiken leder stora skyltar kunden till de olika avdelningarna. I centrum finns "tor-

get" med varierat utbud av stapelvaror. En trappa upp med utsikt över hela butiken har man utställning av badrumsskåp, olika typer av fasadbeklädnad osv.

I det stora kallagret, där man för övrigt kan köra rakt in med bil och hämta varorna, har man det skrymmande byggnadsmaterialet. Där har företaget också installerat snickerimaskiner. För i fortsättningen skall Thylls erbjuda sina kunder måttbeställning av trävaror.

### □ □ Ökad byggandel

Sedan Thylls vid årsskiftet 1978-79 övertog trävarulagret vid Östantorp av Åtvidaberg Trävaru AB har företaget inriktning på byggvaror än mer markerats. Nils-Erik Cedergren omtalar att omsättningen av byggvaror nu överstiger 60 procent mot tidigare ungefär en fjärdedel.

I dag har Thylls tolv anställda och en del extrapersonal. Förra året omsattes över sju milj kr. Budgeten för 1979 ligger mellan åtta och nio milj.

CHRISTER BERG

# ÅTVIDABERG

**Milsimmet.** I fyra veckor har milsimmarna plaskat omkring i simhallens böljor. Nu är dom, milsimmarna alltså, 225 till antalet. Håller det på så här blir det snart ett nytt prydligt deltagarrekord. Den senaste veckans priser erövrades av Mona-Lill Jakobsen, Per-Inge Eriksson, Taimi Bexfeldt, Johanna Hallberg, Gerd Nilsson, Harriet Insulander, Margit Lönn och Märta Johansson.

**Grebo-Värna CKF-avdelning** hade på tisdagen möte i församlingsgården, dit ett 20-tal medlemmar kommit. Bland dessa var två nya medlemmar som hälsades välkomna. Man beslutade bl a att anordna ett inbjudningsmöte i slutet av mars. Efter förhandlingarna visade Thyra Andersson en film om linberedning.

## Ugglexpedition i naturföreningen

Åtvids naturförening hade på tisdagen sin första sammankomst för året. Enligt planerna skulle föreningen ha gästats av mellanspettforskarern Börje Pettersson. Men denne hade blivit sjuk och kommer i stället att berätta om den unika fågeln vid ett annat tillfälle. Nu fick de som kommit till Alléskolan höra Olle Söderbäck berätta och visa bilder under rubriken Om djävulen och andra potentiater i svensk natur.

Under kvällen avverkade man också sitt årsmöte. I styrelsen skedde den förändringen att Bengt Nilsson invaldes som kassör efter Rune Wirenmark som undangett sig återval.

Vidare lovade Olle Söderbäck att om det blir skarsnö till nästa fullmåne anordna en ugglexpedition en marsnatt. Under kvällen diskuterades också den hårda vinterns inverkan på djuren. Bl a konstaterades att man känner till tre fall av upphittade döda kattugglor. Det är ganska ovanligt och tyder på att även ugglorna har svårt att hitta mat den här vintern.

En cyklande pojke och en personbil var på tisdagen inblandade i en trafikolycka på Adelsnäs vägen. Tre pojkar var på väg hem från skolan och tog genvägen från Villan till Elof Ericssons väg. Två av pojkarna hann över vägen men inte den tredje som törnade emot den inbromsande bilen. Pojken slog i backen och fördes i ambulans till läkare som dessbättre kunde konstatera att pojken klarat sig undan med blåmärken och skrubbsår. På den här platsen har också tidigare varit nära att olyckor inträffat. Genvägen kommer ut i en kurva med skydd sikt. Sommartid förhindrar en staketkonstruktion för snabb utfart. Nu står snön över staketet. Polisen hoppas att föräldrarna ska tala med sina barn om den här trafikfarliga platsen. En och annan förälder anser att myndigheterna borde sätta ett effektivt stopp på platsen och dra en cykelbana från Villan—Kopparvallen på andra sidan kullen.

**Moderaterna regerar.** Moderata samlingspartiets Åtvidabergsdistrikt diskuterade vid sitt möte i veckan uppgifterna i pressen om att man från socialdemokratisk sida i praktiken redan avgjort frågan om en väg eller inte i Klockarängen. Man reagerar mot de uttalanden som gjorts och anser att det här ärendet i stället ska avgöras av de demokratiskt valda förtroendemännen i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige. Uttalandena görs mitt under pågående remissarbete. Kommunala instanser och föreningar lägger ner massor av arbetstimmar på ärendet, ett arbete som inte görs gratis, heter det bl a.

**En trafikolycka** inträffade på onsdagen i trakten kring Viressjö. Det var i en högerkurva som en personbil med släp fick möte med en timmerbil. Föraren i personbilen försökte bromsa men kanade rakt fram och in i drivhjulen på timmerbilen. Personbilsföraren fick omfattande skador och fördes till regionsjukhuset i Linköping. Personbilen förvandlades till i det närmaste skrot. Timmerbilen fick sådana skador att den belades med körförbud.



# Badmästarn i Åtvidaberg fick en idé Investeringsbanken och STU satsar

16/2

Det här är berättelsen om hur det kan gå när en kommun av det mindre formatet har en näringslivsintendent med ambitioner, en badmästare som egentligen borde kalla sig för uppfinnare och en ung stark småföretagare i rostfritt som vill satsa på något nytt. Det handlar alltså om en konstellation av människor som, när de väl kom-

mer i kontakt med varandra, börjar skapa, konstruera och producera. Det är väl sådant som kommunalgrubbarna och -gummorna drömmer om när de inrättar tjänster för att sätta sprutt på näringslivet eller när de godkänner utformningen av reklambroschyrer.

I Åtvidaberg inrättades förra året en tjänst som näringslivsintendent. Jan Nordenström tillträdde tjänsten den 1 september. Den fjärde i samma månad knackade det på dörren. Inträdde Roland Lind som undrade om han inte skulle kunna få litet hjälp med att pröva en idé han haft länge.

## STU godkände

I dag vet man med nära nog hundra procentig säkerhet att idén är hållbar. För nu har folk från STU (Styrelsen för teknisk utveckling) och från Investeringsbanken tittat på den. Så pass säkert fann man idén att man gav sitt godkännande till att 32 000 kr betalas ut för att få fram en eller ett par prototyper av produkten. Lån som bara behöver betalas tillbaka om produkten säljer bra.

Än så länge omgärdas produkten och principen för den med något som liknar hysch-hysch. Men så mycket avslöjas att det är ett "hanterings- och förvaringssystem för bassänglinor".

## Otympligt jobb

I varje simhall har man långa plastlinor för att dela av tävlingsbanor, för att bryta skvalp från angränsande banor osv. Problemet är att handskas med de här linorna. För de är otympliga att jobba med, det tar lång tid att lägga ut dem eller ta in dem och många gånger är det svårt att i en simhall finna nära och bra förvaringsutrymmen för linorna.

Med Roland Linds system är det meningen att linorna hela tiden ska finnas vid bassängkanten, klara att snabbt kunna tas i bruk och så förvarade att man får ännu bättre vågdämpningseffekt intill bassängkanten.

## AB Montage

När Roland kom med sin idé letade Jan Nordenström reda på en firma i Åtvid som skulle kunna tillverka produkten. Bröderna Åke och Lars Andersson som för halvtannat år sedan övertog AB Montage med byggnadsmide och rostfritt som specialité åtog sig uppgiften.

Det är också till AB Montage som det s k villkorliga lånet på 32 000 kr gått. Företaget har nu en eller ett par månader på sig att ta fram en fungerande prototyp. Så snart den är färdig ska "automatlinan" marknadsföras. Framst i Sverige och Norden men även i



Idésprutan Roland Lind och fabrikör Åke Andersson har all anledning att se nöjda ut. STU och Investeringsbanken har tänt på deras projekt med automatlinor i simbassänger. 32 000 kr har man fått i s k villkorligt lån för att utveckla idén

Europa och möjligen också "over there".

Just nu återstår egentligen bara det sista kapitlet i den här historien. Nämligen kapitlet om hur produkten blir efterfrågad, hur den ger Åtvidaberg lite extra PR och hur tillverkningen bidrar till ett eller annat nytt arbetstillfälle.

Det är oerhört viktigt, säger Ro-

land Lind och får instämmande av Åke Andersson, att man som enskild person kan få den hjälp som vi just nu får av Jan Nordenström. Världen är full av idésprutor, men mera glest besatt med folk som har kunnskap och kontakter att klara av hela den administrativa apparaten.

Jan Nordenström berömmar de

två andra. Han berättar också att det troligen är första gången som STU betalat ut pengar till ett enskilt projekt i Åtvidaberg. Då ska man även komma ihåg att STU gör en ordentligt värdering av om det är klass på uppfinningen och om det finns några marknads-mässiga förutsättningar.

CHRISTER BERG

## Roland Lind hittar på

Det är nog inte många åtvidabergare som är okunniga om att badmästarn'n Roland Lind är en finurlig människa med en uppfinnarmössa hemma i garderoben. För det här är minsann inte första gången han får igenom en idé.

Några exempel:

- Han konstruerade en alldeles speciell och hållbar simdyna som nu tillverkats i en halv miljon exemplar och t ex visats upp i amerikansk TV.

- Han konstruerade ett plastisflak så att man kunde träna att ta sig upp ur en "vak" under litet drägligare förhållanden. Sådana här plastisflak finns i varenda svensk simhall.

- Han konstruerade en bassänglina som var hälften så

dyr men lika bra som på sin tid de bästa linorna. Rolands linor har t ex använts i europamästerskap.

- I simhallen i Åtvid har han fixat en barnbassäng till en kostnad som en annan kommun i samma storlek anslag till bara projekteringen av samma sak. I Åtvid finns också landets kanske enda "simhare".

Om vi sedan nämner hans livräddningsspel, hans idé att hålla simhallen öppen sommartid, ottedoppen, planerna på ett motionscentrum, den ökade aktiviteten i sporthallen så har vi åtminstone skrapat lite på ytan när det gäller Roland Lind.



# ÅTVIDABERG

Åtvidabergs fotoklubb hade på onsdagen årsmöte i klubblokalen på Bergsgatan. Till ny ordförande efter Ingegerd Nilsson som undanbett sig omval utsågs Lars Rasch. Man beslutade också att utöka styrelsen med två personer till fem. De två som invaldes är Morgan Rehn och Sture Franzén. Kvar sitter Jakob Johansson och Gösta Liljegren. Under mötet bestämde man att delta i årets femklubbstävling. Vidare ska man också i år anordna en lokal fototävling. Efter förhandlingarna visade Morgan Rehn bilder från en resa till Marocko.

Yxnerums kyrkliga syförening har haft årsmöte hos Göta Gustavsson, Strand. Styrelsen med Anna-Lisa Karlsson som ordförande omvaldes. Tillgängliga medel fördelades mellan svenska kyrkans mission, IM, Sjömanskyrkan, stadsmissionen i Linköping, Stockholm och Göteborg, Vårdnåskapellet, Lyckebyskolan och församlingshemmet i Yxnerum. Sammanlagt fördelades 5 000 kr.

## 24-timmars trotsar kylan

Det ska mycket till att 24-timmarsloppet på skidor skall inställas i kväll. Det säger K G Petersson i arrangörsklubben Åtvidabergs IF. Många har ringt och frågat om vi verkligen tänker köra loppet om det är lika kallt som på onsdagen. Från vårt håll anser vi nog att det skall gå att genomföra loppet ändå, säger han.

Det finns flera skäl till att man kan köra 24-timmars. Man har tex en varm vagn vid startplatsen och där kommer att kokas kaffe hela natten. Man kan också köra något kortare pass än planerat och i stället köra flera sträckor.

För det tredje, säger K G Petersson, kan varje åkare faktiskt ta på sig massor med kläder. För i vårt lopp får man inte pris för att man är bäst utan för att man är med och har tur i lottningen.

På torsdagen hade arrangörerna tio lag anmälda och ett elfte på gång. Som det ser ut kommer omkring 300 skidlöpare att vara med i tävlingen. Start i kväll kl 17 vid elljusspåret.

Testamentet i Åtvid. I BIO 16-serien visar kulturnämnden på måndag den snart halvsekelgamla filmklassikern Dr Mabuses testamente med Fritz Lang som regissör. Filmen som tillkom just när Hitler var på väg att ta makten förbjöds av Goebbels. Dr Mause är nämligen mästurskurken som vill behärska världen.

Vem ska äga Sverige? var rubriken på det anförande som Danne Nordling från Svenska arbetsgivareföreningen höll på tisdagen i Villan. För arrangementet som samlade ett 30-tal åhörare stod Östergötlands MRR-avdelning. Danne Nordling uppehöll sig en hel del vid begrepp som ägandekonzentration, maktkonzentration, konsumentmakt och löntagarfonder. Efteråt följde en stunds diskussion.

Många rivna rådjur. I trakten kring Borkhult har män under de senaste dagarna hittat ett tiotal rivna rådjur. Jägare i trakten har själva fått avliva flera djur och polisen i Åtvidaberg har i ett par omgångar varit i Borkhult för att spåra skadade rådjur. Pimpelfiskare och andra har varit åsyna vittne till hur rävar jagat ifatt och rivit rådjur. Man är tämligen säker på att det är räven som varit framme i de flesta fall. För rådjuren handlar det om en plågsam död eftersom räven inte dödar så stort byte först utan bitar av kött från bakdelen. Försök har gjorts att utfodra räv med slaktavfall men den tycks just nu i kyla och djup snö finna behag i att skaffa sig föda på annat sätt.



De anställda på sporthallen har själva tillverkat en "nödvändig" ramp åt åkarna

## Rampen blev en succé för skateboard i Åtvid

Skateboardåkarna jublade och personalen på sporthallen i Åtvidaberg myste. Det visade sig vid invigningen på torsdagskvällen att rampen fungerade. Och enligt de unga rullbrädesfantomerna fungerade den perfekt. Det flurliga med den här rampen är att den är hemmagjord. Det är vaktmästare Rune Lundberg som gjort den och därför blev anlägg-

ningen inte dyrare än 2 000 kr. Att köpa en färdig kostar bortåt 10 000. Vi tyckte nog, säger föreståndaren Roland Lind, att när det nu är så många som åker rullbräda i Åtvid och vi kunde få den så billigt att vi skulle bjuda ungdomarna på en ramp. För övrigt känner vi inte till något mer ställe i närheten där det finns ramp. Det har redan blivit ett tryck från åkarna i Västervik.



## I dag kan han stanna hemma Automatik i kyrkan i Grebo

I eftermiddag kan kyrkvaktmästaren i Grebo Bengt Forss lugnt sitta kvar hemma i fåtöljen och titta på Tipsextra om han vill. För från och med i dag sköts klockringningen i Grebo kyrka automatiskt. Likaså öppnandet av tre av de fyra tornluckorna. — Klart att det ska bli bekvämt, säger Bengt Forss. Men jag kommer nog i alla fall att titta ut och se om luckorna öppnar sig.

Förut har klockringningen skett halvautomatiskt i Grebo. Bengt Forss har varje lördagseftermiddag fått knalla upp till kyrkan och trycka på knappen. Luckorna har han måst öppna för hand med ett wire-system.

— Installationen av automatiken har kostat Grebo församling ca 14 000 kr. Men det är väl använda pengar, säger Evert Johansson, församlingens "ekonomidirektör". För det första får vaktmästaren litet drägligare arbetstider och blir inte lika låst på lördagarna som tidigare. För det andra medför omdisponeringen av vaktmästarens arbetstider en viss besparing för församlingen. Vi säljer litet mera tjänster till kommunen. På mindre än fem år har vi sparat in hela kostnaden.

Det kan för övrigt nämnas att Grebo församling är en mycket välskött församling, där man

utan att hota den ekonomiska ställningen under senare år fått automatisk bevakning, nya parkeringsplatser, nytt spåntak och något så ovanligt som en orgelrenovering som understeg budgeterad kostnad.

Så var det slutligen det där med luckorna. I tornet finns det visserligen luckor åt alla väderstreck. Men man öppnar aldrig luckorna mot sjön Ärlängen. För där i en grotta bor jätten Dentus som ingen kristen Grebobo vågar störa. Dentus har nämligen förut försökt stjäla kyrkklockorna i Grebo.

Inte ens automatikens inträde i kyrkan förmår de församlingsansvariga att öppna luckorna. Men det ska man väl kunna ändra på när hela anläggningen blir datoriserad.

CHRISTER BERG



I eftermiddag kan Bengt Forss stanna hemma. För fr o m i dag sker klockringningen i Grebo kyrka helautomatiskt. Det är bara att vrida och vända på tiduret så ringer klockorna när man vill



**IS TILL PUNSCHEN?** Nåja. Det är väl tveksamt om något av den här isen gick till punschkylning. I varje fall inte mycket. Bilden är tagen på Bysjön vid Ätvidaberg år 1903 av Ätvidabergsfotografen Johan E Thorin. På andra bilder syns det att de rektangulärt sågade isflaken är halvmeter tjocka. Så småningom drogs de upp vid plankan längst bort och lastades på hästdragna kärror. För att slutligen hamna djupt inbäddade i sågspån i stora isdösar. I ordentligt packade dösar kunde isen hålla sig åtminstone över sommaren.





Förvaltningslokalerna räcker inte till. Redan idag sitter de kommunala tjänstemännen i knät på varandra. En om- och tillbyggnad av nya kommunalhuset är, i dagens penningvärde, kostnadsberäknad till 5,2 milj kr

## Nya kontorslokaler i Åtvid väntas kosta drygt fem mkr

**Förvaltningslokalerna för de kommunalanställda tjänstemännen i Åtvidsberg räcker inte till. Man har tidigare diskuterat hur lokalbehovet bäst skulle kunna lösas. Genom att flytta till Facits lyxiga men tomma kontorslandskap eller genom en tillbyggnad i centrum. Kommunfullmäktiges beslut hösten 1977 blev att bygga till nya kommunalhuset (det finns nämligen två kommunalhus i Åtvid).**

Beslutet fattades inte utan viss dramatik i fullmäktige och följdes också av ett ännu inte avgjort överklagande. Det blir för dyrt att bygga till i stället för att hyra, menade en del kritiker. I dag vet man ungefär hur dyrt.

Centrala byggnadskommittén har gjort en beräkning som man ska lägga fram på kommunstyrelsens bord. Kostnadsberäkningen slutar på 5,2 milj kr. Men då blir det inte bara en tillbyggnad, utan också en genomgripande upprustning av den befintliga byggnaden. Den ombyggnaden anses nödvän-

dig, inte minst i energispar syfte. En del tjänstemän säger litet ironiskt att huset är fullt jämförbart med ett dåligt vindskydd.

Från utsidan kommer ombyggnaden av nya kommunalhuset att märkas genom att huset får en ny fasad och genom att ungefär vart tredje fönster muras igen. Dessutom blir det tilläggsisolering, värmeåtervinning, ny belysning och en planlösning som tillfredsställer förvaltningarnas önskemål.

Tillbyggnaden kommer till utseendet att likna den befintliga delen i höjd och ytbeklädnad. Den sammanlagda våningsytan blir på 720 kvm. Dessutom tillkommer källare med personalrum och förrådsutrymmen.

I markplanet blir det enligt planerna en rejäl foajé med reception, telefonväxel och handikappvänlig hiss. I tillbyggnadsdelen ska inrymmas bli tre konferensrum av olika storlek.

På de båda övre våningarna härbärgeras fastighetskontoret och gatukontoret i tillsammans ca 15 kontorsrum. När hela projektet är klart kommer samtliga kommunala förvaltningar utom skolkontoret att finnas på ett ställe,

dvs i gamla eller nya kommunalhuset med tillbyggnad.

Om inte överklaganden, angränsande fastighetsägare eller annat sätter käppar i hjulet, kan om- och tillbyggnad komma igång redan i augusti i år. I så fall ska hela projektet kunna vara klart i juni månad 1980.

Centrala byggnadskommittén har beslutat anhålla hos kommunstyrelsen om direktiv för det fortsatta arbetet. Man gör det eftersom man i projektet också upptagit den grundliga ombyggnaden av nya kommunalhuset. Den delen fanns inte med i direktiven.

Projekteringskostnaden är nu beräknad till 180 000 kr mot tidigare angivna 140 000 kr. Totalkostnaden väntas bli, i dagens penningvärde, 5,2 milj kr. Men då räknar man med att kunna få statsbidrag med 120 000 kr för energibesparande åtgärder och för skyddsrum.

I en PM från april 1976 beräknas en tillbyggnad på 600 kvm och utan källare kosta 1,6 milj kr. I en memoria från augusti 1977 beräknades tillbyggnaden på 720 kvm och ombyggnad av nya kommunalhuset kosta 3,1 milj kr.

CHRISTER BERG



# Efter fyra års utredande besvaras motion om fritidsfisket i Åtvid

I maj 1975 motionerade socialdemokraten Stig Strömberg i Åtvidabergs kommunfullmäktige om att kommunen borde medverka till och utreda möjligheterna för bildandet av fiskevårdsområden. Kommunen borde också i framtiden se fiskefrågorna som en naturlig del i sin planering. Nu, snart fyra år senare, ska Stig Strömberg få svar på sin motion, den fram till nu hittills äldsta obesvarade motionen i fullmäktige.

**Dyrare stadsarkitekt.** Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att bevilja byggnadsnämnden tilläggsanslag med 15 000 kr. I budgeten för 1979 hade nämnden tagit upp 50 000 kr i ersättning till stadsarkitekt Bo Lindén. Men enligt det avtal som i slutet av förra året fastställdes mellan kommunen och stadsarkitekten kommer kommunens kostnad att uppgå till 65 000 kr. Enligt avtalet skall arkitekten tjänstgöra i medeltal 36 timmar i månaden i Åtvidaberg.

**Avstår från köp.** Kommunstyrelsen har beslutat avstå från kommunens förköpsrätt till fastigheten Hjorten 15 i Åtvidaberg. Tomtarealen är 1 118 kvm och köpeskillingen uppgår till 295 000 kr.

**Hur skall anteckningen tolkas?** När kommunstyrelsen i höstas behandlade ansökningarna om bidrag till studieförbunden antecknades till protokollet att kommunalt bidrag inte bör utgå till studiecirklar som beställs av företag eller offentliga inrättningar och bedrivs på arbetstid. I kommunfullmäktige begärde Keijo Niemenmaa att anteckningen skulle strykas ur protokollet. Det gick dock inte fullmäktige med på. Nu har kulturnämnden vänt sig till kommunstyrelsen för att få reda på hur anteckningen skall tillämpas utan att man ändrar på de nuvarande bidragsreglerna. Kommunstyrelsen hade ärendet uppe i måndags och beslutade då skicka ärendet tillbaka till kulturnämnden och fråga om nämnden anser att reglerna ska ändras och i så fall hur. Det ser ut att ära sig till en spännande brevväxling.

**Fler inventarier.** Kommunstyrelsen har tillstyrkt en begäran från hälsovårdsnämnden om anslag med 18 000 kr. Pengarna skall användas till köp av inventarier som den nytillträdande hälsovårdsinspektören begärt för att kunna fullgöra sin tjänst.

Vid sitt majsammanträde 1975 beslutade kommunfullmäktige att överlämna motionen till kommunstyrelsen som i sin tur skickade den vidare till fritidsnämnden som i sin tur utredde och lade fram förslag till kommunstyrelsen som i sin tur skickade motionen tillbaka till fritidsnämnden med uppmaning att komplettera.

Detta hände under 1975. Därefter, i varje fall officiellt, låg ärendet i träda fram till hösten 1977 då kommunala tjänstemän från fritidsnämnd och kommunkansli träffade fiskevårdskonsulent Torgny Larsson. Denne redogjorde bl a för en rapport från lantbruksnämnden.

Enligt rapporten ansågs bara 45 av kommunens ca 250 sjöar som värdefulla för fisket. 34 av sjöarna var upplåtna för fritidsfisket. Men riktigt goda förutsättningar för fiske ansåg lantbruksnämnden bara fanns i nio av de 45 sjöarna. I fem av de nio var fisket

helt eller delvis upplåtet för allmänheten.

Efter sammanträdet med Torgny Larsson försökte man från kommunens sida få till stånd ett möte med en fiskevårdsförening. Men misslyckades.

Man har även frågat samtliga kända säljare av fiskekort om de två senaste årens försäljning. Det visade sig att försäljningen 1978 uppgick till 447 kort. Det är ungefär 70 proc av de tillgängliga fiskekorten.

De kommunala utredarna har också studerat 1973 års fiskevattenutredning. Enligt slutbetänkandet där ska i framtiden kommuner vara behöriga att kalla till förrättning för bildande av fiskevårdsområden. Sådana områden skall kunna bildas även om ägarna till fisket motsätter sig det.

Kommunens utredare menar att möjligheterna att i dag utöva fiske i Åtvidaberg är så pass fina att man inte behöver vidta några speciella åtgärder förrän lagstiftningen ändrats i enlighet med fiskevattenutredningens förslag.

Kommunstyrelsen instämmer i detta. Man säger också att fiskevårdsfrågorna i framtiden ska ingå som en naturlig del av kommunens översiktliga planering. Slutligen ger man fritidsnämnden i uppdrag att bevaka fiskevårdsfrågorna och i framtiden väcka de förslag till åtgärder som nämnden tycker är nödvändiga.

Genom detta anses motionen som besvarad när den nu läggs på kommunfullmäktiges bord.

CHRISTER BERG



# ÅTVIDABERG

## Trafikförsörjningen kostar 280 000 kr

Kommunstyrelsen har godkänt trafikförsörjningsplan för Åtvidabergs kommun för trafikåret 1979/80. Det här trafikåret består av elva månader eftersom man håller på att göra om bestämmelserna. Man är i det här fallet riksdagen.

Några förändringar blir det inte i trafikförsörjningen. Mer än vad gäller kostnaderna. Det sammanlagda underskottet för kommunens del beräknas till 280 000 kr. Det egentliga underskottet är större. Den summan ligger över 400 000 kr. Men dels får man statsbidrag på drygt 100 000 kr och dels skall Västerviks kommun bidra med 22 000 kr.

Underskottet för respektive linjer är beräknade till följande belopp: Linjen Överum—Dalhem—Åtvidaberg 61 000 kr, Ekvik—Åtvidaberg 11 000 kr, Berg—Åtvidaberg 7 000 kr, Björkfors—Åtvidaberg 3 000 kr, Linköping—Ringstorp—Åtvidaberg 90 000 kr, Värna—Bjorsäter—Åtvidaberg 8 000 kr och kompletteringstrafiken 13 000 kr.

Taxorna i linjetrafiken beslutas av respektive trafikföretag. Taxan för kompletteringstrafiken föreslås oförändrad.

Skolbarnstransporterna i lokal linjetrafik beräknas kosta 87 000 kr. Beräknat på helt år, enligt tolv månadsprincipen, kommer kommunens kostnader att öka med ca 35 000 kr. Det motsvarar ungefär 14 procent.

**Energibesparingar.** Kommunstyrelsen har diskuterat och godkänt förslaget att hyreshusen i kvarteret Asen på Oscarsvägen och den gamla brandstationen ansluts till samma värmeanläggning som just nu försörjer Stallet och sport- och simhallarna med värme. Därmed skulle kommunen komma att satsa dryga miljonen på energibesparande åtgärder i dessa byggnader. Hela summan räknar man ska vara betald inom något mer än fyra år. Fastighetskontoret har nu fått i uppdrag att projektera arbetet. Kommunstyrelsen har också antagit förslaget till energibesparande åtgärder i de fastigheter som ägs av kommunen. Förslaget redovisades förra veckan och innebär rekommenderade temperaturer i skolor, kontor osv. Kommunstyrelsen uppmanar också varje kommunal nämnd att var för sig besluta om tillämpning av förslaget.

## Miljonprojekt i Bjorsäter

Centrala byggnadskommittén har för sin del godkänt projekteringen för ombyggnaden av gamla skolan och nya skolan i Bjorsäter. Det handlar om ett trefaldigt problem som nu ser ut att gå mot sin lösning.

För det första gäller det att ordna tillräckliga och ändamålsenliga förskolelokaler i Bjorsäter. För det andra att något så när tillgodose kulturnämndens krav på större bibliotekslokaler i Bjorsäter. För det tredje att ge låg- och mellanstadiebarn i Bjorsäter ordentliga skolmatsalar.

Den gamla skolan ska renoveras ordentligt. Där disponerar just nu biblioteket drygt 50 kvm. Efter ombyggnaden får man 90 kvm. Resten av byggnaden kommer att användas av deltidsförskolan som dessutom får en härlig tomt att vara på.

Eleverna i Bjorsäter skola åter för närvarande sin mat i skyddsrummen. Det är nu meningen att dessa lokaler skall disponeras för SIA-skolan medan maten i fortsättningen inmundigas i den skolköksdel som inte längre har någon funktion i Bjorsäter. Ombyggnaden kommer också att medföra en del andra förändringar.

Den totala projektkostnaden är beräknad till i runda tal en miljon. Lägsta anbud för ombyggnadsjobbet ligger på 820 000 kr exklusive moms och har inlämnats av Östgöta byggkonsult AB. Arbetet kan komma igång redan i april och i så fall vara slutfört till höstterminens början.

23/2

**Husmodersföreningen Hem och samhälle** i Åtvidaberg hade på tisdagen möte i Godtemplargården. Bl a diskuterades om man skulle gå med i Skådebanan och beslut därom kommer att fattas senare i vår. Under kvällen visades filmen Dr Mabuses testamente.

**Hällingsfalls Vi Unga** har haft årsmöte varvid flera nya ledamöter valdes in i styrelsen. Den fick följande utseende: ordförande Lars Lundqvist, Hällingsfall, sekreterare Sofi Hagman, Rumbult, kassör Carola Svahn, Dalsveden, Åsa Andersson, Kvarnvik, Per Tholander, Kvarnvik, och Susanna Wibom, Kvarnvik. Man överlämnade blommor till Siv Nilsson, Hällingsfall, Ann-Christine Hagman, Rumbult, och Ingegerd Svahn, Dalsveden, för deras arbete som ledare.

**Hannäs Vi Unga** har vid årsmöte beslutat välja följande funktionärer: ordförande Helena Solvestad, Åkerhagen, vice ordförande Ingrid Larsson, Gravsäter, sekreterare Susanne Persson, Björke, vice sekreterare Annette Karlsson, Mantorp, kassör Björn Adolfsson, Lerum, vice kassör Gunnel Adolfsson, Lerum, och klubbledare Ingbritt Solvestad, Åkerhagen.

**Nytt hundöverhuvud.** Åtvidabergs hundklubb har haft årsmöte i klubbstugan i Häckla dit ett 20-tal medlemmar infunnit sig. Till ny ordförande efter Tord Samuelsson som undabett sig omval utsågs Eva Andersson. Ny i styrelsen blev Mona Johansson. Vidare skedde den förändringen att Gunnel Adolfsson utsågs till vice ordförande. Hundklubben har 66 medlemmar. En av dessa är Sveriges kanske ende hundpsykolog Anders Hallgren som förra året utsågs till hedersmedlem. I maj anordnar hundklubben en resa till Anders Hallgrens hundskola i Arboga. Under kvällen utlottades en hundtavla som målats av Hans Floodh.





Kommunfullmäktige i Åtvidaberg beslöt i går att köpa 12 000 kvm mark i Östantorp av Baroniet Adelsvärd för 195 000 kr. I köpet ingår också de lager- och kontorsbyggnader som Thylls och ÅTA haft förut. Vad kommunen ska ha tomt och byggnader till är ännu inte klart

Kommunfullmäktige i Åtvid:

## Östantorp köps för 195 000 kr Farliga lampor byts ut i skola

Kommunfullmäktige i Åtvidaberg beslöt på torsdagskvällen att köpa del av Östantorp för 195 000 kr. Säljare är Baroniet Adelsvärd. Tomten är på nära 12 000 kvm och där finns ett stort kallager på 2 200 kvm och en kontorsbyggnad på 200 kvm. Det är här som Thylls och tidigare Åtvidabergs trävaru AB hade sin försäljning av trä och byggnadsmaterial.

Hur kommunen ska utnyttja området är inte klarlagt. Med i diskussionen finns uthyrning av byggnaderna och exploatering av tomt. Pengarna för köpet tar kommunen ur allmänna investeringsfonden.

De flesta lampor i Alléskolan kommer att bytas ut. En konsult har dömt ut belysningsanordningarna i skolan. De är i mycket dåligt skick och om inget görs åt dem föreligger uppenbar risk för personsador.

Fastighetskontoret har föreslagit att glödlampsbelysningen snarast ska bytas ut mot lysrör. Kostnaden är beräknad till 125 000 kr. När kommunstyrelsen behandlade ärendet prutade man till 100 000 kr med motiveringen att pengarna i anslaget för oförut-

sedda utgifter i stort sett är in-tecknade. Kommunfullmäktige följde kommunstyrelsens förslag.

### □ Gymnastiklärare

I höstas motionerade Carl G Nilsson (m) om att fullmäktige borde undersöka möjligheterna att låta gymnastikdirektörer sköta gymnastikundervisningen i skolorna i kommunens ytterområden. Precis som det nu är i tätorten. Vidare menade Carl G Nilsson att lokaler och utrustning för gymnastik borde få en hygglig standard också i ytterskolorna.

Skolstyrelsen har för sin del förklarat att man kommer att pröva den här frågan före nästa läsår. Man har till och med gjort försök i Grebo fast det visade sig omöjligt att få tag på utbildade gymnastikdirektörer dit.

Skolstyrelsen är medveten om att utrustningen inte är den bästa i ytterområdena. Men så har man inte heller fått så pass stora anslag att man kunnat göra något åt saken.

I en egen utredning har skolchef Lennart Fall kommit fram till att en fullt utbyggd gymnastikundervisning med facklärare skulle innebära en merkostnad på i runda tal 14 000 kr.

De här beskederna överlämnades som svar på Carl G Nilssons motion. Denne har redan i kommun-

styrelsen förklarat att han tänker återkomma i frågan.

### □ Fonder ändras

Åtvidabergs kommun vill ändra på en del fondbestämmelser. Ärendet kom första gången upp i skolstyrelsen i maj 1976. Nu har kommunfullmäktige beslutat gå till kammarkollegiet med ärendet.

Sex fonder är berörda. I Grebo gäller det Carl Carlssons premiefond från 1942 innehållande 11 300 kr och Scharffska fonden från 1816 som nu uppgår till 11 800 kr. Dessa båda fonder skall slås samman och användas till skolresor eller liknande för elever i Grebo skola.

Värnafonderna Carl Carlssons fond från 1942 med 6 000 kr och Scharffska fonden från 1816 med 8 600 kr bör liksom Emma Janssons fond i Yxnerum på 18 500 kr och Östbergs fond i Björsäter från 1953 på 2 400 kr slås samman med Björsäter skolas samfond som bildades 1974.

Huvudorsaken till att man vill ändra i bestämmelserna är att dagens elever har helt andra ekonomiska möjligheter än vad eleverna hade på den tiden fonderna skapades. Dessutom är det i en del fall nästan omöjligt att hitta någon som enligt de nuvarande fondbestämmelserna är berättigad till bidrag.

### □ Dyrare kopiera

Fullmäktige fastställde taxa för kopior av kommunala handlingar. I fortsättningen kommer en kopia i A 4-format att kosta tre kr och fyra kr i A 3. Kartor och ritningar betingar betydligt högre priser. Taxan gäller inte för skolexemplarer kopiering. Där har man andra regler. Taxan gäller inte heller om den som ska ha kopian är en statlig eller kommunal myndighet. Inte heller första kopian av en handling som gäller ett beslut som riktar sig till den sökande.

Slutligen hade man en del valändren. Till god man efter Eric Johansson utsågs Gösta Andersson. På Sture Anderssons plats i fritidsnämnden invaldes Chariott Wedenberg. Förra året utsågs Björn Trollidal till suppleant i en av taxeringsnämnderna. Men eftersom han inte uppnått valbar ålder måste en ersättare utses. Det blev Holger Rosén. Slutligen valdes Nils Nilsson till suppleant i skolstyrelsen efter Jan Carlsson.

Under en halvtimmes tid diskuterades om socialkontoret skulle få anlita extra arbetskraft eller inte för att kunna fullgöra utredningar om serviceboende och hemhjälp. Socialkontoret har förut kunnat utnyttja tjänstemän i andra förvaltningar. Men en av de båda som hjälpt till har slutat sin tjänst och den andre slutar om ett par veckor. Nu menade moderater och centerpartister delvis att socialkontoret borde kunna slutföra utredningarna själva eller vänta tills kommunen fått ny fastighetschef och ny planeringssekreterare. Efter en voteringsomgång beslutades dock att socialkontoret får 27 200 kr för att anlita extra arbetskraft.

CHRISTER BERG





## FÖRSTA ISEN PROVAS

Året är 1902 och platsen Atvidaberg. Träden har för länge sedan fällt sina löv. Det har varit ordentligt kallt en tid. Kallt men det har inte fallit någon snö. Så därför har Bysjön intill samhället frusit till. Isen ligger spegelblank och inbjudande. Det är helgdag och massor av människor tar tillfället i akt att pröva vinterns första is på stålskodd fot. Damerna är naturligtvis iförda hatt och långkjol. Många herrar har kortrock. En och annan äldre gentleman ses promenera på isen med spatserkäpp i hand. En idyll fångad av folkskolläraren och fotografen Johan E Thorin för 77 år sedan.



24 1/2



I fritidsnämndens förslag till långtidsbudget ingår utbyggnaden av Edbergafältet till ett sportfält. Arbetet har redan kommit igång och beräknas i år uppgå till en halv miljon. Lika mycket vill man satsa på fridrottsanordningar på Edberga 1981

# Driften av fritiden i Åtvid tar fem procent av budgeten

Fritidsnämnden i Åtvidaberg har nu lagt fram sitt förslag till ekonomisk långtidsplanering för åren fram till 1984. Utgiftsmänsigt blir det inga revolutionerande förändringar på driften. I årets driftbudget har fritidsnämnden 4,8 miljoner att röra sig med. Det motsvarar ungefär fem procent av den totala driftbudgeten i Åtvidabergs kommun.

Räknat i 1979 års penningvärde kommer driftkostnaderna också de närmaste åren att hålla sig runt femmiljonersstrecket.

Under den här femårsperioden vill fritidsnämnden investera närmare 4 miljoner. Här återfinns utbyggnaden av Edbergafältet, önskemål om större bowlinghall och ökad satsning på Folkparken.

Fritidsnämnden vill ha en försiktig ökning av turistverksamheten. Man har tagit upp 138 000 kr för upprustning av vandrarhemmet i Gårdserum. En ny turistbroschyr planeras, guider skall utbildas och eventuellt kommer en filial till turistbyrå att öppnas i Stallet.

Administrationen inom nämnden väntas öka från 250 000 till 300 000 då man bl a vill inrätta en halvtidstjänst som kontorist.

### □ Dyra anläggningar

Driften av alla fritidsanläggningar som simhallen, sporthallen, Kopparvallen o s v väntas uppgå till 3,1 miljoner om året. Under perioden räknar nämnden med att Edbergafältet byggs ut och att Kopparvallens A- och B-planer läggs om. Vidare finns på önskelistan medel upptagna för tennisbanor i Grebo och Falerum, en limträhall för tennis i Åtvid och en kvartersplan i Basthagen.

I sporthallen vill man göra anläggningen mer handikappvänlig



Fritidsnämnden i Åtvid vill investera ungefär 4 miljoner på fritiden i Åtvidaberg under åren 1979—83. Bl a vill man satsa på att göra Folkparken i Åtvidaberg levande genom att anlägga en minigolfbana för 100 000 kr och en utomhusscen och en servering för 125 000 kr. De senaste åren har Folkparken utnyttjats 5—10 gånger om året

för 200 000 kr och bygga till bowlinghallen med plats för ytterligare fyra banor för ca 600 000 kr.

Fritidsnämnden har ansvaret för sju badplatser runt om i kommunen. Badplatsen i Hannäsområdet ska undersökas beträffande placeringen. Vidare tänker man ordna en hjälptelefon eller liknande på varje badplats. I dag finns hjälptelefon bara vid Örnbadet och vid Lundbybadet i Grebo.

### □ Fler lekplatser

Lekplatserna skall ses över så att de ungefär motsvarar de normer som lekmiljörådet utarbetat. D v s med gungor, sandlåda, bänkar, lekhus och klätterställning. Nya lekplatser skall ordnas alltför som nya bostadsområden uppförs. I dag finns 32 lekplatser och ökningen ligger på fyra nya lekplatser om året.

På fritidsgårdssidan blir det också en del förändringar. Redan nu har man ändrat personalorga-

nisationen på fritidsgården Lyktan i Åtvid. Fritidsnämnden vill påbörja fritidsgårdsverksamhet i Falerum 1981, i Björsäter 1982 och i Basthagen 1983.

### □ Levande folkpark

En levande folkpark är lösenordet för fritidsnämnden, som nu vill satsa på fler aktiviteter i Åtvidabergs folkpark. Tex vill man anlägga en minigolfbana, en servering och en mindre utomhusscen i parken.

I fritidsnämndens program ingår en radikal höjning av stödet till föreningar med egna anläggningar. I år satsas 77 000 på den posten och nämnden vill höja till 97 000 kr. Däremot blir det inga ändringar vad gäller de årliga föreningsbidragen. Flera föreningar har aviserat mer eller mindre stora egna investeringar. Nämnden har tagit upp 80 000 kr till en fotbollsplan i Grebo.

CHRISTER BERG



# Aktiva Åtvidabergspensionärer hade välbesökt årsmöte

Åtvidabergs pensionärsförening hade på torsdagen årsmöte i Bruksmässens hörsal. Precis som alla andra gånger när föreningen håller sina möten kommer det massor av medlemmar. Möjligen var det lite mera trångt än vanligt. På programmet stod förhandlingar, underhållning, avtackning och besök av distriktkonsulent Valter Nilsson från Norrköping.

Mötet inleddes med en parentation över de medlemmar som avlidit. I det här sammanhanget nämndes också före PRO-ordföranden Arne Geijer. Pensionärskören sjöng Härlig är jorden och Jag har hört om en stad.

Man kunde kostatera att föreningen är i stadigt ökande. Vid årsskiftet hade man 596 medlemmar. Hittills i år har man fått 38 nya medlemmar. Tolv av dessa anslöt sig på torsdagen.

År 1978 betecknades som ett aktivt år. Man gjorde t ex en hel del resor. Sammanlagt deltog 654 pensionärer i de elva resorna, varav två gick till Åland. Reseledare Erik Larsson berättade en del om resplanerna för 1979.

Föreningens sång- och musikgrupp omfattar 39 medlemmar. De har sjungit och spelat vid en massa tillfällen. Thore Johansson redogjorde för de omtyckta torsdagsträffarna på fritidsgården.

Vidare har föreningen haft en omfattande studieverksamhet med 35 cirklar, tre hobbygrupper och 150 deltagare i gymnastikgrupper.

I styrelsen omvaldes Elsa Douhan och Nils Hammarstam. Evert Johansson och Gösta Hedman avtackades med blommor för sitt arbete inom Åtvidabergs PRO.

Efter förhandlingarna talade distriktkonsulent Valter Nilsson, Norrköping, om aktuellt inom PRO. Han berörde också framtidne Arne Geijers insatser för pensionärernas välfärd.

Som avslutning visades en film om byggandet av Örsättersfabriken. Sedan följde kaffekalas under vilket sång- och musikgruppen medverkade under ledning av Arvid Andersson.

## 797 av 800 möjliga av luftgevärsskytt

Åtvidabergs sportskytteklubb har under sportlovsveckan arrangerat skolmästerskap i luftgevärsskytte. I år deltog ca 70 elever från låg-, mellan- och högstadierna. Det är rekord. Man inledde med en kvalificeringsgång varefter de bästa i varje klass i en ren final gjorde upp om mästerskapsplaketterna.

En av segrarna var Marie Lindblom som hade all anledning att vara nöjd med sina resultat på måndagen. Då deltog hon i inte mindre än tre olika tävlingar. Förutom i skolmästerskapet var det i Östgötaserien och i en propagandatävling på riksplanet. Av 800 möjliga poäng prickade hon in 797. Då ska man komma ihåg att pricken har en diameter på en (1) millimeter och att avståndet är 10 meter.

Resultat i skolmästerskapen: Lågstadiet: 1) Fredrik Gustafsson 94 poäng; 2) Thomas Swahn 92; 3) Rolf Hammarlund 91; 4) Thomas Åberg 90.

Mellanstadiet: 1) Marie Lindblom 99; 2) Mikael Gustafsson 97; 3) Roger Andersson 96; 4) Veronika Högström 95.

Högstadiet: 1) Krister Rosén 99; 2) Annika Svensson 98; 3) Carina Candemo 97; 4) Åsa Andersson 92; 5) Anders Roth 68.

Dyrbart i Falerum. I början av året inträffade den stora översvämningen i Falerum. Det var då som hela Dackevallen hamnade under halvmeterhögt vatten och klubblokal och omklädningsrum blev ordentligt förstörda. Nu har man beräknat kostnaderna för att göra i ordning lokalerna till närmare 30 000 kr. Falerums IF har begärt att få ekonomisk hjälp för att klara av arbetet. Fritidsnämnden har behandlat ärendet och säger att man stöder föreningens begäran. Eftersom man inte har några pengar för sådana här ändamål går nu ärendet vidare till kommunstyrelsen. Fritidsnämnden anser också att man ska ta reda på vad det kostar att vidta sådana arrangemang att man i framtiden ska slippa få lokalerna förstörda vid eventuella översvämningar.

## Fritidsnämnden: Bevara Humpa

Fritidsnämnden har antagit ett yttrande över förslagen till områdesplan och trafikledsplan för Åtvidaberg. Man påpekar att man bara uttalar sig om det som berör fritidsnämndens verksamhetsområde.

Nämnden framhåller att man har stort intresse av att Humpaoområdet bevaras i det skick det befinner sig i just nu. Man pekar på att Edbergafältets utbyggnad skall sammankopplas med Humpaoområdet, att patienterna på sjuk- och ålderdomshemmen, liksom skolan, använder Humpa flitigt. Elljusspåret vill nämnden ha kvar i oförändrat skick. Dvs man säger nej till vägtunnlar.

Ska en väg komma till stånd genom Humpa mellan Templet och Korshult så förordar fritidsnämnden det sydligaste alternativet. Om vägen dras så nära bebyggelsen som möjligt och därigenom skär elljusspåret anser nämnden att ett nytt elljusspår måste göras i ordning. Det rör sig om en kostnad på flera hundra tusen kronor.

Beträffande förslaget om en väg genom Klockarängen är fritidsnämnden negativ. Om vägen mot förmodan kommer till stånd, skriver nämnden, förutsätter man att idrottsutövningen inte drabbas. Det betyder tämligen omfattande åtgärder vid Kopparvallen.

## Nu över 100 hos 30-årsjubilar

Den 6 februari 1949 bildades Åtvidabergs kommunaltjänstemannaförening. Vid starten uppgick antalet medlemmar till 19. Därefter skedde ökningen i måttlig takt men har satt ordentlig fart under de allra senaste åren. För ett år sedan hade man 79 medlemmar. Vid årsskiftet 1978/79 var man uppe i 103. Och fler lär det bli i takt med att den kommunala förvaltningsapparaten utvidgas.

30-årsjubileet ägde rum på fredagen på Golfhotellet i samband med årsmötet. Från SKTF:s sjätte distrikt överlämnade ombudsman Anders Lind en tavla till jubilarerna.

I styrelsen för AKTF invaldes Ann-Marie Sandström, Gerd Lidbäck och Siv Nilsson efter Lars-Erik Wallin, Gun-Britt Nilsson och Wide Hellman. Till nöjeskommitté utsågs Roland Lind, Claes Jacobsson och Lennart Axelsson och till ledamot i den lokala TBV-sektionen Lars Lindén. Kontakt- och MBL-ombud blev Siv Grönberg, Lillies Rydberg, Anne-Marie Sandström, Wide Hellman, Margit Dahlgren, Pia Witt, Gerd Lidbäck, Siv Nilsson och Ingrid Olsson.

Under det gångna året har man bl a lagt ner stort arbete på förslaget till personalpolitiskt program. Man hoppas mycket på att programmet ska ge de egna medlemmarna möjligheter till bättre fort- och vidareutbildning, internrekrytering och befordran.

Avtal om skidspår. Fritidsnämnden har för sin del godkänt ett förslag till avtal mellan kommunen och Åtvidabergs IF beträffande märkarbeten och spårning på kommunens skidspår. Maximalt utgår ersättning med 13 200 kr per år. Då ska skidspår göras i ordning i Humpa och på elljusspåret. Vid behov ska också skidspår ordnas på golfbanan och Komockevallen. Spårningsperioden är beräknad tiden 11/12-25/2. Frånsett sportlovsveckan och Skidans dag svarar respektive förening själv för spårning i samband med tävlingar.



# ÅTVIDABERG

## Övergångsstället vid Grebo skola

För snart två år sedan begärde hem och skola-föreningen och Grebo byalag att ett övergångsställe skulle ordnas över vägen mellan bostadsområdena och skolan, förskolan och kyrkan. Hem och skola och byalaget fick stöd för sina synpunkter av Åtvidabergs kommun, som förde ärendet vidare till vägförvaltningen. Men där blev det stopp.

Kommunen lät sig emellertid inte nöja med vägförvaltningens negativa besked och överklagade till länsstyrelsen. Nu har länsstyrelsen upphävt vägförvaltningens beslut. Man anser att de trafiksäkerhetsskäl som de lokala instanserna redovisat motiverar ett övergångsställe.

Övergångsställets belägenhet i anslutning till skolan får, trots de begränsade trafikmängderna, anses utgöra skäl för att anordna detsamma, skriver länsstyrelsen och uppmanar vägförvaltningen att ta sig en ny funderare på saken.

Länsstyrelsen skriver vidare att Åtvidabergs kommun i samband med inrättandet av övergångsstället bör vidta åtgärder för att styra så mycket som möjligt av gångtrafiken till den här passagen.

## Föreningsbidrag

Fritidsnämnden beslöt på onsdagen att bevilja en rad föreningsbidrag. Sammanlagt beslutades om bidrag med 11 700 kr. Ledarutbildningsbidrag fick Åtvidabergs golfklubb med 776 kr, Hannäs CUF 358, Åtvidabergs simsällskap 366, UNF 319, Viljestark 324, Grebo IK 1 785, Unga örnar i Åtvidaberg 704, Åtvidabergs FF 507, Falerums IF 221, Åtvidabergs sportdykarklubb 446, Yxnerums IF 221, Friluftsförbundet 569 och Hannäs IF 150 kr.

Vidare fick Friluftsförbundet 2 000 kr i lägerbidrag för tolv elever och tre ledare en vintervecka i Härjedalen. Åtvidabergs SS ska skicka två deltagare på SUM-SIM-läger i Leksand och fick 360 kr i bidrag. Pingstkyrkans ungdom har 22 deltagare på läger i Idre och fick 2 000 kr i bidrag.

Sportfiskeklubben Spiggen fick 400 kr för att kunna skicka fyra juniorer till SM utanför Sundsvall. ASS fick 120 kr för inköp av simmateriel, Friluftsförbundet 227 kr för inköp av interuterustning och slutligen Åtvidabergs fältbiologer 200 kr för deltagande i ett jordbruksseminarium.

Ännu en god man. Kommunfullmäktige utsåg två gode män vid sammanträdet i torsdags. Vi har förut redovisat Gösta Andersson. Först till sammanträdet förelåg förslag till den andre godemannen. Fullmäktige utsåg där Anders Säberg efter Mats Andersson. Valet föranledde Carl G Nilsson (m) att påpeka att man från moderaternas sida inte tycker fördelningen är riktigt bra. Det finns sex gode män i Åtvidaberg. Tre socialdemokrater och tre centerpartister. Carl G Nilsson ville gärna ha en annan fördelning partimässigt men förklarade att man den här gången inte kunnat nå någon annan lösning.

Propaganda för handikappidrott. Under senare hälften av maj kommer Östergötlands handikappidrottsförbund att anordna ett propagandaarrangemang i Åtvidaberg. Det blir olika inslag av handikappidrott och öppet hus. Tanken är att man ska försöka sprida kännedom om idrott för handikappade till allmänhet och olika handikapporganisationer. I propagandan och tävlingsinslagen kommer ungdomar från hela landet att delta. Fritidsnämnden har beslutat medverka i arrangemanget och bidrar med 3 500 kr för att det hela ska gå ihop ekonomiskt.

Sommar på gång. Fritidsnämnden har godkänt förslaget till program för sommarverksamheten. Som vanligt blir det badresor till Örn och Domarvik. Simskolor kommer att anordnas i simhallen och i Grebo, Byarum, Brotorp och Fröjerum. Bygglekplatsen i Eksätter hålls öppen tre veckor i juni och två veckor i augusti. Årets nyhet är att fritidsnämnden anordnar en sportvecka i simhallen och sporthallen precis innan höstterminens början. Fritidsnämnden ska också undersöka om man kan få anställa ledare till sommarverksamheten som beredskapsarbetare.

Hällingsfall Vi Unga har valt ny styrelse som bl a innebar byte på ordförande-, sekreterare- och kassörsposterna. Ny ordförande blev Lars Lundkvist Hällingsfall, sekreterare Sofi Hagman, Rumhult och kassör Carola Svahn, Dalsveden. Övriga ledamöter blev Åsa Andersson, Kvarnvik, Per Tholander, Kvarnvik, och Susanna Wibom, Kvarnvik. Även Hannäs Vi Unga redovisade en omfattande och skiftande aktivitet under 1978. Styrelsen fick följande utseende: ordförande Helena Solvestad, Åkerhagen, vice ordförande Helena Solvestad, Åkerhagen, vice ordförande Ingrid Larsson Grävsäter, sekreterare Susanne Persson Björka, vice sekreterare Annette Karlsson, Mantorp, kassör Björn Adolfsson, Larum, och vice kassör Gunnel Adolfsson, Larum. Klubbledare blev Ing-Britt Solvestad, Åkerhagen.

24/2

## Dataoptimism på Facit i Åtvidaberg

Ar 1978 var ett bra år för data-produktsektorn. Försäljningsvolymen och framför allt lönsamheten har med bred marginal överträffat den budgeterade. Utsiktorna för 1979 bedöms som goda.

Det beskedet lämnas i Facits företagsledning Rapport med nämndnytt som utkom på fredagen. Att det är viktigt att Facits datasektor fungerar bra förstas kanske bäst av det faktum att omkring 800 av de ca 1 400 Facitanställda i Åtvid jobbar med data.

Sämre har det gått med maskinförsäljningen. Ett magert år, säger man att 1978 var i det fallet. Men tecken på en förbättring kunde man konstatera under sista kvartalet. Det gör att man ser framtiden an med tillförsikt.

Produktionsprogrammet på Örsättersfabriken väntas inte undergå några större förändringar 1979. På legosidan har man startat tillverkning av en ny radskrivare åt IBM. Man ligger också i startgropparna för att sätta igång produktionen av en ny skärmvägg.

Möbelnämnden konstaterar att det ekonomiska resultatet inte var särskilt tillfredsställande förra året. Även om man kunde peka på en viss uppgång av order under slutet av 1978. Den positiva trenden har hållit i sig också under januari i år.

Man hade förut tänkt sig en tillverkningsökning av emballagematerial. Men priserna på den marknaden är f n hårt pressade. Därför kommer man att minska produktionen i stället.

Slutligen rapporteras att försäljningen av Faciträknare går bra. I Sverige noteras i januari en 60-procentig uppgång. I USA har en större distributör bestämt sig för 20 000 maskiner av tryckande och visande modell.

26/2

26/2

## Enträgnatjuvar i Åtvidaberg Byte för 50 000

Cheferna för de båda bensinstationerna Texaco och BP på Söderleden i Åtvidaberg har lätt att hålla sig för skratt i dag. För under en tidsrymd av mindre än tre veckor har de haft sammanlagt fem inbrott. De båda sista inbrotten skedde natten till söndagen. Då bröt sig tjuvarna också in i ett kassaskåp.

Tillvägagångssättet har varit liknande vid samtliga inbrott. Tjuvarna har brutit upp eller slagit in en dörr. De har stulit cigaretter, grammofonskivor, kassetter m m. Före lördagens båda inbrott var stöldgodset uppe i ett värde av 25 000—30 000 kr.

På BP hittade tjuvarna två spett som de använde för att bryta upp ett mindre kassaskåp som stod på kontoret. I kassaskåpet förvarades ca 2 000 kr i kontanter och ett tiotal cigarettilmpor. Pengar och rökverk försvann med tjuvarna.

På Texaco stals för 5 000 kr cigaretter, ett 100-tal kassetter, grammofonskivor, batteriladdare m m. Mycket hade slagits sönder, lådor hade rivits ut och papper slängts omkring på golvet.

Värdet av det stulna och förstörda på de båda bensinstationerna ligger nu betydligt över 50 000 kr. Polisen är övertygad om att det är samma personer vid samtliga inbrott och man är tacksam om den som hört eller sett något ovanligt vid stöldplatsen vill höra av sig.



# Skidans dag i Åtvidaberg på årets finaste vinterdag

26/2

Skidans dag i Åtvidaberg artade sig i år till en mindre folkfest. Massor av folk mötte upp vid start- och målområdet i Humpaterrängen. Arrangerande Åtvidabergs IF och OK Eken kunde räkna in över 150 åkare från fyraårsåldern och ett par generationer uppåt. Så många deltagare har man inte haft på Skidans dag i Åtvid på år och dag. Ja, i varje fall inte sedan 1972.

Ätminstone i de yngsta klasserna kämpade skidåkarna mera med sig själva än mot de andra. I sann olympisk anda. Längre upp i åldrarna kom förstås tävlingsmomentet in i bilden och då blev det viktigare med sekunder och placeringar.

AIF och OK Eken hade lyckats få många Åtvidabergsföretag att bidra till en gedigen prissamling. Det tog ungefär en timme att dela ut alla priserna. Men vad gjorde väl det när åkare och supporters redan fått tillbringa flera timmar ute på årets härligaste vinterdag.

Resultat, D -6 år, 600 m: 1) Ann-Sofi Lönn 4.18; 2) Annika Eriksson 4.41; 3) Ulrika Olofsson 4.42.

D 7-8, 1,5 km: 1) Maria Gunnar 7.39; 2) Marie-Louise Persson 8.28; 3) Pernilla Sandberg 9.19.

D 9-10, 1,5 km: 1) Anna Enander 10.10; 2) Ann-Marie Svensson 10.59; 3) Anita Svensson 11.35.

D 11-12, 2,5 km: 1) Gunilla Nilsson 12.30; 2) Marie-Louise Knutz 13.10; 3) Ann-Sofie Andersson 13.40.

D 13-14, 2,5 km: 1) Marie Ottosson 11.53; 2) Agneta Andersson 12.18; 3) Anna-Lena Johansson 12.42.

Herrar, -6 år, 600 m: 1) Thomas Karlsson 3.23; 2) Anders Nilsson 4.11; 3) Anders Henriksen 4.16.

H 7-8, 1,5 km: 1) Niklas Karlsson 8.34; 2) Peter Gustavsson 8.39; 3) Mathias Olofsson 8.44.

H 9-10, 1,5 km: 1) Jörgen Gunnar 5.38; 2) Magnus Andersson 6.22; 3) Joakim Johansson 6.33.



Skidans dags yngste deltagare, fyraåriga Johan Kindén

H 11-12, 2,5 km: 1) Matti Ols-son 10.08; 2) Thomas Persson 10.30; 3) Conny Gustavsson 10.54.

H 13-14, 2,5 km: 1) Per Gunnar 8.24; 2) Håkan Johansson 8.40; 3) Christer Thuresson 9.09.

H 15-16, 5 km: 1) Kent Anders-son 21.06.

D 19, 10 km: 1) Ulla Ringström 46.53.

H 19, 10 km: 1) Börje Tanmark 37.23; 2) Arne Wallberg 37.43; 3) Rune Kindén 39.07.



# ÅTVIDABERG

## SSU-kritik mot barnomsorgsplan

SSU Facket i Åtvidaberg är den enda organisation som yttrat sig över det förslag till barnomsorgsplan som gäller för åren 1979—83. Förslaget har antagits av sociala centralnämnden och kommer närmast att behandlas av kommunstyrelsen.

SSU Facket har flera kritiska synpunkter på förslaget. Efter en noggrann genomgång har vi kunnat konstatera att materialet är ofullständigt, skriver man. Blanketter finns som är svåra att tyda eftersom de inte är komplett ifyllda. Materialet är svåråtkomligt för människor som inte är insatta i barnomsorgen.

I sitt svar anser SSU Facket att den föreslagna täckningsgraden av barnomsorgen är på tok för låg. Medan täckningsgraden i dag är 21 procent föreslås den ligga på 30 procent 1983. Det betyder, menar SSU Facket, att man inte ens klarar det ökade behovet.

Man erinrar sig också att kön 1976 endast upptog 20 barn medan kön i dag har vuxit till 213 barn. Vart tog 1976 års planer vägen? frågar man sig.

SSU Facket anser att man också i Åtvidaberg ska gå ifrån institutionslokaler och i stället inrymma barnomsorg så mycket som möjligt i villor och lägenheter. Vidare rekommenderas en ökning av personalen så man svarar mot socialstyrelsens normer.

Slutligen ställer SSU Facket några frågor till sociala centralnämnden. Bl a undrar man över varför nämnden inte planerat för daghem i Björsäter, när man i framtiden kommer att bygga en hel del bostäder där.

**Sportlov i Hannäs.** De sportlovslediga ungdomarna i Hannäs gynnades av ett fint vinterväder och massor av aktiviteter. För arrangemangen svarade skytteföreningen, idrottsföreningen och Hem och skola. Man bjöd på luftgevärsskytte i Hällingsfall och bordtennis och film i Kvarnviks bygdegård. På fredagen var det samling vid isbanan i Kvarnvik och före korvgrillningen var det valfritt skidor eller skridskor. Dagen avslutades med en nutidstävling. Hannäs Vi unga ordnade en friluftsdag med skid- och pulkaåkning. Vidare förekom film och en frågetävling innan man avslutade med en släktur runt Solvestadstrakten.

Grebo hembygdsgästförening har ansökt om startbidrag med 6 000 kr för bl a istandsättande och drift av Klockaregården som hembygdsgård. Kulturnämnden har beslutat bifalla ansökan.

**Stödombud 3 för Åtvid.** I länsstyrelsens ursprungliga förslag till i vilket stödombud Åtvidabergs kommun skulle placeras hade man föreslagit stödombud 1. Åtvidabergs kommun fick yttra sig över förslaget och kommunstyrelsen hävdade bestämt att stödombud 2 borde vara det rätta. Länsstyrelsen har nu fastställt som sitt förslag att Åtvidaberg hamnar i 3:an. Stödombudena numreras från 1 till 6 och ju högre siffra man har desto mer regionalpolitiskt stöd till näringslivet blir det fråga om. Stödombud 3 innebär t ex avskrivningslån med upp till 40 procent av byggnadskostnader och 15 procent av vissa maskinanskaffningskostnader. Lokaliseringslån kan lämnas med upp till 70 procent av kapitalbehovet. Övriga kommuner i stödombud 3 är Valdemarsvik, Boxholm och Ödeshöj. I 4:an har placerats Kinda och Ydre. Industridepartementet skall nu ta sig en funderare över förslaget.

**Brandkonst.** Kulturnämnden har beslutat deponera tre konstverk till den nya brandstationen i Åtvidaberg. Bernt Holmström svarar för ett träsnitt och en oljemålning och Gisela Eliassen för en akvarell.

**Representant.** Kulturnämnden utsåg Bengt Samuelsson som sin representant i Skådebanans lokalkommitté.

**Färre lånar böcker.** Under januari månad i år lånades sammanlagt 6 803 böcker på biblioteket i Åtvidaberg. Det är en minskning med över 1 000 jämfört med januari förra året. Grebo är det enda bibliotek som hållit ställningarna och gott och väl det. Siffrorna är med 1978 års siffror inom parentes: Åtvidaberg 4 590 (5 656), Björsäter 430 (505), Falerum 571 (624) och Grebo 875 (704).

**Förslagsställare.** Förslagskommittéerna på Facit har beslutat utdela följande belöningar för bra förslag på Örsättersfabriken: Åke Larsson 2 600 kr, Tadeuz Grygiel 1 000 kr, L-I Smedberg 1 550 kr, P-I Lindblom 560 kr, Gunborg Agnefors 500 kr och Gösta Andersson 325 kr. På möbelfabriken fick Rune Thor 900 kr.

**Sportlov i Falerum.** Gärdserums Hem och skola anordnade på lördagen en friluftsdag som avslutning på sportlovsaktiviteter. De som deltog i evenemanget kunde åka skridskor eller skidor, gå en tipspromenad och grilla korv. De yngsta var nog mest belåtna med släturen efter shetlandspönnyn Isak. I övrigt har sportlovsveckan givit de skollediga ungdomarna många möjligheter till friluftsliv. För inomhusaktiviteterna har Falerums IF svarat och bl a ordnat med bordtennis och filmförevisning i Ordenshuset.

**1 600 förlorade dagar.** Under 1978 inträffade 69 skador i arbetet på Facits olika anläggningar. De flesta skadorna har inträffat på möbelsektorn. Man har räknat ut att det går 41 sjukdagar på varje arbetsskada. Det betyder att sjukdagarna för samtliga arbetsskador blir drygt 2 800. Antalet förlorade arbetsdagar blir därmed över 1 600.

**Facitanställda.** Antalet Facitanställda uppgår nu till 1 409 personer varav 363 tjänstemän. Sedan årsskiftet är det en minskning med 17 personer, alla tjänstemän. På Örsättersfabriken jobbar 846, de allra flesta med dataprodukter.

**Bowlingmästare.** På fredagen avgjordes skolmästerskapen i bowling. Man tävlade över tre serier. I klassen 13—15 år segrade Niklas Franzén på 472 med Maria Nygren, 445, och Magnus Andersson, 439, närmast. I klassen 9—10 år vann Mikael Andersson säkert på 322. Tvåa kom Joakim Johansson, 180. Men det var förstas första gången Joakim spelade bowling.

**Bokläneproblem i Björsäter.** Biblioteket i Björsäter ska få nya lokaler i samband med att förskola och skola byggs om. Under ombyggnadstiden måste biblioteket hålla stängt. Det betyder problem för Björsättersborna att låna böcker under tiden april—augusti. Kulturnämnden tänker lösa situationen så att sagostunderna förläggs till församlingshemmet och de som vill låna böcker bjuds på resa en gång i månaden till biblioteket i Åtvidaberg.



# Man måste leva som man lär Badmästarna hoppade i sjön

**Ja, ska man själv kunna lära ut isvett så måste man ju veta vad man talar om. Därför är det ju ganska naturligt att vi puttar i badmästare och annan simhallspersonal i sjön så de får uppleva själva hur det känns att plaska omkring fullt påklädd i en vak.**

Det säger badmästare Roland Lind som tillsammans med Per Garmstad i Linköping på måndagen anordnade en heldagskurs för simhallspersonal i Åtvidaberg. Tillsammans deltog över 20 anställda från simhallarna runt om i Östergötland.

Mycket av kursen kom att handla om just isvett. Bl a hade man övningar i Åtvidabergs simhall. Information lämnades också om badmästarutbildningen och om utbildning av simlärare. Vidare fanns folk från Svenska livräddningssällskapet på plats.

Elddöpet ägde rum på eftermiddagen. På Bysjön vid Villan där sjön rinner ut i kraftverkskanalen finns en lagom öppning i isen. Visserligen låg temperaturen ett par grader över noll på måndagen. Men det var ändå rätt svalt i snålblåsten och de som vågade hoppet gnodde på för glatta livet till de väntande bilarna som förde dem till en varm omklädningsplats.

Tro det om du vill, sade Roland Lind efteråt, men ingen av de här fjorton som plumsade i har förut badat i en vak. Ändå håller de på med att lära ut isvett. I fortsättningen går det nog bättre.

CHRISTER BERG



*En efter en, och inte utan ett visst dödsförakt, plumsade badmästare och annan simhallspersonal i Bysjön i Åtvidaberg. I fortsättningen har de nog lättare att lära ut isvett*



# Einar Landin lämnar jobbet som kulturnämndsordförande

— Härmed avsäger jag mig uppdraget som ledamot i kulturnämnden.

Mer kortfattat kan det knappast sägas. Knappast heller mer definitivt. Författaren till ovanstående mening är socialdemokraten och förre redaktören Einar Landin i Åtvidaberg. En politiker av den gamla skolan som kämpat för sina åsikter med öppet visir.

Under årens lopp har han varit mycket aktiv med förtroendeuppdrag i både den borgerliga och kyrkliga kommunen. I samband med förra valperiodens utgång skulle Einar Landin egentligen ha lämnat alla politiska uppdrag. Allt enligt normerna inom partiet att man går när man går i pension.

Men Einar Landin stred för sin åsikt att en människa minsann inte behöver vara förbrukad bara för att han eller hon blir pensionär. Resultatet blev att han satt kvar i kulturnämnden, i styrelsen för Åtvidabergs industribyggen och i kyrkan.

Men nu när det återstår tio månader av valperioden väljer Einar Landin att lämna kulturnämnden, där han suttit som ordförande sedan 1974.

— Jag har tröttnat, säger han kort och gott. Utan att vilja gå närmare in på orsakerna till sitt beslut.

Annars är det väl ingen större hemlighet att kulturnämnden i Åtvidaberg haft en underordnad ställning och svårt att få gehör för sina synpunkter i högre instanser. Nämnden har blivit mer eller mindre överkörd i olika frågor som t ex bibliotekslokaler i Åtvid och i Björsäter, inventeringen av



*Socialdemokraten Einar Landin har beslutat lämna sina uppdrag i kulturnämnden där han varit ordförande sedan 1974*

äldre byggnader i Åtvid och huvudmannaskapet för den kommunala musikskolan.

Einar Landin kommer nu bara att underteckna en del protokoll innan han helt lämnar uppdraget i kulturnämnden. Det blir sedan valberedningens sak att ta fram förslag till ny ordförande. Vice ordförande just nu är Ketjo Niemmaa.

CHRISTER BERG

## ÅTVIDABERG

### Utredning om den sociala hemhjälpen

Sociala centralnämnden har nu fastslagit direktiven till utredningen om den sociala hemhjälpen i Åtvidaberg, hur den skall se ut och vilken omfattning den skall ha.

Nämnden anser att utredningsarbetet bör utföras enligt s k SAISP-modell. SAISP betyder sociala aspekter i samhällsplaneringen och innebär i korthet att förvaltningarnas baspersonal får möjlighet att i arbetsgrupper påverka olika projekt.

Utgångspunkten blir att ta reda på servicebehovet inom en tioårsperiod och lägga fram förslag på hur det behovet ska tillgodoses. Bland de saker man ska titta närmare på är t ex snöröjningshjälpen till pensionärer, regleringen av hemsamariternas arbetsuppgifter, hur man ska klara personalrekryteringen och vilka krav som bör ställas på utbildningen av personalen.

Enligt beräkningar kommer antalet pensionärer i Åtvidaberg att inom en 10-årsperiod öka med 175 personer. Landstingets målsättning är att inom den tiden öka antalet vård dagar i hemsjukvården med 35 procent, en ökning som också kommer Åtvidaberg till del.

### Röda korset i Hannäs har haft årsmöte

Hannäs Röda korskrets hade på söndagen årsmöte i församlingshemmet. Ordförande Artur Lindberg välkomnade. I styrelsen nyvaldes Majken Solvestad. I övrigt skedde omval på samtliga poster.

Antalet medlemmar uppgår nu till 144. Kassen har omslutit 25 015 kr med en behållning av 16 956 kr. Ett arbetsutskott har haft huvudansvaret för insamlingsverksamheten, för lotterier och fester. Utskottet fick ett särskilt erkännande av ordföranden. Till katastrofreservfonden anslogs 5 000 kr och till cancerfonden 1 000 kr.

Liksom tidigare kommer en sommarfest att anordnas vid Hägerstads vårdanstalt någon gång i juli. Vidare planeras ett kontaktmöte med patienterna under våren.

Årsmötet föregicks av högmässobesök i kyrkan där predikan hölls av veniaten Carl-Erik Ståhlbom. Kyrkokören medverkade under ledning av Gurli Fredriksson. Vidare förekom fiolmusik av Ragnar Andersson som bl a som postludium utförde Andante religioso av Henriques.

### Thor-Björn ordförande i Åtvids jaktklubb

Åtvids jaktklubb har haft årsmöte i klubblokalen. Förhandlingarna leddes av Sture Kjellberg. Denne som innehaft posten som ordförande hade av sagt sig omval. Till ny ordförande i jaktklubben utsågs nu Thor-Björn Hilleberg.

Man kunde konstatera att det gångna året varit livligt med flera fina prestationer på skyttesidan. T ex Kjell Spets seger i Åtvidabergsmästerskapet i jaktstig och Inge Andersson som tog mästerskapstecknet i sammandraget av jaktstig och skeet.

Under året avlossades 3 500 skott på älgbanan. De märken som erövrades på älgbanan var två guld, två silver och två brons. Vidare utfärdades elva intyg.

Vid klubbens jaktskyttebana avlossades 20 500 hagelskott.

Vid den efterföljande årsfesten på Golfhotellet hölls prisutdelning där följande fick välförtjänta utmärkelser:

KM älg: 1) Peter Johansson 77; 2) Jonny Wahlström 72; 3) Wollmar Johansson 68. KM rådjur: 1) Jonny Wahlström 24; 2) Inge Andersson 17; 3) Agne Andersson 15.

KM jaktstig: 1) Kjell Spets 111; 2) Stefan Johansson 105; 3) Kenneth Andersson 102. KM Skeet: 1) Inge Andersson 26; 2) Jonny Wahlström 26; 3) Erik Pettersson 24.

Träningsstävlan: 1) Jonny Wahlström 354; 2) Inge Andersson 353; 3) Agne Andersson 297. ÅJK:s vpr Jonny Wahlström, Ove Karlssons vpr Jonny Wahlström, Linköpings jägargilles vpr Bengt Karlsson. Östgötadistriktets vpr Jonny Wahlström.

Jaktskyttemästare blev Jonny Wahlström. KM räv: 1) Bengt Karlsson 72; 2) Jonny Wahlström 66; 3) Erik Pettersson 59.

Barnomsorgstaxan. Sociala centralnämnden har beslutat tillstyrka ett tillägg till avgiftstaxan för barnomsorgsverksamheten i Åtvidaberg. Enligt tillägget skall i fortsättningen halv fast avgift tillämpas för barn som utnyttjar barnomsorgens tjänster högst 25 timmar i veckan eller 100 timmar i månaden.



# ÅTVIDABERG

## Byalaget i Grebo aktivare än någonsin

Grebo byalag ångar på. Passivitet och inbundenhet har man aldrig kunnat beskylla byalaget för. Tvärtom, möjligen. För hela Grebo samhälle har byalaget ordnat med Luciafirande, julmarknad, skidbacke, konserter, diskussioner och dispyter med kommunalpolitiker osv. Vidare förekommer stora grifester, utflykter för pensionärer och ekonomiska bidrag till lokala föreningar.

Om mycket av detta redogjordes det för i den verksamhetsberättelse som förelades byastämman i församlingshemmet på måndagen, som vanligt ett välbesökt möte. I linje med idén om stor omsättning i styrelsen invaldes nu fyra nya ledamöter efter avgående ordförande Jörgen Lundemo och ledamöterna Inga-Lill Krantz, Eskil Sandqvist och Christina Zeijlon.

De fyra nya är Inger Wallin, Inga-Britta Ljungeström, Jan Svensson och Anita Linderöth. Till ny ordförande valdes Håkan Ericsson. De övriga i styrelsen är Bo Sandberg, Anders Gustavsson, Bertil Hedman och Britt Phalén.

Antalet medlems-hushåll uppgår till oförändrat 130. Det betyder i praktiken att mer än vartannat hushåll i kyrkbyn är med i byalaget.

Många frågor diskuterades på stämman. Byalaget har som bekant gjort i ordning en bra skidbacke i Grebo. Nu är det många som vill ha en skidlift till backen. Man beslutade undersöka kostnader och förutsättningar för en skidlift.

Under sommaren proppades förslagslådan vid affären full med lappar där barn och vuxna önskade sig något slags hopporn till Lundbybadet i Ärlången. På stämman kom man överens om att höra med kommunen om man kan få hjälp därifrån eller om man själva ska uppföra en hopp-anordning.

Bland övriga saker som diskuterades var också hur man skulle kunna hjälpa alla rullbrädesåkande ungdomar med en särskild bana och eventuellt med en ramp.

## Bröderna Ahlséns vpr till J-O Andersson

Det blev till slut Jan-Olof Andersson som tog hem segern i bröderna Ahlséns vandringspris, korpens tävling om Åtvids bästa tipspromenadfamilj. Man tävlar fem gånger och får för andra gången åka till Skansen för att representera Åtvidaberg i Sverigefinalen.

Slutresultat: 1) Jan-Olof Andersson 36; 2) Lennart Andersson 32; 3) Nils-Erik Andersson 31; 4) Conny Andersson 30; 5) Nils Pettersson 29. Sista veckans vinnare: Inger Pettersson, Margareta Edström och Maj-Britt Brindmark.

De pimplade bäst. Sportfiskeklubben Spiggen anordnade på lördagen en pimpeltävling på By-sjön. Till tävlingen hade man speciellt inbjudit de sportlovslediga skolungdomarna. Man bjöd på ett strålande väder, en sjö med en och annan abbörre och körv och annan förtäring efter tävlingen. Resultat knattar: 1) Lizette Skoogh 160 gram; 2) Jannice Skoogh 135; 3) Camilla Uhrberg 90; 4) Catrine Andersson 85; 5) Christina Uhrberg 85; 6) Ulrika Andersson 65; 7) Carola Uhrberg 50; 8) Pierre Ståhl 15. Juniorer: 1) Lars Lindberg 545; 2) Per Lundquist 470; 3) Anders Eriksson 350; 4) Leif Ahlsén 40; 5) Kent Blomkvist 20.

Åtvidabergs judoklubb hade på söndagen årsmöte på Åtvidabergs hotell. Förhandlingarna leddes av ordförande Örjan Griph. Denne och övriga ledamöter i styrelsen omvaldes på ett år. Man konstaterade att 1978 varit ett fint år ur tävlingssynpunkt. I samtliga tävlingar man deltagit har klubbens medlemmar tagit någon medalj. Klubbens huvudtränare och tävlingsledare är Toshi Fumi Kamijo som således varit lyckosam i sitt arbete med sina adepter.