

Åtvidaberg

Se över era
sommartugor

Polisen i Åtvidaberg råder alla som har sommartugor i Åtvidaberg att titta till sina byggnader under helgen. Orsaken är att det under senare delen av oktober förövats massor av inbrott i sommartugor i trakten. Bara i Åtvidabergs kommun känner man till ca 15 inbrott. I ett fall stals föremål till ett värde av minst 8 000 kr.

Speciellt utsatta har stugorna mellan Mormorsgruvan och Grebo varit. Men också på andra håll har inbrott förövats. Och i andra kommuner. I t ex Ydre har ett 60-tal sommartugeinbrott konstaterats.

Polisen i Åtvidaberg hoppas också att den som har ett tips eller kanske bara en misstanke hör av sig.

Oförändrad kyrkoskatt i Hannäs—Gårdserum

Det blir oförändrad kyrkoskatt i Hannäs och Gårdserums församling nästa år. Tidigare har församlingarna sagt sitt och nu har också pastoratet bestämt sig för oförändrad utdebitering.

Pastoratsdelegerade har fastställt 1979 års budget med en utdebitering på 40 öre per skattekrona. Driftbudgetens bruttokostnader slutar på 296 143 kr. Till oförutsedda utgifter har upptagits 30 337 kr. Prästlöner och kyrkomusiker drar en kostnad av 132 700 kr.

Skatteintäkterna uppgår till 253 645 kr. Den slutliga skatten för Gårdserum blir därmed 1:30 medan Hannäsborna får punga ut med 1:60 per skattekrona.

Delegerade beslutade vidare att avslå en framställning från Åke Hjalmarsson om köp av ladugården på Klockarbordet 1:1 i Hannäs. Åke Hjalmarsson som tidigare hyrt ladugården ska nu erbjudas ett femårigt arrendekontrakt eftersom pastoratet inte vill avhända sig äganderätten.

Åtvidabergs manskör har hållit årsmöte i Folkets hus. Av verksamhetsberättelsen framgår att det gångna året varit mycket aktivt. Man har haft sångframträdanden i olika delar av kommunen och bl a sjungit i Värna kyrka, Åtvids stora kyrka, Yxnerums kyrka och i Näbbetorp. Vidare har kören medverkat i Musik i bruksbygd. Första maj och man har anordnat sångunderhållning för gamla och sjuka i Björsäter och Åtvid. Under året fick kören två nya tenorer och man har dessutom inköpt en gemensam kostymering.

En trafikolycka inträffade på torsdagen i korsningen Bergmästarebacken—Sjukhusgatan. Det var en pojke i 15-årsåldern som på moped körde ut från Sjukhusgatan och körde in i sidan på en förbipasserande personbil. Pojken föll i gatan och fördes i ambulans till regionsjukhuset i Linköping. Personbilen fick en del bucklor och mopeden blev illa åtgången.

ÅTVIDABERG

Salf avd 17 i Åtvidaberg har haft ett välbesökt möte på Bruksmässen. Parentation hölls över den bortgångne Nils Thornberg. Rapport lämnades av Ingvar Arwskog från kyrkorådets samtalsafton om arbetslivet. Harry Sundqvist redogjorde för TCO:s temadagar i Stockholm. Därefter diskuteras Salf:s relationer till andra fackliga organisationer. Under mötet invaldes fyra nya medlemmar. Avslutningsvis hade man gemensamt samkväm med damklubben.

Alla helgons dag firades under stor uppslutning i Åtvids församling. På fredagskvällen skedde samlingar vid båda kyrkogårdarna. Vid minnesstunden utanför Gamla kyrkan medverkade kyrkoadjunkt Göran Dellskog. Kyrkokören sjöng under ledning av Ingemar Ericsson bl a Blott en dag, ett ögonblick i sänder och I himmelen av Åberg. Samma program framfördes vid Nya kyrkogården där komminister Bo Linnros ledde minnesstunden. Även lördagens gudstjänster samlade många besökare. Vid högmässan tjänstgjorde Göran Dellskog. Kyrkokören sjöng bl a Miserere nostri av Kraus. Vidare medverkade vitklädda barn i en ljusprocession.

I Gårdserums kyrka firades en välbesökt högmässa på Alla helgons dag. Predikant och liturg var kyrkoherde Claes-Göran Rosén. Kyrkokören sjöng under ledning av kantor Nils Bokblad och förutom introitus och två hymner utfördes gradualpsalmen 144 växelvis med församlingen.

I Hannäs kyrka samlade högmässan på Alla helgons dag en stor menighet. Kyrkoherde Claes-Göran Rosén predikade och var liturg. Efter sammanringningen spelade Ragnar Andersson på violin till orgel Ave verum av Gounod. Vidare medverkade Gullmar Andersson med trumpetmusik till psalmsången. Hannäs kyrkokör under ledning av Gurli Fredriksson sjöng flera sånger. I anslutning till högmässan förrätades barndop.

Björsäter—Yxnerums Röda korskrets anordnade på onsdagen en välbesökt Röda korsafton i Yxnerums kursgård. Lektor Karl-Elof Rudelius, Åtvidaberg, höll ett anförande om gamla tider i Åtvid, dess "regentlängd" och gemene mans öden. Särskilt mycket uppehöll han sig vid samhällets många kriser och de efterföljande uppsvingen. Kretsens ordförande Per Boo redovisade den just genomförda bössinsamlingen som inbringat 2 800 kr. Han berörde också den stora satsningen som föreningen planerar i Burma. Kvällens nettobehållning av lotterier m m uppgick till 1 100 kr.

En trafikolycka inträffade på fredagen i korsningen Slevringevägen—Kyrkogatan. Det var två personbilar som kolliderade sedan den från Kyrkogatan kommande inte uppmärksammat väjningsplikten. Betydande plåtskador uppstod på fordonen och det ena måste bärgas från platsen.

Skolmatsedeln upptar måndag stuvade makaroner, köttbullar, ketchup, råkost; tisdag kokt wienerkorv, potatismos, senap, tomatketchup, nyponjuice; onsdag stekt fiskfilé, kokt potatis, gurk-majonnäs, tomat; torsdag ärtsoppa med fläsk, mjuk ostsmörgås, frukt; fredag kalops, kokt potatis, rödbetor, grönsallad.

I Grebo kyrka firades Alla Helgons dag med högmässa i kyrkan. Predikan hölls av komminister Per Boo. Grebo kyrkokör medverkade med bl a introitus av Rudbäck. Efteråt samlades man till en andakt på kyrkogården. På söndagen hölls högmässan i Grebo ålderdomshem där Grebo kyrkliga syförening bjöd på kyrk-kaffe.

Mia Marianne och Per Filip drog fullt hus i Grebo

Det var på gränsen till fullsatt när det prydliga sångarparet Mia Marianne och Per Filip på fredagen sjöng i Grebo kyrka. Därmed kunde arrangerande Grebo byalag och SKS i Åtvidaberg konstatera den tredje framgångsrika konserten av tre möjliga.

Mer folk var det förstås förra året, när de agerande hette Svend Asmussen, Putte Wickman och Ivan Renliden. Då fick man till och med använda "packare" för att få in alla. Nu räckte sittplatserna nätt och jämnt till, vilket innebär närmare 400 personer. Så det råder ingen större tvekan om att fredagens båda artister är effektiva som dragplåster.

Det var ett blandat visprogram som framfördes med omväxlande säkra och kända nummer. I den kategorin kan nämnas Tonerna som väl alla någon gång hört Jussi Björling sjunga och nu framfördes av Per Filip. Vidare Bo Setterlinds texter till Amazing grace och Ave Maria liksom sånger av Reger, Mozart och Franck.

Under kvällen framfördes också flera sånger med Per Filip som upphovsman på musik- eller textsidan. Varje nummer applåderades artigt av publiken som till slut också manade fram ett extranummer då pianisten äntligen funnit sin roll som ackompanjör.

CHRISTER BERG

6/11

Allhelgonamusik i Åtvid imponerande och otackad

Omkring 350 personer kunde på Alla helgons dag njuta och tjasas av en musikalisk högtidsstund i Åtvids stora kyrka. Den timplånga konserten bar musikdirektör Ingemar Ericssons signatur vilket normalt, och även den här gången, borgar för variation, stämning och kvalitet. Samtliga medverkande i konserten är hemmahörande eller har sina rötter i Åtvidaberg. Ytterligare ett exempel på det rika musikaliska kulturarv man så väl förvaltar.

Anna Söderbäck har tidigare visat prov på sin sångbegåvning i Åtvidaberg. Men aldrig förut på ett så moget, skolat och tonsäkert sätt. Med värme minns man hennes framförande av Håkan Sunds rytmiska och jublande Jag vill skapa nya himlar. För övrigt första gången stycket framfördes offentligt.

Vidare gav Anna Söderbäck

prov på sitt rika register i en sång av Bach, en aria ur Händels Messiasoratorium och två folkvisekoraler. Den sista på en melodi från Orsa fick avsluta hela konserten och sjöngs a capella. I de andra styckena ackompanjerades hon på orgel av den skicklige Ingemar Ericsson.

Vokalt fanns flera godbitar den här musikkvällen. Åtvids ungdomskör medverkade med flera sånger. Kören, för dagen något decimerad, är full av musikaliska begåvningar, musiklärare och musikhögskoleelever.

Den stora saken var en tonsättning av psaltaren 112 av Vivaldi.

Solo- och duettpartierna sjöngs av sopranerna Maria Mucchiano-Johansson och Agneta Ekström. Den förstnämnda som vanligt, dvs imponerande. Den sistnämnda lika bra. Och tillsam-

mans en sopranduett som det glänser och gnistrar om.

Två rent instrumentala stycken ingick i Allhelgonamusiken. Arne Gustavsson framförde på flöjt Siciliano ur en flöjtsonat av Bach. Inte bara tekniskt skickligt utan också med en sjusärdeles känsla. Känsla måste också tillskrivas kantor Sten-Ake Carlsson. Denne spelade på orgel Communion av Vierne på ett försilvrat smekfullt sätt.

På något sätt känns det efter en sådan här musikafon genant att lämna kyrkan utan att på något sätt ha kunnat visa sångare och instrumentalister att man uppskattat deras prestationer och det arbete som ligger bakom. I Åtvids stora kyrka förekom inga applåder. Ingen representant framförde församlingens tack. Är det fel att visa tacksamhet i kyrkan?

CHRISTER BERG

Sådan mor — sådan son



Sven Wärnelius med den nya dvärgkalven på Byrum i Björsäter utanför Åtvidaberg. Tjuren vägde 15 kg och var 57 cm hög. Fast mamman Silvia var än mer anmärkningsvärd med sina 10 kg och 46 cm

För två år sedan kalvade en av korna hos Sven och Kerstin Wärnelius i Björsäter över två månader för tidigt. Resultatet blev en miniatyrkossa på tio kilo och 46 cm över märken.

Den lilla kon ansågs inte ha överdrivet stora chanser att överleva. Men med nappflaskans hjälp och pysslig omvårdnad på Byrum så klarade hon sig. Arbetsnamnet då var Lill-Pyret. Det officiella namnet blev Daisy. Fast egentligen kallas hon för Silvia efter en viss drottning.

Nu har det gått två år och Silvia har växt till sig och blivit stor och grann. Natten till onsdagen fick hon sin första kalv. Applet faller inte långt från päronträdet. Så Silvia födde i sin tur också en liten kalv. Det blev en tjurkalv, pigg som en mört, som anlände över en månad för tidigt. Han är fullt utvecklad men liten, förstås. Ungefär 15 kg vägde han på onsdagsmorgonen då han också mätte 57 cm över märken.

En normalkalv väger runt 40 kg eller mer och är uppåt en 80 cm hög. Så Karl-Gustav (det troliga namnet) har mycket att ta ifatt. För alla på gården hoppas förstås att han ska klara sig.

Men det vetesjuttningen, säger Sven Wärnelius, om man ska låta Silvia få några fler kalvar. För det är ju ett väldigt jobb med de här små.

Bowlingen i fara i Åtvidaberg

Spelare kräver en bättre hall

10/11



Har bowlingen någon framtid i Åtvidaberg? Det frågar sig de omkring 150 regelbundet spelande bowlarna i kommunen. Hallen är för liten och för illa disponerad. Man får skämmas inför gästande bowlare. Ändå är bowlinghallen utnyttjad så mycket att det knappast finns en enda tid över för ordentlig träning eller för rekrytering av nya bowlare. Att det är snålt med utrymme syns på bilden

Har bowlingen någon framtid i Åtvidaberg? Den drastiska frågan riktar Åtvidabergs alla bowlare till de styrande i kommunen. I femton år har bowlarna dragits med den lilla fyra-banorshallen och alla dess fel och brister. Nu har de tröttnat på situationen.

I ett brev till kommunstyrelsen kräver bowlarna genom ordförandena i de båda klubbarna Slaget och Facit att kommunen omedelbart utreder kostnader och förutsättningar för en större och vetligt planerad bowlinghall. Man vill också att den nya hallen ska förläggas till ett planerat nybygge, där det finns ledigt och lämpligt utrymme.

Inte ens när bowlinghallen togs i bruk 1963 motsvarade den lågt ställda krav, skriver bowlarna. I dag är situationen, om inte katastrofal, så i varje fall inte långt därifrån. I dag får vi skämmas när vi tar emot gästande lag. Allt färre kommer till våra tävlingar. Större tävlingar som DM får vi över huvud taget inte arrangera.

I skrivelsen redogörs främst för två brister. För det första finns bara fyra banor, varav de två ytterbanorna står känt i kant med väggarna.

□ Felkonstruerad

För det andra är bowlinghallen i grunden felkonstruerad och betecknas i skrivelsen som unik i sin enfald. Dessutom saknas i stort sett varje form av anständigt utrymme.

Trots de miserabla förutsättningarna spelas det ändå en hel del bowling i Åtvidaberg. Det, menar Berndt Alfredsson i BK Slaget och Karl-Elof Brommesson i BK Facit, beror på två saker. Dels är hallen bra skött av hallföreståndaren, dels är bowling i allmänhet på stark frammarsch i Sverige.

I dag räknar man med att omkring 150 personer i alla åldrar spelar bowling regelbundet i Åtvidaberg. Det är så många som hallen kan ta emot om inte kommunen vill anställa ytterligare personal så att det kan bli spel på fler tider.

□ Fullbokat

Men nu är det fullt. Det innebär att de licensierade bowlarna har en timme i veckan i träning och kanske någon i korbowlingen. Det är allt. Något utrymme för riktig rationell träning, spela in nytt klot osv finns inte. Överför den här situationen på ÅFF, skriver man, så kanske det är lättare

att förstå hur allvarlig situationen är.

Därför, fortsätter bowlarna, får vi ingen rättvis chans att göra vårt bästa i serierna. Att spelkvaliteten stagnerat är inte underligt. Men att däremot intresset för bowlingsporten är så stort är mycket förvånande.

□ Se på Bjuv

Slutligen redogör man i skrivelsen för hur det gått på andra orter där antalet banor blivit flera. I samtliga fall har spelet ökat i större omfattning än antalet banor. Det senaste exemplet ges

från Bjuv, en ort som är ungefär lika stor som Åtvid. Där har man sedan hösten åtta i stället för fyra banor. Spelet har ökat med över 100 procent. Man har sex klubbar och en bred ungdomsbowling. Man har också fått förtroende att ta hand om SM-kval med den PR det innebär.

Den här bowlinghallen kan vi inte ha i evighet, säger Berndt Alfredsson i BK Slaget. Och det blir inte billigare om man väntar med att bygga den. Såvida man inte vill ta livet av bowlingsporten i Åtvid. Vi i klubbarna har påtalat bristerna förut. Men det har aldrig funnits lika bra förutsättningar för en ny hall som just nu. I det som kallas Gropen finns ett utrymme som är perfekt för en bowlinghall. Samtidigt som ju andra föreningar kan tillgodogöra sig utrymmet vi lämnar efter oss i Sporthallen. För ingen kan förneka att det är brist på lokaler i Sporthallen. Alla tjänar på affären, slutar Berndt Alfredsson.

□ Obekvämt arbetstid

Det är lite svårt att få en fyra-banorshall att försörja mer än en person, säger Per Gustafsson, den nuvarande arrendatorn. Jag räknar med att jag har en årsarbetstid på ca 2 500 timmar, mesta tiden på obekvämt arbetstid. Ändå blir det ingen lön som räcker till lyx och överflöd. Jag vet inte hur länge man orkar eller har lust att jobba så här. Då är det bättre att kommunen anställer mig så att man kan få reglerad arbetstid och fackliga avtal.

Fritidsintendent Göte Björkman säger att man från fritidsnämndens sida inte är främmande för en flyttning till en större hall. Men frågan har inte diskuterats närmare. Fast redan i dag subventionerar vi spelet, säger Göte Björkman, och kostnaderna lär inte bli lägre i en ny hall.

— Tanken på en bowlinghall i "Gropen" är inte helt övergiven, säger fastighetschef Lars Persson. Det finns praktiska möjligheter, men ekonomin blir nog en nöt att knäcka.

Kvarteret Kopparverket ska som bekant exploateras av Åtvidabergs Byggnadsbyrå. Dess chef Bo Rosén uppger att det finns ett utrymme under däck med sex meters takhöjd och som är användbart från en enkel lagerlokal till det mesta. T ex bowlinghall. Frågan är värd att diskutera, säger han.

Kommunalförbundsledaren Carl-Eric Ahlström är mera skeptisk till en ny hall. Mest av ekonomiska orsaker. Dessutom menar han att den nuvarande hallen borde kunna utnyttjas mer än som nu sker.

CHRISTER BERG

11/11



Sextonårige Bengt Gustafsson i Ätvidaberg har byggt sig en egen datamaskin, fullt i klass med de minidatorer som finns ute på företagen. Nästa steg i systemet är en bildskärm som Bengt ska bygga själv (förstås) och redan har beställt

Sextonåring i Åtvidaberg har byggt egen datamaskin

Det tog ungefär ett halvår och ett par hundra timmars pilljobb innan den fungerade. Men det var en rolig stund. Det berättar Bengt Gustafsson från Åtvidaberg. Han är sexton år och har byggt sig en egen datamaskin.

I källaren hemma på Hagsättersvägen har han en anläggning som är minst lika avancerad som den som t ex post, banker och många företag har. Fast billigare förstås. Bengt räknar med att han lagt ut omkring 2 000 kr. Ett rent köp skulle gå på det tiodubbla.

— Men då har jag fått en hel del "kasserade" saker från Facit, säger den unge datateknikern där han sitter vid sin skapelse som han klämt in i samma rum som en jättestor modelljärnväg. Också den egenhändigt byggd.

Bengts datamaskin består av skrivare, datadel, remsläsare,



Bengt kan spela schack mot sin egenhändigt byggda datamaskin. Fast, som Bengt uttrycker det, han spelar som farfar, dvs bara säkra drag. Än så länge har inte Bengt fått stryk i schack av sin maskin. Han brukar hinna med att bygga på sin modelljärnväg under tiden

stans och en halv vägg full med hängande hålrmsor.

De här remsorna är långa, smala pappersremsor som man matar in datakuskaper på genom att trycka in små fina hål på olika sätt. Den del som trycker in hålen kallas för stans. Med den som Bengt har kan han skriva ut 75 tecken (t ex bokstäver) per sekund. Remsläsaren klarar av att "läsa" 500 tecken i sekunden.

Dataanläggningen är inte riktigt klar. Till vintern ska Bengt komplettera med en bildskärm. Den ska han förstås bygga själv och har redan beställt en byggsats. Nästa komponent blir en bandspelare.

Schack mot dator

Så mycket praktisk nytta har jag naturligtvis inte av datamaskinen, säger Bengt. Fast man lär sig en hel del genom att plocka med den och dessutom kan man göra en massa roliga saker. Man kan spela schack, bridge, översätta text till morse-signaler, göra sannolikhetsystem, utarbeta tipssystem osv, förklarar han.

Bengt visar hur det går till att spela schack. Datorn låter alltid motspelaren börja. Efter varje mänskligt drag "tänker" den i omkring tre minuter. På den tiden hinner den gå igenom alla tänkbara drag och dessutom komma med en bra lösning. Dvs om den är bra programmerad. Om en människa skulle genomföra ett schackparti lika systematiskt skulle ett parti ta lång tid, kanske år, att genomföra.

Egentligen är det här inget avancerat schackprogram, säger Bengt. För än så länge har jag inte fått stryk. Datorn är en feg spelare i början men duktig i slutet av partierna. Dessutom fattar han inte när man fuskar. Jag brukar mest spela mot honom medan jag bygger på modelljärnvägen.

Oscilloscope

Bengt Gustafsson har varit intresserad av elektronik så länge han kan minnas. Förra vintern kom han över en tidskrift om datorer och gör—det—själv tips. Det var då han bestämde sig att göra sin egen datamaskin. Hjälp att komma över delar till ett hyggligt pris har han fått av sin pappa som arbetar på Facits dataavdelning.

Nere i källaren i ett annat rum står en annan apparat. Det är ett oscilloscope som enligt Bengt varit till ovärderlig nytta vid byggandet av dataanläggningen. Ett oscilloscope är en apparat som man har för att registrera snabba växelströmmar där det handlar om miljondelar eller ännu mindre värden.

Satsar på data

För närvarande går Bengt Gustafsson första året på Berzeliuskolan i Linköping där han ska genomgå en fyraårig teknisk utbildning. Jag tror jag kommer att satsa på något inom databranschen, säger Bengt avslutningsvis innan han via modelljärnvägen, pianot och pingisbordet återvänder till något av alla sina andra intressen.

Text: MATS RAGNARSSON
Foto: CHRISTER BERG

11/11



I Åtvidaberg jobbas det just nu för fullt i sporthallens stora foajé. Det är Friluftsförbundet och fritidsnämnden som "dukar" för en två veckor lång vinterutställning. Arrangörerna kommer att bjuda på massor av sakkunskap, tips och specialister. På bilden är det ledamoten av Friluftsförbundets centralstyrelse, Sture Mattson, och sim- och sporthallens föreståndare, Roland Lind, som håller på att bygga upp en nödbivack

Friluftsförbundet i Åtvidaberg satsar på utställning om vintern

Vintern står för dörren. Hur otroligt det än kan låta med tanke på de senaste veckornas "värmebölja". I Åtvidaberg kommer alla att kunna stå särskilt väl rustade att möta vintern. Både vad gäller material och kunskaper. I två veckors tid och med början på lördag kommer det att hända saker i och kring Sporthallen i Åtvidaberg.

För ett jättestort arrangemang med utställning, konsumentupplysning, bytesmarknad, filmaffnar, instruktioner och information av allehanda kunnigt folk från när och fjärran står Friluftsförbundets lokalavdelning och fritidsnämnden i Åtvidaberg.

En av initiativtagarna till den två veckor långa vinterutställningen är badmästare Roland Lind, föreståndare för sport- och simhallen i Åtvidaberg. Den här utställningen är ett led i försöken att utnyttja hela sporthallen, säger han. Sporthallens foajé på omkring 250 kvm har under årens lopp varit nästan oanvänd så när som på några dagar varje år.

□ Konsumentupplysning

Vi satsar nu stort på en utställning och aktiv konsumentupplysning om vintersporter av olika slag, säger han. Till sommaren kan det bli en liknande aktivitet om sjövätt och livräddning. Till hösten en om svampar. Det finns massor med möjligheter.

Just nu håller arrangörerna som bäst på att inreda den stora foajén och göra om den till ett mindre vinterlandskap med fjälldekorationer, en nödbivack osv. En del av utrymmet görs om till en mindre film- och föreläsningssal. På andra håll blir det utställning av vinterkläder, sportutrustning, litteratur osv.

□ Färggrann djungel

För den enskilde konsumenten kan det vara svårt eller omöjligt att reda ut vad som är bra eller dåligt, menar Christina Henriks-son på Friluftsförbundet i Åtvid. Det är ju en formig djungel av färggranna klädesplagg och skidor och hjälmar och pjäxor osv. Under den här utställningen kom-

mer vi att försöka ge en vettig konsumentupplysning om vad man behöver och vad som finns.

Mycket under de här två veckorna kommer också att handla om säkerhet. Hur man bör klä sig för olika situationer på sjöisar, i fjällen osv. Man kommer att tala om livräddning på isar, om förberedelser, om vallning, om alpin och långfärds, om fjällsäkerhet osv.

□ Många specialister

Till Åtvidaberg kommer under den här tiden flera specialister. Från Förbundet deltar t ex Erik Lind, utrustningskonsulent och ledamot i fjällsäkerhetsutredningen, Sture Mattson, ledamot av centralstyrelsen och fjällkommitténs ordförande.

Från Svenska livräddningssällskapet kommer rikskonsulent Ragnar Brügge, flytvästdepåernas "fader". Vidare medverkar förre landslagsledaren i utförsåkning Lars-Johan Karlsson, doktor Bengt Linder, specialist på idrottsskador och distriktsinstruktör Stig Mårtensson från Östergötlands skidförbund.

□ Bytesträff

En av de stora begivenheterna blir nästa lördag då man anordnar bytesmarknad. För att höja säkerheten är det viktigt att folk köper så bra kvalitet som möjligt på sin utrustning, säger Pia Söderberg, ordförande i lokalavdelningen i Åtvid. Men utrustning är dyrt och bli därför är en bytes-träff ett utmärkt tillfälle att byta upp sig i kvalitet eller att byta till rätt storlek osv.

Arrangörerna hoppas nu att riktigt mycket folk tar chansen att lära sig något, att snappa upp litet

av alla de tips och råd som ges. Inget kostar det och de tio första dagarna bjuds på speciella program. Likaså är föreningar och organisationer från andra kommuner välkomna, säger Pia Söderberg. För faktum är att man inte känner till något annat ställe där så många intressenter gått ihop om ett så brett programutbud.

CHRISTER BERG

Åtvidsbo skriver brev:

Deltar partierna i Åtvid medvetet i manipulation med trafiksäkerheten?

— Genom att ert parti inte vid något tillfälle reserverat sig i frågan undrar många med mig om det medvetet deltar i ett ansvarslost manipulerande med trafiksäkerheten?

Det frågar sig frisörmästare Ingemar Johansson i en skrivelse som han skickat till samtliga politiska partier i Åtvidaberg. Ingemar Johansson är inte särskilt nöjd med turerna kring det senast byggda affärskomplexet i Åtvidaberg dvs Getingen och planerna på ett nytt komplex i kvarteret Kopparverket på andra sidan genomfarten på Järnvägsgatan.

För sju år sedan när man skulle fastställa planerna för kv Getingen protesterade Ingemar Johansson. Han menade att Åtvidabergs centrum borde få en annan

lösning med parkeringsplatser och hantverks- och affärshus i kv Kopparverket. Men då sade kommunen nej.

Bl a framhöll då byggnadsnämnden att även om genomfarten flyttades från Järnvägsgatan skulle trafiken på gatan ändå bli så stor att affärs- och bostadshus i framtiden inte skulle komma ifråga i kv Kopparverket.

Sedan dess har kv Getingen byggts ut. Dock inte i den omfattningen som man angav i stadsplanen. Och nu planeras för, som Ingemar Johansson i början av 70-talet pläderade för, ett hantverks- och affärscentrum "på andra sidan" Järnvägsgatan.

Nu vill gärna Ingemar Johansson påminna partierna om den ställning man då intog mot utbyggnad i Kopparverket och varför. Han påminner också om att det är ett känt faktum att Järnvägsgatans korsningar är de mest

olycksdrabbade i Åtvidaberg och att trafikintensiteten fördubblats sedan dess.

Vidare menar han att det ter sig ganska besynnerligt att inte ens trafiksäkerhetskommittén fått komma till tals i frågan.

Det kan för övrigt nämnas att den snart tio år gamla stadsplanen för Kopparverket avser byggnation för industriändamål. För någon månad sedan kom länsstyrelsens beslut om dispens även för handelsändamål.

Vidare framhåller fastighetschef Lars Persson att man i planeringen av Kopparverket inte blundar för problemet med trafiken utan diskuterar olika lösningar för trafiksäkerheten på Järnvägsgatan. Slutligen påpekar Lars Persson att yttrandet av byggnadsnämnden inte är detsamma som en av kommunfullmäktige fastställd norm.

CHRISTER BERG

Ekonomi- och skattedag samlade fullt hus

Sedan ett tiotal år tillbaka anordnar Föreningsbanken varje år ekonomi- och skattedagar för främst lanbrukare och egna företagare. Arrangemangen anses uppenbarligen ha en funktion att fylla för tillslutningen blir större för varje år. Årets ekonomi- och skattedag anordnades i Åtvidaberg på måndagen på Åtvidabergs hotell. Över 70 personer sökte sig till mötet som därmed blev det mest besökta.

Föreningsbankens chef i Åtvid, Lars Eriksson, redogjorde ingående för bankens nya betalningsservice som i korthet innebär en förenkling av betalningsrutinerna för lanbrukare och företagare. Man sitter hemma och fyller i blanketterna och låter sedan banken ta hand om utbetalningarna.

Lars Eriksson redogjorde också i korthet för utvecklingen under årets tio första månader. En utveckling som innebär att man i Åtvid ökat inlåningen med 17 proc medan utlåningen ligger något lägre. Därigenom har man fortfarande relativt hög utlåningskapacitet trots Riksbankens krav på återhållsamhet.

Agronom Ulf Valsinger som är kontorschef vid Driftsbyrån i Linköping höll ett anförande om skatteplanering och skogsskattefrågor. Bl a uppehöll han sig vid hur småföretagarpaketet kan komma att inverka på generationsväxlingar inom lanbruket. Ulf Valsinger fick också under kvällen svara på en rad skattetekniska frågor.

Falerums IF kommer att utöka sina trivselaktiviteter nästa år. I varje fall om föreningens festsektion får som den vill. Redan i år har man haft mer än vanligt i gång. Förutom den sedvanliga Majelden och den årliga sommarfesten även saker som en trollerifest och en höstdans för ungdomar. I vår tänker man sig anordna en resa till Örebro för att Falerumsungdomarna ska få tillfälle att se allsvensk ishockey. Dessutom tänker man på försök bjuda på diskotek en gång i månaden i klubblokalen och en vårdans. Detta som exempel på arrangemang förutom de ordinarie begivenheterna.



De anställda på AB Åtvidbergautomatik har kommit överens med ägarna av företaget om ett övertagande av firman. Av de tretton anställda har elva gått in som delägare med lika stora andelar. På bilden ses fr v Jan-Erik Lundqvist, Lennart Edlund, Yvonne Sundelin, Harry Jarhede, Hans Lundberg, Leif Andersson, nye VD Peter Westlund, Johnny Wahlström och Inge Johansson. På bilden saknas Jan Åkerlund och Ove Karlsson

Personalen tog över företag i Åtvidaberg

AB Åtvidbergautomatik har bytt ägare och företagsledning. Proceduren har skett under stillsamma och föga dramatiska former. Större delen av personalen har helt enkelt kommit överens med de gamla ägarna om ett övertagande av firman.

Ingen, vare sig säljare eller de nya ägarna, vill uppe försäljningssummans storlek. Men båda parter försäkrar att det mera handlar om en symbolisk summa än en försäljning efter rent affärs-mässiga principer. Man hävdar också att det är en överlåtelse av ett friskt företag och inte en halmstråhistoria för att rädda en konkursmässig firma.

Åtvidbergautomatik jobbar med elektrisk automatisk utrustning, bl a ventilationsautomatik. Frånsett någon enstaka egen produkt arbetar man mest med montering av "skräddarsydd" utrustning.

Firman startade som ett källarföretag för drygt tio år sedan. I dag har man en nära 500 kvm stor och modern lokal. Antalet anställda uppgick för ett par år sedan till närmare 20. I dag är personalstyrkan nere i 13. Man om-sätter över tre milj kr årligen.

Nytt kapital

För ungefär fyra år sedan be-fann sig företaget i en ekonomisk kris. Det var då som två åtvidabergare och en Linköpingsbo gick

in som delägare med nytt friskt kapital.

En av dessa är konditor Bertil Sandelius som också fram till nu varit styrelseordförande i företaget.

— En orsak till överlåtelsen är att de anställda där har bättre förutsättningar att påverka företaget resultat, säger han. Vi själva hade inte de specialkunskaper i den här branschen som behövs för att på rätt sätt kunna medverka i företagets affärer. Det är något som vi kanske inte insåg från början.

Uppträtt öppet

— Vi tycker nog att ägarna har uppträtt öppet mot oss, säger den nye ägaren och tillika nyvalde VD Peter Westlund. Man riktade frågan till personalen som grupp om vi var villiga att var för sig eller flera tillsammans överta firman. Ingen behövde speciellt lång tid att tänka efter.

När förre VD Björn Karlsson slutade den 1 okt var affären i praktiken klar. Elva av tretton anställda köpte företaget.

— Vi är förstas medvetna om, att företaget tidigare inte tillhört de mest lönsamma och att vi inte ska räkna med att bli rika på att klippa kuponger den närmaste framtiden, fortsätter Peter Westlund. Men vi vet också vad vi kan och vilket namn vi har för våra kvalitetsjobb.

Två problem

De nya ägarna har främst två problem att klara av. För det för-

sta har man ingen produkt att sälja. Man jobbar mest med montering. Men på ritbordet finns ändå saker som kan båda gott för framtiden. För det andra har man ingen aktiv marknadsföring. Men också på den sidan funderar man för fullt över en lösning. I den frågan liksom under själva övertagandeprocessen har man haft god hjälp av Jan Nordenström som är näringslivsintendent i Åtvidaberg.

Åtvidbergautomatik kommer att drivas i ungefär samma omfattning som tidigare men med ökad satsning på egna produkter.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

16/11

Dart-cupen. Pilkastarna i Åtvidaberg jobbar vidare på att kvalificera sig till slutomgången i dart-cupen i sporthallen. Fjärde man att kvalificera sig var Roger Svensson som nu också stårar med Åtvidabergsrekordet på tre pilar, nämligen 121 poäng. Femte man till final blev Peter Dahlgren. Tre chanser återstår för dem som vill vara med och göra upp om mästerskapstecknet.

Milsimmet. Vinnare i den elfte veckan av Milsimmet blev Jörgen Karlsson, Birgitta M Johansson, Irene Kjellberg, Lars-Ingvar Karlsson, Anna Pettersson, Maria Andersson, Nils Pettersson och Christer Holmgren.

Tipspromenad i Grebo. Den sjätte och näst sista omgången av de tipspromenader som Grebo skid- och motionsklubb anordnar i höst avgjordes på söndagen. Närmare 70 personer deltog i arrangemanget. Bäst lyckades Hans och Susanne Forslo med alla tolv rätt. De leder också sammanlagt med 64 poäng före Monika Franzén på 61 poäng.

Åtvids akvarieförening har haft novembermöte med deltagande av över 20 medlemmar. Kvällens omgång av Frågellgan vanns av Björn Rosén medan Terry Johansson var bäst bland juniorerna. Under kvällen visades ett diaföredrag om akvarieväxter och inredning av akvarier. Avslutningsvis höll man auktion.

skivnytt

Åter en solflöjt av Gunilla von Bahr

Det kan inte finnas många i det här landet som så tekniskt skickligt och musikaliskt känsligt kan hantera en flöjt som Gunilla von Bahr. Från att i flera år ha spelat i några av de bästa orkestrarna ägnar hon sig numera nästan uteslutande åt solistisk verksamhet. Ärligen ger hon omkring 100 konserter. Hon är en av de få som kan sägas behärska samtliga fyra tvärflöjttyper. Närmare 30 olika tonsättare har skrivit musik direkt för henne. Hon har spelat in ett 20-tals skivor.

Den förra skivan, Solflöjt, blev en stor framgång för Gunilla von Bahr. I dagarna har hon kommit ut med en ny skiva, Solflöjt 2 (BIS 125). Den lär inte bli mindre framgångsrik.

Solflöjt 2 upptar "säkra" verk som Air av Bach, Andante av Mozart och Våren av Grieg. Alla vackra melodiosa stycken som hanteras varsamt och fint av Gunilla von Bahr. Tack för det.

Vivaldi skrev tre konserter för piccoloflöjt. Här framförs den minst spelade. Med den här inspelningen kanske konserten blir föremål för en omvärdering.

Vidare finns på skivan Vårblåsar av Sommerfeldt, Vokalis av Rachmaninov och Erländ von Kochs Cantilena för basflöjt. Det senare stycket för övrigt tillägnat just Gunilla von Bahr.

Glömmas får inte Stockholms kammarensemble som tillsammans med Karl-Göran Ehntorp, cembalo, Roland Östblom och Hans Fagius, orgel, svarar för ett mycket fint arbete i bakgrunden. Alla dessa har naturligtvis stor del i att Gunilla von Bahrs Solflöjt 2 blivit den fina skiva den är.

CHRISTER BERG

Filharmonins Brass "ordlös musikteater"

Rikskonserters skivbolag Caprice har givit ut en skiva (CAP 1111) med brassensemblen i Stockholms filharmoniska orkester. Det bästa på skivan är mäsingsblåsarna Claes Strömblad, Gunnar Schmidt, John Petersen, Rune Bodin, Ib Lanzky-Otto och Michael Lind. Det sämsta är valet av musik med bl a Kotonskis Multiplay, ett beställningsverk av Rikskonserter och som karaktäriseras som ordlös musikteater, och Sandströms Disturbanses som mest svårhörbara nummer. Trots de mycket skickliga blåsarna är skivan inte särskilt bra.

CHRISTER BERG



Här finns pengar att hämta på energisparåtgärder. Det har Sven-Olov Söderströms utredning givit belägg för. Investeringar för 650 000 kr på förbättrad ventilation, tillvaratagande av spillvärme och diverse ombyggnader är betalade redan efter två och ett halvt år. Ändå var inte sporthallen, simhallen och Stallet illa byggda enligt de normer som gällde när de uppfördes för femton år sedan

Tjänst för energiingenjör i Åtvid en av de bättre investeringarna

Visst finns det pengar att hämta på energisparområdet. Massor. Om man vet hur man ska göra. Och man måste förstås också satsa pengar för att vinna. Satsat har man gjort i Åtvidaberg, där man redan förra året och som en av de första kommunerna i landet inrättade en tjänst som energisparingenjör. I februari tillträdde Sven-Olov Söderström tjänsten. Därmed hade Åtvidabergs kommun gjort en av sina bättre investeringar.

På fredagen presenterade Sven-Olov Söderström tillsammans med fastighetschef Lars Persson en första utredning på energisparområdet. Energisparingenjören har med hjälp av vvs-konsulter granskat sport- och simhallen och hotell Stallet närmare i sömmarna. Man har funnit att här finns stora pengar att hämta redan efter måttliga insatser.

□ SNART INTJÄNAT

Noggranna kalkyler visar att man behöver investera 650 000 kr i främst ventilations- och ombyggnadsarbeten. Den summan har man genom minskad energiförbrukning tjänat in på 2,7 år. Den egentliga investeringskostnaden ligger på 830 000 kr men kommunens nettokostnad blir mindre eftersom man får statsbidrag för åtgärderna.

Förslaget kommer nu snarast att läggas fram för kommunstyrelsen.

Sven-Olov Söderström har dessutom redan börjat studera nästa projekt på energisparområdet. Det gäller energiförsörjningen i det stora bostadsområdet i Eksäter. Även här står det klart att det finns vinster att göra genom tämligen billiga åtgärder. Investeringar på i runda tal 500 000 kr skulle antagligen vara till fullo betalda efter tre år.

Längre fram i tiden ska energiförbrukningen också studeras i Alléskolan, i centrumbebyggelsen och i Sandtagsskolan. Det sistnämnda projektet låter kanske underligt med tanke på att den skolan byggdes så sent som 1973. Men det var ändå före oljekrisens dagar.

□ INFORMATION

Förutom rent utredningsjobb har kommunens energisparingenjör också hand om den utåtriktade information om möjligheter att spara på energin. Som ett led i det arbetet kommer det nästa vecka att anordnas ett antal träffar med deltagande av specialistsiter från Bygg Info i Stockholm.

Det blir dels en träff speciellt för fackmän inom området som t ex snickare, plåtslagare osv, dels en träff för allmänheten, kanske främst för villaägarna.

Experterna kommer också att få ett alldeles nytt auditorium eftersom man när man kommer till Åtvidaberg för första gången ska tala energisparande med skolelever.

Sven-Olov Söderström har även till uppgift att ge t ex villaägare råd och tips om hur man kan spara energi i sina hus, vart man ska vända sig för att få bidrag osv. Det är även meningen att villaägare genom kommunen skall kunna anlita en konsult för att titta på värmeanläggningen

mot en subventionerad kostnad. Likaså kan man få sitt hus värmefotograferat till en rabatterad kostnad.

□ ENERGISPARPLAN

Men det händer fler saker på energisparområdet i Åtvid. På fastighetskontoret har man gjort upp en energisparplan som uppger en rad punkter hur man ska handskas med dessa frågor, med energi i vidaste mening.

Bl a funderar man på en blockplan, att vissa områden som hela

Långbrottssområdet ska kunna försörjas från en enda värmecentral. Man vet t ex att det är praktiskt genomförbart att sälja värme från värmecentralen i Eksäter till de omkringliggande vilorna.

□ KONTAKT MED FORSKARE

Slutligen har man knutit kontakter med vissa forskningsorgan. Det är naturligtvis både praktiskt och förmånligt att kunna få hjälp av forskarna och deras resurser. På så vis kan man komma in i rätt tankebanor från början, säger Lars Persson. Ett intressant projekt skulle t ex en mer omfattande variant av fliseldning vara. I Åtvid finns resurserna in på knutarna och i Åtvid skall man kunna starta en sådan verksamhet eller ett sådant försök omedelbart.

CHRISTER BERG

Åtvidaberg

Vinterutställningen lockar mycket folk

Vinterutställningen i Åtvidabergs sporthall tycks bli en klar framgång för arrangörerna, Friluftsförbundet och fritidsnämnden i Åtvid. Utställningen öppnade på lördagen och sammanlagt under de två första dagarna räknar man med att omkring 400 besökare sett utställningen.

På lördagen gästades man av Friluftsförbundets utrustningskonsulent Erik Lind som gick igenom hur man lämpligen bör klä sig inför olika typer av vintersport. På söndagen besökte Svenska livräddningssällskapets rikskonsulent Ragnar Brügge utställningen. Det är han som är initiativtagaren till alla de flytvästdepåer som nu håller på att växa fram. Ragnar Brügge redogjorde för islivräddning och isvett. Dessutom hade man möjlighet att öva livräddning i simhallen med hjälp av ett av Roland Linds plastisflak.

Många har imponerats av vinterutställningen som upptar hela sporthallens foajé. Till största delen har utställningen tagits fram och iordninggjorts av lokala och ideella krafter. Med marknads-mässiga priser skulle det kosta omkring 50 000 kr att ordna den här utställningen. Men Roland Lind, Christina Henriksson och alla de andra fixar till det hela för mindre än tiondelen.

Närmast på programmet står på måndagen vallningsinstruktion och information om olika slag av längdåkningsskidor med distriktsinstruktör Stig Mårtensson från Östergötlands skidförbund. På tisdag blir det filmafton.

Inbrott. Ett inbrott förövades natten till lördagen i Bowlinghallen. Någon hade, sannolikt via någon av de mindre lokalerna i sporthallen, tagit sig in i bowlinghallen. Där hade man brutit sig in i kassaapparaten och stulit 250 kr i kontanter. Ett inbrottsförsök har under veckoslutet gjorts i en källarlocal i Eksätter. Nätet till ett förråd där en moped stod uppställd hade klippts upp.

Slagen och dragen. En yngling fick på lördagsmorgonen föras till läkarcentralen för omplåstring av en del blesyrer. Till polisen uppgav han att han blivit osams med andra ungdomar uder en fest. Först skulle han ha blivit slagen och sedan dragen ett stycke efter en bil. Av kläderna att döma stämmer historien. Polisen ska utreda ärendet.

Handarbetsauktion. Syjuntan i Trivselklubben Vi reser anordnade på fredagen sin årliga handarbetsauktion i Folkets hus. Syjuntans ordförande Greta Ekström kunde hälsa omkring 150 personer välkomna till arrangementet. Auktionist var Berthold Hjalmarsson som såg till att det blev hyggliga priser på handarbeten, träslöjd, hembakat bröd och allt var medlemmarna skänkt till auktionen. Tillsammans med lotterier inbringade kvällen närmare 3 000 kr till syjuntans kassa. Pengar som man huvudsakligen använder till välgörenhet och en medlemsträff på trettondagsafton. För kvällens underhållning med musik och allsång svarade Berthold Hjalmarsson, gitarr, och Nils Karlsson, trumpet. Resan till nästa års första mystiska rundtur vanns av Stina Johnsson.



— Vi har inte råd att inte satsa på en av de få stora samlingslokaler som finns i Åtvidaberg, säger Britt-Louise Carlzon, ordförande i föreningen Åtvidabergs folkpark som förvaltar Folkets hus. Byggnaden, som är över 100 år gammal, är hårt nersliten. I förra veckan vägrade skådespelare att genomföra en pjäs eftersom man var rädd att få scenutrustningen i huvudet

Folkets hus i Åtvid i dåligt skick Skådespelare vägrade spela pjäs

Folkets hus i Åtvidaberg är en slitna byggnad. Något underhåll att tala om har man inte gjort sedan 1958. Huvudorsaken är förstas att det kostar pengar. Och pengar har man i föreningen Åtvidabergs Folkpark, som förvaltar Folkets hus, dåligt med. Under hela 70-talet har man fått gå till kommunen med begäran om anslag för att täcka sina förluster. Visserligen inga jättebelopp men ändå så pass mycket att man aldrig haft råd att satsa ordentligt på byggnad och lokaler.

Så har det varit år efter år. Den senaste tiden har styrelsen också dragit in en del förlustbringande verksamheter som utkörning av mat och danserna. Ändå var danserna i Åtvidabergs Folkets hus till för något tiotal år sedan ett begrepp i Östergötland.

Nu är frågan om man i ansvarig ställning för Folkets hus ändå inte hamnat i en situation där man måste ta ställning till hur Folkets hus ska drivas i framtiden. Om man ska fortsätta att slita ner anläggningen helt och hållet eller om man äntligen ska satsa på en ordentlig upprustning.

□ Måste satsa

Ordföranden i föreningen Åtvidabergs Folkpark är Britt-Louise Carlzon. Ett Folkets hus måste vi ha i Åtvidaberg, säger hon. Naturligtvis helst ett helt nybyggt Folkets hus. Men det kostar pengar och tar tid. Därför måste vi nu satsa ordentligt på det vi har.

På kommunstyrelsens bord ligger just nu en anhållan från folkparksföreningen. Man vill ha ett anslag på 35 000 kr för att kunna göra en fackmannamässig projektering av en ombyggnad. Får man de pengarna går styrelsen vidare till Bostadsstyrelsens sam-

lingslokaldellegation för ett ordentligt bidrag till en ombyggnad.

Själva håller vi på med en organisationsutredning för Folkets hus, berättar Britt-Louise Carlzon. Nu slutar vår föreståndare och därmed är det klart för en ny organisation. Den exakta utformningen är inte riktigt klar än. Jag tror nog att vi kan se optimistiskt på framtiden för vi har inte råd att förlora en av de få användbara samlingslokaler som finns i Åtvid, slutar Britt-Louise Carlzon.

En som i dessa dagar blivit mer än varse hur dåligt ställt det är med Folkets hus är Annika Åshäll-Larsson på ABF-expeditionen i Åtvid. Förra veckan skulle ABF tillsammans med Metalls och Träs avdelningar i Åtvidaberg anordna något så ovanligt som teater i Folkets hus. Förberedelsearbetet var lyckosamt för det kom omkring 100 personer för att lyssna och titta på Fria teaterns föreställning "... och bruket skall leva".

□ Vågade inte spela

Men när skådespelarna kom och skulle montera upp sin rekvisita så fann man att scenen inte höll de angivna måtten, att scen och omklädningsutrymme inte var iordninggjorda och att, vilket är viktigast, hela scenutrustningen med dekorationer och belysningsramper var i mycket dåligt skick. Man vågade helt enkelt inte genomföra pjäsen eftersom man var rädd att hela apparaturen skulle rasa ner över skådespelarna. I stället sjöng man en del sånger och berättade litet om pjäsen för alla som kommit.

— Det är skräp att man inte ska kunna anordna teater i Åtvidaberg, säger Annika Åshäll-Larsson. För nog ska man väl kunna kräva att det finns en fungerande teaterscen i ett samhälle. Särskilt när vi tycks ha råd att satsa stora belopp på en restaurang med den snäva publik en sådan har.

□ Helt oduglig

Trots att vi fått garantier visade det sig att scenen var helt oduglig för teaterverksamhet. Det var för sorgligt att behöva inställa hela pjäsen efter allt jobb vi i ABF och fackförbund lagt ner och när det nu kom så stor publik. En sådan här sak ska inte tystas ner.

Annika Åshäll-Larsson hoppas att den inställda pjäsen kanske ändå kan ha något gott med sig. Jag hoppas nu att folk får sig en ordentlig tankeställare, säger hon.

CHRISTER BERG

Fina utmärkelser på Eken-jubileum

Orienteringsklubben Eken firade på lördagen 20-årsjubileum med en festlighet på bruksmässen. Ett 100-tal medlemmar och anhöriga mötte upp vid jubileet då man åt och dansade till sena natten.

Klubbens ordförande Lennart Haraldsson kunde dagen till ära dela ut ett antal utmärkelser. Så fick t ex Allan Bengtsson och Olof Söderbäck Östergötlands orienteringsförbunds förtjänsttecken i guld. Någon högre valör finns inte. Förtjänstdiplom utdelades till Holger Persson, Sören Andersson, Börje Samuelsson, Bertil Johansson och Nils-Erik Wetterhall.

Av historiken framgår att OK Eken bildades i januari 1958 av orienterare från olika klubbar i Åtvid. Man ville ha en specialklubb för sporten. Den första styrelsen kom att bestå av Åke Leionquist, Allan Bengtsson, Rolf Andersson, Lars Johansson och Lennart Engström. Förutom Åke Leionquist har ordförandeposten innehaft av Sven-Olov Samuelsson, Allan Bengtsson, Lars Johansson och från 1970 Lennart Haraldsson.

Vid tioårsjubileet var medlemsantalet uppe i 160. I dag räknar klubben 275 medlemmar i alla åldrar. Trots sin relativa ungdom och litenhet har OK Eken både arrangörsmässigt och tävlingsmässigt "synts" en hel del.

Man har anordnat massor av DM-tävlingar, flera nationella tävlingar, elitstet för landets topporienterare och riksmästerskap för ungdom. Detta förutom rader av korp-, tränings- och skoltävlingar. Allt på kartor som klubbens egna medlemmar jobbat fram.

I tävlingssammanhang är genom åren Lennart Haglund den mest framgångsrike. Under de senaste åren har ungdomarna med Pär Ericsson, Kristina Johansson och Björn Söderbäck i spetsen ryckt fram. OK Ekens flickor har ett aktat namn i orienteringskretsar.

Sommarstugeinbrott. Under den gångna veckan har inbrott gjorts i två sommarstugor söder om sjön Ärlången i Grebo. Särskilt drabbades den ena stugan där maskiner och hushållsutrustning till ett värde av 1 000 kr stals. I båda sommarstugorna hade förövarna slagit sönder fönster för att komma in.

Veteraner på Facit hyllade



Facit AB ställde på fredagskvällen till med kalas för de anställda som i år har jobbat 25 år på företaget. De nyblivna veteranerna hyllades och direktör Göran Arvidsson överlämnade kronometer i ädel metall

och en 25-åringarna heter Allan Andersson, Gunborg Andersson, Maj Blixt (saknas på bilden), Elvior Chatelain, Lennart Gustafsson, Arne Harrysson, Jörgen

Gun-Britt Nilsson, Edit Ottosson, Carl-Inge Samuelsson, Per Sandstedt, Gunnar E Svensson, Gunnar L A Svensson och Åke Vretman. I mitten i främre raden sitter platschefen Göran Arvidsson.

ÖC måndag 20 november 1978 19

Facitsågen i svårigheter 20 anställda avskedas?

Omkring 20 av de 75 anställda på Facits sågsektor i Ätvidaberg riskerar att mista sina jobb. Ledningen för sågen anser inte att man kan driva verksamheten lönsamt med nuvarande arbetsstyrka. Några varsel har ännu inte utgått officiellt. Frågan kommer att bli föremål för centrala förhandlingar.

— Sågverksbranschen är hård och marginalerna små, säger överingenjör P G Larsson som är chef för sågsektorn på Facit. Redan i dag har vi uppenbara svårigheter att sysselsätta hela personalen. Ska vi över huvud taget kunna konkurrera med andra tillverkare av t ex emballageprodukter måste vi uppnå en mycket hög effektivitet. När frågan slutligen avgörs vet man inte i dag. P G Larsson hoppas att de centrala förhandlingarna ska kunna slutföras så snabbt som möjligt. Inte minst för de anställdas egen del, säger han.

P G Larsson uppger att man försöker samordna nedskär-

ningen på sågsektorn med möbelfabriken och Örsätter. Det borde vara fullt möjligt att erbjuda den styrka som eventuellt varslas nya jobb inom Facit även om erfarenheten visat att alla inte vill eller kan omplaceras.

Om företagsledningens nedskärningsplaner genomförs kommer det att innebära att antalet anställda på sågsektorn i stort sett halveras på ett år. Vid årsskiftet sysselsatte sågen närmare 100 personer. Så sent som i slutet av september i år hade man 89 anställda. Sedan dess har styrkan genom vad som kallas naturlig avgång reducerats till 75.

CHRISTER BERG

ÄTVIDABERG

Hemvärnsmöten i Björsäter

Björsätters hemvärnsområde hade på fredagen stämma i Björsätters skola. I samband med stämman utdelades förtjänsttecken till hemvärnssamarit Signe Gustavsson, 25 år, lottorna Karin Dyrssen, 20 år, och Berit Sundström, 20 år, lottagruppchef Karen Bredberg, 5 år, och hemvärnsmännen Lars-Olov Andersson, Erik Karlsson och Bengt Svantesson, alla 5 år.

Vandringspriset Hemvärnspokalen utdelades till förra hemvärnschefen i Björsäter Sven Magnusson. Eskil Eskilsson fick arméns skyttemedalj i silver.

Samtidigt hade Björsätters hemvärnsförening årsmöte. Där omvaldes styrelsen med Göran Dyrssen som ordförande.

Efter förhandlingarna bjöd hemvärnsföreningen de omkring 40 närvarande på kaffe. Vidare lyssnade man på ett föredrag av kapten Arne Svensson från I 4, betitlat Knektar och knekttorp.

Ätvidabergs diabetesförening hade på söndagen höstmöte i Folkets hus. Elsy Rosander kunde hälsa ett 40-tal personer välkomna. Länsförbundets ordförande Bertil Olsson, Norrköping, informerade om aktuell diabetesvård. Han talade om hur viktigt det är för en diabetiker att sköta sin fotvård och sin tandhygien. Tandlossning är känsligt för diabetiker. Liksom kosten, som kan orsaka komplikationer. Bertil Olsson redogjorde också för förbundets verksamhet. Efteråt svarade Svante Kullgren, Nils Ross och Evald Medling tillsammans med en gitarrgrupp från musikskolan för en uppskattad underhållning. Man avslutade med paketauktion, lotteriförsäljning och kaffeservering.

Ätvids naturföreninganordnade på söndagen en utflykt i bondeskog. Ett 20-tal medlemmar deltog i utflykten, som gick till Halsebo. Där redogjorde inspektör Ingmar Karlsson för hur modern skogsskötsel planeras och genomförs i bondeskog. I Halsebo har som bekant de flesta skogsägarna i byn gått samman om en gemensam skogsvårdsplan.

21/11

Gamla ålderdomshem och lokalbrist togs upp av pensionärsråd i Åtvid

Åtvidabergs pensionärsråd har haft sammanträde i nya kommunalhuset. Förutom genomgång av kommunens budget för nästa år och diskussioner kring denna behandlades inkomna skrivelser, förslag och frågor från representanter för de olika pensionärsföreningarna i kommunen.

En ytterst känslig fråga är fortfarande åldringsvården och då särskilt ålderdomshemmens vara eller icke vara. Trots att det fattats beslut om nedläggning av de äldre och mest nerslitna ålderdomshemmen finns det de som fortfarande inte vill ha någon förändring.

Sociala centralnämndens ordfö-

rande Göran Pettersson redogjorde för det pågående arbetet med servicebostäder, som skall ersätta ålderdomshemmen i bl a Gärdserum—Hannäsområdet.

Vid sidan om den ledande arbetsgruppen som svarar för uppläggningsarbetet också en referensgrupp, bestående av representanter från de anställda på ålderdomshem och hemvårdssidan.

Nu menar man att också pensionärerna skall kunna komma till tals och få kontinuerlig insyn i planeringen.

Måste ha lokal

För en utförlig genomgång av budgeten svarade kommunalrådet Carl-Eric Ahlström. I samband med detta ställdes flera frågor. Bl a kom frågan återigen upp om en samlingslokal i centrum.

— Vi är över 600 medlemmar i

Åtvidabergs pensionärsförening, sade Elsa Douhan, och ca 250 närvarande på varje möte. Snart har vi ingenstans att ta vägen om vi inte får någon lokal.

— Tycker ni, som är styrande i kommunen, att det är viktigare, som vi nyss hörde, att satsa på Edbergafältet och sätta in 400 000 kr för fotbollsspelande ungdom i stället för att tänka på oss pensionärer och ordna en samlingslokal åt oss? sporde Östen Gunnarsson.

— Ja det tycker vi, svarade kommunalrådet, eftersom det är nödvändigt med en förbättring och utbyggnad av hela idrottsverksamheten, även för skolorna. Den debatten har pågått under en lång tid. Nästa gång är det er tur. För närvarande pågår en lokalbehovsprövning, och sedan får vi se vad som händer, sade Carl-Eric Ahlström.

— Kan kommunen lämna resebidrag till pensionärer, som deltar i ABF:s kurser, frågade Elsa Douhan. Kommunens representanter besvarade den frågan nekande. Något sådant kan vi inte ge oss in på.

En pensionär hade i en skrivelse tagit upp frågor beträffande hemhjälpverksamheten. Det är ju så att så lång man ej behöver direkt vård utan kan klara sig själv, så klarar man det dagliga. En del måste ju ha hemsamarit också. Men varje hem behöver storstädning någon gång varje år. Det har diskuterats vad hemsamariten hinner med och får göra och vad som blir gjort. Så sågs det bl a i skrivelsen.

Städpatruller

På sina håll finns det städpatruller som är anställda för att utföra storrengöring. Vore inte detta något för Åtvidaberg? Om sedan pensionärer skall betala t ex 20 kr i timmen så nog vore det väl värt det, tycker skribenten och önskade diskussion kring detta.

Men nog borde restriktionerna för hemsamariterna mjukas upp. Det är ju dock fönsterputsning och svårare göromål som man vill ha hjälp med. Lättare städning klarar vi ofta själva. Det hävdade representanterna för pensionärerna och skickade med dessa synpunkter till sociala centralnämnden, som skall behandla skrivelsen i samband med den utredning som pågår om åldringsvården och som omfattar både hemhjälpverksamhet och mycket annat som ryms inom detta område.

BRITA PETERSSON

Ettan återuppstår i Åtvid Musikkår får en ny profil

På lördag är det dags igen. Då håller Åtvidabergs bästa blåsorkester, Åtvidabergs musikkår, sin traditionella höstkoncert. I år med ett mer varierat program än någonsin tidigare. Och med massor av udda nummer. Basen för musikkåren, Hans Malmquist, går så här dagarna före konserten omkring och hoppas att musikkårens nya profil skall falla åtvidabergarna i smaken.

Höstkonsertern delas upp på två avdelningar. I den första blir det huvudsakligen mindre enheter ur den ca 40 man stora orkestern som ska släppa loss. T ex gör man ett försök att återuppliva den gamla mässingssextetten som "spelte" i Åtvid kring sekelskiftet under namnet Ettan. Hans Malmquist har letat fram gamla notböcker från 1899 och valt den melodi som vi känner under namnet Fia Jansson.

Vidare kommer man att bjuda

på en tango av Lehar. Det märkliga med den här tangon är att Åtvidabergs musikkår är ensam om att ha noterna till den. Definitivt ensam i Sverige, kanske i hela världseen.

Vidare ska en brassensemble framföra Livet i Finnskogarna av en känd svensk dragspelskung. Men nu som jazzvals. En träblåsargrupp ska spela en svit på svenska folkmelodier.

I den andra avdelningen vråker Hans Malmquist på med hela musikkåren. Det stora numret här blir en samling kända låtar från olika Broadwaymusicals.

Konserten äger rum i Sporthallen där kulturnämnden i pausen ska passa på att utdela årets kulturstipendium till de båda kördiregenterna Nils Ahlin och Karin Björkman. Programvärd blir Sven Trolldal och för hela arrangemanget står ABF och kulturnämnden.

30/11

Vem har skrivit Livet i Finnskogarna

25/11

I torsdagstidningen berättade vi om den konsert som Åtvidabergs musikkår ska hålla i Sporthallen på lördag. Om att man satsar på en massa nya grepp och inte bara ägnar sig åt traditionell blåsorkestermusik. Bl a ska en brassensemble framföra Livet i Finnskogarna som jazzvals. Nu skrev vi förstås att melodin hade skrivits av en känd svensk drag-spelskung och menade därmed Carl Jularbo. För det visste väl alla att det är han som är upphovsman?

Trodde vi. Nu vet vi bättre. Stig Nilsson i Borensberg hade nämligen läst den lilla artikeln och reagerade. Stig hävdar att Jularbo skrivit varken Livet i Finnskogarna eller Drömmen om Elin.

Nu är det inte riktigt klarlagt vem som skrivit Livet i Finnskogarna. En dansk musiker vid namn Gelin gör anspråk på upphovsrätten och lär, enligt uppgift, vid ett sammanträde med Stig och Jularbo ha fått den senare att erkänna att han inte komponerat melodin. Det finns också de som menar att den rätte kompositören ligger i en fattiggrav på Klara kyrkogård.

Men klart är, säger Stig Nilsson som forskat en hel del i "enklare" musik, att Jularbo inte gjort Finnskogarna. Däremot tillåter vi oss tro att det är Carl Jularbo som gjort Livet i Finnskogarna så känd som den i dag är. För säkerhets skull har vi också tittat i Solmans musiklexikon. Där står:

Många av de melodier som Jularbo lanserade var arrangerade folkmelodier. Detta är t ex fallet med Livet i Finnskogarna, Avestaforsens brus och Drömmen om Elin.

Ett tvärsnitt av jazz och rock

Tvärsnitt (CAP) heter Rikskonserterns senaste budgetskiva. Den sägs vara ett tvärsnitt av vad som händer i jazz- och rock-Sverige 1978. På skivan finns tio olika grupper med nästan uteslutande unga och okända förmågor.

I våras utlyste Rikskonserter och Sveriges Radio stipendier för nya och oetablerade jazz- och rockgrupper. Man fick in svar från 170 band. Det blev en hel del musik över sedan tre stipendiater utseltes. Det är bland de "övriga", som man hämtat musiken till Tvärsnitt.

I flera fall har grupperna själva gjort inspelningarna och därför kan skivan kanske ha sitt intresse. Annars är det tveksamt.

Det finns en grupp som musikaliskt höjer sig över de andra. Det är Claes Wettebrandts trio från Ektorp utanför Stockholm. Claes har själv skrivit musiken till trion, i vilken han spelar piano på ett ekvilibristiskt och svängigt sätt. Spisarvänlig jazz.

CHRISTER BERG

Musik i advent. Som vanligt har musikdirektör Ingemar Ericsson sett till att det kommer att bjudas på en hel del musik i advent. Den traditionella advents- och julkonserterna äger i år rum den 17 december med deltagande av en hel del av musikkrafterna i Åtvid. Under rubriken Musik i advent blir det dessutom fina musikaliska inslag vid varje helgmålsbön före jul. På lördag kommer ungdomskören att sjunga in advent. Lördagen därpå är det dags för Åtvidabergs orkesterförening under ledning av sin nye dirigent Ivar Pierrou. Den 16 december framträder Evald Medling med sin gitarr och dan före dan får åtvidabergarna återigen tillfälle att lyssna på Anna Söderbäck.

Teater för tvååringar. Det är inte var dag det spelas teater i Åt-

vidaberg. Vissa allvarliga försök måste t o m inställas. Men på tisdag ska det bli av. Och inte vilken föreställning som helst. Det är fråga om dockteater med en pjäs anpassad för barn i åldern 2-4 år. Pjäsen heter Följ med till trädgårdslandet och spelas av dockteatern Tittut som består av Stockholmsflickorna Eva Persson och Ing-Mari Tirén. Två föreställningar ges på Godtemplargården och för att barnen ska få ut så mycket som möjligt av pjäsen har man maximerat antalet barn till 40 per föreställning. För arrangementet i Åtvid står biblioteket och ABF.