

7/10
— Nä, det är faktiskt inget vidare att spela i det här laget.

Det säger en av grabbarna i ÅFF 68, det pojklag som var mest överlägset i Correns och Kentys ungdomsserier. Åtvidabergarna fick en målskillnad på 78-0 på nio matcher. I samband med Fotbollens dag härförleden krossade ÅFF ett annat pojklag från Västervik med 16-0.

Klart man borde vara lycklig över att tillhöra ett så bra lag. Men en är det inte. I varje fall inte till hundra procent. Det är målvakten Matti Olsson.

Han vet knappt hur det känns att plocka fram bollen ur nätmaskorna. Oftast ser han bara ryggen på sina lagkompisar. För det mesta håller de på att göra mål på andra sidan planen.

— Någon liten fantomrädning då och då skulle vara roligt, tycker han.

Följande lilla historia är rätt belysande för hur överlägset ÅFF 68 varit. I matchen mot Derby blev Matti plötsligt kissnödig. Det blir så ibland när man stoppar i sig för mycket saft. Det var långt kvar tills domaren skulle blåsa av matchen och det blev mer och mer kritiskt.

Med lagledarens tillstånd fick han lov att lämna planen för att uträtta sitt ärende. Matti var borta sisådär fem minuter från målet.

Men inte sprack nollan för det...

— Det är första året som de här tioåringarna är med i seriespel.

78-0 PÅ NIO MATCHER

Matti arbetslös målvakt

säger lagledaren Tommy Bergenrot. Men vilket lag! Det är bara litet synd att vi inte har fler spelare, bara 17-18 stycken. Nog borde det finnas fler pojkar i den åldern här i Åtvid.

Det är ett piggt, målsuget och intelligent lag — ÅFF 68. En samling pudelkloka lirare som undviker skockbildning. Som minsann inte lägger sig på försvar bara för att man leder med 10-0. Kedjan anförts av Stefan Bergenrot som på de åtta matcherna gjorde 31 mål. Kan det bli nåt?

CHRISTER BERG

FOTNOT: I det suveräna Åtvidabergslaget spelar sönerna till tre kända ÅFF-are. Knalin Anderssons grabb Mats, Tommy Bergenroths grabb Stefan och Olle Bengtssons grabb, som också heter Stefan, håller "släkttraditionerna" vid liv.

Matti Olsson är målvakt i ÅFF 68. Ett bra pojklag som vann sin serie med 78-0 i målskillnad. Matti har haft så litet att göra att han en gång i om hann gå och kissa under pågående spel



Björnsäter jagar dubbel

Björnsätters SK jagar nu sin andra serieseger för året. För ett par veckor sedan säkrade damlaget segern i sin serie redan när tre omgångar återstod att spela. I dag gäller det A-laget.

Ingen kan säga annat än att den här div VI-gruppen är välregisserad. I dag möts Slätmon och Björnsäter i en direkt avgörande seriefinal. För Slätmon räcker det med oavgjort för avancemang. Björnsäter måste vinna.

— Men gissa om grabbarna är tända, säger Kjell Mattsson, ordförande i Björnsätters fotbollssektion. Man vill ju inte vara sämre än tjejerna. Dessutom vore det ju roligt för klubben som satsat en hel del på fotbollen i år. Bl a har vi tagit hem Rolf Ståhl från Saab. Tränarduon Carl-Heinz Zangerlin och Jan Örling har också betytt mycket.

9/10

Många i Åtvid informerades om det frivilliga försvaret



Gunilla och Per-Olof Gustavsson blev mycket intresserade av medlemskap i bilkåristerna, respektive FBU, under informationsdagen i Åtvid. På bilden är det bilkåristen Anna Bielke och major Tor Nyberg som svarar på frågor

Hundratals åtvidabergare i alla åldrar passade på lördagen på tillfället att titta litet närmare på vad en del olika frivilligorganisationer har för sig.

FBU, lottor och bilkårist ställde då nämligen upp med information och en del praktiska övningar kring Örstorps skyttecenter strax utanför Åtvidaberg. Många blev också så intresserade att lokalorganisationerna i Åtvid inom den närmsta tiden kan räkna med ett ökat medlemsantal.

Det här är ett relativt ovanligt sätt att visa upp sig, säger major Tor Nyberg som är utbildningsofficer för frivilligorganisationerna inom det här försvarsområdet. För det här är något som passar för hela familjen. Mannen får reda på alla roliga och intressanta saker som man håller på med inom FBU. Hustrun får se vad man gör inom bilkåristerna. T ex som här i dag att köra bandvagn. Eller att lottorna minsann inte bara kokar årtsoppa åt hemvärnsgubbar.

Vid en station hade man ordnat med skjutning med k-pist och au-

tomatkarbin. Där sågs under dagens lopp flera damer pröva på träffsäkerheten. Vidare fanns det tillfälle att åka bandvagn och olika terrängbilar. Det utnyttjade inte minst de yngsta.

Anders Brissman som är sekreterare i Åtvidabergs FBU var förstas mycket nöjd med informationsdagen. Vi har vind i seglen just nu, säger han.

För ett år sedan var vi ungefär 20 här i Åtvid. I dag är medlemsantalet uppe i 64. Och av intresset här att döma blir vi fler ändå.

Ljusning i Åtvidaberg på arbetsmarknaden

Över 300 personer i Åtvidaberg söker arbete. Vid månadsskiftet september/oktober var den exakta siffran 305. Det är 35 fler än vid den räkning som arbetsförmedlingen gjorde en månad tidigare. Men, säger arbetsförmedlingens föreståndare Siri Ohlin, det är normalt med en mindre uppgång i september.

Trots att man nu är uppe i den högsta siffran på mycket länge så finns det ändå vissa tecken på att situationen på den åtvidabergska arbetsmarknaden håller på att ljusna, förklarar Siri Ohlin. Ett exempel är att arbetsgivarna nu i allt större utsträckning ersätter avgångar, ett annat att rörligheten på arbetsmarknaden ökat. Det är större omsättning på jobb. Förut stod det nästan still.

Av de 305 som söker arbete är naturligtvis inte alla utan sysselsättning. 60 personer, huvudsakligen ungdomar under 25år, är sysselsatta i beredskapsarbete. Under hösten kan ytterligare någon handfull ungdomar få plats i enskilt beredskapsarbete.

Vidare har 48 av de sökande ett

fast jobb men vill ha något nytt eller något säkrare. Till slut har 54 ett tillfälligt arbete.

Det innebär att 142 personer går helt utan sysselsättning. Av dessa är 59 ungdomar, mest flickor, under 25 år. 99 av de 142 är kvinnor.

Det finns inte så värst mycket att erbjuda de arbetssökande i Åtvidaberg. För det är i Åtvid de helst vill jobba. Omkring 85 procent anger att de bara vill arbeta i Åtvidaberg och inte flytta eller pendla.

Vid månadsskiftet fanns på arbetsförmedlingen 18 registrerade lediga platser. I 14 fall handlade det om fast anställning. Under hela månaden besattes 37 lediga platser. Och det är en högre siffra än normalt.

Sportdag i Åtvidaberg för 250 bankanställda

I ett i det närmaste perfekt höstväder, färgsprakande, klart och inte kallt, utkämpade anställda med familjer på Östgötabanken på lördagen sin traditionella sportdag. Det var den trettonde i ordningen och som vanligt hade man förlagt sportdagen till Åtvidaberg.

Det är ett av de få ställen där man för en dag kan lägga beslag på simhall, sporthall, bowlinghall och golfbana. Uppemot 250 personer, representerande de flesta av Östgötabankens kontor, deltog i övningarna.

Det var väl litet si och så med anslutningen under de första åren, berättar Jan Fagerstedt, Linköping, som tillsammans med Carl-Eric Ulfso, Åtvidaberg, satte igång evenemanget. Men nu har det blivit något av en institution. Ett trevligt sätt att träffas på utanför jobbet.

I år hade man försett deltagarna i sportdagen med en alldeles extra fin begivenhet. Nämligen Ulrika Lindberg med maken Mathz. Ulrika är förstas mera känd under flicknamnet Knappe. De båda svarade för en omtyckt hoppövning.

Ur resultatlistorna kan följande nämnas: Bordtennis, singel: 1) Mats Gustafson, Norrköping; 2) P O Turesson, Boxholm; 3) Leif Roos, Mantorp; 4) Peter Bodling, Huvudkontoret; 5) J Å Carlson, Huvudkontoret; 6) Bertil Jonsson, Huvudkontoret. Oldboys: 1) P O Turesson, Boxholm; 2) J Å Carlson, Huvudkontoret; 3) Jan Fagerstedt, Huvudkontoret.

Dubbel: 1) Gustafson/Wernehus, Norrköping; 2) Fagerstedt/Turesson, Huvudkontoret/Boxholm.

Ungdom A: 1) Jonas Carlson, Huvudkontoret; 2) Stefan Tonström, Huvudkontoret; 3) Catrine Carlson, Huvudkontoret.

Ungdom B: 1) Erik Sjöqvist, Huvudkontoret; 2) Mats Guldstrand, Linköping.

A-klassen: 1) Mats Gustavsson, Norrköping, 603; 2) Roland Skarin, Norrköping, 595; 3) Anita Widholm, Norrköping, 526.

B-klassen: 1) Hans-Åke Gustavsson, Linköping, 490; 2) Peter Bodling, Huvudkontoret, 447; 3) Jan Andersson, Huvudkontoret, 436.

Tipspromenad: 1) Lars Carlsson, 10 rätt; 2) Elisabeth Sjöqvist, 10; 3) Arne Lundin, 9.

Golf, poängbogy: 1) Lennart Ulfso, Linköping, 34; 2) Rune Johansson, Fastighetskontoret, 31; 3) Lars Wedin, Vadstena, 28.

Puttningstävlan, utan handikap: 1) Jan-Åke Cederstrand, Åtvidaberg.

Med handikap: 1) Lennart Ulfso, Linköping. Ungdom: 1) Stefan Tornström, Huvudkontoret.

Bowling, damer: 1) Ingrid Brink, Linköping, 414; 2) Margareta Malmqvist, Åtvidaberg, 403; 3) Britt-Marie Sundquist, Linköping, 381.

Ungdom: 1) Tony Widholm, Norrköping, 404; 2) Catarina Widholm, Norrköping, 355; 3) Niklas J Johansson, Fastighetskontoret, 36.



Frimärkets dag blev i Åtvidaberg en fin framgång för arrangerande Åtvidabergs frimärksklubb. Massor av folk passade under dagarna två på att gå igenom utställningslokalen där i ex Rolf de Val visade upp en massa svampar och ett imponerande kunnande. Svampar fanns som motiv på sex av de sju nya frimärken som släpptes ihelgen

Filatelister i Åtvidaberg kunde göra goda affärer

Frimärkets dag blev ett lyckat arrangemang i Åtvidaberg. Under lördagen och söndagen strömmade massor av frimärks- och svampintresserade till gamla kommunalhuset för att titta på utställningar, köpa frimärken och försäkra sig om den speciella Åtvidabergsstämpeln.

Just det. Det står "svamp" längre upp. På lördagen kom det ut sju nya frimärken i Sverige. Sex av dessa består av en karta med olika svampsorter. Med anledning av den svamppremiären hade arrangerande Åtvidabergs frimärksklubb engagerat Rolf de Val som bland alla frimärkena hade en egen utställning med över 90 olika svampar.

Dagarna igenom gick frimärksklubbens ordförande Allan Pettersson omkring och myste i utställningslokalen.

— Det är tredje gången under klubbens åttaåriga historia som vi anordnar Frimärkets dag, be-

rättar han. Och för andra gången har vi en egen stämpel.

I dag har klubben ett 50-tal vuxna och ett 30-tal yngre medlemmar. Intresset för frimärksamlande i Åtvidaberg är i stadig ökning. — Det är roligt, säger Allan Pettersson, för mycket intressantare fritidssysselsättning kan man väl knappast tänka sig.

För utställningen i Åtvid stod klubbens egna medlemmar. Där fanns mycket att titta på både när det gällde värdefulla frimärken och kurios. På den sistnämnda sidan kan nämnas brev från Verner von Heidenstam och en kvitterad postanvisning till Selma Lagerlöf på sju kronor. Båda dagarna fanns Maja Johansson och Karin Fredriksson från posten i Åtvidaberg på plats. Dels för att sälja frimärken från Åtvids postens restlager, dels för att sätta Åtvidabergsstämpeln på en rad försändelser.

Sammanlagt stämplades 817 försändelser vilket således gör Åtvidabergsstämplade brev från Frimärkets dag rätt ovanliga. Stämplarna är nu förstas förstörda.

Försäljningen av frimärken gick också bra. Sammanlagt såldes för 4 386 kr. Bland det som posten tillsalubjöd fanns faktiskt flera fynd. En karta för 4:50 var enligt katalogen värd 18 kr. Det upptäckte en och annan nybörjare eller yngre filatelist till sin stora förtjusning.

Ingemar Ericsson — musikalisk motor i Åtvid

Introducerade räkstilen i svensk friidrott

— Jag var länge inställd på att jag skulle bli långtradarhaufför. Eller bokhållare. Det säger mannen, som på 50-talet introducerade räkstilen i svensk friidrott. Mannen, som är axeln kring vilket det mesta och bästa av musikalivet i Åtvidaberg rör sig.

Ingemar Ericsson, kantor och organist i Åtvids församling sedan 1970. En kyrkomusiker med Povel och Jolo bland favoriterna och som vurmar för svenska stadshotell och gamla bilar. Här gick man omkring och trodde att orgeltrampare var allvarliga typer, födda till tonerna av en Bachkantat och uppväxta på pianostolar och notböcker. Men se det var en illusion, som efter ett möte med Ingemar Ericsson gick i tusen bitar.

Ingemar Ericsson är en stark personlighet. Ett original, säger en del. Bakom en stilla, närmast försynt och lågmäld fasad, döljer sig temperament, envishet, intelligens, känslighet, fnissighet och djävulskap i lagom proportioner.

□ Nagel i ögat

I Åtvid är han älskad, beundrad och högaktad av de allra flesta. Och därmed också givetvis en nagel i ögat på ett avundsjukt fåtal. Vad han betytt och betyder för musikalivet i Åtvidaberg är det nog ingen som riktigt begriper. Även om många försöker.

Kantorn i Åtvid föddes som det femte av sex syskon en försommardag 1940 i Voxtorps socken i mörkaste Småland. Han kom till världen med bred panna och nyfiken blick. Så småningom blev hårfästet högre, lockarna och skägget alltmer ostyrt och glasögon måste anskaffas.



Bakom en stilla, närmast försynt och lågmäld fasad döljer sig temperament, envishet, intelligens, känslighet, fnissighet och djävulskap i lagom proportioner

Text: CHRISTER BERG

Teckningar:
Caroline Adelsvärd

Hemmiljön var frireligiös och där förekom förstas en hel del musik. De musikaliska impulserna och anlagen härrör från Morssidan. Mormor var en stor och firad sångerska i väckelsens Småland. För lille Ingemars del skulle det dock dröja ett par decennier innan anlaget slog ut i full blom.

□ Elitidrottare

I stället blev han tidigt idrottsintresserad. Något som kanske inte alltid gick så lätt att kombinera med den frireligiösa omgivningens syn på vad en tonåring egentligen borde ägna sig åt. Men Ingemar utvecklade framgångsrika metoder att göra sig "osynlig" när det var dags för träning eller tävling.

Ingemar Ericsson var som aktiv Värnamos duktigaste friidrottare. Han var tom på god väg in i den svenska junioreliten när en lärskada kom i vägen. Då hade han gjort över 14 m i tresteg och nära sju meter i längdhopp.

□ Räkstilen

För att inte tala om höjdhopp. Han blev mycket upp-

märksammad för, som lokalpressen skrev, sin något egenomliga stil. Värnamo Nyheter döpte omgående stilen till "räkstilen". Ett slags nigsittande jämfotahopp på tvären och vars like världen varken förr eller senare skådade.

Tiden i den linimentlukande världen gav mig mycket, säger Ingemar. Kamratskap. Ödmjukhet. Träningsdisciplin. Inte minst insikten om att man måste träna, träna och åter träna för att kunna utföra en bra prestation.

□ Skogen känns

Under skollov och veckoslut jobbade Ingemar i faderns trävarufirma. Det mödosamma arbetet ute i skogen gick honom inte spårlost förbi. Nappatagen med timmerstockarna ger sig fortfarande tillkänna i armarna. Det var under den här tiden han ville bli långtradarhaufför. På allvar. Kanske var det längtan efter den varma torra förarhytten en slaskig vinterdag ute i skogen. Kanske var det känslan av makt över hundratals hästkrafter.

Hade det inte varit för mamma Ericsson så hade väl Ingemar slutat som bokhållare i trävarufirman. Men modern förtröttades aldrig på att tjata, entusiastiska och driva på Ingemar! SPELA!!!

□ Trivdes inte

Kantorn tog realen. Efter övertalning började han också i gymnasiet. Fjorton dagar senare var både han och skolan överens om att man inte trivdes med varandra. Trots Ingemars redan då med till passion gränsande intresse för litteratur och historia. Han är ohyggligt bevandrad i allmän-, musik- och litteraturhistoria. Kunskaper, som han gärna och fångslande delar med sig av.

Några mer eller mindre planlösa år följde. Ingemar jobbade litet i trävarufirman. Mamma Ericssons envetna tjtande började också sätta sina spår i hans liv. Han blev rätt duktig på piano. Så när han tagit sitt körkort sågs han skumpa omkring i en gammal "folka" på grusvägarna i Småland. I akt och mening! att traggla skalor med mer eller mindre bångstyriga elever. Han tog kantorsexamen.

□ Blev förvånad

Först nu, 20 år gammal, hade vagnen kommit i rullning. Farten har hela tiden accelererat. Han för till Stockholm. Det var inte utan en viss förvåning, säger han, som jag redan vid andra försöket antogs som elev vid musikaliska akademien.

Det blev en hektisk tid i Kungliga huvudkommunen. Ett tag hade Ingemar så många järn i elden att dygnets timmar knappt ville räcka till. Eller vad sägs om följande schema:

Upp i ottan för att vara med på Dahmén's direktsända morgonandakter. Lektioner hela förmiddagen. Lektioner som eftermiddagen. Övningar med församlingskörerna på kvällen. Lördagar och söndagar full fart på bröllop, begravningar och gudstjänster. Så måste

man ju hinna med litet studentliv också.

□ Grund för magsår

Kantorn höll på att lägga en fin grogrund för ett magsår när han i alla fall en dag stod där som nybakad musikdirektör med tre akademiska musikexamina. Ingemar började söka tjänster och bland erbjudandena tog han den i Åtvid. Atmosfären, orglarna och prosten Eric Nilsson fällde ut slaget.

Den nye kantorn fick ta över ett högst ordinarie kyrkomusikaliv. T ex en ungdomskör bestående av fyra flickor. I dag har den kören 33 medlemmar.

□ "Ungdomskören"

Kören bara växer och växer för folk som kommit in där nästan vägrar att sluta. Så bra trivs dom och dom åker långa sträckor över Sveriges land för att få vara med på övningar. Om sanningen ska fram så håller ungdomskören på att bli litet övermogen. Men man hittar väl bara på ett nytt namn och fortsätter sjunga till sista versen.

Numera har Åtvids församling ett musikliv som få församlingar kan tävla med. Vare sig kvantitativt eller kvalitativt. Fyra olika körer är i gång regelbundet. Körerna eller mindre körgrupper medverkar vid i stort sett varje gudstjänstillfälle.

□ Vilket program

Till detta kommer jättelika sammandragningar vid passions- och adventskonserterna, långa serier med musik i kyrkan på sommaren, musik i fastan, musik i advent, jordfästningar, bröllop, dop, utbildning av kantorer, privatelever, 3-4 timmars övning på orgeln varje dag, musiklyssnarcirkel på kvällarna, konferenser — puh, hur hinner karln med?

Då och då måste man hämta andan, fylla på energibehovet, säger kantorn. Vid sådana tillfällen tar han sin bil och sticker i väg. Dit näsan pekar. Och så fortsätter han studierna av



Här gick man omkring och trodde att orgeltrampare var allvarliga typer, födda till tonerna av en Bachkantat och uppväxta på pianostolar och notböcker. Efter ett möte med Ingemar Ericsson blir man en illusion fattigare

de svenska stadshotellen som den gode elev till Jolo som han är. Efter ett par dagar återvänder han till Åtvid stärkt i själen.

□ Barnsligt förtjust

Vad är mer att säga om denne märklige smålänning, vars bedrifter som musiker och musikalisk ledare ideligen rosats av publik och kritiker? Att han är barnsligt förtjust i att köra bil, läsa broschyrer om bilar och prata bil?

Eller att hans karaktäristiska sätt att prata med aire-daleteriern Luffe påverkat vänner, bekantas och bekantas bekantas sätt att prata med sina hundar? Eller att han under senaste halvåret studerat det mesta som finns

på biblioteken om ballongfärder?

□ En slarver

Eller kanske att han, som den slarver han är i vardagslivet, skulle stå sig slätt utan sin fullklottrade anteckningsbok? Att han försov sig vid ett tillfälle i Stockholm då polisens 150-mannakör stod och väntade? Att han bland favoriterna nämner Duke Ellington, Bengt Hallberg, Povel Ramel, och så förstås Ludwig van och den störste av dem alla — Johann Sebastian? Eller att han är en hänsynslös slavdrivare i sina körer och i sin undervisning?

Eller att det kanske till slut känns litet fånigt att bara ha kunnat ge en ytlig presentation av kantorn i Åtvid?



När Ingemar kom till Åtvid bestod ungdomskören av fyra flickor. I dag har kören 33 medlemmar. Eftersom ingen vill sluta sjunga får man väl börja tänka på att byta namn. Kantorn basar för ytterligare tre erkänt duktiga körer

Nye elevrådsordföranden i Åtvid:

Viktigt att få eleverna att engagera sig i skolan

— Att få eleverna, och att eleverna får, engagera sig i det som rör skolan — det är kanske vår viktigaste uppgift. Nu ingår eleverna i massor av kommittéer och grupper. Det är ett tecken på att lärare och föräldrar är beredda att lyssna på oss. Sedan ankommer det på oss själva att vara med och utforma vår skolmiljö på bästa sätt.

Det säger Johan Gustavsson. Han är nybliven ordförande i elevrådet på Alléskolan i Åtvidaberg. Det är han som det här läsåret ofastast ska föra de omkring 550 högstadielävernas talan.

I två avseenden är Johan en ovanlig elevrådsordförande. För det första är han den första "åtta" som blivit vald till den posten i Åtvid. Dvs eftersom valet sker på vårterminen före så gick han då bara i sjuan. För det andra har ordförandeposten tidigare under 70-talet bara en gång innehaft av en pojke.

I elevrådet ingår två representanter från varje klass. I spetsen sitter en styrelse som förutom Johan utgörs av vice ordförande Maria Ekström, kassör Helena Lundberg, vice kassör Stefan Larsson, sekreterare Elisabeth Samuelsson och vice sekreterare Anna Karlsson.

— Just nu har vi i elevrådet rätt många projekt på gång, berättar Johan Gustavsson. Den här veckan står man för morgonsamlingarna. Då bjuder man eleverna på stor skateboarduppvisning i Sporthallen. Eftersom den förra skoldansen gick bra kommer man

att anordna ytterligare en senare i höst. Från i år har rådet fått en expeditjonslokal där man har mottagning och försäljning av tröjor och böcker.

Just nu engagerar man sig också en hel del i skötseln av det "nya" uppehållsrummet. Det är ett f d klassrum som eleverna tills vidare sköter. Från elevernas egen stereooläggning strömmar musiken ut i andra uppehållsrum.

Här finns nästan alltid folk som piffar upp rummet, diskuterar osv. Uppehållsrummet sköts av två elever som den dagen får ledigt från det ordinarie skolarbetet mot att de också hjälper vaktmästaren och hjälper till i köket. Allt jobb är frivilligt och listan på frivilliga sträcker sig långt in på nästa termin.

— Det är bra för oss elever att lära oss att visa ansvar, säger Johan.

Men mycket av elevrådets jobb sker också i det tysta, säger Johan Gustavsson. Det är våra möten. Det är sammanträden i skolans samarbetsnämnd, i SSA-rådet osv. Johan räknar med att han läger ner uppemot tio timmar i veckan på sitt uppdrag.

— Fast trots att jag förstås missar flera lektioner är det nog ändå värt det, menar Johan Gustavsson. Mycket beroende på att jag tycker att det fungerar mellan elevrådet och de andra grupperna. Och mycket beroende på att läkare och andra personalkategorier verkligen lyssnar på oss. Elevrådet har en viktig funktion att fylla.

Text: CHRISTER BERG
Foto: JOVAN RADENOVIC

Tipspromenad i Grebo. Den tredje omgången i de tipspromenader, som Grebo skid- och motionsklubb anordnar i höst vid eljusspåret, samlade på söndagen 95 deltagare. Det är det största antalet hittills. Åtta klarade av att pricka in alla tolv rätt. Men etta blev ändå Ulf Hartsmann, som kom närmast när det gällde att gissa på antalet ärtor i burken. Rätt svar var 367 och rätt rad xx2 x11 x22 1xx. Sammanlagt leder nu Hans och Suanne Forslo, en poäng före bl a Mattias Gordon, Göran Widh och Monika Franzén.

Fest i Värna. På söndagen anordnades en skörde- och familjegudstjänst i Värna kyrka. Många församlingsbor hade sökt sig till kyrkan. Komminister Bo Linnros predikade och Värna barnkör under ledning av kantor Birgitta Larsson medverkade.

18/10

ÅTVIDABERG

Lördagsutbärning dyrare i januari

Än så länge kostar det inget extra att få breven utburna på lördagarna i Åtvidaberg. Tvåkronorsreformen, som införs successivt i landet, börjar inte att gälla för Åtvids del förrän vid årsskiftet. Ändå kommer det förstas numera flera brev till Åtvidaberg där avsändaren klistrat på för mycket i porto.

Antagligen har det inte slagit igenom riktigt att reformen sker i etapper. På postkontoren finns information om var och från när lördagsavgiften gäller.

I dag jobbar sex man i Åtvidaberg med postutbärning på lördagarna. Det handlar nästan uteslutande om extrapersonal. Efter årsskiftet räknar man med att kunna reducera den styrkan till två man. Beträffande lantbrevbärningen sker inga personalförändringar efter reformen.

Även om det än så länge dröjer i Åtvidaberg innan den extra avgiften för lördagsbrev införs så har man också här hunnit med att införa en annan avgift. Det gäller den extra kronan för nästan varje transaktion på postkontoren på lördagarna. Den avgiften infördes den 1 september.

Korpbowlingen startar. Den här veckan börjar korpserierna i bowling i Åtvidaberg. Sammanlagt deltar 24 lag fördelade på tre grupper och först i slutet av februari nästa år är serierna färdigspelade. Därefter avgörs lag- och individuella cuperna och i månads-skiftet april/maj beräknas korpbowlingen vara helt slutspelad. I grupp I deltar Bowlinghallen, Östgötabanken, Impact, DT, Sambo, Tre N, HJBK och SM. I "tvåan" slås följande lag om placeringarna: Domus Sport, Reservén, Snobben, Texaco, Corren, SR, Lokers och BK Lisa. I grupp III slutligen står kampen mellan Mach, Grebo, Mad, Reservén II, Texaco II, Domus, RIG och Klotet.

19/10



20/10

Starten gick i Åtvidaberg för Jobbet bakom ratten

Nu ska samarbetet i trafiken bli bättre i Östergötland. I dagarna har trafiksäkerhetsverket och Östergötlands trafiksäkerhetsförbund i samarbete med lokala trafiksäkerhetskommittéer dragit igång kampanjen Jobbet bakom ratten i kommunerna. Först på plan var man i Åtvidaberg, där det hölls ett upptaktsmöte på onsdagskvällen.

I trafiksäkerhetssammanhang har Åtvidaberg under 70-talet och med polisinspektör Knut Tingebys som drivande kraft blivit ett begrepp. Därför var det inte heller nu särskilt förvånande att åtskilliga företag och organisationer hörsammat kallelsen till mötet.

Där var representanter från taxi, åkarna, Forskraft, posten, kommunen, trafikskolan, facket, olika studieförband, företag i kommunens ytterområden osv. För informationen stod Karl-Erik Dahl, Trafiksäkerhetsverket, Lennart Önfelt, kampanjledare i länet, Anders Högberg, Östergötlands trafiksäkerhetsförbund, och Knut Tingebys, Åtvids lokala trafiksäkerhetskommitté.

Jobbet bakom ratten heter den stort upplagda kampanjen. Målet är främst att öka yrkesförarnas kunskaper om andra trafikanter. Man strävar efter ett ökat samspel mellan de olika trafikgrupperna. Lika väl som yrkesförarna ska få information om personbilsförarna, att inte alla är "söndagsbilister", ska också personbilsförarna kunna få bättre reda på vilka olika problem som den tunga trafiken har, eller skolskjutsar, taxi och utryckningsfordon.

Härnäst kommer upptaktsträffar att äga rum i samtliga kommuner i Östergötland. Därefter startar handledarutbildning och

efter nyår beräknar man att då i första hand yrkesförarna ska nås i form av kurser eller studiecirklar.

Från kampanjledningens sida är man mest intresserad av att få redan anställd personal på arbetsplatserna som handledare. Och att kurserna ska kunna bedrivas på ordinarie arbetstid.

I Åtvidaberg ska trafiksäkerhetskommittén försöka få till stånd en arbetsgrupp med personer från olika organisationer och trafikgrupper. Den kommittén ska sedan se till att alla yrkesförare i Åtvidabergs kommun ska få chansen att gå igenom fortbildningskursen.

Torsdagsträff på fritidsgården. Åtvidabergs pensionärsförening anordnade på torsdagen en träff på fritidsgården. De fulltaliga besökarna bjöds på ett omväxlande program. PRO:s sekreterare Nils Hammarstam, som har lång erfarenhet av brottsutredningar, gav en intressant redogörelse för hur sådana utredningar går till. Han fick också svara på flera frågor. Sven Nilsson visade en vacker färgfilm från pensionärsföreningens senaste Ålandsresa och från midsommarfirandet på Skeppsgården 1974. Jerry Carlsson framförde dragspelsmusik och avslutningsvis inbjöds till kaffe.

En trafikolycka inträffade på onsdagskvällen i Bersbo, mitt i den kända skarpa kurvan i gruvsamhället. Inblandade i olyckan var en buss en och personbil. Ingen människa kom till skada medan fordonet fick en del bucklor.

Gummiband bra trix. På torsdagen lämnade en Linköpingsbo in en upphittad hund till polisen i Åtvidaberg. Det var en liten drevertik som förirrat sig långt från jaktlaget. Tack vare att ägaren hade trätt en konserveringsring över huvudet på hunden och på ringen skrivit dit namn och adress kunde hunden redan samma dag överlämnas till ägaren. Det här med ett gummiband är ett bra trix, säger polisen i Åtvid, där man sett flera exempel på idén. Om gummibandet skulle haka i någonstans i skogen så har hunden mycket lätt att komma loss än omden har ett vanligt halsband. I väntan på husse mutades hunden på polisstationen med vatten och wienerbröd.



Foto: JOVAN RADENOVIC

Nu har rullbrädan ersatt forna tiders morgonböner

Det är litet skillnad på 50-talets morgonböner och nutidens morgonsamlingar i skolan. Borta är den tid då prästen mässade varje morgon utan att nästan någon hörde på. Borta är den tid då rektor satt uppe på podiet i aulan och väntade på sin tur. Bistert. Nu är det annan fläkt över morgonsamlingarna. Ta t ex den här veckan på Alléskolan i Åtvidaberg. Då står elevrådet för programmet. Och vad bjuder man då på om inte

en uppvisning av den stora innejaren just nu, skateboard. Till discomusik demonstrerar ett 30-tal ungdomar för sina kamrater hur det går till att hålla sig rullande på en bräda, eller hoppa över folk till en annan, eller sextusen olika sätt att trilla av. Allt under lika stora bifallsyttringar från elever och lärare. Ingen tycktes sakna den gamla ordningen. Ja, eleverna vet förstås inget om den.

CHRISTER BERG

Jean Costas konsert i Åtvidaberg

En av de mest framstående organisterna, fransmannen Jean Costa, kommer i dag fredag att hålla en orgelkonsert i Åtvidaberg. Platsen blir Åtvids Gamla kyrka och programmet är anpassat för den över 200 år gamla Wiseniusorgeln.

Jean Costa kommer att framföra bl a en orgelkonsert av Händel, någon så ovanligt som ett orgelstycke av Mozart och en improvisation av Beethoven.

Det är nu fjärde gången som den 54-åriga orgelprofessorn vid konservatoriet i Aix-en-Provence besöker Sverige och Åtvidaberg. Att Åtvid och Sverige får den äran beror till stor del på den kontakt som kantor Sten-Åke Carlsson i Åtvidaberg knutit med Jean Costa.

Den franske organisten har tidigare gjort omfattande turnéer i olika länder och även svarat för ett otal grammofoninspelningar.

25/10

Befolkningen ökar i Åtvids pastorat

Efter tre kvartal har Åtvids med flera församlingars pastorat ökat med 47 personer. Den ökningen har skett sedan halvårsskiftet, ty i somras var befolkningsändringen plus minus noll.

I pastoratet ingår Åtvids, Grebo, Björsäters, Yxnerums och Värna församlingar. Egentligen är förändringarna i de olika församlingarna marginella. Undantaget utgörs av Grebo som ökat med 47 personer till 1 090.

I hela pastoratet avled under niomånadersperioden 102 personer medan antalet nyfödda uppgick till 94. 356 personer flyttade till pastoratet medan 311 flyttade från. Sammanlagt uppgår nu antalet personer i Åtvids pastorat till 11 487.

Siffrorna för de olika församlingarna är följande: Åtvid 72 födda, 83 döda, 254 inflyttade, 249 utflyttade, summa 9 266 (—6). Grebo 15 födda, 8 döda, 69 inflyttade, 29 utflyttade, summa 1 090 (+47). Björsäter 7 födda, 5 döda, 26 inflyttade, 20 utflyttade, summa 717(+8). Yxnerum 0 födda, 3 döda, 9 inflyttade, 6 utflyttade, summa 217 (+—0). Värna 0 födda, 3 döda, 8 inflyttade, 7 utflyttade, summa 197 (—2).

”Hot” från försäkringsbolag gav Åtvidaberg brandförsvar

Den 27 oktober 1903, dvs nästan på dagen för 75 år sedan, godkände municipalnämnden i Åtvidaberg ett förslag till brandordning. Därmed hade Åtvidaberg fått ett eget brandförsvar. Municipalnämnden anslog också 6 496 kr för inköp av släckningsmateriel till den nya brandkåren. Så köptes 1 ex fem yxor för 15 kr, två kofötter för 3 kr, tio spådar för 25 kr, tre brandseglar för 300 kr och en Ludvigsbergsspruta för 1 500 kr.

Före den 27 oktober 1903 fanns ingen organiserad brandkår i Åtvidaberg. Kanske hade det dröjt ännu längre om inte påtryck-

ningar skett utifrån. På hösten året innan fick municipalnämnden ett brev från Östgöta brandstodsbolag. Bolaget skrev att man inte skulle teckna några försäkringar i Åtvid med mindre att orten fick ett riktigt brandförsvar.

Brevet satte fart på municipalnämnden som då sammanträdde under ordförandeskap av baron Theodor Adelswärd. En kommitté jobbade på ett halvår fram förslag till brandordning. Ett halvår senare var man också klar med kostnadsförslaget.

Visserligen är lönerna 75 år gamla men ändå: brandchefen fick 200 kr om året i arvode, var och en av de 18 brandmännen fick 18 kr. Den heltidsanställda brand- och nattvakten fick 600 kr om året. Men då fick han också vakta varenda dag.

1909 inkom brandvakten med en hovsam begäran att få tre frinätter i månaden. Då ville också brandmännen ha höjt till 20 kr om året och dessutom två kr för varje utryckning.

Från början uppdelades brandstyrkan i Åtvidaberg i två uppådd. Det ena uppåddet bestod av deltidsanställda brandmän och det andra av tjänstepliktig personal rekryterad bland män i åldern 18—60 år.

Men redan 1908 var det dags för en omorganisation. I en besk skrivelse påtalade medborgarna orättvisorna vid uttagning av tjänstepliktig personal. Skrivelsen fick som resultat att i fortsättningen skulle även kroppsarbetare kunna bli befäl i det andra uppåddet. Kommentar överflödig.

Till den förste brandchefen i Åtvidaberg utsågs butiksföreståndare Kaleb Ahnér. Han följdes av verkmästare P A Sandström 1907, urmakare Ernst Möller 1911 och Axel Aschilles 1925.

Under nästan tre decennier stod brandförsvaret utrustningsmässigt nästan stilla i Åtvidaberg. Hinkar, langningskedjor, hästar och larmtrumpeter var länge de enda hjälpmedlen för de prydligt klädda och kaskhövdade brand-soldaterna.

Så sent som 1931 inköptes den första brandbilen i Åtvidaberg.

26/10

Brandförsvaret i Åtvidaberg blir 75 år

Det firas med inflyttning i nya lokaler

Lagom till brandförsvarets 75-årsjubileum i Åtvidaberg flyttar man in i nya, större och mer ändamålsenliga lokaler. Inflyttningen sker i början av nästa vecka. Då lämnar man brandstationen vid Stallet där man hållit till i 24 år för att i stället ta de nyrenoverade lokalerna vid industriområdet utmed Linköpingsvägen i bruk.

— Äntligen får vi de lokaler vi så väl behöver, säger brandchef Arne Sundqvist. I f d Fallmans garage som dessutom byggts till får vi en tre gånger så stor yta som vi nu har. Ändå kommer varanda vrå att komma till användning. För man ska komma ihåg att vi haft lokalbrist i 10—12 år.

Länge såg det ut som om brandförsvaret i Åtvidaberg skulle få vara kvar mitt emot Stallet. Man räknade på en tillbyggnad och fick fram en kalkyl på omkring tre milj. Ändå skulle det komma att saknas bl a rökövningsrum.

I det läget blev det klart att ÅSSA skulle flytta ut ur f d Fallmans garage. Att bygga om lokalen till brandstation visade sig bli en överkomlig sak ekonomiskt. Hela om- och tillbyggnaden är kalkylerad till 1,4 milj kr. Och det verkar som om vi kan hålla den summan, säger fastighetschef Lars Persson. Mycket nöjd.

— Strategiskt kommer inte flyttningen att medföra några stora förändringar, menar brandchef Arne Sundqvist. I dag bor dock många av brandmännen



På hösten 1902 skrev ett försäkringsbolag ett brev till municipalsnämnden i Åtvidaberg att man inte skulle teckna några brandförsäkringar på orten om inte ett brandförsvaret organiserades. Så skedde året därpå. Bilden, som är tagen 1907 av Åtvidabergsfotografen Johan E Thorin, ser rent idyllisk ut och ligger ljusår från TV-serien Larmet går. Den första brandbilen fick man i Åtvid först 1931

bara ett stenkast från stationen. De kommer i fortsättningen att få längre väg till sin arbetsplats. Utryckningarna kan därmed komma att förökas en eller högst två minuter. Men, säger Arne

Sundqvist, vi har sedan en tid börjat rekrytera personalen i Nygårdssområdet, dvs det bostadsområde som ligger närmast den nya brandstationen.

Så länge man inte har heltidsanställd personal betyder det således en eller annan minut var personalen är bosatt. Den nya brandstationen är dock förberedd på en omorganisation från deltidstillsatt heltidsanställd personal och med övernattningsrum.

Vid varje utryckning kommer brandförsvaret i Åtvid att bli tvunget att köra ut på riksväg 35 som skär tvärs genom samhället.

På platsen håller trafiken som regel hög fart. Brandstyrelsen i Åtvidaberg ville därför sätta upp stoppljus på 35-an för att underlätta utfarterna. Man erbjöd sig till och med att bekosta hela anordningen. Men vägverket sade nej med motivering att det är så fin sikt just här.

På tisdag i nästa vecka kommer flyttningen till ny brandstation att preliminärt äga rum. När man sedan installerat sig i de nya lokalerna kommer man att sätta i gång förberedelserna för den stora jubileumsfesten i början av december.

CHRISTER BERG

En varuförsörjningsplan ska upprättas för Åtvid

Kommunfullmäktige i Åtvidberg beslutade på torsdagskvällen att anslå 15 000 kr till arbetet med en varuförsörjningsplan för Åtvidbergs kommun. Utredningen ska göras av KF:s utredare. Företrädare för ICA-gruppen har tillfrågats om man där har något att invända mot att KF gör utredningen. ICA har svarat att man har fullt förtroende för KF:s utredare.

Under de senaste månaderna har gång efter annan diskuterats stöd eller inte stöd till speciellt butiker i glesbygdsområden. För att statligt stöd ska kunna utgå krävs att kommunen har upprättat en varuförsörjningsplan.

Genom att göra upp en sådan här plan kan kommunen bilda sig en uppfattning om det redan i dag finns eller i framtiden kan komma att finnas problem med varuförsörjning i olika delar av kommunen. I planen görs en kartläggning av befolkningen, hur handeln är utformad och vilka utvecklingstendenser som föreligger.

Vidare anges förslag till åtgärder så att varuförsörjningen ska kunna fungera tillfredsställande i Åtvidberg.

□ Ingen skolskjuts

Inte heller i kommunfullmäktige fick folkpartiets lokalavdelning i Åtvidberg gehör för sitt önskemål att de barn som normalt går i Centralskolan men nu har sin slöjdundervisning i Långbrott ska få skolskjuts. Tidigare har såväl skolstyrelsen som kommunstyrelsen avslagit framställningen.

I sin motivering sade t ex skolstyrelsen att de omkring 30 eleverna som går i sexan mycket väl

kan ta sig fram själva den relativt korta sträckan en gång i veckan. Avståndet är 1,2 km och dessutom har man haft samråd med polisen för att få fram bästa färdväg.

För de 30 eleverna skulle skolskjutsen kosta 17 850 kr om året. Skolstyrelsen framhåller att om man sätter in skjutsar i det här fallet så får det beslutet prejudicerande verkan. Det kan komma att medföra än större kostnadsökningar. För man har i dag tryck också från föräldrar i Nygård och i Berg. Sammanlagt skulle skolskjutsarna då öka med 300 000 om året.

Skolstyrelsen föreslår slutligen att kommunen verkar för att åtgärder som rondeller och trafikljus kommer till stånd vid Smyrnakorset och vid Folkets hus. Det blev också fullmäktiges beslut.

□ Tilläggsanslag

Fastighetskontoret beviljades tilläggsanslag med 62 000 kr för underhåll av bränslesystem vid Gammalgården i Björsäter och vid sport- och simhallen. Kultur-nämnden fick tilläggsanslag med 10 000 kr till ökade lärarlöner vid den kommunala musikskolan.

□ Åtvid växer

I ett uttalande till länsstyrelsen säger kommunfullmäktige att

man inte har något att invända mot att det görs en justering av kommungränsen mot Valdemarsvik. Det handlar om ett 1,8 ha stort område på fastigheten Fångemåla som ägaren vill ha överfört till Åtvidbergs kommun. Fastigheten ligger just nu i två kommuner och det ställer till besvär bl a vid taxeringen.

□ Ofullbordade

Under sammanträdet redovisades inför fullmäktige de motioner som ännu inte bearbetats färdigt av kommunkansliet. Den äldsta motionen är tre år gammal och inlämnad av Stig Strömberg (s). Han har motionerat om inrättandet av fiskevårdsområden i kommunen.

1977 motionerade s-gruppen om åtgärder mot fastighetsspekulation. I år har hittills motionerats om kursverksamhet för förtroendevalda, om tomträtter, om justering av kommunala bostadstillägg, om den kommunala demokratin och slutligen om facklärare i gymnastik i glesbygderna.

Till sist beviljades Göran Gustafsson (s) befrielse från sina uppdrag som suppleant i kommunfullmäktige och i skolstyrelsen från den 1 november i år.

CHRISTER BERG

Åtvidabergshus får 1,5 milj för hyresförluster 1975—1977

Det kom att handla mycket om stiftelsen Åtvidabergshem och dess ekonomi vid Åtvidsfullmäktiges sammanträde på torsdagen. Åtvidabergshem har som bekant dragits med ett stort antal outhyrda lägenheter under hela 70-talet. Ett förhållande som i sin tur inneburit betydande hyresförluster. För att få det hela att gå ihop har stiftelsen varit tvungen att ta hyresförlustlån. Dessa har normalt efter hand efterskänkts och då som regel med förbehållet att kommunen anslår motsvarande belopp utan återbetalningsskyldighet.

Under åren 1973—77 har Åtvidabergshem fått hyresförlustlån med över två miljoner kronor. Mest lånade man 1976 då lånet uppgick till 660 000 kr. Den sum-

man motsvarade då 13 proc av den totala hyresinkomsten. De procenttalen har man nu lämnat bakom sig.

I år räknar stiftelsen med en hy-

resförlust på 440 000 kr. Åtvidabergshem har redan beslutat söka preliminärt hyresförlustlån på 211 500 kr för första halvåret i år. Kommunal borgen behövs och det beslutade också fullmäktige att ställa upp på.

Fullmäktige beslutade även att borga för ett slutligt hyresförlustlån på 443 000 för 1977.

□ 1,5 milj efterskänks

Länsbostadsnämnden har beslutat efterskänka 745 000 kr avseende hyresförlustlånen för åren 1975—77. Förutsättningen är att kommunen beviljar Åtvidabergshem samma belopp utan återbetalningsskyldighet. Därmed får stiftelsen ersättning för hela hyresförlusten för de tre åren. Kommunfullmäktige beviljade också den föreslagna summan. För ändamålet fanns 650 000 kr reserverade från 1977.

Fullmäktige beslutade slutligen att teckna borgen för checkräkningskredit på 500 000 kr till Åtvidabergshem.

□ Besvär

I mars förra året beslutade kommunfullmäktige att befria stiftelsen Åtvidabergshem från skyldigheten att betala ränta på grundfonden för åren 1974—76. Beslutet överklagades av en Åtvidabergsbo som bl a hävdade att det måste vara fel att kommunmedlemmar som inte bor i stiftelsens lägenheter skall vara med och via skattsedeln betala boendet för dem som bor där.

Kommunen menade att länsstyrelsen borde avvisa besvären eftersom kommuner har rätt att frivilligt täcka förluster i t ex allmännyttiga bostadsföretags hus. Vidare att kommunal bidragsgivning i det här fallet kan betraktas som en form av åtgärder i syfte att nedbringa den enskildes kostnader för innehav av fullvärdig bostad.

□ Avslag

Länsstyrelsen har just i dagarna fattat sitt beslut. Man avvisar besvären eftersom man anser att kommunens beslut om befrielsen av räntan anses stå i överensstämmelse med bostadsförsörjningslagen. Inte heller kan man finna att kommunen handlat olagligt beträffande kommunallagen.

CHRISTER BERG

Fullmäktige i Åtvid godkände avtal Klartecken för sanering av centrum

Så är då allt formellt klart mellan Åtvidabergs kommun och Åtvidabergs byggnadsbyrå beträffande saneringen av centrum och kvarteret Kopparverket. När kommunfullmäktiges ordförande Göte Edlund till slut dängde klubban i bordet vid fullmäktiges sammanträde på torsdagskvällen så var det att likna vid det byråkratiska startskottet för en omfattande "centrumrevolution" i Åtvidaberg. Två stora byggnader ska uppföras, flera lokaler renoveras eller byggas om och 30—40 intressenter flytta inom en period av två—tre år.

Hela processen är en enda lång kedja av faktorer. Den första länken utgörs av projektet Kopparverket mellan genomfarten och Facit. Från början ville Åtvidabergs byggnadsbyrå koppla samman de båda byggnadsprojekten. Kommunen hade redan tillförsäkrat sig rätten att köpa den färdiga byggnaden vid torget.

□ Köp båda

Då menade man från exploaterings sida att då måste kommunen också köpa byggnaden i Kopparverket. Köper man det som är ekonomiskt garanterat säkert ska man också köpa det som är mera osäkert.

Men med stöd av arbetarekommunen sade socialdemokraterna i kommunstyrelsen nej till ett sådant avtal. Kommunen måste ha fria händer att köpa antingen det ena, eller båda eller inget alls, ansåg man.

I det läget tycktes positionerna låsta och hela centrumplane-

ringen flyttad på framtiden. Men förhandlingarna kom att ge resultat och det exploateringsavtal som kommunfullmäktige godkände på torsdagen tycks båda parter vara nöjda med.

I det fastställda avtalet finns inte längre köpkopplingen mellan de båda projekten. Däremot finns en del andra detaljer. Bl a förbinder sig kommunen att teckna borgen på ett av banken godkänt tilllägglån upp till 95 proc av produktionskostnaderna. Den klausulen gäller båda projekten.

□ Avtalsändringar

Likaså gäller för båda projekten att förhandlingar om förvärv från kommunens sida får inledas tidigast fyra år efter verkställd slutbesiktning. Enligt det förkastade avtalet skulle kommunen handla upp fastigheterna inom ett år efter färdigställandet.

Enligt exploateringsavtalet för Kopparverket har kommunen till-

försäkrat sig rätten att bevaka att lokalernas storlek och utformning svarar mot de behov som framkommer ur centrumutredningen.

□ Kostar 10 milj

Enligt planerna ska byggnaden i Kopparverket bli ca 3 600 kvm stor och intresserade hyresgäster har förhandsbesked på sammanlagt 2 700 kvm. Byggekostnaden är beräknad till ca 10 milj kr. Byggstarten bör kunna bli vid årsskiftet och byggnadstiden är planerad till nio månader. 12—15 byggnadsarbetare sysselsätts.

Vid fullmäktigesammanträdet fattades också beslut om försäljning av kvarteret Kopparverket till Åtvidabergs byggnadsbyrå. Köpeskillingen för den cirka 8 000 kvm stora tomten uppgår till 15 kr per kvm. Likaså beslutades om de ovan angivna ändringarna i exploateringsavtalet för byggnaden vid Stortorget.

CHRISTER BERG

Prickning eller inte av Åtvidabergshem diskuterades vid debatt i fullmäktige

— Är den här anteckningen en prickning mot de ansvariga i stiftelsen Åtvidabergshem? Att styrelsen eller personalen inte sköter sina ålägganden? Den frågan riktade Evert Johansson, socialdemokrat och styrelseordförande i stiftelsen Åtvidabergshem, till Bengt Persson (fp) vid fullmäktigesammanträdet i Åtvidaberg på torsdagen. Vad Evert Johansson avsåg var en anteckning till kommunstyrelsens protokoll vid behandlingen av frågan om kommunen skulle teckna borgen på ett hyresförslustlån på över 200 000 kr till Åtvidabergshem.

I denna anteckning anförde Bengt Persson att det är förvånande att det i Åtvid bara är den kommunala stiftelsen som har problem att hyra ut sina lägenheter. Det finns andra fastighetsägare på orten och de borde ju ha samma problem.

Dessutom kan ju den situationen uppstå att om andra fastighetsägare har problem att hyra ut sina lägenheter så får man ett förhållande där hyresgästerna i de privatägda bostäderna får betala inte bara sina egna hyresvärdars ekonomiska problem utan också en del av den kommunala stiftelsens.

— Om detta är att betrakta som en prickning, sade Evert Johansson, så vill jag bestämt tillbakavisa en sådan anklagelse. All personal ställer upp och jobbar för stiftelsen som om det var deras eget företag.

Evert Johansson passade vid fullmäktigesammanträdet på att redovisa sin syn på vad det kan finnas för orsaker som gjort att Åtvidabergshem har problem.

Bl a pekade han på de stora krav på bostäder som Facit på sin tid ställde. Det blev en överproduktion. Vidare var länebestämmelserna på slutet av 60-talet sådana att man var styrd mot en stor mängd tvåor. Och det är just tvåorna som varit svåra att hyra ut.

□ Smutskastning

Evert Johansson nämnde även den smutskastning av området som pågått i många år och som

också många på hög nivå måste ta på sig. Men Eksätter har fått ett oförtjänt dåligt rykte, framhöll Evert Johansson, som dock gladdes åt att en omvärdering kommit till stånd.

Vidare framhöll Evert Johansson att stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsbolag som inte har samma möjligheter att avvisa en del hyresgäster. Slutligen påpekade han att den förra regeringen varit otillbörligt sölig när det gällde att ge tillstånd till ombyggnad av lägenheter i Eksätter.

Bengt Persson genmälde att hans anteckning inte alls var att betrakta som en prickning av de ansvariga för Åtvidabergshem:

I så fall hade jag skrivit det, sade han. Men däremot är anteckningen ett konstaterande av fakta. Jag hoppas kunna väcka debatt i frågan så att vi kan få ett annat förhållande i Eksätter.

Vidare sade Bengt Persson att han är positiv till lägenheterna i Eksätter och i flera fall rekommenderat förhyrning där. Han erinrade också om att Eksätter inte är det sista, byggda flerfamiljsområdet i Åtvidaberg och att ett sådant argument alltså inte kunde tillgripas för att förklara situationen i Eksätter.

□ Minus också i år

Stiftelsen Åtvidabergshem äger eller förvaltar 707 av de 2 137 lägenheter som finns i Åtvidabergs kommun. Mindre än hälften av stiftelsens lägenheter ligger i Eksätter. Under åren 1973—77 fick Åtvidabergshem över två milj hyresförslustlån. Den beräknade hyresförslusten för 1978 uppgår till 440 000 kr. I dag är 40 lägenheter outhyrda.

CHRISTER BERG

Fråga i Åtvidsfullmäktige:

Är det bara ekonomiskt ansvar skolstyrelsen har för eleverna?

Kommunfullmäktige i Åtvidaberg avtog på torsdagen en motion från folkpartiets lokalavdelning i Åtvid angående skolskjutsar mellan Centralskolan och Långbrottsskolan. Det förhåller sig nämligen så att på grund av lokalbrist måste närmare 90 elever på Centralskolan åka till en annan skola för att få slöjdundervisning. Avståndet är bara 1,2 km men på den vägen finns flera trafikfarliga punkter.

I ett tidigare skede har skolstyrelsen föreslagit avslag på motionen. Man har där menat att ett bifall skulle kunna få prejudiceerande verkan. Skolan skulle med andra ord bli tvungen att ordna med skolskjutsar åt alla barn som bor mer än 1,2 km från skolan. Ett sådant beslut skulle medföra en fördyring på 300 000 kr. I det enskilda fallet med slöjdeleverna skulle kostnaden bli knappt 18 000 kr om året.

— Jag trodde skolstyrelsen skulle känna ansvar för eleverna, sade Bengt Persson, en av motionärerna. Men i det här fallet tycks man bara känna ett ekonomiskt ansvar. Dessutom kritiserade Bengt Persson skolans sätt att informera om frågan till föräldrarna. Det skedde först efter flera påstötningar.

Skolstyrelsens ordförande Roland Johansson (s) försvarade sitt beslut om avslag.

— Vi i skolstyrelsen har inget emot att skjutsa de här eleverna. Ställer bara fullmäktige pengar till vårt förfogande så ska vi skjutsa alla elever i Åtvidaberg till skolan.

Det är vi i skolstyrelsen som har det ekonomiska ansvaret, fortsatte Roland Johansson. Och godkänner vi det här förslaget med trafikrisker som motivering så måste vi nog skjutsa fler elever. Trafikfaran på skolvägen har påtalats från många föräldrar i bl a Nygård och Berg.

Resultatet blev således att eleverna även i fortsättningen själva får ta sig till slöjden i Långbrottsskolan. Det gör man på en färdväg som skoledningen föreslagit och som sedan polisen korrigerat. Enligt ursprungsförslaget skulle skolbarnen ge sig ut och korsa trafiken på en av de mest trafikfarliga punkterna i Åtvid, nämligen i Smyrnakorset. Från polisens sida har man ändrat på den vägen så att eleverna kommer ut på Järnvägsgatan vid ett betydligt mindre farligt kors och i Smyrnakorset får en högersväng.

Sedan finns det förstås också ett kommunalt beslut att kommunen skall verka för större trafiksäkerhet vid Smyrna och vid Folkets hus.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Motion om gymnastiklärare

Carl G Nilsson (m) väckte en motion om gymnastikundervisning vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen. I motionen begär Carl G Nilsson en utredning om möjligheterna att låta alla mellanstadieelever i kommunen få gymnastikundervisning av facklärare. Han påpekar också att man bör eftersträva en lika god standard i alla skolor i kommunen vad gäller lokaler och utrustning för gymnastik och idrott.

I motionen framhåller Carl G Nilsson att han inte på något sätt vill förringa de insatser i gymnastikundervisningen som de ordinarie lärarna gör. Men faktum är att mellanstadieeleverna i tätorten har tillgång till specialutbildade gymnastiklärare. Den förmånen borde också vara förunnad skolbarnen i ytterområdena.

Motionären anser att barn som gått i skola i ytterområdena får svårare att göra sig gällande i gymnastik och idrott när de börjar i högstadiet i Åtvidaberg. En effekt som kan förstärkas psykologiskt. Carl G Nilsson säger att han får stöd för sin uppfattning av gymnastiklärarna på högstadiet.

I motionen anger inte Carl G Nilsson närmare kostnaderna för en reform eller hur problemet skulle kunna lösas. Men, skriver han, i andra övningsämnen som slöjd och musik är det sedan länge så att speciallärare ambulerar runt i våra glesbygdsskolor.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för behandling.

Milsimmet ångar på. Allt fler passar på att motionera i simhallen. Det märks inte minst på deltagarantalet i Milsimmet. Nu är det 279 personer som simmar mer eller mindre regelbundet med målet att klara en mil sammanlagt. Så mycket folk har man inte kunnat räkna in på mången god dag. Den åttonde veckans vinnare blev Barbro Griph, Ingbritt Svensson, Bertil Brandt, Roland Larsson, Madelén Svanström, H-G Ekvall, Margit Karlsson och Einar Ahlström.

Enkel fråga om dubbla lojaliteter

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Åtvidaberg på torsdagen riktade Bengt Persson (fp) en enkel fråga till Bror Nilsson (s) i dennes egenskap av valberedningens ordförande. Frågan gällde principen att den som väljs till ett nämnduppdrag inte i sitt arbete ska vara beroende av nämnden genom t ex anställning.

Tidigare har den principen varit mer eller mindre en oskriven lag, sade Bengt Persson. Han sade sig också minnas att socialdemokraterna hade reagerat skarpt vid centerns val av ledamot i centrala byggnadskommittén. Då tog centern in en byggmästare.

Nu har det, fortsatte Bengt Persson, under lång tid förekommit att en socialdemokrat varit ledamot i en nämnd som också varit dennes arbetsgivare. Har socialdemokraterna ändrat åsikt i den här frågan? Det vill vi veta inför det kommande valet, undrade Bengt Persson.

Den gamla principen, skreven eller oskriven, har vi ansett vara riktig, svarade Bror Nilsson. Men det är lämpligt att partierna var för sig tar den här frågan under debatt så att vi kanske kan nå en principiell överenskommelse.

Bengt Persson förklarade sig nöjd med svaret.

Det aktuella fallet avsåg en ledamot i ett av sociala centralnämndens utskott. Ledamoten var fram till för en månad sedan anställd vid ett av kommunens äldreboenden.

Dartcupen. Kvalificeringsgångarna i dartcupen i Åtvidabergs sporthall fortsätter. I den andra omgången var det Kenth Blomqvist som klarade sig bäst och i den tredje omgången Tommy Johansson. Den senare passade också på att sätta Åtvidabergsrekord. På tre pilar fick han in 120 poäng, vilket är tre mer än vad den förra rekordinnehavaren Lennart Nilsson hade.

ÅTVIDABERG

Körde på pojke — smet från platsen

Polisen i Åtvidaberg söker vittnen till en trafikolycka, som inträffade på fredagskvällen vid det s k Smyrnakorset. Föraren till en röd Mercedes med tillkopplad släpvagn gjorde en häftig sväng in på Oxtorgsgatan.

På övergångsstället kom en 13-årig pojke ledande sin cykel. Pojken träffades av släpvagnen och fick därvid blesstyrer i huvudet. Cykeln blev mycket illa åtgången. Föraren i personbilen stannade inte utan åkte från olycksplatsen.

Kommunen betalar 8 000 kr i skadestånd

Åtvidabergs kommun har gått med på att betala 8 000 kr i skadestånd till Svenska facklärarförbundet. Från början hade förbundet begärt 10 000 kr i skadestånd men efter förhandlingar i Åtvidaberg under den gångna veckan enades parterna om 8 000 kr.

Anledningen till skadeståndsanspråket var att kulturnämnden utan saklig grund och formellt felaktigt i somras avskedade två lärare vid den kommunala musikskolan. Som orsak angavs bl a osäkerhet om omfattningen av de båda musiklärarnas fortsatta undervisning. Kulturnämnden hade heller inte brytt sig om att i ex varsla facket innan man fattade beslut om uppsägning. Vidare passade kulturnämnden på att skicka såväl anställningsbevis som besked om uppsägning i samma kuvert.

Först sedan Svenska facklärarförbundet reagerat häftigt mot kulturnämndens sätt att avskeda folk och påtalat felaktigheterna återtog nämnden sitt beslut om avsked för de båda musiklärarna. Men facket ansåg ändå att kulturnämnden brutit så flagrant mot de regler som gäller att man ändå drev frågan om skadestånd. Fast nu i betydligt blygsammare omfattning eftersom ingen av de drabbade lärarna längre ville göra anspråk på individuella skadestånd.

Hundavslutning med promenad. Åtvidabergs hundklubb avslutade på söndagen höstens kursverksamhet med en festlighet vid klubbstugan i Häckla. Omkring 25 hundar i alla storlekar har varit med på kurserna med Eva Andersson, Peter Lindersjö och Gunnel Adolfsson som ledare. Nästa kurs startar så fort det fallit snö för då ska hundarna lära sig att dra pulka. I avslutningsövningarna ingick en tipspromenad som anordnades av Åtvidabergskorpen. För att markera samarrangemanget kom många av frågorna att handla om hundar.

Inbrott. Ett inbrott skedades natten till söndag 30/10 i automat vid en bensinägelsången. Den eller de som bröt sig in i automaten lyckades dock inte komma åt pengarna. Däremot sattes räknaren ur funktion varför det gick bra att tanka gratis. På det viset fick bensinmacken "bjuda" på 202 liter.

Vem målar lastbilar? Det finns lastbilsmålare i Åtvid. Natten till lördagen passade han/hon/de på att måla om hela hytten på en lastbil vid Långbrottsgatan. Vit färg användes. Samma kväll stals två batterier ur en lastbil, som var parkerad vid Fågelsången.

Mycket körsång i kyrkan. I samband med helgsmålsbön i Åtvids gamla kyrka på lördagen medverkade Ceciliaakören med flera framträdanden. Ceciliaakören är Åtvids församlings nya ungdomskör och har enligt musikdirektör Ingemar Ericsson förutsättningar att bli minst lika bra som den nu med hänsyn till namnet rätt ålderstigna ungdomskören. Ur Ceciliaakörens program kan nämnas den trestämmiga a cappella Saliga äro de som höra Guds ord av Runbäck, Lär mig, o Gud av Krieger och Karl-Bertil Agnestigs tonsättning av Herren är min herde. Kören ackompanjerades av Christina Berg. Den välbesökta helgsmålsbönen leddes av kyrkoherde Arne Nilsson. I söndagens högmässa medverkade pensionsföreningens sång- och musikgrupp och framförde de kända sångerna Han är min sång och min glädje, O hur saligt att få vandra och Gyllne morgon.

Antalet Facitanställda uppgår nu till 1 474 personer. Det är en minskning med 73 jämfört med årsskiftet. Antalet tjänstemän minskade under perioden med 35 till 380. Av hela antalet anställda arbetar 862 på Örsättersfabriken. Zäta-truckerierna har 62 anställda och Addo försäljnings AB 13 anställda.

I Grebo kyrka anordnades på söndagen familjegudstjänst med barn Dop. Den mycket välbesökta högtiden leddes av komminister Per Boo. Vidare medverkade Grebo barnkör under ledning av kantor Birgitta Andersson. Flera Ansgarsminiorer fick motta dräkter och utmärkelser av Per Boo.

Familjegudstjänst i Björsäter. På söndagen anordnades familjegudstjänst med barn Dop i Björsäters kyrka dit omkring 80 besökare kommit. Gudstjänsten leddes av komminister Per Boo som också utdelade dräkter och belöningar till Ansgarsminiorerna.

Åtvidaberg

Konsert i Björsäter drog stor publik

Norrköpings polissångare med Hans Zimmergren som dirigent svarade på lördagen för en mycket uppskattad konsert i Björsäters kyrka. Åtskilliga var de som passade på tillfället att lyssna på kören, där också församlingens präst, komminister Per Boo, är medlem. Omkring 300 personer åhörde konserten.

Hans Zimmergren inledde med att på orgel spela Marche Triumphale av Lemmens. Därefter följde en köravdelning med Morgensång av Gade, Hög jubelrop av Elmehed och Guds kärlek av Lundberg och Elmehed.

Till orgelackompanjemang sjöng Hans Zimmergren två solosånger av Jonsson och Dvorak varpå kören återkom med en avdelning negro spirital, innehållande t ex Go down Moses, Swing lov och Michel row the boat. Efter altartjänst, som förrättades av Per Boo, avslutades konserten med att kören sjöng Giv mig din frid av Häggberg och Den dag du gav oss av Sholefield.

Församlingens tack till Norrköpingskören och dess ledare framfördes av kyrkorådets ordförande Bertil Ristenstrand. Efteråt inbjöd Björsäters kyrkokör gästerna till samkväm i församlingshemmet.

I Missionskyrkan anordnade på fredagen syföreningarna försäljning. Pastor Pär Hugoson talade i den inledande andaktsstunden och vidare medverkade sångarna under ledning av Marie Birgersson. Auktionsutropare var Arthur Gustavsson från Linköping. Tillsammans med servering och lotterier inbringade försäljningen 6 900 kr.

Grebo skid- och motionsklubb arrangerade på söndagen den femte omgången av höstens tipspromenader. Sammanlagt deltog ett 80-tal personer. Jonny Karlsson lyckades bäst med 11 rätt. Sammanlagt leder nu Hans och Susanne Forslo på 52 poäng med Rolf Gordon tre poäng efter. Efter allhelgonahelgen återstår två tipspromenader.

"Kan tjejerna, så kan vi"



Björsäters SK har kvalat upp i femman med det här laget. Stående fr v tränaren Karl-Heinz Zangerl, Kjell Svensson, Peter Ståhl, Ulf Andersson, Håkan Nilsson, Göran Läckhagen och biträdande tränaren Jan Öhrling. Sittande fr v Ulf Jönsson, Lars Öhrling, Sören Quisma, Rolf Ståhl, Ove Svensson, Håkan Schultz och Leif Svensson. Saknas på bilden gör Jan Önnegren och Kenneth Hallberg. Foto: Anders Johansson

Det blev väl litet extra press på grabbarna i Björsäters A-lag när tjejerna gick och vann sin serie. För tjejerna var i våras så nederlagstippade att det skulle till något sjuårdeles för att de skulle hanka sig kvar. Laget hade bara nio spelare men lyckades till seriestarten få ihop fem till. Med det lilla materialet tog man hem serien. Överlägset. Det har förstås A-laget fått höra till leda sedan dess.

Så det blev att ta i det där lilla extra i spurtan. Man tyckte att man var för bra för div VI och ville gärna börja klättringen tillbaka till fyran.

Hela året har laget varit med i toppen. I sista matchen hade Björsäters SK chansen att vinna serien. Men det blev bara oavgjort borta mot Slätmon. Segerfesten fick i all hast döpas om och nya tag tas. För tvåorna i respektive serie skulle få kvala upp i femman.

I kvalet mötte Björsäter Tannefors. Man vann borta med 3-1. Inför en rekordpublik på ca 100 betalande personer tog man så steget upp genom att spela oavgjort i returen.

Björsäter har ett ungt lag där alla utom ett par tre spelare är runt 20 år gamla. Äldre är förstås lagets skyttekung, den bekante ex-saabaren Rolf Ståhl. I år har han gjort 29 mål och håller enligt bedömare allsvensk klass (var det någon som sa något i Åtvid?).

Tränarduon Karl-Heinz Zangerl och Jan Öhrling ges står del i årets framgångar. De båda stannar också kvar nästa år. Fast då tar Janne hand om det pigga damlaget.

I dag finns det strax över 700 personer i hela Björsäters församling. Sportklubben har 265 medlemmar varav ett 90-tal i fotbollssektionen. Fyra lag håller klubben igång. De spelade den gångna säsongen 76 seriematcher.

Det stora problemet är bristen på fotbollsplaner. Vi har bara en enda plan, säger Kjell Mattsson. På den ska fyra lag spela matcher och träna. Nog står en hygglig gräsplätt för träning högt upp på önskelistan.

CHRISTER BERG

3/10

Facits kontorsmöbler öppnar nya marknader och tömmer lagren

Det ser ljust ut på kontorsmöbelsidan på Facit i Åtvidaberg. I år har man fått beställningar på kontorsmöbler till över 1 500 arbetsplatser till ett värde av över fyra miljoner kronor. Från att ha varit inställda på att öka lagren kan man nu i stället på möbelfabriken tillverka för försäljning.

Den ökade orderingången är inte ett uttryck för en konjunkturuppgång. Det handlar i stället om en lyckosam säljorganisation och en bra produkt, säger direktör Göran Arvidsson, platschef på Facit i Åtvidaberg.

Under de senaste åren har man på Facit i Åtvidaberg genomfört ett omfattande investerings- och rationaliseringsprogram inom möbelsektorn. Produktionen har blivit i hög grad mekaniserad. Kapaciteten har ökat med bibehållen eller något reducerad personalstyrka.

Sedan flera år har man jobbat systematiskt på att göra inbrytningar utomlands, i takt med att den svenska marknaden krympt, säger Göran Arvidsson. Just nu har man order från t ex Belgien, 350 platser, Holland, 570 platser, och England, 520 platser.

Förutom att man redan har IBM som storkund har nu också Philips börjat intressera sig för Facits kontorsmöbler. Alldeles nyligen har man på prov installe-

rat 20 platser på Philips i Eindhoven. Det kan vara början till något stort, säger Göran Arvidsson.

Dessutom har Facit gjort en inbrytning på en ny kontinent med sina kontorsmöbler. Till Lagos i Nigeria ska man leverera möbler till 600 arbetsplatser. Leveranserna sköts av Facits engelska bolag men i förlängningen kan förstås också Facit i Åtvidaberg komma ifråga för den afrikanska marknaden.

För närvarande arbetar omkring 250 man inom möbelsektorn i Åtvidaberg. Det är en minskning med ett 30-tal från årsskiftet 77/78. De stororder som nu kommit in ändrar inte på sysselsättningsläget, säger Göran Arvidsson. Redan i dag har man en produktionskapacitet som betydligt överstiger produktionen i nuläget.

CHRISTER BERG

2/11

Mia Marianne och Per Filip gästas Grebo

För tredje året anordnar på fredag Grebo byalag höstkonsert i Grebo kyrka. Tidigare har man haft Linköpingskören Ad libitum och förra året de tre musikanterna Svend Asmussen, Putte Wickman och Ivan Renliden. Den tredje höstkonserten blir med det lite varstans ifrån TV, radio och LP-skivor kända sångarparet Mia Marianne och Per Filip.

Grebo byalag som har många aktiviteter på gång och bakom sig har avdelat en trivselkommitté att jobba med bl a de här konserterna som man tänker sig ska bli en tradition.

Någon ekonomisk vinning gör man inte. Allt folk som behövs ska arbeta ideellt med affischer, stolbärning o s v.

Ambitionen är att ge Greborna, och också andra för den delen, bra konserter på hemmaplan.

Redan nu håller man på att förbereda kommande års konserter och på önskelistan finns namn som Alice Babs och Håkan Hagegård.

I morgon blir det alltså Mia Marianne och Per Filip. På programmet står bl a Bo Setterlind, Dah Andersson och Per Filip själv. Medarrangör är SKS i Åtvidaberg.

Jazz i Sverige 78 ett bra hantverk

Sedan 1971 har läsarna av Orkester Journalen och Rikskonserterns tidning Tonfallet varje år fått rösta fram en grupp eller en solist för skivserien Jazz i Sverige. Det är meningen att man på så sätt ska ge jazzmusiker som inte tidigare är företrädda på grammofoonskiva chansen att få göra en skivinspelning.

Omröstningarna har då och då utsatts för kritik eftersom det inte är allom givet att den gruppen som vinner omröstningen också verkligen får göra inspelningen. Läsarnas röster är således bara vägledande och i själva verket är det en speciell repertoargrupp som gör det slutliga valet.

Kritik har även riktats mot de plattor som spelats in under de gångna sju åren. Bl a mot rubriken "Jazz" i vissa fall. I färskt minne har man förra årets lågvattenmärke i den här serien. Men på Rikskonserter slår man sig för bröstet och menar att bara det att debatten kommit i gång om det är jazz eller inte gör produktionen motiverad.

Nu har Jazz i Sverige 78 kommit ut. Gruppen som fått göra inspelningen är Birka från Stockholm. Birka vann faktiskt omröstningen i konkurrens med 70 andra. Gruppen bildades 1976 av trumslagaren Rune Carlsson, han som var hustrummis på Gyllene Cirkeln på 60-talet. De övriga i Birka är Nisse Sandström, tenorsax, unge Anders Karlén, gitarr, och Bronislaw Suchanek, kontrabas.

Av de åtta titlarna på skivan står Karlén och Suchanek för sju. Den åttonde är So many things av Bernt Rosengren. Den är också hela plattans bästa låt. En soft balladliknande melodi med ett förnämligt saxspel av Nisse Sandström.

Efter att ha lyssnat igenom skivan är det inte utan att man önskar att gruppen i sin ambition att göra en bra skiva dämpat iveren att göra så mycket egen musik. För det handlar utan tvekan om fyra mycket duktiga jazzhantverkare.

CHRISTER BERG

Åtvidaberg

Milsimmet. Nu har de omkring 280 vattenmotionärerna i simhallen avverkat ungefär hälften av höstens milsim. Allt fler börjar närma sig den stipulerade sträckan för att få vara med i slutlottningen av de verkligt stora priserna. Den senaste veckans vinnare blev Dagmar Ullbro, Margareta Grönqvist, Asta Kempe, Gunnilla Lindberg, Einar Ahlström, Birgitta Zachrisson, Svante Pettersson och Ulla Teige.

Hundkännare. I samband med hundklubbens terminsavslutning i söndags anordnades tillsammans med Åtvidskorpen en tipspromenad runt Häckla. Nästan alla frågar kom att på ett eller annat sätt handla om hundar. Mest och bäst visste Florence Pettersson, Yva Pettersson, Leif Pettersson, Britt Nähdin och Roland Gladh.

Dartcupen. Kvalificeringen till slutspelet i dartcupen fortsätter. På tisdagen kvalade Roger Svensson som fjärde man in i finalen. Samma kväll sattes nytt Åtvidabergsrekord på tre pilar då Kenneth Andersson med 140 poäng segrade sig upp i toppen.