

Demonstration i sporthallen av Åtvidabergs nya sporter

Det var stor show i Åtvidabergs sporthall på måndagskvällen. Inför fullsatta läktare demonstrerades två för Åtvidabergs nya sporter — skateboard och dart. Eller vågar man säga rullbrädesåkning och pilkastning?

För det var det som det handlade om. Två sporter som i Sverige än så lång befinner sig på nybörjarstadiet trots en del internationella framgångar.

I Åtvid, liksom på många andra platser i landet, har rullbrädesåkning blivit en stor fluga bland ungdomen. Men här har utövarna själva redan från början, och med myndigheternas stöd, tagit initiativ till att organisera åkningen.

En skateboardklubb har bildats med ett 40-tal medlemmar. Man har jobbat hårt för att få en plats att åka på. Skolan har ställt upp med en asfalterad tennisplan i närheten av Alléskolan och i Sporthallens C-hall har man nu en i det närmaste perfekt inomhusarena.

Ideligen poängteras att varje rullbrädesåkare måste ha hjälm, knä- och armbågsskydd och handskar. Därmed har den ungdomliga klubben i stort sett tagit död på den kritik som rullbrädesåkarna får på andra håll.

30 på ett bräde

På måndagskvällen visade klubben upp sig i stor stil. Efter att fritidsnämndens ordförande Lennart Linnerstedt hälsat publiken välkommen forsade närmare 30 välutrustade ungdomar in i stora salen på sina rullbrädror.

Henrik Linder skötte mikrofonen och presenterade klubben och de olika momenten i åkningen. Det var längdhopp, olika sätt att ta sig fram en och en eller två och två på en bräda, till fots eller på händerna. Allt under publikens ohöjda förtjusning och beundran.

Beundrade gjorde man också Mike Brown, trefaldig världsmästare i spikkastning. Med en darta avla som bakgrund och den dubbla mästaren i Swedish Open Darts Bill Perry som "hållare" kastade Mike Brown fyrtumsspik så det stod härliga till. Än var det kriter och cigaretter, än var det tändstickor, kapsyler och småslantar som Bill hade i öron, näsa och mun eller på skulden. Och som Mike prickade med sina spikar. Också utan glasögon. Också med en huva över ansiktet.

Därefter följde en tresetsmatch i det dartspelet som kallas 501 mellan Bill Perry och Svenska dartsförbundets ordförande Lennart Wennersten. Som avslutning utkämpades en tävling mellan darts spelare från Linköping och Norrköping.

Ovanligt initiativ

Lennart Wennersten var mycket nöjd med arrangemanget i Åtvidaberg. Det är mycket ovanligt, sade han, att en kommunal förvaltning själv tar initiativet till att få igång dartspelet på en ort. Dessutom har man ordnat det i Åtvidaberg precis på ett sådant sätt som vi vill ha det. I en öl- och rökfri lokal.

För vi har tyvärr fått den stämpeln på oss att vara några slags öldrickerare som fördriver tiden på "lokal" med att kasta pil. Därmed

inget ont sagt om pubarna. Det är där som många dartsklubbar från början bildats. Men vi strävar hela tiden mot att få egna lokaler.

Ölstämpeln har också varit ett hinder för oss att få inträde i riksidrottsförbundet. Det betyder bl a ett uteblivet bidrag på omkring en halv miljon.

Stark frammarsch

Dart är en sport på stark frammarsch, berättar Lennart Wennersten. För ungefär två år sedan fanns det bara sex klubbar i Sverige. I dag är man uppe i över 200 klubbar med 1 001 licensierade spelare. Fast man räknar med att det finns över 5 000 människor som regelbundet utövar sporten.

Många rynkar föraktfullt på näsan åt oss, säger Lennart Wennersten. Men det är faktiskt inte lätt att bli en skicklig darts spelare. Man beräknar att det krävs ungefär fem års träning för att med framgång kunna ställa upp i en tävling. Eftersom en tävling tar omkring tio timmar att genomföra krävs också god kondition. För att inte tala om viljestyrka, goda nerver, balans, koncentration och muskelkontroll.

Bra för mattelärarna

Nu återstår att se om darten vinner insteg också i Åtvidaberg. I sporthallen finns tre banor tillgängliga. Instruktorer finns i Linköping. Det vore jättekul för oss, säger Lennart Wennersten, och för mattelärarna i Åtvid. För med tiden blir en darts spelare rätt duktig i huvudräkning. Om han inte var det förut.

CHRISTER BERG



De flera hundra besökarna i Åtvidabergs sporthall höll sig knäpp tysta när världsmästaren i spikkastning Mike Browns uppvisning kulminerade med att i blinda träffa cigaretter, som Bill Perry stoppat i mun och öron



Åtvidabergs skateboardklubb svarade för ett bejublat uppträdande när man inför en fullsatt sporthall presenterade sin sport. Klubben har bara varit i gång ett par månader. Ändå har man hunnit öva upp stor skicklighet. Eller vad sägs om längdhopp över levande föremål och ner på en annan väntande rullbräda.

ÅTVIDABERG

Fotbollens dag i dagarna två

De glada gossarna i ÅFF:s aktiviteitskommitté låter sig inte nedslås av att det regnat praktiskt taget varenda dag i tre veckor. På lördag och söndag blir det solsken och vackert väder igen, spår den obotlige optimisten Åke Söderqvist. För då anordnas Fotbollens dag i dagarna två.

På lördag blir det svårt att närma sig Åtvidabergs centrum utan att "drabbas" av en massa blåklädda ÅFF-are. På parkeringsplatserna kommer de yngre medlemmarna att snygga upp bilarna. Förhoppningsvis mot en frivillig parkeringsavgift.

På gågatorna vid Domus—Gethingen, ett område som man för dagen döpt om till "piazza" blir det marknad, lotterier, pilkastning och underhållning av drag-spelsklubben Tonträff och Tvärdraget. Om vädret tillåter kommer också en hel del köpmän att flytta ut stånd på trottoarerna.

Söndagen ägnas helt åt fotboll. Från nio på morgonen till åtta på kvällen ska det spelas fotboll på Kopparvällens A- och B-planer. Sammanlagt blir det tio matcher med spelare i alla åldrar. Höjdpunkten utgörs av den allsvenska matchen mellan ÅFF och Öster.

1 000 starter under Korpens cykelturer

Final på årets motionscykel i Åtvidskorpens regi var det på tisdagskvällen i Sporthallen, där ordföranden Alf Hallberg utdelade priser och hälsade cyklisterna välkomna till nästa års rundor. Sammanlagt har i årets tio rundor i Cykelturen 78, på Cykelns dag och på olika fasta sträckor över 1 000 starter kunnat räknas in. Det betyder att motionscyklisterna trampat bortåt 3 000 mil på vägarna runt Åtvidaberg. Under finalkvällen utdelades flera priser. Det stora priset, en cykel, vanns av Carl-Inge Samuelsson. Marie Andersson och Margit Edström fick den sista veckans veckopriser. Dessutom utdelades ett dussin andra priser och alla som kommit till Sporthallen fick en liten present med sig hem.

8/10

Dr Mabuse till Åtvidaberg

Dr Mabuse, Christa Klage m fl kommer att visas upp i Åtvidaberg i höst och nästa vår. Det blir på filmduken. För också i år ska kulturnämnden i Åtvid var med i BIO 16, den försöksverksamhet som Svenska filminstitutet bedriver.

BIO 16 har till syfte att på ett så enkelt sätt som möjligt nå största antal människor med vad som betecknas som kvalitetsfilm. På mindre orter är som regel filmbudgetet mycket begränsat och vanligtvis visas då filmer med några år på nacken.

I Åtvidaberg kommer nu kulturnämnden att bjuda på åtta filmer. Årets premiär äger rum på måndag då man spelar den tyska filmen Christa Klages stora förtvivlan. Filmen är producerad i år och lär vara både lättillgänglig och spännande. Regissören Margarethe von Trotta var medproducent i Katharina Blums förlorade heder.

I fortsättningen kommer den svenska Bomsalva, den italienska Vi som älskade varann så mycket, den svenska Uppdraget, den tjeckiska Äppelleken, den gamla klassikern Dr Mabuses testamente, den polska Ursäkta, är det här man får på käften och slutligen den svenska Långt borta och nära.

Arbetarekommunen i Åtvid säger nej till "Centrumrevolutionen"

Åtvidabergs arbetarekommuns representantskap beslutade på onsdagskvällen efter hårda diskussioner att rekommendera sina partikamrater i kommunstyrelsen att inte godkänna ett förslag till exploateringsavtal med Åtvidabergs byggnadsbyrå. En rekommendation från grundorganisationen har som regel stor tyngd. Därför kommer med största sannolikhet de socialdemokratiska ledamöterna i kommunstyrelsen att följa arbetarekommunens beslut. Detta kan betyda, men behöver inte nödvändigtvis göra det, att det omfattande arbetet med Åtvidabergs framtida centrum raseras. I vart fall får man bereda sig på både förseningar och kostnadsfördringar.

Det har länge stått klart att ett stort antal affärer, kontor och institutioner behöver nya lokaler i Åtvidabergs centrum. Eftersom både kommun, landsting och privata företagare är inblandade är det hela en komplicerad historia. Mellan 25 och 30 enheter beräknas ha fått nya lokaler innan hela omöbleringen är ett faktum.

I dag har Åtvidabergs byggnadsbyrå tecknat ett exploateringsavtal med kommunen beträffande en ny stor fastighet vid Stortorget. Enligt avtalet har kommunen stort inflytande på byggnadens utformning. Man har också tillförsäkrat sig rätten att köpa fastigheten inom ett år efter slutbesiktning.

□ Stort lokalbehov

Men för att allt ska gå i lås behövs fler lokaler. Kommunen har köpt en annan byggnad vid Stortorget, den f.d. Konsumbyggnaden. Där har man också bokat in plats för bibliotek och några affärer.

Men det är inte nog med det. Ytterligare en byggnad är aktuell, nämligen i kvarteret Kopparverket, eller i vad som i folkmun kallas Gropen.

För att hela "centrumrevolutionen" ska kunna komma igång måste man börja i Gropen. Och det är här som man nu hamnat i en konfliktsituation.

□ Viktig skillnad

Kommunen har tillsammans med Åtvidabergs byggnadsbyrå arbetat fram ett förslag till exploateringsavtal. Avtalet har samma principiella utformning som det som gäller kvarteret Trekanten vid Stortorget. Men den viktiga skillnaden är att Åtvidabergsbyggnadsbyrå kräver att om kommunen utnyttjar rätten att köpa Trekanten så måste man också köpa Gropen.

I arbetarekommunens representantskap har man reagerat mot den här kopplingen av de båda projekten. I övrigt tillstyrks avtalet.

Därmed är positionerna låsta. För Byggnadsbyråns VD Bo Rosén deklarerar klart och entydigt: Jag skriver inte på avtalet om man ändrar det på den här punkten.

□ Inte utpressning

Bo Rosén betonar flera gånger under samtalet med Correspondenten att det från hans sida inte är fråga om en utpressning. Det handlar helt enklit om en ren affärsmässig bedömning, inte bara från min sida utan också från kreditinstitutet. Om man isolerar projektet i Gropen ställer inte kreditgivarna upp.

Orsaken till detta är att projektet i Gropen är ekonomiskt osäkert. Trots att man gått ner mycket lågt i hyressättningen är ännu inte alla lokaler bokade. Vidare ingår i projektet för Åtvidaberg helt nya verksamheter som squash, diskotek och i viss mån också biografer. Vad vet man om lönsamheten på dem?

□ Sysselsättningen

Bo Rosén påpekar också att de båda projekten också på ett annat sätt är en enhet. Nämligen sysselsättningsmässigt. Om man inte kommer överens och Byggnadsbyrå inte får bygga i Gropen betyder det sannolikt att vi måste ta upp förhandlingar om varsel för 5-7 anställda. Detta i stället för att kunna anställa ytterligare 5-7 personer.

Kommunalrådet Carl-Eric Ahlström vill för dagen inte säga hur man ska kunna komma tillrätta med problemet. Jag har fått en rekommendation av representantskapet och den kommer jag också att följa, säger han.

Fastighetschef Lars Persson är den som från kommunens sida hållit i centrumplaneringen och försökt få pusslet att gå ihop. Nu

är risken stor att han får börja om från början.

□ Tid och pengar

I dag kan man inte svara på vad konsekvenserna blir om inte kommunen och Byggnadsbyrå kommer överens, säger han. Men eftersom det hela är en kedjereaktion kan man lugnt utgå ifrån att det kommer att kosta både tid och pengar.

CHRISTER BERG

Åh, dessa hundar!

I alla kommuner finns ett hundskatteregister. Det består av listor över alla hundar, där man kan se vad hundarna heter, hur gamla de är och vad de tillhör för ras. Nåja, det är inte riktigt alla hundar som är med på listorna. För det finns faktiskt hussar och mattar som inte betalar skatt för sin hund. I Åtvidaberg finns över 900 hundar inskrivna i registret. Om man delade upp dem skulle det bli en hund i var femte familj.

Nu har vi tittat litet närmare på registret för att se vad det egentligen finns för hundar i Åt-

vidaberg. Hur stor är den största hunden? Vilken hund är äldst? Vilken är minst?

Till sist gjorde vi upp en tio-i-topplista över de vanligaste raserna i Åtvidaberg. I den topplistan har vi för enkelhetens skull slagit ihop alla olika taxar i en grupp, alla spanielhundar i en annan osv. Vi kom fram till följande lista:

- 1) tax 203, 2) drever 100, 3) pudel 68, 4) blandras 62, 5) stövare 53, 6) schäfer 49, 7) spaniel 48, 8) terrier 34, 9) labrador 28, 10) spets 25.



ÅTVIDABERGS förmodligen minsta hund väjde mindre än ett kaffefat när han föddes. Bara 95 gram. Han kallas för Fimpen men heter egentligen Bel-dams N A Absint. Det är en långhårig chihuahua. I dag väger Fimpen 14 hekto och är ungefär 17 cm hög. Fimpen är visserligen liten, men han är rätt tuff och springer gärna ett varv i skogen.

När vi hälsade på Fimpen och "storbrorsan" Tipp-Tipp hos familjen Hjelte på Garpavägen i Åtvidaberg så

var han litet vresig. Han skällde ut både oss och kameran. Fast sedan insåg han att vi inte skulle ge oss förrän vi fått fotografera honom. Till slut poserade han i sin lilla korg som matte Marita fick hålla upp.

Tipp-Tipp och Fimpen är av samma ras. Trots det är Fimpen inte ens hälften så tung om Tipp-Tipp. Men Fimpen är ovanligt liten, säger Marita Hjelte. Hon berättar också att Fimpen är rätt billig i drift. Den lilla krabaten äter ungefär så mycket som ryms på ett tefat varje dag.

9/9



KIRRE ÄR en av de 60 blandrashundar som finns i Åtvid. Han bor hos familjen Mejdler vid snickerifabriken i Falerum. Kirre är en blandning mellan en västgötaspets och en gråhund.

Husse Einar Mejdler berättar att Kirre är en ganska lydig hund. Men en gång om dagen är han olydig. Det är när alla skall gå och lägga sig. Då vägrar Kirre att lägga sig på sin plats. Det gör han inte förrän han fått tre karameller av husse.

Om dagarna springer Kirre nyfiket och glatt viftande på svansen omkring på gården och hälsar på alla besökare. Varje måndag ylar han i kapp med brandsirenerna



HOS FAMILJEN Gustavsson på Högboða gård i Björsäter bor en systerson till Båtsman på Saltkråkan. Det är den snart fyra år gamla S:t Bernhardshunden Duffy. Han är Åtvidabergs kanske tyngsta hund. Han väger ungefär 80 kg och det är mer än vad de flesta människor väger.

En så stor hund som Duffy äter förstås massor. Hans matte berättar att han äter ungefär lika mycket som alla de andra sju i familjen tillsammans. Av alla hundar som vi träffade på var det nog Duffy som charmade oss mest av alla. På bilden poserar han tillsammans med lillmatte Helena och en av gårdens katter.

9/9



HJORTSKOGENS Nilla är en värdig representant för de över 200 taxarna i Åtvidaberg. Förra året blev hon nämligen utnämnd till Östergötlands finaste tax. Hemma hos matte och husse har hon massor med priser som bevisar att hon erövrat championtitlar och annat fint i utställningar och på jaktprov.

Margit och Arne Dahlgren är förstås mycket stolta över Nilla. De har hållit på med uppfödning av taxar i 25 år och strävåriga Nilla är den sjunde generationen i rakt nedstigande led på Hjortskogens kennel.



9/9



DEN ALLRA högsta hunden vi hittade i hela Åtvidaberg var Afrodite. Hon är en grand danois och 83 cm hög över manken, dvs på ryggen rakt ovanför frambenen. Bland alla hundraserna är det nog bara den irländska varghunden som är högre. Men någon sådan hund finns inte i Åtvid.

Affi, det är smeknamnet på Afrodite, bor hos makarna Nestor i Bersbo. Elis Nestor berättar att Affi är en väldigt snäll och kanske litet bortskämd hund. Men, säger han, det är bättre att vara för snäll än för sträng mot sin hund.

Affi kom till Bersbo när hon var ungefär ett år gammal. Nu är hon fyra år.

HÄR ÄR en ovanlig hund. Det är en phalene och det finns en sådan i Åtvidaberg. Hunden heter Tello och ser ut som en stor fjärilshund. På Kennelklubben i Linköping säger man att rasen är mycket sällsynt i Sverige.

Tello, som egentligen heter Sebastian, bor hos familjen Friström på Smultronvägen i Åtvidaberg. Husse Sven Friström berättar att Tello är ganska tillbakadragen och helst umgås med vuxna.

När vi hälsade på hos Tello var han irriterad på familjens andra hund, en golden retrievervalp som heter Tina.

Nä, då var det bra mycket bättre när matte Ingrid kom hem. För se matte, det är Tellos stora idol.



BORDER COLLIE är rasen som inte är någon ras. Officiell standard saknas och ingen kennelklubb klassificerar den på sina utställningar.

Klart vi blev nyfikna och måste titta på den raslösa hunden. Leif Svensson har en som heter Katzy. Det är en glad liten hund som gärna puffar på främlingar och vill att man skall kasta pinnar åt henne. Men allra mest trivs hon när hon får arbeta. För Katzy är en riktig vallhund. Husse demonstrerar.

Fårskocken står långt borta i en trädunge. Katzy springer i väg genom gräset i raketfart. Inte rakt på fåren, utan i en jättestor vid båge. Hon dyker upp bakom fåren och driver dem i snabb galopp till husse.

En riktigt bra vallhund skall inte bara tycka om att jobba, säger Leif. Den måste också älska fåren. Så bevisar han det genom att låta Katzy och ett av fåren pussa varandra. Sedan får Katzy sätta sig på fårets rygg. Där har hon bra utsikt.



DEN ÄLDSTA hunden i Åtvidaberg heter Turre. Han är 17 år. Fast om man räknar i hundår så blir han 119 år. Turre är en korsning mellan tax och drever och bor hos familjen Franzén i Ljungebo utanför Åtvidaberg. Trots sin höga ålder är Turre mycket pigg. Han är vältränad och lider inte av några speciella krämpor förutom att han har litet besvär med en tand.

Turre är en trevlig sällskapshund och mycket duktig på att jaga. Han får vara med i år också, berättar Turres husse Ingemar Franzén.

— Ingen av mina jakthundar har varit så duktig som Turre. Ett år kunde vi skjuta tolv rådjur för honom, berättar han stolt när han sitter i trädgården och ger Turre godis.

**Hundreportage:
MARIA AXELSSON
och CHRISTER BERG**

9/19

Ungdomar arbetslösa i Åtvid Beredskapsjobb enda utvägen

Över hälften av de nära 270 personer som söker arbete i Åtvidaberg är ungdomar under 25 år. Av dessa är 100 helt utan sysselsättning. Också Åtvidaberg har sin ungdomsarbetslöshet. Det framgår av arbetsförmedlingens rapport för läget vid månadsskiftet augusti/september. Situationen var då ungefär likadan som månaden innan. Och månaden dessförinnan osv ett långt stycke tillbaka i tiden.

Men för den skull skall man inte förledas att tro att myndigheterna sitter med armarna i kors. Redan nu vet man att mellan 60 och 70 ungdomar kommer att åtminstone få ett år till sysselsättning. Framst i beredskapsarbeten.

Åtvidabergs kommun ställer upp med 45 beredskapsjobb som successivt påbörjas under september. Det handlar om 18 jobb inom vårdsektorn, 17 kontorsjobb och 10 i parker och motionsteräng.

Dessutom går i dag åtta ungdomar i enskilt beredskapsarbete och de väntas därefter få fast anställning. Ytterligare fem sådana platser skall inom kort besättas.

Vädjan resulterar

För någon månad sedan gick SSA-rådet i Åtvidaberg ut med en

skrivelse till arbetsgivarna i Åtvid med en förfrågan och vädjan om de hade möjlighet att anställa arbetslösa ungdomar. Skrivelsen har resulterat i att ett tiotal arbetsgivare hört av sig. Lika många arbetstillfällen kan också komma i fråga.

Så trots allt är situationen inte alltigenom dyster, säger Siri Ohlin, föreståndare på arbetsförmedlingen i Åtvidaberg. Hon berättar också att det varit en ökad rörlighet på arbetsmarknaden i Åtvid under den senaste månaden än normalt.

Sammanlagt hade man i augusti 50 jobb av olika slag att erbjuda de sökande. 33 tillsattes varav för första gången på mången god dag arbeten inom verkstadsindustrin. Det var länge sedan man kunde erbjuda ett verkstadsjobb.

Vid månadsskiftet fanns 17 lediga platser anmälda hos förmedlingen.

I tolv fall rör det sig om fast anställning och sex av dessa gäller heltidsjobb. Inget av de 17 jobben är lämpligt för ungdomar.

Många kvinnor

Av arbetsförmedlingens statistik över sökande framgår vidare att nästan två av tre sökande är kvinnor. I de allra flesta fall kan dessa, och det gäller för all del också männen, bara tänka sig ett arbete i Åtvidaberg.

Av samtliga sökande var vid månadsskiftet 182 arbetssökande

helt utan sysselsättning. 57 hade tillfälligt arbete medan 20 sökande hade ett varaktigt arbete men ville ha något nytt.

CHRISTER BERG

Läkarsituationen något förbättrad i Åtvid

Från 1 oktober förbättras läkarsituationen i Åtvidaberg. Något för allmänheten och en hel del på Facit. Vid den tidpunkten börjar nämligen distriktsläkare Harald Persson arbeta i Åtvidaberg. Hans tjänstgöring delas mellan hälsovårdscentralen och Facit.

På Facit har man saknat företagsläkare sedan Krister Engström slutade sommaren 1976. Alltsedan dess har man sökt med ljus och lykta efter en ny läkare. Men först nu har man lyckats.

På hälsovårdscentralen är som bekant bristen på läkare stor. För närvarande har man bara tre av de sex tjänsterna besatta och det har varit svårt att få fram vikarier. Därför har man bl a från och med september beslutat upphöra med den tidsbeställda mottagningen eftersom man enbart hinner med akutfallen.

Milsimmet. Höstomgången av Milsimmet har startat. Nu gäller det för deltagarna att under minst tio tillfällen fram till jul simma sammanlagt en mil för att få vara med om dragningen för det stora finalpriset. Varje vecka utdelas dessutom ett mindre antal priser. Bland de 55 som deltog premiärveckan gick priserna till Anette Gustafsson, Märta Åstrand, E Björkman, Monica Jonsson, Maj Johansson, Eva Höglund, Signe Lundqvist och B Ahlenius-Nilsson.

Pensionärsbowling. Förra säsongen satte man igång med speciella tider för pensionärsbowling i bowlinghallen. Allt fler pensionärer kom att utnyttja möjligheten till subventionerat spel på eftermiddagarna och mot slutet hade man mer än fullt på bannorna. Det har visat sig, säger Per Gustavsson på bowlinghallen, att bowlingen är en sport som passar alla åldrar. Och det gör inget om man är nybörjare. På tisdag kör man igång verksamheten igen.

Mycket kyrkomusik i Åtvid denna höst

Ur kyrkomusikallisk synpunkt kommer den här hösten att bli mycket innehållsrik. Det berättar musikkdirektör Ingemar Erlsson, som nu är klar med den huvudsakliga planeringen.

Praktiskt taget varje helgmsbön kommer att berikas med extra musikinslag. Likaså blir det körmedverkan vid i stort sett samtliga högmässor. Det ser bl a de egna körerna, Allmänna kören, Manskören och Husmoderskören till.

På lördag i nästa vecka inleds konsertverksamheten med den franske organisten Maurice Clerce. Söndagen 1 oktober kommer den första av tre stora kyrkokonserter. Då bjuds på mest orgel- och instrumentalmusik.

Den 20 oktober kommer ytterligare en fransk organist till Åtvid. Han heter Jean Costa och ger en konsert i Gamla kyrkan. Dagen efter ska egna sångare framföra

en Buxtehudekantat och en vecka senare är det dags för Ceciliakören att komma med ett eget program.

Den 4 november är det Alla helgons dag och tid för nästa stora kyrkokonsert. Då är det inbokad Vivaldimusik med ungdomskören och Anna Söderbäck. I slutet av månaden ska kyrkans musikelever ha en uppvisning i församlingshemmet.

Det nya kyrkoåret kommer som vanligt att sjungas in av ungdomskören. Det sker den 2 december och därefter blir det ett specialkomponerat program varje lördag i advent. Den stora advents- och julkonserten äger rum den 17 december med Anna Söderbäck som solist.

Agneta Ekström och Maria Mucchiano-Johansson svarar för sången i samband med nyårsbönen. Terminen avslutas så med en stor satsning på trettondagen då Musikkåren, Stråkorkestern, Allmänna kören och de olika kyrkokörerna spelar och sjunger carols, dvs engelska julsånger.

ÅTVIDABERG

Handikapp-cup planeras i Åtvd

Om Roland Lind och Arne Ahlsén på Sporthallen får som de vill så kommer det under försommaren nästa år att anordnas en cupturnering i handikappidrott i Åtvidaberg.

Vi vet om de handikappades problem, säger Arne Ahlsén. Tyvärr byggdes både sport- och simhallarna i Åtvidaberg under en tid när man kanske inte tänkte så mycket på den här saken. Därför är de här lokalerna inte särskilt tillgängliga för handikappade.

Men skam den som ger sig. Problemen är till för att lösas. Och det kan man i varje fall temporärt göra den tid som Sporthallen normalt är stängd. Redan har handikappkonsulent Gösta Malmström kopplats in på projektet.

Överfullt i matsalen vid PRO:s höstpremiär

Nog för att det brukar vara mycket folk när Åtvidabergs pensionärsförening håller sina möten. Men frågan är om man inte slog rekord på torsdagen när man höll sitt första möte för hösten. Bruksmässens matsal räckte inte till utan man fick placera ut extra bord i angränsande utrymmen.

Det är inte för inte som vi ideligen från PRO:s sida tjarar om att vi måste få en stor samlingslokal i Åtvidaberg, säger kassören Elsa Douhan. För det finns ju faktiskt ingen större i hela Åtvid som är passande för våra behov. Och det är säkert fler av våra över 600 medlemmar som skulle vilja komma.

Mötet inleddes med ett hälsningsanförande av ordförande Tore Johansson. Flera rapporter lämnades. Bl a redogjorde Nils Hammarlund i korthet för innehållet i pensionärsföreningens remissvar beträffande centrumplaneringen. Vid ett kommande möte skall man gå igenom ärendet mera ingående.

Per-Erik Utter från ABF berättade om höstens kursutbud och Jörgen Flordin från Motala bjöd på en stunds rolig och mycket uppskattad underhållning.

Slutligen gav bankdirektör Knut Carlson en inblick i Bankkindsbankens historia i Åtvidaberg varefter han inbjöd de omkring 250 närvarande till stort kaffe- och tårtkalas.

Träningsorientering. OK Eken har anordnat en träningsorientering vid Ljungsbo med Johan Forsberg, Ulf och Per Ståhl som banläggare. Resultat: Bana A 1) Lars Bogren 67.35; 2) Elis Svensson 69.25; 3) Agne Lindström 72.40; 4) J E Johansson 76.53; 5) Sixten Johansson 82.30. Bana B 1) Olof Söderbäöck 52.10; 2) Sten Eriksson 54.20; 3) Kurt Karlsson 54.23; 4) Stig Johansson 50.05; 5) Jörgen Olsson 66.25; 6) Bertil Andersson 72.00; 7) Berndt Sward 74.40; 8) Per Lundmark 84.40; 9) Ulla Bohlin 109.00. Bana C 1) Berit Kindvall 44.07.

Informationsträff om rökning

Nädå. Man skall aldrig säga att det är för sent att sluta upp att utsetta egna och andras lungor för DDT, arsenik, koloxid och annan smörja. Det fick de närmare 50 intresserade som på torsdagskvällen kommit till Sporthallen, reda på. Lokalavdelningen av Visir (Vi som inte röker) hade tillsammans med fritidsnämnden anordnat en informationsträff om rökning.

Sedan systrarna Lekander angivit tonen i ett piggt och musikaliskt drivet sångprogram hälsade ordförande Vera Johansson välkommen. Ämneslärare Olof Söderbäck höll ett kort, intensivt och bildrikt anförande. Bl a pekade han på vad det är rökarna får i sig. Hur man utsätter sina lungor för gifter som DDT, arsenik och koloxid med mångdubbelt större kvantiteter än som tillåts i industrin. Han tryckte också på att det är positivt att sluta röka. Det lönar sig att sluta. Då ger man sig själv en mycket större chans till ett friskare liv. Och inte bara sig själv. Utan också omgivningen. Varje människa har rätt till frisk luft. Men det är inte alla som tänker på det.

Correns sportchef Allan Hall berättade om tidningens fimparkampanj och gjorde sitt bästa för att ställa begreppen på huvudet. Han förmedlade många råd och erfarenheter från personer som deltagit i kampanjen. Arne Ahlsén gav sin syn på rökning och idrott. Han talade också om att man äntligen, så när som på bowlinghallen, nu fått en helt rökfri sporthall. I programmet medverkade också badmästare Roland Lind och elever från Alléskolan.

Allra sist berättade Vera Johansson att man i Visir är beredd att hjälpa dem som vill sluta röka. En fimpargrupp håller på att bildas och den som vill vara med kan vända sig till Vera Johansson för mer information.

ÅTVIDABERG

10/10

Full fart på hundklubben. Förutom kurser av alla de slag har man på Åtvidabergs hundklubb också många andra aktiviteter på gång. För en tid sedan anordnades en veterinärträff. I förra veckan åkte man med ett 20-tal medlemmar på studiebesök på djursjukhuset i Linköping. På grund av lokal- och tidsbrist är det numera inte det lättaste att få tid till studiebesök. Men samarbetet med klubben har alltid varit det bästa, försäkrade chefsveterinär Paul Schauman, som nu ställde upp och visade anläggningen. Den tredje aktiviteten på kort tid ägde rum på söndagen då klubben gästades av Claes Adolfsson från Opphem. Inför ett rätt stort antal intresserade hundägare visade han och golden retrievern Lisi hur det går till att träna och genomföra apportering och blodspår. En uppvisning som omedelbart stimulerade de närvarande hundarna till egna privata uppvisningar. Och en och annan husse och matte att inte bara träna lydnessdressyr.

En trafikolycka mellan två personbilar inträffade på söndagen i korsningen Kaplansgatan—Trädgårdsgatan. Kollisionen blev häftig och båda fordonen så illa tilltygade att de måste bärgas från platsen. Två personer, en kvinna från Norrköping och en 20-årig yngling från Västervik, skadades och fördes i ambulans till regionsjukhuset i Linköping.

Ridungdomar ordnar egna pengar

Ungdomssektionen i Åtvidabergs ridklubb ligger ordentligt i selen för att skaffa sig själva en hygglig ekonomi. Under ett par höstsöndagar har man på egen hand ordnat med speciella jippon kring och i stallet och ridhuset vid Vrånghult. Och mer ska det bli.

I söndags bjöd ungdomarna med ordförande Lotta Svensson i spetsen på en trevlig dag i hästens tecken. Det var en tipspromenad, där Lilian Severin, Hans Lindberg och Theresia Folkesson var bäst av de omkring 100 som deltog.

I stallet kunde den som ville och vågade rida på en ponny. Än mer populärt var det att låta sig dras i en sulky av den lilla shetlandsponnyen Isak. Vidare såldes korv och lotter i massor.

Genom den här egna aktiviteten drog ungdomarna in ca 1 000 kr till sin fortsatta verksamhet. Nu ser man fram mot nästa evenemang, som äger rum i slutet av månaden. Då blir det en hopptävling. Och i december ska man som vanligt hjälpa till med Luciafirandet.

Pensionärer till Åland. Åtvidabergs pensionärsförening har nu varit på sin sista resa för året. Det blev en längre utflykt till Åland. Omkring hundra pensionärer med reseledare Eric Larsson i spetsen åkte i två bussar till Stockholm. Från Skeppsbron gick färden till Mariehamn.

SISTA RESAN

Pensionärsföreningen i Åtvidaberg har varit ute på sin sista resa för året. Resan gick till Åland och omkring hundra pensionärer med reseledare Eric Larsson i spetsen åkte i två bussar till Stockholm. Vid Skeppsbron gick man på färjan som ett dygn framöver skulle vara deras bostad och fortskaffningsmedel. Frånsett att det var litet gungigt på Ålands hav hade man en härlig och färgsprakande resa i det magnifika höstvädret. Till det bidrog förstås Axel Kindstrand med sina sånger. Väl framme i Mariehamn var det många som passade på att undersöka om charakturerivarorna verkligen var så billiga som det ryktas. Även under hemresan nästa dag gungade det på havet. Men det var ändå ett helnöjt sällskap som sent på kvällen kom tillbaka till Åtvidaberg.

Det viktigaste finns i Åtvid. Åtvidaberg har en bra industrimiljö med avancerad produktion, centralt läge, utbyggd näringslivsservice och, det viktigaste, det finns yrkesfolk på orten. Det sade kommunens nye näringslivsintendent Jan Nordenström när han på tisdagskvällen höll föredrag i gamla kommunalhuset. Till föreläsningen som hade rubriken Att starta och leda mindre företag stod Åtvids föreläsningssällskap som inbjudare. Trots det mycket speciella ämnet bevisades föreläsningen av närmare 40 intresserade. Jan Nordenström gav de närvarande en kort lektion i företagsekonomi utifrån förutsättningarna i Åtvid. Vidare fick åhörarna massor av tips och förslag på olika kontaktvägar om man tänker sig att starta, utvidga eller hålla liv i ett företag.

Kuisma med hela "köket". På söndag blir det konsert igen i Åtvidaberg. Den här gången av det mera ovanliga slaget. Ensam på scenen i Alléskolan kommer slagverksvirtuosen Rainer Kuisma att bjuda på en timmes musicerande. Han kommer att använda det mesta som finns i "köket", dvs slagverksarsenalen. T ex marimba, xylofon, klockspel, vibrafon, pukor, trummor, cymbaler osv. Rainer Kuisma anses som en av Europas skickligaste slagverkare. Konserten arrangeras av kulturnämnden och SKS i Åtvidaberg.

Milsimmet. Efter sex veckor uppgår nu antalet deltagare i Milsimmet till 270 personer. Den senaste veckans vinnare blev Magnus Haraldsson, Susen Johansson, Svante Karlsson, Elna Yngve, Tiiu Wallqvist, Birgitta Larsson, Margit Lönn och Sture Johansson.

12/10

Olof Söderbäck i ÖC-intervju:

Fallet Klockarängen i Åtvidaberg fråga om kommunal demokrati

— Känsla och fantasi, det är två saker som skiljer människan från roboten. Känslan för kulturella och miljömässiga värden, förmågan att uppleva ett naturskönt område på annat sätt än som millimetrar och höjdkurvor på en karta — det är vad som i dag tycks skilja en mycket stor majoritet av medborgarna i Åtvidaberg från ett fåtal toppolitiker och tjänstemän i kommunen. I varje fall när det gäller frågan om Klockarängens vara eller icke vara. Men det finns också en annan principiellt viktig fråga i fallet Klockarängen: hur är det egentligen beställt med den kommunala demokratin i Åtvid?

Det frågar sig Olof Söderbäck, en av initiativtagarna till Aktionsgruppen för bevarande av Klockarängen. Han har tidigare varit aktiv socialdemokrat i hälsovårds- och barnavårdsnämnder. Han är kommunens naturvårdssakkunnige. Han har med blandad framgång kämpat för djur, natur och kultur. I fallet Klockarängen har han fått ett massivt stöd av gemene man i Åtvidaberg.

□ Svårt få information

Men i gengäld har det i den här frågan varit svårt eller omöjligt att komma till tals med kommunens företrädare, säger Olof Söderbäck. Man har varit ytterst ovillig att lämna någon information om sin vägplanering. Inte bara till enskilda. Kommunens egen kulturnämnd och till och med Åtvidabergs s-förening har mötts av tystnad.

Beskedet man fått är att alla får vänta med informationen tills planerna ritat färdigt och snickrat ihop sina fina modeller. Det är en otillåtet dryg och självgod attityd som de ansvariga därmed intar. En attityd som är helt främmande för modernt kommunaldemokratiskt tänkande, menar Olof Söderbäck.

Det förnekas inte att bara ett enda alternativ för ny väg från

Mormorsgruvan och Basthagen kommer att presenteras. Nämligen genom Klockarängen. Ändå har man på sina håll mage att påstå att Åtvidabergarna är för tidigt ute när de protesterar mot ett miljömord på Klockarängen. Frågan är, säger Olof Söderbäck, om vi inte är för sent ute.

Säkerligen gör sig varken de politiker som uttalat förord för väg genom Klockarängen eller de tjänstemän som arbetat fram det enda förslaget skyldiga till något formellt fel. Inte ens när de vägrar informera. Men moraliskt visar deras handlande inte någon större respekt för demokratiska värden, anser Olof Söderbäck.

□ Lyssnar inte

Kommunalsrådet Carl-Eric Ahlström har inte stuckit under stol med att han inte anser sig behöva ta någon hänsyn till vad över 5 000 människor skrivit under på. Kommunstyrelsen lägger en seriös skrivelse till handlingarna.

Visserligen har vi en representativ demokrati, säger Olof Söderbäck. Men det ska väl ändå inte behöva innebära att politikerna inte ska lyssna på medborgarna mellan valen. Är man förtroendevald borde det vara en självklarhet.

□ Allvarlig anklagelse

Dessutom har kommunalsrådet offentligt underkänt läskunnigheten hos alla de över 5 000 människor som undertecknat protestlistorna. Det är en allvarlig anklagelse som också riktats mot egna partikamrater, påpekar Olof Söderbäck och erinrar om reaktionen hos s-föreningen i Åtvid.

En annan allvarlig fråga, säger Olof Söderbäck, är hur man hållit inne med informationen. Kanske borde man i kommunalhuset närmare studera 1975 års kommunaldemokratiutredning. Där framhålls bl a att ur demokratisk synpunkt är planeringsfrågorna centrala. Att speciella krav måste ställas på öppenhet och information kring arbetet och beslutsprocessen. Att medborgarna måste ges tillfälle att i en öppen debatt



Klockarängen som Olof Söderbäck ser den med sitt ritstift. Teckningen sprids just nu i vykortsform och i stor upplaga i Åtvidaberg

påverka besluten. Att alternativa förslag ska presenteras.

Det har också klargjorts för oss i aktionsgruppen att en och annan personligen tagit illa vid sig av medborgarnas agerande. Men när en förtroendevald tar kritik som angrepp, när man säger att dom där som inte varit med från början ingenting vet och ingenting förstår, då är det nog dags att tänka över sin situation som politiker.

□ Debatten livsviktig

Olof Söderbäck pekar också på att irritationen på sina håll är stor över den opinionsyttring som uppstått i Åtvidaberg mot en väg i Klockarängen. Det är beklagligt, säger han, att man då måste påminna om några av hörnstenarna i en demokrati: åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Olof Söderbäck menar att en livsviktig medborgerlig debatt är livsviktig för en demokrati. Om väljarna bara itutas de styrandes åsikter eller om en fullständig tystnad iaktas om de samhälleliga angelägenheterna, då är demokratin bara en skendemokrati.

Vi måste få säga vad vi tycker, hävdar Olof Söderbäck. Och det

innan besluten i praktiken fattats över våra huvuden.

□ Planer presenteras

I slutet av den här veckan händes två saker i fallet Klockarängen. På fredag offentliggör kommunen utställningen Åtvidaberg mot år 2000 där förslagen till områdesplan och trafikledsplan för Åtvidabergs centralort presenteras. I trafikledsplanen ingår som en del just ett förslag till väg genom Klockarängen.

Dagen efter, på lördag, sker en

stor begivenhet på den traditionsrika Klockarängen med aktionsgruppen som arrangör. Med Åtvidabergs musikkår i täten marscherar man från Sporthallen till Klockarängen där det blir tal av Anna Sparre och Sven Trolldal. Flera av ortens köror ska medverka liksom ett folkdanslag. Det blir därmed den andra manifestationen i Klockarängen. För ett par veckor sedan höll Åtvidabergs s-förening ett möte där och då man nära nog antog ett uttalande för ängens bevarande.

CHRISTER BERG

Åtvidaberg

Bra förslag på Facit. Jonny Andersson på Facits Örsättersfabrik har belönats med 12 000 kr för ett förslag till förbättring på sin arbetsplats. Det är den näst högsta belöningen Facit någonsin delat ut. Andra som belönats är Roger Karlsson på möbelfabriken med 5 150 kr, Krister Gustavsson på Örsätter med 500 kr och Tadeusz Grygiel på Örsätter med 1 000 kr.

ÅTVIDABERG

Tobak för 20 000 byte vid inbrott

Vid ett inbrott i Nordhs Livs på Söderleden stals natten till söndagen cigaretter till ett värde av omkring 20 000 kr. I stort sett länssades affärens förråd på cigaretter medan tjuven eller tjuvarna inte brytt sig om vare sig pipetobak eller cigarrer. Vidare stals växelkassorna som innehöll närmare 600 kr.

Man hade tagit sig in i lokalerna genom att bryta upp entrédörren. Uttåget skedde dock via bakkdörren. Kriminalpolisens i Linköping utreder inbrottet.

Närorientering, OK Eken anordnade på lördagen en närorientering i Humpaterrängen. De tre olika banorna hade lagts av Bertil Andersson 2 och Göran Åberg. Resultat: Bana A, 5,7 km: 1) Lars Bogren 51.02; 2) Sten Johansson 54.35; 3) Bertil Andersson 1.25.10. Bana B, 4,1 km: 1) Stig Johansson 48.46; 2) Ove Bokvist 50.53; 3) Christer Nilsson 54.45; 4) Bruno Thornberg 54.50; 5) Bernt Svärd 1.01.43. Bana C, 2,1 km: 1) Johan Berglund 36.24; 2) Bertil Kindvall 40.30; 3) Ove Andersson 47.20; 4) Anders Nilsson 1.07.12; 5) Marie-Louise Eriksson 1.08.38; 6) Lisa Berglund 1.20.50.

Björnsätters missionsförening av EFS anordnade på lördagen försäljning i Björnsätters församling. Den välbesökta sammankomsten inleddes av komminister Per Bgg. Makarna Hans-Erik och Eva-Britt Hägg sjöng därefter några sånger. Auktionen leddes av Allan Roseberg. Det blev god fart på försäljningen, och varorna som t ex de hemvävda trasmatorna, betingade bra priser. Behållningen blev rekordartad och uppgick till ca 5 000 kr.



Fotbollens dagsgeneralen Ake Söderqvist kunde från sin högt uppsatta post konstatera att första delen av evenemanget programenligt lockat massor av besökare till Åtvids centrum. I bakgrunden underhåller som bäst dragspelsklubben Tonträffen och musiklaget Tvärdraget den fulltaliga publiken

Fotbollens dag i Åtvidaberg Fint evenemang i dagarna två

Man hade inte riktigt, riktigt tumme med vädrets makter under helgen när aktivitetskommittén i Åtvidabergs IF anordnade Fotbollens dag. Evenemanget höll på i dagarna två. Första dagen klarade man sig galant från allt vad regn heter. Och nästan hela andra dagen också. Men på söndagseftermiddagen drabbades fotbollens Mekka i Östergötland återigen av ett av dessa väldiga regnväder. Något som de unga spelarna i en del av de deltagande lagen minsann blev varse på Koppavallens ordentligt leriga och vattenbemängda plan.

På lördagen ägde den ekonomiska delen av Fotbollens dag rum. Spelplats var Åtvidabergs centrum där hundratals spelare av båda könen och i alla åldrar anförda av dussinet medlemmar i aktivitetskommittén gjorde sitt bästa för att locka pengar av folk.

Där fanns pilkastning, lotterier av alla slag, chokladhjul, ett souvenirstånd osv. På de intilliggande parkeringsplatserna tog pojklagspelare hand om bilarna mot en frivillig P-avgift.

Extra festligt var det också i år då flera av köpmännen i centrum flyttade ut delar av sin försäljning till stånd på trottoarer och gågator. I ett 30-tal affärer fick kunderna lotter i ett AFF-lotteri beroende på hur mycket de handlade för.

Dessutom bjöds på "piazzan", dvs gågatan mellan Wicksells och Domus, på glad och livad musik av dragspelsklubben Tonträff och musiklaget Tvärdraget.

Det här var fjärde gången vi anordnade Fotbollens dag, berättar Ake Söderqvist i aktivitetskommittén. Det är roligt att se att det här "jippet" uppskattas allt mer av åtvidabergarna. Och så känns det förstås extra skönt när även

köpmännen backar upp evenemanget så som man gjort i år.

I aktivitetskommittén räknar man med att försäljningen på Fotbollens dag har uppgått till omkring 12 000 kr. Det beräknas ge en behållning på närmare 6 000 kr. Pengar som minsann kommer väl till pass i klubbverksamheten.

Söndagen gick helt och hållet i fotbollens tecken. Då spelades det fotboll hela dagen på planerna kring Koppavallen. Omkring 250 spelare från småkattar i 6-7-årsåldern och till stjärnorna i AFF och allsvenska serieledarna i Öster deltog.

Följande resultat noterades:

AFF Fotbollsskolan—Kenty 0-0, AFF 66—Västerviks AIS 3-1, AFF flickor II—Odensvi 1-1, AFF 64—Arboga 1-3, AFF 68—Västerviks AIS 16-0, AFF 67—IFK Västervik 5-2, AFF 65—Ekerö 0-1 och AFF flickor I—Jenny BK 2-3.

Motionsspår i Björsäter nu klart Stort ideellt arbete ligger bakom

Det var inget vidare väder när motionssektionen i Björsäters SK på lördagen skulle inviga sitt nya motionsspår. Ändå mötte ungefär 60 Björsätersbor upp vid startplatsen intill fotbollsplanen Sättervallen där Kjell Mattsson och motionssektionens ordförande Gun-Britt Nyhlén hälsade gammal som ung välkommen.

Inledningsvis hyllades de som hjälpt till att förverkliga spåret. Den två kilometer långa slingan är nämligen resultatet av ett föreningsideellt arbete. Blommor överlämnades till Sven Wärnelius, Lennart Bergström, Björn Nilsson, Kent Svensson, Carl G Nilsson, Eskil Eskilsson och Lars Schultz.

Särskilt hedrades Per Lundmark, eldsjäl i sammanhanget. Utan hans arbete hade sannolikt inte spåret kommit till, sade Kjell Mattsson. Per Lundmark fick både blommor, tavia och applåder.

I invigningshögtiden medverkade också motionskonsulent Ralph Brissle. Det är ett fantastiskt arbete ni utfört, sade han.

Det är roligt att se att idealismen frodas och lever. Roligt ska det också vara med motion, sade han och såg till att det i anslutning till Motionsspåret fanns flera tillfällen till olika tävlingar där också de yngsta kunde delta.

Det nya motionsspåret i Björsäter är således två kilometer långt. Det går genom en mjukt kuperad och omväxlande terräng. Invigningsdeltagarna kunde också konstatera att det inte är något fel på dräneringen på spåret.

Per Lundmark berättar att man började med röjningen för snart två år sedan. Massor av klubbmedlemmar har hjälpt till. Han beräknar att över 500 timmars ideellt arbete lagts ner på motionsslingan. De materiella kostnaderna för klubben understiger 5 000 kr. Fast man har förstås fått ett mindre ekonomiskt bidrag från kommunen.

När alla gått runt slingan bjöd motionssektionen på saft, kaffe och hembakade bullar. Ralph Brissle förrättade prisutdelning på tipspromenad och tävlingar där de bästa blev Ulf Jönsson, Anna Sjöberg och Birgitta Andersson.

CHRISTER BERG

CHRISTER BERG

Nej i Åtvidaberg till exploateringsavtalet

Saneringen av Åtvidabergs centrum är tills vidare uppskjuten. Som väntat godtog inte kommunstyrelsen i Åtvidaberg en punkt i det föreslagna exploateringsavtalet mellan kommunen och Åtvidabergs byggnadsbyrå beträffande kvarteret Kopparverket.

Det är ett av flera stora nybyggnadsprojekt i centrala Åtvidaberg. Men eftersom det är där som den planerade "centrumrevolutionen" är tänkt att börja så är det förstås ett viktigt projekt.

Den paragraf i exploateringsavtalet det gäller är den som handlar om kommunens rätt att köpa fastigheten. Åtvidabergs byggnadsbyrå kräver för att skriva under att Åtvidabergs kommun, om man köper nästa stora byggnadsprojekt i kvarteret Trekanten vid Stortorget, även ska köpa Kopparverket.

Förra veckan sade representantskapet i Åtvidabergs arbetarekommun ifrån om en sådan koppling mellan de båda projekten. Som väntat följde också partikamraterna i kommunstyrelsen den rekommendationen. Moderaten Åke Elliot tillstyrkte avtalet i sin ursprungliga form, men fick inte gehör.

Socildemokraterna Arne Johansson och Olof Sandqvist yrkade i stället på en återremiss till fastighetskontoret. Så blev också beslutet efter en mycket lång diskussion i kommunstyrelsen.

Fastighetskontoret fick nu i uppdrag att undersöka om inte Åtvidabergs byggnadsbyrå kan gå med på en ändring av avtalet. Det

skulle kunna ske, menar kommunstyrelsen, om det går att finna offentliga hyresgäster som vill flytta in i det planerade huset i Kopparverket. Också det ska fastighetskontoret utreda.

En av de offentliga hyresgäster som tidigare förekommit i diskussionen är t ex den framtida företagshälsovården. Sådan ska ordnas i Åtvidaberg och man har talat om att förläga den till de lokaler som folkandvården nu har. Det är kanske företagshälsovården som är nyckeln i den här mycket komplicerade historien.



På lördagen invigdes det nya motionsspåret i Björsäter. Över 500 timmars ideellt arbete har medlemmarna i Björsäters SK lagt ner på den två kilometer långa och fina slingan. På bilden ses en nöjd sektionsordförande Gun-Britt Nyhlén, eldsjälens Per Lundmark och motionskonsulent Ralph Brissle

Åtvid om flerårsplaner:

Fin satsning på vägen mellan Kisa, Åtvid och Valdemarsvik

Kommunstyrelsen i Åtvidaberg är mycket nöjd med det förslag till byggande av vägar som vägförvaltningen i Östergötland lagt fram för åren 1979-1988. Det säger man i ett yttrande till länsstyrelsen över vägplanen.

Framför allt gäller det den planerade satsningen på förbindelsen Kisa-Åtvidaberg-Valdemarsvik. I Åtvidaberg har man, liksom i de båda andra kommunerna, vid flera tillfällen kraftigt poängterat vikten av att den förbindelsen får den nödvändiga uppbyggnaden.

Enligt flerårsplanen har vägförvaltningen tänkt sig att satsa

omkring 25 milj på förbindelsen mellan de tre orterna. Om vägförvaltningen nu också får disponera medel enligt sitt förslag innebär det att vägen blir asfalterad och klar senast 1983.

I Åtvidaberg vill man dock göra ett tillägg för att också få en lämplig förbifart utanför Åtvidaberg. Det gäller biten mellan Adelsnäs och Korshult. En arbetsgrupp, som arbetat med trafikledsplan för Åtvidabergs tätort, kommer inom kort att lämna förslag till lösning för den här delen. Kommunstyrelsen i Åtvid hoppas att också den vägen ges hög prioritet i långtidsplanen.

Kommunstyrelsen tar också upp frågan om ny genomfart på riksväg 35 från Linköping. Den ovan nämnda arbetsgruppen kommer också att lämna förslag till framtida sträckning av riksväg 35 genom Åtvid.

Kommunstyrelsen menar att det ur trafiksäkerhetssynpunkt är mycket angeläget att den här delen av riksväg 35 ges hög prioritet i långtidsplanen. Trots att arbetet med trafikledsplanen ännu inte är färdigt menar man i Åtvidaberg att det vore önskvärt att medel kan anvisas för projektet i flerårsplanen.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Kommitté utreder fråga om tennishall

Åtvidabergs tennisklubb har som bekant planer på att bygga en egen tennishall. Inom klubben pågår som bäst en undersökning för att se hur många av de egna medlemmarna som vill teckna andelar i den nya hallen. Önskemålet är att 75 medlemmar tecknar var sin andel om 2 000 kr.

Man har vidare gått in till kommunen med en begäran om att kommunen går i borgen för ett lån på 400 000 kr, ställer mark gratis till förfogande och ger ett årligt hyresbidrag på 30 000 kr. Fritidsnämnden har för sin del tillstyrkt projektet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på måndagen och beslöt att närmare undersöka frågan. Man har därför beslutat tillsätta en kommitté, bestående av ledamöter från kommunstyrelse och fritidsnämnd för att i samråd med tennisklubben göra ytterligare utredningar.

Från kommunstyrelsens sida deltar Olof Sandqvist, Evert Johansson och Bengt Persson.

Ändring på fritidsgården. Fritidsnämnden har presenterat ett förslag till omorganisation på fritidsgården. I stället för att som hittills engagera ett stort antal timanställda ledare vill fritidsnämnden ha ytterligare två fast anställda fritidsledare, en på heltid och en på halvtid. Rent ekonomiskt menar fritidsnämnden att skillnaden blir marginell medan man i gengäld anser sig vinna mycket organisatoriskt. Kommunstyrelsen har tillstyrkt omorganisationen.

Bordlagt folkparksbidrag. Föreningen Åtvidabergs Folkpark har gått in till kommunen med en begäran om bidrag med närmare 30 000 kr för att täcka förlusten för 1977. Kommunstyrelsen tar upp ärendet i samband med sitt stora budgetsammanträde i oktober.

Avstår från förköpsrätten. Kommunstyrelsen har beslutat avstå från den kommunala förköpsrätten till fastigheten Jägaren 12 på Boställsvägen. Köpeskillingen är 15 000 kr och arealen 800 kvm.

Avslag på förtur, igen. En Åtvidabergsbo har tidigare sökt och fått avslag på sin begäran om förtur i den kommunala tomtkön. Han anförde då medicinska skäl. Kommunstyrelsen framhöll i sitt första avslag att mannen borde ange vad som framkallade besvären. Nu har mannen återigen sökt förtur och kommit med flera läkarutlåtanden. Kommunstyrelsen fann dock ingen anledning ändra på sitt tidigare beslut. Åtvidabergsbo som bor i egen villa har genom sin ordinarie placering i tomtkön erbjudits två tomter i Basthagen. Han har dock tackat nej till dem då han ansåg att båda tomterna låg för lågt i terrängen.

Kommunal demokrati utreds i Åtvidaberg

Vid Åtvidabergs kommunfullmäktiges sammanträde i juni ingav den socialdemokratiska fullmäktigegruppen en motion där man begärde att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att arbeta fram förslag i frågor om den kommunala demokratin.

Sammansättningen av den gruppen är nu klar och består av följande: Olof Sandqvist (s), Birgit Johansson (s), Sven Carlsson (m), Åke Andersson (c), Gunnar Svensson (kds) och Bengt Persson (fp).

I motionen pekas bl a på att det också i ett representativt system måste finnas möjligheter för medborgarna att fortlöpande kunna följa den kommunala verksamheten och påverka dess innehåll. Här har de politiska partierna ett huvudansvar. Till partiernas uppgifter hör att samla medborgarna kring en politisk målsättning och att kanalisera och ge eftertryck åt medborgarnas önskemål.

Vidare skrivs i motionen att det genom tillkomsten av en ny kommunallag finns många skäl som talar för att en mera allmän översyn av den kommunala demokratin kommer till stånd. Kommunens arbetsformer bör anpassas till den nya lagstiftningen. Olika vägar bör prövas till ett vidgat inflytande för medborgarna.

Huvudsyftet bör vara att mot bakgrund av de förutsättningar som råder i kommunen överväga hur man kan förbättra kontakterna mellan medborgare och förtroendevalda, skriver s-gruppen.

Dessutom bör övervägas hur den kommunala informationsverksamheten ska kunna förbättras. Syftet bör vara att den kommunala förvaltningen i än högre grad än som i dag är fallet, skall präglas av öppenhet och lättillgänglighet för medborgarna.

Enligt motionen bör översynen bl a gälla de förtroendevaldas ar-

betsförutsättningar, fullmäktiges och nämndernas arbetsformer, den kommunala informationsverksamheten, partiernas möjligheter till förtroendemannaskolning och partistödets nuvarande utformning.

Hörselfrämjandet i Åtvidaberg hade på måndagen höstens första möte, som ägde rum i Folkets hus med Brita Wildrot som ordförande. Rapporter lämnades om studiecirkeln Åtvidabergs centrum och om kursen Social verksamhet. Margareta Gustavsson från ABF i Linköping informerade om kommande cirklar och om studieförbundets arbete bland föreningarna. Vidare berättade hon att de personer som redan har färdtjänst också kan utnyttja den till studiecirkel som anordnas av ABF och att studieförbundet då betalar kostnaderna. Slutligen noterades att föreningen fått en gåva på 500 kr till minne av den nyligen bortgångne Thure Ahlström.

Skollokaler i Björsäter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ombyggnad av skollokaler i Björsäter. Förslaget innebär i korthet att en skolmatsal förläggs till den nuvarande förskolans lokaler, att förskolan får lokaler i "gamla" skolan, där det nuvarande biblioteket utvidgas något. Ombyggnadskostnaderna har beräknats till 390 000 kr och köp av nya inventarier till 90 000 kr. Kommunstyrelsen har också givit centrala byggnadskommittén i uppdrag att söka största möjliga statsbidrag för projektet. Bibliotekschefen har tidigare anfört att biblioteket får för små lokaler och att man därför ändrar biblioteket till utlåningsstation. Det håller emellertid inte kommunstyrelsen med om.

Vad kostar det i Basthagen? Fastighetskontoret har som förra veckan redovisades i Korrespondenten lagt fram två olika principförslag till den fortsatta bebyggelsen i Basthagen. Dvs det område som skall exploateras efter den första del som nu håller på att byggas. Ett av alternativen innebär bl a för Åtvidaberg nya former av villainnehav. Man skulle t ex kunna hyra sin villa och eventuellt längre fram i tiden kunna köpa den om man så ville. På måndagen diskuterades alternativet av kommunstyrelsen och man beslöt uppdraga åt fastighetschefen att gå ytterligare ett steg i planeringen och undersöka vad den nya formen av villainnehav skulle betyda ekonomiskt för de blivande hyresgästerna. När den beräkningen är klar skall hela utredningsmaterialet diskuteras i de olika partigrupperna.

13/9

Björnsäter satte in en annons . . . Järngänget blev ett stjärngäng

I våras var det kris i Björnsäters SK. På damsidan. Visserligen låg man bara i div V. Men det verkade ändå rätt våghalsigt att bara ställa upp med nio spelare. Man diskuterade sines emellan att lägga ner dam-

fotbollen. Fast nu var förstas de här tjejerna väldigt spelsugna. Så man satte helt fraknt in en annons där man sökte fler fotbollstokiga flickor till sitt järngäng.

Annonsen gav resultat. Fem flickor från bl a Linköping och Bankekind skrev på för Björnsäter. Och med ett underlag på fjorton spelare tyckte man i alla fall att man kunde delta i serie-spelet.

Det har man gjort med besked till konkurrenternas förtret. För redan när tre matcher återstår i serien är det klart att man är serie-segrare. Så nu är tjejerna i Björnsäters SK inte längre bara ett järngäng. Utan också ett stjärngäng.

Seriesegern säkrades på söndagen i ett strilande väder på Sättervallen i Björnsäter. Genom att vinna över BK Tinnis med 4-2 fick man det ointagliga sju-poängsförspränget. Matchvinnare blev Pia Dahlberg med två mål och Lena Thor och Lotta Svensson med ett var.

Dyblöta men mycket lyckliga sjöng Björnsätersflickorna sin egen kampsång så det ökade i omklädningsrummet. Tränaren och lagledaren Kjell Mattsson hyllades. Med adress Åtvid och Grebo sade man sig vara beredd anta utmaningar om vilket lag i kommunen som är bäst i damfotboll. Ståtar man med 78-10 i målkvot så gör man.

CHRISTER BERG



Seriesegrare i damfotboll div V är Björnsäters SK trots att tre matcher återstår. Övre raden fr v Gunnel Berling, Jytte Christoffersen, Anne-Marie Dahlberg, Pia Dahlberg, Annelie Gustafsson, Maritha Larsson, Berit Mattsson och lagledaren Kjell Mattsson. Nedre raden fr v Ingrid Schultz, Birgitta Schultz, Jeanette Samuelsson, Lena Svensson, Lotta Svensson, Lena Thor och Maritha Wårnellus. På bilden saknas Annette Wendel

13/9

Sakkunnig i Åtvid tröttnar: Märkligt få naturvårdsärenden Söderbäck lämnar uppdrag

Ämneslärare Olof Söderbäck i Åtvidaberg avsåg sig på onsdagen med omedelbar verkan uppdraget som kommunens sakkunnige i naturvårdsfrågor.

Det skedde i ett brev till kommunstyrelsen i Åtvid där han framhåller att uppdraget känns tämligen meningslöst eftersom kommunen i märkligt få fall har vänt sig till honom i ärenden där naturvårdsaspekter finns att lägga. Den utlösande faktorn i sammanhanget är att kommunen sedan lång tid medverkat i planeringen av en fritidsby utan att ha tagit kontakt med Olof Söderbäck.

Det var i mars förra året som kommunstyrelsen i Åtvidaberg beslöt utse Olof Söderbäck som sakkunnig i naturvårdsfrågor. Dessförinnan hade kommunstyrelsen fråntagit hälsovårdsnämnden uppdraget att handha naturvårdsfrågor. De skulle man själv ansvara för.

□ "Fel" svar

Under den tid som gått sedan Olof Söderbäck fick uppdraget har, skriver han, märkligt få ärenden av naturvårdande karaktär tydligen förekommit. Han ombads uttala sig om en eventuell vägs verkningar i Klockarängen. Svaret blev kanske inte vad man väntat sig och det är kanske därför naturligt att jag inte har så stora förhoppningar om att bli rådfrågad annat än i undantagsfall.

För kort tid sedan gjorde privatpersoner Olof Söderbäck uppmärksam på de långt framskridna planerna på ett fritidsområde vid sjön Vin norr om Åtvidaberg. Det handlar om 28 stugor, en småbåtshamn, friluftsbad osv. I ärendet har flera instanser på kommunal nivå, liksom länsstyrelsen, varit inkopplade. Byggnadsnämnden i Åtvidaberg har t ex i juni godkänt planen under förutsättning att va-frågorna kan lösas. Men ingen har tagit kontakt med kommunens naturvårdssakkunniga.

Olof Söderbäck har vid besök i området kunnat konstatera att åtskilliga ingrepp redan gjorts. Vagar är dragna, hus är uppförda, maskiner och material finns på plats. Det förefaller mig upprörande att på detta sätt föregripa kommunpolitikernas slutliga ställningstagande, skriver han.

Vid handläggningen av ett så här stort ärende borde givetvis samråd om natur och miljö ha utförts den allra första åtgärden, menar Olof Söderbäck. Han säger också att man från kommunens sida nöjt sig med en länsstyrelse-tjänstemans bedömning att sjön och dess omgivning är tämligen banal och saknar skyddsvärda naturkvaliteter.



Olof Söderbäck har hoppat av uppdraget som kommunens naturvårdssakkunnige i Åtvidaberg. Uppdraget är meningslöst, säger han

Olof Söderbäck frågar sig hur man på länsnivå fått fram faktaunderlag för detta. Han menar också att det är en dålig lösning att förbigå eventuell lokal sakkunskap och överlåta utredningar och beslutsförslag i naturvårdsfrågor till tjänstemän som saknar den kunskapen.

Enligt naturvårdslagen har länsstyrelsen delegerat frågor om bl a strandskyddet till kommunen. Kravet är att det ska finnas en kommunöversikt eller markdispositionsplan och att lämplig sakkunnig kontaktas. Här har, påpekar Olof Söderbäck, länsstyrelsen beslutat att stadsarkitekten alltid ska höras. Vi åtvidabergare har alltså i framtiden bara att acceptera synpunkter framförda av en i Linköping bratt tjänsteman.

Olof Söderbäck hoppas nu att den inställningen hos länsstyrelsens naturvårdsenhet leder till vidgad debatt om större lokalt medinflytande i naturvårdsärenden.

□ AMS-arbeten

Vidare framhålls i skrivelsen till kommunstyrelsen det otillfredsställande i att hela handläggningen av AMS-arbeten läggs hos en av kommunens tjänstemän. Många av dessa arbeten innebär naturvårdsåtgärder. Men det känns synnerligen egendomligt, skriver Olof Söderbäck, att först via länsstyrelsens handlingar få reda på vilka projekt som utvalts. Också här borde ett samråd med den ideella naturvårdens företrädare vara en självklarhet.

Avslutningsvis säger Olof Söderbäck att den antydda utvecklingen mot ett utpräglat tjänstemannavälde gör honom bestört och bedrövad. Han hoppas att hans ställningstagande skall fungera som en allvarlig tankeställare för de förtroendevalda politikererna.

□ Olaga bygge?

Beträffande det aktuella fritidsområdet vid sjön Vin kan nämnas att byggnadsnämnden redan för tre år sedan behandlade frågan. Då gällde det ifrågasatt olaga byggande av åtta fritidshus. Man kom fram till att så inte var fallet och att tre av byggnaderna skulle flyttas eftersom de låg för nära sjön.

Därefter har utökad bebyggelse diskuterats med kommun och länsstyrelse. Ett planförslag har utarbetats av en konsultfirma. Förslaget har godkänts av byggnadsnämnden under förutsättning att va-frågorna kan lösas.

□ Självklart

Byggnadsingenjör Sven Sjöo säger att det är självklart att naturvårdssakkunnig ska tillfrågas när det gäller större projekt. Men i det här fallet påbörjades uppenbarligen behandlingen av ärendet innan Olof Söderbäck fick uppdraget. Redan då var hälsovårdsnämnden inkopplad och då hade hälsovårdsnämnden hand om naturvårdsfrågorna.

CHRISTER BERG

14/9

Gemensam skogsbruksplan Halsebo by utanför Åtvidaberg



Skogsägarna i Halsebo by utanför Åtvidaberg har gått samman om en gemensam skogsbruksplan. Vid presentationen av planen diskuterades också problemet skogsbilvägar med bl a skogsvårdskonsulent Sven Borg på skogsvårdsstyrelsen (t v)

Åtvidaberg

Fler reklampelare. Kommunstyrelsen har gett sitt bifall till ett förslag till hyreskontrakt mellan Arebolagen och kommunen beträffande två stycken tre och en halv meter höga reklampelare. Arebolagen har redan fått byggnadslov för dem. Arshyran uppgår till sammanlagt 2 000 kr. Reklampelarna ska placeras på väl synlig plats vid Sporthallen och korsningen Söderleden—Kaplansgatan. Trafiksäkerhetsaspekterna redovisas inte.

Åtvidabergs historia. Forskningsprojektet Åtvidabergs historia har nu kommit ett steg närmare sitt förverkligande. Kommunstyrelsen har tilltyrkt organisationen för projektet. I toppen skall finnas en ledningsgrupp med folk från fullmäktige, kommunstyrelsen, kulturnämnden och Ollie Och Elof Ericssons stiftelse för vetenskaplig forskning. Under sig skall man ha olika referensgrupper som skall biträda med uppgifter. Forskningsarbetet skall utföras av universitetslektorerna Sven Hellström och Christer Knuthammar från Linköpings universitet. Projektet är kostnadsberäknat till 200 000 kr varav stiftelsen bidrar med 60 000 kr. Hösten 1978 beräknas forskningen komma igång och arbetet vara helt klart någon gång 1980. Ärendet skall nu föredras för kommunfullmäktige för godkännande.

Personalärenden. På den nyinrättade havltidstjänsten som kontorist på kommunkansliet har kommunstyrelsen beslutat utse fru Inger Fälldin, Åtvidaberg.

Vem ska in i Systemet? Ahlströms elektriska AB har i en skrivelse till kommunstyrelsen begärt att få en bekräftelse på att de i framtiden får överta Systembolagets lokaler. Man säger sig ha fått löfte till lokalerna när Systemet så småningom flyttar till nya lokaler på andra sidan Stortorget. Men nu har man fått reda på att det planeras för företaget i Gropen och det vill man inte riktigt vara med om. Kommunstyrelsen svarar att man är beredd att medverka till att företaget får lokaler i Gropen. Man menar att den rörelse som bedrivs alstrar tung trafik och att ambitionen i planarbetet är att sanera torgområdets trafikproblem. Därför är det naturligt att erbjuda Ahlströms lokaler i Gropen. Det kan också nämnas att en annan spekulant till Systemets lokaler är Föreningsbanken.

I Halsebo by någon mil öster om Åtvidaberg har ett tiotal skogsägare gått tillsammans för att få en gemensam skogsbruksplan. Initiativet till den gemensamma skogsbruksplanen har tagits av Södra skogsägarna i distriktet. Det är åtminstone i den här delen av landet mycket ovanligt att så många enskilda skogsägare samlas kring ett sådant här projekt. Vad gäller Uknadalens skogsbruksområde så är Halsebo by det första exemplet. Man vet redan att Halsebo får efterföljare. T ex i Hycklingetrakten.



Handikappinformation. Kommunstyrelsen har anslagit 1 200 kr för tryckning av en informationsbroschyr om de förbättrade möjligheterna till transport av rullstolsbundna. Vid månadsskiftet september/oktober beräknas det nya handikappfordonet kunna tas i bruk.

Tomtförsäljningar. Kommunstyrelsen har beslutat försälja följande tomter: Repet 1 till Vit Aspanius, Fibern 2 till Wide och Marianne Hellman, Kardelen 4 till Björn och Rigmor Johansson och Trossen 1 till Håkan Mahrs. Köpeskillingen uppgår till respektive 55 000 kr.

På tisdagen presenterade skogsmästare Bernt Söderberg på ort och ställe hur långt man kommit i förberedelserna. Skogsägarna i Halsebo mötte upp liksom skogsinspektör Ingmar Karlsson och personal från skogsvårdsstyrelsen och vägverket.

En gemensam skogsbruksplan, särskilt om det som här finns ett stort antal skiften, betyder i första hand rationaliseringsvinster, sade Bernt Söderberg. Det gäller framför allt vid kartframställningen. Dessutom blir det förstas billigare att göra planen gemensamt än om var och en för sig skulle låta upprätta sin egen skogsbruksplan.

Arbetet med skogsbruksplanen för Halsebo är långt framskridet. Inventeringar och beräkningar är i stort sett klara. Återstår gör t ex tryckningen av den detaljerade åtgärdskartan.

Skogsvårdsplanen för Halsebo avser en period på tio år. Skogsägarna fick av Bernt Söderberg en tämligen detaljerad beskrivning av det digra siffermaterialet.

Hela det aktuella markområdet består av 811 hektar varav 593 är produktiv skogsmark. Virkesförrådet har beräknats till 88 250 skogskubikmeter och tillväxten under perioden till 28 250 skogskubikmeter. Även i Halsebo har man en sned åldersfördelning på skogen. Svackan avser 20- till 40-årig skog. Genom planen kommer man dock att kunna få en avsevärd utjämning.

Nära nog 400 hektar skog ska under perioden skogsvårdas. Det handlar om röjning på 108 hektar,

planering på 92, hyggesrensning, markberedning osv.

□ 800 arbetsdagar
Arbetet med skogsvården beräknas motsvara 800 arbetsdagar. Hälften av den tiden går åt till planering. Kostnaderna för skogsvården beräknas till en halv miljon i Halsebo. Men det är alltså räknat på vad anställd personal skulle kosta för den är tiden.

På tioårsperioden ska man enligt planen avverka 35 500 skogskbm varav två tredjedelar gäller slutavverkning på 77 hektar. Avverkningen blir således högre än tillväxten. Men för Halsebos del ska detta ändå inte betyda överavverkning. Arbetet med avverkningen har beräknats motsvara 3 500 arbetsdagar.

För hela Halseboprojektet skulle alltså arbetet med skogsvård och avverkning uppgå till 4 250 dagar. Det skulle med andra ord ge två man full sysselsättning i Halseboskogarna i tio år, om man leker med tanken.

I dagens prisläge skulle ett följande av skogsbruksplanen ge en nettoinkomst på 2,3 milj kr. Det motsvarar en avkastning på 388 kr per hektar och år på den produktiva skogsmarken.

Under träffen i Halsebo diskuterades också problemet med skogsbilvägar. Bl a demonstrerades de svårigheter som en timmerbil har på en av vägar i området. Skogsägarna fick också flera tips om möjligheter till bidrag för att rusta upp eller anlägga skogsbilvägar.

CHRISTER BERG

Sju östgötska vallhundar får delta i SM i Rydsnäs

14/a

Det var inget vidare väder när Östergötlands vallhundsklubb på lördagen anordnade en kvalificeringstävling för vallhundar på Finketorp i Hogstad utanför Mjölby.

Regnet stod som spön i backen under större delen av tävlingen, som ändå gick att genomföra för de omkring 20 startande. Kvalificeringen gällde för start i vallhundarnas inofficiella SM. Den tävlingen äger rum den 1 oktober i Rydsnäs och med distriktet som arrangör.

Trots allt var det hög klass på tävlingen i Hogstad. Sju av de deltagande hundarna nådde tillräckligt antal poäng för att få vara med i Rydsnäs. Bäst av alla gick bordercollien Trollie och Henry Lätth från Österbymo. Förstås. För Henry Lätth har tidigare två mästerskapstitlar och betraktas allmänt som skyhög favorit i det kommande SM. Trollie fick 65 poäng av 70 möjliga.

Samtliga hundar som fick förstapris är kvalificerade till SM. Det kan också nämnas att alla prisbelönda hundar i Hogstad var bordercollies.

Resultat: Första pris 1) Trollie, 65, Henry Lätth, Österbymo; 2) Jambo, 62, Göran Olsson, Kisa; 3) Snopie, 61, Dag Ydrén, Rydsnäs; 4) Rit, 61, Henry Lätth, Österbymo; 5) Katzy, 59, Leif Svens-

son, Åtvidaberg; 6) Bessie, 58, Kjell Johansson, Varberg; 7) Loribella, 57, Peter Magnell, Bromma.

Andrapris 1) Fly, 56, Inga Samuelsson, Tranås; 2) Stina, 55, Henrik Areskoug, Svedala; 3) Assi, 54, Christina Börjesson, Åtvidaberg; 4) Snobben, 53, Kjell Axelsson, Rimforsa; 5) Maja, 51, Karin Areskoug, Svedala; 6) Lufsen, 49, Jan de Witt, Eksjö; 7) Zetty, 48, Sören Kronqvist, Vimmerby.

Tredjepris 1) Pajas, 43, Irene Svensson, Linköping; 2) Rikk, 40, Risto Sorpola, Holsbybrunn.

ÅTVIDABERG

15/a

Översvämningarna i Grebo. Ett par fastigheter i Grebo har på grund av det myckna regnandet den senaste tiden drabbats av översvämningar. Ärendet diskuterades i kommunstyrelsen på måndagen. Man gav där gatuchofen i uppdrag att till nästa sammanträde redogöra för hur man i fortsättningen ska undvika olyckor av detta slag i Grebo.

Avstår från förköpsrätten. Kommunstyrelsen har beslutat avstå från den kommunala förköpsrätten till Kattorp 1:1 i Grebo. Fastigheten är på 106 ha varav hälften skogsmark och köpeskillingen uppges till ca 1,5 miljoner kr.

Milsimmet. Den andra veckans vinnare i Milsimmet blev Krister Bergbrink, Inga-Britta Ljungeström, Svante Karlsson, Gunilla Karlsson, Vera Johansson, Kerstin Magnusson, Roland Larsson och Eva Andersson.

Kyrklig höstplanering. Åtvids kyrkoråd drog på tisdagen upp riktlinjerna för höstens verksamhet. Bl a kommer i september och oktober att hållas två gudstjänster med gemenskap och efterföljande diskussion i församlingshemmet. Ena gången ska man diskutera dagens predikotext och andra gången arbetslivsfrågor. Detta med arbetslivet kommer också att diskuteras vid två andra möten. Vid ett av dessa tillfällen deltar professor Gustav Wingren och till den gången kommer man att bjuda in representanter för LO, arbetsgivare, köpmän osv. Kyrkorådet beslutade att arrangera s k medhjälpardagar i Vårdnäs.

Bostadsbidragen bör handläggas av försäkringskassorna. En sådan ordning borde ge påtagliga vinster om den administreras rätt. Det skriver kommunstyrelsen i Åtvidaberg i ett yttrande till bostadsdepartementet över promemorian. Inkomstprövning av bostadsbidrag. Vidare menar Åtvidaberg att kommunerna vid vilken tidpunkt som helst på året bör ha tillgång till bidragsmottagarnas aktuella inkomst. Man anser också att departementets förslag till kontrollen bör kunna minska felaktiga utbetalningar. Ändå tycker man i Åtvid att de tungrodda reglerna bör ses över.

16/9

Välbesökt församlingshögtid. Den traditionella församlingshögtiden för äldre församlingsbor ägde rum på söndagen och samlade över 200 deltagare. Som värd stod Åtvids kyrkoråd som förutom på många andra sätt också hjälpte till med skjutsar. Högtiden inleddes i Åtvids stora kyrka med predikan av kyrkoherde Arne Nilsson. Där medverkade också Ceciliakören. Efter gudstjänsten samlades man till de dukade kaffeborden på Bruksmässen. För den musikaliska underhållningen svarade på sedvanligt frejdigt sätt pensionärsföreningens sång- och musikgrupp under ledning av Arvid Andersson. Arne Nilsson delade ut blommor till de äldsta närvarande. Dessa var Axel Grip, 88 år, och Gerda Nilsson och Elida Österberg, båda 85 år. Vidare medverkade diakonissan Agneta Öfverström som informerade om den nystartade Öppet hus-verksamheten i Eksätter och Kammarfred.

Närmar sig miljonen. Kostnaderna för tillbyggnaden av förskolan i Grebo håller på att närma sig miljonstrecket. I 1978 års budget har upptagits 650 000 kr för tillbyggnaden av ca 200 kvm. Centrala byggnadskommittén har gjort en sammanställning av kostnaderna som nu uppgår till 840 000 kr. Kommunstyrelsen har beslutat tillstyrka ett tilläggsanslag med 190 000 kr.

Trivselklubben Vi reser har haft en utflyktsresa för sina medlemmar. I buss för 35 medlemmar via glasbruket i Mantorp till Duseborg. Vidare gjorde man ett längre besök på Karolinergården. Ett par veckor tidigare gjorde klubben en resa till Vimmerby marknad. Under den utflykten passade man också på att titta på bl a Kröngården. Reseledare var Bertil Nilsson, Greta och Robert Ekström. För musiken under utflykterna svarade Nils Karlsson.

Fransman i kyrkan. I samband med lördagens helgmålsbön i Åtvids gamla kyrka kommer den franske organisten Maurice Clerc att framföra en orgelkonsert. Maurice Clerc är 32 år och sedan 1972 verksam som organist vid katedralen i Dijon. Han har gjort sig känd som en fin improvisatör och bl a studerat för organisten i Notre Dame. Med utgångspunkt från Åtvidaberg gör Maurice Clerc ett två veckor långt gästspel i Sverige. Han har tidigare turnerat i Kanada, England, Västtyskland och de nordiska länderna. I Åtvid framförs verk av bl a två generationer Couperin, Blow och Frescobaldi.

Gårdserums CKF-avdelning har haft sitt första månadsmöte för hösten då man samlades hos Märta Björkegren. Information lämnades om de kommande kurserna. En tipstävling i allkunskap anordnades med Karin Gärme som segrare. Nästa gång ska man bl a titta närmare på sallader och smårätter.

ÅTVIDABERG

20/9

Ivar Pierrou leder orkesterföreningen

Lagom till säsongstarten blev det klart att Åtvidabergs orkesterförening till ny dirigent efter Olof Kvarforth lyckats engagera Ivar Pierrou, Västervik. Denne har meriter som musikledare i Västervik och dirigent för Västerviks orkesterförening.

Ordförande i Åtvidabergs orkesterförening är Anders Byström. Självklart är vi mycket glada över att Ivar Pierrou ställer upp. I första hand gäller engagemanget säsongen 78/79.

I dag har orkesterföreningen omkring femton medlemmar. Alla spelar stråkinstrument. Det är en liten men naggande god förening. Egentligen för liten, säger Anders Byström och berättar att man söker med ljus och lykta efter fler medlemmar, främst sådana som spelar stråkinstrument.

Dart-cup i Åtvid. Sedan dartspelet i början av hösten introducerades i Åtvidaberg har det blivit god fart på pilkastandet. I Sporthallen finns tre banor som enligt personalen utnyttjas ca 25 timmar i veckan. På måndagen gästades Åtvid av Jerry Söderholm, Kåre Högström och Claes Lindqvist från dartklubben i Linköping. De gav först en instruktion i regler och teknik och anordnade sedan en cup-tävling i vilken ett 20-tal ungdomar ställde upp. Bäst lyckades Lars Arvidsson och Tommy Johansson. Därefter spelades en match i 501 mellan Linköping och Åtvidaberg. Till den stora och ungdomliga publikens förtjusning segrade hemmalaget. Fast då fick man förstås 300 poäng i handikap. Det verkar nu också klart att Åtvidaberg ställer upp med ett lag i Linköpingsserien som börjar om någon månad.

Morgonbadet drar. På tisdagarna kör simhallen med morgonöppet. Normalt brukar tio, kanske ända upp till tjugo personer utnyttja möjligheten till ett dopp, bastu och en billig frukost. Men nu verkar det som allt fler åtvidabergare börjat upptäcka den här möjligheten. Den här veckan slogs rekord för morgonbad då man räknade in 33 besökare i alla åldrar.

Husmodersföreningen om konsumentfrågor

Husmodersföreningen Hem och samhälle i Ätvidaberg hade på tisdagen månadsmöte på Godtemplargården. Under mötet som samlat ett 30-tal medlemmar diskuterades flera olika remissvar. Bl a konsumentfrågor. Så anser Hem och samhället t ex att alla konsumenter skall ha rätt till saklig vägledning i konsumentfrågor och att sådan skall finnas tillgänglig i varje kommun. Man vill ha speciella konsumentsekreterare med hushållsteknisk utbildning. Vidare bör utbildning i konsumentfrågor ske i skolorna.

Man uttalar sig också om försäkringskommitténs betänkande om konsumentförsäkringar. Från Hem och samhälles sida menar man att avtalen måste ses över och göras mer lättförståeliga. Det finstilla måste bort. Ätminstone stilen.

I Ätvid stöder man riksorganisationens syn på svordomar, våld och råhet i radio och television. Visserligen har en förbättring ägt rum. Men mer kan göras.

Husmodersföreningen har även deltagit med svar beträffande utformningen av Ätvidabergs centrum. Till slut uttalar man sitt stöd för De galna mödrarna i Ar gentina.

Under mötet besöktes man av hälsokonsulent Bror Christoffersson från Linköping. Genom Amornas försorg fick också medlemmarna tillfälle att smaka på hälsobiff, örtte och sallad.

Kammarkonsert i församlingshemmet

Kulturnämnden, Kisa församling och SKS i Kinda står som arrangörer för den kammarkonsert som på söndag äger rum i Kisa församlingshem. De fyra medverkande är Heinz, Elsbet och sonen Otto Freudenthal och Per-Gösta Boström. Heinz Freudenthal är född i Tyskland och kom för 50 år sedan till Sverige där han bl a varit konsertmästare i Göteborg och Norrköping. Under tio år var han chefsdirigent för Israels radioorkester. Han spelar altviolin medan maken Elsbet spelar piano. Otto Freudenthal som efter musikutbildning i England numera nästan uteslutande ägnar sig åt komposition spelar på söndag violin och piano. Den siste medverkande är musikdirektör Per-Gösta Boström från Ulrika. Han spelar här klarinett. På programmet står verk av Vivaldi, Mozart, Uhl och, förstas, Otto Freudenthal.

Södra länsdelen exempel på ojämlikhet

Södra länsdelen är ett utmärkt exempel på ojämlikheten i tillgång på anständiga vägar och förbindelser. Vägnetet är otillräckligt och dåligt underhållet. Förbindelser i ost-västlig riktning finns i praktiken inte. Solidariteten med de boende i länets södra del är obefintlig. Större resurser måste överföras till vägnätet i söder än vad som nu sker. Det skriver bl a LO-distriktet i Östergötland om förslaget till flerårsplan för vägbyggen i länet åren 1979-88. Som framgår av ovanstående är LO-distriktet kritiskt inställd till förhållandena i södra länsdelen dit Ätvidaberg hör.

I yttrandet menar man att förbättringsarbetena på förbindelsen Kisa-Ätvidaberg-Valdemarsvik bör påskyndas. Man menar också att de bitar på förbindelsen som inte finns med i planeringen också bör åtgärdas. Likaså menar man att vägen Ringarum-Ätvidaberg bör bli föremål för upprustning och ytbehandling senast 1981. Den vägen har som bekant genom tillkomsten av Metalls kursgård i Yxnerum fått väsentligt ökad belastning under senare år.

Rent principiellt hävdar LO-distriktet att behovet av vägbyggnad och förbättringar är störst där alternativt transportmedel saknas, där transportsträckan är lång och där vägarna saknar beläggning och är smala och kurviga.

Milsimmet. Nu har milsimmet hållit på i tre veckor i simhallen. För varje vecka blir det allt fler som försöker klara av den stipulerande milen. Nu fattas det bara två i tvåhundra. Den senaste veckans vinnare blev Rut Mårtensson, Gunilla Karlsson, Tomas Björk, Monica Jonsson, Irma Ahlsén, Eva Danielsson, Viola Ekström och Lars Berzelius.

Grebo-Värna Röda korskrets anordnade på söndagen en utflyktsresa för pensionärer. Sammanlagt deltog ett 30-tal personer på resan som gick i bil till Vårdnäs. Där deltog man först i högmässan och drack sedan kyrkkafe på stiftsgården. Gustav Almqvist berättade kåserande om anläggningen och Anders Hedvall underhöll gästerna med gitarrspel.

23/a

Smältugn från 1700-talet påträffad utanför Åtvid

I Baroniet Adelswärds jordebok finns antecknat att det i området mellan de båda sjöarna Bysjön och Glan strax utanför Åtvidaberg funnits 2-4 hyttor, dvs smältugnar för järn- och kopparframställning. Man vet säkert att här fanns kopparhyttor redan på 1500-talet. Platsen som ligger strategiskt vid ett mindre vattenfall och mitt emellan de gamla gruvschakten i Malmviken och Garpan kallas mycket rikligt för Hyttgården.

I Hyttgården bor sedan flera decennier tillbaka makarna Harald och Greta Gustavsson. Till vintern skulle de få renoverat och det skulle dras lite ledningar utanför stugknuten.

När grävmaskinisten skulle gräva för en trekammarbrunn stötte han plötsligt emot en massa stenblock. När han fick undersöka saken lite närmare visade det sig att han hittat en hytta vars övre del låg någon meter under marknivån.

Gösta Adelswärd som är riksantikvariens ombud i Åtvidabergstrakten berättar att det sannolikt handlar om en 200 år gammal masugn för järnframställning. Det är också högst troligt att det



Intill Hyttgården utanför Åtvidaberg har påträffats en hytta från 1700-talet. Under framgrävningen av den ena stora stemmuren påträffades bl a den här "spaden" som Harald Gustavsson på Hyttgården visar upp

finns fler lämningar i området. Det är fullt av slagg i jorden vida omkring i Hyttgården.

Från läns museet har personal varit ute vid Hyttgården för att titta på fyndet. Något friläggande av hela hyttan lär det inte bli tal

om. Det tillåter inte ekonomin. Utan man lägger nu igen gropen och markerar platsen på kartorna. Och trekammarbrunnen då? Jo, den grävde man ner på betydande avstånd från hyttan.

CHRISTER BERG

Åtvids naturförening bjuder som vanligt sina medlemmar och andra intresserade på ett rikt och omväxlande program. Höstens aktiviteter börjar redan om en dryg vecka då Rolf de Val leder en svampexkursion. I slutet av oktober åker man till Bjärka-Säby för att titta på länets största urskogreservat. I mitten av november är det dags att göra lordning den fina Malviksången. Någon vecka senare visar inspektör Ingmar Karlsson hur en modern skogs-skötselplan görs upp i Halsebo. Det sista inbokade arrangementet äger rum i december. Då håller man till inomhus, tittar på egna och andras filmer, diskuterar böcker, naturfrågor osv.

Åtvids akvarieförening höll på onsdagen sitt första möte efter sommaruppehållet. Bl a visades och diskuterades ett diabildsföredrag om ungfödare. Första omgången av frågeligan vanns bland juniorerna av Peter Björk och bland seniorerna av Sonja Henriksson.

25/a



Utställningen Åtvidaberg mot år 2000 lockade massor av åtvidabergare under den vecka som utställningen visades. Givetvis var det förslaget till väg genom Klockarängen som kom att tilldra sig det största intresset. Jörgen Lundemo från vägverket (t h) fick under veckans lopp vid åtskilliga tillfällen redogöra för hur och varför planerarna tänkt sig lösningen

Massor av Åtvidsbor tog chansen se utställning om Åtvids framtid

Sällan eller aldrig har Åtvidabergs kommun satsat så mycket på att redovisa planmaterial för allmänheten som man nu gör när det gäller att visa hur man tänker sig att marken i tätorten ska användas och hur den framtida trafikföringen ska se ut.

Tillsammans med statens vägverk inbjöd kommunen förra veckan allmänheten att beskåda planer, skisser och en modell över Klockarängen. Hela veckan fanns personal från kommunens gatukontor och från vägverket på plats för att förtydliga, förklara och, i någon mån, försvara. För folk strömmade till varje dag. Särskilt på söndagen.

— Vi beräknar att omkring 900 personer har sett utställningen och det tycker vi är en bra siffra,

sade gatuchefen Sigvard Persson när det återstod någon timma av utställningstiden. Det roliga är också att man visar ett så aktivt intresse att sätta sig in i förutsättningar och konsekvenser. De tunga bitarna i utställningen är

dels områdesplanen dvs hur marken ska disponeras för t ex bostäder, skolor, fritid, vägar och affärer, dels trafikplanen med dess förslag till genomfarter för riks väg 35, vägen Kisa-Åtvid-Valdemarsvik och Slevringevägen.

□ Klockarängen

Självklart har en stor del av besökarna kommit för att titta just på hur förslagsställarna tänkt sig mera detaljerat den omtalade vägen genom Klockarängen. Det är också kring modellen, en teckning och en kartritning som besökarna dröjt sig kvar längst.

Det är väl inte så många som här på utställningen kritiserat just den trafiktekniska lösningen för Slevringevägen, säger Jörgen Lundemo på vägverket. Man pekar ofta på vilka värden som förstördes när Järnvägsgatan bredades och att man inte vill ha en upprepning i Klockarängen.

Givetvis, fortsätter Jörgen Lundemo, är det flera som varit här som inte till något pris kan tänka sig vårt förslag genomfört. Men det finns också de som efter att ha sett utställningen uttryckt förståelse för en väg i Klockarängen.

□ Informationen

Från kommunens sida har man, sedan hela materialet till slut offentliggjorts, ansträngt sig för att nå ut till så många som möjligt av invånarna i Åtvidaberg. Man satsar på en utställning som i ren framställningskostnad ligger mellan 8 000 och 10 000 kr. Man har affischerat och annonserat. Nästa vecka ställs utställningen ut i matsalen på Facits Örsättersfabrik och därefter på ytterligare något ställe.

Hela materialet skall också fotograferas för att sedan användas när föreningar, organisationer och kommunala instanser vill ha information. Varje förening i kommunens föreningsregister (över hundra) plus aktionsgruppen för bevarande av Klockarängen kommer att få tillgång till materialet.

□ Tryck till!

Vidare försöker man också få in så många synpunkter som möjligt. Alla enskilda besökare har fått en svarsblankett där de får tala om vad de anser om trafikledsplanen. Föreningarna ombeds höra av sig. Till detta kommer så den ordinarie remissomgången.

Så när den arbetsgrupp som tagit fram planförslagen någon

gång in på 1979 ska sätta sig ner och sammanställa alla synpunkter och eventuellt revidera eller komplettera förslagen — då skall alla ha haft chansen att "tycka till".

□ Då kom tre

Låt vara att det är en känsloladdad fråga (Klockarängen) som bidragit till det stora intresset för hur planerarna tänker sig det framtida Åtvidaberg. Det kan kanske ändå vara intressant att jämföra med när kommunen för ett par år sedan skulle presentera kommunöversikten.

Också det ett stort viktigt ärende som gällde markanvändningen i hela storkommunen. Då reste politiker och tjänstemän runt i kommunen och presenterade planerna. I Kvarnvik, Björnsäter och Grebo kom det för all del 20-30 personer. I Falerum kom det sex och i självaste Åtvidaberg bara tre individer.

Man kanske skulle ha en liten engagerande Klockaräng i varje planförslag.

CHRISTER BERG



Det här är skolmästarna i årets "landskamp" mellan Långbrottsskolan och Centralskolan i Åtvidaberg. Långbrott tog flest individuella segrar medan Centralskolan tog hem slutsegern och därmed sin andra inteckning i Correspondentens vandringspris

Central slog Långbrott i landskamp Nu två inteckningar var i ÖC:s vpr

Under stort, stundtals öronbedövande, jubel och vrål utkämpades på fredagen den 23:e "landskampen" mellan mellanstadieeleverna på Centralskolan och Långbrottsskolan.

Tjänstgörande konferencier Gunilla Ekström hade då och då fullt upp att tysta ner de ungdomliga åskådarna så att åtminstone startskottet kunde höras. Fast å andra sidan är det skräp till hejklack om den inte kan överrösta en hallåman.

I kraft av flest vunna totalsegrar, seger förra året och två inteckningar av tre nödvändiga i Correspondentens vandringspris stod Långbrottsskolan som favorit. Den skolan kammade också hem de flesta individuella segrarna. Men poängmässigt blev ändå Centralskolan bäst i år. Man vann med siffrorna 226-212. Så nu har de båda skolorna två inteckningar var i vandringspriset.

I årets tävling sattes tre nya skolrekord. Peter Kron, Långbrott, kastade 59,36 m med liten boll för femteklassare. Sophia Hallberg avverkade 60 m på 8,6. Och bland sjätteklassarna gjorde

Stefan Johansson 8,2 på 60 m.

Resultat, flickor kl 4, 60 m: 1) Elleonore Hjalmarsson, Långbrott, 9,2; 2) Eva Carlsson, C, 9,5. Längd: 1) Elleonore Hjalmarsson, L, 3,52; 2) Eva Carlsson, L, 3,23. Kast: 1) Katarina Johansson, L, 31,61; 2) Camilla Wasniowski, L, 31,46.

Pojkar kl 4, 60 m: 1) Stefan Bergenrot, C, 9,2; 2) Stefan Bengtsson, C, 9,2. Längd: 1) Patrick Pettersson, C, 3,71; 2) Mikael Pettersson, L, 3,54. Kast: 1) Petter Klint, C, 49,14; 2) Mikael Pettersson, L, 47,37.

Klass 5, flickor, 60 m: 1) Sophia Hallberg, L, 8,6; 2) Maria Dovrén, C, 8,9. Längd: 1) Sophia Hallberg, L, 3,99; 2) Birgitta Larsson, C, 3,85. Kast: 1) Cecilia Johansson, L, 39,61; 2) Marianne Holmsson, C, 35,23.

Klass 5, pojkar, 60 m: 1) Lars Sjöberg, C, 8,6; 2) Lars Blomberg, L, 8,6. Längd: 1) Magnus Haett-

ner, C, 4,17; 2) Niclas Bergsén, C, 4,09. Kast: 1) Peter Kron, L, 59,36; 2) Magnus Heattner, C, 59,30.

Klass 6, flickor, 60 m: 1) Pia Johansson, C, 8,6; 2) Inga-Lena Persson, C, 8,7. Längd: 1) Pia Johansson, C, 8,6; 2) Inga-Lena Persson, C, 8,7. Längd: 1) Pia Johansson, C, 4,06; 2) Ann-Christine Gårdeman, C, 3,97. Kast: 1) Camilla Johansson, L, 44,33; 2) Anna Åstrand, C, 42,68.

Pojkar, klass 6, 60 m: 1) Stefan Johansson, L, 8,2; 2) Sverker Johansson, L, 8,6. Längd: 1) Stefan Johansson, L, 4,55; 2) Sverker Johansson, L, 8,6. Längd: 1) Stefan Johansson, L, 4,55; 2) Tommy Gunnar, C, 4,27. Kast: 1) Per Urbäck, L, 57,76; 2) Anders Lindgren, C, 54,23.

Förutom i klass 5 flickor och klass 6 pojkar vann Centralskolan stafetterna.

CHRISTER BERG

Byggnadsnämnden begär möte med naturföreningen

Det är klart att man bör ta tillvara på och utnyttja den kunskap som finns lokalt. Det säger Evert Johansson, ordförande i byggnadsnämnden i Åtvidaberg, med anledning av den diskussion som uppstått sedan Olof Söderbäck för en vecka sedan beslutade hoppa av från uppdraget som kommunens naturvårdssakkunnige.

I ett brev till kommunstyrelsen motiverade Olof Söderbäck sitt beslut bl a med att planeringen av ett fritidsstugeområde vid sjön Vin pågått lång tid utan att någon myndighet kontaktat honom.

Byggnadsnämnden har därefter för sin del försvarat sig med att man haft ett mycket väl genomarbetat beslutsunderlag och att ärendet dessutom började långt innan Söderbäck utsågs som naturvårdssakkunnig.

Men därmed har vi inte sagt att vi vill vara utan den kunskap som Olof Söderbäck och andra har, säger Evert Johansson. Därför har jag nu inbjudit två representanter för Åtvids naturförening, där Söderbäck är ordförande, till överläggningar med mig, fastighetschefen och stadsarkitekten. Vi ska då titta på hur samarbetsformerna med byggnadsnämnden kan förbättras för att vi på bästa sätt skall kunna tillvarata de naturtillgångar som finns inom kommunen vid planläggning och byggande i Åtvidaberg.

DR:s Åtvidabergsavdelning hade på lördagen sitt sista möte för året i sommarhemmet Smedstorp. Ett 40-tal medlemmar deltog i det soliga och färgsprakande höstvärdet. Bo Ahlzen hälsade välkommen till körvparty, kaffe och gott bröd. För den musikaliska underhållningen svarade några medlemmar ur Tvärdraget under ledning av Carina Rydberg. Träffen avslutades med allsång som leddes av avdelningens egen trubadur David Johansson.

Byggnadsarbetareförbundet avdelning i Åtvidaberg antog vid ett möte på torsdagen ett uttalande om att kommunen måste se till att det finns jämn sysselsättning för byggnadsarbetarna i Åtvid. Uttalandet är föranlett av de frågetecken som uppstått beträffande saneringen av Åtvidabergs centrum. Inom Byggnads är man rädd för att den närmaste framtiden kommer att bli svår för medlemmarna. I dag har man över 200 medlemmar. Bara en tredjedel har sysselsättning i Åtvid medan de andra pendlar.

Hemvärnsövning. Det blev en kall och blöt hemvärnsövning för omkring hundra "gubbar" från Åtvidabergs hemvärnsområde på söndagen. Gubbar är för övrigt kanske inte det bästa uttrycket för medlemmarna i Åtvids hemvärn eftersom man t ex har en stor ungdomsavdelning, som deltar också i de här större övningarna. Söndagens övning gick ut på att försvara olika hemliga kuppobjekt runt om i samhället.

Allas kunnande behövs i en fungerande kyrka

Kyrkan är i mycket uppbyggd på att det är prästen som är ledaren, kunsckaparen. Men ursprungligen fanns det många uppgifter för församlingsborna. Man skulle egentligen kunna säga att varje kristen är präst. Att alla människors gåvor behövs i en fungerande församling.

Frågor av den här typen diskuteras mycket under de församlingsdagarna som Åtvids m fl församlingars pastorat under veckoslutet anordnade på stiftsgården i Vårdnäs. Sammanlagt deltog ett 50-tal personer från pastoratet i sammankomsten. Det var såväl anställda som förtroendevalda och andra engagerade i församlingsarbetet.

Vi har anordnat dessa församlingsdagarna varje år sedan pastorstassammanslagningen 1974, säger kyrkoherde Arne Nilsson. De har stor betydelse för arbetet inom kyrkan genom att förena och bygga upp en gemenskap mellan de församlingsaktiva. Liksom det fördjupade studiet i bibeln.

Elon Ahlbäck från Svenska kyrkans centrålråd och en av de ansvariga för den försöksverksamhet som bl a pågår i Åtvidaberg ledde en diskussion över rubriken Vad kan vi vanliga göra för att knacka hål på muren?

I arbetsgrupper diskuterades sedan frågor som Vad och var är kyrkan hos oss? Kan den bli något mer? Vad behöver folk? Vad gör vi då?

Hannäs pensionärsförening hade kvartalsmöte i bygdegården Kvarnvik på lördagen. Omkring 35 medlemmar deltog i mötet som inleddes med förhandlingar. Då både ordförande och kassör avsåg sig sina uppdrag från och med nästa verksamhetsår beslutades att redan nu arbeta för att få fram förslag på lämpliga efterträdare. Man ska besvara en remiss angående den framtida planeringen i Åtvidaberg. Främst vill man då framhålla att folk ska kunna bygga och bo där de själva vill i kommunen. Under samkvämet som följde inbjöd Bankkindsbanken i Åtvidaberg till de festligt dukade kaffeborden. Åtvidabergsföreningens sång- och musikgrupp med ledaren Arvid Andersson svarade för en uppskattad underhållning. Mötet avslutades med en stunds dans.

Försäljning i Rumma. Frälsningarméns hjälptrupp i Åtvidaberg anordnade på lördagen en festafon i Rumma Folkets hus. Märta Nyström kunde hälsa en talrik publik välkommen och löjtnant Gunnar Hedqvist höll en kort betraktelse. Till försäljning fanns massor av hembakat, hemstade ostar m m. Vidare försålde flera lotterier. Nettobehållningen kom att uppgå till omkring 3 500 kr vilket är något av ett rekord i sammanhanget.

Församlingshögtid i Björsäter. På söndagen anordnades en församlingshögtid i Björsäter. Festligheten inleddes med en högmässa i kyrkan under ledning av komminister Per Boo. Björsäters kyrkokör medverkade under ledning av kantor Ann Gustavsson. Efteråt samlades man i Församlingshemmet. Skolchef Lennart Fall höll ett anförande om emigrationen och Björsäter. Efteråt inbjöd de lokala syföreningarna till kaffe och smörgås. Slutligen utdelades blommor till de äldsta närvarande församlingsborna.

Kantor i Björsäter. Kyrkorådet i Björsäter har beslutat utse Ann Gustavsson till kantor i församlingen efter Christer Carlsson. Tjänsten tillträdde i början av september. Även Yxnerums kyrkoråd har beslutat anlita Ann Gustavsson.

KM i nattorientering. OK Ekens klubbmästerskap i nattorientering avgjordes på fredagskvällen med start och mål vid Husängen. Man tävlade på fyra olika banor. Banläggare var Pär Ericsson och Marie Johansson. Resultat: Bana A, 8 km, H21: 1) Anders Rask 1.27.40; 2) Mikael Rask 1.32.35; 3) Bengt Ristenstrand, 1.37.10. H35: 1) Lars Gösta Kindholm, 1.18.54; 2) Per-Inge Svensson, 1.20.00; 3) Bo Söderström, 1.22.10. Bana B, 6 km, H43: 1) Hölger Persson, 1.01.40; 2) Lennart Haglund, 1.01.45; 3) Torsten Bohlin, 1.50.10. D17-19: 1) Kristina Johansson, 1.21.55. Bana C, 3,5 km, D35: 1) Inger Carlsson, 1.00.26; 2) Margareta Andersson, 1.05.55. H 13-14: 1) Micael Nilsson, 41.55; 2) Kent Andersson, 49.55. H50: 1) Allan Bengtsson, 34.15; 2) Nils Thelander, 43.27. Bana D, 2,8 km, D13-14: 1) Kerstin Carlsson, 41.10.

Åtvid kan lita på sitt damlag



Det segrande ÅFF-laget som nästa år återfinns i div III. Knästående fr v Kerstin Nilsson, Toula Pekkarinen, Ingrid Grönqvist, Olivia Johansson, Åsa Carlsson och Ylva Johansson. Stående fr v bitr tränare Nils Dahl, Gith Carlsson, Birgitta Carlsson, Maritha Lundmark, Marina Carlsson, Eva Andersson, Lena Johnsson och lagledare Arne Pettersson. På bilden saknas Lena Magnusson

Det är uppåt i damfotbollen i Åtvidaberg just nu. För ett par veckor sedan kunde vi berätta att tjejrna i Björsäters SK redan när tre matcher återstod vunnit sin serie i div V. I helgen blev det också definitivt klart att ÅFF:s damlag vinner "fyran". Så något derby de båda lagen emellan blir det inte nästa år heller. I varje fall inte i seriesammanhang.

Helt plötsligt har det blivit en väldigt fart på damfotbollen i ÅFF. Det var inte så länge sedan som klubbstyrelsen avsatte en enda liten procent av årsomsättningen på tjejrna.

Men nu har tjejrna blivit "dyrare". Och framför allt flera. På damlagets träningskvällar brukar över 30 delta. På flicksidan är man några till ändå och har i år haft två flicklag i gång. Det ena gick ända till distriktsfinalen i 70-iaden.



Fimpargrupp bildad. Genom föreningen Vi som inte röker (Visir) har en fimpargrupp bildats i Åtvidaberg. Visir ställer upp med läkare, motionsledare, föredrags-hållare och massor med sympati, medan den handfull nikotinister som anmält sig till fimpargruppen bjuder på ett ärligt menat löfte att försöka sluta. Den första träffen hade man på tisdagen då Bengt Linder lämnade massor av medicinska argument för att lägga av. Vidare medverkade Inger Ragnarsson och Arne Ahlsén. Medlemmarna i fimpargruppen berättade om varför de nu skall försöka sluta röka och om olika sätt för att klara av det. Nästa gång ska man gå igenom ett konditionstest. Och, säger ordförande Vera Johansson, om någon mer vill vara med och få stöd av en hel grupp så finns det plats.

Skarp-rättarmusik. Den första av höstens tre stora kyrkokonserter kommer att äga rum på söndag i Åtvids gamla kyrka. Det blir en ren instrumental konsert med deltagande av Arne Gustavsson, flöjt, Ingemar Ericsson, orgel, och Britta Kindesjö, cello. Musiken som framförs har anknytning till den helige Mikael's dag, skarp-rättaren bland ärkeänglarna.

26/a

27/a

28/a

30/9 Åtvidabergs kulturnämnd återtar uppsägningar

Kulturnämnden i Åtvidaberg har nu beslutat återta uppsägningarna av två musiklärare vid den kommunala musikskolan. Detta sedan svenska fackläraryrket kraftigt protesterat mot uppsägningarna. Dels mot kulturnämndens motivering, dels mot att nämnden inte följt gängse regler vid uppsägning. Facket har yrkat på skadestånd och lokala tvisteförhandlingar. Skadeståndskravet kvarstår trots att kulturnämnden nu ändrat sitt tidigare beslut.

Det var i juni som kulturnämnden beslutade säga upp de båda deltidsanställda musiklärarna. Beskedet om uppsägning fick de båda i samma brev som kulturnämnden skickade ut anställningsbevisen i. Ett förfarings sätt som man inte minst från fackligt håll anser moraliskt förkastligt.

Kulturnämnden motiverade uppsägningarna med att en pågående musikutredning ännu inte slutförts och att det rådde osäkerhet om omfattningen av de båda musiklärarnas fortsatta undervisning från årsskiftet.

Från fackets sida ogiltigförklara de man uppsägningen då den inte var sakligt motiverad. Bl a hänvisar nämnden till den pågående musikutredningen. Men det är ju fel, säger Agneta Ekström som är facklig kontaktman i Åtvidaberg. Kommunförbundets utredning låg klar två veckor innan kulturnämnden fattade sitt beslut. Vi har också svårt att tro att kulturnämnden skulle ändra på musikundervisningen under pågående läsår.

Dessutom, påpekar Agneta Ekström, har kulturnämnden begått en rad formella fel i det här ärendet. Arbetsgivaren ska varsla facket före uppsägning. Det har inte gjorts. Därmed har vi också fråntagits rätten att begära överläggningar med arbetsgivaren.

Den uppsagde ska också i beskedet få reda på hur han kan förfara om han anser att en uppsägning är ogiltig. Den informationen har inte lämnats. Vidare ska texten i uppsägningen överlämnas personligen eller åtminstone i rekommenderat brev. Inte heller det har kulturnämnden gjort.

Om kulturnämnden fullföljt uppsägningarna hade det, åtminstone teoretiskt, inneburit att fyra klasser i Grebo blivit utan kompanjonlärare i musik, att 96 elever inte längre fått förberedande undervisning i musik och att närmare 50 pianoelever blivit utan lärare efter nyår.

Bibliotekschef Britta Östlund förklarar för Correspondenten att det aldrig varit kulturnämndens mening att avskeda de båda musiklärarna för gott. Men det har rått osäkerhet om hur fördelningen av elever på olika instrument ska se ut. Om de båda musiklärarna skulle få en nedskärning av sin undervisning utanför vissa givna ramar så var man rent formellt tvungen att avskeda dem nu.

Men avsikten var inte alls att varken avskeda dem eller dra ner på elevantalet i musikskolan. Det har jag också muntligt förklarat för de båda, säger Britta Östlund

som även menar att det bör gå att kunna läsa ut av uppsägningshandlingen.

Det är väl ingen större hemlighet att det varit lite oroligt kring den kommunala musikskolan i Åtvid. Framför allt har det handlat om huvudmannaskapet. Ett ärende som i flera omgångar under ett par års tid bordlades i kulturnämnden.

För ett drygt år sedan tillsattes en kommitté med representanter från kulturnämnd och skolstyrelse för att tillsammans med utredare från Kommunförbundet undersöka vem musikskolan skall ha som huvudman i fortsättningen. Kommunförbundets utredning pekar tämligen klart på att musikskolan bör överföras från kulturnämnden till skolstyrelsen. Men än har inte något beslut fattats i frågan.

3/10 Fler fotbollsplaner behövs i Åtvidaberg

Det är beklämmande att en kommun med så fin fotbollskultur som Åtvidaberg har det så illa ställt med fotbollsplaner. Det menar en grupp föräldrar i en skrivelse till fritidsnämnden.

I skrivelsen kräver man att tätorten får åtminstone en ordentlig fotbollsplan till.

Föräldrarna, som själva har barn som spelar fotboll, pekar på att det i Åtvid bara finns en bra plan. Det är A-plan och man hyser stor förståelse för att den planen måste hållas i "allsvenskt" skick. Däremot menar föräldrarna att alternativen är bedrövliga.

Kopparvallens B-plan liknar man vid en asfalterad gata i torrt väder och en leråker vid regn. Som åtvidabergare, skriver föräldrarna, får vi skämmas när gästande lag vägrar att spela på B-planen med hänvisning till att man bara tagit med utrustning för spel på gräs.

I skrivelsen erinrar man om att ÅFF har elva ungdomslag med ca 300 ungdomar. Plus A-, B-, dam- och oldboyslag. Alla kan inte få plats. Det måste anses vara bortkastade pengar att satsa mer på B-planen där gräset inte ens får en chans att växa upp.

Både föräldrar, ledare och gästande lag börjar tröttna, fortsätter man. Åtvidabergsfotbollen kan inte leva med de brister på ordentliga planer som nu finns.

Slutligen skriver föräldrarna att en ny fotbollsplan på Edberga-

fältet är billigare för kommunen än om man skulle ta hand om 300 ungdomar på annat sätt. Finns det för övrigt plats för dem på fritidsgården? frågar man sig.

Nej, ni som bestämmer i kommunen, visa att ni planerar för framtiden. Barn och ungdom — det är vår framtid, avslutar föräldrarna sitt brev till fritidsnämnden.