

Västgötavägen spelar brännboll

Jag bor på en gata i Atvidaberg som heter Västgötavägen. Gatan ligger i ett nytt villaområde så ingen har bott där mer än två år. Där bor ungefär 30 barn, lika många vuxna, pudeln Castro, labradoren Dessie, några katter, fåglar och andra djur.

För en tid sedan var en av grannarna borta på en kurs. Han heter Lasse och arbetar på en bank här i Ätvid. På kursen skulle han egentligen lära sig en massa om lån och räntor och amorteringar och sånt där som man inte begriper mycket av.

Men man kan förstås undra vad han fick lära sig. För när han kom hem så pratade han nästan bara om brännboll. Det verkade som om han och de andra vuxna på kursen inte gjort annat än spelat brännboll.

Alla höll med

Lasse tyckte att det skulle vara roligt om alla på gatan kunde samlas någon gång och ta en match. Jovisst, sa Anne, som är mamma åt Sara och Elin, det måste vi göra. Per-Oskar som är polis höll med. Och det gjorde också Ulf, Karl-Axel, Barbro, Tommy, Inger och alla barnen.

Så blev det bestämt att vi skulle samlas en lördagseftermiddag i Hallaholm.

Matchen igång

I en lång bilkaravan åkte vi iväg till Hallaholm. Nästan alla på gatan följde med. En del tog med sig vänner också. Och alla skulle vara med och spela brännboll. Även labradoren Dessie och en kompis till henne.

Ann som är lärare hade tagit med sig bollar och slagträn. Saras pappa hade för säkerhets skull tillverkat ett jättestort slagträd som nästan bara han själv

orkade med. Lasse som kunde reglerna (hm) fick bli domare och delade upp barn och vuxna i två lag.

Det blev ett springande, tjoande och fnittrande så det stod härliga till. T o m fåglarna i träden omkring tystnade av pur förvåning. Och människor som kom förbi bara gapade när de fick se stora starka karlar missa bollen med en swisch i luften, tanter fånga lyra och barn kuta för brinnande livet mellan stolparna. Och mitt i alltihop två hundar som inte förstod någonting.

Massa godis

Efter en timme när pappor och mammor pustade och vara röda i ansiktet som tomater tog man paus. I gräset dukades det upp massor av godis. Bullar, kaffe, saft, kakor, äppelpaj och jag vet inte allt för gott.

När det var tomt i alla burkar, flaskor, termosar och påsar lekte vi några konstiga lekar som Lasse hittat på. Det gällde att springa med en badboll mellan knäna, stafett med hopbundna ben och sista paret ut. Innan vi åkte hem spelade vi lite brännboll till. En match med alla pojkar och pappor mot alla flickor och mammor. Vem vann? Tjejerna förstås.

Men inte nog med det. Hemma på Västgötavägen igen bjöd mamma och pappa Lindberg alla barnen på jättestor korvfest i trädgården.

Alla, också de vuxna som fått träningsvärk av allt springande, kom överens om att göra om den här festen igen. Så det var i alla fall ingen dum kurs som Lasse var på. Kanske kan ni göra likadant på din gata. Prata med pappa och mamma. Du ska se att ni får jättekul.

Text och bild:
Christer Berg



Det var länge sedan vi spelade brännboll, men det skall nog gå ändå! Gunnilla, Ulf och Barbro försöker träffa bollen med skiftande resultat

1/7



Äsch! Bry dig inte om vad dom säger, Dessie. Jag tyckte i alla fall att du var jätteduktig, tröstade Marie

1/7



Vi spelade inte bara brännboll utan hade också konstiga lekar för oss. T ex att springa med en badboll mellan benen. Fast Ulf tyckte förstås att det gick bättre att hoppa som en groda



Mums, sa Sara. Det bästa med sådana här tavlingar är nog ändå rasterna



Det var en jobbig första halvlek, tyckte två-
åriga Claes. Så nu ska det bli gott med mam-
mas bullar

1/7

Se så'n stil de har!





På fredagen gjorde Sven "Bobby" Nilsson sin sista arbetsdag på Facit. Så när som på en vecka hade han då varit anställd i företaget i 51 år. Bland hans sista jobb var att tillverka detaljer till Facits nya storprodukt, en matrissskrivare

Nu går Bobby i pension efter 51 år på Facit

Nu har Bobby slutat på Facit. Bobby heter egentligen Sven Nilsson. Men varför använda dopnamnet när han är Bobby med halva Åtvidaberg. På fredagen gjorde han sin sista arbetsdag för nu ska han bli pensionär. Så när som på en vecka har han varit anställd i 51 år på företaget. Den 7 juli 1927 började han på Åtvidabergs industrier.

En månad innan hade han slutat skolan. Under den månaden gallrade han kålrötter på Baronet Adelsvärd. Sedan fick han anställning på parkettfabriken där han tjänade 16 öre i timmen.

Det var inte utan vemod som Bobby tackade för sig. Kamratskapet och trivseln med jobbet har gett mig så mycket, sa han när arbetskamrater och företagsledning kom med blommor och presenter.

Vid början av 40-talet gick han över från träfabriken till sammansättningen. I 27 år jobbade han, mest som avsynare, med den produkt som kanske mer än någon annan lade grunden till Facits forna framgångar och utveckling. Dvs den automatiska räknemaskinen. Eller som den kallas på fackspråk CA 13.

Det var i alla fall en egen produkt, säger han. När den gick som bäst tillverkade vi närmare 700 i veckan. Vi lastade ut dem grävskepevis. I början av 70-talet lades tillverkningen ner och han jobbade i några år med en betydligt modernare variant av kontorsräknemaskin. De senaste åren blev det mest detaljjobb till Facits moderna matrissskrivare.

Bobby var inte bara ovanligt länge anställd på Facit. Han var också under rekordlång tid skyddsombud på sin arbetsplats. I 29 år.

Att Bobby är en känd Åtvidabergsprofil beror nog kanske ändå på hans insatser inom idrotten. Han spelade fotboll ett tiotal år i Åtvidabergs södra IK. När klubben lades ner gick han över till ÅFF där han blev tränare. A-laget massor av år tills Elov Ericsson engagerade storheter som Nagy.

Så var det det där med bandyn. Han stod i målet och var lagledare under bandyklubbens storhetstid med tre allsvenska kval och en sejour i allsvenskan. På senare år har han varit motionsledare i ÅIF och springer fortfarande Humparundan.

Men nu har Bobby lagt av alla ledarengagemang och nu går han i pension. Men först ska jag ta semester, berättar han. Redan på lördag åker han iväg till Kreta. Inte heller lär han bli sysslöslös när han kommer hem. För villan, torpet och träsvarven tar sin tid. Fast det blir nog ingen mer övertid, säger han.

CHRISTER BERG

Imponerande lyxkatalog

Att en bilfabrikant släpper ut en lyxkatalog med de senaste modellerna, kan det vara en så pass stor nyhet att den är värd att notera i den lokala världspresen? Nja, det är väl ändå rätt tveksamt. Så många kataloger som all världens biltillverkare öser över oss. Sen är det ju det där med textreklamreglerna också.

I den lilla bok som heter Spelregler för pressen och som varje god journalist skall ha läst, förstått och anammat står bl a att annons- eller reklambetonade meddelanden utan väsentligt nyhets- eller informationsvärde inte hör hemma i textspalt.

Det är en i själva verket rätt klar och tydlig spelregel. Även om det då och då syndas på nåden.

Men vad som är fel i dag har minsann inte alltid varit fel. Eller vad sägs om följande notis som för snart 50 år sedan stod att läsa i en tidning vars namn endast vår blygsamhet förbjuder oss att nämna.

"General Motors nordiska A.-b. har i dagarna utsänt en lyxkatalog, som bör tilltala hrr bilspekulanter och motormän. Bild- och illustrationsmaterialet är verkligt förstklassigt och texten är lagom tekniskt djupgående för den icke alltför bilmekaniskt initierade. Katalogen ifråga lämnar en god överblick över de många olika och mycket tilltalande Chevroletmodellerna. Man blir onekligen imponerad."

Må det.

Montanus

Läroarbostaden i Hannäs. Skolstyrelsen har diskuterat frågan om en eventuell försäljning av läroarbostaden i Hannäs. Skolpersonalen har fått tillfälle att anmäla sitt intresse av att hyra bostaden. Men ingen har anmält sig. Skolstyrelsen menar att det kan vara av värde för Hannäs skola att läroarbostaden finns vid skolan. Bostaden kan inte lämnas obebodd. Om den uthyres till annan än skolpersonal blir den ändå inte tillgänglig för skolans personal så länge den nya hyresgästen stannar kvar. Skolstyrelsen beslutade ge fastighetskontoret handlingsfrihet i frågan.

Den nya skolan i Falerum. Skolstyrelsen hade på onsdagen förlagt sitt sammanträde till Falerum. Anledningen var att man på ort och ställe ville inspektera alternativa tomtplatser för den nya skolan. Ledamöterna kom överens om att den lämpligaste platsen är den norr om f d tandvårdskliniken. Om en gångbro anläggs över Storån får man trafiksäkra vägar till skolan. Skolstyrelsen konstaterade också att bebyggelsen i Falerum är mycket utdragen och bör koncentreras närmare den del av samhället där den nya skolan föreslås ligga. Sina synpunkter skall nu skolstyrelsen skicka till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Ny Rotarypresident. Vid Åtvidabergs Rotaryklubbs årsmöte valdes John Adelsvärd till president för nästa år. Han efterträder Tage Hällström. Bland övriga funktionärsval kan nämnas att Lennart Önfelt utsågs till förste vice president, Einar Knutsson till sekreterare och Knut Carlsson till kassör. Rotaryklubben har 44 medlemmar. Under det gångna året har föredragsverksamheten dominerats av näringslivsfrågorna i Åtvid. Vid två tillfällen har klubben stått som värd för ett tiotal ungdomar från andra länder. Vid Rotary Internationals världskongress i Tokyo i april representerades Åtvidaberg av Åke Elliot.

Sotaremästare Harald Wiklund i Falerum debuterar som författare vid 77 fyllda

Rapp i käften har han alltid varit. Lite väl rapp har många tyckt när han med sin mäktiga stämma sagt den ena svavelosande sanningen efter den andra på kaserngårdar, i domstolar, i kommunalnämnder och på dansbanor. Käften som härbärgerat en stor del av den

svenska snusproduktionen har under årens lopp försatt sin ägare i många situationer. Ofta delikata sådana. Men det får en stå ut med, säger han och det glimmar av illmarighet i de pigga blå ögonen.



Alla borde göra som jag, dvs skriva ner sina minnen



Femtio år fyllda började jag röra om i den kommunala syltkitteln

Det handlar om sotaremästare Harald Wiklund i Falerum utanför Ätvidaberg. Till julen fyller han 78 år. I den åldern debuterar han som författare. För just i dagarna lämnar hans första bok tryckeriet i en upplaga på 1 000 exemplar.

På 166 sidor lämnar han utan större krusiduller ut sig själv och sitt liv. Boken har fått titeln *Från vad jag minns* — i d rännstensungen berättar.

□ Blir förlust

— Jag kommer inte att tjäna ett skvatt på boken, säger Wiklund när han trygg och stark tar emot på den avsides belägna gården Eksjö vid sjön Åkervråsten. På gårdsplanen ligger en stor hög nyss huggen björkved. Inne i finrummet flyttar fru Anna ("hon är det bästa som hänt mig") undan Platons dialoger och von Dänikens böcker om spår från rymden så att det stora brödfatet får plats.

— Nä, det blir nog faen en förlust. Men vad gör det. Pengarna kan man ju i alla fall inte ta med sig.

□ Har språksinne

Idén att skriva ner sina minnen fick Wiklund för ett par år sedan. — Det var förstås egentligen barna som tyckte att jag skulle skriva och berätta vad jag varit med om, säger han. Och då kunde jag ju lika gärna göra det ordentligt. Skriva en bok. För jag har ett bra språksinne.

I sin bok börjar Wiklund med uppmaningen, för att inte säga den direkta ordern, till alla att göra som han. Dvs skriva ner sina upplevelser och intryck till glädje för släkten. Att säga att man inte kan skriva duger minnsann inte som undanflykt. För grammatiken är inte det viktigaste här i världen utan att man gör sig förstådd. Men, betonar han, kom ihåg att det du skriver måste vara sant.



Jag skulle nog ha passat som polarhund



Strunta i grammatiken. Huvudsaken är att man gör sig förstådd

Wiklund låter oss tjuvläsa lite i korrekturet och pekar med sin stora näve ut olika partier. Det är skildringen från barnhemmet i Stockholm. Hur han som nio-åring skickades till fosterhem i Ukna och fick lära sig jobba som satan för brödfödan. Men jag tycker om tungt arbete, säger han. Jag skulle nog passat som polarhund.

□ Vals med länsman

Där finns timmerflottningen, drängtjänsten, skogshuggeriet, Sven Duva-takterna i rekryten, litern på lördagskvällarna vid dansbanan, den frivilliga fängelsevistelsen efter en "vals" med länsman, det farsartade faderskapsmålet, nervparsen, tiden på arbetshemmet osv.

Wiklund sparar inte på sitt privatliv. Inte ens när det gäller mindre fördelaktiga saker. Många gånger stannar han upp i skildringen för en besk kommentar gentemot nutidens fjäskande, kverulerande, högfärd och kinkighet.

— Om man i dag skulle få höra att en tolvårig pojke motat kor framför sig två och en halv mil så skulle radio och TV mobiliserat alla tänkbara gråterskor och övriga pinupper av båda könen för att fördöma den brutala och omänskliga handlingen, skriver han.

I början av 20-talet hade han som dräng 30 kr i månaden, dubbelt så mycket som i det militära. Jag fick då råd med litet större portion snus och kunde ständigt ståta med en fylligare

överläpp. Det började gå framåt, konstaterar Wiklund förnöjt.

□ Gossen Ruda

Genom åren har han varit något av en politikens egen gossen Ruda. I ungdomsåren var han syndikalist med alla de problem det medförde när det gällde att få jobb. Han blev medlem i det socialdemokratiska partiet. Han sjöng Internationalen i örat på överklassflickan under dansen i parken en lördagskväll. Han blev centerpartist. Nu är han moderat.

Vad är det då som gjort att han vandrat över hela den politiska skalan?

—Tja, svarar Wiklund, en politisk uppfattning måste följa den ekonomiska utvecklingen. Och utvecklingen har visat att ett och annat partis principer inte stämmer överens med verkligheten.

□ Eget parti

Kommunalpolitikerna nere i Ukna kom att bli varse den Wiklundska inte alltför polerade enivisheten och rättframheten.

— Trots att jag kommit över de femtio var jag ivrig att få börja röra om i den kommunala syltkitteln, säger han. Men partierna var för slätstrukna så han bildade ett eget parti — Opolitiska kommunalfolket. Väljarna stödde partiet som fick tre mandat. Under den närmaste tioårsperioden var han en särdeles aktiv slev i syltkitteln i Ukna.

Riktigt stillsam har han förstås inte heller varit under senare år. En och annan kommu-



Boken kommer nog att gå med förlust

□ □ Gud och Lucifer

I slutkapitlet har Wiklund i stället en magnifik uppgörelse med personligheter som Tage Erlander, Gunnar Sträng, Gud och Lucifer. Här man bekanta så har man.

— Visst har man varit med om mycket, suckar Wiklund när vi gått igenom hans liv. Det har varit mycket elände. Men en måste kunna skratta åt det också och lära sig av svårigheterna. För alla jäkelskaper har en ände. Det kommer åtminstone andra i stället, säger han och tar fram det gamla dragspelet för att dra åstad med de obligatoriska förmiddagstruddelutterna.

— Skriver jag en bok till så blir det en om bara politik.

CHRISTER BERG

3/7



Skriver jag en bok till så blir det en om bara politik

nalpamp i Åtvid har blivit trampad på tårna. I färskt minne har man turerna kring tillsättandet av en näringslivskonsulent och hur sotaremästaren besvärade sig ända upp till regeringsrätten. Men det skriver han inte om i sin bok. Det var en alltför obetydlig händelse för att slösa tid och papper på, säger han.



Sotaremästare Harald Wiklund i Falerum utanför Åtvidaberg begär i dagarna sin debut som författare. Vid 77 års ålder. Från vad jag minns — f d rännstensungen berättar heter boken, som får en upplaga på 1 000 ex. Wiklund står själv för alla kostnader och räknar med förlust. Men vad gör det?, säger han. Pengarna kan man ändå inte ta med sig

Flytvästdepån i Åtvid har redan räddat liv

— Egentligen vill vi inte att folk ska låna några flytvästar av oss, säger badmästare Roland Lind som 1975 i Åtvidaberg startade Östergötlands första flytvästdepå.

Riktigt så menar han inte. Visst får man låna flytvästar men, säger Roland Lind, helst av allt tycker vi att de ska köpa sig egna. Därför har man i Åtvid gjort det lite "besvärligt" för de som lånar flytvästar. Man får nämligen inte låna dem längre än en vecka åt gången. Den regeln har det kommit en del klagomål på och på dem svarar Roland Lind:

— Ska ni ut på båtsemester längre än en vecka bör ni skaffa er egna flytvästar.

□ Hur gör man?

Vill man i Åtvid låna en flytväst vänder man sig till simhallen. Det enda man där behöver göra är att skriva på ett kvitto där man lovar att efter en vecka återlämna flytvästen i oskadat skick. Alltihop är helt kostnadsfritt.

— Under de tre somrar som vi har bedrivit den här verksamheten är det bara en som har missbrukat vårt förtroende, säger Roland Lind.

□ Trollg ökning

I genomsnitt har man tidigare lånat ut omkring 500 flytvästar per säsong. I år verkar siffran bli klart högre. Redan nu har folk lånat över 250 västar och detta, märk väl, när industrisemestern knappt är påbörjad. Det händer ofta att alla flytvästarna är utlånade, så var fallet t ex under midsommarhelgen. Trots det finns det inga planer på att köpa in fler flytvästar. Depån är ju till för tillfälligheter, när man t ex får främmande och ska ta med dem på en båttur. Har man däremot

egen båt ska flytvästar höra till utrustningen.

□ Räddat liv

Roland Lind betraktar verksamheten som något mycket betydelsefullt. Allra helst som han vet att en av flytvästarna från Åtvidaberg verkligen har räddat liv. Eftersom det aldrig någonsin har hänt att en människa som burit flytväst dött drunkningsdöden vet man också att i och med den här verksamheten görs det en verklig insats.

Till vintern ska depån utökas, men inte med fler flytvästar utan med livlinor. Att även dessa är betydelsefulla bevisades i vintras då tre högstadiungdomar räddade en man ur en vak med hjälp av en sådan.

□ Inget kommunalt bidrag

När man startade verksamheten gjordes det helt utan kommunalt bidrag. Det hela började nämligen med att Roland Lind tog kontakt med Åtvidabergs båtklubb. Han berättade om sina planer, klubben gillade idén och skänkte de 25 första flytvästarna. Depån utökades sedan med hjälp av bidrag från Barnens dagkommittén och Svenska livräddningssällskapet.

Nu finns det 55 flytvästar, ungefär lika stort antal barnvästar som vuxenvästar. Ännu så länge finns det dock inga flytvästar för hundar. Han tror inte att det finns behov av det, men vem vet?

För tillfället finns det liknande depåer på 250 olika platser i landet och Åtvidabergs depå är inte längre den enda i länet.

MARIA AXELSSON



Flytvästdepån utnyttjas kraftigt i semestertider. Det gäller att, som Anders Lindholm, i tid söka upp simhallen och Maj-Lis Povolko. "Först till kvarn får först mala"



FEM GENERATIONER ÅTVIDABERGARE. När lille Fredrik Nilsson för någon månad sedan såg dagens ljus så gjorde han det i egenskap av representant för den femte generationen i släkten. På bilden sitter han i knät hos mormors mormor Ruth Larsson och omgiven av mormor Gun Nilsson, sin mamma Lilian Nilsson och mormors mor Astrid Strömberg. Alla bosatta i Åtvidaberg.

Amerikanare stals vid inbrottsserie i Åtvid

En "amerikanare", värderad till 50 000 kr, cigaretter för närmare 5 000 kr, grammofonskivor, kreditkort till ett bensinbolag, växelkassa och nycklar stals vid en serie inbrott i Åtvidaberg natten till lördagen. Inbrotten förövades i en fastighet vid Linköpingsvägen där olika bilfirmor och bilserviceföretag är hyresgäster.

Tjuvarna bröt sig först in på baksidan till Åtvidabergs bilreparationer. Där stals växelkassa, kreditkort och nycklar. Man bröt sig därefter in till firma Classic car. Bland de fyra äldre "amerikanarna" tilldrog sig en Chevrolet Impala 1960 största intresset. Efter samtliga stölder åkte man helt enkelt iväg i den grönlackerade bilen.

Dessförinnan tog sig tjuvarna in i Shells bensinstation, där i stort sett hela cigarettlagret länsades, liksom ett ställ med grammofonskivor. Man försökte också bryta sig in i Motorcentrums lokaler men misslyckades med att få upp garageporten. Polisen har inga spår efter förövarna.

Åtvidaberg protesterar

Över 5 000 namnunderskrifter betyder att nästan halva Åtvidaberg säger nej till en trafikled genom grönområdet Klockerängen. Aktionsgruppen stöttas av musikkår, sängkör, firmor och många andra.

SIDAN ELVA

Över 5 000 protesterar i Åtvidaberg mot planer på väg genom Klockarängen



Det här är Klockarängen i Åtvidaberg. Grönområdet ligger mitt i samhället mellan Åtvids gamla kyrka och Kopparvallen. Klockarängen har i generationer varit en samlingsplats för invånarna i Åtvid. Musikkpaviljongen är byggd 1870. Ekarna är flera hundra år gamla. I samband med arbetet med en trafikledsplan för Åtvid diskuteras en trafikled genom ängen. Nu har över 5 000 människor skrivit på listor för Klockarängens bevarande

Det råder inte längre någon tvekan om att åtvidabergarna vill ha kvar sin idylliska och traditionsrika Klockaräng i orört skick. Att man säger ett bestämt nej till planerna på att dra en trafikled genom grönområdet. Under knappt tre veckor har namnlistor cirkulerat i Åtvidaberg på arbetsplatser, i affärer och i bostadsområden. På fredagskvällen gjorde aktionsgruppen för Klockarängens bevarande en första sammanräkning av listorna. Resultatet talar för sig själv. Över 5 000 namnunderskrifter har man fått in. Då saknas ändå ett 60-tal listor så siffran kan stiga ytterligare.

5 000 namnunderskrifter kan ställas i relation till de 12 900 invånare som finns i hela Åtvidabergs kommun. Eller till de 9 300 som finns i tätorten. Eller till de knappt 7 000 röstberättigade i tätorten.

Inom aktionsgruppen som med Olof Söderbäck och Christina Önfelt i spetsen nu uppgår till 30-40 personer är man givetvis mycket

nöjd med resultatet. Trots upprepade uttalanden från kommunalrådet Carl-Eric Ahlström att man inte behöver ta hänsyn till sådana här namninsamlingar så vägrar man inom aktionsgruppen tro att majoriteten av politikerna ska våga gå emot en så massiv opinion.

□ Svårt förstå?

Det har bl a sagts att folk inte känt till vad de skrivit på, säger Olof Söderbäck, och att man därför inte behöver bry sig om listorna. Det är märkligt att man från vissa håll inte tilltror människors förmågan att läsa och förstå följande rader:

"Klockarängen lär hotas av en väg. Detta vackra område äger stort socialt och kulturellt värde. Den som önskar en alternativ trafikplanering som bevarar Klockarängen i nuvarande skick, en park för musik och rekreation, skriver sitt namn på listan".

□ Starkt stöd

Inom aktionsgruppen tänker man inte låta sig nöja med namninsamlingen. Man har känt ett stöd för sin sak bland åtvidabergarna. Många har själva erbjudit sig att hjälpa till på olika sätt för att ytterligare markera vad Klockarängen betyder.

Ett tryckeri ställer upp med gratis tryckning av affischer. En

reklamfirma erbjuder sig att utforma trycksaker. Musikkåren, Allmänna sångkören medverkar gärna i en marsch med avslutande konsert på Klockarängen. Fotografer, tekniker, ja, det är många som vill dra sitt strå till stacken. Och det kommer att hända en hel del.

□ Jobbar i sommar

Förutom detta jobbar aktionsgruppen under sommaren med en skrivelse till kommunstyrelsen. En arbetsgrupp är tillsatt för att dels i detalj granska de vägplaner som finns, dels precisera kritiken mot en trafikled i Klockarängen och då också undersöka möjligheten att själva utarbeta ingående tekniska alternativ. Även om en och annan i aktionsgruppen menar att de är "de som har betalt för det" som borde göra det och inte de enskilda medborgarna.

□ Till kommunstyrelsen

Aktionsgruppen har också för avsikt att utkräva besked från var och en av de förtroendevalda i Åtvidaberg om dessa är för eller emot en väg genom Klockarängen. De förtroendevalda som

går emot en bred majoritet ska nämligen veta att de inte blir bortglömda vid nästa val, försäkrar man. Om flera tusen väljare utnyttjar rätten att stryka namn på valsedlarna så lär det ge resultat.

I sammanhanget kan också erinras om den motion som de socialdemokratiska fullmäktige-gruppen på torsdagen ingav till kommunfullmäktige. En motion om vidgad kommunal demokrati.

I motionen sägs bl a att det också i ett representativt politiskt system måste finnas möjligheter för medborgarna att fortlöpande kunna följa den kommunala verksamheten och påverka dess innehåll. Till partiernas uppgifter hör att samla medborgarna kring en politisk målsättning och kanalisera och ge eftertryck åt medborgarnas önskemål.

Vidare skrivs att man bör prova olika vägar till ett vidgat

tande för medborgarna. Huvudsyftet bör vara att mot bakgrund av de förutsättningar som gäller i kommunen överväga hur man kan förbättra kontakterna mellan medborgare och de förtroendevalda.

□ Ingen kommentar

Kommunalrådet Carl-Eric Ahlström har för dagen ingen kommentar till vare sig namninsamlingen eller motionen.

ÅTVIDABERG

ÅTVIDABERG

Rullbräden, hjälmar och hål i öronen på skolläkarens rapport

Hälsotillståndet bland eleverna i Åtvidaberg är i stort sett gott, konstaterar skolläkare Bengt Linder i sin årliga rapport till skolstyrelsen. Han beklagar bortfallet av specialundervisning och då särskilt den delen med praktisk inriktning.

Att sådan specialundervisning inte längre förekommer har medfört en del negativa aspekter. Många elever som tidigare skulle ha hänvisats till mindre grupper uppvisar nu s k psykosomatiska sjukdomsbilder och skololust. Flera valmöjligheter för dessa elever skulle medföra förbättringar, skriver han i sin rapport.

Det har visat sig att olyckorna vid rullbrädesåkning ökar. Skolläkaren menar därför att en lämplig plats för åkning borde ordnas. Skolstyrelsen har vidarebefordrat önskemålet till fritidsnämnden.

Vidare påpekar Bengt Linder att flera flickor fallit för mode-nycken att göra hål i örsnibbarna. I flera fall har detta gett upphov till infektioner eftersom hygienien eftersatts under läkningen. Han menar att skolornas kollegier

borde propagera mot hål i örsnibbarna.

Under läsåret har ett antal skullskador vid mopedåkning noterats. I allmänhet gäller det flickor som åkt utan hjälm. Det är uppenbart att pojkarna är bättre på att bära hjälm när de åker moped.

Av rapporten framgår också att i alla skolor vill skolsköterskorna ha telefonsvarare, vidare efterlyses bättre fläktar i skolkök, bespigningskök och träslöjdsalar och slutligen borde specialgymnastiken byggas ut.

Sänkt standard i Åtvids skolor

Skolstyrelsen i Åtvidaberg har lagt fram sitt förslag till budget för nästa år. På driftsidan slutar budgeten på nära 28 miljoner vilket är en ökning med över en halv miljon jämfört med i år. På kapitalsidan begärs 2,1 miljoner varav över hälften avses gå till tillbyggnaden av Alléskolan.

I en kommentar till budgetförslaget säger skolstyrelsen att man i stort sett håller sig inom den angivna ramen på 6,5 procent när det gäller ökningen. Men man påpekar också att förslaget kommer att medföra sänkt materiell standard för skolan. Däremot hoppas man att undervisningens kvalitet ska kunna hållas på oförändrad nivå.

I driftbudgeten är naturligtvis lönerna den största posten och svarar för en bra bit över hälften av kostnaderna. Fast i gengäld får man statsbidrag som motsvarar nästan hela kostnaden.

Skolmåltiderna beräknas nästa år kosta 2,3 miljoner, skolskjutsarna har beräknats till en dryg miljon och skolhälsovården till 320 000. Man vill öka anslaget för skolresor och lägerskolor från 26 000 till 50 000 kr. Utgifterna för gymnasieskolan beräknas öka med en halv miljon till nära två miljoner. Beträffande vuxenutbildningen föreslår skolstyrelsen en mindre ökning till 275 000.

SIA-skolan gör sitt intåg nästa läsår i Åtvidaberg. I början kommer den bara att omfatta högstadiet. Kostnaden är beräknad till närmare 200 000 kr varav en tredjedel till fritidsledare. Slutligen föreslås att SYO- och skolpsykologverksamheten ökar och kommer då nästa år att kosta 164 000 i stället för som nu 116 000 kr.



PENSIONÄRSTACKNING PÅ FACIT Vid en högtidlighet på Bruksmässen i Åtvidaberg på fredagen avtäckades de tretton anställda på Facits möbelfabrik som nu går i pension. Genom ingenjör P G Larsson överlämnade företaget blommor. De som nu slutar på Facit är stående fr v Edvin Nilsson, Karl Öberg, Allan Pettersson, Helge Yngve, Sven Gustavsson, Kurt Ahlsén och Axel Säberg. Sittande fr v Gustav Appelqvist, Elsie Kindström, Karin Jansson och Nils Gustavsson. De övriga två som avtäckades är Knut Borgheim och Tage Ahlin

3/2

4/2

Gustaf Erikson från Michigan

Många människor hade på söndagen sökt sig till kyrkan, där man firade Misionens dag. Bland de församlade fanns också några långväga gäster, nämligen Gustaf Erikson och Donald Murtonen med familjer från Calumet, Michigan, USA.

Hemma i Calumet tillhör resenärerna Faith Lutheran Church, en församling som vid sitt 100-årsjubileum förra året i gåva från Åtvids församling fick ett par malmjusstakar från Bersbo. Under sin rundresa i Sverige och Finland tyckte Gustaf Erikson att det var lämpligt att även uppsöka Åtvidaberg och tacka personligen för gåvan.

Det gjordes under gudstjänsten genom att Gustaf Erikson till Åtvids församling överlämnade ett konstverk i koppar föreställande symbolen för deras egen kyrka. Efter högmässan följde man med kyrkoherde Arne Nilsson till Östergården och man gjorde också ett studiebesök i Bersbo.

Missionsdagens kollekt uppgick till 1 750 kr. Efter högmässan följde kyrkkaffe i församlingshemmet, där Arne Nilsson berättade om missionsarbetet i Tanzania och Etiopien.

Ny studierektor. Till den ledigförklarade tjänsten som studierektor vid låg- och mellanstadiet i Åtvidabergs kommun anmälde sig fem sökande. Skolstyrelsen har enhälligt beslutat förorda Christer Orrby, Linköping. Länskolnämnden tillsätter tjänsten i augusti.

Sommarmusiken i Åtvids gamla kyrka på onsdag kommer att bestå av en hel del andlig musik. För programmet svarar sångpedagogen Birgitta Berg och kyrkomusikern Ralph Gustavsson, båda från Stockholm. Bl a kommer man att framföra sånger av Bach och såväl polsk som tysk orgelmusik av gammalt datum.

Cykelturen 78. Under den gångna veckan kördes den sista omgången av Cykelturen 78 före industrisemestern. Deltog gjorde 82 cyklister och omgångspriser utdelades till Axel Almgren och Elly Dovrén. I augusti återkommer Åtvidskorpen med flera rundor.

Åtvidaberg

Kan ha samband. På söndagskvällen påträffades en stulen bil på en skogsväg vid Norra Botorp i Vrånghultstrakten. Bilen, en mörk Volvo Amazon, hade på fredagskvällen stulits i Norrköping. Polisen utesluter inte ett samband mellan den stulna bilen och de inbrott som natten till lördagen förövades i Motorcentrum. Ett vittne såg nämligen stöldnatten den stulna grönvita amerikanaren följt av en mörk Amazon i hög fart lämna Åtvidaberg i riktning mot Linköping.

Tre män från Västervik skadades så svårt vid en trafikolycka utanför Åtvidaberg att de måste föras i ambulans till regionsjukhuset i Linköping. Männen, två i tjugofemårsåldern och en i 40-årsåldern, var på väg mot Åtvidaberg. På en raksträcka vid Gullebo skulle de köra om en långtradare. Personbilen kom emellertid för långt ut till vänster, rände emot en stor sten vid sidan av körbanan och studsade ut på vägen där den blev stående förvandlad till skrot. De tre männen vårdas nu på regionsjukhuset för bl a rygg- och bröstskador.

Sparring nobbade Falerum. På lördag anordnar Falerums IF sin traditionella sommarfest, den 57:e i ordningen. Som dragplåster hade man engagerat Jan Sparring. Enligt kontraktet med Folkparkernas artistförmedling var allt klart. Trodde man. För en tid sedan kom ett brev från Artistgruppernas produktionsbolag som helt enkelt meddelade att kontraktet inte gällde och att Jan Sparring med följe inte kommer. — Snopet, konstaterar festbasen Peter Ohlin. Att få tag på ett lika känt namn så här i sista minuten är ju omöjligt även om vi ett tag hade Janne "Kolossalformat" Carlsson på kroken. — Men publiken ska nog få sitt lystmäte ändå, säger Peter Ohlin.

Facit tar över egna servicen

Serviceverksamheten på Facit-produkterna har under några år varit organiserad inom Electrolux eget servicebolag, AB Elektroservice. Från den 1 juli i år har Facits svenska försäljning övertagit servicen på Facitsortimentet. Därmed har 285 anställda också övergått till Facitanställning. Arne Åström, försäljningschef i norra området, har utsetts till organisatör av den nya verksamheten.

Oenighet om yttrande till JO angående socialchefsjobb i Åtvid

Det fem man starka planeringsutskottet i sociala centralnämnden i Åtvidaberg kunde naturligtvis inte heller ena sig om ett yttrande till JO, när det gäller den intrikata frågan om tillsättandet av en biträdande socialchef. Den tjänsteman på socialkontoret, som i april utsågs till tjänsten och som i maj fick reda på att han inte längre var aktuell, har därefter vänt sig till både JO och länsstyrelsen. Tjänstemannens sak stöds av två socialdemokrater, medan två borgerliga ledamöter och ensocialdemokrat menar, att det inte gick rätt till när utskottet tillsatte honom.

Planeringsutskottet har tidigare yttrat sig till länsstyrelsen. Ett yttrande som de två socialdemokraterna reserverade sig emot. I yttrandet menar majoriteten att länsstyrelsen inte ska beakta tjänstemannens och två socialdemokraters besvärsskrivelser.

På tisdagen behandlades frågan hur man skulle svara på JO-anmälan. Också nu drev de borgerliga och socialdemokraten Arne Niklsson igenom hur den officiella skrivningen ska se ut.

I sin JO-anmälan anför tjänstemannen bl a att han dels fråntagits möjligheten att få en annan

tjänst i Kumla, dels att han berövats tjänsten som biträdande socialchef i Åtvidaberg.

Gentemot detta hävdar utskottsmajoriteten, sedan man varit i kontakt med Kumla, att tjänstemannen efter en anställningsintervju inte alls var aktuell för tjänsten där. Beslutet i Åtvidaberg hade således ingen inverkan på resultatet i Kumla.

Vidare förklarar utskottet att man ingalunda fråntagit tjänstemannen tjänsten som biträdande socialchef eftersom dels beslutet inte vunnit laga kraft, dels överklagats. Han hade alltså inte kun-

Slutligen pekar utskottsmajoriteten på olika förhållanden vid tillsättande av tjänstemannen som gör att det beslutet inte var formellt riktigt och ärendet felaktigt handlagt.

Planeringsutskottet behövde ingen längre tid på sig för att klara av paragrafen. Klyftan är så stor och uppenbar att diskussionen och votering ansågs överflödigt. Man konstaterade bara med beklagande att man inte kan ena sig. Utskottets ordförande Göran Pettersson och Bert Törnren, båda socialdemokrater, kommer att inlämna skriftlig reservation.

ÖC torsdag 6 juli 1978 15

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Högt dödstal i Åtvidaberg

Hittills i år har ovanligt många människor avlidit i Åtvidaberg. I de fem församlingarna som bildar Åtvids pastorat avled under första halvåret 82 personer. Under motsvarande tid förra året var samma siffra 49 och under hela år 77 avled 105 personer i pastoratet. Det höga dödstalet uppvägs inte av motsvarande högre antal födsler. Fram till månads-skiftet juni, juli föddes i pastoratet 56 barn mot 69 samma tid

Trots födelseunderskottet blev det ändå ingen befolkningsminskning i pastoratet. Det beror på att fler personer flyttade till än från Åtvid. Därför uppgår antalet invånare i pastoratet till oförändrat 11 440 personer. Av det statistiska materialet framgår också att Björsätters församling nu brutit den långa raden av minussiffror. Under första halvåret ökade Björsäter med 12 invånare.

Grebo, som tidigare under 70-talet svarat för de stora plus-siffrorna, noterar nu endast en blygsam ökning. Med åtta personer. Den minskade takten på utbyggandet av Grebo börjar nu också ge utslag i befolkningsstatistiken.

Siffrorna för de olika församlingarna i pastoratet under första halvåret var följande: Åtvidaberg: 9 253 (—19) födda 43, avlidna 67, inflyttade 151 och utflyttade 146.

Grebo: 1 051 (+8), födda 8, avlidna 6, inflyttade 30 och utflyttade 24.

Björsäter: 721 (+12), födda 5, avlidna 4, inflyttade 27 och utflyttade 16.

Yxnerum: 217 (+—0), födda 0, avlidna 2, inflyttade 6 och utflyttade 4.

Värna: 198 (—1), födda 0, avlidna 3, inflyttade 8 och utflyttade 6.

Färre på Facit. Antalet anställda på Facits fabriker i Åtvidaberg fortsätter att minska. I juni uppgick antalet anställda till 1 480 personer. Sedan årsskiftet är det en minskning med 67 personer varav ungefär hälften tjänstemän. På Örsättersfabriken är minskningen 24 personer och där är det nu 863 anställda. På Åtvidabergsavdelningarna minskades antalet anställda med 43 till 617. Sammanlagt jobbar nu 381 tjänstemän på Facit i Åtvid.

En personbil kolliderade på tisdagskvällen med en älg. Olyckan inträffade i Önhultstrakten på en vägsträcka mellan Österby och Bekarp. Älgen sprang vidare trots att han fått ena benet avkört. Befolkningen i trakten begav sig ut i skogen för att spåra upp och skjuta den skadade älgen. Bilens passagerare klarade sig utan blesyrer och bilen fick endast smärre skador.

En singelolycka inträffade på onsdagen på riksväg 35 i närheten av sjön Antvarden söder om Åtvidaberg. En bil på väg mot Överum gick av okänd anledning av vägen på höger sida och upp i ett stenröse. Ett äldre Mjölbypar, som färdades i bilen fördes i ambulans till Linköping för att få sina skador omsedda. Bilen fick bärgas från platsen.

Åtvidaberg

Har bett om ursäkt. Förra veckan blev en del trädgårdar i Åtvidaberg utsatta för skadegörelse. Frågan är nu upplärd sedan de pojkar som ställt till med ofoget gått runt och bett villaägarna om ursäkt.

Arbetsökande bara ökar i Åtvidaberg

De i Åtvidaberg som söker arbete bara ökar i antal. Visserligen är inte förändringarna stora från månad till månad, men sett över ett längre tidsperspektiv blir ökningen klart märkbar. Av arbetsförmedlingens senaste månadsrapport framgår att man vid månadsskiftet juni/juli hade 259 sökande anmälda. En månad tidigare var siffran 243. Vid årsskiftet var motsvarande siffra 220 och för ett år sedan 212.

Samtidigt som antalet arbetsökande är stort är förstas tillgången på lediga platser liten. Frånsett några deltidsjobb och vikariat så har man regelmässigt bara haft en handfull ordinarie heltidsjobb att erbjuda. Så är fallet också nu. Av de 19 ledig-anmälda platserna vid månadsskiftet var det bara 3-4 som kan kallas riktiga jobb.

Av de ca 260 arbetsökande var 170 helt utan sysselsättning. Ett 60-tal hade tillfälligt arbete medan 20 hade en fast anställning men sökte något nytt.

Liksom tidigare dominerar kvinnorna statistiken. Två av tre sökande är kvinnor. Vidare är gruppen ungdomar mycket stor. Över hälften är yngre än 25 år.

I och med månadsskiftet upphörde samtliga beredskapsarbeten inom de offentliga förvaltningarna. Kvar finns en grupp om åtta personer i enskilt beredskapsarbete. Som mest var under första halvåret ett 60-tal sysselsatta i beredskapsarbete.



Två gamla byggnader i Åtvidaberg ska rivras för att ge plats åt ett modernt stort hus med utrymme för affärer, serviceinrättningar och, enligt planerna, bio och squashhallar. Närmast på bilden det gamla anrika varmbadhuset och tvätteriet och bakom skimtar gamla bryggeriet

Två rivningshus av intresse dokumenterade i Åtvidaberg

ÅTVIDABERG

Rättelse. I tisdagstidningens artikel om klockringningen i Yxnerums kyrka påstods bl a att manuell klockringning förekommer också i Värna kyrka. Manuell är den så tillvida att man måste trycka på knappen. Men sedan sköts ringningen elektriskt. Och har så gjort sedan 1963. För närvarande är det kyrkvaktmästare Margit Mattsson som trycker på knappen.

Utan inspektör. Sedan den 15 maj är Åtvidaberg utan hälsovårdsinspektör sedan Lars Laager tillträtt en ny tjänst i Halmstad. Hälsovårdsnämnden har sedermera utannonserat tjänsten. Vid ansökningstidens utgång hade fem sökande anmält sig. Dock ingen med formell kompetens. Hälsovårdsnämnden undersöker nu möjligheten att låta en av de sökande upprätthålla tjänsten på dispens. Tillträde skulle i så fall kunna ske någon gång i höst. Tills vidare får man i hälsovårdsärenden vända sig till nämndens ordförande Lars Nestor.

Sommarmusiken i Åtvids gamla kyrka på onsdagskvällen upptar ett program med de i Åtvidaberg alltid lika omtyckta och publikdragande medlemmarna i Sunnerstamgruppen. I år, liksom förra året, medverkar samtliga fem familjemedlemmar, dvs Reidar, viola, makan Maj-Britt, cembalo, och barnen Christina, fiol, Erik, flöjt, och elvaåriga Ingrid, cello. Gemensamt framför de bl a satser ur Bachs h-mollsvit och syskonen kommer att ge ytterligare prov på sitt kunnande i en Haydntrio. Vidare ska familjen sjunga några körsatser. För arrangemanget står Åtvids församling och SKS.

Många pendlare i Ätvidaberg

Det finns en massa pendlare i Ätvidaberg. Det vet inte minst var och en som på morgonkulan åkt bil in till Linköping. Trafiken är då tät in till residsensstaden. Enligt folk- och bostadsräkningen 1975 är det närmare 900 ätvidabergare som har sin arbetsplats förlagd till en annan kommun. Det innebär ungefär var sjätte förvärvsarbätande invånare i Ätvid. Enligt prognosmakarna kommer pendlarna bara att öka i antal.

När statistiken gjordes upp visade det sig att de allra flesta, eller närmare bestämt 561 personer, arbetade i Linköping. Ett 60-tal åkte till Valdemarsvik, respektive Västervik, ett 40-tal till Norrköping och knappt 20 till Kinda.

Men det finns förstås också många som bor i annan kommun och jobbar i Ätvid. Också här dominerar Linköping varifrån nära 200 dagligen åker till Ätvid. Från Västervik kommer ungefär 60, från Kinda 30, från Valdemarsvik 20 och Norrköping 10.

Räknar man ihop de sk utpendlarna och inpendlarna får man ett nettounderskott på nära 530 personer. Redan 1980 tror man att underskottet uppgår till 650 personer och 1985 till 800 personer.

115 energisparare. Under 1977 beviljades 115 ansökningar om statligt stöd till energibesparande åtgärder i Ätvidaberg. Det handlar således om olika sätt att spara värme i bostäder.

Inbrott. Ett inbrott förövades natten till lördagen hos Shell vid utfarten till Linköping. Genom att slå in ett par rutor med en bråda hade man berett sig tillträde till lokalerna. Växelkassa, godis och en väska blev bytet.

Den lögnaktige mågen Karsk

Gamla tidningar är underbara. I synnerhet fångas åtminstone jag av de små notiserna och av annonserna. Notiserna med sin blandning av detaljrikt nonsens och obarmhärtigt avslöjande av människor. Särskilt om de haft något fuffens för sig. Annonserna med sina med dagens mått mätt osedvanligt förmånliga erbjudanden vad gäller både priser och tjänster.

Man förnimmar en atmosfär, som man aldrig varit med om och ställs inför en rad av frågetecken, eftersom man med sitt enda exemplar av tidningen aldrig fick reda på hur det gick.

Texten följande lilla notis som stod att läsa i Östgöta Correspondenten av den 7 november 1921 (lösnummerpris 10 öre). Redan rubriken är magnifik: Snygg måg — narrade sig till både hustru och pengar.

"Agenten P W Karsk har av muraren J A Jonasson i Göteborg angivits till åtal, för det han under osanna uppgifter att han vore medicine kandidat och att han framdeles skulle få ett arv på minst 60 000 kr i pengar samt två fastigheter, en i Stockholm och en på Lidingön, av Jonasson narrat till sig sammanlagt minst 4 000 kr. Karsk hade nästlat sig in hos Jonassons familj och med ovan relaterade och andra uppgifter om sig narrat en Jonassons dotter till äktenskap vilket dock upplöstes genom skilsmässa innevarande år. Karsk reser i landsorten som lotteragent och eftersom av polismyndigheterna."

Undras just hur det gick för den lögnaktige Karsk. Om han lyckades nästla sig in hos fler familjer med vidhängande ogifta döttrar? Hur såg han ut? Åkte han någonsin fast?

Man undrar också över hur det gick för signaturen "Karin 35" som uppenbarligen var försatt i penningknipa. "Fru önskar låna 50 kr", skrev hon i sin annons. Var hon verkligen i knipa eller var det hela bara ett trick?

Sedan kan man ju också börja fundera över vad det var för märkligt med den här handsken: "En brun damhandske förlorades lördagen den 5 nov å Storgatan nedanför Östgötaboden." Det måste ha varit en fin handske. Eller osedvanligt billigt att annonsera. Och eftersom annonsen var införd redan på måndagen måste det ha varit utomordentlig service på tidningens annonsavdelning på den tiden.

För övrigt ser vi i bladet att man för 325 kr, som inkluderar reisor, pass, kurs och uppehälle, kan få delta i en tre månader lång språkkurs i Hamburg. Vidare mottar Signe Kruuse på Repslagaregatan handskar för tvättning.

På Konsert-Biografen visas Ung Kärlek, en komedi i fem akter. På Reginateatern visas The Journey's end, den första amerikanska filmen utan text.

Från Nässjödredaktionen får vi veta att Tveta, Vista och Mo häradsrätt dömt 19-åriga Axel Klason-Gustavson från Gamlarp till sex månaders straffarbete villkorligt för förfalskning av två postanvisningar om tillhoppa 70 kr.

Mjölby berättar att landsfiskalen åtnjuter tjänstledighet 7—16 nov och att landskanslist Idoff Persson uppehåller tjänsten under tiden. Om man ringde 2356 kom man till f d Östergötlands velocipedfabriks K A Pettersson & Co, som erbjöd sig att hämta velocipeder till renovering och vinterförvaring. Så undrar man slutligen hur det gick för signaturen "Kontant" som ville köpa en lanthandel.

Det var då det.

Montanus

ÄTVIDABERG

Vi flyttar till tätorterna

Under de senaste decennierna har det varit stor omflyttning på folk i kommunen. En flyttning som varit negativ sett ur glesbygdssynpunkt. I det geografiska område som nu utgör Ätvidabergs kommun bodde över 5 300 av de drygt 12 600 invånarna på landet. I dag har den siffran sjunkit till under 3 000. Inget talar för att det ska bli någon ändring på den trenden. I varje fall inga prognoser.

Kommunkansliet i Ätvidaberg har arbetat fram en befolkningsprognos för hur det kommer att se ut i de olika församlingarna 1983. Enligt den kommer Grebo att öka mycket, Björsäter och Ätvid marginellt. Övriga församlingar kommer att minska avsevärt. Siffrorna är följande:

Grebo ökar med 316 till 1 262, Ätvid med 213 till 9 479 och Björsäter med 37 till 756. Minskar gör enligt prognosen Hannäs med 48 till 582, Gärdserum med 84 till 803, Värna med 30 till 169 och Yxnerum med 50 till 159 personer.

Som utgångspunkt har man 1976 års siffror. En titt på 1977 års siffror visar att prognoserna hittills stämmer för åtminstone Hannäs och Gärdserum.

15/7

Miljoner i bostadstillägg. Varje år betalas det ut rätt betydande summor i bostadstillägg i Ätvidaberg. Förra året var summan drygt 3,2 miljoner. Bidragen utbetalades till närmare 1 200 hushåll. Ytterligare ett hundratal hushåll sökte bidrag, men fick direkt avslag på sina ansökningar.

15/7



En hel rad med felparkerare. Fast troligen är det ingen som vet om det för skylten står på en sådan plats att man knappt lägger märke till den. Polisen ser mellan fingrarna och trafiknämnden ska se över saken

Så är det i Åtvid:

Felparkerare är vi allihopa Fast nu ändras skyltningen

Nästan varje onsdag och fredag gör sig massor av bilister i Åtvidaberg skyldiga till felparkering. Och polisen ser mellan fingrarna. Som väl är. För i det här fallet kan man inte med bästa vilja i världen påstå att skyltningen för dussinet P-platser längst in på Stortorget är särskilt tydlig.

Under ett par träd aldeles vid torgkanten står P-skyllarna som berättar att man får parkera högst två timmar och under onsdagar, fredagar och lördagar inte alls. Skyltarna gäller för raden med P-platser fem—sex meter därifrån.

Avsikten med skyltningen är att det ska finnas ordentlig plats för torghandel. Under onsdagar och fredagar ställer sig dock torghandlarna på det omarkerade mellanrummet. Och bilisterna på parkeringsrutorna. Ingen i hela

världen tittar på det fyrdelade märket.

Nästan. För häromdagen studerade representanter för ordningsmakten och gatukontoret förhål-

landena. Man kom överens om att lägga fram ett förslag för trafiknämnden om anpassning av skyltningen till de förhållanden som råder.

Så i fortsättningen ska det bli

Enligt parkeringsföreskrifterna

tillåtet att parkera här. Frånsett lördagar förstås. För då är det alltsomoftast ordentlig fart på torghandeln som då behöver gott om plats.

CHRISTER BERG

Konsultfrågan i Åtvidaberg anmäld till riksdagsutskott

Nu har Åtvidabergs näringslivskonsultfråga blivit ett fall också för riksdagens konstitutionsutskott. Ända sedan kommunstyrelsen i Åtvidaberg i början av 1976 beslutat heltidsarvodera näringslivskonsult Emes Olsson från Linköping har det varit bråk om anställningen. Den ena salvan efter den andra har avlossats i kommunfullmäktige, i insändarspalterna, i besvärsskrivelser till länsstyrelse och regeringsrätt, i skrivelser till länsåklagare och riksåklagare och i en JO-anmälan.

I samtliga högre instanser har kommunen gått fri från kritik. Även om ett och annat överklagande ännu inte slutbehandlats.

Men Eskil Andersson och Sigfrid Kindgren, två envisa herrar, som kanske mest av alla i Åtvidaberg ifrågasatt kommunens agerande, ger sig inte. Nu vänder man sig till riksdagens konstitutionsutskott.

I skrivelsen säger man att man vill fästa utskottets uppmärksamhet på det skriande behovet av en snar lagändring, som ger åklagarmyndigheter och JO befogenhet och skyldighet att beivra kommunala myndigheters åsidosättande och överträdelse av gällande lagar och förordningar.

Undertecknarna frågar sig var till annars lagarna skall tjäna. Nu rådande kaosbringande respektlöshet för lag och rätt tycks oss helt ovärdigt svenskt rättsväsen, skriver de.

Tidigare i år begärde Eskil Andersson och Sigfrid Kindgren att åklagarmyndigheterna skulle göra en utredning om förhållandena i Åtvidaberg. Länsåklagare Kurt Persson fann dock ingen anledning att göra någon förundersökning och avskrev fallet. Inte heller en överprövning av riksåklagaren gav något resultat.

Nu vill de båda åtvidabergarna göra konstitutionsutskottet uppmärksam på hur utsiktslöst det är för en enskild medborgare att vinna gehör för något så anspråkslöst som en begäran om en utredning. Trots att man anser sig ha påvisat att de kommunala myndigheterna åsidosatt och överträtt lagar och förordningar. Trots att, som man skriver, välgrundad misstanke föreligger att man i Åtvidaberg gjort sig skyldig till myndighetsmissbruk, osann försäkran, osant intygande, ur-

kundsförvanskning, kränkande skrivsätt osv.

Vidare pekar man på att länsåklagaren i sitt yttrande till riksåklagaren använt ett i deras tycke kränkande skrivsätt då denne använt uttryck som "oöverhäftiga påhopp" och "befängda påståenden".

Man finner det i hög grad förvånansvärt att både riksåklagaren och JO stöder länsåklagaren, vars yttrande, som man skriver, mera är att betrakta som en partsinlaga än en på faktiska omständigheter och gjord utredning grundad slutsats.

Men nu sätter man således sin lit till att konstitutionsutskottet ser till att en lag ändring kommer till stånd. En ändring som ger åklagare och JO skyldighet och befogenhet att beivra kommunala myndigheter när dessa inte följer lagar och förordningar.

CHRISTER BERG

Mer trassel kring chefstjänst i Åtvid Kommitté vill pricka nämndordförande

Det har varit många trassligheter och underliga turer kring tillsättandet av en biträdande socialchef i Åtvidaberg. Tidigare har redogjorts för de upprepade rekryteringsförsöken, ändrade principer, beslut om tillsättning som sedan rivits upp, besvärsskrivelser, JO-anmälan, djupt oense utskottsledamöter, en fronderande partibroder osv. Men det är inte slut med det.

Nu har sociala centralnämndens ordförande Göran Pettersson (s) kommit i ytterligare blåsväder. En kommitté inom nämnden har funnit att ordföranden utan grund gjort vissa påståenden mot en inspektör på socialkontoret. Kommittén förutsätter att inspektören ges upprättelse för att hon blivit misstänkliggjord.

Alla tre gånger som tjänsten utannonserats, även sedan politikererna beslutat tillsätta tjänsten med en person utifrån, har två tjänstemän på socialkontoret i Åtvid varit bland de sökande. I april tillsattes en av dessa. Denne är

också aktiv socialdemokrat i Åtvidaberg.

□ Kvällsagerande

Kommittén konstaterar att centralnämndens ordförande kvällen före detta sammanträde gjort hembesök hos några av planeringsutskottets ledamöter och då argumenterat för den tjänsteman som sedan tillsattes. Senare hade ordföranden ringt till inspektören och utfrågat om hon ville kvarstå som sökande. Utan att tala om att beslutet i praktiken var klart.

Under sammanträdet angav sedan ordföranden olika skäl mot inspektören. Dels att hon tidigare försökt påverka ledamöter i en utredning om socialkontorets organisation till sin fördel, dels att hon varit obeslutsam ifråga om deltid- eller heltidstjänst, dels att hon hade samarbetsproblem med socialchefen.

Detta menade inspektören var ett misstänkliggörande av hennes person och hon ville därför ha en prövning av frågan.

□ Märklig sammansättning

Sociala centralnämnden tillsatte då en tremannakommitté för att titta närmare på saken. Trots att centralnämnden har socialdemokratisk majoritet utsågs i kommittén två moderater och en socialdemokrat. Den senare är kyrkoherde Arne Nilsson som sedermera i den här frågan brutit partilinjen och bl a var upphov till att beslutet om anställning revs upp.

Kommittén finner nu att beskyllningarna från nämndordföranden på punkt efter punkt är ogrundade. Text har kommunalrådet Carl-Eric Ahlström (s) skriftligt förnekat otillbörlig påverkan. Och socialchefen Tord Nilsson har på direkt fråga i sociala centralnämnden förnekat

samarbetsproblem med inspektören.

□ Offentlig ursäkt

Kommittén förutsätter i sin utredning att inspektören får upprättelse. Två av ledamöterna i kommittén verifierar vid samtal att man vill ha en offentlig ursäkt från Göran Pettersson.

På tisdag ska sociala centralnämnden ta ställning till det delikata ärendet. Man ska inte spekulera i vilket beslut som kommer att fattas. Men klart är att den "besvärige" socialdemokraten Arne Nilsson inte kommer att vara närvarande. Han har redan gett sig iväg på en lång semester.

CHRISTER BERG

Åtvidaberg

Åtvidaberg—Borensberg. Om man lägger ut alla gator i Åtvidaberg, Grebo, Björsäter och Fale- rum i en enda lång rad så får man en sträcka på 69,1 km. Det är lika långt som mellan Åtvidaberg och Borensberg. Om man sedan sprider ut gatuljus på samma sträcka får man en lampa på var 26:e meter. Förra året fick Åtvidaberg 355 meter nya gator, varav 295 meter i Grebo och resten i Björsäter.

17/7

I Åtvid finns badplats för hundar — men får de verkligen bada där?



Labradoren Dessie plaskar glatt omkring i det 20 grader varma vattnet vid hundbadplatsen i Örn

Ofta möts man vid infarten till offentliga badplatser, åtminstone de större, av förbudet att medföra hund. Vart ska då hundägarna ta vägen med sina hundar om de vill bada? Om de inte har någon privat badplats att åka till ska de då inte låta hundarna bada alls? Det där med hundar och bad är ett problem som många hundägare ställs inför sommartid.

Vi har undersökt förhållandena i Åtvidaberg, en plats där man för tillfället har över 900 hundar. Där har hundarna faktiskt någonstans att ta vägen. Vid kommunens största offentliga bad, Örnbadet, är det tillåtet att ta med sig hundar. Fast det råder förstas oklarhet om det verkligen är ett hundbad i ordets rätta betydelse.

Ur Ordningsregler för Örnbadet: "Hundar får ej uppehålla sig i badet, men får bada på egen plats i södra delen av badet."

Den plats som vid Örnbadet är avsedd för hundar är belägen vid strandens yttersta kant. "Badet" består av en liten, liten strandremsa, lite gräs och en skylt med texten "Här får vi vara". Vi har försökt få reda på om skylten gäller för både strand och vatten eller enbart för stranden. Den frågan har besvarats på flera varierande sätt.

— Ingen aning, säger fritidsintendenten Göte Björkman.

— Det gäller troligen bara stranden, menar hälsovårdsnämndens ordförande Lars Nestor.

— När skylten för ca tio år sedan sattes upp var tanken att hundägarna skulle ha någonstans att bada sina hundar, omtalar arbetsingenjör Olle Boman.

□ Får ej medföras i vattnet

Man hänvisar också till två stadgor. Polisen pekar på den lokala ordningsstadgan som säger att hundar får följa med till of-

Utdrag ur den lokala ordningsstadgan för Åtvidabergs kommun: "Under vistelse utomhus å allmän plats skall hunden hållas under tillsyn. Därvid skall särskilt iakttagas, att hunden hålls kopplad... å lekplats och badplats... att hunden ej förorenar lekplats eller badplats."

fentliga badplatser om de hålls kopplade. Lars Nestor hänvisar till socialstyrelsens stadga, som bl a säger att hunden får följa med till badet men att den "ej får medföras i vattnet."

Vilka bestämmelser som egentligen gäller vid Örnbadet har man som hundägare lite svårt att få exakt reda på. Thord Samuelsson som är ordförande i Åtvidabergs

hundklubb säger att klubben tänkt ta upp hundbadsproblemet med fritidsnämnden. Kanske finns det någon liten sjövik någonstans som enkelt kan göras i ordning för hundarna och där hundägarna i lugn och ro kan bada sina hundar utan att störa andra.

□ En sanitär olägenhet

Hälsovårdsnämndens ordförande Lars Nestor säger i sin tur att han inte tycker det finns anledning att satsa pengar på en hundbadplats. — Det finns så mycket småsjöar där folk kan bada sina hundar. De behöver ju inte gå till de offentliga badplatserna, menar

han. För trots allt måste nog hunden betraktas som en sanitär olägenhet på en öppen badplats.

MARIA AXELSSON

Utdrag ur socialstyrelsens meddelanden: "Därest icke förbud finns utfärdat att medföra hund till friluftsbad skall den under vistelse där vara kopplad eller på annat sätt hållas under uppsikt samt så skötas att den ej förorsakar olägenheter genom förorening. Hund får ej medföras i vattnet."

ÅTVIDABERG

Friddrottarna har kommit igång

Friddrottarna i Åtvidabergs IF har kommit igång ordentligt. Hittills i år har man raderat ut ett 40-tal klubbrekord och dessutom nått en del andra fina framgångar.

Sextonåringen Anders Öberg dominerar förstås med sina 22 klubbrekord varav flera gäller också för högre åldersklasser. I tre fall har han också slagit östgötarekord. Nämligen i kula, slägga och åttakamp. Systemen Catrin Öberg är också duktig med sju klubbrekord. Trots att hon tävlar i flickor 15-16 år räckte hennes 13,6 också till rekord i seniorklassen.

Gunvor Pettersson slog klubbrekord i femkamp och Ingrid Grönqvist på 400 m. Kvartetten Claes-Göran Johansson, Agne Lindström, Per-Inge Svensson och Lennart Bergström har återigen pressat rekordet på 4x1 500 m. Man är nu nere i 17.57,0.

Åtvidabergskretsen av EFS och Börsebo missionsskyförening anordnade på söndagen möte i Fröjerums missionshus. Lokalen var i det närmaste fullsatt när Erik Nilsson från Björsäter hälsade välkommen. Familjen Lindh från Horn sjöng flera sånger och predikant Elof Forsberg talade om den förlorade sonen. Som avslutning bjöd värdföreningen på kaffe.

Beviljat statsbidrag. Naturvårdsverket har beviljat Åtvidabergs kommun statsbidrag för avloppsreningsverket i Björsäter med 1,7 milj kr. Summan motsvarar hälften av den godkända anläggningskostnaden.

4 872 passinnehavare. Sedan passen med tio-års giltighet infördes 1971 har närmare 5 000 åtvidabergare sökt och fått pass. De flesta passansökningarna hade man 1975 då 742 pass beviljades. Hittills i år har 418 personer i Åtvid fått nya pass, vilket betecknas som en normal siffra. Den normala handläggningstiden är tre veckor. Men om det skulle vara bråttom så kan myndigheterna få fram passet snabbare.

Sommarmusik i kyrkan. Åtvids församling och SKS har en längre tid arrangerat musikunderhållning i Åtvids gamla kyrka på onsdagskvällarna. Aktiviteten fortsätter på onsdag då en sommarkör bestående av medlemmar i Åtvids ungdomskör framför ett antal kända melodier från olika epoker, bl a verk av Gastobaldi, Schubert och Svedlund. Musikdirektör Ingemar Ericsson spelar i sin tur ett ungdomsverk av Mozart och engelska orgelstycken. Sist men inte minst spelar Christina Sunnerstam från Norrköping två satser av Bach ur hans d-moll partita för soloviolin.

Åtvidabergs pensionärsförening anordnade i förra veckan en resa på Kinda kanal för sina medlemmar. Intresset för utflykten var så stort, att reseledaren Eric Larsson i all hast fick ställa till med två resor. Sammanlagt deltog således ett 90-tal Åtvidabergspensionärer. Man gick på Kind i Hæckefors och följde med på den tre timmar långa resan till Hovetorp nedanför Bjärka-Säby. Där efter stillades hungern i Horn innan man åkte över Söderö hem till Åtvidaberg. Vid ankomsten avtackades reseledaren och chauffören Ragnar Gustavsson för väl arrangerad utflykt.

Inte bara fotboll . . .



Anders Öberg

Anders Öberg, 16, är en lovande idrottsman i Åtvidaberg som valt att inte syssla med fotboll. Trots bedrävliga yttre förhållanden är han på väg mot svensk toppklass i friddrott, bollar med klubb- och östgötarekord i flera grenar.

"Fel" sport i Åtvid? ANDERS BOLLAR MED REKORDEN

Kan man tänka sig. Idrott och Åtvidaberg är minsann inte bara fotboll. Det lilla brukssamhället har fostrat stora idrottsmän på en mängd andra områden. Ta t ex flerfaldige världsmästaren i bågskytte Sören Wikingsson, en av Sveriges bästa simmarflickor Lena de Val, Sveriges främste katamaranseglare Göran Marström. Eller kommer någon ihåg att Åtvid varit allsvenskt i bandy? För att inte tala om friidrottarna med 40-talets löparstjärna Arne Ahlsén och landslagsmännen Karl-Gösta Johnsson på långa häcken och Lars Inge Ström i slägga. Och nu, trots utomordentligt dåliga yttre betingelser, är ännu en åtvidabergare på väg rakt in i eliten. Den 16-åriga friidrottaren Anders Öberg.

I förbundsstatistiken från halvårsskiftet finns Anders Öberg med bland de tio främsta i Sverige i inte mindre än sex grenar och med en topplacering i kula. Han har slagit östgötarekord nästan 15 gånger och har i fem—sex specialgrenar egentligen ingen konkurrens i länet.

Hemma i Åtvidaberg har han gått fram som en ångvält bland klubbrekordlistorna. Just nu sitter han och klämmer på ett 50-tal klubbrekord, varav nästan hälften är nya och fräscha för i år.

När Anders som tioåring började träna mera regelbundet var han egentligen inte särskilt märkvärdig som friidrottare. Inte ens bäst i klassen. Men sedan har han i gren efter gren slagit sig fram som klassbäst, skolbäst, östgötabäst och tillhör nu eliten bland Sveriges 16-åringar.

□ IMPONERANDE

Redan resultat som 14.57 med 5,5-kiloskula, 42.8 på 300 m häck, 30.02 i slägga och 4 636 poäng i åttakamp är imponerande. Men ännu mer imponerande är nog ändå att Anders över huvud taget kunnat bli så bra. Något som nästan till 100 procent beror på hans egen envishet.

För trots att Åtvidaberg har ganska gedigna friidrottstraditioner så har ändå friidrotten i Åtvid levt på undantag under de senaste 10—15 åren. Den enda idrottsplatsen, Kopparvallen, har alltmer anpassats för fotbollens behov.

□ STORA BRISTER

Löparbanorna är bristfälliga. Man kan inte löpa mer än två i bredd runt om. Lopp på 200 m, 400 m och 110 m häck kan inte anordnas. Stavhoppsgrop finns inte. Slägga kan i bästa fall tränas vid Kyrkogårdsån, diskusringen fanns vid en grusplan vid Kanonkullen. Kulringen, som

kommunen tänkte asfaltera, är avsidet belägen bland träd. Först nu får man träna spjut på fotbollsspelarnas fina grasmatta. Tränare finns inga i Åtvid.

Med de här förutsättningarna för förstås friidrotten en tyngande tillvaro i Åtvidaberg. Sektionen i Åtvidabergs IF består av en kärntrupp på ett tiotal personer som ändå inte skäms för sig i tävlingssammanhang.

□ MÅSTE TJATA

— Visst har det under det senaste året skett en del förbättringar i Åtvidaberg, säger Jan Öberg, sonen Anders ivrigaste supporter. Men förhållandena är ändå otroligt dåliga. Man kan bara hoppas att planerna på en ny idrottsplan äntligen realiseras. Vi kräver ingen stor och påkostad arena med läktare, jättebelysning och exklusiva omkläd-

ningsrum. Bara den är ändamålsenlig och att friidrottarna får vara med i planeringen. För det finns massor av ungdomar i Åtvid som har förutsättningar att bli riktigt bra i friidrott och inte bara medelmåttor i fotboll.

□ TRÄNAR ENSAM

Trots de bedrövliga förhållandena har således ändå Åtvidaberg fått fram ett strolöfte. Men Anders har inte fått framgångarna gratis. De senaste åren har han tränat, mest på egen hand, 20 timmar i veckan.

Tips och råd har han antingen fått läsa sig till eller lära sig på tävlingar. För han har varit mycket flitig. Under 1976 och 1977 deltog han i ett 70-tal tävlingar. I år blir det "bara" ett 20-tal.

Jan Öberg reser cirka 1 000 mil varje år. Då är ändå utflykterna till diskus- och släggringar i Linköping och Norrköping

oräknade.

□ FRIIDROTTSGYMNASIUM

Från och med i höst kommer Anders för första gången att få riktiga tränare. Han har kommit in på friidrottsgymnasiet i Karlstad och det innebär idel ädelt landslagsfolk bakom "katedern". Eller vad sägs om namn som Raimo Pihl, Rune Almén och Ingemar Jernberg.

Anders Öberg satsar allt på att bli en riktigt bra tiokampare. Men när man kommer in på samtal om landslag och olympiader blir den 85 kilo tunge och mycket starke 16-åringen tystlåten.

— Det är ingen idé att drömma för mycket. Vi får se vad tiden i Karlstad ger.

Sade han och hivade iväg kulan i skuggan på Kopparvallens baksida i en träningsstöt, som låg en bra bit över svenska rekordet för 16-åringar.

CHRISTER BERG



Från och med i år finns det en riktig kulring på Kopparvallen, även om den ligger i skymundan bland träden. Men tack vare den nya ringen har Anders kunnat träna mera kula och har också stött längre än någon annan i hans åldersklass i Sverige

Åtvid får egen profil Här några av förslagen



Åtvidabergs kommun skall få en grafisk profil. Det har kommunfullmäktige bestämt. Arbetet med hur "Åtvidabergs kommun" skall se ut i annonser, brevpapper och olika broschyrer är i full gång. På uppdrag av kommunkansliet har en annonsfirma med huvudkontor i Motala arbetat fram olika profiler. Förslagen är under sommaren föremål för kommunpersonalens kritiska granskning.

Det är inte säkert att det blir något av de här förslagen, säger utredningssekreterare Håkan Lindahl. Kanske måste vi begära in fler förslag innan vi får något slagkraftigt som alla kan enas om.

Tidigare har kulturnämnden kritiserat beslutet att anlita en "utomby" reklamfirma. Nämnden menar att man i första hand borde vända sig till den grafiskt

kunniga personal som finns i Åtvid. Håkan Lindahl påpekar att den möjligheten fortfarande står öppen. Han hoppas också att frågan ska vara löst i höst eller till årsskiftet.

I samband med arbetet med den grafiska profilen håller man också på och utreder en samordning av all annonsering. Som det är nu svarar varje förvaltning själv för sina annonser och hur de ska utformas. I fortsättningen är det meningen att förvaltningarna lämnar annonsmaterialet till en tjänsteman på kansliet, där annonserna ses över och skickas vidare. Eventuellt via en annonsfirma till tidningarna. Både fritidsnämnden och kulturnämnden vill dock ha en viss frihet när det gäller att själva gå ut med information.

CHRISTER BERG

Åtvidaberg

Prutade schablonbelopp. Kommunstyrelsen i Åtvidaberg har tidigare skrivit till länsbostadsnämnden och begärt att få höjda schablonbelopp för mark- och grundberedningskostnader för friliggande småhus. Man ansåg det rimligt att fastställa beloppet till 102 000 kr i tätorterna Åtvidaberg, Björnsäter, Falerum och Grebo och 82 200 i övriga delar av kommunen. Länsbostadsnämnden har dock prutat beloppen till 90 000 i Åtvid, 70 000 i Grebo, Björnsäter och Falerum och 55 000 i Åtvidabergs glesbygd.

Tänk på husdjuren under semestern!

Reser man bort på semester måste man se till att ens husdjur får omvårdnad under tiden. Man får inte göra som en familj i Åtvidaberg, lämna sin kattunge totalt utan tillsyn. Kattungen hade jämt i högan sky några dagar när polisen larmades på tisdagen. Kattungen hade då varit instängd i lägenheten i något mer än en vecka.

Tillsammans med en representant för hälsovårdsnämnden tog sig polisen in i lägenheten. Man fann där den lilla kattungen som, trots att matskålen för länge sedan länsats, var i relativt god form. Atminstone psykiskt. Vattnet hade den i en skål som dock stod på andra sidan den barriär som ställt upp för att katten inte skulle gå in i finrummen. Katten hade givetyvis förorenat på flera ställen.

En veterinär tillkallades för att undersöka kattungen som nu i avvaktan på att husse och matte skall komma hem från sin semester tas om hand av en grannfamilj.

19/7

Social kommitté i Åtvid fick bakläxa på utredning

Den kommitté inom sociala centralnämnden i Åtvidaberg som fått uppdraget att titta närmare på frågan om nämndens ordförande genom olika uttalanden misstänkliggjort en socialinspektör i Åtvid fick på tisdagen bakläxa på sin utredning. Enligt kommittén borde nämndens ordförande prickas och socialinspektören få upprättelse. Men efter en timmes diskuterande beslutade sociala centralnämnden att kommittén får göra om sin utredning.

Tremannakommittén fick utstå en hel del kritik för sin utredning. Bl a menade flera av ledamöterna att utredningen inte var opartisk. Kommittén hade tex inte hört båda parter.

Under sammanträdet var två av ledamöterna i kommittén frånvarande på grund av semester. Eftersom både Arne Nilsson (s) och Birgitta Elwing (m) tidigare agerat i frågan ansåg man nu i nämnden att ärendet inte borde slutbehandlas förrän de två kunde vara med.

Under överläggningen framfördes förslag om att man helt enkelt skulle lägga ärendet till handlingarna eller bordlägga ärendet. I stället enades man till slut om att kommittén gör om utredningen efter att ha talat med båda parter.

Sopor, sopor, sopor. Förra året tömdes 218 000 säckar med sopor i Åtvidabergs kommun. Och 2 700 latrinkärl. Från affärerna hämtades över 4 700 kubm avfall. På soppippen i Korskull avlämnades 1977 ca 8 000 kubikmeter skräp plus en okänd kvantitet avfall som körts till tippen av privatpersoner.

Principuttalande. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fick folkpartiledamoten Bengt Persson antecknat till protokollet ett principuttalande gällande tjänstetillsättningar i kommunen. Bengt Persson menar att person som anlitats som entreprenör eller har rörelse som levererar varor eller utför tjänster åt kommunen inte samtidigt bör inneha kommunal tjänst.

Kommunprofil. Sociala centralnämnden har tittat på de förslag till grafisk profil för Åtvidabergs kommun som tagits fram av en annonsfirma i samråd med kommunkansliet. Nämndledamöterna var inte helt nöjda med de förslag som fanns och man anförde under diskussionen att också lokala idégivare borde få chansen att komma med förslag. Av de förslag som nu fanns att tillgå förordade man ett med något bulliga bokstäver på en svart sockel.

Åtvidaberg

Trivselklubben till Leksand och Frösön

Trivselklubben. Vi resers semesterresa gick i år norrut med Leksand och Frösön som främsta resmål. Sammanlagt deltog ett 50-tal medlemmar i resan med Bertil Svensson som färdledare. I bussen och under uppehållen svarade Nils Karlsson, dragspel, och Per-Arne Karlsson, trumpet, för den musikallska underhållningen. Under hela veckan gynnades man av ett utomordentligt fint väder.

Första dagen åkte man till Leksand där man också hann med ett par timmars rundtur tillsammans med guide. Nästa dag fortsatte sällskapet till Östersund och Frösön. Bl a besågs Frösö kyrka och Jämtli forngård.

En av dagarna gjorde man en utflykt till Tännforsen och Åre. Den sista hela dagen i Östersund följde man med ångaren Thomée på en tur runt Storsjön.



I anslutning till Kopparvallen ligger två utomhusbanor för tennis. Här vill Åtvidabergs tennisklubb uppföra en egen tennishall sedan kommunen beslutat att själv inte satsa några pengar på projektet. Tennisklubben hoppas nu att minst hälften av medlemmarna ska teckna andelar i den nya hallen och att kommunen går i borgen för ett lån på 400 000 kr

Lösning i Åtvid:

Tennisspelarna har tröttnat Vill nu bygga egen tennishall

Nu har tennisspelarna i Åtvidaberg tröttnat på sin situation. Man har tröttnat på bristen på lokaler för inomhustennis. Man har tröttnat på att få sina tider i Sporthallen reducerade och förlagda till mycket sen kvällstid. Man har tröttnat på de allt högre hyrorna. När sedan kommunen också beslutat att inte satsa en halv miljon på en limträhall för främst tennis är man inom Åtvidabergs tennisklubb beredd att ta saken i egna händer. Om bara Åtvidabergs kommun ställer upp med mark och borgen för ett lån på 400 000 bygger man en egen tennishall.

I en skrivelse till fritidsnämnden hoppas tennisklubben få kommunens stöd för sitt projekt. Man pekar på att antalet timmar i Sporthallen under de senaste åren blivit allt färre. Dessutom tilldelas man tider mellan halv nio och halv elva på kvällarna. Timmarna på fördagar och söndagar kan endast i undantagsfall utnyttjas, eftersom så mycket annan verksamhet då har företräde.

□ I veteranallsvenskan

Trots den dåliga tilldelningen av träningstider har klubben med sina 170 medlemmar lyckats mycket bra i seriespelet. Veteranerna ligger i utomhusallsvenskan och i näst högsta divisionen inomhus. Detta till trots och trots tillgång på ledare har man ingen möjlighet att bedriva någon ungdomsverksamhet.

Därför menar tennisklubben att man är i mycket stort behov av en inomhushall. Hallen skulle också kunna utnyttjas av många andra grupper i samhället. Som exempel anger man pensionärer, handikappade och deltagare i de kurser och konferenser som förläggs

till Åtvid. Man framhåller också att den nu hårt utnyttjade Sporthallen avlastas.

Åtvidabergs tennisklubb redovisar en kostnads kalkyl för sitt projekt. Byggnaden, en limträhall, beräknas kosta 550 000 kr i uppförande. Här förväntar man sig att kommunen går i borgen för ett lån på 400 000 kr.

□ Tecknar andelar

Resterande 150 000 kr skall klubben själv ställa upp med. Den summan hoppas man få in genom att de egna medlemmarna tecknar andelar i hallen. Varje andel är på 2 000 kr och en bank på orten har lovat att ge var och en den summan i lån. Om hälften av medlemmarna i klubben går med på förslaget har man således klarat sin del av finansieringen. Just nu har varje medlem fått en förfrågan från styrelsen.

Som "belöning" får varje andelsägare reducerad hyra i den nya hallen. Per timme beräknas då hyran till 25 kr. Den summan kan jämföras med de 22 kr per

timme som från hösten tas ut av kommunen i Sporthallen.

Klubben har också räknat på driftskostnaderna som väntas bli knappt 80 000 kr om året. Här begär klubben kommunalt hyresbidrag med 30 000. Resten tar man in i hyror.

□ Intill Kopparvallen

Den plats som tennisklubben vill ha är området intill de nuvarande utomhusbanorna vid Kopparvallen. Man har då också bekväm tillgång till omklädningsrummen i den närbelägna Gamla gymnastiken.

Om allt går i lås hoppas man kunna påbörja bygget redan i höst och då skulle den nya hallen vara färdig att tas i bruk redan på nyåret. De planer på en limträhall som kommunen helt strukit i sin ekonomiska planering skulle egentligen ha realiserats nästa år. Men nu kan kanske tennisspelarna i Åtvid ändå få sin efterlängta hall.

CHRISTER BERG

21/7



EN EGENDOMLIG PRÄSTKRAGE tyckte Magnus Alfredsson och Cecilia Rehn i Åtvidaberg att de hade hittat, och så gick de till Correspondentens redaktion och visade sitt fynd. Stjälken var minst tre centimeter bred och vriden i spiral. De tättsittande gula diskblommorna bildade en s-form och gav intrycket av att tre blommor var sammanvuxna. Det är inte uteslutet att så också var fallet. Ett sådant här fenomen, som inte är ovanligt hos korgblommiga växter, kallas för fasciation eller på svenska förbandning.

Förskolan i Falerum. Sociala centralnämnden säger i ett uttalande att behovet av förskolelokaler i Falerum uppgår till 20 platser vilket skulle innebära plats för 40 barn i deltidsgupper. Den nödvändiga rumsytan anges till 145 kvm. De nya lokalerna skall byggas i anslutning till den planerade nya skolan i Falerum. I samband med projektet, säger centralnämnden, bör man också uppmärksamma behovet av servicehus för pensionärer i Falerum.

22/7

Åtvidaberg

Sociala sektorn begär 21,5 milj

Sociala centralnämnden har nu lagt fram sitt budgetförslag för 1979. Sammanlagt begär nämnden över 21 milj kr för att kunna klara driften nästa år. Motsvarande siffra i år är ca 18 milj. Det innebär också att man på den sociala sidan inte lyckats klara den ram som kommunstyrelsen förordat. En ram som tillät en kostnadsökning med 8 proc.

Socialchef Tord Nilsson menar ändå att man inom socialförvaltningen varit så snål som det går att vara utan att försämrå servicen eller minska den planerade utbyggnaden av barnomsorgen.

Bl a vill man ha 18 nya hel- eller deltidstjänster inom barnomsorgen. Dessa behövs dels för att klara verksamheten vid den nya förskolan i Basthagen som beräknas kunna tas i bruk hösten 1979, dels för att man planerar en övergång till syskongrupper på daghemmen. Vidare vill centralnämnden öka antalet platser i familjedaghem.

Sociala centralnämnden har också begärt att få öka hemhjälpverksamheten för pensionärer. För 1978 finns anslaget medel för ca 55 000 hemhjälpstimmar. Man vill nu lägga på drygt 2 000 timmar till.

Äldringvården svarar för en stor del av den sociala budgeten. Under rubriken Alderdomshem begär nu centralnämnden 7,9 milj vilket är en ökning med ungefär en halv miljon jämfört med årets stat. Barnomsorgsverksamheten beräknas till ca 7,5 milj vilket är omkring 2,5 milj mer än i år. Men då har man att ta hänsyn till den nya förskolan i Basthagen och att familjedaghemverksamheten föreslås få ökat utrymme med 1,1 milj.

Bland övriga poster kan nämnas att sociala centralnämnden vill öka socialhjälpmedlen med 35 000 till 335 000 kr, att färdtjänsten föreslås få kosta 250 000 kr mot 218 000 i år, att 22 000 kr anslås för fotvård, 25 000 för pensionärs-gymnastik, 39 000 för mattjänst och 1,2 milj för administrationen av sociakkontoret.

Stöld i källare. I ett källarutrymme på Metallvägen har någon eller några brutit sig in i ett förråd och stulit en bänkspis värd 500 kr.

En singelolycka inträffade på torsdagskvällen på vägen mot Rumma utanför Falerum då en äldre man, ensam i bilen, körde i diket. Mannen som inte blev allvarligt skadad fördes till regionssjukhuset i Linköping där han får stanna några dagar för observation. Bilen måste bärgas från platsen.

Försäkringsbedrägeri i Åtvid. Försäkringskassan i Åtvidaberg har efter kontroll anmält tre personer för försäkringsbedrägeri. I samtliga fall har det gått till så att de som uppgivit sig vara sjuka ändå varit på sina ordinarie arbeten. Man har nu överlämnat fallen till åtal. Bedrägerierna rör sig omkring 400-500 kr var och det får de tre "betala" nästa gång de blir sjuka då beloppet dras från sjukpenningen.

22/7



— Turistbyrån ligger illa till, tycker Martha Axelsson. När den flyttar om något år hoppas hon få fler besök än hon hittills haft

Åtvidaberg ingen turistort Invånarna reser desto mer

Martha Axelsson vid Åtvidabergs turist- och reseservice tror att det låga antalet besökande turister i Åtvid bl a beror på att det görs för litet reklam för orten. "Frida", som per telefon lämnar ut upplysningar om sevärdheter i Östergötland har aldrig sagt något om Åtvidaberg, berättar hon. Dessutom tror hon att bristen på turistbostäder är en bidragande orsak.

Martha Axelsson tycker att kommunen ska satsa pengar på att bygga vandrarhem. Gärdserums vandrarhem med 15 platser är för lite.

— Jag har drivit den här frågan ända sedan jag började här för 15 år sedan och än har inget hänt, omtalar hon.

Turistbyrån är placerad i Östgötabankens kontor, vid sidan av centrum. Martha Axelsson tycker att kontoret ligger illa till.

— Folk orkar inte åka hit upp, säger hon. När banken om något år flyttar sin verksamhet närmare affärscentrum ska turistbyrån flytta med. Martha Axelsson tror och hoppas att hon då skall få fler besök.

□ Uthyttesresor

Martha Axelsson har fler förslag på hur man kunde göra Åtvidaberg tillgängligt för turister. Folk kunde hyra ut sina bostäder när de åker på semester.

— Det räcker med att de lämnar bostaden några veckor för att vi ska ha användning för den.

Martha Axelsson tycker också att man ska satsa mer på "uthyttesresor". Med det menas att man byter bostad med en utländsk familj för en tid. Tyvärr, säger hon, är det nästan bara människor med bekanta i utlandet som utnyttjar den möjligheten.

□ Tio busslaster

Däremot är Åtvidabergarna mycket på resande fot. De reser mer och mer för varje år. Mest förstås under skolloven och indu-

strisemestern. Åtvidabergarna lägger årligen 2—3 milj kr på resor. Uppskattningsvis över 1 000 Åtvidabergsbor reser utomlands varje år. Det är ganska mycket i jämförelse med det totala busslastet och de 20—30 privatpersoner som Åtvid hittills haft besök av i år.

Åtvidaberg är alltså nästan oupptäckt av turister. Grekland — främst Rhodos — och Spanien är de mest besökta platserna. Folk vill komma från det kalla Sverige till varmare platser. Vädret spelar enligt Martha Axelsson väldigt stor roll.

Det har märkts inte minst den här sommaren.

— Jag har i sommar sålt massor av resor med kort varsel.

□ Legoland

En del åtvidabergare stannar inom Sveriges gränser. Då kommer de till turistbyrån för att hyra stugor, titta på kartor och låna broschyrer. De platser som det sålts mest biljetter till inom landet är Öland och västkusten. Många har också köpt resor till Legoland i Danmark, en lagom helgtripp.

MARIA AXELSSON

ÅTVIDABERG

Gödselvärderna kontrolleras

Hälsovårdsnämnden har beslutat kontrollera gödselvärderna i kommunen. Främst kommer nämndens ordförande Lars Nestor att besöka de gårdar med djurbesättning som inte ansökt om statsbidrag för att åtgärda sina gödselvärdens anläggningar. I den första vändan tittar han på de gårdar som ligger runt Södra och Norra Tedensjöarna i Björsäter.

Dåliga gödselvärdens anläggningar är ett problem, säger Lars Nestor. Det gäller förening av såväl sjöar och vattendrag som grundvatten. I de fall det förekommer brister hos djurhållarna kommer vi att upplysa vederbörande om vilka krav miljövärdslagstiftningen ställer.

I de allra flesta fall krävs numera en ordentlig betongplatta med avlopp till en gödsebrunn. Fram till halvårsskiftet i år kunde man ansöka om ett 25-procentigt statsbidrag för att åtgärda sin anläggning. En möjlighet som på flera håll inte utnyttjats.

Egentligen skulle den här inventering ha gjorts för länge sedan, säger Lars Nestor. Nu har vi i alla fall kommit igång även om det med tanke på att inspektörstjänsten ännu inte är tillsatt kan komma att dra ut på tiden innan vi blir klara.

Hälsovårdsnämnden har för övrigt också beslutat att kontrollera funktion och kvalitet på samtliga enskilda avloppsbrunnar på landsbygden.

Sociala kapitalbudget. Sociala centralnämnden har nu antagit ett förslag till kapitalbudget för nästa år. Förslaget omsluter 2,2 milj kr varav närmare 2 milj gäller den planerade förskolan i Basthagen och 160 000 kr ombyggnad av förskola i Björsäter.

Syskongrunder föreslås på Alunda

Från personalhåll på Alundagården i Åtvidaberg har önskemål framställts att få övergå till syskongrunder i stället för de åldersindelade grupper som nu finns. Man har syskongrupp på en av de tre avdelningarna och syskongruppsindelningen är klart bättre och ger många fördelar.

Barnen får vara tillsammans med jämnåriga på samma gång som de har möjlighet att uppleva relationer med såväl äldre som yngre. De erfarenheter som gjorts av syskongrunder är alltså enbart positiva trots att personalbristen har lett till att man inte kunnat vara tillräckligt pedagogiska.

Nu har i alla fall förslag om en ändring i de båda övriga grupperna till syskongruppsindelning lagts fram. Förutsättningen för att en sådan ändring ska gå att genomföra är att personalen utökas med en anställd på varje avdelning. Skulle förslaget gå igenom skulle antalet inskrivna barn öka med 3 till 50.

Även om ingen ändring inträffar måste varje daghemsavdelning i vilket fall som helst få personalförstärkning.

För att tillmötesgå den stora efterfrågan på daghemsplats för barn under tre år skulle en avdelning med fördel kunna omändras till en småbarnsgrupp på 10—12 platser för barn i åldern 9 mån—3 år. I sitt staförelägg för 1979 har sociala centralnämnden tillstyrkt en övergång till syskongrunder på Alundagården.

Klockarängen gudstjänstlokal. Söndagens högmässa hade förlagts till Klockarängen dit ett hundratal personer hade sökt sig. Från musikpaviljongen predikade kyrkoadjunkt Göran Dellskog. Vidare medverkade Peter Säll, flöjt, och Gunnar Byström, bas. Tidigare i år har Åtvids församling på försök förlagt en gudstjänst till Klockarängen. Även då kom det fler gudstjänstbesökare än normalt och också då gynnas man av fint väder. Någon ytterligare gudstjänst i Klockarängen är inte inplanerad. Men då man funnit att platsen ger fin andaktsfull atmosfär och är omtyckt överväger man att även i augusti förlägga en högmässa till Klockarängen.

24/7

Storken sedd i Grebo

Flera personer kunde på måndagen berätta att de tidigt på förmiddagen sett en stork utanför Grebo mellan Åtvidaberg och Linköping. Många stannade till vid sidan av vägen för att beundra den i varje fall på våra breddgrader rätt ovanliga fågel.

Denna lät sig inte störas utan spatserade omkring i godan ro på ett gärde på jakt efter mat. Dock inte så länge att

vi hann rycka ut med stora kameran.

Även om man för något år sedan rapporterade om en svart stork i Björsäter ska man helt säkert inte räkna med att besöken i de här trakterna blir varaktiga. För inte sedan början av seklet har storken häckat utanför Skåne. Över huvud taget har den enligt litteraturen inte häckat i Sverige sedan mitten av 50-talet.

Åtvidaberg

Elavgifterna upp fyra procent

Från första september i år höjer Forsaströms kraftaktiebolag i Åtvidaberg elavgifterna med i genomsnitt fyra procent. Abonnentavgifterna i de båda lägsta klasserna höjs med 21 resp 39 kr per år. Energiavgifterna höjs med 0,5 öre till 16,5 öre per kilowattimme under den s k blockningsgränsen och till 12 öre per kilowattimme över den gränsen.

I den s k dubbeltariffen höjs energipriset med 1 öre per kilowattimme.

De nya avgifterna innebär t ex att ett hushåll med en förbrukning på 5 000 kwh/år får en årlig kostnad på 1 240 kr exkl elskatt. Det är en ökning med 65 kr.

För en villa med elvärme och en förbrukning på 20 000 kwh beräknas årskostnaden till 3 240 kr, vilket är en höjning med 140 kr. Förra året höjde Forskraft också avgiften. Då med hela 22 procent.

Ingenjör Ingvar Kindesjö vid Forskraft i Åtvidaberg säger att man måste höja elavgiften pga fördyrade omkostnader och för att anpassa sig till de tariffer som tillämpas av andra kraftaktiebolag. ex Vattenfall

25/7

Åtvidaberg

Medel mot lövsly drogs in

I sista stund drog Produktkontrollnämnden tillbaka det nya bekämpningsmedlet Roundup som Åtvidabergs trävaru tänkt pröva i år mot lövsly i uppväxande barrskog. I sin motivering angav nämnden bl a att riktigheten i en del av gifttesterna som låg till grund för att ämnet registrerades, kunde ifrågasättas.

En av nyheterna med det nya ämnet var annars tiden för besprutningen. Man skulle ha besprutat redan i mitten av juni, vilket är nära två månader tidigare än normalt. Dessutom vid en tidpunkt då man inte behövde komma i konflikt med bär- och svamplockare.

Ungefär 180 ha av ÅTA:s mark i kommunen skulle ha besprutats med det nya medlet. Nu får man i stället tills vidare nöja sig med den planerade markbesprutningen på nära 80 ha i bl a Kungshäll och Forsaström. Bekämpningsmedlet kommer huvudsakligen att spridas med hjälp av traktor under de två första veckorna i augusti.

I augusti kommer också Gums bruk att flygbespruta ungefär 106 ha i trakten kring Yxnerum.

Celloduo i kyrkan. I onsdagens sommarmusikaliska begivenhet i Åtvids gamla kyrka medverkar de båda cellisterna Peter Molander och Agneta Fredlång. Den förre är engagerad av Sveriges radios symfoniorkester och den senare spelar i Norrköpings symfoniorkester. De kommer bl a att spela sonater för två cello av Boismortier och Händel. Vidare medverkar Arne Gustavsson på flöjt med ett par satser av Telemann och som ackompanjator på cembalo Britta Kindesjö. För arrangemanget står Åtvids församling och SKS.

26/7

Åtvidaberg

Sommarmusik med skickliga cellister

28/7

Visst var det semestertid och allsvensk fotboll på Kopparvalen. Visst ska man undvika att klaga på folk bara för att de inte gör som man själv. Men ändå. Nog var det väl synd att inte fler i det kvalitativt rikt musikbegävade Åtvidaberg passade på tillfället på onsdagen att vara med om en riktigt fin konsert. De knappt 30 åhörarna som nu kom till Åtvids gamla kyrka lär i alla fall knappast ha ångrat sig.

I Åtvids församlings och SKS serie sommarmusik hade turen kommit till de båda skickliga cellisterna Peter Molander, Sveriges radios symfoniorkester, och Agneta Fredlång, Norrköpings symfoniorkester. Tillsammans med i Åtvidaberg redan kända Arne Gustavsson, flöjt, och Britta Kindesjö, cembalo, svarade de för ett väl komponerat och lagom långt program.

Konserten inleddes med något så ovanligt som ett verk för två celli. Det var en sonat i d-moll av den franske 1700-talskompositören Boismortier. Vital och elegant kammarmusik. Samstämmigt och lyhört återgiven.

Därefter gav Arne Gustavsson åter en gång ett smakprov på hur vackert det kan vara med flöjtmusik. Det gjorde han i en charmig c-mollsonat av 1700-talsmästaren Telemann. Ett lyriskt och känsligt framförande. Och i bakgrunden Peter Molander på cello och Britta Kindesjö på cembalo. Som avslutning och till Britta Kindesjö ackompanjemang spelade de båda cellisterna en sonat i g-moll av Händel. Lika ekvilibristiskt som njutbart.

Cellon är rätt hanterad, med sin varmt sjungande och fylliga ton ett underbart instrument. Inte minst i en så andaktsfull och stämningsmättad "konsertsal" som Åtvids gamla kyrka. Onsdagens cellister är välkomna tillbaka. CHRISTER BERG

Misshandel. Ett par utslagna tänder, en skadad tumme, några blåmärken och svullnader blev resultatet sedan två män från Linköping kommit ihop sig med ett par åtvidabergare under fotbollsmatchen på onsdagskvällen. En av åtvidabergarna tyckte att det var litet väl gapigt ett par rader längre upp på läktaren och bad en av de mest högljudda att lugna ner sig. Varpå han fick en smäll och blodvite uppstod. Efter fotbollsmatchens slut följde Linköpingsborna efter sina nya "vänner" och på baksidan av Stallet fortsatte sedan slagsmålet tills polis kom. Två av männen, en från varje ort, fick uppsöka läkare. Oavgjort kanske man kan säga att den matchen blev, vars slutfas förläggs till domstol.

27/7

Storken Tore på en nyslagen slätteräng i Vena

Östergötlands nya turistattraktion är ute och rör på sig. Hittills under veckan har den stork som av någon anledning kallas Tore varit synlig i Grebo, Krokek och Motalatrakten. Onsdagen tillbringade han på en nyslagen slätteräng i Vena by mellan Atvidaberg och Klisa.

Dagen lång gick Tore på ängen och stoppade i sig gräshoppor, sorkar, grodor och annat smått och gott som rörde sig i det nyslagna höet. Han stördes bara då nyfikna fotografer blev alltför närgångna.

Det var lantbrukare Gustav Pettersson som först upptäckte den sällsynta fågeln. Han höll som bäst på att slå höet på den lilla ängen då Tore kom seglande med siktet inställt på ängens alla läckerheter.

Det är klart att Gustav Pettersson, liksom Torgny Uhrberg, Elsy och Sven Hasselquist och alla de andra omkring 20 personerna som bor i Vena under sommaren blev konfunderade. En stork är ju i alla fall en mycket sällsynt gäst på de här breddgraderna. Men Sven som haft fåglar som intresse i hela sitt liv kunde utan vidare identifiera den vita fågeln med de långa röda benen och den gråsvarta stjärten. Han var lika säker som förvänad.

Storken Tore var under sin

dagslånga vistelse i Vena tämligen obekymrad om den uppståndelse han väckte. Han lät sig villigt fotograferas av Correspondentens utsände. Först när man kom 15—20 meter ifrån honom lyfte han tungt och flög iväg ett hundratal meter längre bort.

Inte sedan mitten på 50-talet har storken häckat i Sverige och inte sedan alldeles i början på 1900-talet har den häckat norr om Skåne. Trots det händer det då och då att en och annan individ gästar landet under sommaren. För ett par år sedan sågs för övrigt en svart stork i trakten kring Björsäter norr om Atvidaberg. Men den lät sig aldrig fotograferas.

Nu får vi se var Tore dyker upp nästa gång. Om han visar sig mer. För, som en Venabo sade, går han omkring för länge på slätterängen lär räven ta honom.

CHRISTER BERG



Storken Tore lyfte först när fotografen kommit på 15—20 meters avstånd

29/7

Skatteunderlaget bättre än väntat Åtvidabergarna skattar för 264 milj

Enligt länsstyrelsens preliminära uträkningar kom åtvidabergarnas sammanlagda beskattningsbara inkomst förra året att uppgå till över 264 milj kr. Det är en ökning med 26 milj jämfört med året innan. Ökningen uppgår till 11 proc medan man i Åtvidaberg bara räknat med 10 proc. Den skillnaden betyder dock att kommunen nästa år får ungefär en halv milj mer än väntat att röra sig med. Något som i sin tur möjligen kan påverka tankarna på en skattehöjning i Åtvid nästa år.

De nu presenterade siffrorna är förstas glädjande, säger drätselchef Swenolof Lindblad på kommunalkontoret. Men än så länge är det för tidigt att mera precist ange hur stor inkomstförstärkningen blir. Vi får t ex inte förrän i september reda på hur stort skatteutjämningsbidrag som Åtvidaberg får.

□ Företagen små

Förr i tiden svarade företagen i Åtvidaberg för en betydande del av skatteunderlaget. Som mest betalade företagen över 40 proc av skatterna i kommunen. Så sent som för tio år sedan var siffran 20 proc. I dag är man nere i 3 proc. En i det närmaste försumbar siffra. Men eftersom det numera mest handlar om företagens fastighetsskatt kan siffran knappast sjunka mycket mer.

Under sommaren har det för övrigt tagits flera beslut som är positiva för Åtvidaberg. Bl a har ju regeringen beslutat att kommu-

ner och landsting ska få en miljard att dela på för att bromsa skattehöjningarna. Åtvidaberg garanteras därmed 97 proc av medelskattekräften i landet. Det innebär ett bidrag på något mer än en milj. Motsvarande bidrag i år var ca 600 000 kr.

Vidare kommer också Åtvidaberg att tjäna på den nyligen beslutade räntesänkningen. Fast här rör det sig om småpotatis eftersom de flesta av kommunens lån har bunden ränta. Nettovinsten ligger mellan 20 000 och 30 000 kr.

□ Lönerna

Den från halyårsskiftet slopade arbetsgivareavgiften betyder för Åtvidaberg en lättnad på 650 000 kr. Men i gengäld ökar de sociala avgifterna. Totalt från 10,6 milj till 12 milj.

I 1978 års budget har man i Åtvidaberg räknat med att löner och lönebidrag skulle gå upp med 10 proc. Ökningen kommer

att stanna vid i genomsnitt fem proc. Detta ger en "vinst" för kommunen på ungefär en miljon. Dessutom, beträffande de förvaltningar där personalstyrkan är oförändrad, kommer nästa års lönestat att där bli nästan identisk med årets.

Det kan slutligen konstateras att kommunfullmäktige på socialdemokratiskt initiativ i samband med beslut om den kommunalekonomiska långtidsplaneringen fastslagit att skatten nästa år ska höjas med 50 öre till 16;70. Om inte förutsättningarna radikalt förändras. Om så kan anses ha skett får vi veta under senhösten när definitivt beslut om kommunalskatten skall tas.

CHRISTER BERG

Åtvidal 31/7

Dags för O-ligan

Den stora industrisemestern är slut. För det orienteringsintresserade Åtvidaberg innebär det bl a att man sätter i gång med O-ligan. OK Ekens motionsorientering för folk i alla åldrar. Den första av fyra starter äger rum redan på tisdag då tävlingarna förlagts till trakten norr och öster om Örnbadet. Man kommer för övrigt att springa efter den alldeles nyritade Örnbadskartan.

Till årets upplaga av O-ligan har ett 80-tal orienterare anmält sig till lagtävlingen. Deltagarna har sedan seedats i grupper där varje grupp har en egen bana. Därefter har var och en lottats in i något av de tretton sexmannalagen. Bland de anmälda finns ett tiotal damer.

Lagtiden beräknas på de tre bästa i varje lag. Den 22 augusti räknar man samman resultaten från de fyra tävlingarna och korar mästarerna. Då har de omkring 100 deltagarna (det finns en nybörjargrupp också) förutom vid Örn också sprungit i Botorp, Humpa och Håckla.

Misstänkt rattfylleri. Åtvidabergspolisens grep på fredagen en bilist som misstänkt för rattfylleri. Bilisten som stoppades vid en rutinkontroll fick följa med till läkare för blodprovstagning.

Stationshuset i Bersbo förfaller

Ett stycke järnvägshistoria i fara

— Det är skamligt att ingenting görs för att bevara stationshuset. Man kunde åtminstone kosta på några ya tegelpannor på taket, laga trasiga fönster och offra några burkar cuprinol så att huset inte alldeles littrar ner. Innan det är för sent att över huvud taget rädda byggnaden.

Det säger Elis Nestor i Bersbo utanför Åtvidaberg. Han bor bara ett stenkast från stationshuset om är ett av de äldsta i Sverige. Det togs i bruk 1878, dvs för hundra år sedan. Men sedan järnvägen mellan Åtvidaberg och Vörsholm lades ner 1964 har byggnaden stått tom och övergiven. Under de senaste åren har tidens and, förvisso inte utan hjälp, nagat på huset.

Taket är trasigt på sina ställen och det har börjat regna in. Här och var har det gått rötta i träverket. Målarfärgen flagnar. Några önsterrutor är sönderslagna. Det har varit folk inne i byggnaden och gjort en del åverkan. Ogräs och buskar växer vilt utanför. I hela stället gör ett förfallet intryck.

Protesterade

För sex år sedan skänkte SJ stationshuset till Östergötlands järnvägsmuseum som hade, och fortfarande har, för avsikt att flytta huset till museanläggningen i Linköping. SJ:s åtgärd väckte en del protester. Bl a från museiförningen Risten—Lakviks järnväg.

Föreningen som har sin verksamhet förlagd till Lakvik sju km norr om Bersbo ansåg att stationshuset inte skulle få ryckas upp ur sin kulturhistoriska miljö. Man ville själva köpa huset och använda det som museum. Man nekade då också på att SJ redan känt flera stationshus till Östergötlands järnvägsmuseum men att inget blivit flyttat.

Inga pengar

Framtiden för det hundraåriga stationshuset i Bersbo är ovisst. Det enda vi vet säkert är att vi ger huset och att vi inte har några pengar till en flyttning, säger Bengt E Unvär, Östergötlands järnvägsmuseum.

För en del år sedan hade vi fått hopp pengar till märkning, nedmontering och transport till Linköping. Men i samma vecka blev det aktuellt att vi skulle få överta Vöderköpings fina stationshus. När sedan den affären tyvärr gick i intet hade vi förstas omdisponerat Bersbopengarna.

Numera har Östergötlands järnvägsmuseum fått tillgång till



Det hundra år gamla stationshuset i Bersbo utanför Åtvidaberg — ett stycke järnvägshistoria — står tomt och övergivet sedan järnvägen lades ner för fjorton år sedan. För sex år sedan skänkte SJ stationshuset till Östergötlands järnvägsmuseum som emellertid inte har pengar till flyttning av huset till Linköping. Huset håller nu på att förfalla

Bryggaregården i Gamla Linköping. Ett utomordentligt bra läge för vår verksamhet, försäkrar Bengt E Unvär. Men självklart står fortfarande stationshuset i Bersbo högt på önskelistan. Hur vi ska lösa problemet med flyttning har jag dock i dag inget svar på.

Historisk plats

Den nu nästan utdöda gruvbyn Bersbo är en järnvägshistorisk plats. Åren 1856—57 anlades den nio km långa järnvägen mellan Bersbo och Åtvidaberg. Det var den fjärde järnvägen i Sverige. Förut fanns bara 64 km järnväg i landet.

Åtvidaberg—Bersbo byggdes av baron Seth Adelswärd som privat järnväg med huvudsyfte att

transportera malmen från Bersbo till hyttorna i Åtvid. För baronen och de högre tjänstemännen fanns en särskild personvagn. Men också arbetarna i Bersbo kunde åka med maltransporterna mot en blygsam avgift. Dessa pengar användes sedan som grundplåt till Åtvidabergs hushållsförening, en av de första i landet.

1877 inlöstes privatjärnvägen av Västervik—Åtvidaberg—Bersbo järnvägsaktiebolag för 240 000. Året därpå togs det nya stationshuset i bruk. Det hade kostat 11 000 kr att uppföra. Den förste stinsen blev den 27-åriga organisten Emil Hallén. 1880 inspekterades stationshuset och gruvor i Bersbo av Oskar II.

CHRISTER BERG