

14/6

Expert anlitas för att utarbeta ett motförslag?

I aktionsgruppen för bevarande av Klockarängen i Åtvidaberg rådde på tisdagen bland de omkring 20 närvarande en total enhällighet. Klockarängen får inte förstöras. Många argument lades fram varför grönområdet måste hållas intakt. Man pekade på sekelgamla traditioner som konsert- och samlingsplats, de flerhundraåriga ekarnas betydelse, att människan inte ska behöva stå tillbaka för bilismen, att man på andra orter satsar på förbifarter i stället för genomfarter, att Klockarängen är det enda grönområdet i Åtvidabergs centrum, de sociala aspekterna m m.

I dagen lades också en klyfta mellan "vanligt folk" och en del politiker och tjänstemän. Man vittnade om hur svårt det var att få information om planerna, hur man fått råd att inte lägga sig i och att man borde vänta med agerandet eftersom man var för tidigt ute.

Ändå råder i gruppen en viss optimism att politikerna ska ta hänsyn till en opinion, till folks känslor för ett område. Även om en del menade att man måste ha rätt att kritisera utan att komma med andra alternativ (det är ju tjänstemännens sak och som de har betalt för) så framfördes också tanken på att anlita en expert. Dels för att skärskåda kommunens material, dels för att kunna komma med ett "riktigt" motförslag.

Inom kort kommer gruppen att samlas igen. Då ska man försöka få närmare information från kommunen och samtidigt avgöra om man ska ställa öppna frågor till politikerna.

CHRISTER BERG

15/6

En liten röd traktor är sedan en vecka tillbaka på drift i Fale- rumstrakten. Traktorn stals vid Tingetorp och har trots efterforskningar inte syntts till sedan dess. Polisen tror inte att tjuvarna kört så långt med traktorn utan att den står någonstans i närheten. Kanske någon to m sett den utan att tänka på att den är stulen. Polisen, och förstås ägaren, är väldigt glada för alla tips om den gamla röda traktorn av märket David Brown och med registreringsnumret EXW 192. För en röd traktor kan väl bara inte försvinna?

3/6

skivnytt

Zoot Zims-LP av högsta klass

Visst har jag flera gånger lyssnat på Zoot Sims i olika inspelningar. Och visst har jag tyckt att han är en härlig jazzmaker och haft få övermän på tenorsax. Men på något vis har han kommit i skymundan, i skuggan av läromästaren Lester Young. Nu har jag dock flyttat upp Zoot ett par pinnhål på favoritlistan efter att ha lyssnat på hans senaste LP, *If I'm lucky* (Pablo).

LP:n innehåller flera titlar av gammalt datum. Risken med standardlåtar är att de blir utslätade och spelas mera på rutin än med känsla. Så är dock inte fallet

här. I Zoot Sims tappning blir hela skivan fräsch, svängig och ärlig.

Förutom Zoot medverkar den relativt okände Jimmy Rowles, piano, för mig helt okände George Mraz, bas, och Mouise Alexander, trummor. Det är en trio som inte går av för hackor. Jimmy Rowles pianospel är glänsande i t ex Cole Porters *It's all right with me* och *You're my everything*.

Normalt brukar man kunna peka på några låtar som det absolut bästa på en skiva. På den här plattan med Zoot Sims är det nästan omöjligt.

CHRISTER BERG

Ovanliga fågelarter i Åtvidaberg

Om det beror på värmeböljan för några veckor sedan eller på att Åtvidaberg är ovanligt attraktivt eller på att det i socknen finns ovanligt intresserade fågelskådare med ovanligt öppna öron ska vi låta vara osagt. Kanske är det en kombination av alla tre faktorerna. För under den sista tiden har flera ovanliga fågelarter hörts och synt i trakten. Vad sägs om sommargylling, flodsångare och trastsångare. För alla tre arterna gäller att de uppmärksammats i kommunen bara en gång tidigare. Dessutom har man i år kunnat höra ett stort antal härm-sångare i Adelsnäsparken. Det är åratat mellan de besöken. För uppgifterna står fältbiologen Dennis Hasselqvist och den allestädes lika naturvårdssakkunnige Olof Söderbäck.

Inge blev Åtvidabergsmästare

16/6

Åtvidabergsmästerskapet i jaktstig och skeet har nu avgjorts. Den sista deltävlingen ägde rum på lördagen då Åtvids lokala jaktvårdsförening stod för arrangementet av skeet-delen vid skjutbanorna i Örstorps. Tidigare i år gick jaktstigen med Åtvids jaktklubb som värd. Totalsegrare blev Inge Andersson som nu får ha vandringspriset hemma i bokhyllan till nästa år.

Resultat, jaktstig: 1) Kjell Spets, ÅJK, 111 poäng; 2) Stefan Johansson, ÅJK, 105; 3) Östen Nordh, ÅLJ, 103.

Skeet: 1) Inge Andersson, ÅJK, 26 poäng; 2) Ove Karlsson, ÅLJ, 26; 3) Johnny Wahlström, ÅJK, 24; 4) Inge Johansson, ÅLJ, 24; 5) Östen Nordh, ÅLJ, 24.

Totalt: 1) Inge Andersson, ÅJK, 202; 2) Östen Nordh, ÅLJ, 199; 3) Ove Karlsson, ÅLJ, 199.

Nu jäser det i Åtvidaberg:

Planer på en väg genom Klockarängen framkallar protester hos allmänheten

— Min personliga inställning till namnlistor av det slag som är ute när det gäller Klockarängen är att man inte behöver ha någon större respekt för dem. Inte ens om tre—fyratusen människor skriver på. Dessutom, har man en avvikande mening i en fråga ska man också kunna komma med ett konstruktivt alternativ.

Det säger kommunalrådet Carl-Eric Ahlström (s) i Åtvidaberg med anledning av den lokala opinion som senaste tiden vuxit sig allt starkare i Åtvid. En opinion mot planerna på att dra en väg genom ett naturskönt och traditionsmättat grönområde mitt i Åtvidaberg.

Grönområdet som heter Klockarängen är fullt av flerhundraåriga ekar och ligger inbäddat mellan Åtvids gamla kyrka, Kopparvallen och flera gamla byggnader. Mitt på Klockarängen står sedan 1870 en musikpaviljong. För en del år sedan ansåg de styrande i Åtvid området så fint att det borde klassas som riksintressant medan riksantikvarien ansåg att det kunde räcka med länsintressant.

□ Trafikledsplan

Sedan lång tid tillbaka har arbetet med en trafikledsplan för hela Åtvidabergs tätort pågått. För ett år sedan redovisades för kommunstyrelsens tanken på att det i framtiden blir nödvändigt att göra något åt Slevringevägen, dvs den väg som i dag tangerar Klockarängen och tjänar som genomfartsled mot Mormorsgruvan.

Redan i dag anses Slevringevägen trafikfarlig då den bl a går tätt intill en låg- och mellanstadieskola med över 500 barn. Slevringevägen kommer också att tjäna som matarled för Basthagen, ett nytt bostadsområde under uppförande.

□ Reserverade sig

För att få en bättre trafikförsörjning tänker man sig på tjänstemannanivå att dra genomfarten tvärs genom Klockarängen, över kraftverkskanalen, utmed Kopparvallen och via Grevgatan ut på Söderleden. Tanken har godkänts i kommunstyrelsens planeringsutskott där dock centerpartisten Robert Rydberg reserverade sig.

För kort tid sedan lämnades också en information om arbetet med trafikledsplan på en Rotarylunch i Åtvidaberg. Det slutliga förslaget till trafikledsplan och områdesplan för Åtvid kommer att presenteras för politiker och allmänhet i höst.

□ Aktionsgrupp

Men redan nu menar många åtvidabergare att man måste göra något för att rädda Klockarängen. För en knapp vecka sedan samlades ett tiotal personer för att diskutera frågan. Man bildade då en aktionsgrupp för bevarande av Klockarängen.

Den andra sammankomsten ägde rum på måndagskvällen då omkring tjugo personer av skilda politiska uppfattningar, från olika intressegrupper och föreningar träffades. Även om man än så länge inte är helt ense om taktiken så är målsättningen helt klar: Stoppa vägen i Klockarängen!

□ Namnlistor

Men en sak kom man överens om. Nämligen att undersöka hur



Stopp! Vi vill inte ha någon väg genom Klockarängen! Olof Söderbäck och Christina Önfelt är de båda initiativtagarna till den aktionsgrupp som bildats för att rädda den natursköna och traditionsmättade ängen mitt i Åtvidaberg. Aktionsgruppen har i dagarna inlett en namninsamling för att försöka påverka beslutsfattarna att avstå från en väg genom grönområdet

Åtvidabergaren i gemen ställer sig till vägplanerna. För den saken går man nu på bred front ut med namnlistor. Redan på tisdagen distribuerades närmare 500 olika listor. De finns nu i affärer, på arbetsplatser och i olika bostadsområden.

Det är ingen tvekan om att det finns massor av invånare i Åtvid som vill bevara Klockarängen orörd och vi tror nog att det blir svårt för politikerna att gå tvärs emot en bred opinion. Det säger Olof Söderbäck och Christina Önfelt som båda står i spetsen för aktionsgruppen.

□ Inte för tidigt

Vi vet, försätter Olof Söderbäck, att det finns politiker och tjänstemän som anser att vi är för tidigt ute. Men vi tror inte att man kan vara för tidigt ute. Däremot finns det alltför många belägg på när det varit för sent att ändra på en plan.

Olof Söderbäck är för övrigt utsedd som naturvårdssakkunnig i Åtvidaberg. I den egenskapen fick han i början av året en förfrågan från gatukontoret hur en väg skulle kunna dras genom Klockarängen för att så många träd som möjligt skulle kunna bevaras.

□ Miljömord

I sitt svar menade Olof Söderbäck att det dock knappast rör sig om ett naturvårdsproblem utan om ett problem av kulturhistorisk och social natur. En väg genom Klockarängen är varken mer eller mindre ett miljömord. En vettlös skövlung av ett unikt och riksintressant parti av Åtvid. All kraft måste sättas in för att stoppa planerna, skrev han och vägrade samtidigt tro att omdömesgilla politiker med hembygdskänsla verkligen kunde tänka sig att genomföra förslaget.

Brevet väckte knappast någon munter stämning på kommunalkontoret. Det var fräckt av Olof Söderbäck att svara som han gjorde, säger kommunalrådet Ahlström. Jag fick inga svar på mina frågor, säger gatuchef Sigvard Persson.

□ Stort komplex

Gatuchefen framhåller att problemet med Klockarängen bara är liten, liten bit av ett betydligt större komplex och att det är omöjligt att förklara betydelsen av vägen genom Klockarängen innan planerna i sin helhet föreligger. Slevringevägens nya sträckning är en detalj i trafikledsplanen som i sin tur är en bilaga till den stora områdesplanen.

Hela planeringen beräknas ligga klar i höst. Då ska man också gå ut med en ordentlig information till både kommunstyrelse och allmänhet. När kommunstyrelsen tagit planen går ärendet ut på remiss till partier, organisationer och föreningar. Det är egentligen först då man

kan och bör ta ställning till saker och ting, säger både Sigvard Persson och Carl-Eric Ahlström.

□ Politisk fråga

I aktionsgruppen hoppas man nu att frågan om en väg genom Klockarängen inte ska bli en politisk fråga. Hittills har ärendet officiellt bara behandlats i kommunstyrelsens planeringsutskott där man den gången inte var fulltalig. De båda socialdemokraterna Carl-Eric Ahlström och Göte Edlund beslutade uttala sig för en sträckning genom Klockarängen. Centerpartisten Robert Rydberg reserverade sig mot detta.

Åke Elliot (m) var inte närvarande och kunde inte på tisdagen nås för en kommentar. Han suppleant i PU, folkpartisten Bengt Persson som inte heller deltog i sammanträdet, säger dock att han i princip är motståndare till en väg i Klockarängen men att han ännu inte haft tillgång till alla fakta.

CHRISTER BERG

Menuett vid Templet i Åtvid samlade närmare 300 åhörare

Templet vid kanten av Bysjön i Åtvidaberg i solnedgången en varm försommar-kväll. Det är en idyll så vacker att det nästan gör ont i hjärtat. Templet är inramat av mäktiga grönskande ekar. Gräset doftar sol och blommor. Över den spegelblanka sjön kommer en roddbåt med kurs mot tempelvikens. I bakgrunden skymtar Adelsnäs slott och det märkliga kanontornet. I solnedgången sjunger i fjärran en näktergal. Det är pastoralt, romantiskt, stämningsfullt.

Här skrev åtvidabergsskalden och finsnickaren Otto Zetterberg på mitten av 60-talet sin fina visa Menuett vid Templet. Först för tre år sedan sjöngs visan offentligt för första gången, från Templet, av Åtvids ungdomskör.

En av initiativtagarna den gången var trubaduren Evald Medling. Det var han som "upptäckte" Otto Zetterbergs visa. Han och alla andra som var med då fann att platsen var utmärkt för stämningsfulla små konserter. Och att massor av åtvidabergare tyckte likadant.

Vi har talat mycket om att göra om konserten, berättar Evald

Medling. På torsdagskvällen blev det av. Då gav Evald tillsammans med Carina Rydberg och Agneta Ekström en härlig lyrik- och visafest vid Templet. Inramningen var i alla avseenden den bästa tänkbara. Vilket också närmare 300 cyklande, promenerande och roende åtvidabergare tyckte.

Evald Medling med lutan i hand presenterade de olika programslagen och berättade om de poeters verk man sjöng och reciterade. Agneta Ekström spelade blockflöjt, sjöng och läste dikter. Carina Rydberg ackompanjerade och spelade solo på fiol.

Programmet upptog till mycket

stor del verk av lokala diktare och kompositörer. Otto Zetterberg är redan nämnd. Ingvar Ramstedt, hembygdskämpe som skrivit en hel diktsamling på bygdemål, fick tre dikter upplästa. Vidare framfördes visor av Herman Johansson, mera känd som Bjälbo dräng och Hannässpelemannen Erik Axel Lundgren.

Som avslutningsnummer sjöng man Dan Anderssons Epilog. Men åhörarna visade så stor uppskattning av konserten att man inte gav sig förrän man fick ett extranummer. Vad passade då bättre än att ännu en gång sjunga Menuett vid Templet.

□ Klockarängen

Det gick således mycket hembygdskänsla i arrangemanget. Konsertgivarna passade också på att framföra sina synpunkter på planerna på en väg genom Kloc-

karängen, en annan idyll i Åtvid. Låt det räcka med förstörelsen av Järnvägsgatan. Låt oss hoppas att Klockarängen får vara kvar, sade Evald Medling och fick en lång spontan applåd som svar från publiken.

CHRISTER BERG



Agneta Ekström, Evald Medling och Carina Rydberg svarade på torsdagskvällen för en mycket uppskattad vis- och lyrikfest vid Templet utanför Åtvidaberg. Omkring 300 personer njöt av sång, musik, natur och försommar i den pastorala miljön

Humparundans våromgång avslutades på torsdagen med att 93 mer eller mindre pigga motionärer i alla åldrar gick, lunkade eller löpte de olika slingorna i Humpaterrängen. Sammanlagt kunde arrangerande Åtvidabergs IF räkna in närmare 500 startande på fem omgångar. Etappvinnare på de två sista blev Rune Sandahl och Jörgen Gunnar. . .

Åtvidabergs socialdemokratiska kvinnoklubb har haft möte på Greta Johanssons sommarställe dit man åkte med buss. Man beslutade efter diskussion göra ett uttalande till den socialdemokratiska fullmäktigegruppen där man framhåller en etablering av ytterligare en livsmedelshall i Åtvid. Vidare behandlades frågan om planerna på en väg genom Klockarängen.

Åtvidabergs demonstration kring handikappproblem

Nog för att Åtvidaberg är ett litet trevligt samhälle. Utan stora väldiga hus i centrum. Näst intill mysigt om än inte pittoreskt. Nu sommargrönt och vänligt. Men ändå finns det en grupp människor som har mycket svårt att röra sig självständigt i Åtvidaberg. Och för vilka det är besvärligt, för att inte säga omöjligt, att utnyttja kommunala och andra serviceinrättningar. Det är de handikappade i allmänhet och de rullstolsbundna i synnerhet.

De handikappades riksförbund i Åtvidaberg har vid olika tillfällen själva eller genom det kommunala handikapprådet framfört sina problem. Man har krävt att dörrar till institutioner, banker, affärer osv skall bli mera lättöppnade. Man vill gärna kunna utnyttja simhallen. Man har krävt och fått särskilda parkeringsplatser. Kantstenar är en stötesten för många. Man vill vara med vid planeringen av nya bostäder osv.

På torsdagen togs ett nytt grepp för att öka förståelsen för särskilt de rullstolsbundna i kommunen. I samarbete med SSU Facket i Åtvidaberg anordnades en sammankomst med en del höga kommunalpolitiker och chefstjänstemän. Efter en diskussion gjorde man också en kortare rullstolsresa i det centrala Åtvid.

Vi hoppas med den här sammankomsten att man på centralt håll ska få större förståelse för de handikappades problem, säger Hans Andersson i SSU Facket. Man kanske inte ser alla problem

om man inte tar direktkontakt med dem det berör och förrän man själv får pröva på att sitta i en rullstol och försöka ta sig upp för en trottoar eller in i kommunalhuset. Förhoppningsvis tjänar den här korta demonstrationen som en väckarklocka.

Från kommunens sida deltog kommunalrådet Carl-Eric Ahlström, byggnadsnämndens ordförande Evert Johansson, Gösta Brindmark från sociala centralnämnden och handikapprådet, fastighetschef Lars Persson och gatuchef Sigvard Persson. DHR representerades av främst Bo Ahlsén, Karl Bergsén, Anette Persson, Yvonne Svensson och Margareta Malmström.

Många problem

Under den inledande diskussionen tog man bl a upp problemen med trottoarkanter i samhället, svåröppnade dörrar på olika platser, vilka önskemål man har för att kunna utnyttja badplatserna vid Örn och Bysjön och att man från DHR:s sida vill vara med mer i planeringen.

Det framkom bl a att Lars Persson lovade hjälpa till med dörrproblem i Eksätter och på Östergården, att det nya kommunalhuset ska bli helt handikappanpassat. Carl-Eric Ahlström berättade att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till köp av en handikappbuss. Han framhöll också vikten av att man framför problemen via handikapprådet.

Efteråt erbjöds kommunrepresentanterna att åka rullstol i Åtvidabergs centrum. En möjlighet som dock bara Gösta Brindmark tog vara på. Men under den korta promenaden gavs flera prov på vilka problem en rullstolsbunden



Det är inte mycket till kant egentligen. Inte för en frisk människa. Men för en rullstolsbunden ett väldigt svårt hinder. Det fick handikapprådets ordförande Gösta Brindmark bl a pröva på när DHR och SSU i Åtvid inbjöd till information om de handikappades problem

har. Trottoarkanter, plattor och tom fasade kanter vid övergångsställen visade sig vara mycket mödosamma. För att inte tala om "infarten" till apotek, bank, systembolag m m utmed Torggatan.

Vi tror inte att en sådan här

sammankomst är nyckeln till våra svårigheter, sade Margareta Malmström, DHR, efteråt. Men kanske kan man lättare förstå oss nu. Förstå att vi vill ha en värld tillgänglig för alla.

CHRISTER BERG

Åtvidaberg

Cykelturen 78. Förra veckans omgång av Cykelturen 78 samlade över 100 startande som tog sig runt den 29 km långa sträckan över Halsebo. Veckovinnare blev Anna-Maj Smedberg och Edit Svärd. Nästa omgång äger rum på tisdag då arrangerande Åtvidabergskorpen lagt en 34 km lång slinga över Forsaström, Falerum och Mosshult.

Ingen fullmäktige-cykling. Det blir i år ingen fullmäktige-cykling i Åtvidaberg. Det meddelar Åtvidabergskorpens ordförande Ulf Hallberg. Det beror inte på som många tror att deltagandet från fullmäktigeledamöternas sida under några år varit skralet. Orsaken är i stället att respektive Korp-arrangör i år måste köpa in pris-cyklarna själva, vilket man i Åtvid inte har råd med. Men, säger Ulf Hallberg, i gengäld planerar vi en extra grej på Cykelns dag i höst.

Den lilla röda traktorn. Förra veckan berättade vi om den försvunna lilla röda traktorn som man förgäves letade efter i Falerumstrakten. Nu har den hittats. Det var några barn som upptäckte den i skogen bara någon kilometer därifrån den stals. Traktorn satt fastkörd i ett sankt skogsparti.

Frälsningsarméns nye kårchef löjtnant Gunnar Hedqvist hälsades på fredagskvällen välkommen till Åtvidaberg vid ett välbesökt möte i armélokalen. Välkomstord framfördes av Börje Bjernhagen och för hjälptruppen av Märta Nyström. Bland gästerna fanns också pastor Nils-Göran Andersson som även han välkomnade Gunnar Hedqvist till Åtvidaberg och det ekumeniska samarbetet på orten. Under mötet förekom en hel del sång och musik av Frälsningsarméns strängmusikkår. Gunnar Hedqvist är född och uppväxt i Motala. Till Åtvidaberg kommer han närmast från Höno.

Lekande pojke svårt bränd

En pojke i 13-årsåldern från Åtvidaberg fick på söndagskvällen tämligen omfattande brännskador på båda benen sedan han tillsammans med två jämnåriga kamrater lekt med en brandfarlig vätska. Pojken fördes till regionsjukhuset i Linköping. Pojkarna hade av nyfikenhet klättrat över stängslet till Folkparken i Åtvid där de på pojkars vis undersökte lokalerna. En kioskdörr stod öppen och inne i kiosken hittade de en femlitersdunk med kombinerad rengörings- och tändvätska.

Ute på en grusplan höll de ut en del av innehållet och tände på. Vätskan brann dock dåligt varför en av pojkarna tog dunken och höll på mer av innehållet över elden. Detta förorsakade en våldsam explosion som hördes vida omkring i samhället.

En närboende som var ute och rastade sin hund såg och hörde hela händelsen. Han såg hur lågorna slog meterhöga och hur det började brinna i pojkens kläder. Pojken skrek i högan sky. Mannen försökte men lyckades inte ta sig

(Forts sid 5 LEKANDE)

Lekande ...

(Forts från sid 3)

över det taggtrådsförsedda stängslet.

Han ropade då till de båda andra pojkarna att dra omkull sin brinnande kamrat på marken och rulla honom i gräset. Pojkarna lydde och lyckades också på så vis släcka elden och få av byxorna på 13-åringen.

Under tiden larmade mannen ambulans varefter han och andra grannar tog sig in i Folkparken där de tog hand om pojken tills hjälp kom. Ytterligare en av pojkarna fick brännskador. Dock inte värre än att han kunde plåstras om i hemmet.



SOMMARPRIMÖRER I år blev Berit Ahlsén först med att visa upp och bjuda på smultron på Correspondentens kontor i Åtvid. Fullt mogna och smaskiga smultron vederbörligen uppträdde på ett grässtrå. Berit hittade sommarprimörerna på en solig slänt i Ukna. Förutom bevisen till Corren plockade hon tillsammans med sexårige sonen Joakim en stor mugg med smultron som familjen mumsade i sig till esterrätt

20/6

Golfungdomar på intensivläger



Sexton av de mest lovande ungdomarna i golfklubbarna i Åtvidaberg och Vadstena har varit på en veckas hårt träningsläger i Eksjö. På bilden ses Åtvidabergsgruppen med de båda ledarna Birgitta Arvidsson och Gun-Britt Delbom

Sammanlagt sexton ungdomar i åldern 12—18 år från golfklubbarna i Åtvidaberg och Vadstena har nyligen avslutat ett veckolångt golfläger i Eksjö. Med Eksjö golfklubbs tränare David Nicholson som instruktör har pojkarna och flickorna, alla handikapp-satta, haft massor av intensivträning. När man inte tränat har man spelat tävlingar.

Att lägret gav utdelning och stabilitet i spelet visar inte minst det faktum att flera av lägerdeltagarna gick ner i handikapp under veckan. Ett nyttigt och bra läger, framhåller Birgitta Arvidsson som tillsammans med Gun-Britt Delbom och Inge och Marja Candinger var med som ledare och arbetade med märktjänsten på lägret.

Det här var tredje året som de båda golfklubbarna hade ett gemensamt ungdomsläger. Man hoppas också i framtiden kunna skicka en grupp av sina mest lovande ungdomar på intensivträning av samma slag.

ÅTVIDABERG

Ovanlig pianoafton inleder sommarmusiken

Håkan Sund heter den färgstarke pianist, pianopedagog, körledare m m som på onsdag svarar för premiären i årets upplaga av Sommarmusik i Åtvid. Redan i koltåldern blev Håkan Sund känd för sitt pianospel och åkte som musikaliskt underbarn land och rike kring. Var med i radio förstås och senare också i TV. Håkan Sund har inte fastnat i ett speciellt fack vilket bli a ett 50-tal engagemang på gamla Nalen bevisar.

Han utbildade sig så småningom till civilingenjör men hoppade raskt över till musiker på heltid, sedan han gått igenom musikaliska högskolan. I dag har han många strängar på sin lyra. Han arbetar som repetitör på Operan, ackompanjerar rader av sångare och arrangerar och komponerar körmusik. Nästa år tar han över kördirigentskapet för Stockholms filharmoniska kör.

Trots nära trettio års musicerande har Håkan Sund aldrig tidigare haft en egen pianoafton. Det blir alltså en dubbel premiär i Åtvid. Och givetvis ingen traditionell pianokonsert utan Håkan Sund kommer att improvisera en hel del. Något som ytterst få konsertpianister vågar eller kan ge sig på under en konsert. På programmet står såväl seriös musik som enklare visor och svängigare tongångar.

Vem sköt på bilar i Åtvidaberg?

Någon gång under lördagseftermiddagen härjade en skjutgalen individ i Berg utanför Åtvidaberg. Vid en bilverkstad avlossades minst sju kanske fler skott mot bilar som stod parkerade på en plan några tiotal meter från Sunnebovägen. Tre av bilarna träffades och skadorna anses omfattande.

Polisen har funnit fragment efter s k mantlad ammunition. Det innebär att skytten använt studsare, pistol eller revolver. Från polisens sida är man mycket angelägen att komma i kontakt med personer som hört skottlossningen eller på annat sätt uppmärksammat något misstänkt i trakten. Man ser mycket allvarligt på händelsen.

Åtvidabergs scoutkår har under fyra dagar haft ett kår läger vid en vik i Nedre Virken. Ett trettio-tal ungdomar och ledare deltog med Karl-Erik Johnsson som lägerchef. Lägerdeltagarna aktiverades med pionjärbete, naturspår, primitiv matlagning, vandring m m. Läger tiden präglades av fint väder.

Pensionärer på Ålandsresa. Ett 80-tal medlemmar ur Åtvidabergs pensionärsförening var i förra veckan på en 24-timmars kryssning till Mariehamn på Åland. I Mariehamn med omnejd anordnades en bussrundtur och före hemresan hann man också med att gå runt i affärerna. Reseledare var Erik Larsson.

Vilken junior!

Thomas Nilsson, junior från Ågesta utanför Stockholm, var helt överlägsen i årets upplaga av Addo-Sharp golf cup som på söndagen avgjordes på golfbanan i Åtvidaberg. I konkurrens med 92 kvalificerade golfare från stora delar av Sverige vann Thomas vad som fanns att vinna i slagtävlingen som gick över 36 hål och med handikapp. Efter första omgången ledde Thomas med två slag före närmaste man. Segermarginalen blev till slut så stor som fem slag.



Stockholmsjunioren Thomas Nilsson segrade överlägset i årets upplaga av Addo-Sharp golf cup

Det var andra året som Addo försäljnings AB i Åtvidaberg tillsammans med Åtvidabergs golfklubb arrangerade tävlingen. Förra året deltog 76 spelare. Till i år hade ryktet om såväl den fina banan som det gedigna prisbordet spritt sig. Arrangörerna fick in 135 anmälningar. Men eftersom man bara kan ta emot 93 startande på en och samma dag tvingades man sänka handikappgränsen från 10 till 8. På grund av det stora intresset funderar man nu på att utöka tävlingen. Eventuellt över flera dagar.

Thomas Nilsson fick nu bli den första inteckning i det stora vandringspris som presidenten för Sharpkoncernen skänkt till tävlingen. Prisutdelare var Mr Kazari, försäljningschef i Europa.

Resultat: 1) Thomas Nilsson, Ågesta, 139 slag; 2) Rolf Samuelsson, Drottningholm, 144; 3) Rune Johansson, Åtvidaberg, 146; 4) Inga Andersson, Linköping, 146; 5) Kenneth Pettersson, Åtvidaberg, 146; 6) Gordon Archibald, Linköping, 147; 7) Lennart Westerlund, Västervik, 147; 8) Tommy Nordström, Österlen, 148; 9) Georg Marklund, Södertälje, 148; 10) Susan Crowcroft, England, 149.



Omkring 130 personer samlades på söndagen till den s k Botorpsdagen som OK Eken varje år anordnar vid sin klubbstuga. Antalet ungdomar var stort. Bl a tävlades det i s k gängbudkavle där 30 ungdomar deltog. Alla fick pris och glädjen stod högt i tak

Botorpsdagen i Åtvid samlade många

Orienteringsklubben Eken i Åtvidaberg anordnade på söndagen i ett härligt sommarväder den traditionella Botorpsdagen, en dag då medlemmar och anhöriga samlas vid klubbstugan i Botorp till en enda stor familjefest. I år deltog omkring 130 människor i alla åldrar. Inslaget av ungdomar var stort eftersom man samtidigt hade passat på att ha examen på vårens nybörjar- och fortsättningskurser.

Stugkommittén hade gjort upp ett program för dagen. Bl a tävlades det både i femkamp och naturstig. Bäst lyckades Catharina Forsén, Curt Carlsson, Lars Johansson, Susanne Wetterhall och Lennart Haraldsson.

Sedan man stoppat i sig vad som fanns med i de stora kaffe-

korgarna var det dags för den stora finalen. Den skedde i form av en spännande gängbudkavle där dussinlag ställde upp. Isärklass bäst lyckades laget med Stefan Wallberg, Karin Bogren och Marie-Louise Persson. Sammanlagt deltog omkring 30 ungdomar i tävlingen. Alla fick pris. De bästa får som belöning delta i Östergöt-

lands orienteringsförbunds ungdomsläger i Åtvidaberg i slutet av juli.

För de orienterande ungdomarna väntar mot slutet av sommaren på lokal nivå i samband med O-ligan en lättare ungdomsbana, knattekamp utan tidtagning och ungdomsserien.

22/6



Med humöret på toppnivå poserar "Domarviksgänget" framför kameran

Badresor för skolungdom i Åtvid en dyr men nödvändig verksamhet

Oförändrat många söker jobb i Åtvid

Vid månadskiftet maj/juni uppgick antalet arbetssökande i Åtvidaberg till 243 personer. Det är i stort sett lika många som vid samma tid månaden innan. Och månaden dessförinnan. Sedan månader råder en stabilitet på arbetsmarknaden i Åtvid som inte är tillfredsställande. I synnerhet som det hela tiden rått brist på lediga platser. Vid den senaste räkningen fanns endast femton lediga jobb anmälda till arbetsförmedlingen. Bara sex av dessa gällde fast anställning.

Av de 243 sökande var vid räkningstillfället 63 sysselsatta i beredskapsarbete. De allra flesta var ungdomar under 25 år. Just nu trappas den verksamheten ner inför sommaren och under juli återstår bara nio sådana platser.

Vidare stod 141 sökande helt utan arbete. 23 hade tillfälligt arbete medan 16 personer hade fast anställning men sökte något nytt. Fortfarande dominerar kvinnorna statistiken. Av de 243 är 147 kvinnor. Vidare är inslaget av arbetssökande ungdomar stort. 163 är yngre än 25 år.

Inte bara bristen på arbeten inom kommunen gör det svårt för arbetsförmedlarna att placera de sökande. De allra flesta har klart sagt ifrån att de bara kan tänka sig ett jobb inom Åtvidaberg. Man vill inte gärna flytta på sig.

Dessutom, berättar arbetsför-

Rullbräderna organiserar sig

En av de viktigaste uppgifter vi har är att informera allmänheten om vad skateboarding är, var man får åka, hur man ska vara utrustad och vad roligt det är. En annan nästan lika viktig fråga är att få en plats med ordentliga förutsättningar att vara på.

Det sade Anders Gahm när han tillsammans med 30-40 ungdomar på tisdagskvällen bildade Åtvidabergs skate-boardförening. Skate-board är facktermen för rullbräder. I Åtvidaberg finns många utövare av sporten. Sedan en tid tillbaka har man kunnat se de mer eller mindre skickliga åkarna på den asfalterade och inhägnade tennisplanen vid Alléskolan.

Initiativtagare till föreningen är förutom Anders Gahm också Mats Ragnarsson. De båda invaldes också i den elva man starka styrelse som utsågs på tisdagen. Till ordförande valdes Mikael Åstrand, vice ordf Johan Hultin, kassör Fredrik Hydén och sekreterare Anna Kullgren. Vi vet att det finns fler som åker rullbräder i samhället än de som är här i dag, säger Anders. Nu hoppas vi förstås att de också kommer med i föreningen.

Den nybildade föreningen kommer nu att försöka organisera träningen. På programmet står också en uppvisning i rullbrädesåkning för allmänheten.

Åtvidabergs konsumentgille anordnade på tisdagen en bussresa till fritidsgården för Facitanställda vid Skeppsgården, dit gillet förlade vårens sista möte. Det innebar att de 25 deltagarna, som besåg fritidsgården och dess omgivning under några timmar, också bänkade sig till förhandlingar. Bl a beslöt man anordna ett lotteri för utvecklingsarbete i Sri Lanka.

Pensionärsresa. Omkring 60 pensionärer från Åtvidabergs Ålderdomshem var på tisdagen på en bussutflykt. Resan bekostades med fondmedel till pensionärernas trevnad och gick till Västervik där man bl a besökte Slottsholmen och museet vid Kullholmen.

Centralnämnden accepterar. Sociala centralnämnden har diskuterat förslaget till ombyggnad av skollokaler och bibliotek i Björsäter. Förslaget är kostnadsberäknat till 310 000 kr och innebär bl a att förskolan flyttas till gamla skolan, att Björsäters skola byggs om till en del och att biblioteket får något större lokaler i gamla skolan. Centralnämnden anser att man kan acceptera förslaget med flyttning av förskolan även om man skulle velat ha något större lokaler än vad som nu är planerat.

Total oenighet om chef i Åtvid Länsstyrelsen får två skrivelser

Stridigheterna i Åtvidaberg om tillsättandet av en ny tjänst som biträdande socialchef fortsätter. Turerna kring ärendet blir allt mer invecklade med upprivna beslut, överklaganden, reservationer och insinuationer som ingredienser. Den senaste, men absolut inte sista, fasen i frågan var när sociala centralnämndens planeringsutskott i tisdags skulle försöka ena sig om ett svar till länsstyrelsen på inte mindre än fyra olika besvärsskrivelser. Naturligtvis kunde man inte komma överens. Klyftan mellan ledamöterna var lika stor som någonsin tidigare varför länsstyrelsen nu får två skrivelser från utskottet.

I korthet har följande hänt. Socialkontoret i Åtvidaberg ansågs underbemannat varför en kammal/administrativ tjänst som sekreterare inrättades. Tjänsten ut-

lystes första gången för ett år sedan.

Men de som sökte ansågs för underkvalificerade så man beslöt annonsera ut tjänsten igen. Den här gången två lönegrader högre och som bitr socialchef. Nu accepterades en av de sökande. Men denne drog sig ur och man fick utlysa tjänsten igen.

□ Ändrad princip

Man beslutade då utse en socialassistent på kontoret. Denne hade liksom ännu en anställd på socialkontoret sökt alla gånger. Utskottet var enigt, även när det gällde att ändra på sin tidigare uttalade princip att hämta en kvalificerad kraft utifrån.

Beslutet att utse socialassistenten som också är politiskt aktiv socialdemokrat föll dock inte alla på läppen. Moderaten Åke Elliot överklagade beslutet som han ansåg inte var tillkommet i laga ordning. Inte heller hade alla sökandena behandlats lika.

□ Rev upp beslut

Vid planeringsutskottets nästa sammanträde i början av maj rev man upp sitt beslut att anställa assistenten. Men beslutet var inte enigt. Socialdemokraten Arne Nilsson fronderade mot sina partibröder och röstade med de borgerliga ledamöterna. Ett agerande som väckte harm i de egna leden. Man talade om skandal.

Reaktionen lät heller inte vänta på sig. Socialassistenten som fått utstå en tämligen omild behandling vände sig till både JO och länsstyrelsen. Jag har utsatts för en oerhörd psykisk påfrestning och hoppas att ärendet blir löst till sin rättvisa fördel, skriver han bl a till JO.

□ Fler besvär

Vidare har de båda socialdemokraterna Ingvar Mattisson och Hans Andersson överklagat beslutet hos länsstyrelsen.

I tisdags skulle planeringsutskottet yttra sig över besvären till länsstyrelsen. Till sammanträdet hade socialchef Tord Nilsson och sociala centralnämndens ordförande utarbetat ett förslag till yttrande. Det hade också socialdemokraten Arne Nilsson och folktoppartisten Olof Lagerlöf.

□ Skrev inte på

Diskussion ansågs överflödigt. Man gick direkt till votering varpå Nilsson-Lagerlöfs förslag segrade. Mot beslutet reserverade sig de båda övriga socialdemokraterna. Socialchefen begärde och fick antecknat till protokollet att han stödde det förslag han själv varit med om att arbeta fram. Ordförande vägrade skriva under yttrandet.

En av skillnaderna mellan de båda yttrandena som nu går till länsstyrelsen är att medan majoriteten i utskottet anser att besvären från assistenten och de båda socialdemokraterna bör lämnas

utan beaktande tycker minoriteten att man kan överlämna ärendet till länsstyrelsen utan eget ställningstagande.

I det officiella yttrandet nämner man också hur nämnd- och utskottsordföranden innan det sammanträde ägde rum där man utsåg assistenten gjorde hembesök hos två utskottsledamöter och då lade fram olika skäl till varför man borde välja assistenten.

□ Dagsläget

För dagen är oenigheten i planeringsutskottet total. På socialkontoret har man personalbrist vilket leder till att man inte hinner med sitt jobb på önskvärt sätt. En kommitté med toppolitiker håller på att studera ärendet. Länsstyrelsen och JO grubblar. Facket har haft en första förhandling med kommunen men avvaktar vidare åtgärder tills länsstyrelsens utslag kommer.

CHRISTER BERG

23/6

26/6



Simlärare Bo Hallberg tillsammans med elever ur lägsta åldersgruppen vid Lundbybadet i Grebo

Att lära barn umgås med vattnet anses viktigt i Åtvids simskolor

ÅTVIDABERG

27/6

Mårtenskvartetten, som i samband med sommarmusiken i Åtvids kyrkor på onsdag gästar Åtvidaberg, är egentligen en rätt stor kvartett. Med sig har de fyra musikhögskoleungdomarna från Stockholm en kamrat från Göteborg. Denne kommer att traktera orgeln medan de fyra i kvartetten huvudsakligen sjunger. Det har ungdomarna gjort sedan starten 1975 då man hade premiär på Drottningholm. Därefter har de bl a haft egen radioandakt, varit på sommarturnéer och även på inbjudan sjungit i Paris. Vid musikstunden i Åtvids gamla kyrka blir det renässansmusik, en del romantiska stycken, spel på orgel och det gamla svenska folkmusikaliska instrumentet spilåpipa.

AIF-gymnaster på läger. Femton av AIF:s flickgymnaster har tillbringat var sin vecka på gymnastikläger i Mjölby. Carina Lindersson, Malin Ekström och Åsa Degerstedt deltog i det läger för tävlingsgymnaster som anordnades av Östergötlands gymnastikförbund och tolv flickor i åldern 10-14 år i ett träningsläger som anordnades av Linköpings gymnastiksällskap.

Pensionärer på långfärd. Åtvidabergs pensionärsförening anordnade förra veckan sin årliga långresa. Huvudmålet för den fyra dagar långa resan var Örenäs slott mellan Helsingborg och Landskrona. Till Skåne för de omkring 35 resedeltagarna via Tranås och Nissastigen. Resans andra dag ägnade man åt Danmark och Köpenhamn och på den tredje hann man med både Kullens fyr och Sofiero. Under hela utfärden gynnades man av ett strålande väder. Vid hemkomsten överlämnade resedeltagarna gåvor till reseledaren Erik Larsson och chauffören Inge Gustafsson.

Midsommarfirande i Smedstorp. Ett 50-tal DHR-medlemmar och anhöriga firade som vanligt midsommarafton vid Smedstorp. Man dansade kring midsommarstången under ackompanjemang av David Johansson, gitarr, och Harry Palmqvist, dragspel. Även DHR:s egen sånggrupp medverkade. Innan man frampå nattkröken skildes åt underhölls man av Nils Ahlin på fiol och Karl-Erik Kempe på nyckelharpa.

Ändrat reglemente. Sociala centralnämnden har beslutat göra en ändring i sitt reglemente. Hittills har suppleanter som inte tjänstgjort för annan ledamot haft rätt att framlägga sina åsikter och ställa förslag vid sammanträdena, en rätt som inga andra nämnder och styrelser i Åtvidaberg gett suppleanterna. Fortsättningsvis får suppleanterna även i sociala centralnämnden och dess båda utskott nöja sig med att närvara och yttra sig men inte delta med förslag och i beslut. De fem borgerliga ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

Väckelserörelse i Åtvid

En ny väckelserörelse väller fram i Åtvidaberg. Överallt i samhället talas det om samma sak, på gator och torg, i organisationer och föreningar, på arbetsplatser och badstränder. Nästan alla är rörande eniga.

Det gäller naturligtvis Klockarängen och den nya varianten av demokrati, där först ett fåtal personer bestämmer, och sedan allmänheten tillfrågas, där det är betydelselöst vad 4 000 personer tycker och tänker om sin hembygd. Ska vi använda detta som typexempel på modern demokrati i skolans undervisning?

Av vissa politiker får man veta, att det är för tidigt att tycka och tänka om genomfartsleden, av andra uttalanden kan man dra slutsatsen att det är för sent, och

kommunalrådet bryr sig tydligen inte alls om något tyckande (ÖC 14/6).

De personer förefaller vara få, som vill ha ytterligare en genomfart genom centrala Åtvidaberg. Kanske finns det ändock starka skäl för detta projekt? Varför inte då öppet redovisa dessa skäl?

Att trafiken skall ledas från Centralskolan för att i stället gå förbi Alléskolan kan väl ändå inte vara något tungt vägande skäl?

Det är väl inte meningen, att det enbart ska vara kommunstyrelsen och Rotary förbehållet att få veta sanningen bakom funderingarna? (Därmed inget ont sagt om Rotary).

Det kanske kan finnas andra människor i samhället som har synpunkter. Jag efterlyser än en gång öppenhet och fakta i denna mycket väsentliga fråga.

GUNNAR JONSSON

*

Att vissa politiker får lov att svara på frågor från tidningsfolk är väl ganska naturligt. På vilket sätt dessa uttalanden behandlas i tidningen är inte politikerna ansvariga för.

Mitt uttalande att 3 000—4 000 personers protester inte skulle ha

någon betydelse står kvar, när dessa inte har bakgrunden till frågeställningen. Och varför har de inte det? Jo, eftersom man från kommunen inte ännu kunnat presentera material om trafikledsplan för Åtvidaberg, i vilken Klockarängen är en liten del.

Vår avsikt är, som sagts av mig och andra förtroendemän, att vi i september månad skall ha ett fullständigt material, som då skall presenteras. Därefter skall nämnder, styrelser och organisationer av olika slag ges tillfälle att genom remissförfarande ge sin syn på saken och förhoppningsvis också komma med uppslag till lösningar.

Att bli undertecknad uttalat sitt gillande av ett utkast till en sträckning av vägen vid Klockarängen innebär inte att några beslut tagits. Det kommer att ske i vanlig demokratisk ordning sedan remissomgångarna är klara.

Jag hoppas att jag på något sätt klarlagt ärendet och att denna fråga i fortsättningen kan få en seriös behandling, eftersom framtida trafiklösningar skall vara till gagn för oss alla.

Vänligast.

CARL-ERIC AHLSTRÖM
Kommunalsråd



TRIPPELBLOMMA. Tre prästkragar på en och samma stjälk. Det var vad fru Signe Forsman i Åtvidaberg hittade på en promenad häromdagen. Prästkragarna plockade hon på Prästängen. Givetvis.

* * *