

Fick börja om på ny kula

Schism . . .

(Forts från sid 3)

terna som fällde utslaget förnekas dock av alla inblandade.

Både före och i synnerhet efter planeringsutskottets beslut har det förekommit aktivitet bakom kulisserna. Det har varit omröstning bland personalen, brevväxling mellan inblandade och givetvis diskussioner. Vid planeringsutskottets sammanträde i tisdags kom det till en öppen brytning.

Hetsig debatt

Efter nära tre timmars mer eller mindre hetsigt debatterande beslutade utskottet att riva upp sitt beslut om tillsättande av tjänsten. Mot beslutet reserverade sig utskottets och sociala centralnämndens ordförande Göran Pettersson (s) liksom socialdemokraten Ingvar Mattisson. För beslutet röstade Arne Nilsson (s), Olof Lagerlöf (fp) och Karl-Erik Malm (c).

Orsaken, i varje fall den formella, till upphävandet är att fel begåtts i själva ansökningsförfarandet. De som sökte tjänsten i de båda första omgångarna har inte fått besked att tjänsten utlysts på nytt. Än mindre har de fått sina handlingar tillbaka. Hänsyn togs inte heller till dessa vid tillsättandet.

Så utskottet rev upp sitt beslut. Man tillsatte heller ingen ny sökande. I stället har man hänskjutit hela frågan till en lednings-

grupp bestående av respektive partis gruppordförande i kommunfullmäktige.

Besvärsskrivelse

Dessutom ligger nu också en besvärsskrivelse över utskottets aprilbeslut på länsstyrelsens bord. Skrivelsen har undertecknats av moderaternas gruppleddare i Ätvidaberg, Ake Elliot.

Dels menar Ake Elliot att utskottet överskridit sin kompetens då man ändrat på tjänstens status, dels att tillsättandet inte varit formellt riktigt då alla ansökningar inte beaktats vid aprilssammanträdet.

I dagsläget råder en delvis förvirrad stämning över socialkontoret. Redan förut har man brist på personal och den senaste tidens händelser har ökat sjukfrånvaron. Varken nämndordförande Göran Pettersson eller socialchef Thord Nilsson vill för dagen kommentera den uppkomna situationen.

Facket agerar

Lena Källström, facklig ordförande för kommunaltjänstemännen i Ätvid, anser hela situationen minst sagt beklaglig:

— Man diskuterar principer och det är människor som kommer i kläm. Vi kommer att begära förhandlingar om det här.

I kommunen håller man som bäst på att arbeta fram ett personalpolitiskt program. När dessa riktlinjer är klara skall inte heller sådana här tråkiga och onödiga saker kunna upprepas, säger Lena Källström.

Gick emot

Arne Nilsson som gick emot sina partikamrater i planeringsutskottet poängterar att hans ställningstagande inte är riktat mot någon av de sökande. Men skall vi kunna ordna upp förhållandena på socialkontoret och få en fungerande organisation måste vi se till att vi får en kvalificerad kraft utifrån.

Birgitta Elwing (m), som från sin suppleantplats i utskottet enbart hävdade att man skall hålla fast principen om extern tillsättning, säger att det känns skönt att beslutet revs upp. Men samtidigt beklagar hon djupt den behandling som de båda internsökandena blivit utsatta för.

CHRISTER BERG

5/5

ÅTVIDABERG

6/5

Värmarschdags

Vad vore den första måjsöndagens morgon och förmiddag i Åtvidaberg utan den festliga prägel som Åtvidabergs egen musikkår då brukar sätta på samhället? Ja, det är knappast någon som kan svara på den frågan så länge som den traditionen hållits vid liv. Musikkåren bildades 1920 och lika länge har man konserterat sig runt Åtvidaberg under ett flera timmar långt förmiddagsspass. Varje gång första söndagen i maj.

I morgon är det dags igen. Hans Malmquist, dirigent och tamburmajor, kommer att leda den över 30 man stora musikkåren runt samhället. Man startar redan kl 6 från Kammarboskolan. Sedan kommer man i tur och ordning att hålla små konsertframträdanden vid Sunnebotorget, Gruvgatan—Smultronvägen, Jan Carls Väg—Vasavägen, Gamla sjukstugan, Pensionärshemmen, Sjukhemmet, Östergården och slutligen vid Söderleden—Kaplansgatan.

Man utlovar en myckenhet av marscher och värmelodier. Sedan får det bli nästan vilket väder som helst.

En mindre gräsbrand utbröt på fredagen på ett grönområde i Berg. Det var gnistor från en ångmaskin vid den lilla sågen som antände det torra gräset. Brandkåren kunde dock raskt släcka elden och sprutade också för säkerhets skull den närbelägna verkstadslokalen utvändigt.

Gökotta i Grebo. Bylaget i Grebo arrangerade på Kristi himmelfärdsdags morgon traditionsenlig gökotta i Lundby hage. De omkring 130 morgontidiga deltagarna kunde också glädja sig åt att höra göken kokoa i närheten. Men fågelkännarna i sällskapet menade nog att de kunde höra vad det var för en "gök" som sjöng. Sjöng gjorde också Grebo kyrk kör. Vidare medverkade komminister Per Boo med en kort betraktelse. I övrigt lät man sig väl smaka av medhavda kaffekorgar och njöt av det vackra vädret.



**Första göken
gol i söder**

Nu har göken kommit till våra breddgrader. Det berättar makarna Anne-Marie och Ivar Karlsson i Yxnerum utanför Åtvidaberg. Båda kunde på fredagen höra årets första gök kokoa över Bulle- rum i söder. De berättar också att göken är ganska punktlig i Yxnerum. Under flera års tid har den kommit mellan den 3 och 8 maj.

Brev till Sporten

ÅFF glömmet egna produkter

I fredagens OC kunde man läsa att ÅFF:s klubbkapten Ingvar Svensson är besviken och skäms över sina spelare. För att de inte bjuder till och för att de reducerar hela södertvåans spelförmåga till gårdsgårdsserien. Må det då tillåtas en ÅFF-supporter, och jag vet att jag har många med mig, att erinra Ingvar om att i ett lag ingår också dess ledning. Dvs klubbkapten, läkare och styrelse. Frågan är vem man egentligen skall "hänga" först.

Inom supporterleden frågar vi oss vart fjolårets lag tog vägen? Hur var det t ex med Jan "Pajen" Nilsson? Det är ingen hemlighet att ÅFF skötte den ekonomiskt mycket förmånliga affären sällsynt dåligt. Att man ratade en kvalificerad spelare för oprövade nyförvärv.

En annan egendomlighet är varför inte de egna produkterna får kämpa om A-lagsplatserna på samma villkor som nyförvärven från div III och IV. Nyförvärven ska prompt in i A-lagstruppen medan våra egna eller de som varit med några år aldrig kommer längre än till reservlaget. Något annat är sällsynt. Det vore kanske idé att låta de nyförvärv som inte är färdiga allsvenska spelare akklimatisera sig i reservlaget.

Man frågar sig också vad grabbar som Per-Erik Oskarsson, Björn Andersson, Roger Tillman, Mats Gustavsson, Torbjörn Gustavsson m fl gjort för ont. Vi som följer andra ÅFF-lags än A-lagets öden tycker oss ha sett flera prov på hur lagledningen dribblar bort bra spelare.

I ledningen ingår också en läkare. Det är kanske dags för den annars omdömesgille Ingvar Svensson att sätta in en reserv på den platsen. För inte heller det är någon hemlighet hur Thomas Wernerssons skada totalt missbedömdes och hur lång tid det tog innan man lät kvalificerat folk undersöka vår nyckelspelare.

Inom supporterleden hoppas vi att spelarna ska kämpa vidare. Visst ser det motigt ut men serien har ju faktiskt bara börjat. Ni ska veta att det finns många i Åtvid som håller tumarna för er. Lycka till!

ÅFF-supporter

Populär vårmarsch i Åtvid

— Åtvidabergs musikkår, givaaakt! Fyra takter — framåt — marrisch! Bombompobompom-bom.

Så lät det utanför Kammarbolskolan i Åtvidaberg vid sextiden på söndagsmorgonen när tamburmajoren Hans Malmquist satte igång den över 30 man och kvinnor stora Åtvidabergs musikkår. Framför dem väntade då en nära sex timmar lång marsch genom tätorten.

Så har det varit varje första

söndagen i maj sedan musikkåren bildades 1920. Till åtvidabergarnas stora förnöjelse. För är det bara fint väder, och det kunde minsann ingen klaga på i år, så möter befolkningen upp i stora skaror.

Musikkåren stannar upp vid ett tiotal platser, det kan vara på torg, i gatukorsningar, utanför pensionärsbostäder, och där håller man en mindre konsert. I förväg samlas gammal och ung för att lyssna på när ortens hornmusi-

kaliska stolthet river av tre, fyra marscher eller vårpigga melodier.

När sedan de uniformsklädda musikanterna taktfast trummar och spelar sig fram till nästa plats har man regelmässigt ett eller flera hundratal människor på led efter sig. Vårmarschen i Åtvid är ett lika omtyckt som pittoreskt inslag. Och det blir förstås inte sämre för att Musikkåren spelar bra. För det gör den.

CHRISTER BERG



Ända sedan 1920 genomför Åtvidabergs musikkår varje första söndagen i maj en vårmarsch genom samhället. Under sex timmar spelar man sig fram på gator och torg. Ett populärt inslag i sockenbildens

8/5

(Br)and

Brandkåren i Åtvidaberg fick tidigt på lördagsmorgonen rycka ut för att släcka en gräsbrand vid Forskrafts ställverk i Häckla.

Anledningen till branden var att en and i flykten kom emot en elektrisk ledning. Därigenom fattade fjäderskruden eld och när anden död föll till marken antändes gräset.

Ett ca 300 kvm stort område kring upplaget av telegrafstolpar brändes av.

Repris i Atvidsjakten Erik Karlsson "omöjlig"

8/5

Alla tiders suverän i Åtvidabergs bågskytteklubb's årliga tävling Atvidsjakten är VM- och EM-meriterade Erik Karlsson från Finspång. På söndagen var det dags igen. Erik Karlsson vann fristilsklassen med bred marginal. Som vanligt. För vilken gång i ordningen kommer han inte själv ihåg. Men jag kom visst tvåa för ett par år sedan, säger han blygsamt.

Erik var också bidragande orsak till att Finspångsklubben i och med dagens tävling erövrade vandringspriset för alltid. Sedan några år tillbaka är Erik Karlsson "tillräckligt" gammal för att tävla i oldboysklassen. Men ännu föredrar han att ta ett nappatag med ungtupparna i seniorklassen. Har man inbyggd avståndsmätare i huvudet, massor av rutin och kraft i arm så har man. Sedan får det blåsa så mycket det vill. För det ska gudarna veta att det blåste friskt kring Sockertoppen där tävlingarna gick.

I årets upplaga av Atvidsjakten deltog ett 60-tal skyttar från när och fjärran. Arrangörerna fick ett gott betyg för uppläggnings av sin jakt- och fälttävling. Man tävlade i instinktiv och fristil. Banan med sina femton olika mål gick två ronder.

CHRISTER BERG

Resultat: Seniorer, fristil: 1) Erik Karlsson, Finspång, 536; 2) Kjell Franzén, Motala, 507; 3) Åke Vinge, Västervik, 504; 4) Arne Eriksson, Motala, 477; 5) Anders Rönndahl, Vimmerby, 476; 6) Kjell Gindahl, Tranås, 473; 7) Evert Johansson, Linköping,

467; 8) A Hautamäki, Östervik, 467; 9) Bengt Knudsson, Huskvarna, 463; 10) Lennart Andersson, Finspång, 461.

Seniorer, instinktiv: 1) Kennet Johansson, Rejmyre, 443; 2) Sören Wikingsson, Åtvidaberg, 416;



Erik Karlsson, Finspång

3) Lars-Erik Karlsson, Mjölby, 409.

Oldboys, fristil: 1) Samali Heinonen, Finspång, 449; 2) Nils Andersson, Friskyttarna, 434; 3) Alvar Ross, Eksjö, 418.

Damer, fristil: 1) Eva Målhammar, Ljungsbro, 319.

Oldgirls, fristil: 1) Eivor Johansson, Ljungsbro, 374; 2) Ingegerd Backman, Eksjö, 318.

Damer, instinktiv: 1) Maud Vinge, Västervik, 339.

Juniorer, fristil: 1) Mikael Eriksson, Motala, 445; 2) Stefan Carlsson, Söderköping, 430.

Yngre juniorer, fristil: 1) Peter Carlsson, Söderköping, 515; 2) Tomas Gindahl, Tranås, 502; 3) Sven-Ove Johansson, Söderköping, 467.

Yngre juniorer, instinktiv: 1) Lars Johansson, Västervik, 429; 2) Rolf Liljegren, Åtvidaberg, 413.

Damer, yngre jun, instinktiv: 1) Marie-Louise Vinge, Västervik, 198.

Damer, yngre jun, fristil: 1) Anika Svensson, Vimmerby, 357.

Lag: 1) Finspång (Erik Karlsson, Lennart Andersson, Samali Heinonen)

Åtvidsjaktens vpr hamnade i Finspång

Erik Karlsson från Finspång, han håller stilen fortfarande. Det blev som vanligt när Åtvidabergs bågskytteklubb arrangerade Atvidsjakten. Erik Karlsson med massor av VM- och EM-meriter var helt överlägsen sina konkurrenter. För vilken gång i ordningen kommer han inte själv ihåg. Men som han blygsamt säger:

— Jag kom visst tvåa för några år sedan...

Erik Karlssons suveräna insats på 536 poäng var också en bidragande orsak till att Finspångsklubben erövrade vandringspriset för alltid. Erik, oldboys egentligen, föredrog att tävla bland "ungtupparna" i seniorklassen. Men prislistan såg ändå ut som den brukar göra.

Erik Karlsson vann, 29 poäng före Kjell Franzén från Motala. Nästan lika överlägsen i instinktivklassen var Kennet Johansson från Rejmyre där han distanserade förre världsmästaren Sören Wikingsson från Åtvidaberg med 27 poängs marginal.

Resultatlistan Atvidsjakten bågskytte: seniorer fristil: 1) Erik Karlsson, Finspång, 536 poäng, 2) Kjell Franzén, Motala, 507, 3) Åke Vinge, Västervik, 504, 8) A. Hautamäki, Östervik, 467, 10) Lennart Andersson, Finspång, 461. Seniorer, instinktiv: 1) Kennet Johansson, Rejmyre, 443, 2) Sören

Wikingsson, Åtvidaberg, 416. Oldboys, fristil: 1) Samali Heinonen, Finspång, 449, 2) Nils Andersson, Friskyttarna, 434. Juniorer, fristil: 1) Mikael Eriksson, Motala, 445, Stefan Carlsson, Söderköping, 430. Lag: 1) Finspång med Erik Karlsson, Lennart Andersson, Samali Heinonen. Yngre juniorer, fristil: 1) Peter Carlsson, Söderköping, 515, 2) Tomas Gindahl, Tranås, 502, 3) Sven-Ove Johansson, Söderköping, 467.

□ Brasilien matchar flitigt inför VM-slutspelet. På måndag spelar det tilltänkta VM-laget mot Peru i Rio. Den 13 maj utgörs motståndet av lokal kombination i Recife. Ett mera officiellt VM-test blir det 17 maj i Rio mot Tjeckoslovakien. Och dagen före avresan till Argentina, 25 maj, rundar Brasilien av detta hårda program med match mot en kombination från Rio Grande do Sul i Porto Alegre.



Starten har gått i Greboloppet med 280 motionärer. I klungan återfinns Ingvar Jonsson, Björkfors, (337), Anneli Rosendahl, Skeda udde, (50), Anders Johansson, Linköping, (84), Leif Nilsson, Skeda, (52), Rene Jishammar, Malmslätt, (95), David Qvick, Skeda, (56), S-A Winkvist, Sya, (357), Thomas Andersson, Sturefors, (355), och Anna Svensson, Lotorp, (290). Foto: CHRISTER BERG

Greboloppet och sköna maj Motionärer i kortbyxpremiär

Sköna maj välkommen. Hälsningen kommer även från de flitiga motionärernas skara. Värmen inbjuder till behagligare klädsel och på söndagsförmiddagen var det kortbyxpremiär för väldigt många som valde att avverka Greboloppet. Och visst skapade solen och de korta byxorna inspiration i extra portion.

280 deltagare lämnade startplatsen vid skolan och samtliga återkom med egna medel. Ingen behövde bryta. Det vittnar om goda förberedelser och att omdömet är gott, dvs att de flesta redan i förväg visste sin kapacitet och valde rätt bana i längd.

— Det blir fler och fler deltagare för varje år, säger Owe Palmqvist i Grebo skid- och motionsklubb, arrangörsteamet.

Sedan Grebo slopade den nationella tävlingen och övergick till motionslopp har skarorna strömmat till. Nu var det 23 tuffa grabbar som gav sig i väg på 18-kilometersslingan. Övriga i startfältet delade jämnt upp sig på 6 och 12 kilometer efter slingor som kanske inte så mycket påminde

om terränglopp i mysig miljö enligt varudeklarationen i inbjudan.

Vi som kutade långa banan hade faktiskt bara tre kilometer i mjuka marker, i övrigt såg man mest skogen på håll över slätta...

Nu får man kalla Greboloppet motionslopp eller nationell tävling. Många av de duktiga löparna på elitnivå finns ändå där. Som en stor del av Linköpings godtemplares snabbbrännare. Så när man studerar tiderna finns inte oväntat ungdomslöftet Christer Engström, 22.36 som snabbaste på korta banan, Stefan Öberg och evigt unge Lasse Strand, 40.20 resp 40.50, på "dussinbanan" och Per Svensson, 58.18, i sololopp på långa sträckan.

De här stillöparna lade iväg i expressfart från början och fick många att slå ögonen i kors på slutet av ansträngning. Och de som klarade sig ända fram till slutkilometern fick bita ihop i den sugande uppførsbacken Strömhultsbacken, som satte punkt för söndagsutflykten.

Men, som sagt. Alla kom i mål och då lyckas man ju hålla den behagliga beteckningen motionär vid liv, tävlingsivern får inte ta överhand.

Men visst skall den finnas där lite i kanten. Som stimulerande faktor...

NR 368 ÅKE NYDAHL
(som lufsade 18 km på 1.11,39)

Öberg redan i stöten

Omkring 600 ungdomar deltog i Ungdomsspelen i friidrott på söndagen. Tre segrar gick till Östergötland. Anders Öberg från Atvidaberg stötte 14,54 i kula vilket också räckte till östgötarekord för 16-åringar. Även Sören Petersson från Atvidaberg vann i kula. För den tredje segern svarade Ann-Margret Ohlsson, Skänninge, som vann 800 m.

Anders Öberg var för övrigt nära att vinna ytterligare två grenar. I längd blev han med sina 6,05 slagen med en centimeter och i 300 m häck med tiden 42,8 slagen med en tiondel. Anders resultat i kula och häck kvalificerade honom direkt till svenska UP-finalen.

Tjugo timmars
effektivt sjungande:

Nattövningar med Åtvids ungdomskör resulterar i en LP-skiva till julen

Vi befinner oss utanför Stora kyrkan i Åtvidaberg. Klockan är någonting mellan tre och fyra på morgonen. Det har börjat ljusna i öster. Fåglarna har redan satt igång sin dagslånga serenad. Det är rätt kyligt i luften. Måndagsmorgon. För människor med normala vanor väntar en ny arbetsvecka. En ny vecka väntar också på det 40-tal ungdomar som just vid den här tiden lämnar kyrkan via sakristian. Fast de lär nog få en sömning start.

För i det här läget har de avslutat sin första gramfoninspelning. Också den första som gjorts i Åtvid.

Bakom sig har de tre nattsessioner med sammanlagt tjugo timmars effektivt sjungande. Den presentationen är i det här skedet bevarad på en sju kilometer lång bandremsa. Innan årets slut ska alltihop bli en LP.

Bra sammanhållning

Det handlar om Åtvids församling ungdomskör. En kör på omkring 35 medlemmar. Under mu-

sikdirektör Ingemar Ericssons ledning har kören enligt samstämmiga recensenter blivit något alldeles extra.

Egentligen borde kanske inte kören kallas för ungdomskör. Man har nämligen en ovanligt bra sammanhållning. Medlemmarna "vägrar" att sluta. Trots att ungdomarna växer upp och så småningom sprids över landet återkommer de troget. Om inte till varje repetition så åtminstone till alla större framträdanden.

Treenighet

Att det nu gått så långt som till en gramfoninspelning beror på tre saker. Eller närmare bestämt, tre personer. Det är Ingemar Ericsson. Han är musikdirektör i Åtvids församling. En entusiastmerande personlighet och skicklig "slavdrivare" i församlingens fyra körer.

Det är producenten Sten-Åke Carlsson från Åtvidaberg. Och sist, men inte minst, Peter Ohlin, en mycket ung tekniker från Fale- rum utanför Åtvidaberg. De två

senare har redan ett par skivinspelningar bakom sig. Tillsammans tyckte man att ungdomskören är så bbbra att man villigt tar risken att satsa drygt 20 000 kr på att göra en LP.

Började i december

Beslutet att spela in en skiva fattade man redan i december. Allt sedan dess har kantorn och kören legat ordentligt i selen för att öva in en tillräckligt bred och bra repertoar. Veckan före inspelningen övade man varje dag.

I torsdags flyttade Peter Ohlin och Sten-Åke Carlsson in i Stora kyrkans sakristia med alla sina högtalare, förstärkare, mikrofoner och andra apparater. Ett antal kilometer sladdar gjorde att man fick intryck av att vandra omkring i en spaghetikastrull.

Norsk melodiradio

Riktigt bra fungerade inte heller anläggningen i början. För helt plötsligt satt man där och lyssnade på polska nyheter, norsk

melodiradio och andra utländska stationer. Det var liksom inte meningen. Men efter något hundratal omkopplingar och omlödningar fick man rätsida också på den saken.

Eftersom man använde sig av mycket känslig apparatur och helst ville slippa buller och störningar utifrån måste hela inspelningsproceduren äga rum på natten. Så samtliga tagningar är gjorda mellan kl 23 och 05. Utom på söndagen då man började redan vid åttatiden.

20-timmarspass

För producent, tekniker, körledare och en del andra kom det i princip att handla om tre 20-timmarspass. Men det var det värt, säger Ingemar Ericsson. För kören har varit underbar och vad vi kan höra på bandet så låter det mycket bra.

Allt som allt har 22 nummer spelats in. Ungefär sju kilometer band gick åt. Man räknar med att ungefär 55 minuter är av sådan kvalitet att det kan användas på en skiva. Då ska det också sägas att mycket har kasserats av de nog så självkritiska körmedlemmarna.

Mycket återstår

Men mycket återstår innan det kan bli en skiva av rullarna med band. En programkommitté med Sten-Åke Carlsson och Ingemar Ericsson i spetsen ägnar den närmsta tiden att lyssna, klippa, sälla och redigera.

När väl den proceduren är undanstökad ska man lämna den färdiga produkten för gravering, matrisering och slutligen pressning. Den första upplagan pressas i 1 000 ex. Hälften måste säljas för att man ska få det hela att ekonomiskt gå ihop.

Till detta kommer arbetet med skivmappen. Hur omslaget skall se ut. Hur texten på baksidan skall utformas. Vilka bilder som skall användas. Vad man ska ge skivan för titel. Och kanske frågan om man skall döpa om kören till något mera lämpligt namn.

Färdig til jul

I bästa fall kan skivan ligga färdig redan i höst. Men mer realistiskt är att räkna med att den blir färdig lagom till jul. Så nog vet man några som inte får problem med julklappsköpet.



I sakristian såg det minst sagt rörigt ut bland alla sladdar och apparater. Men Peter Ohlin till vänster var mannen att reda ut tekniken. Här tillsammans med körledaren Ingemar Ericsson och producenten Sten-Åke Carlsson



Åtvids församlings ungdomskör har under ledning av musikdirektör Ingemar Ericsson spelat in sin första skiva. Tre nattliga pass på sammanlagt 20 effektiva sångtimmar höll man på. Till jul räknar man med att LP:n ska kunna ges ut



Det finns en rad kvalificerade medlemmar i Åtvids ungdomskör. De här tre på bilden t ex som alla går som elever på musikhögskolan i Stockholm. De tre är Christina Berg, Britta Kindsjö och Birgitta Schylander

ÅTVIDABERG

9/5

AFF 64 på träningsläger. De omkring 20 grabbarna i AFF 64 var i förra veckan på ett fyra dagar långt träningsläger i Degerfors. Tydligt var det nyttigt eftersom man vid hemkomsten besegrade Mjölby med 3-1. Före lägret åkte man på en blåsing i Motala där Zeros vann med 4-1. Med på träningslägret var förutom tränaren Tommy Johansson ca femton föräldrar som hela tiden fick svara för marktjänsten. Man var inkvarterade i en stugby och fick disponera planer för korpffotboll. Vackert väder gynade också uppladningen inför fortsättningen i Östgötaserien.

Åtvidabergs pensionärsförening arrangerade på söndagen årets första kyrktur. Ett 50-tal pensionärer med Erik Larsson som reseledare gjorde då en hel-dagstur med Heda kyrka som främsta mål. I den gamla 1100-talskyrkan predikade kyrkoherde Carl-Eric Kennstedt och efteråt guidades sällskapet av Märta Tollander. Kyrkkaffet intog man i Vävergården. På återfärden stannade man till i Vadstena, där man också passade på att titta närmare på sevärdheterna.

Får svenska flaggan. Det är nu klart vilka som i Åtvidaberg får mottaga den svenska flaggan. Dessa är David Rendler, Åtvidaberg, Åke Karlsson, Falerum, och Margit Nilsson, Önhult. Flaggorna kommer att delas ut i samband med firandet av Svenska flaggans dag den 6 juni. Hemvärnschef Arne Ahlsén, som styr och ställer med arrangemanget, berättar att man i år ska hålla till vid Hembygdsgården. På programmet står musik av Åtvidabergs musikkår, Pensionärsföreningens sång- och musikgrupp och familjen Lekander. Högtidstalare blir Anna-Lisa Wärme.

Otacksam men glad Åtvidabergs-svan

Otack är världens lön. Det fick polis Carl-Göran Salomonsson i Åtvidaberg erfar på söndagen när han fick sig ett par ordentliga orrar av en svan som tack för en resa till djursjukhuset i Linköping.

Historien började mitt på dagen. En familj från Åtvid såg hur en svan på sjön Säken uppförde sig konstigt. Man åkte ut i en båt och såg då att fågeln hade snörjt in sig i en fisklina. Familjen tog hand om svanen och körde in den till Åtvidaberg.

Där väntade Carl-Göran Salomonsson och en kollega. De tog med sig den då rätt arga svanen till djursjukhuset. En veterinär befriade fågeln från den tunna linnan som bl a skavt in ordentligt i vingarna.

Efteråt fick svanen följa med i polisbilen tillbaka till sina gamla hemtrakter. Väl framme hade den dessutom blivit litet bilsjuk och fräste ordentligt. Det var när Carl-Göran Salomonsson skulle bära tillbaka svanen till sjön som den klippte till sin räddare. Sedan simmade den glatt bråkande iväg ut på sjön för att söka upp sin ända in i vassen oroligt väntande äkta hälft.

Åtvids kyrkliga kvällsskyrets har haft årsmöte. Nya i styrelsen blev Agneta Överström, vice ordförande, och Kerstin Böhman, vice sekreterare. Man beslöt om följande anslag: Stiftelsen Åtvids församlingshem 1 000 kr, stiftelsen Kammarfred 700, fadderbarnsverksamheten 600, Eksätterslokalen 500, sjömansvården 300 och IM 200 kr.

Finspång jagade bäst om ÖC-pris

Det blev Finspångsortens lokala jaktvårdsförening som vann årets lagtävling Kopparjakten i Åtvidaberg. Genom Hans Magnusson, Anders Gustafsson och Håkan Walette tog föreningen nu sin andra inteckning i Correspondentens vandringspris. Lagtävlingen vann man 13 poäng före också mycket meriterade Rimforsa.

Sammanlagt deltog 185 skyttar från olika delar av landet i jaktstigen. Bäst individuellt lyckades Johnny Wahlström, Åtvids jaktklubb. Han hade tre poängs marginal till tvåan Yngve Kjellgren, Nyköping. För arrangemanget i ett blåsig men mycket soligt Örs-torps skyttecenter utanför Åtvidaberg svarade Åtvids lokala jaktvårdsförening.

Resultat: Lag 1) Finspång 345 (Hans Magnusson, Anders Gustafsson, Håkan Walette); 2) Rimforsa 332; 3) Finspång 315; 4) Åtvids lokala jaktvårdsförening 303.

Jägarklass: 1) Johnny Wahlström, Åtvidaberg, 130; 2) Yngve Kjellgren, Nyköping, 127; 3) Per

Pettersson, Rimforsa, 125; 4) Ulf Erixsson, Mantorp, 123; 5) Ulf Pettersson, Aspsveden, 119; 6) Hans Magnusson, Finspång, 118; 7) Hans Nilsson, Åtvidaberg, 117; 8) Ove Karlsson, Åtvidaberg, 116; 9) Per Klint, Åtvidaberg, 115; 10) Osten Wahlén, Söderköping, 115.

Veteran: 1) Axel Andersson, Gamleby, 105; 2) Knut Larsson, Ängelholm, 104; 3) Ture Nensén, Katrineholm, 99.

Damer: 1) Irene Svensson, Trånås, 106.

Juniörer: 1) Kenth Jonsson, Björnsholm, 83; 2) Mats Jonsson, Gammalkil, 79; 3) Lennart Larsson, Ängelholm, 76.



Finspångslaget som fick sin andra inteckning i Correspondentens vpr bestod av Håkan Walette, Hans Magnusson och Anders Gustafsson

10/5



MARKNADSBILD från Åtvid 1901. Kreatursmarknad 1901. Åtvidbergsfotografen Johan E Thorin har här fångat en av de otaliga kreatursmarknader som förr ägde rum på slänterna ner mot Häcklasjön utanför Åtvidaberg. Hundratals djur bytte ägare varje gång. Bland de många fotografierna i det Thorinska fotoarkivet på dessa marknader har Johan E Thorin här tagit en mera "närgängen" bild. Vi får bekanta oss med en av marknadsdeltagarna. En väl påbyltad dam med sin magra ko som av någon anledning har fått ena hornet stympat. Jag skulle väldigt gärna vilja veta vad hon heter, säger Pia Witt på biblioteket i Åtvidaberg, där hon som bäst är i färd med att försöka katalogisera det väldiga Thorinska fotoarkivet. Du som känner igen damen på bilden eller vet mer om marknaderna i Åtvid är välkommen att höra av dig till Pia



Ett 60-tal ungdomar från hemvärnen i Åtvid och Boxholm har haft "krig" i Åtvidabergsskogarna. Efter ett drygt dygn smakade det mer än gott med korv och potatismos som lottorna i Åtvid bjöd på. På bilden ses hemvärnschefen i Åtvid Arne Ahlsén i samspråk med en grupp ungdomar

Hemvärnskrig i Åtvidaberg 60-talet ungdomar deltog

Krutröken låg om inte tät så i varje fall som ett lätt dis över södra kanten av Åtvidabergs tätort i veckoslutet. Orsaken var ett mindre krig som utkämpades i den eländiga terrängen mellan ungdomsavdelningarna i Åtvidabergs och Boxholms hemvärn. Sammanlagt deltog ett 60-tal pojkar i åldern 15—19 år i striderna som böljade fram och tillbaka på ett tre kilometer långt avsnitt.

Visst vet vi att många kritiserar oss för att vi, som det heter, uppmuntrar ungdomar att leka krig, säger hemvärnschefen Arne Ahlsén i Åtvidaberg. Men vi tror ändå att det kan vara nyttigt för pojkarna att nosa litet på militärlivet. En del kanske funderar på den militära banan och får då en inblick i förhållandena. Andra kanske bara tycker det är härligt med ett friskt fritidsliv.

Under den mer än dygnslånga övningen övades postering, spaning, eldvakt, eldöverfall, matlagning osv. Vidare hade man en

kommandogrupp utefter som ställde till oreda från sjösidan. I det stora finalöverfallet deltog dessutom personal från Röda korset i Åtvid. Ingen blev skadad på riktigt.

Natten, som var kylig så det för-slog, tillbringade pojkarna i arméns gamla härliga 20-manna-tält. Fast sömnen var det förstas både si och så med. Det var kallt.

När allt var över och fienden slagits tillbaka för sista gången bjöd lottor från Åtvidabergs lottakår på korv och världens godaste potatismos. Även om man kåkat egenhändigt uppvärmd ärtsoppa

med under de närmast föregående 24 timmarna så lät man sig nu väl smaka i backarna kring hemvärnsstugan med lass som fått vilken mamma som helst att baxna.

Avslutningsvis höll övningsledaren fänrik Christer Möller från I 4 en kort och berömande genomgång. Ungdomsledare Roger Andersson från Boxholm inbjöd på stående fot åtvidabergarna till en ny dust i Boxholm i september. Och Arne Ahlsén tackade alla för 'fina insatser.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Åtvids kyrkokör på konsertresa

Åtvids kyrkokör har med sin dirigent Ingemar Ericsson som ledare varit på en fyra dagar lång semester- och konsertresa i södra Sverige. Sammanlagt deltog ett 20-tal körmedlemmar och andra på resan.

Avresan skedde efter konserten utanför Åtvids stora kyrka på Kristi himmelsfärdsdag. Första dagen reste man till Läckeby för att hälsa på hos komminister Stefan Bjarnegård med familj. Efter en tur till Öland avslutades dagen med en konsert i Åby kyrka. En konsert som samlade många och nöjda besökare.

Nästa dag fortsatte man via Boda glasbruk och Karlskrona till fader Gunnar utanför Kristianstad. Kören vandrade runt i anläggningen och deltog även med sång i en andakt. På kvällen höll kyrkokören en konsert i Maglehems kyrka. Representanter från Kristianstads kommuns kultur-nämnd återgäldade med guidning i Kivikstrakten.

Lördagen tillbringades i Malmö och en del passade också på att göra en resa över till Danmark. På söndagen återvände kören till Åtvidaberg sedan man först gjort ett uppehåll i Ingemar Ericssons föräldrahem utanför Värnamo.

Klädinsamling. Nu är det åter dags för Röda korskretsens klädinsamling i Åtvidaberg. Under tre dagar i slutet av månaden tar man i Gamla sjukstugan emot alla de plagg och skodon av hygglig kvalitet som åtvidabergarna inte längre använder. De insamlade persedlarna sorteras därefter upp och skickas till Röda korsets katastrofförråd i Göteborg för vidare distribution till behövande. Nu hoppas förstås Sven Larsson, Yngve Sahlin och de andra ansvariga att de ska få mycket att göra. Kanske t o m så mycket att förra årets rekord på två ton kläder slås.

Milsimmet på upphållningen. Nu närmar sig slutet på våromgången av Milsimmet i simhallen med stora simtag. Man är nu faktiskt inne på den allra sista veckan och kommer på fredag att förrätta den stora prisutdelningen. Den näst sista veckans vinnare blev Tina Nilsson, Ulla Mahrs, Margit Karlsson, Inga Lindén, Gun Hultenius, Axel Thorén, Anne-Marie Lindström och Birgitta Andersson.

Ordförandeklubban åter i Åtvid

Året var 1935. Då bildades Östra kretsen av Svenska fotografers förbund. En av initiativtagarna till den östra kretsen var folkskolläraren och fotografen Johan E Thorin i Åtvidaberg. Han blev också vald till kretsens förste ordförande. En post som han innehade några år framöver.

Sedan dess har kretsen fört en mer eller mindre aktiv tillvaro. Ordförandeposten har växlat innehavare många gånger. Men någon klubbsvingare från Åtvidaberg har kretsen inte haft förrän till för något år sedan. Då utsågs Gunn Åberg i Åtvid till ordförande.

Så återigen är en Åtvidabergsfotograf bas för de omkring 100 anslutna fotograferna i östra kretsen.

ÅFF 67 tränade på Öland. ÅFF 67, ett av ÅFF:s många pojklag, genomförde förra veckan ett träningsläger på Öland. Med på lägret var 16 pojkar och åtta föräldrar-ledare. Med tränaren Urban Kratz som "slavdrivare" körde man igenom flera hårda träningspass. Vidare spelades ett par matcher mot andra pojklag. Mycket populärt var förstås mötet med förre ÅFF-aren Benno Magnusson som gjorde ett besök i lägret. I de tävlingar som anordnades vann t ex Peter Kroon i minigolf och Mikael Olsson i frågesport. På söndagen återvände man till Åtvid lagom för att se A-laget ta sina första poäng.

Brasse skall vinna SM

Hans "Brasse" Andersson, åtvidabergaren som tävlar för Norrköpings MK, behåller sin andraplats i sammandraget efter den andra SM-deltävlingen i standard racing. Detta efter en ny bra körning på Kinnekulle ring i söndags då han kom trea. Det var hårda tag i täten, berättar Brasse. Vi var tre ekipage som tampades mest hela tiden och kom i mål inom en halv sekund. Fortfarande leder Thorbjörn Walfridsson. Den tredje av de sju SM-deltävlingarna går i början av juni i Karlskoga. Då skall Brasse satsa extra och lägga sig på ett mindre träningsläger veckan före. Nu eller aldrig skall jag vinna SM, säger han.

Gruvsvängen sätter rekord igen

I år är det tioårsjubileum för Gruvsvängen i Grebo, mottionsloppet på cykel som Grebo IK arrangerar varje år på annandag pingst. Kännetecknande för Gruvsvängen är att man varje år noterat nytt deltagarrekord.

Förra året genomfördes loppet av 286 cyklister. Har ni nått toppen nu eller blir det rekord i år igen, banchef Tage Johansson?

— Det blir rekord, säger Tage. En vecka före start hade vi 245 anmälningar och det är långt mer än vi brukar ha. Och förra året t ex efteranmälde sig ett 50-tal på själva startdagen. Det blir nog 400 i år.

— Gruvsvängens jubileum kommer förstås att sätta extra färg på arrangemanget. Vi har tagit fram en stor fin guldmedalj. De första som kan erövra den är Ivan Wall, Lingham, och Karl-Axel Larsson, Linköping.

Deltagarna i Gruvsvängen åker en 65 km lång belagd bana över Vårdsberg och Björsäter. Långfräsarna varvar i Grebo och åker ytterligare ett varv, fast då motsols.

Gruvsvängedagen kommer ett 40-tal funktionärer, sjukvårdare, radiomän osv att vara i gång. Man räknar med att fem hinkar med saltgurka, åtta kartonger bananer och en ohejrens massa liter med saft skall gå åt.

Modell för medborgarinflytande prövas just nu för Åtvidaberg

12/5

I Åtvidaberg pågår ett försök med att låta vanliga samhällsmedborgare få vara med i ett tidigt och påverkbart skede vid planerandet av Åtvidabergs framtida centrumbild. Det är ett försök i Kommunförbundets regi. Man vill försöka arbeta fram en modell för ökat medborgarinflytande. Slår försöket väl ut kommer Åtvidaberg i framtiden att få stå som en modell för den här formen av vidgad demokrati i ett stort antal kommuner i Sverige.

I Åtvid förestår omfattande förändringar av centrum. Bl a ska två nya komplex uppföras och kommunalkontoret byggas ut. Sammanlagt räknar man med att ett 30-tal affärer, institutioner ska röra på sig. I vissa fall är planerna långt framskridna.

Normalt sett fungerar demokratin så att tjänstemän och planerare tar fram ett förslag på en byggnad eller ett mindre område och sedan presenterar förslaget. På om ens någon "utifrån" tittar på ritningarna, än mindre kommer med synpunkter eller klagomål. Nästan aldrig sker någon förändring när beslutet fattas.

□ I tidigt skede

Nu försöker man arbeta fram en metod där "vanliga" människor får lägga fram sina synpunkter i ett så tidigt skede i planeringen att det i verkligheten också går att påverka samhällsbildens utformning. Även om det i många

fall blir fråga om rena önskelistor eftersom trots allt politikerna har vissa ekonomiska ramar att arbeta inom.

Det är viktigt att vanliga människor får vara med och påverka, och förmedla sina kunskaper, säger Kommunförbundets projektledare Stellan Nilsson. Proffsplanerarna "tror" att de vet vad folk tycker. Nu får de veta. Och det är minsann inte alltid som tro och vetande stämmer överens.

Kommunalförbundet Carl-Eric Ahlström framhåller att kommunen inte är skyldig att följa de förslag som nu kommer från gräsrotterna. För allt är inte realistiskt. Men många saker som kommer fram kan vi naturligtvis ha stor nytta av.

□ Sexton "vanliga"

I Åtvidaberg har man gjort så att man valt ut sexton personer. Alla är kommunalanställda. Men det är inga chefpersoner utan människor som jobbar på det s k basplanet. Dvs forskollärare, fritidsgårdspersonal, hemsamariter osv.

Dessa har under våren med den lokale projektledaren Agneta Holmborn-Andersson och planeringssekreterare Håkan Lindahl i spetsen studerat centrumbildens grunden.

Först har man försökt kartlägga hur det nuvarande centrum

fungerar. Därefter har man resonerat sig fram till vad ett centrum bör och måste innehålla.

Hela det arbetet ska nu presenteras för en mängd organisationer, föreningar och privatpersoner. Dessa får sommaren på sig att gå igenom materialet och sedan lämna synpunkter. Slutligen överlämnas en sista summering till politikerna.

□ Stort intresse

På onsdagskvällen hade man inbjudit till en informationsträff i Gamla kommunalhuset. Inbjudna var över hundra organisationer och även privatpersoner. Arrangörernas dystra förhållanden kom på skam. Till mötet kom nämligen ett 60-tal personer. Vilket bara visar att åtvidabergarna är mycket intresserade av sitt centrum.

De som infann sig till mötet kommer nu att få uttala sig om arbetsgruppernas syn på centrum. Men, säger Agneta Holmborn-Andersson, är fler intresserade av att ta del av materialet så går det naturligtvis bra. Också om man bara vill uttala sig som privatperson. För vad vi eftersträvar är en så bred förankring som möjligt bland allmänheten. Det är först då som vi kan sätta litet press på politikerna.

CHRISTER BERG

Inflytandet i Åtvid:

Så här tycker "gräsrotterna"

Det gäller att återställa det gamla Åtvidaberg med mycket grönt. Någon stenöken är varken nödvändig eller önskvärd i centrum. Åtvidaberg är en liten ort med småhus och villor och även centrum bör präglas av den lilla ortens byggnation. Det är viktigt att inte bara bevara enstaka hus utan behålla så mycket som möjligt av hela miljöö.

Vi får inte skövla det vackra vi har. Åtvidaberg är ju en mycket vacker ort men tyvärr får inte förbipasserande den uppfattningen eftersom genomfarten är bedrövligt ful.

Det konstaterar de sexton "gräsrotterna" i sin första rapport om Åtvidabergs centrum. En rapport som visar att Åtvidabergs centrum i stort sett är lagom och fungerar bra i dag.

□ Ett centrum för alla

Givetvis har man också funnit många nackdelar med nuvarande centrum. Framför allt är det inte särskilt handikappvänligt eller lättillgängligt för pensionärer. Vidare saknas aktiviteter för främst ungdomar. Nu gäller det att skapa ett centrum som fungerar för alla, skriver man.

I den flera sidor långa rapporten går man punkt för punkt igenom vad som bör göras. Delvis kommer mycket kritiska synpunkter fram.

I centrum vill man ha lägenheter. Främst värnar man då om serviceägenheter för pensionärer och handikappade. Ett servicehus för pensionärer bör förläggas till centrum och

inte vid det avlägset belägna ålderdomshemmet.

Torget som nu är en enda stor parkeringsplats bör göras bilfritt. I arbetsgruppen föreslås grönytor, lekplatser och serveringar. Man poängterar att kraven på handikappvänligheten inte får eftersättas.

□ Allaktivitetshus

Vidare föreslås att Gamla Domus görs om till ett allaktivitetshus med bibliotek, utställningslokal, TV-rum, servering osv. Biblioteket liksom sporthallen måste i framtiden vara öppet när folk är lediga. Så är inte alltid fallet i dag.

Man vill också ha en mera levande miljö vid Gamla torget i vars närhet också planeras ett större nybygge. Till den nya byggnaden bör bowlinghallen flyttas, anser man.

Slutligen anför man att alla de aktiviteter man vill ha i centrum inte behöver inrymmas i en enda stor och dyr byggnad som t ex diskuteras i den sittande lokalbehovsutredningen. I stället kan man med fördel sprida aktiviteterna till redan befintliga lokaler.

CHRISTER BERG

Omdiskuterad Hannäsbro klar efter insats av värnpliktiga



Överstelöjtnant Gunnar Ekström och kaptén Lars-Erik Björk kan konstatera att de värnpliktiga furirerna jobbar till största belåtenhet med bron och att man som beräknat blir färdig med sin del av projektet i tid

För ett par, tre år sedan gick diskussionens vågor höga om ett planerat brobygge i Hannäs. Styrelsen för allmänna vårdanstalten Hägerstad ville ha en bättre och närmare väg mellan Hägerstads slott och Hannäs. För att få det var man tvungen att bygga en bro över ett sund i sjön Vindommen. Men nu var det så att hela den nya förbindelsen kom att gå genom ett område som av naturvårdare, kulturvårdare och en del privatpersoner, ansågs som mycket känsligt.

Därför ville man stoppa hela projektet. Ärendet drevs ända upp till övervattendomstolen som för sin del inte fann någon anledning att förhindra brobygget. Och nu står hon där. En flera hundra ton tung betongkoloss.

Visst är vi glada och tack-samma över att hela den här frågan äntligen är löst, säger föreståndare Nils Önnebo på Hägerstads slott. Inte minst för att vi fått militär hjälp att bygga bron. Det har inneburit en besparing på kanske 200 000 kr.

□ Besviken

En av de starkaste motståndarna till brobygget är fru Brita Pettersson på Hägerstads gård. Naturligtvis är jag besviken, säger hon. Området kring den medeltida kyrkoruinen och de många vikingagravarna blir aldrig samma idylliska plats som förut. Det hade varit bättre att satsa skattemedel på att förbättra den väg som nu används.

För ungefär tre år sedan kostnadsberäknades brobygget till en kvarts miljon. Sedan dess har som bekant priserna stigit ordentligt och det såg ut som om det skulle bli de ekonomiska bekymren som stoppade bron. Vi har sökt AMS-hjälp men fått avslag, berättar Nils Önnebo. Nu blev det alltså militären som hjälpte oss. Därmed stannar våra kostnader vid ca 150 000 kr.

Brobygget i Hannäs har således genomförts som militärt övningsobjekt. Under fyra veckor har mellan 20 och 30 furirer på plutonchefsskolan på Ing 2 i Eksjö fyra dagar i veckan jobbat i treskift med bron. På fredagen avslutade militären sin del av arbetet och drog sig med all sin tunga utrustning tillbaka till Eksjö.

Det är inte alls ovanligt att vi hjälper till med civila projekt, berättar överstelöjtnant Gunnar Ekström, bataljonschef på Ing 2 och som i slutet av veckan inspekterade arbetet. Jag har en lång lista på sådana önskemål.

□ Meningsfullt

Vi har tidigare hjälpt till med broar, vägar, fotbollsplaner osv. fortsätter Gunnar Ekström. Viktigaste vid valet av projekt är att de måste vara lämpade ur utbildningssynpunkt. Sedan är det förstås ingen nackdel att vi hjälper till med projekt som kanske annars aldrig blir av. Dessutom är det givetvis mera meningsfullt med en övning där de värnpliktiga får göra något värdebeständigt och inte ett bygge som rivs så snart det är färdigt.

Med tanke på att det inte är yrkesutbildad arbetskraft som jobbat med bron, många av furirerna kommer direkt från skolbanken, har arbetet gått snabbt. Sammanlagt har man byggt bron på ca 20 dygn. Det klankas så mycket på ungdomen, säger arbetsledaren kaptén Lars-Erik Björk. Belackarna skulle bara se hur de här grabbarna slitit och legat i.

□ Rejäl ro

Över sundet har nu lagts en fyra meter bred och 33 m lång betongbro i tre spann. Det är en rejäl bro. Bara bottenplattorna väger 300 ton var och varje balk 150 ton. Men så ska också bron klara ett tryck på tolv ton, dvs en stor lastbil fullastad med grus.

Det kanske också bör nämnas att ingenjörstrupperna i ett verkligt krigsläge inte får veckor på sig att smälla upp en bro. Med krigsbromateriel tar det oss ungefär sex timmar att bygga en lika bärkraftig bro, säger Lars-Erik Björk. En stridsvagnsfärja monterar vi ihop på betydligt kortare tid än så.

När furirerna på ingenjörstrupperna nu lämnat Hannäs återstår en del schaktnings- och demonteringsarbeten innan bron kan tas i bruk. Men före månadsskiftet tror vi den första bilen ska kunna rulla över, säger Nils Önnebo. Vi har också planer på en mer eller mindre officiell invigning i början av juni. Eventuellt med deltagande av något departementsråd.

Därmed avslutas kapitlet om bron över Vindommen till Hägerstads slott i Hannäs. Ett projekt som kanske överhuvudtaget inte kommit till stånd om kommunstyrelsen i Ätvidaberg stöttat naturvårdare och sin kulturnämnd i deras synpunkter.

CHRISTER BERG

Åtvidaberg

Det är mycket ont om feriejobb i Åtvid

Det är ont om feriejobb för skolungdomarna i Åtvidaberg. Ja, t o m mycket ont för på arbetsförmedlingen finns i dag inte ett enda sommarjobb antecknat. Däremot har man en lista med ett 70-tal namn på skolungdomar som är beredda att ta i stort sett vilket jobb som helst i sommar.

Nu är det förstås inte alldeles omöjligt för de arbetshungriga ungdomarna att tjäna en extra slant i sommar. För dels har ännu inte alla arbetsgivare anmält sina behov, dels brukar man kunna ordna några veckor i Finnerödjatrakten för dem som vill kröka ryggen i jordgubbslanden.

Det finns förstås också ett tredje alternativ, säger Siri Ohlin på arbetsförmedlingen. Det är att själv söka upp olika arbetsgivare och fråga. Man har ju allt att vinna på ett sådant försök.

Ökad rörlighet på arbetsmarknaden

Det är fortfarande många som går utan arbete i Åtvidaberg. Likaså är fortfarande antalet lediga platser mycket litet. Men positivt är ändå att omsättningen bland de arbetssökande har ökat. Under april kunde vi placera ett 40-tal sökande. Dessutom kan vi i dag erbjuda något fler lediga jobb än vad som varit möjligt de senaste månaderna.

Det säger arbetsförmedlingens föreståndare i Åtvidaberg Siri Ohlin. Under januari och februari stod det nästan still, säger hon. Därför är det noterbart att den ökade rörlighet på arbetsmarknaden i Åtvid som vi kunde konstatera i mars nu tycks hålla i sig. Vidare har ett tiotal åtvidabergare fått jobb inom verkstadsindustrin i Linköping.

Vid den senaste sammanräkningen uppgick antalet arbetssökande och sysselsatta i beredskapsarbete till 230 personer. Siffran är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare räkningar i år.

Av dessa var 110 personer helt utan sysselsättning, 35 hade tillfälligt arbete och 17 fast anställning men ville ha något nytt, 68 personer, varav 55 under 25 år, var sysselsatta i bredskapsarbete.

Av det statistiska materialet framgår att ungefär 70 procent av de sökande är kvinnor och att nästan samtliga bara kan tänka sig ett arbete i Åtvidaberg.

Vid månadsskiftet hade man på arbetsförmedlingen 21 lediga platser att erbjuda, de flesta inom vård- och servicesektorerna, 13 av de lediga platserna gällde fast anställning.

18/5

Hembygdsförening på gång i Grebo

Planerna på att bilda en hembygdsförening i Grebo har nu avancerat mycket långt. Under våren har en arbetsgrupp jobbat med förutsättningar, målsättning, stadgar osv. Nu har man kommit så långt i förberedelsearbetet att man beslutat kalla alla intresserade Grebobor till ett stormöte i Församlingsgården på måndag.

Tanken på en hembygdsförening i Grebo har funnits länge, berättar Rolf Gordon som tillsammans med Gösta Andersson, Bengt Samuelsson, Gunnar Melefors och Ulla Jernby arbetat en hel del med frågan. På 40-talet gjordes ett försök att starta en hembygdsförening, men då fick man inte ens ihop så många att det räckte till en styrelse. Vi tror att intresset ökat betydligt, säger Rolf Gordon.

Om föreningen kommer till stånd kan man starta med en tämligen stor donation av gamla föremål. Bland de uppgifter som föreningen också kan komma att få återfinns sådant som att anskaffa en lämplig lokal, att vårda miljön vid Klockarberget, att samla in gamla foton över Grebo och göra en torpinventering.

Till stormötet på måndag har man lyckats engagera fil dr Bertil Wahlin.

19/5

Åtvidaberg

Fritt valt arbete gav fin teaterpjäs

Med enkla medel, uppfinningsrikedom och hjälp av Inger Ragnarsson har Maria Mucchiano-Johansson och åtta högstadleelever under våren jobbat fram ett fint teaterstycke. Som grundstomme har man använt sig av Martha Westins pjäs Utanför. En pjäs, som handlar om en tonårsflicka, som kanske starkare än normalt upplever tonåringens alltför vanliga problem med föräldrar, lärare och andra.

Ursprungsversionen av Utanför är emellertid halvtann timme lång och kräver ett uppbåd av agerande. Så den var omöjlig att framföra, säger Maria Mucchiano-Johansson, som är ledare för de åtta elever som valt teater i fritt valt arbete.

Därför behövde pjäsen kortas ner. För nedbantningen till ungefär en halvtimme svarar adjunkt Inger Ragnarsson, ett numera känt namn i skolteatersammanhang. Genom att pjäsen blivit kortare har det också blivit möjligt att låta eleverna göra flera roller var. Det är nu bara Johanna Hallberg som spelar huvudrollen som enbart har en roll att spela.

Pjäsens många växlingar geografiskt har man löst genom att projicera bilder på hem, skola, samlingsplatser osv på en stor duk på scenen.

Hittills har Utanför visats för två av de tre årskullarna på högstadiet på Alléskolan. Den tredje årskullen får se den både roliga och tankvärda pjäsen nästa vecka. Vidare har man fått förfrågan om engagemang också på mellanstadiet i Åtvidaberg.

SKS-avslutning i Björsäter

SKS i Åtvidaberg hade på onsdagskvällen avslutning på det gångna årets cirkelverksamhet i Björsäter och Yxnerum. För första gången anordnades en speciell avslutning för cirkelarna i den här delen av kommunen. Evenemanget ägde rum i Björsäters församlingshem där över 70 ledare, deltagare och anhöriga trängdes i största gemyt.

Studieinstruktör Margaretha Kindesjö hälsade välkommen och lämnade också en hel del uppgifter om årets verksamhet. I Björsäter och Yxnerum har man haft ett tiotal cirklar med sammanlagt över 100 deltagare. Därmed kan man konstatera att studieverksamheten för SKS del ökat i området.

Under kvällen demonstrerade konsulent Marianne Larsson hur tovning av ull går till. Vidare medverkade Björsäters kyrkokör under ledning av Anne Gustavsson som också spelade piano. Avslutningsvis höll komminister Per Boo en betraktelse.

Inbrott i bilar. Natten till onsdagen bröt sig tjuvar in i två bilar i Åtvidaberg. Den ena stod uppställd i Eksättersgaraget varifrån stals stereoutrustning för närmare 900 kr. Den andra var parkerad vid industriområdet. Från den stals kassetband till ett värde av drygt 700 kr. I båda fallen hade bilarnas ventilationsrutor brutits upp.

Åtvids akvarieförening har haft majmöte. Man hade då bl a på programmet filmen Med simfötter och snorkel i Tanganyikasjön. Frågeligan gick vidare med Arne Hallberg som bästa poängplacering bland seniorerna och Peter Björk bland juniorerna. Avslutningsvis hade man en livlig diskussion om föreningens fortsatta verksamhet.

Åter en kommunal skandal i Åtvid!

20/5

— Av ANDERS WITT

Den 4 april anställdes en ny biträdande socialchef i Åtvidabergs kommun. Den 2 maj upphävdes det beslutet.

Sociala centralnämndens planeringsutskott har fattat båda besluten. Det första var enhälligt. Det andra slutade medvotering och röstsiffrorna 3—2. En socialdemokratisk ledamot bytte sida.

En kommunalskandal i Åtvidaberg är åter ett faktum. Dels för att man anställt en människa och en månad senare "sparkat" honom. Dels för att en socialdemokrat avvikit från partilinjen.

FÖ har tittat i protokollen från de tvåberamade sammanträdena. Här följer en kort redogörelse för vad som hänt. Planeringsutskottet i sociala centralnämnden hade redan tidigare försökt tillsätta biträdande socialchefstjänsten. Men den person som fick jobbet i januari tackade nej. Man hade också vidett tidigare tillfälle beslutat anställa någon utomstående på tjänsten, alltså inte någon som redan var anställd vid socialkontoret.

Tjänsten utannonserades på nytt. Det kom in ett antal ansökningar och frågan togs upp på sammanträdet med utskottet den 4 april.

DISKUTERADE

Vid det sammanträdet diskuterade man frågan ingående och kom till slut fram till att en av de två internsökandena skulle tillsättas, nämligen socialassistent Wide Hellman. Från fackligt håll hade man dessförinnan hört sig för hos personalen på socialkontoret. Man hade då funnit att personalen föredrog en extern rekrytering, men, om det skulle bli fråga om att anställa någon internt så fördrog man Wide Hellman.

Kyrkoherde (s) bröt partilinjen

ANSTÄLLEDES

Hur som helst, ett enhälligt utskott anställde Hellman och hans socialassistenttjänst utan tonserådes.

Vid planeringsutskottets sammanträde den 2 maj, en månad senare, kom frågan upp igen. En av utskottets tre socialdemokratiska ledamöter, kyrkoherde Arne Nilsson, tog upp frågan. Det måste tilläggas att Arne Nilsson inte var närvarande vid april-sammanträdet.

Nu föreslog emellertid Arne Nilsson, med instämmande av utskottets två borgerliga ledamöter, att beslutet från april skulle upphävas. Arne Nilsson menade, enligt protokollet, att utskottet borde återgå till den tidigare beslutade principen att utse någon externsökande på tjänsten "eller på annat sätt försöka lösa frågan". Han menade också att ärendet var formellt felaktigt skött eftersom man slarvat med att skicka tillbaka ansökningshandlingarna vid den första anställningsomgången, alltså i januari—februari.

OMRÖSTNING

Efter en livlig diskussion, som det står i protokollet, blev det omröstning och Arne Nilsson och de två borgerliga ledamöterna röstade ner de två övriga socialdemokraterna.

Göran Pettersson (s) som är sociala centralnämndens och planeringsutskottets ordförande samt ledamoten Ingvar Mattisson (s) reserverar sig mot beslutet. I sin reservation skriver de att de anser att aprilbeslutet var formellt riktigt fattat. De två skriver också att det är oacceptabelt att den beslutade omorganisationen på socialkontoret

på det här sättet försenas.

RADFRÅGNING

Planeringsutskottet beslutade också att man ska rådfråga gruppledarna i de politiska partierna i fullmäktige i ärendet. Som kontaktman utsågs Arne Nilsson. Även mot det beslutet reserverade sig de två övriga socialdemokraterna.

Vid ett sammanträde den 5 juni kommer alltså ordförandena i fullmäktige grupperna att diskutera den här frågan. Fram till dess kommer uppenbarligen inget att hända. I det här sammanhanget kan man också nämna att moderata samlingspartiet i Åtvidaberg beslutat överklaga beslutet att tillsätta Wide Hellman.

För att ge ytterligare en bit av pusslet i det här komplicerade spelet kan man notera att Wide Hellman är aktiv socialdemokrat.

BEKLAGAR

Från fackligt håll i kommunen beklagar man att planeringsutskottet agerar på det här sättet. Oavsett vem som utsetts på tjänsten så tycker man att det är oacceptabelt att arbetsgivaren behandlar folk på det här sättet. Det säger Lena Källström, ordförande i Åtvidabergs kommunaltjänstemannaförening.

Kommunaltjänstemannaförbundets jurister håller också på och reder ut de arbetsrättsliga konsekvenserna av kommunens handlande. Resultatet av den utredningen kommer sedan att ligga till grund för fackets handlande i Åtvidaberg.

Göran Pettersson (s) som är ordförande i sociala centralnämnden beklagar också det som har hänt. Han hoppas att ärendet ska gå att klara upp så snart som



— Det här är en moralisk fråga för mig — inte någon partipolitisk fråga, säger kyrkoherde Arne Nilsson. Han reagerar mot myglet i handläggningen av det här ärendet.

möjligt så att det blir arbetsro på socialförvaltningen.

REAGERAR MOT MYGEL

Kyrkoherde Arne Nilsson (s), som alltså är huvudperson i den senaste akten i det här dramat, han säger så här:

— Jag har reagerat mot myglet i handläggningen av det här ärendet. Eftersom det dessutom är formellt felaktigt behandlat är det en moralisk fråga för mej. Inte en partipolitisk fråga.

BORTA. Soldater, brandmän och poliser har börjat söka efter elva människor som förmodligen begravs levande vid ett kraftigt jordskred på en skidort nära Nii-gata i Japan. Minst två personer dödades vid skredet, som kom från det 2 140 m höga berget Akakura. Ett dussintal byggnader förstördes liksom en järnvägslinje och en större gasledning.

Stor avslutning hölls i Åtvidaberg 400 har deltagit i gymnastgrupper



ÅIF:s knattegymnaster gjorde succé hos den månghundrahövdade publiken när man på torsdagen visade upp sina färdigheter i den stora gymnastikfinalen

Åtvidabergs IF:s gymnastiksektion hade på torsdagen stor avslutning på vårens gymnastikgrupper. Avslutningen hade man förlagt till Sporthallen där Lennart Ottosson kunde hälsa närmare 400 föräldrar, morföräldrar, farföräldrar, syskon och andra intresserade välkomna. Han lämnade också information om hela sektionens verksamhet. ÅIF sysselsätter sammanlagt 400 personer i alla åldrar i sina gymnastikgrupper. Trots ekonomiska svårigheter är verksamheten så stor och från ledarhåll gör vi så gott vi kan för att ta emot alla intresserade, sade Lennart Ottosson.

Gymnastikavslutningen inledes med att Sonja Aithals charmiga barngrupper, över 60 barn i åldern 3-6 år, tog det stora handbollsgolvet i besittning. Blandat med ivriga vinkningar till föräldrar och syskon genomförde de ett uppskattat rytmikprogram.

Vidare medverkade Monika Carlsson med en soluppvisning. Elit- och trupp-gymnaster i olika åldrar gav prov på improviserad

dans, hopp och fristående övningar. Som avslutning roades publiken av en skämttrupp från Linköpings gymnastiksällskap.

Sammanlagt deltog närmare 200 flickor i uppvisningen. Som tack för vårens slit fick också ledarna Sonja Aithal, Inger Pettersson och Monika Carlsson motta blommor.

Till häften ska man i ÅIF också

försöka få igång en grupp pojkar i elitgymnastik. Likaså planeras en rytmikgrupp för ungdomar. Även om det är litet svårt att få tag på tillräckligt många ledare tror vi det ska ordna sig, säger Lennart Ottosson. För nu har vi både tryck utifrån av intresserade gymnaster och har också fått lokalfrågan löst.

CHRISTER BERG

Åtvidaberg

Gårdserums CKF hade på onsdagen månadsmöte i Mossbults samlingsal dit omkring 25 medlemmar kommit. Man beslutade tillsätta en kommitté som skall behandla ämnet Jämställdhet. Efter förhandlingarna visade Ingrid Fredriksson hur man sköter snittblommor och krukväxter.

Humparundan har startat. För elfte året i följd anordnar också i år Åtvidabergs IF sin populära Humparunda. Starten gick på torsdagen då närmare hundra motionärer i alla åldrar gick, luskade och löpte två och en halv resp fem kilometer. Chef för Humparundan är i år May Ådahl i ÅIF:s motionssektion. Hon berättar att man under våren kommer att "humparunda" fem gånger. Sedan fortsätter man i höst med ytterligare ett antal rundor. Varje gång utlottas ett pris bland de motionerande och bland dem som varit med allra flitigast kommer man så småningom att lotta ut ett fina pris.

ÅTVIDABERG

Loppmarknadsdags

På torsdag öppnar Åtvidabergs IF portarna för sin årliga loppmarknad. Evenemanget har nu närmast blivit en tradition. Och en av de viktigaste inkomstkällorna för ÅIF, som är en av kommunens största föreningar. När man 1972 anordnade den första loppmarknaden stannade nettot på 4 000 kr. Numera är man uppe i närmare 20 000 kr.

Insamlingen av föremål, värdefullt och skräp — stort och smått, pågår egentligen hela året, men tar ordentlig fart just i dessa dagar. Marknadsgeneralerna Lennart Ottosson och Enar Wiklund berättar att man nu på spurten har 50—60 man i gång. Folk som jobbar helt ideellt.

Dagarna innan värderar man och sätter priser på soffor, kontorsmaskiner, böcker, hattar, saker man inte vet namnet på osv. Vi har börjat lära oss saker och tings värde nu, säger Lennart Ottosson. Den tiden är förbi när vi kastade alabasterlampor, om än spruckna, på soptippen som vi höll på att göra ett år.

Det finns exempel på att föreningar och t o m hushåll för en billig penning kunnat möblera upp rum med möbler från loppmarknaden. Så det är minsann inte några större fel på kvaliteten. På allt.

I år utlovas som extra attraktioner en del antika föremål och en tombola. De första två dagarna håller man till i Sporthallens foajé och på lördagen blir det stor final på Ålundaplan.

Trivselklubben Vi reser hade på lördagen anordnat en bussresa genom Uknadalen. Brita Petersson var med och guidade resenärerna, som var omkring 50 till antalet. Färden gick genom ett vrbagert landskap med uppehåll vid platser som hade något intressant eller sevärt att erbjuda. Vid kyrkoruinen i Hannäs plockades matsäckskorgarna fram och efter en samling innanför de gamla murarna följde en intressant skildring om den gamla kyrkans historia. Resan gick sedan mot Ukna och hemåt igen genom Uknadalen. Vid Gamla torget i Åtvid tog lektor Karl-Elof Rudelius över ciceronskapet. Han berättade under en rundtur genom samhället om Åtvidaberg från förr. Utflykten avslutades med en lunch på hotell Stallet. För den musikaliska underhållningen svarade Nils Karlsson på dragspel och sonen Per-Arne på trumpet. Slutligen tackade Greta Ekström å Trivselklubbens vägnar de båda guiderna och överlämnade blommor.

Premiär i Smedstorp. DHR i Åtvidaberg hade på lördagen medlemmöte. För första gången i år hölls förhandlingarna vid sommarhemmet Smedstorp söder om samhället. Bra planerat, då lördagen bjöd på årets första riktiga sommarvärme. Förhandlingarna med de närmare 30 medlemmarna leddes av ordförande Gösta Malmström. Man gick igenom en rad rapporter. Vidare diskuterades sommarens fortsatta verksamhet. I Smedstorp kommer man bli a att anordna väffel-fest, midsommärfest och grillfest. Dessutom diskuterade man möjligheten att göra en resa till Öland. Efter mötet gästades man av systrarna Lekander, som svadade för ett omtyckt musikpro-

Alliansmöte. I Pingstkyrkan anordnades på lördagen alliansmöte med deltagande av samtliga frikyrkoförsamlingar i Åtvidaberg. Mötet hade formen av upptakts-samling inför sommarens tältmöten på Edbergafältet. Bl a gästades man av pastor Olof Mårdstam, Enköping, som då kommer att delta. Alliansmötet inleddes av kapten Lisbeth Wesslund, frälsningsarmén. Mötesledare var Nils-Göran Andersson. Vidare medverkade Allianssångarna under ledning av Pether Åstrand. Slutligen höll pastor Pär Hugosson, missionskyrkan, en betraktelse.

Barn, hem och familj var temat på den vårträff som KDS i Åtvidaberg på fredagen anordnade på Godtemplargården. Mötesledare var Gunnar Svensson, som kunde hälsa ett 60-tal medlemmar och anhöriga välkomna. Barbro Boll höll ett anförande om partiets syn på barn- och familjepolitiken. Vidare visades ett ljud- och bildband i samma ämne som följdes upp med en frågetävling. Efteråt följde kaffesamkväm och en paketauktion med Vincent Melin som utropare. Ungdomar svarade för musikalisk underhållning och man sjöng även allsång. Avslutningsvis höll Carl-Erik Ståhlbom ett anförande.

Hembygdens dag i Åtvidaberg samlade omkring 400 personer

Uppskattningsvis omkring 400 personer passade på i sommarvärmen att besöka Hembygdens dag i Åtvidaberg som på söndagen anordnades vid Hembygdsgården. För arrangemanget stod traditionsenligt Lions club och Åtvids hembygdsförening. Publiken bjöds på ett rikhaltigt program med mycket tal och musik. Allt medan man i ekbackarna och den natursköna omgivningen kunde njuta av solen, fågelsången och flygvapnets övningar.



När jag var i er ålder fick jag lära mig spinna, berättade Elisabeth Nilsson för tioåringarna Pernilla och Josefin när hon demonstrerade konsten på Hembygdens dag i Åtvidaberg

Sedan Lionspresidenten Gunnar Jonsson hälsat välkommen inleddes programmet av spelmanslaget. Årets hembygdstal hölls av skolchef Lennart Fall som uppehöll sig en hel del vid forna tiders skolor och skolgång i Åtvidabergstrakten.

Därefter svarade pensionärsföreningens sång- och musikgrupp med Arvid Andersson som dirigent för ett omtyckt musikinslag. Bl a framfördes Åtvidabergaren Otto Zetterbergs Våren. Därefter utdelades Årets Lionstipendium till musikern, spelmannen m m Aron Andersson.

Dagen lång demonstrerades Hembygdsmuseet och dess föremål av hembygdsentusiasten Henning Grip. Vidare kunde besökarna beundra Martin Lemans egenhändigt byggda fioler och nyckelharpor osv. Eller Olle Larssons malmsaker från gjuteriet i Bersbo, borstbindare Knut Östers produkter och mycket annat.

Stort intresse tilldrog sig också det hantverkskunnande med bl a spinnrockar och vävstolar som några damer med Elisabeth Nilsson i spetsen visade upp vid sidan av de övriga händelserna.