

Åtvid ett steg närmare eget gymnasium

Skolöverstyrelsen tillstyrker kurser

Åtvidabergs kommun har fått skolöverstyrelsens tillstånd att från höstterminen 1978 sätta igång en tvåårig verkstadsmekanisk utbildning med 16 platser. För kommuner som har gymnasier med hundratals eller flera tusen platser kan kanske siffran 16 verka så blygsam att den inte ens är värd att notera. Men för de styrande i Åtvidaberg och för alla de arbetslösa ungdomarna är SÖ:s besked ljuv musik.

Det har under de senaste decennierna varit mycket svårt för en ort som inte har gymnasial utbildning att få det. Det är egentligen först under de allra senaste åren som en försiktig vändning ägt rum. An så länge på försöksstatiet.

□ □ Trevliga besked

I somras "drabbades" Åtvidaberg för första gången. I mycket blygsam skala, det medges. Man fick då, efter två års trägen bearbetning av SÖ, tillstånd att i Åtvidaberg starta en gymnasiekurs i hemteknik. Isen höll på att brytas igenom.

Alldeles i dagarna har gymnasieskolans rektor, Tore Ripstrand, fått ett nytt trevligt brev från SÖ. Från hösten får Åtvidaberg även sätta igång en verkstadsmekanisk kurs över två år. Därmed är Åtvidaberg ytterligare ett steg närmare en fast gymnasieskola.

□ □ Eget gymnasium

För det är ett eget gymnasium som det i slutänden handlar om. Just nu pågår en dragkamp mellan kommunerna i södra Östergötland om ett eventuellt framtida gymnasium. Enligt en utredning av läns skolnämnden står valet främst mellan Åtvidaberg och Kisa, även om man i Valdemarsvik inte nöjer sig med att sitta på åskådarplats.

Ett gymnasium är en viktig beståndsdel i en kommun. Särskilt för en kommun som inte har nå-

got. Det handlar om arbetstillfällen, stora lättnader för pendlare skolbarn, högre kommunal status och ett icke obetydligt argument i kommunernas kamp om lokaliseringsvilliga företag.

Genom skolöverstyrelsens beslut har vi naturligtvis kommit ett litet steg närmare ett gymnasium i Åtvidaberg, medger kanslichef Assar Holmqvist. Men än så länge är det mest på länsnivå som frågan diskuterats. I februari kommer representanter från SÖ att besöka länsdelen för att titta närmare på förutsättningarna. Det är kanske då avgörandet faller, säger Assar Holmqvist.

□ □ För dyrt för Facit

Den verkstadsmekaniska utbildningen i Åtvidaberg är i och för sig inget nytt. I decennier har Facit utbildat verkstadsmekaniker och andra mot ett blygsamt statsbidrag. Men med tiden har utbildningen blivit en dyrbar historia för företaget. Tidvis också onödigt under personalinskränkningarnas tidevarv. Därför har Facit beslutat upphöra med verksamheten.

Nu har således kommunen fått tillstånd att ta över. För dem som antas till utbildningen innebär det en viktig skillnad. Med Facit som

huvudman fick man automatiskt anställning efter lärlingstiden. Den garantin har man inte längre. Däremot sker liksom tidigare den praktiska utbildningen på Facit.

□ □ Svår arbetsmarknad

Med tanke på förhållandena på arbetsmarknaden i Åtvidaberg är beslutet mycket välkommet. För närvarande finns det i kommunen 84 arbetslösa eller beredskapsarbetande ungdomar under 25 år. Det skall ställas mot de nio (!)

lediga platser som arbetsförmedlingen hade att erbjuda vid årsskiftet.

— Vi behöver all hjälp vi kan få, säger arbetsförmedlingens föreståndare Siri Ohlin. Till de nu arbetslösa ungdomarna kommer i vår en ny kull som slutar i grundskolan. Av den förra kullen på ca 180 ungdomar var det drygt 30 som inte fortsatte att utbilda sig. Många på att det inte fanns någon gymnasial utbildning i Åtvid.

CHRISTER BERG

Trångt om utrymmet för anställda på pastorsexpeditionen i Åtvid

Redan tidigare har det varit trångt om utrymmet på pastorsexpeditionen i Åtvidaberg. I fyra små kontorsrum och en någorlunda rimlig expedition har tre präster och fem andra anställda fått samsas om utrymmet. Dessutom har prästen i Björsäter normalt en dags tjänstgöring i veckan i Åtvid. Så har det varit. Från och med onsdagen får man tränga sig samman ytterligare. Då tillträdde två anställda helt nyinrättade tjänster i Åtvids församling.

— Vi har diskuterat hur vi på bästa sätt ska lösa problemet, berättar kyrkoherde Arne Nilsson. En tanke var att "utlokalisera" någon eller några. Men vi har beslutat att hålla ihop personalen under samma tak. Tills vidare får vi tränga ihop oss. Problemen är trots allt tillfälliga. Om drygt två år tar vi nya och bättre lokaler i bruk.

De två nya tjänsterna är dels en kyrkokamrerstjänst, dels en kontoristtjänst på halvtid. De båda nya befattningshavarna, Stig Lundh, tidigare verksam i Askersund, och Siv Dahlquist, Åtvidaberg, kommer att överta det arbete som tidigare utförts av Åtvidabergs kommun. Det handlar då främst om saker som sekreterarskap i nämnder, bokföring och kassa.

På onsdagen hölls ett stort välkomst- och avtackningsmöte i fullmäktigesalen i gamla kommunalhuset. Man hälsade inte bara Stig Lundh och Siv Dahlquist välkomna utan även den nya diakonissan Agneta Överberg från Lund.

Inbjudna var också de sju tjänstemän på kommunalkontoret som de senaste åren utfört de tjänster som Åtvids församling köpt. Vid långborden fanns också hela den övriga personalen på pastorsexpeditionen liksom kyrkorådet i Åtvid.

Det bör i sammanhanget nämnas att personalförändringen i Åtvid inte berör de övriga fyra för-



På onsdagen välkomnades tre nya medarbetare i Åtvids församling. Två ses kyrkoherde Arne Nilsson tillsammans med diakonissan Agneta Överberg, kyrkokamrer Stig Lundh och sittande kontorist Siv Dahlquist. De två senare tillträdde helt nya tjänster

samlingarna i Åtvids m fl församlingars pastorat. I Björsäter, Grebo, Värna och Yxnerum får man således också i fortsättningen själva svara för bokföring,

kassor, sekreterarskap i kyrkoråd osv. Ändring blir det först när och om man bildar en ekonomisk samfällighet.

CHRISTER BERG

En nyckelhistoria

Tandborste, rakhyvel, blåvalla, rena strumpor, bowlingklot, bensin och reskassa. Allt fanns med. Då var det väl bara att låsa och sticka i väg på en veckas välförtjänt semester. Långt bort från skrällande väckarklockor, telefoner och skrivmaskiner. Nyckeln i låset och sen iväg. Nyckeln i lå. ... Nyckeln??? NYCKELN!!!

Jaha. Det där som bara händer andra, dom klumpiga, hade just hänt mig. Jag hade förlagt nyckeln, ja hela knippan. Eller tappat den. Eller lånat ut den, eller?

Jag ägnade därefter två timmar av mitt liv till att leta efter dom förb-e nycklarna. Huset genomforskades på ett sätt som skulle göra vilken nitiskt städinspekterande sergeant som helst paprikagrön av avund. Men inga nycklar.

Bagaget. Där förstås. Antagligen hade jag lagt knippan i nån sko eller påse med hundmat. Fram med väskorna igen. Men inga nycklar. Kanske följde dom med soporna. Alltså, på huvet i sopställningen. Fortfarande inget resultat. Mer än det som måste tvättas bort.

Efter ytterligare en timme hade jag inte bara talat med ortens poliser, arbetskamrater och grannar. Jag hade också bett en bön till en närbesläktad potentat.

Sen åkte jag. Avsevärt försenad och illa till mods. Kan skurkar leta reda på hus som passar till de nycklar de hittar? Och hur är det med försäkringen? Den gäller ju vid sjöhävning och isskruvning, men gäller den också om sagda skurk kliver in i mitt hus? Vansinniga frågor, men man blir ju så himla stirrig.

Någon dag senare ringer en vänlig polis hemifrån. Du, vi har fått in dina nycklar. Andas ut, grabben!

Och det gjorde jag.

Sen berättade han att upphittaren mött mig bara några minuter efter att hon hittat nycklarna. Vi pratade t o m en stund. Alltmedan hon höll nycklarna i handen i fickan. Visst hade hon tänkt fråga mig. Men jag kom ju från motsatt håll.

Utvidad, bortskämd och aningen sportigare återvände jag en vecka senare till vardagen. Jag hämtade mina nycklar hos polisen. Då slog det mig: hittelön. Skulle det bli 10 procent på vad som kunde stjälas och brännas med hjälp av nycklarna? Så mycket hade jag ju inte på mig. Eller på bankboken. Konkurs! Hjälp!

Nära, log kontoristen på polisstationen. Vi antecknar inte ens upphittarens namn.

Nu visste man ju vem den kloka människan var. Så med några tulipaner kunde jag ju ändå visa något av min tacksamhet och lättnad.

Nu bär jag nycklarna i ett snöre om halsen.

Sockenredaktören

Kvicksilverapelsiner. På måndagen hade man på hälsovårds-kontoret i Åtvidaberg fått rapport om två apelsiner som antas vara "kryddade" med kvicksilver. Frukterna skall lämnas in för analys. Hälsovårdsinspektör Lars Laager uppger att det syns rätt tydligt om en apelsin blivit besprutad med kvicksilver. Dels uppstår gröna fläckar, dels syns hålet tydligt där man sprutat in giftet.

Dyrare tomter. De tomter som finns kvar i Fiskarhagen och i vad som kallas etapp 9 i Grebo blir nästa vecka litet dyrare. Det beslutade kommunstyrelsen på måndagen på förslag av gatukontoret. I Fiskarhagen höjs priset med 3 800 kr till 35 900 och i Grebo med 3 600 till 34 100 kr. Höjningen är baserad på det höjda konsumentprisindex.

Förvaltningslokalerna. Planeringen av tillbyggnaden av nya kommunalhuset fortsätter, även om kommunen än så länge har ett inte avgjort besvärsärende i frågan på halsen. På förslag av fastighetskontoret beslutade kommunstyrelsen på måndagen tillstyrka anslag på 140 000 kr för projektering av tillbyggnaden och 100 000 kr för ombyggnadsarbeten. Tillbyggnaden blir en tre våningar hög huskropp om tillsammans 750 kvm. Den beräknas kunna vara färdigbyggd till halvårsskiftet nästa år. För att ändå kunna bereda alla anställda plats måste man bygga om en del rum i kommunalhuset och dessutom göra i ordning rum i den äldre fastighet som ligger tvärs över gatan.

ÅTVIDABERG

Biblioteket till gamla Domus

Det har varit många bud om var Åtvidaberg skall ha sitt kommunbibliotek. Bland de gamla förslagen fanns t ex Villan. I somras framkom tanken på att flytta biblioteket till ett kontorslandskap på Facit. Men det satte sig personalen bestämt emot. Under hösten diskuterades olika lösningar i nya kommunalhuset och i den planerade tillbyggnaden.

Den senaste tanken är att låta biblioteket få disponera hela övervåningen i gamla Domus på Stortorget, om kommunen gör slag i saken och köper byggnaden. Det är vad kommunstyrelsen föreslår att man skall göra.

Kommunstyrelsen behandlade förvävsfrågan på måndagen. Man beslutade föreslå att gamla Domus köps. Tekniskt går det till så att köpet görs av det kommunala bolaget Åtvidabergs kommunala byggnads AB. Bolaget har förklarat sig berett till köpet under förutsättning att lånefrågan kan lösas.

Köpeskillingen uppgår till 2 325 000 kr. Av Kooperationens pensionsanstalt får man låna 1,8 milj. Drygt en halv miljon lånas med kommunal borgen och bolaget sätter till 25 000 ur egen kassa. Ombyggnadsarbetena har kostnadsberäknats till 800 000 kr. Hyreskalkylen omsluter 430 000 kr.

Enligt den utredning som gjorts av fastighetskontoret kommer botenvåningen att disponeras av affärsidkare. Övervåningen ger plats för kommunbiblioteket. Dessutom installeras en hiss i byggnaden.

Ökad satsning på beredskapsarbete

Åtvidabergs kommun har för 1978 anslagit 500 000 kr för att kunna ordna beredskapsarbeten åt i huvudsak arbetslös ungdom i kommunen. Hittills har man beslutat utnyttja nära 300 000 kr. Det är kommunens nettokostnad för beredskapsarbeten åt 40 ungdomar fram till halvårsskiftet.

Men det finns i Åtvid fler ungdomar som går utan sysselsättning. Gatukontoret har därför gått in med en begäran att redan nu få ta i anspråk ytterligare drygt 50 000 kr. För den summan kan man ordna med röjningsarbeten i parker och strövområden i fyra månader för tio ungdomar.

Den sammanlagda kostnaden har beräknats till 210 000 kr. Statsbidrag beräknas utgå med 75 proc av den summan. Kommunstyrelsen har tilltyrkt.

Ks avvisar besvär om kontorslokaler

När kommunfullmäktige i Åtvidaberg i november förra året efter två timmars debatterande, voterande och reserverande beslutade sig för att bygga till nya kommunalhuset i stället för att flytta till Facits tomma kontorslokaler väckte det beslutet en del upprörda känslor, inte bara bland politikerna utan också bland kommuninvånarna. 240 personer skrev på en protestlista och överklagade beslutet hos länsstyrelsen.

I skrivelsen menade man att ärendet inte var tillräckligt berett innan det avgjordes. Dessutom ansåg man att felaktiga beräkningsgrunder använts.

Nu har kommunstyrelsen diskuterat ett förslag till yttrande över besvären. Yttrandet skall så småningom föreläggas kommunfullmäktige.

Enligt förslaget menar kommunstyrelsen att ärendet varit ordentligt berett enligt de regler som gäller i kommunallagen. Det har behandlats i byggnadsnämnden, i kommunstyrelsens planeringsutskott, i kommunstyrelsen vid ett par tillfällen och man har dessutom besökt lokalerna. Vidare har flera utredningar gjorts.

Samma dag som kommunfullmäktige sammanträdde kom Facit med två skrivelser. Men Facit lade inte fram något nytt förslag. Bara ett prisalternativ. Här pekar kommunstyrelsen på att det enligt rättspraxis inte krävs ny utredning när det gäller tillägg till tidigare gjorda förslag.

Till sist tar man upp frågan om de ekonomiska kalkylerna. Kommunstyrelsen erinrar om att man anlitat kommunförbundet vars beräkningsmetoder man inte tycker det finns anledning att klaga på.

Även om nu kommunstyrelsen i sin helhet antog förslaget till yttrande så anmälde två ledamöter sin mening i sakfrågan. Det var Bengt Persson (fp) och Åke Elliot (m) som inlämnade en gemensam skrivelse där de uttalar sitt stöd för de synpunkter som anförs i överklagandet.

Väskryckare i Åtvid

Polisen i Åtvidaberg fick på måndagen in en anmälan om väskryckning. Det var en kvinna som under lunchtid höll på att utträtta en del ärenden i samhällscentrum. Vid Stortorget kör två ynglingar på möped upp jämsides med henne. Den ene rycker till sig väskan kvinnan bar i handen, varefter de kör i väg det forstaste de kan. Väskan innehöll bl a ca 1 000 kr i kontanter. Polisen vädjar nu till alla som kan ha sett händelsen att berätta vad de vet. Det signalement man nu har är inte tillräckligt. Enligt polisen är det första gången man fått anmälan om väskryckning i Åtvid.

7/2



På mindre än två minuter hade man utrymt nästan hela Centralskolan med dess ca 600 elever och lärare. Återstod gjorde då klass 3A. För den klassen fanns endast fönstervägen. Utanför fönstret väntade brandförsvaret med stora brandstegen. Bra och nyttig övning

Skola utrymdes på två minuter vid brandövning i Åtvidaberg

Exakt kl 9.30 på måndagen satte Arne Johansson, vaktmästare på Centralskolan i Åtvidaberg, tummen på larmsignalen. I alla klassrum ljöd den ihållande larmklockan. Samtidigt flög flera hundra barn upp ur bänkarna, slet åt sig sina kläder i korridorerna och rusade så fort de orkade ut på skolgården. Efter en minut och 45 sekunder stod alla uppställda. Alla utom den lägstadieklass på översta våningen som skulle ta sig ut genom fönstret via en brandstege ner på säker mark.

Både brandchef Arne Sundqvist och tillsynslärare Ulf Liwell var nöjda med övningen. Mellan 500 och 600 barn från sju till tolv år står på mindre än två minuter prydligt uppställda på skolgården. Räknade och kontrollerade. Då var de ändå oförberdda på övningen, i varje fall nästan.

För klass 3 A blev det extra spännande. De fick föreställa sig

att enda sättet att ta sig ut ur den "brinnande" skolan var genom fönstret. Brandförsvaret i Åtvid hade kört fram en stor brandbil med en rejäl stege. En efter en klättrade barnen ner. Fast det fanns väl lärare som tyckte att säkerheten kunde varit bättre.

— Numera har man, eller ska åtminstone ha, en brandövning per termin i varje skola. Det är vi

noga med i Åtvid, framhåller Arne Sundqvist.

Genom att barnen hela tiden får öva hur en utrymning går till så får de en helt annan beredskap om det verkligen skulle bli allvar någon gång.

ÅTVIDABERG

Kommunen kan inte snöröja mer

Flera fastighetsägare i Nors-hult, Åhagen, Evertsborg och på andra platser i området har skrivit till kommunen och undrat om de inte kan få hjälp med snöröjningen. Man vill ha plogat mellan den allmänna vägen och fram till vars och ens bostäder. Fastighetsägarna är också beredda att betala för arbetet.

Fram till nu har en privatperson haft uppdraget. Men denne tänker sluta. Bland de som nu söker hjälp finns fem pensionärer.

På gatukontoret har man undersökt saken. Men man menar där att redan nu är kommunens hela snöröjningskapacitet utnyttjad. Det gäller också de maskiner man hyr in. Om man skulle utöka snöröjningsdistrikten skulle man också behöva hyra in ytterligare maskiner.

Gatukontoret anser därför att framställningen skall avslås. Samma mening hade kommunstyrelsen som avgjorde ärendet på måndagen.

Avslag på förtur. En lantbrukare i Värnatrakten har av kommunstyrelsen fått avslag på en begäran om förtur i tomtkån för Grebo. Att mannen skall upphöra med lantbruket räcker inte för att få förtur enligt de regler som kommunen ställt upp.

Föreningshus i Grebo. Frågan om föreningar i Grebo skall få hyra mangårdsbyggnaden på Mårsång har diskuterats fram och tillbaka. Det är främst två föreningar som är intresserade nämligen Grebo skid- och motionsklubb och Grebo scoutkår. Vid ett tillfälle var det nära att huset hyrts ut till båda och att kommunen satsat pengar på en uppbyggnad av lokalerna. Anslaget ströks men föreningarna hade fortfarande möjlighet att hyra byggnaden. Nu menar man i Grebo att en uppbyggnad är nödvändig och att en sådan kommer att anstränga föreningarnas ekonomi. Man vill därför ha reda på hur länge huset kan stå kvar och om området fortfarande skall användas till det rörliga friluftslivet. Kommunstyrelsen meddelar nu att man inte kan säga hur lång tid som byggnaden kan stå kvar. Marken skall även i fortsättningen användas till sport- och fritidsaktiviteter.

Kommunen köper laser. Kommunstyrelsen har på inrådan av gatukontoret beslutat köpa en rörläggingslaser. Utrustningen används för riktning och läggning av avloppsledningar med mindre dimensioner. Kostnaden uppgår till nära 25 000 kr vartill kommer moms och frakt.

Golfbollen tillstyrkt

Kommunstyrelsen i Åtvidaberg har nu tillstyrkt förslaget till ändring av stadsplan för kvarteret Golfbollen. Förslaget innebär i huvudsak att man på ett område avsett för fyra friliggande hus i stället bygger 10 hus. Respektive tomtareal kommer då att uppgå till 800—1 000 kvm.

Kvarteret Golfbollen ligger i nära anslutning till Åtvidabergs golfbana. Man har också under planarbetet vidtagit flera justeringar för att undvika kollision mellan villaägare och golfspelare. Man har dessutom haft samrådsmöten med markägare. Så småningom har Åtvidabergs golfklubb godkänt förslaget.

Mot planförslaget inkom endast en anmärkning nämligen från Baroniet Adelsvärd. I skrivelsen framförs att bebyggelsen kommer att ligga alltför nära golfbanan med de risker som kan uppstå. Dessutom påtalas att den landskapsarkitektoniska grundidén upphör.

Från Baroniets sida efterlystes ett alternativ till planen där bebyggelsen inte tillåts komma för nära golfbanan. Man motsätter sig förslaget och menar att anläggningar inte bör förläggas närmare än 50 meter från spelområdets gräns.

Varken byggnadsnämnd eller kommunstyrelse har dock ansett anmärkningarna så allvarliga att man måste omarbete planen. Eftersom golfklubben godkänt planen bör också lämpliga skyddsåtgärder kunna vidtagas, säger man.

I det förslag till exploateringsavtal som upprättats mellan kommunen och Facit ingår också som villkor att ett skydd anordnas mot golfbanan. Skyddet ska bestå av dels utökad plantering, dels ett stängsel.

Bidrag till samlingslokaler. Under de senaste åren är det allt fler föreningsstyrelser som redovisat behov av utrustning och/eller tillbyggnad av sina samlingslokaler. Mer eller mindre stora belopp har utgått som kommunala och statliga bidrag. Nu har kommunstyrelsen för andra gången bordlagt ett liknande ärende. Det gäller Hannäs bygdegårdsförening som vill ha hjälp för att rusta upp Kvarnviks bygdegård. Innan kommunstyrelsen fattar något beslut vill man nämligen ha en samlad redovisning över hur mycket som satsats på samlingslokaler under de senaste åren. I Hannäs har man tänkt sig en om- och tillbyggnad för 330 000 kr. Man vill ha kommunalt bidrag med 50 000 och kommunal borgen för ett lån om 300 000 kr.

Samlingslokal måste gå före. ABF-gruppen för Skogs avd 14 i Åtvidaberg har skickat ett brev till kommunstyrelsen. Man skriver att man ofta diskuterat det enormt svåra läge som Åtvidaberg befinner sig i ifråga om lämpliga fritidslokaler. I flera år har det inte funnits något att bjuda ungdomen i Åtvidaberg på en lördagskväll. ABF-gruppen anser att en samlingslokal typ Vallo-nen i Överum måste gå före all annan byggnadsverksamhet i fråga om lokaler. En sådan samlingslokal måste ges högsta prioritet, skriver man och hoppas att något händer med det snaraste. Kommunstyrelsen har översänt skrivelsen till kommunens lokalbehovsutredningskommitté.

Kursgården Yxnerum. Metalls kursgård i Yxnerum är redan efter två år i behov av en utbyggnad. Man behöver för den saken mera mark och har vänt sig till kommunen om hjälp. Kommunstyrelsen säger i ett svar att man skall medverka till att ett markbyte kommer till stånd. Några ekonomiska åtaganden vill man dock inte binda sig för.

Planerna för Basthagen. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till stadsplan för ett bostadsområde i Basthagen. Det handlar om ett ca 200 000 kvm stort område mellan Slevringevägen och järnvägen. På det området kommer att rymmas ca 100 småhus. Till största delen blir det friliggande villor. I en mindre del av området måste man troligen påla för kunna uppföra en byggnad. Kostnaden för sådana åtgärder ingår i exploateringskalkylen. Enligt planen finns också mark reserverad för exempelvis förskola, skola, lekplatser och parkeringsplatser. Närmast skall nu kommunfullmäktige studera förslaget.

Näringslivsintendent söks av Åtvidaberg

Kommunstyrelsen har antagit en befattningsbeskrivning för den nyinrättade tjänsten för näringslivs-, sysselsättnings-, planerings- och informationstrågor. Tjänstens benämning blir näringslivsintendent. Kommunstyrelsen har också beslutat utannonsera tjänsten som skall tillträdas i höst. Den nye befattningshavaren skall ersätta den sedan början av 1976 arvoderade näringslivskonsulenten Emes Olsson.

Enligt befattningsbeskrivningen skall intendenten utarbeta näringslivsprogram för Åtvidaberg. Han skall också utreda och kartlägga förutsättningarna för att främja näringslivets utveckling i Åtvid.

Vidare blir intendenten kontaktsman med kommunens näringsliv och skall hålla sig väl underrättad om enskilda näringsidkarens problem och önskemål. Han skall förmedla kontakter och svara för rådgivnings- och upplysningsverksamhet.

Naturligtvis skall den nye tjänstemannen också kunna tala sig varm för Åtvidaberg som lämplig etableringsort och aktivt arbeta för att få nya företag till Åtvid.

Bland övriga arbetsuppgifter kan nämnas att intendenten kommer att svara för planering och samordning av kommunens allmänna informationsverksamhet.

Ett förslag att turistfrågorna skall överföras från fritidsnämnden till näringslivsintendenten har dock kommunstyrelsen strukit. Var finner man då den lämpliga mannen eller kvinnan för detta viktiga arbete? Kvalifikationskraven kan kanske ge en antyda om problemen. Utbildning på högskolenivå med ekonomisk och/eller teknisk inriktning och/eller mångårig erfarenhet från likvärdigt arbete i offentlig eller privat tjänst. Förhandlingsvana och samarbetsförmåga anges som viktiga egenskaper liksom kontaktförmåga.

Fjärrkontroll i Björsäter. Kommunstyrelsen har antagit ett anbud från Elektriska aktiebolaget i Norrköping angående leverans och montering av fjärrkontrollutrustning i Björsäters vatten- och avloppsverk. Samma typ av fjärrkontroll finns redan för va-verken i Åtvidaberg, Grebo och Yxnerum. Det nu antagna anbudet är på 63 400 kr vartill kommer moms.

9/2

Åtvidaberg

Barnomsorgen kostar 20 milj på fem år

Om barnomsorgsplanen genomförs enligt de intentioner som sociala centralnämnden föreslagit kommer barnomsorgen i Åtvidaberg att kosta kommunen ca 20 milj kr under den kommande femårsperioden, allt räknat i dagens penningvärde. Det framgår av den sammanställning över kostnaderna som presenterats för kommunstyrelsen.

På kapitalsidan räknar man med ett medelsbehov på ca 7 milj kr. Här ingår bl a nya förskolelokaler i Åtvid för drygt 5 milj, i Falerum och Björsäter för över 1 milj och tillbyggnad i Grebo för 650 000 kr.

Kommunens nettokostnad för driften av deltidsskolor, daghem och fritidshem beräknas till 1,8 milj 1978, 2 milj 1979, 2,5 milj 1980, 3,2 milj 1981 och 4 milj 1982.

Kommunstyrelsen har nu föreslagit kommunfullmäktige att barnomsorgsplanen antas. Vidare föreslås att sociala centralnämnden får anslag med 300 000 kr för att kunna inrätta ytterligare sju familjedaghemplatser.

Två ks-ledamöter tillstyrker bifall

Eftersom ärendet är både formellt och sakligt felaktigt behandlat tillstyrker vi bifall till besvären i sin helhet.

Det skriver de båda kommunstyrelseledamöterna Bengt Persson (fp) och Åke Elliot (m) i en gemensam skriftlig reservation till ett beslut som fattades av kommunstyrelsen i måndags. Beslutet gällde ett förslag till yttrande över den besvärsskrivelse som 240 åtvidabergare lämnat in med anledning av att kommunen beslutat bygga egna lokaler i stället för att hyra in sig på Facit.

Enligt det förslag som antogs av kommunstyrelsen anser man från kommunalt håll att ärendet handlagts helt korrekt. Bengt Persson och Åke Elliot är dock av en annan mening och inlämnade en skriftlig reservation mot beslutet.

Reservanterna håller med dem som undertecknat besvärsskrivelsen. När fullmäktige skulle behandla frågan hade tillkommit ett nytt förslag från Facit som innebar så stora förändringar av de ekonomiska förutsättningarna att hela ärendet borde utredas på nytt.

I kommunfullmäktige fick Bengt Persson och Åke Elliot tillsammans med sina partikamrater avslag på det yrkandet. Det vore därför av värde att få lagligheten i fullmäktiges beslut prövad, skriver man.

I reservationen konstaterar man också sedan man gjort egna kalkyler att kommunen för ungefär samma årliga kostnad får mer än dubbelt så stora lokaler på Facit som om man bygger själv. Årskostnaden för 920 kvm nya egna lokaler beräknar de till 441 000 kr. Hyran för 2 000 kvm på Facit uppskattar de till 450 000 kr.

10/2

ÅTVIDABERG

500 hade synpunkter på trafiksäkerhet

I mitten av januari anordnades som bekant en trafikvecka i Åtvidaberg. Kampanjen leddes av trafiksäkerhetskommittén och huvudskyddsombuden vid ett tiotal företag. Bl a distribuerades informationsmaterial till närmare 4 000 åtvidabergare, huvudsakligen förvärsarbetande och skolor. Alla uppmanades att komma in med synpunkter på trafiksäkerheten i Åtvidaberg.

Polisinspektör Knut Tingebý har nu samlat ihop svaren. Det visade sig att nästan 500 personer hade åsikter om trafikfallor. Många kom också med förslag till åtgärder.

Bland önskemålen finns förstärkt trafiksignal vid Smyrnakorset och Simons hörna. Många anser att kurvan på Sunnebovägen vid järnvägsövergången är skandalartad. Några tycker att kommunen lägger för stora snövallar i gatukorsningarna. Andra efterlyser tätare hastighetskontroller.

— Resultatet är över förväntan, säger Knut Tingebý. Kanske skulle man önska att skolbarnen i större utsträckning lämnat in sina åsikter. Barn upplever ju trafiken annorlunda än vuxna. Närmast kommer man nu inom trafiksäkerhetskommittén att bearbeta svaren. Troligen kommer också några önskemål att kunna förverkligas.

Åtvidabergs hundklubb har tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan startat en kurs i hundpsykologi. Ledare är Gunnel Adolfsson och studierna började i tisdags med tolv deltagare. — Klubben har tidigare försökt sätta igång teoretiska kurser i hundhållning, berättar klubbens ordförande Tord Samuelsson. Men då har anslutningen inte varit särskilt bra. Till den här kursen har vi glädjande nog fått med både valpägare och människor som ännu inte skaffat sin första hund. Tänk om alla som funderar på att köpa hund går igenom en sådan här kurs, vilket mycket mera hundvänligt samhälle vi skulle få, slutar Tord Samuelsson.

Åtvidabergs fotoklubb fick ny ordförande vid sitt årsmöte i klubblokalen på onsdagen. Det är Ingegerd Nilsson som övertar klubban efter Lars Rasch som innehaft posten i tre år. I övrigt blev det inga ändringar i styrelsen. Man kunde konstatera att antalet medlemmar ökat något till 30. För närvarande arbetar man som bäst med att samla ihop material till vårens femklubbstävling. Vidare planeras en kurs i mörkrumsarbete. Efter förhandlingarna visade Jacob Johansson en egen film från Åtvidaberg på 40-talet.

Musik i fastan är rubriken på en serie musikstunder i Åtvids gamla kyrka. Serien inleds på lördag då Åtvids ungdomskör under ledning av musikdirektör Ingemar Ericsson svarar för den musikaliska delen av helgmålsbönen.

Ny skola i Falerum brädslande ärende

Skolplaneringskommittén i skolstyrelsen föreslår att kommunen snarast sätter i gång och förverkligar planerna på en ny skola i Falerum. Den nuvarande skolbyggnaden är starkt nersliten och kommittén menar att det knappast vore försvarbart att satsa pengar på ett grundligare underhåll. Ärendet brädskar, inte minst för att man ska hinna få statsbidrag i tid.

Man har ännu inte tagit ställning till hur stor den nya skolan bör vara. Men helst ser man att Fredriksbergs skola i Hannäs läggs ner och att eleverna där i fortsättningen får sin undervisning i Falerum.

I en utredning konstateras att barnantalet i Hannäs är vikande. Vidare pekar man på att lokalerna knappast klarar de skärpta kraven på en skola. Om alla barnen flyttas till Falerum får man en bättre skolskjutsorganisation och lägre driftkostnader.

Man har också räknat på en ny skola i Falerum. Om skolan byggs för att ta emot även Hannäs barnen beräknas nettokostnaden uppgå till drygt 3 milj kr. Det blir endast obetydligt billigare med en skola för alla barn utom klasserna 1 och 2 i Hannäs. I gengäld måste man då räkna med en kostnadsförtydning på över 350 000 kr för Fredriksbergs skola.

I utredningen sägs vidare att en förskola bör uppföras i anslutning till den nya skolan i Falerum. Den bör rymma alla barn från Hannäs—Gärdserum. Målsättningen är att Falerum ska få en ny skola till läsåret 1980/81. Skolstyrelsen tar upp ärendet vid sitt sammanträde på onsdag.

Åtvids föreläsningförening har antagit vårprogrammet. Man börjar redan på söndag då Ann-Sofi Topelius från Linköping i gamla kommunalhusets fullmäktigesal håller ett färgbildsillustrerat föredrag om 1700-talskonstnären Pehr Hörberg. Som medarrangör ingår Åtvidabergs konstförening. Föredraget blir också något av en upptakt på den Pehr Hörberg-utställning som pågår en vecka. Den 8 mars kommer Christina Önfelt, Åtvidaberg, att berättas om Marcus Larsson. Även här blir konstföreningen medarrangör. Den 2 april gästar Freskqvartetten Åtvidaberg och håller en konsert i Villan.

Personnytt. Kommunstyrelsen har bland 13 sökande beslutat anställa personalsekreterare Lars Lindén, Lindsberg, på den nyinrättade tjänsten som personalsekreterare på kommunkontoret.

Milsimmet. De 234 milsimmarna har nu hållit på med sitt långsim i Åtvidabergs simhall i tre veckor. Den senaste veckans priser gick till Vera Johansson, Eivor Kjellgren, Magnus Haraldsson, Marianne Rosén, Iva Gustavsson, Gunborg Björkman, Elsy Herge och Rune Ekström.

Avstår och bordlägger. Kommunstyrelsen har beslutat avstå från kommunens förköpsrätt till fastigheten Väveren 16, där tomten är på 1 056 kvm och köpeskillingen 132 000 kr. Likaså avstår man från fastigheterna Marknadsbodarna 11 och 12. Den sammanlagda ytan är här ca 3 200 kvm och slutsumman uppgår till 380 000 kr. Däremot har kommunstyrelsen bordlagt om man ska "förköpa" en fastighet i Östan-torp. På fastigheten finns två byggnader. Det begärda priset är 370 000 kr och tomtarealen 11 700 kvm. Kommunen är ännu inte beredd att avstå från förköpsrätten eftersom det kan bli aktuellt med byggande av servicebostäder för pensionärer i området.

Nya bostadsbidrag. Riksdagen har beslutat om ändrade regler för statskommunala bostadsbidrag. De nya reglerna innebär för Åtvidaberg att fastighetskontoret behöver ytterligare 80 000 kr i årets budget, något som också kommunstyrelsen tillstyrkt. I fortsättningen gäller att bidrag utgår med 20 kr i månaden för varje helt 25-tal kr av hyran då den överstiger 350 kr i månaden. Den övre gränsen är för ensamstående utan barn 600 kr, för makar utan barn 700 kr, familj med 1—2 barn 900 kr, med 3—4 barn 1 075 kr och för familj med fem eller flera barn 1 250 kr.

ÅFF seglar i medvind

— Den gångna säsongen och den vi nu har framför oss är kanske två av de viktigaste säsongerna i ÅFF:s historia. Vi har bevisat att en klubb i ett litet samhälle fortfarande kan nå en plats i elitsammanhang. Dvs allsvenskan. Nu gäller det också att försvara den platsen. Det känns skönt att kunna säga att alla i klubben, ja kanske också i hela Åtvidaberg, är beredda att ställa upp för den saken. Bevare oss för en sådan utveckling som i ex Holland där det i hela landet bara finns fyra—fem topplag. Och där resten bara är en samling sparringpartner.

Det sade ÅFF-ordföranden Bo Ahlström vid klubbens årsmöte på fredagen. Ett årsmöte i lugn och ro, alltigenom präglad av en stor optimism för framtiden.

Att ÅFF just nu seglar i medvind råder det ingen tvekan om. Tiden då storföretaget Facit, inte

ägde men väl var en hörnsten i ÅFF:s ekonomi, är förbi. Man har blivit hela det lilla samhällets lag som kanske aldrig tidigare.

Nu har man bakom sig en lång rad företag av alla storlekar. Företag som inte bara ställer upp ekonomiskt utan också försöker medverka till att lösa anställningsfrågan för spelare i elitskiktet.

Vidare har ÅFF rent medlemsmässigt seglat upp som Åtvidabergs kanske största klubb. I dag räknar man nära 800 medlemmar.

Inte heller är det något fel på aktiviteten. Förra året hade man inom klubben nära 1 100 aktivitetstillfällen med sammanlagt ca 16 000 individtillfällen. Det betyder att man satte sprätt på folk i uppemot 50 000 timmar.

I dag upplever ÅFF ett väldigt intresse från alla läger. Elitspelare vill till klubben. Allt fler ungdomar söker sig till ÅFF. Gensvaret från både företag och kommun upplevs som stort. Problemen i dag är att lösa arbetsfrågan för elitspelare och planfrågan för de över 400 spelarna.

Vid årsmötet lämnade Karl-Melker Kindstrand styrelsen efter sju år. Han ersattes med suppleanten Rune Ekström. Ny suppleant blev Björn "Nalle" Karlsson.

Fyra lediga platser 221 arbetssökand

Aldrig tidigare har antalet lediga platser i Åtvidaberg varit så lågt som nu. På arbetsförmedlingen har man bara fyra jobb att erbjuda dem som vill ha ett arbete. Och det är det många som vill. Närmare bestämt 221 personer.

— Även om antalet arbetssökande fortfarande håller sig tämligen konstant så har vi förut i varje fall haft större omsättning på folk, säger arbetsförmedlingens föreståndare Siri Ohlin. Nu står det nästan still. Tidigare har vi också i viss mån kunnat erbjuda en del lediga platser i Linköping. Men också där har arbetsmarknaden kärvat till sig.

I dag har man således 221 registrerade arbetssökande i Åtvid. Av dessa är 43 placerade i beredskapsarbete. Inom kort kommer ytterligare ett tiotal att kunna få sådan sysselsättning. Huvudsakligen är det ungdomar under 25 år som får beredskapsjobb.

Av de 178 övriga är det nu 130 personer som är helt utan sysselsättning. 29 personer har ett tillfälligt arbete medan 19 har en fast anställning men söker något nytt.

Fortfarande är det många ungdomar som söker arbete. Gruppen under 25 år uppgår till 104 om man räknar med dem som har beredskapsarbete. Likaså är andelen kvinnor stor. 75 kvinnor är helt utan jobb.

Många av dem som söker arbete är tydligen bundna till Åtvidaberg. 133 personer av 178 vill ha ett arbete bara om det är i Åtvid. 19 kan tänka sig ett arbete som de saknar utbildning för.

De fyra lediga platser som finns att tillgå är en kanslistjänst i kommunalförvaltningen, en tjänst som tryckare på Z-tryckerierna, en tjänst som barbiträde på Åtvidabergs hotell och ett deltidsjobb som städhjälp.

Åtvids lottakår anordnade på tisdagen en informationsträff på ÅSSA:s mäss. Kårchefen Anna-Lisa Jansson kunde bli hälsa två nya lottor välkomna. Informationslotta Lisbeth Nyberg lämnade en redogörelse för lottarörelsen och för sommarens lottaskolor. Vidare informerades om vårens aktiviteter där bl a utbildning i självskydd och pistolskytte ingår. Slutligen visade Jacob Johansson sin film från i höstas då hemvärnet i Åtvid gick högvakt i Stockholm. För kommentarerna svarade hemvärnschef Arne Ahlsén.

13/2



Valdemar Widholm, med 40-årigt medlemskap, och distriktsstyrelsens representant Gösta Pettersson flankerar några av de MHF-veteraner i Åtvidaberg som på fredagen fick sina veteranmärken. 25-årsmärken fick Linnea Brindmark, Holger Eriksson och Bertil Bergström. 50-årsmärken utdelades till Evert Karlsson och Olle Johansson

Många veteraner belönades vid MHF-möte i Åtvidaberg

När Åtvidabergsavdelningen av MHF hade årsmöte i Godtemplargården på fredagen utdelades belöningar för sammanlagt över 300 års medlemskap. Utmärkelsen utdelades av distriktets representant Gösta Pettersson från Norrköping, 50-årstecken fick Evert Karlsson, Bertil Peterson och Olle Johansson. Veterantecken för 25-årigt medlemskap överlämnades till Linnea Brindmark, Holger Eriksson, Arvid Pettersson, Hugo Karlsson, Ingvar Nyström, Bertil Bergström och Gösta Karlsson.

Förhandlingarna leddes av Gösta Pettersson. I styrelsen skedde den förändringen att Rune Ahlström invaldes efter Elis Nilsson som undanbett sig återval. Att representera avdelningen i distriktsårsmötet utsågs Esse Johansson och Bertil Fransson.

Av verksamhetsberättelsen framgår bl a att avdelningen nu har 182 medlemmar. 1977 var ett aktivt år med flera studiebesök

och andra evenemang. Kassareporterna visar på en omslutning på över 4 300 kr.

Efter förhandlingarna kåserade Curt Ahlf, Norrköping, ordförande i Östergötlands nykterhetsförbund, över ämnet Strandhugg i Afrika. Anförandet illustrerades med färgbilder. Vidare lämnade Gösta Pettersson en information om distriktets och förbundets arbete.

Åtvidaberg

Fyra föreningar om korpsskidstafetten

På lördag blir det korpstafett på skidor i Humpaterrängen, dvs om de den här säsongen minst sagt lynniga vädergudarna är arrangörerna nådiga med snö och kyla.

För det är kanske främst beroende på vädret som man under 70-talet bara kunnat köra någon enstaka korpstafett. Ett evenemang som då det begav sig drog många skidåkare från kommunens alla delar.

Också i år hoppas man på stor anslutning. Det märks inte minst på antalet arrangörer, i år fyra föreningar: Åtvidabergskorpen, AIF, OK Eken och Friluftsförbundet.

Man har indelat stafetterna i tre klasser. I den första deltar mer rutinerade åkare. Damer får ingå, står det i inbjudan. Här åker man 3 x 5 km. Vidare har man en damklass på 3 x 2,5 km.

Slutligen arrangeras en klass för familjelag där minst en dam måste ingå i laget. Här åker en deltagare, familjeöverhuvudet kantänka, 5 km och de övriga två vardera 2,5 km.

Åtvidabergs akvarieförening har haft årsmöte. Den nya styrelsen fick följande utseende: Hasse Sandberg, ordförande, Marie Hallberg, sekreterare, Björn Henriksson, vice ordförande, Jan-Olof Samuelsson, kassör, Leif Folkeson och Roland Andersson. Efter förhandlingarna visades en diabolserie på cichtasoma. Auktionen hölls även på akvariefiskar varvid åtskilliga cryptokoryner och neontetror bytte ägare.

Generationer på fritidsgården. Personalen på fritidsgården Lyktan och Åtvidabergs pensionärsförening inledde i torsdags en serie programträffar. Idén med träffarna är att försöka befrämja kontakterna mellan olika åldersgrupper. Vid den första träffen visades filmen från 550-årsjubileet i Åtvidaberg 1963. Vidare drack man kaffe och pratade om framtida program. I planerna ingår en bildvisning av Alrik Agerbo, förevisning av fotografier ur Thorinska fotoarkivet och kommunal information.

Misstänkt rattfylleri. Natten till lördagen uppmärksammade polisen i Åtvidaberg en personbil som satt fast i en snödriva mitt i samhället. Föraren hade uppenbara problem att få loss fordonet. Polisen stannade för att hjälpa till och fann även för gott att hjälpa mannen till läkare, då man misstänkte att denne druckit något eller några glas för mycket.

Björnsätters Valsens vänner hade på lördagen årsmöte i det nyrenoverade Björnsätters Folkets hus. Omkring 100 medlemmar hade slutit upp till mötet. Det blev en del förändringar i styrelsen. Gösta Johansson avgick som ordförande efter fem år på posten. Han efterträds nu av tidigare vice ordförande Inge Mårtensson. Till ny vice ordförande utsågs Kent Svensson. Vidare nyvaldes Gudrun Thor efter Margareta Berling, medan Stig Gustavsson och Göran Stoltz är kvar som kassör resp sekreterare. Föreningen har nu över 200 medlemmar och är därmed kanske den största i Björnsäter. Man kunde också konstatera att det gångna året bjudit på en omfattande verksamhet. I år kommer man att fira föreningens tioårsjubileum.

Åtvidaberg

14/2

Ålgtjur rälsbussdödad. På söndagskvällen körde rälsbussen mellan Linköping och Västervik på och dödade en stor ålgtjur väster om Mormorsgruvan.

Pimpelmästerskap. Säkens sportfiskeklubb har haft klubbmästerskap i pimpelfiske på sjön Såken. Om än knappt segrade Håkon Olsén och tog därmed sin andra inteckning i det uppsatta vandringspriset. I tur och ordning upptog prislistan dessutom Per Klint, Åke Wretman, Stig Blomqvist, Lars Gösta Kindholm, Mauritz Axelsson, Kent Andersson, Gösta Svensson, Valter Andersson och Roland Karlsson.

Bokutlåningen. På biblioteken i Åtvidaberg utlånades under januari månad sammanlagt 7 823 böcker. Det är en ordentlig höjning av motsvarande siffror förra året eller med över 800 böcker. Utom i Grebo var det en ökning över hela linjen. I Grebo var siffran exakt densamma. Med 1977 års januari-siffror inom parentes var statistiken följande: Åtvidaberg 5 656 (5 016), Björsäter 505 (485), Falerum 624 (453) och Grebo 1 038 (1 038).

Bästa tyran. I dag återstår bara åtta lag i hela länet i bordtennistävlingen Stellan cup. Ett av de lagen kommer från Åtvidaberg. Nämligen klass 4 D från Centralskolan. Den riksomfattande tävlingen går ut på att kora Sveriges bästa fjärdeklassare i bordtennis. Varje fyra får ställa upp med två flickor och tre pojkar. 4 D har tidigare krossat allt motstånd i Åtvid. På måndagen var det dags för en dust med det första utsöcknes laget. För motståndet svarade en fyra från Himnaskolan i Lingshem. När fighten var över stod 4 D som segrare. Man vann fem av de sju matcherna. För Marianne Holmsson, Eva Elken, Niclas Bergsén, Patrik Roseberg och Stefan Pettersson väntar nu större uppgifter.

Östgötska framgångar

Det gick bra för flera av de östgötska deltagarna när UP-finalerna i frödrott inomhus under veckoslutet avgjordes i Falun. Anders Öberg från Åtvidaberg klarade hem silvret i pojkar 16 år kula genom en stöt på 14.42. Det var 25 cm kortare än segrande Tore Gustavsson från Mölndal. Anders Öberg blev dessutom femma i längd genom det personliga rekordet 6.23. Anders är alltså bara 16 år.

Ett silver blev det också för Lars Danielsson, Tiwaz, Norrköping. Han stötte 16.05 i kula för 20-åringar. Klubbkompisen Robert Fransson klarade bronset i löpning 60 m pojkar 16 år. Tiden blev 7.34.

Göran Bergqvist, Motala, blev fyra i kula för 18-åringar. Mera kula. Gunvor Pettersson, Åtvidaberg, blev elva i flickor 18 år. Mikael Ahlin, Linköpings Godt IF, kom till finalen i 60 m pojkar 18 år.

GÖTA KANAL:

Båtägare protesterar mot höjda avgifter

15/2

Östergötlands båtförbund och åtta båtklubbar i Linköpings kommun är i skrivelse till länsstyrelsen i Östergötland kritiska mot ett förslag till höjning av avgifterna på Göta kanal.

En taxehöjning får sannolikt till följd att flera medlemmar väljer att ha sin båt kvar i skärgården året om. Något som i sin tur skulle betyda minskade trafikintäkter för kanalbolaget, skriver båtklubbarna i Linköping.

I stället bör båtfolket i Linköping som hittills få möjlighet att vinterförvara sina båtar i hemkommunen, fortsätter man. Redan i dag skulle man kunna få en vinterförvaringsplats i skärgården till samma kostnad som för kanalavgift och hamnplats i Linköping.

Såväl båtägare som kanalbolaget skulle därför tjäna på en rabattering för båtar från inlandsvatten, skriver båtklubbarna.

Östergötlands båtförbund tillägger att det är ett krav från båtägarnas sida att kanalen skall vara tillgänglig även under ickehögsäsong. Genom en lämplig taxepolitik skulle man också kunna öka trafiken under lågsäsong.

Livlig diskussion i Hannäs om skolorna i bygden

16/2

Det är ingen tvekan om att befolkningen i Hannäs och Kvarnvik i östra kanten av Åtvidabergs kommun är mån om sin skola. För 7—8 år sedan vägrade föräldrar att skicka sina barn till skolan en tid för att försöka rädda skolgången i bygden. Ingen ute i Hannäs har glömt den tiden. Nu är en ny strid under uppsegling.

Elevunderlaget är sjunkande i östra kommundelen. Enligt prognoserna blir det i framtiden knappast möjligt att hålla de båda skolorna igång. Planer finns att lägga ner skolan i Hannäs och ersätta den gamla i Falerum med en ny. En tanke som inte precis röner någon uppskattning i Hannäs—Kvarnviksdelen.

På tisdagskvällen hölls ett möte i Kvarnviks bygdegård. Omkring 150 personer hade samlats dels för att höra vad skolläningen i Åtvidaberg hade att säga till sitt försvaret, dels för att vädra sina egna känslor och åsikter. Till mötet hade centern, socialdemokraterna, kds och Hannäs Hem och skola-förening inbjudit sedan man kunnat läsa i tidningen om planerna.

Skolledningen i Åtvidaberg har gjort en utredning om förhållandena i östra kommundelen. I dag har man en äldre skola i Hannäs. Den drivs i B-form, dvs två årsklasser har undervisning samti-

digt. Förutom att elevunderlaget är vikande behöver lokalerna, särskilt bespisingssalen, en uppbyggnad.

Falerumsskolan är gammal och nedsilt. Där behöver man snarast en ny. Storleken på den skolan beror delvis av om man där också ska ta emot elever från Hannäs. Gör man det kan undervisningen i framtiden bedrivas i A-form, klassvis.

Statsbidragen

Skolstyrelsens ordförande Roland Johansson och rektor Ragnar Kvillmark pekade bl a på statsbidragsfrågan. Det blir billigare att bygga en statsbidragsberättigad skola i A-form. Följer man inte normerna för statsbidrag är det dessutom nästan omöjligt att få lån till bygget.

Roland Johansson poängterade att skolproblemet inte enbart är en ekonomisk fråga. Vore det på det viset skulle alla barn i trakten skjutas till Åtvidaberg. Men däremot måste man följa de lagar och förordningar som gäller. Och eftersom det i dag föds så få barn i Hannäsdelen kan man bara inte ha två skolor kvar. Men jag stöder tanken att klasserna 1 och 2 fortfarande undervisas i Hannäs, sade han.

Många av Hannäsborna kritiserade Åtvidabergs kommun för att kommunen vägrat ge byggnadslov i Hannäs. Birger Karlsson räknade upp tio familjer som för fem år sedan ville bygga hus i Hannäs men blivit stoppade. I dag

har de flyttat härifrån, sade han. Hade de fått bygga hade bara de familjerna kunnat bidra med minst 15 barn. Det hade räckt för skolan i Hannäs.

Carl-Erik Ståhlbom och andra var inne på samma linje.

Till en del får vi skylla oss själva att vi är i den här situationen, sade Ståhlbom. Vid sammanslagningen skulle vi följt vårt hjärta och gått in i Valdemarsvik. Finns det nu ingen annan möjlighet att överleva i Hannäs får vi överväga att byta kommun.

Vänta med beslutet

Yngve Jansson pekade på att det finns gott om yrkesverksamma människor i Hannäs. Kanske fler än i Falerum. Han ansåg att man borde vänta med beslutet för att i stället se hur utvecklingen blir. Just nu diskuteras också frågan om servicebostäder för gamla i Hannäs och Falerum. Dessutom är det i dag möjligt att bygga i Hannäs. Kanske kan fler unga bosätta sig i trakten.

Under debatten föreslog Ragnar Kvillmark att man skulle tillsätta en arbetsgrupp med folk från Hannäs, Falerum och skolläningen för att förutsättningslöst och med kommunens bästa för ögonen försöka lösa problemet gemensamt. Förslaget antogs med viss tvekan av de församlade.

Öppet fönster

Avslutningsvis kan konstateras att en eventuell nedläggning av skolan i Hannäs, eller en nedskärning av verksamheten, inte kommer att kunna ske i tysthet. De 150 Hannäsborna visade med all önskvärd tydlighet att stridsberedskapen är på topp. Samtidigt som man lämnat ett fönster öppet mot en fortsatt diskussion.

CHRISTER BERG

Framgångsrikt år för ridklubben

Åtvidabergs ridklubb fick ett betydligt bättre ekonomiskt resultat 1977 än vad klubbledningen för ett år sedan väntade sig. Underskottet på verksamheten kom att stanna på ca 5 000 kr mot beräknade 29 000 kr. Ett par av anledningarna till den positiva utvecklingen är att man kunnat utöka lektionsverksamheten med ca 15 procent och att den utåtriktade verksamheten i form av lotterier, auktioner osv givit ett bra netto.

Det framgick vid ridklubbens årsmöte i Folkets hus i början av veckan. Ett möte som i mångt och mycket kom att präglas av en optimism inför framtiden. För det ser inte bara ut som om ekonomin håller på att stabiliseras på en anständig nivå. Man har dessutom fått ännu större fart på verksamheten. Antalet medlemmar ökade med 37 till 147.

Inför det nu inledda verksamhetsåret hoppas man kunna hålla underskottet nere ordentligt. Visserligen räknar man med minus 18 000 kr, men däri ligger också höjda löner till anställd personal och utbyte av två hästar. Den utåtriktade verksamheten fortsätter. Försöken att värva passiva medlemmar, dvs föräldrar, intensifieras.

Årsmötet beslutade att införa ett nytt system för medlemsavgifter som innebär en viss ökning. Ridlektionerna kommer dock att hållas till samma pris som nu. Vidare höjs uppställningsavgifterna något.

I styrelsen invaldes Rune Kindén och Annika Nyhlén efter Stefan Aulin och Siv Stech.

Lo i Åtvidaberg

— Det var en fantastisk syn. Lodjuret stod där på det lilla berget omkring 50 meter från mlg. Det hände härom kvällen. Jag satt i telefonen och tittade ut genom fönstret. Det var en konstlig räv, tänkte jag först. Men sedan såg jag den korta svansen, den resliga hållningen och de karakteristiska öronen.

Fru Anne-Marie Carlsson i Yxnerum är fortfarande betagen av den tavla naturen framställd mitt för ögonen på henne. — Vi är tre personer här i Yxnerum som sett lodjuret, berättar hon. Men ingen i trakten kan säga när en lo var synlig här sist.

Rapporter om lodjuret har

också kommit in från Halsebo mellan Yxnerum och Åtvidaberg. Så det råder ingen tvekan om att åtminstone ett lodjur rör sig i de vildmarksliknande markerna.

Lon är sällsynt i Sverige även om arten under de senaste decennierna återhämtat sig. 1927 fridlystes lon. Redan femton år senare infördes jakttid mest för att skydda renhjordarna i Norrland.

Man vet inte med bestämdhet hur många lodjur som finns i landet. En statistisk beräkning anger 500—1 200. Antalet anmälda dödade lodjur per år pendlar mellan 30 och 50.

Lo föredrar bergiga och otillgängliga marker. Den livnär sig till stor del på hare. Men också ren och rådjur kan ingå i kosten. Lon rör sig över mycket stora ytor.

23/2

25/2

Åtvidaberg

VB BM



Branden i den stora ladugårdsbyggnaden fick ett hastigt och förödande förlopp. Inom ett par minuter var hela byggnaden övertänd. Samtliga 56 nötkreatur innebrändes

Ladugård brann ner — 56 nötkreatur dog

Stora värden gick till spillo vid en förödande brand i en ladugårdsbyggnad i Röhäll, Rumma, tre mil öster om Åtvidaberg. Hela den stora byggnaden brann på kort tid ner till grunden varvid en nötbosättning på 56 djur innebrändes och maskiner och foder förstördes.

Personal från brandkårerna i Åtvidaberg och Falerum var snabbt på plats men kunde ingenting annat göra än förhindra att elden i den kraftiga blåsten spred sig till intilliggande bostadshus och ekonomibyggnader.

Branden upptäcktes av gårdens arrendator Per-Olof Gustafsson. Han var på väg tillbaka till bostaden efter att ha arbetat på höskullen i ladugården då han fick se ett stort rökmoln slå upp över taken. Han rusade ner till ladugården

som då redan var helt övertänd. Inget av djuren kunde räddas.

Sannolikt var redan då samtliga djur döda eller medvetslösa för varken då eller senare när brandmännen kom hördes något liv från djuren. Sannolikt har djuren, en

avelstjur, 28 mjölkkor och resten ungdjur, förgiftats av koloxid.

Branden uppstod i den del av byggnaden som användes till förvaring av maskiner och redskap.

(Forts sid 11 LADUGÅRD)

Ladugård . . .

(Forts från sid 3)

Orsaken till branden är ännu inte klarlagd. Personal från polisens tekniska rotel i Linköping har inlett undersökningar.

Värdet av det brunna har hittills inte kunnat fastställas. Det är dock mycket osäkert om försäkringar på 300 000 kr täcker det förlorade.

En älgko påträffades svårt skadad på torsdagen på en väg i Yxnerumstrakten. Djurets ena bakben hade gått av och genom polisens försorg förkortades älgkons lidande genom avlivning. Man tror att älgen halkat och på så sätt själv åsamkat sig skadan.

Kyrkoundomar på läger. Ett 30-tal juniorer och miniorer i åldern 8-13 år har under den gångna sportlovsveckan varit på vinterläger i Värna. Ungdomarna kom från samtliga församlingar i Åtvids pastorat och var förlagda i missionshuset i Värna. Ledare för lägret var komminister Per Boo och församlingsassistent Anna-Karin Johnsson. Ungdomarna gynnades av ett strålande väder och ägnade dagarna skidåkning, skridskoåkning, korvgrillning m m. På kvällarna förekom hobbyverksamhet och en gång visades filmer. Sista dagen deltog även lillminiorer i lägret.

Grebo Värna LRF-avdelning hade på torsdagen årsmöte i församlingsgården i Grebo. Ordföranden Sten Hemmingsson kunde hälsa omkring 30 medlemmar välkomna. Kvällen inleddes med ett föredrag av länsjägmästare C-O Bosson, som talade om skogsvårdslagen och efteråt följde en diskussion. Vid de efterföljande förhandlingarna omvaldes i styrelsen Sten Hemmingsson, Hans Rahm, Bertil Tillmar och Gunno Palmqvist. Gunnar Melefors hade avböjt omval och ersattes av Åke Pettersson. Man diskuterade den gamla bygdegården i Värna. Som representant för LRF i den kommitté som utreder möjligheten till upprustning av bygdegården utsågs Åke Allard.

Åtvidabergare
hade änglavakt:

Buss nära störta ned i å

Det är ett Guds under att inte olyckan slutade med en katastrof. Det säger Pether Åstrand i Åtvidaberg som själv var med i den våldsamma trafikolycka som tidigt på lördagsmorgonen inträffade i Hjortkvarn på vägen mellan Örebro och Finspång.

Föraren i bussen med de nära femtio hemvändande sportlovslediga ungdomarna förlorade herreväldet över fordonet i den decimeterdjupa snömodden i en besvärlig bropassage. Bussen for rakt genom broräcket och blev liggande på sidan några meter från en öppen å.

Motorn och hela bussens underrede slets vid olyckan loss och blev liggande kvar ett stycke från bussen. Hela frampartiet var som bortblåst. Ändå blev ingen människa allvarligt skadad. Fyra ungdomar fördes till sjukhus. Tre kunde med taxi återvända till hemorten redan samma dag. En pojke fick opereras för benbrott

(Forts sid 5 BUSS)

Buss . . .

(Forts från sid 3)

och ligger ännu kvar på sjukhus i Örebro.

Ungdomarna som tillhör pingstförsamlingarna i Åtvidaberg, Lessebo och Rydaholm var på hemväg från en sportlovsvecka i Jamtlandsfjällen. Man startade hemresan redan på fredagskvällen. En besvärlig resa i dimma och halka. De flesta sov eller halvsov medan bussen närmade sig Hjortkvarn.

Strax före bron i Hjortkvarn förlorade föraren kontrollen över bussen. Föraren hann dock skrika till så att de flesta passagerarna, om än yrvakna, var beredda på kraschen.

Peter Åstrand lyckades slå ut en taklucka och sprang i strump-låsten till en närbelägen affär där han kunde larma hjälp. Katastrof-larm utfärdades.

Inne i bussen hade människor och bagage tumlat om ordentligt. Ledarna lyckades dock förhindra att panik uppstod. Flera rutor slogs ut och en efter en hjälptes ungdomarna ut. Chockade och frusna togs de om hand av ords-befolkningen som stoppade i dem varm dryck och bäddade ner dem i sängar.

Senare på dagen ordnade Hallsbergspolisen fram en ledig buss varpå alla utom fyra ungdomar kunde fortsätta hem. Gruppen från Småland övernattade i Åtvidaberg och anlände på söndagen en dag försenade men välbehållna till sina respektive hem.

Platsen där olyckan inträffade är ökad och befolkningen på platsen har länge försökt få myndigheterna att göra någonting åt den farliga bropassagen. På kort tid har tre svåra olyckor inträffat där. Vid ett tillfälle rammade en tung lastbil ett hus vid sidan om bron. Huset flyttades en hel meter från grunden.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Åtvidabergscentern
har haft årsmöte

Centerns kommunorganisation för Åtvidaberg höll på lördagen årsmöte på Åtvidabergs hotell med ett 50-tal deltagare. Till ny styrelse valdes ordförande Harry Johansson, vice ordförande Gunnar Nilsson, Arne Fallman, Kjell Sundqvist, Ebba Jonsson, Karl-Gösta Johnsson, Gunnar Rudborg, Lars Johansson, Katarina Rahm, Linnea Jacobsson och Agneta Tillmar. De tre sistnämnda är nya i styrelsen.

Arbetsgrupperna för information och utbildning redovisade sin verksamhet. Bl a har fyra nummer av medlemstidningen givits ut och sex energicirklar med ca 60 deltagare genomförts.

Medlemsantalet var vid årsskiftet över 700 vilket är en ökning under året. För den största ökningen svarar CUF som varit mycket livaktigt under 1977.

Information lämnades om 1978 års planering. Man kommer att fortsätta utgivningen av medlemstidningen och med studiecirklar. På avdelningsnivå inleds arbetet med det kommunala handlingsprogrammet inför nästa val.

Efter förhandlingarna underhöll Åtvidabergs ungdomskör i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan med sånger av Bol-deman och med Otto Zetterbergs Menuett vid Templet.

Ett 80-tal ungdomar
i Skidans dag

Ett 80-tal ungdomar ställde upp i årets upplaga av Skidans dag. Tävlingarna ägde rum i Humpaterrängen och anordnades av Åtvidabergs IF och OK Eken. I de flesta klasserna var segrarna överlägsna. Fast spännande var det förstas mellan Helene Wernersson och Helena Wallberg liksom mellan Tommy Gunnar och Patrik Rosenberg där endast två sekunder skiljde till de förstnämndas fördel.

Resultat; Flickor, födda 72 och yngre, 750 m: 1) Annica Nilsson 11,51; 2) Camilla Thornberg 13,13; 3) Kristina Wiktander 16,19. F1 70-71, 1,5 km: 1) Maria Gunnar 9,00; 2) Sofie Larsson 9,18; 3) Pernilla Sandberg 13,24.

F1 68-69, 1,5 km: 1) Gunilla Nilsson 7,51; 2) Ann-Sofie Andersson 10,05; 3) Helene Ådahl 10,06. F1 66-67, 2,5 km: 1) Agneta Andersson 14,32; 2) Anna-Lena Johansson 17,24; 3) Cecilia Bogren 26,48. F1 64-65, 2,5 km: 1) Helene Wernersson 12,19; 2) Helena Wallberg 12,21; 3) Lena Bergsén 14,05.

Pojkar 70-71, 1,5 km: 1) Nicklas Karlsson 9,21; 2) Magnus Säberg 9,32; 3) Mattias Olofsson 9,52. P 68-69, 1,5 km: 1) Matti Olsson 6,33; 2) Tomas Persson 6,41; 3) Magnus Andersson 6,53.

P 66-67, 2,5 km: 1) Tommy Gunnar 11,20; 2) Patrik Rosenberg 11,22; 3) Nicklas Bergsén 11,31. P 64-65, 2,5 km: 1) Per Gunnar 11,08; 2) Kent Andersson 12,52; 3) Christer Thuresson 13,11. P 62-63, 5 km: 1) Mikael Bergsén 22,01; 2) Jan Svensson 26,18; 3) Jonas Haettner 31,22.

Bysjödag i trist väder Men tusentals kom ändå

28/2



Närmare 1 000 personer kom till årets Bysjödag i Ätvidaberg, arrangerad av Lions och ASS. En av huvudpunkterna på programmet Sportdykarklubbens uppvisningar i konsten att ta sig upp ur en vak. Bl a fick man se unge Jonas Haettner göra provet för Isbjörnsmärket

Det var dimmigt och grått när Lions club och Ätvidabergs SS på söndagen inbjöd till årets upplaga av Bysjödagen i och kring Villan. Det föga publikvänliga vädret till trots besöktes evenemanget av närmare tusen personer. Arrangörerna bjöd på ett omväxlande program. Alla tycktes belåtna utom möjligen lottförsäljarna. För publiken var ofta nog att dra sig hemåt värmen innan alla lotter gått åt.

Men det lär nog bli en slant över ändå till ASS. För Bysjödagen är ett samarrangemang där Lions drar det tyngsta lasset och generösa som man är skänker över-skottet till simklubben.

Programmet inleddes, trots att det stod nästan sist på det klockslagslösa programbladet, med en hel del övningar i och omkring den upphuggna isvaken på Bysjön. Ove Andersson från Svenska livräddningssällskapets länsavdelning informerade om och Ätvidabergs sportdykarklubb gav praktiska uppvisningar i konsten att ta sig upp ur en vak.

Vi kan inte få ut nog mycket information om hur man bör vara utrustad när man ger sig ut på isarna, sade Ove Andersson. Bara under januari månad i år dog lika många människor i isolyckor som under hela förra året. Sportdykarklubben i Ätvid kommer att få fler demonstrationsuppdrag. Efter de svalkande baden flyttade åskådarna sig ett stycke längre ut på isen. Där var det MFK Astrofly's tur att ge en hisnande och skickligt genomförd uppvisning i konsten att flyga radiostyrda modellflygplan.

Aven i år hade man öppnat portarna till Villan. Rader av människor passade på att gå igenom lokalerna. Inte minst för att också passa på tillfället att titta på Ätvidabergskonstnären Bernt Holmströms utställning.

Vidare förekom korvgrillning, en tipspromenad, lotterier och chokladhjul. Så snart "lejonen" räknat samman utgifter och inkomster kommer man att överlämna överskottet till Ätvidabergs simsällskap.

8 ÖC lördag 4 mars 1978

Företag i Grebo får miljonorder?

I höstas flyttade Ingenjörfirman KÄVI sin tillverkningsenhet från Malmö till Grebo mellan Ätvidaberg och Linköping. Platschefen Lelf Karlsson sade då vid en intervju att man hyste stora förhoppningar om utökning av både verksamhet och produktion, förhoppningar som av allt att döma inte ser ut att komma på skam. Det åtminstone personalmässigt sett lilla företaget har just nu en miljonorder inom räckhåll. För KÄVI den här beställningen kommer man att behöva både förstärka arbetsstyrkan med sex-sju man och påskynda planerna på utbyggnad av verkstadslokalerna.

KÄVI har specialiserat sig på pneumatiska produkter, dvs maskiner som drivs med tryckluft. Det är tryckluftspressar, lyftbord och liknande. Gemensamt för produkterna är att de är smörj fria och därmed praktiskt taget underhållsfria. Ett system som KÄVI sannolikt är ensam om i Sverige.

Nu är ett storföretag intresserat av KÄVI:s kunnande och har bestämt drygt 20 stora pneumatiska cylindrar. Apparaturen skall an-

vändas för att underlätta öppnandet av luckor till smältugnar och skall således också stoppa för hög värme.

Den här provsändningen skall nu testas på olika håll och om beställaren blir nöjd fullföljs ordern med ytterligare över 1 000 enheter. För KÄVI i Grebo betyder det sex-sju arbetsstillfällen, säger företagets chef Kåre Viken. Samtidigt måste man öka lokalytan.

Företaget sysselsätter för närvarande två man i Grebo. De båda är överlupna med arbete med sin specialitet, den underhållsfria tryckluftspressen. Det är en artikel som man till 90 procent tillverkar själv. I dag har man offerter ut på 700 000 kr.

Smörjfri tryckluftapparatur började Kåre Viken utveckla för sju år sedan. Det finns ytterst få tillverkare inom det området. Sannolikt är företaget ensam om systemet i Sverige. Det finns stora företag som säljer tryckluftapparater, men i regel köper man då apparaturen från utlandet. KÄVI undersöker just nu möjligheterna att få in en fot på den östeuropeiska marknaden.

CHRISTER BERG