

ÅTVIDABERG

1/9

2/9

Studieförbundet Vuxenskolan, Åtvidaberg—Björnsäteravdelningen, hade på tisdagen årsmöte på Hembygdsgården i Åtvidaberg. Förhandlingarna med ett 40-tal närvarande ombud, cirkelledare och andra intresserade leddes av ordföranden Åke Andersson. I styrelsen invaldes Stig Hultenius efter Vilgot Björkegren som undanbett sig återval. Information lämnades om det föregående läsårets verksamhet. Man hade då 49 cirklar i gång med sammanlagt 494 deltagare. Vidare stod man som anordnare av festligheter i Domarvik och en lyrikafton i Villan. Under kvällen avtackades Kerstin Bengtsson som varit studieorganisatör under året. Den nya studieorganisatören Carin Rudborg presenterades. Hon gav också en information om det kommande studieåret. Efter förhandlingarna höll Olof Söderbäck ett anförande och visade egna bilder på de mest skiftande arter inom djurriket.

Alla studieförbund ska behandlas lika

När en kommunal nämnd eller styrelse vänder sig till ett studieförbund för att få hjälp med någon kurs så skall samtliga på orten verksamma studieförbund få tillfälle att lämna offert. Det är beklagligt att inte alla studieförbund i Åtvidaberg behandlas lika.

Det menar studieförbundet Vuxenskolan i Åtvidaberg—Björnsäter som nu beslutat skicka en skrivelse till sociala centralnämnden i Åtvid. Orsaken till uttalandet är att centralnämnden i höst skall anordna en kurs i äldreomsorg för den personal som arbetar inom äldreomsorgen. Centralnämnden begärde in anbud från ABF, TBV och Kommunala Vuxenutbildningen. Den senare organisationen tackade nej och så småningom antogs budet från ABF.

Det är synd att vi inte fick vara med i budgivningen, säger Lena Ternstedt. För kursen är prioriterad och den organisation som begärde det var just Vuxenskolan. Hade vi fått vara med och lämna offert på kursen så vågar jag nog påstå att vårt bud hade stått sig väl i konkurrensen, säger Lena Ternstedt slutligen.

Åtvids kyrkokör har haft årsmöte. Förhandlingarna leddes av ordföranden Ingvar Kindesjö. Denne, liksom övriga i tur att avgå i styrelsen, omvaldes. Kören har nu närmare 30 medlemmar, vilket är en mindre ökning. Man utsåg en kommitté, som skall arbeta med nästa års resa. De resmål som diskuterats är England, Finland och Österrike. Vidare beslöt man att åtminstone en gång i månaden delta med körsång i högmässan. Man kommer även att uppehålla viss jourtjänst i samband med gudstjänster på Östergården och sjukhemmen.

Åtvidaberg

Välbesökta tältmöten. Under tre veckors tid har frikyrkoför-samlingarna i Åtvidaberg anordnat en gemensam tältmöteskampanj vid Alléskolan. Mötesserien har lockat ovanligt många besökare och arrangörerna räknar med att närmare 3 000 personer kommit till tältkyrkan. Under veckoslutet avslutades serien. I det fullsatta tältet informerade Gidioniterna om spridning av biblar på hotell, skolor sjukhus och fängelser. För ändamålet upptogs ett offer under mötet. På söndagskvällen gästades man av sånggruppen Saltaren som sjöng ett fiertal sånger. Under kampanjen har pastorerna Nils-Göran Andersson och Pär Hugosson varit mötesledare. Bo Carlsson har predikat och Allianssångarna sjungit tillsammans med olika solister. Från frikyrkoför-samlingarnas sida är man nöjd med kampanjen och den gemenskap man upplevt. Samarbetet kommer att fortsätta och det sker närmast med gemensamma sångstunder på gågatan.

Församlingsnytt. Åtvids församling har som bekant haft svårt att finna några sökande till de lediga tjänsterna som församlingsassistent och diakonissa. Nu har man ändå delvis lyckats lösa problemet genom att fram till sommaren 1978 anställa en barn- och ungdomsledare. På den posten har man utsett Anna-Karin Johnson som började sitt arbete på torsdagen.

Åtvids sommarmusik slut — åter en stor framgång

2/9



Sommarmusiken i Åtvids kyrkor avslutades på onsdagskvällen med en konsert av Ingemar Ericsson på orgel och tenoren Torbjörn Hedman. Musikdirektör Ingemar Ericsson är mannen som för femte året nu svarat för idé, planering och genomförande av de allmer uppskattade musikstunderna

På onsdagskvällen avslutades årets upplaga av Sommarmusik i Åtvid. Under tolv onsdagar har man i Åtvids gamla respektive stora kyrka bjudit åhörare från när och fjärran på variationsrik och omvittnat kvalitetsmässigt fina musikstunder. För arrangemangen svarar visserligen både Åtvids församling och SKS i Åtvidaberg men hela verksamheten står och faller ändock med en man — musikdirektör Ingemar Ericsson.

Det är nu femte året i rad som sommarmusiken anordnats. Första året, 1973, i tämligen blygsam omfattning. Då var det mest Ingemar Ericsson själv som gav små korta konserter på orgel. Då och då även ackompanjerande någon solist.

Med tiden har sommarmusiken utvecklats allt mer och årets program var både det längsta och mest ambitiösa. Samtidigt har man under årens lopp kunnat notera allt större besöksantal. Premiäråret kom något eller några tiotal åhörare till kyrkan. I år har man ett snitt på ca 80 personer.

Då skall man ändå komma ihåg att konserterna äger rum sommartid och dessutom så sent som kl 8 på kvällen.

Jag tror nog att vi nu funnit den rätta formen för de här musikstunderna, säger Ingemar Ericsson. Vi försöker leva upp till betydelsen av ordet "stund", dvs hålla konserterna på begränsad tid. Mellan en halvtimme och tre kvart. Vidare är det förstas viktigt att få en viss balans mellan musiker från Åtvidaberg och anorstades ifrån. Vi har massor av fina sångare och solister i Åtvid och en sådan här konsert kan vara en bra plattform för dem.

Åtvids församling är ju en relativt sett liten församling. Men det hindrar ändå inte att sommarmu-

siken i Åtvid fått ett gott rykte om sig. Det visar inte minst det faktum att idén spritt sig så att man här och var kunnat märka att också andra små församlingar numera anordnar sommarmusik. Fler har upptäckt att det går att samla folk till små kulturarrangemang också sommartid.

I Åtvidaberg är det Ingemar Ericsson som under de fem åren dragit det tyngsta lasset. Han har inte bara gett åtskilliga prov på sitt kunnande på orgel och piano. Han har också svarat för planering, engagemang av musiker från när och fjärran, annonserat, informerat osv.

I varje fall pekar de hela tiden ökande åhörarsiffrorna på att publiken uppskattar Ingemar Ericssons arbete. Hur det är på den andra kanten, dvs bland dem som styr och ställer i församlingen, är inte lika klart utsagt. Men nog var det en och annan bland avslutningskvällens åhörare som menade att det varit på sin plats att någon representant för församlingsstyret tackat och kanske tom överlämnat en blomma till Ingemar Ericsson. Onsdagskvällens fina konsert slutade därför med en lätt pinsam tystnad. **CHRISTER BERG**

*



Följande pensionärer avtackades på torsdagen för sin tid på ÅSSA i Åtvidaberg: stående fr v Ture Svärd, anställd sedan 1948, Edvin Jonsson 1927, Sven Andersson 1952, Malte Lindahl 1957, Ragnar Karlsson 1943, Börje Jonsson 1964, Ingvar Bäckström 1953 och Ragnar Lindström 1933. Sittande fr v Tore Hulman 1970, Henrik Svensson 1949, direktör Magnus Jüllig, Tore Bohlin 1941, Emil Englund 1951 och Gösta Ignell 1931. Vid tillfället saknades Lennart Larsson 1962, Werner Cordes 1950, Erik Svensson 1969 och Yngve Ekström 1960

ÅSSA hyllade 20 veteraner för tillhoppa 500 arbetsår

Vid en festmåltid på hotell Stallet i Åtvidaberg på torsdagen gav företagsledning och fackföreningsledare på AB ÅSSA sin hyllning till 20 anställda vilka tillsammans arbetat över 500 år på företaget. Det innebär en genomsnittlig arbetstid på ca 25 år för var och en. Återigen har man fått ett bevis på hur trogen arbetskraften i Åtvidaberg är sitt företag. Bland dem som hyllades fanns flera som ägnat praktiskt taget hela sitt yrkesverksamma liv åt ÅSSA.

Det var nu två grupper som deltog i festligheten. Dels 17 personer som under de båda senaste åren gått i pension, dels fem personer som i år och förra året firat 25-årsjubileum på ÅSSA. Den senare gruppen utgjordes av Sven Andersson, Emil Englund, Owe Ericsson, Rune Siggesjö och Bert Ahlsén. Dessa fick av direktör Magnus Jüllig motta var sin jubileumsgåva.

Både Sven Andersson och Emil Englund blev dessutom dubbelhyllade eftersom de också till-

hörde den grupp pensionärer som nu lämnar företaget. Nestorn bland pensionärerna är Edvin Jonsson som arbetat på ÅSSA ända sedan 1927, dvs under nära ett halvt sekel. Nämnas bör också Gösta Ignell och Ragnar Lindström vilka började på företaget 1931 respektive 1933.

I sitt tacktal framhöll Magnus Jüllig att det är vemodigt att ta adjö av så många skickliga yrkesarbetare. Det är arbetet som fört oss samman och vi känner stor tacksamhet för det arbete ni

uträttat. Vi i företagsledningen kommer att sakna er men får nu sätta vårt hopp till den grupp som är kvar, slutade Magnus Jüllig.

Ett kortare anförande hölls också av Agne Fasth från Salf och Göte Karlsson från ÅSSA:s verkstadsklubb. Dessa uppvaktade pensionärerna med blommor. För kvällens underhållning svarade trubaduren Sören Dahlgren som bjöd på ett uppskattat visprogram med bl a Taube- och Ruben Nilssonmelodier.

CHRISTER BERG

Åtvidaberg

Föreningen Hem och skola i Åtvidaberg har haft årsmöte i Centralskolorns aula. Till ny ordförande efter Sven Trolldal valdes Lars-Åke Gustavsson. Övriga i styrelsen är Anna-Britta Carlsson, Gunnar Falk, Margareta Anderson, Anne-Marie Tormalm och Gunilla Westerlund. Till huvudklassombud omvaldes Christina Henriksson. Man beslutade bl a att fortsättningsvis förlägga årsmötena till våren. Frågan om införande av medlemsavgift behandlades och man enade sig om att tills vidare avstå från sådan avgift. Före förhandlingarna höll Sven Trolldal ett anförande betitlat För Hem och skola — i tiden.

Sträng till Åtvid. Socialdemokraterna i Åtvidaberg kommer under hösten att genomföra en kampanj där man bl a tar upp boendemiljön till debatt. Exempelvis kommer man att via kontaktgrupper träffa kommuninvånarna och även inbjuda hushållen till en diskussion om boendemiljön. Nästa vecka anordnas ett offentligt möte i Folkets hus med Hans Andersson, Riksbyggen, som mötesledare. Höstkampanjens höjdpunkt infaller dock först i slutet av november då man anordnar Folkrorelsens dag. Huvudtalare blir då före finansministern Gunnar Sträng.

5/9

Nu slutar Lasse:

I 19 år har han kört "rullande lanthandeln"

"Det är kanske först under den här sista veckan som jag riktigt förstått hur mycket den här bussen betytt för många"

I nitton år har Lasse Karlsson kört varubuss i Åtvidabergstrakten. Men nu är det slut. När han i fredags rullade i väg med sin "lanthandel" var det sista gången. På slutet betjänade Lasse ca 200 hushåll. Han körde fyra turer i veckan och nådde då mer eller mindre avsedes boende människor i halva Åtvidabergs kommun.

— Jag har haft fin kontakt med människorna och jag kommer att sakna dem, säger Lasse Karlsson som vill sadla om innan han blir för gammal.

När Lasse började köra varubuss bodde det fler människor på landsbygden. Då blev det långa arbetsdagar. Mil har lagts till mil och när Lasse ställde in bussen för gott i fredags hade han kört bortemot 50 000 mil.

—SE SIDAN ÅTTA—



Normalt dricker jag inte kaffe, säger Lasse Karlsson. Men den här sista veckan på ett 19 år långt jobb har det hunnit bli åtskilliga baljor. Man kan inte bara säga nej till alla snälla människor. På ändhållplatsen är det Harald och Greta Gustavsson som bjuder på kaffe med dopp. Blommorna fick han förstas också med sig



5/9
Lanthandeln slutar rulla:

Hjälp på flera sätt under 19 års turer

Det var inte utan att det av vemod sved i ögonlocken på Lasse Karlsson när han i fredags rullade i väg med sin "lanthandel" från Hyttgården utanför Åtvidaberg. Han hade sålt sin sista korbbit, sitt sista fönsterputs, sitt sista paket knäckebröd, ja, sitt sista av alla de tusen och en saker han haft med sig i sin varubuss.

I nitton år har han hållit på och kört varubuss åt Falerums livs. I nitton år har han fyra dagar i veckan, oavsett väder och vind, bullrat fram på oftast mycket krokiga och smala grusvägar mellan Gamleby och Åtvidaberg. Lika länge har den alltmer glesnande befolkningen på landsbygden vant sig vid att en gång i veckan gå ut på gårdsplanen och handla livets nödtorft av Lasse i hans rullande lanthandel.

Men nu är det slut. Förra veckan körde Lasse Karlsson de fyra turena för sista gången. Han skall

bli sin egen inom manufakturbranschen.

— Det är kanske först den här sista veckan som jag på fullt allvar börjat förstå vad jag hållit på med, säger han. Efter alla blommor och presenter. Och tårar. För mig har den här bussen varit mitt jobb och ett sätt att få min utkomst. Nu börjar jag förstå vad den betyder för kunderna.

Social service

Bland de kunder jag kört in hos finns många äldre människor. En del sjuka eller handikappade. Somliga har nått och jämnt kunnat ta sig in i bussen för att handla. Hur skall det nu gå för dem? Visst finns det kommunal färdtjänst. Men för många är den både krånglig i all sin byråkrati och kanske praktiskt omöjlig. Man kan också beställa varor i telefon. Men det blir ju inte det samma som att välja själv. Man kan be någon handla. Eller flytta.

På mer än ett av de omkring 200 hushållen som handlat av Lasse Karlsson vill man gärna att en annan sak ska bli känd. Nämligen den sociala verksamhet som

Lasse Karlsson utfört. Han har burit vatten åt gamla, skottat snö åt dem som inte orkat själva och han har ringt efter ambulans åt sjuka. Han har överhuvud taget brytt sig om sina kunder också som människor.

Ingen återvändo

Själv vill inte gärna Lasse Karlsson tala om den sidan av sitt liv.

— Jag har haft fin kontakt med människorna, säger han. Jag kommer att sakna dem. Men nu finns det ingen återvändo. Skall jag sadla om så måste jag göra det innan jag blir för gammal. Vad man skulle önska är att de sociala myndigheterna på något sätt såg till att den här handelsbodsservicen bestod.

Under de senaste åren betjänade Lasse Karlsson med sin buss ca 200 hushåll. Han körde fyra turer i veckan och nådde då mer eller mindre avsådes boende människor i halva Åtvidabergs kommun, bort mot Gamleby och ner mot Överum.

Långa dagar

När Lasse Karlsson började köra varubuss åt Falerums livs bodde fler människor på landsbygden. Då blev det också långa dagar. Upp vid fyratiden på morronkulan för att vara färdig vid 10-tiden på kvällen. Mil har lagts till mil och när nu Lasse ställde in bussen för sista gången i fredags så hade han hunnit köra bortemot 50 000 mil.

Sista anhalten på Lasse Karls-



Ja, hej då, och tack för den här tiden. Lasse Karlsson i Falerum har kört varubuss i nitton år. I fredags slutade han. Till många kunders stora ledsnad. De sista som fick besök av Lasse Karlsson och hans rullande lanthandel var Harald och Greta Gustavsson i Hyttgården utanför Åtvidaberg

sons nitton år långa karriär som föreståndare för varubussen gjordes hos makarna Greta och Harald Gustavsson i Hyttgården utanför Åtvidaberg. De har inte ord nog för att berömma Lasse Karlsson.

— Vi har faktiskt bara behövt komplettera med litet mjölk, säger de.

Bortskämda

— Vi har varit med på den här turen sedan början av 60-talet, säger Harald Gustavsson. Så det är klart att man hunnit bli bra bortskämd med att kunna gå ut på gårdsplanen för att handla i affä-

ren.

— Inte blir det riktigt det samma att ringa och beställa på nota, menar Greta Gustavsson. Man vill ju gärna se det man köper. Särskilt kött. Och alltid glömmar man något när man skriver lista.

Hur skall de handla i fortsättningen? Det får väl gå på något sätt, säger de. Till närmaste affär är det ungefär tre kilometer. Men det kan bli långa kilometer när man inte har bil och på äldre dar måste ta det litet lugnt. Det blir väl till att anlita släkt och färdtjänst.

CHRISTER BERG

Friluftsförbundet i Östergötland först med kvinnlig ordförande

Friluftsförbundet i Östergötland har som första distrikt i landet fått en kvinnlig ordförande. Det var vid distriktets årsstämma på Prästtomta utanför Borensberg som det smått historiska valet skedde. Till ordförande utsågs då Ingegerd Elfström från Jursla/Åby. Hon efterträder Sture Mattsson, Linköping, som innehaft posten sedan 1970. Med tanke på att nära 80 procent av distriktets medlemmar är kvinnor, är det förstås en naturlig utveckling.



Ingegerd Elfström

Ingegerd Elfström har varit med i Friluftsförbundet sedan slutet av 60-talet. Hon har jobbat som ledare för både mulle-, strövar- och friluftsskolor. Hon var en av initiativtagarna till lokalavdelningen i Jursla/Åby. Vidare är hon redaktör för distriktets tidning Året om.

Distriktsstyrelsen har nu följande sammansättning: Ingegerd Elfström, ordförande, Anne-Sophie Söderberg, Åtvidaberg, vice ordförande, Bengt Thörnblad, Linköping, sekreterare, Anita Norrman, Motala, kassör, Gunvor Karlsson, Norrköping, Björn Rudqvist, Borensberg, Ove Bergström, Rimfors, Kate Lundstedt, Vadstena, och Britta Håkansson, Linköping.

Val förrättades också av representanter till Friluftsförbundets riksorganisation. Sture Mattsson utsågs till ledamot i centralstyrelsen, fjällkommittén och publicitetskommittén. Ingegerd Elfström och Björn Rudqvist valdes till träffkommittén och Anne-

Sophie Söderberg till förste ersättare i centralstyrelsen och ledamot i friluftsskolekommittén.

Av verksamhetsberättelsen framgår att 1976/77 varit ett aktivt år. Man har uppskattat att de 650 ledarnas ideella arbetsinsats uppgick till närmare 38 000 timmar. Året innan var motsvarande siffror 540 ledare och drygt 34 000 timmar.

Friluftsskolorna med Skogsmulle i spetsen är en känd verksamhet inom Friluftsförbundet. Under året samlade den verksamheten i distriktet över 8 000 barn och ungdomar.

Under det kommande verksamhetsåret avses att i distriktet slå ett extra slag för det s k Fjällpaketet. Man vet att det finns många människor som vill gå i fjällen men av någon anledning inte har kommit iväg. Här ska man nu hjälpa dem med förberedelser på hemmaplan genom informationsträffar, studiecirklar osv. Man hoppas också att nästa år kunna anordna två turer i fjällen för intresserade östgötar.

CHRISTER BERG

Björnsäter välkomnade sin nya prästfamilj

Förra veckan sade man i Björnsäter tack och farväl till komminister Thord Thordson, som då slutade sin tjänst i Björnsäter och Grebo församlingar för studier i Israel. Redan på söndagen kunde dock församlingsborna i Björnsäter hälsa sin nya präst välkommen. Ett hundratal ortsbor passade på tillfället att stifta närmare bekantskap med den 28-åriga komministern Per Boo.

Denne ledde nu sin första högmässa i sin nya församling. En högmässa i vilken kyrkokören medverkade och där större delen av kyrkobesökarna deltog i nattvard.

Omedelbart efter högmässan samlades man kring de dukade borden i Björnsäter församlingshem. Här skedde det mera offentliga välkomnandet av den nya prästfamiljen rum i samband med anordnandet av en församlingshögtid för de äldre.

Kyrkorådets ordförande Bertil Ristenstrand hälsade paret Per

och Catharina Boo varmt välkomna till Björnsäter. Han överlämnade även blommor till dem. Per Boo tackade och svarade med att ge de närvarande en kort presentation av sig själv.

Blommor utdelades också till högtidens äldste närvarande kvinna och man. Sålunda hyllades Edvin Kalm, 94 år, och 84-åriga Rut Olsson från Lakvik. Innan man bröt upp framfördes de inbjudnas tack för trevlig gemenskap av förra riksdagsmannen Carl Eskilsson.



På söndagen hälsades den nye prästen i Björnsäter, komminister Per Boo, välkommen. På bilden är det förra riksdagsmannen Carl Eskilsson med fru Ingeborg som stiftar närmare bekantskap med Per, Catharina och Andreas Boo

Valpar skolas. Åtvidabergs hundklubb startade på söndagen höstupplagan av sina valpkurser. Liksom tidigare leds kursen av Gunnel Adolfsson, som under ytterligare sex tillfällen framöver ska försöka bibringa såväl valpar som hussar och mattar elementärt hundvett. I valpkursen är det sålunda inte fråga om traditionell dressyr. I stället handlar det om uppfostran. Man har också kunnat konstatera att hundar som varit med på valpkursen blivit lydigare och duktigare än hundar där uppfostran först satts in sedan hunden blivit vuxen. Det framhåller hundklubbens ordförande Thord Samuelsson, som på söndagen hälsade valpar och valpägare välkomna till klubbstugan i Håckla.

Björnsäter missionsförening av EFS hade på fredagen sin sedvanliga höstföreläsning i Församlingshemmet. Distriktsföreståndare Torsten Persson inledde med andakt och höll även ett anförande om Etiopien. Den efterföljande auktionen på hemvävda mattor, handarbeten och diverse ätbart leddes av Allan Roseberg. Köplusten var god och den ekonomiska behållningen uppgick till

Åtvidaberg

SSU-Åtvidaberg har haft medlemsmöte där man bl a diskuterade höstens verksamhet. Man beslutade genomföra en kampanj där man ska visa upp de vallöften som de borgerliga partierna gav före 1976 års val och även visa hur dessa löften hållits eller svikits.

Långbrots socialdemokratiska förening har haft möte i fritidssalalen i Eksäter. Förutom sedvanliga förhandlingar presenterades höstens studieutbud. För den musikaliska underhållningen svarade trubaduren Lollo Asplund.

Åtvidaberg

Fler anslagstavlor. Kommunstyrelsen har beslutat utöka antalet offentliga affischtavlor i Åtvidaberg. I dag finns det 25 sådana tavlor i hela kommunen. Åtta av dessa finns i Åtvidaberg. Det ansåg Åtvidabergs arbetarekommun vara för litet. I en skrivelse till kommunstyrelsen menade man att ytterligare tavlor behövdes bl a vid Eksätter, Sunnebotorget och Sporthallen. Gatukontoret har därefter gjort en utredning och lagt fram förslag till kommunstyrelsen. På måndagen beslutades att det i tätorten skall sättas upp sex nya affischtavlor. Dessa placeras vid Sunnebotorget, Nygårdsvägen—Östgötagatan, Stortorget, Gruvgatan—Parkvägen, Sporthallen och affärscentrum Kaplansgatan. Affischtavlan vid Kvarngatan—Adelsnäsavägen tas bort. Kostnaderna har beräknats till ca 1 500 kr.

Åtvidabergs frimärksklubb har haft årsmöte i Folkets hus. Förhandlingarna med ett 20-tal medlemmar leddes av ordförande Allan Pettersson. Denne liksom de övriga ledamöterna i styrelsen omvaldes. Klubben som bildades 1970 har nu ca 65 medlemmar varav ett 20-tal ungdomar. Man samlas regelbundet för att byta och diskutera frimärken. Föregående verksamhetsårs stora begivenhet var arrangerandet av Östgötaträffen, en årlig sammankomst för filatelisterna i Östergötland. Specialstämpel med Åtvidabergsmotiv utverkades och postens personal fick under dagen använda den vid närmare 3 000 tillfällen.

De sammanlagda kostnaderna blev under 1976 och hittills i år drygt 200 000 kr för huggning, körning, skogsvård m m. Under samma tid såldes virke för 265 000 kr. Överskottet ligger därför för den redovisade tiden på ca 63 000 kr. Då ska man ändå komma ihåg att skogsskötseln inte bedrivs för att få ett maximalt ekonomiskt utbyte. Ändå står således inte kommunstyrelsen främmande inför att söka sakkunnig hjälp.

Kommunens skogar har gått med vinst

Kommunstyrelsen har nu gett gatuchefen i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att få sakkunnig hjälp och rådgivning med skötseln av den skog som finns på kommunalägd mark.

Det var i mars som Yngve Jonsson (c) i kommunstyrelsen frågade efter vilka principer skogen sköts i de små skogsområden som finns på kommunens fastigheter. Han menade då bl a att det ligger i alla skogsägares intresse att avverkning och bortforsling sker på ett sådant sätt att upplag och vindfällan inte blir liggande och därmed blir hårdare för skadeinsekter.

Nuvarande gatuchefen fick då i uppdrag att redogöra för principerna. I slutet av augusti efterlyste Yngve Jonsson den utlovade redogörelsen. Då uppdrogs dessutom åt gatuchefen att lämna en ekonomisk rapport för kostnader och intäkter för skogsavverkning i Grebo.

På måndagen fick kommunstyrelsen redogörelsen. Skogsarealen omfattar ca 175 ha.

Beträffande avverkningen i Grebo konstateras i skrivelsen från gatukontoret att avverkningarna till större delen utfördes under 1976—77. I den ekonomiska redovisningen ingår också avverkning i Fiskarhagen och skogsvårdande åtgärder i Hallaholm och Humpa.

De sammanlagda kostnaderna blev under 1976 och hittills i år drygt 200 000 kr för huggning, körning, skogsvård m m. Under samma tid såldes virke för 265 000 kr. Överskottet ligger därför för den redovisade tiden på ca 63 000 kr. Då ska man ändå komma ihåg att skogsskötseln inte bedrivs för att få ett maximalt ekonomiskt utbyte. Ändå står således inte kommunstyrelsen främmande inför att söka sakkunnig hjälp.

ÅTVIDABERG

Bidrag till vidareutbildning. Kommunstyrelsen har beviljat de båda musiklärarna vid kommunala musikskolan Agneta Ekström och Lars Sundvall vardera 700 kr i bidrag för studier vid Stockholms musikpedagogiska institut under våren 1977.

Aldringvård i utveckling. Kommunstyrelsen har tillstyrkt att sociala centralnämnden får ta i anspråk 59 000 kr av de intäkter man får för dagavgifter på äldreomsorgen utöver det budgeterade beloppet för att bekosta en kurs för anställda i höst. Kursen heter Aldringvård i utveckling och är avsedd för personal inom äldreomsorgen. Antalet anmälda till kursen uppgår till 100 personer.

Principer för Verksgatan. Kommunstyrelsen har gett fastighetskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till principer för uthyrning av samtliga hus vid Verksgatan. Bakgrunden till beslutet är att konstnären Bernt Holmström anhållit om att mot en låg hyra få hyra en av de lediga fastigheterna till ateljé och utställningslokal. Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till önskemålet men vill förts utarbeta principerna. Tidigare i år har Åtvidabergs pensionärsförening begärt att få hyra ett av husen. Men föreningen drog sig ur då man ansåg att årshyran på 2 400 kr exklusive värme och vatten var för hög.

500 elever och lärare på tre minuter. I början av varje termin har man en brandövning för eleverna vid skolorna i Åtvidaberg. En utrymningsövning som äger rum utan att eleverna känner till riktigt när det skall bli. På onsdagen hade man övningen i Centralskolan. Larret gick och inom tre minuter hade hela skolan utrymmts. Då hade de över 500 eleverna och lärarna sprungit ut på skolgården. Klass 4 B fick lämna klassrummet genom fönstret på brandkårens stegbil. Årets övning var kanske den snabbaste och smidigaste som gjorts i skolan.

URM-pris. Olof Söderbäcks naturvårdsinventering över Åtvidabergs kommun kommer under veckoslutet att spridas över Sverige. Kommunstyrelsen har nämligen bifallit en anhållan från OK Eken att som priser vid ungdomens riksmästerskap (URM) i orientering få dela ut 16 exemplar som priser. Mästerskapet avgörs på lördag-söndag i Häcklaterängen med deltagande av ungdomar från hela landet.

Avstår från förköpsrätten. Kommunstyrelsen har beslutat avstå från den kommunala förköpsrätten till fastigheten Botorp, Solvestad 1:1 i Hannäs. Fastighetens areal är 5 000 kvm och köpskillingen uppgår till 70 000 kr.

Två på samma moped krockade med bil

Två pojkar som åkte på samma moped var på onsdagsmorgonen inblandade i en trafikolycka i korsningen Jan Carls väg och Mossvägen i Åtvidaberg. Mopeden med en av pojkarna på sadeln och en på styret rände rakt in i en från höger kommande bil. Båda ynglingarna slog i gatan. Den av de två som satt på styret slog sig mycket illa i huvudet, i ena handen och på ett ben. Han måste föras i ambulans till Linköping för omvårdnad på regionsjukhuset. Den andre av de båda femtonåringarna klarade sig undan från olyckan med smärre betessyrer. Mopeden blev illa tilltygad. Personbilen fick omfattande plåtskador.

Polisen i Åtvidaberg är bekymrad över det allt vanligare oskicket bland ungdomarna i Åtvidaberg att färdas två och två på samma moped. Utöver sadeln används såväl ram som tank och styre som sittplatser. Man kommer nu att ytterligare intensifiera övervakningen. Man vill också framhålla att det inte bara är direkt olagligt att åka som de båda pojkarna gjorde. Skaderisken blir så mycket större, vilket man på onsdagen fick ett påtagligt bevis för.

Förlängd borgen för checkkredit. Kommunstyrelsen har tillstyrkt att stiftelsen Åtvidabergshem ges förlängd kommunal borgen för en checkräkningskredit på Bankekindsbanken på 800 000 kr.

Samvaro och inte tävling viktig i Åtvids minikamp



Det har varit minikamp i Åtvidaberg mellan lågstadielklasserna i Långbrottsskolan och Centralskolan. Men det är inte själva tävlingarna som är det viktigaste, menar lärarna, utan samvaron. Litet av den andan hade väl smittat av sig på eleverna. För klasskompisarna i 3 C hissade Ingrid Nilsson i skyn så det stod härliga till. Och hon hade inte alls vunnit i sin gren

Minikampen är namnet på den friluftstävling som årligen anordnas mellan lågstadielklasserna i Centralskolan och Långbrottsskolan i Åtvidaberg. Trots namnet är i varje fall lärarna överens om att det inte är själva tävlingarna som är det viktiga i sammanhanget. Nej, man ser mera till samvaron mellan barnen. Men det hindrade naturligtvis inte lågstadielklasserna från att ta i så det knakade i de tre grenarna löpning, kast och längdhopp.

Om man ser till de individuella resultaten så samsades skolorna om segerplaketterna, sex för Långbrottsskolan och sex för Centralskolan. Utslagsgivande blev stafetterna vilka samtliga vanns av Centralskolan.

Efter avslutade tävlingar samlades man till de bord som bespisingpersonalen dukat upp på skolgården. De stora travarna med ost- och korvmackor gick åt, liksom mjölkchokladen. Till sist ägde prisutdelningen rum under sedvanliga ceremonier. Resultat:

Löpning 60 m, fl åk 1: 1) Catrine Andersson, Central, 11,1; 2) Viktoria Karlsson, Central, 11,3. Pojkar åk 1: 1) Michael Karlsson, Långbrott, 11,0; 2) Thomas Johansson, Central, 11,1. Flickor åk 2: 1) Helene Åberg, Central, 9,8; 2) Anna Blomberg, Central, 10,1. Pojkar åk 2: 1) Per Blomberg, Långbrott, 10,0; 2) Mikael Swärd och Magnus Alfredsson, Central, 10,5. Flickor åk 3: 1) Anna-Carin Öberg, Central, 9,8; 2) Yvonne Malmström, Central, 10,2. Pojkar åk 3: 1) Stefan Bergenroth, Central, 10,0; 2) Erik Hjelte och Hans Ax, Långbrott, 10,1.

Längdhopp, flickor åk 3: 1) Gunnilla Ripstrand, Central, 3,42; 2) Eleonora Hjalmarsson, Långbrott, 3,42. Pojkar åk 3: 1) Robert Hultman, Långbrott, 3,31; 2) Jens Thor, Central, 3,22.

Kast, flickor åk 2: 1) Nina Gustavsson, Långbrott, 25,70; 2) Charlotte Andorn, Central, 17,50. Pojkar åk 2: 1) Erik Grönqvist, Central, 31,70; 2) Jens Jarkiewicz, Långbrott, 30,00. Flickor åk 3: 1) Katarina Johansson, Långbrott, 25,15; 2) Pernilla Ericsson, Central, 24,10. Pojkar åk 3: 1) Mikael Pettersson, Långbrott, 40,35; 2) Patrik Johansson, Central, 40,00.

Stafetter åk 1: 1) 1b, Central, 1,17,0; 2) 1c, Central, 1,17,4. Åk 2: 1) 2c, Central, 1,09,9; 2) 2b, Central, 1,10,0. Åk 3: 1) 3b, Central, 1,05; 2) 3g, Långbrott, 1,06.

Nytt varsel i Åtvidaberg

AB ÅSSA i Åtvidaberg varslade under torsdagen 22 av sina omkring 170 anställda om uppsägning. Varslet gäller 15 kollektivanställda och 7 tjänstemän. Dessutom kommer personalstyrkan att skäras ned ytterligare något genom s k naturlig avgång. Som orsak till torsdagens varsel anger företagsledningen en minskad ordergång. Framst gäller det de smörjsystem som man säljer till varvsindustrin.

Friställningarna är beklagliga men ofrånkomliga, säger ÅSSA:s verkställande direktör Magnus Jüllig. Vi är helt enkelt tvingade att sänka våra kostnader. Det är dyrt att fortsätta att tillverka produkter bara för lager.

Trots allt är man inom företagsledningen inte alltför pessimistisk inför framtiden. Framförallt har

företagets automatiska central-smörjsystem för tunga fordon och skogsmaskiner slagit väl ut, inte bara i Sverige utan också utomlands.

Torsdagens varsel är det andra på kort tid på ÅSSA. Strax före årsskiftet fick 24 anställda besked om uppsägning. Den sista i den (Forts sid 8 ÅSSA)

ÅSSA...

(Forts från sid 3)

gruppen slutade så sent som för en vecka sedan. När de nu beslutade åtgärderna verkställs kommer ÅSSA att ha knappt 140 anställda kvar. En minskning med cirka 30 procent på mindre än ett år.

— Det är sorgligt att man anser sig tvingad till så drastiska åtgärder som avskedanden. Det säger verkstadsklubbens ordförande på ÅSSA Agne Fasth. Man menar att man kanske kunde lösa personalproblemen på annat sätt exempelvis genom utnyttjande av 25-kronan i utbildning. Han påpekar också att det antal som nu vars-lats inte är en definitiv siffra. Först skall vi förhandla om den saken.

— Från facketts sida har vi tidigare framfört det nödvändiga i att få fram nya produkter och att satsningen alltför ensidigt gjorts på en enda produkt, menar Agne Fasth. Vi har också saknat en vilja från ledningen att investera i företaget. För investeringar brukar ju tyda på att man tror på sitt företag och framtiden.

Ännu en bekymrad man i Åtvidaberg är kommunalrådet Carl-Eric Ahlström.

— Vi har känt till de problem man har på ÅSSA, säger han. Ändå är det tragiskt när beskedet kommer, tragiskt för den det berör och tragiskt för kommunen som under de senaste åren fått ta emot många smällar. Så sent som för knappt en vecka sedan vars-lades ju ett 50-tal tjänstemän på Fa-cit.

CHRISTER BERG

16/9

ÅTVIDABERG

Samlingslokalfrågan. Sedan över två år tillbaka jobbar en kommitté med en utredning om behovet av samlingslokaler i Åtvidaberg. Vid planeringsutskottets senaste sammanträde redovisades hur långt kommittén kommit i sitt arbete. Bl a framhölls att man anser att det i centrum bör anläggas en lokal som kan rymma såväl större samlingslokaler som biblioteket. Planeringsutskottet uppdrog åt kommittén att arbeta vidare på förslaget att placera en sådan byggnad i kvarteret Getingen.

Flygande milsimmsstart. Milsimmet har börjat igen i Åtvidabergs simhall. Det är med andra ord åter dags för alla motionsälskande åtvidabergare att kajka omkring i bassängen. För det är verklig långbadning det är frågan om. Som namnet anger ska man simma en mil. I varje fall om man framåt lussetid vill vara med i dragningen om det stora priset. I år fick Milsimmet en flygande start. Under den första veckan deltog 136 personer. Det är faktiskt rekord. Varje vecka lottas det ut ett antal mindre flitbelöningar.

Ny tjänst inrättas för näringslivsfrågorna

Kommunstyrelsens planeringsutskott har diskuterat frågan om huruvida en fortsättning av Emes Olssons verksamhet som näringslivskonsult bör ske och i så fall under vilka former. Efter överläggningen beslutade utskottet uttala att en tjänst för näringslivsfrågor bör permanentas och organisatoriskt tillhöra kommunkansliet. Tjänsten bör kombineras med andra arbetsuppgifter som tex sysselsättningsplanering och informationsfrågor.

Det senare alternativet skulle kunna realiseras på tre sätt. Antingen genom en deltidstjänst, eller att VD i Industribyggen fick heltidstjänst eller att en ny tjänst inrättas inom kommunkansliet och där denne befattningshavare också fick andra uppgifter. Utskottet gick på den senare linjen.

Inom utskottet var man överens om att det vore olyckligt att inte fullfölja och fortsätta det arbete som hittills bedrivits. Samma sak framhöll kanslichef Assar Holmqvist som dock poängterade att näringslivskonsultens arbetsuppgifter ensamma inte är ett heltidsarbete.

Kanslichefen presenterade vid sammanträdet två huvudalternativ till lösning. Enligt det ena alternativet skulle man kunna samverka med länets företagareförening och enligt det andra lägga uppgifterna på en särskild kommunalt anställd befattningshavare.

ÅTVIDABERG

Brandstationen flyttas till Fågelsången

Det står nu tämligen klart att brandstationen så snart det låter sig göra flyttas från de nuvarande lokalerna vid Östantorpsvägen till de lokaler som ÅSSA f n hyr av Åtvidabergs industribyggen vid Fågelsångens industriområde. ÅSSA har som bekant lösts från sitt hyreskontrakt och från den 1 oktober är lokalerna disponibla.

Frågan om brandstationens flyttning har behandlats av bl a centrala byggnadskommittén, brandstyrelsen, brandkårens anställda, Åtvidabergs industribyggen och kommunstyrelsen. Inte i någon instans har man några invändningar mot att flytta brandstationen.

I 1977 års budget har kommunfullmäktige anvisat över 1,2 milj. kr för en planerad om- och tillbyggnad av den nuvarande brandstationen. Den summan hade framräknats av en konsult. Så småningom ansåg brandstyrelsen att det var nödvändigt med en än större utbyggnad. Man tog då hänsyn till behoven vid en övergång till yrkesbrandkår. De beräknade kostnaderna för utbyggnaden kom då att ligga på mellan 3,2 och 4,9 milj. kr.

Dessa siffror skall då jämföras med de 1,2 milj som man preliminärt räknar med att ombyggnad och flyttning till Fågelsången skall kosta.

Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om flyttning och att Industribyggens lokal hyrs från den 1 oktober. Månadshyran ligger nu på 16 500 kr. Vidare vill man ha i uppdrag att snarast planera för ombyggnad och flyttning.

Vad som skall ske med nuvarande brandstationen vet man inte än.

Matpriserna ökar. Hittills under året har matpriserna höjts med ca 15 procent. Det påpekar skolstyrelsen som nu begär tilläggsanslag med 15 000 kr för inköp av livsmedel till skolmåltiderna. Den summan är dock betingad av den höjda moms.

Vill ha resten. Skolstyrelsen har beslutat anhålla hos kommunfullmäktige att man även får disponera de återstående 700 000 kr som i år anslagits för utbyggnaden av Alléskolan. För 1977 har sammanlagt 1 milj. kr anslagits varav redan 300 000 kr tagits i anspråk.

Ändrad beredskap. Från 1 september har polisen i Linköping övertagit helt beredskapen i Åtvidaberg under tre vardagsnätter i veckan. I praktiken handlar det mest om en intern omfördelning av arbetskraft eftersom polismännen i Åtvidaberg under en längre tid haft problem att upprätthålla den erforderliga beredskapen inom den avtalsmässiga ramen.

Kommunstyrelsen enig: Stallet bör rustas upp

En enig kommunstyrelse har nu beslutat föreslå kommunfullmäktige att man godkänner den tidigare presenterade preliminära överenskommelsen om uppdragsavtal med SARA beträffande hotell Stallet. Kommunstyrelsen tillstyrker också att ägarna, det kommunala bolaget Åtvidabergs brukshotell, får uppdraget att planera och genomföra den föreslagna upprustningen av Stallet. De etapper det är fråga om är kostnadsberäknade till ca en miljon kr, en summa som SARA ställt i utsikt att låna ut.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att i likhet med tidigare år svara för underskottet av anläggningen. I 1977 års budget har man räknat med ett underskott på Stallet på 350 000 kr vilket motsvarar 12 öre per skattekrona. Efter upprustningen beräknar man att kommunens bidrag till Stallet skall bli 500 000 kr. Det skulle då motsvara ca 17 öre per skattekrona.

Hur kostnaderna för upprustningen mera detaljerat ser ut och hur man skall finansiera hela projektet kommer att redovisas först senare. Kommunstyrelsens beslut har föregåtts av överläggningar inom de olika partiorganisationerna.

Ny gymnasiekurs. Gymnasieskolan i Åtvidaberg vill starta en ny grundkurs i bågskytte. Kursen blir på 211 lektioner med både praktik och teori. Skolstyrelsen har gett sitt bifall.

Enklare mat i Allé. Det kan i höst bli nödvändigt att servera enklare mat i Alléskolan. Nå, så farligt är det nu inte som det kanske låter. I början av november skall Alléskolans kök byggas om. Elevantalet har ökat och man behöver större kapacitet. Ombyggnaden beräknas kunna ske på en vecka. Under två dagar bjuds eleverna på mat som är enklare att tillaga. Kanske rostbiff eller något annat enkelt.

Klart för URM

17/9

Under veckoslutet kommer 260 av Sveriges absolut duktigaste orienteringsungdomar i åldern 13—16 år till Åtvidaberg för att göra upp om topplatserna i årets riksmästerskap för ungdomar (URM). Kvalitativt sett är det här den viktigaste tävling som OK Eken i Åtvidaberg arrangerat.

Sedan lång tid tillbaka har klubbens medlemmar legat i selen ordentligt för att få allting att klaffa. Det gäller allt från kartriting och inkvarteringsfrågor till genomförandet av själva tävlingen. På lördag och söndag kommer man att ha omkring 130 funktionärer i arbete.

Det blir således eliten av landets orienterande ungdomar som samlas i Åtvidaberg. Från Skåne i söder till Norrbotten i norr har distrikten tagit ut sina bästa pojkar och flickor. Allt som allt 260 ungdomar. På lördagen avgörs de fyra individuella klasserna. På söndagen äger budkavlen rum. Tävlingarna kommer att avgöras i en terräng som kan karakteriseras som lättsprungen men tämligen kuperad. Den är således relativt fri från ris och snår fast detaljrik med mycket uppför och utför.

Tävlingar av det här slaget äger alltid rum på en alldeles ny karta. Det ställer givetvis rätt stora krav på arrangörsklubben. OK Eken som tidigare framställt flera kartor i Åtvidabergsområdet presenterar nu det som kallas Håcklabladet. De faktiska utgifterna för den kartan ligger på ca 14 000 kr varav man fått hälften i kommunalt bidrag. Men dessutom har klubbens medlemmar lagt ner över 700 timmars frivilligt och gratis arbete för att få den färdig.

Den ekonomiska kalkylen visar på kostnader på ca 36 000 kr. De väntade inkomsterna tillsammans med ett kommunalt bidrag kommer inte att täcka utgifterna.



Nu är allt klappat och klart för den kvalitativt största orienteringstävlingen i Åtvidaberg — URM 77. Tävlingsledaren Lennart Haraldsson basar för 130 funktionärer som skall se till att allt klaffar

Men den förlusten tar vi, säger Lennart Haraldsson. För i gengäld ger en sådan här tävling fin

Raka spåret i skogen för Stockholmsungdomar

Det blev Stockholm för hela slanten när riksmästerskapet i orientering för ungdomar i åldern 13—16 år under veckoslutet avgjordes i ett soligt men kallt Åtvidaberg. Stockholmsungdomarna tog hem fyra av de fem titlarna som stod på spel. I den femte kom man tvåa. Tala om dominans.

De andra 22 distrikten fick dela på det som blev kvar i en tävling som i övrigt kom att kännetecknas av en utmärkt organisation, rader av fina prestationer av en fin ungdom och härliga förutsättningar i form av lättsprungen men kuperad terräng.

På lördagen tävlades det individuellt i fyra klasser. På startlinjen stod i varje klass 65 ungdomar ur den absoluta eliten i Sverige. Ungdomar från Norrbotten i norr till Skåne i söder.

Att standarden bland ungdomarna var hög gavs det under tävlingarna åtskilliga bevis på. Ta t ex segern i klassen H 15—16, Lars Palmqvist från Stockholm. Han hade en genomsnittlig kilometertid på ca sex och en halv minut. Rena herrelöftarten.

I H13—14 kom vinnaren att heter Per Sjökvist, Stockholm. En liten snabb och kvicktänkt herre som besegrade sin närmaste konkurrent med över två minuter.

Samme man förde fö också upp Stockholm till toppen i budkavlen.

Stockholmsungdomarnas tredje individuella titel hemfördes av Siv Ekberg i D 15—16. Här slog hon fjol-årets suverän i D 13—14 Ulrika Berglund, Dalarna, med en halvminut. Frågan är om någon kan hota Ulrika nästa år.

Den som lyckades spräcka kungliga huvudstadens dominanter var Västmanlands Kerstin Haglund i D 13—14. Kerstin hade också tävlingarnas bästa differens till tvåan, 2.10 min.

Söndagens budkavle blev en snabbsprungen och spännande historia med främst Stockholm, Småland och Västergötland inblandade. Vid första växlingen kom Stockholm in som trea efter Småland. Men sedan förde Per Sjökvist upp stockholmarna till ledningen som laget sedan aldrig släppte.

Men marginalerna var inte stora. För Västergötland löpte på sista sträckan Christer Karlsson. När han gick ut låg han fyra och en halv minut efter ledaren. Christer satte allt på ett kort och var faktiskt vid sista kontrollen aningen före Stockholms slutman. Men krafterna räckte inte riktigt in i mål när starke Lars Palmqvist satte in spurten.

Arrangerande OK Eken kan med tillfredsställelse se tillbaka på den kvalitativt största tävling man hittills ordnat. Organisationen var förstklassig. Lördagens tävlingar var överständna på lite drygt fyra timmar utan annat missöde än en dåligt fungerande radiolänk. Söndagens tävlingar gick i samma tempo. Tävlingsledaren Lennart Haraldsson och hans 130 man starka funktionärstab kommer säkert att få större uppgifter i framtiden.

CHRISTER BERG

Ungdoms-RM:

H 15—16, 6,2 km 1) Lars Palmqvist, Stockholm, 39.10; 2) Joakim Brinken-berg, Göteborg, 39.23; 3) Lars Holmqvist, Medelpad, 40.25; 4) Hans Mellin, Bohuslän-Dal, 40.31; 5) Anders Olsson, Västerbotten, 41.04; 6) Lars Andersson, Västmanland, 42.22; 7) Inge Söderqvist, Hälsingland, 42.29; 8) Alf Jernberg, Uppland, 42.50; 9) Håkan Eriksson, Dalarna, 43.06; 10) Jan Eriksson, Södermanland, 43.10; 28) Peter Nilsson, Östergötland; 51) Lennart Gustavsson, Östergötland; 56) Viktor Johansson, Östergötland.

H 13—14, 5,2 km 1) Per Sjökvist, Stockholm, 35.14; 2) Håkan Svensson, Småland, 37.20; 3) Roland Hansson, Skåne, 37.22; 4) Ulf Magnusson, Närke, 37.43; 5) Mats Herbert, Stockholm, 38.07; 6) Ove Skoog, Södermanland, 38.50; 7) Per-Anders Johansson, Göteborg, 39.01; 8) Hans Westblad, Dalarna, 39.24; 9) Dan Sandvik, Stockholm, 39.37; 10) Torbjörn Lilja, Dalarna, 40.03; 43) Lars Göransson, Östergötland; 51) Johan Forsgren, Östergötland; 54) Anders Berg, Östergötland.

D 15—16, 4,9 km 1) Siv Ekberg, Stockholm, 39.03; 2) Ulrika Berglund, Dalarna, 39.34; 3) Monica Kollberg, Småland, 40.15; 4) Synnöve Nilsson, Hälsingland, 42.37; 5) Marie Liljekvist, Västmanland, 42.53; 6) Jeanette Aspelin, Göteborg, 42.54; 7) Laila Höglund, Göteborg, 43.04; 8) Ingrid Svensson, Småland, 43.20; 9) Birgitta Mörtberg, Norrbotten, 43.23; 10) Eva Nilsson, Stockholm, 43.37; 47) Ingrid Johansson, Östergötland; 51) Eva Lagerkvist, Östergötland.

D 13—14, 4,3 km 1) Kerstin Haglund, Västmanland, 34.14; 2) Kersti Larsson, Stockholm, 36.24; 3) Anna Liljegren, Västergötland, 37.16; 4) Anette Modin, Stockholm, 37.32; 5) Marita Östberg, Hälsingland, 37.33; 6) Monika Mattsson, Stockholm, 38.03; 7) Maria Bergfalt, Hälsingland, 39.33; 8) Karin Johansson, Dalarna, 39.51; 9) Åsa Nyländer, Dalarna, 40.23; 10) Anna Vallin, Göteborg, 40.27; 19) Marie Vrigehe, Östergötland; 28) Annica Ardell, Östergötland.

Budkavle 1) Stockholm 137.11; 2) Västergötland 137.16; 3) Småland 138.51; 4) Värmland 144.17; 5) Göteborg 144.23; 6) Södermanland 147.57; 7) Dalarna 148.04; 8) Medelpad 148.10; 9) Västmanland 148.18; 10) Blekinge 150.38; 14) Östergötland 172.28

19/9

Jämnaste landskampen hittills mellan Långbrott och Central



Det här glada gänget vann sina klasser i historiens jämnaste landskamp mellan Långbrotts- och Centralskolorna i Ätvidaberg. Längst fram de två som dessutom slog skolrekord, Davorca Cica och Stefan Johansson. Båda från Långbrott och därmed bidragande till att Långbrott fick ytterligare en inteckning i Correspondentens vandringspris

Aldrig tidigare har någon landskamp mellan de båda skolorna Långbrott och Central i Ätvidaberg varit så hård som denna. De båda skolorna följdes åt praktiskt taget hela tiden. Först när den näst sista stafetten sprungits stod det klart vem som skulle vinna. Det blev Långbrottsskolan. Sedan hjälpte det inte att Central i allra sista stafetten reducerade och fastställde slutsliffrorna till 220—218. Långbrott vann och fick nu sin andra inteckning i det av Correspondenten uppsatta vandringspriset.

Det här var den 22:a landskampen mellan mellanstadieerna i de båda skolorna. Bara en enda gång har man måst ställa in på grund av dåligt väder. Även den här gången log lycka och sol över funktionärerna, lärarna, och den högröstade och banderollförsedda ungdomliga publiken. Och över de tävlande förstås. Tävländande som uppvisade en sådan fighting spirit att vilken svensk friidrottslandslagsman som helst skulle bli grön av avundsjuka.

Två nya skolrekord noterades. Stefan Johansson på Långbrott slog ett 15 år gammalt skolrekord på löpning 60 m. Han putsade den förra rekordnoteringen med två tiondelar till 8,5. Även det andra skolrekordet slogs av en "långbrottare". Det var Davorca Cica som i kast med liten boll förbättrade 1972 års rekord med över tre meter till 50,62.

Resultat, löpning 60 m, pojkar åk 4: 1) Lars Sjöberg, Central, 9,0; 2) Lars Edström, Långbrott, 9,1. Åk 5: 1) Stefan Johansson, Långbrott, 8,5; 2) Anders Ekholm, Central, 8,8. Åk 6: 1) Mats Turesson, Långbrott, 8,6; 2) Stefan Andersson, Central, 8,7.

Löpning 60 m, flickor, åk 4: 1) Sophia Hallberg, Långbrott, 9,1; 2) Maria Dovrén, Central, 9,5. Åk 5: 1) Pia Johansson, Central, 8,9; 2) Lena Malmén, Långbrott, 9,2. Åk 6: 1) Christina Ringström, Central, 8,9; 2) Gunilla Lindholm, Långbrott 9,0.

Längdhopp, pojkar åk 4: 1) Magnus Haettner, Central, 4,07; 2) Peter Kron, Långbrott, 3,68. Åk 5: 1) Stefan Johansson, Långbrott, 4,29; 2) Tommy Gunnar

Central, 4,25. Åk 6: 1) Kenth Blomqvist, Central, 4,43; 2) Kjell Svensson, Långbrott, 4,22.

Längdhopp, flickor åk 4: 1) Birgitta Larsson, Central, 3,52; 2) Berit Kindvall, Långbrott 3,22. Åk 5: 1) Carina Lindersson, Central, 3,92; 2) Camilla Johansson 3,75. Åk 6: 1) Gunilla Lindholm, Långbrott, 4,05; 2) Christina Ringström, Central, 4,01.

Kast, pojkar åk 4: 1) Thomas Lindholm, Långbrott, 48,12; 2) Peter Kron, Långbrott, 46,68. Åk 5: 1) Per Urbäck, Långbrott 52,28; 2) Per Svensson, Långbrott, 47,74. Åk 6: 1) Mikael Karlsson, Långbrott, 59,60; 2) Ulf Edström, Långbrott, 56,48.

Kast, flickor åk 4: 1) Anna-Lena Lindén, Central, 31,70; 2) Cecilia Johansson, Långbrott, 31,05. Åk 5: 1) Camilla Johansson, Långbrott, 39,10; 2) Maria Haglund, Central, 35,81. Åk 6: 1) Davorca Cica, Långbrott 50,62; 2) Elsa Strömberg 43,93.

Stafetter, åk 4 pojkar: 1) Långbrott; flickor: 1) Långbrott. Åk 5, pojkar: 1) Långbrott; flickor: 1) Central. Åk 6, pojkar: 1) Långbrott; flickor: 1) Central.

ÅTVIDABERG

19/9

20/9

ÅTVIDABERG

S-möten om budget. Åtvidabergs socialdemokratiska förening och socialdemokratiska kvinnoklubb har haft ett gemensamt möte där speciellt den kommunala budgeten var uppe till behandling. För informationen svarade kommunalrådet Carl-Eric Ahlström. Han redovisade en hel del av de önskemål som kommit in från nämnder och styrelser. I vanlig ordning kommer man inte att kunna tillgodose alla önskemål och ändå bibehålla nuvarande skattesats. Inför nästa år har man i flerårsplanen förvarnat om en skattehöjning på 50 öre. Om det räcker återstår att se, sade kommunalrådet bl a. Anförandet följdes av en diskussion. Under kvällens lopp informerades studierekreterare Per-Erik Utther från ABF om läsårets kursutbud.

Förskolebesök på brandstationen. Barnen från förskolorna i Hannäs och Forsaström har varit på utflyktsresa till tätorten. Med Ann-Marie Hultsberg och Kerstin Bokblad i spetsen invaderade barnen brandstationen i Åtvid i två omgångar. Där togs man om hand av brandchef Arne Sundqvist som visade runt bland de olika saker som används vid bekämpning av eldsvådor. Mest populärt bland barnen var förstås att klättra upp i en riktig brandbil.

Tredubbel klubbmästare. Inom loppet av ungefär en vecka erövrade femtonårige Anders Bergström på Ljungvägen i Åtvid tre olika klubbmästarestitlar, två i tennis och en i golf. I tennis vann han lilla KM för vuxna utomhus och KM för juniorer. I samma vecka gick golfklubbens klubbmästarekap för juniorer, en 36 håls slagtävling där Anders fick sitt tredje KM den veckan.

Kurativ 50-lapp. Skolstyrelsen har på förslag av rektor Olof Sandqvist beslutat att skolskötterskorna varje termin skall få disponera 50 kr för utgifter av social karaktär. Vid sidan av den rena skolhälsovården har skolskötterskorna kurativa uppgifter. Det är för att möta de akuta behoven som pengarna behövs. Skolstyrelsen noterar i sammanhanget tacksamt att varje skolskötterska får 1 000 kr av Majblommekommittén för liknande utgifter.

Bidragssavslag. En elev som håller på att utbilda sig till förskollärare har begärt bidrag med 900 kr för inköp av läroböcker. Skolstyrelsen har avslagit framställningen.

Alla elever försäkras. Skolstyrelsen har fattat ett beslut som innebär att alla elever i kommunen, oavsett om de går i skola i Åtvidaberg eller i annan kommun, skall vara försäkrade. Tidigare har det varit så att den kommun där eleverna gått i skola har stått för försäkringskostnaderna. Men nu har man lagt om systemet. Om inte skolstyrelsen tagit det här beslutet hade det inneburit att omkring 250 ungdomar på gymnasienivå varit oförsäkrade. Den försäkring som nu tecknas gäller personskador i skolan och på vägen från och till. Däremot gäller försäkringen inte elevernas fritid. En sådan försäkring hade ökat kostnaderna en hel del. Nu får skolstyrelsen punga ut med drygt 8 000 kr och måste anmäla till kommunstyrelsen att man överskrivder sitt anslag med 1 000 kr.

Lärare i gymnasieskolan. Som timlärare i gymnasieskolan för läsåret 1977/78 har följande anställts: Tommy Gustavsson i maskinteknik, Sören Andersson, Hans Clasén, Inge Lindgren, Gunnar Rosenberg och Hans-Evert Thuresson i träteknik samt Harriet Insulander och Ingrid Sandström i hemteknik.

Förväntningar hindrar skolpsykologer. Vissa hinder föreligger i arbetet med mera övergripande uppgifter bl a med anledning av de förväntningar som finns på skolpsykologens roll. Det skriver skolpsykologerna i sin rapport över verksamheten förra läsåret. En vanlig förväntan är, fortsätter de, att skolpsykologen ska ingripa i och lösa akuta konfliktsituationer i skolan. En annan att hålla individuella elevkontakter. Men det anser skolpsykologerna inte är den bästa användningen av dem. Konflikter som uppstår måste i första hand lösas av de närmast berörda. De individuella elevkontakterna kan i större utsträckning handhas av klasslärare/klässföreståndare vilka har den mest direkta elevvårdande rollen. I båda dessa fall bör skolpsykologens roll vara konsultativ, säger man i skrivelsen.

Bokutlåningen. Under augusti månad utlånades på biblioteken i Åtvidaberg sammanlagt 5 367 böcker. Det är minskning med 141 böcker jämfört med samma månad förra året. Siffrorna för de olika biblioteken var (med 1976 års siffror inom parentes): Åtvidaberg 3 958 (4 527), Björsäter 285 (352), Grebo 764 (548) och Fale- rum 360 (251). Under månaden spelades sammanlagt 152 skivor, varav 122 i Åtvidaberg, 12 i Björsäter och 18 i Grebo.

Boendemiljön behandlad av DHR

Boendemiljö och problemen att få tillträde till offentliga lokaler var några av de viktiga frågor som DHR i Åtvidaberg diskuterade vid höstens upptaktsmöte i Smedstorp på lördagen. Ett 30-tal medlemmar hade kommit till sommarhemmet och det var en diger föredragningslista som väntade efter sommaruppehållet.

För närvarande driver socialdemokraterna en kampanj om boendemiljön. Den kampanjen skall man haka på genom att på så många ställen som möjligt komma med i de olika kvartersgrupperna.

Vidare har man beslutat upp- vaktat byggmästarna i Åtvid med en DHR-skrift om boendemiljö för handikappade. Skriften skall fungera som lathund vid planeringen av bostäder. Det kan gälla saker som bredd på dörrar för att rullstolar ska komma igenom osv.

Representanter för DHR bevisade också centerns informationsmöte om hotell Stallet. Med på mötet var Assar Holmqvist som lovade att i göriligaste mån försöka tillgodose de speciella önskemålen. DHR ska bevaka saken och har begärt att få vara med i planeringen från projekteringsstadiet.

Man har genomfört en utredning om möjligheterna till handikappidrott som handikappidrottsförbundet har begärt. Utredningen visar att det är tillgången till lokaler som man kan komma in i som är det stora problemet.

Vid mötet beslutade man att tacka ja till två inbjudningar. I det ena fallet gäller det SM i rullstolsdans i mitten av november och i det andra fallet SSU som vill diskutera handikappproblem. Slutligen rapporterades det att man fått stöd från Kulturfonden att anlita Ragnar Elweroth som kommer till Åtvid i mitten av oktober.

Skordefest på Frälsningsarmén. På lördagskvällen hölls den första av två skordefester i Frälsningsarméns lokaler i Åtvidaberg. Det hade kommit så mycket folk att man blev tvungen att sätta in ett antal extrastolar i stora salen. Majorerna Kerstin och Bo Eriksson från Linköping medverkade med tal och sång. Till auktionen som leddes av Börje Bjernhagen hade skänkts en rad gåvor. Köplusten var stor och tillsammans med försäljning och servering inbringade auktionen ca 2 500 kr.

Ungdomskör jobbar sig till Småland

Åtvids ungdomskör anordnad på lördagen Operation dagsverke för att få in pengar till en week-endresa till Småland i höst.

Ca 15-20 körmedlemmar deltog i "operationen". De fick syssla med saker som att gå ut med hunden, städa hus, baka och arbeta i trädgården. Under hela lördagen hade man telefonjour, men det var ingen utomstående som ringde, det var mest vänner och bekanta.

Hittills har man fått in närmare 600 kronor. Det definitiva resultatet vet man ännu inte. Kören har dessutom planer på att arrangera Operation dagsverke en gång till.

— Vi är rätt nöjda med resultatet, men vi skulle förstås önska att fler än föräldrar och anhöriga anlitate oss, säger Karin Bohman, en av körmedlemmarna.

Tog med sig trappan. En trafikolycka inträffade på måndagen på vägen mellan Könsrum och Forsaström. Det var i en kurva i en nedförsbacka som en skåpbil kom för långt åt sidan av vägen och därvid slet med sig en trätrappa till ett boningshus. Tämli- gen omfattande skador uppstod på fordonet. Föraren uppger att han tvingades väja för en mötande bilist som dock inte stannade kvar efter olyckan.

Nya prästparet välkomnat i Grebo

Söndagens gudstjänst i Grebo kyrka firades som de äldres fest med fullständig högmässa. Predikant och liturg var komminister Per Boo. Kyrkokören medverkade.

Efter högmässan inbjöd Grebo kyrkliga syförening till samkväm i Församlingsgården där familjen Per Boo hälsades välkommen till sin nya församling. Blommor och en skrift om det gamla Grebo överlämnades. Per Boo tackade för välkomsthälsningen och gav en kort presentation av sig själv och sin familj.

Under mötet avtackade kyrkliga syföreningen sin vice ordförande Astrid Franzén för hennes arbete och överlämnade en bokgåva. Hon flyttar inom kort från orten.

Distriktsbyggmästare Linus Johansson framförde välkomstord till prästfamiljen och tackade även på gästernas vägnar dem som ordnat högtiden.

22/19



— Det finns en lösning på alla våra problem. Det anser Ulla Mellström som under läsåret 1977/78 är ordförande i Alléskolans elevråd i Åtvidaberg. Ett jobb som är både arbetsamt och skojigt

Elevrådsordförande i Åtvid:

Svårt leva upp till målsättningen Men det finns lösning på problemen

— Elevrådets viktigaste uppgift är att fungera som en kanal mellan eleverna och lärare och skolläring. Det är vår målsättning. Men ibland funderar man över om vi verkligen kan leva upp till den. Om vi inte i stället bara är en buffert. För jag är inte riktigt säker på att all information från elevrådet når fram till eleverna. När man skall föra elevernas talan så är jag inte övertygad om att man gör det. För det kanske bara är mina egna åsikter som kommer fram. Eller möjligen elevrådets.

Här vilar ett stort ansvar på klassrepresentanterna. Om de inte förmedlar våra beslut ordentligt och dessutom struntar i att lyssna på sina kamraters önskemål och inte tar upp dem i elevrådet, kanske vi jobbar helt i onödan. Det här är ett av de problem som vi måste försöka komma till rätta med.

Det säger Ulla Mellström som under det här läsåret sitter som elevrådets ordförande på Alléskolan i Åtvidaberg. Redan valet av ordförande kan diskuteras, menar hon. För ordförande väljs vid vårterminens sista elevrådssammanträde. Egentligen borde eleverna få vara med och välja sin ordförande. Det vore det riktigt rätta.

I elevrådets styrelse sitter 1977/78 förutom Ulla Mellström Kristina Svensson, vice ordförande, Kristina Jonsson, sekreterare, Terése Duran, vice sekreterare, Erik Söderbäck, kassör, och Helena Lundberg, vice kassör.

Elevrådets styrelse, som består av 42 klassrepresentanter och 6 elever i styrelsen, sammanträder en gång i månaden. Styrelsen där emot har ett sammanträde var fjortonde dag.

□ INKÖP AV STEREO

Det är många frågor som behandlas av elevrådet. En sak är hur man ska få in pengar till en stereoutrustning. Ulla Mellström berättar att det är en del av eleverna som vill ha möjlighet att spela musik när de är i uppehållsrummen. Elevrådet tänker fråga om inte Lions club eller Hem och skola vill bidra med ett belopp. Dessutom har man föreslagit att eleverna själva ger ett par kronor till utrustningen.

Tidigare under terminen har man hunnit med att skaffa olika spel för att eleverna skall kunna hålla sig sysselsatta på rasterna. Man har gjort ett inköp av nya skoltröjor och man deltar just nu i den pågående anti-rök-kampanjen i Alléskolan.

— Vi har också diskuterat att ta upp Operation dagsverke igen. Det arrangemanget har legat nere några år, berättar Ulla Mellström, det skulle vara roligt om det gick att genomföra, även om det verkar som om många elever inte vill använda en idrottsdag till "operationen". Men kunde vi få en alldeles egen dag av skolan skulle säkert fler ställa upp.

□ JOBBIGT MEN ROLIGT

Ulla Mellström har nu hunnit jobba som elevrådets ordförande i ungefär en månad.

— Än har jag inte haft tillfälle att sätta mig in riktigt i alla uppgifterna, säger hon. Fast klart är att det är mycket jobbigare än jag trodde när jag åtog mig posten. Man får släppa till mycket fritid och måste vara borta från en del lektioner.

Men samtidigt är det skojigt och stimulerande. Vi har flera svåra frågor som väntar. Men jag tror nog att det finns en lösning på alla problem.

ANN HAGMAN (pryo-elev)

ÅTVIDABERG

Musikkåren inviger sina nya uniformer

Åtvidabergs musikkår har fått nya uniformer. Äntligen har man kunnat skrota de gamla som man började använda i början av 50-talet. I samband med bytet ändrar man också på färgen. I stället för svart ska man nu i fortsättningen spela i marinblått. Den celebra händelsen firas på lördag med en speciell höstmarsch.

Det var så tidigt som 1953 man skaffade den förra uniformen. Med tiden har den ursprungliga uppsättningen blivit åtskilligt slitna. Man har måst komplettera här och var. De kvinnliga musikerna har fått gå i egna kjolar. Det har fattats mössor osv.

Nu har man skaffat 33 nya uniformer av modernt snitt. Hela kostnaden för dessa är ca 25 000 kr. Medlemmarna själva har genom lotterier eller på annat sätt samlat in 5 000. Av kommunen har man fått resterande 20 000.

Premiär och invigning av de nya uniformerna äger rum på lördag eftermiddag. Musikkårens vårmarsch har man ju hört talas om sedan ett halvsekel. Nu anordnas en höstmarsch. Den blir inte riktigt lika lång. Man utgår från Stallet, går upp vid Östantorpsvägen och håller mindre konserter vid sjukhemmet och Östergården, fortsätter via Söderleden och Kopparvallen till Klockarängen där slutkonserten hålls. Premiären beräknas ta ungefär två timmar.

216 arbetssökande på 17 lediga jobb

216 arbetssökande och 17 lediga platser. Sådan var situationen vid arbetsförmedlingens senaste räkning i Åtvidaberg. Läget är således oförändrat svårt på den åtvidabergska arbetsmarknaden. Då ska man också komma ihåg att de varsel som utfärdats på Facit för 50-talet tjänstemän och på ÅSSA för över 20 anställda ännu inte slagit igenom i den officiella statistiken.

Liksom tidigare är det många ungdomar som går arbetslösa i Åtvid. Av de 108 under 25 år som söker nytt arbete är det 73 som inte har någon sysselsättning alls. 15 har ett tillfälligt jobb och 6 är i gång i beredskapsarbete.

Av samtliga arbetssökande är det över 140 som inte har någon sysselsättning alls. 93 av dessa är kvinnor.

En intressant uppgift i statistiken är var de sökande vill ha arbete. Det visar sig att de allra flesta bara kan tänka sig ett jobb i Åtvidaberg. Man vill inte pendla utan går hellre arbetslös i Åtvid. Det gäller 138 av de sökande.

I gengäld är det många som söker ett jobb som de inte har utbildning för. Det är 26 personer som således saknar både utbildning och erfarenhet av det jobb de vill ha.

Men det finns ändå inte mycket att välja på i Åtvidaberg just nu. Vid räkningstillfället fanns det bara 17 lediga platser, de flesta inom vård- och servicesektorn.

Sedan räkningen gjordes har en viss förbättring inträtt på ungdomssidan, en förbättring som i varje fall räcker till jul. Det gäller AMS-arbeten. Just nu har man placerat fem pojkar i enskilt beredskapsarbete och ytterligare tio ungdomar i röjningsjobb. Innan veckan är slut ska dessutom 24 ungdomar sättas i gång på olika offentliga institutioner som ålderdomshem o d.

Milsimmet. Andra veckan av Milsimmet har nu avverkats. Efter två veckor har arrangemanget samlat 182 deltagare. De senaste veckovinnarna blev Alice Nilsson, Eva Karlsson, Ulla Karlsson, Britt Andersson, Gun-

musik

Kammarkonsert i Åtvidaberg

På söndag gästas Åtvidaberg av de båda musikerna Ohlsson och Anders Pettersson. Med Studieförbundet vuxenskolan och kulturnämnden som arrangörer bjuder de på enkammarkonsert med verk av Tilling, Tjajkovskij, Beethoven, Debussy och Brahms. Anders Pettersson spelar piano; han är elev till Hans Leygraf och numera bosatt i Skänninge. Ingemar Ohlsson är cellist från Motala med bakgrund bl a i Norrköpings symfoniorkester.

23/9

Stor antirök-kampanj inledd i Åtvidaberg

Att röka är inte skönt. Så lyder temat på en sex veckor lång antirök-kampanj på Alléskolan i Åtvidaberg. En kampanj som är omsorgsfullt utformad och som samlat många frivilliga som håller i trådarna. Egentligen vill de som leder kampanjen inte använda ordet kampanj. Det låter litet för hårt och stridbart. I stället talar man information och upplysning. Men målsättningen är i alla fall helt klar. De som röker skall förmås att sluta och de som inte röker skall hindras från att börja.

Verksamheten inleddes i samband med morgonsamlingarna den här veckan. Sammanlagt har nu närmare 600 elever på högsta-diet fått terminens första lektion om rökningen och dess skadeverknin-gar. När eleverna kom in i aulan fanns det massor av konstverk på väggarna. Det var sjuorna som i färgglada teckningar berättade om följderna av nikotinet. Teckningarna kommer så småningom att visas på olika arbetsplatser i samhället.

Först i raden av talare var Olof Söderbäck. Till många bilder och diagram pratade han om varför en del börjar röka, vad röken innehåller, hur den påverkar konditionen, potensen osv.

Olof Söderbäck kom också in på snusningen. Om idolerna i ishockeylandslaget som lägger in och spottar ut i parti och minut. Vidare talade han om de som inte röker. Tvingas de vara i en rökig lokal så får de i sig en massa rök helt ofrivilligt. Då gäller det att hamna bredvid halsblossaren för han drar ju ner giftet i sina egna lungor. Undvik "puffaren".

Skolläkaren Bengt Linder gav den medicinska aspekten på rökning. Vad som händer i lungorna när nikotinet dras in i dem. Hur barn och ungdomar lättare tar

skada osv. Vanerökaren har oftast kronisk luftrörskatarr.

Eleverådets ordförande, Ulla Mellström, sade att eleverådet helhjärtat stöder antirök-kampanjen. Vi hoppas verkligen att informationen skall nå ut till eleverna och ge resultat. Kanske kan också rökningen på toaletterna upphöra. Vi har satt upp kampanjmärken där. Men någon har rivit ner dem. Det var väl onödigt.

Under de kommande sex veckorna ges Alléskolans elever möjlighet att hitta på uppslag till olika tävlingar. Det gäller den bästa antirökvisan, den bästa antiröksketchen, det bästa antirökfotot osv. De segrande bidragen kommer man att visa upp vid morgonsamlingar.

Man ska också undersöka om alla de aktiviteter som är på gång har någon verkan på eleverna. Visserligen känner man till att rökningen minskat en del under de senaste åren. Men nöjd är man alltså inte. Innan kampanjen sattes igång undersökte man elevernas rökvanor. Vid kampanjens slut gör man en ny undersökning. Då får man se om ansträngningarna gett resultat.

ANN HAGMAN
(pryoelev)

Åtvidaberg

Studieförbunden
föreslås få 620 000

Om kulturnämndens förslag går igenom kommer studieförbunden i Åtvidaberg att nästa år få 621 400 kr i kommunalt bidrag. Det blir i så fall en ökning med 65 000 jämfört med årets anslag. Pengarna skall användas till följande: cirklar 231 700, kurser och konferenser 10 600, kulturarrangemang 16 100, hyror 142 800 och administration och propaganda 220 200 kr.

I kommunen är det elva lokala studieförbund som skall dela på pengarna — ABF 282 400, TBV 28 700, Frikyrkliga studieförbundet 19 800, NBV 33 500, Medborgarskolan i Åtvidaberg 47 600, Medborgarskolan i Björsäter 1 700, SKS 129 100, Vuxenskolan 61 100, Åtvids husmodersförening 7 300, Kursverksamheten 7 500 och EFS—KFUK—KFUM 2 700 kr.

Föreningsbidrag från kulturnämnden. Vid kulturnämndens sammanträde på onsdagen beslöt man föreslå att följande föreningar får följande anslag nästa år: Åtvids hembygdsförening 13 000, Hannäs hembygdsförening 29 000, Åtvids föreläsningförening 3 500, Gårdserums föreläsningförening 1 600 och hushållsnämnderna i Björsäter—Yxnerum, Grebo—Värna, Gårdserum, Hannäs och Åtvid 500 kr var.

Fina resultat vid skoltävlingar i Åtvid

Alléskolan har haft skolmästerskap i friidrott på Kopparvallen, Åtvidaberg. Man tävlade i kula, längd, höjd och löpning. Sammanlagt korades 34 segrare.

Främst var det två elever som höjde sig över mängden. Anders Öberg som vann fyra av fem grenar och han vann dem med mycket stor marginal. Inte långt sämre var Magnus Knutsson med förstaplacering i tre grenar. Sedan har vi de två dubbelsegrarna Janet Friström och Charlotte Leoo.

Slutligen bör trion Mikael Bergsén, Erik Söderbäck och Håkan Johansson ha extra beröm. De var samtliga under 3 min på 1 000 m.

Resultat:

Klass 9, pojkar, kula 1) Anders Öberg 13.59; 2) Magnus Larsson 12.72. Längd, 1) Anders Öberg 5.85; 2) Lars Schedin 5.17. Höjd 1) Anders Öberg 1.75; 2) Mikael Bergsén 1.65. 100 m 1) Anders Öberg 11.9; 2) Mikael Bergsén 12.4. 1 000 m 1) Mikael Bergsén 2.55.0; 2) Erik Söderbäck 2.58.8.

Flickor, kula 1) Rosita Steen 6.46; 2) Susanne Andersson 6.25. Längd 1) Charlotte Leoo 4.00; 2) Susanne Eriksson 3.86. Höjd 1) Karin Bohman 1.25; 2) Anette Stein 1.15. 100 m 1) Charlotte Leoo 14.0; 2) Anette Andersson 14.1. 800 m 1) Louise Svensson 2.50.3; 2) Christina Ståhlbom 2.50.3.

Klass 8, pojkar, längd 1) Tommy Karlsson 5.32; 2) Gunnar Etzell 5.02. Höjd 1) Weine Andersson 1.55; 2) Tommy Karlsson 1.55. Kula 1) Kenneth Andersson 9.83; 2) Leif Franzén 9.69. 100 m 1) Per Birgersson 13.0; 2) Gunnar Etzell 13.2. 1 000 m 1) Gunnar Etzell 3.03.7; 2) Roger Karlberg 3.11.5.

Flickor, längd 1) Janet Friström 4.50; 2) Anette Karlsson 4.00. Höjd 1) Annika Hemmingsson 1.30; 2) Lena Petersson 1.30. Kula 1) Maria Johansson 6.70; 2) Janet Friström 6.55. 100 m 1) Catrin Öberg 13.9; 2) Maria Johansson 14.1. 800 m 1) Janet Friström 2.52.6; 2) Sibylla Gustavsson 2.52.0.

Klass 7, pojkar, höjd 1) Magnus

Knutsson 1.52; 2) Jimmy Johansson 1.50. Kula 1) Mathias Gordon 8.10; 2) Conny Gustafsson 8.05.

Längd 1) Magnus Knutsson 4.80; 2) Jimmy Johansson 4.54. 80 m 1) Magnus Karlsson 10.9; 2) Bo Fallman 11.0. 1 000 m 1) Magnus Knutsson 3.03.1; 2) Patrik Johansson 3.05.2

Flickor, höjd 1) Anna Bohlin 1.30; 2) Karin Jonsson 1.25. Kula 1) Karolina Lantz 7.30; 2) Maria Persson 6.84. Längd 1) Helene Wernersson 4.63; 2) Doris Pils 4.40.

Stafetter, klass 7, pojkar 1) 7d 56.9; 2) 7c 57.0; Flickor 1) 7a 1.00.0; 2) 7d 1.00.3. Klass 8, pojkar 1) 8a 53.2; 2) 8g 53.3. Flickor 1) 8a 1.01.2; 2) 8d 1.01.3. Klass 9, pojkar 1) 9c 51.3; 2) 9b 51.4. Flickor 1) 9a 59.3; 2) 59.8.



Magnus Knutsson i klass 7c var en av de stora i skolmästerskapstävlingarna i friidrott i Åtvidaberg. Han tog hem tre grensegrar



Vinnaren i höjdhoppet för åttondeklassare, Weine Andersson, i full aktion

Hundarna sover för mycket och kan då drabbas av stress

De allra flesta svenska hundar har alldeles för litet att göra. De sover för mycket. Undersökningar visar att ungefär två tredjedelar av hundarna i Sverige sover 20 timmar eller mer varje dygn. När en sådan hund äntligen aktiveras har den massor av energi att göra av med. Det ska då göras på en kort stund. Den blir stressad. En sådan situation kan leda till att hunden börjar bete sig konstigt och blir en problemhund. Men i de allra flesta fall finns bot.

Det sade landets kanske ende hundpsykolog, Anders Hallgren, Stockholm, vid ett anförande i Ätvidaberg. Anders Hallgren hade inbjudits till Ätvidaberg av den lokala hundklubben, föreläsningssällskapet och naturföreningen. Trots den sena timmen hade omkring 150 intresserade mött upp. Nästan allihop satt kvar när det hela slutade drygt tre timmar senare.

Anders Hallgren hade många visdomsord och många råd att ge i sitt anförande, som präglades av värme och sympati för hunden och ett stänk av ironi gentemot husse och matte. Eller som han t ex sade: Normalt utnyttjar vi hundens förmåga att lära sig olika saker till 1-5 procent. Medan det däremot finns åtskilliga hundar, som har en fullständig dressyr på husse och matte.

Anders Hallgren uppehöll sig en hel del vid ämnet problemhundar. Den vanligaste förklaringen en hundägare tar till när hans hund blir aggressiv är att hunden är mentalt rubbad. Men av alla de tusentals hundar jag haft att göra med har den förklaringen varit möjlig bara en gång.

En vanlig orsak till att en hund plötsligt blir folkilsken, vill slåss med andra hundar, eller betar sig onormalt på annat sätt, är helt enkelt att han har ont. Det kan vara en tand som värker, något som fastnat i hörselgången osv. Hela 35 procent av problemhundarna har varit sjuka på något sätt. Och oftast blivit bra då de botats från det onda.

Men också en stressad hund kan bli en problemhund. Stress kan uppstå på flera sätt. Bl a genom sk undersysselsättning, dvs hunden har alldeles för litet att göra. Att två tredjedelar av de svenska hundarna sover 20 timmar om dygnet kan jämföras med släktingen vargen, som är aktiv 14-16 timmar om dygnet. En frisk hund kräver åtskilliga timmars aktivitet — både fysiskt och psykiskt.

Över huvud taget rådde Anders Hallgren sina åhörare att i samvaron med hunden försöka likna

naturen så mycket som möjligt. I hundens ögon är vi också hundar, visserligen tvåbenta, men han förväntar sig att vi ska reagera på samma sätt som hans art. Därför är det så viktigt att vi lär oss förstå hundens olika signaler, sade Anders Hallgren och gav flera exempel på vad man kan läsa ut av svansföring, öronläge m m.

Under anförandet slog Anders Hallgren effektivt hål på en och annan vanföreställning om hunden. Så t ex hävdade han att hunden har en mycket välutvecklad

synförmåga, att en hund inte kan skämmas, att nästan inga hundar slåss om de får göra upp utan inblandning av husse och matte, att man hellre bör skaffa sig en vuxen hund än en valp osv.

Mot slutet av kvällen gjorde den hundägande publiken vad den kunde för att ställa svåra frågor till Anders Hallgren. Men i de flesta fallen kunde han ge svar, från den apporterande fågelhunden som vägrade bada till den snälla hunden som började bitas.

CHRISTER BERG

28/9

Åtvidabergs kommunfullmäktige!

Kommunen satsar en milj på Stallet Brandstation flyttas till garage

Kommunfullmäktige i Åtvidaberg beslutade på torsdagen godkänna den preliminära överenskommelse som träffats mellan SARA-bolagen och AB Åtvidabergs bruks hotell. Beslutet innebär att såväl kommunen som SARA satsar på hotell Stallets framtid. Kommunen satsar i ett första skede ca 1 milj kr och för den årliga förlusten som beräknas till närmare en halv milj. Förhoppningsvis mindre. SARA satsar på fortsatt drift, på experter på inredning och marknadsföring och har även lovat att låna Åtvidabergs kommun den nödvändiga miljonen.

Vilka de exakta kostnaderna blir för projektet och hur finansieringen ska gå till tog dock fullmäktige inte ställning till. Den frågan avgörs senare. Men principbeslutet om Stallets framtid är fattat.

Hotell Stallet togs i bruk 1963. Sedan dess har inget egentligt underhåll av anläggningen gjorts. SARA-bolagen har hyrt hotell och restaurang hela tiden. Frånsett åren 1967-70 har anläggningen varje år gått med förlust.

Nu har SARA sagt upp det gamla hyresavtalet. För att ett nytt avtal ska kunna tecknas har man krävt att kommunen rustar upp Stallet. Det gäller särskilt kök, restaurang, konferenslokaler och den äldre hotelldelen. Vidare väntar man stor vikt vid hur motionsfrågan för hotellets gäster kan lösas.

Det nya avtalet är ett s k uppdragsavtal. Det innebär att det kommunala bolaget äger anläggning med alla inventarier och att SARA svarar för driften. För sina tjänster får SARA av kommunen 2 proc av omsättningen och 20 proc av vinsten.

I ett längre perspektiv kräver också SARA att kommunen satsar på en utbyggnad av hotelldelen med ytterligare 60 rum. Den kostnaden beräknas i dag till 7,2 milj kr.

□ □ BEREDSKAPSARBETEN

Kommunfullmäktige anslog 35 000 kr i tilläggsanslag till beredskapsarbeten för arbetslös ungdom. Det finns gott om sådan i Åtvidaberg just nu. Redan tidigare hade 120 000 kr anslagits. För de drygt 150 000 kr kan under resten av året 34 ungdomar sysselsättas med jobb i de kommunala förvaltningarna.

Totalsumman för verksamheten uppgår till 630 000 kr. 75 procent av den summan beräknas utgå i statsbidrag. Lönekostnaden per dag och person är 250 kr.

□ □ BRANDSTATION FLYTTAS

Ännu ett principbeslut fattades av fullmäktige. Det var att brandstationen flyttas från sina nuvarande lokaler till f d Fallmans åkeri i kvarteret Fågelsången vid Linköpingsvägen. De nuvarande lokalerna är för små. En ombyggnad här har beräknats kosta mellan 3,2 milj och 4,9 milj kr. Ombyggnad och flyttning till Fågelsången har beräknats stanna vid 1,2 milj.

F d Fallmans åkeri ägs nu av det kommunala bolaget Åtvidabergs industribyggen. Den nuvarande hyresgästen, ÅSSA, har sagt upp sig från den 1 okt. I månads hyra tar Industribyggen 16 500 kr och den hyran debiteras brandkåren från oktober.

Fullmäktige uppdrog nu åt centrala byggnadskommittén att planera ombyggnaden. Förslag till finansiering lämnas snarast. När brandkåren flyttat tar fastighetskontoret hand om nuvarande brandstationen och hyr ut den till annat ändamål.

□ □ MUSIKSKOLAN

Elevavgiften vid den kommunala musikskolan höjs från årsskiftet. Då blir kostnaden 55 kr per termin i gruppundervisning (mot 45 kr nu), 80 kr för individuell undervisning (mot 60 kr) och 140 kr för dubbellektion (mot 105). Vidare tillämpas även i fortsättningen syskonrabatt. Det in-

nebär att föräldrar bara behöver betala för ett barn i musikundervisningen även om man har fler som deltar. Hur många elever som skall tas in i kommunala musikskolan nästa år beslutas först i samband med att 1978 års stat fastställs.

Fullmäktige beslutade teckna förlängd borgen för stiftelsen Åtvidabergshem. Den här gången

gäller det en checkräkningskredit på 800 000 kr i Bankkindsbanken. Borgensåtagandet gäller ett år.

Slutligen godkänns att sociala centralnämnden får omdisponera 59 000 kr för att kunna genomföra en kurs i åldringsvård för 100 deltagare. Kursen genomförs med ABF som arrangör.

CHRISTER BERG

30/9

ÅTVIDABERG

Metalls avd 140 har haft avdelningsmöte. Bl a tog man upp selsättningsproblemen till behandling. Ordförande Hans Hammarlund konstaterade att Facit i Åtvidaberg i dag har 175 färre anställda än vid årsskiftet. Minskningen har huvudsakligen skett genom s k naturlig avgång. Detta har hänt samtidigt som det finns över 200 arbetslösa i kommunen. Hade man gjort nyanställningar på Facit hade många som nu är utan jobb kunnat börja på företaget, menade Hans Hammarlund.

Byggnadslov. Byggnadsnämnden har beslutat bevilja följande byggnadslov för uppförande av enfamiljshus: Göran Nilsson, Björsäter 3:9, Evert Bergsén, Bjässorum V:a 1:29, och Jan Magnusson och Berit Eriksson, Björsäter 3:10. Dessutom beviljades byggnadslov för uppförande av fritidshus på Broddebo 1:3 och Fröjerum 2:2. Åtvidabergs vulkaniseringsverkstad fick byggnadslov för uppförande av plasthall på Signalen 12.

Radhusägare får bygga till. I våras ansökte fem ägare till radhus i kvarteren Hagsätter och Storsätter om byggnadslov för att bygga till en övervåning på sina fastigheter. Byggnadsnämnden sa nej med motiveringen att en sådan ombyggnad skulle påverka områdets utseende negativt. Fastighetsägarna gick vidare till länsstyrelsen som också gav dem rätt mot kommunens byggnadsnämnd. Nu har nämnden återigen behandlat ansökningarna och den här gången beviljat byggnadslov. Ombyggnaden innebär att husen förses med en övervåning på drygt 60 kvm. Bottenplanet är på ca 100 kvm.

Kyrkan får betala. Åtvids kyrkoråd har begärt att få slippa betala en räkning från Åtvidabergs kommun. Det gäller en räkning på 9 400 kr för upprättande av stadsplan för ändring och utvidgning av Nya kyrkogården. Kyrkorådet menar att kommunen förhållat arbetet med stadsplanen och därigenom orsakat församlingen förluster i form av prisökningar och ränteförluster. Kommunstyrelsen hävdar dock att den tid det tagit att fastställa planen, två år, inte är onormal. I all synnerhet som det inte ens fanns en grundkarta när man började arbetet. Därför avslår man kyrkorådets begäran.

Sunnebovägens sträckning. Trafiksäkerhetskommittén har begärt att kommunen åtar sig att förbättra sikten vid Sunnebovägen omedelbart efter järnvägsövergången. Vaghållare är vägförvaltningen men trots att förslag till ombyggnad upprättades redan för fem år sedan finns inga medel för detta upptagna i den gällande vägplanen. Trafiksäkerhetskommittén anser därför att kommunen bör schakta bort så mycket i den första kurvan efter järnvägen att sikten förbättras. Gatukontoret konstaterar att det är angeläget med åtgärder. Man har också uppskattat kostnaden för detta arbete till 25 000 kr. Men samtidigt föreslår gatukontoret att siktshakten inte utförs i kommunal regi. I stället bör man vända sig till vägförvaltningen med begäran om åtgärder. Det tillvägagångssättet har också kommunstyrelsen ansett vara det mest lämpliga.

Trafiksäkerhet i Grebo. Grebo byalag och Grebo hem och skola-förening har för kommunstyrelsen lagt fram förslag om trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder i Grebo. Bl a vill man ha en bussficka för skolbussen, övergångsställe till skolan och hastighetsbegränsning till 30 km i timmen på vägen förbi Grebo skola. Kommunstyrelsen har översänt förslaget till trafiksäkerhetskommittén för yttrande.

Vattenavtal i Gårdserum. Gatukontoret har träffat överenskommelse om bildande av en vattenförening med de fastighetsägare som utnyttjar Gårdserums vattentäkt. Kommunens kostnader under åren 1970-77 uttas med 1 000 kr per andel. Vidare betalas 1 000 kr per andel för kostnader i samband med brunnsborrning förra året. Kommunstyrelsen har godkänt överenskommelsen.

SSU och DHR. SSU Facket i Åtvidaberg har haft ett möte tillsammans med företrädare för DHR-avdelningen i Åtvid. Mötet ägde rum i Eksätter och hade samlat många intresserade. På dagordningen stod frågor om de handikappades problem. Från SSU:s sida poängterades att man är intresserad av att tillsammans med DHR genomföra olika aktioner för att förbättra situationen för de handikappade i Åtvid. Därefter diskuterades flera sätt att praktiskt underlätta för handikappade att röra sig i hus och hem. Avslutningsvis enades man om att fortsätta samarbetet.

Alléskolans ombyggnad. Skolstyrelsen har tidigare i år fått 300 000 kr för arbetet med Alléskolans ombyggnad. I långtidsplanen har upptagits en miljon. Nu har skolstyrelsen begärt att få disponera också resterande 700 000 kr. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anvisa 200 000 kr ur allmänna investeringsfonden och låna upp resten.

Spara energi. Kommunstyrelsen har beslutat anta ett erbjudande från länsbostadsnämnden om en utställning om energibesparande åtgärder. Utställningen, som består av 16 skärmar, visas i Nya kommunalhuset i slutet av oktober och början av november. Utställningen visas av en ingenjör med biträde.

Bilskrotningsproblem. Från halvårsskiftet finns det ingen auktoriserad bilskrotare i Åtvidaberg. Det innebär ökade svårigheter för åtvidabergarna att bli av med sina gamla bilar. Även om man nu inte kan lämna skrotbilen till någon firma i Åtvid så finns det tre företag som har hämtningsskyldighet i kommunen. Två är från Linköping och ett från Kisa. En enkät bland dessa visar att det kostar över 300 kr att bli av med bilen. Kommunstyrelsen i Åtvidaberg har diskuterat om man skulle ordna med en uppsamlingsplats. Men p g a bevakningsproblem har man beslutat avstå från den åtgärden. Det enda man från kommunens sida gör blir i stället att meddela allmänheten till vilka firmor de kan vända sig med sina bilskrotningsproblem.

Höjd sotningstaxa. Från den 1 oktober höjs sotningstaxan efter en rekommendation av Kommunförbundet. Den genomsnittliga höjningen ligger på 35 proc. Kommunens ersättning till skorstensfejaremastarna ökar med drygt 20 proc. Kommunstyrelsen i Åtvidaberg har beslutat föreslå fullmäktige att godkänna de nya taxorna.

Husförsäljning. Kommunstyrelsen har godkänt att följande får köpa fastighet i det nya villaområdet i Nygård, nämligen Kerstin Elisabet Nygren samt Jan-Erik Johansson och Kersti Elisabeth Lundqvist.