

ÅTVIDABERG

Bostäder i centrum bör handikappplaneras

Handikapprådet i Åtvidaberg har haft sitt andra sammanträde för året. Den här gången hade man förlagt förhandlingarna till Kursgården i Yxnerum där personalen visade upp anläggningen och bjöd på kaffe. Man diskuterade nu ett förslag från DHR:s lokalförvaltning i Åtvidaberg beträffande parkeringstillstånd för handikappade. Man beslutade att översända ärendet till trafiksäkerhetskommittén.

Vidare beslutade man uppmana fastighetskontoret att bevaka de handikappades problem när det så småningom byggs lägenheter i det planerade storbygget i centrum. Bostäderna bör anpassas till handikappades behov, anser man och vill att exploatören tar kontakt med DHR i Åtvidaberg eller handikapprådet innan man börjar bygga.

Från DHR förelåg också en skrivelse angående de kommunala föreningsbidragen. DHR anser att andra normer bör gälla för handikappade och man begär nu att kommunstyrelsen skall se över de regler som gäller.

Musikstunderna inleds nästa vecka

Nu är det åter dags för de årligen återkommande musikstunderna på onsdagskvällarna i endera av Åtvids båda kyrkor. Som vanligt är det musikdirektör Ingemar Ericsson som håller i trådarna och som vanligt är det ett mycket varierat och löfdesrikt program som han har att bjuda på.

Verksamheten inleds på onsdag i nästa vecka med ett blandat program av lokala förmågor i Åtvids gamla kyrka. Förutom instrumentalmusik blir det sång av Agneta Ekström och en körgrupp ur Ungdomskören.

Onsdagen därpå gästas Åtvid av Sunnerstamgruppen från Norrköping. Bl a kommer unga Christina Sunnerstam att framföra en Bachsonat för soloflöj. Den sista onsdagen i juni blir det ytterligare en högtidsstund. Då kommer det att spelas rysk musik i Stora kyrkan. Musik som sällan eller aldrig spelats i Sverige. Mannen som svarar för det är en av landets finaste musikanter, Knud Petersson från Valbo.

Så fortsätter det onsdag efter onsdag ända till den sista augusti. Lokala grupper, fina organister utifrån, kyrkomusik, visor, solister osv vid sammanlagt tolv tillfällen.

Omkring 300 deltog i flaggfirandet

Omkring 300 personer hade på måndagskvällen samlats vid Hembygdsgården för att övervara firandet av Svenska flaggans dag. Fritidsnämnden stod för arrangemanget och hade med hemvärnschef Arne Alsén som konferencier ett variationsrikt program att bjuda på i det soliga men blåsiga aftonstunden.

Inledningsvis spelade Åtvidabergs musikkår under ledning av Hans Malmqvist medan fanborgen tågade fram. Sedan Arne Alsén hälsade välkommen sjöng Ungdomskören med Ingemar Ericsson som dirigent.

Högtidstalet hölls i år av direktör Göran Arvidsson som efter en historisk och internationell exposé uppehöll sig en hel del vid de problem Åtvidaberg haft under 70-talet. Den kris Facit upplevde åren 1971-72 har andra företag att brottas med i dag. Göran Arvidsson varnade också för att problemen på Facit inte är över i och med att vi får en högkonjunktur.

Efter talet överlämnade Göran Arvidsson en svensk flagga till ordföranden i Åtvidabergs lottakår Anna-Lisa Jansson. Sedan musikkåren framfört ytterligare några nummer följde en folkdansuppvisning av Folkungagillet. Till sist utbringades ett leve för fosterlandet och unisont sjöngs Du gamla du fria.



Röda korsets klädinsamling i Åtvidaberg resulterade i över två ton kläder av utmärkt kvalitet, kläder som nu distribueras direkt till katastrofdrabbade områden. På bilden visar Yngve Sahlin upp en del av de färdigpackade säckarna

Rödakorsinsamling i Åtvid gav över två ton prima plagg

Röda korskretsen i Åtvidaberg har haft sin årliga klädinsamling. I tre dagar har insamlingen hållit på. Under den tiden har man fått in 2 200 kg kläder och skor. Det är en rekordsiffra för Åtvidabergskretsens del. Som exempel kan nämnas att man förra året fick in 900 kg, en siffra som betecknas som fämligen normal.

Yngve Sahlin som tillsammans med bl a Elly Persson jobbat en hel del med årets insamling är överväldigad av det fina resultatet. Nästan allt som alla vänliga människor skänkt har gått att använda, säger han. På sin höjd har vi måst kassera ett kilo per 100 kg insamlade kläder.

Under de tre dagarna har åtvidabergarna kommit i en jämn ström till gamla sjukstugan som Röda korset fått låna gratis av landstinget. Massor av kläder och skor har faktiskt varit spritt nya. Efter hand har medlemmarna i Röda korset sorterat upp plaggen i säckar efter åldrar, kön, skonummer osv.

När det arbetet är klart om någon vecka skall alltså två ton kläder och 200 kg skor fraktas till Röda korsets katastrofförråd i Göteborg. Frakten får den enskilda kretsen själv svara för. I Åtvidaberg gick man så till väga att man sålde lotterier. Även här var åtvidabergarna fantastiska, säger Yngve Sahlin. 3 000 lotter sålde vi på bara två dagar. Yngve Sahlin menar också att en av orsakerna till att man mött en så fin respons bland åtvidabergarna kan vara just vissheten om att det man skänker verkligen kommer till nytta. För klass 1 A: Torbjörn Norman, Tallbodavägen 1, Åtvidaberg. För klass 2: Erik Skärgerd, Åtvidaberg. För klass 3: Claes Svensson, Åtvidaberg. För klass 4: Claes Svensson, Åtvidaberg. För klass 5: Claes Svensson, Åtvidaberg. För klass 6: Claes Svensson, Åtvidaberg. För klass 7: Claes Svensson, Åtvidaberg. För klass 8: Claes Svensson, Åtvidaberg. För klass 9: Claes Svensson, Åtvidaberg. För klass 10: Claes Svensson, Åtvidaberg.

Trafikanterna i Åtvidaberg får trafik kunskap i brevlådan

2/6

Trafiksäkerhetskommittén i Åtvidaberg med polisinspektör Knut Tingebys i spetsen har vid upprepade tillfällen uppmärksammat för de initiativ man tagit i trafiksäkerhetsfrämjande syfte. För några år sedan, exempelvis, genomfördes i Åtvidaberg frivillig utbildning av körkortsinnehavare. Idén hade då bara prövats på någon eller några enstaka platser i landet och med mycket blygsamt resultat. I Åtvid fick man t ex med nästan varannan körkortsinnehavare över 50 år. Det hela kom sedan att runt om i landet gå under namnet Åtvidabergsfallet. Men ingenstans nådde man upp till procentalen i Åtvidaberg. Nu har trafiksäkerhetskommittén och Knut Tingebys slagit till igen. Redan tidigare år har man gått ut med foldrar i olika ämnen. Foldrar med trafikupplysning i trevlig förpackning. Nu har man åter tagit ett djupt tag i kassan och presenterar i dagarna en ny, lättläst och aktuell broschyr.

På ett enkelt och överskådligt sätt får varenda åtvidabergare reda på den nya felparkeringsavgiften, vad som menas med datumparkering, alkoholtest, upplysning om bilbältesanvändning och hur man kan skydda sin bil.

För cyklister och mopedister ges i ord och bild besked om vad som menas med "lilla svängen" och "stora svängen". Vidare får den här trafikantgruppen en repetition på några vanliga trafikmärken. Slutligen får man reda på att all rullbrädesåkning på allmän plats är förbjuden i Åtvidaberg.

Vi tror faktiskt att den här lilla broschyren skall kunna leda till en bättre trafikmiljö i Åtvidaberg, säger Knut Tingebys. Som en information till alla trafikanterna



Polisinspektör Knut Tingebys står som initiativtagare till den folder om nytt och nyttigt i trafiken som i dagarna distribueras till alla hushåll i Åtvidaberg. Vi räknar med att resultatet blir en bättre trafik kultur bl a, säger han och förvarnar också om skärpt kontroll

lar han också om att polisen i Åtvid nu kommer att skärpa kontrollen i centrum.

Kostnaden att framställa och distribuera nytt och nyttigt inom trafikområdet till alla de drygt 5 000 hushållen i Åtvidaberg har beräknats till 5 000 kr. Egentligen

är det en låg summa men ändå betyder det att en tredjedel av hela trafiksäkerhetskommitténs budget tas i anspråk. Men det är det alla gånger värt, slutar Knut Tingebys.

-erg

Överumsbo besvärar sig över rektorsförord

Studierektor Bertil Engdahl, Överum, har hos länskolnämnden besvärat sig över skolstyrelsens i Åtvidaberg beslut att förordna studierektor Ragnar Kvillmark, Åtvidaberg, till den nya tjänsten som rektor vid låg- och mellanstadiet i Åtvidaberg. Som skäl anger Bertil Engdahl bl a följande:

Skolstyrelsens sammanträde hölls på kvällen den 11 maj. Ansökningstiden utgick inte förrän vid midnatt samma dag. Överumsbons ansökan inlämnades samma dag på eftermiddagen vilket borde inneburit att skolstyrelsens samtliga ledamöter omöjligt kunde ha hunnit sätta sig in i sökandens meriter.

Vidare var ärendet inte upptaget på skolstyrelsens dagordning. Skolstyrelsens beslut tycks därför ha fattats på förutfattad mening, anför klaganden som slutligen också påpekar att tid för facklig information enligt medbestämmandelagen inte medgivits.

Enligt skolstyrelsens protokoll hade rektorstjänsten vid ansökningstiden lockat två behöriga sökande. Skolstyrelsens beslut att förordna Ragnar Kvillmark var enhälligt. Vilket som bekant inte var fallet då man samma dag förordade sökande till studierektorstjänsten vid Alléskolan.

Grbo byalag anordnade på lördagen sin årliga utflykt för pensionärer på orten. I det vackra försommarvädret ställde man den här gången kosan till Söderköping. De omkring 60 Grborna visades runt i samhället av guiden Arne Sjögren. Efteråt besöktes Brunshotellet. Vidare stannade man och tittade på slussarna och på kyrkan.

Musik i bruksbygd:**Åtvidabergs musikkår gav förnämlig konsert**

Musik i bruksbygd är namnet på Åtvidabergs egen musikvecka som pågår måndag till och med söndag. Måndagsinlaget utgjordes av firandet av Svenska flaggans dag. Men den egentliga starten på musikveckan inträffade på tisdagskvällen. Premiären kunde faktiskt ha börjat betydligt bättre. Knappast musikaliskt men väl publikt och väderleksmässigt.

Konserten med Åtvidabergs musikkår skulle enligt planerna ha hållits från den gamla musikpaviljongen på Klokarängen. Men därav blev intet. Regn och kyla satte effektivt stopp för det.

I stället flyttade man in i Alléskolan. Vad som är orsak och verkan skall vi låta vara osagt. Men tråkigt nog infann sig nu bara ett 50-tal personer varav ingen från kulturnämnden som ju bekostar musikveckan.

När Radio Östergötlands tekniker fått alla mikrofoner och sladdar på plats kunde så konserten börja en kvart försenad. I samma stund som ironiskt nog solen bröt fram och lyste upp aulan.

Under ledning av Hans Malmquist bjöd sedan Åtvidabergs musikkår på ett omväxlande, fräscht och svängigt program. Allt ifrån den inledande Kungliga livgrenadjärregementets marsch över Söderlunan, Sjöberg, ABBA, Amazing grace och till General Cederschiöld. För att nu bara nämna några exempel.

För undertecknad framstår dagens upplaga av musikkåren som ett par klasser bättre än tidigare års. Allt är inte längre så förtyvlat allvarligt och högtidligt. Uppenbart har tjejerna och pojkarna roligt när de spelar. Det ger också utslag både i val av repertoar och i musikaliskt resultat.

Att nämna några enstaka prestationer får i det här sammanhanget betraktas som i det närmaste orättvist. Musikkårens styrka är också helheten. Även om man nu gjorde med beröm godkänt ifrån sig i nummer som Den första gång jag såg dig, Fer-

nando och Jungle drums så var musikkåren kanske ändå mest suverän i de få marscher som spelades.

Den alltför lilla publiken visade med ivriga applåder sin uppskattning och fick också Åtvidabergs musikkår att avsluta konserten med ett extranummer.

CHRISTER BERG

Musik i bruksbygd:**Allmänna kören och Manskören bjöd på ett fullödigt program**

Musikveckan i Åtvidaberg, som kallas Musik i bruksbygd, fortsatte lika fint på onsdagen som den började på tisdagen. Nu var det de profana körens i Åtvidaberg tur att visa upp sig och höra av sig. Och det gjorde man på ett sympatiskt, förnöjsamt och sångligt mycket bra sätt.

Som konsertlokal hade man valt den gamla musikpaviljongen på Klokarängen. När vädret är som på onsdagen — vindstilla, klart och dessutom inte alltför kallt — är miljön mycket tilltalande. För att inte säga pastoral.

Uppskattningsvis omkring 200 åhörare hade slagit sig ner i gräset, på bänkar eller medhavda stolar för att njuta av Allmänna kören och Åtvidabergs manskör. Dock sågs ingen representant från kulturnämnden som ju i stället valt att förlägga sitt sammanträde till samma tidpunkt.

Allmänna kören under ledning av Karin Björkman inledde programmet med visor av bl a Bellman och Taube. Helt i linje med de senaste årens framträdanden kunde kören även nu glädja sitt auditorium med mycket fin körmusik av det lättare slaget. Även om nu "konsertlokalen" med nödvändighet medför att alla de väl inarbetade nyanserna inte går fram.

Scenen beträddes därefter av manskören som med sin entusiastiske ledare Nils Ahlin gav flera smakprov på hur en liten men glad manskör kan låta när den trivs med tillvaron. När kören förstärkt med dragspel, gitarr och bas framförde I en grönmalad båt då ryckte det i mungiporna på åhörarna. Och i fötterna förstås.

I manskörens program ingick även en avdelning allmogemusik av hög klass exekverad av en

grupp ur spelmannslaget. Dessa fiolspelande män och kvinna understödde även manskören i ett par nummer.

Slutligen återkom Allmänna kören med ytterligare några nummer. När man avslutat sin suveräna version av Alfvéns Roslagsvår stod fortfarande nästan hela publiken kvar. Dock utan att få något extranummer.

Som tack för en härlig musikalisk försommarskväll utdelade musikdirektör Olle Kvarforth blommor till respektive körledare. Vi andra förundrades åter över vilket kvalitativt och kvantitativt rikt musikliv som frodas i lilla, lilla Åtvid. Nog vore det roligt om lyssnarintresset ville sprida sig utanför sockengränsen.

CHRISTER BERG

10/6

ÅTVIDABERG

10/6

Klagomål mot vägar i Björsäter och Önhult

Över 100 personer boende utmed väg 681 på sträckan Åtvidaberg—Önhult har i en skrivelse till kommunen och vägförvaltningen framfört klagomål över vägens dåliga beskaffenhet. Man begär att den nuvarande vägekomin omprövas och att ökad hänsyn tas till den bofasta befolkningen. Undertecknarna menar att i en första etapp bör de snarare partierna breddas och vägsträckan fram till Kalmar läns gräns permanentas.

I skrivelsen påpekas att problemen med vägen är alltför väl kända för att en detaljerad beskrivning skall vara nödvändig. Att det ännu inte inträffat allvarliga trafikolyckor som krävt människoliv kan bara tillskrivas den vaksamhet som vägförande med regelbunden trafik iakttagit, skriver man och nämner dessutom att vägen allmänt betecknas som en av landets sämsta.

Tidigare i vår klagade flera personer i Björsäter över vägen på sträckan Villsjö—Valsinge. Varje får står delar av vägen under vatten, skriver man. Trots otaliga påstötningar till vägmästare och vägverk av såväl enskilda som företag har inget hänt.

I Björsäter har nu de klagande fått svar från vägförvaltningen. Ett negativt svar. Vägförvaltningen anger att behovet av vägförbättringar är stor i länet medan medlen är knappa. I flerårsplanen finns inga pengar upptagna för den aktuella delen. Vägförvaltningen nämner också att man i år kommer att gå ut till kommunerna med en förfrågan om vilka objekt som bör tas med i den kommande flerårsplanen. Här har alltså Åtvidaberg att väga delen Villsjö—Valsinge mot andra projekt i kommunen.

Göran Dellskog ny präst i Åtvid

På måndagen tillträdde pastorsadjunkt Göran Dellskog den lediga prästtjänsten i Åtvids m fl församlingars pastorat. Den är den tjänst som komminister Stefan Bjarnegård för kort tid sedan lämnade för en församling i Småland. I likhet med sin företrädare kommer Göran Dellskog att ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Åtvids och Yxnerums församlingar.



Göran Dellskog är 25 år och kommer från Vadstena. Detta blir hans första tjänstgöring. Så sent som för drygt två veckor sedan avslutade han sin prästutbildning i Lund och i söndags prästvigdes han i Linköpings domkyrka. På måndagen tog han och hans hustru Maria prästbostaden i besittning. Det har med andra ord gått raskt undan. På söndag kommer Göran Dellskog att hålla sin inträdespredikan. Den äger rum i Åtvids gamla kyrka där den nye prästen också kommer att officiellt hälsas välkommen till Åtvid.

Bostadsbidrag. I maj utbetalades i bostadsbidrag sammanlagt 352 126 kr till 1 099 familjer.

Besvär. Tidigare i år beslutade kommunfullmäktige att befria stiftelsen Åtvidaberghem från skyldigheten att betala ränta på grundfonden för åren 1974—76. Besvär har nu anförts över det beslutet av ombudsman Torsten Rendz vid Västra Östergötlands

fastighetsägareförening på fullmakt av Stig Möller, Åtvidaberg. Föreningen har tidigare drivit samma fråga ända till regeringsnivå. Dock utan att få rätt bl a eftersom man då inte hade formell behörighet att besvära sig över ett beslut fattat i annan kommun.

11/6

Musikveckan i Åtvidaberg fortsatte på torsdagen vid Bysjöns strand vid Villan. Kvällens gäster i sommarvärmen var regionmusiken från Linköping under ledning av Lars Nilson. Evenemanget hade lockat ut mängder av åtvidabergare. Regionmusiken bjöd på ett blandat underhållnings- och marschprogram.

Pensionärsutflykt. Syster Oktavia och kyrkoherde Arne Nilsson stod på torsdagen som arrangörer för en utflykt för de pensionärer som vanligtvis är med i tisdagsgrupperna. Omkring 50 personer deltog på resan som först gick till syster Oktavias hemtrakter i Skällvik. Vidare besöktes Capella Ecumenica och innan man för hem gjorde man också en båtutfärd inomskärs till Lagnöströmmen. Resedeltagarna gynnades av ett mycket vackert väder.

Kyrkofullmäktige i Åtvids församling har haft sammanträde där man behandlade räkenskapsammandraget för 1976. Fullmäktige beslutade bevilja förvaltningsansvarsfrihet. Vidare godkändes förslaget till befattningsbeskrivning för den planerade kyrkokamrerstjänsten med pastoratet som huvudman. Församlingen kommer att köpa tjänster från pastoratet.

Humparundan. Torsdagsmorgonen av Humparundan samlade 110 pigga och raska av båda könen och i alla åldrar. Det var det högsta deltagarantalet hittills i vår. Sista Humparundan före semestern avverkas nästa torsdag.

11/16

Skolavslutning i Åtvidaberg

Rektor avtackad efter 27 år

På fredagen slutade skolan och började sommarlovet för drygt 1 800 elever runt om i Åtvidaberg. Överallt sjöngs Den blomstertid nu kommer. Man önskade varandra en trevlig sommar och välkomna tillbaka med nya krafter i augusti. Skolpersonal som slutar eller går i pension avtackades. Skolkörer sjöng och de inom kort sommarlediga ungdomarna trampade och viskade glatt i bänkarna.

I Åtvidaberg delades skolavslutningen upp på tre omgångar. Högstadiets avslutning ägde rum i Stora kyrkan där speciell uppmärksamhet ägnades åt rektor Margit Andersson som nu gick i pension efter 27 års lärargärning i Åtvidaberg varav närmare 20 år som rektor för högstadiet. Såväl skolledning som elever överlämnade blommor och presenter.

I programmet ingick skolorkestern som under ledning av Olle Kvarforth spelade två verk av Händel. Vidare medverkade skolkören med Margareta Foxner som dirigent med två sånger.

Skolchefen Lennart Fall och kyrkoherde Arne Nilsson önskade eleverna en glad sommar. Skolstyrelsens ordförande Roland Larsson hoppades att det bland eleverna fanns de som kände arbetsglädje även om det nu naturligtvis är en befrielse att få lov. Han nämnde också vikten och värdet av att känna ansvar. Kanske den viktigaste egenskapen i dagens samhälle.

Tidigare på morgonen hade klasserna 3-6 avslutning i Stora kyrkan med i stort sett samma program som högstadiet. Här rikade man sig särskilt till folkskol-lärare Per-Olof Jansson som nu går i pension. Denne har verkat

som lärare i 42 år och sedan 1943 i Åtvidaberg.

I Åtvida Gamla kyrka anordnades avslutning för eleverna i klasserna 1 och 2. Studierektor Ragnar Kvillmark stod för sommarhälsningen och komminister Bo Linnros ledde bönen. Dessutom medverkade elever ur musikskolan under ledning av Ingrid Fridén.

I Björnsäter kännetecknades avslutningen av en hel del sång och musik. Årskurs 1-3 sjöng tre sånger och årskurs 4-6 två. Ett tiotal ungdomar ur musikskolan framförde musik på trumpet, fiol, klarinett och gitarr. Komminister Thord Thordson höll i trådarna.

De omkring 120 eleverna i Grebo avslutade läsåret med en samling i Grebo kyrka. Även här förekom många musikaliska inslag. För den svarade en gitarrgrupp, en blockflöjtsgrupp, barnkören, Timo Kjellberg på trumpet och Amelie Roseberg på tvårflöjt. Tal hölls av komminister Thord Thordson.



Rektor Margit Andersson, Åtvidaberg, avtackades på fredagen då hon i samband med skolavslutningen gick i pension efter 27 års tjänst i Åtvidaberg. Bl a fick hon en stor blomsterkorg av skolstyrelsens ordförande Roland Johansson

I Gärdserums kyrka samlades alla elever från Falerums och Forsaströms skolor. Här deltog också många föräldrar och andra församlingsbor. Under ledning av kantor Nils Bokblad och musiklärare Lars Sundvall framförde elever ur musikskolan ett flertal nummer. Nils-Erik Norrman från skolstyrelsen tackade lärare och övrig personal för det gångna läsåret och önskade eleverna en trevlig sommar. Kyrkoherde Claes-Göran Rosén avslutade med altartjänst.

I Hannäs överlämnade eleverna traditionsenligt presenter och blommor och framförde tacktal på vers till lärare och "matmamman" Lisa Rohlén. För uppläsningen svarade Monica Svahn, Teresia Olovsson och Petra Kaisila. I kyrkan sjöngs de vanliga sommarsalmerna och duktiga elever från musikskolan framförde ett program under ledning av Lars Sundvall. Kyrkoherde Claes-Göran Rosén talade och avslutade med altartjänst.

Bland övrig personal som lämnar skolorna i Åtvid i och med det här läsårets slut är gymnastikdirektör Lars Månsson, klinicklärare Ann Kullman, skolstäderskan Margit Berg och bespisningsbiträdet Astrid Larsson.

ÅTVIDABERG

Besvär tillbakavisas av skolstyrelsen

Skolstyrelsen tillbakavisar de klagomål som Bertil Engdahl framfört i sina besvär över skolstyrelsens beslut att till en ledig rektorstjänst i Åtvidaberg ge förord till Ragnar Kvillmark. Tjänsten hade bara lockat dessa två.

Bertil Engdahl framförde bl a att skolstyrelsen inte haft ärendet upptaget på dagordningen och dessutom beslutat i frågan innan ansökningstiden gått ut. Dessutom hade han lämnat in sina handlingar så nära inpå skolstyrelsens sammanträde att ledamöterna knappast hunnit sätta sig in i hans meriter.

Skolstyrelsen konstaterar att inga ytterligare ansökningar inkommit förutom de två man haft att ta ställning till. Båda sökandes meriter har skolstyrelsen då gått igenom och på grund av det inlämnade materialet beslutade man enhälligt förorda Ragnar Kvillmark.

Vidare uppger skolstyrelsen att ärendet finns upptaget på en skriftlig tilläggslista till den första dagordningen. Slutligen påpekas att förhandling enligt medbestämmandelaget förts beträffande inrättande, organisation och ledigförklarande av tjänsten. Men att personvalet inte är en fråga för MBL-förhandling.

Skolstyrelsen hemställer därför till länskolnämnden att de anförda besvärerna lämnas utan avseende.

Lärartjänster. Skolstyrelsen har anställt Per Anders Karlsson, Linköping, som speciallärare vid Alléskolan. Till teckningslärare antogs Björn Lidberg. Vidare fick Margareta Foxner förnyat förordnande som musiklärare.

Dyrare. Skolstyrelsen har godkänt den sju procentiga taxehöjning som rekommenderats av kommunförbundets länsavdelning och länets taxiförbund. Höjningen gäller från och med maj i år.

Ny ridklubbordförande. Vid ett extra årsmöte valdes Jan Wentzel till ny ordförande i Åtvidabergs ridklubb. Han efterträder Sverker Elwing som tidigare i år avböjde återval. Vid årsmötet diskuterades återigen de ekonomiska problemen. Nu har emellertid en lätt inträffat då man utan kapitalbindning kan utöka antalet lektionshästar. Av en privatperson får man framdeles disponera två hästar. Bl a på grund av ändrade bestämmelser för ridskoleverksamhet från årsskiftet 77/78 måste man göra viss om- och utbyggnad av lokalerna i Vrånghult. Genom insamlingsverksamhet och frivilligt arbete räknar man med att hinna med en hel del i sommar. På årsmötet tillsattes vidare en kommitté som skall arbeta fram idéer för att stärka ekonomin och slutligen diskuterades en eventuell ändring av ridskolans organisation.

Borgerlig reservation i skolstyrelsen

Skolstyrelsen har återigen behandlat den uppenbarligen rätt kontroversiella frågan om vem som skall förordas till tjänsten som studierektor vid Alléskolan. Vid majsammanträdet förordade som bekant de socialdemokratiska ledamöterna Göran Gustafsson, medan de borgerliga ville sätta Jan Ahlgren i främsta rummet.

Till skolstyrelsens junimöte hade Jan Ahlgren inkommit med en skrivelse där han anmälde sitt intresse av att skolstyrelsen tog sitt beslut under omprövning. Jan Ahlgren har således inte besvärat sig över skolstyrelsens beslut.

Skolstyrelsens majoritet fann dock ingen anledning att ändra på ett i demokratisk ordning fattat beslut. Man kommer dock att överlämna handlingarna till länskolnämnden.

De borgerliga ledamöterna som förra gången reserverade sig mot beslutet att förorda Göran Gustafsson inkom nu med en skriftlig reservation till förmån för Jan Ahlgren. I reservationen säger man att man lämnar "förord med anledning av att protokolljusteraren Eva Anund samt undertecknade ledamöter ej godtagit paragrafens ordalydelse".

Därmed menar man majprotokollet som dock är i vederbörlig ordning justerat. I reservation motiverar sedan Nils-Erik Norrman, Eva Anund, Pia Söderberg, Agneta Olsson och Lillies Rydberg varför de vill ge sitt förord till Jan Ahlgren.

En stulen bil påträffades tidigt på söndagsmorgonen övergiven på vägen mellan Åtvidaberg och Kisa söder om Viresjö. Bilen hade stulits i Linköping. Tre tonårspojkar som setts gående på vägen sätts i samband med stölden.

Församlingsdelegerade i Åtvids m fl församlingars pastorat hade på torsdagen sammanträde i fullmäktigesalen. Man godkände räkenskapsberättelsen för 1976 och beviljade samtliga förvaltningar ansvarsfrihet. Vidare bifölls ett förslag från pastoratskyrkorådet beträffande inrättandet av en kyrkokamrerstjänst och en halvtidstjänst som kontorist. Tjänsterna inrättas från årsskiftet.

Pensionärskoncert. På torsdagskvällen genomfördes en konsert i vardera Nya sjukhemmet och på Östergården. För evenemanget svarade ett 20-tal personer från kommunala musikskolan. Förutom lärarna Lars Sundvall, Carina Rydberg, Agneta Ekström och Evald Medling deltog elever från musikskolan, spelmannslag och en kammarensemble. På programmet stod bl a folklåtar och barnvisor från äldre tid.

Åtvidabergshem noterar betydligt ljusare läge

Situationen för Stiftelsen Åtvidabergshem har under det senaste året stadigt förbättrats. Förra sommaren stod var tredje lägenhet tom i bostadsområdet Eksätter. Av de då 88 outhyrda lägenheterna återstår i dag ca 35. Stiftelsen har således lyckats pressa ner antalet outhyrda lägenheter med nära två tredjedelar, trots att invånarantalet i Åtvidaberg visar en negativ trend och trots att det under året byggts ett stort antal villor.

Åtvidabergshems styrelseordförande Evert Johansson har tacksamt noterat den positiva trenden. Det är glädjande att allt arbete som stiftelsens personal lagt ner på Eksätter nu börjat ge resultat, säger han. För genom flera olika åtgärder har vi lyckats med det viktigaste av allt, nämligen att sätta ut det oförtjänt dåliga rykte som Eksättersområdet haft.

□ TVÅOR BYGGS OM

Som ett led i strävandena att göra området mer attraktivt satsar stiftelsen nu en hel del på att bygga om de lägenheter som är minst efterfrågade. Under de senaste åren är det främst tvåor som stått tomma. 40 lägenheter skall byggas om. Kostnaden beräknas till 322 000 kr.

Evert Johansson är övertygad om att det är väl använda pengar. Hittills har sex tvåor gjorts om till större och mindre lägenheter. Hyreskontrakt tecknades för dessa redan innan målarfärgen hunnit torka.

I våras inbjöd stiftelsen allmänheten till en lägenhetsvisning. Intresset var större än väntat. På mindre än en vecka kom över 300 personer, bland dem flera som tyckte att de förkättrade tvåorna var så bra så de tecknade kontrakt.

□ DEN YTTRE MILJÖN

Under de senaste två åren har Åtvidabergshem också satsat en hel del pengar på den yttre miljön i området. Och mer skall det bli. Vid ett sammanträde nyligen beslutade styrelsen att söka statsbidrag för utrustning av gårdsplanerna. Sammanlagt räknar man med att satsa 264 000 kr, dvs inklusive statsbidrag, på lekplatser, regnskydd, bankar, buskar osv.

Ekonomiskt har Åtvidabergshem en räkna av svåra år bakom sig. Även 1977 väntas bli kärvt. För i år har man budgeterat en hyresförlust på ca 400 000 kr. Som läget är i dag kommer vi i varje fall inte att överskrida den siffran, säger Evert Johansson.

□ EFTERGIFTAVLÅN

Med årets hyresförlust beräknas hyresförslustlän uppgå till närmare 1,5 milj kr. Men nu har man fått det glädjande beskedet att man kan få eftergift med upp till 50 procent av hyresförlustlän.

Stiftelsen Åtvidabergshem har därför beslutat att i vår när årets bokslut är klart söka ersättning med 725 000 kr. Den summan skulle täcka upp tre års hyresförluster i stället för beräknade två års. Vidare skulle därigenom upp till en halv milj kronor kunna avsättas till reparationsfonden. Situationen är således betydligt ljusare än många tror, påpekar Evert Johansson.

□ ISOLERING MOT FUKT

Åtvidabergshem förvaltar fler lägenheter än dem i Eksätter. I kvarteret Åsen kommer man i år att reparera taken till en kostnad av 140 000 kr. I kvarteret Solrosen kommer man att förbättra isolering mot fukt i tre hus för 66 000 kr.

Slutligen har stiftelsen Åtvidabergshem beslutat att ytterligare skärpa säkerhetsåtgärderna beträffande alla huvudnycklarna. Det gör man med tanke på de nyckelstölderna och/eller försvinnanden som ägt rum i Motala och på andra platser senaste tiden.

CHRISTER BERG

Bollsåker brandkår. På lördagen spelades den årligen återkommande triangelturneringen i fotboll mellan brandkårerna i Åtvidaberg, Finspång och Valdemarsvik. Åtvidskåren försvarade med den äran samhällets bolls-parkarykte. Kollegerna från Finspång utklassades med 7-1 och Valdemarsvikssläckarna fick ge sig med 3-0. Jumbofinalen vann Finspång med 6-2. Därmed fick Åtvidabergsbrandkåren den första inteckningen i det nyuppsatta vandringspriset.

Basthagen och skolstyrelsen. Skolstyrelsen har beslutat tillstyrka förslaget till stadsplan för Basthagenområdet. I en kommentar noterar stiftelsen att avståndet mellan den planerade skolan och de nybyggda bostäderna i Nygård blir i längsta laget, som mest 1,5 km. Avståndet betraktas dock som godtagbart om det byggs en gångbro över järnvägen. Vidare noteras att skolan kommer att ligga centralt i förhållande till bostadsområdena och att skolvägen blir trafiksäker. Vidare anser skolstyrelsen att området blir väl tillgodosett med lek- och idrottsplatser för barnen.



SJUBLOMMANDE TULPAN

I en liten kommunal tulpanplantering vid Söderleden i Åtvidaberg kan man göra sjusärdeles fynd, i varje fall om man menar flera tulpanblommor på samma stjälk. Det exemplar som Mirja Kammeby håller upp på bilden hade verkligen hela sju blommor. Ovanligt? Nja, svarar kommunträdgårdsmästare Lennart Axelsson. — Vi har här att göra med den mångblommiga arten Tulipa Praestans Fusilier som normalt har 3 till 5 blommor på varje stjälk. Men visst kan man säga att sju blommor är ovanligt om än inte sällsynt.

14/6

Åtvidaberg

Ove Thyrsso jaktskyttemästare

In i det längsta var det ovist vem som skulle bli årets Åtvidabergsmästare i jaktskytte. Slutstriden stod mellan Ove Thyrsso från Åtvids lokala jaktvårdsförening och Inge Andersson, Åtvids jaktklubb. Båda hamnade på samma slutpoäng och särskjutning måste tillgripas. Där var det Ove Thyrsso som hade nerverna bäst under kontroll. Åtvidabergsmästerskapet anordnades av jaktklubben och jaktvårdsföreningen gemensamt. Mästerskapet består av två delar: jaktstig, som arrangerades av ÅLJ, och skeet med ÅJK som arrangör. För varje gren koras en mästare och sammanlagt en mästare i jaktskytte.

Jaktstig, 50 deltagare: 1) Kjell Spets, ÅJK, 114; 2) Lennart Tingefors, ÅLJ, 111; 3) Arne Sandström, ÅLJ, 110; 4) Per Klint, ÅLJ, 108;

Skeet, 40 deltagare: 1) Inge Andersson, ÅJK, 27; 2) Ove Thyrsso, ÅLJ, 26; 3) Agne Andersson, ÅJK, 25; 4) Peter Johansson, ÅJK, 25;

Sammanlagt: 1) Ove Thyrsso, ÅLJ, 208; 2) Inge Andersson, ÅJK, 208.

I samband med skeet-tävlingarna avgjordes också Åtvids jaktklubbs klubbmästerskap i skeet. Resultat: 1) Inge Andersson, 27; 2) Agne Andersson, 25; 3) Peter Johansson, 25; 4) Jonny Wahlström, 24;

Trivselklubben Vi reser anordnade på söndagen en utflyktsresa till Gränna och Visingsö. Ett 50-tal medlemmar deltog på resan som gick i ett härligt sommarväder. På Visingsö möttes man av guiden Ingrid Henriksén som gav en historik över ön. Man besökte Tempelgården, Bragekyrkan, Kumlabys kyrka och såg remmalagen. Efter middag på Ribbagården anträdde hemfärden via Tranås. Reseledare var Robert och Greta Ekström medan Nils Karlsson spelade dragspel och ledde allsången.

15/6

201 söker arbete i Åtvidaberg

Vid månadsskiftet maj/juni uppgick antalet arbetssökande i Åtvidaberg till 201 personer. Det är en ökning med 13 jämfört med siffrorna månaden innan. Anledningen till detta är bl a att man nu i statistiken fått in flera ungdomar som slutat skolan.

Av de arbetssökande är det 96 personer som saknar någon form av sysselsättning, 23 personer har tillfälligt arbete, 29 har fast anställning men vill byta jobb och slutligen är 48 sysselsatta i beredskapsarbete.

Av hela antalet arbetssökande är 108 ungdomar under 25 år. Antalet kvinnor uppgår till 114 varav nästan hälften är 24 år eller yngre. Vid månadens slut uppgick antalet lediga platser till 24. Men bara i undantagsfall handlar det om fasta heltidsjobb. Till övervägande delen kan man på arbetsförmedlingen bara erbjuda sjuk- eller semestervikariat inom serviceområdet.

För skolungdomar som vill ha feriearbete är situationen i Åtvidaberg i år dystrare än någonsin. På arbetsförmedlingen har man tagit emot ansökningar från ett 80-tal skolungdomar. Bara i enstaka fall har man kunnat erbjuda sommarjobb.

Frälsningsarmén i Åtvidaberg är just nu inne i en mycket aktiv period. På lördagen anordnades traditionell festafton på Rens loge i Ljungsbo. Kapten Lisbeth Wesslund som ledde mötet kunde välkomna över hundra besökare till logen. Kårens strängmusikanter medverkade med flera sånger. Karl-Johan Olofsson, Storuman, talade och sommarassistenten Eva Hedberg, Motala, välkomnades. Försäljning och servering inbringade drygt 800 kr. På söndagen anordnades såväl förmiddagsmöte som möte på Östergården och årets första friluftsmöte på gågatan. Under den här veckan kommer kåren med Lisbeth Wesslund och Eva Hedberg i spetsen att hålla gårdsmöten i Eksäter, på Trädgårdsgatan och Kalkugnsvägen.

Premiär för sommarmusiken. I kväll är det premiär för sommarens musikstunder i endera av de båda kyrkorna i Åtvidaberg. Den inledande konserten kommer att hållas i Åtvids gamla kyrka. Medverkande är Agneta Ekström, sopran, Gunnar Andersson, cello, Evald Medling, gitarr, Björn Johansson, bas, och en grupp ur Ungdomskören. Ingemar Ericsson som är initiativtagare till och ansvarig för musikstunderna deltar själv på orgel och cembalo och som dirigent. Ur programmet kan bl a nämnas Cantate domino av Buxtehude, Andantino i G-dur av Sor och några satser ur en cellosvit av Bach.

Grebo kyrkokör gjorde på söndagen en familjeutflykt till Vikbolandet. Sammanlagt deltog ett 50-tal personer med Ingvar Johansson som reseledare och chaufför. I Furingstads kyrka hälsades man välkommen av kyrkvården Britta Mattsson som är bördig från Grebo. Kyrkokören medverkade sedan i högmässan där pastor Lennart Wikland passade på att tacka för de gåvor som från Grebo skänkts till sjömansvården i Norrköping. Resedeltagarna fortsatte därefter via Mauritzberg och Stensö till Stegeborg där slottsruinen studerades. Vidare besöktes Skällviks hembygdsmuseum och kyrka. Resenärernas tack för fint arrangerad resa framfördes vid hemkomsten av kyrkokörens ordförande Allan Roseberg.

16/6



Dags för en annorlunda skolresa. Framför Åtvidbergspojkarna och deras ledare Weine Spets och Pether Åstrand ligger nio härliga mil på sjöar och åar, massor av mygg och massor av svettiga paddeltag

Åtvidspojkar började skollovet med en nio mil lång kanottur

Skolans slut och sommarlovet kan ju firas på olika sätt. Ett av de mera ovanliga sätten, om än inte unika, är att ta en långtur i kanot. Så tillbringade omkring femton pojkar i åldern 13—16 år från Åtvidberg sommarlovetets fem första dagar. Den sista psalmen hann väl knappt klinga ut innan ungdomarna skyndat hem för vidare transport till Tyllinge, utgångspunkten för resan. Som mål hade man ställt upp Lysingsbadet utanför Västervik.

De femton pojkarna ingår i de fritidsgrupper som Smyrnoför-samlingen i Åtvidberg startade förra hösten. Tanken på att göra en gemensam kanottur har under våren vuxit sig allt starkare. Så småningom blev det bestämt och man började planera för färdrutt, utrustning osv.

När man på fredagseftermiddagen paddlade ut från Tyllinge i

sjön Tynn, flytvästförsedda och förväntansfulla, var det bara någon enstaka i de nio kanoterna som hade mer än en halv dags träning bakom sig. Så egentligen fick man använda nästan hela den första sjön till att lära sig konsten att paddla i takt.

Men sedan hade man en härlig resa, berättar de solbrända pojkarna med pastor Pether Åstrand och Weine Spets i täten. Att man hade lite motvind första tiden, att förekomsten av mygg var ovanligt riklig, att man fick hålla på ett par timmar extra varje dag för att komma fram till etappmålen, att ena kanotkärren gick sönder och att man sov sista natten i sällskap med närgångna kor, förhöjde ju bara, i varje fall efteråt, värdet och minnet av resan.

I gengäld har man paddlat på fina sjöar och i fina åar. Man har sett och upplevt naturen på ett ovanligt intensivt sätt. Man har träffat på snälla människor som upplåtit fina lägerplatser. Kvantitativt sett gick inte fisket så bra så pojkarna kunde äta sig mätta på fångsten. Men en av grabbarna

lyckades fanga en gädda genom att kasta sten på den.

Från Tyllinge gick färden via Odensviholm. Hallingeberg, Hummelstad och Ankarström och ut i skärgården. I stället för Lysingsbadet i Västervik valde man en liten ö fem kilometer från Skaf-tet som sista övernattningsplats.

På tisdagen hämtades man så av föräldrar och vänner. Nöjda och belåtna på paddling och spän-ning.

-erg

16/6

Åtvid får hemteknisk gymnasiekurs sedan skolöverstyrelsen tänkt om

I dagarna är det klart att Åtvidaberg från och med höstterminen i år får sin första gymnasiekurs i egen regi. Efter ett par års mer eller mindre intensiv brevväxling mellan skolöverstyrelsen och kommunen kom före skolavslutningen det positiva beskedet. SÖ har tänkt om och Åtvid får sin begärda ettåriga hemtekniska kurs. För Åtvidaberg med sin relativt stora arbetslöshet, speciellt bland ungdomarna, är de 16 gymnasiplatserna ett mycket välkommet tillskott.

I två års tid har man från kommunalt håll jobbat hårt på att kunna utöka gymnasieutbildningen i Åtvid. Det som nu finns är den inbyggda gymnasieskolan på Facit där 50-talet ungdomar lär till verkstadsmekaniker och möbelsnickare. Skillnaden jämfört med den hemtekniska kursen är att den senare drivs helt och hållet i kommunal regi.

□ STÅTT PÅ SIG

Skolöverstyrelsen har vid upprepade tillfällen avslagit ansökan från kommunen, främst av den orsaken att Åtvidaberg inte är någon gymnasieort. Ändå har kommunen stått på sig och haft stöd av läns skolnämnden. Nu har Åtvid fått fristående gymnasial utbildning. Något som minsann inte är alla små kommuner förunnat.

Rektor på gymnasieskolan i Åtvidaberg är Tore Ripstrand.

— Det var ett mycket glädjande besked från SÖ, säger han. Problemet är att beslutet fattades så sent på terminen. Många har redan sökt till skolor på andra orter. Men jag tror ändå inte att det ska vara någon större svårighet att fylla de 16 platserna. För vi är ju inte enbart hänvisade till den årskull som nu slutat skolan. I princip är alla med grundskolekompetens behöriga att söka.

□ TACHANSEN

Tore Ripstrand vill gärna uppmåna alla flickor, och pojkar med för den delen, som inte kommit in på andra skolor att ta den här chansen. Kursen är ettårig och har tonvikten lagd på matlagning och textilslöjd. Dessutom ingår ämnen som konsumentkunskap, hälsa och hygien och familjekunskap i kursen.



Kommunalsrådet Carl-Eric Ahlström: — Ett utmärkt komplement i leden att mildra effekterna av Facitkrisen



Gymnasieskolans rektor i Åtvidaberg Tore Ripstrand: — Ett glädjande besked från skolöverstyrelsen



Arbetsförmedlingens föreståndare Siri Ohlin: — Alla försök att ge ungdomar meningsfull sysselsättning är positiva

Efter genomgången utbildning har man en utmärkt grund för vidare utbildning till dagbarnvårdare eller hemvårdare.

Föreståndaren på arbetsförmedlingen i Åtvidaberg Siri Ohlin menar att alla försök att ge arbetslösa ungdomar meningsfull sysselsättning är positiva. Särskilt för ungdomarna är arbetsmarknaden svår i dag. Av de över 200 som vid månadsskiftet maj/juni sökte jobb i Åtvidaberg var 108 yngre än 25 år. Halften av dessa var flickor.

□ KORTTID

— Vi hoppas att rekryteringen till den här kursen ska gå att genomföra, säger Siri Ohlin. Det är ju ändå rätt kort tid som står till buds. Dessutom är läget bland de som slutade nian i år helt annorlunda än förra året. 30 ungdomar har inte sökt vidare utbildning utan vill börja arbeta. Av dessa är bara tre flickor. Förhållandet brukar vara det motsatta. Och det är kanske främst från flickorna man kan vänta sig att ansökningarna till den här kursen kommer, slutar Siri Ohlin.

□ MILDRA FACITKRISEN

Kommunalsrådet Carl-Eric Ahlström förklarar sig mycket nöjd med beskedet. I kommunes åtgärdsprogram för att mildra effekterna efter Facitkrisen ingick just tillståndet för den här kursen, påminner han. Eftersom det är dåligt med jobb i Åtvidaberg särskilt för ungdomarna är det glädjande med detta komplement till de andra insatser som görs.

— Vi hoppas väl också, säger kommunalsrådet, att det här ska innebära att vi kan få ytterligare gymnasial utbildning förlagt till Åtvidaberg.

CHRISTER BERG

Omkring 400 nybörjare i simskolor i Åtvidsberg

I veckan har simskolorna i Åtvidabergs kommun kommit igång. Sammanlagt har närmare 400 barn anmält sig till simskolorna som är förlagda till sex platser runt om i kommunen. Deltagarantalet motsvarar gott och väl normalsiffrorna. Fast med tanke på det fina vädret, om det håller i sig alltså, kan man nog förmoda att fler än normalt fullföljer kurserna. Temperaturen på de olika platserna varierade mellan 17,5 och 21 grader, dvs klart badbart. Då har vi inte räknat med simhallen. Där håller man ju till inomhus.

I Grebo vid Lundbybadet hade på onsdagen de båda simlärarna Monica Persson och Christina Hultsberg fullt upp med att ta emot anmälningar. Första dagen fick man in 140 namn vilket är 20 fler än förra året.

För simskolorna i Byrum och Brotop svarar Christina Henriks-son och Sylvia Svensson. Hittills har på dessa platser drygt 70 nybörjare anmält sig.

I Domarvik svarar Eliabeth Edlund för badresor och simskola tillsammans med Peter Ohlin och Claes Jakobsson. De kommer att svara för närmare 40 barns simundervisning. Christina Hultsberg leder verksamheten i Fröjerum med ett 20-tal nybörjare. I simhallen i Åtvidaberg slutligen har Roland Lind ansvaret för närmare 120 barn.

Lennart Bergström terrängmästare. Åtvidabergs IF hade på tisdagskvällen klubbmästerskap i terränglöpning. De deltagande löparna tävlade i sex klasser. Senioreklassen blev en affär mellan Lennart Bergström och Pär Eriksson. Den förstnämnde visade sig dock ha den bästa orken på den 8 km långa banan. Följande klubbmästare korades: herrar seniorer Lennart Bergström, pojkar 15—16 år Kenneth Thuresson, pojkar 12 år och yngre Christer Thuresson, damer seniorer Ingrid Grönqvist, flickor 13—14 år Karin Jonsson och flickor 12 år och yngre Christina Ringström. Karin Jonsson hemförde Läkerols vandringspris medan de övriga belönades med AIF:s vpr.

Grebo pensionärsförening hade på tisdagskvällen möte i Församlinggården. Mötet inleddes med att sånggruppen under ledning av Britta Wärn framförde några sånger. Förhandlingarna med de omkring 30 närvarande medlemmarna leddes av Arvid Westman. Dagens gäst var kamrer Lars Eriksson från Föreningsbanken i Åtvidaberg. Denne informerade bl a om olika sparformer och visade en film. Avslutningsvis drack man kaffe och åt tårta som banken bjöd pensionärerna på.

Grebo—Värna centerkvinnor gjorde på måndagen ett studiebesök i det nya huvudblocket vid regionsjukhuset i Linköping. De 42 deltagarna visades runt av guider från sjukhuset och besåg en vårdavdelning, operations- och röntgenavdelningar. Efteråt for man till Sturefors för samkväm i gröngräset.

ÅTVIDABERG

Livräddningsredskap förstördes i Grebo

Vid Lundbybadet i Grebo har några personer under den senaste tiden ägnat sig åt en hel del skadegörelse. Livbåten är sönderslagen, livräddningsstången söndervriden, räddningstelefonen överkad. Till en angränsande byggnad har man slagit in både dörr och fönsterruta och inomhus stulit en del föremål.

Det är nog allvarligt att man förstör och slår sönder saker och ting, säger fritidsintendent Gösta Pettersson. Men det är verkligen beklämmande att folk gör livräddningsmateriel oanvändbara.

Det är för övrigt inte första gången som man "roar" sig med att förstöra livräddningsutrustning på badplatser, uppger Gösta Pettersson. Någon form av skadegörelse har förekommit på i stort sett varje badplats i kommunen. Vid Domarvik försvann vid ett tillfälle hela båten. Gösta Pettersson påpekar att det i budgeten för nästa år finns upptaget 40 000 kr för utrustning av Lundbybadet. Det vore ju roligt om pengarna kunde användas till förbättringar och inte till att reparera eller ersätta sådan här sabotageverksamhet.

Skadegörelsen i Grebo har rapporterats till polisen.

Inkompetent beslut. Fritidsnämnden, dvs majoriteteten, beslutade på måndagen att ge Friluftsförbundet i Åtvidaberg 190 kr utöver tidigare redan beviljade 375 kr i bidrag som ersättning för verksamheten under sportlovsveckan. Förbundet ansåg att 375 kr inte täckte de utgifter man haft vid Sockertoppen. Föreningen ville ha ytterligare 750 kr och bad därför fritidsnämnden ompröva sitt beslut. Annars ansåg man sig tvingade att avstå från arrangemang vid sportlovsveckan nästa år. Fritidsnämnden ansåg att 190 kr kunde räcka. Mot det beslutet reserverade sig Vivan Dahlgren (s) med orden "... vilket jag anser är ett helt inkompetent beslut". Vivan Dahlgren ansåg att man borde betala ut de begärda 750 kr.

Föreningsbidrag. Fritidsnämnden beslutade på onsdagen utbetala följande föreningsbidrag: ASS 1 000 kr i lägerbidrag, Pingstkyrkans ungdom 860 kr i lägerbidrag, Betel Falerum 140 kr i lägerbidrag, SMU 512 kr i lägerbidrag, fältbiologerna 680 kr i lägerbidrag, Elim Berg 349 kr i lägerbidrag, Åtvidabergs ridklubb 1 413 kr i utrustningsbidrag, Åtvidabergs bågskytteklubb 900 kr i investeringsbidrag, Åtvidabergs bandyklubb 405 kr i utrustningsbidrag, Björsätters SK 2 488 kr i utrustningsbidrag och Björsätters CUF 300 kr i startbidrag. En anhållan från Åtvidabergs ridklubb om bidrag för iordningställande av ridhus överlämnades till kommunstyrelsen för avgörande.

Inbrott. Ett inbrott förövades natten till torsdagen på Trädgårdshotellet. Ett 20-tal flaskor mellanöl och sex vinflaskor stals. Värdet av det stulna har uppskattats till ca 150 kr.

Stegstöld. Under den gångna veckan har fem lättmetallstegar stulits vid Å B Montage på industriområdet. Tjuvarna har forcerat både kätting och låsjärn för att komma åt stegarna vars värde uppgår till ca 2 500 kr.

ÅTVIDABERG

Sju Åtvidsflickor på gymnastikläger

Ett gymnastikläger för flickor anordnades förra veckan i Mjölby av Linköpings gymnastiksällskap. Bland de omkring 70 flickorna i åldern 10-12 år deltog sju från Åtvidaberg. De sju är Åsa Degerstedt, Malin Ekström, Ann-Christine Gärdeman, Camilla Johansson, Nina Kihlman, Carina Lindersson och Susanne Wetterhall.

Åtvidabergsflickorna ingår i elitgruppen i AIF:s gymnastiksektion. Under det veckolånga lägret har de ungefär sex timmar om dagen tränat och fått massor av goda råd i övningar på matta, hopp, fristående, på räck, bom, barr och i balett.

Deltagarna på lägret utgör kanske de allra bästa unga flickgymnasterna i hela länet. Förutom från Åtvid kom det flickor från Linköping, Norrköping, Motala, Söderköping, Finspång för att bara nämna några platser.

Fritidsnämnden vill ha 5 milj kr

Fritidsnämnden har antagit förslag till drifts- och kapitalbudget för 1978. Sammanlagt har man beslutat begära 4 525 000 kr. Till den summan kommer så småningom ytterligare närmare en halv miljon i föreningsbidrag. Exakt hur stor den summan är vet man ännu inte eftersom ansökningsstiden för föreningarna just gått ut. I budgeten för i år finns 445 000 kr upptaget för ändamålet. Nya bidragsregler kan innebära att den posten stiger till något över halv miljonen.

Därmed skulle, om kommunstyrelse och kommunfullmäktige så vill, fritidsnämndens budget uppgå till drygt 5 milj kr. Ökningen skulle därmed bli blygsam i förhållande till årets budget som ligger på 4,9 milj. Men då bör man också komma ihåg att nämnden i budgetförslaget inte kalkylerat med löneökningar 1978.

Den största posten i fritidsnämndens budget är skötseln av Sporthallen och Simhallen där kostnaderna beräknas till 1,9 milj. Som god tvåa kommer idrottsplatserna med Kopparvallen i spetsen med en satsiffra på 809 000 kr. Fritidsgårdsverksamheten beräknas kosta 224 000, fritidskontoret 245 000, fritidslokaler 176 000, friluftsbaden 152 000, fritidsverksamheten 137 000, lekplatserna 71 000, fritidsnämnden 37 000, Folkparken 33 000, motionsspår 33 000 och turistverksamheten 24 000 kr.

På kapitalsidan vill fritidsnämnden satsa 650 000 kr vilket är en minskning med 74 000. Bland tänkta projekt kan nämnas: Edbergafältet 394 000, tennisbanor i Åtvidaberg 66 000, lekplatser 40 000, Lundbybadet i Grebo 40 000, kvartersplan i Grebo 30 000, motionsspår i Åtvidaberg 25 000 och inköp av snöskoter 20 000 kr.

Undersökning bekräftade:

Metallutsläpp från Bersbo hamnar även i sjön Risten

Det är nu fastslaget att kopparbrytningen i Bersbo en mil norr om Åtvidaberg påverkat omkringliggande sjöar och vattendrag. På grundval av vattenanalyser från den närbelägna Gruvsjön kan man konstatera att följande metallmängder lakats ut de våldiga varphögarna varje år: 15—50 ton zink, 2—6 ton koppar, 40—70 kg bly och 30—50 kg kadmium. Dessutom bildas vid den årliga vittringen ca 20 ton svavelsyra.

Det konstaterar geologen Ulf Qvarfort i en forskningsrapport som på tisdagen presenterades vid ett informationsmöte i Linköping.

— Redan förut visste vi att Gruvsjön var en död sjö utan organiskt liv och mera att likna vid en stor balja med utspädd svavelsyra, sade Ulf Qvarfort. Men misstankar fanns också att även andra vattendrag och sjöar i området kunde vara påverkade av metallutsläppen från gruvområdet. Dessa misstankar har nu bekräftats. Även sjön Risten får ta emot betydande mängder metaller.

Fler sjöar i fara

Enligt Ulf Qvarfort har visserligen en del metaller redan lakats ut från gruvområdet men även fortsättningsvis kommer betydande mängder att lakas ut. Därför, menar han, är det mycket viktigt att åtgärder nu snabbt sätts in för att hindra metallspridningen. Om inga åtgärder vidtas kommer vittringen att successivt "metalförgifta" fler sjöar.

När kopparbrytningen början av 1900-talet lades ner i Bersbo gick en mer än 400-årig drift i graven. Att brytningen varit betydande är klart. Det syns inte minst av de enorma varphögarna i området. Vidare vet man att från bergsbrukets återupptagande på 1700-talet och fram till början av 1900-talet producerades området över 32 000 ton koppar, 2 000 kg silver och dessutom 1,6 kg guld.

Utlakning

Under alla dessa år har en nedbrytning och urlakning av metallföreningar från varphögarna skett. Ulf Qvarfort har tagit såväl vattenprover som prover av bottenbotten i bäckar och sjöar.

Man har funnit att vattnet i området innehåller mycket höga halter av zink, koppar, bly och kadmium. I bäckarna som rinner från Gruvsjön och Bersbo har man funnit motsvarande förhållanden. Gruvsjön är dödförklarad medan sjön Risten än så länge visar upp en ganska normal bild. Dock fann man en ökad halt av organiskt material i de övre bottenlagren.

Ulf Qvarfort lämnar i sin rapport även förslag till hur man skall kunna komma tillrätta med miljöproblemen i Bersbo. Allra först är det dock nödvändigt att kartlägga alla dräneringar inom

området så man vet hur gruvområdet avvattnas.

Tre metoder

Därefter anger geologen tre olika metoder. Ett sätt är att kalka allt vatten som rinner från varphögarna. Man skulle exempelvis kunna dränera hela området och samla in allt vatten i en kalkningsbassäng. Möjligen kan Gruvsjön tjänstgöra som reningsbassäng.

En annan metod är att täcka över varphögarna och om möjligt också få någon form av växtlighet på dem. Det tredje sättet är att helt enkelt köra bort varpen till

något gruvbolag. Men troligen skulle transportkostnaderna bli för höga.

Steril

I en slutkommentar påpekar Ulf Qvarfort att om ingen åtgärd alls vidtas kommer området successivt att försuras och förgiftas av metallutsläppen. Gruvsjön är ett påtagligt exempel, menar han. Sjön innehåller i dag ingen fisk och är för övrigt tämligen steril. Vidare vet man att metallutsläppen nått Risten. Något måste göras innan det biologiska livet i denna sjö skadas.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Intressanta objekt för kommunstyrelseresa

Ledamöterna i kommunstyrelsen gjorde på tisdagen sin årliga resa till intressanta platser i kommunen. I år höll man sig i tätorten och besåg byggnader och planområden som flera av ledamöterna förut inte tittat närmare på.

Man började i Fiskarhagen som just nu är under full utbyggnad. Flera av ledamöterna var överens om att man gjort en riktig satsning när man byggde ut Fiskarhagen. Som bekant var ärendet föremål för en hel del diskussion innan byggandet kunde komma igång.

Kommunstyrelsen fortsatte därefter till Edbergafältet där gatuchef Sigvard Persson redogjorde för det stora behovet av ytterligare fotbollsplaner i samhället. Edbergafältet är den naturliga platsen för sådana planer.

I Klokarängen delgav Sigvard Persson deltagarna planerna på en ny dragning av Slevringevägen. Dessa planer och orsakerna därtill kommer att särskilt presenteras.

Efter kaffepaus vid Villan samlades man i Gamla gymnastiken. Här ventilerades ingående de kostnadsfördyringar på drygt 600 000 som uppstått innan ens ombyggnad börjat.

Ledamöterna åkte därefter vidare till Basthagen där man beskådade det natursköna område som om några år skall ge plats för ett 80-tal villor och skollokaler.

I Nygårdsområdet tittade man på den plats norr om Nygårdsvägen som inom den närmaste framtiden skall ge plats för en servicebutik. Kommunrådet Carl-Eric Ahlström informerade om att man har intressenter från Domus, ICA och Fävor och att valet avgörs vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Slutligen presenterade Evert Johansson och Lars Persson de åtgärder som vidtagits i Eksätter och vad åtgärderna resulterat i. Kommunstyrelsens ledamöter fick också tillfälle att titta in i den nya fritidslokalen och se hur långt man kommit i arbetet med den nya gångvägen.

Gårdserums CKF har anordnat en resa till Stockholm. Där besöktes såväl Skansen som Gustavsbergs porslinsfabrik. På hemvägen stannade man till i Jönåker för att titta på hemslöjdsdockor.

Cykelturen 77. Vid Korpens cykelmotion på tisdagen deltog 74 pedaltrampare. Man fortsätter även nästa tisdag, då med en 35 km lång runda över Mosshult och Falerum.

Åtvidabergs konsumentgille och Kvinnoklubben gjorde på tisdagen en lyckad bussresa till Stockholm. Efter en rundtur i huvudstaden åkte man ut till Vår gård i Saltsjöbaden. Man guidades runt i skolan och fick även se en gammaldags handelsbod. På hemresan hann man med ett besök på det nyöppnade OBS-varuhuset.

23/6

Första växtfärgningskursen i Värna samlade oväntat många intresserade

Vad hjälper det att det finns färdiga garner i alla de färger? Eller att man i värsta fall kan köpa behändiga syntetfärger om man nu skulle vilja färga sitt garn själv hemma? Vad hjälper det när det, nu finns en massa människor nyfikna på det där med äkta växtfärgning? Till den med åren allt större skara människor som intresserat sig för att färga sitt garn på gammalt vis hör en grupp på femton damer i Värna några mil utanför Åtvidaberg. Med Eva Lindgren och Helena Hahne som ledare har de under våren fått en insikt i konsten att färga sitt garn med hjälp av björklöv, lökskal, skvattram osv.

Kursen som drivs i regi av SKS och Grebo-Värna hushållsnämnd är den första i sitt slag i Värna. Övningarna har man förlagt till gården Värnas vid Värnassjöns strand och med fru Ingrid Ogenvik som värdinna.

Egentligen är intresset för växtfärgning och konsthantverk över huvud taget mycket stort just nu, säger Eva Lindgren. För bara ett par år sedan fick man nästan truga kursen på folk. I dag är det tvärtom. Här i Värna var intresset så stort att vi till och med måste dubblera den för att få plats med alla som ville var med.

Under kursens gång har deltagarna fått lära sig att utnyttja de produkter som finns i växtriket. I princip kan man utnyttja alla växter, säger Eva Lindgren. Nu under våren och försommaren, då man får fram de bästa färgerna ur växterna, har vi gått omkring i skog och mark och med floran i hand samlat in blommor, löv, barr, mossor osv.

Från det svenska växtriket kan man få fram de flesta färgnyanserna utom blått. Till det måste man använda importerad indigo. Gult får man fram av t ex björklöv, grönt av ljung och rött av vitmärarot. Genom blandningar och olika gräskalor i garnets grundfärg kan man sedan få fram de flesta nyanser.

Alla syntetfärger har varit bannlysta på kursen. På torkställningarna vid Värnas har resultatet av alla vedermödor kunnat beundras. Garner i alla de färger och med det gemensamt att färgerna haft en varm och vänlig lyster. Färger som dessutom är mycket mer ljushärdiga än syntetfärgerna.

På onsdagen var det avslutning på kursen. Eva Lindgren och Helena Hahne fick blommor för sina insatser och Ingrid Ogenvik pre-



Kursledaren Eva Lindgren kan konstatera att Gunnel Eriksson lyckats få fram en fin färg på avkoket av skvattram

senter för att hon tagit emot kursdeltagarna så väl. Någon fortsättning på kursen blir det inte, även om många önskat att så vore fallet. Men med sig hem fick var och

en färgsats och en "kokbok" med recept på hur man går tillväga med växter, termometrar, byttor och övriga attiraljer.

CHRISTER BERG

24/6

ÅTVIDABERG

27/6

Servicebutik i Nygård Tre är intresserade

Efter semestrarna kommer kommunstyrelsen att behandla frågan vem som skall utses att anlägga en sk servicebutik i Nygårdsområdet. Ansökningar har inkomit från Domus, ICA och Fävör.

Det har varit en del diskussioner om var butiken skulle ligga. Ett förslag var i anslutning till krutkällaren vid Östgötavägen. Nu har kommunen emellertid fastnat för ett område på andra sidan Nygårdsvägen och närmare bebyggelsen "mellan vägarna".

Marken kommer att upplåtas med tomträtt. Butiken kommer att betjäna ett område med drygt 200 hushåll när grupphusbebyggelsen vid vägverket är färdig.

Arrangemanget är egentligen ett provisorium. Enligt planerna för hela det stora Nygårdsområdet skall den fasta affären så småningom ligga ungefär vid Länkar-nas sommarhem. Men det kommer att ske om tidigast femton år.

I Hannäs hölls midsommardagens högmässa vid kyrkoruinen. En stor menighet hade samlats på grund av det mycket varma vädret fick högmässan förläggas utanför murarna. Kyrkokören medverkade under ledning av fru Gurli Fredriksson. Predikan hölls av kyrkoherde Claes-Göran Rosén. Dessutom förekom trumpetmusik av Gullmar Andersson som spelade till psalmerna. Som postludium sjöng kören Man hör fåglars sjunga av Steurlin.

Inbrott. Två inbrott i sommarstugor vid sjön Taggen ägde rum förra veckan. Tjuven eller tjuvarna hade tagit sig in i stugorna genom att bryta upp fönsterluckor. Sammanlagt tillgreps föremål till ett värde av ca 500 kr.

Enligt kommunalrådet Carl-Eric Ahlström ligger det i sakens natur att den organisation eller affärskedja som nu utses också får förtur till den permanenta affären.

Lugn midsommar i Åtvidaberg Kvarnviksfest fick rekordpublik

Midsommarfirandet i Åtvidaberg gick i år lugnt och stilla till. Frånsett att någon enda överförskadad person måste tas om hand har polisen haft det tämligen bekymmersfritt. Från festplatserna runt om i kommunen rapporteras om fridsamma och välbesökta tillställningar. Kortärmade, barbenta och blomsterkransbeprydda har många människor samlats i solen och värmen kring midsommarstången och festanordningar.

Midsommardagens familjefestligheter vid Kvarnvik slog i år alla rekord publikmässigt. Mot normalt omkring 1 000 personer kunde i år arrangören Hannäs IF:s supporterklubb räkna in över 2 000 personer. Trängseln var stor men alla såg ut att trivas.

Som brukligt är inleddes det hela med en fotbollsmatch mellan ett dam- och ett gubblag. En svettig match som slutade 2-2. Efter detta drog man sig till festplatsen där det blev dans och lekar kring midsommarstången till musik av spelmän från bygden. Barnen, i år bortåt 500, bjöds traditionsenligt på glass. Festligheterna avslutades sedan med dans till Gullmars orkester.

I Åtvid samlades som vanligt hundratals personer i Halleholm där IOGT-NTO anordnade midsommarfirande på fredagen. Redan dagen innan var en del i gång med att löva och blomsterpryda den stora stängen.

Under ledning av Bengt Hellström och till tonerna av spelmäns fioler och dragspel dansade barn och vuxna. Därefter bullade man i gröngräset upp medhavda eller köpta kaffekorgar och njöt av sommaren.

I Grebo stod Grebo-Värna Röda kors-krets i sedvanlig ordning för midsommaraftonens arrangemang på Prästgårdsängen. Där fylkades framåt aftonen omkring 500 Grebobor till dans, lotterier, korvstånd och andra nöjen. Allan Roseberg såg med fiol, sång



Hundratals personer hade samlats vid Halleholmstorpet i Åtvidaberg för att delta i årets midsommarfirande. Med Bengt Hellström som dans- och lekledare ringlade man runt stängen så svetten laccade

och frejdigt humör till att alla trivdes.

I Björsäter samlades på midsommardagen 100-talet personer för att klä stängen och dansa och leka kring densamma. Efteråt blev det en svängom till tonerna av Strandbandet från Motala. Björsäters Valsens vänner arrangerade.

I Borkhult stod traditionsenligt Yxnerums IF för midsommarfirandet. Festarrangemangen besöktes av över 400 personer. Dansen gick till musik av Kurt-Anders orkester.

En frontalkrock inträffade på lördagen vid Frängsbo på Yxnerumsvägen. Olyckan inträffade i en kurva där två personbilar krockade front mot front. Ingen människa kom till skada. Båda fordonen måste bärgas från platsen.

Lösning på trångboddhet i Åtvid Biblioteket flyttar till Facit



Symboliskt så det förslår. På en lyktstolpe utanför Facits gamla huvudkontor sitter den här skylten och pekar över den del av Facitkomplexet som Åtvidabergs kommun vill hyra. Facit har ju som bekant gjort sig av med en massa tjänstemän och håller nu på att tömma ett stort kontorlandskap. Lämpligt för ett bibliotek, anser kommunstyrelsens planeringsutskott i Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun hyr in sig på Facit. Denna åtgärd plus en utbyggnad av nya kommunalhuset med en 700 kvm stor flygel skall för lång tid framåt lösa det akuta problemet med de kommunala förvaltningarnas trångboddhet. Till Facits gamla kontorlandskap flyttar biblioteket som ju sedan åtskilliga år begärt en mångdubbelt större yta. Inflyttningen skulle kunna ske redan vid årsskiftet. Det menar kommunstyrelsens planeringsutskott i Åtvid. Förslaget skall först gå på remiss till kulturnämnden som inte lär ha några större valmöjligheter. Redan i september skulle kommunfullmäktige kunna behandla ärendet.

Förvaltningarna i Åtvidabergs kommun har länge haft problem med otillräckliga lokaler, ett problem som bara ökat år från år. För oavsett om antalet invånare i Åtvid sedan ett par år varit oförändrat eller to m minskat och oavsett att antalet arbetstillfällen minskat så ökar hela tiden antalet anställda i den kommunala förvaltningsapparaten. Något som absolut inte är unikt för Åtvid.

□ □ SITTER I KNÄT

Politiker och tjänstemän har länge grubblat på olika lösningar. Men nu har man kommit till ett läge då man inte kan vänta längre. Redan förut har befattningshavarna suttit praktiskt taget i knät på varandra. Till detta kommer att man bara i år har tillsatt ytterligare ett tiotal nya tjänster. De nya måste också ha någonstans att vara.

Biblioteket som nu är inrymt på bottenplanet i nya kommunalhuset är alldeles för litet. Enligt normer och rekommendationer bör det vara tre gånger så stort som de knappt 400 kvm man i dag disponerar. Genom att flytta på biblioteket skulle man således kunna frigöra en stor yta för övriga kommunala förvaltningar.

Men var skulle man göra av biblioteket? Ett tag var man inne på att köpa Konsums gamla fastighet i centrum. Men nackdelarna

med kostnader och ett bibliotek en trappa upp avskräckte. Vidare har man diskuterat en barack i centrum eller nybyggnad vid Villan. Men nu fastnade man alltså för Facit.

□ □ KONTORSLANDSKAP

På Facit håller man som bäst på att tömma ett ca 3 000 kvm stort kontorlandskap. Så det blir gott om plats för bibliotek även om kommunen nöjer sig med halva ytan. Vid slutet av Verksgatan kommer man, om förslaget går igenom, att ta upp en särskild port för biblioteket.

Med den här flyttningen har kommunen dock inte löst biblioteksfrågan permanent. Man har bara skjutit den slutliga lösningen på framtiden. Den redan existerande lokalbehovsutredningskommittén har fått den här frågan på sin lott.

□ □ TILLBYGGNAD

När biblioteket flyttat iordningställs de gamla lokalerna till tjänsterum. Dessa beräknas räcka under ca fem år. Men under den tiden räknar man i planeringsutskottet med att hinna bygga en 700 kvm stor flygel. När den flygeln slutligen är färdig beräknas de nu "utlokaliserade" förvaltningarna (skolexpedition, fritidskontor och hälsovårdskon-

tor) kunna återvända till fadershuset.

Politikerna i planeringsutskottet menar att man genom att helt okonventionellt flytta biblioteket till Facits kontorlandskap funnit en utmärkt lösning på ett akut problem. Des slipper man låsa kapital i provisorisk ombyggnad eller barackbyggnad, dels har man undvikit att tvingas till en förhasat lösning av problemet.

CHRISTER BERG



Det blir nog litet svårt i framtiden att sitta och avnjuta konserter från musikpaviljongen på Klockarängen om planerna på en genomfartsled över ängen realiseras. Ökad trafikproblem på den nuvarande sträckningen tyder på att så blir fallet

Genomfartsplaner i Åtvid:

Ökad trafik på väg förbi skola framtvingar väg i Klockarängen

I Åtvidaberg har under de senast åren förekommit en hel del debatter mellan planerare och politiker å ena sidan och naturvårdare, kulturvårdare och allmänhet å den andra. Man har diskuterat dragningen av en väg tvärs igenom det mest frekventerade strövområdet. Man har diskuterat den gamla direktörsbostaden Villans vara eller icke vara. För att ta de två mest kända exemplen. Nu är en ny debatt under uppsegling. Så mycket förs man nog säga sedan det blivit känt att det finns planer på att ändra sträckningen av en mindre genomfartsled i Åtvid, att låta Slevringevägen gå rakt över Klockarängen.

Klockarängen är en mycket naturskön plats i genuin Åtvidsmiljö som man för övrigt från kommunalt håll har velat betrakta som

riksintressant. Här ligger Gamla kyrkan, Thorinska huset, Kammarboscolan, kallbadhuset, musikpaviljongen osv. På Klockar-

ängen finns också ett stort antal gamla ekar.

□ REALISTISKA PLANER

Nu finns det som sagt planer på en väg i detta område. Inte särskilt långt framskridna planer visserligen. Men de finns där, överförda på kartskisser och inom förvaltningen ansedda som realistiska.

Gätuchef Sigvard Persson tecknar läget:

— Rodan i dag är Slevringevägen vid Centralskolan trafikfarlig. Vägen är smal, brant och med dåliga siktförhållanden just utanför skolan där det går ca 500 barn. Att det ännu inte hänt någon allvarlig olycka på det stället är i och för sig lyckligt. Men faktiskt inget skäl för att vänta med åtgärder, menar Sigvard Persson.

Dessutom vet vi att trafiken på Slevringevägen kommer att öka kraftigt i och med att det nya bostadsområdet vid Gostas park och Basthagen börjar byggas ut, tillägger gätuchefen.

□ TVÅ ALTERNATIV

— Om det nu är så att vi måste leda trafiken andra vägar så finns det, vad jag förstår, bara två alternativ, säger Sigvard Persson. Båda alternativen går genom Klockarängen. Det är beklagligt men ofrånkomligt.

Antingen river man Kammarboscolan och går den vägen via gångbron och ner till Kvarngatan och Grevgatan till Söderleden. Eller också gör man litet mjukare svängar och klarar både Herrkulen, Kammarboscolan och några fler ekar. För gångtrafikanter ordnas med planskilda korsningar. Slevringevägen förbi Centralskolan och Stora kyrkan görs om till gång- och cykelväg.

Planerna är än så länge inte förankrade hos vägverket. Från kommunens sida har man bara diskuterat frågan i en arbetsgrupp med vägverket. Fram emot hösten kommer man att lägga fram närmare och mer detaljerade förslag.

— För att gå så skonsamt fram som möjligt ska vi be Olof Söderbäck göra en särskild inventering av området, säger Sigvard Persson. Vidare kommer vi att diskutera frågan med olika grupper.

□ KOMMER ATT DRÖJA

Det kommer att dröja innan den eventuella nya sträckningen av Slevringevägen blir verklighet. Ont om pengar har som bekant vägverket gott om och några medel finns i varje fall inte upptagna i den närmaste flerårsplanen. Senare delen av 80-talet är ett rimligt antagande för projektets genomförande.

CHRISTER BERG



Gamla gymnastiken är en byggnad som utvändigt inte förändrats sedan den uppfördes 1860. I början av 1900-talet gjordes den om invändigt från kvarn till gymnastiksal. Nu har det blivit aktuellt att restaurera huset invändigt. I höstas beräknades kostnaden uppgå till 485 000 kr. I dag skulle samma arbete gå på drygt 1,1 milj. Nu är politikerna i Åtvid oense om hur mycket man skall satsa

Gamla gymnastiken i Åtvid: Beräkningar stämde inte riktigt Ombyggnaden blir dubbelt så dyr

Gamla gymnastiken kallas ett gammalt pittoreskt hus i tegel och bäckfallssten vid Kopparvallen i Åtvidaberg. Men det var som kvarn byggnaden ursprungligen uppfördes vid Bysjöns utflöde. Året var 1860 och sedan dess har huset till det yttre fått stå helt oförändrat. Däremot har en hel del förändrats invändigt. 1906 ledde Bysjöns utflöde via en kanal till en nybyggd kraftstation. Kammarbo kvarns drivkälla hade sinat. Eftersom byggnaden var stabil prövade man nya användningsområden. Ett förslag var att göra om kvarnen till skola. Till slut blev det gymnastiksal och omklädningsrum. Den funktionen har den gamla kvarnen än i dag.

Sedan Sporthallen byggdes i mitten av 60-talet har gamla gymnastikens viktigaste ändamål varit att fungera som gymnastiksal åt de omkring 500 eleverna vid Centralskolan. På kvällstid och veckoslut hyrs lokalerna av olika idrottsföreningar.

□ FÖRSUMMAT UNDERHÅLL
I takt med tidens ökade krav på hygien och bekvämlighet har anspråken på nya lokaler blivit allt mer högröstade bland de grupper som använder den gamla kvarnen. Krav och behov har inte direkt mildrats av det faktum att ett mångårigt försummat underhåll nu syns allt tydligare.

Efterhand har också politikerna i Åtvidaberg insett att man inte längre kan skjuta upp ärendet. I år skulle det så antligen bli av. När man satte ihop budgeten i höstas anslogs 485 000 kr till en rejäl upprustning av gamla gymnastiken. Det var mycket pengar. Men trots allt billigare än att bygga nytt.

Att bygga nytt är dessutom inte bara ett ekonomiskt problem utan också ett praktiskt. En helt ny gymnastiksal bör givetvis ligga i omedelbar anslutning till Centralskolan. Men kommunen äger inte det markutrymme som krävs. Fyra villaägare berörs och de är inte pigga på att sälja sina tomter och flytta därifrån.

□ SKRÄLLEN
Nå. Nu fanns det alltså pengar och centrala byggnadskommittén började fordra in anbud på ombyggnadsarbetet. När anbudstiden gått ut var skrällen ett faktum för politiker och tjänstemän. Det lägsta anbudet löd på 1,1 milj kr. Dvs betydligt mer än dubbelt så mycket som man räknat med för bara ett halvår sedan.

På fastighetskontoret har man gått igenom projektet en gång till för att försöka lösa knuten. I en PM till kommunstyrelsen presenterade man olika lösningar och kostnaderna härför.

Innan kommunstyrelsen hade sitt sammanträde visade fastighetschef Lars Persson på ort och ställe hur dåliga lokalerna egent-

ligen är. Den undermåliga hygien och den obefintliga ventilationen för att bara nämna något. Lars Persson argumenterade också för att den enda vettiga lösningen är att bygga om. Frågan är bara för hur mycket. De tre huvudalternativen skulle då kosta 1,1 milj, 970 000 kr och 700 000 kr.

□ OENIGA POLITIKER
I kommunstyrelsen blev politikererna oeniga. De borgerliga ledamöterna ansåg att 700 000 kr fick räcka. De socialdemokratiska med Evert Johansson i spetsen menade att 970 000-kronorsalter-

nativet var den bästa lösningen. I kraft av sin majoritet segrade också de sistnämnda vid voteringen. Mot beslutet reserverade sig de borgerliga.

I höstas räknade man med att 485 000 kr skulle räcka till ombyggnaden. Nu är projektet nedbantat och kommer ändå att bli dubbelt så dyrt. Minst. Osvuret är kanske bäst för det är ju ändå kommunfullmäktige som beslutar om tilläggsanslaget. Det gör man på torsdag och då kan man nog förvänta sig en liten diskussion i frågan.

CHRISTER BERG

Irriterad kommunstyrelse i Åtvidaberg:

Befolkningskoncentration till Linköping måste förhindras genom spridning av jobben

Det är hög tid att visa konkreta resultat av den regionalpolitiska planeringen. Den fortsatta befolkningskoncentrationen till Linköping måste förhindras genom ökad spridning av nya arbetstillfällen på hela länet. Lokaliseringsstöd och andra stödåtgärder bör i första hand

Det anför kommunstyrelsen i Åtvidaberg i ett skarpt yttrande till länsstyrelsen i Östergötland. Uttrandet lämnas över en promemoria om översyn av Länsplanering 1974 och ett förslag till befolkningsramvärden för år 1985.

□ Irritation

Kommunstyrelsen i Åtvid är starkt irriterad över de prognoser som länsstyrelsen redovisar. Man här i den södra ländelen haft en bekymmersam tioårsperiod med minussiffror både vad gäller befolkning och sysselsättningstillfällen. Enligt länsstyrelsens prognoser kommer den här delen av länet att drabbas ytterligare fram till 1985 medan både befolkning och arbetstillfällen bara ökar i Linköping.

I Åtvidaberg menar man att länsstyrelsens prognos om sysselsättningsutvecklingen för länet inte kan accepteras som målsättning för den regionala utvecklingen. Med gemensamma insatser kan länsstyrelse, landsting och kommuner skapa bättre regional balans. Bli skulle tillväxten av den offentliga sektorn kunna fördelas jämnare.

□ Ifrågasätter värdet

Kommunstyrelsen i Åtvid framhåller att det är mycket viktigt att snarast kunna visa på positiva resultat av regionalplaneringen. Om länsstyrelsens näringslivsprognos inte kan påverkas så måste man starkt ifrågasätta värdet av regionalpolitiken och länsplaneringen. Det måste vara fel att koncentrera alla regionalpolitiska åtgärder till residentsstäderna.

Kommunstyrelsen konstaterar också att prognoserna för antalet sysselsättningstillfällen i Åtvid-

berg nu är mer positiva än tidigare. Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk minskar inte i den takt man trott. Dessutom har antalet anställda inom den offentliga förvaltningen ökat mer än beräknat.

□ 300 jobb behövs

Trots detta är det inte balans mellan tillgång och efterfrågan på arbeten i Åtvidaberg. För att nå balans måste man skapa 300 nya arbetstillfällen i Åtvidaberg fram till 1985. Med stöd av länsstyrelse, landsting och övriga länsorgan bör det också vara möjligt.

Länsstyrelsens befolkningsprognos visar på fortsatt koncentration av befolkningen till Linköping. Denna koncentration av befolkningen till en kommun måste motverkas, skriver kommunstyrelsen. Det kan man göra genom att lokaliseringssöd och andra stödåtgärder i framtiden bara ges till kommuner med sysselsättningsvårigheter och vikande befolkningstal.

□ Olika prognoser

Enligt länsstyrelsen skall befolkningen i Åtvidaberg fram till 1985 ha minskat till 12 550 personer. Det tycks som om de senaste årens svårigheter för näringslivet i Åtvidaberg i alltför hög grad har präglat prognosen, kommenterar kommunstyrelsen. Kommunens egen prognos lyder på 13 400 personer.

Slutligen anser kommunstyrelsen i Åtvidaberg att det är angeläget att den årliga översynen av länsplaneringen anpassas till den tidsplan som kommunerna tillämpar i sitt arbete med vad som kal-

lå till kommuner med vikande befolkningstal och inte till expanderande orter. Även tillväxten av den offentliga sektorn bör fördelas jämnare i länet än som tidigare skett.

las Gemensamma planeringsföretag. Länsstyrelsen har en annan tidsplan, vilket skapar

onödigt merarbete för kommunerna.

CHRISTER BERG

Åtvids badplatser dricksvattenrena

Badvattnet är bra i Åtvidaberg. I varje fall på de kommunala badplatserna. På flera platser så bra att man utan vidare kan dricka vattnet. I varje fall om man håller sig några meter från strandlinjen. Av de nio badplatser som hälsovårdsnämnden undersökt är det bara det lilla badet vid Bysjön som inte får högsta betyg. Där är vattnet med tvekan tjänligt, vilket enligt hälsovårdskontoret kan bero på närheten till utsläppen från Adelsnäs.

Det allra renaste vattnet uppvissas i Örn. Det måste kännas skönt att veta eftersom den sjön förser hela Åtvidabergs tätort med dricksvatten. Mycket bra värden fick man också i proverna från Byrum och Fröjerum.

Man undersöker vattnet med hänsyn till antalet koliforma och termostabila koliforma bakterier per 100 ml. För att vattnet skall bedömas som tjänligt skall det vara mindre än 100 termostabila och mindre än 1 000 koliforma bakterier. Med den bakgrunden är det kanske lättare att förstå följande värden:

Örnbadet: 13 koliforma och 2 termostabila bakterier per 100 ml; Fröjerum: 20 resp 2; Byrum 23 resp 2; Grebo 79 resp 8; Taforsa 79 resp 11; Grävsjön 79 resp 79; Frängsbo 240 resp 8; Brotorp 490 resp 33; Bysjön 230 resp 130.

Åtvid friat i RR

Regeringsrätten lämnar besvären utan bifall.

Så lyder kort och gott regeringsrättens beslut beträffande de besvär som Harald Wiklund i Falerum utanför Åtvidaberg anfört

Framför allt var det turerna kring tillsättandet av en näringslivskonsulent som gav upphov till besvären och till heta och långa

(Forts sid 4 ÅTVID)

(Forts från sid 3)

debatter i Åtvidabergs kommunfullmäktige. Hur näringslivspolitik skulle bedrivas blev också den stora, och kanske enda, kommunala frågan i förra årets valrörelse i Åtvid.

I oktober förklarade länsstyrelsen att man inte kunde finna att vare sig kommunstyrelsen eller fullmäktige i Åtvidaberg överskridit sina befogenheter eller fattat olagliga beslut. Nu har också regeringsrätten gått på samma linje.

De ansvarige politikerna i Åtvid kan andas ut. Ännu en gång har man fått rätt i högsta instans gentemot en av de osedvanligt många privatpersoner som de senaste åren via länsstyrelse och regeringsrätt eller JO klagat på kommunen i ett eller annat avseende.

ÅTVIDABERG

Midsommarfest i Halsebo. Omkring 1 500 personer samlades till midsommarfestens festligheter i Halsebo. Bengt-Olof Gränsman ledde dansen och lekarna kring den lövade stängen. Tal hölls av docent Edvin Lagman, Linköping. Senare på kvällen dansade man till tonerna av Noll Trettons orkester från Linköping. För arrangemangen svarade Åtvidabergskretsen av CUF och Gärdserums centerorganisationer.

En trafikolycka inträffade på måndagsmorgonen vid Smyrnakorset på Järnvägsgatan då en mopedist och en bilist kolliderade. På mopeden färdades en 45-årig kvinna på Järnvägsgatan i riktning mot Linköping. I korsningen kolliderade hon med en personbil, som skulle över från Oxtorgsgatan mot Sunnebovägen. Kvinnan slog i gatan och blödde ymnigt från ett sår i huvudet. Hon fördes i ambulans till regionsjukhuset i Linköping där hon får stanna kvar ett tag för vård och observation.

Andmarsch genom Åtvid

Det gick en andmamma inne på Correspondentens gård i Åtvidaberg på måndagen. Lite kavat för hon hade elva ungar tätt i släptåg. Lite orolig också för det var långt till vatten och en besvärlig väg att gå. Ingen hjälp hade hon heller. Andraken hade sin vana trogen lämnat henne åt sitt öde.

I det bortersta hörnet av gräsmattan på gården var det uppställning.

— Nu, ungar. Nu håller ni er på ett snyggt led bakom mig så ska det nog gå bra.

Ut från gården gick följet. Förbi förvånade lottförsäljerskor, flanörer och människor på köprunda. Paraden vaggade på gågatan förbi både filmjölks- och glasskyltar. Lite besvärligt var det i trappan men så småningom kom den faderlösa familjen upp på Stenhusgatan.

Där fick man välbehörlig eskort. Det var självaste hälsövardsnämndsordföranden Lars Nestor och inspektören

Lars Laager som bildade styrande eftertrupp och polisinspektör Carl-Eric Weideryd som trafikuppehållande förtrupp.

På Stenhusgatan passerade man en annan mamma. Fast hon hade förstås bara ett barn att ta hand om. Och som låg i en vagn. Sällskapet vankade förbi Folkets hus och över den farliga Kisavägen. Där måste stora militärtransporter hejdas.

Så småningom kom man över till Ålundagården. Till stor förtjusning för alla daghemsbarnen. Där fick också andmamman stark vittring på vatten. De sista hundra metrarna till kraftverkskanalen gick i flygande fläng. Myndighetspersonerna hängde knappt med. Medan andhonan låg i kanalen och bräkte drattade den ena ungen efter den andra nerför den sista branten och hamnade med ett plask i vattnet. Alla elva ungar hängde med.

Därmed var det slut på en halvtimmes lång attraktion.

CHRISTER BERG



Samling på gräsmattan



Förbi förvånade Åtvidabergare på gågatan



Andfamiljen lyckades undvika olika extraerbjudanden

Kammarmusik i Linköping

I kväll, tisdag, bjuder två unga musiker på kammarkonsert i Gula paviljongen i Linköping. Det är violinisten Christina Sunnerstam och pianisten Stefan Bojsten som spelar musik från Wienklassicismen och fram till vår egen tid.

Christina Sunnerstam har tidigare framträtt som solist bl a med Norrköpings symfoniorkester och på Löfstad. Hon har fått

Norrköpings kommuns kulturstipendium.

Stefan Bojsten har konserterat i England, Skottland och Norge. Han har fått Jenny Lind-stipendiet.

Programmet på tisdagen uppstår verk för violin och piano av Mozart, Stenhammar och Suk. Stefan Bojsten spelar dessutom pianoverk av Debussy och Eklund.



Hälsovårdsnämndens ordförande i Åtvid, Lars Nestor rycker in som eskort.



Plums ner i kanalen och alla elva ungarna är med

ÅTVIDABERG

Fortsatt utredning

De kommunala revisorerna i Åtvidaberg har ju som bekant i en skrivelse pekat på vissa brister i rutinerna på gatukontoret. Kommunstyrelsen överlämnade ärendet till länsåklagaren för utredning och eventuell åtgärd. Länsåklagaren fann dock inte något som pekade på att åtalbart brott förövats av någon befattningshavare.

Men kommunstyrelsen har inte låtit sig nöja riktigt med det beskedet. Kommunstyrelsen diskuterade frågan på måndagen och beslöt då tillsätta en arbetsgrupp som skall gå igenom hela ärendet för att därefter ta ställning till vilka eventuella åtgärder man skall vidta som arbetsgivare.

I utredningsgruppen ingår respektive partis gruppordförande i kommunfullmäktige dvs Olof Sandqvist (s), Robert Rydberg (c), Åke Elliot (m), Bengt Persson (fp) och Barbro Boll (kds). Dessutom är socialdemokraterna representerade med Bror Nilsson.

Reningsverk i Björsäter. Kommunstyrelsen har på förslag av gatuchofen beslutat anta ett anbud från AB Zandor och Ingeström, Stockholm, beträffande inköp och montering av maskinell utrustning för Björsäters reningsverk. Anbudet är på 529 000 kr vartill kommer moms.

Avstår förköpsrätten. Kommunstyrelsen har beslutat avstå från kommunens förköpsrätt till fastigheten Värna Södra 1:4. Fastigheten är på 17 hektar.

Plyttar in i Nygård. Kommunstyrelsen har godkänt att Byggnads AB L E Lundberg säljer fastigheter i Nygårdsområdet till Nils-Åke och Helen Nilsson, Jan-Erik och Ingrid Sköld Bruce, Christer och Marita Jahrl, Rolf och Ann-Kersti Björk och till Göran Lindell.

Musikskoleavgifter. Kommunstyrelsen har beslutat uppmana kulturnämnden att inkomma med ett fullständigt förslag och utförliga motiveringar beträffande alla elevavgifter i musikskolan.

Adelsnäs ansluts. Överläggningar har förts mellan Johan Adelsvärd och gatuchof Sigvard Persson om anslutning av bebyggelsen på Adelsnäs till kommunens ledningsnät. Från hälsövärdskontoret har tidigare påtalats det olämpliga i att fastigheternas utsläpp sker i Bysjön. Det handlar om 6-7 fastigheter. Kommunstyrelsen är positiv till att man löser va-frågan på Adelsnäs genom anslutning till kommunens ledningsnät.

Beredningsarbeten 77/78. Länsarbetsnämnden har påtalat att den s k objektsreserven för beredningsarbeten särskilt inom va- och anläggningsområdena minskat påtagligt. Vidare konstaterar man att arbetsmarknadsutsiktorna för det kommande vinterhalvåret bedöms kräva fortsatt hög sysselsättningsberedskap. Länsarbetsnämnden har därför begärt att bli Åtvidabergs kommun kommer med förslag på nya objekt. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och har beslutat föra fram följande objekt som mest angelägna: Vattentornet, Edbergafältet, inklusive Templet och Kanontornet, stängsel av Humpa och förbättring av motionsspåren.

Förtur. Kommunstyrelsen har beviljat förtur i den kommunala tomten för Bo Hillström, som i höst börjar som chef för Zäta-pack.

Nyanställd. Till tekniker vid gatukontorets utredningsavdelning har kommunstyrelsen beslutat att bland 21 sökande utse ingenjör Pär Eriesson.

Hyr ut vid Verksgatan. Kommunstyrelsen har bifallit en framställning från Åtvidabergs pensionärsförening om förhyrning av lokaler i Verksgatan 4. Pensionärsföreningen tänker bedriva viss fritidsverksamhet i lokalerna. Man har också förklarat sig villiga att ombesörja viss inre upprustning i huset.

Fotvården. Åtvidabergs pensionärsförening har begärt att kommunen skall subventionera pensionärernas fotvård så att kostnaderna inte överstiger 14 kr per behandling. På ett halvår har priset höjts från 22 till 28 kr. Det kommunala bidraget på 8 kr står kvar. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till sociala centralnämnden.



För ett och ett halvt år sedan beslöt man i golfklubben i Åtvid att göra en rejäl satsning på golfbanan, en av Sveriges vackraste, hotellet och övriga anläggningar. I dag vet vi att satsningen inte bara gick hem, utan också lyckades över förväntan, säger klubbens sekreterare Rune Ekström glatt. Aldrig har vi haft så många medlemmar i klubben och aldrig har så många kommit till Åtvid för att spela golf som nu

Högkonjunktur för golf i Åtvid Lyckad satsning av golfklubben

För ett och ett halvt år sedan stod golfklubben i Åtvidaberg inför ett avgörande beslut. Antingen måste man skära ner verksamheten till ett minimum. Eller också måste man på ett eller annat sätt, dvs av medlemmarna, få fram närmare en halv milj kr. Ungefär så mycket behövdes nämligen för att göra de investeringar som var nödvändiga för att driva golfbana med anläggningar i oförminskad utsträckning. Vid ett debattrikt årsmöte beslutade man sig för att göra en satsning, både ekonomiskt och vad gäller medlemsvärvning. Och hur har det gått? Bara bra, meddelar klubbsekreteraren Rune Ekström. Högt ställda förväntningar har överträffats.

Golfbanan i Åtvidaberg är mycket idylliskt belägen vid Bysjön i fager, kuperad och ekrik terräng. Den är av Golfförbundet rankad som en av de allra finaste i landet. Till golfbanan hör en pittoresk klubbstuga, diverse ekonomi-byggnader och ett helt hotell. I det fallet är Åtvidabergsbanan i det närmaste unik i landet.

Förutsättningarna för utmärkt golfmiljö är alltså de allra bästa. Allra helst som golfklubben får hyra anläggningen av ägaren baronet Adelswärd för bara 5 000 kr. Men i och med att golfbanans grundare och beskyddare baronen Eric Adelswärd lämnade Åtvidaberg för en del år sedan började de ekonomiska bekymren för golfklubben.

Alternativen

Där stod man plötsligt inför problemet att antingen skaffa fram flera hundra tusen kr eller också skära ner verksamheten drastiskt. Lyckligtvis valde vi det förra alternativet, säger Rune Ekström.

Ett vanligt sätt att stärka kassan är att höja alla avgifter som går att höja. I Åtvidabergs golfklubb gick man en annan väg. Varje fullbetalande medlem skulle frivilligt förmås att ställa upp med ett borgensfritt lån på 1 500 kr till klubben.

Kanske är medlemmarna i Åtvidabergs golfklubb ovanligt solidariska med sin klubb, säger Rune Ekström. Men faktum är att vi fick en i det närmaste 100-procentig uppslutning kring idén. Fast å andra sidan är det en ganska riskfri satsning för medlemmarna. För så fort en medlem går ur klubben får han tillbaka sina pengar. Så egentligen kostar det ju bara räntan som i sin tur är avdragsgill.

I samband med beslutet om frivilliga medlemslån bestämde man sig inom klubben för att göra en rejäl satsning på att rekrytera fler medlemmar. I flera år hade medlemsantalet legat omkring 320-330. Målet blev nu att ha 500 medlemmar redan 1980.

Linköpingsbor

Det målet har vi redan nått, berättar Rune Ekström glatt. Bara förra året skrev ca 75 Linköpingsbor in sig. Nu är vi så många i klubben att vi numera bara tar emot åtvidabergare.

Golfbanan med anläggningar i Åtvidaberg är ett helt litet företag. Sammanlagt är ett tiotal personer beroende av att verksamheten drivs i oförminskad omfattning. Genom satsningen räddades också jobben för hälften av dem.

Eget hotell

En mycket stor satsning gjordes på Trädgårdshotellet. För 165 000 kr har man bl a ersatt tolv stereotypa hotellrum med fjorton

sobra och varandra helt olika gästrum i herrgårdsliknande stil. Tack vare låga baskostnader kan man hålla mycket attraktiva priser.

Resultatet har inte heller låtit vänta på sig. Allt fler branschorganisationer, föreningar och privatpersoner förlägger sina golfträffar till Åtvid — där det finns ett hotell bara några tiotal meter från första utslagsplats.

Många gästspelare

Golfklubben har också satsat en hel del på spelarnas trevnad i form av bättre omklädningsrum, duschmöjligheter, vagnbod, större maskinpark osv. Tanken var att satsade pengar skulle förrenta sig, säger Rune Ekström. Det gör dom också. Inte bara genom att vi fått fler medlemmar. Antalet spelare från andra klubbar som gästspelare i Åtvidaberg har ökat kraftigt. Tidigare betalade dessa i avgifter omkring 35 000 kr på ett år. I år räknar vi med att få in minst det dubbla.

SM i Åtvid?

Egentligen har vi fått den utdelning på vår satsning, som vi tycker golfbanan och golfen är värd, säger Rune Ekström. Anläggningen fungerar, antalet hotellgäster ökar, antalet utsocknes

spelare ökar och medlemsantalet ökar. Dessutom har vi nu en bred ungdomsverksamhet. Ungefär 120 ungdomar är inskrivna i klubben. Vidare har representanter från golfförbundet uttryckt sin tillfredsställelse med banan och har för avsikt att lägga en eller annan SM-tävling i Åtvid.

Billig sport

Egentligen finns det bara ett litet moln på Rune Ekströms golfhimmel. Det är svårigheten att ta ur folk villfarelsen att golf skulle vara någon snobbsport. Här i Åtvid har vi medlemmar från alla skikt och grupperingar i samhället. Den sk överklassen räcker bara inte till.

Dessutom är det nog få sporter som är så billiga, hävdar Rune Ekström. För en genomsnittsgolfare, som går ca 70 runder per säsong, blir kostnaden inte högre än fem kr i timmen. Inklusiv utrustning och bortslagna bollar. På det får man också massor av frisk luft och motion.

CHRISTER BERG

29/6
Åtvids kommunstyrelse:

Onödigt att fullfölja bebyggelseinventering

Genom kulturnämndens försorg genomfördes tidigare i år en första bebyggelseinventering i Åtvidaberg. Omkring 400 hus hann inventeraren Inger Wilin med innan anslaget tog slut. Fortfarande återstår flera byggnader i Åtvidabergs tätort att undersöka och fortfarande återstår arbetet med värdering av husen. Kanske något är värt att förklara som byggnadsminne? T ex Villan eller husen vid Verksgratan.

För att fullfölja arbetet, vilket inte minst länsantikvarie Sven E Noreen anser angeläget, har kulturnämnden begärt att få omdisponera 19 000 kr och få tilläggsanslag med 5 000 kr. Går det förslaget igenom kan den slutliga inventeringen göras i år.

Men redan i kommunstyrelsen har bromsen slagits åt. Kommunstyrelsen tycker att fullmäktige

skall avslå framställningen. Om det överhuvudtaget är nödvändigt med en fördjupning av den redan gjorda inventeringen, säger kommunstyrelsen, så bör uppdraget lämnas åt byggnadsnämnden.

Det kan för övrigt konstateras att man från kulturhistoriskt håll anser att det finns flera byggnader i Åtvid som kan och bör för-

klaras som byggnadsminnen. Men detta flyttas nu på en oviss framtid och man kan i Åtvid fortsätta att på fullt allvar diskutera rivning av alla byggnader.

-erg

Jagade svan med motorbåt i Falerum

Under gott och väl en halvtimmes tid jagade pojken svanen med en motorbåt. Upprörda åskådare vid sjön ringde till polisen. Men när polis kom till platsen hade pojken gett sig därifrån.

Den olustiga händelsen inträffade i förra veckan i norra delen av sjön Åkervristen vid Falerum. Boende vid sjön såg hur en pojke i åldern 12—14 år förföljde en svan med en utombordare. Normalt hade väl svanen, om den var oskadad, flugit därifrån. Att den trots jakten ändå höll sig kvar i området kan bero på att den hade sina ungar i vassen.

Under en veckas tid har polis från Åtvidaberg och Överum, kommun- och länsgräns går nämligen mitt i sjön, sökt efter pojken och båten. Men utan framgång. Polisen är mycket tacksam för tips från dem som känner till något om djurplågeriet. Enligt vittnen körde pojken i en röd utombordare med en vit rand på sidorna.

Okänt i Åtvid

I serien Sommarmusik i Åtvidaberg gästas Åtvid på onsdag av den danskfödde kyrkomusikern, krogpianisten, konserttrumpetaren m m Knud Petersen från Valbo utanför Gävle.

Han är flitigt anlitad av Gävlesymfonikerna, gör en del turnéer utomlands och ägnar sig en hel del åt att spela i Sverige okänd musik.

Det kommer han att ge flera prov på i Åtvids stora kyrka. På programmet står verk av de samtida ryssarna Musjel, Butsko och Arro. Vidare blir det musik ur Gunnar Tyrestams Fantasi Sacre. Tyrestam har för övrigt ansett Knud Petersen som bäst lämpad att uruppföra sina verk. Eventuellt blir det också en mycket svår sak av fransmannen Marcel Dupré och avslutningsvis Final av Franck.

Åtvidaberg

30/6
Åtvidabergs pensionärsförening anordnade på tisdagen en utflyktsresa med Västervik som huvudmål. Där väntade en båt som tog med de omkring 45 resenärerna på en två timmar lång guidning till sjöss. Efter lunch fortsatte man till Horn och tog så småningom vägen via Rimforsa—Brokind—Mormorsgruvan tillbaka till Åtvid. Hela resan företogs för övrigt på små och slingrande vägar. Man gjorde praktiskt taget allt för att undvika allfarvägen. Vidare gynnades man av ett mycket vackert väder. Resledare var Erik Larsson.

Skidåkning. Att den gångna skidsäsongen bjöd på många och fina tillfällen till skidåkning visar inte minst den statistik som ÅIF:s skidsektion presenterar i senaste numret av ÅIF-bladet. ÅIF:s skidåkare har i 38 tävlingar tävlingsåkt sammanlagt 5 750 km. Av de 734 fullföljda tävlingsloppen svarade ÅIF-flickorna för 113. I skidserien körde 100 ungdomar 709 km i 314 starter.

Vitsippor till midsommar

Det är minsann inte varje midsommar som man kan plocka sig en bukett med vitsippor. Men det var just vad Ingegerd Pettersson från Grebo och hennes man Evert kunde göra på självaste midsommarafton. Blommorna fann de in till en ännu inte helt nersmält snö-tipp vid danspalatset Vallonen i Överum. Det fanns blommor så det räckt till ännu fler buketter, rapporterar makarna. Ett slags inverterat värtecken, kanhända.

FÖ

30/6
10

Åtvid ser över gatukontorets arbetsrutiner

Som bekant har ju de kommunala revisorerna i Åtvidaberg i en skrivelse pekat på vissa brister i rutinerna på gatukontoret.

Kommunstyrelsen överlämnade ärendet till länsåklagaren för utredning och eventuell åtgärd. Länsåklagaren fann dock inget som pekade på att åtalbart brott föröfvats av någon befattningshavare.

Kommunstyrelsen har dock inte låtit sig nöja riktigt med det beskedet. Man diskuterade frågan vid sitt senaste sammanträde

och beslöt då tillsätta en arbetsgrupp som skall gå igenom hela ärendet för att därefter ta ställning till vilka eventuella åtgärder man skall vidta som arbetsgivare.

I utredningsgruppen ingår respektive partis gruppordförande i kommunfullmäktige dvs Olof Sandqvist (s), Robert Rydberg (c), Ake Elliot (m), Bengt Persson (fp) och Barbro Boll (kds).

Dessutom är socialdemokraterna representerade med Bror Nilsson.

Stor åldersskillnad i truppen när Åtvids hemvärn går högvakt

I slutet av augusti kommer medlemmar ur Åtvidabergs hemvärnskrets att svara för säkerheten vid Stockholms slott. Det är fjärde året i rad som hemvärdet i Åtvid fått förtroendet att gå högvakt. Så rutinen börjar infinna sig hos merparten av de omkring 45 man som nu börjat förberedelserna. För att sätta litet extra glans på årets säkerhetsuppdrag har man begärt att få audiens hos kungaparet. En gåva skall överlämnas, säger hemvärnschefen i Åtvidaberg, Arne Ahlsén. Vad det blir bestämmer vi först efter Silvias nedkomst.

Det är alltså i huvudsak ett rätt så garvat gäng, som den 26 augusti ger sig iväg till Stockholm. De flesta i den 45 man stora truppen har varit med förr. Många alla gångerna. Men det är ändå en högst blandad skara, som den 27 augusti tar hand om vakthållningen.

Bl a ingår fem pojkar från Åtvidabergskretsens ungdomsavdelning. De kommer att drillas lite extra. Den yngste är Mats de Val, som är bara 16 år gammal. För

att få lite balans på det hela kan man ju ställa honom bredvid Lennart Hansson från Björsäter, som är 68 år. Dvs en åldersskillnad på 52 år.

Det finns mer kuriöst i truppen. Ta t ex Arvid Rask. Hans familj är väl representerad eftersom hans båda söner också ingår i styrkan.

Vaktchef blir som vanligt Arne Ahlsén. På övriga viktiga poster har man Sture Kjellberg, Inge

Karlsson, Karl-Erik Björk och Lennart Forsblom.

På tisdagskvällen samlades nästan hela gänget vid Hemvärnsstugan utanför Åtvidaberg. Arne Ahlsén informerade om den kommande högvakten och praktiska detaljer kring det hela. Högvaktsstyrkans instruktör, kapten Per-Olof Svensson från T 1, gick igenom en del teori för själva tjänstgöringen. Vidare visades en film om högvakten.

Närmast på programmet står en hel del övning som så småningom till åtvidabergarnas nöje skall utmynna i ett offentligt genrep. Man har vidtalat Regionmusikern i Linköping och kommer efter en kortare marsch i samhället att genomföra hela proceduren på en skolgård.

Så här har vi gjort förut, säger Arne Ahlsén. Men i år har vi tänkt att ge det hela litet festligare prägel. Vi har tänkt servera den av alla värnpliktiga så omtalade militära ärtsoppan. Vår egen sånggrupp Stjärngossarna kommer att uppträda. Eventuellt får vi fint besök och utdelning av en utmärkelse av ädel valör. Mer vill inte Arne Ahlsén avslöja i dag.

CHRISTER BERG