

Åtvidaberg

Fyra ledamöter med 100 år i kyrkorådet avtackade i Värna

Stor högtid var det på söndagen i Värna kyrka då fyra kyrkorådsledamöter med sammanlagt över 100 års ledamotkap i kyrkorådet avtackades. Nestor i sammanhanget var Hugo Johansson som varit med i Värna kyrkoråd sedan mitten av 30-talet, dvs i över 40 år. De tre övriga är John Svantesson, 25 år, Ingeborg Ehrenborg, 25 år, och Torsten Wärnheim, 10 år.

Avtackningen ombesörjdes av kyrkorådets ordförande Bengt Sundström. Särskilt vände han sig till John Svantesson som även varit kyrkvård i 15 år och nu lämnade också det uppdraget. För sina insatser förärades John Svantesson Patriotiska sällskapes guldlocka. De övriga avtackades med en bokgåva.

Efter detta hälsades de nya ledamöterna Göran Stoltz, Evert Lundgren, Barbro Claesson och Bengt Svantesson välkomna till kyrkorådets arbete. Och även till församlingsarbetet. För i Värna har man bestämt att ledamöterna i kyrkorådet, dvs de fyra nya och Bengt Sundström, Einar Johansson och Maj-Britt Franzén, även skall tjänstgöra som gudstjänstvärdar. Slutligen välkomnades Bengt Sundström och Einar Johansson som nya kyrkvårdar.

Ceremonin ägde rum i samband med högmässan i Värna kyrka. Dagen till ära togs den nya gudstjänstordningen i bruk. Därmed blev Värna den första för samlingen i pastoratet med att införa den nya ordningen.

Högtiden leddes av komminister Bo Linnros. Kantor Birgitta Andersson sjöng solo och vidare medverkade Nils Gustafsson med trumpetspel. Som postludium utförde de båda Beethovens lovsång. Efteråt samlades man kring de dukade kaffeborden i missionshuset. Där sjöng man gemensamt sånger ur Psalmer och visor -76.

Åtvidsbowlare vann utmaning

— En fullträff för bowlingen i Åtvidaberg.

Så kommenterade Åtvidklubben BK Slagets ordförande Bernt Alfredsson måndagskvällens högtidsstund i Åtvidabergs bowlinghall. Askådarläktarna var fyllda till sista plats i den lilla hallen när hemmaklubben som ett led i propagandan för bowlingsporten utmanade allsvenska Sleinperns fyra bästa spelare i en handicap-match.

Och en fullträff blev det. Att Sleinper inte tog så lätt på utmaningen förstärker man på laguppställningen. Altmeister landslagsmeriterade Lasse Strandberg och Jan-Olof "Gurka" Nilsson, kometen Charles Eriksson och showmannen Lasse Öhgren.

För att det skulle bli åtminstone litet spänning hade Sleinper gett div IV-spelarna från Åtvid 20 poäng i handicap per serie. Det är ungefär så mycket som skiljer spelarna åt i matchsnitt. Men det handicapet kunde man varit förutan!

Till publikens hörbara förtjusning spelade BK Slagets representanter på topp och vann serie på serie. Slutresultatet blev hela 3373 mot 3005 för gästerna.

Allra bäst lyckades 17-åriga Magnus Thell som med sina 801 var den ende över parigränsen. Lasse Strandberg hade med sitt hårt skruvade vänsterslag uppenbara problem med sjuans kägla och nådde bara 743. Lasse Öhgren kan alltid skylla sina 749 på en lånad högersko.

Övriga resultat: Charles Eriksson 779, Jan-Olov Nilsson 734, Helge Nilsson 767, Lennart Brommesson 749 och Kennet Dahlgren 736.

— Det här var den första utmanarmatchen av den här kalibern som BK Slaget ordnat. Men sannolikt inte den sista, säger Bernt Alfredsson.

ÅTVIDABERG

Pensionärer får hjälp med snöröjning

Nu ska de pensionärer som har problem med snön kunna få hjälp. Det har sociala centralnämnden beslutat. Det hela är tänkt som en försöksverksamhet och kommer att pågå vintern ut.

Hjälpen kommer att bestå av hjälp med plogning fram till närmast plogade väg och med snöskottning från dörren till plogad väg. Vidare är hjälpen behovsprövad och enligt beslutet utgår ersättning först då minst 10 cm snö fallit vid ett och samma tillfälle. Det ankommer på den som vill ha ersättning att själv anskaffa den erforderliga arbetskraften.

Votering om lämplighetsintyg. Sociala centralnämnden har antagit nya principer för utfärdande av lämplighetsintyg. Sedan början av 1975 har man krävt att sökanden skall kunna uppvisa 18 månader utan förseelser. Nu ville s-gruppen i centralnämnden sänka gränsen till 12 månader. De borgerliga ledamöterna i nämnden ville behålla den gamla gränsen. I kraft av sin majoritet vann dock s-gruppens förslag efter votering.

En trafikolycka inträffade på onsdagen vid Grevsäter i Hannäs. Olyckan skedde i en vägkorsning mellan en personbil och en minibus. Plåtskador uppstod på båda fordonen och personbilen måste bärgas från platsen. Ingen person kom till skada.

Övergångsställe i Forsaström. Önskemål har framförts om ett övergångsställe över länsväg 731 i Forsaström för de barn som bor i bostadsområdet på motsatt sida skolan. Tidigare har skolstyrelsen tillstyrkt framställningen. Nu har också trafiksäkerhetskommittén sagt att man inte har något att invända mot förslaget.

Stiftelsen Åtvidabergshem: 1976 det stora förluståret

3/2

Den kommunala bostadsstiftelsen Åtvidabergshem som äger och administrerar omkring 700 lägenheter i tätorten har för 1976 fått vidkännas den största hyresförlusten någonsin. Förlusterna på grund av outhyrda lägenheter uppgick under året till drygt 700 000 kr. Det är nära 300 000 kr mer än "rekordåret" 1975. Stiftelsen måste, liksom tidigare år, uppta hyresförlustlån. Man har nu gått in med en begäran till Åtvidabergs kommun att kommunen ställer borgen på 630 000 kr. Under de fyra närmast föregående åren har stiftelsen upptagit hyresförlustlån med sammanlagt över en miljon kr.

Ironiskt nog uppvisar således Åtvidabergshem sitt dystyrade bokslut samtidigt som den negativa trenden på uthyrningssidan antligen har brutits. Problembarnet är och har under åren varit bostadsområdet i Eksätter. Inte en enda gång sedan bostäderna började uppföras för snart tio år sedan har man haft full uthyrning.

Situationen kulminerade i somras då 88 av de 272 lägenheterna och 33 av de 68 uthyrningsrummen stod outhyrda. I dag, ett halvår senare, har antalet outhyrda lägenheter i stort sett halverats. En tendens som tycks hålla i sig.

Facitkrisen

I sin ansökan till kommunen om kommunalt borgensåtgående anger Åtvidabergshems ledning som huvudsak till årets stora förlust de avsevärda personalminskningar som ägt rum på Facit. Som bekant minskade antalet anställda på Facit i Åtvidaberg med ca 300 personer under 1976.

Men nu tycks läget ha stabiliserats på Facit. Detta tillsammans med de åtgärder som stiftelsen vidtagit under året har nu således börjat ge önskade resultat. Vid årsskiftet 1975-1976 fick styrelsen en nästan helt ny besättning. Därefter har satsningar gjorts på flera sätt.

Lägenheter har byggts om, marklägenheter har fått uteplatser, området har fått en egen fritidslokal och en länge efterlängad gångväg till ett litet affärscentrum. Man har intervjuat de boende om önskemål och klagomål och man har satsat en hel del på PR-sidan.

OPTIMISIM

Även i framtiden kommer nya åtgärder att sättas in. Flera svår-

uthyrda lägenheter byggs om, fler uteplatser kommer till och flera förbättringar av den yttre miljön som parker och lekplatser är planerade.

Styrelsen säger också med försiktig optimism att utvecklingen för Åtvidabergshem bedöms som gynnsam. Om inte de yttre förut-

sättningarna som arbetsmarknadsförhållanden m m radikalt förändras kan en för Åtvidabergs förhållanden acceptabel hyresförlustnivå uppnås inom rimlig tid.

Vad som är acceptabelt och vad som är rimligt preciseras dock inte.

CHRISTER BERG

Stormöte om Björsätters framtid där var sjunde invånare deltog

Björsätters framtid var rubriken på ett stormöte som på onsdagen hölls i Björsätters Folkets hus. Som arrangörer stod samtliga politiska partier och LRF i Björsäter. Här skulle diskuteras var och hur man i framtiden skall få bygga i själva Björsäter och omkringliggande bygd. Att ämnet är kärt för Björsättersborna har visats vid tidigare mycket välbesökta möten i samma fråga. Den här gången hade omkring 100 personer samlats, dvs var sjunde invånare i församlingen, för att mer eller mindre ställa byggnadsnämndens ordförande Evert Johansson mot väggen. En två och en halv timme lång "drabbning" som inte blev lika infekterad som tidigare möten.

I den första avdelningen gick man i grunden igen om de kommunala planerna för den kommande villabebyggelsen i Björsäter. Eftersläpningen i planarbetet har under senare år medfört en hel del irriation bland ortsborna. Man har också varit oense med planerna var folk ska få bygga. Något som gick igen även nu.

Många talare hävdade att det s k Sandsättersområdet "på andra sidan" genomfarten är bäst och att det nu utvalda Smedstorpområdet i samhällets södra del består av för mycket och för fin åkermark.

Evert Johansson redogjorde för det nya området. Enligt planerna ska 58 tomter få plats på det 20 ha stora området. Av den ytan utgörs bara fyra ha av åkermark, mark av klass 3, dvs som inte är av bästa kvalitet. Om ett par veckor kommer byggnadsnämnden att behandla områdesplanen för Smedstorp. Därefter kommer arbetet med detaljplan att påbörjas omgående. Det arbetet beräknas ta ett år och de första villorna kan börja byggas tidigast vid halvårsskiftet nästa år.

Håkan Stensson m fl talare menade att man bör undvika att

bygga på åkermark. Andra sade sig inte förstå varför man inte kunde få bygga på Sandsäter. Om genomfarten ansågs utgöra en trafikfara kunde man ju bygga en tunnel under vägen.

— Vid ett tidigare möte var ju alla överens om att Smedstorpområdet var lämpligt, påpekade Evert Johansson. Ska vi nu överge den tanken så blir det ingen nybyggnad i Björsäter förrän på 80-talet.

När man efter paus kom in på framtida bebyggelse på landsbygden framtonade motsättningarna mellan ortsbefolkning och planerare än mer.

Som utgångspunkt för diskussionen låg förslaget till kommunöversikt. I översikten har man delat kommunen i olika områden med för vart och ett olika principer för bebyggelse. Planen ska tjäna som ledning vid byggnadsnämndens prövning av byggnadslov. En revidering kommer att göras vart tredje år.

Det finns två typer av områden i Björsättersregionen. Frånsett vissa mindre olikheter innebär planen att såväl permanent bebyggelse som fritidshus bara kan tillåtas i enstaka fall, då som regel intill befintlig bebyggelse.

Carl G Nilsson framhöll, i likhet med många andra, att byggandet redan regleras av en mängd lagar. Det är förvånande att den nu framtagna kommunöversikten skärper de generella restriktionerna. I flera fall saknas motiv för detta, sade han. I området finns redan en fint fungerande social service.

Håkan Stensson reagerade mot, som han sade, viljan från kommunen att hindra folk från att bosätta sig där de vill. Olof Olsson menade att skrivningen i kommunöversikten är så luddig att byggnadsnämnden kan tolka den som det passar.

På det sista replikerade Evert Johansson att byggnadsnämnden

är skyldig att motivera sina beslut för avslag. Vidare erinrade han om att kommunöversikten inte är statisk och att man redan gjort en ändring beträffande byggnadslov i Rumhult. Dessutom redogjorde han för Svartmålaområdet utanför Linköping där flera fritidshus gjorts om till permanentbostäder och vilka följer det fått i form av krav på bättre samhällsservice.

På frågan om Evert Johansson tog intryck av bostadsministerns uttalande att man bör satsa på glesbygden svarade slutligen Evert Johansson: Jag har inget emot att utbildningar utökas med ett eller annat hus. Men att skapa nya byar. Nej, det vill jag inte medverka till.

CHRISTER BERG

Koppar-slalom i Åtvidaberg

Alpina klubben Pisten i Åtvidaberg anordnar på lördag säsongens kvalitetsmässigt största tävling på Sockertoppen. Koppar-slalom heter tävlingen som för övrigt har premiär i år. Men det är tänkt som årligen återkommande. Slalomtävlingen har sanktionerats som granndistriktstävling och har samlat ett 50-tal juniorer och ungdomar. Speciellt på ungdomssidan återfinns bland de tävlande länets bästa åkare.

4/2

Formalingasen. Hälsovårdsnämnden har beslutat rekommendera de fastighetsägare i kvarteret Reserven, där man uppmätt anmärkningsvärda halter formalingas, att vidta åtgärder för att reducera halten. I slutet av förra året gjorde hälsovårdskontoret mätningar i de flesta av de omkring 30 bostäderna. I ett drygt tiotal fall uppmättes värden, som hälsovårdsnämnden bedömer kan medföra sanitär olägenhet. Till grund för nämndens bedömning ligger de förslag till gränsvärden som framlagts av socialstyrelsen.

Avloppsreningsverk i Viresjö. Hälsovårdsnämnden har ingenting att erinra mot en ansökan om installation av ett trestegs paketeningsverk i Viresjö. De tre befintliga hushållen har inte tillfredsställande avloppsrening. Bebyggelse har planerats på ytterligare tre tomter. Verkets kapacitet är åtta hushåll.

Tio i topp-bowling. Januariomgången av Tio i topp har nu avslutats med final mellan dem som under månaden nått de bästa resultaten. Slutspelet blev spännande och först i allra sista rutan avgjordes ordningsföljden mellan de fem främsta. Resultat: 1) Helge Nilsson 1 540; 2) Sören Hansson 1 518; 3) Timmy Gustavsson 1 514; 4) Kennet Dahlgren 1 505; 5) Ulf Nyman 1 500.



Koppar-slaloms suverän, Rickard Linder, Åtvidaberg, som svarade för tävlingens snabbaste åk och bästa sammanlagda tid

Vann med 3 sekunder

På lördagen var det premiär för Koppar-slalom på Sockertoppen utanför Åtvidaberg. Ett 60-tal juniorer och ungdomar från i huvudsak de alpina klubbarna i Östergötland deltog i tävlingen. Åtvidabergsklubben AIK Pisten bjöd åkarna på ett mycket lyckat arrangemang med förnämlig re-

sultatservice och välpreparerade banor som trots dagsmejan höll bra.

Tävlingarnas suverän blev AK Pistens egen talang Rickard Linder som dels svarade för dagens snabbaste åk och som dels med sin sammanlagda tid var över tre sekunder snabbare än segraren i

juniorklassen.

Resultat: Herrar 17-18: 1) Mikael Lindberg, Portina, 42.1; 2) Weine Knutz, Pisten, 53.4; 3) Kristian Engström, 57.0.

Herrar 15-16: 1) Niklas Paulsson, Portina, 40.3; 2) Anders Engmark, Portina, 41.8; 3) Anders Gåhm, Pisten, 43.1; 4) Mikael Garton, LAK, 43.1; 5) Per Eskilsson FAIK, 43.1.

Herrar 13-14: 1) Rickard Linder, Pisten, 38.9; 2) Jonas Lundgren, LAK, 42.3; 3) Robert Svensson, Tunafors, 42.7; 4) Fredrik Hydén, Pisten, 43.0; 5) Johan Arvidsson, LAK, 43.4.

Damer 15-16: 1) Marie Sjöberg, LAK, 44.7; 2) Helen Karlsson, FAIK, 66.8; 3) Charlotta Alm, FAIK, 85.2.

Damer 13-14: 1) Nella Eskilsson, LAK, 47.3; 2) Anna Kullgren, Pisten, 58.3; 3) Karin Jonsson, Pisten, 69.6; 4) Mia Ekström, Pisten, 186.9.

Grebotös suverän

Den tredje omgången i skidserietävlingen för ungdomar från Linköping, Åtvidaberg, Grebo och Björnsäter kördes på lördagen i Humpaterrängen utanför Åtvidaberg. Närmare 200 ungdomar i tio klasser kom till start. Tävlingsarnas klart bästa är Marie Wallberg från Grebo som nu vann för tredje gången. Därmed räcker det om hon kommer bland de tio bästa på lördag då finalen går i Grebo för att vinna sin klass totalt.

Ungdomsserien i Åtvidaberg: Pojkar 15-16 år, 5 km 1) Anders Öberg, AIF, 18.10; 2) Christer Johansson, LSK, 18.15; 3) Sven Morén, LSK, 18.51; 4) Kenneth Thuresson, AIF, 19.04; 5) Mats Viberg, LSK, 19.24.

Pojkar 13-14, 5 km 1) Robert Mårtensson, LSK, 19.44; 2) Krister Rosén, AIF, 20.03; 3) Björn Pettersson, LSK, 21.02; 4) Jörgen Johansson, LSK, 21.45; 5) Roger Nygren, LSK, 22.08.

Pojkar 11-12, 2,5 km 1) Håkan Johansson, AIF, 10.26; 2) Jonas Pettersson, LSK, 10.28; 3) Christer Thuresson, AIF, 10.46; 4) Patrik Emanuelsson, LSK, 10.57; 5) Per Gunnar, AIF, 11.06.

Pojkar 9-10, 1,5 km 1) Niclas Bergsén, AIF, 5.58; 2) Magnus Emanuelsson, LSK, 6.27; 3) Patrik Rosenberg, AIF, 6.29; 4) Matti Larsson, AIF, 6.30; 5) Stefan Wallberg, AIF, 6.37.

Pojkar 7-8, 1,5 km 1) Dick Andersson, AIF, 7.28; 2) Karl Henriksson, LSK, 7.34; 3) Tom Andersson, AIF, 7.54; 4) Jörgen Gunnar, AIF, 8.05; 5) Christer Axelsson, AIF, 8.15.

Flickor 15-16, 5 km 1) Helena Karlsson, LSK, 21.03; 2) Yvonne Wallberg, Grebo, 22.20.

Flickor 13-14, 5 km 1) Helen Wernersson, AIF, 23.25; 2) Anna Bohlin, AIF, 24.19.

Flickor 11-12, 2,5 km 1) Marie Wallberg, Grebo, 11.10; 2) Lena Bergsén, AIF, 12.00; 3) Pernilla Kvick, LSK, 13.07; 4) Åsa Herrström, Grebo, 13.09; Christel Bergström, Grebo, 13.21.

MUF-stämman i Åtvidaberg:

Nästan helt ny styrelse vald efter hetsig debatt

Moderata ungdomsförbundet i Östergötland var på lördagen samlat till distriktsstämma i Åtvidaberg. Ett hundratal ombud och ett 50-tal inbjudna och övriga intresserade deltog. Bland gästerna fanns distriktets förste ordförande förre riksdagsman Carl Eskilsson, liksom de tidigare ordförandena Per Unckel och Carl G Nilsson.

Stämmoförhandlingarna var långa och stundtals intensiva där särskilt valet av den nya styrelsen vållade häftig diskussion med både personangrepp och tal om kohandel och mygel mellan de olika föreningarna.

Nyval

Frånsett Göran Göransson, Åtvidaberg, blev det nyval på samtliga poster i distriktsstyrelsen. Till ny ordförande valdes Fred Kindstrand, Mjölby, till 1:e vice ordförande Per Wallberg, Norrköping, och till 2:e vice ordförande Katrin Noorlind, Linköping.

Efter palavern om de övriga le-

damöterna enades man till slut om följande personer: Göran Göransson, Åtvidaberg, Per Gunnarsson, Valdemarsvik, Mikael Gustafson, Linköping, Elisabeth Josefsson, Åtvidaberg, Georg Berggren, Linköping, Per-Johan Johnsson, Mjölby, Johan Lundgren, Motala, och Tommy Möller, Ödeshög.

Den styrelse som under pågående verksamhetsår undergått vissa förändringar beviljades ansvarsfrihet utan debatt. Revisorerna hade dock vissa anmärkningar. Det hade brustit i attestrutinerna och omotiverade avskrivningar på fordringar hade gjorts utan beslut. Dessutom menade revisorerna att man borde inkallat till en extra stämman för att ersätta de ledamöter som under året lämnat distriktsstyrelsen.

Stadgeändringar

Stämman antog vidare en rad ändringar i distriktets stadgar och normalstadgar för MUF- och MSU-föreningar i distriktet. Ett förslag om höjning av medlemsavgiften avsågs.

Flera motioner behandlades. En motion om att förbundsstyrelsen ska få i uppdrag att genomföra opinionsundersökningar om människors inställning till viktiga politiska frågor och att resultaten därav ska ligga till grund för fortsatt programarbete och ställningstagande skickades vidare till förbundsstämman utan kommentar.

Ett förslag om förlängning av motionstiden till distriktsstämman antogs. Likaså att MUF verkar för en tvåårig sjukvårdsutbildning av ambulansförare.

Fler medlemmar

Av verksamhetsberättelsen framgår bl a att man under året ökat såväl i förenings- som medlemsantal. De 30 föreningarna har i dag 2 726 medlemmar. Vidare har man genomfört en omfattande kampanj i betygsfrågan med bl a en enkät bland närmare 4 000 elever i länet. Slutligen resulterade höstens val att man fick i sin ungdomskandidat Per Unckel i riksdagen och att man fick god utdelning beträffande kommunala förtroendeposter.

CHRISTER BERG

”Gör flaggdagen till helgdag”

Vid Moderata ungdomsförbundets distriktsstämma i Åtvidaberg på lördagen antogs efter en jämn votering en motion om att östgötadistriktet skall verka för att Svenska flaggens dag förklaras som helgdag. Ett beslut som både livligt applåderades och även medförde ett antal reservationer.

Motionärerna Carl-Gustaf Pereswetoff-Morath och Anders Olsson framhöll att frändet av Svenska flaggens dag på senare är tenderat att minska. En ut-

veckling som torde kunna skyllas på den gamla socialdemokratiska regeringen. Den drev under sin långa regeringsperiod en internationalistisk utveckling av utslätad nationalkänsla som nu måste bromsas.

Vidare skriver man att med tanke på vårt lands långa och ärofyllda historia, skapad av människor som levde för flera hundra år sedan, bör det vara varje medborgares plikt att respektera och visa sin lojalitet med de människor som gav sina liv för Sverige. Att Sverige varit en stormakt tänker man kanske inte på så ofta nuförtiden. Men det är verkligen något att vara stolt över.

Andra talare med förre distriktsordförande Henry Stenson i spetsen påpekade att man skulle dra ett löjes skimmer över sig om man antog motionen. Vid förbundsstämman förra året avsågs två liknande motioner just av den anledningen.

Men han talade förgäves. Med ett par rösters övervikt beslutade ombuden att verka för ett aktivt firande av Svenska flaggens dag. Att man ska påverka moderpartiet att förklara dagen för helgdag och slutligen att skicka motionen vidare till MUF:s förbundsstämma.

CHRISTER BERG

”Kuppartat (s)-beslut i Norrköping”

Det kuppartade beslut som den socialdemokratiska majoriteten i Norrköpings skolstyrelse drivit igenom, och som innebär ett slopande av betygen i årskurs 3 och 6 är beklämmande. Socialdemokraterna har fullständigt nonchalerat föräldrar, lärare och elever. Anledningen till att man inte skickat ut frågan på remiss är uppenbar.

Socialdemokraterna är i hög grad medvetna om att nämnda parter vill ha kvar betygen. Är beslutet männen ett utslag av praktisk tillämpad socialdemokratiskt medbestämmande?

Det skriver Moderata ungdomsförbundet i Östergötland i ett uttalande som på lördagen antogs av MUF:s distriktsstämma i Åtvidaberg. Man menar att betygen behövs och att majoriteten av eleverna är överens om det. Något som bevisas av en undersökning

bland 4 000 elever i Östergötland och de demonstrationer som i dagarna genomförts i Norrköping.

Vidare kritiserar det gällande relativa betygssystemet som bara visar hur mycket en elev kan i förhållande till andra elever i samma årskurs. I stället bör man ha ett målrelaterat betygssystem. Dvs att eleven betygssätts utifrån sina egna kunskaper och att man måste nå en i förväg bestämd kunskapsnivå för att få ett visst betyg.

CHRISTER BERG

Ett fjärde industrihus skall börja byggas

Det kommunala bolaget Åtvidabergs industribyggen som tidigare uppfört och överlätit tre industribyggnader i Fågelsången har nu beslutat sätta i gång byggandet av ett fjärde industrihus. Beslutet fattades av bolagets styrelse i slutet på förra veckan. Den nu planerade byggnaden blir lik de tre andra i funktion och storlek. Dvs med flexibla funktioner och ca 1 300 kvm stor golvyta. En skillnad är att det fjärde huset byggs i betong i stället för i plåt.

Man kommer nu snarast att lämna ut projektet på anbud och hoppas att byggnaden skall kunna börja uppföras redan i vår. Före årsskiftet räknar man med ytterligare ett inflyttningsklart industrihus.

De nu färdiga tre industrihusen fann hyresgäster redan innan de var färdigbyggda. Men än så länge har man ingen klar spekulant till det nu planerade huset. Det uppger kommunalrådet Carl-Eric Ahlström som är ordförande i bolagsstyrelsen.

Industribyggen har ytterligare ett projekt på gång. Det gäller ett sk hantverks- och industrihus. Det har man emellertid begärt att få uppföra med AMS-medel. En fråga som än så länge inte avgjorts av central myndighet.

Överskott igen för Åtvids pastorat

För tredje året i följd kan nu Åtvids m fl församlingars pastorat redovisa överskott på budgeten. För 1976 blev överskottet 132 000 kr vilket ungefärligen motsvarar en femöring i kyrkoskatten. Men om den stärkta kassan leder till skattesänkning visar sig först i höst. Orsaken till överskottet är att inkomsterna från försäljningen av skog blev större än budgeterat.

Även Åtvids församling fick ett överskott på 1976 års verksamhet. Totalt blev överskottet 28 000 kr. I budgeten hade man räknat med 10 000 kr i bidrag från en Facitstiftelse till kostnaderna för diakonissan. Nu blev emellertid bidraget bara 1 000 kr. Konton som givit överskott gravskötsel, 30 000 kr, och församlingsverksamheten, 6 000 kr.

Hantverkarkvinnorna i Åtvidaberg höll på onsdagen sitt årsmöte. Monica Lundberg omvaldes till föreningens ordförande och Lena Ternstedt till kassör. Ny i styrelsen blev Iris Svensson. Det preliminära årsprogrammet fastställdes och en ny medlem invaldes. Före förhandlingarna antogs varm buljong och ostsmörgås.

Märkestagare. Under veckoslutet avlades 15 prov för stora skidloparmärket. De fjorton herrarna åkte tre mil medan en dam avverkade 1,5 mil.

Naturvårdsverket svarar Åtvid: Flygbesprutningar fungerar väl

I allt väsentligt fungerar bestämmelserna som gäller för flygbesprutning av skog väl. Det konstaterar naturvårdsverket i en skrivelse till hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg. Verket påpekar också att det från flera håll har uttalats önskemål om att bestämmelserna inte ska ändras. Skogsbolag och flygbolag vill få tillfälle att tillämpa bestämmelserna under några år och på det viset få full förtrogenhet med dem.

Naturvårdsverket är således inte berett att se över gällande bestämmelser för bekämpning av sk lövsly från flygplan. Något som hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg strax före jul hävdade var nödvändigt. Nämnden hade följt upp besprutningen på några av de områden i kommunen som skulle besprutas från flyg. I samtliga fall konstaterades övertramp.

ÖVERVATTEN

Det har dels gällt markeringar i naturen som inte stämt överens med gränserna i bolagens anmälan. Dels har bekämpningsmedel släppts ut över vattendrag. Dessutom förstördes i ett fall en hel trädgård av fenoxisyror som drivit in över gården.

Hälsovårdsnämnden pekade på en rad praktiska problem vid flygbesprutning och ansåg att om flera orter fått samma eller sämre resultat än Åtvidaberg så bör i konsekvensens namn flygbesprutning förbjudas.

STRAMSKRIVELSE

Men naturvårdsverket säger i sin stramt hållna skrivelse att man inte kan dra några säkra slutsatser eller göra några uttalanden med anledning av vad som hänt i Åtvidaberg. Man tycker att materialet är för knapphändigt och saknar helt inspektionsrapporter i egentlig mening.

Bl a hade hälsovårdsnämnden bifogat ett tidningsurklipp över händelsen med den besprutade trädgården. Här skriver naturvårdsverket att en offentlig inspektion utförd i närvaro av såväl olika myndighetsrepresentanter som företrädare för skadelidande och skadevällande inte gärna kan ersättas med en kopia av en tidningsartikel.

UPPMÄRKSAMHET

I gengäld informerar naturvårdsverket hälsovårdsnämnden i Åtvid om att man uppmärksam följer frågan om spridningssäkerheten vid flygbesprutningar. Man nämner också att man som ett led i den uppmärksamheten haft ett sammanträde med olika berörda myndigheter, organisationer och företag där man diskuterade erfarenheterna från årets besprutningar.

Vid det sammanträdet satt således representanter från flygbolag, domänverket, lantbrukare och stora skogsbolag och talade om det stora behovet av att be-

sprutningar från luften får fortsätta. Möjligen fanns det visst behov av att ge flygarna bättre utbildning. Lars Ovegård från naturvårdsverket ansåg att 1976 års spridningar kunnat genomföras i stort sett utan intermezzen.

NOTABELT

Det är notabelt att naturvårds-

verket uppmärksam följer de åsikter som företrädarna för flygbesprutning har. Men bland de 30 delegaterna fanns inte en enda representant för alla de hälsovårdsnämnder som har att praktiskt bevaka ordningen på fältet. Vidare saknades biologer, ekologer och naturvårdare.

CHRISTER BERG

Invigning av kyrkvårdar. I Grebo kyrka invigdes på söndagen de båda nya kyrkvårdarna Bror Lindgren och Barbro Goröon till sina nya uppdrag. Invigningen förrättades av kyrkoherde Arne Nilsson som även utnämnde den avgående kyrkvården Olof Franzén till hederskyrkvård. Denne har tidigare tjänstgjort som kyrkvård under 28 år. Högtiden ägde rum i samband med en mycket välbesökt familjegudstjänst. Komminister Thord Thordson höll predikan med barnen samlade på mattan vid koret. Vidare utförde konfirmander ett kyrkospel med dagens bibeltext som tema. Barn- och ungdomskören medverkade och sjöng bl a Mariasång under det att flickor i ljusståg gick fram till altaret och tände ljus.

Åtvidabergs missionsförsamling har hållit årsmöte. Styrelsen med Olof Lagerlöf som ordförande omvaldes. Medlemsantalet är 45. Kassaomslutningen var under 1976 60 800 kr. Man beslutade bl a att göra en översyn av de stadgar som gäller för Åtvidabergs missionsförsamling.

I Björsätters kyrka anordnades på söndagskvällen en familjegudstjänst. Högtiden leddes av komminister Thord Thordson. Barnen samlades vid koret där man gjorde en låtsaresa i tid och rum till Jerusalem. Vid gudstjänsten medverkade också Björsätters kyrkokör under ledning av kantor Christer Carlsson.

9/2

Musikalisk salong. SKS i Åtvidaberg stod på söndagen som arrangör för en musikalisk salong i Församlingshemmet. Därmed har man återupptagit en idé som prövades för ett par år sedan. Arrangemanget lockade till absolut fullsatta lokaler och för programmet svarade några av Åtvidabergs bästa musikanter. Det var Maria Mucchiano—Johansson, Stefan Bjarnegård, Björn Johansson och Ewald Medling. Ingemar Ericsson beledsagade sångarna på piano. De medverkande bjöd på gluntar, Bellman, Geijer och Schubert. Presentatör var Sven Trolldal.

Tankbil i Björsäter välte när föraren undvek krock

En lantbrevbärare från Åtvidaberg undkom på tisdagen med blotta förskräckelsen från ett otäckt olyckstillbud på en liten väg i Björsäter. Lantbrevbäraren var i sin personbil på väg uppför en backe till ett bostadshus när han fick möte med en stor tankbil. Föraren i tankbilen hade ingen möjlighet att få stopp på sitt tunga fordon, och vägen var för smal för att båda skulle kunna mötas. Tankbilföraren hade dock sinnesnärvaro nog att styra sitt fordon av vägen. Därmed undgick brevbäraren en kollision som kunde fått mycket svåra följder.

Nu brakade tankbilen av vägen och ned för en par meter hög slänt och blev liggande med hjulen i vädret i den djupa snön. Olyckan medförde också att tankbilen började läcka olja genom de så kallade manluckorna.

Personal från brandkåren i Åtvidaberg kunde med sin specialutrustning ta hand om oljan innan

alltför mycket hunnit rinna ut. Uppskättningsvis samlades en kubikmeter olja upp i länsar.

Bärgningsarbetet med tankbilen blev besvärligt och tog flera timmar i anspråk, bland annat behövdes två bärgningsbilar.

Hur det gick med den lilla personbilen? Jo, den fick en liten skräm på höger sida.



Skäll inte bara på hunden

Det allt större antalet hundar i landet har också medfört ökade problem vad gäller hundhållningen. Alla sköter inte sina hundar som de ska. En arbetsgrupp inom Kommunförbundet menar

att i stället för krav på skärpt lagstiftning bör man satsa på utbildning, information, hundråd och bra rastplatser. Kommuner och hundklubbar får ansvara för att åtgärderna förverkligas.

Både Svenska kennelklubben och Svenska brukshundsklubben har erbjudit sig att ställa sina utbildningsresurser till förfogande även för andra hundägare än de egna medlemmarna. För att det

skall vara möjligt måste klubbarna dock ha mer pengar. Kommunerna skulle därför kunna ge ekonomiskt stöd till lokala kurser.

— SE SIDAN TIO —

"Hundexplosionen" har medfört ökade problem när det gäller hundhållningen. Men det är inte hundarnas fel om den icke hundägande allmänheten retar sig på dem. Det är många hussar och mattar som slarvar och är nonchalanta mot omgivningen

Utbildning löser problem kring "hundexplosionen"?

I Sverige finns i dag omkring en halv miljon hundar — skatteregistrerade. Enligt vissa beräkningar anges det verkliga antalet till 600 000, dvs en hund på var trettionde svensk. Även om trenden nu är vikande har antalet hundar i landet ökat våldsamt under den senaste tioårsperioden. Ökningen anges till ca 10 000 hundar per år.

"Hundexplosionen" har inte kunnat äga rum helt problemfritt. Konflikterna mellan hundägare och icke hundägare har ökat i sådan omfattning att krav på åtgärder blivit allt starkare. Men de som hoppas på hundförbud i tätorter eller åtminstone någon form av hundägarexamen skall inte göra sig för stora illusioner. Än lär det dröja innan

myndigheterna tar till de hårda bandagen.

Utredning

Det framgår av en utredning, Hund i tätort, som en arbetsgrupp inom Kommunförbundet nu presenterat. Redan i inledningen säger man att man utgått från att varje medborgare även i fortsättningen skall ha rätt att ha hund utan prövning av myndighet. Gruppen har därför i huvudsak arbetat med de problem som orsakar irritation och motsättningar mellan hundägare och icke hundägare.

Olägenheter

Problem saknas förvisso inte. Hunden anses ibland vålla sanitär olägenhet för grannar och den orsakar renhållningsproblem. Det finns hundrädda människor som över huvud taget inte accepterar hundar och det finns människor med allergiska be-

svär. Lösspringande hundar kan ge upphov till trafikolyckor och störa viltet i skog och mark. Hundar kan bitas. Genom hundägares bristande kunskaper om de lagar och förordningar som reglerar hundhållningen kan många onödiga händelser inträffa.

Dessutom konstaterar utredarna att hunden ofta genom sin blotta existens får skulden för något som vållat irritation. Även om den är helt oskyldig till det inträffade.

Samråd

Vad kan man då göra för att komma tillrätta med problemen? Arbetsgruppen föreslår att kommuner och hundägarorganisationer i samråd bör pröva olika åtgärder innan de kräver en skärpning av lagstiftningen. Åtgärderna kan sammanfattas i nyckelorden utbildning, infor-

mation, hundråd och rastplatser.

Både Svenska kennelklubben och Svenska brukshundklubben har erbjudit sig att ställa sina utbildningsresurser till förfogande även för andra hundägare än de egna medlemmarna. För att det ska vara möjligt måste klubbarna dock ha mer pengar. Kommunerna skulle därför kunna ge ekonomiskt stöd till lokala kurser. Men på det villkoret att kurserna är öppna för alla, även icke hundägare.

Information

Kommunförbundet efterlyser också mer information. Informationen bör inte bara innehålla upplysning om lagar och förordningar utan också upplysning om var det finns rastgårdar och rastområden. Likaså bör information lämnas också till dem som inte har hund.

Inrättandet av hundråd har



Rocky är en av Sveriges omkring 600 000 hundar...

prövats i en del kommuner — inte utan framgång. I Stockholm resulterade hundrådets arbete i att man redan efter ett år utökade antalet rastområden från omkring tio till ca 120.

Ett hundråd skulle kunna bestå av representanter för parkförvaltning, fritidsnämnd, hälsöversynsmyndighet, hundägare, icke hundägare, naturföreningar m fl. Rådets främsta uppgift bör vara att genom olika åtgärder verka för förbättrad hundhållning. Dessutom bör rådet försöka överbrygga motsättning-



...som genom sin blotta existens kan få skuld för saker som vållat irritation...

arna mellan hundägare och icke hundägare, säger utredarna.

Bättre rastplatser

Som fjärde punkt anges fler och bättre rastområden och hundrastgårdar. Behovet av lämpliga sådana har uppenbarligen inte beaktats tillräckligt i den kommunala planeringen. Iordningställda hundrastgårdar finns i 45 av landets nära 280 kommuner. Hundtoaletter finns i 48 av dem.

De negativa erfarenheterna

av sådana anordningar överväger i svar från kommunerna. Bara åtta kommuner är nöjda. Det är också tydligen där man haft tillräckligt stora platser och skött dem noggrant. I exempelvis Nacka kommun rengörs de stora rastgårdarna i stort sett varje dag. Men där har också blivit mindre förorening på grönytorerna i ett bostadsområde i närheten.

30 milj kr i hundskatt

Det faktamaterial Kommunförbundets arbetsgrupp också redovisar innehåller en rad intressanta detaljer. Bara som exempel kan nämnas:

att samtliga kommuner i Sverige 1975 fick in närmare 30 milj kr i hundskattmedel,

att samma år tog 22 kommuner ut maximalt 100 kr i hundskatt,

att i sju kommuner användes gas vid avlivning av hundar, i två användes elektricitet och i en kloroform,

att särskilda begravningsplatser för sällskapsdjur finns i 25 kommuner, och att i 143 kommuner grävs djuren ned på den kommunala tippen,

att Svenska kommunalarbetsförbundet mer eller mindre kräver att hundägarna i kom-



Men än så länge behöver Rocky's husse inte ta hundkörkort...

munal stadga skall åläggas att själva ta hand om hundavföringen.

Ansvar

Utredarna konstaterar att olägenheterna särskilt i tätorterna under de senaste åren ökat i takt med att allt fler skaffar hund. Därför måste nu åtgärder till för att mildra problemen. Visserligen gör många kommuner en hel del insatser, säger utredarna. Men på de flesta äll är inresset i högsta grad blandat. Eftersom mycket talar för att taket på hundskatten höjs, måste kommunerna i framtiden satsa mycket mer ekonomiskt på förbättrad hundhållning.

CHRISTER BERG

19/2

Polio vaccineringsrum i maj

Den senaste tidens uppmärksammade poliofall har medfört att sjukvårds- och hälsovårdspersonal i Åtvid har fått mottaga ett ökat antal förfrågningar om vaccinering m m. I år liksom tidigare år kommer kostnadsfri polio vaccination att ske vid distriktssköterskemottagningarna. Tidpunkten är fastställd till maj. Det är främst på grund av praktiska skäl som man inte kan tidigarelägga den åtgärden. Just nu håller man nämligen som bäst på med vaccinering mot mässling.

Åldersgruppen födda 1948—59 kommer att kallas via data. Dvs de som inte har fullgott skydd. Men erbjudandet om vaccinering gäller naturligtvis alla.

För ett fullgott skydd bör man vara vaccinerad vid åtminstone fyra tillfällen inom vissa tidsintervaller. Den som är osäker på hur många gånger han eller hon vaccinerats bör göra om proceduren från början.

Grebo byalag har haft årsmöte. Till ny ordförande efter Karl-Erik Modin som avböjt omval utsågs Jörgen Lundemo. Nya ledamöter i styrelsen blev Bo Sandberg, Eskil Sandqvist och Henrik Rappe. Antalet medlemmar i byalaget ökade under året med 11 till 106. Man noterade en livlig verksamhet under 1976 med arbetet med skidbacken, den traditionella utflykten för pensionärer, valborgsmässfirandet, julmarknaden och mötet med kommunens representanter som viktigaste inslag. Dessutom konstaterar man med tillfredsställelse att det avhärdningsfilter som man så länge väntat på nu äntligen installerats. Efter förhandlingarna visades en film om Grebo, hur samhället såg ut innan den stora expansionen inleddes.

Gärdserums CKF har haft månadsmöte hos Nils-Erik och Dagmar Norrman, Branthäll. Mötet leddes av avdelningens nya ordförande Sylvia Karlsson. Efter förhandlingarna visades ett par medlemmar en film från sommarresan. Vidare lästes några östgotadikter. Mötet avslutades med att värdfolket bjöd på ett stort kaffebord.

20/2

ÅTVIDABERG

Åtvids Valsens vänner har 800 medlemmar

Åtvids Valsens vänner är med sina närmare 800 medlemmar en av de största föreningarna i Åtvidaberg. Om inte den största. Man har en bred och aktiv verksamhet. Det framgick med stor tydlighet vid föreningens årsmöte i Folkets hus på lördagen.

Förhandlingarna med ett 40-tal närvarande medlemmar leddes av Uno Holmqvist. Till ny styrelseledamot valdes Bertil Karlsson efter den avgående Bertil Spjuth.

Av verksamhetsberättelsen framgår att man förra året hade en kassaomslutning på 63 450 kr med en behållning på 14 360 kr. Medlemsantalet var i stort sett oförändrat nära 800 medlemmar. Under året anordnades tretton danskvällar och en resa till Boxholm.

Intresset för danskurserna som redan tidigare var stort har ökat. Sammanlagt anordnades fyra kurser med tillhoppa omkring 360 deltagare. Ändå har man fått säga ifrån åt en hel del. Samma sak gäller vårens båda kurser där man nu har ca 230 dansare i alla åldrar.

Vidare har Åtvids Valsens vänner under 1976 ordnat med underhållning för pensionärer och sjuka på Östergården och de båda sjukhemmen. Till diabetesföreningen

och DHR i Åtvidaberg skänktes vardera 1 000 kr.

Efter årsmötesförhandlingarna kom ytterligare ett stort antal medlemmar till Folkets hus där man kvällen lång dansade till tonerna av Inge Lindqvists orkester.

Byggtillstånd. Länsarbetsnämnden har beviljat Centrala byggnadskommittén i Åtvidaberg tillstånd att tillbygga matsal till skola i kv Kyrkbacken nr 1 för en miljon kr, igångsättning omgående, samt Åtvidabergs Industribyggnad AB att nybygga industribyggnad i kv Släpvagnen för 1,6 miljoner kr, igångsättning omgående.

Grebo socialdemokratiska förening har haft årsmöte i Grebo Folkets hus. I styrelsen omvaldes ledamöterna Ingemo Karlsson, Rune Johansson och Thord Nyriker. Man fastställde mötesprogram för hösten och beslutade även att begära kommunalt verksamhetsbidrag.

I Frälsningsarmén anordnades på lördagen en samling under rubriken Folkets afton. Kapten Lisbeth Wesslund ledde mötet och läste även en text ur Gamla testamentet. Vidare förekom en hel del musik. Bl a sjöng Elisabeth Persson två sånger och kårens sångare framförde sånger som önskats av de närvarande. Mötet avslutades med kaffeservering.

Förtroendevalda i Åtvid skall få bättre betalt

De förtroendevalda i Åtvidaberg kommer att få bättre betalt för den tid de lägger ner i nämnder och styrelser. Det föreslår arvodeskommittén och eftersom dess beslut är politiskt väl förankrat lär den vidare handläggningen i kommunstyrelse och kommunfullmäktige bara bli en ren formsak.

Bl a kommer arvodet till ordförandena i nämnder och styrelser att höjas med ca 75 procent. Det innebär att ordföranden i sociala centralnämnden och dess planeringsutskott får 6 000 kr om året. Beträffande byggnadsnämnden, fritidsnämnden, skolstyrelsen, centralnämndens serviceutskott och CBK utgår härnäst 3 500 kr. Kommunfullmäktiges och hälsovårdsnämndens ordförande får 2 500 kr. 2 000 kr utgår till brandstyrelsens och kulturnämndens ordförande. Motsvarande siffror i valnämnden, musikstyrelsen, trafiksäkerhetskommittén, valberedningen för revision i kommunala bolag och stiftelser blir 1 300. 500 kr utgår slutligen till ordförandena i handikapprådet och pensionsrådet.

Vidare föreslås att kommunalrådets arvode höjs med tre löneklasser till K 40. Det innebär f n

en månadslön på ca 7 200 kr. I gengäld ändras instruktionen för denne så att han får fler uppgifter utan särskild ersättning.

Kommunens fyra revisorer skall också få bättre betalt. Nu delar de på 16 000 kr. Beloppet blir i fortsättningen 28 000 kr.

Slutligen höjs också sammanträdesersättning och reseersättning för samtliga förtroendevalda. I fortsättningen får man 70 kr för första timmen om sammanträdet börjar före kl 16 och 50 kr om det börjar senare. Därefter utgår 15 kr för varje påbörjad halvtimme.

De förtroendevalda som har längre resväg än 20 km ska få 20 kr för varje resa och för alla gälder 64 öre per km i reseersättning.

Dessutom skall de förtroendevalda kunna få ersättning för deltagande i annan förrättning än sammanträde och vid möten i kommunala bolag och stiftelser.

ÅTVIDABERG

Lång väntan vid järnvägsövergång

Tidigt på lördagsmorgonen fälldes bommarna vid järnvägsövergången på Nygårdsvägen i Åtvidaberg. Ljudsignalen klingade så vackert. Och envist. I flera timmar. Den trista morgonstämningen lättades upp av de granna röda ljussignalerna. Det var bara tåget som lyste med sin frånvaro. En och annan trafikant tröttnade på att vänta och vände om för att ta den ett par km långa omvägen över Linköpingsvägen.

Så småningom upptäckte man på centralen i Linköping att allt inte stod rätt till i Åtvidaberg. Felet måste lagas. En serviceman tillkallades för att återställa sakernas ordning i Åtvid.

Den närmaste boende jourhavande reparatören fanns i Kisa. Medan denne på slingriga vägar tog sig till Åtvidaberg fortfor det att plinga och blinka vid järnvägsövergången på Nygårdsvägen.

Väl på platsen var dock felet snart avhjälpt. Felet visade sig bestå av några järnföremål som någon eller några morgonglada personer ett par hundra meter från övergången lagt på rälsen på ett sådant sätt att signal- och bomsystemet kortslutits.

Nu är "skämtet" polisanmält. Polisen liksom järnvägspersonalen och de många förgäves väntande trafikanterna är tack samma för alla tips från den eller de som kan ha sett något som kan leda till att de skämtsamma får betala för sig.

Rättelse. I måndagstidningens notis om Grebo socialdemokratiska förening skrev vi att man beslutat söka kommunalt verksamhetsbidrag. Det var inte riktigt rätt. Bidraget skall nämligen sökas hos Åtvidabergs arbetarekommun.

Ytterligare två rådjur påkördes och dödades på järnvägen mellan Åtvidaberg och Mormorsgruvan natten till måndagen.

Djupfrysta räkorna. Det var i december som hälsovårdskontoret vid en inspektion fann att vissa affärer inte följde märkningsbestämmelserna beträffande förpackning av skaldjur. Bl a uttogs också prover för vidare analys. En rapport i ärendet sammanställdes och skickades till livsmedelsverket. Rapporten har nu lett till att livsmedelsverket kommer att agera i frågan. I brev till hälsovårdsnämnden i Åtvid säger man att verket inom kort kommer att uppmäna berörda tillsynsmyndigheter i landet att dessa bevakar att märkningsföreskrifterna följs för djupfrysta livsmedel som färdigförpackas i detaljhandeln.

Trivselklubben Vi reser med syjunta gjorde på söndagen ett besök på Östergården. Ordförande Robert Ekström informerade om klubbens verksamhet och berättade också om den insats som utförs av syjuntan. Greta Ekström som är ordförande i syjuntan kunde därefter hälsa närmare 100 pensionärer och anställda välkomna till de med tulpaner och ljus smyckade kaffeborden där samtliga damer i syjuntan serverade kaffe och fårta. För musiken svarade Nils Karlsson och sonen Per-Arne. De inbjudnas tack framfördes av Oskar Karlsson.

Hemvärnets Stjärngossar svarade på torsdagen för ett mycket uppskattat framträdande vid Åtvidabergs tjänstemannaklubb klubbafon på Golfklubben. Nils Ross, Svante Kullgren, Evald Medling och Rune Thor genomförde hela sitt program liksom även publikens önskemål om melodier av Dan Andersson, Bellman och Taube. Åhörarnas tack framfördes av Carl-Eric Ulfso.

KM på skidor. Åtvidabergs IF arrangerade på söndagen klubbmästerskap på skidor för ungdom. Tävlingarna var förlagda till Humpaterrängen där ett 30-tal ungdomar gjorde upp om titlarna i åtta klasser. Resultat: Flickor 13-14 år, 2,5 km 1) Helen Wernersson 12.38; 2) Anna Bohlin 12.42. Flickor 11-12 år, 2,5 km 1) Lena Bergsén 12.09; 2) Agneta Andersson 13.21. Flickor 9-10 år, 1,5 km 1) Ulrika Johansson 9.17. Pojkar 15-16 år, 5 km 1) Åke Junland 18.38; 2) Kenneth Thuresson 19.32. Pojkar 13-14 år, 2,5 km 1) Christer Rosén 11.08; 2) Mikael Nilsson 12.46. Pojkar 11-12 år, 2,5 km 1) Håkan Johansson 10.47; 2) Nicklas Johansson 11.11. Pojkar 9-10 år, 2,5 km 1) Patrik Rosenberg 11.12; 2) Niclas Bergsén 11.26. Pojkar 7-8 år, 1,5 km 1) Jörgen Gunnar 7.32; 2) Christer Axelsson 9.17.

Regeringsrätten avslog besvär. Ett snart tre år gammalt besvärshandling har nu avgjorts av regeringsrätten. Det var i april 1974 som kommunfullmäktige beslutade befria stiftelsen Åtvidabergshem från skyldigheten att erlagga ränta på grundfonden för år 1973. Beslutet överklagades av Västra Östergötlands fastighetsägareförening. Besvärshandling avsågs av länsstyrelsen. Fastighetsägareföreningen förde då saken vidare till regeringsrätten som också den nu beslutat avvisa besvären.

musik

Magnifik orgelkonsert av klockar'n i Åtvid

Om klockar'n i Åtvid hade en fan-club skulle jag gå med i den. Tills vidare får jag låta mig nöja med att tillhöra den ospecificerade skara som beundrar och respekterar honom. För den musik han bjuder oss okunniga och fattiga åtvidabergare på. För hans personlighets och mångkunnighets skull. Vad han betyder för musiklivet i Åtvidaberg är svårt att säga. Kanske är han ovärderlig.

Klockar'n i Åtvid — det är Ingemar Ericsson. I söndags svarade han åter för en av alla dessa magnifika orgelstunder som vi åtvidabergare är så bortskämda med. Undertecknad har hört honom många gånger. Men frågan är om inte den här konserten var en av Ingemars allra bästa.

Programmets inledande Bachpreludium och fuga i c-moll, lika krävande som skön, framfördes på ett så angenämt och inspirerande sätt att man t o m glömde bort Åtvids stora kyrkas enormt sittvänliga bänkar.

Därefter följde tre små fina koralförspel av Brahms och Reger. Slutnumret utgjordes av en sats

ur Rheinbergers sonat nr 11 i d-moll. En spännande och varmt klingande komposition med en originalitet som på ett utsökt sätt tolkades av Ingemar Ericsson.

En blomma måste också utdelas till kyrkoadjunkt Stefan Bjarnegård som på ett föredömligt sätt presenterade konsertens olika nummer. Hur ofta är det inte som konsertarrangörer struntar i åhörarna. Bara de är många. Men det finns trots allt konsertbesökare som inte är allvetande musiker.

Slutligen kan man bara konstatera att alldeles för få åtvidabergare tycks inse vilken stor musiker Ingemar Ericsson är. Söndagens konsert besöktes av knappt 30 personer.

Visserligen har man kanske inte rätt att vänta sig att lilla Åtvidaberg ska kunna hålla sig med en skicklig organist. Men så är nu fallet. Och visst är det roligt att tillhöra den lilla exklusiva skaran av finsmakare. Men samtidigt är det ju egentligen orättvist att så många nu går miste om detta fina.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

DHR i Åtvidaberg har haft årsmöte

Åtvidabergs DHR-avdelning hade på söndagen årsmöte i DHR-lokalen i Eksätter. Förhandlingarna i den fullsatta lokalen leddes av Stig Strömberg som även informerade om verksamheten i Åtvidabergs handikappråd. I styrelsen invaldes Annette Persson och Yvonne Svensson efter avgående Harry Palmqvist och Stig Nilsson.

Ungdomsorganisatör Göran Adolfsen lämnade en rapport från en veckolång kurs för ungdomsledare. Rapporten medförde en livlig diskussion eftersom aktiviteterna på ungdomssidan under senaste tiden ökat starkt. Bl a diskuterades åtgärder för att stärka ekonomin så att man kan satsa än mer på ungdomarna. Exempelvis har man skickat in en ansökan till Gustav V:s 90-årsfond om bidrag för utbildning av ungdomar.

Vidare rapporterade Sonja Rosén från en deklarationskurs med tonvikt på de speciella frågor som rör handikappade. Gösta Malmström informerade om att Åtvidabergsavdelningen i år firar 20-årsjubileum och de festligheter som kommer att äga rum i samband därmed. Man beslutade att skicka en representant till DHR:s informationskurs och tre ungdomar till en ungdomsträff i Mjölby. För det stora arbete de nedlagt i föreningen avtackades familjerna Carin och Birger Berg, och Svea och Harry Palmqvist samt även Stig Nilsson och Elis Boman. Slutligen noterades att avdelningen ökat i medlemsantal under det gångna året med 26 till 116.

Efter förhandlingarna underhöll Svante Kullgren med sång- och gitarrspel varefter man avslutade det hela med en stunds bingo.

Heltidsanställd brandkår. I årets budget har anslagits drygt 1,2 milj kr för en tillbyggnad av brandstationen i Åtvidaberg. När man räknade på kostnaderna för tillbyggnaden hade man inte kalkylerat med att Åtvidaberg i framtiden kan komma att få en heltidsanställd personal. Under sådana förhållanden måste man också förbereda för nödvändiga övernattningsrum för brandmännen. Merkostnaden för dessa utrymmen beräknas nu till ca 100 000 kr. Kommunstyrelsen menar att även rum för övernattningsrum måste ingå i tillbyggnaden. Tills Åtvidaberg får en heltidsanställd brandkår skulle dessa lokaler kunna användas som föreläsningssal.

Trafikförsörjningen i Åtvid kostar 180 000

Kommunstyrelsen har godkänt en reviderad plan för trafikförsörjningen i Åtvidaberg under trafikåret 1977/78. Planen innebär att kommunens kostnader beräknas uppgå till drygt 180 000 kr vilket är en ökning med närmare 50 000 kr jämfört med året innan. Trafikförsörjningsplanen innebär inte några större förändringar i kommunen. Det kan nämnas att trafiken på turen Berg—Eksätter—Åtvidaberg utökas med en tur i veckan. Den största kostnaden för kommunen blir trafiken på linjen Linköping—Ringstorp—Åtvidaberg med 64 000 kr. Kommunens nettokostnad för underskott på linjen Överum—Dalhem—Fagerdal—Åtvidaberg beräknas till 62 000 kr.

Befrielse från ränta. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att bevilja stiftelsen Åtvidabergshem befrielse från att erlægga ränta på grundfonden för åren 1974—76. Som orsak anges de stora hyresförluster som Åtvidabergshem har.

Företagsregister. Statistiska centralbyrån har inbjudit samtliga kommuner till samarbete rörande företagsregister. Kommunstyrelsen i Åtvid har beslutat anta erbjudandet vilket innebär att man kostnadsfritt får registerutdrag ur det centrala registret. Det förutsätts vidare att kommunen skall medverka till de årliga justeringarna.

Tomtförsäljningar. Kommunstyrelsen har beslutat försälja tomten Mellanspetten 2 till Arne och Birgit Carlsson och tomten Mellanspetten 5 till Bertil och Ing-Lis Johansson. Köpeskillingen uppgår i båda fallen till 32 100 kr.

Bostadsbidrag till ungdomar. Lars Bergström på fastighetskontoret i Åtvidaberg har uppmärksammat kommunstyrelsen på att bestämmelserna för bostadsbidrag är sådana att bidrag inte kan utbetalas till ungdomar under 18 år. Om ett beslut om undantag fattades skulle kommunens kostnad för dessa ungdomar uppgå till mellan 5 000 och 10 000 kr årligen. Kommunstyrelsen har dock beslutat avslå förslaget. Men samtidigt säger man att man skall skicka ärendet vidare till Kommunförbundet och eventuellt ta upp frågan till förnyad prövning när man fått svar därifrån.

Höjda arvoden. Kommunstyrelsen beslutade på måndagen enhälligt att tillstyrka det förslag till höjda arvoden för kommunala förtroendemän som arvodeskommittén lagt fram. Förslaget har tidigare presenterats i Correspondenten. Höjningarna kommer att medföra en merkostnad på ca 110 000 kr. Den summan begär nu kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska bevilja.

Ortsombud i lantbruksnämnden. Kommunstyrelsen har beslutat att till nytt Ortsombud i lantbruksnämnden efter Gunnar Landin utse Rune Pettersson, Katri-neberg, Grebo. Beslutet togs efter omröstning med siffrorna fem för, tre mot och tre nedlagda.

Får använda kommunvapnet. Domus i Åtvidaberg har fått kommunstyrelsen tillstånd att på bak-sidan av sin Åtvidabergstallrik använda Åtvidabergs kommunvapen.

Motionsspåret i Grebo. Kommunstyrelsen har beslutat upplåta mark i Grebo för motions-spåret på en tid av 25 år räknat från 1976. Beslutet var nödvändigt för att man skall kunna söka statsbidrag för anläggningen med elbelysning.



Konferencieren Karin Björkman och de välsjungande systrarna Berling svarar för det kvinnliga inslaget när dragspelsklubben Ton och Träff är ute och spelar

Dragspelsklubben Ton och Träff har hållit samman snart fyra år

I snart fyra år har de hållit ihop. Fjorton herrar och en dam från Ätvidaberg, Linköping och Söderköping. Alla lika dragspelsgalna. Med sina durspel, magdeburgerspel och allt vad det heter far de, om inte land och rike så åtminstone län och kommun runt och förgyller tillvaron för pensionärer och sjuka, på möten och fester med sin glada och hemvävda musik. Emellanåt spelar de bara för sina omkring 250 supporterklubbmedlemmar. Jo, de har faktiskt en egen supporterklubb, dragspelarna i klubben Ton och Träff.

Det var 1973 som klubben bildades. Initiativtagare var Gunnar Rothman. Det berättar klubbens ordförande Erland Strömberg. Sedan dess har vi hållit ihop. Alla spelar dragspel utom en som hanterar gitarr. Damen ifråga är Karin Björkman, känd sångkörsprofil i Ätvidaberg. Det är hon som sköter om presentation av såväl medlemmar som den musik som ska spelas.

När Ton och Träff är ute och spelar brukar de också ha med sig de tre välsjungande och gitarrspelande systrarna Berling från Björsäter. Vidare anlitas olika ackompanjatörer.

I lördags "drabbade" Ton och Träff Ätvidaberg där de på uppdrag av Ätvids Valsens vänner gjorde tre framträdanden på sjukhem och ålderdomshem. Man

bjöd på Min första komposition, Te dans med Karlstatösera, Taube och sjömansvalser så taket bägnade. Erland Strömberg är också angelägen om att framhålla att klubben fungerar som en ideell förening. Vi satsar faktiskt en hel del pengar själva, säger han. Men vad gör det? För vi trivs så bra med varandra och med den musik vi spelar, slutar han.



En revolution av det mera fridsamma slaget kommer inom de närmaste åren att äga rum i Åtvidaberg. Affärer, banker, institutioner och kommunala förvaltningar har behov av nya och framför allt större lokaler. Stora omflyttningar är att vänta kring Stortorget i Åtvidabergs centrum. Så snart planarbetet är klart inleds "revolutionen" med att det stora saneringshuset vid Adelswärdsgatan (bilden) rivs. Om detta och mycket annat kan man läsa i dagens specialsidor om Åtvidaberg

23/2

ordet fritt

Otäck nationalistisk tendens

Den 7 februari fanns en artikel i Correspondenten om MUF:s östgötadistriktets motion om att försöka få Svenska flaggans dag förklarad som helgdag. Där fanns en motivering som jag anser utgår från en helt förljugen historiebetraktning.

Jag citerar: "Med tanke på vårt lands långa och ärofyllda historia, skapad av människor, som levde för flera hundra år sedan, bör det vara varje medborgares plikt att respektera och visa sin lojalitet med de människor som gav sina liv för Sverige. Att Sverige varit en stormakt tänker man kanske inte på så ofta nu för tiden. Men det är verkligen något att vara stolt över".

Enligt min historiesyn lurades våra förfäder ut på slagfälten med slagord, lögn och hot, och slaktades i bataljer, som inte fyllde någon annan funktion än att vara ett slags sällskapslek för kungar och adelsmän. De knappa resurser som fanns ofrades i fullständigt meningslös krig med fruktanvärd misär för befolkningen som följde.

Jag visar gärna lojalitet mot dem som dog i kriget, men då skall det vara en sorghögtid och inte någon nationalistisk stolthetsdag baserad på en förljugen historiebetraktning.

Angående stoltheten över Sveriges förflutna som stormakt undrar jag: Skall ryssarna vara stolta över att de erövrat Östeuropa och blivit en stormakt?

ROLF MELLBERG

Moderat stolthet

Correspondenten skildrade nyligen årets MUF-stämma i Ätvidaberg och de viktiga ting som där avhandlades. Bl a beslöt man att verka för att "Svenska flaggans dag" förklaras som helgdag. Som skäl för detta anfördes: "Att Sverige varit en stormakt tänker man kanske inte på så ofta nuförtiden. Men det är verkligen något att vara stolt över".

Kanske öser ungmoderaterna fortfarande sitt historiska vetande ur Grimberg eller "Svenskarna och deras hövdingar"? Där framstår nämligen våra förfäders framfart på kontinenten under 1600-talet som någon sorts ideell verksamhet.

Eller är det möjligen vikingarna som åsyftas när ungmoderaterna yvs över "vår storhetstid"? (Ty varken förr eller senare har väl Europa darrat så inför nordborna). I så fall är det kanske Tegnér och Geijer man har slutat?

Det fanns visserligen talare som ansåg att ovannämnda motion skulle dra ett löjets skimmer över ungmoderaterna. Dessa var emellertid i minoritet — motionen antogs!

Strängt upptagna som ungmoderaterna tydligen är av inre stridigheter (det talades vid årets östgötastämma om "mygel" och "kohandel") är det inte underligt om de slarvat med den historiska allmänbildningen (och därför anammat de kära myterna om våra förfäders ädla dåd). Om någon av dem skulle få någon enstaka kväll över rekommenderas emellertid Mobergs "Min svenska historia" för studium. Kanske det kan ge en annan historiesyn?

HÅKAN NILSSON

Centrumrevolution förestår Saneringsfastigheter ersätts med nytt Getingen Massor av omflyttningar att vänta runt torget

Det är väl lika bra att ta i ordentligt. (Är man journalist så är man). Det förestår en smärre revolution i Åtvidabergs centrum. På annat sätt kan man nästan inte karakterisera den omvandling som under de närmaste åren kommer att ske mitt i Åtvid. Affärer och banker flyttar. Apoteket, systembolaget och folktandvården likaså. De kommu-

nala och kyrkliga förvaltningarna är redan så trångbodda att vägarna nästan bågner. Omflyttningar och nybyggnader är på gång. Kanske skall vi få en större samlingslokal i Åtvid. Valet som förut stått mellan Folkparken och Villan har nu ersatts med, just det, centrum. Nu, du åtvidabergare, nu gäller det att hänga med.

Den största yttre förändringen kommer att ske vid Adelswärdsgatan mitt för Stortorget. Där kan man just nu "njuta" av anblicken av ett sammanbyggt och alldeles

för gammalt trevåningshus. Åtvidabergs byggnadsbyrå har köpt in tomterna med kommunens goda minne. Så snart stadsplanen fastställts någon gång under 1978

sätter man i gång projekt Centrum. **□ Nytt Getinghus**
Kai Bro Sörensens arkitektkontor är redan långt framme med

ritningarna på det nya huset. Man har försökt passa in byggnaden i miljön. Den blir två våningar hög, dvs lägre än befintligt hus. Vidare längre och betydligt bredare. Ut-

seendemässigt kommer den att påminna om Getingen.

Till stor del är det redan klart vilka hyresgäster som kommer att härbärgas på den över 3 600 kvm stora golvytan. Så kommer exempelvis hela övervåningen att tas i anspråk av folktandvården, som därmed nästan fyrdubblar sina lokaler, och landstingets dagcenter för utvecklingsstörda.

□ System och apotek

På nedre planet har redan både systembolaget och apoteket bokat plats. Samma sak gäller Östgöta-banken och Föreningsbanken. Vidare planeras för ett gatukök i anslutning till en fritidslokal. Där efter återstår några lokaler för mindre affärer.

Som synes blir det efter inflyttningen i det nya komplexet en hel del tomrum på andra håll. Främst på andra sidan torget. Men det lär inte vara någon större risk att Åtvidabergs kommunala byggnads AB ska bli utan hyresgäster. Man har redan en kö av spekulanter som i sin tur lämnar lokaler som ska fyllas med nya hyresgäster. Som i sin tur... osv. Karusellen är i gång.

□ 500 kvm saknas

På uppdrag av fastighetskontoret har Kai Bro Sörensen gjort en inventering av affärsidkarnas behov av lokaler i centrum. Den genomgången har visat att efterfrågan är större än tillgången. Även efter det att den nya byggnaden vid torget blivit klar. Ytterligare 500 kvm skulle behövas för att tillgodose allas behov.

□ Kommunhuset för litet

Redan i dag har kommunen lokalproblem. Fritids-, hälsovårds- och skolförvaltningarna är som bekant "utlokaliserade". Ur flera synpunkter vill man gärna ha alla förvaltningar under samma tak. Dessutom vet man att den offentliga sektorn sväller. För att bereda plats för alla har man långt gångna diskussioner om tillbyggnad av nya kommunalhuset.



Till detta kommer att socialförvaltningen som nu disponerar hela nedre våningen i gamla kommunalhuset behöver fler lokaler. Eventuellt tar man i framtiden hand också om pastorsexpeditionens ytor på övervåningen. Pastorsexpeditionen i sin tur kommer sannolikt att flyttas till Östgöta-bankens nuvarande lokaler på Stenhusgatan. Ritningar är redan framtagna. Också pastoratet kommer att utöka sin personal.

Ytterligare ett problem är det med biblioteket som enligt gängse normer borde vara både en och två gånger större. Hur den frågan

ska lösas är inte klart. Någon har föreslagit en nybyggnad vid Villan.

□ Samlingslokal

Till sist har vi problemet med hur behovet av en ny större samlingslokal skall lösas. Sedan ett par år sitter en lokalbehovsutredningskommitté och funderar på den saken. För något år sedan tycktes valet av plats stå mellan Folkparken och Villan. Den senaste och kanske sista tanken är att bygga lokalen i centrum. Bl a av parkeringsskal.

Så här kommer det nya huset på Adelswärdsgatan vid Stortorget att se ut när det om ett par år står färdigt. På bottenvåningen kommer bl a två banker, apotek, systembolag, gatukök och några affärer att inrymmas. Övervåningen ska disponeras av folktandvården och landstingets dagcenter för utvecklingsstörda. Den sammanlagda golvytan är på ca 3 500 kvm



Gösta Petersson, Göte Björkman och Siv Nilsson på fritidskontoret har haft bråda dagar med utbetalningarna av de årliga föreningsbidragen. Sammanlagt har 216 000 kr betalats ut till 75 föreningar

Nu har klubbkassörerna fått förstärkning

Föreningarna i Åtvidaberg har i dagarna varit utsatta för nederbörd. Det är fritidsnämnden som svarat för ett mindre guldregn i form av det årliga föreningsbidraget. Även om en och annan föreningsfunktionär tycker att bidragen är snålt tilltagna så utgör de ändå ett välkommet tillskott i många hårt ansträngda för-

eningskassor. I år är dessutom det totala bidraget större än någonsin. För första gången har man överskridit 200 000-kronorsgränsen. Eller för att vara exakt 216 278 kr.

En glad nyhet för året är att fritidsnämnden äntligen fått medel för den punkt i bidragsreglerna som avser instruktörsbidrag. Ti-

digare har det stått noll i den kolumnen. Nu fick föreningarna dela på närmare 30 000 kr för sina instruktörer. Det är inte mycket. Men ändå en början.

Bidragsligan leds också i år av ÅFF som nu fick 19 028 kr. På andra plats kommer AIF med 13 086 kr, bara åtta kr mer än Korpen. Mycket pengar går också till

Unga Örnar, 9 936 kr, Handbolls-föreningen Åtvid, 9 241 och Åtvidabergs ridklubb, 9 060 kr.

I botten på listan återfinns flugfiskeklubben Regnbågen och Hannäs bastuförening som kunde inkassera vardera 200 kr. Till flugor och tändstickor, kantänka.

De föreningar som fick dela på kakan är 75 till antalet.

Vi presenterar

HANDEL, HANTVERK, BYGGE I

ÅTVIDABERGS KOMMUN

Exploatering av Nygård har inletts Första villorna klara till sommaren

Sedan ett par månader tillbaka, ungefär när vintern satte in på allvar, har grävskopor, schaktmaskiner och lastfordon varit verksamma på åkermarken vid Nygårdsvägen. Det är här som det vid halvårsskiftet 1978 ska stå ett 50-tal friliggande småhus färdiga. Starten för projekt Nygård—Vägverket kunde ha varit gynnsammare för Byggnads AB L E Lundberg och Åtvidabergshus AB som gemensamt har bostadsområdet på totalen-

Redan den här veckan reser man stommen till de två första husen. Det är bara en vecka efter den ursprungliga tidsplanen. Här efter kommer huskropparna att ställas på plats i jämn takt under drygt ett år framöver.

□ Fyra hustyper

Området kommer fyllt utbyggt att ge plats för 49 friliggande villor. Spekulanterna har att välja mellan fyra olika hustyper från enplansvillor på 114 kvm bostadsyta till 1 1/2 plans- och suterrängshus på närmare 150 kvm.

Tomterna blir relativt små och varierar mellan 400 och drygt 700

kvm. På området kommer också att uppföras en gemensamhetslokal på omkring 100 kvm och ett par lekplatser.

Det blev alltså Norrköpingsfirman Byggnads AB L E Lundberg och Åtvidabergsfirman Åtvidabergshus som utsågs till totalentreprenörer för Nygårdsområdet. Det skedde efter en tävlan mellan fem olika deltagare. Kommunstyrelsen var dock inte enig i sitt beslut. En ledamot röstade för att projektet skulle gå till en lokal byggmästare. Bl a av det skälet att denne förbundit sig att helt och hållet anlita underentreprenörer från kommunen.

Men också de vinnande firmorna kommer i stor utsträckning att använda sig av företag och arbetskraft från orten. Stommen till samtliga hus byggs av Åtvidabergshus. Likaså har Åtvidabergs Gräv & schakt, Åtvidabergs bilfrakt, Falerums elbyrå och Åtvidabergs rör fått sin del av kakan.

L E Lundberg i sin tur svarar för de administrativa delarna med projektering och samordning på arbetsplatsen. Under större delen av byggperioden kommer man att ha ett tiotal egna anställda i Åtvidaberg. Flera med Åtvid som bostadsort.

Samtliga 49 villor kommer att erbjudas dem som står i den kommunala tomtkön i Åtvidaberg. Redan nu har entreprenörerna flera förfrågningar från hugade spekulanter. Eftersom det i dag knappast finns en enda ledig tomt att köpa i Åtvid och tomtkön innehåller omkring 250 namn så lär det inte bli många hus över till andra intresserade.

I de detaljerade förutsättningarna för exploateringen av Nygård—Vägverket understroök kommunen att man vid bedömningen av tävlingsbidragen skulle sätta stort värde på låga totalpriser och låga kontantinsatser. När bedömningen gjordes gällde följande siffror för det vinnande bidraget: medelkostnaden per hus uppgick till 211 500 kr, den genomsnittliga kontantinsatsen beräknades till 15 100 kr och månadskostnaden i medeltal till 950 kr.

Men det var för ungefär ett år sedan. De verkliga siffrorna kommer naturligtvis att ligga en bit högre. Hur mycket är ingen i dag beredd att säga.

□ Fördelaktigt pris

Länsbostadsnämnden har räknat på husen och enligt preliminärbesked skulle i nuläget lånedelen till och med överstiga byggkostnaden. Men tidsfaktorn kommer mycket sannolikt att ändra på det förhållandet. Klart står dock att man nu i februari knappast kan bygga en egen villa under 300 000 kr. Slutsumman i Nygård—Vägverket kommer att betydligt understiga det beloppet.



Nerbantad Nygårdsplan antagen Plats för 550 villor på 30 ha

Hösten 1975 presenterades ett förslag till områdesplan för Nygårdsområdet, dvs den ännu inte utbyggda delen av Nygård mellan Slevringevägen och Nygårdsvägen. Enligt den planen skulle de nybyggda delarna komma att rymma närmare 3 000 invånare i drygt 1 000 lägenheter. Men nu har man av olika orsaker reviderat planen och det förslag som antogs av kommunfullmäktige i januari har bantats ner betydligt. Kvar finns 550 lägenheter med plats för 1 500 personer.

De frågor som under remisstiden framför allt ledde till de ändringar som gjorts har bl a gällt jordbruksmarken, centrums läge, ändrad expansionstakt i kommunen och önskemål om snabb start av förskola och lågstadieskola. Andelen åkermark som kommer till användning för bostads-

ändamål har således minskat en hel del. En annan viktig förändring är att man reserverat plats för förskola och lågstadieskola i förlängningen av Göstas park. Det gamla förslaget om ett centrum med affärer, skola och fritidsgård ungefär där Länkarnas sommarhem vid Dalgatan ligger kvarstår.

□ Bygger i byar

Likaså har man behållit tanken på utbyggnad i byliknande formationer med 30–60 lägenheter i

varje. Fördelen med det systemet är främst flexibiliteten. Den bostadstyp som just vid tillfället är mest efterfrågad kan byggas.

För att man skall kunna bygga 550 lägenheter på drygt 30 hektar har man tänkt sig följande fördelning: 40 procent markbostäder, 20 procent förtätade småhus och 40 procent konventionella villatomter. Med bara konventionella villatomter rymmer området bara 370 lägenheter.

I områdesplanen har man också uttalat sig för i vilken turordning

Ungefär så här kommer det nya villaområdet att se ut i fullt utbyggt skick. Det sista huset beräknas vara inflyttningsklart vid halvårsskiftet nästa år. I dagarna reser man stommen till de första husen. De syns i bildens nedre vänstra hörn. Där kommer också områdets första hyresgäster att kunna flytta in nu i sommar. Fyra olika hustyper uppförs på området. Lägenhetsytan varierar mellan 114 och 147 kvm. Vidare byggs en gemensamhetsanläggning på ca 100 kvm. Den syns i bildens vänsterkant

marken ska användas. Sedan nu området vid Vägverket bebyggt kommer man att starta i Garpan i Göstas park och fortsätter sedan söder om järnvägen utmed Slevringevägen.



Den svåra vintern med åtföljande snömängder och djupa tjäle har medfört vissa förseningar i arbetet. Men byggledningen räknar med att man ska kunna köra ifatt och att inflyttningen ska kunna ske planenligt

Vi presenterar

HANDEL, HANTVERK, BYGGE I

ÅTVIDABERGS KOMMUN

Trenden har vänt i Eksätter

Tomma lägenheterna minskar med uthyrning och ombyggnad

För drygt ett år sedan intog Åtvidaberg en föga smickrande tiondeplacering i tio-i-topp-listan över de kommuner i landet som hade flest outhyrda lägenheter. Allt enligt Bostadsstyrelsens sätt att räkna. Tretton procent av de statsbelånade lägenheterna som var byggda

efter 1966 stod tomma i Åtvid. Men det var då det. Sedan dess har väl Åtvid haft en både högre och lägre placering. För närvarande lär kommunen vara långt ifrån listtoppen. Nu finns det ett knappt 50-tal outhyrda lägenheter i Åtvid och tendensen är positiv.

Som bekant är det stiftelsen Åtvidbergshem som haft svårt att finna tillräckligt antal hyresgäster till bostäderna i Eksättersområdet. Ännu har det inte hänt sedan husen började byggas för ett knappt tiotal år sedan att man haft full uthyrning. Ett större eller mindre antal av de omkring 280 lägenheterna och 60 uthyrningsrummen har alltid stått tomma. Oftast större.

Facit—förstås

Orsakerna kan variera. Men framför allt vill man framhålla att det var Facits optimistiska prognoser på mitten av 60-talet som bidrog till att antalet lägenheter blev för stort. Att Facit sedan i omgångar minskat antalet anställda har naturligtvis inte gjort saken bättre.

Svårt år

Åtvidbergshems svåraste år hittills var 1976. Vid ett och samma tillfälle stod hela 88 lägenheter tomma. På grund av de många outhyrda lägenheterna har man också blivit tvungen be Åtvidbergs kommun ställa borgen på ett lån om 630 000 kr.

Bilden kan tyckas dystert. Men faktum är att det finns en hel del ljuspunkter i den. Bl a tycks nu situationen ha stabiliserat sig på arbetsmarknaden i kommunen. Det betyder lugnare omsättning och inte så mycket utflyttningar.

Ny ledning

Vidare har ledningen, som för ett år sedan fick ett nästan helt nytt utseende, satt igång flera projekt för att förbättra såväl områdets oförtjänt dåliga rykte som standard och miljö. Man har låtit utföra en sociologisk utredning för att höra folks åsikter. Man har börjat bygga en efterlängtd gångväg mellan området och ett mindre affärscentrum osv.

I dagarna har man börjat förverkliga en tanke som fastighetsförvaltare Georg Henrikson um-

gått med i flera år. Men förut har det inte funnits pengar. Det gäller ombyggnad av lägenheterna.

Nästan alla tomma lägenheter är tvåor. Efterfrågan på större och mindre lägenheter är dock hygglig. Så varför inte bygga om två tvåor till en fyra, eller en trea och en etta osv.

Nu har man satt igång med de första två tvåorna. Det hela är egentligen ett test, säger fastighetschef Lars Persson. Vi gör en noggrann teknisk och ekonomisk kontroll på arbetet. Dels för att se om det går att lösa tekniskt bra och dels för att få ordentligt underlag för kostnaderna. Om vi går vidare.

Styr uthyrningen

Med ledning att det här resultatet kan stiftelsen gå till regeringen och söka ställigt lån för ombyggnad. Kostnaden för den nu påbörjade ombyggnaden uppskattas till under 10 000 kr.

Under den senaste tiden har man från stiftelsens sida medvetet styrt uthyrningen så att det finns lämpliga lägenheter på bottenvåningen. Detta inte minst för att även kunna ordna uteplatser

på gräsmattan utanför vardagsrummet. Hittills har man gjort fem sådana uteplatser. Till stor glädje för dessa hyresgäster.

PR-satsning

Den nya ledningen har också satsat mer på marknadsföring av Eksätter än den gamla. Man har haft långa annonserier i tidningarna, satt stora gula reklamlappar på ÅFF:s små blå bilar, tryckt upp informationsmaterial och delat ut på arbetsplatserna osv.

Härnäst har man avancerade planer på att möblera upp en visningslägenhet och utarbeta en mer exklusiv broschyr. För att nämna något.

Enligt den budget som nyligen antagits kalkylerar stiftelsen med att antalet lediga lägenheter under året kan sjunka med något tiotal. Det innebär att man räknar med hyresförluster också i år. Den del som ska täckas med lån väntas bli över 200 000 kr mindre än fjolårets.

De prognoserna höll inte så länge Verkligheten tycks bli ännu tristare

De häftiga växlingarna på Facit under de senaste åren har ställt till en hel del trassel för planerna i Åtvidaberg. Inte minst har det vållat en stor portion huvudbry när man utarbetat sina prognoser för framtiden. Ta texten här med sysselsättningsutvecklingen i kommunen.

1974 frågade kommunen samtliga företag med fem eller flera anställda om den framtida utvecklingen. Den prognos som då utarbetades på grundval av svaren pekade mot att särskilt industrisektorn skulle öka kraftigt. Framst var det då Facit som räknade med en betydande expansion. Men hur gick det?

Facits planer sprack och under åren 1975-76 minskade antalet anställda med ca 450 personer. Grunden för prognoserna ändra-



Nu tycks trenden definitivt ha vänt för stiftelsen Åtvidbergshem. Antalet outhyrda lägenheter i Eksätter blir allt mindre och mindre. En av orsakerna till detta är stiftelseledningens ökade gehör för olika åtgärder i bostadsområdet. Bl a har man i dagarna börjat bygga om två av alla tomma tvårumslägenheter till en trea och en etta. Allt enligt planer som fastighetsförvaltare Georg Henrikson (bilden) haft sedan flera år

Stabil men kärv arbetsmarknad 200 sökande men inga jobb finns

Det råder ett stabilt läge på arbetsmarknaden i Åtvidaberg. Men att det är stabilt är dock inte liktydigt med att det är bra. För det kan man knappast påstå när 200 personer i ett så litet samhälle som Åtvidaberg söker arbete. Vad värre är, det finns inga jobb åt dem heller. Antalet lediga platser har under det senaste halvåret varierat mellan 10 och 20. Och är det inte yrkesutbildad arbetskraft som söks så handlar det mest om deltider och vikariat inom vårdsektorn. Till detta kommer att de flesta som söker arbete traditionellt är svåra att placera. Många är kvinnor och många är ungdomar med det gemensamt att de saknar yrkesutbildning.

Vid månadsskiftet januari-februari var exakt 200 personer antecknade som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Drygt hälften var helt utan sysselsättning. Ett 40-tal hade tillfälligt arbete och 26 hade visserligen jobb men ville ha något nytt. Dessutom var 28 personer sysselsatta i beredskapsarbete.

Flest kvinnor

Närmare 100 av de sökande var ungdomar under 25 år. Den kvinnliga dominansen var stor. Av de 200 utgjordes så många som 126 av kvinnor. Hälften av dessa var flickor under 25 år.

På arbetsförmedlingen kunde man vid samma tidpunkt erbjuda ett 20-tal lediga platser. I något fall gäller det utbildad arbets-

Forts. nästa sida SNART



Nu bultas det, hamras och borras i ett par av lägenheterna i Eksätter. Tomma tvåor som görs om till större och mindre lägenheter. För sådan är efterfrågan. På bilden ses Roland Andersson från Östgöta byggkonsult i full färd med att ta upp en dörr i en av betongväggarna

Åtvidabergs Villabyggen skall uppföra byggvaruhus

Det är inte bara det kommunala bolaget Åtvidabergs industribyggen som bygger industrihus i Åtvid. Häromdagen blev det klart att Åtvidabergs Villabyggen kommer att uppföra en industribyggnad i kvarteret Personbilen utmed Linköpingsvägen. Det blir en nära 800 kvm stor byggnad dit så småningom Åtvidabergs snickeri & byggservice kommer att förlägga sin verksamhet. Då utökad till ett byggvaruhus.

Snart är det åter dags för nära 200 ungdomar

Forts från föreg. sida

kraft inom träsektorn. I övrigt är det mest deltidsjobb eller vikariat inom vård- och servicesektorerna.

Även om nu situationen kan betecknas som svår i Åtvid så skulle den vara än svårare om man inte kunde erbjuda så pass många beredskapsarbeten som ändå är i gång eller kommer att starta. Konstgjord andning, menar en del. Men betydelsefullt är det ändå.

Nu är ett 10-tal personer placerade i enskilt beredskapsarbete. På arbetsförmedlingen hyser man gott hopp om att dessa sedan får fast anställning. Dessutom har kommunen berett plats för omkring 15 ungdomar på ålderderdomshem och andra offentliga institutioner. Där får de vara till halvårsskiftet. Om pengarna räcker så länge. Slutligen kommer ytterligare ett tiotal att få jobb med röjningsarbeten i parker och fritidsområden så snart snön smälter undan. Bara flickor kommer att tas ut till detta.

Vad kan man då göra för de arbetslösa?

Som situationen är nu, säger föreståndare Siri Ohlin, måste man leta efter arbeten på orter utanför Åtvidaberg. Även om det går trögt så har vi faktiskt lyckats skaffa jobb åt en och annan på andra orter.

I dag är det främst två råd man har att ge arbetslösa, fortsätter Siri Ohlin. Det ena är alltså att söka utanför Åtvid, på pendelavstånd eller rent av att flytta. Det andra är att försöka få någon form av yrkesutbildning. Då går det lättare.

□ 200 "nior"

Även om det i dag tycks ha stabiliserat sig på den ibland nog så deprimerande arbetsmarknaden i Åtvidaberg så är läget ganska kärt. Snart är det också åter dags att ta hand om en ny kull elever som slutar nian. Det rör sig om närmare 200 ungdomar. Vi kan bara hoppas, slutar Siri Ohlin, att så många som möjligt söker och kommer in på nya skolor.

Byggmästare Ragnar Gustafsson har redan ritningar klara och räknar med att sätta igång bygget så snart det blivit barmark. Byggnadstiden är beräknad till ett halvår.

Själva byggnaden uppförs i plåt och kommer att innehålla utställningshall, kontors- och personalutrymmen. Snickeridelen blir över 200 kvm stor och den oupvärmda lagerdelen på närmare 450 kvm. Industrihuset görs flexibelt. Dvs man förbereder för utbyggnad av såväl snickeriet som helaindustrihuset.

□ Ny teknik

Grundförhållandena på tomten betecknas som dåliga. Normalt brukar man i sådana fall påla innan man lägger grundplattan. Men det är en kostsam historia. I det här fallet har man räknat med drygt 70 000 kr. Åtvidabergs Villabyggen kommer i stället att använda sig av en delvis ny teknik. Man gjuter och bygger på en jättestor förstyvd betongplatta som på tjockaste delen blir 60 cm. Uppskattningsvis kommer det att gå åt drygt 200 kubikmeter betong.

□ Alunda osäkert

Den direkta anledningen till att Villabyggen och Åtvids snickeri &



På industriområdet utmed Linköpingsvägen kommer Åtvidabergs villabyggen inom kort att uppföra ett byggvaruhus. På bilden initiativtagaren till projektet, byggmästare Ragnar Gustafsson

byggservice satt igång det här projektet är den osäkra framtiden för Alundamagasinet där snickerfirman nu är inrymd. Det är en hel del som talar för att Alundamagasinet rivs. Dessutom är lokalerna där nog så tungarbetade.

Huruvida Åtvids snickeri & byggservice kommer att utöka personalen är ännu oklart. Det beror naturligtvis på utvecklingen. Men enligt ritningarna tillåter sanitära och personalutrymmen en inte oväsentlig ökning.

439 lägenheter byggs de närmaste fem åren — men endast i villor

Villor och radhus, det är enligt planerna det enda som kommer att byggas i Åtvidaberg under den närmaste femårsperioden. Det framgår av det bostadsbyggnadsprogram för åren 1977—81 som antagits av kommunen. Sammanlagt räknar man med att 439 småhus kommer att uppföras i Åtvid och i ytterområdena under den tiden. Inte en enda lägenhet i något enda flerfamiljshus. Förklaringen därtill ligger naturligtvis i Eksätter. Bostadsområdet där det i dag finns närmare 50 lediga lägenheter.

Antalet nybyggda villor räknar man med ska pendla mellan 87 och 99 om året. Merparten, eller 273, byggs i Åtvid. Områdena som skall byggas ut är Fiskarhagen, Godemplanen, Vägverket, Västatorp, Göstas park och Basthagen.

Under de fyra närmaste åren byggs enligt programmet 25 hus om året i Grebo. I Björnsäter har man tänkt sig en utbyggnadstakt på fem villor varje år.

I Falerum tänker man sig att sammanlagt 15 hus skall byggas under perioden och i Forsaström endast två. För övriga delar av kommunen finns i programmet angivet 19 hus.

Grebosysstrarna Wallberg gör rent hus i skidspåren

Sysstrarna Yvonne och Marie Wallberg från Grebo är två flickor med skidor som största intresse. I varje fall vintertid. Frågan är väl om inte de båda är de största löftena som Åtvidaberg fått fram på länge. Ska man våga säga någonsin? Både i år och förra året har de härjat friskt i resultatlistorna. Flera gånger på översta platsen. Särskilt när det gäller Marie, den yngre av de två, kan det finnas anledning att vänta sig fortsatt framgång i skidspåren. Om intresset håller i sig, hon är bara tolv år, och om makterna är barmhärtiga och ger oss fler snövintrar.

Nyligen avslutades en skidserie för ungdomar från Linköping, Åtvidaberg, Grebo och Björnsäter. Fyra tävlingar kördes. Både Yvonne och Marie blev slutsegrare i sina klasser. Precis som förra året. Marie gjorde dessutom rent hus och vann samtliga tävlingar. Precis som förra året.

Goda resultat

Storasyster Yvonne är 15 år. Hon kan visa upp ett par andra placeringar i DM-sammanhang. I år har hon dessutom en brons-

plats från Kisa och en fjärdeplats i Humpaloppet som fina meriter. Marie är ett strå vassare. Hon vann i Kisa, blev trea i Humpa och trea på DM, bara ett par futtiga sekunder från silverpengen. Sysstrarna lägger ner massor av tid på skidåkning. Mellan 10 och 15 timmar i veckan. Det är lika mycket som Medelvensson tittar på teve.

Ändå skulle de vilja träna mer. Men frånvaron av elektriskt ljus på motionsspåret i Grebo utgör en tvingande broms på möjligheterna. Fast nu har förstas kom-

munen anslagit 50 000 kr till belysning. Så det ska väl bli bättre.

□ Framåt klubb

Yvonne och Marie tillhör givetvis Grebo skid- och motionsklubb, en pigg och framåt klubb. Grebo är ju rätt litet. Ändå har klubben omkring 35 ungdomar som kontinuerligt tränar skidåkning. Entusiastisk drivfjäder och tränare är en annan Wallberg. Givetvis. Han heter Ivan och har t ex ett dussin Vasalopp bakom sig. Och vad heter hans döttrar, om inte Yvonne och Marie.



Sysstrarna Marie och Yvonne Wallberg från Grebo har haft stora framgångar i skidspåren. Här tillsammans med tränaren, Vasaloppsåkaren och pappan Ivan Wallberg

Det bästa hos människan . . .

På bilden ses fem bidrag till hundexplosionen i Åtvidaberg. Näja. Explosion är kanske ett väl starkt ord i sammanhanget. Förra året registrerades 890 hundar i kommunen. En ökning med ungefär 60 jämfört med 1975.

Hittills i år har hundskatt betalats för närmare 830 vovvar. Men då är det också ett 90-tal hundägare som ännu inte hört av sig med de 70 kronorna eller



talat om huruvida de har hunden kvar eller inte.

Om man lägger till eftersläntarna och de hundar som normalt brukar nyregistreras under ett år kommer sammanlagda antalet hundar i Åtvidaberg att för första gången överstiga 900-strecket. Det skulle betyda en hund på var 14:e invånare.

Av registreringarna att döma är taxen den vanligaste rasen. Dvs om man inte gör någon skillnad på släthåriga, stråvhåriga och långhåriga. — erg

rättade i Åtvid. 1980 kommer man att behöva fem och 1985 sex tjänster. Åtvidabergs kommun har yttrat sig över planen. Vi behöver ytterligare en tjänst, hävdar kommunen.

I dag finns det i kommunen ca 1 330 invånare som är över 70 år. En tiondel kan beredas plats på ålderdomshem. Enligt Statistiska centralbyrån kommer antalet invånare över 70 år att fram till 1985 öka med drygt 300 personer.

Snörojningspengarna är slut. I 1977 års budget anslags 570 000 kr för röjning av vägar, torg och parkeringsplatser. Redan i januari månad hade omkring 500 000 kr förbrukats. Resten har gått åt nu i februari. Så nu har byggnadskontoret inget annat att göra än att begära tilläggsanslag. För än är väl inte den här vintern riktigt slut. Och framåt november är det dags igen. Ett "normalt" snöfall på upp till en de-

cimeter kostar ungefär 20 000 kr att röja. Därtill kommer upplastning och borttransporter.

Det sker ofrånkomligt en viss nedskräpning på gator, torg och andra allmänna platser i vårt samhälle. Det kostar också en del att hålla rent. I år beräknar man att reuhållning kommer att kosta kommunen 275 000 kr.

Text och foto: Christer Berg och Brita Petersson

Många väntar på tomt Generösa regler i kö men ändring är aktuell

Sällan eller aldrig har så många velat bygga i Ätvidaberg. I varje fall om man får tro tomtkölistorna. De upptar omkring 520 namn. Fast en del står förstas med på flera ställen. Och många är de som bara står där. Är ut och är in utan att nappa på något anbud. För i Ätvidaberg är det så vist, och generöst, ordnat att man utan kostnad eller särskilda åtaganden får stå kvar på listan i evärdliga tider. I varje fall nästan — och än så länge.

Tomtkölistan för Ätvidabergs tätort innehåller i februari ca 250 namn. Detta skall ställas mot tillgången på tomter i Ätvid. I dag finns det inte en enda ledig tomt att köpa via kommunen. I Fiskar-



Det är många som vill bygga en egen villa i Ätvidabergs kommun. Det kan Ellen Sjöholm på fastighetskontoret intyga. Pärmarerna som hon håller i famnen innehåller ca 520 namn

hagen är det fulltecknat och nästa projekt är Nygård vid Vägverket som nu håller på att exploateras.

Grebo attraktivt

Tomtkön i Grebo är nästan lika lång som den i Ätvid. 230 personer är intresserade av en tomt i Grebo. De allra flesta är Linköpingsbor. Trots att Grebo vuxit snabbt och mycket under 70-talet är området fortfarande oerhört attraktivt. Beslutsfattarna i kommunen utnyttjar intresset och har påskyndat planläggningen av ny tomtmark.

För Björsäteres vidkommande upptar tomtkölistan 33 namn. Här har man i dagarna fått klartecken från länsstyrelsen beträffande tre tomter. Planarbetet med villatomter i Smedstorpsområdet pågår som bäst. Men byggklart blir det inte där förrän tidigast om ett år.

För övriga områden i kommunen är intresset begränsat. I Falerum köar 5 personer för en tomt. Lika stort är antalet i Forsaström. Listan för Yxnerum upp-

tar ett enda namn. I Hannäsdeln har ingen anmält sig.

Reglerna ändras

För närvarande är reglerna för att stå i tomtkö mycket generösa. Det kostar ingenting och i praktiken kan man stå där hur länge som helst. Om man inte accepterat ett bud förstås. För då måste man anmäla sig på nytt.

Vid ett möte i Björsäter härförleden antydde dock byggnadsnämndens ordförande Evert Johansson att man börjat diskutera en ändring av systemet. Att begränsa antalet anbud och införa en avgift. Detta för att få större rättvisa och snabbare handläggning.

Förturer

Slutligen finns det något som heter förtur. För några år sedan ändrade man reglerna för förtur som ett led i strävandena att gynna lokaliseringsverksamheten. En tomt är en bra morot.

Förturssystemet är dock inte absolut. Som regel skall ett större eller mindre antal personer från den ordinarie tomtkölistan ha tecknat sig för en tomt i ett nytt område innan budet går till förturerna. En förtur innebär således att vederbörande är garanterad en tomt. Dock inte den bästa.



Elisabeth Svensson och Adéla Ohlson studerar mönstret på ett tygstycke från en gammal folkdräkt. Adéla Ohlson sydde själv sin första folkdräkt redan 1926. Då kostade materialet 35 kronor. I dag får man räkna med omkring 700 kronor

Den gamla bilden



Flinka Falerumsdamer gör folkdräkter — Nog ska vi bli klara till midsommar

Att skaffa en folkdräkt är alltså vanligt. Det har blivit en ny "folkdräktsväg" lik den som var i

början av seklet. Fram till mitten av 1800-talet var folkdräkten ett klädesplagg för bönder. Man kunde se på dräkten från vilken bygd de kom. Huvudbonaden som kvinnan bar visade om hon var gift eller ogift. Nu har väl folkdräkten kommit att användas på ett helt annat sätt. Den har blivit en festdräkt och bärs ofta i olika högtidliga sammanhang. Materialet är ganska dyrbart och kostnaden går upp i fyrsiffriga tal om man köper en dräkt helt färdig. Kan man väva och sy själv blir kostnaderna betydligt lägre.

I Falerum har några damer gått samman i en studiecirkel anordnad av Gärdserums hushållsnämnd i samråd med SKS för att få hjälp och råd med tillverkningen av material till en folkdräkt.

— Man måste kunna väva säger studiehandledare Eva Lindgren. Det är ingalunda något för nybörjare. Broderier och sömnad faller helt utanför kursen. Man behöver också ha en lokal där vävstolarna kan stå uppställda en längre tid. Det har ordnat sig bra här genom att Elisabeth Svensson som är med på kursen ställt plats till förfogande i källarvåningen.

Tolv dräkter

Tolv Tjustdräkter skall det bli. Gröna kjolar, randig väst, vit blus

med mängder av broderier, schal, även den broderad, två förkläden, ett s k helgförkläde och ett för vardagsbruk och hätta med knypplad spets. Man har även komponerat mönster till en väska där broderierna från schalen går igen på väskans framsida.

Ett studiebesök har gjorts hos silversmeden Anne-Maj Alexandersson i Blacksta dels för att se på tillverkningen och dels för att beställa broscher till dräkten.

35 kr år 1936

En som redan 1926 samlade material och sydde en dräkt är Adéla Ohlson. Hon kommer nu att vara med och ge anvisningar om en del detaljer i sömnadssättet. Som en kuriositet kan nämnas att materialet då gick på endast 35 kr enligt en gammal räkning. Nu blir kostnaderna omkring 700 kr, berättar Karin Gärme, en av deltagarna.

Vi brukar ha kurser av olika slag men denna har varit en av de trevligaste, fortsätter hon och får instämmande från de övriga. Till midsommar ska vi vara klara och inviga våra dräkter, åtminstone en del av oss, säger hon slutligen och menar att detta har varit en önskedröm under många år.

Det blev uppbrott från kaffebordet, där man tagit en paus. Väv-

plöjning vid klockstapeln. Så lyder kort och gott informationen om den här bilden. Den är tagen av folkskollärare Johan E. Thorin. 1890 kom han till Ätvidaberg och fram till sin bortgång 1930 hann han med att med sina kameror och glasplåtar dokumentera det mesta av händer, människor och byggnader i och omkring Ätvid.

Bara den del av Thorinska fotoarkivet som övertogs av Ätvidabergs kommun uppgår till 12 000 — 15 000 glasnegativ. Om det nu är någon som till äventyrs känner igen farbror som plöjer med ko och häst på slätten till Ätvids stora kyrka och dessutom kan säga när bilden är tagen så är vederbörande alldeles speciellt välkommen till Britta Östlund och Pia Witt på biblioteket.

stolarna börjar dunka igen. Elisabeth Svensson slår sig ner vid knyppladynan och med flinka fingrar växer det fram ett stycke spets som så småningom skall pryda hättan. Vi har arbetsbyte, säger hon. Den som inte kan knyppla får hjälp av någon annan och får i stället brodera och hjälpa till med sömnaden. Nog ska vi bli klara till midsommar.

EL -installationer



under EIO-ansvar

RUNE CARLSSONS EL-BYRÅ

Björsäter Ätvidaberg — Tel. 0120/600 69

H.B. Kävelsbo Smidesverkstad

G. MALM K-E MALM—Ätvidaberg — Telefon 510 25

Utför alla slags

BYGGNADSSMIDEN och RÄCKEN,
EL- och GASSVETSNINGAR samt tillverkning
av JÄRNKONSTRUKTIONER
ÄVEN SKÄRNING och TILLVERKNING
av LEGOARBETEN
REPARATIONER av LANTBRUKSMASKINER m m.

— BEGÅR OFFERT —

Firman för

BYGGNADSPÅTSLAGERI VENTILATIONS- ANLÄGGNINGAR SPECIALARBETEN

TERNSTEDT & SÖNER

ÄTVIDABERG. Tel. 0120/107 20, 122 31

Auktionsfirma Erland Kammeby

ÄTVIDABERG

Kontor: Torggatan 3 B
Telefon: 0120/100 75

Lösöreauktioner — Fastighetsförmedlingar
Bouppteckningar — Arvskiften

Ombud för Östgöta Brandstodsbolag