

ÅTVIDABERG

Över 30 deltagare i Slagets knatteserier

BK Slagets satsning på knatteserier i bowling föll väl ut. Över 30 pojkar och en flicka deltog i höstens båda knatteserier. Ungdomarna är mellan 10 och 15 år och har genom det här arrangemanget fått egna tider att spela på och även fått spela till reducerade priser.

— Vi visste nog att det fanns en hel del bowlingintresserade ungdomar i Åtvid, säger BK Slagets ordförande Bernt Alfredsson. Men inte att det var så många som var beredda att ställa upp i seriespel. Genom det här arrangemanget vinner vi två saker. Ungdomarna får en egen tid att spela på. Eftersom vi bara har en fyrabanorhall i Åtvid är det rätt svårt att få tider. Dessutom har vi möjlighet att ge dem instruktion när de är mottagliga för den. Det finns flera fina löften bland deltagarna i knatteserierna, slutar Bernt Alfredsson.

I konkurrens med alla pojkar har en enda flicka deltagit. Det är tioåriga Susanne Wikström, som också är den yngsta av knattarna. Även om det varit si och så med farten på klotet har hon vunnit flera matcher.

De tre bästa lagen i varje serie blev: Måndagsgruppen: 1) Mad 72 poäng; 2) Viking 54; 3) June 44. Tisdagsgruppen: 1) Hermod 57; 2) Sigma 49; 3) Sleipner 48. I Mad ingick Lars Schedin och Lars Delbom, medan Hermod bestod av Tommy Borell och Magnus Ahlström.

-erg

Trivselklubbens julfest. För sjunde året i följd anordnade Trivselklubben Vi reser julfest för sina medlemmar på trettondagsafton. Festligheterna ägde rum i Hembygdsgården där klubbens ordförande Robert Ekström kunde hälsa över 100 medlemmar välkomna. Förutom lotterier och servering förekom jullekar med Ivan Nånidin som lekledare, och auktion på inträdesbiljetterna, små julpaket. Den auktionen inbringade över 1 000 kr. För dans- och underhållningsmusiken svarade Nils Karlsson, dragspel, Per-Arne Karlsson, trumpet, och Anders Byström, bas. Under kvällens lopp fick man också besök av hemvärnets stjärngossar. För julfestens arrangemang svarade klubbens sjuntar.

Harald Wiklund begär verkställighetsförbud

Jag anser det vara en för ortens näringsliv tvingande angelägenhet att länsstyrelsen omgående griper in med verkställighetsförbud av Åtvidabergs kommunfullmäktiges beslut att förlänga Emes Olssons uppdrag som näringslivskonsult. Fullmäktigebeslutet är enligt min uppfattning helt orimligt efter de farsliknande turer vederbörandes anställning varit föremål för i både kommunstyrelsen och fullmäktige.

Det skriver före sotaremästaren Harald Wiklund, Falerum, i ett brev till länsstyrelsen. Han har tidigare vid två tillfällen besvarat sig över kommunens sätt att anställa Emes Olsson. Inget av besvären bifölls av länsstyrelsen, varpå Harald Wiklund drev frågan vidare till regeringsrätten.

Därefter har han ånyo besvarat sig över ett fullmäktigebeslut, det beslut i november då man beslutade förlänga Emes Olssons uppdrag ett år. Det är nu här som Harald Wiklund begär att länsstyrelsen skall föranstalta om verkställighetsförbud av ett kommunalt beslut i avvaktan på att ärendet slutbehandlats.

Förvirringen i frågan är uppenbar, skriver Harald Wiklund och slutar: Uppenbart är också att skedd tillsättning av en för näringslivskonsultbefattningen helt omeriterad lekman och pensionär har karakteriserats som kommunalt anställningssmissel och hemlighetsmakeri som mer skadar än gagnar kommunens näringslivspolitik.

-erg

På EFS-gården i Åtvidaberg anordnades sedvanligt missionsmöte på trettondagsaftonen. Mötesledare var Erik Nilsson. Kvällens gäster var missionsparet Margareta och Lars Johansson från Kvarsebo. De berättade från sitt arbete i Etiopien, särskilt om det stora jordbruksprojektet i Didsadalen. Insamlingen till förmån för EFS missionsarbete inbringade ca 1 100 kr.

Samkväm i församlingshemmet. Efter trettondagens högmässa i Åtvids stora kyrka samlades en del av gudstjänstbesökarna till samkväm i församlingshemmet. Kyrkoherde Arne Nilsson hälsade välkommen och noterade att man genom trettondagens och juldagens kollekt samlat in över 5 000 kr till svenska kyrkans mission. Missionärsparet Ragnhild och Gunnar Greek, nu i Sverige på tillfällig "landsflykt" från Rhodesia, berättade en hel del om missionsarbetet. Gunnar Greek framhöll att kyrkan i Rhodesia är en självständig kyrka i en ännu inte självständig stat. Kyrkan behöver allt ekonomiskt stöd den kan få. I samkvämet sjöng kyrkokören och avslutningsvis talade kyrkvård Ingvar Kindesjö.

skivnytt

Annorlunda, fräsch jazz

Man bugar sig! För Rikskonserter och för Orkester Journalen som gjort det möjligt för den i varje fall hittills rätt okända jazzgruppen Opposite Corner från Göteborg att komma ut på skiva (Caprice CAP 1117). Därmed har också vi fått möjlighet att ta del av den fräscha och annorlunda jazz som bandet spelar.

Opposite Corner var den jazzgrupp som vann Orkester Journalens och tidningen Tonfallets årliga omröstning vilken svensk grupp som skulle få göra årets LP i serien Jazz i Sverige. Serien har med åren kommit att bli ett slags debutforum eftersom skivan enligt reglerna inte skall innehålla någon grupp eller solist som redan är väl företrädd på skivmarknaden.

Det var inte med någon större entusiasm som undertecknad lade på skivan på skivtallriken. Det oangäma minnet av förra årets vinnare, Iskra, fanns fortfarande

i bakhuvudet. Ett dubbelalbum med bara 90 sekunder (!) spelbar musik. Desto roligare var det därför att lyssna på Opposite Corner.

Det är ingen traditionell jazz som Opposite Corner spelar. Men medveten. Man har på skivan hämtat material från kompositörer som Bela Bartok och Eric Satie och från länder som Egypten och Ghana. De i mångas öron främmande (eller spännande) klangerna har sedan Opposite Corner överfört till sin egen personliga jazzstil.

Okey. Något nummer kanske blir väl långt, i något fall vill inte den där rätta stunsen infinna sig och någon revolution i jazzvärlden lär väl gruppen knappast ställa till med. Men på det hela taget var Opposite Corner en förbått angenäm bekantskap och man ser gärna att gruppen får göra fler skivor.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Ljusgudstjänsten i Grebo kyrka på trettondagen firades enligt engelsk tradition med växelsvis textläsning och framförande av carols. För textläsningen svarade Rodie Thordson och komminister Thord Thordson. Den senare höll även en betraktelse. För de sångliga inslagen svarade alla tre kyrkokörerna i Grebo. Dessutom medverkade Helen Turesson på sopranblockflöjt. Den mycket välbesökta gudstjänsten avslutades med barndop. Kollekten till svenska kyrkans mission, som avlämnades vid offergång, inbringade 691 kr.

I Värna kyrka anordnades på trettondagen ljusgudstjänst med offergång. Predikant och liturg var kyrkoherde Arne Nilsson. Kantor Birgitta Andersson sjöng engelska julsånger och framförde pastoraler på orgel. Kollekten till svenska kyrkans mission inbringade ca 400 kr.

Ljusgudstjänst i Yxnerum. På trettondagen anordnades ljusgudstjänst med offergång i Yxnerums kyrka. Kyrkoadjunkt Stefan Bjarnegård svarade för altartjänsten. Vidare medverkade Caroline och Jeanette Adelsvärd, Per Ny och Stefan Bjarnegård med en rad engelska julsånger. Missionärsparet Ragnhild och Gunnar Greek berättade om missionsarbete i Rhodesia. Kollekten till svenska kyrkans mission upptogs genom offergång och gav 400 kr.

Avtackning i Yxnerum. I samband med trettondagens gudstjänst i Yxnerums kyrka avtackades Carl Uppman för sina insatser i församlingens arbete. I samband med årsskiftet lämnade han nu Yxnerums kyrkoråd, där han varit ledamot sedan 1958, varav ett drygt tiotal år som kassör. Församlingens tack framfördes av kyrkorådets ordförande Elias Lundh, som överlämnade en minnesgåva.

Årsmöte i Pingstkyrkan. Smyrnaförsamlingen i Åtvidaberg hade på trettondagen ett välbesökt årsmöte. Ungdomspastor Pether Åstrand välkomnade med textläsning varefter predikan hölls av pastor Nils-Göran Andersson. Vidare medverkade Christer Berg och Pether Åstrand med sång. Hälsningar från församlingens missionärer världen över upplästes. Av årsberättelsen framgår bl a att församlingen nu har 250 medlemmar och vidare samlar över 200 deltagare till barn- och ungdomsarbetet. Innan årsmötet avslutades förrättades en rad val av funktionärer till de olika verksamhetsgrenarna. Administrationsmötet framflyttades

Vid trettondagens ljusgudstjänst i Åtvids stora kyrka medverkade Anna-Lisa Wärme och kyrkoherde Arne Nilsson med textläsning. Kyrko- och ungdomskören samt Agneta Ekström sjöng mellan de många textläsningarna. Medverkande var även Gunnar Greek, högstadie lärare i Rhodesia. Han gav små glimtar om sin verksamhet och förhållandena i detta nu så oroliga land. Till svenska kyrkans mission inbringades sammanlagt över 3 100 kr. Till den summan kommer så ytterligare ca 500 kr, som lämnats på annat sätt. Förra året var trettondagens kollekt till samma ändamål knappt 3 500 kr.

8/1

Bertil kunde ostört vinna Humpaloppet!

För första gången på fem år kunde Åtvidabergs IF på söndagen återigen arrangera Humpaloppet på skidor. Efter insatserna i Kolmårdsloppet på Trettondagen var frågan: skulle Göran Johansson från Finspång ta revansch på segraren i Kolmårdsloppet, Lennart Bergström från Åtvidaberg? Svaret blev: Bertil Jonsson, Boxholm. Medan publikens intresse var helt inriktat på slutstriden mellan Lennart och Göran, kunde Boxholmspojken gå i mål tämligen obemärkt. På en tid som ingen av de nära 50 konkurrenterna skulle rå på. Segermarginalen blev 1 min 18 sek. Det är mycket det på 20 km och i det snabba före som rådde.

Lennart Bergström, AIF, som alltså för några dagar sedan överraskande vann Kolmårdsloppet, edde faktiskt vid varvningen vid 10 km. Men sedan föll han tillbaka och fick även se sig passerad av Göran Johansson.

I år samlade Humpaloppet närmare 600 löpare från i huvudsak Östergötland, Småland och Närke. Arrangörerna bjöd på väl preparerade spår. Knappast någon bör ha haft problem med vallningen. Däremot gick det väl fort för en och annan i nedförbackarna. Resultatservicen vid målplatsen fungerade närmast oklanderligt.

Bland de övriga prestationer som utfördes i spåren kan följande nämnas.

Bo Johansson, Boxholm, vann yoldboysklassen med över tre minuters marginal.

Carina Rydkvist, Motala, i klassen flickor 11-12 år upprepade sin seger från Kolmårdsloppet. En som upprepade sin seger var också Leif Andersson, Finspång, i pojkar 15-16 år.

Knappaste segermarginalen, 1 sek, hade Robert Mårtensson, Linköping, i pojkar 13-14 år. Stefan Thellsén hette tvåan. Motala AIF blev bästa klubb med tre segrar.

CHRISTER BERG

H-21 20 km: 1) Bertil Jonsson, Boxholms SK 1.02.50; 2) Göran Johansson, Finspångs AIF 1.04.08; 3) Lennart Bergström, Åtvidabergs IF 1.05.56;



Tvåan i Humpaloppet, Göran Johansson, i full aktion

4) Håkan Forsberg, Finspångs AIF 1.06.18; 5) Sten Andersson, Sya SK 1.07.21; Ulf Mattsson, Boxholms SK 1.07.21.

H 19-20 10 km: 1) Håkan Ljungberg, Finspångs AIF 31,32; 2) Magnus Eriksson, Motala AIF 32,53; 3) Mikael Samuelsson, Finspångs AIF 33,11.

H 17-18 10 km: 1) Roger Mårtensson, Linköpings SK 33,57; 2) Mikael Eriksson, Motala AIF 34,05; 3) Tomas Karlsson, Boxholms SK 34,34.

H 35 20 km: 1) Bo Johansson, Boxholms SK 1.07.59; 2) Göte Gustavsson, Grytgöls IK 1.11,11; 3) Hans Larsson, Tranås AIF 1.11,31.

H 43 20 km: 1) Sten Nilsson, Ekeby-Holaveds SK 1.13,58; 2) Bernt Johansson, Sya SK 1.14,59.

H 50 20 km: 1) Sven Hellström, Norrköpings SK 1.19,36; 2) Folke Israelsson, Linköpings SK 1.20,11.

H 15-16 5 km: 1) Leif Andersson, Finspångs AIF 16,09; 2) Tomas Carlsson, Kisa SK 16,49; 3) Tonny Antmar, Motala AIF 17,41.

H 13-14 2,5 km: 1) Robert Mårtensson, Linköpings SK 8,48; 2) Stefan Thellsén, Vreta SOMK 8,49.

H 11-12 2,5 km: 1) Mats Johansson I, Motala AIF 10,06; 2) Jonas Pettersson, Linköpings SK 10,11.

H 9-10 2,5 km: 1) Per Thellsén, Vreta SOMK 10,56; 2) Henrik Pettersson, Vreta SOMK 11,02.

D 17 10 km: 1) Kerstin Svensson, SK Ringen 37,07; 2) Monica Eriksson, IFK Mora 37,31.

D 15-16 5 km: 1) Jeanette Nordgren, Sya SK 18,45; 2) Monika Karlsson, Finspångs AIF 20,46.

D 13-14 2,5 km: 1) Annika Ardell, Kimstads GOLF 10,07; 2) Carina Antmar, Motala AIF 10,21.

D 11-12 2,5 km: 1) Carina Rydkvist, Motala AIF 10,35; 2) Anna-Lena Wallberg, Sya SK 10,48.

D 9-10 2,5 km: 1) Ann Antmar, Motala AIF 13,02; 2) Mona Lindgren, Hammarkinds SK 13,07.

Åtvidaberg

Påkörd älg. En älg påkördes på lördagen av rälsbuss på väg mellan Linköping och Åtvidaberg. Händelsen inträffade vid Morsgruvan. Älgen fick så svåra skador att den avled.

Frälsningsarmén i Åtvidaberg anordnade på lördagen julfest för medlemmarna. Kapten Lisbeth Wesslund kunde hälsa ett 70-tal vuxna och barn välkomna. Börje Bjernhagen spelade dragspel och ledde allsången. Vidare förekom lekar, julklappsutdelning och förtäring. Sammankomsten avslutades med önskesånger.

Ett inbrott förövades natten till lördagen i Shells lokaler vid Linköpingsvägen. Förövaren eller förövarna hade berett sig tillträde genom att slå sönder en ruta mot vägen. Bl a stals cigaretter och verktyg. Det stulna tog man med sig i en väska som fanns i skylten. Inventering pågår, men värdet av det stulna beräknas överstiga 1 000 kr.

Björnsäter. Ljuskudstjänsten i Björnsäter kyrka på trettondedagen hade samlat en hel del kyrkosökare. Högtiden leddes av komminister Thord Thordson. Vidare medverkade Björnsäter kyrkokör under ledning av kantor Christer Carlsson. Den kollekt som lämnades vid offergång till förmån för svenska kyrkans mission uppgick till 1 061 kr.

10/1

ÅTVIDABERG

Personbil fastnade i snöplog. En trafikolycka inträffade på måndagsmorgonen i den branta backen vid Dalamon på vägen mellan Åtvidaberg och Linköping. En norrifrån kommande personbil fick där möte med en av vägförvaltningens plogbilar. Vid mötet hakade personbilen fast i själva snöplogen och kom att ställa sig på tvären på vägbanan. En bakomvarande bilist kunde inte bromsa in utan körde rakt på den tvärställda bilen. Ingen av de i olyckan inblandade personerna fick några skador. Personbilen som hakat fast i plogbilen förvandlades till skrot. Den bakomvarande bilen fick en hel del plåtskador men kunde köras från platsen. Plogbilen kunde sedermera fortsätta sitt arbete.

Vrånghults gård. Baroniet Adelsvärd AB kommer inom kort att flytta över sin djurbesättning på Vrånghult till ladugården i Adelsnäs. I samband därmed uppstår behov av någon form av uppvärmning och isolering av byggnaden så att de ridhästar som Åtvidabergs ridklubb har uppställda där ska kunna vara kvar. Kostnaden beräknas till drygt 10 000 kr. Kommunstyrelsen har uppdragit åt fastighetskontoret att verkställa arbetet.

Topp-bowling. Decemberomgången i Tio-i-topp i Bowlinghallen vanns av Tommy Gustavsson, Slaget, på 1 597 poäng. Tvåa blev Lennart Brommesson, Slaget, 1 550. På tredje plats kom Facits Rune Andersson, 1 530, och på fjärde Ulf Nyman, Slaget, 1 528.

Björnsäter. På söndagen anordnades familjegudstjänst i Björnsäter kyrka. Högtiden som leddes av komminister Thord Thordson hade samlat åtskilliga besökare i alla åldrar till kyrkan. Någon egentlig predikan förekom inte utan i stället satt Thord Thordson i kretsen av barnen framme vid koret och förde ett religiöst samtal. Efteråt samlades man i församlingshemmet till söndagsskolefest. Barnen framförde ett julspele, tomten kom med gottpåsar, man lekte och intog förtäring. Slutligen framförde Jan Ångmo föräldrarnas tack till söndagsskollärarna Rut och Erik Nilsson.

Två nya. Åtvidabergs kommunstyrelse hade sammanträde på måndagen. Det första för den här mandatperioden och det första för året. Kommunrådet Carl-Eric Ahlström kunde dagen till ära hälsa två helt nya ledamöter välkomna till kommunens högsta verkställande och beredande organ. De två är Lennart Fogelqvist (s) som ersätter Göte Karlsson och Yngve Jonsson (c), Hällingsfall, som går in efter Arnold Franzén. Vidare introducerades sex nya suppleanter.

ÅTVIDABERG

Nygårdsområdet. Kommunstyrelsen behandlade på måndagen det nya förslaget till områdesplan för Nygårdsområdet. Det tidigare förslaget gav upphov till frågeställningar beträffande jordbruksmark, centrums läge och var lågstadieskolan och barnstugan skall placeras. I det reviderade förslaget har man tagit hänsyn till detta. Kommunstyrelsen föreslår nu fullmäktige att anta den nya planen så att den kan ligga till grund för arbetet med detaljplan för Nygård.

Gamla gymnastiken byggs om. I årets budget har upptagits 485 000 kr till ombyggnad av Gamla gymnastiken. Planeringsarbetet har nu påbörjats genom att kommunstyrelsen uppdragit åt centrala byggnadskommittén att utföra projektering av ombyggnaden. CBK skall även se till att ombyggnaden kommer igång praktiskt.

Fastighetsförvaltningen centraliserar. Kommunstyrelsen har beslutat godkänna det förslag till samordnad fastighetsförvaltning som fastighetskontoret lagt fram. Det gäller således förvaltningen av kommunala byggnader och anläggningar. Organisationsändringen genomförs i två etapper. I den första innebär ändringen att resp nämnd och styrelse handlägger underhållsfrågor på sådant sätt att man anlitar fastighetskontoret som konsult och entreprenör. Vid årsskiftet genomförs ändringen fullt ut. Då överförs samtliga kommunala fastigheter ansvarsmässigt till kommunstyrelsen. Det blir en total centralisering av ansvaret.

Öppen verksamhet i Eksätter. Kommunstyrelsen har nu tillstyrkt en begäran från fritidsnämnden om anslag med ytterligare 8 000 kr för öppen verksamhet i fritidslokalen i Eksätter. Verksamheten skall bedrivas under tio månader i år.

Beredskapsarbeten våren 1977. Kommunstyrelsen har beslutat hemställa hos länsstyrelsen om tillstånd att få sätta igång vissa beredskapsarbeten i vår. Enligt förfrågan hos nämnder och styrelser finns det möjlighet att bereda plats för 17 ungdomar på olika institutioner och för 10 i parkarbeten. Vid årsskiftet uppgick antalet arbetssökande ungdomar under 25 år i Åtvidaberg till 52.

Nya kyrkogården. Kommunstyrelsen har nu för sin del godkänt förslaget till ändrad och utvidgad stadsplan för Åtvids nya kyrkogård. Närmast ska nu kommunfullmäktige titta på förslaget varefter slutligen länsstyrelsen fastställer. Planförslaget har aktualiserats genom att man behöver flera begravningsplatser. De framtida gränserna kommer att utgöras av Ingatorpsvägen och riksväg 35. Enligt förslaget skall tillfarterna till kyrkogården ske dels via den nuvarande infarten från riksvägen och dels genom en ny infart från Ingatorpsvägen.

Antalet kyrkobesök ökade något under—76

Antalet besökare vid högmässor, gudstjänster och förrättningar ökade något i Åtvids församling under 1976. Enligt den kyrkliga statistiken noterades sammanlagt ca 23 800 besökare mot nära 23 000 året innan. Går man in i statistiken finner man att antalet besökare vid högmässor minskade från 7 500 till 6 500. Det innebär att varje högmässa 1976 samlade 105 personer i genomsnitt. Däremot ökade besöksfrekvensen vid andra gudstjänster i kyrkorna liksom deltagandet vid förrättningar som dop, bröllop och jordfästningar.

Av statistiken framgår vidare att antalet nattvardsgäster minskade med 80 till 1 000 trots att antalet nattvardstillfällen ökade från 44 till 59. Nära 85 procent av ungdomarna i den traditionella konfirmandårsklassen konfirmerade sig. Det är någon procent mer än året innan.

Antalet vigslar ökade markant under 1976. Sammanlagt noterades 43 vigslar vilket är 16 fler än under 1975. Av de 43 vigslarna skedde nio med borgerlig vigselförrättare. Under året förrättades 84 jordfästningar vilket är nästan exakt lika många som 1975.

Slutligen kan man konstatera att kollekten blivit mindre än året innan. Under 1976 insamlades 36 170 kr mot 37 741 året innan. Rikskollekten uppgick till 27 675 kr, stiftskollekten till 3 586 kr och församlingskollekten till 4 909 kr. —erg

Kommunöversikten. Ett reviderat förslag till Kommunöversikt föreligger nu. Kommunstyrelsen har behandlat förslaget och beslutat presentera det för allmänheten under tiden 17 jan—7 febr. Vidare har man översänt förslaget till länsstyrelsen för yttrande.

Avstår från förköpsrätten. Kommunstyrelsen har beslutat avstå från kommunens förköpsrätt beträffande fem fastigheter i kv Japan. Storleken på fastigheterna varierar mellan 318 och 432 kvm. Köpeskillingen uppgår till 43 000 kr för var och en av tomtarna. Likaså avstår man från förköpsrätten till Sunnebo 7:3 i Björnsäter. Den fastighetens areal är 2 167 kvm och köpeskillingen 6 501 kr.

Bostadsbidrag. Under december månad utbetalades 275 047 kr i bostadsbidrag till 1 125 hushåll.

Planeringsutskottet. Kommunstyrelsen har beslutat omvälja samtliga ledamöter i planeringsutskottet. De fem "tunga" politikerna är kommunrådet Carl-Eric Ahlström (s), Evert Johansson (s), Bror Nilsson (s), Robert Rydberg (c) och Åke Elliot (m).

Sällsynt utmärkelse

Allan Bengtsson blev den förste i OK Eken att få en av Svenska orienteringsförbundets mera sällsynta utmärkelser, nämligen Elit IV. Det är högsta valören av SOFT:s tävlingsmärken. Tidigare har bara 312 liknande utmärkelser delats ut. Allan Bengtsson fick nr 313. Han är väl kvalificerad. 25 gånger har han guldmärket för framskjutna placeringar under en säsong. 23 sådana gulddår krävs.

Utmärkelsen utdelades i samband med OK Ekens traditionella årsfest i Godtemplarlokalen. En familjefest som med åren kommit att samla allt flera deltagare. Nu trängdes över 150 yngre och äldre orienteringsintresserade i lokalen.

Wicksells hederspris för ungdom under 20 år utdelades nu för första gången. Första innehavare blev Kerstin Carlsson.

12/1

Åtvidaberg

Konsultbesvaren: Saknar kännedom om kommunallagen

När kommunfullmäktige i Åtvidaberg har sitt januarisammanträde om två veckor kommer man att få ta ställning till två förslag till skrivelser beträffande näringskonsultfrågan. Beslutet i mars att kontraktsanställa Emes Olsson är som bekant överklagat ända till regeringsrätten. Beslutet i november att förlänga uppdraget ett år ligger hos länsstyrelsen. Båda skrivelserna har tillstyrkts av en enig kommunstyrelse.

Från Åtvidabergs sida hävdar man bestämt att fullmäktiges beslut att anslå medel till en konsult var berett i vederbörlig ordning. Kommunkansliet hade gjort en utredning, planeringsutskottet lagt fram ett förslag som sedan tillstyrkts av kommunstyrelsen.

Att påstå att detta ärende ej är berett enligt kommunallagens regler, skriver man, är helt orimligt. Påståendet tyder måhända på att klaganden saknar kännedom om kommunallagens bestämmelser om ärendebereidning. Vidare menar kommunen att klaganden i sina besvär framför en rad beskyllningar mot kommunala organ och uttryck om den anlitade konsulten som är direkt kränkande.

Förslagens slutkläm är: Eftersom klaganden inte åberopat formella felaktigheter finner kommunfullmäktige inte anledning att bemöta dessa grundlösa beskyllningar. Kommunfullmäktige vill dock framhålla att det är beklagligt att klaganden som själv vill att hans olika påståenden i besvärsskrivelser skall behandlas seriöst använder så tendentiösa och kränkande uttryck om sina medmänniskor.

Beträffande klagandens, Harald Wiklund, besvär om förlängning av uppdraget menar man från kommunens sida att han inte angivit vilka besvärsgrunder som åberopas. I stället förs ett allmänt resonemang med beskyllningar av olika slag. Men någon felaktighet i handläggningen påpekas inte. Att därför påstå att det brustit i ärendets beredning kan, menar kommunen, bero på att klaganden saknar närmare kännedom om kommunallagen.

Vidare går man i förslaget in på de olika benämningar på konsultuppdraget som florerat. Att dessa är helt synonyma benämningar på samma sak torde stå helt klart för alla som seriöst vill analysera kommunens handläggning av detta ärende, skriver man. -erg

Socialstyrelsen föreslår riktvärden för formalingas

Socialstyrelsen har nu utarbetat ett förslag till normer för vilka halter av formalingas som kan tillåtas i bostäder. Förslaget har skickats ut på remiss till en rad instanser. Remisstiden går ut i mitten av februari och vid månadsskiftet februari/mars väntas färdiga rekommendationer kunna skickas ut till landets hälsovårdsnämnder. Socialstyrelsens normer kommer att gälla redan byggda hus. För planerade bostäder blir det planverket som anger gränsvärdena.

Förslaget från socialstyrelsen innebär att den lokala hälsovårdsnämnden ska ingripa när halten

av formalin överstiger 0,7 ppm (miljondelar) i luften i bostäderna. Är formalinhalten mellan 0,4 och 0,7 ppm får nämnden själv möjlighet att besluta om åtgärder beroende på de individuella besvär som kan uppkomma.

Beträffande planerade hus blir sannolikt gränsvärdena lägre. Naturvårdsverket har lagt fram ett förslag där värdena bör ligga mellan 0,05 och 0,2 ppm.

Frågan med formalingas, formaldehyd, blev aktuell 1974 då hälsovårdsförvaltningen i Nässjö i ett nyuppfört villaområde uppmätte värden så höga som 7 ppm. Under 1976 gjordes bl a mätningar i ett nytt bostadsområde i Åtvidaberg. I närmare hälften av de 30 radhuslägenheterna noterades förekomst av formalingas. I vissa fall värden på 1,0 ppm.

I Hällefors uppmättes värden på 1,4 ppm i några nybyggda små-

hus. Där fick byggfirman byta in nertak i 10 av 36 villor.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Squashhall i Ålundamagasinet?

Vad ska vi göra med Ålundamagasinet? Det blir rubriken på ett arrangemang som kulturnämnden skall anordna inom kort. Vid detta tillfälle avser man att visa hela den rivningsshotade byggnaden och även ställa till med en förutsättningslös diskussion om magasinets framtid. Till detta möte ämnar man inbjuda fritidsnämnden, byggnadsnämnden och lokalbehovsutredningskommittén.

Frågan om Ålundamagasinet framtid aktualiserades i kulturnämnden av Gösta Adelsvärd. Vid nämndens sammanträde på onsdagen presenterade han även ett förslag till användning av byggnaden. Ålunda skulle kunna ge plats för en squashhall menade han bl a.

Kulturnämnden utsåg en kommitté bestående av Gösta Adelsvärd och Britta Östlund att ombesörja evenemanget.

I sammanhanget kan det även nämnas att det i budgeten för 1977 inte finns några pengar avsatta för underhåll av Ålundamagasinet. Kommunstyrelsen föreslog i stället att frågan om Ålundamagasinet skulle aktualiseras. I gengäld fick kulturnämnden gehör för ett gammalt önskemål nämligen att få göra en bebyggelseinventering. 12 000 kr anslögs till ändamålet. Om kommunstyrelsen får som den vill behöver dock inte Ålundamagasinet ingå i den inventeringen.

-erg

Kulturnämndens representanter. Som sina representanter i olika sammanhang har kulturnämnden utsett Einar Landin och Britta Östlund i kontaktorganet för studieförbunden, Gösta Adelsvärd i Åtvids föreläsningförening och i Åtvidabergs konstförening.

Överblivna pengar. Kulturnämnden har beslutat begära att nämnden i år får disponera medel som inte förbrukades förra året. Det handlar om ungefär 25 000 kr på vardera drifts- och kapitalbudgeten. Bl a gäller det anslaget på 14 000 kr för förvaringsanordning till glasplåtarna i Thorinska fotoarkivet.

Musikstyrelsen. Kulturnämnden har som sina ledamöter i musikstyrelsen utsett Einar Landin och Ellen Jansson. Einar Landin blir musikstyrelsens ordförande då han efterträder Gösta Hedman. Vidare beslutade nämnden att Åtvidabergs allmänna sängkör skall få utse en ordinarie ledamot i stället för som tidigare Åtvidabergs orkesterförening. De båda övriga ledamöterna utses av Åtvidabergs musikkår och skolstyrelsen.

Inköp av konst. Kulturnämnden har beslutat inköpa en applikation av Gisela Eliassen för 2 000 kr och en målning av Bernt Holmström för 900 kr.

Åtvidabergs socialdemokratiska kvinnoklubb har haft sitt första sammanträde för året. Man gjorde uttalande beträffande sexualbrottsutredningen och om krigsleksaker och våldsvetkyg för barn. Vidare debatterades livligt klubbens inre arbete. Rapport lämnades om studiearbetet i klubben.

Valärenden. Vid kommunstyrelsens sammanträde förrättades en hel del val av kommunala representanter och revisorer till olika organisationer. Arne Johansson utsågs till ledamot i styrelsen för bostadsrättsföreningarna Ekängen, Riksbyggens Åtvidabergshus nr 1 och nr 2. Roger Nilsson utsågs till revisor för dessa och Åtvidabergshus nr 3. Max Svensson blev revisor för Åtvidabergs kommunala byggnads AB medan Ulf Björnqvist valdes till revisor för bostadsrättsföreningen Dalen. Gunnar Landin utsågs till styrelsen för bostadsrättsföreningen Åtvidabergshus nr 3 och Bror Nilsson till bostadsrättsföreningen Dalen (HSB). Göte Karlsson valdes till ledamot fullmäktige för HSB i västra Östergötland. Till kommunens ledamöter i Falerums vattenförening valdes Bertil Karlsson och Vilgot Björkegren. Birger Karlsson och Brita Petersson utsågs till Hannäs fastighetsförening. Gunnar Johansson blir kommunens ombud vid föreningsstämma med Hannäs Folkets husförening. K E Valegård blev revisor för byggnadsföreningen Fram i Björnsäter. Styrelsen för Syskonen Jonssons Grebo donationsfond utsågs Gunnar Landin, Harry Kjellberg och Evert Johansson. Max Svensson blev revisor för föreningen Åtvidabergs folkpark och Roger Nilsson i logen Fridensbergs byggnadsförening. Bror Nilsson slutligen blir kommunens ombud vid föreningsstämmor med föreningen Åtvidabergs folkpark.

14
1

Inspelningar av äldre åtvåbergare. Kulturnämnden har beslutat engagera Sven Trollid för att göra bandade intervjuer med äldre åtvåbergare. Åtta intervjuer har planerats under våren. Tidigare har Anna Sparre och Gösta Adelswärd intervjuat förre folkskollärare Karl-August Svensson och vidare har Lennart Fall gjort åtta intervjuer i Björsäter och Yxnerum.

Föreläsningsprogram. Åtvåds föreläsningssällningens program i vår är nu till största delen klart. Den 13 februari håller Freskkvartetten en konsert i Villan. På samma plats kommer Olof Söderbäck den 20 mars att hålla ett föredrag om våtmarker i Åtvåbergs omgivning. Den 17 april slutligen planeras ett lyrik- och körsångsprogram med Eva-Lisa Lennartsson och Åtvåbergs allmänna sångkör. Dessutom har man bokat plats den 3 februari för visning av en film. Kulturnämnden har beslutat gå in som medarrangör vid arrangemangen.

Bokutlåningen. Under december månad utlånades på biblioteket i Åtvåberg sammanlagt 5 452 böcker. Det är betydligt mindre än december 1975 då ytterligare 1 300 böcker lånades ut. Frånsett Björsäter minskade utlåningen på de olika biblioteken. Mest i Åtvåberg. Utlåningen var (med 1975 års decembersiffror inom parentes): Åtvåberg 3 904 (5 171), Björsäter 468 (347), Falerum 280 (363) och Grebo 800 (842). Under månaden spelades 120 skivor på biblioteket.

ÅTVÅBERG

18/1

1976 bra inlåningsår för Föreningssparbanken

Föreningssparbanken i Åtvåberg noterade under 1976 en inlåningsökning med drygt 20 procent eller med närmare 3,9 milj. kr. Den sammanlagda inlåningen blev därför ca 22 milj. kr. Utlåningen har hållits vid ungefär samma nivå som under 1975, dvs drygt 11 milj. kr.

— Vi lyckönskar er till det goda resultatet liksom även till de ombyggda banklokalerna, sade Ivan Nordén, ordförande i Östra Sveriges Föreningssparbank, när han på måndagen förrättade invigningen av Föreningssparbankens ombyggda lokaler i varuhuset Getingen i Åtvåberg. Vid ceremonin deltog även regionalbankens VD Gunnar Löfström och AU-representanten Harry Andersson.

Blommorna mottogs av Gunnar Landin, ordförande i Föreningssparbanken i Åtvå. Han redogjorde för behovet av ombyggnaden, bl a att man måste få en bättre arbetsmiljö, och att man nu kanske klarar sig ytterligare en 4—5 år. När vi flyttade in i Getingen trodde vi nog att vi skulle klara oss för överskådlig tid, sade Gunnar Landin.

Föreningssparbanken i Åtvåberg har under de senaste åren utvecklats en hel del. Vid ingången av 70-talet var banken inrymd i ett gammalt rivningshus och hade en fast anställd. I dag disponerar man 130 moderna men trånga kvadratmeter och har fem anställda.

Lottguld En vinst på 10 000 kr gick vid måndagens dragning i Penninglotteriet till Åtvåberg. Vinsten utföll på nr. 1 849 973 och var såld på varuhuset Domus. Lotten var en av de 75 extralotter som beställdes sedan den ordinarie upplagan sålts slut.

En hjört påkördes på söndagen av en rälsbuss vid Malmviken utanför Åtvåberg. Genom polisens försorg kunde det skadade djuret påträffas och avlivas.

Törstig. Tämmligen törstig bör nog den Åtvåbergsyngling i 20-årsåldern ha varit som natten till måndagen slog in ett fönster i Konsumaffären vid Sunnebotorget och stal 40 mellanöl. På burk. Polisen grep gärningsmannen tidigt på måndagsmorgonen inte långt från platsen för brottet. Vid det laget återstod endast en oöppnad burk. Förutom värdet av det urdruckna beräknas skadegörelsen till över 1 000 kr.

Frälsningsarmén. Den traditionella avslutningen på julfirandet i Frälsningsarmén ägde rum i samband med lördagens julgransfest. Kapten Lisbeth Wesslund ledde mötet som samlat i det närmaste fullsatt lokal. Flera sånger sjöngs unisont och vidare medverkade körens sångare. Efter en andaktsstund vidtog försäljning av åror. Börje Bjernhagen ledde auktionen på skänkta paket. Kvälens behållning uppgick till ca 1 300 kr.

19/1

Rekordstort JDM-fält

DM-stafetterna för juniorer och ungdomar som avgörs i Humpaterrängen utanför Åtvåberg på söndag har samlat rekordstort antal lag. Drygt 90 lag är anmälda. Länets klubbar blir väl representerade då lagen kommer från över 20 klubbar. Motala AIF kommer med den största truppen. Man ställer 14 tremannalag på fötter. Arrangörsklubben AIF kommer med 11 lag. I den största klassen, H13—14, startar 21 lag. Det är första gången på över tio år som AIF arrangerar DM-tävlingar på skidor.



Den nyvalda styrelsen i MUF i Åtvåberg: Henrik Linder, Birgitta Gustafsson, Anders Thorslund, Göran Göransson, Lotta Engström, Gunnar Rosén och Conny Blücker

Ny MUF-ordförande i Åtvå

MUF i Åtvåberg har haft årsmöte på Åtvåbergs hotell. Förhandlingarna med drygt 20 medlemmar leddes av ordförande Pär Sandqvist. Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen haft tämmligen många aktiviteter på gång under året. Vidare ökade antalet medlemmar med fem till 67. Resultatet av kommunvalet blev att föreningen under mandatperioden 1977—79 på suppleantplats representeras i kommunfullmäktige genom Göran Göransson.

En hel del val förrättades. Bl a bytte man ordförande. Det innebär att Göran Göransson, Falerum, återigen besätter den posten. Övriga i styrelsen blev Anders Thorslund, Lotta Engström, Conny Blücker, Gunnar Rosén, Henrik Linder och Birgitta Gustafsson.

Efter förhandlingarna höll distriktsstyrelseledamoten Fred Kindstrand, Mjölby, ett anförande där han bl a berörde den ekonomiska och sysselsättningspolitiska situationen i landet. Han framförde sina synpunkter på det försvarsbeslut som vårriksdagen skall ta och framhöll vikten av att MUF ur försvarspolitisk och sysselsättningspolitisk synpunkt för länet bör arbeta för ett alternativ som garanterar fortsatt oförminskad sysselsättning vid Saab-Scania i Linköping.

Åtvidaberg

Över 200 söker jobb i Åtvidaberg

Vid årsskiftet fanns det på arbetsförmedlingen i Åtvidaberg 207 arbetssökande. I stort sett har siffran legat på den nivån under hela hösten. Samma sak gäller det lilla antalet lediga platser. I slutet av december kunde man på arbetsförmedlingen bara erbjuda tretton arbeten.

Av de drygt 200 sökandena är 116 personer helt utan arbete, 51 har tillfälligt arbete, medan 26 har fast anställning men söker något nytt. Dessutom var 14 personer sysselsatta i beredskapsarbete.

Den värst utsatta gruppen är ungdomarna under 25 år. De utgör nära nog hälften av de arbetssökande. 47 är helt utan sysselsättning och av dessa 47 är 37 flickor.

Andra grupper i materialet är exempelvis de 138 sökande kvinnorna. De utgör således två tredjedelar av alla registrerade. Vidare är 20 personer äldre än 55 år.

Just nu pågår förberedelser för att placera över 25 ungdomar i beredskapsarbete. Kommunen kan erbjuda 17 ungdomar plats på olika institutioner som äldreomsorg och barnhem och dessutom plats för 10 ungdomar i röjningsarbeten så snart omständigheterna i skog och mark tillåter. Kommunstyrelsen har lagt in en begäran hos länsarbetsnämnden om att få börja beredskapsarbetena så snart som möjligt. Ärendet är där föremål för snabbhandling. Eventuellt kan man sätta igång ~~19~~ februari.

—erg

Föräldrar kräver säkrare skolväg

Kommunstyrelsen måste ge hög prioritet åt frågan om en särskild gång- och cykelväg mellan Berg och Åtvidaberg. Det kravet ställer föreningen Hem och skola i Åtvidaberg i en skrivelse till kommunstyrelsen. Föreningen har även skrivit till skolstyrelsen och skolchefen i samma ärende. Dessa båda instanser frågar man på föräldrarnas vägnar om inte skolskjutsarna under den mörka och snörika årstiden kunde utsträckas till att omfatta även de lågstadiesbarn som nu måste gå eller cykla till skolan.

Redan tidigare har från föräldrahåll framförts starka önskemål om en säkrare skolväg från Berg till Långbrottsskolan. Flera barn bor så pass nära skolan att de enligt föreskrifterna inte får utnyttja skolskjuts. Men i den lokala styrelsen för Hem och skola i Långbrott har nu framförts stor oro över att behöva släppa ut barnen på den livligt trafikerade vägen under de omständigheter som råder.

Grebo Unga örnar har tillsammans med Grebo socialdemokratiska förening anordnat en julfest i Grebo Folkets hus. Ett 70-tal barn och vuxna dansade under ledning av Bengt Hellström ut julen. Vidare förekom sedvanlig servering, utdelning av gottpåsar och långdans.

ÅTVIDABERG

Åtvids 1 805 elever åt 313 000 måltider

Årsredogörelsen från skolkontoret för verksamheten under 1976 i kommunens skolor är nu klar. Rapporten innehåller en hel del siffermaterial. Nedan lämnas en provkarta på de kanske mest intressanta sakerna.

Vid höstterminens slut uppgick antalet elever till 1 805 fördelade på 79 klasser. Antalet lärare var under hösten 139 varav 70 ordinarie.

Simkunnigheten rapporteras hög. I genomsnitt är 95 procent av eleverna i årskurserna 3-9 simkunniga. Trafikundervisning har anordnats för klasserna 1, 4 och 6. I varje stadium har man vid tre tillfällen kunnat lyssna på skolkonserter anordnade av Rikskonserter.

Skolskjutsarna anordnades 1976 i ungefär lika stor omfattning som året innan. 439 elever färdades på det viset från och till skolan förra året.

Hälsotillståndet bland eleverna betecknas som gott. Vidare menar man att folktandvården skött tandvården för barnen på ett utmärkt sätt. Tandvårdsmobil har i stor utsträckning utnyttjats i ytterområdena.

Skolmåltiderna anges hålla en hög och tillfredsställande nivå. Under året serverades 313 554 måltider. Frånsett Falerum och Hannäs lagas all mat i Alléskolan.

Nästan alla elever, eller 1 653, utnyttjade skolbiblioteken och lånade under 1976 hem nära 29 000 böcker.

Litet dyrare Länsstyrelsen säger i en skrivelse till Åtvidabergs kommun att man har för avsikt att höja avgiften för felparkering i Åtvid med 15 kr till 50 kr. Den nya parkeringsboten avses gälla från den dag som lagen om felparkeringssavgift träder i kraft och det beräknas ske i april. Till dess kostar det som vanligt 35 kr att parkera fel. Om man blir ertappad förstås.

Åtvids akvarieförening har haft sitt första möte för året. Man utsåg Leif Folkesson att hjälpa till med skötseln av akvariet på daghemmet Alundagården. Vidare beslöt man anordna en hempristävling i mitten av februari och en poängtävling för att öka intresset för föreningens aktiviteter. Under kvällen fick Sten Ernstson ett vandringspris för sin seger i Frågeligans höstomgång. Vårangången inleddes omedelbart och resulterade i ett delat förstapris mellan Sten Ernstson och Bertil Dahlgren. I B-gruppen segrade Britt Andersson. Slutligen visades en amatörfilm från en resa till Bangkok.

Åtvidabergs judoklubb har haft årsmöte. Till ordförande omvaldes Örjan Griph. Övriga i styrelsen är Kenny Nilsson, Peter Lindqvist, Annika Johnson, Toshi Fumi Kamijo och Hans Kempe. Efter förhandlingarna visade klubbens tränare Toshi Fumi Kamijo två filmer om akido och judo.

200 tävlade i Björsäter

Den första tävlingen av fyra mellan Björsäter, Grebo, Linköping och Åtvidaberg i Östergötlands skidförbunds ungdomsserie kördes i Björsäter på söndagen. Närmare 200 ungdomar mellan 7 och 16 år deltog där arrangerande Björsäters SK artigt nog överlät samtliga förstaplaceringar till gästerna. Linköpings SK hemförde fem segrar medan Åtvidabergs IF och Grebo Skid- och motionsklubb tog tre, respektive två.

Resultat:

Pojkar f 61-62: 1) Kenneth Thureson, AIF, 28.15; 2) Sven Morén, LSK, 28.40; 3) Mikael Bergsén, AIF, 29.41.

Flickor f 61-62: 1) Helena Karlsson, LSK, 32.47; 2) Yvonne Wallberg, Grebo, 32.55.

Pojkar f 63-64: 1) Björn Pettersson, LSK, 10.03; 2) Krister Rosén, AIF, 10.15; 3) Joakim Svensson, AIF, 10.27.

Pojkar f 65-66: 1) Jonas Pettersson, LSK, 10.06; 2) Håkan Johansson, AIF, 10.57; 3) Per Gunnar, AIF, 11.04.

Flickor f 67-68: 1) Sofia Henriksson, LSK, 8.04; 2) Cecilia Kwick, LSK, 8.06.

Flickor f 63-64: 1) Anna Bohlin, AIF, 11.44; 2) Helena Wallberg, AIF, 12.47.

Flickor f 65-66: 1) Marie Wallberg, Grebo, 11.43; 2) Christel Bergström, Grebo, 12.26.

Pojkar f 67-68: 1) Magnus Emanuelsson, LSK, 8.09; 2) Stefan Wallberg, AIF, 8.12; 3) Conny Gustafsson, AIF, 8.03.

Pojkar f 69-70: 1) Dick Andersson, AIF, 9.29; 2) Jörgen Gunnar, AIF, 10.03; 3) Krister Axelsson, AIF, 10.22.

Flickor f 69-70: 1) Camilla Palmkvist, Grebo, 10.56; 2) Lolita Johansson, AIF, 13.48.

* * *

Starar vid fågelbordet

Fru Gundla Blixt i Borkhult ett par mil nordöst om Åtvidaberg har under flera dagars tid haft ett gästande starpar vid sitt fågelbord.

Något som hon menar måste vara tämligen ovanligt en sådan kall och snörök vinter som vi begåvats med i år. Fru Blixt som ömmar för de vilda djuren är i vinter särskilt noga med att se till att det aldrig saknas fett, bröd och frön på fågelbordet. Liksom sand.

För det måste fåglarna ha, påpekar fru Blixt. Som tack för maten kan fru Blixt dagligen bekanta sig med en rad fåglar som pilfinnar, gräsparvar, talgoxar, stenkäckar, grönsiskor och allt vad de heter. Och så nu de båda stararna.

Kommunens åtgärder mildrade Facitkrisen för Åtvidaberg

Under år 1976 förlorade Åtvidaberg över 300 arbetstillfällen. Den dominerande orsaken i sammanhanget är naturligtvis händelserna på Facit vid årsskiftet 1975/76 då företaget varslade 115 tjänstemän och 225 kollektivanställda om avsked. På Facits anläggningar i Åtvidaberg minskade antalet anställda med nära 400. Däremot ökade inte under året antalet registrerade arbetslösa nämnvärt, 125 mot 110, vilket åtminstone till en del kan förklaras med att det åtgärdsprogram som de kommunala myndigheterna samlade sig till har givit resultat.

Det är nu ungefär ett år sedan som den andra Facitkrisen blev ett faktum. I december 1975 kom varslat för 115 tjänstemän. I februari "fullbordades" dräpandet då 225 kollektivanställda varslades om uppsägning.

Snabb reaktion

Men till skillnad från Facitkrisen 1971/72 kunde man nu notera en konkret reaktion från de kommunala myndigheterna i Åtvid. En mycket snabb reaktion dessutom. Knappt en vecka efter det andra varslat lade kommunkansliet med kanslichef Assar Holmqvist i spetsen fram ett förslag till handlingsprogram. Det gällde för kommunen att rusta sig inför de kommande svårigheterna. Förslaget vann gillande bland de "tungt" politikerna i kommunstyrelsen och sedermera även i fullmäktige.

Inte bara ord

Hur kommunen lyckades med sin strävan att i ett sexpunktsprogram möta de väntade problemen med ökad arbetslöshet osv, det redovisar nu Assar Holmqvist i en utförlig rapport som nästa vecka föreläggas kommunstyrelsen. Av rapporten framgår att det för snart ett år sedan beslutade handlingsprogrammet inte bara var ord. Det har också hänt en hel del.

Även om inte alla ansträngningar gett de önskade resultat.

Inledningsvis tecknar Assar Holmqvist en bild av det aktuella arbetsmarknadsläget. I början av 1976 uppgick antalet arbetslösa personer till 110. Ett år senare hade siffran ökat till 125. Det noteras att det är speciellt kvinnorna som drabbats. Därför menar Assar Holmqvist att det är speciellt viktigt att man vidtar åtgärder för att skapa arbetstillfällen för kvinnlig arbetskraft.

Oroande

Under 1976 minskade antalet arbetstillfällen hos de större arbetsgivarna i Åtvidaberg med över 300 platser. Bara på Facit var minskningen så stor som nära 400 personer. Men då skall man komma ihåg att tryckeriet överförts till Zäta-tryck. Det gäller 78 personer. Även ÅSSA minskade. Med 21 personer. Därtill kommer att ÅSSA vid årsskiftet varslat ytterligare 24 anställda.

Siffermaterialet föranleder kanslichefen till kommentaren att arbetssituationen i Åtvidaberg är oroande. Speciellt svårt blir det för nytillkommande grupper som t ex ungdomar som går ut skolan. Dessa grupper måste ägnas speciell uppmärksamhet i ansträngningarna att skaffa nya arbetstillfällen till kommunen.

Assar Holmqvist kommer därefter in på handlingsprogrammet och anger punkt för punkt intentioner, åtgärder och resultat.

Fler beredskapsarbeten

Satsning skulle göras på beredskapsarbeten. Under året anslag kommunen 250 000 kr och tog dessutom i anspråk en reservation på över 60 000 kr. För pengarna kunde ett 30-tal personer, huvudsak ungdomar, beredas arbete i sammanlagt 2 230 arbetsdagar.

Men satsningen på beredskapsarbeten måste fortsätta, menar Assar Holmqvist, och bli minst lika stor som under 1976. I budgeten finns 250 000 kr anslagna.

Men satsningen på beredskapsarbeten måste fortsätta, menar Assar Holmqvist, och bli minst lika stor som under 1976. I budg-

ten finns 250 000 kr anslagna. Men behovet kan bli större.

Svårt lokalisera

Nästa punkt gällde att vidta näringslivsbefrämjande åtgärder. Ett extra anslag på 115 000 kr beviljades. Pengarna användes till att anställa en näringslivskonsult och till att genomföra tre annonskampanjer. Kanslichefen påpekar hur man fått erfara att det är synnerligen svårt att bedriva lokaliseringsverksamhet i nuvarande konjunkturläge. Men vissa resultat har uppnåtts och kontakter har skapats som kan resultera när tiderna blir bättre.

Dock har under året två företag flyttat till Åtvid. Det gäller Elektro-Termo AB med 18 anställda och Polyamb AB som förlagt delar av sin tillverkning i Åtvid och sysselsätter sex personer. Vidare har näringslivskonsulten upprättat kontakter med befintliga företag i Åtvidaberg och håller dessutom på att upprätta ett företagsregister.

Nytt industrihus byggs

Den tredje åtgärden var att försöka att med en god planeringsberedskap snabbt kunna erbjuda mark och lokaler för industrins behov. Här har man nu arbetat fram ett förslag till stadsplan för ett sju hektar stort industriområde. Området ger plats för elva industritomter. Dessutom har ett 20 hektar stort område reserverats för industriändamål.

Under 1976 färdigställdes en 1 300 kvm stor industrilokal. Redan i februari kommer man att påbörjar nästa hantverks- och industrihus.

Förgäves

Punkt fyra gällde att bredda den gymnasiala utbildningen i Åtvidaberg. Skolstyrelsen begärde därför tillstånd att få starta heme-teknisk utbildning för 16 elever. Länsskolnämnden tillstyrkte men skolöverstyrelsen avslag framställningen. Kommunen kommer dock att göra nya försök.

För det femte skulle man undersöka förutsättningarna för att anordna arbetsmarknadsutbildning



Arbetsituationen i Åtvidaberg är oroande. Speciella insatser måste göras för kvinnlig och nytillkommande arbetskraft. Det menar kanslichef Assar Holmqvist i en rapport över sysselsättningsläget i kommunen där han också granskar resultatet av kommunens handlingsprogram för att möta problemen

i Åtvid. Länsarbetsnämnden gav tillstånd för tre olika verkstads-kurser. Facitledningen ställde upp. Den planerade utbildningen kom dock inte i gång eftersom man på Facit hade full sysselsättning under hösten.

Till sist skulle man utreda behovet av en skyddad verkstad i Åtvid. Utredningen verkställdes och gav vid handen att det i Åtvidaberg enligt landstingets normer inte finns underlag för en skyddad verkstad.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Kalle Anka-kval med 50 ungdomar

Närmare 50 ungdomar i åldern 9—14 år tävlade på lördagen i Sockertoppsbacken i den lokala kvalificeringen i Kalle Anka-trofén. Det var första gången på sju år som arrangerande alpina klubben Pisten kunde anordna kvalificeringstävling. Däremellan har de gröna vintrarna satt stopp för detta. Ungdomarna tävlade i sex klasser och för Pistenmedlemmarna gällde tävlingen också som klubbmästerskap. I den mån klasserna lockade så många tävlande går de tre bästa vidare tillsammans med ytterligare två åkare till distriktsfinalen i Norrköping i början av februari.

Resultat pojkar f 67—68: 1) Tomas Lindholm 27,5; 2) Rikard Elwing 27,9; 3) Patrik Pettersson 28,5. Pojkar f 65—66 1) Theodor Adelsvärd 43,9; 2) Henrik Hydén 44,4; 3) Per Normark 47,1. Pojkar f 63—64 1) Rickard Linder 35,4; 2) Hans Boman 37,1; 3) Jan Nilsson 37,2. Flickor f 67—68 1) Cecilia Rehn 36,1; 2) Anna Enander 38,3. Flickor f 65—66 1) Malin Ekström 38,6. Flickor f 63—64 1) Karin Jonsson 72,6.

Bygge i Hägerstad. Socialstyrelsen föreslår regeringen att styrelsen för erkända vårdanstalten Hägerstad i Hannäs får ta i anspråk reserverade medel upp till 176 000 kr för att uppföra en ny terapibygnad vid anstalten.

Viltolycka. Föraren i en personbil hade inga möjligheter att undvika en olycka när ett rådjur nättan till lördagen plötsligt sprang ut på vägen framför fordonet. Olyckan inträffade vid Västerby mellan Åtvidaberg och Dalhem. Djuret blev så illa skadat att tillkallad polis måste avliva det.

Skolan i Basthagen. Åtvidabergs arbetarkommun har haft ett möte där man bl a diskuterat den planerade förskolan och skolan i Basthagen. I den kommunal-ekonomiska långtidsplaneringen har man beräknat att bygget kan komma igång 1979. På senare tid har emellertid röster höjts för att flytta byggstarten ett år, dvs 1978. Den främsta motiveringen för en sådan åtgärd skulle vara behovet av daghemsplatser. Sedan fastighetschef Lars Persson redogjort för olika alternativ följde en lång diskussion. Arbetarekommunen beslutade sedan uttala sig för att byggandet av förskola och skola i Basthagen sker som planerat men att man bör undersöka möjligheten att skaffa fram en tillfällig daghemslokal.

Tätstrider i UDM



Finspångs AIK tog hem två klassegrar när DM-stafetterna för ungdom och juniorer avgjordes i Åtvidaberg på söndagen. På bilden laget som vann klassen för 15—16-åringar, Peter Samuelsson, Leif Andersson och Bengt Arthursson

DM i skidstafett för juniorer och ungdom avgjordes på söndagen i Humpaterrängen utanför Åtvidaberg med Åtvidabergs IF som arrangör. Över 90 lag från 22 klubbar över hela Östergötland var anmälda. 85 lag fullföljde tävlingen i de välpreparerade spårerna. I flera av klasserna utkämpades jämna tätstrider. Allra jämnast var det i klassen pojkar 15—16 år där Finspångs AIK kom i mål åtta sekunder före tvåan AIF. Där utförde också segrarlagens slutman Leif Andersson en fin prestation. Vid växlingen låg han 3 min 45 sek efter ledande Kisa. I mål hade han slagit Kisa-poiken med nästan lika mycket.

Finspång tog även hem segern i juniorklassen. Med sex minuters marginal till Motala AIF. Favoritlaget från Linköpings SK tvingades bryta sedan startmannen fått "ryssproblem" med bindningarna redan innan han hunnit ur startområdet.

Resultat:

Herrar, juniorer, 3x10 km 1) Finspångs AIK (Jan Herrman, Mikael Samuelsson, Håkan Ljungberg) 1.54.03; 2) Motala AIF 2.00.02; 3) Ekeby-Holaveds SK 2.05.05.

Herrar 15—16 år, 3x5 km 1) Finspångs AIK (Peter Samuelsson, Bengt Arthursson, Leif Andersson) 55.19; 2)

Åtvidabergs IF 59.27; 3) Kisa SK 1.03.03.

Herrar 13—14 år, 3x2,5 km 1) Vreta SoMK lag I (Thomas Gryvik, Mikael Linnér, Stefan Thellsén) 32.37; 2) Motala AIF 32.53; 3) Krokeks IF lag I 32.57.

Herrar 11—12 år, 3x2,5 km 1) Sya SK lag I (Mikael Karlsson, Stefan Methander, Pär Burell) 35.05; 2) Vreta SoMK lag I 35.27; 3) Ekeby-Holaveds SK 35.33.

Damer, juniorer, 3x5 km 1) Boxholms SK (Susanne Laudon, Birthe Abild, Agneta Johansson) 1.03.12; 2) Finspångs AIK 1.06.17; 3) Motala AIF lag I 1.06.28.

Damer 13—14 år, 3x2,5 km 1) Motala AIF lag I (Carina Antmar, Maria Wrighed, Lena Hagman) 35.36; 2) Motala AIF lag II 36.14; 3) Kimstad GoIF 36.50.

Damer 11—12 år, 3x2,5 km 1) Motala AIF lag I (Carina Rydqvist, Angelica Bruhn, Lotta Wisell) 39.44; 2) Grebo SoMK lag I 40.12; 3) Skogspojknarnas OK 40.43.

Löslöpande hund i Ätvid jagade hjort i djup snö

En hundägares bristande kontroll över sin hund kunde i Ätvidaberg på fredagskvällen ha fått allvarigare konsekvenser än vad som nu blev fallet. Mannen hade tagit med sig sin hund till elljusspåret i Ätvidabergs utkant för att motionera sig själv och hunden. Ute i spåret hade hunden kommit lös, eller om den helt enkelt inte var kopplad, och fick där korn på en hjort. Hjorten försökte fly. I den djupa snön hade den dock inte en chans att komma undan den stora hunden. En annan skidåkare bevitnade hur hunden "hängde" fast i hjortens buk. Men han lyckades hålla hunden från hjorten tills hundägaren så småningom uppenbarade sig.

När tillkallad polis kom till platsen låg hjorten fortfarande kvar på samma ställe. Först när polismännen var aldeles intill djuret började det röra sig och lyckades efter stor ansträngning komma loss och springa därifrån, till sy-

nes utan kroppsliga men av äventyret.

Vid undersökning visade det sig att snön var så djup att hjorten nätt och jämt nådde ner till fast mark. Den stod helt enkelt fast på magen.

Från polisen sida ser man allvarligt på det inträffade. Förutom det moraliskt tvivelaktiga att ha en hund med sig i preparerade skidspår har här hundägaren gjort sig skyldig till brott mot lagen om tillsyn över hundar, jaktlagen, jaktstadgan och den lokala ordningsstadgan.

□ Beklämmande

Göran Lundell, ordförande i Ätvidabergs hundklubb, säger att det är beklämmande vilken brist på ansvar som en del hundägare visar, något som går ut över alla andra hundägare. Som hundägare har man inga rättigheter i umgänget med natur och andra människor. Bara skyldigheter. Framför allt skyldigheten att känna till lagar och förordningar.

— Sådana här händelser leder oss bara närmare en lagstiftning om kopplingstvång. Men det kanske också är det enda som hjälper, slutar Göran Lundell.

Hundhållningen i Sverige regleras genom ett tiotal olika lagar och förordningar. För den vanlige hundägaren är det en djungel av paragrafer. En del ganska svår-tolkade.

Ätvidabergs hundklubb gjorde häromåret en sammanställning av de allra viktigaste lagarna. Genom kommunens medverkan trycktes därefter en broschyr och distribuerades till varenda hundägare i Ätvid, dvs till dem som betalade hundskatten.

□ Hundförbud

Det kan även påpekas att länsstyrelsen med tanke på rådande snöförhållanden har utfärdat hundförbud från årsskiftet i mark där det finns villebråd. Det innebär att man måste ha sådan kontroll på hunden att den hindras från att löpa lös. Även under tider när hundförbud inte råder måste man ha sådan tillsyn över hunden att den hindras från att driva eller förfölja villebråd. Brott mot lagen medför böter eller fängelse.

CHRISTER BERG

Ätvidaberg

Kraftig byggnadslovsökning

Under 1976 beviljades byggnadslov för 87 enfamiljshus i Ätvidabergs kommun. Det är en betydande ökning jämfört med 1975 då motsvarande siffra var 48. Likaså ökade byggnadsloven för fritidshus från 11 till 15. Övriga byggnadslov gällde inga större byggnader.

Under året har arbetet med planer av olika slag intensifierats. Man har arbetat med och i vissa fall fastställt byggnadsplaner för industriområdet, kv Godtemplaren—Äppet, Centrum, Centralskolan och Nya kyrkogården. Vidare har man påbörjat detaljplan för Basthagen och fastställt detaljplan för Nygård. I ytterområdena har man påbörjat eller färdigställt förslag till byggnadsplaner i Björsäter, Grebo och Yxnerum.

Under 1976 nybildades 52 fastigheter, vilket är ett tiotal färre än året innan. Vidare utfördes 62 husutsättningar. För medverkan vid fastighetsbildning, husutsättningar, nybyggnadskartor m m inflöt under året närmare 200 000 kr, ca 45 000 kr mer än under 1975.

Diakonissans verksamhetsberättelse

Under det år som gått har flera av önskingarna i förra årets verksamhetsberättelse gått i uppfyllelse. Gångvägen mellan Eksätter och Sunnebotorget över Henberget har blivit ett faktum. Med både ljus, räckan och snöröjning. Vidare har man genom kvällssykestens försorg fått ett altare till lägenheten i Eksätter.

Det skriver församlingsdiakonissan Oktavia Johansson i sin årsrapport för 1976. Hon konstaterar också att samlingarna med unga mammor i Eksättersområdet är tacksamma möten och redogör för verksamheten bland äldre i bostadsområdet.

Tillsammans med Bo Linnros har diakonissan ansvaret för de 70 konfirmandkåporna. Diakonissan menar nu att antalet är för litet. Hon värdar därför till yrkorädet om ytterligare anslag för diakonissans verksamhet. Förra gången avböjde hon höjning av anslaget men sedan dess har kostnaderna ökat och tillgångarna i gåvokassan är oberäknerliga.

ÅTVIDABERG

27/1

Trafikolycka. En mindre trafikolycka inträffade på måndagen i Forsaström på den lilla vägen mellan Forsaström och Kånserum. Det var i ett backkrön som en personbil och en lastbil fick ett möte. Men vägen var hal och smal och räckte inte till för båda. Personbilen fick en hel del plåtskador medan lastbil och människor klarade sig i det närmaste helskinnade.

DHR i Åtvidaberg har haft sitt första månadsmöte för året. Mötet ägde rum i klubblokalen i Eksätter där ordförande Gösta Malmström kunde hälsa omkring 25 medlemmar välkomna. Parentation hölls över avlidne medlemmen Ivar Karlsson. Under förhandlingarna diskuterades bl a behovet av en tempererad simbassäng.

Utbildning av församlingvalda

Nu skall de kyrkligt förtroendevalda utbildas. Det har kyrkorådet i Åtvids församling beslutat. Närmast kommer man att ha en samling för samtliga kyrkorådsledamöter där man går igenom kyrkvårdarnas uppgifter. Vidare har man i likhet med Värna församling beslutat att ledamöterna i kyrkorådet skall ställa upp som sk gudstjänstvärdar.

Även de nyvalda och omvalda ledamöterna i kyrkofullmäktige kommer att få sin beskärdade del. I samband med ett kyrkofullmäktigesammanträde kommer man att redogöra för innehåll och målsättning i den nya gudstjänstordningen och vilka resultat och erfarenheter man fått ut av den försöksverksamhet som bedrivits i Åtvid. Vid ett annat tillfälle kommer ledamöterna att informeras om församlingens arbetsformer.

Den ekumeniska veckan i Grebo avslutades på söndagen med ett välbesökt möte i Grebo kyrka. Komminister Thord Thordson inledningstalade och predikan hölls av pastor Martin Tornell. Vidare medverkade Grebo kyrkokör och Clarence Axelius som sjöng solo till ackompanjemang av Birgitta Axelius.

Sekreterare utsedda. I avvaktan på att personalorganisationen på socialkontoret ska bli klar har sociala centralnämnden till sekreterare i planeringsutskottet utsett barn tillsynsinspektör Harriet Insulander och i social- och serviceutskottet socialassistent Wide Hellman.

Förlängt förordnande. Sociala centralnämnden har beslutat förlänga socialassistent Wide Hellmans förordnande som administrativ ledare för socialkontoret och som vikarierande och ställföreträdande socialchef. Förordnandet gäller från årsskiftet och tills man är klar med den nya personalorganisationen.

Rökfria sammanträden har sociala centralnämnden beslutat införa. För att bereda ledamöterna möjlighet att tillfredsställa sitt nikotinbegär kommer man i stället att göra kortare pauser i sammanträdet.

Hur används våra skattepengar 1977? Så är titeln på en broschyr, som kommunstyrelsen i Åtvid inom kort distribuerar till samtliga hushåll i kommunen. I foldern redogörs för de olika skattesatserna i församlingarna. Åtvids församling ligger lägst på 28:30 och Värna i toppen med 29:25. Hela den kommunala budgeten uppgår till ca 86 milj kr, varav drygt 12 milj till nyanskaffningar. Kommunstyrelsen informerar också om vad olika saker kostar och hur de finansieras. Det visar sig att skolsektorn drar de högsta bruttokostnaderna med 23 milj och att den sociala sektorn kostar mest av kommunala medel på 13,7 milj.

Milsimmet. Milsimmet har återigen kommit igång i simhallen. Som vanligt gäller det att fram till semestern simma minst en mil i bassängen. Dvs om man vill vara med på den stora finaldragningen. Men också de övriga simmotionärerna har naturligtvis chansen i varje veckodragning. Milsimmet fick en flygande start. 146 personer, det högsta antalet någonsin i milsimmets historia deltog i den första veckans plaskande. Veckans vinnare blev Niklas Rehn, Elsy Herge, Dagmar Svensson, Svante Pettersson, Nils Rothén, Eivor Kindstrand, Stefan Hjalmarsson och Kerstin Westman.

Hannäs Vi unga har haft årsmöte i pensionärshemmets samlingslokal. Som representant för distriktsstyrelsen deltog konsulent Ulla Fredriksson och Sören Eriksson, som också är ombudsman inom CUF. Denne satt ordförande under förhandlingarna. Klubben har 33 medlemmar mellan sju och femton år. Ledare är Kerstin Ekman och Ing-Britt Solvestad. Kassan visade en behållning på 2 000 kr. I styrelsen, där Kerstin Karlsson omvaldes till ordförande, nyvaldes Roger Hjalmarsson till sekreterare. Övriga ledamöter omvaldes. Under samkvämet, som avslutade årsmötet, förekom en del skämtävlingar, lotterier m m.

Byggnadslov. Byggnadsnämnden beslöt på tisdagen att bevilja L E Lundberg och Åtvidabergshus byggnadslov för projekt Nygård-Vägverket. På området, som utgörs av åkermark och begränsas av Nygårdsvägen och Dalgatan, kommer entreprenörerna att uppföra närmare 50 lägenheter av småhus- och radhus-typ. Byggnadslov beviljades vidare för nytt vattenverk i Grebo och för Åtvidabergshus, som vill uppföra ett visningshus vid husfabriken i Örsätter.

Kyrkorådets DU. Kyrkorådet i Åtvids församling har till delegationsutskott för åren 1977-79 utsett Arne Nilsson, Einar Landin och Ingvar Kindsjö. Den senare efterträder Gösta Brindmark.

Ekumeniskt råd. Samarbetsorganet för de olika församlingarnas pastorer i Åtvid har frågat församlingarna hur de ställer sig till inrättandet av ett ekumeniskt råd i Åtvidaberg. Genom en sådan organisation skulle det ekumeniska arbetet kunna fördjupas och bli mera långtgående. Kyrkorådet i Åtvids församling har förklarat sig positivt till förslaget.

Diakonitjänst utreds. Kyrkorådet har beslutat utreda konstruktion och omfattning av tjänsten som församlingsdiakonissa. Detta med anledning av att tjänsten f n är en arvodestjänst och då den nuvarande diakonissan Okta-via Johansson går i pension i höst.

Åtvidaberg

Bevattningsanläggning. Tidigare har beslut fattats om att installera en bevattningsanläggning på Gamla kyrkogården. Delegationsutskottet har beslutat inhandla en anläggning för 52 500 kr. Man kommer också att tillfråga Forsaströms Kraft AB om tillstånd att få ta vatten ur kraftkanalen.

Förhandsförfrågan. Byggnadsnämnden har behandlat en förhandsförfrågan om möjligheten att avstycka ett över 10 000 kvm stort område på fastigheterna Melskog 1:2 och 1:3 i Grebo. Nämnden säger i sitt beslut att man inte är villig att medverka till avstyckning. Man hänvisar till att området inte är detaljplanlagt och dessutom till intentionerna i kommunöversikten som inte medger bostadsbebyggelse på det aktuella området.

Uppvisning av Sleipner

På måndag blir det bowling av hög klass i Åtvidaberg. Hemmaklubben BK Slaget har nämligen som ett led i propagandan för bowlingsporten utmanat allsvenska Sleipner på en uppvisningsmatch. Sleipner ställer upp med landslagsmeriterade Lars Strandberg och Jan-Olov "Gurka" Nilsson och som komplement Charles Eriksson (över 1 900 häromsistens) och Lars Öhgren. För motståndet svarar fyra av Åtvids bästa spelare: Kennet Dahlgren, Lennart Brommesson, Tommy Gustafsson och Magnus Thell. De får 20 poäng i handicap per serie. Förutom själva matchen blir det också litet uppvisning och instruktion.

ÅTVIDABERG

Obehövlig ekonomibyggnad. I närheten av badplatsen i Byrum vid sjön Risten har inom strandskyddsområde en byggnad uppförts. Till fastighetskontoret har ägaren meddelat att byggnaden är en ekonomibyggnad. Lantbruksnämnden har tillfrågats av kommunen och säger i ett yttrande att byggnaden inte behövs för skötseln av jord- och skogsbruk på egendomen. Byggnadsnämnden har nu beslutat underätta ägaren om de bestämmelser som gäller och om lantbruksnämndens syn på saken. Vidare ger man ägaren möjlighet att yttra sig om byggandet, som skett utan tillstånd.

Fler affärer i Falerum. Byggnadsnämnden har behandlat en förhandsförfrågan om nybyggnad av två affärslokaler i Falerum. På just den föreslagna platsen saknas detaljplan. Inom kort kommer kommunen att påbörja arbetet med områdesplan. Byggnadsnämnden säger att man ställer sig positiv till affärerna. Man gav också stadsarkitekt Bo Lindén i uppdrag att detaljstudera ärendet. I den lokalen avser en på orten redan befintlig affär att flytta in och i den andra lokalen blir det om planerna går i lås en konstglasaffär.

Kyrka-arbetsliv. Åtvids församling är tillsammans med ytterligare tre församlingar i Linköpings stift utsedd att ingå i försöksverksamhet benämnd Kyrka-arbetsliv. En speciell arbetsgrupp kommer att arbeta med projektet och kyrkorådet har beslutat tillfråga representanter för fackföreningsrörelsen och arbetslivet om de vill ingå i gruppen.

Cupturnering med seriespel

Koppar-cupen är namnet på den inomhusturnering i fotboll som AFF på lördag och nästa lördag anordnar för första gången. Tävlingsarna äger rum i Sporthallen i Åtvidaberg och de 44 deltagande lagen kommer i huvudsak från Östergötland. I första omgången deltar ungdomar i åldern 9-13 år. I andra omgången blir det dags för damer, flickor, juniorer och pojkar 14-16 år. Trots namnet blir det i varje fall i år ingen cupturnering. I stället spelar man i fyralagsserier där alla möter alla.

Minskad bokutlåning

För första gången på flera år har utlåningen av böcker på de olika biblioteken i Åtvidaberg minskat. Under 1976 utlånades sammanlagt 82 300 böcker, vilket är nära 2 200 färre än under 1975. Det var endast i Grebo som man kunde notera en liten ökning.

Siffrorna blev, med 1975 års resultat inom parentes: Åtvidaberg 59 732 (61 697), Björsäter 5 625 (5 761), Falerum 4 609 (4 959), Grebo 11 201 (10 919) och utlåningsstationerna i Fröjerum, Kvarnvik, Mantorp och Rumma 1 120 (1 129). På biblioteken spelades under året 1 730 gramfon-skivor, vilket är en ökning med 233.

En av orsakerna till de minskade bokutlåningssiffrorna kan vara att bokanslaget inte räcker till att klara efterfrågan på böcker. F n är det långa väntetider på nyutkomna böcker.

Musikalisk salong återkommer i vår

Under våren väntar en rad musikaliska begivenheter för de musikintresserade i Åtvidaberg. Nära nog alla bär musikdirektör Ingemar Ericssons signum, vilket borgar för både kvalitet och fördömlig längd på evenemangen. Som arrangör står Åtvids församling tillsammans med SKS.

Programmet inleds redan första söndagen i februari då en gammal musikalisk tradition återupplivas. Det handlar om Musikalisk salong som sist arrangerades för fem år sedan. I Församlingshemmet bjuder Stefan Bjarnegård och Björn Johansson på Gluntar, Evald Medling sjunger Bellman och Maria Mucchiano-Johansson bl a Schubert. Sven Trollidal presenterar och Ingemar Ericsson ackompanjerar. Ytterligare en musikalisk salong planeras i maj. Då med ungdomskören och svensk körlyrik.

Mot slutet av februari ger Ingemar Ericsson en egen orgelkonsert i stora kyrkan. Under sex lördagar i fastan blir det i samband med helgsmålsbönen ett musikaliskt program med lokala förmågor. Den stora passionskonserten är inbokad den 27 mars.

På Valborgsmäss gästas Åtvid återigen av den franske organisten Jean Costa. Konserten ges i Gamla kyrkan. I början av maj är en stor sånggudstjänst planerad i Pingstkyrkan. Då framträder en rad Åtvidabergskörer, både kyrkliga och profana.