

ÅTVIDABERG

Beredskapsarbeten för 700 000 kr

Kommunstyrelsen beslöt på måndagen anslå närmare 155 000 kr till olika beredskapsarbeten i Åtvidaberg. Den verkliga kostnaden för projekten uppgår till drygt 700 000 kr men merparten av den summan betalas i form av stats och markägarbidrag.

Kommunstyrelsen konstaterar att arbetslösheten för ungdomar i Åtvidaberg fortfarande är besvärande hög. En förfrågan hos olika kommunala förvaltningar visade att närmare 30 ungdomar kan ges sysselsättning under en femton-veckorsperiod i höst. Tio ungdomar får arbete i parker och strövmåden och ytterligare 17 får arbete på Östergården, i förskolor, inom skolförvaltningen osv.

Kostnaden för dessa projekt uppgår till sammanlagt 472 500 kr varav 75 procent beräknas utgå i statsbidrag. För kommunens del återstår då närmare 120 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att bidra med 35 100 kr till landskapsvårdande arbeten på en rad platser i kommunen. Huvudman för dessa är länsstyrelsen. Totalt omfattar dessa beredskapsarbeten 540 dagsverken till en sammanlagd kostnad av 231 000 kr. Bland de platser där åtgärder skall sättas in är ett flertal fastigheter vid Bysjön och Glan, Missmyra och Rumma och Nora i Hannäs.

landsresa. Frälsningsarmén i Åtvidaberg anordnade på söndagen en utflykt till Öland med ett 60-tal deltagare. Efter uppehåll i Påskallavik gick färden direkt till Öland, där man först gästade Inga-Lill Gredénus-Johansson med familj i Gröninge. Hon var för den del år sedan kyrkchef hos frälsningsarmén i Åtvidaberg och medverkade nu tillsammans med sin lilla dotter med sång vid den andakt kapten Lisbeth Wesslund höll i värdfamiljens trädgård. Nästa besök gjordes vid Solliden och vidare besågs glasbruket i Borgholm. Efter middag tillbringade deltagarna en stund på egen hand i Borgholm innan hemfärden anträdde. Den gick över Hultsfred, där en rast gjordes. Både på bortresan och hemresan sjöngs det flitigt i bussen, varvid Lizzie Nyman och Lisbeth Wesslund bidrog med musik till dragspel och gitarr.

Björnsätters socialdemokratiska förening har inlett valrörelsen genom att bjuda in pensionärerna på orten till en politisk information med åtföljande underhållning och kaffestund. Karl-Evert Sääf hälsade omkring 30 pensionärer välkomna varefter Ulla Bertilsson och sonen Henrik svarade för en uppskattad visstund. Göran Pettersson, Grebo, fortsatte där efter med ett politiskt anförande. Till kaffet bjöd Erland Strömberg, Berit Mattsson och Gunnel Berling på underhållning. Föreningens ordförande Kjell Mattsson tackade för visat intresse. De inbjudnas tack framfördes av Axel Ek.

Hundskolan. Åtvidabergs hundklubb inledde på söndagen höstens kurser i lättare dressyr vid klubbstugan i Häckla. Ordförande Göran Lundell kunde hälsa drygt 20 hundägare med fyrbenta adepter välkomna. Ledare för såväl nybörjarkurs som fortsättningskurs blir Ann-Marie Kjellberg. Efter den obligatoriska inskrivningen i hundskolan bjöds det på kaffe varefter hussar, mattar och hundar fick en försmak av vad som komma skall under de närmaste tio veckorna. Hundklubben har för avsikt att även i höst starta en valpkurs.

Tvätt för institutioner i Åtvid. Eftersom Åtvidabergstvännen nu upphört har man på kommunalkontoret gjort en undersökning om vilken tvättinrättning man i stället skall anlita. Kommunstyrelsen har beslutat att tvätt från de förbrukningsplatser som kommunstyrelsen har ansvaret för utföres av AB Tvätt och strykning i Linköping. Firman kan hämta, tvätta och leverera tvätt från institutioner i Åtvidaberg till samma pris som Åtvidabergstvännen.

Områdesplaner. Kommunstyrelsen har på förslag av planeringsutskottet beslutat att låta utarbeta sk områdesplaner för Grebo och Falorum.

Tomtförsäljningar. Kommunstyrelsen har beslutat sälja Mårsång 1:44 till Allan Svensson för 28 200 kr och Gråspetten till Bengt Persson för 29 700 kr.

Kommunens lokalbehov. Kontorslokalerna i nya kommunalhuset räcker inte längre till. Nu senast har såväl fritidsnämndens som hälsovårdsnämndens personal måst inrymmas i andra lokaler. Men förvaltningarna kommer att behöva ytterligare lokaler och ett förslag om tillbyggnad av nya kommunalhuset har redan presenterats. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde redogjorde fastighetschef Lars Persson för lokalbehovet. Kommunstyrelsen antog förslaget att begära hos kommunfullmäktige att en principutredning om lokalbehovet görs och att det för förprojektering anslås 20 000 kr.

Uppställningsplats för husvagnar. Kommunstyrelsen har beslutat upplåta Folkparken i Åtvidaberg för uppställning av husvagnar under tiden oktober-april. Frågan om undersökning av behovet av sommaruppställningsplats skall undersökas. Kommunstyrelsen gav fritidsnämnden i uppdrag att avge förslag till avgifter för uppställningar av husvagnar.

Inköp av tvättmaskin. Kommunstyrelsen har tillstyrkt en anhållan från fritidsnämnden om anslag med 15 000 kr för inköp av en tvättmaskin till simhallen.

Avstår från förköpsrätt. Kommunstyrelsen har beslutat avstå från kommunens förköpsrätt beträffande fastigheten Blidsäter 1:18 i Björnsäter. Köpeskillingen uppgår till 550 000 kr och tomtarealen är 8 000 kvm.

ÖC onsdag 1 september 1976

Anslag till djursjukhuset. Hus-hållningssällskapet i Östergötlands län anhåller i en skrivelse att Åtvidabergs kommun för nästa år anslår lägst samma belopp som i år till djursjukhuset i Linköping. För 1976 har Åtvidaberg anslagit 3 000 kr. Uppräknat efter index blir det 3 340 kr. Kommunstyrelsen har beslutat ta upp frågan till behandling i samband med budgetberedningen i mitten av oktober.

Övergångsställe vid Östantorpsvägen. Skolstyrelsen har i en skrivelse till kommunstyrelsen begärt att ett övergångsställe ordnas över Östantorpsvägen vid Vikingagatan. Man pekar på att flera olyckstillbud har inträffat vid den aktuella platsen där många skolbarn passerar på väg till och från Sandtagsskolan. Kommunstyrelsen har gett byggnadskontoret i uppdrag att iordningställa övergångsstället.

Uthyrning av Villan. Kommunstyrelsen beslutade på måndagen på förslag av fastighetschef Lars Persson att hyra ut del av Villan till Liljeholmens folkhögskola. Enligt kontraktet uthyrs ca 250 kvm av bottenvåningen mot en årlig hyra av 37 500 kr. I hyran ingår även värme och viss möblering. Kommunen förbehåller sig också rätten att disponera lokalerna under icke lektionstid. Kontraktet är skrivet på ett år och kan förlängas med ytterligare ett år.

Flyttfåglar. Hälsovårdsnämnden konstaterade vid sitt majsammanträde att de änder som vintertid uppehåller sig i kraftverkskanalen vid Adelnäsbron utgör en indirekt trafikfara. Man beslutade därför uppmana kommunstyrelsen att aktivt arbeta för att änderna matas på en annan plats än vid bron. Före sitt beslut hade nämnden inhämtat yttrande från Åtvida naturförening och polisen i Åtvidaberg. Kommunstyrelsen bordlade första gången ärendet eftersom man inte hade tillgång till Naturföreningens yttrande. Den handlingen hade man fått när man i måndags ånyo behandlade andfrågan. Kommunstyrelsen beslutade då att ge byggnadskontoret i uppdrag att undersöka var änderna kan matas och vad det kan komma att kosta att vidta flyttningen liksom uppsättning av skyltar där allmänheten uppmanas att inte mata änderna vid kanalbron.

Inventariebidrag på återremiss. Hannäs Folkets husförening har hos fritidsnämnden sökt om bidrag för inköp av stolar och bord. Inköp har skett för drygt 12 700 kr. Fritidsnämnden över-sände emellertid ärendet till kommunstyrelsen där man på måndagen beslutade återremittera frågan till fritidsnämnden. Kommunstyrelsen ger fritidsnämnden i uppdrag att undersöka om statsbidrag kan erhållas för detta ändamål.

DHR fick nej. DHR:s lokalavdelning i Åtvidaberg begärde tidigare under året hos fritidsnämnden kommunalt anslag med drygt 4 500 kr för täckande av beräknat underskott för 1976. Fritidsnämnden översände ärendet till kommunstyrelsen som hade det uppe till behandling på måndagen. Kommunstyrelsen hänvisar till tidigare beslut där man åtagit sig att betala hela hyran för DHR:s samlingslokal. Vidare meddelar man att några anslag för beräknade underskott inte utbetalas. Möjligen för verkliga underskott.

Fullgjort avtal. 1973 upprättades exploateringsavtal mellan kommunen och Åtvidabergs villabyggen beträffande småhusbyggnad på Berg Norrgård 1:4. Verkställd besiktning av området visar att bolaget fullgjort sina åligganden. Kommunstyrelsen har därför beslutat godkänna anläggningsarbetena och även beslutat återbetala den ställda säkerheten.

Bidrag till kurskostnad. Kommunstyrelsen har beslutat bevilja en anhållan från kommunalkamrerare Swenolof Lindblad om bidrag med 750 kr till kostnader i samband med studier i processrätt.

ÅTVIDABERG

Många nya namn på (s)-listan

Socialdemokraterna i Åtvidaberg presenterar en rad nya namn på valsekeln till kommunfullmäktigevalen. Nu har partiet 25 mandat i fullmäktige. Om antalet blir oförändrat nästa mandatperiod skulle det innebära åtta nya ordinarie ledamöter. Lennart Ek, Einar Landin och Eric Jernberg är borta från listan av åldersskäl. Dessutom saknas även Vivan Dahlgren, Göte Karlsson I, Bernt Forsberg, Göte Karlsson II och Lars Nestor.

I det kommunala handlingsprogrammet lovar man att arbeta aktivt för att differentiera arbetstillfällena i kommunen. Med alla till buds stående medel skall man arbeta för att flera näringsgrenar skall kunna etablera sig i Åtvidaberg.

Beträffande bostadsförordningen säger man att kommunen skall hålla en hög planberedskap för att tillfredsställa behovet av mark för byggande av bostäder. Under rubriken Undervisning säger man att skolfrågan i södra kommundelen skall lösas med hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen. Samtidigt skall man prioritera vuxenundervisningen för de lägre utbildade.

Ett aktivt förgrenat föreningsliv är en stor tillgång, skriver man i programmet. Under valperioden skall socialdemokraterna verka för en utredning om Örnbadet, försöka skapa fiskemöjligheter för kommunens invånare, utveckla Humpa till närströvmråde, färdigställa eljusspår i Grebo och motionsspår i Eksäter, Nygård och Björsäter. Vidare skall föreningslivet ges ökat ekonomiskt stöd.

På den kulturella sidan säger man att kommunen skall verka för att lokaler kan erbjudas folkbildningsarbete, föreningsliv, musik, konst och teater. Vad gäller miljön säger man i programmet att miljöförstöringar begränsas genom en väl fungerande planering och genom en aktiv landskapsvård bevaras väsentliga natur-, skönhets- och kulturvärden.

På det sociala området slutligen lovar man att bygga ut den uppsökande verksamheten. Ålderdomshemmen i kommunens ytterområden skall ses över och ersättas med mera moderna boendeformer. Största behovet finns i Hannäs—Gårdserumsdelen. Målsättningen är att alla barn till förvärvsarbetande föräldrar skall beredas plats i daghem eller familjedaghem. Därför

blir det en ny barnstuga i Nygård, utbyggnad av barnstugan i Grebo och nya lokaler i Björsäter.

Cykelturen -76 rullade 2 400 mil

På tisdagskvällen avslutades höstomgången av Åtvidabergskorpens motionsdrive Cykelturen -76. Arrangörerna kunde på finaldagen konstatera att omkring 200 personer deltagit med 775 starter under de tio tisdagarna. Sammanlagt har motionscyklisterna, företrädesvis av det kvinnliga könet, trampat ca 2 400 mil på grus- och asfaltvägarna runt samhället.

Efter tisdagens slutrunda som gick till Örn och åter samlades man till prisutdelning i Sporthallens foajé. Utlottningen av stingpinnar, overaller och luvor förrättades av Jonny Lönn och Christer Axelsson. Lycklig vinnare av cykeln blev Margit Sköld.

Åtvid på 116:e plats. Åtvidaberg fick i år nöja sig med en mycket blygsam placering i den sk Fullmäktige-cyklingen. Kommunens namn dyker upp först på 116:e plats i prislistan. En av orsakerna till det dåliga resultatet står att finna i det klena intresset för evenemanget hos fullmäktigeledamöterna. Bara 20 av de 69 ordinarie ledamöterna och suppleanterna ställde upp på den en mil långa slingan. Det är lite skillnad på de omkring 30 kommuner i toppen där man hade 100-procentigt deltagande bland de styrande. Men vi kommer igen nästa år, lovar man på Åtvidskorpens styrelse.

ÅTVIDABERG

(c) kritiserar lokaliseringpolitiken

I sitt kommunala program går Åtvidabergscentern till angrepp mot den lokaliseringspolitik som förts i kommunen. Åtvidaberg har under senare tid drabbats av samsättningsproblem vilket skapat otrygghet i hela kommunen, skriver man. Först vid kristillfället har åtgärder satts in för att försöka skaffa fram lösningar. Det är olyckligt när en ort så ensidigt under lång tid satsat på en storindustri. Åtvidabergscentern menar därför att åtgärder för att skaffa företag till kommunen måste ske kontinuerligt och inte sätts in punktvis när katastrofen är ett faktum.

I programmet säger man också att miljöfrågorna måste få större möjlighet att påverka samhällsplaneringen, att man skall vara aktsam om kommunens naturtillgångar och inte i onödan bygga på åker och i skog.

Beträffande åldringsvården pläderar centern för en decentralisering. Varje invånare skall på äldre dagar kunna bo kvar i sin invanda miljö. Det skulle kunna göras möjligt genom större satsning på hemsamariter och servicebostäder. Åtvidabergscentern säger sig också värna starkt om bygdeskolorna. Det är vår skyldighet att ge barnen en personlig, miljövänlig skola med små klasser inom rimligt avstånd från bostaden.

Vidare säger man att det gäller att hålla en löpande plan för byggandet så att tomter finns tillgängliga i hela kommunen. Man framhåller också att det i den arbetsituationen som Åtvidaberg nu befinner sig är viktigt att allt byggande i Åtvidaberg utförs av i kommunen etablerade företag.

På valsekeln för kommunfullmäktigevalen presenterar centern tre nya namn, dvs vid oförändrat elva ledamöter i fullmäktige. De tre nya är Göran Solvestad, Gunnar Rudborg och Linnéa Jacobsson. De tre som lämnar fullmäktige är Yngve Johansson, Hällingsfall, Inger Larsson och Göran Klint.

Öppet hus i Eksäter. Stiftelsen Åtvidabergshem stod på onsdagen som arrangör och värd för en Öppet hus-dag i den nybyggda fritidslokalen i Eksättersområdet. Speciellt inbjudna var samtliga hyresgäster i de stiftelseägda hyreshusen. Stiftelsens ordförande Evert Johansson och fastighetschef Lars Persson fanns hela dagen på plats för att visa lokalen och för att diskutera praktiska och principiella problem angående lägenheter, lekplatser, gångvägar m m i bostadsområdet. Sammanlagt passade ett 100-tal hyresgäster på tillfället att tala med "höga vederbörande" över en kopp kaffe. På plats fanns också representanter från fritidsnämnden som redan nästa vecka kommer att anordna en träff för husmödrar i Eksäter. En officiell invigning av fritidslokalen kommer att ske senare i höst.

Humparundans fjärde höstomgång samlade 93 deltagare. Därmed har ca 400 starter gjorts av Humpamotionärerna. Veckolöten tillföll Rut Bergsén.

Pensionärernas dag. Träs avdelning 10 i Åtvidaberg har stått som värd för en pensionärernas dag då man inbjöd pensionärer till en utflykt till de Facitanställdas kursgård i Skeppsgården. Stig Holmgren kunde hälsa omkring 120 gäster välkomna vid de dukade kaffeborden. Han svarade även för presentationen av kursgården och dess tillkomst. Vidare medverkade landstingsrådet Hilding Färm, som talade om landstingsfrågor och allmänpolitiska frågor. För den musikaliska underhållningen svarade Endy Mahrs på dragspel.

Centrallager till Örsätter

Det är nu helt klart att planerna på att förlägga ett enda stort centrallager av Facitprodukter till lokalerna i Örsätter utanför Åtvidaberg blir verklighet. Beslutet är fattat, säger direktör Göran Arvidsson, platschef i Åtvidaberg. Redan vid årsskiftet skall verksamheten vid det nya centrallagret börja fungera. I dagarna börjar man med de omändringsarbeten som är nödvändiga.

Örsättersfabriken utanför Åtvidaberg har en total golvyta på ca 36 000 kvm. I dag utnyttjas i stort sett bara två tredjedelar av den ytan för produktion. Resterande delar är således improduktiva och kostar bara en hel del pengar. Försök har gjorts att finna en hyresgäst till de lediga 12 000 kvm men man har nu funnit det mera lämpligt att placera det sedan

länge planerade centrallagret i Örsätter.

Centrallagret beräknas uppta 6 000—7 000 kvm golvyta. Lagret kommer att bestå enbart av Facitprodukter och från Åtvidaberg kommer man nu att förse den svenska marknaden och de övriga nordiska länderna med Facitprodukter. Det kommer också att (Forts sid 10 CENTRAL)

Central . . .

(Forts från sid 3)

bli frågan om viss exportverksamhet.

Den här verksamheten har förut varit enormt splittrad, säger Göran Arvidsson. Med lager i Åtvid, Svängsta, Trelleborg, Malmö, Strömstad, Göteborg, Polen osv. Vi har ansett det nödvändigt att samla i hop verksamheten för att få en rationell distribution och även minska de hela tiden stigande fraktkostnaderna. Vad gäller personalsidan så ger centrallagret bara ett marginellt tillskott med arbetstillfällen, slutar Göran Arvidsson.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Kds kommunala handlingsprogram

I sitt kommunala handlingsprogram säger sig kds vilja verka för en sådan service för åldringar och handikappade att de får möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö. Under rubriken Kultur och fritid säger man att värdefulla kulturmiljöer och kulturminnen skall bevaras och vårdas. Likaså ser man det angeläget med ökat stöd åt kristen och ideell ungdomsverksamhet och åt motionsidrotten. Kds efterlyser också en effektiv kommunal information.

Kds i Åtvidaberg förespråkar ett fortsatt kommunalt samregerande och skulle helst se att det fanns kommundelsråd. Små skolenheter, närservice och bättre kollektivtrafik återfinns också bland önskemålen.

Vad gäller miljön anser kds att bostadsbyggandet skall anpassas till efterfrågan och att man så långt är möjligt skall undvika att bygga på åkermark. En miljönämnd bör inrättas.

De två första kandidaterna på kds kommunfullmäktigelista i Åtvidaberg, Barbro Boll och Gunnar Svensson, är också de som just nu representerar partiet i fullmäktige. På tredje plats har man nominerat Börje Bjernhagen.

Namnlistor mot bron i Hägerstad. Åtvids naturförening har reagerat mot planerna på en bro med anslutande vägar över sundet vid Hägerstads slott i Hannäs. Naturföreningens styrelse menar, att området är ett av de mest natursköna i kommunen och att en bilväg förbi den gamla kyrkoruinen och ut till slottet, genom ytterligare ingrepp i naturen och den ökade trafik som blir följd, kommer att utgöra en allvarlig störning i den vackra landskapsbilden och lugna miljön. Naturföreningens styrelse protesterar mot planerna och uppmanar allmänheten att genom att skriva på namnlistor stödja naturföreningens och kulturnämndens strävanden att slå vakt om de naturvärden som hotas av det planerade brobygget.

Växtfärgning i Gärdesrum. Studieförbundet Vuxenskolan har stått som arrangör för en växtfärgningskurs vid sjön Skiren i Börsebo. Med Kerstin Bengtsson som ledare har ett tiotal damer från Gärdesrumstrakten deltagit i kursarbete. Man började redan i juni och slutade häromdagen. Man har gynnats av varmt och vackert väder under hela perioden. I händelse av regn har markägarna Inge och Ingegerd Svensson ställt en stuga till deltagarnas förfogande. Något regnskydd har man dock inte behövt men väl en plats för den teoretiska delen och för intagande av medhavt kaffe. Allt material till växtfärgningen har man hämtat från platsen. Garnet som färgats är äkta ullgarn från lantras och Texelfår som en av kursdeltagarna, Maja Gustafsson i Börsebo, är ägare till. Med hjälp av björklöv, renfana, ljung, vitmåra och andra växter har man fått fram ett 50-tal olika färger på garnerna.

BK Slaget tror på en bra säsong

Under veckoslutet börjar allvaret för bowlarna i Åtvidaberg för då börjar nämligen seriespelet. Aldrig tidigare har man väl börjat uppladdningen så tidigt som i år. Redan den 31 juli startade BK Slaget träningsserien Tre hallar tillsammans med lag från Linköping och Norrköping. Så inför starten mot Lincopia har spelarna sex träningsmatcher bakom sig. Och med resultat som lovar gott för framtiden.

Slagets ordförande Berndt Alfredsson berättar att det är uppåt i klubben just nu. Man har fler licensierade spelare än någonsin tidigare — 34 varav 9 damer. Förutom representationslaget i div IV har man ytterligare ett åtta-mannalag och ett fyramannalag i reservlagsserien plus ett damlag. En och annan godbit i Åtvidabergshallen vägar Berndt Alfredsson utlova. Reservlaget vann nämligen sin serie förra året och spelar nu i samma serie som allsvenska Sleipners reserver.

Enväldige UK Pelle Gustavsson har således ett brett material att hämta spelare ur. På herrsidan har man inte förlorat någon spelare. I stället har klubben fått ett värdefullt tillskott i form av makarna Ingrid och Claes Högberg från BK Ettan i Linköping.

Fotoutställning i Villan Under två dagar i slutet av september kommer kulturnämnden att anordna en fotoutställning i Villan. Det man kommer att visa är dels bildmaterial från Åtvidabergs vänort i Finland Juva och dels den fotoutställning som Åtvidabergs fotoklubb sammanställt för en liknande utställning i Juva. I utställningen ingår såväl färgdia som svartvita bilder.

World cup. Åtvidabergsfinalen i den världsomfattande bowlingtävlingen World cup, mera känd under namnet Coca cola-cupen, har avgjorts i bowlinghallen. Av de åtta som kvalificerat sig till finalen lyckades Kennet Dahlgren bäst på 1580. Tvåa blev Arne Thell med 1493. Båda dessa går nu vidare till distriktsfinalen i Motala. I damfinalen segrade Birgitta Hansson på 1356 tätt följd av Ingrid Hörberg, 1353. För damerna gäller att bästa resultat är direktkvalificerande för Sverigefinalen.

En trafikolycka inträffade på fredagen i korsningen Kaplansgatan—Trädgårdsgatan. Föraren till en personbil körde rakt in i en lastbil. Föraren fick en del blesyrer och fördes i ambulans till regionsjukhuset i Linköping. Personbilen blev så illa åtgången att den måste bärgas från platsen. Vid olycksplatsen råder väjningsplikt vilket i det här fallet gällde för personbilen.

4/9

6/9

Åtvidaberg

Nyetableringen i Åtvid otillräcklig, anser fp

Med de snabba förändringar som vi i dag får uppleva inom näringslivet är det nödvändigt att det finns flera företag på en ort som Åtvidaberg. Det skriver folkpartiet i Åtvidaberg i sitt kommunala handlingsprogram. Partiet menar att det inte har lyckats få till stånd den nyetablering som måste anses nödvändig. Fp i Åtvidaberg ser det därför som en absolut nödvändighet att alla tillgängliga resurser sätts in för att ändra på detta förhållande. Det lovar folkpartiet att verka för liksom att man ska ge invånarna möjlighet till yrkesutbildning.

I handlingsprogrammet hävdar man vidare att det inte finns någon anledning att satsa på lägenhetsbygge i traditionell stil med tanke på alla lediga lägenheter i Eksäter. Folkpartiet ser utvecklingen av Åtvid mot ett villasamhälle som något positivt. Därför vill man också verka för att tillgången på småhustomter i hela kommunen svarar mot efterfrågan.

Beträffande uppförandet av industrilokaler säger sig folkpartiet helt stödja de satsningar som gjorts och man kommer också att stödja fortsatta satsningar på seriösa företag. En annan viktig fråga för fp är satsningen på servicebostäder för behövande pensionärer.

Vidare skriver man att det är angeläget att satsa på människors ökade fritid. Men detta måste ske i takt med våra möjligheter eftersom önskemålen är enorma, menar folkpartiet. Partiet anser att det är en kommunal angelägenhet att satsa på anläggningar för de breda aktiviteterna och att föreningarna skall fungera oberoende av kommunen men med kommunalt stöd.

Slutligen vill folkpartiet sätta ett tak för de kraftigt ökade kostnaderna för fritidsstudieverksamheten och ett införande av fast bidrag per studietimme. Detta tak skulle göra att studieförbunden får en större önskan att samarbeta och inte driva kurser med litet deltagarantal.

Under gällande mandatperiod har folkpartiet tre ledamöter i Åtvidabergs kommunfullmäktige. Av dessa tre återfinns Bengt Persson och Folke Hanström som första respektive tredje namn på den nya listan. Nytt namn bland de tre i toppen är Inge Lundberg. Sven Ternstedt har flyttats ner på fjärde plats och på femte Jan Ångmo, nu suppleant i fullmäktige.



Det är inte varje dag som 8-åringar får utkämpa en match på en allsvensk arena. Men det fick i varje fall laget från AFF:s fotbollsskola göra på söndagen när Fotbollens dag anordnades i Åtvidaberg. Nu blev det visserligen förlust mot de något äldre grabbarna från Gamleby men det hindrar ju inte att man kan vara glad ändå

Fotbollens dag i Åtvidaberg

Åtvidabergs FF är minsann inte bara ett allsvenskt lag i fotboll. Det är också omkring 250 smågrabbar och ungdomar som klickar boll. Det är damer och flickor som spelar. Det är föräldragrupper, en ungdomskommitté och en aktivitetskommitté som jobbar och sliter tillsammans för fotbollen, ungdomarna och inte minst för att visa att AFF sakta men säkert håller på att förvandlas från en företagsangelägenhet till ett folkets lag i Åtvidaberg. Entusiasterna i AFF, och det är en hel del det, manifesterade detta under veckoslutet i det arrangemang som gick under namnet Fotbollens dag.

Det hela började redan på lördagen då över hundralet AFF-are mer eller mindre "drabbade"

flanerande och handlande allmänhet i Åtvidabergs centrum. Allsvenska spelare, pojklagspelare, föräldrar, ledare m fl samlade genom lotterier, pilkastning och frivilliga avgifter på ett par parkeringsplatser in över 6 000 kr till ungdomsverksamheten.

Från början hade arrangörerna hoppats kunna visa upp sig under mer ordnade former än som nu skedde. Men genom att kommunstyrelsen som bekant satte en käpp i hjulet fick lördagsaktiviteterna bli av det mer improviserade slaget.

Söndagen ägnades åt fotbollsspel. Från bitida till en bit efter det att ishockeymatchen börjat på TV. Sammanlagt spelades 10 matcher på Kopparvallens A- och B-planer. Sex pojklag mötte sina krafter med inbjudna lag från Överum, Västervik, Nässjö, Kisa och Klockrike. Åttaåringarna i Fotbollsskolan mötte ett något äldre lag från Gamleby och det nybildade flicklaget som bara existerat i två veckor spelade sin första match mot flickor från Bjärka-Säby.

Strax innan den allsvenska matchen mellan AFF och Öster tog

sin början skulle Skänninge ballongklubb göra en ballonguppstigning. Tyvärr kunde uppstigningen inte fullföljas på grund av den hårda blåsten. Publiken fick nöja sig med att se den väldiga ballongen startklar.

Sture Johansson, Åke Söderqvist, Hans Blide, Arne Leo m fl ungdoms- och aktivitetskommittéerna kunde på söndagseftermiddagen summera idel positiva intryck från Fotbollens dag. Årets uppgava av evenemanget var mera ett test på vad som går att göra. Redan nu talar man om nästa års Fotbollens dag. Då kommer man att försöka anordna regelrätta cupturneringar mellan olika pojklag och aktiviteterna ute i samhället kommer i varje fall inte att bli av mindre omfattning än i år.

Matchresultat: AFF 64—Överum 11—0; AFF 65—Västervik AIS 3—0; AFF 62—Jenny 4—2; AFF 63—Nässjö 3—0; AFF 66—Kisa 2—9; Fotbollsskolan—Gamleby 0—10; AFF 63—Klockrike 5—1; AFF:s flickor—Bjärka Säby 0—1.

CHRISTER BERG

Metallarnas nya kursgård i Yxnerum invigd av förbundsordf Berth Lundin



Tre nöjda huvudpersoner vid lördagens invigning av Metalls kursgård i Yxnerum, fr v Berth Lundin, Gunnar Andersson och Stig Strömberg

På lördagen invigdes länets metallavdelningars nya stolthet — kursgården Yxnerum två mil utanför Åtvidaberg. Vackert väder, pompa och ståt präglade ceremonin. Blåsare från Åtvidabergs musikkår framförde med bravur den pampiga fanfar som Gustav Nygren specialkomponerade till Åtvidabergs 550-årsjubileum. Metalls förbundsordförande Berth Lundin högtidstalade. Under hela förmiddagen strömmade inbjudna och intresserade gäster till för att överlämna presenter i imponerande mängd och inte minst för att studera kursgården i alla dess vinklar och vrår.

— Vi är just nu inne i något av en utbildningsexplosion inom Metallarbetareförbundet, sade Berth Lundin. Målsättningen för förra året var att 10 procent av våra medlemmar skulle få facklig utbildning. Resultatet blev 15 procent. Allt pekar på att vi i år kommer upp i drygt 20 procent vilket skulle innebära att över 100 000 Metallanslutna får facklig utbildning.

Eftersom behovet av studieverksamhet bara ser ut att öka så är tillkomsten av skolan i Yxnerum ett perfekt tillskott, fortsatte Berth Lundin, som tackade Metallavdelningarna i Östergötland för initiativet. Det har hänt mycket på senare år, sade Metallordföranden och nämnde saker som styrelserepresentation, skyddsombuden, ökad insyn i företagets ekonomi osv. Allt detta har medfört att behovet av utbildning för våra medlemmar också ökat. För bestämmelserna är ju bara tomma ord om vi inte kan utnyttja dem.

Berth Lundin menade också, att det måste vara en styrka för näringslivet att ha en fackföreningsrörelse som är så utbildad att den på ett riktigt sätt kan föra medlemmarnas talan. Genom kunskaper skall vi föra demokratin vidare, sade Berth Lundin. Och kursgården i Yxnerum är en viktig kugge i det demokratiska arbete som fackföreningsrörelsen är engagerad i.

Ceremonierna inleddes med att Åtvidabergs musikkår under ledning av Olle Kvarforth spelade en rad taktfasta melodier. Styrelseordföranden Gunnar Andersson, Finspång, hälsade välkommen och gav en kortfattad historiebekrivning över kursgårdens tillkomst. Sedan Åtvidabergs manskör och ett spelmanslag från Åtvid underhållit en stund framförde även studierektor Olof Sandqvist Åtvidabergs kommuns gratulationer.

Den mångfald av presenter som skänkts till kursgården visades också upp. Ett bilföretag ställde

en bil till skolans förfogande, en annan firma skänkte en interntevanläggning, man fick konstverk, biljardbord, motorgräsklippare osv. Skolans egen konstfond ökade i en handvändning från 13 000 till över 20 000.

Drivkraften bakom tillkomsten av kursgården är Stig Strömberg, Åtvidaberg, tidigare Metallordförande i Åtvid. Metallarna i länet hade tröttnat på att förlägga sina kurser till olika hotell. Man ville ha en lugnare miljö och sökte efter något bra ställe. Varför inte Yxnerums skola? föreslog Stig Strömberg. Skolan som byggdes i mitten av 50-talet hade stått oanvänd sedan 1969. Den tomma skolan kostade kommunen närmare 60 000 kr om året.

Vid ett möte i Finspång i februari 1973 fattade sju metallavdelningar i Östergötland beslutet att förvärva skolan och bygga om den till kursgård. Planeringsarbetet varade i exakt två år. Ombyggnadsarbetet nästan på dagen ytterligare ett år. I slutet av februari i år togs skolan i bruk. Och i dag kan Stig Strömberg, som numera är anställd på kursgården, omtala att man har full beläggning fram till februari nästa år.

Av den gamla byskolan har det nu blivit en modern och trivsamt kursgård. Man har byggt till och byggt om men ändå lyckats be-

hålla den ursprungliga karaktären. Kök och matsal har byggts till liksom inkvarteringsdelen med sina 36 rymliga och väl utrustade rum.

I dag sysselsätter kursgården tolv personer varav flera från trakten. Tillkomsten av skolan har således inneburit en stimulans för Yxnerum som sedan flera år haft ett vikande befolkningsunderlag och kommunens högsta medelålder.

Att intresset för kursgården Yxnerum är och varit på topp bekräftas kanske bäst av de höga beläggningssiffrorna. Man har tvingats säga nej till massor av kurser. Och bland alla belätta gäster har åtskilliga tillhört icke-fackliga organisationer och föreningar. Som t ex ÅFF när klubben förlagt träningsläger i Yxnerum.

Egentligen är det bara en enda sak som ansvariga för kursgården, anställda på kursgården och besökarna på kursgården är besvikna på. Det är vägarna till Yxnerum. Framför allt klagar man på vägen mellan Åtvidaberg och Yxnerum som i folkmun döpts till lersnoken och som faktiskt fått egen visa uppkallad efter sig. Den och andra vägar till Yxnerum är smala, krokiga och grusbelagda. Ingen till nytta och glädje utom för en och annan som leker rallyförare, säger Stig Strömberg.

CHRISTER BERG

Moderaterna i Åtvidaberg: "Tafatta försök skaffa nya företag till Åtvid"

Moderaterna i Åtvidaberg går i sitt kommunala handlingsprogram till hårt angrepp mot den lokaliseringspolitik som förts i kommunen. De försök som gjorts för att skaffa nya företag till orten har varit tafatta, skriver man och fortsätter: Det finns företag som velat flytta till Åtvidaberg men som inte kommit hit därför att de ansvariga inom kommunen inte agerat tillräckligt aktivt. Åtskilliga arbetstillfällen har därmed gått förlorade och resultatet har blivit högre ungdomsarbetslöshet än någonsin och ökad avflyttning från orten, hävdar partiet.

Moderaterna ser inte tillfälliga AMS-arbeten som en godtagbar lösning. Man vill koncentrera resurserna inom lokaliseringsverksamheten till en aktiv marknadsföring av Åtvidaberg. Och man betonar ordet "aktivt".

Därefter övergår man till att kritisera planeringen av bostadsbyggandet. Trots bristen på arbete är Åtvidaberg en eftersökt bostadsort. Men tyvärr kan knappast någon flytta till Åtvid för i år finns inte en enda tomt. Inte ens med förtur. Planeringen för egna hemsbebyggelse har varit kortiktig, menar moderaterna och säger sig vilja ha en bättre tomtplanering inte bara för att tillgodose önskemålen i Åtvidaberg utan också i övriga tätorter.

Vidare trycker moderaterna på vikten att slå vakt om värdefulla

fritids- och strövområden. Någon ytterligare bebyggelse på Humparundan bör inte få ske, skriver man. Slutligen ställer partiet sig som förespråkare för fler fritidslokaler, att vidareutbildningen för ungdomar i Åtvid förbättras genom utbyggnad av gymnasieskolan och att man satsar ännu mera på hemsamaritverksamheten så att äldre människor får möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö så länge de kan och önskar.

Moderaternas fullmäktigelista är oförändrad vad gäller de fyra första platserna, dvs så många mandat som man nu besitter i fullmäktige. De fyra är Åke Elliot, Carl Nilsson, Brita Petersson och Ingvar Kindesjö. På femte plats har man nominerat Johan Adelswärd och på sjätte Ann-Sophie Söderberg.

Åtvidaberg

En trafikolycka inträffade på lördagen i korsningen Slevringevägen—Vasavägen. Det var en personbil som körde ut från Vasavägen och in i en från Mormorsgruvan kommande personbil. De ene av förarna lämnade en del personuppgifter och avvek därefter från platsen. När polisen tio minuter senare anlände till mannens bostad fann de för gott att ta honom med för blodprovstagning. Endast mindre plåtskador uppstod på fordonen.

Trivselklubben Vi reser anordnade på lördagen en frutidagsresa med hemligt mål. Det var sjätte året som klubben arrangerade denna resa. Det vackra vädret bidrog till att resan blev omtyckt av de omkring 90 deltagarna. Via Björkfors och Hyclinge åkte man till det första etappmålet som var Västervik. Där mötte Ebon Meufel med dotter och de båda visade stadens sevärdheter under en rundtur. Färden fortsatte sedan över Vråka till Lofta där man tog Bjursundsfärjan över till Loftahammar och i Källvik intogs så den stora festmåltiden. Robert Ekström, ordförande i Trivselklubben, framförde deltagarnas tack till dem som iordningställt måltiden.

De gamlas dag i Björsäter. På söndagen arrangerades De gamlas dag i Björsäter. Högtiden inleddes med högmässa med nattvardsgång i Björsäters kyrka, dit ca 75 besökare kommit. Högmässan leddes av komminister Thord Thordson. En körgrupp ur Björsäters kyrkokör sjöng under ledning av kantor Christer Carlsson Introitus och ytterligare en sång efter predikan. Efteråt samlades man i Församlingshemmet där syföreningens medlemmar såg till att gästerna lät sig väl smaka av kaffe och bredda smörgåsar. Blommor utdelades till de båda äldsta närvarande pensionärerna Elsa Andersson, Frängsbo, och Edvin Kalm, Sunnebo. Carl Eskilsson höll ett anförande om gamla tider i Björsäter. Han talade om kristidsnämnden, om ransoneringar osv. Avslutningsvis tackade Olle Johansson, Båtvik, å pensionärernas vägnar för festligheterna.

Humparundan. Den femte omgången av Humparundan samlade 102 deltagare. Lottsedeln vanns av Maj-Britt Gustavsson. På torsdag är det stor final på årets Humparundor med en avslutande prisutdelning vid start- och målplatsen i Humparundarängen.

De gamlas dag i Hannäs. På söndagen anordnades De gamlas dag i Hannäs. Församlingshögtiden inleddes med en högmässa i Hannäs kyrka där prosten Harry Aldenius predikade och var liturg. Vidare medverkade Hannäs kyrkokör under ledning av kantor Gurl Fredriksson. Efter högmässan samlades man i Församlingshemmet där Rumma-Mörtebäcks sykets stod för värdskapet och bjöd på kaffe, smörgås och tårta. De äldsta närvarande gästerna, Ellen Rundberg, Hannäs, och Einar Andersson, Vinterstad, hyllades med blommor. Harry Aldenius höll ett anförande om psalmboksförfattaren Samuel Hedborn och unisont sjöngs också några av hans sånger. I Församlingshemmet medverkade även kyrkokören innan högtiden avslutades med bön och psalmsång.

Träningsflit. Åtta av pojkarna i ÅFF 64 har varit med vid pojklagets samtliga träningsstillfällen i år. Det innebär inte mindre än 70 gånger. De övriga tio i pojklaget har varit frånvarande någon enstaka gång. Det berättar lagledaren Tarmo Elken inte utan viss stolthet. Träningsfliten har inte varit utan resultat. Laget gick segrande ur seriespelet. För tredje året i följd. I år var dock motståndet något hårdare än tidigare eftersom man kom på samma poäng som Saabs lag.

Eskil Andersson 75 år

Musikdirektör Eskil Andersson, Åtvidaberg fyller på fredag 75 år. Han är född i Broddarp i Elfsborgs län. Efter genomgången folkskolläraryxamen vid seminariet i Göteborg fick han sin första anställning som lärare i en skola utanför Tidaholm.



Folkskolläraryrket, som han utövat på en rad platser i landet, upphörde han med 1945. Nio år dessförinnan tog han som privatist sina musikexamina vid Musikkonservatoriet, Stockholm. Han har innehaft musiklärartjänster i Sollentuna och Helsingborg. Till Linköping kom han 1946 och då som musiklärare vid seminariet och därefter till Katedralskolan där han tjänstgjorde till mitten av 60-talet. Sedan 1972 är han bosatt i Åtvidaberg.

Inom musikens område har Eskil Andersson verkat, och verkar fortfarande, över ett brett register. På 30- och 40-talen var han känd som en av Sveriges absolut främsta tenorer. Röstens och dess tonomfång ledde till ett erbjudande om kontrakt med Kuagl. operan. Han har sjungit med OD, Stockholms studentsångare, QF, Radiokören, som solist i folkparkerna, haft engagemang på Berns och Gyldene Freden och har haft egna musikradioprogram. Vidare har han verkat som kyrkomusiker under 25 års tid på en rad platser. I Linköping entusiastmerade han läroverkskören till insatser som lät tala om sig vida omkring. Under en tid deltog upp till 150 elever frivilligt och regelbundet i övningarna. Under en följd av år har han arbetat som musikrecensent i olika tidningar. Sedan tio år tillbaka regelbundet i denna tidning. Eskil Andersson är också känd för sin orädda och kämpaglada attityd gentemot myndigheter och förtroendevalda på alla nivåer. En och annan Linköpingsbo minns säkert den sorgslustiga flygelhistorien och det kommunala köpet av Lambohov.

Även om Eskil Andersson gjort sig obekvämd bland makthavare i byråkratins korridorer så har han också med årens lopp fått en stor skara trofasta vänner. Ett påtagligt exempel på detta ges på söndag i Katedralskolan då föreningen Linköpings läroverkspojkar gemensamt med skolan anordnar en hyllningsceremoni för Eskil Andersson. En aktion som vuxit fram spontant bland oss f d elever, säger en av initiativtagarna. Hyllningen ges formen av musikalisk salong under medverkan av en rad organisationer och kända musikpersonligheter.

Villan i Åtvid används åter Dagfolkhögskolan visar vägen

Efter att ha legat tom och övergiven i tre år har nu den gamla säregna direktörsbostaden Villan i Åtvidaberg åter kommit till användning. På vardagarna är gårdsplanen framför huvudingången fylld med bilar. Inifrån byggnaden hörs hammarslag. Det är hantverkare som påbörjat renoveringsarbetet. Alltmedan undervisningen pågår för de omkring 60 eleverna i dagfolkhögskolan. För egentligen är det med Liljeholmens folkhögskolas fillal i Åtvidaberg som Villan åter fått liv. För en summa av nära 40 000 kr har dagfolkhögskolan förhyrt en dryg tredjedel av golvytan i Villan. Knappt har elever och lärare hunnit börja terminen förrän man börjat diskutera och planera framtida användningsområden.

Alltsedan före Facitchefen Gunnar Ericsson flyttade ut ur Villan 1973 har de 18 rummen fördelade på 640 kvm stått oanvända. Den 13 000 kvm stora tomten började sakta men säkert att växa igen. Delar av fastigheten har utsetts för mindre skadegörelse.

Ett tag skulle Villan och en angränsande fastighet bli vårdhem för lättskötta psykiskt sjuka. Därefter kom ett förslag om att bygga ett antal radhus på tomten och göra om Villan till ett exklusivt flerfamiljshus. För ett år sedan köpte Åtvidabergs kommun Villan för 650 000 kr efter den längsta fullmäktigedebatten på år och dag. På köpet fick man kommunens kanske mest eftertraktade markområde.

Därefter plockades Villan in i kommunala utredningar, beräkningar och undersökningar. Men än så länge har man inte fattat något beslut om vad man egentligen skall ha byggnaden och tomten till. Vad man än tänker sig så blir det dyrt. Även utan någon som helst förändring och utan att huset användes. I detta fall beräknas den årliga driften till ca

160 000 kr. Rent ekonomiskt vore det förstås billigast för kommunen om hela byggnaden revs eller brann upp.

Men nu har således kulturintresserade och ansvariga myndighetspersoner fått åtminstone ett års respit genom uthyrningen av bottenvåningen till dagfolkhögskolan.

I våras tog ledningen för dagfolkhögskolan kontakt med kommunen. Man behövde större lokaler. Vid starten i Åtvidaberg 1974 fick man 14 elever. Året därpå ökade antalet elever till 17. Inför höstterminen 1976 kom man att uppleva något av ett explosionsartat intresse för verksamheten. Över 60 personer anmälde sitt intresse. När de som inte lyckats ordna barnpassning eller studielånsfrågor "hoppat av" återstod vid terminens början 40 elever.

En tanke var att lösa lokalfrågan genom att utnyttja några av de lediga lägenheterna i Eksätter. Men det visade sig bli ett dyrare alternativ än att använda Villan. Vilket både elever och lärare är tacksamma för. Nu hoppas man bara att man skall få utnyttja Villan, länge, länge.

Lokalerna passar som handen i handsken, säger Gunnar Jönsson, en av huvudlärarna. Vi disponerar nu 6-7 undervisningslokaler av varierande storlek. Miljön är perfekt för den form av undervisning vi bedriver. Eleverna har stort inflytande på ämnesval och studielitteratur. Villan med sin särpräglade atmosfär och historiska bakgrund är en utmärkt plats vid diskussionen om miljö, kultur, historia och samhällskunskap.

Trots att höstterminen bara pågått ett par veckor har verksamheten redan satt sin prägel på Villan. Där är det nu liv och rörelse i stort sett varje dag. Eleverna har själva smyckat lokaler med både blommor och väggprydnader. Tillsammans med kulturnämnden och studieförbundet har man etablerat ett fruktbart samarbete vad gäller kvälls- och helgevenemang.

Kontakt har vidare tagits med friherre Gösta Adelswärd för att få inspiration till praktiskt arbete vid Villan. Uppenbarligen har man då vänt sig till rätt person. Gösta Adelswärd har själv växt upp i Villan. Han är ledamot av kulturnämnden och besitter unika kunskaper vad gäller trädgårdsarkitektur.

Vi har ingalunda tänkt oss att vara en sluten grupp här ute i Villan, påpekar Gunnar Serrander. Tvärtom söker vi samarbete med grupper utanför dagfolkhögskolan och kommer själva att ta initiativ till exempelvis kulturarrangemang där vi bjuder in allmänheten. Likaväl som vi vill påverka andra organisationer och grupper att komma hit.

Än så länge är möblemanget spartanskt och hjälpmedlen fåtaliga. Men elever och lärare arbetar gemensamt på att komplettera det hela så man står något så när rustade till det första offentliga evenemanget. Det enda riktigt stora problemet är att få tag i ett piano, säger Gunnar Serrander, och drömmer om att få komma i kontakt med någon som skulle kunna tänka sig att andra spelade på sitt piano i Villan.

CHRISTER BERG



Den gamla direktörsbostaden Villan i Åtvidaberg har stått tom i tre år och medan förfallet tilltagit är det ingen som egentligen vetat vad man skulle använda byggnad och sjötomt till. När så Liljeholmens dagfolkhögskolefillal i Åtvidaberg ökade elevantalet med mer än det dubbla och man behövde nya lokaler föll det sig nästan naturligt att "ockupera" Villan. På bilden Gunnar Serrander under en miljövärdleksktion med en grupp elever

9/9

Kommunalpolitisk valdebatt i Åtvid utan några partiskiljande frågor

Offentlig kommunalpolitisk valdebatt var den föga spännande titeln för ett evenemang i Alléskolan i Åtvidaberg på tisdagskvällen. Vård för sammankomsten var socialdemokraterna som i en av ortstidningarna "utmanat" de borgerliga. Dessa i sin tur antog i en annan or-

På podiet trängdes en panel på inte mindre än tolv personer representerande de fem partier som sitter i kommunfullmäktige. I salongen befann sig dessutom mindre än 50 personer varav ett dussin fullmäktigeledamöter och ytterligare två dussin personer med klar partianknäring. Förutom representanter för pressen

bestod således den kommunalpolitiskt aktivt kunskapsförstående allmänheten i salongen av en handfull personer.

Debatten skulle enligt annonserna grundas på frågor från publiken. Icke desto mindre avverkades den första halvtimmen, och drygt det, utan att någon ens fick chansen att ställa en fråga. Från-

tidning denna "Inbjudan". En förutsättning för denna drabbning var dock att debatten skulle grundas på frågor från publiken. Allmänheten uppmanades att fråga partierna hur dessa vill forma Åtvidabergs framtid.

sett paneldeltagarna. I stället fick varje parti börja med ett längre eller kortare anförande. Olof Sandqvist inledde med att läsa ur det socialdemokratiska kommunala handlingsprogrammet. För detta fick han applåder. De enda för dagen.

JO-nyhet

Kvällens ende icke partipolitiskt aktiva frågeställare, Eskil Andersson, ställde två frågor till kommunstyrelseledamöterna på podiet beträffande den bekanta villervallan vid tillsättandet av en näringslivskonsult. Den ende av de i salongen nio närvarande från kommunstyrelsen som svarade var kommunalrådet Carl-Eric Ahlström. Och denne nöjde sig med att påstå att frågan är JO-anmald, att JO skall yttra sig och att man inväntar svar från länsstyrelsen.

Att frågan skulle vara JO-anmald var en nyhet för de närvarande och kommunalrådet erkände också efteråt detta sitt misstag. Han hade menat länsstyrelsen. Övriga kommunstyrelseledamöter besvarade Eskil Anderssons frågor med en närmast generande tystnad.

Desto villigare var man tidigare under kvällen att besvara varandras och andra kommunalpolitikernas frågor. Arne Johansson (s), kommunstyrelseledamot, satt bland publiken och hade flera replikskiften med Barbro Boll (kds). Bl a om den intressanta frågan vem som känner utbildningsminister Bertil Zachrisson bäst.

Annars trodde nog en och annan att frågan om lokaliseringspolitik skulle sätta fart på debatten. I sina kommunala handlingsprogram har ju särskilt moderater och centerpartister men även folkpartiet hårt kritiserat de hittills vidtagna åtgärderna. Tafatta försök, skriver bl a moderaterna.

Nu tycktes dock alla vara överens om att det som gjorts kunde försvaras.

(c)-kritik

Enda undantaget utgjorde Robert Rydberg (c) som i ett engagerat anförande menade att det hänt på tok för litet, att informationen om vidtagna åtgärder inte fungerat och att det är fel att kräva att enskilda ledamöter i kommunstyrelse och kommunala

lokaliseringsbolag skall komma med alla idéer. Det är ju just för den sakens skull vi för dyra pengar anställt en konsult. Och då är det inte mer än rimligt begärt att vi också får se några resultat. Lokaliseringsfrågan har hittills varit illa skött, hävdade Robert Rydberg och slutade: det är tydligt att handlingskraften mattas om folk får sitta för länge vid makten.

Så talade Robert Rydberg och fick naturligtvis inhösta en del kritiska kommentarer för detta. Till slut var dock de allra flesta överens om att det där med lokaliseringspolitik, det är svårt det. Och att man skall följa upp den gjorda satsningen genom att anslå ytterligare pengar.

Överens

För den som ville veta något om vad partierna vill göra med det framtida Åtvidaberg gavs dåligt med konkreta besked. Ett besked som gavs var dock att partierna tycks vara förtvivlat överens.

Socialdemokraten läste upp sitt program. Moderaten ställde sig därefter upp och sade sig instämma med föregående talare. Folkpartisten talade om betydelsen att nå samförstånd redan på planeringsstadiet och kds-aren hävdade att man vill ha fortsatt kommunalt samregerande.

Så sökte man några grundläggande skiljelinjer i olika kommunala frågor blev man nog så besviken den här kvällen. Däremot ökade förståelsen för varför det finns blanka valsedlar i vallokaler. CHRISTER BERG

En trafikolycka inträffade tidigt på onsdagen vid korsningen Kalkugnsvägen—Katarinavägen i Åtvidaberg. Det var två personbilar som kolliderade till följd av föraren till den ena inte uppmärksammade väjningsplikten. Den påkörda bilen kastades upp mot ett tomtstaket och fick sådana skador att den förvandlades till skrot. Den påkörande bilen däremot klarade sig med mindre bucklor i fronten. Ingen människa kom till skada.

KM i pistol. Åtvidabergs pistol-skytteförening har haft sitt årliga klubbmästerskap i pistolskjutning. Bäst lyckades Tord Olsson som därmed fick en inteckning i vandringspriset, en bronskanon. Resultat: 1) Tord Olsson 264; 2) Hans Eklund 260; 3) Åke Fransson 259. Samtidigt avgjordes en handikapptävling där de tre bästa skyttarna blev: 1) Christer Nilsson 286; 2) Hans Eklund 284; 3) Roland Alm 269.

ÅTVIDABERG

Över en halv milj kr till studieförbunden

I 1977 års stat föreslår kulturenämnden att 556 300 kr tas upp i anslag till de olika studieförbunden i Åtvidaberg. Det är en ökning med drygt 100 000 kr jämfört med årets budget. De beräknade bidragen är baserade på kulturenämndens förslag till bidragsramar för respektive studieförbund. Undantaget är bidraget till skollmännen och prioriterade studiecirklar. Under den rubriken söker organisationerna 218 100 kr. Förra året budgeterades 170 300 på den posten medan 160 600 redovisades.

En annan stor post för studieförbunden är administration och propaganda där kulturenämnden tagit upp sammanlagt 175 000 kr. Lokalkostnaderna beräknas uppgå till 136 600 kr.

Fördelat på de olika studieförbunden innebär stafförslaget följande anslag: ABF 237 800 kr, TBV 35 700 kr, Frikyrkliga studieförbundet 15 800, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 39 600, Medborgarskolan, Åtvidaberg, 52 000, Medborgarskolan, Björsäter, 4 800, SKS 84 800, Vuxenskolan 56 600, Åtvids husmodersförening 7 000, Kursverksamheten 7 700, Studieförbundet 11 300, EFS—KFUK—KFUM 3 200.

Färdtjänsten dyrare än beräknat

Kommunstyrelsen tillstyrker en begäran från socialnämnden att tilläggsanslag med 68 500 beviljas för färdtjänstverksamheten. För 1976 anslags i budgeten 100 000 kr mot av socialnämnden ursprungligen begärda 159 000. I början av augusti hade i stort sett hela det anslagna beloppet tagit slut. Socialchefen anger tre orsaker till detta faktum. Dels att taxehöjningar med drygt 11 procent ägt rum, dels att fullmäktige i april genom två ändringar infört något generösare bestämmelser för färdtjänsten.

Kommunstyrelsen menar att kostnadsutvecklingen beträffande färdtjänsten varit påfallande snabb. Man hemställer därför om en omprövning av bestämmelserna så att läkarintyg bör ligga till grund för samtliga färdtjänstberättigade. I dag tillåts make eller sammanboende med färdtjänstberättigad att medfölja denne mot erläggande av samma avgift.

Förhyrning av Mårsång 1:3. Kommunstyrelsen har beslutat uthyra mangårdsbyggnaden vid Mårsång 1:3 i Grebo till Grebo skid- och motionsklubb. Man har också beslutat väjda till klubben att även låta Grebo socutkår få disponera lokalerna.

Byggnadsplanen för Björsäter. Nu har även kommunstyrelsen tillstyrkt förslaget till ändring av byggnadsplan för Björsäters kyrkby. Förslaget innebär att den mark som var reserverad för kommunalhus nu ger plats för tre villatomter. Närmast skall fullmäktige titta på förslaget som därefter underställs länsstyrelsen för fastställelse.

Förtur i tomtkön. På förslag av fastighetschef Lars Persson har kommunstyrelsen beslutat bevilja produktions- och försäljningschefen på Zäta Tryckerierna AB, Ole Henriksson, förtur i tomtkön. Han erbjöds turordning nr 5 i den aktuella tomtkölstan.

Trafiksäkerhet i Mosskull. Kommunstyrelsen har beslutat låta sätta upp en trafikpegel på en trafikfarlig plats på riksväg 35 vid utfarten från gamla skolan i Mosskull. Statens vägverk som tillfrågats i ärendet har svarat att åtgärden inte ankommer på vägförvaltningen men att man inte har något att anföra mot.

Partistödet. Kommunstyrelsen behandlade på måndagen den motion om översyn, dvs höjning, av det kommunala partistödet som framlagts av den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Vid sammanträdet anförde Gunnar Landin (c) att man bör bibehålla nu gällande storlek. Kommunstyrelsen beslutade dock att bordlägga frågan till det är dags att behandla nästa års budget. En utredning visar att storleken av partistödet skiljer sig mycket från kommun till kommun. I Östergötland ligger Ödeshög lägst med 250 kr per mandat i fullmäktige medan Norrköping ligger högst med 9 000 kr. Med sina 2 000 kr ligger Åtvidaberg före Boxholm, Kinda, Söderköping, Valdemars kyrka och Ödeshög.

Parkstädningsmaskin. Kommunstyrelsen har tillstyrkt en begäran från byggnadskontoret om inköp av en parkstädningsmaskin till en kostnad av 18 000 kr. Utredningar visar att lövräfsning är bland de hårdaste jobben inom parkförvaltningen. På byggnadskontoret har man i dag ingen maskinell utrustning för parkstädnings som lövuppsamling. Ett inköp av den föreslagna maskinen anses angeläget ur rationaliseringsynpunkt.

Hushållsnämndsbidrag m m. I sitt statsförslag för 1977 har kulturenämnden tagit upp 2 725 kr i anslag till olika hushållsnämnder fördelade på: Björsäter—Yxnerum 750 kr, Grebo—Värna 400, Gärdserum 500, Hannäs 575 och Åtvid 500. Vidare föreslår kulturenämnden att Åtvids hembygdsförening beviljas bidrag med 12 000 kr, Åtvids föreläsningförening med 2 500 kr och Gärdserums föreläsningförening med 1 600 kr.

Matsalen vid Centralskolan. Kommunstyrelsen har på förslag av fastighetschef Lars Persson uppdragit åt centrala byggnadskommittén att genomföra projekteringen av matsalsbyggnaden vid Centralskolan. Förslaget till stadsplaneändring är för närvarande utställt för granskning men man vill ändå komma igång så fort som möjligt med projekteringen för att kunna uppnå målet att matsalen skall stå färdig till höstterminen 1977. Samtidigt fick CBK i uppdrag att komma med en kostnads kalkyl för projektet.

Höjd ersättning till valförrättare. Kommunstyrelsen har bl a lit en begäran från valnämnden att ersättningen till valförrättarna skall höjas till samma nivå som gäller för ledamöter i nämnder och styrelser. Det betyder ersättning med 60 kr för första timmen och därefter tio kr i ha vtimmerna.

Avstår från förköpsrätten. Kommunstyrelsen beslutade på måndagen avstå från kommunens förköpsrätt till fastigheten Valvinge 4:3 i Björsäter. Köpeskillingen är 240 000 kr och markarealen nära 16 300 kvm.

13/a
Verksgatan. Kulturenämnden har beslutat anmoda fastighetskontoret att undersöka möjligheten att upprusta något av husen vid Verksgatan. Man har nämligen konstaterat att studieförbunden i Åtvidaberg har problem när det gäller att finna lämpliga lokaler för väv- och keramikkurser.

Rolf Björling till Åtvid. Musikstyrelsen har nu lagt fram förslag till konserter i höst. I samarbete med SKS kommer man att i mitten av oktober ta hit Rolf Björling tillsammans med Linköpings regionmusikkår. Vidare planeras en konsert med samtliga lokala förbändor. I slutet av november tänker man anordna en populärkoncert med deltagande av lokala ensembler. De tre konserterna beräknas kosta 9 000 kr varav drygt 3 000 kr utgår som landstingsbidrag.

Kulturstipendium 1976. I år kommer kulturenämndens kulturstipendium att utdelas för första gången. Stipendiet utgörs av 2 000 kr eller ett konsthantverk till samma värde. Nu söker nämnden med ljus och lykta efter någon enskild person, organisation eller institution som utfört kulturfrämjande gärning inom något område inom kommunen. Den som inte vill föreslå sig själv kan föreslå någon annan kandidat.

Föreläsningar. Åtvids föreläsningförening har beslutat om följande program under hösten 1976: den 21 september kommer meteorolog Lars Erik Larsson från SMHI att hålla en föreläsning under rubriken Att förutsäga väder — hur bär man sig åt? Den 17 oktober, förmodligen i Villan, skall barnbibliotekarie Gunilla Noreen tala om Barnlitteratur genom tiderna. Den 27 oktober visas filmen Bokhandlarns som slutade bada. Höstens avslutande programpunkt den 16 november är inte definitivt fastställd. Men man räknar med att det blir Larz-Thure Ljungdahl som kommer och talar om och visar film om delfinfångst i Florida. Kulturenämnden har beslutat gå in som medarrangör till föreläsningföreningens program.

Upprört i Åtvidaberg

Hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg är inte glad över kommunstyrelsens skrivelse till JO om bakgrunden till att Metalls kursgård släppte ut förorenat vatten i Yxningen. Det har gått så långt att hälsovårdsnämnden i sin tur tänker sända en skrivelse till JO för att ge sin version.

SIDAN NIO

Åtvidabergs hälsovårdsnämnd väntar med yttrande till JO

Den förening i Yxningens vatten som uppstod i samband med kursgårdens start är mycket beklaglig. Men på grund av sjöns storlek i förhållande till föreningen uppstod det dock inte någon skada på vattnet i Yxningen, vilket bekräftas av de vattenprover som tagits. Med hänsyn till detta, finns det ingen anledning att forska vidare i skuldfrågan i detta ärende.

Det skriver kommunstyrelsen i Åtvidaberg i ett yttrande till justitieombudsmannen med anledning av den anmälan, som i somras gjordes mot kommunen av Yxningens vattenkommitté. Anmälan pekade på det förhållandet att avloppsvatten släpps ut i sjön Yxningen från metallkursgård i Yxnerum utan föregående rening. Förhållandet varade i två månader innan det upptäcktes.

Av en rapport som gemensamt

utarbetats av hälsovårdsnämnden och byggnadskontoret framgår bland annat, att reningsverket i Yxnerum blev färdigt två månader före det datum länsstyrelsen uppställt, att vattenprover visar att de utsläpp som skett inte medför någon skada på Yxningens vatten, att hälsovårdsnämnden genom glömska inte blivit kallad till slutbesiktning av kursgården, och därför inte kunde veta om när verksamheten startade.

På kommunkansliet utarbetade man på grundval av detta ett förslag till yttrande. I detta påpekades också att hälsovårdsnämnden inte kunde göras ansvarig för att avloppsutsläppet kunde pågå så lång tid.

Men till kommunstyrelsens sammanträde på måndagen presenterade kommunkansliet ett nytt förslag med vissa ändringar i texten, bland annat att kallelse enligt uppgift gått ut till hälsovårdsinspektören. Man framför också upprepade gånger att hälsovårdsinspektören hävdar att han inte fått någon sådan kallelse.

Kommunstyrelsen säger sig inte kunna avgöra hur det egentligen ligger till med den saken. Likaså säger man att tillbud av det slag som inträffat i Yxnerum inte får upprepas, men eftersom någon skada inte uppstått i sjön Yxningen, menar man att ärendet inte bör bli föremål för ytterligare åtgärd.

Sedan man på hälsovårdsnämnden fått besked om att kommunstyrelsen antagit ett nytt yttrande, som delvis avviker från det första, samlades man på tisdagskvällen till ett extra sammanträde. Nämnden diskuterade då huruvida man skulle avge ett eget yttrande till JO eller inte. Efter två timmars diskussion beslöt man dock att bordlägga frågan i avvaktan på det justerade beslutet från kommunstyrelsen, och därmed också den definitiva skrivningen, innan man vidtager någon åtgärd. Klart är dock att hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg inte är tillfreds med den utformning som kommunstyrelsen stannat för.

16/9

Moderat kommundag i Åtvidaberg

Många orter i vårt land är nästan helt beroende av utvecklingen i någon enstaka storindustri. Så är fallet exempelvis i Åtvidaberg. Ur många synpunkter är detta allvarligt. Orten blir sårbar genom en alltför ensidig näringsstruktur. Här fyller de små och medelstora företagen en viktig uppgift som komplement till storindustrin. Genom de mindre företagen skapas en mera allsidig arbetsmarknad. De fyller på så sätt en betydelsefull regionalpolitisk uppgift. Därför är det viktigt att stimulera nyföretagandet.

Det sade bl.a. den moderata riksdagsmannen Per-Olof Strindberg, Linköping, vid de torgmöten som länsförbundet och Åtvidabergsföreningen av moderata samlingspartiet anordnade i Åtvidaberg på onsdagen. Förutom Per-Olof Strindberg medverkade kommunalrådet Sture Hjalmarsson, Linköping, ombudsman Jan Stenborg, Linköping, och en rad moderata Åtvidabergspolitiker i den brett upplagda kommundagen i Åtvidaberg.

Dagen inleddes med ett besök på Alderdomshemmet Östergården, där visserligen redan de flesta pensionärerna avgivit sin röst i årets val. Man fortsatte därefter till byggföretaget Åtvidabergshus. Senare på eftermiddagen spred sig de moderata politikerna över Åtvidabergs centrum för torgmöten eller små informella politiska anföranden i gatu hörnen.

Kommundagen avslutades i Grebo. Där ägnade kommunalpolitikerna en timme till att göra hembesök och propagera för kvällens Öppet hus-möte i Grebo skola.

— erg

Moderaterna i Östergötland: Småföretagen viktiga för landets ekonomi

"De små och medelstora företagen, dvs de allra flesta familjeföretag, är av väsentlig betydelse för landets ekonomi och sysselsättningen. De är också betydelsefulla ur regionalpolitisk synpunkt och spelar en avgörande roll för utvecklingen i näringslivet över huvud taget. Många företagare ser i dag med oro på framtiden och frågar sig om det lönar sig att satsa på arbete och kapital. Eller om företaget skall klara alla växande pålagor, om man skall tvingas lägga ner eller sälja sitt företag."

Så inleder länsförbundet av moderata samlingspartiet sitt i dagarna presenterade program för näringsliv och sysselsättning. Östgötamoderaterna anger på en rad punkter hur man vill verka för de små och medelstora företagen.

Man vill slå vakt om fri företagarsamhet genom att bevara den nuvarande blandekonomin. Vidare menar moderaterna att det försämrade företagsklimatet är en bidragande orsak till det stora antalet företagsförsäljningar under de senaste åren. Näringspolitiska insatser från det allmännas sida bör främst ske genom den generella rampolitik på vilken vår blandekonomi är uppbyggd, skriver man.

Man säger också att det måste löna sig även för egenföretagaren att arbeta. Det kan ske genom att vid beskattningen av familjeföretagen ta hänsyn till att förmögenheten som regel är bunden i före-

taget. Moderaterna kräver vidare att de små och medelstora företagen skall ges förbättrade kreditmöjligheter. Dessutom menar man att den växande uppbörds- och uppgiftsskyldigheten är särskilt betungande för mindre företag. Arbetet därmed är så kostsamt att ersättning bör utgå till företagen.

Bland övriga punkter i programmet nämns

- att arbetsgivaravgifterna successivt avvecklas
- att nyföretagande stimuleras genom skattelättnader för nystartade företag
- att man ser över bristerna i Amanlagarna
- att det sker en ökad satsning på lärlingsutbildning och yrkesutbildning inom företagen.

CHRISTER BERG

Milsimmet. Nu har Milsimmet börjat igen. I omkring femton veckor framåt inbjuder fritidsnämnden alla pigga motionssimmare att avverka åtminstone en mil i simhallen. Minst tio gånger måste man dessutom delta om man vill vara med om den avslutande prisutdelningen. Första veckans milsim samlade 118 deltagare. Veckopriserna utlottades till Carola Rosenberg, C G Herge, Pia Artursson, Anton Bolkovic, Lars Berzelius, Gunnel Ripstrand, Mary Söderqvist och Yvonne Artursson.

250 knattar deltar i fotbollsserie

ÅFF:s interna knattaserie inleddes på lördag. Omkring 250 pojkar från åtta år och uppåt deltar i fyra olika serier där lagen helt naturligt får namn efter allavenskan, engelska, holländska och tyska ligan. Fram till mitten av oktober pågår knattaserien varje lördag—söndag omväxlande på Kopparvallen och Kanonvallen. En och annan fotbollskändis kommer också att medverka som domare. ÅFF:s knattaserier har spelats i snart tio år. Prisutdelningen äger traditionsenligt rum i samband med den stora avslutningsfesten på Bruksmässen senare i höst.

Ulrika Knappe till Åtvid. Det blev på tisdagen helt klart att Åtvidabergs simsällskap lyckats engagera Ulrika Knappe till ett evenemang i simhallen i slutet av oktober. Åtvidabergspubliken får vid det tillfället även möjlighet att se Mathz Lindberg, svensken som tillhör Europatoppen i simhopp.

500 såg skolkamp i Åtvidaberg



Samtliga grensegrare i skolkampen mellan Centralskolan och Långbrottsskolan i Åtvidaberg. ÖC:s vandringspris till bästa skola vanns av Långbrott. Priset hålls av Davorka Cica som svarade för ett nytt förnämligt skolrekord i kast med liten boll

Lågstadiets minikamp

För andra året anordnades på torsdagen en minikamp i frildrott vid Långbrottsskolan. Sammanlagt deltog omkring 250 barn i klasserna 1-3 från Långbrottsskolan, Sandtagsskolan och Centralskolan. Man tävlade i femton klasser och varje grensegrare erhöll diplom. Funktionärerna poängterade att minikampen är en individuell tävling och inte en kamp mellan de olika skolorna. Resultat:

Löpning 60 m, åk1, pojkar: 1) Jörgen Gunnar, 1 D, 11,0; 2) Per Blomberg, 1 F, 11,5. Flickor: 1) Cecilia Karlsson, 1 D, 11,4; 2) Helene Adahl, 1 E, 11,7. Åk 2 pojkar: 1) Stefan Andersson, 2 D, 10,7; 2) Patrik Pettersson, 2 C, och Erik Hjelte, 2 G, 10,8. Flickor: 1) Gunnilla Ripstrand, 2 A och Eva Karlsson, 2 B, 10,8. Åk 3 pojkar: 1) Lars Edström, 3 G, 9,6; 2) Nicklas Lind, 3 C, 9,8. Flickor: 1) Sophia Hallberg, 3 H, 9,5; 2) Helena Fröjd, 3 E, 10,4.

Kast, åk 3, pojkar: 1) Patrik Rosén, 3 E, 44,5; 2) Peter Kroon, 3 F, 42,3. Flickor: 1) Cecilia Johansson, 3 F, 27,3; 2) Anna-Lena Lindén, 3 B, 23,9. Åk 2 pojkar: 1) Petter Klint, 2 D, 37,8; 2) Stefan Bengtsson, 2 E, 35,8. Flickor: 1) Katarina Johansson, 2 G, 24,1; 2) Annica Gunnar, 2 A, 18,1.

Längd, åk 3, flickor: 1) Annika Westerlund, 3 B, 3,14; 2) Charlotte Bohlin, 3 H, 2,85. Pojkar: 1) Niclas Bergsén, 3 E, 3,30; 2) Stefan Pettersson, 3 D, 3,25.

Kurirstafett, åk 3: 1) 3 E 1.27,5; 2) 3 H 1.31,2. Åk 2: 1) 2 B 1.32,2; 2) 2 D 1.33,1. Åk 1: 1) 1 D 1.41,2; 2) 1 B 1.43,8.

10 ÖC lördag 18 september 1976

”Olof Palmes mittfält största skämtet i årets valrörelse”



När Palme säger att han tagit hand om mittfältet i svensk politik så är det ett av de största skämten i årets valrörelse. Socialdemokraterna är på väg allt längre och längre åt vänster. Något som vi måste sätta stopp för på söndag. Det finns många dåliga exempel på socialdemokratiska experiment bland de sex procent av de svenska företagen som förstärkts. Om socialdemokraterna vinner kommer vi att gå mot en ökad socialisering. Det gäller att slå vakt om det välstånd som skapats gemensamt av företagare och löntagare.

Det sade den moderata riksdagsmannen Per-Olof Strindberg,

Linköping, vid en utfrågning i Grebo på onsdagen. Frågorna kom att behandla en rad ämnen i det svenska samhället.

Beträffande energifrågan hävdade Per-Olof Strindberg att en borgerlig regering inte kommer att spricka på den framtida energipolitiken. Han var också övertygad om att det är mera tro än vetande som präglar Pålldins inställning till kärnkraften.

Under kvällens lopp diskuteras även barndagensfrågan, som skall lösas i takt med efterfrågan, den fria pressen, som borde upptäcka sitt ansvar, och skattepolitiken, där också en utebliven skattehöjning i princip kan betraktas som en skattesänkning.

-erg

ÅTVIDABERG

"En klar framgång för seriöst hälsovårdsarbete"

Hälsovårdsnämnden har vid sammanträde återigen haft de importerade turkiska kräftorna på dagordningen. Denna gång med anledning av distrikthälsovårdsinspektör Lars Laagers studresa till Turkiet. I ett särskilt tillägg till protokollet skriver nämnden:

I och med presentationen av inspektör Laagers rapport från sitt besök i Turkiet torde den mer än ett år gamla "kräffthistorien" ha nått sitt slut. Ur nämndens synpunkt måste detta anses ha inneburit en klar framgång för det seriösa hälsovårdsarbetet ute i en liten kommun och nämnden beslutade uttrycka ett uppriktigt tack till inspektör Lars Laager för det synnerligen gedigna arbete som han genomfört. Det har förvisso inneburit en icke oansenlig psykisk press och han har på ett föredömligt sätt satsat all kraft och även gjort stora ekonomiska uppoffringar för att bringa klarhet i förhållandena kring importen och försäljningen av kräftor.

Alldeles slutbehandlat är kanske inte ärendet eftersom livsmedelsverket i början av oktober kommer att ta upp ärendet. Det var i augusti förra året som Åtvidabergs hälsovårdsnämnd började syna de turkiska kräftorna närmare. Man skickade även skrivelser till livsmedelsverket med förslag på lämpliga åtgärder. Trots påstötning har livsmedelsverket ännu inte svarat. Hälsovårdsnämnden har beslutat översända protokollsutdrag och inspektörens rapport från studiebesöket i Turkiet till livsmedelsverket, länsläkarorganisationen, länsstyrelsens naturvårdsenhet och hälsovårdsnämnden i Linköping.

-erg

Moderatmöte i Grebo. Moderaternas kommandag i Åtvidaberg på tisdagen avslutades med ett Öppet hus-möte i Grebo skola. Detta sedan moderata politiker på riks-, läns- och kommunalplanet först gjort en mängd hembesök i Grebo samhälle. Åtvidabergsföreningens vice ordförande Åke Carlsson kunde hälsa närmare 30 intresserade välkomna. Därefter ställde ombudsman Per-Olof Thulin omväxlande snälla och närgångna frågor till riksdagsmannen Per-Olof Strindberg, kommunalrådet Sture Hjalmarsson, Linköping, och kommunalpolitikerna i Åtvid — Åke Elliot och Carl G Nilsson. Innan det avslutande kaffet gavs också tillfälle till frågor från publiken varvid Åke Elliot fick förklara och försvara sitt ställningstagande i olika frågor, t ex lokaliseringpolitiken.

"Föreningens arbete måste tas med allvar"

Att starta ett medlemsblad är både spännande och ansvarsfullt. Bladet skall ju inte bara ge information till de egna medlemmarna utan också vara föreningens ansikte utåt. Vi vill att föreningens arbete tas med allvar och ges det stöd den förtjänar i sitt arbete för friskvård genom motion och att hålla idrottsintresset levande i ett gott kamratskap.

Det skriver AIF:s ordförande Kurt Höckert i det första numret av föreningens nystartade tidning AIF-bladet. Skriften som är tänkt att komma ut en gång i kvartalet har det dubbelsidiga syftet att dels informera de omkring 600 medlemmarna om föreningens aktiviteter och dels att ge andra, inte minst de förtroendevalda i nämnder och styrelser, upplysning om den verksamhet AIF bedriver.

I detta det första numret tar man upp det ständiga problemet med lokaler. Speciellt är det gymnastiksektionen som har svårigheter. Man efterlyser ett mer ändamålsenligt utnyttjande av Sporthallen. Medan 10—15 flickor får hålla till på stengolvet i foajén upptas stora gymnastiksalen av två tennisspelare.

I premiären ges också föreningens sju sektioner tillfälle att presentera sin verksamhet och vilka funktionärer man har. Motionssektionen inleder med den tänkvärda frågan: Tillåter verkligen min hälsa att jag inte motionerar?

14-åriga Anders veteran i UP

Inte mindre än 30 ungdomar från åtta klubbar i Östergötland har kvalificerat sig till riksfinalerna i Kalle Ankamästerskapet i friidrott. Finalerna avgörs nu under helgen. En "veteran" i gänget är Anders Öberg från Åtvidaberg som för fjärde gången kvalificerat sig till riksfinalerna. Det är han ensam om i Östergötland. Han var med första gången som 11-åring 1973. Följande östgötaföreningar är representerade i Karlstad: Linköpings Godt. IF med 7 deltagare, Smedby AIS 6, IFK Norrköping 6, Borensbergs IF 6, IFK Linköping 2, Finspångs AIK, GoIF Tjalve och Åtvidabergs IF med vardera en.

18/9

Åtvidaberg

Kommunkansliet övertar näringslivsfrågorna om ny tjänst inrättas

Kommunkansliet i Åtvidabergs kommun begär i staten för nästa år medel för att kunna inrätta en ny tjänst som utredningssekreterare. Om förslaget går igenom medför det viss omfördelning av arbetsuppgifterna på kansliet vilket i sin tur innebär att det nu avvoderade uppdraget som näringslivskonsult upphör. Dennes arbete övertas av kanslichefen. Kommunkansliet motiverar sin begäran med den som man skriver enorma arbetsbelastning som åvilar kansliet under senare år. Man påpekar att det redan vid kommunförbundets organisationsutredningar 1970 och 1972 föreslogs inrättandet av en kvalificerad sekreterarbefattning. Sedan dess har ytterligare arbetsuppgifter tillkommit som gör det nödvändigt med en personalförstärkning.

Genom rätt omfattande övertid under de senaste åren har arbetet kunnat skötas något så när acceptabelt. Man kan dock inte kräva att kommunens befattningshavare regelbundet skall arbeta på övertid, skriver kansliet.

Man påpekar att kommunerna fått ett ökat ansvar för sysselsättnings- och näringslivsfrågor. I våras anvisades medel för att kunna anlita en näringslivskonsult. Vid inrättande av den föreslagna tjänsten menar kommunkansliet att näringslivsfrågorna bör ingå i kansliets normala arbetsuppgifter. I konsekvens härmed bör näringslivskonsultens uppdrag upphöra.

Samtidigt anser kansliet att en viss omfördelning av arbetsuppgifterna bör ske så att kanslichef Assar Holmqvist som också är VD för AB Åtvidabergs industribyggen, kan disponera del av sin arbetstid för sysselsättnings- och näringslivsfrågor. Vidare är det avsikten att den nye befattningshavaren skall kunna överta vissa av alla de arbetsuppgifter som nu åvilar kommunsekreteraren.

21/9
Valkursstart. På söndagen inleddes höstens valkurs med Åtvidabergs hundklubb som arrangerar vid klubbstugan i Häckla. Ett tiotal valpar med åtföljande husse och/eller matte anmälde sitt intresse hos kursledarinnan Gunnel Adolfsson. Nu är det inte meningen att de unga hundarna skall utsättas för någon form av dresstyr. Vad det i stället är fråga om, säger Gunnel Adolfsson, är att ge valparna och deras ägare lite uppfostran och en kunskapsmässig grund för fortsatta övningar när valparna vuxit till sig. En dryg månad framöver kommer valkursen att pågå.

20/9

Musik i Björsäter. På fredagen anordnades en musikstund i Björsäter kyrka. För programmet svarade kantor Christer Carlsson som på orgel framförde engelsk orgelmusik från början av 1700-talet. Ett 30-tal besökare hade infunnit sig till musikstunden. Liknande arrangemang kommer att anordnas en gång i månaden under hösten och bland tilltänkta konsertgivare återfinns Ingemar Ericsson och Maria Mucchiano-Johansson.

Dammproblem i Björsäter. Från en fastighetsägare i Björsäter har hälsovårdsnämnden fått en skrivelse vari påpekas att Björsäterbon och hans familj har problem med den dammiga väg som går förbi bostaden. Hälsovårdsnämnden har konstaterat att risk för sanitära olägenheter föreligger för en livsmedelsbutik och en servering som ligger i området, särskilt under sommaren. Nämnden har nu beslutat hemställa hos kommunstyrelsen om att asfaltering av Stationsvägen i Björsäter prioriteras nästa säsong.

Frälsningsarméns skördefest. På lördagen anordnades skördefest i Frälsningsarméns lokaler i Åtvidaberg. Arrangemanget hade lockat nästan fullsatt lokal. Högtiden leddes av divisionschefen Axel Andersson, Norrköping. Rikligt med musik förekom. Bl a sjöng kårens egna sångare, ungdomssekreterare Eva Hedberg och Göran Larsson med fru. Auktionen som leddes av Axel Andersson inbringade tillsammans med servering och lotterier 2 200 kr. Ny skördefest anordnas om två veckor.

U-DM Figheten. Det är namnet på ett nyuppsatt vandringspris mellan Åtvidabergs IF och Ljungsbro IF. Den klubb får en inteckning i priset vars ungdomar under 18 år samlar flest poäng i samtliga årets DM-tävlingar i friidrott. AIF fick den första inteckningen sedan man vunnit med de jämna siffrorna 21—18. Före de två avslutande DM-tävlingarna ledde Ljungsbro med 18—9 så något fel på AIF:s spurt var det inte. AIF:s poängplockare var Anders Öberg 10, Gunvor Pettersson 9 och Mikael Bergsén 2.

M tog ett mandat från c Det enda som hände i Åtvid

Några större förändringar blev det inte i Åtvidabergs kommunfullmäktige av döma av det preliminära resultatet. Om inte poströsterna ställer till med något oväntat så hände bara det att moderaterna tog ett mandat på bekostnad av centerpartiet. Det finns visserligen en möjlighet att centern kan ta tillbaka sitt förlorade mandat. Men då skall man hämta in 42 röster på socialdemokraterna.

Det kan tyckas lite men med tanke på att de återstående poströsterna bara beräknas uppgå till något hundratal så får nog den möjligheten endast betraktas som teoretisk.

Enligt det preliminära resultatet behöll således socialdemokraterna sina 25 av de 45 mandat i fullmäktige. Centern tappade 1 och får 10. Moderaterna ryckte upp från 4 till 5. Folkpartiet står kvar på 3 och kds på 2 mandat.

Som femte man på moderaternas lista står friherre Johan Adelsvärd. Den utslagne centerpartisten är Gösta Gagnefeldt.

I kommunalvalet avgavs 8 819 röster vilket är 92,42 procent av hela antalet röstberättigade i kommunen. Med hjälp av de kvarvarande poströsterna kan man komma upp i förra valets rekordnotering på 92,65 procent.

En jämförelse mellan avgivna röster i kommunal- och riksdagsvalen visar att Åtvidabergarna

Åtvidabergsavdelningen av DHR anordnade på lördagen månadsmöte i sommarhemmet Smedstorp. Ordförande Gösta Malmström kunde hälsa ett 30-tal medlemmar välkomna till mötet som inleddes med en parentation över en medlem. Sju medlemmar hälsades välkomna. Efter kaffeservering följde en auktion på paket som skänkts av medlemmarna. Eftermiddagen avslutades med bingo.

KM i jolle. Den nystartade ungdomssektionen i Åtvidabergs båtklubb anordnade på lördagen sitt första KM i jollesegling. Tävlingsarna ägde rum på sjön Ören och efter avslutade seglingar förrättade sektionens ordförande Sven-Olov Ternstedt prisutdelning. Resultat: 1) Tony Bergendahl, Laser; 2) Bröderna Wernersson, Flipper; 3) Göran Adelsvärd, Lill-Triss; 4) Bröderna Elwing, Lill-Triss.

följer den trend som varit allmän i hela landet. Sålunda har centern fått fler röster i riksdagsvalet än i kommunalvalet och för kds är förhållandet det rakt motsatta. Vidare kan man konstatera att folkpartiet ligger långt efter rikssnittet med sina 6,1 procent. Socialdemokraterna bibehöll i stort sett förra valets procentciffror. Man sjönk dock från 56,7 till 55,4.

De preliminära procenttalen för

Åtvidabergs vidkommande var således följande:

Kommunalvalet: m 11,0, c 23,3, fp 6,1, s 55,4, vpk 0,3, skp 0,01, kds 3,8.

Landstingsvalet: m 10,4, c 23,9, fp 6,2 s 54,8, vpk 1,4, skp 0,08, kds 3,1.

Riksdagsvalet: m 10,5, c 24,6, fp 6,1, s 54,7, vpk 1,7, skp 0,06, kds 2,3.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Åtgärdsprogram för Eksätter

Styrelsen för stiftelsen Åtvidabergshem beslutade på tisdagen uppdraga Åt fastighetskontoret att upprätta ett förslag till åtgärdsprogram beträffande Eksättersområdet. Huvudinnehållet i detta program kommer att läggas på hur man skall kunna bygga om tvåor till större eller mindre lägenheter, hur man skall kunna ändra den yttre miljön dvs park- och lekomyråden, hur man skall göra PR för området och hur man skall kunna förändra bostäderna till andra ändamål. I åtgärdsprogrammet ingår vidare att den planerade gångvägen mot Sunnebotorget skall fullföljas liksom att man skall arbeta fram förslag för att förbättra kollektivtrafiken till och från området.

De olika förslagen liksom tidschema, kostnadsförslag och förslag till finansiering skall föreläggas styrelsen så snart som möjligt. Sannolikt kommer detta att ske i november, säger fastighetschef Lars Persson. De förslag som då presenteras kommer att vara produkten av nästan ett års arbete men då kommer också förslagen att vara realistiska.

I dag står 80 av de 272 lägenheterna i Eksätter tomma liksom 26 av de 68 uthyrningsrummen. För ett år sedan var "bara" 50 lägenheter outhyrda och man kan därför se en jämn ökning och hänföra orsaken till den senaste Facitkrisen. Nu när läget åter stabiliserats på Facit har också antalet tomma lägenheter i Eksätter börjat sjunka. Som mest stod 88 tomma. Förutom det relaterade åtgärdsprogrammet beslutade stiftelsens styrelse att fram till årsskiftet genomföra en annonsdrive för att finna ytterligare hyresgäster.

Under sammanträdet redogjorde också Lars Persson för den ekonomiska situationen. Under 1975 uppgick förlusten på grund av outhyrda lägenheter till närmare 400 000 kr. Årets siffra väntas ligga omkring 600 000. Man blir nödsakade att ta upp hyresförlustlån för att täcka den summa. Slutligen gick man också igenom statsförslaget för nästa år.

23/9

ÅTVIDABERG

Stor omsättning i kommunfullmäktige

Sammansättningen av ledamöterna i Åtvidabergs kommunfullmäktige är nu klar. Valresultatet innebär endast den förändringen att moderaterna ökade ett mandat på bekostnad av centern. Därmed har socialdemokraterna 25, centern 10, moderaterna 5, folkpartiet 3 och kds 2. Om ändringen mellan partierna blev liten så blev det desto större ändringar inom partierna. Av den nu sittande fullmäktigeförsamlingen är det så många som 13 ledamöter som slutar. I bara tre fall handlar det om åldersskäl. Under åren 1977-79 kommer således Åtvidaberg att styras av:

Socialdemokraterna: Göte Edlund, Bror Nilsson, Carl-Eric Ahlström, Evert Johansson, Birgit Johansson, Stig Strömberg, Bert Törngren, Skoglar Axelsson, Olof Sandqvist, Arne Johansson, Bertil Ahlström, Birger Karlsson, Britt-Louise Carlzon, Agne Fash, Gösta Brindmark, Wide Hellman, Anita Kindén (ny), Roland Johansson (ny), Thord Nyrlinger (ny), Gunnar Johansson, Keijo Niemenmaa (ny), Hans Andersson (ny), Lennart Linnerstedt (ny), Arne Forss (ny) och Kjell Mattsson (ny).

Centerpartiet: Gunnar Landin, Robert Rydberg, Thyra Andersson, Nils-Eric Norrman, Gunnar Carlsson, Sigvard Önnegren, Göran Solvestad (ny), Gunnar Rudborg (ny), Linnéa Jacobsson (ny) och Lars Johansson.

Moderaterna: Åke Elliot, Carl G Nilsson, Brita Petersson, Ingvar Kindsjö och Johan Adelsvärd (ny).

Folkpartiet: Bengt Persson, Inger Lundberg (ny) och Folke Hanström.

Kds: Barbro Boll och Gunnar Svensson.

22/9
Poströsterna medförde ingen ändring. På tisdagskvällen räknades de poströster som avgavs under själva valdagen av röstberättigade Åtvidabergare. Dessa poströster var 47 till antalet och medförde som väntat ingen förändring av det preliminära valresultatet från i söndags. Det innebär att sammansättningen i Åtvidabergs kommunfullmäktige under nästa valperiod blir: Moderaterna 5 (+1), centern 10 (-1), folkpartiet 3, socialdemokraterna 25 och kds 2. Om centern bland de sista poströsterna fått 42 röster mer än socialdemokraterna, hade man återfått det tappade mandat. Nu fick man i kommunfullmäktigevalen 14 röster mot socialdemokraternas 16, vilket alltså betyder att differensen blir ännu större. Av de övriga 47 rösterna fick moderaterna 9, fp 4, vpk 3 och kds 1. Endast smärre förändringar noterades i fördelningen av rösterna till riksdagen respektive landstinget.

24/9

Valkollekt. Den valkollekt som i söndags insamlades utanför vallokalerna på sex platser i Åtvidaberg inbringade 4 174 kr. Insamlingen skedde genom Röda korsets försorg och därifrån uppges att resultatet är att betrakta som mycket bra.

Kommunalskatten. Budgetmänglingen mellan kommunalrådet Carl-Eric Ahlström och kommunalkamrer Swenolof Lindblad å ena sidan och representanter för nämnder och styrelser å den andra pågår som bäst. En pågående procedur för en del i sammanhanget finns i bakgrunden begreppet skattehöjning. Något som tas till då och då för att få utgifter och inkomster att gå ihop. I dag är kommunalskatten i Åtvidaberg 15:70 per skattekrona. Varje 10-öring representerar en inkomst för kommunen på ca 240 000 kr. Det skulle innebära att om dagens siffror vad gäller nämnders och styrelserns äskanden kontra beräknade inkomster spikas så höjs kommunalskatten med ca 65 öre nästa år. En siffra som dock inte ens den mest pessimistiske politiker räknar med.

Trista lekplatser. Styrelsen för stiftelsen Åtvidabergshem anser att de lekplatser som finns i de bostadsområden som förvaltas av stiftelsen är väl trista. Man har därför uppdragit åt fastighetschefen att snarast upprätta ett förslag till åtgärder hur man skall kunna göra lekplatserna gladare och roligare. Förslaget skall även innehålla kostnadsberäkningar och finansieringsmöjligheter. Som bekant har stiftelsen tillsyn över bostäder inte bara i Eksätter utan också i Långbrott, på Åsen och vid Söderleden.

Oförändrad kommunalskatt i Åtvid? Endast 1,5 milj kr behöver prutas

Av allt att döma blir det ingen höjning av kommunalskatten i Åtvidaberg nästa år. Situationen inför årets avslutande budgetarbete ser betydligt ljusare ut än under de närmast föregående åren. Totalt begär nämnder och styrelser i kommunen 86,7 milj kr. Detta innan några prutningar gjorts. På inkomstsidan täcker man upp hela summan så när som på 1,5 milj kr. Detta utan några avgiftshöjningar och med oförändrad kommunalskatt på 15:70 per skattekrona. Jämfört med beräkningarna i flerårsbudgeten inflöt drygt 1,2 milj kr mer än som beräknats i skatteintäkt. En milj av dessa föreslås överföras till allmänna investeringsfonden. I annat fall hade skillnaden bara uppgått till en halv miljon.

Tidigare år har man haft betydligt större glapp mellan begärda medel och beräknade inkomster att handskas med. Förra året t ex hade man i utgångsläget närmare 5 milj kr att täcka. Då höjdes skatten med 40 öre och i övrigt vidtogs rätt omfattande prutningar.

Sedan ett par veckor tillbaka har kommunalrådet Carl-Eric Ahlström tillsammans med kommunalkamrer Swenolof Lindblad påbörjat de förberedande budgetmanglingarna med representanter för nämnder och styrelser. Arbetet kommer inom kort att intensifieras. Om fyra veckor samlas kommunstyrelsen till en tre dagar lång budgetgenomgång. Det förslag som lämnar kommunstyrelsens bord får nog betraktas som det som så småningom kommunfullmäktige fastställer.

Kommunalrådet medger att man i år har ett betydligt gynnsammare utgångsläge än man varit van vid de senaste åren även

om det sedan sammanställningen presenterades tillkommit ytterligare några hundra tusen kr på utgiftssidan. Men det innebär inte att nämnder och styrelser ska tro att deras äskanden går igenom utan prutningar. Ska vi slippa skattehöjning och även kunna stärka likviditeten krävs det prutningar här och var.

På driftssidan begär således de kommunala instanserna 73,8 milj

kr och på kapitalsidan 12,9 milj. Sammanlagt gör det 86,7 milj. På inkomstsidan upptas 46,4 milj i kommunalskatt, 7 milj i kapitalinkomster och 31,7 milj i övriga intäkter.

Kommunalkamrer Swenolof Lindblad påpekar i sina kommentarer att skatteintäkterna uppgår till 1,25 milj mer än som beräknats i flerårsbudgeten. Han föreslår att 1 milj av den summan avsätts till allmänna investeringsfonden. Mot bakgrund av det gynnsamma skatteutfallet måste det betraktas som synnerligen önskvärt att avsättningen till den fonden inte understiger 1,5 milj, skriver han. Fondavsättningen innebär likviditetsförstärkning och ökad kommunal handlingsfrihet.

Vidare ges kommunen det rådet att differensen på 1,5 milj inte åtgärdas genom att minska på de summor som föreslås avsättas till fonder utan i stället genom att pruta på de begärda anslagen till drifts- och kapitalbudgeten.

CHRISTER BERG

24/9

28/9

Ingen anmärkning. Förslaget till ändring av stadsplanen för området vid Centralskolan, där bl a en ny matsalsbyggnad skall uppföras, har genom byggnadsnämndens försorg varit utställt till granskning under tre veckor. Under utställningstiden riktades inte någon anmärkning mot förslaget.

Promenadmästare. På söndagen inledde Åtvidabergskorpen höstens omgång av familje- och bingopromenaderna. Som vanligt var start och mål förlagda till Sunnebotorget. Till bingon försåldes närmare 400 bricker. Tipset utgjorde den första av fem omgångar i tävlingen om Bröderna Ahlséns vandringspris. Den familj som lyckas bäst koras därefter till Åtvidabergsmästare i familjepromenad. I den första omgången hamnade fyra tävlande på samma poängantal. Dessa var Elwing Wiktorsson, Dagmar Helmfriid, Elisabeth Johansson och Inger Pettersson. Elwing Wiktorsson lyckades dock bäst i skilje frågan på de 199 makaronerna. Rätt rad var (obs att fråga nr 8 utgick) x12 x21 1-1 212.

Trivselträff för pensionärer. Ett 60-tal pensionärer samlades på måndagen på Åtvidabergs hotell för att delta i den trivselträff som anordnades av Föreningsbanken. Programmet inleddes med att konsulent Ann-Marie Carlenius, SFF, höll ett anförande under rubriken Vilka rättigheter har du som konsument. Därefter informerade kamrer Lars Eriksson om hur man på lämpligaste sätt kan förvara sina pensionspengar och om den olycksfallsförsäkring som kan erbjudas ålderspensionärer under 70 år. Efter kaffesamkväm visade konsulent Britten Sallinder, Östgöta trädgårdshall i Norrköping, hur man kan göra bordsdekorationer och vidare berättade hon hur man vårdar och sköter inomhusblommor.

Kinda kommuns kommunöversikt. I Kinda kommun har man nu upprättat ett förslag till kommunöversikt. Man har givit Åtvidabergs kommun tillfälle att yttra sig över förslaget. Planeringsutskottet har fått kommunstyrelsens uppdrag att titta närmre på ärendet.

11 öre till STIM. Kommunförbundet har rekommenderat kommunerna att teckna avtal med Svenska tonsättares internationella musikbyrå om ersättning för vissa slag av musikutförande. Avtalet som godkänts av kommunstyrelsen betyder att ersättning utgår med elva öre per invånare i kommunen. För Åtvidabergs del blir det 1 427 kr och 36 öre. Summan har anslagits ur fonden för oförutsedda utgifter.

ÅTVIDABERG

Ny vattentäkt i bruk i Björsäter

På måndagen passerades något av en milstolpe i Björsäter. Då togs nämligen en ny vattentäkt i bruk, den s k Byrumskällan, och i samband därmed kördes också det nya helautomatiserade vattenverket igång. Dessa båda åtgärder tillsammans med att kommunen vidtagit en hel del säkerhetsarrangemang kring såväl huvudvattentäkten i Byrum som vid reservtäckten vid Björnängskällan innebär nu att Björsäterborna i fortsättningen inte skall behöva ha några problem med dricksvattnet.

Närmare 500 000 kr har det kostat kommunen att distribuera färskvatten från en ny täkt till invånarna i Björsäter. Man räknar med att 330 personer i omkring 100 hushåll får sitt dricksvatten från det kommunala verket. Byrumskällan har varit klar att tas i bruk en längre tid. Anledningen till att man väntat tills nu är att man först måste installera ett filter för att reducera järn- och manganhalten i vattnet. Från byggnadskontoret har man förvarnat hushållen på att man en tid framöver kan få missfärgat vatten i ledningarna. Det handlar då om ofarliga mängder järn och mangan som kan släppa i rören genom ändringar i den kemiska sammansättningen.

Genom Byrumskällan har man nu femdubblat vattenmängdskapaciteten. Björnängskällan har "degraderats" till reservtäkt och den tidigare använda bergbörade brunnen vid vattenverket och som genom sin konstruktion gav upphov till den magsjuka som härjade i Björsäter i påskas har avstängts. Ända sedan vattnet åter släpptes fritt i Björsäter i mitten av maj har de upprepade vattenproverna visat att vattnet nu är av bra kvalitet.

Förturer i tomtkön. Kommunstyrelsen har beslutat bevilja en ansökan från Darenas AB om förtur i tomtkön. Beslutet gäller en civilingenjör på företaget. Han placeras på tionde plats. Beträffande ytterligare en tomt till en anställd på Darenas säger kommunstyrelsen att man kommer att inta en välvillig inställning då just den befattningen tillträtts. Beträffande två förturer till Elektro-Termo avses dessa gälla en tomt i vardera Nygårdsområdet och i Fiskarhagen eller två i Nygård.

Mer pengar till vuxenutbildningen. Kommunstyrelsen har tillstyrkt en begäran om tilläggsanslag med 10 000 kr till den kommunala vuxenutbildningen. Anledningen till att man där behöver mer pengar är det faktum att man noterat en överraskande ökning av verksamheten. Man har nu 230 deltagare i 16 kurser. Det sökta anslaget är på 10 000 kr.

Kommunen säljer bostadsfastigheter

Åtvidabergs kommun äger flera fastigheter där numera driftskostnaderna är större än intäkterna. Det är nedlagda skolor som används som bostäder, lärarbostäder osv. Fastighetschef Lars Persson anför i en skrivelse till kommunstyrelsen att dessa fastigheter bör försälas om inte särskilda skäl talar emot. För att uppnå likformighet vid handläggningen av dessa försäljningsärenden har han utarbetat ett förslag till regler. Kommunstyrelsen beslutade på måndagen föreslå kommunfullmäktige att reglerna antas.

Beslut om försäljning fattas enligt förslaget av kommunstyrelsen. Dessförinnan skall dock samråd ägt rum med de som bor i huset. Dessa skall också erbjudas ersättningsbostad. Varje fastighet skall värderas av opartisk person och därefter försälas till marknadsmässigt pris. Slutligen skall fastigheterna i första hand erbjudas den eller de som bor där.

Ovanstående gäller framför allt kommunägda byggnader i kommunens ytterområden. I budgetförslaget för nästa år har fastighetskontoret för flera av dessa fastigheter endast räknat med "uppehållande underhåll".

Arbetsgrupp om skolan. Huvuddelen av reformen enligt propositionen om skolans inre arbete (SIA), bli den samlade skoldagen, skall tillämpas från 1978 i de kommuner som beslutar om det. Nu menar skolstyrelsen att det inom kommunen bör tillsättas en arbetsgrupp för att inventera resurserna och även utreda frågan om samordning och ansvarsfördelning mellan olika kommunala nämnder och styrelse. Kommunstyrelsen har beslutat bordlägga frågan i avvaktan på att Carl-Eric Ahlström, Assar Holmqvist och Robert Rydberg i samråd med skolstyrelsen lagt fram förslag på hur arbetsgruppen skall sammansättas.

Vägdamm i Björsäter. En Björsäterbo klagade förra året på att det dammade så mycket utanför hans bostad vid Stationsvägen. I somras framförde han återigen klagomål. Denna gång till hälsovårdsnämnden som hemställde till kommunstyrelsen att vägen skulle asfalteras nästa säsong. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på måndagen och beslutade meddela att asfaltering av vägen inte är planerad nästa år, att vägen inte enbart underhålls av kommunen utan också av vägförvaltningen och att innan åtgärder vidtas måste man undersöka om något måste göras åt ledningsnätet. Så vare sig Björsäterbon eller hälsovårdsnämnden kan räkna med att Stationsvägen asfalteras förrän tidigast 1978.

ÅTVIDABERG

Björsäter kan få nytt reningsverk

Kommunstyrelsen har beslutat godkänna det principförslag till nytt avloppsreningsverk i Björsäter som framlagts av byggnadskontoret. Anläggningskostnaden för den föreslagna utbyggnaden har beräknats till 2,2 milj kr och nettoårskostnaden till 260 000 kr. Allt räknat i 1976 års priser. Enligt planerna skall arbetet med verket påbörjas hösten 1977 och vara klart ett halvår senare.

Kommunstyrelsen tillstyrkte också byggnadskontorets förslag till placering av det nya avloppsreningsverket. Det innebär att verket förläggas i samhällets västra del något hundratal meter från sjön Teden. Ett andra alternativ som diskuterades var ett läge norrut och på andra sidan gamla järnvägen. Att man väljer ett nytt läge beror på att det gamla verket ligger inklämt i byggelsen, grannar och andra till förgävelse.

Det nuvarande verket är dimensionerat för 350 personer och rener endast avloppsvattnet genom slamavskiljning och klorering innan det släpps ut. Det nya verket skall kunna tåla en belastning från ca 1 000 personer och kommer med sin flerstegsrening att rena avloppsvattnet till 90 procent.

Kommunstyrelsen vidhåller. En fastighetsägare i Grebo har begärt att bli helt eller delvis befriad från anslutningsavgift till kommunens vattenledningsnät. Hans motivering är att den egna vattenkällan sinat i samband med att kommunen grävde för valedningar till Redinge. Byggnadschefen menar dock efter utredning att man inte kan påvisa något sådant samband. På byggnadskontoret har man räknat fram att anslutningsavgiften blir nära 7 200 kr, vilken summa också kommunstyrelsen vidhåller skall betalas.

Över 400 protesterar mot broprojekt i Hannäs

Sammanlagt har 417 personer protesterat mot det planerade broprojektet vid Hägerstad i Hannäs genom att skriva på de namnlistor som Åtvids naturförening haft liggande på olika platser i kommunen. Speciellt intressant är det att över 150 av undertecknarna är personer som är bosatta i eller på annat sätt starkt knutna till Hannäs.

Man kan därför konstatera att det även i själva Hannäsområdet finns en rad människor som ogillar den utbyggnad över sundet som ledningen för vårdanstalten vill ha till stånd.

Åtvids naturförening har redovisat resultatet av namnsamlingen för kommunstyrelsen. Man hemställer nu om att kommunstyrelsen vid sitt ställningstagande i frågan tar hänsyn inte bara till vad kulturnämnden tidigare uttalat i ärendet, utan också till den förhållandevis kraftiga opinionen för vilken namnsamlingen är ett uttryck.

Tomtförsäljningar. Kommunstyrelsen har beslutat att sälja tomten Bråstorp 1:21 till Per-Arne Hermansson för 9 282 kr och tomten Mårsäng 1:56 till Sven-Olof och Gullan Andersson för 28 200 kr.

Bullerskydd vid Majsen. En fastighetsägare i kvarteret Majsen har begärt att få utnyttja kommunal mark för att där plantera växter som insyns- och bullerskydd mot Söderledens förlängning. Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet till byggnadsnämnden för samtal med samtliga berörda tomtägare i kvarteret.

Villan. Kommunstyrelsen har på förslag av fastighetskontoret beslutat godkänna uthyrning av lokal i Villan till Frikyrkliga studieförbundet. Lägenhetsytan är 36 kvm. Årshyran är fastställd till 4 500 kr. Kommunen skall ha rätt att utnyttja lokalerna i samråd med resp lärare.

Fiskarhagen attraktivt. Intresset för att bygga egen villa i Fiskarhagen har varit stort. Redan har 19 av de 20 tomterna i etapp I teknats. Därför beslutade kommunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde att exploatering och tomtteckning snarast skall påbörjas för de tolv tomterna i etapp II. Redan nästa vecka inleds anläggningsarbetet och i slutet av året skall tomterna lämnas ut för teckning.

JO får skrivelser från Åtvid om avloppsutsläpp i Yxnerum

30/a

Justitieombudsmannen kommer att få en hel del kommunala och andra handlingar från Åtvidaberg beträffande den anmälan mot kommunen som Yxningens vattenkommitté i Gusum gjorde i somras. Dels får JO papper från kommunstyrelsen i Åtvid och dels från hälsovårdsnämnden som för sin del vid ett extra sammanträde på tisdagskvällen beslutade avgiva ett yttrande som skiljer sig från kommunstyrelsens. Dessutom har en journalist från Åtvidaberg skickat brev till JO. Anmälan mot kommunen grundades nämligen delvis på en artikel som han skrivit.

Mot den artikeln reagerar i sin tur hälsovårdsnämnden och byggnadskontoret i en gemensam rapport. Journalisten såg sig då för-anlåten att försvara sig. Och åtminstone hälsovårdsnämnden har nu tagit tillbaka den kritik man tidigare riktat mot honom.

Hela historien om hur det kunde komma sig att kursgårdens avloppsvatten släpptes rakt ut i sjön Yxningen utan föregående rening under två månader har nu hunnit bli minst sagt rörig. Yttranden har ändrats eller tagits tillbaka. Egna yttranden har avsänts trots att gemensamma rapporter upprättats.

Sedan JO begärt yttrande från Åtvidabergs kommun har följande hänt: Hälsovårdsnämnden och byggnadskontoret upprättade en rapport över hur arbetet med uppförandet av avloppsreningsverket i Yxnerum förlöpt. I den rapporten sägs bl a att hälsovårdsnämnden genom glömska inte kallades till slutbesiktning av kursgården och således inte kunde göras ansvarig för det skedda.

Nytt yttrande

Det förhållandet fanns också återgivet i det förslag till yttrande som ursprungligen låg på kommunstyrelsens bord. Men samma dag som kommunstyrelsen skulle ha sitt sammanträde hade ett nytt yttrande utarbetats. I detta hävdades bestämt att hälsovårdsnämnden visst kallats till besiktningen men att dess inspektör hävdade motsatsen, förnekade detta osv.

När hälsovårdsnämnden fick reda på att kommunstyrelsen inte längre godtog nämndens förklaring kallade man i all hast till ett extra sammanträde. Vid det tillfället lyckades man dock inte göra helt klart för sig vilken skrivning som kommunstyrelsen egentligen stannat för.

I tisdags, två veckor senare, kallades hälsovårdsnämnden till nytt sammanträde. Man beslutade då att avsända ett eget yttrande till JO. I det yttrandet kommer man alltså att vidhålla vad man sagt tidigare, nämligen att hälsovårdsnämnden inte fått någon kallelse och således inte kan göras ansvarig för utsläppet i Yxningen.

Samtidigt hade man att ta ställning till den skrivelse som redaktör Lennart Poignant tillställt nämnden och även sänt till JO och kommunstyrelsen. Bl a klagade han på att hälsovårdsnämnden och byggnadskontoret i sin gemensamma rapport skrivit följande: Artiklarna har haft enbart ett syfte — att misskreditera kommunen — och kan inte med bästa vilja betraktas som objektiva.

Tar avstånd

Efter överläggningen beslutade nämnden att ta avstånd från den skrivningen liksom från övriga punkter i rapporten där man angriper massmedia och talar om hur journalister skall skriva.

Bakgrunden till den olycksalliga utsläppshistorien är i korthet följande: I oktober 1973 förvärvade sju Metallavdelningar i Östergötland Yxnerums gamla skola. Enligt köpekontraktet åtog sig Åtvidabergs kommun att planera, uppföra och bekosta vatten- och avloppsfrågan i Yxnerum.

I februari 1975 tillkännager Metalls ordförande i Åtvidaberg, kommunfullmäktigeledamoten Stig Strömberg att kursgården skall vara färdig att tas i bruk i februari 1976.

Så skedde också. I mitten av april i år uppdagades att avloppsvattnet gick rakt ut i Yxningen, en av Östergötlands finaste sjöar,

utan föregående rening. Vattenprover har dock visat att vattnet i den stora sjön inte tagit någon skada.

Vid månadsskiftet april/maj tas reningsverket i bruk. Två månader före den av länsstyrelsen angivna tiden gick ut. Om hälso-

vårdsnämnden genom glömska inte blev kallad eller om man verkligen blev kallad till slutbesiktning har JO att ta ställning till. Oavsett vilket så är anläggningen fortfarande inte besiktigad ur hälsovårdssynpunkt.

CHRISTER BERG

Florida nästa för seger i riksgolfen

Spänningen var stor i golfarnas klubbhus i Åtvidaberg på onsdagskvällen. Ute blåste det snålt och regnet smattrade på rutorna. Inomhus vid värmen från en öppen eld satt ett 70-tal golfentusiaster och drömde om en vecka i det varma och soliga Florida. Det här var kvällen då fem lyckliga resenärer till sagda plats skulle lottas fram. Det var belöningen till Åtvidabergs golfklubb som med god marginal vunnit sin grupp i riksgolfen.

Dragningen förrättades av Lennart Källum under vederbörlig tillsyn av polisinspektör Knut Tingebjörn. När lottningen var över och hyllningarna avtagit i styrka befanns det att fyra damer och en herre vun-

Smått
och gott

nit de åtrådda biljetterna. Att fru Fortuna varit sina medsystrar bevågen framgår tydligt då fyra av endast sju damer vann var sin resa. De närmare 90 herrarna fick bara en resa på sin lott.

De fem åtvidabergarna som nu i slutet av november skall åka "over there" och försvara golfklubbens färger är Lizzie Johansson, Mai Gustafsson, Margit Andersson, Märta Hamilton och Eric Kördel. Alla bestämde sig på stående fot att åka.



I belöning för att man vann sin grupp i Riksgolfen fick Åtvidabergs golfklubb fem resor till Florida. På onsdagskvällen lottades resorna ut bland ett hundratal medlemmar. På bilden ses de fem lyckliga som i slutet av november skall över och försvara Åtvids färger. Fr v Lizzie Johansson, Mai Gustafsson, Eric Kördel, Margit Andersson och Märta Hamilton

Y10