

Erik Wärnberg (s) i Åtvidaberg: Valrörelsen liknar "kosackvalet"

18/8

— Valrörelsen har börjat på ett mycket märkligt sätt. Hela situationen är närmast jämförbar med det s k kosackvalet 1928. Då använde sig dåvarande högern av skräm-selpropaganda och hotade med att tillståndet i Ryssland skulle överföras till Sverige om väljaren lade sin röst på socialdemokraterna. Högern nådde också vid det valet stora framgångar. Och nog kan man påstå att de borgerliga partiernas uppläggning av valpropagandan i år har samma karaktär. Bara litet mera försåtlig.

Det sade riksdagsman Erik Wärnberg, Rimforså, då han på måndagskvällen talade vid socialdemokraternas valupptakt i Åtvidaberg. Närmare 150 intresserade hade kommit till Sporthallen för att höra på Erik Wärnberg. Åhörarna bjöds också på en halvtimmeslång underhållning av Bertil Norström. Vidare medverkade Åtvidabergs musikorkester. Tidigare på dagen hade ett liknande möte anordnats i Sporthallen för pensionärer.

Erik Wärnberg tillbakavisade anklagelserna om socialdemokraternas socialiseringsiver. För det första är inte beslut på en LO-kongress detsamma som ett socialdemokratiskt partiförslag. För det andra är det ingen annan än de borgerliga partierna som påstått att socialdemokraterna vill ha öststatsförhållanden i Sverige.

Man pekar på att vi vill ta över läkemedelsproduktionen och läro-medelsproduktionen. Men dessa näringsgrenar serrar ju ingen annan än den offentliga sektorn. Och

dessutom, om detta är socialisering och vi håller på i den takten, då kommer det att ta 1 000 år innan vi socialiserat Sverige.

Erik Wärnberg kom även in på löntagarfonderna och menade att det är orimligt att i dag ta en definitiv ställning. Liksom att folkpartiets förslag om individuella vinstandelar är omöjligt. Där- emot är färdriktningen klar, sade Erik Wärnberg. Vi kommer att verka för att alla får del i den välständsökning som vi alla medverkar till. Inte bara de som kommit över en aktieportfölj.

Erik Wärnberg berörde även frågor om kärnkraft, den stora offentliga sektorn och den rekordlåga arbetslösheten. Han slutade med att konstatera att de borgerliga går ut till valmanskåren med helt skilda bud samtidigt som det tycks vara omöjligt att få klara besked på vad som skall hända omedelbart med de förslag som lagts om de borgerliga vinner valet. Blir det elransonering? Hur blir det med barn tillsynen? Försvinner bostadssubventionerna

och river man bort vårt skatteförslag?

CHRISTER BERG

20/8

ÅTVIDABERG

Rattfull i Åtvid greps efter jakt

En 27-årig man hemmahörande i Åtvidaberg greps på torsdagseftermiddagen efter en biljakt genom de centrala delarna av Åtvidaberg. Åtvidabergspolisens hade larmats av privatpersoner, som hade observerat mannens i allra högsta grad vingliga färd i tätorten. En polispatrull försökte få mannen att stanna sitt fordon. Denne trampade dock gasen i boten i ett försök att undkomma polisen. Med sirenerna påslagna upptogs förföljandet i polisbilen.

Först i utkanten av samhället slutade jakten sedan Åtvidabergaren kört av vägen och fordonet blivit stående nere i en slänt. Såväl förare som två passagerare klarade sig utan skador. Mannen fördes omgående till läkare för blodprovstagning då man misstänker rattfylleri. Till polisen uppgav han att han varken sett eller hört polisbilen som försökt stanna honom.

Från polisens sida betecknar man det närmast som ett under att ingen olycka inträffade till följd av mannens vilda framfart på gatorna i Åtvidaberg.

En av de båda passagerarna sade efteråt att han trodde att hans sista stund var kommen under den våldsamma åkturen.

Den för rattfylleri misstänkte föraren kommer nu även att få stå till svars för vårdslöshet i trafik och vägran att lyda polismans order.

Får disponera planer. Fritidsnämnden har beviljat ett önskemål från ÅFF att i samband med arrangerandet av Fotbollens dag kostnadsfritt få disponera erforderligt antal fotbollsplaner.

Simskolan i Grebo på vanlig tid. Grebo—Värna CKF-avdelning har i en skrivelse föreslagit att simskolan i Grebo bör starta först i början av juli månad i stället för som nu i mitten av juni. Avdelningen menar att badvattentemperaturen fortfarande är mycket låg vid den traditionella simskolestarten. Fritidsnämnden har avslagit skrivelsen. Man menar att färre elever har möjlighet att utnyttja simundervisningen om denna förläggs till industrisemestern.

Grebo socialdemokratiska förening har haft sitt första höstmöte vilket till stor del kom att handla om det förestående valet. Valledaren Stig Johansson redogjorde för de olika aktiviteter som kommer att äga rum under valrörelsen. Till mötet hade styrelsen lagt fram förslag till mötesaktiviteter under hösten och våren vilket också antogs.

Domusbageriet. De gamla bagerilokalerna i varuhuset Domus har stått outnyttjade sedan ett par år tillbaka. Nu skall de emellertid komma till användning igen. Lokalerna har uthyrts från 1 november till Arreby Bil AB, som skall använda dem till utställningar och bilförsäljning.

Till biträdande fritidsgårdsföreståndare har fritidsnämnden bland tre sökande utsett Bo Södergren, Åtvidaberg.

19/8

Arbetsmarknadsläget i Åtvid har ljusnat under sommaren

Sysselsättningsläget i Åtvidaberg har under juni och juli ljusnat betydligt. Vid månadsskiftet maj/juni fanns det på arbetsförmedlingen i Åtvid över 280 arbets-sökande. Vid den senaste arbetslöshetsräkningen vid utgången av juli uppgick antalet registrerade till 204 — en minskning med ett 80-tal. Det är främst två faktorer som bidragit till förändringen, menar föreståndare Siri Ohlin. För det första har pensionsreformen som trädde i kraft vid halvårsskiftet reducerat antalet registrerade över 55 år till ett drygt 10-tal. För det andra har de in-dragna eller uppskjutna varslen på Facit väsentligt medverkat till de sänkta siffrorna.

Av de 204 registrerade arbetssökande är 101 personer helt utan arbete, 76 personer har tillfälligt arbete och 19 har stadigt arbete

men söker nytt. Dessutom är åtta ungdomar placerade i sådan form av beredskapsarbete som efter tre månader leder till fast antällning.

Av de drygt 100 som går helt arbetslösa är 57 ungdomar under 25 år medan 14 är äldre än 55 år.

Under juli har man på arbetsförmedlingen kunnat erbjuda de sökande 56 lediga platser. Drygt 20 av dessa har besatts och vid månadsskiftet kvarstod 32 lediga platser. Vanligtvis söker man arbetskraft med utbildning och erfarenhet.

Siri Ohlin erinrar om att det är tämligen lugnt under sommarmånaderna. Under augusti är det större rörlighet på arbetsmarknaden och dagarna i ända har vi fullt med besökare på expeditionen.

—erg

23/8



Nu har också kommunstyrelsen i Ätvidaberg besökt platsen för den omdiskuterade bron i Hannäs. I det av natur- och kulturvårdare ansedda känsliga området finns bl a en kyrkoruin från 1200-talet. Från den platsen redogjorde Olof Söderbäck inför kommunstyrelsen om skälen till att avstå från projektet. Därefter lade föreståndare Nils Önnebo, längst t v, fram anstaltens synpunkter på varför bron måste till

Ännu är inte sista ordet sagt om bron vid Hägerstads slott

Nu har också kommunstyrelsen i Ätvidaberg på ort och ställe beskådat platsen för det omdiskuterade broprojektet över ett sund i sjön Vindomen i Hannäs, Ätvidaberg. Trots att redan åtskilliga myndigheter, specialister och andra varit inblandade i frågan och trots att Vattendomstolen avgjort ärendet till förmån för styrelsen för Allmänna vårdanstalten på Hägerstads slott i Hannäs, är ännu inte sista ordet sagt. Vattendomstolens beslut att tillåta brobygget har överklagats till Vattenöverdomstolen av familjen K G Petersson, som är en av de starkaste motståndarna till projektet.

Dessutom manglas ärendet fortfarande kommunalt och hos länsstyrelsen. Hos länsstyrelsen finns sedan snart två år tillbaka ett förslag att hela området i vilket betongbron är planerad skall förklaras som naturreservat eller naturvårdsområde.

Mycket har tidigare skrivits i denna segslitna fråga. I korta drag kan sägas att det handlar om att styrelsen för vårdanstalten på Hägerstads slott vill bygga en bro över ett sund mitt i ett område som betraktas som mycket känsligt både av natur- och kulturvårdare.

Från anstaltens sida hävdar man bl a att bron tillkomst skulle förkorta resvägen till slottet (1,5 km), att man skulle slippa åka den gamla och som man anser trafikfarliga vägen (den skall dock användas) och för att göra området mera lättillgängligt.

Motståndarna pekar på att i området finns en kyrkoruin från

1200-talet, där finns 55 vikingagravar, mycket förnämliga åsformationer, att bron utgör en estetisk störning, medför försämrat fiske osv. Vidare har ännu inte länsstyrelsen slutbehandlat frågan om naturreservat.

□ Vattendomen överklagad

Vattendomstolen godkände i somras planerna på ett brobygge. Det beslutet har nu överklagats av familjen K G Petersson i Hannäs. Bl a trycker man på att nytan av bron inte överstiger den skada bron medför och att hela projektet är oförsvarligt ur nationalekonomisk synpunkt. Ännu har ingen talat om vad hela den nya förbindelsen till slottet kommer att kosta eller varifrån pengarna skall tas.

Under tiden har kulturnämnden i Ätvidaberg liksom ämneslärare Olof Söderbäck, som föreslagit bildandet av naturreservatet, drivit på ärendet hos kommunstyrelsen. Man menar att kommunsty-

relsen gjort ett misstag när man avböjt att yttra sig till Vattendomstolen. Både Söderbäck och kulturnämnden anser att broprojektet måste hindras och att det är kommunstyrelsens skyldighet att försöka få länsstyrelsen att agera för att skydda området.

Kommunstyrelsen har därefter begärt svar från länsstyrelsen om inte hela området under ett år eller till dess man är klar med kommunöversikten interimistiskt kan förklaras som naturvårdsområde. I avvaktan på det svaret gjorde kommunstyrelsen resan ut till slottet.

□ Låg prioritet

Samtidigt med kommunstyrelsen besöktes Hägerstad även av byrådirektör Sverker Kärrgård från länsstyrelsen. Vidare deltog Olof Söderbäck som redogjorde för de aspekter man kan lägga på området ur naturvårds- och kulturell synpunkt. Dessutom fanns makarna Brita och K G Petersson

på plats, liksom förespråkarna för bron, styrelsen för vårdanstalten och representanter för Hannäs—Gärdserums pastorat.

Sverker Kärrgård förklarade bl a att man på länsstyrelsen nu har en lista på mellan 40 och 50 objekt som föreslås bli naturreservat. Vi har blivit tvungna att prioritera, sade han. Just Hägerstadsområdet har kommit långt ner på listan. Vidare påpekade han att om området skulle förordnas som reservat eller naturvårdsområde så innebär det också att det inte blir något brobygge. Om inte redan bron finns på plats.

Den omkring 30 man starka delegationen besåg hela det område som föreslås bli naturreservat, dvs kyrkoruinen, vägarna på båda sidor om sundet, vikingagravarna, naturpärken m m. Olof Söderbäck visade också ett par decennier gamla fotografier där man kunde se hur området sett ut innan ingrepp gjorts i åsarna, innan vassen trängt in i vikarna osv.

Inför kommunstyrelsen lade parterna fram alla de skäl som tänkas kunde antingen det nu gällde att förhindra brobygget eller att se den absoluta nödvändigheten av en bro. En och annan ledamot i pastoratskyrkorådet tog även till brösttonerna i sin argumentering.

Så snart kommunstyrelsen fått besked från länsstyrelsen på frågan om interimistiskt skydd kommer man att ta ställning för eller emot broprojektet och för eller emot någon form av skydd. Möjligen kan man föreslå en "kompromiss".

Åtvidabergs arbetarekommun har firat 75-årsjubileum

På lördagskvällen firade Åtvidabergs arbetarekommun sitt 75-årsjubileum med pompa och ståt i Folkets hus i Åtvidaberg. Närmare 150 gäster hade inbjudits till jubileumsfesten. Bland dem märktes "seniorerna" Gustaf Pettersson och Thure Ahlström, två personligheter som verkat i och för arbetarekommunen under en lång följd av år. Vidare fanns där högtidstalaren riksdagsman Christer Nilsson från Norrköping, liksom en lång rad representanter för fackliga och socialdemokratiska organisationer.

Alltmedan pensionärsorkestern framförde en rad lättsamma melodier samlades gästerna vid de dukade långborden. Arbetarekommunens ordförande Göte Karlsson hälsade välkommen. Därefter följde ett allmänpolitiskt anförande av riksdagsman Christer Nilsson. Denne passade även på att gratulera 75-åringen från partidistrikt och partistyrelse. Efter middagen svarade Agneta Ekström och Evald Medling för underhållningen. SSU:s teatergrupp framförde en del lokalrevybetonade nummer varefter högtiden avslutades med dans till tonerna av Gullmars orkester. Av den jubileumsskrift som utgivits i samband med 75-årsminnet framgår att det var den 30 november 1901 som arbetarekommunen i Åtvidaberg bildades. Man beslutade då att arbetarekommunen skulle ansluta sig till det socialdemokratiska partiet och att medlemsavgiften skulle utgå med 20 öre i kvartalet.

□ Agiterade för baronen

På kuriosasidan kan nämnas de problem man i början hade med att ställa upp med en egen riksdagsmannakandidat. Så skriver man t ex den 2 september 1908 att man "skulle med all kraft agitera för baron Adelswärds val då inget annat står till buds. Han har nu avancerat så långt till venster att det vore en stor okloket att ej verka för hans val."

Den enda egna socialdemokratiska riksdagsmannen från Åtvidaberg är Josef Eriksson. Men det gällde bara några år i slutet av 10-talet. Detta betraktas i skriften som anmärkningsvärt eftersom Åtvidaberg sedan mycket länge varit en av de starkaste socialdemokratiska kommunerna i länet.

Om rösträttsfrågan sade man i Åtvidabergs arbetarekommun 1902 att man anser "att ej någon annan än allmän och lika rösträtt för alla sig själf försörjande till myndig ålder kan antas". Det ifrågasattes också om inte även



Arbetarekommunens ordförande Göte Karlsson tillsammans med de båda inbjudna veteranerna Thure Ahlström och Gustaf Pettersson. Den senare, numer 87 år, organiserade under våra förhållanden inte mindre än 260 lantarbetare i Åtvidaberg under åren 1929—32

"fattighjonen" borde ha rösträtt. "Vilket dock af de flesta talarna ansågs som inkonsekvent att äfven de tärande i samhället skulle medräknas".

□ Styrt Åtvid sedan 1919

Ända sedan 1919 har socialdemokraterna haft majoritet och besatt ordförandeposten i Åtvidabergs kommunal- och kommunfullmäktige. Under åren 1919—1975 är det bara tre personer som innehaft posten, nämligen Carl Sjöberg, Elis Karlsson och Lenhart Ek. Numera heter ordföranden Göte Edlund.

1904 anmälde sig den första kvinnan som medlem i arbetarekommunen. Det var fröken Hulda Rosén. 17 år senare bildades den socialdemokratiska kvinnoklubben i Åtvid.

Sedan några år tillbaka är den

gamla arbetarekommunorganisationen upplöst. De fyra tidigare verksamma organisationerna inom Åtvidabergs kommun är nu sammanslagna till en enda arbetarekommun.

□ Erik Albin

En av den första tidens pionjärer finns fortfarande kvar. Det är Erik Albin Andersson som i februari i år fyllde 100 år. Han står omnämnd i protokollet från arbetarekommunens andra sammanträde då han erhöll ett kommittéuppdrag i samband med en demonstration. Erik Albin deltog aktivt i arbetarekommunens arbete så länge krafterna räckte till. I år har han bara lovat att hjälpa till som valarbetare på sjukhemmet.

CHRISTER BERG

Näringspolitik i centrum vid centermöte i Åtvid

Vid årets slut kommer jag att begära besked om resultatet av den kommunala satsningen på näringspolitiska åtgärder. De resultat som hittills redovisats är jag inte nöjd med. Någon automatisk vidareanställning av näringslivskonsulenten kommer jag inte att gå med på. En omprövning blir aktuell om man inte kan visa upp mer av vad som gjorts. Det sade Robert Rydberg, ledamot bl a i Åtvidabergs kommunfullmäktige och kommunstyrelse vid ett möte i Godtemplargården. Mötet hade rubriken En utmaning i Åtvidaberg och hade lockat ett 40-tal personer till en frågestund med centerns olika representanter i styrelser och nämnder i Åtvidaberg.

Ovanstående svar lämnade Robert Rydberg bl a på de frågor som ställdes om centern var nöjd med kommunens sätt att sköta de näringslivspolitiska frågorna. En av frågeställarna menade att det var svårt att få insyn i kommunens handläggande av vissa frågor och han undrade också om det fanns något avtal mellan kommunen och det företag som skall etablera sig här. Det vore intressant att ta del av dessa papper.

Robert Rydberg lovade att kämpa för att allmänheten skall få bättre insyn i kommunens gåranden och låtanden. Vidare sade han att han skulle ta reda på hur det ligger till med det eventuella avtalet.

□ Nygårdsområdet

Under kvällen kom man också in på den planerade utbyggnaden av småhusområdet vid Nygård-Vägverket där kommunen tecknat avtal med en Åtvidabergs-firma och ett företag i Norrköping om produktion av 48 småhus. Robert Rydberg påpekade att han reserverat sig mot de antagna en-

treprenörerna. Jag anser att så många som möjligt skall kunna få en egen villa. Men inte på bekostnad av ökad arbetslöshet i Åtvidaberg, sade han.

Därför, fortsatte Robert Rydberg, röstade jag på den av anbudsgivarna som kunde lova att han skulle anlita sig enbart av arbetskraft på orten. Jag hoppas nu bara att de utsedda entreprenörerna kan bygga husen till de upp-givna priserna. De som annars drabbas är de som skall bo i husen.

Gunnar Landin, första namn på Åtvidabergscenterns lista, tillade att man tidigare haft en lugn byggmarknad i Åtvid. Men att det kanske är slut på de tiderna nu.

Bland övriga frågor som kom upp kan nämnas ålderdomshemsfrågan där Thyra Andersson hoppades att man även i framtiden skall kunna bibehålla ålderdomshem på landsbygden. Om gamla kulturbyggnader sade Robert Rydberg att de kostar kommunen för mycket. Man kan inte riva alla men beträffande Ålundamagasinet och Schelanderska huset återstår nog vara rivning. Gunnar Landin ansåg att en bro över sundet vid Hägerstad i Hannäs skulle kunna vara till nytta för alla parter och inte vara störande.

Gunnar Landin avslutade kvällen med att koftrfattat ge sin personliga syn på hur man bör bedriva kommunalpolitik. Kommunalt bör man kunna ha samarbete över partigränserna. Vi har ett stort parti emot oss och min linje är att man vinner mera på att vara diplomatisk än att vara motsträvig.

CHRISTER BERG

Högmässa i Grebo utan besökare

Såvitt man känner till har det aldrig tidigare hänt att bänkarna stått alldeles tomma vid en högmässa i Grebo kyrka. Men det var vad som hände på söndagen. Till den utlysta högmässan med nattvardsgång infann sig endast prästen, kantorn, kyrkvaktmästaren och en kyrkvärd.

Trots detta genomförde komminister Thord Thordson en fullständig högmässa och förrättade även nattvardsgång. Den enda ändring man vidtog var att korta ner antalet versar i psalmsången. Normalt brukar gudstjänsterna i Grebo samla åtminstone ett 20-tal kyrkobesökare.

ÅTVIDABERG

Valmötet. Lördagens båda valmötet på gågatan i Åtvidaberg lockade en hel del människor att stanna och lyssna. Först i tur stod socialdemokraterna där kommunalrådet Carl-Eric Ahlström och Hans Hammarlund gav sin syn på olika politiska frågor. Därefter var det dags för moderaterna vars huvudtalare var kommunalrådet Sture Hjalmarsson från Linköping. Denne gav sig också i kast med att svara på frågor från åhörarna. Varken frågor eller svar hade någon starkare anknytning till åtvidabergska förhållanden.

Ville ta färjan hem. Det var sent på lördagskvällen. På en bänk vid järnvägsstationen i Åtvid låg en man och sov. En polisbil svängde upp och två poliser steg ur för att ta sig en närmare titt på mannen. Den något beskänkte mannen väcktes, stirrade på poliserna och förklarade att "allt ssscka noog årna sej barra ni sätter mej på färjan". Mannen trodde faktiskt att han fortfarande var kvar i Köpenhamn och tyckte att poliserna skulle hjälpa honom till båten "sschom e där-borta". Ett stycke från mannen fann en av poliserna en tågbiljett. På baksidan hade någon skrivit att mannen nickat till och var i behov av luft. När mannen fått sova av sig en del av ruset hos åtvidabergspolisen kunde han förklara åtminstone delar av sin belägenhet. Han hade varit i Köpenhamn. Därefter hade han tydligen fått en del hjälp. Och hjälp nästan ända hem. För när han sattes av tåget hade han bara knappt åtta mil kvar till hemmet i Västerвик.

Dom höll inte. Den första cykeln var det dålig kvalitet på. Den andra ska vi inte tala om. Inte ens den tredje höll för litet påfrestningar. Sedan kom tyvärr polisen och satte stopp för fortsatt testning av olika cykelmärkens hållfasthet. Händelsen utspelade sig natten till söndagen då ett gäng ynglingar var på väg hem från en kräftskiva. På den närmare tio meter höga gångbron över järnvägsområdet satte man igång med verksamheten. Som testobjekt valdes cyklar vars ägare sannolikt protesterat om de haft en chans. Polisen tog hand om två av ynglingarna som också erkände tilltaget. De övriga kommer att höras. Polisen vill gärna också komma i kontakt med ägarna till de f d cyklarna.

Folkparken. 370 betalande hade sökt sig till Folkparken i Åtvidaberg på fredagskvällen. För uppträdandet svarade Grus i dojjan medan Tebes orkester svarade för dansmusiken. Frånsett att någon eller några inte kunde hålla fingrarna i styr utan vittjade orkestermedlemmarnas fickor på pengar har polisen inga anmärkningar mot ordningen. Drygt 100 kr blev bytet.

Bidrag. Fritidsnämnden beslutade på onsdagen om följande för- eningsbidrag: Åtvidabergs motorklubb 2 000 kr i investeringsbidrag, Åtvidabergs samsällskap 774 kr i läger- och resebidrag, Unga örnar, Grebo, 138 kr i lägerbidrag, Pingstkyrkans ungdom 1 000 kr i läger- och resebidrag, Åtvidabergs fältbiologer 150 kr i lägerbidrag och OK Eken 321 kr i lägerbidrag. Däremot avslogs en anhållan från BK Slaget om utrustningsbidrag för inköp av match- och tävlingsdräkter med motiveringen att sådan utrustning betraktas som personlig. Vidare remitterades en anhållan från byggnadsföreningen Fram i Grebo om driftbidrag med 5 000 kr till kommunstyrelsen.

Åtvidaberg

Valplakat drabbade av skadegörelse

De centrala delarna av Åtvidaberg utsattes natten till söndagen för en hel del skadegörelse. Alléträd och trafikskyltar till ett värde av ca 600 kr förstördes. Vid Domusparkeringen handskades man en smula vårdslöst med en kanot. Skadorna beräknas uppgå till 400 kr. Förstörandet av cyklar från gångbron över järnvägen har tidigare nämnts.

Dessutom har flera valplakat utsatts för skadegörelse. Av partierna i Åtvidaberg är det bara socialdemokraterna som skonats. Bengt Persson (fp) betraktar det hela som vandalisering. I Åtvidaberg har vi varit befriade från den här sortens språk i valpropagandan ända sedan 1964. De som ställt till med skadegörelsen borde förstå att det hela slår tillbaka på det parti som inte drabbas, säger han.

Från folkpartiets sida har man nu också polisanmält skadegörelsen. Bara träställningen vid gågatan i centrum värderas till 270 kr. Åtvidabergspolisen har redan hört en grupp ungdomar. Några har erkänt tilltaget med cyklarna. I övrigt har man inga erkännanden.

Brist på "mulleledare" Problem för Främjandet

Friluftsskoleverksamheten är det samlade begreppet för de mulleskolor, strövarskolor och friluftsskolor som varje vår och höst anordnas av Friluftsförbundet. Nu är det dags igen och, som vanligt, suckar Christina Henriksson, väntar vi oss att vi får fler anmälningar än vi kan ta emot. Visst är det roligt att intresset bland föräldrarna att låta sina barn lära sig att umgås med, vara rädd om och förstå naturen, fortsätter Christina. Men samtidigt är det tråkigt att inte fler vuxna vill ställa upp och leda grupperna. Vi vet att det på sina håll har anordnats privata mulleskolor. Det är naturligtvis jättefina initiativ. Den eller de som tänker göra det i höst är välkommen att höra av sig till oss så ska vi bistå med all hjälp vi kan vad gäller utrustning och litteratur.

I höst anordnar Friluftsförbundet i Åtvidaberg i Åtvidaberg, Grebo, Björsäter och Falorum. I Falorum för första gången på hösten. Strövarskolor blir det i Åtvidaberg och Björsäter. I Grebo saknar man ledare. I höst kommer man också att starta en friluftsskola för ungdomar i åldern 10–13 år. Den sidan av verksamheten har p g a ledarbrist (vad annars) legat nere ett par år.

Nu hoppas Christina Henriksson på en fin höst, på många nyfikna barn och kanske på att en eller annan villig ledarkraft hör av sig.



Julia Karlsson fyllde 80 häromdagen — och det blev ett hejdundrande släkttkalas — väl värt att uppmärksamma

Nästan hundra släktingar firade Julia på 80-årsdagen

Lördagen den 21 augusti var en riktig bemarkelsedag för fru Julia Karlsson i Åtvidaberg. För det första fyllde hon 80 år. För det andra hade dagen till ära närmsta släkten med dottern Gudrun i spetsen ordnat till med ett hejdundrande kalas. Inte mindre än 98 släktingar, dvs syskon, barn, barnbarn, barnbarns barn, mågar, svärdöttrar och allt, vad det heter passade på tillfället att fira Julia och samtidigt träffas.

Från Blekinge i söder till Gävle i norr strålade man denna underbara högsommarlika lördag samman på den idylliska och solvarma hembygdsgården. Bland gratulanterna fanns 9 barn, 31 barnbarn (av 34) och 27 barnbarns barn. Under den sex timmar långa sammankomsten åt

man godsaker, tal hölls, man sjöng, deklamerade dikter och utbringade en mångfald leverop.

Festföremålet själv log så lyckligt och tyckte att idén med träffen var den bästa present hon kunde få. Fru Julia är född i Vists socken. 1920 gifte hon sig med framlidne byggmästaren Thomas Karlsson. Hon har varit bosatt i Åtvidaberg sedan 1950.

Mjölbyseger i Åtvid

Sedan flera år tillbaka har Finspångs mest kände bågskytte Erik Karlsson abonnerat på förstaplatsen i Åtvidsjakten, Åtvidabergs bågskytteklubb's årliga tävling. Trots att han numera egentligen hör hemma i oldboysklassen så ställer han troget upp i senlorklassen. I årets upplaga av Åtvidsjakten, den 15:e i ordningen, kom han "bara" tvåa. Visserligen på samma poäng som ettan Mjölby Ulf Andersson men med sämre förstapilar.

I instinktivklassen blev det framgångar för hemmaklubben genom att Sören Wikingsson, med en och annan EM- och VM-medalj i prisskåpet, segrade och genom att Nils-Erik Dahl gick in på en säker andraplats.

Fristil, herrar, senlorer: 1) Ulf Andersson, Mjölby, 690; 2) Erik Karlsson, Finspång, 690; 3) Sven-Ove Persson, Mjölby, 670; 4) Olle Eriksson, Finspång, 670; 5) Lennart Andersson, Finspång, 665.

Herrar juniorer: 1) Christian Andersson, Tranås, 685; 2) Håkan Johansson, Finspång, 580; 3) Stefan Carlsson, Söderköping, 540.

Yngre juniorer: 1) Mikael Eriksson, Motala, 570; 2) Leif Danielsson, Eskilstuna, 560; 3) Göran Larsson, Mjölby, 515.

Oldboys: 1) Sjunne Ekman, Motala, 610; 2) Harald Danielsson, Eskilstuna, 585; 3) Willy Andersson, Österviking, 545.

Damer: 1) Ingegerd Backman, Ekshö, 470; 2) Eva Målhammar, Ljungs-

bro, 460.

Damer, juniorer: 1) Britt Andersson, Friskyttarna, 415.

Damer, yngre juniorer: 1) Karina Axén, Linköping, 470; 2) Annika Eriksson, Finspång, 375.

Lag fristil: 1) Finspång 2025; 2) Mjölby 1905; 3) Motala 1885; 4) Rejmyre 1825; 5) Söderköping 1750.

Instinktiv, herrar senlorer: 1) Sören Wikingsson, Åtvidaberg, 630; 2) Nils-Erik Dahl, Åtvidaberg, 620; 3) Leif Eriksson, Saab, 590; 4) Lars Erik Karlsson, Mjölby, 570.

Juniorer: 1) Anders Wigh, Saab, 535; 2) Mats Malmström, Åtvidaberg, 490; 3) Lars Johansson, Västervik, 440.

Yngre juniorer: 1) Ronny Petersson, Rejmyre, 540; 2) Mikael Torstensson, Rejmyre, 510.

Oldboys: 1) Gösta Cesar, Saab, 435. Damer: 1) Harriet Roxström, Rejmyre, 295; 2) Anita Rosenberg, Mjölby, 210.

Yngre juniorer: 1) Maria Gustavson, Rejmyre, 200.

Lag instinktiv: 1) Åtvidaberg 1740; 2) Saab 1560.

24/8



De båda belönade Björsättersfruarna Emy Johansson och Maria Oskarsson flankerade av Barbro Claesson, ordförande i Bankekinds lokalförening, och Linnéa Ehrenkrona, ordförande i centralstyrelsen för föreningen Östergötlands barn

GODA MÖDRAR BELÖNADE

De båda Björsättersfruarna Emy Johansson och Maria Oskarsson erhöj på söndagen utmärkelser för moderlig gärning av föreningen Östergötlands barn. Belöningarna som bestod i en silverbrosch, en penninggåva och ett diplom utdelades av fruherrinnan Linnéa Ehrenkrona, som är ordförande i centralstyrelsen, i omedelbar anslutning till högmässan i Grebo kyrka.

Linnéa Ehrenkrona redogjorde i sitt tal för motiveringen till valet av Emy Johansson och Maria Oskarsson. Båda har fostrat sju barn var och under svåra förhållanden utfört sin fostrargärning på ett mycket föredömligt sätt. Det väsentliga i ett hem är inte hur välbärgat det är utan den anda som rådder mellan familjemedlemmarna.

Det är inte antalet barn som är avgörande då man beslutar om utdelning av denna belöning, förklarade Linnéa Ehrenkrona. Det är istället de omständigheter som rått i hemmet som har största betydelsen.

De båda fruarna från Björsäter fick dessutom av fru Barbro Claesson, ordförande i Bankekinds lokalförening av Östergötlands barn en bokgåva och blommor.

Efter högmässan inbjöd FÖB:s lokalavdelning till kaffesamkväm i Församlingshemmet. Liksom i högmässan deltog ett stort antal människor i festligheterna. Fru Carin Flisberg läste dikter, man sjöng Östgötasången och avslutade med psalmen Härlig är jorden.

—erg

Christer Nilsson (s) i Åtvid: En borgerlig regering kan splittra landet

— De borgerliga partierna kan inte styra landet i kamp mot lönlagarna. En borgerlig regering kan splittra landet och utgöra ett hot mot den lugna samhällsutvecklingen. Socialdemokraterna har genomfört en skattereform i samarbete med LO och TCO. Detta borgar i sin tur för en lugn avtalsrörelse. Valet om fyra veckor gäller regeringsfrågan. Men fortfarande vägrar de borgerliga partierna att tala om vilken politik de kommer att föra efter en eventuell valseger. Det är viktigt att få reda på hur stark Gösta Bohman kommer att bli i en borgerlig regering. Valet kommer att gälla solidaritet eller egolsm.

Det sade bl a riksdagsman Christer Nilsson (s) i ett anförande i Åtvidaberg på lördagen i samband med Åtvidabergs arbetarekommuns 75-årsjubileum. I sitt tal återkom Christer Nilsson gång på gång till de högervindar som blåser i samhället och att han såg Bohman som den starke man-

nen i en eventuell borgerlig regering.

Moderaterna fortsätter att svartmåla det svenska samhället trots att Sverige ensamt och tack vare den socialdemokratiska politiken klarat krisen, sade Christer Nilsson. En amerikansk ekonom kallar det som hänt i Sverige för ett ekonomiskt mirakel. Veckans Affärer kallar Sverige för en oas i västvärldens helvete.

Christer Nilsson angrep också centerns miljöpolitik. När miljökraven kommer i konflikt med privata ekonomiska intressen så sviker centern. Det har vi sett bevis på vid införandet av strandskydd och ökade restriktioner vid kalhuggning i våra skogar osv.

Rättelse. I tisdagens tidning skrev vi om de båda Björsättersfruarna Emy Johansson och Maria Oskarsson som av föreningen Östergötlands barn erhöj utmärkelser för moderlig gärning. Högtiden ägde givetvis rum i Björsätters kyrka och inte som felaktigt uppgav i Grebo kyrka.

Sommarmusiken avslutas. I kväll avslutas sommarens musikstunder i Åtvids båda kyrkor med en konsert i Gamla kyrkan. För programmet svarar Maria Mucchiano-Johansson, Eva-Lotta Lekander och Ingemar Ericsson. Det blir blandad musik av lättlyssnat slag, omtalar Ingemar Ericsson. Maria Mucchiano-Johansson kommer att sjunga en andlig dalamelodi och en italiensk visa från 1700-talet. Eva-Lotta Lekander, cello, bjuder på musik ur Vivaldis femte sonat och Ingemar själv spelar på orgel bl a variationer över Pachelbels Herre signe du och råde.

Logmöte i Gärdsnäs. På söndagen var det logmöte hos Annator och Olle Nilsson i Gärdsnäs. För tredje året i följd stod Hannäs baptistförsamling för samsamkomsten. Mötena har även tidigare varit mycket välbesökta, men i år slogs alla rekord. 175 personer hade infunnit sig till den lövade logen när mötesledaren Marianne Hanström hälsade välkommen. De välbekanta bröderna Rydh från Örtomta underhöll med sång och musik på gitarr och dragspel. Per-Inge Johansson, pastor i Hullaryd, var huvudtalare. Pastor Ingvar Nyström från Falerum berättade några semesterminnen. En kollekt till Örebromissionens barnverksamhet inbringade 600 kr. Innan mötet avslutades tackade Marianne Hanström värdfolket för att de upplättit sin byggnad för mötet samtidigt som hon uttalade förhoppningen att detta logmöte skulle bli en tradition.

Facit anställer

Facits möbelfabrik i Åtvidaberg behöver nyanställa 30 personer fram till årets slut, hälften av dessa redan i augusti. Under det senaste året har man anställt 80 personer. De flesta har kommit från Örsättersfabriken, men nu kan man inte få mer personal därifrån. Facits möbelfabrik har aldrig haft så många projekt under bearbetning som just nu. Man undersöker bl a möjligheten att förlägga en del produktion till Kanada. SE SIDAN SEXTON

25/8

Succé med kontorsmöbler: Facits möbelfabrik måste nyanställa 30 personer

— På Facits möbelfabrik i Ätvidaberg har vi haft ett konstant behov av personal under hela den s k lågkonjunkturen, dvs under 1975 och början av 1976. Vi har gått för högtryck under de senaste två åren och bl a haft maximalt övertidsuttag. Personalbehovet har vi försökt klara av genom att i första hand ta över folk från Örsättersfabriken.

Sedan i augusti förra året har på det viset 80 personer börjat på möbelfabriken. Nu kan vi inte få fler anställda från Örsätter. Därför söks nu arbetskraft utanför koncernen. Fram till årets slut har vi ett akut behov av 30 personer varav hälften i augusti.

Det omtalar direktör Bo Ericson på Facit i Ätvidaberg. Orsaken till den höga sysselsättningsnivån på möbelfabriken är framgångarna med den senaste kontorsmöbelserien — Facit 80. En del sådana stora ordervar har legat som basbeläggning. 2 000 arbetsplatser till Trygg-Hansa förra hösten och under våren och hösten i år sammanlagt nära 2 000 plat-

ser till IBM i Holland och Skottland.

De sista leveranserna till IBM i Holland sker den här veckan. De 640 arbetsplatserna till IBM Skottland levereras under december—januari.

Bo Ericson uppger att man säljer eller aldrig haft så många projekt under bearbetning som just nu. Vilka eller hur stora vill han inte uttala sig om.

Det är dock klart att Facit nått vissa försäljningsframgångar i Kanada. Detta har resulterat i att man nu undersöker möjligheten att förlägga åtminstone delar av produktionen till Toronto, Kanada. Bo Ericson framhåller dock

att en produktion i Kanada inte medför någon minskning av antalet arbetstillfällen på möbelfabriken i Ätvidaberg. Produktionen skulle i första hand omfatta tillverkning av skärmväggar som är mycket dyra i frakt.

Facit har också noterat en och annan framgång i Mellanöstern och har starka planer på att utvidga marknadsföringen av kontorsmöbler även längre öster ut. Om den inbrytningen skulle lyckas får man räkna med att tillverkningen för dessa länder måste ske på licens på ort och ställe, säger Bo Ericson.

CHRISTER BERG

Pär Eriksson suverän i O-ligan

Sista omgången av O-ligan avgjordes på tisdagskvällen med start och mål vid skidstarten i Humpa. De fyra olika banorna karakteriserades som lätta och hade lagts av Allan Bengtsson, Sten Johansson, Lars Johansson och Ulf Ståhl. I den sista omgången deltog förutom de 15 sexmännalagen även omkring 25 ungdomar. Bland dem utlottades priser likom bland de personer som under sommaren letat reda på de fasta kontrollerna på Humpabladet.

O-ligans suverän blev Pär Eriksson. Han vann både individuellt och i lag. Utom tävlingen är unge Michael Nilsson värd ett omnämnande. Han har varit snabbast på sin bana alla fyra gångerna.

Lagsegern gick alltså till Lag Pär Eriksson. Förutom Pär ingår i laget Sven Sjöo, Marie Johansson, Sven-Gunnar Karlsson, Lennart Herge och Jan Axelsson. Tvåa på 18 poäng kom lag Benny Andersson, Trea blev lag Per-Inge Svensson på 17 poäng samma som fyran lag L Haraldsson.

Resultat från fjärde omgången:
Bana A, 6 km: 1) Pär Eriksson 39,02; 2) Per-Inge Svensson 42,20; 3) Björn Söderbäck 44,29; 4) Lennart Ahlström 44,48; 5) Benny Andersson 46,22. Bana B, 5,2 km: 1) Sten Eriksson 49,10; 2) Nils-Erik Wetterhall 50,26; 3) Sven-Olov Haraldsson 51,58; 4) Lennart Bergström 52,00; 5) Per Ståhl 52,25. Bana C, 3,5 km: 1) Helena Bengtsson 35,46; 2) Harry Aronsson 36,13; 3) Jan Axelsson 36,15; 4) Stig Johansson 38,50; 5) Helen Carlsson 39,18. Bana D (utom tävlan): 1) Michael Nilsson 33,58; 2) Micael Bergsén 35,57; 3) Ernst Gustavsson 38,13; 4) Göran Remén 40,05; 5) Helen Wernersson och Anna Bohlin 41,02.

Bana D, 2 km: 1) Kent Andersson 21,50; 2) Helena Wallberg 23,10; 3) Agneta Andersson och Lena Bergsén 24,57; 4) Birgitta Jonsson 25,21; 5) Ulla Johansson 25,51.

26/8

ÄTVIDABERG

Pensionärsföreningen reste "i det blå"

Ätvidabergs pensionärsförening anordnade under tisdagen i strålände sensommarväder resan "I det blå". Ett 80-tal medlemmar deltog på resan vars färdmål var okänt. Förväntningarna var stora och gissningarna om målet många. Med Erik Larsson som färdledare styrdes bussarna söderut och ett första uppehåll gjordes i Påskallavik. När man närmade sig Kalmar kom gissningarna om resans mål att alltmer handla om Öland. Men efter att ha besökt vattentornet i Kalmar ställdes kosan i stället mot inlandet.

Efter lunch i Nybro stannade man så småningom i Orrefors där man gjorde ett långt och intressant studiebesök på glasbruket. Gissningstävlingen om ortsnamnet vanns för övrigt av Margaretha Palmefors.

Utvidgningen av industriområdet. Byggnadsnämnden har gett stadsarkitekt Bo Lindén i uppdrag att arbeta fram förslag till utvidgning av stadsplan för industriområdet i riktning mot Sockertoppen. Det finns redan ett upprättat förslag till områdesplan men detta arbete är vilande i avvaktan på att slutlig trafikledsplan antagits. Byggnadsnämnden vill genom det nu antagna förslaget hålla en viss planberedskap för den händelse mark behövs för nya industrier.

Hundgården skall bort. Byggnadsnämnden behandlade på tisdagen en besvärsskrivelse över en hundgård på en fastighet i Garpan. Nämnden påpekar att hundgården är byggnadslovspliktig och att byggnadslov saknas. Vidare menar man att hundgården är olämplig på en så pass liten tomt och därför skall hundgården vara borta före den 1 november i år.

Nygård-Vägverket. Byggnadsnämnden har beslutat anta förslag till byggnadsplan för området Nygård-Vägverket där så småningom närmare 50 villor kommer att uppföra. Förslaget skall ställas ut för granskning under förutsättning att samrådet med länsstyrelsen inte ger anledning till allt för stora ändringar.

Björnsättersplanen. Förslaget till ändring av byggnadsplanen för Björnsätters kyrkby har varit utställt för granskning utan att någon anmärkning riktats mot förslaget. Byggnadsnämnden har nu beslutat lägga fram förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Därefter skall det gå till länsstyrelsen för fastställelse. Genom förslaget tillskapas ytterligare tre tomter mitt emot Björnsätters kyrka.

Dispositionsrätt till Göstas park. Ätvidabergs villabyggen har i skrivelse till kommunstyrelsen anhållit om dispositionsrätt till tomter i Göstas park. Kommunstyrelsen remitterade dock ärendet till byggnadsnämnden som påpekar att stadsplanarbetet ännu inte påbörjats för det området. Planarbetet beräknas emellertid komma igång inom kort. Vidare har byggnadsnämnden inte något att invända mot den föreslagna hustypen.

Byggnadslov. Byggnadsnämnden har beslutat bevilja Karl-Erik Nordström, KN:s billackering, byggnadslov för uppförande av industribyggnad på fastigheten Mopeden 1 (utmed Nygårdsvägen). Vidare fick följande byggnadslov för uppförande av enfamiljshus: Raul Stein, Mårsäng 1:52, Bengt Persson, Gråspetten 1, Sven-Olof Andersson, Mårsäng 1:56, Bengt-Ove Hornvall, Mårsäng 1:77, Per-Arne Hermansson, Bråstorp 1:21, och Kjell Mathson, Mårsäng 1:49.

26/8

Bråda dagar i Åtvidaberg för kommunala valarbetare

Om en knapp månad går uppskattningsvis 9 200 åtvidabergare till valurnorna, antingen dessa (urnorna) nu är av gammal gedigen koppar eller av mjölkig plast. I hela Åtvidabergs kommun finns inför kommunal- och landsförsamlingens valen exakt 9 539 röstberättigade.

Åtvidabergarna brukar visa upp stort röstdeltagande. Vid valet 1973 utnyttjade 92,65 procent sin medborgerliga rättighet att "tycka till". Detta trots, eller kanske på grund av att socialdemokraterna har kompakt majoritet i kommunfullmäktige.

Men ett val består inte bara av väljare och partifolk. Vi har också administratörerna, den grupp människor som skall se till att allt flyter och går rätt till. I Åtvid ingår omkring 120 kommunalt betalda valarbetare i den gruppen. De är anförda av valnämndens ordförande Einar Ahlström och sekreteraren Arne Sjöholm.

Bråda dagar

Just nu är det bråda dagar för de båda. Kanske i synnerhet för Arne Sjöholm som svarar för de praktiska arrangemangen.

— Hela den organisatoriska apparaten med att hyra lokaler, söka reda på valarbetare, utbilda dem, se till att det finns valsedlar, blanka röstsedlar och valurnor intensifieras ju närmare den 19 september vi kommer, berättar Arne Sjöholm. Själva kulmen på arbetet inträffar på valdagen då alla omkring 120 funktionärerna i vallokaler, i bussar och bilar är i gång. De sista slutar jobba först på morgonen dagen efter.

— Förberedelserna för valet pågår mer eller mindre kontinuerligt sedan ett år tillbaka, säger

Arne Sjöholm. Mycket skall klaffa. Vi måste ha tillräckligt antal valkuvert. Till de tio vallokaler behövs 100 valförrättare. Genom valnämndens försorg skall de också få utbildning i valets alla detaljer. Kommunen ombesörjer också skjutsar till vallokalerna. Men den verksamheten har blivit allt mindre med åren.

14 språk

Arne Sjöholm redogör för valskärmar, valurnor, lack, speciella pennor osv. Han svarar själv också för viss information om valet. Men det blir ingen tolkservice i Åtvidaberg. De allra flesta i Åtvidaberg kan svenska. Men för säkerhets skull finns broschyrer om det svenska valet på 14 språk.

När vallokalerna stängs börjar man omedelbart att räkna rösterna. Resultatet av röstningen och alla röstsedlar transporteras därefter vederbörligen sigillföret till valnämndens kansli i kommunalhuset. Därifrån vidarebefordras sedan rösterna i sena natten till länsstyrelsen i Linköping.

Garanti mot fusk

Hur är det med kontrollen? Finns det någon möjlighet till valfusk? Nej, det är ingen risk, förklarar Einar Ahlström. Flera funktionärer deltar vid sammanräkningen. De kontrollerar antal valkuvert mot antalet förprickade i röstlängderna. Därefter öppnas kuverten och valsedlarna buntas och räknas. Och kontrollräknas. Slutligen läggs sedlarna i särskilda kuvert som förseglas efter konstens alla regler.

Dessutom, säger Einar Ahlström, så är röstsammanräkningen offentlig. Och det brukar finnas representanter både från partier och pressen närvarande i vallokalerna. Så nog är man ga-

ranterad korrekt röstsammanräkning.

De omkring 9 500 väljarna, varav närmare 500 förstagsväljare, i Åtvidaberg har i kommunalvalet fem partier att välja mellan. Dessa är moderata samlingspartiet, socialdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet och kristen demokratisk samling. I kommunfullmäktige har dessa partier respektive 4, 25, 3, 11 och 2 platser. I det förra valet gjorde centern en framryckning på bekostnad av socialdemokraterna och folkpartiet.

Prognosdistrikt

De väljare som tillhör det sjätte valdistriktet i Åtvidaberg, dvs Centrum och i huvudsak den äldre bebyggelsen i Långbrott, ingår bland de s k prognosdistrikten i landet. Det distriktet skall i valvalet representera Åtvidaberg. Vid förra valet utföll rösterna sålunda: m 54, s 562, fp 73, c 154, vpk 5, kds 58 och en ogiltig röst.

CHRISTER BERG



Bland valurnor, röstlängder, skärmar och broschyrer har Arne Sjöholm, sekreterare i valnämnden i Åtvidaberg, nu bråda dagar att se till att allt klaffar den 19 september. Finast bland valurnorna är den gamla kopparbunken från 1910. Inte fullt så sober är den av mjölkig plast till höger

ÅTVIDABERG

27/8

28/8

Föreningarna föreslås få 190 000 kr i bidrag

Om fritidsnämndens budgetförslag för nästa år går igenom innebär det bl a att de fasta bidragen till föreningarna höjs med drygt 10 000 kr till närmare 190 000 kr. Godkänns detta anslagsyrkande får föreningarna för 1977 följande bidrag: BK Facit 1 100, BK Slaget 1 225, Åtvidabergs bandyklubb 1 080, Åtvidabergs badmintonklubb 4 650, Åtvidabergs bågskytteklubb 3 918, Åtvidabergs båtklubb 665, Elimgruppen Berg 2 230, ÅFF 15 436, Åtvidabergs allaktivitetsförening 2 210, Åtvidabergs fotoklubb 413, Åtvidabergs frimärksklubb 866, Frälsningsarméns scoutkår 1 906, Frälsningsarméns ungdom 900, Friluftsförbundet 4 810, Åtvidabergs golfklubb 2 690, Handbolls-föreningen Åtvid 8 341, ÅIF 11 418, Åtvidabergskorpen 13 078, Logen Fridensberg 2 100, Åtvids jaktklubb 1 300, MHF 698, Grebo fritidsklubb 1 338, SMU 2 440, Åtvids naturförening 490, OK Eken 3 196, Åtvids pistolskytteförening 627, Åtvidabergs hundklubb 1 296, Åtvidabergs Godtemplares IF 725, Åtvids skyttegille, Pingstkyrkans ungdom 4 370, Åtvidabergs sport-skytteklubb 2 680, Åtvidabergs tennisklubb 3 324, Åtvidabergs akvarieförening 2 437, Åtvidabergs ridklubb 6 360, SSU 1 950, Falerums IF 3 757, Grebo SM 2 067, Hannäs IF 2 320, Hannäs skytteförening 864, Hannäs bastuförening 200, Björsätters SK 6 387, Grebo IK 5 130, Yxnerums IF 2 876, Grebo gymnastikgrupp 788, Grebo-Värna missionsförenings ungdomsgrupper 380, SSU Facket 1 678, Hannäs bridgeklubb 440, Åtvidabergs pensionärsförening 5 126, Björsätters pensionärsförening 735, Grebo pensionärsförening 969, Hannäs pensionärsförening 1 122, Hällingsfalls Vi unga 350, Åtvidabergs fältbiologer 1 350, Åtvidabergs motorklubb 6 525, Åtvidabergs schackklubb 840, Åtvidabergs simsällskap 5 971, Unga örnar 8 540, Betel Falerum 2 190, Broddebo fria församling 912, Grebo scoutkår 710, Åtvidabergs bordtennisklubb 4 045, Åtvidabergs husmodersförening 1 889, Åtvids lokala jaktvårdsförening 400, Björsätters skyttegille 360, Flugfiskeklubben Regnbågen 200, Åtvidabergs Röda kors 500, Moderata ungdomsförbundet 460, Hannäs Vi unga 260 och Åtvidabergs judoklubb 2 225 kr.

Instruktörsbidrag. I sitt statförslag för 1977 begär fritidsnämnden drygt 36 000 kr under rubriken Instruktörsbidrag. Den punkten har funnits med i bidragsreglerna i flera år men hittills har det aldrig hänt att det efter den kommunala budgetmanglingen blivit några pengar över till något instruktörsbidrag.

Fritidsnämndens budgetförslag

Fritidsnämndens budgetförslag för 1977 omfattar utgifter på driftsidan med drygt 4,1 miljon kr. Det är en ökning med över 700 000 kr, jämfört med budgeten för innevarande år. Enligt förslaget kommer kostnaderna för sport- och simhallen att öka med 400 000 kr till över 2 miljon, fritidskontoret ökar med 50 000 till 230 000, Koppavallen från 350 000 till 393 000 och fritidsgårdsverksamheten ökar med 72 000 till 247 000 kr.

Vidare vill fritidsnämnden öka föreningsstödet med nära 200 000 till över en halv miljon kr. Bland övriga poster kan nämnas 142 000 till friluftsbad, 225 000 kr till idrottplatser, 30 000 till motions-spår, 67 000 till lekplatser, 30 000 till Folkparken och 22 000 till turism.

Kapitalutgifterna för nästa år har fritidsnämnden beräknat till nära 950 000 kr. En ökning med 660 000 kr. På "önskelistan" finns upptaget 485 000 för ombyggnad av Gamla gymnastiken, 125 000 för gräsbeläggning på Koppavallen och 90 000 för en sandplan på Edbergagärdet. För tredje året i följd försöker man få pengar till elljusspår i Grebo. Nu är den beräknade kostnaden uppe i 50 000 kr. Slutligen föreslår fritidsnämnden att 20 000 kr anslås för en utredning om fritidsområdet vid Örnbadet.

Husföretag i Grebo, Mosshult och Rumbult. Byggnadsnämnden hade på tisdagen att ta ställning till tre förhandsförfrågningar om nybyggnad eller tillbyggnad av enfamiljshus på landsorten. Det första fallet gällde avstyckning av tomt och tillbyggnad av hus på fastigheten Målbäck 1:10. Byggnadsnämnden säger sig inte vara beredd att medverka till avstyckning. Bl a sätter strandskydds-förordnande och kommunöversikten hinder i vägen. I andra fallet gällde det nybyggnad av enfamiljshus på Mosshult 1:3 där byggnadsnämnden beslutat meddela sökanden att vägverkets bestämmer förhindrar projektet. Slutligen hade man uppe en förhandsförfrågan om nybyggnad av enfamiljshus på fastigheten Rumbult 1:5 i Hannäs. Tidigare har man konstaterat att permanentbebyggelse inte kan tillåtas i området enligt förslaget till kommunöversikt. Byggnadsnämnden överlämnade dock ärendet till kommunstyrelsen med frågan om inte riktlinjerna i kommunöversikten kunde omprövas. Kommunstyrelsen har sedermera tillstyrkt permanentbebyggelse i området varför byggnadsnämnden nu beviljar en eventuell dispensansökan.

ÅFF har flest ungdomsaktiviteter. Under säsongen 75/76 redovisade de olika föreningarna i Åtvidaberg sammanlagt över 7 200 aktivitetstillfällen med ungdomar. Flest aktiviteter redovisar ÅFF. En tio-i-topplista över de föreningar som haft störst ungdomsaktivitet får följande utseende (siffrorna anger procent av totala antalet aktiviteter i kommunen): 1) ÅFF 12,4; 2) Åtvidabergs ridklubb 9,3; 3) Grebo IK 6,3; 4) Pingstkyrkan 6,1; 5) ÅIF 5,8; 6) Friluftsförbundet 5,1; 7) Unga örnar 4,8; 8) Björsätters SK 4,5; 9) Åtvidabergs bågskytteklubb 4,0 och 10) Åtvidabergs simsällskap 4,0.

30/8

Ingen mer fotboll på Örsättersplanen. Den sk Örsättersplanen har under en följd av år använts som träningsplan om våarna för fotbollslagen i Åtvidaberg. Men fr o m hösten kommer Facit att förvandla planen till parkeringsplats. Med anledning av detta har fritidsnämnden i sin kapitalbudget för 1977 tagit upp 90 000 kr för att kunna iordningställa en ny träningsplan på Edbergafältet. I sina kommentarer säger fritidsnämnden att kommunen måste för fotbollsklubbarnas räkning till vårtränning och spel iordningställa en spelduglig fotbollsplan. Återstår att se om fritidsnämnden får gehör för sin önskan när budgetförhandlingarna sätter igång.

Åtvids lokala jaktvårdsförening har korat klubbmästare i fem grenar. Ett 20-tal skyttar deltog i mästerskapen som ägde rum i Örstorps skyttecenter. Resultat: skeet 1) Östen Nord; 2) Sven-Åke Johnsson; 3) Ove Thyrsson. Trap 1) Stellan Gustavsson; 2) Gunnar Hermansson; 3) Knut Heldqvist. Harbana 1) Arne Sandström; 2) Axel Gustavsson; 3) Gunnar Hermansson. Rådjur 1) Karl-Erik Dahlén; 2) Östen Nord; 3) Ove Thyrsson. Älgbana 1) Östen Nord; 2) Carl-Göran Salomons-son; 3) Gösta Jonsson.