

2/6



Hans "Brasse" Andersson från Åtvidaberg ligger nu trea totalt i danska Volvocupen. I söndags kom han tvåa på Jyllands Ring. Slagen med bara 15 hundra delar

## "Brasse" 15 hundra delar från seger på dansk bana

Bara 15 hundra delar av en sekund skilde Hans "Brasse" Andersson i Åtvidaberg från en seger när andra omgången av den danska Volvocupen avgjordes på Jyllands Ring i söndags.

— Visst känns det lite snopet, säger Hans Andersson, att få stryk med så liten marginal. Men

jag är nöjd ändå och nästa gång kanske jag har hundra delarna på min sida.

Tävlingen utformade sig till en rafflande duell mellan åtvidabergaren och dansken Paul Erik Jensen. Normalt sett brukar svenskarna kunna klara av sina danska medtävlare men just Jyllands

Ring med sitt grova underlag har ofta varit en stötesten.

Söndagens deltävling var den andra av fyra i danska Volvocupen. Hans Andersson gick med sin andraplacering upp på tredje plats i sammandraget. Fem poäng före ligger dansken Jörgen Paulsen och tre poäng före Peter Norlander från Göteborg.



Omkring 70 elever svarade för programmet när den kommunala musikskolan hade avslutning på tisdagskvällen. Det speciella spelmanslaget fick massor av applåder av den nästan fullsatta aulan

## Musikskoleavslutning i Åtvidaberg

\*

Under läsåret 1975-76 har i runda tal 550 elever deltagit i undervisningen i den kommunala musikskolan i Åtvidaberg. Det innebär att var tredje elev i grundskolan undervisats på olika instrument. Det är en bra siffra, konstaterar musikledaren Olle Kvarforth och påpekar att satsningen på bredden nu också håller på att ge fina kvalitativa resultat. Han hänvisar då till den med blåsinstrument förstärkta stråkorkestern som bl a vid tisdagens musikavslutning gav prov på utmärkt kunnande.

Av de 550 eleverna är det ungefär 200 som genomgått den förberedande musikundervisningen. Hälften av dessa har sökt vidare. Det är en normal siffra. Vad som däremot inte är normalt är att man i år har dubbelt så många ansökningar på fiolspel som på piano. Annars brukar det vara tvärt om, säger Olle Kvarforth som dock menar att det är en utveckling som man finner glädjande.



Låsningsfria  
bromsarna:

# Facit lånar patentet

Facit i Åtvidaberg har i dagarna undertecknat ett avtal med männen bakom uppfinningen av det låsningsfria bromssystem, som för ett par månader sedan presenterades för allmänheten. Genom avtalet har Facit tillförsäkrat sig rätten att för en tid framöver utnyttja patentet på bromssystemet.

Avtalet innebär att Facits egna ingenjörer och marknadsförare nu kommer att granska såväl konstruktion som marknadsföring mycket grundligt. Först resultatet av den intensiva satsningen avgör huruvida Facit beslutat sig för att sätta igång produktion av systemet eller inte.

Steget från nuvarande läge till produktion på Facits Örsättersfabrik i Åtvidaberg är således fortfarande stort, säger direktör Carl-Olof Larsson i Åtvidaberg, som ännu inte är beredd att lova en rad nya arbetstillfällen.

Systemet med de låsningsfria bromsarna har tagits fram av de båda Linköpingsingenjörerna Lennart Swidén och Valdemar Lester. 16 år har det tagit varav de senaste fyra åren ägnats åt hårdtestning. Systemet är patent-skyddat i världens samtliga stora biltillverkarländer. De låsningsfria bromsarna kan monteras på såväl personbilar som lastbilar och bussar.

Redan när systemet presenterades i slutet av mars fanns Facit

(Forts sid 5 FACIT)

## Facit . . .

(Forts från sidan 3)

med i bilden. Sedan dess har Facit ytterligare låtit undersöka projektet och nu funnit det så intressant att man undertecknat det avtal, som ger företaget rätt att fortsätta undersökningarna. Samtidigt som man tittar djupare på konstruktion och tillförlitlighet görs en grundlig marknadsanalys. Satsningen på marknadsforskning blir rätt omfattande, eftersom varken Facit eller moderbolaget Electrolux har någon större erfarenhet av bilbranschen.

Håller den här delen av flerstegsoperationen från idé till produktion vad den lovar står Facit inför en ljusare framtid. Systemet, som består av en mekanisk del och en elektronisk del, är av sådan teknisk natur att det är mycket väl lämpat för det kunnande som Örsättersfabriken har, säger Carl-Olof Larsson. Dessutom finns det i dag mycket gott om plats i den väldiga fabriken och arbetskraft finns det som bekant gott om i Åtvidaberg.

Från konstruktörernas sida hävdas att det nya bromssystemet väckt intresse på flera håll, särskilt i USA och Frankrike. I USA finns redan idag en lag om låsningsfria bromsar på tunga fordon, men eftersom inget tillförlitligt system ännu har producerats kör bussar och långtradare än så länge på dispens.

# ÅTVIDABERG

80-tal damer deltar  
i kombinerad gymnastik

Sedan sex år tillbaka har Husmodersföreningen hem och samhälle i Åtvidaberg anordnat kombinerad gymnastik och simning i simhallen. Två morgnar och en kväll i veckan ges medlemmar och andra intresserade tillfälle att delta i övningarna. Under våren har sammanlagt ett 80-tal damer regelbundet gymnastiserat och simmat med Gunn-Britt Delbom som ledare. Man börjar med ungefär 20 minuters gymnastiserande varefter resten av timmen ägnas åt simning. Många av deltagarna har också tagit tillfället i akt att simma en sträcka i Milsimmet.

Initiativtagare till den här formen av motion är Dagny Andersson, tidigare föreningens ordförande och nu dess studieledare. Hon berättar att den här aktiviteten liksom andra i husmodersföreningens regi är öppen för även icke-medlemmar. I höst har man för avsikt att utvidga verksamheten med två nybörjarkurser i simning och som ledare har badmästare Roland Lind lovat att ställa upp.

Som avslutning på vårens verksamhet gjorde deltagare ur motionsgrupperna härförleden en utflykt till Västervik. Naturligtvis upptogs programmet bl a ett besök i Västerviks nya simhall. Dessutom ahn man med en båt-tur i skärgården.

Salts avdelning 17 i Åtvidaberg hade på onsdagen ett välbesökt möte på Bruksmässen. Harry Lundkvist rapporterade från trygghetsrådets sammanträde i Linköping och från TCO-kommitténs årsmöte. Distriktsordförande John Andersson, Linköping, redogjorde för de nya pensionsfrågorna. Vidare har avdelningen haft besök av ombudsman Arne Bergman som informerade om årets löneuppgörelse. Till arbetsutskottet under sommarmånaderna utsågs ordförande Arne Ullbro, sekreterare Ingvar Arvskog och kassör Åke Andersson.

Dagfolkhögskola i Villan. Från Liljeholmens folkhögskola föreligger en förfrågan om förhyrning av Villan för den dagfolkhögskola som drivs i Åtvidaberg. Inför hösten har inskrivningarna tredubbats och de nuvarande lokalerna räcker därför inte till. Fastighetskontoret menar att Villan kan uthyras i första hand under ett år i avvaktan på en mera permanent lösning av byggnadens framtida användning. Även om Villan kan uthyras i första hand under ett år i avvaktan på en mera permanent lösning av byggnadens framtida användning. Även om Villan hyrs ut för det här ändamålet kommer ändå byggnaden att kunna vara gånglig för utställningar m m. Kulturnämnden säger i ett uttalande att det är bra att Villan används tills vidare. Ärendet kommer att behandlas av kommundstyrelsen på måndag.

Genomsnittsåldern  
i Åtvid 37 år

Medelåldern på befolkningen i Åtvidabergs kommun var vid årsskiftet 37 år. Av de 12 976 invånarna var 6 596 män och 6 380 kvinnor. 149 personer var utländska medborgare, 2 098 personer var äldre än 65 år.

Dessa plus en mängd andra uppgifter framgår av en utförlig befolkningsstatistik som kommit kommunen till del. Alla detaljerade fakta kan inte nämnas men en del förtjänar att uppmärksammas.

Medan medelåldern i kommunen som helhet är 37 år är den i Grebos tätort endast 26 år. Av de 469 som bor i tätorten är bara 47 över 50 år. I landsbygdsdelen av församlingen är medelåldern genast högre eller 39 år.

Den högsta medelåldern redovisas i Yxnerums församling där den är 45 år. Här är också hälften av de 223 personerna äldre än 50 år.

Medelåldern för övriga delar av Åtvidaberg är följande: Åtvidabergs tätort 37 år, Åtvids församling landsbygden 39 år, Värna församling 40 år, Björsätters tätort 38 år, Björsätters församling landsbygden 38 år, Hannäsområdet 44 år, Kvarnviksområdet 37 år, Falerums tätort 43 år och Gärdserums församling landsbygden 44 år.

Simskolorna. Till simlärare vid kommunens olika simskolor i sommar har fritidsnämnden utsett följande: I Grebo Ulla Nilsson och Monika Persson, i Fröjerum Sylvia Svensson och Marie Hallberg och i Grävsjön Elisabeth Edlund, Lena Gustavsson och Lisbeth Pettersson. De tre sistnämnda är också utsedda att leda badreseverksamheten vid Domarvik. Även i Byrum kommer det att anordnas simskola men vilka som blir simskollärare där är ännu inte klart. Tidigare år har man även haft simskolor i Taforsa och Brotorp. Beträffande Taforsa har man funnit att vattenståndet i år är alldeles för lågt och vad gäller Brotorp så är underlaget för en simskola för litet. Simskolorna pågår i fyra veckor uppdelade på två perioder med uppehåll för industrisemestern.

Hell drivers till Åtvid. På söndag gästas Åtvidaberg av motorcirkusen Hell drivers som just nu gör en nära fyra månader lång turné i Sverige, Norge och Danmark. Showen genomförs av ett tiotal förare i bil och på motorcykel. På programmet står hopning, körning på två hjul, körning genom eld, en rad krocker mm. Evenemanget äger rum på Kopparvallens C-plan.

Till hemvårdare har socialnämnden utsett fru Birgit Eidborn, Åtvidaberg.



# Två lärarstipendier krönte skolavslutning i Åtvidaberg

På fredagen avslutades det 280 läsdagar långa läsåret 1975-76 för de 1 799 eleverna, 139 lärarna och 78 övriga anställda vid de nio skolorna i Åtvidaberg. Traditionella skolavslutningar hölls runt om i kommunen. Resultaten av de gångna terminernas vedermoder i form av betyg lämnades ut. Lärarna fick blommor och presenter. Förmaningstal och lyckönskningstal hölls. Skolorkestrar spelade. Mellan fnissningar och längtansfulla blickar genom fönstren ut mot den grönskande och försommarsoliga dagen sjöng man Den blomstertid nu kommer.

I Åtvidaberg hölls avslutningen i två omgångar i Åtvids nya kyrka. Skolchef Leennart Fall och skolstyrelsens ordförande Roland Johansson talade. Skolorkestern och skolkören under ledning av Olle Kvarforth resp Margareta Foxner medverkade.

Dagen till ära utdelades stipendier till två lärare. Till adjunkt Inger Ragnarsson överlämnade Nils Håkansson från länskolnämnden Jacob Letterstedts stipendium. En belöning som utdelas till de mest förtjänta lärarna vid det obligatoriska skolväsendet i Linköpings stift. Nils Håkansson nämnde att Inger Ragnarsson gjort sig mycket förtjänt av utmärkelsen. Hon är inte bara en skicklig lärare, sade han, utan har också intresserat sig speciellt för ungdomens fritidsintresse bl a genom den omvittnat fina teaterverksamheten.

Stipendiet bestod av ett diplom och en penningssumma på 850 kr. Pengar som Inger Ragnarsson i sitt tacktal omgäende skänkte till den kulturella verksamheten i Alléskolan.

Den andre stipendiaten var ämneslärare Olof Söderbäck, som genom Roland Johansson fick motta 1976 års Holger Nilsson-stipendium. Stipendiet utdelas av Östgötakretsen av Sveriges lärarförbund. Som motivering anges Olof Söderbäck's omfattande ideella arbete med aktiviteter för ungdom inom naturvård, orientering, ANT och fotografering. Olof Söderbäck har också varit lärare i Veta på Holger Nilssons tid. Stipendiet bestod av ett linoleum-



Vid skolavslutningen i Åtvidaberg på fredagen utdelades två fina stipendier till två lärare vid Alléskolan. Adjunkt Inger Ragnarsson fick Jacob Letterstedts stipendium och ämneslärare Olof Söderbäck utmärkelsen som 1976 års Holger Nilsson-stipendiat

tryck av konstnären Hans Hermansson och ett presentkort på 300 kr. Det var första gången som stipendiet utdelades i Åtvidaberg.

Under det nyss avslutade skolarbetet har således 1 800 elever gått i skola i kommunen. Dessa fördelade sig på de olika skolorna på följande sätt: Alléskolan 526, Centralskolan 484, Långbrottsskolan 322, Sandtagsskolan 125, Falerum 66, Hannäs 41, Forsaström 24, Björsäter 104 och Grebo 107 elever.

Bland skolpersonalen är det i och med utgången av vårtermi-

nen fem som på grund av pensionering lämnar skolarbetet. Dessa är småskollärare Märta Aldenius, som varit heltidsanställd inom nuvarande Åtvidabergs kommun sedan 1958, folkskollärare Ellen Orrklint, som 1949 började i Yxnerum för att därefter undervisa i Björsäter, kokerskan Linnéa Fredriksson, verksam vid Falerums skola sedan 1949, skolmålsträdet Astrid Dahlberg, vid Björsäter skola sedan 1961 och kokerskan Margit Wessman, vid Alléskolan sedan 1965.

Ledare för badresorna. Fritidsnämnden har till ledare för de skolorna som börjar nästa vecka utsett Elsy Wikberg, Ann Nilsson, Asa Stark, Marie Källum, Marie Nilsson, Lennart Kindholm, Peter Ahlsén och Björn Petersson. Elisabeth Edlund, Lena Gustavsson och Lisbeth Pettersson leder badresorna till Domarvik och Grävsjön. Till kanotcentralen vid Örn har som kanotvägsinstruktörer utsetts Christer Ripstrand och Thomas Lagerman.

Syföreningsutfärd. Önhults kyrkliga syförening anordnade på tisdagen en bussresa till Stockholm. 48 deltog i färden, som först gick till Gustavsbergs porslinsfabrik, där tillverkningen besågs. Vidare besöktes Kaknästornet och eftermiddagen ägnades åt utställningen Östergötland på Skansen, liksom Skansens övriga sevärdheter.

Gräsbrand. Brandkåren i Åtvidaberg fick på torsdagen göra en utryckning till Gullebo för att släcka en mindre gräsbrand.

## Pastoratets överskott uppgick till 157 000

Bokslutet för 1975 års förvaltning i Åtvids m fl församlingars pastorat är nu klart och visar på ett överskott med nära 157 000 kr. Till stor del är överskottet att hänföra till att försäljningen av skog medförde större inkomster än beräknat. Beloppet översteg med nära 100 000 kr det budgeterade. Hela årsomslutningen uppgick till nära 3,9 milj kr.

Balansräkningen för räkenskaper i Åtvids församling under 1975 visar på en omslutning på drygt 1,3 milj kr med ett överskott på 460 kr.

Enkät om biblioteksvanor. Kultur- och biblioteksnämnden har beslutat uppdraga åt bibliotekspersonalen att göra en enkät om åtvidabergarnas biblioteksvanor. Såväl unga som vuxna kommer att tillfrågas om besök, avstånd, tider osv. Enkäten kommer att genomföras dels under en sommarmånad och dels under en höstmånad.

Veterinärträff. Åtvidabergs hundklubb anordnade på onsdagen en veterinärträff i klubbstugan i Häckla. Ordförande Göan Lundell undre hälsa ett 40-tal intresserade hundgäare välkomna. Dagens gäst var veterinär Carl-Gunnar Lindberg från djursjukhuset i Linköping. I sitt anförande uppehöll han sig en hel del vid de olika slag av sjukdomar och olyckor som kan drabba en hund sommartid, från ormbett och fästingar till skärsår och lämplig kost. Efter servering följde en lång frågestund.

Bokanslag kunde ej utnyttjas. Vid novembersammanträdet förra året beslutade kommunfullmäktige anslå 12 500 kr för inköp av böcker under förutsättning att statsbidrag med samma belopp erhöles. Statens kulturråd har dock meddelat att ansökan från Åtvidaberg inte kunnat bifallas.

Därmed blir det inget av med den förväntade förstärkningen av bokbeståndet på Åtvidabergs bibliotek. Kultur- och biblioteksnämnden behandlade ärendet på onsdagen varvid man beslutade att inte gå in till fullmäktige med en begäran att ändå få disponera de anslagna medlem. Det kan även nämnas att anslaget för inköp av böcker i Åtvidaberg för 1975 och 1976 ökat med 6,7 resp 12,5 procent medan prisökningarna på böcker ökat med 17 resp 12 procent.

Bokutlåningen. Under maj månad utlånades på biblioteket i Åtvidaberg sammanlagt 5 397 böcker. Det är en ökning med drygt 80 jämfört med motsvarande siffra förra året. Överallt ökade bokutlåningen utom i Björsäter vilket kan sättas i samband med den sk pásksjukan. De olika bibliotekens siffror var följande med maj 1975 inom parentes: Åtvidaberg 3 926 (3 758), Björsäter 318 (529), Falerum 366 (326) och Grebo 787 (701). Under månaden spelades sammanlagt 106 skivor.



# Firade sommarlovet med "världsrekord" i krypning



*Rickard Linder och Mats Ragnarsson under rekordförsöket i krypning. Tidtagaren och kontrollanten Håkan Johnsson bistår med dryck och druvsockertabletter*

□ Alla sätt är bra utom de tråki- ga. Det tycker de båda 13-åriga Åtvidabergspojkarna Rickard Linder och Mats Ragnarsson som i fredags firade skolavslutningen med ett allvarligt försök att komma med i Guinness rekord- bok över alla de tusen och en märkliga rekorden i hela världen. Ett ivrigt forskande i senaste upplagan visade att ingen ännu kommit på tanken att slå världs- rekord i krypning. Eller i hasning eller ålning. Så här var det fritt fram. Både vad gällde sträcka, tid och regler. Och när Rickard och Mats inledde sitt rekordförsök så visste de väl egentligen inte heller hur länge eller hur långt de skulle orka. Det fick ge sig.

□ Förberedelserna var enkla. Som lämplig arena utsågs Kopparvallen. Den är exakt 100 meter lång. Så det skulle bli lätt att räkna sträckan. Knäna lindades väl med bindor av olika slag. Vidare engagerades kompisen Håkan Johnsson som kontrollant och ansvarig för service av dryck och druvsockertabletter.

□ När klockan var 12.40 var allt klart för start. De första sju kilo- metrarna kröp de omväxlande 200 meter var. Vid det laget hade de bestämt sig för att krypa en mil sammanlagt. Och för att rekord- försöket inte skulle dra ut för långt på tiden beslutade de sig för en spurt och kröp därför den sista sträckan gemensamt. Med bland- dat handflator, knogar, armbågar

eller hela underarmarna som stöd.

□ Men i mål kom de. Ivrigt påhe- jade av kontrollanten och tre andra kamrater. Tre timmar och fyrtio minuter efter start. Förut- om mindre omplåstring av knän och händer återstår nu bara att försöka få världsrekordet infört i rekordboken.

CHRISTER BERG



## Stämningfullt flaggfirande i Åtvid

Det blev en tämligen kort men stämningfull högtid när Svenska flaggens dag firades i Åtvids gamla kyrka på pingstdagen. Firandet hade samlat ett knappt hundratal deltagare som hade att passera genom en fanborg in i den löv- och blomstersmyckade kyrkan. Medan musikdirektör Ingemar Ericsson spelade Flamman stolt mot dunkla skyaar tågade fanbärarna in i kyrkan och fram till koret.

Därefter sjöng Åtvids ungdomskör Befall din väg åt Herran av Roman och Ahléns Sommarpsalm. Anförandet hölls av kyrkoherde Arne Nilsson som talade om traditioner och gemenskap inte bara inom Sveriges gränser utan också över gränserna.

Arne Nilsson svarade också för överlämnandet av en flagga till Per-Ove Grønning från Grebo. Sedan ungdomskören framfört en latinsk hymn av Otto Olsson sjöng hela församlingen unisont den svenska nationalsången. Slutligen överlämnade hemvärnschefen Arne Ahlsén på fritidsnämndens vägnar blommor till Ingemar Ericsson och Arne Nilsson som tack för deras arbete med högtiden.

**Hell drivers stunt cars show** var det fantasieggande namnet på den motorcirkus som på pingstdagen gästade Åtvidaberg. Närmare 1 000 betalande eller "plankande" åskådare hade sökt sig till Kanonvallen för att titta på diverse konststycken på två eller fyra hjul. Frånsett att uppvisningen kom i gång nära nog en halvtimme för sent och att det hann bli väl skumt innan det hela var över tycktes publiken trivas. Mest imponerad blev man kanske av den hell driver som upprepade gånger lyckades med konststycket att köra banan runt på två hjul.

**Konfirmandjubileum.** På pingstdagen firade 1946 års konfirmander i Grebo sitt 30-årsjubileum. 19 av de 28 konfirmanderna deltog i högtiden som inleddes med högmässa i Grebo kyrka. Predikant och liturg var kontraktsprost Eskil Fall. Som tjänstgörande präst vid nattvardsgången deltog jubilarernas konfirmander Bertil Forsbring. Efteråt samlades man till middag i Åtvidaberg.

**Elevavgifter.** Skolstyrelsen har godkänt utbetalning av sammanlagt 7 450 kr i elevavgifter för två elever i Borås under vårterminen och för en elev under våren och hösten 1975 i Linköping.

**Kompanjonlärarverksamheten.** I Björsäter pågår försök med kompanjonlärare i musik för lågstadiet. Lågstadielärarna vid de övriga skolorna i ytterområdena har uttalat önskemål om att få påbörja liknande försök från höstterminen 1976. Skolstyrelsen säger att man för sin del inte har något att invända mot att försöket utvidgas under nästa läsår. Man önskar dock en redogörelse för resultatet av verksamheten efter läsårets slut.

**Avgiftsfri undervisning.** Skolstyrelsen har bifallit två framställningar om avgiftsfrihet för två amerikanska elever. I ena fallet gäller det en Rotarystipendiat och hela läsåret 1976/77 och i andra fallet vårterminen 1977 för en flicka med svenska morföräldrar.

**Till tillsynslärare** vid Centralskolan under höstterminen 1976 har skolstyrelsen utsett Ulf Liwell.

**Länsskolnämnden** har förordnat Åke Säll som innehavare av ordinarie tjänst som talpedagog i Åtvidaberg från 1 juli 1976.

**Till den ledigtförklarade tjänsten** som kokerska vid skolmåltidsbespisningen i Falerum har skolstyrelsen utsett Margareta Hellström.

**Ingen fritidspedagog vid Allé.** Skolstyrelsen har tidigare ansökt om medel för inrättandet av en fritidspedagog vid Alléskolan. Nu har emellertid skolöverstyrelsen meddelat att ansökningarna från Åtvidaberg inte kommer att bifallas. Skolstyrelsen har därför beslutat uttala att man visserligen anser att den föreslagna fritidspedagogiska verksamheten är angelägen men att man finner det av budgetekonomiska skäl utsiktslöst att få anordningen genomförd med enbart kommunala medel under 1976. Därför avskrivs ärendet för denna gång.

**Fullmäktigecykling.** På onsdag är det dags för den årliga fullmäktigecyklingen i Köpens regi. Som vanligt står kommunen för saft och bullar till alla deltagare. Förra året samlade evenemanget rekorddeltagande i Åtvidaberg. Men eftersom det till stor del beror på hur många fullmäktigeledamöter som deltar kom ändå Åtvidaberg långt ner i resultatlistan. Endast 17 av de 45 cyklade den obligatoriska milen. Bästa parti var den gången kds. I år hoppas förstås arrangörerna på ett ännu bättre resultat och för att få alla motionscyklister riktigt sugna på att ge sig ut på vägarna har man inställt tisdagens Cykelturen -76.

## Konfirmation i Åtvidaberg

Närmare 130 ungdomar konfirmerades under pingsthelgen i de olika församlingarna runt om i kommunen. I Åtvidaberg ägde högtiden rum i Åtvids nya kyrka på pingstaftonen, i två omgångar. Den första avdelningen leddes av kyrkoadjunkt Stefan Bjarnegård och den andra av komminister Bo Linnros. Sammanlagt konfirmerades omkring 90 ungdomar. Dessa deltog sedan under pingstdagen och annandag pingst för första gången i nattvarden. Vid båda dessa tillfällen medverkade kyrkokören under ledning av Ingemar Ericsson.

I Grebo kyrka konfirmerades nio ungdomar från Grebo och Värna av sin konfirmandlärare kontraktsprost Eskil Fall. Han delade också ut biblar till de nykonfirmerade. I högtiden deltog ungdomskören i Grebo under ledning av kantor Rolf Gordon. På pingstdagen deltog ungdomarna i sin första nattvardsgång. Vid det tillfället medverkade också kyrkokören.

Även i Björsäters kyrka konfirmerades nio ungdomar av Eskil Fall. Med Kenneth Wærnelius som korsbärare tågade dessa i procession in i kyrkan där de efter förhör fick var sin bibel. I högtiden medverkade Björsäters kyrkokör under ledning av kantor Christer Carlsson.

I Hannäs och Gärdserum anordnades gemensam konfirmanderhögtid med 17 ungdomar. Konfirmationen ägde rum på pingstaftonen i Gärdserums kyrka där prosten Harry Aldenius ledde förhöret och delade ut biblar. På pingstdagen samlades man i Hannäs kyrka som var fylld till sista plats. Där deltog konfirmanderna för första gången i nattvarden. Harry Aldenius predikade och kyrkokören sjöng under ledning av kantor Gurli Fredriksson. Vidare medverkade under psalmsången Gullmar Andersson med trumpetspel.

I Yxnerums kyrka konfirmerades på pingstaftonen två ungdomar. Högtiden leddes av kyrkoadjunkt Stefan Bjarnegård. Denne ledde också högmässan på pingstdagen då de nyblivna konfirmanderna fick nattvarden för första gången.

**Humparundan.** I den femte omgången av ÅIF:s motionsrundor i Humpaterrängen deltog 148 spänstiga. Vid dragning gick veckovinsten till Nils-Erik Wetterhall.

En trafikolycka inträffade på fredagsmorgonen vid Beta söder om Mormorsgruvan. Det var två personbilar som frontalkrockade i en kurva på den smala vägen. Ingen människa kom till skada. Båda fordonen fick så omfattande skador att de måste bärgas från platsen.



# Musik i bruksbygd — musikvecka som bjuds även i år i Åtvid



För tredje året i rad anordnas musikveckan Musik i bruksbygd i Åtvidaberg. Några konserter kommer att hållas på Klockarängen, där de här fyra unga representanterna för Åtvidabergs rika musikliv poserar. De är elever i musikskolan och heter Annika Lundell, Jörgen Lindstén, Heléne Wernersson och Charlotte Holmström

För tredje året i rad — kanske man kan redan tala om en tradition — anordnas det en musikvecka i Åtvidaberg. Rubriken för arrangemanget är Musik i bruksbygd och följaktligen handlar det mest om bruksmusik i bruksmiljö. Veckan inleds i dag, tisdag. Står sig bara det fina vädret kommer de flesta konserterna att hållas på Klockarängen under de stora mäktiga ekarna och vid Villan vid Bysjöns strand. Liksom förra året har arrangören, musikstyrelsen i Åtvidaberg, bara 5 000 kr att röra sig med. Det innebär, säger initiativtagaren och den huvudsansvarige för veckan, musikedirektör Olle Kvarforth, att ambitionerna på en riktigt omfattande musikvecka inte helt och fullt kan uppnås. Men spelas och sjungas skall det göras ändå.

Musik i bruksbygd inleds i kväll på Klockarängen då Saabs musikkår ger en promenadkonsert från den gamla musikpaviljongen. Åtvidabergs egen musikkår svarar för programmet på onsdag.

De båda följande kvällarna flyttas evenemanget till Villan. På torsdag är det Åtvidabergs allmänna sångkör och visparet Agneta Ekström och Evald Medling som sjunger. Då har man visserligen "konkurrens" av en fotbollsmatch på Kopparvallen. Men under parollen går ni inte på Valen så gå till Villan ser man ändå optimistiskt på publiktillströmningen. På fredagskvällen kom-

mer Regionmusikkåren från Linköping på besök.

Lördagskonserten kommer förmodligen att åhöras av de flesta åtvidabergare eller personer på besök i Åtvid. Då placerar sig nämligen Åtvidabergs musikkår på Stortorget vid gågatan för att ge en förmiddagskonsert. Musikveckan avslutas så med en körkonsert i Åtvids gamla kyrka. För den konserten svarar Allhelgonakören från Östertälje.

Förutom det officiella programmet avser arrangörerna att anordna en och annan mindre musiktillställning i kommunens ytterområden. Vanligen då med elever från musikskolan.



# Åter rekordstort startfält i populär Gruv-sväng i Grebo



För åttonde året i följd samlade motionsloppet Gruv-svängen rekordstort antal deltagare från stora delar av Mellansverige. Här släpps en klunga av de 222 i startfältet iväg på den 65 km långa slingan

— Nu ger vi oss inte förrän vi får minst 500 startande. Det är ett som är säkert. Det sade Tage Johansson, banchef för Gruv-svängen, när han på annandagens eftermiddag summerade intrycken från årets motionslopp på cykel i Grebo. Det var åttonde gången Grebo IK arrangerade Gruv-svängen. Och varje gång har det varit likadant: deltagarrekor. I år ställde 222 cyklister upp, 20 fler än förra året, för att trampa runt den 65 km långa slingan. Ett 80-tal gav sig inte förrän efter två varv.

Men det var inte bara deltagarrekor som fick sig en knäck. Samma sak gällde den inofficiella rekordtiden på 130 km. Det tidigare rekordet från 1975 löd på 3 timmar och 38 minuter. När Västeråscyklisten Robin Franzén gick i mål hade han pressat rekordet med en minut. Den stundtals kraftiga blåsten till trots. Där- emot stod sig rekordet på 65 km. Fast Bertil Andersson från Ätvidaberg lyckades i alla fall tangera rekordet på 1.55.

Men eftersom Gruv-svängen är ett motionslopp så är det inte fråga om tidtagning annat än för åran. Det är inte säkert att det är de snabbaste cyklisterna som får pris. I stället lottar man ut vinsterna, i år ett 60-tal. Anledningen till att vi ändå har tidtagning är att så många av de startande verkligen uppskattar den servicen, säger Tage Johansson.

Arrangörerna fick efter loppet motta massor av beröm för ett välorganiserat evenemang. Man berömde banan som var lagd enbart på asfalterad väg. Man tackade för all skaffning vid kontrollerna. Och för den fina servicen genom de medföljande radio- och sjukvårdsbilarna.

Grebo IK hade 15 funktionärer i gång som såg till att arrangemanget gick programenligt. Dessutom låg under hela loppet fem radiobilar ute på banan och rapporterade kontinuerligt om eventuella utbrytningsförsök eller incidenter. Därigenom gavs publiken hela tiden aktuell information om läget ute på vägarna.

Vi vet att många av de mest rutinerade cyklisterna tycker att en följebil är ett irritationsmoment, påpekar Tage Johansson. Men så länge vi får folk att ställa upp och jobba på radiosidan och så länge matkontrollerna utmed banan utnyttjas, lika länge kommer vi att fortsätta med servicen.

Det enda som Tage Johansson egentligen inte är riktigt nöjd med är att så många andra klubbar förlagt sina motionslopp till just samma dag. Bara i det här distriktet har såväl Sommen runt som Motala—Askersund tillkommit. Fast det är förstas en styrka för oss att ändå öka antalet deltagare, säger han.

Slutligen kan nämnas att 63-åriga Ivan Wall från Lingham varit med i samtliga åtta "svängar". Det är han och

Karl-Erik Larsson, Linköping, ensamma om;

att Anna-Lisa Johansson, Ätvidaberg, skulle ha blivit den första och hittills enda kvinnliga medaljören (för fem fullföljda lopp), men hade oturen att redan efter fem minuter köra omkull och tvingades bryta;

att segraren Robin Franzén fick en son sent på kvällen före tävlingen;

förra året Gruv-sväng lämnade ett hisnande överskott på hela 20 kronor;

att bara ett dussin deltagare använde sig av den gamla hederliga "hojen". Alla de andra 210 körde på mer eller mindre proffs- betonade cyklar med tre och ändå upp till tolv växlar. Begreppet "motion" har fått helt nya dimensioner!

CHRISTER BERG

## Ätvidaberg

**Seriekrock.** Vid Gullebo mellan Ätvidaberg och Överum inträffade på annandagen en trafikolycka med fyra bilar inblandade. Det var då en bilist i bilkö skulle svänga till vänster som olyckan blev ett faktum. En av de bakomvarande bilarna hann inte bromsa. Ingen människa kom till skada.



# Åtvidabergs kommunstyrelse avvisar kritik i JO-anmälan

I ett yttrande till JO tillbakavisar kommunstyrelsen i Åtvidaberg bestämt de anklagelser om missförhållanden i Björsäter och nonchalans mot den delen av kommunen som tre Björsäterbor i en anmälan påtalat för JO. Kommunstyrelsen framhåller att beskyllningarna mot Åtvidabergs kommuns förvaltning är helt oggrundade. Kommunen har hela tiden eftersträvat att i den takt resurserna medger lösa olika problem inom kommunens verksamhetsområde. Men av ekonomiska skäl, fortsätter kommunstyrelsen, måste helt naturligt en prioritering av olika insatser ske. Några sakliga skäl att rikta anmärkning mot kommunens handlande finns det således inte, slutar skrivelsen.

Det var i samband med händelserna i påskas då i stort sett varje människa i Björsäter insjuknade till följd av att avloppsvatten kommit in i det kommunala färskvattenledningsnätet som JO-anmälan skrevs. Undertecknarna påtalade att en rad missförhållanden sedan länge rått i Björsäter och att kommunförvaltningen visat nonchalans mot den delen av kommunen.

Beträffande vattnet har ett flertal klagomål förts fram, skrev man och exemplifierade med en skrivelse som inlämnades till hälsovårdsnämnden i mitten av februari. Vidare nämnde anmälarna att otaliga skrivelser inlämnats till kommunen beträffande avloppsfrågan.

I sitt svar säger nu kommunstyrelsen att man angående vattnet tagit två årliga fysikaliska prov mot föreskrivna ett och tolv bakteriologiska mot föreskrivna fyra om året.

När det gäller avloppsreningsverket påpekas att man vid kommunsammanslagningen tillfördes tre tätorter som saknade höggradiga reningsverk. Det har varit ekonomiskt omöjligt att på de få år som gått sedan dess bygga nya reningsverk på fler än två orter. Och för närvarande håller man på med en utbyggnad för över sju miljoner i Åtvidaberg. Men man nämner också att det i den ekonomiska långtidsplanen finns upptaget 2,2 milj för ett nytt reningsverk i Björsäter.

Beträffande alla skrivelser som inkommit till kommunen påpekar kommunstyrelsen att man vad gäller avloppsfrågor bara fått en enda. Angående dricksvattnet har man fått en icke undertecknad skrivelse i februari. Denna be-

handlades dock seriöst av hälsovårdsnämnden som remitterade ärendet till länsläkarorganisationen för yttrande. Svaret därifrån gav besked om att de maginfektioner som inträffade i Björsäter i februari i år förmodligen inte kunde hänföras till dricksvattnet.

Punkt för punkt förklarar sig kommunstyrelsen och man hänvisar till expertutlåtanden, förord-

ningar, redogörelser om åtgärder och den kommunala informationen till Björsäterborna i samband med vattenföreningshistorien. Kommunstyrelsens slutsats blir därför inte oväntat att man inte kan finna några sakliga skäl för att rikta anmärkning mot kommunens handlande.

CHRISTER BERG

## ÅTVIDABERG

**Får nej.** En Linköpingsbo som står i tur att välja tomt i Grebo begärde kommunens tillstånd att eventuellt få använda sitt hus för visningsändamål under viss tid efter färdigställandet. Ansökan avslogs av kommunstyrelsen.

**Avstår från förköpsrätt.** Kommunstyrelsen har beslutat avstå från den kommunala förköpsrätten beträffande fastigheten Messhult 2:6. Köpeskillingen uppgår till 45 000 kr och tomtarealen till 6 250 kvm.

**Vägar i Grebo.** Enligt ett nyttjanderättsavtal har Sturefors fideikommiss till Åtvidabergs kommun upplåtit mark för byggande av väg mellan avloppsreningsverket och badplatsen i Grebo. Sedan cementstolpar satts upp kan dock inte bilar använda vägen vilket medfört att all biltrafik nu passerar Lundby på en väg som underhålls av Sturefors. Greve Nils Bielke föreslår i en skrivelse att all trafik till badet skall ske via kommunens väg. Kommunstyrelsen har uppdragit åt byggnadschef Sigvard Persson att ta kontakt med greve Nils Bielke för att diskutera en lösning.

**Taxa för kompletteringstrafik.** Åtvidabergs Taxi har i en skrivelse sagt upp den nu gällande taxan för kompletteringstrafiken och vill ha nya förhandlingar. Kommunstyrelsen konstaterar att uppsägningen kom in för sent. Man beslutade uppdraga åt länsavdelningen av Kommunförbundet att uppta förhandlingar om en enhetlig taxa för hela länet. Om dessa förhandlingar leder till en rekommendation om höjning av taxorna så kan kommunen eventuellt komma att ta upp nya förhandlingar med taxiägarna.

**Ingen skyddad verkstad.** En utredning visar att underlaget för att starta en skyddad verkstad i Åtvidaberg är för litet. Det säger nykterhetsnämnden i ett yttrande som antogs på tisdagen. Enligt utredningen behövs minst 30 personer för att det ska vara fruktbart att starta skyddad verksamhet. Av de närmare 60 aktuella namn som nykterhetsnämnden tagit fram, godkände emellertid länsarbetsnämnden bara åtta och ytterligare 15 med tvekan. Nykterhetsnämnden menar nu att det kanske finns skäl att göra ytterligare en utredning där man undersöker om inte underlagsområdet kan göras större och även omfatta orter som Överum och Ukna utanför kommunens gränser.

**Mottar statsbidrag.** Statens naturvårdsverk har beslutat bevilja Åtvidabergs kommun statsbidrag med 70 000 kr för avloppsreningsanläggning vid Bråstorp i Forsaström och 150 000 kr till motsvarande anläggning i Yxnerum. Statsbidragen motsvarar hälften av de godkända anläggningarna och som vilkor gäller att anläggningarna skall vara i bruk senast vid halvårsskiftet i år. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att motta statsbidragen på de angivna villkoren.

**Kan inte ge besked.** Svenska Gulf har hos kommunen begärt att få arrendera eller genom köp med tomträtt få tillgång till ett större märkområde för utbyggnad vid bensinstationen vid Sunnebovägen. Samma fråga var uppe 1969 och då ansåg sig inte dåvarande kommunalnämndens arbetsutskott kunna lämna något exakt besked eftersom man inte kände till SJ:s eller vägverkets planer. Kommunstyrelsen säger att man inte heller nu kan ge något besked. Fortfarande vet man inte vilka planer vägverket har för området.

Inga anmärkningar. De revisorer som gått igenom såväl kommunens som de kommunala nämndernas verksamhet och förvaltning har inte funnit skäl till anmärkningar. Man tillstyrker därför att kommunens samtliga förvaltningsorgan beviljas ansvarsfrihet för år 1975.

**Uthyrning av Villan.** Liljeholmens folkhögskola har hos kommunen hört sig för om möjligheten att hyra in dagfolkhögskolan i Åtvidaberg i Villan. Kommunstyrelsen har beslutat ta upp förhandlingar med Liljeholmen om en eventuell uthyrning.

**Verksgatan.** Kommunstyrelsen har på förslag av fastighetskontoret beslutat föreslå fullmäktige att anvisa 20 000 kr för renovering av vissa hus vid Verksgatan. Fastighetskontoret har gjort en första genomgång av de nio byggnaderna och funnit att vissa akuta behov av reparation föreligger. Man har bl a funnit rötskador i flera fall. I samband med budgetarbetet för 1977 kommer ett mera definitivt förslag till åtgärdsprogram för Verksgatan att upprättas i samråd med kulturnämnden.

**Sotningstaxa.** Kommunstyrelsen har tillstyrkt brandstyrelsens förslag till ny sotningstaxa i Åtvidabergs kommun.

**Tomtförsäljningar.** Kommunstyrelsen har beslutat försälja elva tomter i Mårsängsområdet i Grebo till en sammanlagd kostnad av 310 200 kr till Gullringshus AB.

**Vägbidrag.** Åtvidabergs hemvärnsområde har begärt kommunens hjälp att iordningställa vägen till hemvärnsstugan vid Lilla Bjän. Ett nödortfiktigt iordningställande av vägen har av byggnadschefen beräknats till 6 500 kr. Kommunstyrelsen har beslutat bidra med den summan.

**Nya trafikföreskrifter.** Trafiksäkerhetskommittén avser att ge ut en ny upplaga av de lokala trafikföreskrifterna i Åtvidaberg. Kommunstyrelsen har studerat förslaget och uppdragit åt byggnadschefen att i samråd med trafiksäkerhetskommittén undersöka om det inte går att få en mjukare skrivning beträffande del av Stortorget.

**Transportvägen i Grebo.** En Grebobo har i en skrivelse till kommunen begärt att en transportväg mellan Ängsvägen och Mårsäng återställas till ängsmark. Kommunstyrelsen säger i sitt svar att vägen skall åtgärdas och att medel finns upptagna i årets stat.

**Avstår från yttrande.** Länsstyrelsen har begärt in kommunens yttrande över två olika utredningar. I ena fallet gäller det ett delbetänkande av decentraliseringsutredningen betitlat Decentralisering av beslut om arbetsmarknadspolitiska ärenden inom byggnadsverksamheten. I det andra fallet är det ett betänkande av Fiskeadministrativa utredningen med titeln Ny organisation av fisketillsynen. Kommunstyrelsen har dock beslutat avstå från att yttra sig över båda dessa utredningar på grund av tidsbrist.

**Personalpolitiskt program.** Skolans företagsnämnd har begärt att lärarkåren i Åtvidaberg skall få bli representerad i den niomanakommitté som fått i uppdrag att upprätta ett personalpolitiskt program. Kommunstyrelsen har beslutat erbjuda nämnden att utse en adjungerad ledamot.



# Fristående hushållsförening i Grebo ser nu fram mot hundraårsjubileet

— Stillestånd kan för vår del vara det samma som tillbakagång. Skall vi överleva som självständig förening och vill vi också i framtiden kunna ha ett avgörande inflytande på vår affär, så måste vi hela tiden anpassa oss efter tidens krav och de lokala förändringar som äger



Fortfarande är affären, efter nära 100 år, inrymd i samma byggnad. Tillbyggnader och moderniseringar har förstas gjorts. I affären arbetar föreståndare Per-Eric Jernby, Monika Karlsson, Barbro Johansson och Majken Gustafsson. Majken Gustafssons far Hugo Gustafsson förestod butiken åren 1931—61 och hennes morföräldrar 1910—20

## Två kronor i inträde Aktie om fem kronor

"Föreningens ändamål är, att genom sammanskott af medlemmarne bilda en fond för inköp af lifsförnödenheter och andra nödvändighetssaker på fördelaktigaste villkor och derigenom befördra medlemmarnes ekonomiska förkofran. Föreningens verksamhet utöfvas under firma: Grebo hushållsförening utan personlig ansvarighet."

Så lyder den första paragrafen i de snart 80 år gamla stadgarna som fortfarande reglerar Grebo hushållsföreningens verksamhet. Dessa stadgar som just nu är föremål för en modernisering talar också om vem som får bli medlem: "Mot förbindelse att iakttaga hvad dessa stadgar innehålla, är hvarje inom Grebo församling boende välfredjad person, så väl man som kvinna, berättigad att på anmälan hos styrelsen och efter erhållet bifall vid allmän stämma blifva medlem af föreningen."

För de anställda gäller följande: "Handelsföreståndaren, äfvensom de vid handeln behöfliga biträden, skola med sträng-

aste trohet, nit och ordentlighet sköta sin tjänst och ställa sig till ovilkorlig efter rättelse de föreskrifter som styrelsen meddelar." Undras just vad facket har att säga om en sådan lydelse?

Stadgeförfattarna insåg också möjligheten av föreningens upplösning. I sista paragrafen står följande att läsa: "Vid föreningens skeende upplösning skall efter vederbörlig redogörelse möjligen kvarvarande behållning öfverlämnas till Grebo församlings skolråd och dess förvaltning samt årliga afkastningen användas till kläder och skodon åt fattiga skolbarn i församlingen."

Men snart tar inte längre Grebo hushållsförening någon notis om fattiga skolbarn i socknen. För på länssyttelsens bord ligger ett förslag till nya stadgar. Med betydligt färre och mer moderna paragrafer. Från och med årsskiftet räknar man med att de nya stadgarna skall gälla. Och enligt dessa fördelas det som eventuellt blir över vid en upplösning mellan andelsägarna.

rum. Det är bl a därför som vi nu satsar förhållandevis stora belopp på en ombyggnad och strukturell omvanning av affärslokalerna. Det är också därför som vi nu håller på att omarbeta de stadgar som utformades för 80 år sedan. Och som faktiskt fortfarande gäller.

Det säger Evert Johansson i Grebo, ordförande i Grebo hushållsförening. En förening som är märklig i så motto att den inte är ansluten till någon stor kooperativ organisation. Av den förut så rika floran av liknande föreningar känner man i dag bara till ytterligare tre i hela landet. En av dessa ligger i Askeby i Linköping.

### MODERNISERAD

Grebo hushållsförening bildades för nära 100 år sedan. Eller för att vara exakt år 1878. Initiativet togs av den då tjänstgörande klockaren. Affären inrymdes i ett hus några hundra meter från kyrkan. Fortfarande tjänar detta hus samma ändamål. Fast nu är förstas byggnaden moderniserad.

I hela Grebo församling bor det 930 personer varav hälften i själva tätbebyggelsen. Hushållsföreningen har i dag omkring 250 medlemmar och man räknar med att 90—95 procent av hushållen tillhör föreningen.

Grebo är ett expansivt samhälle. I synnerhet har 70-talet inneburit en snabb befolkningsökning. Ökningen uppgår till ca 200 personer. Bara på årets tre första månader ökade antalet invånare

med över 20 personer. Samtidigt har Grebo samhälle den lägsta medelåldern i hela Ätvidaberg. Bara 26 år.

### SERVICE

— Det är faktorer som bidrar till att speciella krav ställs på hushållsföreningen, menar Evert Johansson. Dels har vi ett ansvar för den del av befolkningen som är född här och har bott här i hela sitt liv och dels skall vi tillfredsställa kunna serva alla nyinflyttade. Dvs den långa raden av unga barnfamiljer som är uppväxta med snabbköp och djupfryst.

Därför, säger Evert Johansson, försöker vi leva upp till målsättningen att hålla en modern butik som ändå har kvar karaktären av traditionell gammaldags lanthandel, åtminstone vad gäller bredden på sortimentet. Lyckas vi inte med det så är det nog bara att stänga igen.

### STABILT

Liksom många andra enskilda hushållsföreningar, närbutiker och lanthandlare så har också Grebo hushållsförening sett butiksdöden i ansiktet. Ingen i den

**Bilskrotning.** Mahrs metall och skrot i Ätvidaberg har i en anmälan till länsstyrelsen bl a begärt att få hålla på med bilskrotningsverksamhet. Länsstyrelsen säger i sitt beslut att vissa åtgärder måste vidtagas som byggande av speciella demonteringsplattor och omhändertagande av miljöfarligt avfall. Vidare skall i samråd med kommunens byggnadskontor frågan om anslutning till det kommunala va-nätet lösas och förslag därom insändas till länsstyrelsen före november månad i år.

**Flygbesprutning m m.** Ätvidabergs trävaruaktiebolag har i skrivelse underrättat hälsövardsnämnden i Ätvidaberg att man under en vecka i början av augusti kommer att utföra flygbesprutning inom kommunen. På sammanlagt 136 ha kommer man att bekämpa icke önskvärd lövvegetation i barrträdsfyringringar. Preparatet som används är Pulco MCPA — ester 500. Vidare har hälsövardsnämnden fått kännedom om att punktbesprutning från marken kommer att ske på ett nära två ha stort område på fastigheten Kyrkeby 1:1 i Värna. Samma sak gäller ett lika stort område på fastigheten Öjantorp 1:3. I de båda sistnämnda fallen används Hormoslyr 64 respektive Herbexal 500 T.

**Examen i hundskolan.** Ätvidabergs hundklubb avslutade på onsdagskvällen vårens kursverksamhet med examen för såväl hundar som hundägare. En praktisk och teoretisk bana hade lagts i terrängen runt klubbstugan i Håckla. På fyra olika stationer fick de omkring 20 deltagande ekipagen inför domare visa upp nyförvärvade kunskaper i linförlighet, inkallning, hoppning och platsliggning. Vidare ingick i tävlingen ett antal tipsfrågor för huse/matte. Efteråt samlades man i klubbstugan som fylldes till sista plats. Ordförande Göran Lundell omtalade att vårens verksamhet varit tämligen intensiv med över 60 deltagare på de fem olika kurserna som varit i gång. Förutom kurser i lättare dressyr och i pulkadragning anordnades också en valpkurs. Slutligen förrättade Göran Lundell prisutdelning. Resultat: 1) Gun Andersson/Sonora 61 poäng; 2) Tommy Karlsson/Gumman 61; 3) Margaretha Larsson/Joffi 58; 4) Per Linnerstedt/Boy 56; 5) Margit Nyhlén/Natasja 56; 6) Monica Brissman/Hita 55; 7) Gunilla Danielsson/Inca 54; 8) Peter Lindersjö/Bessie 53; 9) Christer Dahlqvist/Scilla 53; 10) Ninna Gustafsson/Cenora 53.





*Så här såg föreningens affär ut på ett vykort från 1910-talet. I förgrunden dåvarande föreståndaren Karl-Gustav Andersson och hans hustru Emma*

nuvarande ledningen vill ta ord som kris eller hot i sin mun. Men ingen sticker under stol med att man diskuterat åtminstone en sammanslagning och att åren närmast efter 1970 var kårva. Inte heller har man saknat "anbud" från större organisationer.

De senaste två åren har dock inneburit en betydlig förbättring och läget anses nu stabilt. Med den gynnsamma befolkningsutvecklingen för ögonen ska vi nu inte bara klara av hundraårsjubileet (1978) som självständig förening utan fortsätta ytterligare mot tvåhundraårsjubileet, säger slutligen Evert Johansson.

CHRISTER BERG





Åtvidabergs judoklubb har bara existerat sedan i januari. Trots det har man redan närmare 50 medlemmar. Stor del i den framgången har tränare Toshifumi Kamiyo som här svns i kretsen av sina adepter

## Judosporten populär i Åtvid Nära 50 deltagare i ny klubb

Judosporten har nu också vunnit sitt intåg i Åtvidaberg. För drygt ett halvår sedan började de första entusiasterna träna i Åtvidabergs sporthall. I januari i år var man så många att det fanns underlag för att bilda en egen klubb, Åtvidabergs judoklubb. Under våren har man närmast fungerat som en sektion till en judoklubb i Linköping. Allt fler har anslutit sig till träningen och nu räknar klubben närmare 50 medlemmar. Från och med i höst kommer medlemmarna att tävla i klubbens eget namn.

Det är väldigt uppåt i klubben just nu, säger ordförande Örjan Griph. Framför allt är det så roligt att så många ungdomar intresserat sig för sporten. Till största delen får vi nog tacka vår tränare Toshifumi Kamiyo för den utvecklingen. För nog är det otroligt värdefullt att ha tillgång till en så välutbildad expert som Toshifumi. Han har lärt judosporten under tre år i skola i Japan. Här i Sverige har han bland meriterna segrar i DM och Smålands cup.

Toshifumi Kamiyo är sedan två år bosatt i Åtvidaberg. Han är mycket belåten med flera av sina unga adepter. Några av dem kan betecknas som verkliga löften säger han och kan om intresset håller i sig utvecklas till något riktigt bra.

Trots att lokalfrågan är ett problem, man hyr nu in sig i olika lokaler i Sporthallen två dagar i veckan, och trots att man redan har så många utövare av sporten, tar vi med glädje emot fler medlemmar, säger Örjan Griph. För

judosporten har flera fördelar: man kan börja oavsett ålder, sporten är både fysiskt och psykiskt utvecklande och slutligen får man en allt större självkänsla ju mer man kan.

Örjan Griph erinrar också om att judo är en renodlad tävlingsform som går ut på att nå maximal effekt på minimum styrka vid besegradet av en motståndare. Sporten är också mycket billig, påpekar han. I stort sett behöver man bara en dräkt. Den kan man få för en hundralapp.

Nyligen höll klubben sitt första klubbmästerskap. Över 20 medlemmar deltog i mästerskapen som besågs av en talrik publik. Klubbmästare vid premiären blev Örjan Griph. Resultat: Herrar 1) Örjan Griph; 2) Hans Kempe; 3) Johan Lagerman; 3) Kenny Nilsson. Damer 1) Lena Eriksson; 2) Ylva Johansson; 3) Annika Johansson. Ungdom under 14 år 1) Per Sjöberg; 2) Lars Sandberg; 3) Per Öster; 3) Jovan Fadjenovic.

### 283 arbetssökande 22 lediga platser

Vid månadsskiftet maj/juni uppgick antalet arbetssökande vid arbetsförmedlingen i Åtvidaberg till 283. Det är en ökning med drygt 50 under maj. Av samtliga arbetssökande var 137 personer helt utan arbete, 81 hade tillfälligt arbete, 27 hade beredskapsarbete och 38 personer med fast anställning sökte nytt arbete.

Av arbetsförmedlingens rapport framgår också att 151 av samtliga sökande var under 25 år. Av dessa gick 66 helt utan sysselsättning. Merparten av de sökande eller 175 var kvinnor.

Vid månadsskiftet uppgick antalet lediga platser till 22 vilket är 10 färre än vid samma tid en månad tidigare. Men under månaden kunde man dock förmedla 65 lediga arbeten.

Förutom den officiella statistiken finns det ytterligare en kategori personer som söker men har svårt att få arbete. Det är skaran på omkring 70 skollediga ungdomar. Hittills har man på arbetsförmedlingen bara lyckats ordna sysselsättning för ett 20-tal inom sjukvårds-, restaurang- och affärsbranscherna.

Föreståndare Siri Ohlin uppger att en viss förändring skett i statistiken sedan månadsskiftet så tillvida att man kunnat placera ett 20-tal ungdomar varav omkring 5 i enskilda beredskapsarbeten till årets slut och med möjlighet att få stanna kvar. De övriga 15 har fått praktikarbeten under sommaren. Vidare har efter 1 juni en del lediga platser, huvudsakligen semestervikariat, tillkommit, säger Siri Ohlin slutligen.

—erg

En trafikolycka inträffade på torsdagen på Järnvägsgränd vid det s k Smyrnakorset. Det var två personbilar som kolliderade sedan föraren till den bil som skulle korsa genomfarten för sent uppmärksammade den från Linköping kommande bilen. Ingen människa kom till skada medan däremot fordonen fick en del synliga bevis på närkontakt.

Påkört rådjur. Ett rådjur dödades vid en trafikolycka vid Missmyra på vägen mellan Bersbo och Björsäter på torsdagsnatten. Bilen fick en del plåtskador.



# 19/6 Gruvbrytningen orsakade kadmiumhalterna i Bersbovattnet

— Det är högst osäkert om det över huvud taget går att finna tjänligt dricksvatten inom gruvområdet i Bersbo en mil norr om Åtvidaberg. De första undersökningsresultaten visar att den under sekler bedrivna bergshanteringen i Bersbo påverkat omkringliggande sjöar och vattendrag. Bl a har man funnit kadmiumhalter i dricksvattnet som flera gånger överstiger högsta tillåtna värden. Det är inte uteslutet att alla de enorma varphögar som nu vittnar om forna tiders gruvdrift i framtiden kan komma att "återanvändas". Även om så blir fallet får man alltid räkna med ett visst metallutflöde i grundvattnet. Innan eventuella försök görs att förbättra vattenkvaliteten i Bersbo bör grundligare undersökningar göras.

Undersökningar som spänner över ett helt år. Först därefter kan man helt säkert svara på frågor om vattnet i Bersbo.

Det skriver kvartärgeologen Ulf Qvarfort, Uppsala, i en förundersökningsrapport om Bersbo. Rapporten utgör första delen i ett större arbete där målsättningen är att utreda den effekt som bergshanteringen i Bersbo haft på sjöar och vattendrag i området.

Sammanfattningsvis konstaterar Ulf Qvarfort att det enda säkra som nu kan sägas med den långa raden analysresultat som grund är att det vid vissa tider under året förekommer höga halter i vattnet av kadmium, bly, zink eller koppar. Dessa metaller anses med största sannolikhet härstamma från varphögarna.

Av det material som hittills samlats in pekar allt på att ett metallutflöde sker också till sjön Risten ett par km från Bersbo. Därför, menar Ulf Qvarfort, bör undersökningarna kompletteras med borrhningar inte bara i Gruv-sjön i Bersbo utan också i sjöarna Strållängen och Risten.

—erg

## 21/6 ÅTVIDABERG

### Servicebostäder för pensionärer

Socialnämnden anser i en skrivelse till kommunfullmäktige att det är nödvändigt att snarast möjligt uppföra ett antal servicebostäder i Falerums tätort. Dessa bostäder kan antingen byggas i kommunens egen regi eller genom den kommunala bostadsstiftelsen. Skälet till att det är bråttom, skriver socialnämnden, är att ålderdomshemmen i Hannäs och Gärdserum är i så dåligt skick att de inom de allra närmaste åren måste ersättas med andra boendeformer.

I sin skrivelse pekar socialnämnden bl a på att representanter för länsstyrelsen vid besök på Hannäsgården sagt att verksamheten måste avvecklas inom ett år. Eller också måste en allmän upprustning till.

Socialnämnden skriver också att man nu kommit till den slutsatsen att åldringsvården i kommunen inte helt bör koncentreras till Åtvidabergs tätort. Eftersom ålderdomshemmen i kommunens ytterområden nu är hårt slitna menar man att dessa måste ersättas med servicebostäder. När sådana är uppförda återstår endast Östergården i Åtvid som konventionellt ålderdomshem i kommunen.

Den framtida åldringsvården i kommunen kommer enligt socialnämnden att äga rum på tre nivåer. I första hand skall pensionärer genom hemhjälp ges möjlighet att bo kvar i bostäderna. Behöver eller vill de ha mer hjälp skall de kunna beredas plats i servicebostäder. Man räknar med att mellan 50 och 75 procent av de som i dag bor på ålderdomshem skulle kunna klara sig i en sådan bostad.

—erg

### Landskapsvård i Åtvid

Länsstyrelsen begär i en skrivelse besked från Åtvidaberg om kommunen är villig att bidra med 35 100 kr till en rad landskapsvårdande beredskapsarbeten i kommunen under budgetåret 1978/77. Totalt omfattar förslaget 600 dagsverken till en kostnad av 256 000 kr. Kommunens andel är 35 100 kr eller 58:50 kr per dagsverke medan stats- och markägarebidrag bekostar resterande summa.

De objekt som skulle kunna komma till utförande har sammanställts av länsstyrelsen i samråd med skogsvårdsstyrelsen och kommunen. Det gäller igenväxande betesmarker på fastigheterna Kulla 1:3 och 1:7 där röjning, risrensning och stängsling beräknas ta 50 dagsverken.

Samma moment avses utföras på betesmarker vid Byssjön och Glan. 200 dagsverken är det objektet beräknat till. Arbetena kommer där att utföras efter samråd med skogshögskolan eftersom den sällsynta mellanspetten finns i området.

Vidare blir det 40 dagsverken med utsiktsröjning mellan vägen och Gruvsjön i Bersbo. För röjning på fastigheterna Høstbäck 1:1 och Mörkedal 1:1 i Björsäter beräknas 60 dagsverken. För 100 dagsverken på Missmyrs 1:4 får man röjning i markerna och utmärkning av en stig till fornborgen på Valberget. Slutligen blir det röjning och stängsling på fastigheterna Rumma 1:13, 1:42 och Nora 1:9 i Hannäs. Där blir det fråga om 100 dagsverken. Till detta kommer så ytterligare 50 dagsverken för eftervård på tidigare utförda objekt i kommunen.

—erg

### Förslag om social centralnämnd

En speciellt tillsatt ledningsgrupp inom socialkontoret har behandlat frågan om inrättandet av en social centralnämnd i Åtvidaberg. Avsikten är att denna centralnämnd skall ersätta de nuvarande tre separata sociala nämnderna dvs socialnämnden, nykterhetsnämnden och barnavårdsnämnden. Ledningsgruppens förslag som nu överlämnats till kommunstyrelsen innebär att en centralnämnd föreslås inrättas från den 1 januari 1977. Nämnden föreslås bestå av elva ledamöter. I dag har de tre skilda nämnderna sammanlagt 25 ordinarie ledamöter.

Vidare föreslås att det inom sociala centralnämnden inrättas två utskott, ett social- och serviceutskott och ett planeringsutskott. Enligt förslaget skall ordföranden i centralnämnden även vara ordförande i planeringsutskottet medan vice ordföranden i centralnämnden blir ordförande i social- och serviceutskottet.

Bostadsinbrotten ökar. Med den upplysningen inleder polisen i Åtvidaberg en skrift till kommunens hushåll där man uppmanar allmänheten att göra det så svårt som möjligt för eventuella inbrottsjuvar. Det kan ske genom att exempelvis förbättra låsen, att märka upp värdefulla och stöldbegärliga föremål och att omedelbart anmäla en stöld. Vidare ges i broschyren bilagare och äldre en del råd och tips. I början av den här veckan kommer dessutom tre specialister på brottsförebyggande åtgärder att finnas tillgängliga på polisstationen i Åtvidaberg.



# Åtvidaberg

**Färgteve till Hannäsgården.** Socialnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att bevilja pengar för inköp av en färgteveapparat till Hannäsgården. Den tidigare svartvita apparaten var nämligen i ganska dåligt skick. Den nya teven installerades lagom till kungabrillopet varför pensionärerna kunde glädja sig åt att se den historiska händelsen i all dess färgprakt.

**Bekordinsamling i Broddebo.** Broddebo friförsamlings traditionella sommarmöte hölls under veckoslutet med pastor Henry Helmer, Örebro, och missionärerna Hildur Carlsson och Maj-Britt Nyström som talare. På lördagskvällen medverkade Lennart Andersson, Lingham, och sjöng gjorde Yvonne och Nils-Göran Andersson. Söndagens förmiddagsgudstjänst inleddes av församlingens vice föreståndare Erik Karlsson. Henry Helmer predikade och Ingrid Helmer sjöng till gitarrackompanjemang. Vid eftermiddagens stora missionshögtid fylldes båda salarna i missionshuset till sista plats. Pastor Ingvar Nyström hälsade välkommen. Vidare medverkade sångarbröderna Karl-Olof och Karl-Henry Rydh, Örtomta. Hildur Carlsson och Maj-Britt Nyström talade om missionen i Tanzania. Högtiden avslutades av Ingvar Nyström. Offerinsamlingen till Tanzania slog alla tidigare rekord. 3 800 kr insamlades.

**Musik i gamla kyrkan.** På onsdag kväll fortsätter sommarens musikstunder med en konsert i Åtvids gamla kyrka. På programmet står en sonat av Roman och en flöjtsonat av Bach som framförs av Arne Gustafsson, Britta Kindesjö och Ingemar Ericsson. Vidare medverkar Anna Söderbäck med några solosånger och Christina Berg spelar ett stycke av Bach på cembalo.

**Fördyrad vattenförsörjning i Yxnerum.** Kostnaderna för vatten- och avloppsförsörjningen i Yxnerum har blivit dyrare än vad som från början beräknades. 1975 beviljades 203 000 kr för ändamålet. På grund av ändrade förutsättningar för bl a verkens placering steg kostnaden till 370 000 kr. Tilläggsanslag beviljades. Nu har ytterligare fördyring uppstått till följd av svårare grundläggning och att man tvingats lägga om dåliga ledningar. Kostnaderna har beräknats till sammanlagt 475 000 kr. Av den summan har statsbidrag beviljats med 150 000 kr. Därmed återstår ytterligare 35 000 kr att täcka med kommunala medel. Kommunstyrelsen har beslutat tillstyrka byggnadskontorets begäran att den summan anvisas ur allmänna investeringsfonden.

**Inga valbyråer på Stortorget.** Moderata samlingspartiets lokalavdelning i Åtvidaberg har begärt tillstånd att under tiden 18 augusti—19 september få ha en husvagn uppställd på Stortorget. Husvagnen skulle användas som valbyrå. Kommunstyrelsen har beslutat avslå ansökan. Man säger att om alla de fem politiska partierna i Åtvid skulle få sådant tillstånd skulle trafiktekniska problem uppstå på torget.

**Avstår från förköpsrätt.** Kommunstyrelsen har beslutat avstå från den kommunala förköpsrätten till fastigheten Torestorp 4:7 i Gärdserum. Arealen är 3 289 kvm och köpeskillingen uppgår till 110 000 kr.

**Permanentbebyggelse i Hannäs.** En Ringarumsbo har i en skrivelse till byggnadsnämnden i Åtvidaberg begärt tillstånd att få uppföra ett enfamiljshus på fastigheten Rumhult 1:5 i Hannäs. Byggnadsnämnden konstaterar att det enligt förslaget till Kommunöversikt inte bör medges permanentbebyggelse i området eftersom reguljär linjetrafik saknas. Men samtidigt menar byggnadsnämnden som hänskjutit ärendet till kommunstyrelsen att en omprövning av riktlinjerna i Kommunöversikten bör ske eftersom det redan finns livaktig bebyggelse i det aktuella området. Planeringsutskottet har för sin del tillstyrkt byggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutade på måndagen att gå på samma linje.

**Utredning om stiftelsen Åtvidabergshem** En kommitté bestående av ledamöter från kommunstyrelsen och stiftelsen Åtvidabergshem föreslår att SABO får i uppdrag att göra en ekonomisk och teknisk analys av stiftelsens ekonomi och lägenhetsbeståndets skick. Vidare bör utredningen följas av förslag till åtgärder. För att kunna genomföra arbetet begär stiftelsen kommunalt anslag med 10 000 kr. Kommunstyrelsen har beslutat tillstyrka.

# ÅTVIDABERG

**Borgen för Industribyggen.** Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om tecknande av borgen för lån till AB Åtvidabergs Industribyggen. Det gäller 650 000 kr för Lastbilen 1 och 900 000 kr för Släpvagnen 4.

**Social centralnämnd.** Ledningsgruppen för socialkontorets organisation har föreslagit att man från Årsskiftet 1976—77 ersätter de tre nuvarande sociala nämnderna med en enda — en social centralnämnd. Nämnden skulle bestå av 11 ordinarie ledamöter. De nu fungerande social-, nykterhets- och barnavårdsnämnderna har tillsammans 25 ordinarie. Vidare föreslås den nya nämnden få två utskott med vardera fem ledamöter. Kommunstyrelsen behandlade frågan på måndagen och beslutade tillstyrka förslaget.

**Beredskapsarbeten.** Kommunstyrelsen har beslutat uppmana ordförandena och förvaltningscheferna för samtliga styrelser och nämnder att allvarligt pröva hur många ungdomar som kan tas emot i beredskapsarbeten och anmäla detta senast i mitten av augusti. Bakgrunden till uppmaningen är det bekymmersamma arbetsmarknadsläget i kommunen. Och läget väntas bli än svårare i september efter friställningarna från Facit. Planerna är nu att se hur många platser som kan bli aktuella inom kommunalförvaltningen i höst.

**Vägbidrag.** Kommunstyrelsen har beslutat bevilja 25 385 kr i bidrag till enskilda vägar för år 1975.

**Förlängt nybyggnadsförbud.** Kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige att man begär förlängning av rådande nybyggnadsförbud för del av kvarteret Håradshövdingen. Nu gällande förbud upphör i början av augusti. Enligt förslaget förlängs förbudet ytterligare ett år.

**Tomtförsäljningar.** Kommunstyrelsen har beslutat försälja följande tomter: stg 216 CT till Åke och Inger Törnström för 18 800 kr, Mårsäng 1:46 till Lars-Åke Eriksson för 28 200 kr, stg 216 CP till Tommy Kullman för 18 000 kr, Falerum 10:13 till Bengt Hammarqvist och Carina Nilsson för 6 800 kr, Mårsäng 1:19 till Roy Olofsson för 19 500 kr, Mårsäng 1:49 till Kjell Mathson för 28 200 kr, Mårsäng 1:50 till Christer Sköld för 28 200 kr, Mårsäng 1:51 till Rolf Persson för 28 200 kr och Mårsäng 1:58 till Tommy Fahlén för 28 200 kr. I de angivna tomtpiserna ingår inte anläggningsavgifter för vatten och avlopp.

**Bersboutredning köps.** Kommunstyrelsen har beslutat anslå 2 000 kr för inköp av 200 ex av det examensarbete om Bersbo gruvsamhälle som utarbetats av de båda arkitektstuderandena Anika Palmberg och Birgitta Björnson, Stockholm.

**Ur miljöfonden.** Stiftelsen Åtvidabergshem har beviljats statsbidrag från en fond för bättre boendemiljö för uppförandet av samlingslokalen i Eksätter. Bidraget är på 215 000 kr.

**Bilbrand.** Ett bensinrör lossnade i en parkerad bil utanför hotell Stallet på tisdagen. Händelsen orsakade en explosionsartad brand. Brandkåren var snabbt på plats men kunde bara konstatera att bilen blivit ordentligt sönderbränd.

**Affischering inför valet.** Såväl Åtvidabergs arbetarekommun som moderata samlingspartiets lokalavdelning i Åtvidaberg har begärt tillstånd att på en rad platser få sätta upp valaffischer inför den 19 september. Byggnadsnämndens kansli har i samråd med byggnadskontoret lagt fram förslag om lämpliga platser. Dessa platser, skriver man, som är allmän platsmark eller kommunal mark med samma karaktär har valts ur framför allt trafiksäkerhetssynpunkt samt har ur stadsbildssynpunkt samlats till ett mindre antal platser där många människor vistas eller passerar. Varje plats förutsättes rymma samtliga partiers affischer. Kommunstyrelsen har nu godkänt förslaget.

**Landskapsvård.** Länsstyrelsen har begärt besked från Åtvidaberg om kommunen är villig att bidra med 35 100 kr för olika landskapsvårdande beredskapsarbeten. Totalt omfattar de föreslagna projekten 600 dagsverken till en beräknad kostnad av 256 000 kr. Kommunstyrelsen har beslutat bordlägga frågan eftersom en del av de angivna projekten redan utförts.

**Gatunamn i Björsäter.** Kommunstyrelsen har tillstyrkt Papadsvägen och Utgårdsvägen som kompletterande gatunamn i Björsäter. Såväl byggnadsnämnden som kulturnämnden har tidigare tillstyrkt.

**Avslag.** Byggnadsföreningen Fram i Björsäter har anhållit om bidrag med 872 kr för att täcka föregående års förlust och med 1 500 kr för att kunna utföra vissa målningsarbeten. Kommunstyrelsen har avslagit framställningen.

**Förtur i tomtkön.** Kommunstyrelsen har beslutat bifalla en ansökan från Facit AB om förtur i tomtkön för en företagsläkare. Den nuvarande företagsläkaren slutar sin tjänst vid halvårsskiftet och Facit har för avsikt att utanonsnera den lediga platsen som heltidstjänst. Man tror att det blir nödvändigt att kunna lösa bostadsfrågan för den nye läkaren. Med tanke på att det för närvarande är tämligen ont om disponibla tomter i Åtvidaberg föreslår kommunstyrelsen att Facit även tar upp förhandlingar med Åtvidabergs byggnadsbyrå i tomtfrågan.



## Åtvid om besvärsskrivelser:

# De har haft negativ inverkan på vår strävan att skapa jobb

Det bör framhållas att klagandens besvärsskrivelse har haft en negativ inverkan på vår strävan att genom företagsetablering skapa nya arbetstillfällen. Måhända har presumtiva företagare blivit oroade och tveksamma om kommunens etableringssträvanden har allmänhetens stöd. Med hänsyn härtill är det önskvärt att kommunens olika beslut om näringslivsfrämjande åtgärder blir föremål för prövning av länsstyrelsen snarast möjligt. Av samma skäl finns det anledning framhålla att samtliga politiska partier som är företrädare i fullmäktige stöder de åtgärder som kommunstyrelsen vidtagit för att skapa ökade arbetstillfällen inom kommunen.

Det sägs i ett förslag till yttrande till länsstyrelsen över de besvär som en Falerumsbo för en tid sedan anförde mot kommunala beslut i Åtvidaberg. Yttrandet som författats av kanslichef Assar Holmqvist tillstyrktes av kommunstyrelsen på måndagen. Förslaget skall nu läggas fram för kommunfullmäktige.

Det var vid marssammanträdet som kommunfullmäktige i Åtvid anvisade 115 000 kr för näringslivsfrämjande åtgärder. 100 000 kr skulle användas till arvode m m åt en näringslivskonsult. Redan ett par dagar därefter beslöt kommunstyrelsen att anställa en Linköpingsbo.

Då befanns det att fullmäktiges beslut varken var justerat eller anslaget varför kommunstyrelsen kunde räkna med att dess beslut var ogiltigt om någon önskade överklaga. Därför beslutade kommunalrådet Carl-Eric Ahlström

och kanslichefen att utannonsera tjänsten på kommunens anslags-tavla "för den händelse besvär kommer att anföras".

Besvär anfördes också varför kommunstyrelsen vid sitt nästa sammanträde upphävde sitt tidigare beslut. Vid det tillfället var ansökningstiden ute för tjänsten. Den ende sökanden var just Linköpingsbon, som nu återanställdes. Sedan dess har klaganden inkommit med ytterligare en besvärsskrivelse där han ånyo klandrar kommunstyrelsens tillvägagångssätt.

I besvärsskrivelsen anförde Falerumsbon bl a att ärendet inte blivit ordentligt berett och att kommunfullmäktige anslagit pengar till en näringslivskonsult medan kommunstyrelsen anställt en konsult i närings- och lokaliseringsfrågor med en person som sökt en tjänst som lokaliseringskonsult.

Nu hävdar dock kommunen i förslaget till yttrande att kommunstyrelsen inte överskridit sina befogenheter och att beslutet tillkommit i laga ordning. Bl a pekar man på att det inte handlar om inrättandet av en tjänst och att det inte föreligger någon skyldighet för kommuner att kungöra konsulttjänster.

Som regel, skriver man, brukar kommunerna kontakta konsultföretag eller enskilda och träffa överenskommelse om fullgörande av dessa konsulttjänster mot kontrakterad ersättning. Vederbörandes kvalifikationer att fullgöra arbetet utreds och klargörs naturligtvis före det man kontaktar vederbörande.

Därefter behandlas den nu kontrakterade konsultens meriter och förtjänster och slutligen påpekas att länsstyrelsen inte funnit skäl att utfärda något verkställighetsförbud för kommunstyrelsen.

CHRISTER BERG

## Nyetablerade firman i Åtvidaberg nyanställer hela personalstyrkan

Det är nu helt klart att Stockholmsfirman Elektro-Termo AB, som under sensommaren etablerar sin verksamhet i Åtvidaberg, kommer att behöva nyanställa praktiskt taget hela personalstyrkan. Det har visat sig att så när som på något enda undantag har de som nu är anställda på företaget avböjt att flytta med till Åtvidaberg. Det innebär ett tillskott på ungefär

20 arbetstillfällen i Åtvidaberg.

Bolaget har i dagarna inlett rekryteringsarbetet via arbetsförmedlingen i Åtvid. Man söker nu en arbetsledare, en plåtklippare liksom kunniga plåtarbetare och yngre verkstadsarbetare.

Elektro-Termo AB etablerades 1949 och har fram till nu varit verksam i Storstockholmsområdet. Tillverknigen består

av egna konstruktioner av apparater som ingår i utrustning av storkök. Bland kunderna återfinns NK Inredning och Electrolux. Man räknar med att den nuvarande verksamheten successivt kommer att ökas, vilket i sin tur medför att man så småningom behöver ytterligare anställda utöver de ca 20 som nu söks.

erg

**Servicebostäder.** Socialnämnden begär i en skrivelse att kommunen snarast låter uppföra ett antal servicebostäder i Falerum som ersättning för de båda åldershemmen i Gärdserum och Hannäs. Socialnämndens intentioner är att man beträffande åldersvården bör satsa på ökad utbyggnad av hemhjälpverksamheten och uppförandet av servicebostäder där pensionärer i varierad utsträckning ges tillfälle att klara sig själva. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på måndagen varvid man tills vidare beslutade bordlägga ärendet. Man uppdrog åt Assar Holmqvist, Lars Person och Tord Nilsson att komma med ett mer genomarbetat beslutsunderlag.

**Stängsel vid järnvägen.** Kommunstyrelsen beslutade på måndagen tillstyrka ett förslag från byggnadschefen att 35 000 kr anslås för uppsättande av stängsel vid järnvägen. Det gäller en sträcka av 300 meter utmed den del av järnvägen som går mellan Garpa- och Nygårdsområdena.

**Skyddskommittén.** Kommunstyrelsen har beslutat utse Carl-Eric Ahlström, Bengt Persson, Sigvard Persson och Tord Nilsson att ingå som kommunens representanter i den centrala skyddskommitté som håller på att inrättas. Den femte kommunala representanten skall utses av skolstyrelsen.

## Undvek krock men bilen blev helt förstörd

Mannen var på väg i sin personbil från Linköping och mot Åtvidaberg. Vid Dalamon, en mil före Åtvidaberg, skulle han ta av åt vänster och förberedde en vänstersväng. Han upptäckte då en mötande bil och att han inte skulle hinna fullborda manövern. Mannen hade sinnesnärvaro nog att i stället styra bilen av vägen och hamnade ett 50-tal meter ute i en åker. Bilen totalhavererade medan däremot mannen och en nioårig flicka undkom oskadda. Genom denna sin undanmaöver menar polisen att mannen undvek en betydligt allvarligare olycka som ju en frontalkollision innebär. Händelsen inträffade på måndagskvällen.

23/6



# ÅTVIDABERG

## Årets första smultron

Årets första smultron har inrapporterats. Det var Helena och Susanna Pettersson från Linköping som på besök hos sin mormor Alice Carlsson i Fröjerum utanför Åtvidaberg hittade ett 20-tal mogna i en slänt. Mest förvånad kanske Alice Carlsson själv blev. Gapa och blunda, uppmanade barnen sin mormor som kanske mest väntade sig något slags godis. Men i stället var det ett moget smultron. Det är sånt som smakar sommar.

**Pensionärer på långresa.** Åtvidabergs pensionärsförening har anordnat en dalaresa för sina medlemmar. Ett 40-tal deltagare ställde upp på den fyra dagar långa turen. Inkvarteringen skedde på Tällbergsgården varifrån man sedan gjorde utflykter. Bl a besöktes Erik Axel Karlfeldts Sångsgården i Sjugare by där diktarens dotter Ulla var elev. I Hjortnäs beundrades alla figurerna på tennessuet och vid Bastbergs fåbod fick man höra hur en äkta näverlur låter. På söndagen deltog man i högmässan i Leksands kyrka och på kvällen underhöll 83-åriga Per Johannes med en recitation av Himlaspelet. Han läste också egna dikter. Bland övriga utflykter kan nämnas den till dalahästtillverkningen i Nusnäs och den till Zornmuseet i Mora. Om kvällarna underhölls man av värdparet Ulla och Brygd Bert Lindgren som spelade dalalåtar på fiol och dragspel. Under hemresan hann man med ett besök i Falun och ett i lampfabriken i Kungsör. Reseledare var Erik Larsson.

**Hundgård i Garpan.** Sedan klagomål inkommit över uppförd hundgård och hundkoja på en fastighet i Garpaområdet har byggnadsnämnden begärt hälsovårdsnämndens yttrande i frågan. Nämnden påpekar att det i den lokala hälsovårdsordningen för Åtvidaberg står att det inom tätort inte får hållas nötkreatur, get, svin, pålsdjur eller fjäderfä. Likaså får inte heller hundgård anordnas inom sådant område. I sitt svar till byggnadsnämnden säger hälsovårdsnämnden att man inte lämnat någon dispens i ärendet, varför hundgården skall tas bort.

**Tar ej upp till prövning.** En fastighetsägare i Börsebo hade hos länsstyrelsen anfört besvär över Åtvidabergs kommuns beslut i fråga om den planerade jättekraftledningen mellan Oskarshamn och Simpevarp. Kommunen ansåg sig kunna tillstyrka den föreslagna sträckningen genom Åtvidaberg. Länsstyrelsen uppmanade klaganden att komplettera handlingarna. Då så inte skedde har länsstyrelsen beslutat att inte ta upp ärendet till behandling.

**Beredskapsarbeten.** Socialnämnden har beslutat undersöka hur många man kan ordna beredskapsarbeten för under andra halvåret 1976. Bl a tänker man sig 3-4 platser på Östergården.

**Björnsätters kyrkliga syföreningar** har haft utflykt med prosten Eskil Fall som reseledare. Färden gick till småländska höglandet och besök gjordes i kyrkorna i Frödinge, Djursdala och Ingatorp. Ett uppehåll gjordes också vid Albert Engströmgården i Hult liksom i Eksjö där man särskilt studerade den gamla bebyggelsen. Resenärernas tack för resan frambars av Märta Eskillsen.

**Socialnämnden** har beslutat påpeka för Åtvidabergs byggnadsbyrå och kommunens fastighetskontor vissa brister vad gäller markarbeten vid Östergården. Enligt besiktning i oktober förra året skulle bristerna vara avhjälpna senast den 1 juni i år. Så är inte fallet, menar socialnämnden och exemplifierar med dåliga gräsmattor och döda träd och buskar.

## Hannäsbo död i mc-olycka

**49-åriga målaren Stellan Boll, Annorlunda, Hannäs, avled på torsdagen vid en trafikolycka på vägen mellan Hannäs och Kvarnvik öster om Åtvidaberg.**

Olyckan inträffade vid 8-tiden på morgonen. Mannen var på väg på motorcykel från sitt hem och till Hannäs kyrkby. Han hade bara ett par hundra meter kvar att färdas då han förlorade herraväldet över fordonet. Motorcykeln gick av vägen på höger sida och rände rakt in i ett uthus vid sidan av vägen. Fordonet stannade först inne i uthuset medan Hannäsbo blev liggande död utanför. Sannolikt avled han omedelbart av de skullskador han ådrog sig.

Stellan Boll var född i Breviksnäs i Hannäs och var bosatt i trakten under hela sin levnad. Allt sedan ungdomsåren var han verksam som målare. Närmast sörjande är fem syskon med familjer.

**Området vid Vägverket.** Byggnadsnämnden har uppdragit åt arkitekt Bo Lindén att upprätta slutligt förslag till stadsplan för området Nygård-Vägverket enligt tidigare presenterad skiss.

# ÅTVIDABERG

**Byggnadslov.** Byggnadsnämnden beslutade på tisdagen meddela följande byggnadslov för uppförande av enfamiljshus: Britt och Tommy Phalén, Mårsång 1:49, Rolf Persson, Mårsång 1:51, Krister och Christina Sköld, Mårsång 1:50, Lars-Åke Eriksson, Mårsång 1:46, och Allan Svensson, Mårsång 1:44. Vidare tillstyrker nämnden dispens för uppförande av enfamiljshus för Bo Svärd, Gullebo 1:31. Däremot avstyrks dispens för uppförande av fritidshus på Fivelsbo 1:4. På platsen gäller utomplansbestämmelser och strandskyddsförordning.

**Tillsättning av tjänst.** Skolstyrelsen har som skolmåltsbiträde vid Falerums skola utsett fru Maj-Britt Karlsson, Falerum.

**Larmsystem för pensionärer.** Socialnämnden diskuterade på tisdagen frågan om införandet av ett larmsystem för pensionärer och handikappade. Bl a hade man fått en förfrågan från HDC fjärrkontroll i Malmö, ett Electrolux-ägt företag, om inköp av ett system. Företaget sade sig vara intresserat av att kunna använda anläggningen i demonstrationssyfte. Socialnämnden beslutade att studera en liknande anläggning i Ydre. Dessutom har man begärt att kommunstyrelsen skall inleda förhandlingar direkt med Electrolux för den händelse ärendet kan medföra nya arbetstillfällen i Åtvidaberg.

**Byggnadsplan i Björnsäter.** Byggnadsnämnden har beslutat ställa ut ett förslag till ändring av byggnadsplan för Björnsätters kyrkby till granskning. Muntligt samråd har skett med berörda markägare. Beträffande länsstyrelsens påpekande i sitt yttrande att det aktuella området bör reserveras för butiksläge säger byggnadsnämnden att man vidhåller sina egna intentioner om bostäder. Ett butiksläge på den utsatta platsen mitt emot kyrkan skulle menligt störa miljön, säger man.

**Planer för Basthagen.** Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att godkänna ett planförslag för Nygårdsområdet. Samtidigt menade man att den utarbetade områdesplanen skall ligga till grund för kommande generalplanarbete och att detaljplan nu endast skall utarbetas för området söder om järnvägen Åtvidaberg-Linköping dvs Basthagen. Byggnadsnämnden har behandlat frågan och finner det angeläget att detaljplanarbetet påbörjas snarast eftersom projekteringen av barnstuga och lågstadieskola redan inlett. Nämnden har därför också beslutat uppdraga åt stadsarkitekten att upprätta förslag till stadsplan för området.

**Byggnadsnämndens budgetförslag.** Byggnadsnämnden har antagit förslag till budget för 1977 som innebär driftskostnader på ca 365 000 kr för nämnden och dess kansli och ca 457 000 kr för mätavdelningen. Samtidigt redovisas budgeterade inkomster på 247 000 kr varav 170 000 på mätavdelningen. På utgiftssidan finns upptaget sammanlagt 140 000 kr för detalj- och dispositionsplanarbeten. Bl a gäller det detaljplaner för Björnsäter, Grebo och Falerum.

**Grebo pensionärsförening** anordnade på tisdagen sommarens första resa. Med Karin Andersson och Erik Kaliff som färdledare åkte de omkring 40 deltagarna via Överum och Vimmerby till Mariannelund där Katthultsbyn utgjorde målet. Sedan man fått information om inspelningen av filmen Emil i Lönneberga åkte man vidare till Gullringen där det var dags för middag. Under resan underhöll föreningens egen sånggrupp med sång och musik. Efter hemkomsten tackades reseledarna av Allan Roseberg för den i allas tycke mycket trevliga utflykten.

**Lastbil i singelolycka.** En relativt ny lastbil i det närmaste totalförstördes då den på onsdagen körde av vägen och vältte vid Dalamon på vägen mellan Åtvidaberg och Linköping. Föraren, en Eksjöbo, hade kört med öppet fönster. I vinddraget började ordersedlar fladdra omkring i förarhytten. Under försöken att bringa ordning i papperen kom lastbilen ut i gruset på höger sida av vägen. Föraren lyckades inte styra ut på vägen igen utan fordonet rände ut i terrängen, törnade emot några träd och blev liggande på sidan, nära nog totalramponerat. Mannen som färdades ensam i lastbilen undkom turligt nog med endast smärre blesstyrer.

**Tillstyrker täkt.** Byggnadsnämnden har tillstyrkt ett förslag till täktplan på fastigheten Stäcke 1:6 i Grebo. Nämnden understryker dock vikten av att insynsskyddet mot väg 35 blir effektivt.

**Skynd sikt i gatuhörn.** På begäran av byggnadsnämnden har trafiksakerkommittén upprättat en förteckning över sådana gatukorsningar som bör bli föremål för åtgärd. Byggnadsnämnden har beslutat tillskriva de berörda fastighetsägarna med en uppmaning att vidta erforderliga åtgärder för att bättra på sikten i gatuhörnen. Åtgärder skall vidtas snarast eller senast den 1 september.

**Centralskolan.** Byggnadsnämnden har beslutat ställa ut ett förslag till ändring av stadsplan för området vid Centralskolan till granskning.



# Broprojekt planeras i känslig mil Vattendomstolen avgör tvist i Hannäs

— Hela projektet strider mot de grundläggande bestämmelserna i vattenlagen och är helt oförsvarligt ur nationalekonomisk synpunkt. Vi kan inte finna att nyttan överstiger den skada som blir följden om projektet får genomföras. Det hävdade advokat Bengt Ehrenborg, ombud för familjen Karl-Gösta Petersson i Hannäs, när vattendomstolen i Växjö samlades till huvudförhandlingar i Hannäs församlingshem. Målet gällde en ansö-

kan från styrelsen för allmänna vårdanstalten Hägerstad, Stiftelsen Hägerstads slott i Hannäs om att få bygga en bro över ett sund i sjön Vindommen. Ärendet är intressant så tillvida att broprojektet ligger i ett område som betecknas som känsligt ur naturvårds- och kulturell synpunkt. Likaså har det tidvis, sedan stiftelsens planer blev kända, debatterats en hel del på insändarsidorna.

I sin omfattande naturvårdsinventering över Ätvidabergs kommun betecknar författaren Olof Söderbäck området kring Hägerstads slott och Hannäs kyrkoruin från 1200-talet som kanske det vackraste i hela kommunen. Planerna på en väg genom området ansåg han skulle bli helt fördömande och vara en grym besvikelse. I konsekvens med detta begärde han också i början av 1975 att området skulle förklaras som naturreservat.

Stiftelsen Hägerstads slott har sedan dess fortsatt planerna på en vägförbindelse. Under 1975 lämnade man in en ansökan till vattendomstolen att få anlägga en vägbank med trumma över sundet. Men sedan i stort sett samtliga tillfrågade instanser riktat kritik mot det förslaget ändrade man sig till en 26 meter lång betongbro. Familjen K-G Petersson vidhöll sin kritik även mot detta förslag medan övriga instanser nöjde sig med att yttra sig om bronns höjd över vattenytan.

## Kommunen avstod

Bland de instanser som givits möjlighet att yttra sig var även Ätvidabergs kommun. Men trots att kommunens naturvårdsinventerare och kulturnämnden uttalat sig mot någon form av vägdragning avstod kommunstyrelsen från möjligheten. Och med motiveringen att man inte yttrat sig över den ursprungliga ansökan.

Eftersom kommunen inte tar någon ställning i ärendet tas det som intäkt för att kommunen inte finner frågan särskilt angelägen. Kjell Karlsson från länsstyrelsens naturvårdsenhet uppgav också vid domstolsförhandlingarna att detta är att betrakta som en lokal angelägenhet. Man är beredd att stödja kommunen men tar inga egna initiativ. Även om bron inte är någon skönhet är man beredd att acceptera en sådan. Likaså menar länsstyrelsen att förslaget att förklara området som naturreservat är ett ärende som inte anses ha sådan dignitet att det prioriteras. Hade däremot kommunen agerat hårdare hade man kunnat tänka sig ett interimistiskt skydd.

Förhandlingarna i Hannäs församlingshem utformade sig i huvudsak till en meningsutbyte mellan företrädarna för stiftelsen Hägerstads slott och familjen K-G Petersson och dess ombud. Man diskuterade skönhetsvärden, konsekvenserna av att göra sundet ännu smalare och det ekonomiskt förnuftiga i att lägga ner så stora pengar på projektet.

## Vinner 1,5 km

Det kan inte vara ekonomiskt försvarbart att lägga ner så stora summor i ett så pass känsligt område bara för att vinna en och en halv kilometer resväg till och från anstalten, hävdade advokat Bengt Ehrenborg. Särskilt som det finns en utfartsväg som enkelt kan ändras med billiga medel.

Från stiftelsens sida uppgavs att själva broprojektet enligt en tidigare beräkning väntades kosta omkring 250 000 kr. Till den summan kommer så indextillägg och kostnaderna för att göra i ordning vägen från bron förbi kyrkoruinen och till Hannäs. Dessa siffror har man ännu inte räknat på.

Stiftelsens styrelseordförande Gösta Hedman sade att den väg

som nu används är trafikfarlig. Genom broförbindelsen skulle en väsentlig förbättring uppstå för anstaltens personal.

Den lilla vägen mellan den planerade bron och förbi kyrkoruinen ägs av pastoratet i Hannäs-Gårdserum. Dess ordförande Bengt Olsson uppgav att man inte motsatte sig projektet och att man kostnadsfritt upplåter marken.

— Vi kan inte ta på vårt ansvar att bygdens största privata arbetsgivare lägger ner verksamheten om de inte får genomföra brobygget, var hans kommentar.

Vid samtal efteråt uppgav dock både Gösta Hedman och anstaltens föreståndare Nils Önnebo att några nedläggningsplaner över huvud taget inte diskuterats.

## Kräver skadestånd

Under förhandlingarna framkom det vidare att axeltrycket på bron är normerat till 9 ton vilket innebär att tyngre trafik även i framtiden blir hänvisad till den gamla vägen, att familjen K-G Petersson yrkade på 75 000 kr i skadestånd för försämrat fiske, sämre möjlighe-

ter att komma ut i sjön, förlust av skönhetsvärden och minskat marknadsvärde om brobygget blir av.

att ingen trafikräkning gjorts på den nuvarande vägen,

att ingen frågat vägverket om eventuell förbättring av v vägen mellan Hannäs och Ukna,

att broprojektet inte går ut över värden av patienterna på anstalten eftersom det finns fonderade medel för ändamålet — överskott från den plåterverkstad som drivs på anstalten med patienterna som arbetskraft,

att projektet påbörjas snarast efter tillstånd och då om möjligt som beredskapsarbete för att hålla kostnaderna nere.

Efter synförrättning på platsen förklarade rådmann Arne Hennberg förhandlingarna avslutade. Dom faller tidigast i mitten av juli.

Som åskådare fanns både Olof Söderbäck och kulturnämndens vice ordförande Gösta Adelsvärd på plats. Ingen av de båda hade emellertid fullmakt att företräda kommunen. De gavs inte heller tillfälle att framlägga de naturvårds- och kulturhistoriska aspekter som finns på området.

CHRISTER BERG



Rådman Arne Hennberg från vattendomstolen i Växjö inspekterade tillsammans med parterna platsen för den föreslagna bron



# ÅTVIDABERG

## Centrumplaneringen: inflytande genom avtal

Kommunstyrelsen i Åtvidaberg har beslutat föreslå kommunfullmäktige att kommunen avstår från sin förköpsrätt till de båda fastigheterna Trekanten 6 och 9 på Adelsvärdsgatan vid Stortorget. Åtvidabergs byggnadsbyrå har träffat avtal med ägaren ÅSSA AB om köp av fastigheterna. Köpeskillingen uppgår till 600 000 kr och arealen till närmare 3 000 kvm. Kommunstyrelsen menar att ärendet är av så stor principiell betydelse att det bör avgöras av kommunfullmäktige.

Inför fullmäktiges sammanträde föreligger också ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Åtvidabergs byggnadsbyrå. Med detta avtal som grund menar nu kommunstyrelsen att kommunen tillförsäkrat sig ett avgörande inflytande över kommande omfattning och utförande av centrumbebyggelsens exploatering. Enligt avtalet skall ett nära samråd ske med kommunen i den fortsatta planeringen och när projektet är slutfört äger kommunen rätt att förvärva mark och byggnader.

Man vet redan i dag att det finns ett stort behov av lokaler för affärer och institutioner i det centrala Åtvidaberg. En verkställd utredning visar på ett behov av ca 3 500 kvm lokalyta. Bl a behöver folkandvården 570 kvm, landstinget 500, Systembolaget 300 och Östgötabanken och Wicksells/Thylls vardera 400 kvm ytterligare.

Innan kommunstyrelsen fattade sin ståndpunkt har man även diskuterat ett kommunalt köp av fastigheterna. Men faktorer som stora ekonomiska och personella insatser har gjort att man släppt den tanken. Bl a skulle bara det nödvändiga investeringsbehovet i mark uppgå till ca 1,2 milj kr.

Stal traktor — hamnade på sjukhus. En man i 25-årsåldern hemmahörande i Åtvidabergstrakten hamnade så småningom på sjukhus efter flera besök i ett dike med en stulen traktor. Det var sent på torsdagskvällen som mannen tillsammans med några kamrater var på väg från Gamleby mot Åtvidabergshället. Vid en bondgård på vägen gick han in i ett traktor garage och stal en traktor. På den färdades han till Broddebo där han svängde in på den lilla krokiga vägen mot Falerum. Vid upprepade tillfällen kom han av vägen och ner i diket och vid ett tillfälle krockade han med ett träd. Så småningom fick han åter upp traktorn på vägen och stannade på morgonkulan vid en gård där han ville ha hjälp med att få tag i en ambulans. Bl a kollisionen med trädet hade lett till skador i ansiktet. I ambulans fördes han till regionsjukhuset i Linköping för vård och blodprovskontroll.

## Svartbygget i Grebo har överlåtits

Det var i augusti förra året som byggnadsnämnden vid vite om 50 000 kr ålade en Grebo att före årsskiftet riva en byggnad eller återställa den i dess ursprungliga skick. Byggnaden var från början avsedd som ekonomibyggnad men hade av mannen utan vederbörliga tillstånd gjorts om till bostad.

Mannen överklagade byggnadsnämndens beslut och ärendet var föremål för beredning hos länsstyrelsen när hans advokat uppgav att huset numera överlåtits till ägaren av själva fastigheten där huset är uppfört.

Eftersom föreläggande enligt byggnadsstadgan bara kan riktas mot ägaren av fastighet, byggnad eller anordning har länsstyrelsen beslutat upphäva byggnadsnämndens beslut.

Men byggnadsnämnden låter sig inte nöja med det beslutet. Man har uppdragit åt kansliet att utreda den nye ägarens avsikter med byggnaden och de förhållanden som råder. När den utredningen är klar kommer man att besluta om eventuellt fortsatta åtgärder.

Viltolycka. Vid en trafikolycka sent på midsommardagen påkördes och dödades ett rådjur vid Kvistrum på vägen mellan Åtvidaberg och Falerum. Tämmligen omfattande skador uppstod på fordonet. Föraren till bilen hann inte stanna då rådjuret plötsligt sprang upp på vägen ur det höga gräset vid sidan om körbanan. Vid dylika viltolyckor är det normalt att ägaren till fordonet själv får stå för kostnaderna.

Läraryrordnanden. Skolstyrelsen har godkänt följande förordnanden: Hans Andersson, Lennart Stangius, Gunilla Dahlqvist och Mona Öhman för läsåret 1976/77 och Ann Säfström för ht 1976.

Elevavgifter. Skolstyrelsen har godkänt utbetalning av 359 385 kr i elevavgifter. Summan avser kostnader för 166 elever vt 1976 i Linköping, fyra elever vt 1976 i Norrköping och två elever vt 1976 i Härnösand.

Midsommarfirande i Grebo. På Prästgårdsängen i Grebo anordnade på midsommarafton Grebo—Värna Rödakorskrets sedanligt midsommarfirande. Omkring 400 personer samlades runt om i backarna för att delta i festligheterna. Anförda av dragspelstorer reste starka karlar, om än med viss möda, den löv- och blomstersmyckade midsommarstången. Nämndeman Gunnar Landin hälsade alla välkomna och ledde sedan de efterföljande danslekarna.

28/6

29/6

# Åtvidaberg

## Skyddsplan i Björsäter för grundvattentäkter

Hälsovårdsnämnden har beslutat tillstyrka ett förslag från byggnadskontoret beträffande en skyddsplan för grundvattentäkterna vid Björnängen och Byrum i Björsäter. Vid besök vid Björnängskällan — det är den källa som nu levererar vattnet till det kommunala vattenverket i Björsäter — har vissa brister konstaterats. Det gäller bl a pumpkammarens tekniska utförande, betongringar och inhägnaden av brunnsområdet.

Vidare påpekas att det inom föreslaget skyddsområdet finns de tre fastigheterna Blidhem, Blidsäter och Andersborg. Ingen av fastigheterna är ansluten till det kommunala va-nätet och avloppsvattnet avleds efter otillfredsställande slamavskiljning till ett öppet dike.

Hälsovårdsnämnden förutsätter nu att bristerna vid källan snarast avhjälpas och att avloppsfrågorna får en tillfredsställande lösning. I ärendet har man haft samråd med länsläkarorganisationen i Linköping.

Inom byggnadskontoret har man redan satt igång arbetet med att åtgärda de påtalade sakerna. Vidare undersöker man om någon av fastigheterna kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Slutligen kan nämnas att den sk Byrumskällan kommer att tas i bruk så snart det speciella vattenfiltret har installerats. Enligt planerna skall det ha skett vid månads-skiftet augusti—september. Då skall man också ha satt in ett filter vid Björnängskällan.

Trafikolycka. En trafikolycka inträffade på söndagen på vägen mellan Bersbo och Sunnebo. Det var i en kurva med skymd sikt som två personbilar kolliderade. Ingen människa kom till skada. En av de båda bilarna måste bärgas från platsen.

Midsommar vid Halleholm. IOGT—NTO i Åtvidaberg stod traditionsenligt som arrangör för midsommarfirandet vid Halleholm. Uppskattningsvis omkring 800 personer i alla åldrar hade i värmen sökt sig till festplatsen. Med spelemän i bygdedrakter i spetsen bars den redan dagen innan färdigklädda stången ut på den öppna platsen där den restes. Allt medan de medhavda kaffekorgarna dukades upp runt om i gräset trädades danslekarna runt midsommarstången.



# Åtvidaberg

## Vann långresa på majmotion



*Kerstin Thuresson vann en långresa på Korpens majmotion. Ordförande Ulf Hallberg överlämnade presentkortet och blommor*

Under maj månad genomfördes i Korpens regi den sk majmotionen över hela landet. För att stimulera till flitigt deltagande på cykel, till fots och i simhallarna lockade arrangörerna bl a med ett antal resor. Kampanjen anordnades tillsammans med ett reseföretag som skänkte 27 resor. En resa att utlottas i varje län och de resterande tre att fördelas i de län som haft flest deltagare.

En resa gick således till Östergötland och utlottades bland länets korpöreningar till Åtvidaberg. I Åtvid drogs därefter vinnaren bland de 546 deltagarna i majmotionen.

Lotten föll på fru Kerstin Thuresson. Presentkortet på resan överlämnades på måndagskvällen i Åtvidabergskorpens klubblok.

**Rotarystyrelse.** Åtvidabergs rotarystyrelse har till styrelse för verksamhetsåret 1976—77 valt följande: president Ingemar Hultgren, 1:e vice president Tage Hallerström, 2:e vice president Johan Adelswärd, sekreterare Kurth Lindbäck, 1:e vice sekreterare Assar Holmqvist, 2:e vice sekreterare Bo Ahlström, kassör Knut Carlsson, klubbmästare Berndt Bergström och past president Göran Arvidsson.

**Sedelförfalskning.** Bensin för 40 kr har någon tillskansat sig efter att ha "lurat" en bensinautomat vid Shell i Åtvidaberg. När personalen för några dagar sedan tömde automaten fann man fyra fotostatkopierade tiokronorssedlar. Förfalskningen rubriceras som bedrägeri och kan leda till fängelsestraff.

**Att svetsa bil i dike.** Det kan ha sina risker att sätta i gång och börja svetsa i en bil som ligger i ett dike. I all synnerhet som det är så torrt som det är just nu i skog och mark. Det fick en Hannäsbo erfara på tisdagsförmiddagen då han höll på att demontera sin dikekörda bil vid vägen mellan Grävsätter och Rumma i Hannäs. Bilen hade legat i diket några dagar. Men nu skulle i alla fall motorn svetsas loss. Under arbetets gång antändes det bensindränkta gräset under bilen och en häftig brand uppstod på platsen. Brandkåren larmades som snart lyckades släcka elden. Polisen betecknar händelsen som allmänfarlig vårdslöshet eftersom inga skyddsåtgärder mot brand vidtagits. Risk förelåg också att elden skulle ha kunnat sprida sig till den närbelägna skogen. Bilmotorn räddades.

**Auktorisation av bilskrotare.** Länsstyrelsen har meddelat Torsten Mahrs vid Mahrs Metall & skrot auktorisation som bilskrotare i Åtvidaberg. Tillståndet gäller för ett år. Enligt anvisningarna är bolaget skyldigt att inom Åtvidabergs kommun mot ersättning mottaga eller hämta skrotbil på begäran av ägaren eller laglig myndighet.

**Grebo pensionärsförening** genomförde på måndagen en resa genom stora delar av Åtvidabergs kommun. Man åkte först via Värna till Björsäter för ett besök i kyrkan där. I Bersbo gjordes nästa uppehåll och där informerade Henning Grip om forna tiders gruvdrift. I Yxnerum stannade man vid Metalls kursgård. Föreståndare Stig Strömberg svarade för eiceronskapet på skolan. Efter middag på kursgården fortsatte man genom Forsaström till Örsnäs där fru Stina Pettersson tog emot vid dukade kaffebord. Föreningens egen sänggrupp under ledning av Britta Wärn underhöll på resan. Arvid Westman framförde de över 30 resenärerernas tack till reseledarna Karin Andersson och Erik Kaliff.

**Svensk folkton i kyrkomusiken** är temat för onsdagens kvällsmusik i Åtvids nya kyrka. De medverkande är Maria Mucchiano-Johansson, sopran, Carina Rydberg, fiol, och Ingemar Ericsson, orgel. På programmet står bl a en orgelkonsert i G-dur av Roman, Lindbergs Gammal fäbodpsalm och Härlig är jorden i arrangemang av Merikanto.