

# Vatten på isen Två dog i vak

Två män från Åtvidaberg, 60-åriga verkmästaren Alf Pettersson och 50-åriga fabrikör Bertil Franzén, omkom på lördagen efter en fisketur på sjön Yxningen öster om Åtvidaberg. Sannolikt inträffade olyckan när de båda männen efter en dags pimpelfiske på sjön var på väg hem.

Efter de senaste dagarnas milda väder var isen vattentäckt vilket troligen medförde att männen inte såg den vak där man senare fann en del av deras utrustning.

Redan på lördagskvällen larmades polisen i Åtvidaberg som tillsammans med ortsbefolkning sökte efter de båda försvunna männen ända till midnatt. På söndagen återupptogs spaningarna varvid man fann en av männen liggande död på isen ett stycke från land. Dykare från brandkåren i Linköping försökte på söndagseftermiddagen gå ner i vaken för att söka efter den andre mannen.

# ÅTVIDABERG

## Fortsatt medlemsökning i Trivselklubben

Antalet medlemmar i Trivselklubben Vi reser fortsätter att öka. Vid årsskiftet ökade antalet medlemmar med 17 och är nu uppe i 305. Under året företogs ett knappt tiotal resor med stort deltagande. Klubbens målsättning är att ordna resor till självkostnadspris vilket i sig blir lågt genom ideella insatser. I år har man dessutom subventionerat varje biljett med fem kr.

Årets stora resa var semesterresan till Bornholm. Vidare har man varit i Skokloster, Sveriges Radio/TV i Norrköping, Småland m m. Dessutom har under året anordnats flera medlemsträffar. 150 kr har skänkts till Smyrnoförbundet ungdomsverksamhet. Det framkom vid klubbens årsmöte som hölls på Bruksmäns på lördagskvällen.

Förhandlingarna med 145 närvarande leddes av ordförande Robert Ekström. I styrelsen invaldes Ulla-Britt Svensson efter Britt-Marie Wretman. Kassen balanserade på 64 348 kr.

Samtidigt hade Trivselklubbens syjunta årsmöte där Greta Ekström omvaldes till ordförande och Gunborg Larsson till sekreterare. Syjuntans kassa omslöt 9 820 kr med en behållning på 5 048. Under 1975 skänkte man 900 kr till huvudstyrelsen, 200 kr till reumatiker och 200 kr vardera till två familjer med många barn. Dessutom har syjuntan stått för förplägnad och arrangemang vid en rad fester. Även vid detta årsmöte skänktes man 900 kr till huvudföreningen.

Efter förhandlingarna samlades man till den skottårsfest som syjuntan inbjudit till. För uppskattad underhållning och trevlig dansmusik svarade flicktrion Ketchups från Grebo.

## Hårdare tag krävs mot oljeutsläppen

I en skrivelse till Naturvårdsverket kräver Åtvids naturförening snabba och kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med problemen kring oljeutsläpp. Det är för oss vanliga naturvänner mycket svårt att förstå hur situationen med ständigt upprepade oljeutsläpp kan tillåtas bestå när man nu genom s k märkning avoljan kan spåra det syndande fartaget.

Åtvids naturförening kräver nu att Naturvårdsverket med största möjliga kraft och skyndsamt verkar för att märkning kommer till praktisk användning. Vidare anser man att den nuvarande straffpåföljden, böter, är alldeles för lindrig och menar därför att man genom ändrad lagstiftning omedelbart kraftigt bör skärpa straffet för den som gör sig skyldig till oljeutsläpp.

Naturföreningens skrivelse är föranledd av den katastrof som nyligen drabbade Östersjön där hela alfågelbeståndet nu är hotat.

## Debatt i fullmäktige om vaktmästarbostad i Villan

En halvtimmest lång debatt uppstod när kommunfullmäktige på torsdagskvällen behandlade frågan om driftbidrag till Villan för 1976. Ingen opponerade sig mot att man anslår närmare 140 000 kr för underhåll, reparation och trädgårdsskötsel. Däremot gick åsikterna isär vad gällde förslaget att bygga om övervåningen till en vaktmästarebostad på tre rum och kök. Debatten utmynnade så småningom i vilket som är bästa botemedlet mot fortsatt vandalisering av fastigheten: en vaktmästare eller ett vaktbolag.

Förslaget innebär att vi börjar i fel ända, ansåg Barbro Boll (kds). Måste vi inte först veta vad vi skall använda Villan till. Vad har för övrigt gjorts för att komma till klarhet i den saken, frågade hon. Nu får vi inte vänta längre utan se till att något verkligen händer med Villan.

Yngve Johansson (c) menade att det är huvudlöst att lägga ner pengar på en vaktmästarebostad innan man vet vad och hur Villan skall användas. Till dess kan vi mycket väl låta ett vaktbolag sköta vakthålningen. För det finns väl ingen anledning att betvivla deras arbete.

Även Bengt Persson (fp) var skeptisk mot en delösning som innebär att man låser sig för ett framtida utnyttjande av byggnaden. Under en properiod borde man kunna anlita ett vaktbolag i stället.

Bror Nilsson (s) och Brita Pettersson (m) ansåg båda att iordningställande av en vaktmästarebostad inte var den idealiska lösningen men kanske det enda sättet att effektivt undvika fortsatt vandalisering. Dessutom finns det inga andra utrymmen som kan användas för bostadsändamål.

Einar Landin (s) var tveksam till den föreslagna lösningen men tillstyrkte ändå förslaget eftersom han ansåg att 30 000 inte är en så stor summa om man i framtiden bedömer att man behöver också dessa lokaler till annat ändamål.

Därvid blev det också.

— erg

## Räkna med minskat byggande i Åtvid

1/3  
vid kommunfullmäktiges sammanträde i torsdags antogs förslaget till bostadsbyggnadsprogram för åren 1976—80. Förslaget innebär i korthet att man under hela perioden planerar byggande av 385 småhus varav 211 i Åtvid och 139 i Grebo. Inget flerfamiljshus är planerat. Mot förslaget reserverade sig Sven Ternstedt (fp).

Det finns i dag inte en enda ledig friliggande egnahemstomt i Åtvidaberg, sade Sven Ternstedt, som ansåg att man borde vara mer förutseende i planeringen. Det måste vara en brist när det står så många i tomkön och det inte finns någonstans att bygga. Om nu Fiskarhagsprojektet spricker och utbyggnaden av grupp-husbebyggelsen vid Vägverket går till en utsocknes byggfirma kan besvärliga personalproblem uppstå för byggnadsföretagen på orten.

Byggnadsnämndens vice ordförande Evert Johansson (s) sade i sitt svar att man nu får räkna med en nedgång i byggandet i Åtvidaberg. Vi kan inte bygga enbart för att hålla arbeten i gång. I och med avgången på Facit blir det kanske en del villor lediga. Detta tillsammans med befolkningsminskning och det stora antalet lediga lägenheter i Eksätter gör att vi måste akta oss för att få samma situation på villamarknaden som på lägenhetsfronten. Men, slutade Evert Johansson, vi har ju ändå tagit upp 20 villor i Fiskarhagen för 1976 och 12 nästa år. Till detta kommer grupphusbebyggelsen vid Vägverket med start 1977.

## Ridklubben fortsätter åtminstone våren ut

Åtvidabergs ridklubb beslutade vid årsmötet på hotell Stallet att fortsätta verksamheten i Vrång-hult, i varje fall till och med vårterminens slut. Klubben brottas som bekant med ekonomiska problem och ser sig inte ha någon möjlighet att klara av situationen utan hjälp från kommunen. På kommunstyrelsens bord ligger nu också ett förslag från fritidsnämnden att kommunen bidrar med 40 000 kr, vilket är lika mycket som den beräknade foderkostnaden för hästarna. Om kommunen går med på det förslaget så är fritidssysselsättningen räddad för de omkring 140 ungdomar som varje vecka ägnar sig åt rid-sporten.

1975 års bokslut visar på en balanserad förlust på ca 1 100 kr. I bilden ligger då också uppskov på ett lån om 15 000 kr. Mötet beslutade inleda en kampanj för att både värva nya medlemmar och sälja reklamplatser. Styrelsen med Sverker Elwing som ordförande omvaldes. Man beslutade också om ett extra årsmöte före maj månads utgång.

— erg

## Punktlig lärka i Åtvid

Thore Karlsson från Sunnebo utanför Åtvidaberg lämnade på måndagen årets första rapport om en lärka. Det är åtminstone två veckor tidigare än normalt. Thore Karlsson har sedan flera år roat sig med att anteckna bl a olika värtecken. I sina anteckningar fann han att han observerade fjolårets första lärka den 1 mars. Alltså samma dag som i år.

**2 002 på Facit.** Vid årsskiftet uppgick antalet anställda på Facits anläggningar i Åtvidaberg till 2 002 personer varav 518 tjänstemän. Det är en minskning med 152 sedan årets början. Flest anställda arbetar inom elektroniksektorn med 1 219. Möbelsektorn sysselsätter 343 och trycksektorn 78 personer.

**Grebo.** I söndagens gudstjänst i Grebo kyrka deltog ungdomskören under ledning av kantor Rolf Gordon. Predikant och liturg var kyrkoadjunkt Stefan Bjarnegård.

**Pimpeltävling på Bysjön.** Sportfiskeklubben Spiggen anordnade på lördagen klubbmästerskap på Bysjön med sammanlagt ca 25 tävlande i tre klasser. Överlägsen klubbmästare blev Sven Pettersson. Men segern var delvis väntad eftersom han normalt tävlar i veteranklass. Resultat, seniorer: 1) Sven Pettersson 4 175; 2) Gunnar Olsson 2 790; 3) Roland Severin 2 750; 4) Evert Karlsson 2 690; 5) Gunnar Bergman 2 560; 6) Stig Nilsson 2 345; 7) Gunnar Rosengren 2 165; 8) Bengt Nilsson 2 000. Damer: 1) Berit Ahlsén 1 160; 2) Katarina Leek 560. Juniorer: 1) Conny Stark 430; 2) Thomas Johnsson 390; 3) Torgny Karlsson 325.

**Bergmanfilm inleder.** Med Ingmar Bergman-filmen Gycklarnas afton inleder på onsdagen Åtvids föreläsningssällning vårens verksamhet.

## Spritpåverkad åtvidabergare misshandlade mor och dotter

En 30-årig kvinna från Åtvidaberg och hennes fyraåriga dotter misshandlades grovt natten till tisdagen av en 60-årig åtvidabergare. Händelsen utspelades vid trefriden på natten i kvinnans hem. Hon och hennes båda barn låg och sov när hon vaknade vid att det bultade på dörren. När hon öppnade för att se vad som stod på försökte 60-åringen tränga sig in i bostaden. Efter kort strid lyckades kvinnan få ut mannen och stänga igen dörren varefter hon sprang till telefonen för att larma polisen.

I hastigheten hade hon inte hunnit kontrollera att låset slagit igen riktigt och när hon ringde till polisen kom mannen in och började rycka henne i håret och sparka

hennes. Kvinnan fick upp ett fönster och började ropa på hjälp allt under det att misshandeln fortsatte.

Under tumultet vaknade den fyraåriga flickan och kom ut i köket. Mannen gav sig då också på flickan och började sparka henne.

En granne som väckts av ropen på hjälp kom till undsättning. Han lyckades övermanna 60-åringen och låsa in honom på toaletten tills polis anlände. Gärningsmannen hade ingen förklaring till sitt beteende. Han var spritpåverkad och har anhållits.

Åtvidabergaren kommer nu att få stå till svars för grov misshandel, olaga hot och hemfridsbrott.

## ÅTVIDABERG

### Socialnämnden föreslår: — Riv asylen!

Socialnämnden beslutade på måndagen föreslå kommunstyrelsen att den sk asylen vid Östergården nu skall rivas. Rivningen skulle lämpligen kunna ske som beredskapsarbete, menar socialnämnden som tidigare har sagt att hela området på Östergårdens baksida bör lordingställas.

Frågan om asylens rivning väcktes för snart ett år sedan. Man menade att byggnaden står som ett monument över en gammal och inhuman sjukvård och åldringvård. Den ca 50 kvm massiva byggnaden är uppförd samtidigt som äldsta delen av Östergården i början av seklet och användes som isoleringsplats för "besvärliga" patienter. Numer används den enbart som redskapsbod.

Kulturnämnden har tidigare sagt att man anser att byggnaden bör stå kvar. Exteriört ger inte huset intryck av något hemskt som behöver associeras med det förflutna, menade kulturnämnden som alltså inte fick gehör hos so-

**Förslagsverksamheten på Facit.** Följande belöningar har beslutats av förslagskommittéerna på Facit: Tryckeriet Arne Gränsman 5 000 kr, kontorsmaskintillverkningen Rune Karlsson 2 000 kr och Axel Gustafsson 1 000 kr, kontorsmöbeltillverkningen Sten Bengtsson 100 kr. Efter det senaste sammanträdet är ställningen i 1976 års förslagspristävling för Örsätter Geza Heintz 225, Pentti Kuisma 205, Rune Karlsson 205 och Alvar Samuelsson 185, för möbel, tryck m m Arne Gränsman 505, L-E Svensson 500 och Stig Johansson 320.

### Stor inlåningsökning 1975 i Föreningsbanken i Åtvid

Under 1975 uppgick inlåningen i Föreningsbanken i Åtvidaberg till totalt 18,9 milj kr. Det är en ökning med 2,7 milj kr eller med 17 procent. Samtidigt ökade utlåningen med 649 000 kr till totalt 11,3 milj kr. Dessutom kan banken notera en medlemsoökning med 45 till sammanlagt 532 medlemmar.

Bankkamrer Lars Eriksson menar att 1975 varit ett mycket bra år. Som orsaker till den ökade inlåningen anger han främst de fortsatta förbättrade priserna på jordbrukets produkter och bibehållet goda priser på skogen. Vidare påpekas värdet av möjligheten till likvidförmedling genom SSSF och Farnæk.

Beträffande utlåningen nämns att kreditefterfrågan varit större än någonsin. I stort sett har man kunnat tillmötesgå önskemålen.

Likviditetskvoten höjdes vid halvårsskiftet från 20 till 23 procent. En ytterligare höjning har aviserats.

Föreningsbankens årstämma i Åtvidaberg kommer att hållas i slutet av mars.

**Färdtjänsten.** Efter utredning kommer nu socialnämnden att föreslå att makar till färdtjänstberättigade får utnyttja samma förmåner vid samåkning. Vidare har socialnämnden ansökt om statsbidrag med 34 500 kr för färdtjänsten i Åtvidaberg. Det är 35 procent av hela den beräknade kostnaden för innevarande år.

### 1975 ett rekordår för hundklubben

Aldrig tidigare har klubben kunnat visa upp ett så aktivt år som 1975. Det skriver Åtvidabergs hundklubb i sin verksamhetsberättelse för föregående år. Valpkurser, nybörjarkurser och fortsättningskurser har samlat rekordstort antal deltagare. Antalet medlemmar ökade med 40 procent och uppgick vid årsskiftet till 88.

Tidigare år har verksamheten i stort sett varit begränsad till en tioveckorsperiod på våren och en på hösten. Men under 1975 hade man aktiviteter i gång under i stort sett hela året. Förutom den omfattande kursverksamheten hade man jouröppet vid klubbstugan hela sommaren. En veterinärafton, studiebesök på djursjukhuset och en hundkennel, den första tävlingen och kortare informationsmöten har också anordnats.

Vid årsmötet som ägde rum på Folkets hus på tisdagen leddes förhandlingarna med ett 30-tal medlemmar av ordförande Arne Gränsman. Till ny klubbordförande utsågs Göran Lundell. Man beslutade också att utöka styrelsen med två ledamöter. Övriga i styrelsen blev Roland Gladh, Ingrid Fredriksson, Arne Gränsman, Mona Öhman, Solgun Vändal och Thord Samuelsson.

Man diskuterade tid för vårens olika kurser och beslutade invälja fru Ingrid Ingerborn som hedersmedlem. Efter förhandlingarna visade Rune Thor en specialbyggd sulky för hundar.

## Krisen i Åtvidaberg: Kommunen rustar sig till strid

— Det senaste chockbeskedet från Facit innebär att företaget tappar ca 500 arbetstillfällen på två år. Detta i ett samhälle på 13 000 invånare. Att detta är en situation som närmast kan karakteriseras som en katastrof för Åtvidaberg är odiskutabelt. Från kommunens sida kommer vi nu att satsa allt vi kan och har råd till för att komma tillrätta med problemet. Av händelserna på Facit har jag åtminstone lärt mig en sak: att saker och ting händer hiskeligt fort. Inte nog med att den kommunala planeringen då och då ställs på ända genom de snabba turerna på Facit. Jag är också missräknad på informationen från företaget. Det senaste beskedet kom som en överraskning.

Det sade kommunalrådet Carl-Eric Ahlström i Åtvidaberg på torsdagen. Detta samtidigt som han tillsammans med kanslichef Assar Holmqvist efter ett sammanträde i planeringsutskottet presenterade ett förslag till åtgärdsprogram. Redan på

mindre än sex dagar efter Facits chockbesked att 225 kollektivanställda skall sparkas ut över de tidigare varslade 115 tjänstemännen har man dragit upp vissa riktlinjer.

Som den viktigaste delen i programmet ligger förslaget att

kommunen skall kontraktera en näringslivskonsult. Man har redan kontakt med en sådan och behöver nu bara klartecken från fullmäktige. Den 1 april skulle denne kunna sätta i gång och ha som enda uppgift att knyta nya  
(Forts sid 7 KRISEN)



— Situationen i Åtvidaberg är katastrofal efter de dystra beskederna från Facit, säger kommunalrådet Carl-Eric Ahlström. Vi kommer nu att satsa allt på att komma tillrätta med problemen

### Krisen . . .

(Forts från sidan 3)

företag till Åtvidaberg. 100 000 kr väntas kalaset kosta för resten av året.

En av de första arbetsuppgifterna för konsulten blir att bearbeta de kontakter Carl-Eric Ahlström och Assar Holmqvist för ett par veckor sedan knutit i samband med annonsdriven i rikspresen. Man har några mycket seriösa spekulanter på gång. Det handlar visserligen inte om företag med hundratals anställda utan med 10–25. Men det sägs vara utvecklingsbara företag. Dessutom har man inte råd att avvisa någon enda intressent.

Kommunalrådet Ahlström som ända sedan 1972 varit huvudansvarig för lokaliseringspolitiken i Åtvidaberg pekar på att man givit vissa mindre företag på orten ordentliga handtag. Men han medger också att något egentligt nytt inte kommit till Åtvid.

— Jag har väl inte räckt till, säger han, men jag har faktiskt gjort allt vad som stått i min makt.

Sedan drygt tre år tillbaka har också Åtvidaberg betalat, liksom de elva övriga kommunerna i länet, pengar till Företagarreföreningens konsult. Inte heller detta har givit något konkret resultat. Däremot har han begett en del vid kontaktskapandet med intressenter.

I den PM som på sena kvällstimmor utarbetats av Assar Holmqvist finns flera förslag till åtgärder. Man skall satsa på ytterligare stöd åt de företag som redan är etablerade på orten. Vidare skall man upprätta ett företagsregister för att skaffa sig god och aktuell kunskap om dem.

Man talar också om att man från kommunens sida under längre tid haft kontakter och överläggningar med företrädare för arbetsmarknadsdepartementet för att utverka lokaliseringsstöd till företag i Åtvidaberg. Med nuvarande mycket svåra arbetsmarknadsläge ska man intensifiera dessa strävanden. Det gäller med andra ord att se till att Åtvidaberg förs uppåt på listan över de kommuner som måste prioriteras.

— Vidare skall vi ta direkt kontakt med Electroluxchefen Hans Werthén och bearbeta honom så mycket vi kan, säger

Carl-Eric Ahlström. För det är i alla fall Electrolux som måste ha den allra största möjligheten att klara upp situationen. Det kan inte vara möjligt att man bara låter den stora nya Örsättersfabriken stå halvtom.

På torsdagen tog också planeringsutskottet kanslichefens förslag till åtgärder mot arbetslösheten i Åtvidaberg. I dag finns drygt 300 000 kr på kontot för kommunala beredskapsarbeten. Man bör vara beredd att satsa ytterligare medel. Genom en god planeringsberedskap skall man snabbt kunna stå till tjänst med lokaler och mark för industribehov. I dag är en industribyggnad på 1 200 kvm under

uppförande. Man kan snabbt påbörja fler.

Vidare skall man eftersträva en fortsatt utbyggnad av den gymnasiala yrkesutbildningen i Åtvid. Man bör undersöka förutsättningarna för att ordna arbetsmarknadsutbildning och utreda behovet av en skyddad verkstad.

En förklaring till varför man inte tidigare tagit till krafttag är de snabba växlingarna på Facit. Vid årsskiftet 1972/73 hade företaget 1 800 anställda. Två år senare 2 150, den högsta siffran nå-

gonsin. Prognosen pekar i dag på 1 650 under 1977. En minskning på 500 anställda på bara ett par år.

De senaste månaderna avskedanden berör mellan 350 och 400 personer. Uppskattningsvis berörs på detta sätt ca 1 000 åtvidabergare. Om inget händer och så många skulle flytta från orten medför detta bara i minskade skatteintäkter för Åtvidaberg ca 2,6 milj kr om året. Hur man skall beräkna alla sido- och spridningseffekter av en sådan utveckling är omöjligt att beräkna. Men det lär handla om mångdubbelt så stort belopp.

CHRISTER BERG

5/3

# ÅTVIDABERG

## Den drunknade åtvidabergaren hittad

Björnsäter. En schack-klubb har nu bildats i Björnsäter. Till styrelse har utsetts Öjul Bertilsson, Börje Johansson och Björn Nilsson. Klubben har för närvarande tolv medlemmar och har startat en serietävling som skall pågå hela våren.

Den sedan i lördags försvunne 50-åriga åtvidabergaren fabriker Bertil Franzén återfanns på torsdagsförmiddagen död i sjön Yxningen. Man fann kroppen vid dragning i den vak där man misstänkte att Bertil Franzén och hans kamrat Alf Pettersson gått ned sig efter pimpelfiske på sjön. Som tidigare nämnts hittades Alf Pettersson i söndags liggande död på isen alldeles vid stranden.

Alltsedan söndagen har polis och personal från brandkåren i Åtvidaberg fortsatt sökandet efter den saknade åtvidabergaren. På onsdagen fick man upp en spark och en isburr ur vaken där sjön är 35-40 meter djup. Man var också beredd att sätta in dykare innan spaningarna inställdes.

## Åtvidabergshem kräver gångväg till Eksätter

Stiftelsen Åtvidabergshems styrelse beslutade på onsdagen att hos kommunstyrelsen kräva att en gångväg mellan Eksätter och Sunnebotorget via panncentralen omedelbart iordningställs. Byggnadskontoret har gjort en utredning över alternativa kostnader. Stiftelsen föreslår att man gör en gångväg till en beräknad kostnad av ca 70 000 kr. Arbetet skulle, menar Åtvidabergshems styrelse, kunna utföras som beredskapsarbete varvid statligt bidrag med 75 procent skulle kunna utgå. Alternativt kan man söka bidrag från en statlig pott på 300 mil för bl a miljöförbättringar i bostadsområden.

Vidare beslutade Åtvidabergshem att gå till kommunstyrelsen med en begäran om 5 000 kr till kostnaderna för en sociologisk undersökning i Eksättersområdet. De totala kostnaderna uppgår till 18 000 kr varav 13 000 kan utgå som statsbidrag. För projektet finns det lämplig arbetskraft i Åtvidaberg. Arbetet beräknas ta ca tre månader.

Bland övriga beslut kan nämnas att Åtvidabergshem från den 1 maj övergår till hyresdebitering via data. Detta för att få snabbare behandling och effektivare kontroll. Dessutom kan man frigöra personal för andra uppgifter på fastighetskontoret.

## Åtvids jaktklubb valde ny ordförande

Åtvids jaktklubb har haft årsmöte på Folkets hus. Förhandlingarna leddes av Paul Gustavsson. Till ny ordförande valdes Sture Kjellberg efter Lennart Andersson som nu avgick efter tio år på posten. Klubben firade även sitt 20-årsjubileum med deltagande bl a av förbundsordförande Rolf Calisendorff.

Man konstaterar också med tillfredsställelse att det förslag till nya regler för älgjakt som klubben sympatiserar med gick igenom i riksdagen. Efter förhandlingarna förrättade Lennart Andersson och Peter Johansson prisutdelning. Jonny Vahlström korades till Jaktskyttevärdare 1975. Han fick också motta Ove Karlssons vpr medan ÅJK:s vpr gick till Kenneth Andersson. Avdelningens hederspris för insats vid riksmästerskapet utdelades till Sixten Gunnar.

Övriga resultat: KM älg 1) Ove Karlsson, 66; 2) Inge Andersson 64.

KM rådjur: 1) Peter Johansson, 22; 2) Jonny Vahlström, 22.

KM jaktstig: 1) Kenneth Andersson, 120; 2) Sixten Gunnar, 106.

KM skeet: 1) Peter Johansson, 25; 2) Jonny Vahlström, 24.

KM räv: 1) Kjell Spets, 39; 2) Agne Andersson, 37.

Träningsävling: 1) Kenneth Andersson, 307; 2) Inge Andersson, 300.

Prisskjutning: 1) Jonny Andersson, 99; 2) Erik Pettersson, 91.

Lantbrukarnas lokalavdelning i Björnsäter-Yxnerum hade årsmöte på tisdagen. Medlemsantalet ökade under året med 20 till 107. Till ny ungdomsrepresentant i styrelsen valdes Kent Svensson, Sjöberga. I övrigt omvaldes styrelsen med Håkan Stenstam, Nyhult, som ordförande. Frågan om avbytare för djurskötsel vid ensambbrukares sjukdom diskuterades. Ett system med reservavbytare håller på att byggas upp i Östergötland. I Björnsäter-Yxnerum har man ännu inte lyckats finna någon djurskötare som kan ta ett sådant deltidarbete. Efter förhandlingarna visade Sture Eriksson en serie ljusbilder från olika gårdar i bygden.

Björnsäter SK har hållit klubbmästerskap i bordtennis. 50 herrar och 13 damer tävlade om mästerskapsdiplomen i nio klasser. Efter tretton timmars spel och 206 starter fick resultatlistan följande utseende: Damsenior: 1) Pia Dahlberg; 2) Marita Wärnelius; 3) Marita Svensson; 4) Anita Kärrman. Damjuniorer: 1) Marita Wärnelius; 2) Pia Dahlberg; 3) Lena Thor; 4) Ingrid Schultz. Födda 1964 eller senare: 1) Thim Karlsson; 2) Ola Karlsson; 3) Marita Wärnelius; 4) Lena Thor. Pojkar 61: 1) Ove Swensson; 2) Thim Karlsson; 3) Kjell-Åke Jönsson; 4) Tommy Kärrman. Mixed: 1) Per Karlsson/Pia Dahlberg; 2) Håkan Schultz/Ingrid Schultz; 3) Tommy Kärrman/Anita Kärrman; 4) Leif Swensson/Jytte Christoffersen. Herrjunior: 1) Peter Ståhl; 2) Christer Thordson; 3) Stefan Lundmark; 4) Ove Swensson. Herrsenior: 1) Peter Ståhl; 2) Per Karlsson; 3) Björn Nilsson; 4) Christer Thordson. Dubbel: 1) Stefan Lundmark/Per Karlsson; 2) Peter Ståhl/Ove Swensson; 3) Carl Gustavsson/Göran Nilsson; 4) Börje Johansson/Björn Nilsson. Öppen klass: 1) Peter Ståhl; 2) Per Karlsson; 3) Björn Nilsson; 4) Stefan Lundmark.

Nyanställda. Till vårdbiträde på Ekgården i Björnsäter har utsetts Margareta Rasch, Åtvidaberg, och till nattbiträde Ingrid Johansson, Åtvidaberg.

Avvisar orsakssammanhang. Kommunstyrelsen har efter utredning av byggnadskontoret beslutat avvisa orsakssammanhang mellan skador på en fastighet på Douglasvägen och vissa sprängningsarbeten som kommunen utfört. Händelsen skulle ha ägt rum våren 1975. Kommunens försäkringsbolag hävdar att de sprängmedelsmängder som användes inte kunnat ge vibrationskador på byggnader ens på 4-5 meter från sprängplatsen. Man konstaterar därefter att avståndet mellan hus och sprängplats är 40-50 meter.

Halvtidstjänst. Kommunstyrelsen har tillstyrkt en anhållan från fritidsnämnden om att få inrätta en halvtidstjänst som biträdande föreståndare vid fritidsgården Lyktan.

# ÅTVIDABERG

## Björn Nilsson ny ordf i Björnsäter SK

## 800 kV-ledningen genom Åtvid tillstyrkt

Björnsäter SK hade på måndagskvällen årsmöte på Soltomta café. Förhandlingarna med ett 30-tal närvarande leddes av ordförande Börje Johansson. I styrelsen hade Börje Johansson liksom Gunnar Thor och Gösta Johansson avböjt återval. Till ny ordförande utsågs Björn Nilsson och de båda övriga nya i styrelsen blev Gunilla Åkerman och Kjell Mattsson.

Av verksamhetsberättelsen framgår att 1975 varit ett aktivt år. Man påbörjade arbetet med ett motionsspår. Hittills har över 300 frivilligtimmar lagts ner på spårrojning och vidare har man ett upplag på drygt 400 kubikmeter bark som skall börja spridas i vår. Under försommaren beräknas spåret bli färdigt. Förra året inköptes och färdigställdes en bevattningsanläggning och vidare fortsätter arbetet på att få fram en tennisbana.

Fotbollssektionen hade inte mindre än sju lag i gång. Bordtennisektionen noterade ett uppsving och ett 30-tal damer och herrar deltog i motionssektionens övningar. Sammanlagt räknar nu Björnsäter SK 250 medlemmar.

Efter förhandlingarna avtäckades de avgående ledamöterna i huvudstyrelsen med blommor genom vice ordförande Per Lundmark. Börje Johansson framhöll avslutningsvis värdet och betydelsen av medlemmarnas frivilliga krafter. Dessutom pekade han på det alltid lika stora behovet av flera ledare.

En trafikolycka inträffade på måndagskvällen vid Trångmålen på Dalhemsvägen. Två personbilar frontalkolliderade dock utan att någon människa kom till skada. Det ena fordonet blev totalförstört men även den andra måste bärgas från platsen. Vid olyckstillfället snöade det ymnigt.

Kommunstyrelsen beslutade på måndagen föreslå kommunfullmäktige att acceptera den senast presenterade dragningen av 800 kV-ledningen mellan Oskarshamn och Forsmark.

En kraftledning av denna storleksordning innebär alltid vissa störningar i landskapsbilden, skriver man i förslaget till yttrande. I vissa känsliga områden kan störningarna bli mycket allvarliga. Det gäller i hög grad i Uknadalen och därför måste man ta största möjliga hänsyn till landskapsmiljön när man bestämmer ledningssträckningen i detta område.

Genom ingående diskussioner med olika intressenter har Vattenfall nu fått fram en lösning som tycks vara den mest skonsamma som kan uppnås, fortsätter man. Att helt tillgodose alla önskemål är inte möjligt. Nu skonas miljön söder om Falerums samhälle och på ett acceptabelt sätt, miljön kring Gårdserums kyrka. Trots störningarna kan man acceptera den föreslagna sträckningen. Det är dock viktigt att utplaceringen av ledningstornen sker med största omsorg, slutar förslaget till yttrande.

Den tillstyrkta sträckningen innebär att jätteledningen dras ca 800 meter öster om Gårdserums kyrka. Kyrkorådet i Gårdserum har uttalat stark kritik mot förslaget. Däremot har förutom kommunstyrelsen även byggnadsnämnden, kulturnämnden och Åtvids naturförening tillstyrkt.

10/3

# ÅTVIDABERG

## Att ta betalt för gamla kopior

I mars 1975 skickade kommunen ut räkningar till föreningar för kopior som tagits på kommunens kopieringsmaskin. Räkningar som gällde flera år. I en del fall ända tillbaka till december 1971. Först i dagarna har den sista av dessa räkningar slutreglerats. Det gäller AIF som fick en räkning på 788 kr och 20 öre.

Inom föreningen tyckte man att en så exakt räkning borde kunna preciseras närmare. Så skedde också varefter AIF gick in till kommunstyrelsen med begäran om eftergift av skulden. Skrivelsen daterades den 13 april 1975. Därefter hände ingenting. Och ingenting. Först för några veckor sedan blev man varse att man betalat skulden till kommunen. Det hade skett genom att kommunen innehållit sin fordran vid utbetalningen av föreningsbidragen för 1976. Trots att kommunstyrelsen ännu inte tagit ställning till föreningsanshållan.

Detta skedde först i måndags. Nära elva månader efter AIF:s skrivelse. Då beslutade kommunstyrelsen att inte avskrivna fordran och även att godkänna åtgärden att innehålla beloppet.

På kommunhuset säger man att det principiellt inte är fel vare sig att skicka ut flera år gamla räkningar eller att innehålla en fordran trots att begäran om eftergift inte avgjorts av de förtröendevalda.

Inom AIF hävdar man att man aldrig nekat till att betala sin skuld. Men man ifrågasätter ändå det moraliska i tillvägagångssättet gentemot en ideellt arbetande förening.

**Avstår förköpsrätt.** Kommunstyrelsen har beslutat avstå från den kommunala förköpsrätten till fastigheten Golfklubban 3 i Åtvid. Tomtarealen är 2 113 kvm och köpskillingen uppgår till 61 900 kr.

**Brandbil i Björsäter.** Kommunstyrelsen har tillstyrkt en begäran från brandstyrelsen om inköp av en ny brandbil till Björsäter för 145 000 kr. Den gamla bilen, tillverkad 1954, har totalhavererat.

**Skolhälsovården.** Med anledning av Carl G Nilssons (m) motion i kommunfullmäktige om skolhälsovården i kommunens ytterområden har kommunstyrelsen beslutat överlämna ärendet till skolstyrelsen för yttrande.

## Skolskjutsförare skadad vid krock

Föraren i en skolskjuts — en mindre buss — ådrog sig bl a ansiktsskador och fick föras i ambulans till regionsjukhuset i Linköping vid en kollision med en timmerbil på onsdagen. Olyckan inträffade i närheten av Börsebo på vägen Forsaström-Fröjerum i Åtvidabergs kommun. Skolbussen var vid sjutiden på väg ut för att hämta barn i området, när de båda bilarna möttes front mot front i en kurva på den smala vägen. Bussen, som kanade med den tunga timmerbilen tillbaka ett tiotal meter, fick fronen intryckt. Föraren, som var ensam i fordonet, klämdes därvid fast men inte värre än att man kunde få loss honom innan brandkårens katastrofvagn och ambulans kom till platsen.

**Gångvägen i Eksätter.** Stiftelsen Åtvidabergshem har hos kommunstyrelsen begärt medel för att få färdigställa en gångväg från Eksätter över Henberget och till Sunnebotorget. Projektet är kostnadsberäknat till 70 000 kr. Kommunstyrelsen har beslutat undersöka om gångvägen inte kan utföras som beredskapsarbete eller om man kan få anslag från staten för miljöförbättrande åtgärder i bostadsområden.

**Ramar för bostadsbyggande.** För bostadsbyggande utan statligt stöd har Åtvidabergs kommun av länsstyrelsen tilldelats ytterligare fem lägenheter till 1976 års kvot utöver de tio tidigare. Fem lägenheter har tidigare turordnats till Åtvidabergs byggnadsbyrå för bebyggelse i kv Äpplet. Av de tio återstående har kommunstyrelsen beslutat turordna ytterligare sju lägenheter: Åtvidabergs villabyggen 1 lägenhet i kv Asken 7 och 5 lägenheter i kv Japan samt Bruno Etzell 1 lägenhet i kv Golfklubban 3.

**Sågverksutbyggnad.** Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka Tengboms trävaru AB:s planerade utbyggnad av sågverket i Gulbe. I dag sysselsätts 8-9 personer och årskapaciteten är 10 000—12 000 kubikmeter. Genom investeringar beräknas kapaciteten öka till ca 27 000 kubik och antalet anställda till 23 personer.

**Undersökning i Eksätter.** Stiftelsen Åtvidabergshem begär att kommunen ställer medel till förfogande för att kunna genomföra en sociologisk undersökning i Eksätterområdet. Kostnaden beräknas till 18 000 kr varav statsbidrag beräknas utgå med 13 500 kr. En arbetssökande i Åtvidaberg som studerat sociologi skulle anlitas. Kommunstyrelsen säger att man skall ansöka hos länsarbetsnämnden om att få utföra projektet. Först när man fått besked därifrån kommer man att behandla frågan om anslag.

## Beredskapsplan mot arbetslöshet i Åtvid

Kommunstyrelsen bör få i uppdrag att upprätta en beredskapsplan mot arbetslöshet och speciellt ungdomsarbetslöshet. Det krävde de ledamöter i socialnämnden som också sitter i kommunfullmäktige i en motion vid fullmäktiges novembersammanträde. Kommunstyrelsen har nu beslutat avse ett svar på motionen. Svaret som innehåller en rad förslag till åtgärder har utarbetats av kanslichef Assar Holmqvist. Hans förslag som följdes till punkt och pricka innebär i korthet följande:

- att fullmäktige anvisar medel till kommunala beredskapsarbeten för att på kort sikt ge sysselsättning till arbetslösa,
- att medel anvisas till kommunkansliet för ökade personella resurser för näringslivsfrämjande åtgärder,
- att kommunen genom god planeringsberedskap kan tillhandahålla mark och lokaler för industrins behov,
- att skolstyrelsen verkställer utredning om fortsatt utbyggnad av den gymnasiala yrkesutbildningen i Åtvid,
- att kommunkansliet ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att anordna arbetsmarknadsutbildning i Åtvid och
- att socialkontoret ges i uppdrag att utreda behovet av en skyddad verkstad.

## 100 000 kr för en näringslivskonsult

Kommunstyrelsen har beslutat gå in till kommunfullmäktige med en begäran om anslag med 100 000 kr för sysselsättningsfrämjande åtgärder under 1976. Pengarna skall användas till att kontraktsanställa en näringslivskonsult som under kommunstyrelsen och i samverkan med kommunkansliet skall arbeta med näringslivs- och lokaliseringsfrågor.

Vidare begär kommunstyrelsen att frågan om medelsbehov för konsulten för 1977 får prövas i samband med upprättandet av 1977 års budget. Slutligen begärs 15 000 kr för att täcka utgifterna med den annonskampanj som ägde rum under februari månad. Om kommunstyrelsen får de begärda medlen kan man anlita en konsult redan från den 1 april i år.

**Ny renhållningstaxa.** Kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige att anta ny renhållningstaxa att gälla i Åtvidabergs kommun från 1 april. Förslaget innebär en betydligt mindre komplicerad uppsplätning av de olika avgifterna för hämtning, destruktion och hyror. I fortsättningen skulle alltså en husägare med tömningsfrekvens en gång i veckan få betala en årlig avgift på 240 kr för säck som rymmer 125—160 liter och ytterligare 10 kr för varje extrahämtning. De föreslagna avgifterna skall indexregleras.

## Passionskonsert i Åtvids nya kyrka

På söndag är det dags för vårens stora kyrkomusikaliska begivenhet, Passionskonserten i Åtvids nya kyrka. Åter mönstrar Ingemar Ericsson sina körer, kyrkokören, ungdomskören och barnkören. Konsertens solister är Maria Mucchiano-Johansson, sopran, och Mats Kyarforih, fagott. Den senare i ett stycke ur Vivaldis Fagottkonsert.

Dagens stora nummer är August Södermans körmässa Andliga sånger. Här passar man således på att högtidligt hålla 100-årsminnet av Södermans död. Vidare blir det verk av Telemann, Josephson och Fryklöf.

**Social centralnämnd.** Kommunstyrelsen tillstyrker en framställning från styrelsen från socialkontoret att få göra en utredning om eventuell övergång till social centralnämnd från tre separata nämnder. Utredningen är kostnadsberäknad till 10 000kr.

**Kommunalt hästfoder.** Kommunstyrelsen har beslutat tillstyrka ett bidrag på 40 000 kr till Åtvidabergs ridklubb. Det gör man på förslag av fritidsnämnden som efter en särskild utredning ansett det angeläget att kommunen hjälper till att lösa ridklubbens ekonomiska problem. Budgeten för innevarande år pekar på ett underskott på närmare 60 000 kr. Sedermera har man beslutat om en höjning av avgifterna, fritidsnämnden har beviljat anslag med 10 000 kr till skötsel av anläggningarna och nu väntar man slutligen på kommunfullmäktiges beslut. Bidraget på 40 000 kr avser kostnaderna för foder under 1976.

**Vägunderhåll i Falerum.** Kommunstyrelsen har beslutat uppdraga åt byggnadskontoret att handha vägunderhållet på vägsträckan mellan allmänna vägen förbi Falerums idrottsplats och till avloppsreningsverket.

**Avslag.** En fastighetsägare på Svalgatan hade begärt att få köpa till en bit tomtmark för att utvidga den egna tomten. Kommunstyrelsen har dock avslagit anhållan eftersom området utgörs av parkmark och utvidgning av tomterna i området strider mot intentionerna i gällande stadsplan.

## 12/3 Brister skall påtalas i skolmåltidslokaler

Hälsovårdsnämnden beslutade på onsdagen att begära skolstyrelsens yttrande om vilka åtgärder man tänkte vidta i skolmåltidslokalerna i tre av kommunens skolor. Anledningen till beslutet är de brister hälsovårdskontoret funnit i Centralskolans, Långbrottskolans och Falerums skolas bespisningslokaler. Senast den 1 juni vill man ha yttrandet från skolstyrelsen.

Beträffande Centralskolan påpekas i rapporten bl a att ventilationen i serveringslokalerna inte kan anses uppfylla gällande krav. Samma sak gäller det provisoriska utportioneringsutrymmet. Vidare är varmhållningen av livsmedel inte tillfredsställande, köket hårt nedslitet och diskmaskinen ur funktion.

I Långbrottskolan är måltidslokalen belägen i ett skyddsrum där bullerproblemen uppmärksammas. Varmhållningen av maten är dålig, diskmaskinen likaså, porslinet nedslitet och tak och väggar i kylrummet går inte att göra rena.

Angående Falerums skola sägs att måltidslokalen är gammal och hårt nedsliten. Utrustning och inredning är omodern och tungarbetad. Ur livsmedelshygienisk synpunkt är det synnerligen angeläget att åtgärder vidtas, skriver man.

Tidigare har yrkesinspektionen besiktigt skolorna. Även från det hållet påpekades en del brister. I det fallet har skolstyrelsen redan låtit göra en utredning och åtgärder är planlagda till i sommar. Slutligen kan nämnas att 800 000 kr finns upptagna för ny bespisningslokal vid Centralskolan. Planhandlingarna för ändring av stadsplan ligger just nu på länsstyrelsens bord. Under gynnsamma förhållanden kan bygget påbörjas redan i höst.

## Hans Hammarlund blev ny metallordförande

Hans Hammarlund, tidigare ordförande i Facits verkstadsklubb, har valts till ordförande i Metalls avd 140 i Åtvidaberg. Han efterträder Stig Strömberg som för en tid sedan tillträdde tjänsten som föreståndare på Metalls kursgård i Yxnerum. Valet ägde rum i samband med avdelningens årsmöte.

Vid mötet valdes Vilhard Nyland till studieorganisationschef. I styrelsen nyvaldes vidare Ingvar Mattiasson och Axel Gustavsson. Avdelningens medlemsantal minskade under året med 114 till 1 450.

## Utfodra änderna på annan plats!

Det normala beteendet hos en gräsänd är att inför vintern flytta mot södra Sverige, Danmark och Holland. Men ett stort antal änders stannar kvar vid öppna vatten, där de också kan få föda. Rent allmänt är det ett biologiskt oriktigt handlingsätt att genom utfodring locka skilda fågelarter att stanna kvar inom ett område som normalt lämnas under den kalla årstiden. Att gräsänder i Åtvidabergstrakten stannar kvar i år eller sjöar med naturlig tillgång på vegetabilisk föda får anses som normalt. Däremot inte att de uppehåller sig i kraftverkskanalen mitt inne i samhället.

Det skriver Åtvids naturförening i ett yttrande till hälsovårdsnämnden med anledning av påtalade problem med de närmare 400 gräsänder som uppehåller sig vid bron på Adelsnäsavägen. Men eftersom dessa änders numera har utvecklats ett beteendemönster som innebär att de stannar kvar i förhoppning om att bli matade så återstår enligt naturföreningen bara att genom regelbunden utfodring på annan plats locka änderna från det nuvarande området, där de tydligen anses ställa till förtret.

Som lämpligt alternativ anger naturföreningen Bysjöns utflöde i kraftverkskanalen vid Kvarnbron. Där kan kommunen vidta lämpliga arrangemang för organiserad utfodring. Intresserade skulle också där kunna mata och studera fåglarna som hittills samtidigt som olägenheten för trafik och närboende kan undvikas.

**Dricksvattnet i Björsäter.** Ett 40-tal personer har i en skrivelse begärt bakteriologisk analys av dricksvattnet i Björsäter. Man misstänker att dålig vattenkvalitet är orsaken till mag- och tarminfektioner främst hos småbarn i trakten. Hälsovårdsnämnden har beslutat översända ärendet till länsläkarorganisationen för yttrande och till kommunstyrelsen i Åtvidaberg för kännedom. Tidigare bakteriologiska analyser har visat att dricksvattnet är tjänligt. Men man har anmärkt på den förhållandevis höga förekomsten av järn och mangan.

## Bibliotek i Villan?

Kulturnämnden beslutade vid sammanträde på onsdagen göra en framställning till kommunstyrelsen om att få göra en utredning om möjligheten att förlägga biblioteket i Villan. Förslaget kom från Gösta Adelsvärd, vice ordförande i kulturnämnden, som i en skrivelse framhåller fördelarna med att använda Villan som bibliotek. Den kommitté som skall utreda frågan bör bestå av Gösta Adelsvärd, Einar Landin, Lars Persson, länsbibliotekarien och en representant för statens kulturråd.

Vidare diskuterade kulturnämnden de förslag till aktiviteter i Villan som en kommitté lagt fram. Kommittén anser bl a att man genom en kombination av olika verksamheter bör kunna finna en lämplig användning av byggnaden. Men eftersom övervåningen inte kan användas och vissa problem kan uppstå finner man det mindre lämpligt att förlägga musikskolan till Villan. Bland de användningsområden som föreslås kan nämnas en större samlingshall för konserter, utställningar m m, en permanent lokal för Thorinska arkivet, Åtvidabergslitteratur m m, musikrum, konditoriservering, kongresslokaler, vigselrum för borgerliga vigslar, lokaler för privata fester, dagfolkhögskola och vävstuga i annexet.

**Giftiga akvariefiskar.** Hälsovårdsnämnden har för kännedom och beaktande beslutat översända en skrivelse från länsläkarorganisationen i Blekinge till Åtvidabergs akvarieförening. Skrivelsen som är ställd till socialstyrelsen handlar om giftiga akvariefiskar. Man talar om de risker för förgiftningar som det ökade innehavet av saltvattensakvarier har medfört. Bl a hänvisar man till ett förgiftningsfall i Kristianstads län. För närvarande tar inte lantbruksstyrelsen hänsyn till eventuell giftighet hos importerade fiskar, vilket man alltså i Blekinge anser bör göras.

**Musikskolan.** Antalet elever i kommunala musikskolan under 1975 uppgick till ca 550 varav 200 i förberedande undervisning. Sammanlagt undervisade ett 20-tal lärare på femton instrument och i ensemblespel och musikteori. Under året medverkade lärare och/eller elever vid ett 30-tal tillfällen.

**Åtvidabergs socialdemokratiska kvinnoklubb** har haft månadsmöte, varvid en ny medlem invaldes. Rapport lämnades från en valkonferens och en av partidistrikttet ordnad veckoslutskurs. Kvinnodistriktets yttrande över LO-rapporten om arbetsmarknadspolitik diskuterades liksom motionerna till distriktets årskonferens i Motala.

# ÅTVIDABERG

Hundarna. Till dags dato har hundskatt erlagts för 846 hundar i Åtvidabergs kommun. Det är något fler än vid motsvarande tid för ett år sedan.

Otrevliga telefonsamtal har ett antal kvinnor i Åtvidaberg fått motta under den senaste tiden. I några fall har det handlat om förfrågningar om storlek på underkläder osv. I andra fall har mansrösten hävt ur sig betydligt grövre saker. En man har erkänt den lindrigare formen av samtal. Hos polisen räknar man med möjligheten att det finns ytterligare en man med samma intresse i Åtvid.

Milsimmet. I milsimmets sjätte vecka deltog 222 motionssimmare. Veckopriserna utlottades till Lena Arvskog, Sylvia Svensson, Inga-Lena Lundberg, Evy Berg, Anita Poignant, Barbara Beck-Friis, Asta Kempe och Kerstin Magnusson.

Åtvidabergsföreningen av Moderata samlingspartiet har hållit årsmöte i Hembygdsgården. Förhandlingarna leddes av ordförande Sven Carlsson. Styrelsen fick följande utseende: Sven Carlsson, Ann-Sophie Söderberg, Barbro Larsson, Rolf Degerstedt, Anders Hydén, Johan Adelsvärd och Nils-Gunnar Albinsson. Till ombud vid länsförbundsstämman utsågs Sven Carlsson, Ann-Sophie Söderberg, Rolf Degerstedt, Marie Ogenvik och Elisabeth Josefsson. Till landstingsvalkretsens nomineringsstämma valdes Sven Carlsson, Ann-Sophie Söderberg, Barbro Larsson och Rolf Degerstedt. Till att ingå i kvinnokommittén utsågs Ann-Sophie Söderberg, Harriet Hydén och Gertie Hultgren. Anders Hydén utsågs till kontaktman i ungdomsföreningen och som föreningsvalledare, medan Ann-Sophie Söderberg valdes till studieledare. Under förra året ökade föreningens antalet medlemmar med 7 till 70.

**Brottsförebyggande i Grebo.** Linköpingspolisens arbetsgrupp för brottsförebyggande verksamhet hade kallat till en informationsafton i fritidslokalen i Grebo skola på tisdagskvällen. Drygt 20 Grebopor hade hört av kallelsen och fick en rad tips av kriminalinspektörerna Gösta Glänstam och Olle Westlund hur man med olika metoder gör det så svårt som möjligt för eventuella tjuvar att ta sig in i och ut ur en villa eller lägenhet. Olika läsanordningar demonstrerades liksom sätt att märka sina dyrbarare ägodelar. Vid informationen medverkade även Carl-Eric Ahlström som representant för polisstyrelsen i Linköpings polisdistrikt.

# Var rädd om Humpan



*Olof Söderbäck med hunden Caramba framför Templet och med Bysjön i bakgrunden. Denna miljö anses av fil dr Carl Fries ha en så raffinerad komposition att Sverige har få motsvarigheter — om ens någon*

Atvidaberg är omgivet av en härlig natur, rikt omväxlande, både vad gäller topografi, växter och djur. Inom tio minuters gångavstånd kan nästan alla i kommunen komma ut i naturen. Det område som lockar de flesta avätvidabergarna och som av många anses som kanske det finaste kommunen har, är Humpaområdet söder om samhället och alldeles intill bebyggelsen.

Men just detta område, med sina spår och leder, med uppåt 400 växter och 100-talet fåglar, och som utnyttjas av Mulle-

skolor, grundskolan, motionsrör och pensionärer, har sedan flera år utsatts för det ena ingreppet efter det andra. Nu kräver Olof Söderbäck, en av Atvids främsta naturexpert, i en utredning att alla klutar sätts till för att säkerställa Humpans framtid. Ett nödrop från en naturvårdare, som för den tysta majoritetens talan, framtida generationers talan, djurs och växters talan mot planerare och ekonomiska intressen.

— SE REGNBÄGEN —

# REGNBÅGEN

Correspondentens veckobilaga

Utgivare: Rune Andhé, AB Östgöta Correspondenten, Linköping

13/3

1976



Hägrar över Lilla Björn vid avloppet mot Åstugan



Flyttblock i den grovstammiga skogen vid sjön Lilla Björn

Lilla Björn  
6.56 - 75

Y. Andhé

51-76



# Humpaområdet i Åtvidaberg hotat

Det som Humpaområdet i Åtvidaberg har varit föremål för debatt under hela 70-talet. Debatten har varit mer eller mindre intensiv beroende på vilka ingrepp, åtgärder eller planer som aktualiserats i det av Åtvidabergarna ojämförligt mest utnyttjade ströv- och rekreationsområdet. Hur än naturvårdare, lärare, föreningar och to m en del kommunala nämnder har protesterat och försökt bromsa den destruktiva utvecklingen har man hittills haft föga framgång. Man står sig slätt i konkurrensen med ekonomiska intressen och den bättrvetandementaltet som präglar somliga kommunalpolitiker och tjänstemän. Ett litet kalhygge här, några tomter där — vad har det för betydelse i ett så pass stort område? säger man. För resten finns det ju fullt av strövområden runt Åtvidaberg. Vad är det som är så unikt med Humpa?

Acceptabla svar på den sista frågan har tydligen inte förespråkarna för Humpa kunnat ge. Men nu har ett nytt försök gjorts av ämneslärare Olof Söderbäck. Det var han som för halvtannat år sedan presenterade den kanske mest grundliga naturvårdsinventering som gjorts i någon kommun. Än så länge. Nu står den som modell för andra kommuner.

På 30 rikt illustrerade sidor analyserar Olof Söderbäck Humpaområdets kvaliteter, och han lämnar också ett utförligt förslag till åtgärdsplan. Vissa åtgärder, menar han, bör sättas in omedelbart. Kommunstyrelsen tog dock härförleden tämligen kallt på saken. Utredningen skickades över till planeringsutskottet som i framtiden skall ta upp ärendet i samband med kommunöversikten. Det arbetet ligger just på is. Vidare fick fritidsnämnden i uppdrag att ge sin syn på de områden i Humpa som ägs av kommunen.

## Många ingrepp

Var för sig kan ingreppen i Humpa anses som ganska harmlösa, om än onödiga. Ett risigt område längs Kyrkogårdsån blev följd sedan man sprutat med hormoslyr. Efter en omdiskuterad vattendom rinner det för övrigt minimalt med vatten i ån numera. Vattnet från sjön Lilla

Björn regleras nu via en grävd kanal ut i Bysjön.

Röjningsarbeten runt elljusspåret har resulterat i en ogenomtränglig djungel av ungsly. Två mer eller mindre omotiverade kalhyggen har utförts av kommunen. Stängselproblem medförde att kossorna försvann från betet på ett stort stycke ängsmark som nu håller på att växa igen.

Många minns hur diskussionen vågor gick höga när man för drygt ett år sedan kom på planerna att dra en väg tvärs igenom området. I våras åstadkom kommunens maskiner svåra sår i naturen. Det senaste är utvidgningen av stadsplanen så man kan bygga 32 istället för 18 tomter i kanten av Humpa och bara ett tiotal meter från elljusspåret. Listan kunde göras längre.

## Protester

Varje åtgärd har lett till mer eller mindre skarpa protester. I en del fall har stormöten anordnats. Men varje gång har de styrande sagt att just den här lilla biten väl inte kan betyda så mycket. Hela kommunen är ju ett enda stort strövområde. Det finns så mycket träd åt fåglarna ändå.

I en inlägga till länsstyrelsen härförleden krävde både Olof Söderbäck och fritidsnämnden att utbyggnaden av Fiskarhagen i Humpa skulle stoppas. Låt kommunen först precisera var man på andra håll har strövområden med

samma kvaliteter som Humpa, skrev de. Men någon sådan redovisning har ännu inte lämnats.

## Fredat samvetet

— Vid upprepade tillfällen har jag och andra med mig krävt att kommunen ska säkerställa ett tillräckligt stort närrekreationsområde för Åtvidabergarna, säger Olof Söderbäck. Men förgäves. Med den här utredningen har jag fredat mitt samvete. Den dagen då Humpaområdet är helt förstört, vilket gud förbjude, kan ingen komma och säga att man inte visste vad man gjorde. Men självklart räknar jag med att något nu ska hända.

Olof Söderbäcks framställning kryddas med citat och hänvisningar till professorer, myndigheter, naturvårdare och experter, detta för att visa vilken vikt man på centralt håll nu lägger vid tillgång till närströvområden. Han redovisar också vad som görs på andra orter och hur stora arealer man där sparar för rekreationsändamål.

## Inte bara vackert

Det är inte främst de erkända skönhetsvärdena som ger Humpaområdet dess stora betydelse, skriver Olof Söderbäck. Avgörande är andra faktorer som närheten till högstadieskolan, anknypningen till det kommande sportfältet, elljusspåret, de permanenta skidspåren, den färdiga orien-

teringskartan och den rika variationen på växter och djur.

I en särskild bilaga räknas alla växter upp. Listan upptar 381 växter, en del mindre vanliga och en del sällsynta. Vidare häckar 86 fågelarter mer eller mindre regelbundet i området. Ytterligare 21 arter har observerats. Möjligheten att träffa på vilda djur är större än normalt. För att bevara Humpaområdets särart är det nödvändigt med en noga genomtänkt skötselplan, hävdar Olof Söderbäck. Det innebär att skogsbruk efter gängse ekonomiska principer måste undvikas. Enligt det mönster som Söderbäck anger blir virkesproduktionen i ett rekreationsområde lägre än normalt. Men skillnaden är inte så stor som många tror. Utredningar visar på ungefär 20 procents lägre avkastning.

## Häst i skogen

Ett och annat ögonbryn kommer troligen att höjas vid läsningen av Söderbäcks förslag till skötselprinciper. Bl a menar han och får stöd av professor Lars Kardell på Skogshögskolan att drivning med häst är ett bra alternativ. Man inte bara minskar markslitage utan skapar också arbetstillfällen och får en ny attraktion.

Olof Söderbäck säger också att Humpaområdets storlek måste ökas. Den kommunägda delen uppgår i dag till ca 80 hektar. Ytterligare 100 hektar måste sä-

kerställas, och därför är det viktigt att kommunen snarast tar upp förhandlingar med markägaren, Baroniet Adelsvärd. I det attraktiva området finns nämligen ett stort bestånd grovstammig barrskog färdig för slutavverkning. Det måste av flera orsaker hindras.

Slutligen går Olof Söderbäck igenom bit för bit av hela det aktuella området och anger vilka skötselprinciper som är nödvändiga och vilka åtgärder som snarast bör sättas in och var.

## Bevara Humpa

Nu ligger alltså bollen hos de kommunala myndigheterna. I en tid då människorna får alltmer tid över till fritidsliv, då talet om friskvård växer sig allt starkare, då allt fler växter och djur sätts upp på listan över utrotningshotade arter och då allt fler börjar få upp ögonen för de värden som finns i naturen vore det väl ändå underligt om man inte också i Åtvidaberg skulle künna dra sitt strå till stacken. För det är otvetydigt så att det är i Humpa som Åtvidabergarna trivs. Det är där som pensionärer, skolbarn, mullebar, "sportfånar" och alla vi andra går, lufsar och springer när vi skall ut i skog och mark.

Åtvidaberg bör ha råd att bevara Humpa åt Åtvidabergarna.



Gården Rashem med Lilla Björn i bakgrunden. En stark önskan är att de öppna markerna kring stugan ner mot sjön ska kunna bevaras öppna — helst genom betande kreatur

Text:

Christer Berg

Teckningar:

Olof Söderbäck

# Musikfrågor debatterade i Åtvid

Musikstyrelsen i Åtvidaberg hade på torsdagen kallat musikintresserade, bildningsorganisationer och allmänheten i övrigt som man skrev i annonsen till en överläggning om den allmänna konsertverksamheten i kommunen. Trots att musiklivet i Åtvidaberg frodas både kvalitativt och kvantitativt som kanske aldrig förr så har det ändå på senare tid allt klarare framstått att det finns en del sprickor mellan olika inblandade parter, både vad gäller samordning och åsikter om hur saker och ting skall skötas. Ytterligare belägg för detta gavs under den debattrika sammankomsten. Men man lyckades ändå efter nära två timmar komma fram till ett beslut som tycktes tilltala alla.

Musikstyrelsens ordförande Gösta Hedman inledde med att säga att Åtvidabergs musikabonnemangsförening (ÅMA) lagt ner sin verksamhet. Den delen av musiklivet måste nu bevakas, menade han och uppmanade de närvarande att komma med förslag på lämpliga konserter.

Därefter kom man in på vad musikstyrelsen och framför allt kulturnämnden gör och inte gör för musiklivet i Åtvid. Kultur-

nämndens ledamöter fick en hel del kritiska kommentarer att man gör för litet, att man inte vill lyssna till musiklärarna, att inen musikkunnig ingår i nämnden osv.

Kulturnämndens ordförande Einar Landin tillbakavisade bestämt alla påståenden i den riktningen. — Vi kan inte dela ut mer anslag än vi får av fullmäktige, sade han. Vidare frågade han vilken kommunal nämnd som släpper in allmänheten på sina sammanträden och hävdade dessutom att musikstyrelsen är kulturnämndens beredningsorgan i musikfrågor.

Föreläsningsföreningens ordförande Olof Söderbäck frågade slutligen vad målsättningen egentligen var med kvällens sammankomst. — Jag trodde att vi skulle försöka komma överens om en fungerande organisation där alla musikintresserade fick komma till tals — något slags programråd.

Gösta Hedman menade att man gärna kan kalla till ett nytt sammanträde. Men vilka ska vi då kalla, undrade han. Det blir ju samma som nu.

Man enades därefter om att musikstyrelsen ska begära in programförslag från musikgrupper och organisationer. De som visar det intresset kommer sedan att bjudas in till ett sammanträde. Men vi förväntar oss nu, sade en talare, att musikstyrelsen i fortsättningen driver på och tar initiativ och inte slår sig till ro och väntar på att andra ska agera.

Ett varningens ord kom också från musikdirektör Eskil Andersson. — Det är gott och väl att man samordnar verksamheten, sade han, men det gäller också att få hit publiken till evenemangen. Vad är det för glädje med att ta hit en världspianist om ingen kommer och lyssnar. Gör ett försök att få kontakt med Skådebanan, rekommenderade han och fick instämmande av musikdirektör Olle Kvarforth.

## Åtvidaberg

13/3

### Kulturutbudet

Kulturnämnden har nu till den pågående lokalbehovsutredningskommittén redovisat vilka kulturutbud man räknar med att kunna erbjuda i Åtvidaberg och vad befolkningen i kommunen hänvisas att söka i Linköping. Beträffande större arrangemang hänvisas åtvidabergarna till Linköping eller Norrköping. Teaterresor anordnas regelbundet till Linköping, men det är ofta svårt att få tillräckligt många och bra platser.

Dessutom ser Norrköpings Linköpings stadsteater helst att åtvidabergarna åker till Norrköping då Linköpings teatern är mindre och i första hand bör reserveras för Linköpingsborna. Hittills har inga resor anordnats till konserter eller utställningar, men det menar kulturnämnden att man bör försöka ordna.

I Åtvidaberg, säger nämnden, bör det finnas möjlighet att ta del av följande kulturutbud: angående film, att de båda biograferna kan kompletteras med 16 mm film, som inte kräver speciella lokaler. Angående teater, att mindre och medelstora föreställningar bör kunna förekomma några gånger om året. En expert bör tillkallas för att undersöka om någon av de befintliga lokalerna kan byggas om för att motsvara kraven. Angående konserter, konstaterar man att det inte finns någon bra lokal för större profana konserter. Men någon särskild konsertlokal bör man inte räkna med, skriver nämnden.

Angående utställningslokaler, ser man det angeläget med en stor och väl utrustad lokal. Då det inom några år beräknas bli aktuellt med ny lokal för biblioteket bör man avsätta utrymme där. Slutligen bör möjligheterna att ordna utställningslokal i Villan undersökas.

## Försiktig optimism präglar Uknadalens skogsbruksområde

Vi har haft en ordentlig lågkonjunktur som satt stora spår i skogsbruket med dålig efterfrågan på våra produkter. Under slutet av 1975 såg läget ut att ljusna. Genom lagerupbyggnad, produktionsbegränsning och ställt lagerstöd har vi lyckats bemästra situationen hyggligt om vi än fått tära på de närmast föregående årens goda resultat. Hade inte ryssarna kommit med stora kvantiteter sågat timmer till dumpade priser hade vi kommit igång igen. Men det fick till följd att köparländerna håller igen ytterligare en tid. Man förs nu ändå på en stabil förbättringstrend med högre priser på timmer, massaved och specialsortiment.

Så tecknade regionchef Sten Engström, Linköping, det allmänna marknadsläget i samband med årsmöte med Uknadalens skogsbruksområde inom Södra Sveriges skogsägareförbund. Sten Engström kom även in på skogspolitiska spörsmål och hävdade bl a att man nu är inne i ett läge med brist på timmer. Det är mycket, mycket allvarligt, sade han. Råvaran måste fram och där har den enskilde skogsägaren ett stort an-

svar. Om råvaran inte kommer fram till sågverken och sågverksindustrin måste permittera personal är det ni som får bära hundhuvudet. Det är en situation som inte är hälosam, speciellt under ett valår.

Det finns redan riksdagsmotioner på gång om en ändrad skogsbeskattning. Att man beskattar efter tillväxt i stället för vinst. Eller att man genom lagstiftning undanröjer en ojämn råvarutillförsel. Vad det skulle leda till i framtida prisförhandlingar är lätt att räkna ut. Se därför till att ni verkligen håller era leveranskontrakt, uppmanade Sten Engström.

Regionchefen kom även in på DDT-förbudet. Jag är ganska säker på att vi inte får igen DDT, sade han. I viss mån inverkar förbudet på fjolårets slutavverkning. Även den torra sommaren bidrog till att nedsätta plantornas motståndskraft mot snytbaggengrepp.

Men situationen är inte nattsvart, fortsatte Sten Engström. Vi måste klara situationen utan DDT och ersättningspreparat testas. Med bättre plantmaterial och större noggrannhet vid behandling och plantering ska man kunna komma tillrätta med problemet.

Årsmötet med Uknadalens skogsbruksområde hölls i Ordenshuset i Falerum. Förhandlingarna med de omkring 70 närvarande leddes av ordförande Yngve Johnsson. Denne liksom de övriga i förtroenderådet omvaldes. Likaså föreslogs Yngve Johnsson som fullmäktigerepresentant vid årets förbundsstämma. Vidare utsågs ett tiotal kontaktmän för att bättre nå ut med information till medlemmarna.

I den första etappen i den skogliga kunskapsstävlingen Vet mest segrade Gunnar Hallberg, Sivert Pettersson och Karl Svensson.

Vid årsskiftet uppgick antalet medlemmar till 258 med tillsammans 20 700 hektar produktiv skogsmark. Under avverknings-säsongen 1974/75 uppgick virkes-ansaffningen till 49 500 m<sup>3</sup>sk. 200 000 plantor förmedlades, en minskning som anses ha sin grund i DDT-förbudet.

CHRISTER BERG



Träningsflitigast i AIF har Anders Öberg varit

## Anders Öberg belönades vid AIF:s årsmöte

14-åriga Anders Öberg fick av AIF:s ordförande Kurt Höckert motta priset för träningsflit och gott kamratskap under 1975 i samband med klubbens årsmöte. Det var första gången som det priset delades ut. Ett pris som vid 40-årsjubileet förra året skänktes till AIF av OK Eken.

I huvudstyrelsen blev det omval på samtliga platser. Däremot blev det en del nya namn i sektionstyrelserna. I basketsektionen invaldes Peter Hultgren, i fridrott Hans Pettersson och Tommy Myrendahl, i skidsektionen Ove Bokvist, Arne Bergsén och Bertil Andersson och i orienteringssektionen Bertil Andersson.

Man beslutade att försöka få igång ett medlemsblad där varje sektion kan berätta vad man har gjort och vad man har för planer. En kommitté tillsattes att arbeta med saken.

Efter förhandlingarna visade Allan Bengtsson bl a en egen film från kungabesöket i somras. K G Pettersson och Ingrid Grönqvist uppvaktades med blommor från skidsektionen.

Av verksamhetsberättelsen framgår att klubbens medlemsantal är oförändrat nära 560, vilket innebär att man är den största idrottsföreningen i Åtvid.

Skolstyrelsen har beslutat anslå 250 kr till Föräldraföreningen för hörselskadade barn. För utbetalning har man godkänt en räkning från Linköpings kommun på 4 013 kr gällande fyra elever inom vuxenutbildningen. 1 960 kr anslogs så att 14 elever ur årskurs 8 under höstterminen kan delta i en ANTKurs. Man beslutade påpeka för kommunstyrelsen det angelägna i att Centralskolans skolgård snarast iordningställs. Slutligen beslutade man tillstyrka till länskolnämnden att Åke Säll, Skärblackska, tillsätts på tjänsten som talpedagog.

## Brand i Åtvid vållade skador för 300 000 kr

Värden för närmare 300 000 kr gick till spillo då firma K-N:s billackeringslokaler i Åtvidaberg totalförstördes vid en brand på lördagsmorgonen. Elden upptäcktes vid halv femtiden på morgonen av ett tidningsbud som larmade brandkåren.

Då brandmännen kom till platsen var övervåningen i träbyggnaden övertänd. I samma stund som man skulle gå in i verkstadslokalerna för att även därifrån bekämpa elden rasade taket samman. Branden fick därvid ett våldsamt förlopp och för brandpersonalen återstod endast att släcka de förkolnade resterna.

Det var så sent som i somras som herr Karl-Erik Nordström övertog billackeringsfirman. Han har sedan dess investerat tiotusentals kronor i ny utrustning och en tillbyggnad. Han uppger att försäkringar kan täcka de egna utgifterna men knappast att återställa lokalerna i användbart skick. Bara den ugn som används vid lackeringsprocessen kostar mellan 75 000 och 100 000 kr.

Vid olyckstillfället fanns endast ett fordon i verkstaden, en personbil av sen årsmodell som blev totalförstörd. Natten innan förvarades sex nyare bilar i lokalen. Brandorsaken antas vara en kortslutning i en av ledningarna på övervåningen.

Efterräkningar för bilstöld, olovlig körning och ovarsamhet i trafik blir det för den 19-åriga yngling från Linköping som sent på lördagskvällen tillsammans med en kamrat körde i diket i en stulen bil i trakten kring Mormorsgruvan utanför Åtvidaberg. Ynglingen som saknade körkort hade lyckats tjuvkoppla en bil tillhörig en släkting. Men en kamrat i sällskap begav han sig ut på en åktur i skogarna mellan Linköping och Åtvidaberg. Vid Mormorsgruvan lyckades han inte längre bemästra det hala väglaget utan fick sladd på fordonet. Den vådliga färden slutade i ett dike utan att vare sig fordon eller människor kom till skada. Ynglingarna försökte få hjälp av närboende med att bärga bilen. I samma stund kom polis till platsen.

16/3

**Kulturen 1976—80.** I uppgifterna till arbetsgruppen för kommunal-ekonomisk långtidsplanering har kulturnämnden angivit att driftkostnaderna beräknas öka från 1,4 milj till drygt 2 milj kr. Den största höjningen utgörs av den planerade ökningen av biblioteksverksamheten. I år är knappt 500 000 anslaget till den delen. 1980 beräknar kulturnämnden att siffran skall vara den dubbla. Besträffande övriga verksamhetsgrenar väntas driften för kulturminnes- och miljövård öka från 25 500 kr till ca 45 000, musikverksamheten från 42 500 till 43 000, musikskolan minskar från 405 600 till 400 000, studieförbunden ökar med 60 000 till 510 000, konst och utställningar från 3 000 till 6 000, teaterverksamheten lika mycket och övrig kulturell verksamhet från 4 000 till 7 000 kr. På kapitalsidan har upptagits 175 000 kr till en bokbuss nästa år. Men här räknas också med ett statligt bidrag på samma belopp. Vidare har upptagits 250 000 kr 1978 för inventarier och upprustning av bokbestånd till ny bibliotekslokal i Åtvidaberg. Motsvarande summa för biblioteket i Björsäter under nästa år anges till 40 000. Under hela perioden räknar man med inköp av konst för 10 000 kr årligen och nya musikinstrument till musikskolan med 6 000 kr om året.

**Brandkåren** i Åtvidaberg fick på lördagen göra en utryckning till soptippen i Korshult för att släcka en mindre brand, som antas ha uppstått genom självantändning.

**Lottvinst.** Vid måndagens dragning i Penninglotteriet gick en vinst på 10 000 kronor till Åtvidaberg. Lotten har nummer 1 057 294 och var såld av tobakshandeln på Adelsvärdsgatan 4.

**FCO** i Åtvidaberg noterade under 1975 en ökning med 511 medlemmar till ca 3 200. Sedan också Åtvidabergssektionen av skogsarbetareförbundets avd 14 tillkommit räknar man nu 22 medlemsorganisationer. Det framgick vid FCO:s årsmöte i Folkets hus. I styrelsen omvaldes till ordförande Agne Svensson. Omval blev det också på Hans Andersson. I arbetsmarknadskommittén invaldes Hans Ham-

**En mindre trafikolycka** inträffade på lördagseftermiddagen i korsningen Strandgatan—Valkaregatan, där två personbilar fick närkontakt med varandra. Endast smärre skador uppstod på de båda fordonen. Vid tillfället rådde halt väglag.

**Åtvidabergs simsällskap** valde vid årsmötet Bruno Mellström till ny ordförande efter Åke Bergendahl. Vidare utsågs till ny sekreterare Gunilla Johnsson efter Lena de Val, och Elaine Edström efterträdde Lena Boman som styrelseledamot. Föreningen som nu har 170 medlemmar kan se tillbaka på ett gott verksamhetsår. Klubbens bästa tävlingssimmare under året var Ulla Mellström som nu också kvalificerat sig till SM i 200 fjärl. Hon erövrade vandringspriset för bästa Sum-simpresentation, medan Roger Svensson fick vandringspris för sin träningsflit och goda kamratskap.

17/3

**OK Ekens andra träningsorientering** på söndagen lockade ett 20-tal deltagare till start trots att snön låg decimeterdjup. Banläggare för de tre banorna i Botorps-terrängen var Gunnar Forsén. Resultat: Bana A, 9,6 km: 1) Pär Eriksson, 1,24.45; 2) Per-Inge Svensson, 1,28.30; 3) Bertil Johansson, 1,36.40. Bana B, 4,7 km: 1) Bengt Ristenstrand, 38.30; 2) Micael Johansson, 39.50; 3) Allan Bengtsson, 46.15. Bana C, damer: 1) Kristina Johansson, 58.20; 2) Marie Johansson, 1,07.55. Bana C, 3,2 km: 1) Helen Carlsson, 35.40; 2) Helena Bengtsson, 39.30; 3) Inger Carlsson, 41.00.

3,7 milj i bostadstillägg. Under 1975 utbetalades 3,7 milj kr i bostadstillägg till barnfamiljer och hushåll utan barn i Åtvidaberg. Det är ett rekordhögt belopp. Motsvarande siffra för 1974 var 3 milj. Vid utgången av 1975 hade 1 309 familjer beviljats bostadstillägg av drygt 1 500 sökande. Per familj utbetalades således i genomsnitt 2 800 kr. Av siffran 3,7 milj betalar staten ca 3 milj medan kommunen står för resterande 700 000. Hyreshöjningar och fortsatt egnahemsbyggande anses vara bidragande orsaker till rekordbeloppet. Det bör noteras att i de angivna siffrorna ingår inte de kommunala bostadstilläggen till pensionärer.

# ÅTVIDABERG

18/3

## Även barnavårdsnämnden mot ölutskänkning

På tisdagen beslöt även barnavårdsnämnden att uttala sig i ölutskänkingsfrågan i Gamla apoteket. Detta trots att man inte fått ärendet på remiss. Men nämnden menar att man med utgångspunkt från barnavårdslagen bör lämna sin syn på frågan. Enligt den lagen har nämnden att i förebyggande syfte främja goda uppväxtförhållanden för ungdom. Eftersom ansökan gäller utskänkning till ungdom från 18 år och uppåt faller det sålunda under barnavårdsnämndens verksamhetsområde.

Efter en ingående diskussion beslöt nämnden uttala som sin mening att tillstånd för ölutskänkning inte bör medges. Man kan inte tillstyrka ett främjande av alkoholhaltiga drycker.

Nämnden betonade dock starkt att man i stort ser positivt på den planerade verksamheten i Gamla apoteket, men att det är just servering av mellanöl och eventuellt starköl som man ifrågasätter. Det räcker med lättöl och läsk.

Vidare, säger nämnden, vet man att affärerna i samhället har problem med att bevaka 18-årsgränsen för försäljning av mellanöl. Ett problem som förmodligen inte blir mindre på den här platsen.

Mot nämndens beslut till yttrande reserverade sig ledamöterna Siv Gahm och Birgit Johansson som menade att man borde tillstyrka en försöksverksamhet på ett år och med utskänkning enbart onsdagar, fredagar och lördagar.

**Åtvids husmodersförening** anordnade på tisdagen månadsmöte i Godtemplarlokalen. Kvällens tema var Nordisk afton. Hemkonsulent Marianne Larsson, Linköping, läste det Nordiska brevet avsänt från Norge och vari man berättade om författaren Tarjei Vesaas. Därefter talade Marianne Larsson om hemvävda gardiner och gardinvård. Hon visade också ljusbilder på olika gardinuppsättningar och gav historiska glimtar om gardinen genom tiderna. Ett intressant material ur hemslöjdens arkiv. Vidare medverkade Husmoderskören under ledning av Karin Björkman och avslutningsvis sjöng man de fem nordiska nationalsångerna.

**Konsert** i Björsäter. I serien månatliga musikstunder i Björsäters kyrka kommer på lördag musikkdirektör Ingemar Ericsson att hålla en orgelkonsert. På programmet står verk av Bach och Rheinberger.

18/3  
Trycket ökar i Åtvidaberg

# Kö hos arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i Åtvidaberg gör vad den kan för att möta det ökade trycket som blir följden när det så småningom blir klart vilka som skall avskedas från Facits Örsättersfabrik.



Vid Facit var Patrik Larsson reparatör. I Motala har han inte användning för sin utbildning, utan sysslar med tempoarbete vid en monteringslinje

Detta samtidigt som den skall ta hand om alla dem som redan i dag är arbetssökande. Redan denna vecka får Åtvidaberg förstärkning av en man från arbetsförmedlingen i Linköping. Denne skall ta hand om de Facitanställda och därför också huvudsakligen ha sin arbetsplats på Örsätter. Vidare pågår arbetet med förslag till nya jobb för de avskedade.

Under senaste tiden har arbetsförmedlingen fått motta ett stort antal förfrågningar från företag i och utanför Östergötland. Fin-spång och Västerås söker tekniker, Linköping och Motala kollektivanställda.

— Kvar står problemet att många känner sig bundna till Åtvidaberg och ogärna vill flytta eller pendla, säger arbetsförmedlingens föreståndare Siri Ohlin. Hur många som kan tänka sig att arbeta på annan ort vet vi ännu inte förrän vi talat med dem.

I Åtvidaberg är det fortfarande mycket ont om lediga platser. Antalet anmälda lediga jobb uppgick vid månadsskiftet till elva. Detta kan jämföras med antalet arbetssökande som ligger på oförändrat hög nivå. Vid utgången av februari var antalet 205. Av dessa var 120 helt utan sysselsättning, 15 hade tillfälligt arbete och 24 gick på beredskapsarbete. Ett 30-tal ungdomar under 24 år hade vid det tillfället ingenting alls att göra.

Under mars har ytterligare åtta kunnat placeras i beredskapsarbete på olika officiella institutioner. Inom kort börjar en s k ALU-kurs där 15 personer, huvudsakligen ungdomar, sysselsätts i sex



Bussen är framme i Motala. Patrik Larsson liksom hans medresenärer skyndar snabbt ur den på väg till arbetsplatserna

veckor. Ingen av dessa har valt att komma till Facit.

CHRISTER BERG

# ”Kan sägas hafva fyllt ett verkligt behov”

I en liten reklambroschyr som Ätvidabergs tvättinrättning gav ut 1919 står bl a följande tankvärda saker:

”Det är oss väl bekant, att förtroendet hos många — för att icke säga de flesta — ej är stort för tvättinrättningar i allmänhet, beklagligt nog i många fall ej utan skäl, men detta gifver oss anledning att beträffande vår tvättinrättning framhålla

att vi vid tvättningen arbeta efter sådana metoder, hvar äfven tvättning för handingar, att kläderna blifva lika var-samt behandlade och ej mer nötta än vid vanliga handtvätt;

att vi endast använda såpa af högsta kvalitet;

att spänning af gardiner är att betydligt föredraga framför strykning;

att vi i öfrigt på allt sätt anstränga oss att utföra bästa möjliga arbete och först i andra rummet att hinna med största möjliga kvantitet; och hafva dessa våra bemödanden hittills krönts med framgång, hvilket bäst framgår af den alltjämt ökade kundkretsen från aflägsna orter, hvaribland Stockholm med dess omkringliggande villasamhällen särskildt må omnämnas.”

Även prislesteckningen är fascinerande läsning. För tvättning tog man 60 öre per kg för parti om 10 kg och däröver. Önskades mangling tillkom 15 öre per kg. Kläderna kunde också handstrykas vilket be-



*Tvätteriet som det såg ut 1911*

tingade den oerhörda kostnaden av 10 öre st för antimakassar, 20 öre för kjortlar, lika mycket för sportskjortor, 10 öre för krås och maggördlar och en femöring för en mössa eller en näsduk.

”Tvättinrättningen är inredd efter amerikanskt mönster med tvättmaskiner, torkapparater m m. Afsikten var ursprungligen, att den skulle tjäna befolkningen på platsen, hvarigenom tvättinrättningen dock icke blifvit till fullo utnyttjad, utan mottages äfven tvätt från olika delar af landet, bl a rätt mycket från Stockholm. Bred-

vid den större tvättinrättningen inrättades ett tvätthus afsedt för begagnande af dem, som själfva önska verkställa sin tvätt. Det användes nu i stor utsträckning af arbetarebefolkningen och kan sägas hafva fyllt ett verkligt behov. Det har därför nyligen utvidgats och försetts med allra bästa inredning, såsom tvätthoar af porslin med vatten- och ångledningar, sköjlbassänger af cement, tidsenliga manglar o s v. För begagnandet erlägges en ringa afgift per tvätth och timme och sällan står någon plats obegagnad.”

22/3



# I Facitkrisens spår Tvätteriet i Åtvid läggs ner

Den sista juni i år upphör Åtvidabergstvännen med sin verksamhet. Därmed sätts punkt för en över 70 år lång epok i Åtvidabergs historia. Samtidigt som invånare och förvaltningar i kommunen går miste om ytterligare en

serviceinstitution. Den dominerande orsaken till att tvätteriet måste läggas ner och att sex människor blir utan jobb är inte helt oväntat att hänföra till Facitkrisen.

I Åtvidaberg har man därigenom återigen blivit påmind om vilka biverkningar och ibland helt oväntade konsekvenser de senaste årens händelser på Facit kommit att medföra. Av tvättinrättningar i Åtvidaberg återstår nu efter halvårsskiftet endast en mindre tvättbar.

I de lokaler som disponeras av Åtvidabergstvännen och som ägs av kommunen har det tvättats och bykts ända sedan 1904. Den tvättinrättning som fanns tidigare förstördes i samband med "den stora eldsvådan" som härjade samhället 1903. Åtvidabergs starke man vid den tiden, baron Theodor Adelswärd, var den drivande kraften till bildandet av ett bolag för att på nytt få liv i verksamheten. Bolagets namn blev Åtvidabergs bad- och tvättinrättning och för 80 000 kr inreddes det gamla mejeriet till varmbadhus på övre våningen och en tvättinrättning i nedre.

Innehavaren av Åtvidabergstvännen, Allan Jönsson, har frånsett en sjuårsperiod på 50-talet, arbetat på tvätteriet sedan 1946. För ganska exakt 20 år sedan, eller den 1 januari 1957, övertog han verksamheten i egen regi. Som mest har tvätteriet sysselsatt tolv anställda. Sedan underlaget för driften de senaste åren minskat har personalstyrkan reducerats till sex.

## Det går inte längre

— Nej, det går inte längre att driva ett tvätteri av den här stor-



För snart 20 år sedan övertog Allan Jönsson Åtvidabergstvännen. Trots att han bland kunderna har alla kommunala förvaltningar på orten och är essamt ombud i Överum går det inte längre att driva tvätteriet med vinst. En bidragande orsak är de senaste årens utveckling på Facit

leken i Åtvidaberg, säger Allan Jönsson. Naturligtvis är det flera faktorer som bidragit till denna situation. De nya syntetmaterialen i kläderna som gör dem enklare att tvätta är en orsak. Liksom att det numera finns en tvättmaskin i snart sagt varje familj.

Men främst är det ändå följderna av Facitkrisen och planerna på att ta hit Tvättman som gör att det är dags att sluta, säger Allan Jönsson. Det var inga oansenliga mängder tvätt som kom från elevhemmet, flickhotellet, gästhemmet och alla direktörerna. Kommer Tvättman hit får vi ingenting från Facitfabrikerna.

Bara på det senaste året har mängden tvätt per månad minskat från 11,5 ton till drygt 8 ton, berättar Allan Jönsson. En annan jämförelse är självtvätten som på slutet av 50-talet uppgick till ca 35 ton om året. Förra året var motsvarande siffra drygt 5 ton.

## Många kunder

Men nu har man alltså underskridit gränsen för lönsamhet. Det hjälper inte att Allan Jönsson bland sina kunder har alla kommunala förvaltningar, vårdanstalten på Hägerstad slott och i stort sett all tvätt i Överum. De nuvarande kvantiteterna räcker inte att täcka de fasta kostnader-

na. Oavsett om man tvättar 1 ton eller 20 så skall ändå hyra, löner och kostnader för uppvärmning betalas.

En av de anställda är fru Ingrid Gustafsson som arbetat på tvätteriet sedan 1958.

— Man läser och hör att folk avskedas från sina jobb på andra platser och man tror inte att det ska hända en själv, säger hon. Här har vi varit som en enda stor familj. Nog ska det bli konstigt den dag tvätteriet läggs ner och man inte ska gå hit längre.

Det definitiva beskedet från Tvättman om det blir ett tvätteri i Åtvidaberg eller inte har ännu inte kommit, säger direktör Göran Arvidsson, platschef på Facit i Åtvidaberg. Även om det kommer hit så kan man ändå inte jämföra det tvätteriet med det som nu läggs ner i Åtvidaberg.

— De nu anställda på Åtvidabergstvännen kan heller inte påräkna att få jobb på Tvättman, uppger Göran Arvidsson. Vi måste främst ta hand om våra egna anställda.

## Ingen katastrof

Kommunalsrådet Carl-Eric Ahlström, ansvarig för lokaliseringsverksamheten i Åtvidaberg, beklagar händelsen men menar att det ändå inte är fråga om någon

katastrof för orten. Det finns ju en tvättfirma till i Åtvid, säger han, och vi hoppas att den har utrymme för fler kunder. Vi har tittat på Åtvidabergstvännens lokaler om det finns möjlighet att inrymma annan verksamhet i dem. Vi har också skickat ritningarna till företag som kan vara intresserade, slutar Carl-Eric Ahlström.

CHRISTER BERG



— Nog ska det kännas konstigt den dag man inte får gå hit längre, säger fru Ingrid Gustafsson som arbetat på Åtvidabergstvännen sedan 1958

# ÅTVIDABERG

25/3

## Tomter i Björsäter kan bli byggbara i höst

Redan i år kan tre tomter i Björsäter bli byggbara. Det är i varje fall byggnadsnämndens målsättning. På tisdagen behandlade man ett förslag till ändring av stadsplanen för Björsäter vilket innebär att allmän platsmark mitt emot kyrkan kan ändras om till bostadsändamål för tre tomter. Nämnden gav nu K-konsult i uppdrag att upprätta ett slutligt förslag till planändring. Om ingenting oförutsett inträffar kan man börja bygga på de tre tomterna redan under senhösten.

Byggnadsnämnden har också diskuterat ett reviderat förslag till områdesplan för Björsäter. Det gäller främst Tegelsättersområdet som nämnden anser lämplig för bostadsändamål. Innan vidare planarbete företas menar man att markförhandlingarna måste fullföljas och vidare har man uppdragit åt byggnadskontoret att se över kostnaderna för exempelvis va-arbetena. I en första etapp gäller det ca 35 tomter på Tegelsäter. Tillsammans med ytterligare markreserver innefattar områdesplanen mark för omkring 75 småhus.

## Åtvids Vårsalong

På lördag öppnas portarna för den årliga vårsalongen i Åtvids konstförenings regi. Platsen för utställningen är Fullmäktigesalen i gamla kommunalhuset. I år deltar sju konstnärer från Åtvidaberg eller med anknytning till Åtvidaberg. De sju är Giséla Eliasson, Gunnel Danils-Åslund, Folke Gullby, Bernt Holmström, Lars Nygren, Ann-Charlotte Sahlin och Hans Åberg. Enda nya namnet i sammanhanget är Lars Nygren. Sammanlagt visas ett 60-tal konstverk.

**Bibliotekstävlingar.** Under vintersportlovet anordnades en hel del tävlingar på de olika biblioteken i Åtvidaberg. Sammanlagt inlämnades 240 bidrag i bok-, ordspråks- och teckningstävlingar. På biblioteket har man tagit fram ett antal pristagare som så småningom kommer att få varsin bok. Resultat: Boktävling för ungdom upp till tio år Åtvidaberg: Catarina Ericson och Anneli Uhrberg; Björsäter: Stefan Hörström och Anette Hörström; Falerum: Marie Jansson och Anders Gustafsson. Boktävling för ungdom 10 år och äldre, Åtvidaberg: Lena Harrysson och Åsa Jonasson; Björsäter: Pia Dahlberg och Lena Dahlberg; Falerum: Leif Pettersson; Grebo: Christel Bergström och Claes Gordon. Ordspåkstävlingen: Lena Byström, Åtvidaberg, Lena Dahlberg, Björsäter, Kerstin Karlsson, Falerum, och Stefan Pettersson, Grebo. Teckningstävlingen: Iréne Larsson, Åtvidaberg, Mikael Johansson, Björsäter, och Marita Nåhdin, Christel Bergström och Gunnar Samuelsson, alla Grebo.

## OK-distriktet i Åtvid noterat medlemsökning

OK-distriktet i Åtvidaberg samlades på måndagskvällen till distriktsstämma i Folkets hus. Förtroenderådets ordförande Ivan Nåhdin kunde hälsa ett hundratal medlemmar välkomna till förhandlingarna som leddes av Lenart Linnerstedt. Förtroenderådet bestående av Ivan Nåhdin, Arne Karlsson och Tord Lindholm kvarstår under 1976.

Av verksamhetsberättelsen framgår att man noterat fina resultat för 1975. Vid distriktets enda försäljningsställe, Prästängsvägen i Åtvidaberg, uppgick försäljningen till ca 3,5 miljoner kr vilket är en ökning med nära 290 000 kr jämfört med 1974. Under året ökade antalet medlemmar med 83 och var vid årets slut 1 449.

Stämman beslutade också att tillstyrka regionstyrelsens förslag till återbäring vilket innebär oförändrade 2,5 procent. Som ett led i det pågående 50-årsjubileet kommer distriktet i Åtvid att tillsammans med MHF anordna ett OKrally i slutet av april.

Efter förhandlingarna höll vice ordförande i regionstyrelsen Jacob Erlandsson ett anförande där han bl a informerade om oljehandeln i världen. Han redogjorde också för OK Örebro—Östergötlands ekonomi och angav att man för 1975 kunde notera ett oväntat gott resultat med kraftiga ökningar på flera verksamhetsområden. Han informerade också om budgeten för 1976 enligt vilken man förväntar sig en 20-procentig ökning.

**Byggnadslov.** Byggnadsnämnden beslutade på tisdagen meddela följande byggnadslov för uppförande av enfamiljshus: Sven-Inge och Gunilla Johansson, Mårsäng 1:20, Håkan Johansson, Mårsäng 1:57, Greger och Elaine Edström, stg 216 BR, och vidare fick Åtvidabergs byggnadsbyrå byggnadslov för sex s k parhus i kv Äpplet.

**Lottkioskerna.** Affärs- och hantverksidkare har till byggnadsnämnden framfört missnöje med placeringen av de båda lottkiosker som står uppställda på gågatan mellan Getingen och Domus. Byggnadsnämnden har beslutat uppdraga åt byggnadskontoret att i samråd med stadsarkitekten upprätta förslag till illustrationsplan för Stortorget med näraliggande områden. En plan som innefattar exempelvis buskars, träd, stolpar och kioskers placering. I avvaktan på den utredningen har byggnadsnämnden bordlagt frågan om de båda kioskerna.

**Nya kyrkogården.** Byggnadsnämnden har i princip tillstyrkt stadsarkitektens förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Nya kyrkogården.

**Grustäkt.** Byggnadsnämnden har i ett yttrande till länsstyrelsen tillstyrkt grustäkt på Perstorp 1:1 i Björsäter. Täkten innebär brytning av 25 kubikmeter grus på en areal av 10 000 kvadratkilometer.



# Fullmäktige i Åtvidaberg antog plan mot arbetslöshet

26/3

Det var i november förra året som de fem ledamöter i socialnämnden i Åtvidaberg, vilka också sitter i kommunfullmäktige, i en motion väjade om att kommunen borde upprätta en beredskapsplan mot arbetslösheten i Åtvidaberg. Främst tänkte man då på den ökade ungdomsarbetslösheten. Motionärerna ansåg att situationen blivit så oroväckande att extraordinära insatser måste till.

Detta var ändå innan Facit i början av december offentliggjorde att man skulle friställa 115 tjänstemän. Och innan man i slutet av februari kom med beskedet att också 225 kollektivanställda skall avskedas. Sedan motionen väcktes har bilden ytterligare kraftigt förvärrats och behovet av kraftåtgärder än mer accentuerats. På torsdagskvällen var således kommunfullmäktige i högsta grad redo att anta den plan till åtgärder som utarbetats av kanslichef Assar Holmqvist och som också tillstyrkts av kommunstyrelsen.

Huvudpunkterna i beredskapsplanen är följande:

att ytterligare pengar anvisas till kommunala beredskapsarbeten för att åtminstone på kort sikt ge sysselsättning åt arbetslösa, att kommunkansliet får ökade personella resurser för vad man kallar näringslivsfrämjande åtgärder,

att kommunen genom god planeringsberedskap kan tillhandahålla mark och lokaler för industrins behov,

att skolstyrelsen utreder frågan om fortsatt utbyggnad av den gymnasiala yrkesutbildningen i Åtvidaberg,

att förutsättningarna för att anordna arbetsmarknadsutbildning i Åtvidaberg utreds och

att socialkontoret utreder behovet av en skyddad verkstad i Åtvidaberg.

## Satsar på industrin

Av den grundliga utredning som ligger till grund för beredskapsplanen framgår att ett samhälle av Åtvidabergs storlek främst bör satsa på industrin för att få fram tillräckligt antal sysselsättnings-

tillfällen. Någon större expansion inom den offentliga sektorn kan man inte räkna med. Därför bör Åtvidaberg ges stöd och förtur gentemot andra orter vid företagsanläggningar.

Hur stora kostnaderna blir för att genomföra intentionerna i beredskapsplanen kan man av naturliga skäl inte ange. Men det torde stå klart att kommunen är beredd att satsa en hel del. Inte heller vet man om resultaten av åtgärderna blir tillräckliga.

Hittilldags har kommunen i år anslagit ca 370 000 kr för olika beredskapsarbeten. Över hälften av den summan beräknas återgå i form av statsbidrag. Även om det handlar om kortsiktiga åtgärder ges Åtvidaberg det erkännandet från centralt håll att man gjort mer för arbetslösa ungdomar än många andra kommuner.

## 100 000 kr

Sedan fullmäktige klubbade åtgärdsplanen beviljade man kommunstyrelsen 100 000 kr i anslag för näringslivsfrämjande åtgärder. För den summan kommer man att anlita en näringslivskonsultent under resten av 1976. Konsultent får en enda uppgift: att med alla tillåtna medel försöka locka utsocknes företag att etablera sig i Åtvidaberg. I kommunledningen har man redan knutit kontakt med en person som man anser lämplig för uppgiften. Dessutom anslög fullmäktige 15 000 kr för täckande av utgifter i samband med den annonseringsdrive som kommunstyrelsen genomförde i mitten på februari. Något resultat från den insatsen har ännu inte redovisats.

## Yttranden

I ett yttrande till bostadsdepartementet tillstyrker fullmäktige en planerad utbyggnad av sågverket i Gullebo söder om Åtvidaberg. Ägaren, Stockholmsfirman T Tengboms Trä AB, avser att nära nog tredubbla kapaciteten vid sågverket vilket också innebär att antalet sysselsatta skulle öka från 8—9 personer till ca 23. Med hänsyn till det svåra arbetsmarknadsläge som råder i Åtvidaberg är det ur kommunal synpunkt synnerligen angeläget att planerad utbyggnad kan genomföras, skriver man bl a.

I ett yttrande till Vattenfall godkände fullmäktige den föreslagna sträckningen av 800 kV-ledningen mellan Oskarshamn och Forsmark genom Åtvidaberg. I söder avses ledningen komma in vid sjön Lilla Grundvattnet och gå via Falerum upp vid sjön Hövern i norr. Det är just sträckningen vid Falerum som vällat en hel del diskussioner. Bl a har kyrkorådet i Gärdserum uttalat stark kritik mot planen att dra den stora och iögonenfallande ledningen för nära Gärdserums kyrka. Enligt förslaget skall ledningen dras 800 m öster om krykan. Däremot har

byggnadsnämnden, kulturnämnden, Åtvids naturförening och kommunstyrelsen tillstyrkt dragningen. Det gjorde också fullmäktige som i yttrandet säger att lösningen är den mest skonsamma som kan uppnås även om man också påpekar att kraftledningarna av den här storleksordningen alltid innebär störningar i landskapsbilden.

## Övriga beslut

Stiftelsen Åtvidabergshem har hos länsbostadsnämnden ansökt om lån med 394 738 kr för kostnader för outhyrda lägenheter under 1975. Fullmäktige beslutade teckna kommunens borgen för den summan.

145 000 kr anvisades ur allmänna investeringsfonden för inköp av en ny brännbil i Björnsäter. Den gamla bilen från 1954 har totalhavererat. Till Åtvidabergs ridklubb anslags 40 000 kr i bidrag för inköp av foder till klubbens hästar under 1976.

10 000 kr anslags för att utreda frågan om inrättande av en social centralnämnd som ersättning för de nu fungerande tre olika sociala nämnderna. Såväl förtroendemanna- som tjänstemannaorganisationen skall klarläggas. Det gäller bl a antalet förtroendevalda i den nya nämnden och om man behöver inrätta en tjänst som socialinspektör.

En ny renhållningstaxa som träder i kraft den 1 april fastställdes. Den nya taxan är betydligt mindre komplicerad och medför vissa prisjusteringar uppåt och i något fall neråt.

Fritidsnämnden fick klartecken att inrätta en halvtidstjänst som biträdande föreståndare på fritidsgården Lyktan. Merkostnaden per år har beräknats till 2 000 kr.

En central skyddskommitté inom kommunen skall inrättas. De kommunalt anställda och kommunen utser vardera fem ledamöter till kommittén.

CHRISTER BERG

# Lång fullmäktigedebatt om ridklubben

23/3

Medan föredragningslistans kanske viktigaste ärende, det om åtgärderna för att komma tillrätta med arbetslöshete i kommunen, rullades över på ett par tre minuter ägnade fullmäktige på torsdagskvällen närmare tre kvart åt Åtvidabergs ridklubbs ekonomi.

Klubbens budget för 1976 visar på ett kraftigt underskott och dess styrelse har gått in till kommunen med en begäran om ekonomiskt bidrag för att kunna fortsätta. Man har bl a påpekat att uppemot 180 ungdomar regelbundet ägnar sig åt ridning.

Fritidsnämnden har ingående gått igenom frågan och föreslagit fullmäktige att 40 000 kr anvisas i år till foderkostnader. Ärendet tillstyrktes av kommunstyrelsen dock med en skarp uppmaning till ridklubben att omedelbart höja avgifterna, redovisa budgetförslag för kommande år och i än högre grad eftersträva självfinansiering.

Kommunalrådet Carl-Eric Ahlström redogjorde för kommunstyrelsens ställningstagande och menade att man trots allt bör ge anslag. Det skulle vara ett svek mot alla ungdomarna om vi inte gjorde det, sade han.

Barbo Boll (kds) sade sig vara minst sagt tveksam till anslaget. Vi gick in i det här budgetåret med den fasta föresatsen att vi skulle hushålla med pengarna. Summan bör kunna reduceras.

Fritidsnämndens ordförande Olof Sandqvist (s) menade att det här är ett dilemma som allt fler kommuner hamnar i. Ett stort intresse har skapats för en verksamhet och efter ett tag får man av olika orsaker svårt att få det hela att gå ihop ekonomiskt. Men det är svårt för oss att dämpa entusiasmen och bara säga att ni får stå ert eget kast. Här menar vi i fritidsnämnden att det dels handlar om levande material och dels att ridklubben sysselsätter så många ungdomar. Se det mot bakgrunden hur svårt det i dag är att erbjuda ungdomarna vettig fritidssysselsättning. Därför har vi tillstyrkt, sade Olof Sandqvist.

Göran Klint (cp) sade att han måste beundra ridklubben. Det var bara de billiga ridavgifterna han ville kritisera. Säg till på skarpen att de höjer avgifterna, menade han.

Stig Strömberg (s) hävdade raka motsatsen. Jag vill inte vara med om högre avgifter för barnen. Däremot måste klubben höja stallningsavgifterna som nu är skamligt låga. Har klubben för övrigt tagit hänsyn till vår uppmaning förra året, frågade han. Det är inte pengarnas storlek det är frågan om utan principerna.

Även Brita Pettersson (m) ansåg att stallhyran var för låg. Dock erinrade hon om allt det ideella arbete som klubbens egna medlemmar utför.

När så småningom talarlistan var blank och inte mindre än drygt 20 inlägg gjorts beslutade fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

ÖC lördag 27 mars 1976 15

## Tomtköproblem i Björsäter behandlade i Åtvidaberg

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Åtvidaberg på torsdagen kom en stor del av tiden att ägnas kommunens handläggning av en tomtförsäljning och ett byggnadslovsärende i Björsäter. Upprinnelsen var de uppgifter som en frilansjournalist från Åtvidaberg lämnade i en artikel i en Norrköpingstidning och i ett radionslag för en dryg vecka sedan. Under rubriken Kommunalpamp fick tomt före barnfamilj i kön redogjorde frilansjournalisten för hur en Björsätersbo försökt få förtur i den kommunala tomtkön till den just nu enda lediga byggbara tomten i Björsäter.

Som skäl angav Björsätersbon sin nuvarande bristfälliga bostad och att ett av barnen är sjukligt. Förtur beviljades i så måtto att mannen flyttades upp ett 20-tal placeringar i tomtkön till fjärde plats. Därefter erbjöds tomten de som stod i tomtkön. På första plats stod den politiskt aktive Bertil Ahlström som beslutade sig för att anta erbjudandet.

I en interpellation till fullmäktige påpekade Evert Johansson (s) att journalisten ifrågasatt om kommunens handläggning varit korrekt. Han begärde därför en redogörelse av kommunstyrelsens och byggnadsnämndens ordförande för hur det hela gått till.

Kommunalrådet Carl-Eric Ahlström och Åke Elliot (m) gav svar på tal. Man redogjorde för reglerna om fördelning av egnahemstomter och förtursärenden. Man berättade att trots att Björsätersbon bott i den bristfälliga bostaden sedan 1973 inte anmält sig till tomtkön förrän i oktober förra året medan den som nu fick tomten varit anmäld längst av alla.

Vidare tillbakavisade Ahlström och Elliot flera uppgifter i journalistens artikel och radionslag som felaktiga.

Även den utpekade "kommu-

nalpampen" Bertil Ahlström fann sig föranlåten att komma med vissa upplysningar.

— Enligt artikeln görs gällande att jag i kommunstyrelsen vid ett tillfälle yrkat att den tomt vi nu diskuterar inte skulle bebyggas. Men det är ju bara att läsa protokollet, sade Bertil Ahlström. Något avslagsyrkande från min sida finner man inte. Inte heller att jag reserverade mig mot beslutet att avstycka tomten och låta den bebyggas.

Bertil Ahlström påpekade ytterligare felaktigheter och menade avslutningsvis att man bör kunna ställa högre krav på en person som har radio och press till hjälp att sprida upplysningar med än vad frilansjournalisten visat i denna fråga.

CHRISTER BERG

# Åtvidsfullmäktige frågade om lokaliseringspolitiken

27/3

— Jag har väl inte hållit måttet. Men jag vill påstå att vi har jobbat. Vi har inte lyckats få hit någon ny industri till Åtvidaberg. Men å andra sidan har iv utträttat en hel del för att stödja de redan befintliga företagen på orten. Nu gäller det att arbeta ännu hårdare för att få hit nya företag. Det är därför vi behöver hjälp av en person som kan de här sakerna.

Det sade kommunalrådet Carl-Eric Ahlström i Åtvidaberg, sedan 1972 huvudansvarig för lokaliseringspolitiken i kommunen som svar på en fråga av fru Brita Petersson (m) vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagskvällen. Brita Petrssson erinrade om de diskussioner som fördes vid den förra Facitkrisen 1972. Då talade man om att det var fel att vara beroende av bara en enda industri. I stället skulle man satsa på att få nya företag till Åtvidaberg. Ett mer differentierat näringsliv.

## Vad har gjorts

Men vad har egentligen gjorts under de goda åren, frågade Brita Petersson. Eller är det först nu när det brinner i knutarna som man börjar agera? Om man nu utträttat något varför redovisas inte resultaten för oss skattebetalare?

Evert Johansson (s) erkände att han funderat i samma riktning men påpekade också att det i synnerhet under 1973 måste ha varit svårt för de som jobbade med lokalisering. Då ville Facit ha all tillgänglig arbetskraft. I dag bör det vara lättare att få hit företag när det finns arbetskraft här.

Diskussionen om vad som gjorts eller inte gjorts och sättet att informera kom upp i Åtvidsfullmäktige när man skulle bevilja kommunstyrelsen anslag med 100 000 kr för att kontraktera en näringslivskonsult. Vi måste satsa pengar, sade Carl-Eric Ahlström. Och nu har vi fått kontakt med en man som verkligen kan det här jobbet. Han skall hjälpa befintliga företag. Han ska verka för lokalisering och nyetablering. Han skall göra upp ett företagarregister.

## Borde annonsera

Det skulle vara väldigt intressant att få reda på vem det är vi

skall anställa, sade Brita Petersson. Gunnar Landin (cp) sade sig inte vara emot att man satsar pengar om man får industrier till orten. **MEN SAMTIDIGT FÖRSLOG HAN ATT MAN BORDE UTANNONSERA POSTEN I STÄLLET FÖR ATT UTAN VIDARE ANSTÄLLA EN PERSON.**

Carl-Eric Ahlström svarade att det nu är bråttom. Vi kan dra en nitlott om vi annonserar efter en konsult. Jag försäkrar att den här mannen kan sina saker, sade kommunalrådet. Jag går i god för honom.

Evert Johansson frågade om man skulle tolka Brita Peterssons inlägg så att de ansvariga inte skött sina åtaganden.

## Måste få fråga

Jag har inte påstått någonting, svarade Brita Petersson. Men man måste väl ändå få fråga eftersom vi aldrig får reda på någonting. Har vi inte rätt att få bli informerade heller?

Vi kan inte stå i fullmäktige och tala om precis vad vi gör, replikerade Carl-Eric Ahlström. Vi måste arbeta under full sekretess annars kommer varenda kommun att tränga sig före oss. Men jag lovar att den dag vi har ett avtal klart så skall vi med glädje tala om det för er.

Olof Sandqvist anförde att fallet Åtvidaberg aktualiserat frågan om lagstadgad rätt om medinflytande och medbestämmanderätt i fö-

retagen. Vilka möjligheter har kommunen haft att få den information som behövs för att möta problemen i tillräckligt god tid?

Brita Petersson avslutade debatten med att konstatera att det i en del fall skall vara insyn och i andra fall inte.

Därefter antog fullmäktige kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen får 100 000 kr för att kontraktera en konsult. Vem avslöjas först nästa vecka. Kommunstyrelsen behöver inte heller annonsera efter någon utan kan välja den man som Carl-Eric Ahlström gått i god för.

CHRISTER BERG

# ÅTVIDABERG

27/3

## Utredning om social centralnämnd

Kommunfullmäktige beslutade på torsdagskvällen låta utreda frågan om inrättande av en social centralnämnd. Socialassistent Wide Hellman (s) uttalade sin tillfredsställelse med beslutet. AV landets 278 kommuner är det i dag bara 22 som fortfarande har delade nämnder, sade han. I Åtvidaberg har vi nu i ett par år prövat att arbeta efter helhetsprincipen i ett övergångskede. Vi har bara goda erfarenheter, menade Wide Hellman som också påpekade att enövertag till centralnämnd i främsta hand är för klienternas bästa.

Gunnar Landin (c) ville inte motsätta sig en utredning. Men vi inom centern vill inte binda oss för att det därmed är sagt att det skall bli en centralnämnd. Först vill vi se utredningsresultatet.

Liknande tankegångar framfördes från kds sida genom Barbro Boll.

Såväl Eric Jernberg (s) som Brita Petersson (m) framhöll att tiden nu är inne för en övergång till social centralnämnd.

Företagshälsovården. När kommunfullmäktige på torsdagen beslutade att inrätta en central skyddskommitté innebar det beslutet också att man nu får en instans som bli kommer att syssla med frågan om företagshälsovård för de kommunalt anställda. Det föranledde Stig Strömberg (s) att säga att kommittén i det sammanhanget också bör tänka på de mindre företagen i samhället, företag som var för sig är för små att ha egen företagshälsovård. I samverkan med företrädare för näringsliv och fackliga organisationer bör man medverka till att även anställda på mindre företag kan komma i åtnjutande av förmånen, påpekade Stig Strömberg.

# Ungdomsforum i Åtvid för ett fritt Spanien

Östergötlands FCO- och SSU-distrikt arrangerade under lördagen och söndagen ett fackligt ungdomsforum i Åtvidaberg. Drygt hundra ungdomar samlades på hotell Stallet i Åtvidaberg för att under de båda dagarna behandla ämnen som paragraf 32, de multinationella företagen och första maj.

Hela arrangemanget är en avslutning på de fackliga ungdomsskolor som genomförts under hösten och vintern. Skolor i vilka över 500 ungdomar deltagit.

Den fackliga ungdomshelgen inleddes på lördagsförmiddagen med en demonstration och ett apellmöte för ett fritt Spanien. Med Kinda blåsorkester och en fanborg i täten marscherade man upp på gågatan i Åtvidaberg där man uppmanade åhörarna att inte resa till Spanien och att stödja SSU:s insamling för ett fritt Spanien.

Efter lunch höll Lars Eriksson, LO, ett anförande under rubriken Ungdom väljer framtid. Resten av eftermiddagen ägnades åt utskottsarbete. På kvällen framförde skådespelare från Norrköping—Linköpings stadsteater pjäsen Chile lider en plåga.

## Tusentals i fängelse

I uttalandet om Spanien konstaterar man att den nya regimens

tal om reformer och demokratisering inte har någon grund i verkligheten. Fredliga demonstrationer slås ner, oppositionsmän arresteras och trots löften om amnesti för politiska fångar sitter fortfarande tusentals av dem i fängelser där tortyr tillhör vardagsrutinen.

Ungdomsforumet menar att arbetarrörelser runt om i Europa måste stödja och förena sig med de demokratiska krafterna i Spanien. Den avgörande kampen för demokratin måste föras av det spanska folket självt men också vi i Sverige kan göra solidariska insatser i denna kamp, säger man.

## Full sysselsättning

De fackliga ungdomarna antog också ett uttalande om sysselsättningen vari man kräver full sysselsättning och att speciella insatser görs för att motverka ungdomsarbetslösheten. Vidare behandlar man invandrarnas situation och hävdar att invandrarna skall få full rösträtt i riksdagsval och att de även skall vara valbara till riksdagen. Den kommunala rösträtten efter tre års vistelse i Sverige är bara ett litet steg på den vägen.

På söndagen fortsattes och avslutades verksamheten i arbetsgrupperna. Sedan Roger Möller från SSU-förbundet talat över ämnet Om vi får bestämma lästes ungdomsmanifestet upp och forumet avslutades.

# Åtvidaberg

## Fullmäktigedebatt om elledning i Falerum

På torsdagen beslutade kommunfullmäktige i ett yttrande till Vattenfall att tillstyrka den föreslagna dragningen av den omdiskuterade 800 kV-ledningen mellan Oskarshamn och Forsmark. Förslaget innebär att ledningen kommer att dras ca 800 meter öster om Gärdsrums kyrka. Fullmäktige säger sig vara medveten om att ledningen medför störningar i landskapsbilden men att den föreslagna sträckningen ändå är den mest skonsamma.

Nils-Erik Norrman (c), som också är ledamot i Gärdsrums kyrkoråd, reserverade sig mot beslutet. Tyvärr, sade han, är det sorgligt att se vilket dåligt intresse man i nämnder och styrelser visat för frågan. Området är klasat som riksintressant av samma personer som nu tycker att platsen är lämplig för det här jätteprojektet. Det är märkligt, sade Nils-Erik Norrman. Vi får väl vara glada att fundamenten inte ställs på kyrkogården. Vi har försökt och kommer att försöka att få en ändring till stånd.

Byggnadsnämndens ordförande Åke Elliot (m) erinrade om att nämnden varit på plats och studerat förhållandena. Men vi måste se till hela kommunens intressen, sade han. Någonstans måste ledningen dras och överallt får man mothåll. Jag tror att Vattenfall gjort det bästa möjliga av en svår situation, slutade Åke Elliot.

Även kulturnämndens ordförande Einar Landin påpekade att man tillsammans med Olof Söderbäck varit och tittat på alternativen. För övrigt tillhör en av nämndens ledamöter också kyrkorådet i Gärdsrum och denne reserverade sig inte mot kulturnämndens beslut, påpekade Einar Landin.

Det kan för övrigt nämnas att den föreslagna sträckningen genom Åtvidaberg varit föremål för kritik på flera platser. Men förutom en mindre justering i norra delen är det just dragningen över Uknadalen som diskuterats. Inte mindre än fyra olika lösningar förbi Falerum har presenterats, informationsmöten anordnats och nämnder och tjänstemän har besökt platsen.

## Nära 200 deltagare på gammaldanskursen

Kanske det roligaste med våra kurser är att de lockar människor i alla åldrar. Från 15-åringar och hela skalan upp till pensionsåldern. Det säger Ivan Nådlin, ordförande i Åtvids valens vänner när han nu kan se tillbaka på ännu en succéartad kurs i gammaldans. Intresset för att lära sig snoa, pariserpolka, skånsk mazurka och allt vad det heter är fortfarande mycket stort i Åtvid, konstaterar han. Vårens kurs samlade närmare 200 deltagare.

— Rekord? Nej, vi har haft lika många tidigare. Problemet är bara att vi inte kan ta emot alla som anmäler sig, säger Ivan Nådlin.

Med Bengt Hellström som kursledare och Wille Svensson svarande för dragspeltionerna har gammaldansarna ockuperat Godtemplargården två kvällar i veckan under våren. Under de 20 kursstimmarna har man hunnit med att pröva på det mesta i gammaldansväg.

På lördagskvällen hölls avslutning i Folkets hus. Ivan Nådlin kunde hälsa ca 240 kursdeltagare och medlemmar välkomna till de dukade borden. Kursledaren Bengt Hellström avtackades med en blomsterkvast. Därefter praktiserade man sina kunskaper på dansgolvet till tonerna av Göran Johnssons orkester.

Grebo-Värna centerorganisationer anordnade på fredagskvällen ett informationsmöte i Fritidsgården i Grebo nya skola. Fru Thyra Andersson kunde hälsa närmare 50-talet besökare välkomna. Fru Anna Vählin-Andersson, Norrköping, var kvällens huvudgäst och i anföranden redogjorde hon för familjepolitiska och skolfrågor. För underhållningen svarade Royne Lindström från Visans vänner i Linköping.

Åtvidabergs bilfrakt och lastbilcentral höll på fredagskvällen årsstämma i Folkets hus. Förhandlingarna leddes av direktör Kjell Björéus från Östergötlands åkeriförening. De som stod i tur att avgå i styrelsen omvaldes. Man beslutade om oförändrade provisioner och att rekommendera medlemmarna att inte lösa in sina andelar under 1977. Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen under 1975 haft en fakturerad omsättning på knappt 3 milj. kr vilket är en ökning med nära 75 000 kr eller 2,5 procent. Kassan balanserade på drygt 1,8 milj. en ökning med ca 567 000 kr. Årets förlust uppgick till 35 000 kr. Efter förhandlingarna redogjorde Kjell Björéus för de nya bestämmelser om säkring av last som inom kort träder i kraft. Vidare informerade han om det rådande sysselsättningsläget.



Roland Palmér och Rolf Trygg segrade i Åtvidabergs bridgeklubbs tävling Kopparvalsen som avgjordes på söndagen

### Vadstenapar vann Åtvidsbridge

På söndagen avgjordes den 26:e upplagan av Kopparvalsen. Åtvidabergs bridgeklubbs traditionella vartävling. 28 par ställde upp på Bruksmässen i Åtvidaberg för att göra upp om platserna i "Valsen" som betraktas som en av de större bridgetävlingarna i östra mellansvenska distriktet. Under större delen av dagen ledde Åtvidabergsparet A Wessman/N Å Rundberg. Men under sista delen av tävlingen spurtade fem par om dem.

Inte förrän i allra sista omgången kom tävlingen att avgöras. Ända till slutet var det ovisst mellan Vadstenas Palmér och Trygg och Sangs Jonsson och Eklund. Med fyra poäng till godo gick dock de förra till seger. Notabelt är att favoritparet "Lok-Pelle" Pettersson och Olle Jonsheim från Norrköping kom utanför prisplats. Fjölårsvinnarna Nyberg/Melin från Uppsala hamnade på femte plats.

Nöjd tävlingsledare var Karl-Axel Ny som ansåg att tävling-

arna gått mycket bra. Vi kommer igen nästa år, sade han och förutskickade då en tävling omfattande 32 par.

Resultat:  
1) R Palmér—R Trygg, Vadstena BK, +127 poäng; 2) Ö Jons—G Eklund, BK Sang, 123; 3) B Blom—B Nygren, Norrköpings BS, 118; 4) H Granevi—J Nilsson, Linköpings BS, 116; 5) T Nyberg—O Melin, BK Fyris, Uppsala, 91; 6) A Wessman—N Å Rundberg, Åtvidabergs BS, 88; 7) L Gustavsson—T Karlsson, Katrineholms BA, 84; 8) L Johansson—N Olsson, Gamleby BK, 79; 9) B Pettersson—R Karlsson, Överums BK, och H Franzén—C Sandström, Mjölby BK, 63; 11) T Eklund—CG Herge, Åtvidabergs BS, 42; 12) H Rehnström—N Nilsson, Valdemaarviks BK, 42; 13) Å Fritz—S Norrbin, Stångbro BK, 27; 14) G Hagald—H Falck, Åtvidabergs BS, 15; 15) A Björk—A Pettersson, Linköpings BS, 8; 16) G Pettersson—O Jonsheim, Norrköpings BS, 7.

# ÅTVIDABERG

**Hundskolan.** Åtvidabergs hundklubb inledde på söndagen vårens kurser i Hundskolan. Över 30 hundar av alla de raser och med tillhörande mattar och hussar hade infunnit sig vid klubbstugan i Häckla. Första dagen ägnades mest åt allmän information, inskrivning och uppvisning. För uppvisningen svarade Per Linnerstedt och Peter Lindersjö med schäfrarna Boy och Bessie. Redan nästa veckoslut börjar allvaret för de inskrivna hundarna. Efter påsk startar hundklubben dessutom en valpkurs.

**OK Ekens fjärde träningsorientering** i Botorpsterrängen på söndagen samlade 40-talet deltagare. Banorna hade lagts av Sven-Olov Haraldsson och Helmut Kausman. Resultat: Bana A 9,8 km: 1) Per-Inge Svensson 1.22.45. Bana B 4,5 km: 1) Allan Bengtsson 39.10; 2) Sten Johansson 42.44; 3) Lennart Haglund 43.45; 4) Birger Samuelsson 44.30; 5) Sten Eriksson 44.30. Bana B 4,5 km damer: 1) Anne-Marie Persson 1.12.15; 2) Inger Carlsson 1.12.45; 3) Kerstin Wernersson 1.13.30. Bana C 2,5 km: 1) Helena Bengtsson 28.15; 2) Ulf Wernersson 42.25; 3) Kerstin Carlsson 42.45; 4) Gun Söderbäck 44.10.

**Reningsverket i Björsäter.** Företrädare för länsstyrelsen och Åtvidabergs kommun har i Björsäter diskuterat planerna på det nya reningsverkets placering. Man har tidigare enbart talat om en plats en dryg halvkilometer från det nuvarande. Men på byggnadskontoret är man nu intresserad av att förlägga det nya på samma plats som det gamla. Man kom överens om att försöka anordna en informationsträff för invånarna i Björsäter om ärendet. Det kan för övrigt nämnas att flera av dem som bor i närheten av det nuvarande reningsverket för ungefär fem år sedan i en skrivelse till kommunen begärde att åtgärder borde vidtas mot olägenheter i form av dålig lukt och oljud från verket.

**Björsätters socialdemokratiska förening** har haft årsmöte. I styrelsen omvaldes Kjell Mattsson, Ulla Dahlberg, Karl-Evert Sääf, Margareta Andersson och Åke Dahlberg. Efter förhandlingarna bjöds de omkring 20 närvarande på kaffe och underhållning av SSU-Partisan från Linköping. Kvällen avslutades med att ordförande Kjell Mattsson informerade om det kommunala handlingsprogrammet varefter diskussion följde.

### Kontraktsgdag i Åtvid

Kontraktsgdagen i Åtvidaberg på söndagen för Bankekind och Skärkinds kontrakt kom till stor del att präglas av Svenska sjömanskyrkans 100-årsjubileum. Närmare 400 personer hade sökt sig till den inledande högmässan i Åtvids nya kyrka på söndageftermiddagen. Kyrkoherde Arne Nilsson, Åtvidaberg, var liturg och predikant var Åke Sundelin, generalsekreterare i svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse. Under ledning av musikdirektör Ingemar Ericsson medverkade den nära 100 sångare stora kontraktskören med flera inslag. Högmässan följde för övrigt den nya gudstjänstordningen.

Efter högmässan fortsatte kontraktsgdagen i Alléskolan med kyrkkaffe. Inför en nära nog tvåhundrahövdad åhörarskara sjöng därefter den stora kontraktskören. Generalsekreterare Åke Sundelin höll ett anförande, där han berättade om sjömansvården, var sjömanspräster och kyrkor finns ute i världen och vilka arbetsuppgifter som präglar verksamheten.

Åke Sundelin redogjorde också för den osäkra finansieringsformen. För det närmaste året räknar man med utgifter i storleken 5,9 milj kr. Från kyrkofonden får man 850 000 kr. Resten måste insamlas på frivillig väg genom kollekt, syföreningsbidrag osv. Om man än inte kan beräkna inkomsterna så har man ändå hittills lyckats få debet och kredit att gå ihop.

Efter anförande fortsatte kontraktskören med några inslag. Avslutningsorden hölls av kontraktspastor Sven Norlin, Östra Ryd.

**Pimpelmästerskap.** Säkens sportfiskeklubb har haft klubbmästerskap i pimpelfiske på sjön Såken. Klar segrare blev Håkan Olsén som därmed tog sin första inteckning i det av Säkens fiskevårdsförening nyuppsatta vandringspriset. Resultat: 1) Håkan Olsén 417,5 poäng; 2) Per Klint 310; 3) Bo Svensson 254,5; 4) Roland Karlsson 217,5; 5) Jonny Wall 213,5; 6) Göran Klint 213; 7) Gösta Svensson 210,5.

Åtvidaberg kan  
få nya företag:

# Men det kommer ta tid

— Det skall bli mera substantiellt att arbeta med en enda kommun i stället för att som tidigare bara ha varit en förmedlande länk mellan tolv olika kommuner och industrier beredda på att flytta sin verksamhet. Det sade Åtvidabergs nytillsatte näringslivskonsult Emes Olsson vid en av kommunen anordnad pressinformation på tisdagen.

Efter den senaste tidens hysch-hysch presenterades nu äntligen mannen som skall ägna sig på heltid åt näringslivsfrågor i Åtvid av kommunalrådet Carl-Eric Ahlström, huvudansvarig för lokaliseringsspolitiken, och kanslichef Assar Holmqvist.

Emes Olsson förklarade på informationen att han ser ljus på möjligheterna att knyta nya före-

(Forts sid 5 MEN DET)

31/3

## Men det . . .

(Forts från sidan 3)

tag till Åtvidaberg. Men samtidigt hävdade han i likhet med Assar Holmqvist och Carl-Eric Ahlström att man inte kan utlova några resultat fram till årets slut, dvs den tid som 100 000-kronors kontraktet gäller.

— Närmast gäller det nu att bearbeta det dussintal kontakter man för en dryg månad sedan fick i Stockholm. Vi har grundad anledning förmoda att något händer, sade Emes Olsson. Men etablering tar tid.

Åtvidabergs kommun har inte tidigare gjort sig känd för att öppet redovisa vad som görs eller har gjorts i lokaliseringsfrågor. Inte heller Emes Olsson ville lova att någon ändring härvidlag är att vänta.

Den nye näringslivskonsulten kommer inte bara att, som många väntat sig, ägna sig åt att få nya företag att etablera sig i Åtvidaberg. Bland de arbetsuppgifter som kommunstyrelsen ålagt honom ingår som en betydande del också att ge de redan etablerade företagen en hjälpande hand. En del av dessa är mycket attraktiva ur sysselsättningssynpunkt, menade Emes Olsson.

Vidare kommer konsulten att få ägna mycken tid till att upprätta ett företagsregister. Att kartlägga alla företag, även de små, med antal anställda, verksamhetsområden, problem och önskemål kan vara en nog så tidsödande historia.

### Initialinsats

Kanslichef Assar Holmqvist påpekade att det är nu det verkliga jobbet börjar för att komma tillrätta med näringslivsfrågorna i Åtvid. Det problemet löser vi inte bara genom att anställa en konsult, sade han. Det är bara en ini-



tialinsats. Sannolikt behöver vi dessutom mer tid än de nio månader som Emes Olsson nu är engagerad.

Under informationen ombads Emes Olsson att redogöra för sitt arbete inom Företagarföreningen och vilka resultat han uppnått vad det gällde att få företag att etablera sig i någon östgötakommun. Konsulten avböjde dock att svara på sådana frågor.

### Diskutabelt

Slutligen konstaterades att frågan om den nye näringslivskonsulten verkligen kan betraktas som anställd är diskutabel. Kommunfullmäktige beslutade i torsdags att ge kommunstyrelsen fullmakt att kontraktera en i frågorna väl insatt person. Men fullmäktiges protokoll är inte justerat och än mindre i laga ordning anslaget. Innan så är fallet kan knappast beslutet anses ha vunnit laga kraft. Detta till trots fattade kommunstyrelsen sitt beslut redan i måndags.

Emes Olsson är född 1910 och under de tre senaste åren arbetat som näringslivskonsult i Östergötland med länets samtliga kommuner som arbetsgivare. Dessförinnan var han verksam som journalist, först på Folkbladet Östgöten och därefter på Correspondenten. Där sysslade han huvudsakligen med kommunalpolitiska och näringspolitiska frågor.

CHRISTER BERG