



Finländaren Vesterinen på väg mot segern

VESTERINEN SUVERÄN Dubbelt Finland i Bersbo

Det blev dubbelt finskt i täten när den 15:e upplagan av Linköpings MS publikknipande och för de tävlande stenhårda specialtrialen kördes i Bersbo gruvsamhälle norr om Atvidaberg på lördagen. Suverän segrare blev finske trialmästaren och VM-tvåan Yrjö Vesterinen som efteranmälde sig så sent som i fredags. Det var Vesterinens andra start i Bersbo och det blev alltså en fullträff. Ändå kämpade han om prickarna i hårdast tänkbara konkurrens med i stort sett hela den övriga nordiska eliten. Vesterinens slutpoäng blev 29 prickar varav bara sex i trialmomentet där han också lyckades bäst av alla de 130 startande förarna.

Om Vesterinen i ensamt majestät kunde bestiga prisballens översta plats så var det desto hårdare om silvret. Bara två prickar skilde de tre närmaste konkurrenterna åt. Längsta sträcket drog dock Vesterinens landsman Tom Sjöman som tidigare har en Bersbotriumph bland alla sina meriter. Han var en prick före Lidköpingsåkaren Thomas Kjellström som i sin tur slog fjolårsvinnaren Benny Sellman med ytterligare en prick.

Sexfaldige Bersbosegraren Kurt "Pilagården" Gustavsson, i år tävlande för arrangörsklubben LMS, fick det den här gången inte riktigt att stämma på trialdelen. Däremot gick tillförlitlighetsdelen bra och där hade han bara två förare framför sig. Nu slutade han på en sjätte plats totalt med norska ässet Björn Fagerli närmast framför sig.

Bäst på tillförlitlighetsdelen var annars Järvas Steve Tell med bara 15 prickar, tätt följd av Bernt Enö från Södertälje med 17.

□ KLASS 2

Sist i fältet startade Mats Ottosson, MK Jämke, på sin Ossamaskin. Mats fann sig väl tillrätta på den hårda banan och åkte i klass 2 in på en säkert förstaplats. Slående närmaste konkurrenten Ragnar Holm, LMS, med hela 21 prickar. I sin klass var Mats bäst både på trialdelen och i tillförlitlighetsdelen. På den senare delen delade han dock förstaplatsen med Hans Andersson, Finspång, och Lars Erik Gustafsson, Örebro.

Arrangörsklubben LMS med tävlingsledarna Bo Sjösvärd och Alf Löfquist i spetsen kunde på lördagskvällen återigen konstatera att man lyckats med bedriften att genomföra ett i det närmaste perfekt arrangemang. Det mesta klaffade och inte heller i år behövde man ta någon av de båda ambulanserna eller de tre bårbararlagerna till hjälp. Men så har man också en minutlös kontroll av förare och maskiner före start. Och, det måste också tilläggas, så kör också förarna beundransvärt disciplinerat på den för oss vanliga dödliga minst sagt äventyrliga banan.

□ RASANDE

I skogarna och på isbanan på sjön Madgöl gick det undan i en rasande fart. Bland varphögarna vid gruvorna ställdes balanssinnet och känslan för maskinernas kapacitet på hårda prov. I tre tim-

mar utan uppehåll. Vilken kondis. Men så är också Bersbotrialen den kanske hårdaste motoreykeltävlingen i Sverige. Möjligen kommer Novemberkåsan upp i samma nivå. Frånsett premiären för 15 år sedan har det heller aldrig hänt att någon vunnit i Bersbo första gången han ställt upp.

Man förstår att den här tävlingsformen är publikdragande. Årets tävling beräknas ha lockat närmare 2 000 åskådare utmed den 15 km långa banan. Med litet mer tyngd på PR-sidan skulle det komma ännu fler.

CHRISTER BERG

Klass 1

1) Yrjö Vesterinen, Finland, Bult. (6, 23) 29; 2) Tom Sjöman, Finland, Yamaha (16, 29) 45; 3) Thomas Kjellström, Lidk. MK, Bult. (10, 36) 46; 4) Benny Sellman, Kungsb. MA, Montesa

(13, 34) 47; 5) Björn Fagerli, Norge, Bult. (23, 31) 54; 6) Kurt Gustavsson, LMS, Montesa (40, 19) 59; 7) Raimo Klingberg, Finland, Bult. (37, 36) 73; 8) Steve Tell, Järva MK, MCB (68, 15) 83; 9) Henry Tallgren, Finland, KTM (74, 31) 105; 10) Ingemar Olofsson, Hylinge MS, Ossa 106; 11) Ingemar Gustavsson, Varbergs MK, MCB, 106; 12) Lennart Andersson, AMF Södert., Ancil, 108; 13) Börje Lindgren, MK Orion, Maico, 110; 14) Bernt Enö, AMF Södert., Zündapp, 110; 15) Ingemar Österberg, SMI MK, HVA, 119; 25) Arne Wallerstedt, VMS, Bult, 145; 27) Jan Samuelsson LMS, HVA, 149; 29) Hans Bertil Riom, VMS, HVA, 159; 31) Lars Broman, LMS, HVA, 171; 33) Gösta Karlén, LMS, HVA, 185; 34) Anders Nyman, Tranås MS, HVA, 186; 35) Ingemar Wennerberg, SMK Östgöta, KTM, 187; 36) Ulf Andersson, SMK Östgöta, HVA, 187; 37) Leif Bark, SMK Örebro, Ossa, 188.

Klass 2

1) Mats Ottosson, MK Jämke, Ossa (63, 26), 89; 2) Ragnar Holm, LMS,

HVA (79, 31) 110; 3) Jan Isgren, SMK Malmö, HVA (81, 32) 113; 4) Hans Andersson, FMS, HVA (87, 26) 113; 5) Sören Berggren, SMK Östgöta, HVA (80, 36) 116; 6) André Svensson, LMS, HVA (96, 27) 123; 7) Claes Karlén, LMS, MCB (95, 29) 124; 8) Jeff Nilsson, MK Orion, HVA (97, 36) 133; 9) Lars Erik Löfstedt, SMK Östgöta MCB (100, 37) 137; 10) Kjell Thörnblom, SAMS, MCB (100, 40) 140; 18) Dick Aronsson, Tranås MS, HVA 153; 21) Benny Ekberg, LMS, BSA 160.

Lag Klass 1

1) Kungsbacka MA (Benny Sellman, Bert Andersson, Håkan Erlandsson)

Ragge Holm etta i Bersbo

Trots att Kurt Gustafsson i sin LMS-debut i Specialtrialen i Bersbo inte kunde hänga med i den absoluta toppen i klass 1, blev det ändå och mycket överraskande en seger för arrangörsklubben. I Klass 2-prislistan stod Mats Ottosson, MK Jämko som segrare, men det visade sig vid en efterkontroll vara fel. Han hade åkt ett varv för litet! Segrare blev nu i stället LMS-aren och speedwayföraren Ragnar Holm, 110 prickar, före Jan Isgren, Malmö, 113. Det är första gången, som en speedwayåkare tagit hem en klassegger i Specialtrialen, som verkligen inte har ett skvatt med speedway att göra. Ragge kör en del T-tävlingar under vintersäsongen och det är säkert en utmärkt styrkeoch balansträning inför det kommande västerbensläpandet.

Åtvidaberg

Kolliston i Falerum. En krock mellan två personbilar inträffade på lördagen i höjd med kiosken i Falerum. Det var när föraren till en personbil skulle svänga ut på vägen för att fortsätta mot Ukna som olyckan inträffade. Tämmligen omfattande plåtskador uppstod på fordonen medan de som färdades i bilarna klarade sig helskinnade.

Hjort krockdödades. En Uppsala-labo var natten till söndagen på väg mot Linköping då han på raksträckan vid Örsätter upptäckte två hjortar på vägen. Han lyckades undvika den ena men körde rakt på den andra hjorten. Djuret avled omedelbart av skadorna. Fordonet fick en del plåtskador.

Plånboksstöld. Vid en danstillställning i Rumma Folkets hus på lördagskvällen stals en plånbok innehållande drygt 100 kr i kontanter och legitimationshandlingar. Plånboken förvarades i en jacka som ägaren hängt av sig i garderoben.

Centermöten Grebo. Grebo—Värna center- och CKF-avdelningar höll på fredagen årsmöten hos familjen Gunnar Melefors i Grebo. Centeravdelningens årsmöte leddes av ordförande Sten Hemmingsson. Hela styrelsen omvaldes. Nomineringslistor till riksdagsval och kyrkofullmäktigeval diskuterades. Studiecirkeln Arbete för välfärd presenterades och vidare rapporterades att avdelningens ekonomi under året förbättrats med ca 1 000 kr. I CKF-avdelningen omvaldes styrelsen med Tyra Andersson som ordförande. Avdelningen har nu 55 medlemmar. Vidare företogs förnominering till riksdagsvalet.

Medlare. Som medlare mellan samboende har länsstyrelsen fram till årets slut förordnat Alva Jönander, Arne Nilsson och Tord Nilsson.

Tredje raka för Anders

På lördagen avgjordes den tredje deltävlingen i skidserien för ungdomar från Linköping, Åtvidaberg, Björnsäter och Grebo. AIF svarade för värdskapet för tävlingen som för övrigt var den första i Åtvidaberg på fyra år. Startlistan upptog ett rekordstort antal löpare, 176 st, varav alla så när som på två kom i mål.

Som skidseriens dominant får 14-åriga AIF:aren Anders Öberg betecknas. Han har vunnit sin klass alla tre gångerna med Eric Söderbäck som ständigt tvåa. Tre delsegrar har också Grebos Yvonne Wallberg och Jonas Pettersson, LSK. Den avslutande deltävlingen går på lördag, troligen i Bankekind.

Resultat:

Flickor 1960—61: 1) Liselotte Berg, LSK, 21,11; 2) Margareta Schultz, BSK, 25,56.

Pojkar 1960—61: 1) Roger Mårtensson, LSK, 14,48; 2) Anders Karlsson, LSK, 15,17; 3) Thomas Andersson, LSK, 15,35.

Flickor 1962—63: 1) Yvonne Wallberg, Grebo, 8,49; 2) Marie Andersson, LSK, 9,57.

Flickor 1964—65: 1) Marie Wallberg, Grebo, 9,48; 2) Lena Bergsén, AIF, 10,39.

Pojkar 1962—63: 1) Anders Öberg, AIF, 7,40; 2) Erik Söderbäck, AIF, 8,02; 3) Mikael Bergsén, AIF, 8,17.

Pojkar 1964—65: 1) Jonas Pettersson, LSK, 8,50; 2) Joakim Svensson, LSK, 9,23; 3) Håkan Johansson, AIF, 9,37; 4) Per Gunnar, AIF, 9,49.

Pojkar 1966—67: 1) Niclas Bergsén, AIF, 5,17; 2) Tommy Gunnar, AIF, 5,42; 3) Roger Larsson, AIF, 5,51; 4) Stefan Wallberg, AIF, 5,52; 5) Magnus Johansson, AIF, 5,58; 6) Patrick Rosenberg, AIF, 5,59, och Rikard Elwing, AIF, 5,59.

Flickor 1966—67: 1) Cecilia Kviak, LSK, 6,03; 2) Sofia Henriksson, LSK, 6,28; 3) Agneta Andersson, AIF, 6,33; 4) Marita Nådin, Grebo, 6,41.

Åtvidaberg

Diabetikerordförande avgår efter 40 år

I samband med Åtvidabergs diabetesförenings årsmöte på söndagen lämnade John Vessman posten som ordförande. John Vessman var en av grundarna av föreningen och har alltsedan starten i början av 30-talet varit dess ordförande. Nu menar han att det är dags för yngre krafter att ta vid. Han blomsterhyllades för sina insatser och Elsie Rosander höll ett tal för honom.

Årsmötet ägde rum i IVRO-salen och hade samlat ett 30-tal medlemmar. Förhandlingarna leddes av John Vessman. Till ny ordförande utsågs Eric Werner-son. Hans Gullqvist efterträddes på sekreterarposten av Elsie Persson. På övriga poster i styrelsen blev det omval.

Under 1975 ökade antalet medlemmar med 14 till 82. Man beslutade att anordna ett lotteri även i år. Likaså skall man delta i försäljningen av Rikslotteriet. Vidare godkändes årsberättelsen och ett antal rapporter lästes upp.

Programmet klart för vårens kyrkomusik

I sina huvuddrag är nu det kyrkomusikaliska programmet spikat fram till påsk. Musikdirektör Ingemar Ericsson berättar att redan på söndag är det dags för en stor musikalisk begivenhet. I en musikgudstjänst i Gamla kyrkan kommer man att anordna en introduktionsafton på den nya psalmboken Psalmer och visor. Ett urval på sju nummer kommer att framföras.

Varje nummer inleds med att en körgrupp från Åtvidaberg sjunger psalmen varefter Bengt Hallbergs trio improviserar över det givna temat. Förutom Hallberg ingår i trion Berndt Rosengren och Sture Nordin.

Redan lördagen därpå är det dags för nästa evenemang. Då besöker den österrikiske organisten Max Sweimüller Åtvidaberg. I Gamla kyrkan spelar han ett program med äldre musik. Sista söndagen i februari, tillika den första söndagen i fastan, anordnas musikstund i Åtvids nya kyrka. Solister blir Maria Mucchiano—Johansson och Anna Söderbäck.

I mitten på mars äger den stora Passionskonserten rum. Som vanligt i Nya kyrkan. Det är vårens stora kyrkomusikaliska satsning där samtliga körer medverkar.

ÅTVIDABERG

4/2

30 proc av skatten till social omvårdnad

Den sociala omvårdnaden tar i anspråk ca 30 proc av kommunens skatteintäkter. Det framgår av informationsbroschyren Hur används våra skattepengar 1976, som Åtvidabergs kommunstyrelse utarbetat och i dagarna distribuerar till hushållen i kommunen. Den kommunala budgeten omsluter totalt ca 70 milj kr, varav drygt 60 milj till den löpande driften.

Det betyder att driftkostnaderna i år beräknas bli 10 milj dyrare än förra året. Orsaken är i första hand ökade lönekostnader och ökad arbetsgivaravgift. Kostnader, som kommunen inte har någon möjlighet att påverka.

I broschyren redogörs för den exakta skattesatsen i de olika församlingarna. Vidare talar man i huvuddrag om vad olika saker får kosta i år. Undervisningen exempelvis kostar nära 20 milj. Men där får man tillbaka i stort sett hälften i form av statsbidrag. Den sociala omvårdnaden uppgår till drygt 16,5 milj, varav 11,6 betalas i form av skatt.

I kommentarerna på sista sidan berättar man också att man inom miljövärden satsar på utbyggnaden av avloppsreningsverket i Åtvid, vilket beräknas kosta 7,5 milj. Dessutom kommer under 1976 30 tomter att finnas tillgängliga för bebyggelse i tätorten och 30 i Grebo. Utbyggnad av gator och ledningar för det blivande villaområdet i Fiskarhagen genomförs i år. Dessutom planeras en seriebyggnation på totalt ca 50 hus i Nygård påbörjas i år.

Björnsäter—Yxnerums centeravdelning och Björnsäters CKF-avdelning hade på fredagen årsmöte på Åtvidabergs hotell. Centeravdelningen har nu 54 medlemmar. Styrelsen med Gunnar Nilsson som ordförande omvaldes. CKF-avdelningen har 32 medlemmar och ordförande är Agneta Ohlsson. Till ny sekreterare valdes Eva Wärnelius efter Astrid Schultz som efter tio år på posten undangett sig återval. Hon avtackades också med blommor. Tillsammans utfördes förnominering av landstings- och riksdagskandidater. Sigvard Önnegren och Agne Ohlsson informerade om kommunala angelägenheter. Efter förhandlingarna som samlat ett 40-tal personer underhöll Agneta Ekström och Ewald Medling med ett visprogram.

Skridsko till tusen. Under hela februari månad pågår Korpens kampanj Skridsko till tusen vid Kanonvallen. Premiärdagen räknade man in 45 starter vilket be-tecknas som en relativt hygglig start. Varje gång man tar sig runt planen fem varv får man en in-teckning i utlottningen av priser på finaldagen. Tio gånger berättigar till ett milmärke och 20 gånger till ett diplom. De som varit flitigast på isen får också vara med i den riksomfattande dragningen av de verkligt fina priserna.

Pensionärsrådet i Åtvidaberg samlades för första gången på måndagen. Rådet som består av fem representanter från kommunstyrelsen och socialnämnden och fem från pensionärsföreningarna i Åtvidaberg, Björnsäter, Grebo och Hannäs-Gärdsrum är egentligen en referensgrupp där man skall diskutera för pensionärerna frågor av betydelse. Till ordförande i rådet valdes Arne Johansson och till vice ordförande Einar Ahlström. Arne Sjöholm informerade om kommunförbundets rekommendationer till hur ett pensionärsråd skall arbeta. Vidare gick man igenom en del praktiska detaljer. Försättningsvis kommer man att mötas en gång i kvartalet och om någon speciell fråga blir aktuell samlas man till extra sammanträde.

Björnsäter. Björnsätersavdelningen av Moderata samlingspartiet anordnade på fredagen en teaterresa för sina medlemmar. Ett 20-tal personer deltog på resan som gick till Stadsteatern i Linköping där man besåg Tore Zetterholms pjäs Predikare-Lena. Arrangemanget ingår i de kulturaktiviteter som Björnsätersavdelningen anordnar ett par gånger om året.

Rättelse. Åtvidabergs diabetesförening bildades 1952 och inte i början av 30-talet som felaktigt uppgavs i tisdagens tidning.

Vägen till Byrum. Kommunstyrelsen i Åtvidaberg begärde förra året att vägverket skulle vidta vissa trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder på vägen till badplatsen vid Byrum i Björnsäter. Man hemställde om trafikmärken om badplats och varningsmärke för utfart och flyttning av infart eller siktröjande arbeten. Vägverket har dock låtit meddela att badplatsskylt sätts upp bara inom ett färdavstånd på högst fem km från riksväg eller mera trafikerad länsväg. Beträffande varningsmärke säger vägverket att sådant inte anses behövas sedan anslutning flyttats och siktröjning utförts 1970. Eftersom anslutningen från badplatsen för ett antal år sedan ombyggts genom kommunens försorg anser vägverket desutom att ytterligare förbättringar bör bekostas av kommunen.

Trafikkurserna lockar. Hittills har drygt 100 åtvidabergare anmält sig till vårens trafikkurser för körkortsinnehav. Det är en bra siffra, menar polisinspektör Knut Tingebys som under tidigare år lyckats engagera mer än var tredje åtvidabergare med körkort att gå igenom kursen. För närvarande vet man att det blir kurser i Åtvidaberg, Björnsäter och Kvarnvik. Mera osäkert är det däremot i Grebo och Falerum. Men ytterligare ett par anmälningar så är saken klar, säger Knut Tingebys. Den här kursomgången startar sista veckan i februari.

Åtvidaberg

5/2

Nya kyrkan blir stora kyrkan

Åtvids nya kyrka som kallats för Åtvids nya kyrka sedan den stod färdig 1885 kommer i fortsättningen att kallas för stora kyrkan. I varje fall om Åtvids kyrkoråd får som det vill. På tisdagen behandlades de förslag till nytt namn på kyrkan som lämnats med anledning av den namnpristävling som utlystes i senaste Adventshälsning. Femton förslag lämnades in varav tre var just stora kyrkan.

Förslag som Storkyrkan, Oskarskyrkan, Bäckfallskyrkan gillades således inte. Inte heller hade någon kommit på idén att föreslå Åtvids nya kyrka. Namnet stora kyrkan kommer nu att föreslås kyrkofullmäktige. I sin motivering för valet säger kyrkorådet att stora kyrkan är det namn som redan används i folkmun.

Beträffande namnförslaget på nya kyrkogården beslutade kyrkorådet att avvakta med sitt ställningstagande tills man är klar med utvidgningsarbetet.

Smyrnaförsamlingen i Åtvidaberg har haft sitt administrationsmöte. Till styrelse valdes Gösta Forsberg, Elis Bjernerjö, Folke Karlsson, Sven Lindholm, Helge Pettersson, Nils Rehn, Allan Rosengren, Gunnar Svensson och Arnold Söderqvist. Kassörer blev Arnold Söderqvist, Gunnar Svensson, Sören Carlsson och Rolf Dovrén. Vid årsskiftet uppgick antalet medlemmar till 250. Kassa omslöt under året 412 355 kr varav genom insamlingar och gåvor inkommit 247 415 kr. Förhandlingarna leddes av Gösta Forsberg som också avtackade samtliga funktionärer. Före sammankomsten hölls en predikan av Gösta Forsberg och Nils Göran Andersson ledde nattvarden. Christer Berg svarade för sång.

Sista orgelräkningen. Kyrkorådet beslutade på tisdagen föreslå Åtvids kyrkofullmäktige att församlingen och Fredriksborgs orgelbyggeri delar på den sista räkningen från tiden för om- och tillbyggnaden av orgeln i Åtvids nya kyrka. Räkningen avser mat och husrum och uppgår till drygt 8 000 kr plus drojsmålsränta. Församlingens del blir 5 060 kr. Kyrkorådet föreslår tilläggsanslag med detta belopp. Likaså föreslår man att tilläggsanslag med 2 600 anslås för vissa justeringsarbeten på orgeln.

musik

Bengt Hallberg spelar psalmer i Åtvidaberg

På söndag introduceras den nya psalmboken i Åtvidaberg i samband med en musikgudstjänst i Åtvids gamla kyrka. Då deltar Bengt Hallbergs trio med Bengt Hallberg, piano, Berndt Rosengren, saxofon, och Sture Nordin, bas. Ett urval av sju nummer kommer att framföras. En körgrupp från Åtvidaberg med Ingemar Ericsson som ledare sjunger först en av de nya psalmerna varefter Bengt Hallbergs trio improviserar på det givna temat. Det kommer också att ges tillfälle för besökarna i den stämmingsfulla kyrkan att själva delta i psalmsången. För arrangemanget svarar Åtvids församling och SKS i Åtvidaberg.

ÅTVIDABERG

Inget kadmiumutslag på Bersboborna

De urinprover som tagits på invånarna i Bersbo med anledning av att man funnit höga kadmiumhalter i dricksvattnet gav negativt utslag. Det innebär att man på grundval av dessa prover inte funnit några tecken på att de människor som druckit av vattnet i sex-sju år blivit förgiftade. Hälsovårdsmyndigheter och läkare fortsätter undersökningen för att komplettera hälsokontrollen.

Markägaren fortsätter tillsammans med myndigheterna att undersöka möjligheten att lösa vattenfrågan för såväl befolkningen som djuruppsättningen på ett 50-tal kor. Bjä har en geolog varit på plats och tittat på markförhållandena.

Hälsovårdsnämnden har tagit mjölkprover från korna. Resultatet av den provtagningen vet man ännu inte.

Varför svarar inte livsmedelsverket?

Hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg efterlyser i en skrivelse till livsmedelsverkets styrelse verkets svar på hälsovårdsnämndens krav på införande av importkontroll på djupfrysta kräftor. Det var i mitten av september förra året som nämnden skickade sin skrivelse till livsmedelsverket. Detta efter att man funnit stora bakteriehardar i importerade kräftor. Noggranna analyser visade också på att bakterierna var av koleratyp.

Hälsovårdsnämnden menade att en importkontroll på de turkiska kräftorna skulle innebära en mångmiljonbesparing för landets kommuner. Nu tycker man i Åtvid att det är på tiden att livsmedelsverket åtminstone svarar på skrivelsen. Samtidigt har nu också hälsovårdsnämnden beslutat tillmötesgå en begäran från livsmedelsverket som vill ha ett parti av de beslagtagna kräftorna.

Dispens för fritidshus. Hälsovårdsnämnden tillstyrker i ett yttrande till länsstyrelsen nybyggnad av fritidshus på fastigheten Övertorp 1:1 i Björsäter.

Salmonella hos husdjur. Länsveterinären meddelar i en skrivelse till hälsovårdsnämnden att man konstaterat fall av salmonella hos husdjur på en gård i Åtvidaberg. De salmonellaprov som tagits på dem som bor på gården har dock visat negativt resultat. Hälsovårdsnämnden kommer nu närmast att undersöka varifrån de salmonellasmittade djuren kommer.

Aktiva kyrkokörer. Av den årsredogörelse som organisten i Åtvids församling nu avgivit framgår att kyrkokörerna varit synnerligen aktiva under 1975. Sammanlagt medverkar 87 personer i kyrkokören, ungdomskören och barnkören. Vid inte mindre än 64 tillfällen har åtminstone någon kör medverkat i gudstjänstsammanhang. Vidare har de under året övat in flera nya nummer. Musikstunder anordnades varje onsdag under sommarmånaderna och varje adventssöndag liksom alla söndagar i fastan. De två stora körkonserterna var Passionskonserten och Adventskonserten. I orgel, piano och harmoni och gehörslära förekom enskild undervisning för organister, kyrkokantorer och biträdande kyrkomusiker med tolv elever.

Åtvidaberg

Hantverkarkvinnorna i Åtvidaberg har haft årsmöte under Monica Lundbergordförandeskap. Omvalda i styrelsen blev vice ordföranden Britta Sandahl och vice sekreteraren Gun Johansson. Klubben har nu 40 medlemmar. Under året utdelades stipendier till två damfrisörselever. Årsmötet avslutades med samkväm.

Bilskrotning. Hälsovårdsnämnden tillstyrker i ett yttrande till kommunstyrelsen att Mahrs Metall och skrot ges auktorisation som bilskrotare. Vidare har hälsovårdsnämnden ingen einran mot företagets verksamhet enligt miljöskyddskungörelsen, vilket man säger i ett yttrande till länsstyrelsen.

Riskavfallsburken. I enlighet med distriktshälsovårdsinspektör Lars Laagers förslag beslutade hälsovårdsnämnden på onsdagen att inköpa 100 s k riskavfallsburkar. Dessa skall kostnadsfritt erbjudas diabetiker i kommunen. Burken är ämnad som förvaringsplats för spetsar från injektions-sprutor. När burkarna är fulla lämnas de till hälsovårdscentralen i Åtvidaberg som vidarebefordrar dem till regionsjukhuset för destruktion. I och med den här åtgärden hoppas man minska risken för olycksfall bland renhållningsarbetarna.

Emot lag och förordning bränner jag i min vedpanna allt brännbart avfall från mitt hushåll. Det skriver en fastighetsägare i Björsäter i en inlägga till hälsovårdsnämnden. Pappersslump går till insamlingar eller levereras till en skrotfirma. Matavfall töms i en gödselränna i ladugården. Efter som han därför får mycket litet avfall att lägga i soptunnan begär han att sophämtningen skall ske med längre intervaller än vad som nu är fallet. Hälsovårdsnämnden beslöt på onsdagen att bordlägga ärendet i avvaktan på yttrande från länsläkareorganisationen i Östergötland.

Tillstyrker matjordstäkt. Hälsovårdsnämnden tillstyrker i en skrivelse till länsstyrelsen matjordstäkt på fastigheten Drängsbo 2:2.

Åtvidsänder ger problem

7/2



Hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg beslutade på onsdagskvällen att tillfråga Åtvids naturförening och trafiksäkerhetskommittén vad som bör göras åt det stora antal änder som under den kalla årstiden håller till i kraftverkskanalen. Man räknar med att närmare 300 änder uppehåller sig där. Ändernas närvaro innebär inte bara ett trevligt inslag i samhället även om det är ett ontyckt nöje att gå och mata dem med brödkanter. Hundratal änder ger ifrån sig en del avföring. När de ger sig ut på korta promenader på vägarna omkring kan de under vissa omständigheter betecknas som en trafikfara.

Hälsovårdsnämnden tog upp ärendet sedan man fått in vissa klagomål. Bl a har kyrkoherde

Arne Nilsson bett att nämnden skulle titta på andstammens storlek, om inte antalet änder nu är så stort att någon form av åtgärd kan behövas.

— Däremot har jag inte, som påståtts i vissa nyhetsmedier, krävt att änderna kall bort, säger Arne Nilsson. Tvärtom tycker jag det är trevligt med änder i kanalen och hoppas att mammorna med sina barn också i fortsättningen skall kunna gå hit och mata dem.

— Inte heller har jag själv haft något obehag av deras närvaro. Änderna håller både rent från fallfrukt och ger gräsmattan extra gödning. Kanske har också en och annan krokus "rensats" bort. Om sedan änderna är en trafikfara kanske mera är

en smaksak. Men vid åtminstone två tillfällen har änder blivit överkörda här, slutar Arne Nilsson.

Naturföreningen och trafiksäkerhetskommittén skall nu närmast yttra sig i andfrågan. Någon avskjutning lär det dock knappast bli tal om. Änderna är nämligen bara lovliga i augusti. Och då befinner de sig inte i kanalen. Ska man skjuta vid annan tidpunkt krävs dispens. Sedan återstår förstås också vad jaktrettsinnehavarna runt om Åtvidaberg säger. En decimering av andstammen i kraftverkskanalen i Åtvid får återverkningar på jakten av änder i sjöarna i Åtvidstrakten. Det är ju samma änder.

CHRISTER BERG

11/2

Facit trasslar till kommunal planering

De vikande befolkningssiffrorna och den under hösten snabbt förändrade bilden på Facit har medfört att tidigare framräknade prognoser nu måst omarbetas. Planeringssutskottet har redovisat nya mindre angenäma siffror som skall ligga till grund för den kommunalekonomiska långtidsplaneringen. Under hösten 1974 utförde kommunen en företagsenkät där samtliga arbetsställen med fem eller fler anställda tillfrågades om den framtida utvecklingen. På grundval av enkäten utarbetades en näringslivsprognos. Enligt denna skulle antalet arbetstillfällen i kommunen öka från 5 120 1975 till 5 650 år 1990.

Men, skriver man, återigen har Åtvidabergs kommun fått erfara hur svårt det är att få fram ett tillförlitligt underlag. Facit AB förväntade enligt enkäten en positiv utveckling. Redan året efter infördes anställningsstopp och

dessutom varslades om friställningar. Därigenom har förutsättningarna för industrisektorn förändrats radikalt.

I den nya prognosen nöjer man sig med siffror fram till 1985. I den gamla prognosen angavs att

1980 skulle 3 000 personer arbeta inom industrin. I den nya endast 2 450.

Kommunens målsättning är att det skall råda balans mellan antalet arbetstillfällen och efterfrå-

(Forts sid 5 FACIT)

Facit . . .

(Forts från sidan 3)

gan på arbetskraft. Nu tror man dock att den brist på arbetstillfällen som f n råder kommer att öka ytterligare. I dag fattas 128 jobb. Om fem år tror man att siffran är det dubbla. För att skapa den eftersträlvade balansen måste antingen utpendlingen öka eller nya arbetstillfällen skapas inom befintlig eller nyetablerad industri, skriver man i rapporten.

Likaså hade man hoppats på en positiv befolkningsutveckling. Men under hela 70-talet har tillväxten stagnerat och nu till och med vänt neråt. 1971 hade kommunen 13 132 invånare. I dag är siffran 12 975. Enligt de gamla prognoserna räknade man med att invånarantalet 1980 skulle vara uppe i 13 500. Nu anger man siffran 13 100.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Kompletteringstrafiken för Hannäsdelens ändras

Kompletteringstrafiken kommer att ändras för den del av befolkningen som bor öster om Falerum, dvs Hannäs, Kvarnvik och Gårdsnäs. I dag är det få eller inga som utnyttjar kompletteringstrafikens möjligheter att ta sig till Åtvidaberg. En av orsakerna kan vara att systemet är litet tillkrånglat. I fortsättningen får Hannäsborna åka taxi direkt in till Åtvidaberg och efter ca tre timmars uppehåll åka buss tillbaka till Falerum eller Hannäs där byte sker till taxi.

Förslaget som behandlades av kommunstyrelsen i måndags är den enda ändringen i komplementet till trafikförslagsplan för Åtvidabergs kommun för trafikåret 1976-77. Kommunen kommer nu att söka statsbidrag efter den framlagda planen.

Den lokala trafiken i kommunen medför en hel del kostnader. Linjen Överum-Dalhem-Fagerdal-Åtvidaberg beräknas för kommunens del ge en nettokostnad för underskott på ca 27 000 kr. Linjen Ekvik-Åtvidaberg beräknas kosta kommunen 4 300 kr, Björkfors-Åtvidaberg 3 000 kr, Falerum-Åtvidaberg 7 500 kr, Åtvidaberg-Överum-Västervik 10 500 kr, Linköping-Ringstorp-Åtvidaberg 25 000 kr och slutligen för linjen Värna-Björnsäter-Åtvidaberg beräknas kommunens nettokostnad för underskott i trafiken uppgå till 25 000 kr.

Öltskänkning. Nykterhetsnämnden beslöt på måndagen tillstyrka att herr Jan Ahlström, Åtvidaberg, ges tillstånd att skänka ut öl i Gamla apoteket. Nykterhetsnämnden anger 01.00 varje dag som sista klockslag. I byggnaden avser sökanden starta en sluten klubb för medlemmar med en lägsta ålder på 18 år.

130 000 för va-utredning. Kommunstyrelsen tillstyrker att byggnadskontoret anvisas 130 000 kr för täckande av utredningskostnader för gatu- och va-ledningar. Bl a ska va-frågorna i områden, som avses planläggas, eller områden, där sanitära skäl kan kräva gemensamhetsanläggning, utredas. Det gäller exempelvis Kvarnvik, Yxnerum och Värna. Dessutom är det nödvändigt med utredningar i samband med byggnadsplanearbete, tomtförsäljning m m i Björnsäter och Falerum.

Borgen för lån till Industribyggen. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige att ställa borgen för byggnadskreditivlån på 1 250 000 kr för Åtvidabergs industribyggen.

Konstinköp. Kommunstyrelsen har tillstyrkt en begäran från kulturnämnden om anslag med 5 000 kr ur fonden för konstnärlig utsmyckning för inköp av konst under 1976. Företrädesvis avser man att inköpa konstverk av de lokala konstnärerna.

Vägverkets flerårsplan. Ett enda projekt är upptaget i Åtvidaberg i Vägverkets flerårsplan för byggande under perioden 1976-80. Det är ny beläggning på den sju km långa delen mellan Åtvidaberg och Lilla Örsätter. Den beräknade kostnaden har angivits till 1,1 milj kr.

Flick nej av vägverket. Kommunstyrelsen begärde förra året att vägverket skulle vidta trafik-säkerhetsfrämjande åtgärder vid Nygård i Åtvid och vid Byrum i Björnsäter. Det gällde en avfartsfyll för södergående trafik på riksväg 35 och in på Nygårdsvägen samt trafikmärken, siktröjning m m vid Byrum. Vägverket meddelade dock att man på grund av begränsade medel, vissa rutiner osv inte ansåg sig kunna utföra det begärda. Kommunstyrelsen beslutade på måndagen att uppdrä å byggnadskontoret att utreda frågan om eventuella förbättringar.

Minskad bokutlåning. Under januari månad i år utlånades drygt 1 100 böcker mindre än under samma siffra förra året. För största delen av minusposten svarar biblioteket i Åtvidaberg där 5 555 böcker lånades ut första månaden i år mot 6 346 samma månad 1975. För övriga bibliotek gäller följande siffror med 1975 års inom parentes: Björnsäter 422 (561), Falerum 420 (565) och Grebo 1 111 (1 151). Under månaden spelades sammanlagt 77 grammofonskivor.

Beredskapsarbeten. Kommunstyrelsen beslöt på måndagen att som kommunalt beredskapsarbete ordna sysselsättning åt åtta ungdomar under 16 veckor. Arbetsplatserna föreslås bli Östergården, förskolor och kommunarkivet. Bruttokostnaden uppgår till drygt 116 000 kr varav statsbidrag beräknas täcka hälften.

Dispositionsrätt. Kommunstyrelsen har beslutat ge Åtvidabergs husindustri AB dispositionsrätt till en tomt i Grebo. På tomten har bolaget för avsikt att uppföra ett permanent visningshus avsett att betjäna hela Östergötland.

Auktorisation av bilskrotare. Kommunstyrelsen tillstyrker i ett yttrande till länsstyrelsen att Mahrs metall och skrot ges auktorisation som bilskrotare. Som förutsättning anges att fastigheten anslutes till det kommunala vånätet och att dagvattenavledning inte får ske utan föregående oljeavskiljning.

Kanonvallen. Kommunstyrelsen tillstyrkte på måndagen fritidsnämndens begäran om anslag med 54 000 kr för uppställning av omklädnadsvagn, elinstallation och servis för vatten och avlopp. Vagnen skall ställas upp på Kanonvallen. Vidare tillstyrktes anslag med 17 000 kr för anläggande av löparbana, kastringar m m p Kanonvallen.

ÅTVIDABERG

Rikhaltigt program för sportlovslediga

Det av många skolelever och lärare efterlängtade sportlovet står för dörren. Hela nästa vecka är det skoledigt och för alla de som stannar kvar på hemorten bjuder som vanligt föreningar och organisationer på ett rikhaltigt program. Vill nu också bara vintern hålla i sig kan man som omväxling också sysselsätta sig med en rad aktiviteter på snö och is.

Fritidsnämnden har tillsammans med 27 föreningar, biblioteken och fritidsgården låtit trycka upp ett program som i dagarna ges ut till eleverna. Dag för dag står där angivet var och när man kan göra vad. Det är allt från primitiv matlagning med SMU Åtvidaberg till en bussresa med Hem och skola.

Skolmästerskap anordnas i badminton, luftgevärsskytte och bordtennis. På lördagen anordnar ÅIF och OK Eken Skidans dag. Det var visst fyra år sen sist. I Vrånghult kan nybörjare prova på att rida på en ponny. På Socker-toppen blir det utförsåkning varje dag. Den som vill lära sig att bygga en fågelholk går till Friluftsförbundets stuga i Alhagen.

Flera utflykter anordnas under veckan. För dem står Friluftsförbundet, Pingstkyrkans ungdom, Falerums IF, Hannäs IF och Åtvidabergs scoutkår. Simhallen, bowlinghallen, sporthallen och biblioteken är öppna hela veckan på extra tider. Fritidsgården ordnar med visafoton, dans och filmer. I Grebo blir det maskerad.

Skötselplan för Kärlekseka m m. Kommunstyrelsen har tillstyrkt en skötselplan gällande Kanonkullen, Kanonvallen, Eddergastranden, Templet och Kärlekseka. Området ägs av Baroniet Adelsvärd, men disponeras och används av kommunen och dess invånare. Baroniet menar att området används som badplats, parkeringsplats, båtplats, idrottsplats och utflyktsmål. Både Templet och Kanontornet kräver reparationer på grund av förslitning och vandalisering. Baroniet anser sig inte utan vidare kunna påta sig kultur- och miljöbevarande uppgifter utan kommunens stöd. Representanter för kommunen har tillsammans med Baroniet nu utarbetat ett förslag till överenskommelse hur området i framtiden skall skötas. Enligt förslaget upplåtes området till en kostnad av 1 000 kr årligen. Vidare förbinder sig kommunen att skydda och restaurera Kanontornet och Templet, att genomföra landskapsvårdande arbeten och medverka till att förhindra okynestrafik i området.

Humpaområdet. Som tidigare omtalats har Olof Söderbäck begärt att kommunstyrelsen tar upp frågan om Humpaområdets framtid. I sin skrivelse pekade Olof Söderbäck på att omedelbara åtgärder är nödvändiga för att stängsla och arrendera ut betesmarkerna. Vidare att en noggrann skötselplan för det kommunägda området upprättas. Slutligen pekade han på vikten av att omgäende ta upp förhandlingar med ägare av närbelägna marker för att säkerställa en tillräcklig storlek på strövmrådet. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på måndagen och beslutade remittera ärendet till planeringsutskottet för behandling i samband med kommunövernsikten. Dessutom uppdrog man åt fritidsnämnden att i första hand ge sina synpunkter på de områden i Humpaträngen som kommunen äger.

Dispens från markvillkor. Kommunstyrelsen har beslutat tillstyrka att Karl-Henrik Svensson får dispens från markvillkor för att få statligt lån för upprustning av ett 1700-talshus på Stenhusgatan. Kommunstyrelsen meddelar bostadsdepartementet att restaureringen är angelägen och att dispens tidigare lämnats för 1700-talshus i samma område.

Kulturnämnden beslutade på onsdagen att utse Gösta Adelsvärd som representant i Åtvidabergs konstförening och Gösta Adelsvärd och Gunilla Ekström som nämndens representanter i Åtvids föreläsningförening.

Milsimmet. Under andra veckan av vårens Milsimmet deltog 184 motionssimmare. Veckopriserna vanns av Kenneth Andersson, Monica Knutsson, Bertil Brandt, Rose-Marie Glad, Erik Franzén, Birgitta Jonsson, Elisabeth Johansson och Anitha Carlsson.

13/2

ÅTVIDABERG

14/2

Åtvidabergaren lånar 6,5 böcker om året

Under 1975 lånade åtvidabergarna i genomsnitt 6,5 böcker var. Det är en ökning med 0,5 jämfört med året innan. Men fortfarande intar Åtvidaberg en blygsam plats i detta avseende bland landets kommuner. I landet som helhet ligger siffran för 1974 på 8,6 och i kommuner med motsvarande invånarantal som Åtvid var siffran 7,5.

Det framkommer av den verksamhetsberättelse för 1975 för Åtvidabergs kommunbibliotek som nu lämnats. Av berättelsen framgår också att man under året köpte in 2 640 nya böcker och att kostnaden för dessa tillsammans med AV-material uppgick till drygt 84 000 kr.

Den sammanlagda utlåningen av böcker uppgick under året till över 83 300 fördelat på ca 3 600 låntagare. 1974 låg utlåningen på i runda tal 77 600 böcker. För de olika biblioteken gällde följande siffror med 1974 års siffror inom parentes: Åtvidaberg 61 700 (58 200), Björsäter 5 800 (6 100), Falerum 5 000 (4 100) och Grebo 11 000 (9 200)

Känd "sagotant" till Åtvid. I slutet av månaden gästas Åtvidaberg av landets kanske främsta expert på barnaktiviteter. Elsa Olenius, Stockholm. Framför allt är hon känd som fin sagoberättare. En speciell sagostund kommer att anordnas för barn i åldern 7-10 år. På kvällen kommer Elsa Olenius att "berätta en saga" för vuxna. Till den sammankomsten ska kulturnämnden inbjuda forskollärare och ledamöter i fritidsnämnden, barnvårdsnämnden och kommunstyrelsen.

Kulturnämnden om AMA. I november förra året anhöll kulturnämnden om ett definitivt besked från Åtvidabergs musikabonnemangsförening huruvida föreningen skall upphöra med sin verksamhet eller inte. Något svar har man ännu inte fått. Därför beslutade kulturnämnden i onsdags att betrakta föreningen som upphörd.

Timlärare i musik. Musikstyrelsen har för vårterminen förordnat följande timlärare i musik: Clas Arvidsson, trummor, Björn Arvidsson, trombone och tuba, Nils Bokblad, piano, Karin Björkman, dragspel, Christer Carlsson, piano, Ingemar Ericsson, musikteori, Ingrid Fridén, Fu, Arne Gustavsson, flöjt, Fu och ensemble, Rolf Gordon piano, Britta Kindesjö, cello, Arne Nyström, kontrabas, och Lars-Arne Friström trumpet. Musikstyrelsen beslutade också anhålla om två tjänster om vardera 12 veckotimmar från 1 januari 1977. Ärendet har dock bordlagts av kulturnämnden.

Söderledens förlängning. Arbetet med förlängningen av Söderleden för att få en förbindelse med det planerade bostadsområdet i Fiskarhagen har i dagarna påbörjats. Bl a har personal från byggnadskontoret inlett stakningsarbetet. Ännu har dock inte besvärstiden utgått beträffande länsstyrelsens beslut om fastställande av utvidgningen av stadsplanen för Fiskarhagen. Av besvärstiden återstår nu en knapp vecka.

Ny tjänst. Till den ledigförklarade halvtidstjänsten som kontorist på fastighetskontoret har kommunstyrelsen bland 23 sökande anställt fru Gunilla Lindberg, Åtvidaberg.

Betong AB Hans Hadenius, Linnköping, som för kort tid sedan köpte in Mjölby betongindustri AB, har nu också förvärvat samtliga aktier i AB Dala-Grus, Åtvidaberg. Personalen informerades i måndags om affären varvid den nye ägaren uppgav att driften kommer att ske i oförändrad omfattning. Företaget sysselsätter sex anställda vid Dalamon utanför Åtvidaberg.

Huvudmannaskap för musikskolan. I en skrivelse daterad oktober 1975 anhåller musikdirektör Olle Kvarforth och ytterligare tio musiklärare att kulturnämnden snarast tar ställning till den skrivelse om ändring av huvudmannaskapet för musikskolan som inlämnades i april 1974. "Det är vår bestämda uppfattning att våra arbetsuppgifter skulle vara betydligt lättare att lösa om musikskolans verksamhet placerades under skolstyrelsen", skriver man. Och vidare: "De skäl som kulturnämnden anfört för bordläggning vid två tillfällen har vid samtal med representanter för Kommunförbundet och Svenska facklärarförbundet ansetts vara av så ringa betydelse att de inte bör ligga till grund för en förhållning av ärendet". Kulturnämnden beslutade på onsdagen lägga skrivelsen till handlingarna. Det kan dessutom nämnas att nämnden avvaktar en utredning i frågan från lönenämnden. Först därefter kommer man att ta ställning i frågan.

Gatu- och kvartersnamn i Fiskarhagen. Byggnadskontorets förslag till benämning av gator och kvarter i Fiskarhagen har tillstyrkts av kulturnämnden. De båda gatorna föreslås heta Tallstigen och Granstigen medan de fem kvarteren uppkallas efter fåglarna Gråspetten, Göktytan, Gröngölingen, Mellanspetten och Spillkråkan.

Medarrangör. Kulturnämnden har beslutat ställa upp som medarrangör i de arrangemang som Åtvids föreläsningssällning tänker ha i vår.

Anslag till SKS. Kulturnämnden har beslutat ge SKS i Åtvidaberg anslag med 465 kr för täckande av underskott för konserten med kör och orkester från Vreta kloster.

Förslag till konserter. Musikstyrelsen föreslår i en skrivelse till kulturnämnden att man får anordna en konsert med ensemblen Skogsfiol och flöjt och en konsert med lokala krafter med titeln Så älskade Gud världen all. De sammanlagda utgifterna beräknas till 6 450 kr varav ca 2 000 skulle kunna erhållas i landstingsbidrag. Kulturnämnden uppdrog åt kommunens musikleddare att avgöra om konserterna skall anordnas. Vidare påpekar nämnden att om man tar i anspråk för stor del av anslaget för konsertverksamhet i vår kan det få konsekvenser för verksamheten i höst. Kulturnämnden behandlade också ett önskemål från musikdirektör Ingemar Ericsson att få anordna en konsert med pianisten Janos Solyom. Nämnden gav musikleddaren i uppdrag att undersöka om inte AMA har medel för att täcka eventuellt underskott.

Reklamsatsning i Åtvid för att locka företagare

Att Åtvidaberg är en lämplig plats som lokaliseringsort för företag som vill expandera eller nyetablera sig är ett välkänt faktum för dem som känner till det. Men hur många är det? I Åtvidaberg har man hittills inte slagit på stora trumman och högröstat förklarat att just lilla Åtvid är det enda perfekta stället för industrilokalisering. Från kommunalt håll har man istället valt en betydligt tystare och blygsammare linje.

Man har nöjt sig med underhandskontakter och diskussioner med företagarföreningen och länets speciella lokaliseringskonsult. Väl medvetande om att det här med lokalisering är känsliga saker där för tidig offentlighet på förhandlingsstadiet kan spräcka en fin affär.

Men nu anser man i alla fall från kommunens sida att det är både angeläget och lämpligt att visa upp vad Åtvidaberg har att bjuda för en större krets av potentiella spekulanter. I dagarna går man ut med en annonsdrive i rikspressen med en kortfattad presentation av kommunen.

Speciellt vänder man sig till tre grupper av företag. Det är de som är trångbudda och behöver nya lokaler. Det är de som har en särskild tillverkningsenhet som skulle kunna förläggas på annan ort. Och det är de människor som har en bärande idé för ett framgångsrikt företag.

Men man nöjer sig inte bara med själva annonseringen. Under hela den här veckan finns kommunens representanter på plats i en banklokal i Stockholm. Bered-

da att i detalj svara på frågor om Åtvidaberg från eventuella spekulanter. Den viktiga uppgiften har anförtröts kommunalrådet Carl-Eric Ahlström och kanslichef Assar Holmqvist. Till förfogande har man också länets lokaliseringskonsult Emes Olsson.

Det vore förmätet att tro att vi redan under den här veckan skulle lyckas knyta ett nytt företag till Åtvidaberg, säger kanslichef Assar Holmqvist. Vad man kan hoppas på är att få kontakt med företag med flyttningsplaner. Att få något att jobba med i framtiden.

Assar Holmqvist och Carl-Eric Ahlström kommer i Stockholm att vara väl utrustade med försäljningsargument. Det absolut bästa som kommunen kan bjuda på är tillgången på arbetskraft. Välutbildad och med finmekanik som specialitet. Det är en resurs som få kommuner i landet har.

Vidare kan man peka på stora arealer industrimark, möjligheterna till förtur i tomtkön, goda förbindelser, fin kommunal service och en miljö som både kulturellt och naturellt är väl värd att visas upp.

CHRISTER BERG

Åtvidaberg

Arbetslösheten i Åtvid på oförändrat hög nivå

Vid månadsskiftet januari/februari uppgick antalet arbetssökande i Åtvidabergs kommun till 212 personer. Det är tio fler än månaden innan. Av dessa var 125 personer helt utan sysselsättning. Därmed kan man säga att arbetslösheten i kommunen ligger på oförändrat hög nivå. Även om man på arbetsförmedlingen tycker sig kunna skönja en liten förbättring av situationen så kvarstår faktum att antalet lediga arbeten är försvinnande lågt. Vid månadsskiftet fanns endast 21 lediga platser anmälda. Av dessa gällde bara 14 heltidsjobb.

Av de 212 arbetssökande var 79 ungdomar under 25 år. 55 personer var äldre än 55 år. Motsvarande siffror för de 125 som var helt utan sysselsättning var 28 respektive 49.

Att finna stadigvarande arbeten för den stora skaran arbetslösa ungdomar är tydligen svårt. Däremot görs en hel del för att ge så många som möjligt åtminstone tillfällig sysselsättning. Sammanlagt har man nu ett 30-tal i olika beredskapsarbeten. Ytterligare 7-8 kommer att placeras inom kort. Dessutom startas förmodligen en ALU-kurs i början av mars. Den kursen beräknas sysselsätta ett drygt tiotal ungdomar i sex veckor.

En mindre trafikolycka inträffade på fredagen i korsningen Stenhusgatan-Järnvägsgatan. Endast smärre plåtskador uppstod på de båda inblandade bilarna.

Grebo kyrkliga syförening hade årsmöte på torsdagen. Styrelsen med komminister Thord Thordson som ordförande omvaldes. Man beslutade om följande anslag: Svenska kyrkans mission 1 000 kr, Lutherhjälpen 500, IM 300, Kyrkan och judendomen 200, Svenska kyrkans sjömansvård 700, Norrköpings sjömansvård 300, Gransnäs ungdomsgård 200 och Församlingsgården 2 000 kr.

Grebo byalag har haft årsmöte. Förhandlingarna hölls i fritidsskolan i nya skolan. Till ny kassör efter Birgitta Hillman valdes Gunnar Leffler. Nya i styrelsen blev också Göran Görefeldt och Inga-Lill Krantz som invaldes efter Göran Widholm och Ylva Sandqvist. Man diskuterade utformningen av gång- och cykelvägar och lekplatser i Grebo. Vidare hur man skall kunna få en bättre badplats. Senare i år kommer man att anordna femårsjubileum. Närmast på programmet står en konsert med Ad libitum i Grebo kyrka i slutet av månaden. Byalaget har nu 95 medlemmar vilket är en ökning med 19 sedan förra året.

Nya klubblokalen invigdes vid DHR:s årsmöte i Åtvidaberg

Litet extra festligt var det när DHR:s lokalavdelning i Åtvidaberg höll årsmöte på söndagen. Man passade nämligen på att då också inviga den nya föreningslokalen i Eksätter. På nedre botten och i bekväm anslutning till parkeringsplatsen disponerar DHR fr o m nu en något omärand tvåa. Stiftelsen Åtvidabergshem som äger fastigheten har svarat för ändringskostnaderna medan avdelningen själv har lagt ner mellan 4 000 och 5 000 kr på inventarier. Därmed har nu DHR i Åtvid fått ett länge önskemål tillgodosett.

Till årsmötet och invigningen hade omkring 40 medlemmar slltit upp. Det blev en hel del förändringar i styrelsen som fick följande utseende. Gösta Malmström, ordförande, Inger Törnström, kassör, Harry Palmqvist, Göte Kindeland, Karl Bergzén och Sune Svensson. I och med årsmötet lämnade alltså Bo Ahlzén posten som ordförande. En post som han innehåft i fyra år.

Av verksamhetsberättelsen framgår att man under året haft nio månadsmöten med i genomsnitt 30 deltagare. Sommarhemmet Smedstorp är en omtyckt samlingsplats och utnyttjades en hel del under sommarhalvåret. Verksamheten var under året livaktigt med studiecirklar, utflykter m m. Kassen balanserade på 7 200 kr. Man lyckades få en lösning på problemet med parkeringsplatser för handikappade på



Gösta Malmström, ny ordförande i DHR

Stortorget. Avdelningen har nu 89 medlemmar.

Den kommunala färdtjänsten diskuterades livligt. På plats

fanns Lennart Johansson från Taxi i Åtvidaberg. Denne informerade om Taxis syn på verksamheten. Bl a nämnde han att man från det hållet är angelägen om att hjälpa till så mycket man kan. Men problemet uppstår naturligtvis vid vissa tillfällen, sade han och rekommenderade avdelningens medlemmar att förbeställa resorna i så stor utsträckning som möjligt.

Vidare kom man in på behovet av en speciallyft til taxibilarna alternativt ett specialfordon. En utredning som avdelningen själv genomfört visar att mellan 20 och 30 medlemmar i Åtvidaberg är beroende av lyft eller specialfordon för att kunna utnyttja färdtjänsten.

Slutligen beslutade man att gå in till socialnämnden med en skrivelse för att få klarare besked om innebörden i bestämmelserna om färdtjänsten. Bestämmelserna är alltför oklara på en del punkter, menar man.

CHRISTER BERG

Åtvidsbilister fick tillfälle träna halkkörning på isar

Trafiksäkerhetskommittén och MHF i Åtvidaberg stod på lördagen och söndagen som arrangörer för halkkörning i Åtvid och i Falerum. Under ordnade förhållanden och med hjälp av erfarna instruktörer gavs bilförarna på orten möjlighet att pröva på vad som kan hända när det är halt och hur man på bästa sätt behärskar svåra situationer.

En speciell testbana hade plogats upp och först fick man stå på för fullt och göra enhäftig inbromsning. Därefter arrangerades en fingerad situation där plastflaskor m m fick föreställa en omkullramlad cyklist och mötande trafik.

Uno Berglund från Östergötlands trafiksäkerhetsförbund var med som instruktör båda dagarna. Han menar att den här formen av halkkörning sannolikt ger mer än vad en enkel rundbana på en sjö gör. Här får förarna ett praktiskt problem att ta itu med. De får lära sig att använda hjärnan för att klara en situation som lätt kan uppstå vid vanlig körning på vintervägar.

Lördagens halkkörning ägde rum på sjön Alsen utanför Åtvidaberg. Till arrangörernas besvikelse var anslutningen dålig. Ingemar Stenmark lockade fler att sitta hemma än man trott.

Men desto fler kom det i stället till Båtsjön i Falerum på söndagen. Där var det över 20 ekipage som blänknotte isen på halkkörningsbanorna. En och annan fick sig en ordentlig tankeställare när plastflaskorna for omkring som kulsprutekrävar på isen.

Nyttig övning för alla färska körkortsinnehavare, sade Uno Berglund. Nyttigt också för alla andra som under de senaste "vintrarna" hunnit glömma vinterkörningens principer.

Rekordgädda i Åtvid



— Det var en rackarns best, sa Byström och drog en vintergädda på 8,6 kg. På söndagen ordnade han matfrågan åtminstone för den närmaste veckan. Fast då får det förstås stå gädda på matsejden varenda dag. För när han kom hem från fisketuren så hade han med sig den största gädda han sett. En riktig best. Ett besman och en tumbstock plockades fram. Med illa dold förtjusning konstaterade Karl-Erik Byström att gäddan vägde 8,6 kg och mätte hela 114 cm. Du skulle sett hur hon spärrade upp gapet när jag drog upp henne, sade storfiskarn, demonstrerade med händerna och började berätta den fiskehistoria som ett bra tag framöver kommer att toppa samlingen i det byströmska hemmet på Stenhusgatan i Åtvid

ÅTVIDABERG

Reservera tomt i Björsäter till ett pensionärshem

Björsäters pensionärsförening av PRO höll på lördagen årsmöte i Folkets hus. Ordförande Östen Gunnarsson öppnade mötet, varvid han kunde hälsa närmare 40 medlemmar välkomna varav två helt nya. Parentation hölls över en medlem. Östen Gunnarsson meddelade att pensionärsrådet varit samlat i Åtvidaberg där flera aktuella frågor diskuterades. Flera medlemmar erinrade om att kommunstyrelsen bör vid en kommande tomtplanering i Björsäter tillse att centralt belägen tomt reserveras för ett blivande pensionärshem.

Avgående styrelseledamöter omvaldes utom vice ordföranden Erik Ahlström som önskade avgå. Till ny vice ordförande valdes Ture Johansson som också utsågs till studieledare. Till den nya valberedningen utsågs Ernst Rosenberg och Erik Wessman. Frågan om studieorganisatör bordlades. Till ombud vid distriktsmötet och ombud till ABF valdes ordföranden. Werner Andersson och Axel Ek utsågs till ombud i byggnadsföreningen Fram.

Efter sedvanligt kaffesamkväm visade SJ:s reseledare Nils Johansson bilder från SJ:s pensionärsresor. Även Einar Wentzell, Tjällmo, kåserade och visade bilder från sina vidsträckta resor runt Europa.

Över 45 000 bad i Simhallen 1975

Under 1975 noterades drygt 45 000 badgäster i Åtvidabergs simhall. Det är en minskning med närmare 3 000 besök jämfört med året innan. Förklaringen är bl a att skolbaden i större utsträckning lagts över på dubbeltimmar och att skolorna i Överum inte längre kommer till Åtvidaberg. Likaså har Åtvidabergs simsällskap haft ett mellanår.

Bland de åtgärder som nämns i rapporten för att förbättra resultaten i år återfinns införande av familjebad så snart den nya barnbassängen står färdig och en ökad kursverksamhet.

Under hösten inleddes försök med söndagsöppet i simhallen. Genomsnittet på fjorton badande per gång bedöms som dåligt men varken oväntat eller ovanligt för just Åtvidaberg. Bättre lyckades driven med morgonbad som vid varje tillfälle samlade ca 25 gäster.

Flytvästdepån har uppmärksamats i än högre grad. Utlåningen av flytvästar ökade 1975 med över 100 proc till 222. Siffran hade blivit än högre om man haft tillgång till flera västar i barnstorlek.

För milsimsverksamheten noteras under 1975 4 550 träningstillfällen av 450 deltagare som simmade 250 mil. I Korpens regi anordnades Simma med Korpen till Lucia. Arrangemanget lockade till 1 224 starter och därmed blev Åtvidaberg näst bästa kommun i Östergötland.

En trafikolycka inträffade på lördagen vid Rösten på vägen mellan Åtvidaberg och Linköping där föraren av en personbil inte bemästrade det hala underlaget utan hamnade i diket. De tre Linköpingsbor som färdades i bilen fördes till regionsjukhuset för omvårdnad. En fick stanna för observation. Fordonet blev illa tilltygat.

I Frälsningsarméns lokaler anordnades på lördagskvällen en lördagsträff som samlade absolut fullsatt lokal. Kåren gästades av major Gunnel Fogelstam, för 20 år sedan assistent i Åtvidaberg, och ett 30-tal hjälptruppssångare från Finspång. Kapten Lisbeth Wesslund inledde och hälsade välkommen. Gästerna från Finspång sjöng flera sånger och vidare förekom både solosång och kapellmusik. Kvällens behållning uppgick till 850 kr.

Musik i Björsäter. En musikstund anordnades på lördagskvällen i Björsäters kyrka. För ett litet och väl avstämt musikprogram svarade Agneta Ekström, sång, och Ewald Medling, gitarr. Programmet hade titeln En resa i renässansens Europa. De båda aktörerna framförde en rad visor från Italien, Tyskland, Frankrike och England. Mellan de olika inslagen berättade de kortfattat om den historiska bakgrunden.

Pulkakurs efter fem år i Åtvids hundklubb



Ingrid Fredriksson hade två ekipage att hålla reda på. Hunden är en newfoundland och heter Elegant

Länge nog har pulkorna varit inlåsta i avvaktan på vinterföre. År efter år. Men så blev det då äntligen en normal vinter och för första gången i klubbens snart femåriga historia kunde Åtvidabergs hundklubb förverkliga planerna på en pulkakurs för sina medlemmar. I snart sex veckor har man hållit på ute på gården och frusna sjöar vid Mosshult. Med Ingrid Fredriksson som kursledare har ett knappt tiotal ekipage kämpat med att inte hoppa över skaklarna. Något som var vanligt de första gångerna man övade.

Nu går det bättre. Ja till och med så bra att kursdeltagarna allt oftare börjat tala om att anordna någon slags pulka-dragningstävling. Kanske blir planerna allvar och verklighet innan vintern är över för den här gången. Hur som helst så har hundarna och inte minst mattar och hussar under kursens gång fått lära sig att jobba både fysiskt och psykiskt. Med god motion och en stor portion tålmod har nu kursdeltagarna lärt upp sina hundar till goda dragare. Examen blir det nästa vecka. Då skall man ge sig ut på en längre färd och om vädret tillåter ta en rast med korvgrilling.

Tyvärr, säger Ingrid Fredriksson, kunde vi inte ta emot fler ekipage på kursen. Vi har än så länge alltför få pulkor i klubbens ägo. En pulka med sele kostar omkring 500 kr. Men vi skall undersöka om det

inte går att komma över några begagnade. Framför allt skulle vi vilja ha tag på några mindre storlekar så att också mindre hundar kan vara med ett annat år.

—erg

Åtvidabergs fältbiologer räknade änder i kanalen



Omkring 350 änder bör det vara i kraftverkskanalen i Åtvidaberg. Det konstaterar fältbiologerna i Åtvid efter en del vedermödor

I kraftverkskanalen i Åtvidaberg vimlar det av änder vintertid. De har med åren blivit så många att de nu som bekant också blivit ett fall för hälsovårdsnämnden. Men i avvaktan på utredning simmar de i godan ro lugnt omkring i kanalen och låter sig matas av gammal och ung som kommer dit med plastpåsarna fyllda av brödkanter. Men hur många änder finns det egentligen i kanalen? Den frågan har den nybildade fältbiologgruppen i Åtvid tagit till sin uppgift att besvara.

På lördagseftermiddagen samlades de naturintresserade ungdomarna vid kanalen för att med kikare, papper och penna och ett gott humör försöka räkna fåglarna. Ett företag som var litet svårare än man kanske tänkt sig. För änderna var det bästa lunchtid. Så var de än fick syn på en tvåbent varelse så simmade de dit. Och här fanns det nu åtminstone tio människor och det gällde att kontrollera var och en för att komma i åtnjutande av de godsaker som rimligen borde ösas över dem. Så det blev ett fasligt simmande hit och dit.

Först sedan fältbiologerna delat upp sig på två grupper och därmed också lyckats få änderna att dela upp sig gick det lättare. En, två, tre, fyra... Sedan var och en räknat över de otåligt snatrande änderna ett par gånger enades fältbiologerna om att det finns ca 350 änder i kanalen.

Man kommer nu att upprepa andräkningen varannan eller var tredje månad för att på så vis få kontroll över eventuella förändringar. Uppgifterna om andstammen i Åtvidaberg skickas sedan till fågelvetare i Lund.

—erg

17/2

16 OC onsdag 18 februari 1976

ÅTVIDABERG

Iordningställ skolgården begär lärare och elever

Lärare och elever vid Centralskolan anholder i en skrivelse till skolstyrelsen att skolgården redan under vårterminen utökas och iordningställs. Det gäller främst tomten i hörnet av Douglasvägen och Silléngsgatan. Bland de åtgärder som man vill ha utförda är en fotbollsplan med fyra fasta mål, lekredskap, staket, gräsmatta och sittbänkar. Vidare anser man att den nuvarande skolgården behöver utrustas med ytterligare lekredskap.

I skrivelsen anholder man slutligen om att de nuvarande bespisningslokalerna får disponeras av eleverna som uppehållsrum när den nya matsalsbyggnaden blir färdig. Inredningen till uppehållsrummen skulle i stor utsträckning kunna förfärdigas av eleverna själva i slöjden, skriver man.

Skrivelsen från lärarna och eleverna har fått stöd av Hem och skola-föreningen. Skolstyrelsen har behandlat frågan och säger att ärendet är angeläget och brådskande. Man har också anmält ärendet till kommunstyrelsen som beredskapsarbete.

Åtvids akvarieförening höll på onsdagen sitt första ordinarie årsmöte. Medlemsantalet var vid årets slut 73. Under året har föreningslokalen utrustats med en hel del möbler och sju akvarier har iordningställts på arbetskvällar. I styrelsen invaldes Lelf Folkesson och Roland Andersson. Vid kaffet genomfördes en tävling med ja och nej-frågor om akvariefiskar. Ordförande Hans Sandberg rapporterade från ett studiebesök hos Motala akvarieförening. På mötet visades också ett 70-tal bilder på akvarier i Motala som en introduktion till föreningens egen hempristävling. Till den anmäldes 19 akvarier.

Kyrkorna reagerar mot öltillstånd

Med anledning av nykterhetsnämndens beslut att tillstyrka utskänkning av öl i Gamla apoteket har samtliga kyrkliga församlingar i Åtvid nu gått in till kommunstyrelsen med en protestskrivelse.

Det är vemodigt att denna ölförsäljning gynnas av nykterhetsfolk även om det sker legalt och under insyn, skriver man. Men då vi upptäcker ungdomens ökade spritmissbruk och öl-drickande i landet är det en skamfläck för ett samhälle att gynna denna sak.

Undertecknarna rekommenderar därför att kommunfullmäktige ger avslag på begäran om öltutskänkning i Gamla apoteket. Samtidigt rekommenderar man de alternativ inom kristna och ideella rörelser som fungerar i samhället även för ungdom från 18 år.

Skrivelsen har undertecknats av representanter för EFS, Smyrnaförsamlingen, Örebromissionsen, baptistförsamlingen, Frälsningsarmén, Åtvidabergs missionsförsamling och Svenska kyrkan.

Bidrag för skolgårdskartor. Skolstyrelsen har beslutat ge OK Eken bidrag för upprättande av skolgårdskartor och skolkartor. Den sammanlagda kostnaden har beräknats till drygt 4 000 kr.

Åtgärder i skolor. Enligt planeringskommitténs förslag har skolstyrelsen beslutat vidta följande åtgärder: halkskydd på golv i diskrum i Björsätters skola för 2 000 kr, akustikplattor i tak i bespisningslokalen i Långbrottsskolan för 11 000 och toalett för personal i Falerums skola för 4 500 kr.

Elevavgifter. Skolstyrelsen har godkänt för utbetalning 2 022 kr i elevavgift för en elev under höstterminen 1975 i Motala och 1 592 kr i avgift för en elev i Stockholm under höstterminen 1975.

Halvtidstjänst på fritidsgården. Fritidsnämnden har beslutat tillstyrka en begäran från fritidsgårdsföreståndare Christer Tilly om inrättandet av en halvtidstjänst på fritidsgården. Kostnadsökningen skulle stanna vid ca 2 000 kr. Genom att ersätta timanställda med en fast anställd skulle man få en fastare och betydligt mer kvalificerad personalstam, framhåller Christer Tilly. Likaså skulle den planerade gårdsverksamheten på fritidsgården i Grebo underlättas.

Tennisbana i Grebo. Grebo byalag och Grebo fritidsklubb begär i en skrivelse att kommunen skall anlägga en tennisbana i Grebo. Fritidsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att medel upptas i långtidsbudgeten.

Beredskapsarbeten. Som lämpliga objekt för beredskapsarbeten har fritidsnämnden lagt fram följande förslag: Humpastarten, elljusspåret med omgivningar, By-sjöområdet, Sockertoppen, motionsspår i Eksätter, Hallaholm, Nygård, Grebo, Falerum och Björsäter samt en skidbacke i Grebo. Nämnden begär nu att byggnadskontoret ska beräkna kostnader och antal i dagsverken.

Å:et får stå kvar. Fritidsnämndens ansökan om att få flytta det stora Å:et som står i skogen vid gamla infarten till en mera synlig plats invid den nya genomfarten i Åtvid har avslagits av länsstyrelsen. Enligt beslutet kan inte tillräckliga skäl anses föreligga för tillstånd enligt väglagen och naturvårdslagen. Så Å:et får stå där det står.

Inköp av balansbom. ÅIF har i en skrivelse till fritidsnämnden anhållit om bidrag till en tidigare inköpt balansbom. Hela kostnaden uppgår till 3 580 kr varav skolan tillskjutit 1 000 kr. Fritidsnämnden avslagits ansökan. I gengäld menade man att man kunde betala hela det resterande beloppet. Men då övergår också balansbommen i kommunens ägo.

Omkring 280 sportlovslediga ungdomar besökte den sportlovsdans som fritidsgården på onsdagskvällen anordnade i Folkets hus. Kvällen lång dansade man till Björsäterbandet Candidas som spelade upp rader av omtäckta pop- och svensktoppslåtar. Kvällens höjdpunkt var dock det 40 minuter långa scenframträdandet av den nybildade engelska popgruppen Razzle. De fyra Nottingham-ungdomarna gav Åtvidabergspubliken en högtidsstund. I varje fall alla dem som uppskattar hård popmusik. Gruppen har existerat bara i ett halvår men har under tiden hunnit göra sig ordentligt samspelta på klubbar och universitet i sitt hemland. Nu gör man en månads lång turné i Sverige.

Facitanställda "bussas" till Motala

Facit i Åtvidaberg inleder i dagarna s k bussning av anställda till Electroluxfabriken i Motala. Det handlar, i varje fall till en början, om en grupp på 26 personer som en tid framöver får ny arbetsplats och nya arbetsuppgifter. För ungefär hälften av dessa blir det inga andra konsekvenser. De bor nämligen redan nu i Linköping och har hittills pendlat mellan Linköping och Åtvid. Betydligt besvärligare blir det däremot för de dussintalet åtvidabergarna som kommer att få en sammanlagd restid på uppemot tre timmar.

Orsaken till den här åtgärden från Facits sida är de problem man har att sysselsätta de anställda på Örsättersfabriken. Bussningen är bara ett led i strävandena att anpassa arbetsstyrkan till sysselsättningsläget. Tidigare har man bl a flyttat över folk till träfabriken.

Hur länge man ska behöva köra folk till Motala är i dag svårt att säga, uppger chefen för Örsättersfabriken Carl-Johan Holmström. Men det lär handla om avsevärd tid och i

varje fall fram till årsskiftet. Meningen är också att man skall byta grupp var tredje månad.

De som berörs av beslutet har informerats av företagsledningen. Dessförinnan presenterades listan för facket som också fick gehör för vissa förändringar.

— Det här är naturligtvis inte något populärt beslut, säger verkstadsklubbens ordförande Hans Hammarlund. Men ändå bättre än avskedanden. Från vår sida har vi gjort vad vi kunnat för att företagsledningens

beslut ska få så små konsekvenser som möjligt för dem som berörs. De är fortfarande anställda på Facit och får förutom s k litet traktamente också restiden betald. Electroluxfabriken i Motala har för närvarande ett uttalat behov av arbetskraft och man strävar att i möjligaste mån lösa behovet internt. I Motala kommer de Facitanställda att arbeta med kylskåpsmontering.

CHRISTER BERG

Ridklubbens framtid kan sakras. Som tidigare omtalats dras Åtvidabergs ridklubb med stora underskott på sin verksamhet. Man har därför begärt hjälp av kommunen. En av fritidsnämnden tillsatt kommitté har undersökt hur man skulle kunna bistå ridklubben. Det förslag till lösning man nu presenterat har tillstyrkts av fritidsnämnden. Det innebär att nämnden ger ridklubben 10 000 kr ur anslaget för övriga idrottsplatser. Vidare skall nämnden begära hos kommunstyrelsen att man bistår med kostnaderna för sådana utgifter som inga andra föreningar har. Med det avses den årliga foderkostnaden för hästarna på ca 40 000 kr. Slutligen rekommenderar fritidsnämnden ridklubben att ta ut en högre ridavgift och att man noga överväger eventuellt nya hästinköp.

Föreningsbidrag. Fritidsnämnden beslutade på onsdagen bevilja följande bidrag: SSU Facket 70 kr i resebidrag, MUF 544 kr i lägerbidrag, ÅIF 150 kr i utrustningsbidrag, Falerums IF 204 kr i utbildningsbidrag, Åtvidabergs sportskytteklubb 1 740 kr i utrustnings- och 46 kr i utbildningsbidrag, ÅFF 96 kr i ledarutbildningsbidrag och Åtvidabergs boxningsklubb 48 kr.

Inventarieköp. Fritidsnämnden har godkänt ett förslag till inköp av inventarier till den snart färdigställda fritidslokalen i Eksätter. Ca 47 000 kr finns reserverade för detta ändamål och enligt förslaget skall man nu ta närmare 30 000 kr i anspråk.

Föreningsverksamhet i Grebo och Eksätter. Fritidsnämnden har beslutat gå ut med en inbjudan till samtliga föreningar om att starta verksamhet i fritidslokaler i Grebo och Eksätter. Föreningar som vill bedriva öppen verksamhet behöver inte betala någon hyra.

Vid ÅIF:s sportlovsångkamp i friidrott som bestod av grenarna längdhopp, kulstötning och "superstars-hopp" blev de bästa resultaten: Längdhopp, flickor B: Gunvor Pettersson 4,19 flickor C: Catrin Öberg 3,85, flickor E: Anna-Carin Öberg 2,88, pojkar B: Carl-Magnus Petersson 4,71, pojkar C: Anders Öberg 5,13, pojkar E: Sören Pettersson 3,12. Kulstötning flickor B: Gunvor Pettersson 7,12, flickor C: Catrin Öberg 6,60, flickor E: Anna-Carin Öberg 2,37, pojkar B: Carl-Magnus Petersson 8,55, pojkar C: Anders Öberg 11,32. "Superstars-hopp" flickor B: Helena Bengtsson 36, flickor C: Helén Andersson och Catrin Öberg 35, flickor E: Anna-Carin Öberg 32, pojkar B: Anders Medelberg 27, pojkar C Peter Nilsson 37, pojkar E: Sören Pettersson 18.

Kds i Hannås och Gärdserum har haft årsmöte hos Lisa och Gunnar Rohlén, Fredriksberg, Hannås. Styrelsen med fru Barbro Boll som ordförande omvaldes. Vice ordförande Carl-Eric Ståhlbom höll ett inledningsanförande där han betonade kds viktiga målsättning vad beträffar familjepolitiken och den moraliska uppbyggnaden i landet. Medlemsantalet uppgår nu till 15.

Åtvidabergs konsumentgille hade på onsdagen årsmöte i Domusrestaurangen. I styrelsen omvaldes Astrid Pettersson till ordförande och till ny ledamot invaldes Greta Johansson. Kassaomslutningen uppgick till drygt 7 000 kr. Efter förhandlingarna höll organisationssekreterare Lennart Rangskog ett anförande där han talade om gillesrörelsens betydelse i det kooperativa arbetet. En kortare diskussion utspänn sig efteråt.

Åtvidabergskretsen av CUF har haft årsmöte på Åtvidabergs hotell. Förhandlingarna med ett 20-tal närvarande leddes av ordförande Kjell Sundqvist. Nyvalda i styrelsen blev Kerstin Bengtsson och Tommy Myrendahl. Antalet medlemmar ökade under året med 18 till 120. Dessutom bildades en ny avdelning i Åtvidaberg. Efter förhandlingarna avgjordes No-Nu:s kretsfinal där laget från Björsäter var bäst och segrade med 46 poäng av 50 möjliga.

Fritiden i Åtvid kommer kosta 22,7 milj 1977-81

2 1/2

Enligt förslaget till långtidsbudget för åren 1977-81 som nu tillstyrkts av fritidsnämnden kommer verksamheten inom den sektorn att kosta ca 22,7 milj under perioden. Merparten eller 18,3 milj utgörs av driftskostnader. Dessa varierar mellan 3,4 och 3,9 milj kr. Kostnaderna är beräknade efter 1976 års prisnivå vilket alltså innebär att de slutliga talen, om förslaget följs, blir högre.

På kapitalsidan har fritidsnämnden tagit upp en hel del intressanta projekt. Redan för nästa år planerar man åtgärder för 1,1 milj kr. Den övervägande delen av den summan är avsedd för arbeten på Edbergafältet och en ombyggnad av Gamla gymnasiet. Dessutom har man tagit upp 110 000 kr för sporthallen.

För åren 1978-80 varierar kapitalkostnaderna mellan 308 000 och 602 000 kr. Under periodens sista år har man tagit upp drygt 2 milj.

Nästan hela den summan är ämnad för en permanent inomshus-hall för bollsporter och för paviljongen och P-platser vid Edberga.

Bland övriga åtgärder som planeras kan nämnas kvartersplaner i Hannäs, Grebo och Falerum, tennisbanor i Grebo och Falerum och ett elljusspår i Grebo. Lekplatser anläggs eller förbättras för 130 000 kr. Fritidsgrändarna i Åtvidaberg och Grebo utrustas för 57 500 kr.

-erg

25/2

ÅTVIDABERG

Projekt Fiskarhagen skjuts på framtiden

Den här veckan skulle man ha varit i full gång med anläggningsarbetena i Fiskarhagen i Humpåområdet. På byggnadskontoret låg man i startgroparna för att äntligen komma i gång med exploateringen av de 32 tomerna. Man hade to m tjuvstartat litet grann med stakning och utforsling av ledningsrör och maskiner. Men hela projektet har måst ställas på framtiden. Närman kan börja är i dag osäkert.

Orsaken till dröjsmålet är som bekant att ett total fastighetsägarer på Vårdhemsvägen hos regeringen besvärat sig över det förslag till stadsplan i Fiskarhagen som kommunfullmäktige godkände och länsstyrelsen fastställt. Undertecknarna klagar både på att Söderleden skall förlängas och att Fiskarhagen vidareexploateras.

Sedan man lämnat in bevärsskrivelsen har samtal förts med representanter för kommunen. Samtalen ledde till att fastighetsägarna gick in till kommunstyrelsen med förslag om vissa justeringar. Man menade att man på det viset ville öppna en dialog med kommunen för att inom kort tidsrymd få en positiv lösning på en irriterande situation, dessutom påpeklades att man är beredd att dra tillbaka bevärsskrivelsen om en mer miljövänlig planlösning presenteras.

Kommunstyrelsen diskuterade frågan på måndagen och beslutade vidhålla sin tidigare fattade ståndpunkt. Fastighetsägarnas krav skulle bli allt för kostsamma att uppfylla. Enligt en beräkning skulle det röra sig om anläggningskostnader på mellan 50 000 och 60 000 kr plus en årlig driftskostnad.

Från kommunens sida arbetar man nu på att försöka få fram ett så snabbt besked som möjligt från bostadsdepartementet. Under tiden ligger exploateringen av Fiskarhagen i malpåse, arbetsschemat på byggnadskontoret görs om och spekulanterna på en tomt i det attraktiva området får ge sig till tåls ännu en oviss tid.

-erg

Omfattande nybyggnadsprogram i Åtvidsskolornas långtidsplan

Drygt 60 milj kr i drift och 7,3 milj i investeringar i nya skolor och anläggningar. Det är vad undervisningssektorn kommer att kosta Åtvidabergarna under de närmaste fem åren. Eller om man så vill — drygt tusen-lappen per invånare och år. Det framgår av den flerårsbudget för åren 1976—81 som skolstyrelsen i Åtvidaberg nyligen lagt fram. Vad gäller driften så talar man om nettokostnader.

På skolkontoret har man gjort en utredning vari man på basis av ett omfattande prognosmaterial lägger fram förslag till preliminärt nybyggnadsprogram för skolorna. För åren 1976—82 upptar det programmet nya skolokaler för drygt 7 milj kr plus inventarier för över en halv miljon. Preliminärt ser programmet ut som följer:

Centralskolan

Redan i år börjar man att bygga den efterlängjade matsalen för Centralskolans elever. Kostnaden har beräknats till 800 000. För Centralskolans del händer vidare att antalet elever sjunker med ca 100 i och med att Nygårdsskolan står färdig. Under periodens sista år, 1981, har man lagt in planerna på byggandet av ett gymnasiehus för 1,5 milj vid Centralskolan.

1977 räknar man med att Nygårdsskolan skall stå färdig. Ett projekt som kostnadsberäknas till knappt 2 milj kr inklusive inventarier. Skolan skall få sex lågstadielklasser.

1978 väntas behovet av lokaler på Alléskolan vara så stort att man måste bygga till. Men enligt prognoserna är behovet tillfälligt. I dag har man 20 klasser i högsta-diet. Under åren 1978—81 väntas siffran pendla mellan 23 och 25 klasser för att 1984 åter vara nere på 20. Alléskolans behov har man därför tänkt sig lösa genom upp-förandet av provisoriska paviljonger. Kostnad: nära 1 milj.

För de övriga båda skolorna i tätorten, Långbrottsskolan och Sandtagsskolan, beräknas inga större investeringar komma till stånd under perioden. Samma sak gäller Grebo skola.

I Björsäter har man en del problem. Endera måste förskolan eller också lågstadiet få helt nya lokaler. Anläggningskostnaden på 150 000 kr har man planerat in först 1982. Samma år väntas ny inredning i matsalen kosta 100 000 kr. För övrigt hoppas man nu sedan vattenfrågan lösts och arbetet med att ta fram tomter intensifierats att invånarantalet i Björsäter åter skall öka. Det behövs för att man skall få behålla undervisningen i sk Aa-form. I dag går 105 barn i skolan. Enligt prognoserna är siffran läsåret 1982/83 nere på 85.

Tre dåliga skolor

I Gärdserum—Hannäsdelens är den gemensamma nämndaren slitna lokaler och vikande elevunderlag. Hannäs skola byggdes redan 1872. I dag går 41 barn i skolan. Talar prognoserna sanning kommer det om fem-sex år att gå bara

25 barn där. Ett elevunderlag som man betraktar som väl lågt för att det av ekonomiska och pedagogiska skäl skall anses försvarbart att behålla skolan.

Samma sak gäller för Forsaströms skola som byggdes 1880. I dag har man 25 elever. Om sex år och planerna stämmer bara 18. Falerums skola ligger inte långt efter. Byggt 1919. Opraktisk och dyrbar i underhåll. Gymnastik saknas och tomten är för liten. Elevunderlaget är i sjunkande.

Problemet i den här delen av kommunen kan komma att lösas genom att en enda skola får ersätta de tre gamla. Enligt nybyggnadsprogrammet skall den skolan förläggas till Falerum. Byggnads-sår 1979 och beräknad kostnad nära 2 milj. Men, säger man, frågan om Falerums skola kan komma att omprövas om befolkningsinflyttning sker till Hannäs.

GHRISTER BERG

25/2

Fritiden i Åtvid kommer kosta 22,7 milj 1977-81

2 1/2

Enligt förslaget till långtidsbudget för åren 1977-81 som nu tillstyrkts av fritidsnämnden kommer verksamheten inom den sektorn att kosta ca 22,7 milj under perioden. Merparten eller 18,3 milj utgörs av driftskostnader. Dessa varierar mellan 3,4 och 3,9 milj kr. Kostnaderna är beräknade efter 1976 års prisnivå vilket alltså innebär att de slutliga talen, om förslaget följs, blir högre.

På kapitalsidan har fritidsnämnden tagit upp en hel del intressanta projekt. Redan för nästa år planerar man åtgärder för 1,1 milj kr. Den övervägande delen av den summan är avsedd för arbeten på Edbergafältet och en ombyggnad av Gamla gymnasiet. Dessutom har man tagit upp 110 000 kr för sporthallen.

För åren 1978-80 varierar kapitalkostnaderna mellan 308 000 och 602 000 kr. Under periodens sista år har man tagit upp drygt 2 milj.

Nästan hela den summan är ämnad för en permanent inomshus-hall för bollsporter och för paviljongen och P-platser vid Edberga.

Bland övriga åtgärder som planeras kan nämnas kvartersplaner i Hannäs, Grebo och Falerum, tennisbanor i Grebo och Falerum och ett elljusspår i Grebo. Lekplatser anläggs eller förbättras för 130 000 kr. Fritidsgårdsarna i Åtvidaberg och Grebo utrustas för 57 500 kr.

-erg

25/2

ÅTVIDABERG

Projekt Fiskarhagen skjuts på framtiden

Den här veckan skulle man ha varit i full gång med anläggningsarbetena i Fiskarhagen i Humpåområdet. På byggnadskontoret låg man i startgroparna för att äntligen komma i gång med exploateringen av de 32 tomerna. Man hade to m tjuvstartat litet grann med stakning och utforsling av ledningsrör och maskiner. Men hela projektet har måst ställas på framtiden. Närman kan börja är i dag osäkert.

Orsaken till dröjsmålet är som bekant att ett total fastighetsägarer på Vårdhemsvägen hos regeringen besvärat sig över det förslag till stadsplan i Fiskarhagen som kommunfullmäktige godkänt och länsstyrelsen fastställt. Undertecknarna klagar både på att Söderleden skall förlängas och att Fiskarhagen vidareexploateras.

Sedan man lämnat in bevärsskrivelsen har samtal förts med representanter för kommunen. Samtalen ledde till att fastighetsägarna gick in till kommunstyrelsen med förslag om vissa justeringar. Man menade att man på det viset ville öppna en dialog med kommunen för att inom kort tidsrymd få en positiv lösning på en irriterande situation, dessutom påpeklades att man är beredd att dra tillbaka bevärsskrivelsen om en mer miljövänlig planlösning presenteras.

Kommunstyrelsen diskuterade frågan på måndagen och beslutade vidhålla sin tidigare fattade ståndpunkt. Fastighetsägarnas krav skulle bli allt för kostsamma att uppfylla. Enligt en beräkning skulle det röra sig om anläggningskostnader på mellan 50 000 och 60 000 kr plus en årlig driftskostnad.

Från kommunens sida arbetar man nu på att försöka få fram ett så snabbt besked som möjligt från bostadsdepartementet. Under tiden ligger exploateringen av Fiskarhagen i malpåse, arbetsschemat på byggnadskontoret görs om och spekulanterna på en tomt i det attraktiva området får ge sig till tåls ännu en oviss tid.

-erg

Omfattande nybyggnadsprogram i Åtvidsskolornas långtidsplan

Drygt 60 milj kr i drift och 7,3 milj i investeringar i nya skolor och anläggningar. Det är vad undervisningssektorn kommer att kosta åtvidabergarna under de närmaste fem åren. Eller om man så vill — drygt tusen-lappen per invånare och år. Det framgår av den flerårsbudget för åren 1976—81 som skolstyrelsen i Åtvidaberg nyligen lagt fram. Vad gäller driften så talar man om nettokostnader.

På skolkontoret har man gjort en utredning vari man på basis av ett omfattande prognosmaterial lägger fram förslag till preliminärt nybyggnadsprogram för skolorna. För åren 1976—82 upptar det programmet nya skolokaler för drygt 7 milj kr plus inventarier för över en halv miljon. Preliminärt ser programmet ut som följer:

Centralskolan

Redan i år börjar man att bygga den efterlängjade matsalen för Centralskolans elever. Kostnaden har beräknats till 800 000. För Centralskolans del händer vidare att antalet elever sjunker med ca 100 i och med att Nygårdsskolan står färdig. Under periodens sista år, 1981, har man lagt in planerna på byggandet av ett gymnasiehus för 1,5 milj vid Centralskolan.

1977 räknar man med att Nygårdsskolan skall stå färdig. Ett projekt som kostnadsberäknas till knappt 2 milj kr inklusive inventarier. Skolan skall få sex lågstadielklasser.

1978 väntas behovet av lokaler på Alléskolan vara så stort att man måste bygga till. Men enligt prognoserna är behovet tillfälligt. I dag har man 20 klasser i högsta-diet. Under åren 1978—81 väntas siffran pendla mellan 23 och 25 klasser för att 1984 åter vara nere på 20. Alléskolans behov har man därför tänkt sig lösa genom upp-förandet av provisoriska paviljonger. Kostnad: nära 1 milj.

För de övriga båda skolorna i tätorten, Långbrottsskolan och Sandtagsskolan, beräknas inga större investeringar komma till stånd under perioden. Samma sak gäller Grebo skola.

I Björnsäter har man en del problem. Endera måste förskolan eller också lågstadiet få helt nya lokaler. Anläggningskostnaden på 150 000 kr har man planerat in först 1982. Samma år väntas ny inredning i matsalen kosta 100 000 kr. För övrigt hoppas man nu sedan vattenfrågan lösts och arbetet med att ta fram tomter intensifierats att invånarantalet i Björnsäter åter skall öka. Det behövs för att man skall få behålla undervisningen i sk Aa-form. I dag går 105 barn i skolan. Enligt prognoserna är siffran läsåret 1982/83 nere på 85.

Tre dåliga skolor

I Gärdserum—Hannäsdelens är den gemensamma nämndaren slitna lokaler och vikande elevunderlag. Hannäs skola byggdes redan 1872. I dag går 41 barn i skolan. Talar prognoserna sanning kommer det om fem-sex år att gå bara

25 barn där. Ett elevunderlag som man betraktar som väl lågt för att det av ekonomiska och pedagogiska skäl skall anses försvarbart att behålla skolan.

Samma sak gäller för Forsaströms skola som byggdes 1880. I dag har man 25 elever. Om sex år och planerna stämmer bara 18. Falerums skola ligger inte långt efter. Byggt 1919. Opraktisk och dyrbar i underhåll. Gymnastik saknas och tomten är för liten. Elevunderlaget är i sjunkande.

Problemet i den här delen av kommunen kan komma att lösas genom att en enda skola får ersätta de tre gamla. Enligt nybyggnadsprogrammet skall den skolan förläggas till Falerum. Byggnads-sår 1979 och beräknad kostnad nära 2 milj. Men, säger man, frågan om Falerums skola kan komma att omprövas om befolkningsinflyttning sker till Hannäs.

GHRISTER BERG

25/2

Vår Bal i en tvåa!?

Bostadsbristen ett faktum i Linköping

VARFÖR INTE BO I ÅTVIDABERG?

Bra vägar o förbindelser
Lägenheterna i
EKSÄTTER
få att visas upp
Vi gör det gärna
Ring 0120/118 60



Jovisst —
om Du hyr i
EKSÄTTER
I ÅTVIDABERG

För då får Du tillgång till vår nya
kvarterstuga där Du kan ha både
bal och annat som kräver stor plats

Mera skryt om
EKSÄTTER
NÄRA till frisk luft... skog...
motionsspår... skolor... butiker
... och Linköping

STIFTELSEN ÅTVIDABERGSHEM

25/2

Ad libitum. På söndag framträder Linköpingskören Ad libitum i en kyrkokonsert i Grebo kyrka. Vidare medverkar poeten Elna Britta Dittmer. Ur programmet kan nämnas verk av Bach och Reger. Vidare kommer man att sjunga negro spirituals. Som arrangörer för konserten står Grebo byalag tillsammans med kulturnämnden och SKS i Åtvidaberg.

Anstånd. Kommunstyrelsen har utsett lantmätare Nils Åberg, VIAK, till kommunens ombud vid förhandlingar angående ansökan om anstånd med byggande av invallningsdamm i Axsjöns utlopp i sjön Ören.

Central skyddskommitté. De fackliga företrädarna inom Åtvidabergs kommun har i en skrivelse föreslagit att en central skyddskommitté inrättas och att denna i sin tur får i uppdrag att föreslå lämpligt antal lokala skyddskommittéer. Kommunstyrelsen har tillstyrkt och framhåller att antalet ledamöter i kommittén bör vara tio.

Kommunal borgen. Stiftelsen Åtvidabergshem har begärt kommunal borgen för lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter 1975. Förlusten uppgick under året till 394 738 kr. Ärendet har tillstyrkts av kommunstyrelsen.

Reservationer och förskott. Följande reservationer och förskott upptagna i 1975 års budget har anmälts till kommunstyrelsen av kommunalkamreraren: driftbudgetens reservationer 397 229 kr, driftbudgetens förskott 36 502 kr, kapitalbudgetens reservationer 5 811 752 kr och kapitalbudgetens förskott 6 098 449 kr.

Arrendekontrakt. Kommunstyrelsen har godkänt ett arrendekontrakt mellan kommunen och Gunnar Melefors, Grebo. Kontraktet avser del av Mårsäng 1:3 på ca åtta hektar och tillhörande ekonomibyggnader.

Tomtpris i Björsäter. Från kommunens fastighet Blidsäter 1:2 har avstyckats två tomter. Den ena utgör tomt för den nuvarande rektorsbostaden. Den andra har en areal av 1 942 kvm. För att kunna bebygga den senare tomten fordras omläggning av valedning. Kostnaden för det arbetet har beräknats till ca 13 000 kr. Kommunstyrelsen har fastställt tomtpriset till 32 465 kr.

Avtal om lokal linjetrafik. Kommunstyrelsen har godkänt förslag till avtal om lokal linjetrafik med buss med Tore Erikssons Busstrafik, Trafik AB Oskarshamn—Västervik—Vimmerby och SJ.

Hyra för lottkiosker. Kommunstyrelsen beslutade på måndagen att föreningarna i fortsättningen skall betala en mindre hyra då de använder någon av de fyra lottkiosker som kommunen låtit ställa upp vid torget. Hyran fastställdes till en avgift beroende på lotteriets storlek. 25 kr för 5 000 lotter, 50 kr för 10 000, 75 kr för 15 000 och 100 kr för lotterier med mer än 15 000 lotter. Inför kommunstyrelsens beslut hade fritidsnämnden rekommenderat att ingen avgift skulle tas ut eftersom lotterierna utgör en viktig del i finansieringen av föreningarnas verksamhet.

Grebo. Kommunstyrelsen beslutade på förslag av byggnadschefen att ge Bengt Johansson och Niels Jörgen Jensen i Grebo dispositionsrätt till en markrens mellan Prästgården 1:83 och 1:84. Byggnadsnämnden och Grebo byalag har tillstyrkt ärendet.

Ölfrågan bordlagd. Kommunstyrelsen beslutade på måndagen att bordlägga frågan om utskänkning av öl i Gamla apoteket. Innan kommunstyrelsen beslutar om av- eller tillstyrkan vill man efterhöra fritidsnämndens syn på ärendet.

Inbrott i Rumma. Ett inbrott förövades natten till tisdagen i butiken i Rumma. Tjuven eller tjuvarna beredde sig tillträde till lokalen genom att slå sönder några fönsterrutor. Bytet blev cigaretter till ett beräknat värde av 1 500 kr och växelkassan. Några spår efter förövarna har man ännu inte.

Hannäs och Gärdserum tillfrågas. Pastoratskyrkorådet i Åtvids m fl församlingars pastorat beslöt på måndagen uppdra åt samtliga församlingars kyrkoråd att utse var sin ledamot i den kommitté, som skall utreda frågan om en kyrklig ekonomisk samfällighet. Bl a har kommittén i uppgift att undersöka förutsättningarna för och konsekvenserna av en samfällighet för hela den borgerliga kommunen. Det innebär att man också kommer att tillfråga Hannäs och Gärdserums församlingar om de önskar delta i arrangemanget. Vidare skall kommittén på begäran av kyrkofullmäktige i Björsäter utreda frågan om en partiell samfällighet. Att ingå i kommittén valde pastoratskyrkorådet Gösta Brindmark och Arne Nilsson, den förstnämnde som sammankallande.

Tomtsatsning i Grebo Inga flerfamiljshus

Åtvidabergs kommun kommer att satsa ännu mer på bostadsbyggande i Grebo än man tidigare planerat. Det framgår av förslaget till bostadsbyggnadsprogram för Åtvidaberg under perioden 1976-80 som inom kort kommer att klubbas i kommunfullmäktige. Enligt tidigare planer skulle Grebo byggas ut med ca 25 tomter om året. För 1976 och 1977 har man ökat den siffran till 34 respektive 30.

Att man vidtagit den här förändringen förklaras bl a av den stora efterfrågan på tomter i Grebo. För närvarande beräknas drygt 200 personer stå antecknade på tomtköllistan för Grebo.

Som helhet betraktad innebär dock inte bostadsbyggnadsprogrammet någon förändring på det totala antalet nybyggda lägenheter. Eftersom man gjort en ökning för Grebo innebär det alltså att det blir en något långsammare utbyggnadstakt i Åtvidaberg. Detta delvis beroende på att folkmängden i centralorten minskade förra året.

□ Lediga lägenheter

Ytterligare en nyhet i programmet är att man slopat planerna på byggande av flerfamiljshus. Enligt det gamla bostadsbyggnadsprogrammet skulle 30 lägenheter i flerfamiljshus uppföras perioden 1978-79. Bl a med tanke på att det i dag finns mycket gott

72 tomma lägenheter i Eksätter

Antalet tomma lägenheter i Eksättersområdet uppgår i dag till 72. Av dessa är merparten, eller 57, tvåor. Dessutom finns det elva lediga treor och fyra lediga fyror. Över huvudet taget är just nu efterfrågan på lägenheter i hyreshus klart dämpad.

Sedan orosmolnen åter samlats över Facit är ytterligare ett antal lägenheter uppsagda. Tidigare har inte stiftelsen Åtvidabergshem haft något som helst problem att bli av med lägenheter i andra bostadsområden. Om inte trenden vänder kan nya bekymmer uppstå för den kommunala stiftelsen.



Inom den närmaste femårsperioden kommer det inte att byggas ett enda flerfamiljshus i Åtvidaberg. Detta enligt förslaget till bostadsbyggnadsprogram som dock revideras varje år

om lediga lägenheter i Eksätter så finns det ingen anledning att planera för nya innan läget i Eksätter stabiliserats på en acceptabel nivå.

Om det nu framlagda förslaget följs till punkt och pricka innebär det att de 387 lägenheterna under

hela perioden fördelar sig på följande områden: Åtvidaberg 211 (Nygård 6, Nygård Vägverket 48, Japan 5, Västatorp 7, Äpplet 22, Fiskarhagen 32, Basthagen 70, Kardaren 8 och Gostas park 13) Grebo 139, Björksäter 24, Faleum 9 och Forsaström 2.

CHRISTER BERG

AB Industribyggen har bekymmer Ännu finns ingen spekulant på det tredje industrihuset

Vid halvårsskiftet i år kommer det tredje industrihuset i det kommunala bolaget Åtvidabergs industribyggen regi att vara färdigt. Närmare 1 300 kvm står då och väntar på en eller flera hyresgäster. För liksom fallet var när de två tidigare lokalerna började byggas, så har man ännu ingen spekulant på verkstadslokalerna. Som bekant löste sig den frågan båda gångerna. Det första industrihuset övertog av Ternstedt och Söner och den andra av Darenas.

I runda tal kommer det tredje industrihuset att kosta 1,5 milj i färdigt skick. Den sammanlagda lokalytan är på 1 296 kvm varav själva verkstadslokalen har en yta på 1 026 kvm. Övriga utrymmen som är förlagda längs ena långsidan består av plats för kontor, personalrum, matrum, tvätt- och omklädningsrum.

Konstruktionen av industrihuset har karaktären av en byggsats. Det finns t ex möjlighet att sätta upp väggar eller helt skärma av lokalerna om två eller flera företag skulle vilja samsas om lokalerna. Principen för att disponera lokalerna kan variera från ett rent köp till ett uthyrningsavtal.



Vid halvårsskiftet skall det tredje industrihuset i Åtvidabergs industribyggen regi vara färdigt för inflyttning.

Det kommunala bolaget har alltså ännu ingen spekulant på byggnaden. Men, man måste våga något om man ska vinna, säger man. Det har dessutom visat sig vara lättare att finna

Rekordlång tomtkö men inga husbyggen

Sällan eller aldrig har det byggts så få enfamiljshus i Åtvidaberg som just i nuläget. Några enstaka hus här och var i Åtvid och några i Grebo. Det är allt. Ändå saknas det knappast intresse vare sig från kommunens sida eller från tomtspekulanter. I dag har man nämligen rekordlånga köer på tomtköllistorna. Och i kommunalhuset jobbar man för högtryck för att få fram fler tomter. Om inte om inträffar kommer det snart att vara full fart på villabygget igen.

I Åtvidaberg håller man just nu på att bebygga de sista tomterna i den stadsplanerade delen av Nygårdsområdet. Närmast på tur står det på den senaste tiden omdebatterade Fiskarhagsområdet i Humpa. Stadsplanen upptar 32 tomter i Fiskarhagen. Nu överklagades nyligen länsstyrelsens fastställelse av planen av ett tiotal enskilda till regeringen. Hade inte det inträffat hade man i dag varit som bäst i färd med att inleda exploateringen av Fiskarhagen och de första spekulanterna hade kunnat börja titta ut sina tomter i vår. Men nu vet man inte när det kan ske. Efter Fiskarhagen kommer man att fortsätta i Nygård vid Vägverket. Just i dagarna går anbudsstiden ut för de firmor som är med i tävlingen om hur det område skall se ut. Men enligt förutsättningarna blir det ca 45 hus av typ grupphus och radhus. Under senare hälften av nästa år ska de första bostäderna stå klara för inflyttning.

Närmare i tiden ligger dock två projekt i privat regi. Det är dels Åtvidabergs villabyggen som under året kommer att uppföra ett mindre antal radhus i kvartalet Japan. Dels är det Åtvidabergs byggnadsbyrå som inom kort börjar byggandet av 18 s k parhus på fortsättningen av Radhusgatan.

Grebo

För Grebos vidkommande gäller att man för kort tid sedan börjat dela ut tomter i Mårsängsområdet. Det handlar om 34 tomter som kan börja bebyggas så snart formaliteterna är avklarade. Planmässigt ligger man mycket väl framme i Grebo. Nästa område på ett 30-tal tomter är redan färdigt för exploatering.

Beträffande Björksäter så arbetar man på ett utkast till ändring av stadsplanen så att man ska kunna få fram fyra tomter bland den övriga bebyggelsen. Om allt flyter som det ska så kan dessa tomter vara byggfärdiga i höst. Vad gäller den fortsatta exploateringen i den delen av kommunen så diskuterar myndigheter och orsbefolkning som bäst var den lämpligen bör ske. Ett förslag till områdesplan har måst revideras beroende på bl a markförhållanden och markförhandlingar. På fastighetskontoret räknar man med att formaliteterna skall kunna vara avklarade någon gång nästa år.

Kvarnvik

Även i Kvarnvik har befolkningen tryckt på och krävt tomter för egnahemsbebyggelse. Här har emellertid saker som frågan om vatten och avlopp komplicerat si-

tuationen. Nu finns dock ett förslag framme till detaljplan för 24 tomter. Det lär nog ändå dröja innan planarbetet är klart. Men i bästa fall kan redan i år någon eller några tomter få bebyggas under dispens.

CHRISTER BERG

Eksätters samlingslokal snart färdig

Någon gång i vår kommer den nya samlingslokalen i Eksätter att stå färdig. Därmed får hyresgästerna i området en välkommen gemensamhetsanläggning att vara i för fester, möten och annan verksamhet. Som ägare till den ca 200 kvm stora lokalen står stiftelsen Åtvidabergshem medan fritidsnämnden kommer att stå som huvudman för driften. Det är avsikten att det främst är Eksättersborna som ska disponera lokalen. Den får alltså närmast karaktären av en kvartersstuga.

I färdigt skick beräknas byggnadskostnaderna uppgå till 435 000 kr varav man sökt statsbidrag för ungefär hälften. Till detta kommer en mängd inventarier för närmare 50 000 kr.



HUNDÄGARE

En klubb för Dig
INFORMATION,
KURSER, RÅDGIVNING
och RESURSER

RG

blickpunkten

VILLAN ÄR TOM

Vad händer nu?



Närmare än så här är det inte många åtvidbergare som kommit Villan. Än så länge. För nu har kommunen köpt den fd direktörsbostaden och vid två tillfällen i vår skall portarna öppnas för allmänheten

Vad kommer egentligen att hända med Villan? Frågetecknen har hopat sig ända sedan det stod klart att den nye ägaren till Facit förklarade att man ville göra sig av med den gamla direktörsbostaden. Vid Bysjön på kommunens kanske finaste tomt stod plötsligt ett stycke åtvidbergshistoria till salu. En över 80 år gammal byggnad som härbärgerat två sådana personligheter som baron Theodor Adelsvärd och disponent Elof Ericsson. Två män som mer än några andra danat det Åtvidaberg som nu är.

Den i engelsk stil influerade byggnaden visade sig vara svårare att sälja än vad man trott. Delvis beroende på att myndigheterna handskas ganska pietetsfullt med sådana här tingestär. Delvis på att en privatperson måste ha en mycket välfylld plånbok om han vill bo i huset. Men intresse från enskilda lär inte ha saknats.

□ VÅRDHEM

Det första priset som kom till allmänhetens kännedom låg på ca 850 000 kr. Det man då fick var omkring 750 förhållandevis väl underhållna bostadsytor på en nära 13 000 kvm stor sjötomt.

Den förste seriöse spekulanten ville bygga till ett annex, halvannan gång så stort som Villan, och använda lokalerna till vårdhem för lättskötta lätt psykiskt sjuka äldre personer. Kulturnämnden var den enda kommunala instans som sa nej. Byggnadsnämnd och fullmäkti-

ge sa ja. Men det planerade företaget gick ändå i stöpet.

□ RADHUS

Så småningom sjönk priset på Villan. Förra året gick ånyo budet till kommunen. Då till ett pris av 650 000 kr. I bakgrunden fanns ett företag som ville bygga radhus på tomt. En grundlig utredning gjordes för att ta fram olika användningsområden och kostnader härför. När så i höstas kommunfullmäktige behandlade ärendet så föregicks beslutet om köp av kanske den längsta debatten i Åtvidsfullmäktiges historia. Åhörarbänkarna var fyllda till sista plats i det forum som annars sällan lockar fler åhörare än som kan räknas på ena handens fingrar.

Resultatet blev att kommunen köpte fastigheten. Det bör observeras. Man köpte fastigheten vilket också inkluderade själva byggnaden. Samtidigt sade man uttryckligen ifrån att om man inte kan finna något lämpligt och ekonomiskt försvarbart användningsområde för Villan så river man hela ras-

ket. Endast en handfull fullmäktigeledamöter protesterade. Dock togs den bisats bort i kommunstyrelsens förslag som talade om att området skulle användas till bostadsändamål om Villan revs.

□ DYR I DRIFT

Nu står Villan där utan att någon egentligen vet vad man ska göra med den. Förslag fattas förvisso inte. Det är allt från ungdomsgård till ett integrerat kulturhus. Vid fullmäktiges nästa sammanträde kommer man att anslå närmare 140 000 kr för driften av hela fastigheten. Det är vad huset och trädgården kostar skattebetalarna i år. Då räcker det ändå bara till skötsel och underhåll av ett tomt hus och en oanvänd trädgård.

Kanske kan den pågående lokalbehovsutredningen finna något användningsområde. Eller fastighetskontoret. Eller kanske kan allmänheten bidra med realiserbara tips. För under våren kommer Villan att öppnas för kommuninvånarna vid två tillfällen. Första gången i samband med den stundande Bysjödagen.

Andra gången i maj som ett inslag i föreläsningsföreningens verksamhet. Medan tidens tand fortsätter att gnaga på den ståtliga byggnaden går diskussionen vidare om Villans framtida öde.
CHRISTER BERG

200 i kö för tomt i Grebo

Sällan eller aldrig har det varit en så stor efterfrågan på tomter i Åtvidaberg och Grebo som det är just nu. I varje fall om man får tro siffrorna på antalet personer i de olika tomtköerna.

Detta sagt som en brasklapp innan siffrorna presenteras. Det kan nämligen mycket väl vara så att många bara står kvar av ren slentrian eller står där i avvaktan på att det kanske yppar sig en per-

fekt chans. Vidare vet man att en del personer ställer sig i kö på flera områden.

I kö för tomt i Åtvidaberg står i dag drygt 230 personer, i Grebo drygt 200, i Björsäter 30. För övriga kommundelar är intresset inte lika stort. Åtta vill bygga i Forsaström, tre i Falerum och en i Yxnerum. Ingen står antecknad för tomt i Värna, Hannäs eller Kvarnvik.



HUND-ÄGARE

En klubb för Dig
INFORMATION,
KURSER, RÅDGIVNING
och RESURSER

ÅTVIDABERG

Nygårdsplanen ändrad Bara 800 lägenheter

För ungefär ett halvår sedan presenterades planerna på hur den framtida utbyggnaden av Nygårdsområdet skulle se ut. Då pekade prognoserna fortfarande på en tämligen rask utbyggnad av Åtvidaberg och vid en fortsatt utveckling skulle hela området kunna bebos av närmare 4 000 människor. Planerna fick gott betyg av berörda kommunala instanser. Idén med att placera husen i byliknande grupper uppskattades lika mycket som planens flexibilitet. En egenskap som redan på detta förberedelsestadium satts på prov.

Under de senaste månaderna har en del negativa besked kommit som medfört att Nygårdsplanen just nu är föremål för en revidering. Bl a minskade antalet invånare i kommunen i stället för att öka, vilket alla trott. Dessutom är arbetsmarknadssituationen i kommunen i bottenläge. Facitbeskedet i december om en nedskärning med ca 150 sysselsättningstillfällen i Åtvidaberg får naturliga återverkningar också på den kommunala planeringen.

Därför har man i planeringsutskottet diskuterat en anpassning av Nygårdsplanen vad gäller omfattning, utbyggnadsordning och utbyggnadstakt. Innebörden av ett sådant beslut är skissartat:

att man skär ner antalet lägenheter med en fjärdedel till drygt 800

att man i tur och ordning bebygger 1) området vid Vägverket; 2) området mellan Slevringevägen och järnvägen; 3) centrumområdet och området norr om Dalgatan

att ändra på placeringen av lågstadieskola och förskola till området vid Göstas park,

att man kompletterar planen med en tillfällig butik vid Krutkällaren

att man bygger en gång- och cykelbro över järnvägen mellan Nygård och Garpan

Man har begärt in yttrande från skolstyrelsen och barnavårdsnämnden över de förslagna ändringarna. Hittills har bara skolstyrelsen behandlat frågan. Där menar man att det tidigare förslaget är det lämpligaste. Men

om det inte går att genomföra kan man godta en förläggning av skolan väster om Göstas park. Skolstyrelsen förutsätter dock att den tidigare tomten ändå reserveras för skola i framtiden.

CHRISTER BERG



Reinhold Svensson är en av de tio människor som bor i Bersbo och som har druckit av det kadmiumhaltiga vattnet i flera år. Här visar han upp den råttfälla med vilken man skall försöka fånga levande råttor. Dessa utfordras sedan med vatten från varphögarna där de högsta halterna kadmium påträffats. Efter den kuren skickas de till vetenskapsmännen för examination

Experter skall nu undersöka kadmiumförekomsten i Bersbo

I dag går livet sin gilla gång i Bersbo, det gamla nedlagda gruvsamhället norr om Ätvidaberg. Trots larmrapporterna i januari om anmärkningsvärt höga halter av kadmium i dricksvattnet så nyttjar fortfarande de tio invånarna och kreatursbesättningen på 50-talet kor samma vatten som man använt de senaste sex-sju åren. Sådan är situationen vid en hastig blick. Men under ytan pågår en intensiv verksamhet för att med alla till buds stående medel försäkra sig om att befolkningen inte drabbats av den mycket giftiga tungmetallen.

Undersökningarna i Bersbo leds av professor Magnus Piscator på Karolinska institutet i Stockholm. Han är en av de få i landet som har praktisk erfarenhet av tidigare hälsoundersökningar av människor som fått i sig för mycket av giftet.

Allt undersöks

För drygt en vecka sedan besökte Magnus Piscator Bersbo tillsammans med länsläkare Rune Ståhl, markägaren baron Johan Adelswärd och representanter för den lokala hälsovårdsnämnden. Besöket resulterade i att Karolinska institutet med ekonomiskt stöd av socialstyrelsen och naturvårdsverket nu i grunden skall undersöka kadmiumförekomsten och dess eventuella effekter i Bersbo.

Det innebär att i stort sett allt som kan skall undersökas. Mäniskorna som bor i Bersbo får lämna blodprover och urinprover. Samtidigt får de gå igenom en grundlig hälsokontroll hos distriktsläkare Krister Engström.

Mjölksprover

Dessutom tas prover på mjölk. Man har faller utsatta för att få tag på råttor som liksom människorna har den egenskapen att effektivt anrika kadmium i njurarna. Lever och njurar från slaktboskap är föremål för vetenskapsmännens intresse.

I vår kommer personal från Karolinska att inleda en provtagningsserie av vatten från olika ställen i Bersbo. Provtagningarna kommer att äga rum under ett helt år.

I nuläget vet man alltså att vattenprover tagna under bästa tänkbara betingelser visar på kadmiumhalter långt över högsta godkända gränsvärde. Mitt i Gruvsjön som är vattentäkt har halter sex gånger högsta tillåtna värdet och inne i en bostad fyra gånger den gränsen uppmäts. Sannolikheten talar för att man får än högre kadmiumvärden i vår och i sommar.

Undersökningarna på människor har hittills inte givit anledning till oro. Inte heller har man kunnat påvisa onormalt höga kadmiumhalter i mjölken från korna. Nu återstår att se om de finare mätmetoderna visar upp en avvikande bild.

CHRISTER BERG

26/2

Ätvidaberg

Namninsamling för öl. I kommunalhuset behandlas just nu frågan om tillstånd till ölskänkning i Gamla apoteket. Nyketerhetsorganisationer och kyrkliga församlingar har protesterat mot ett eventuellt tillstånd. Positiva är däremot de närmare 450 privatpersoner som på listor skrivit på för att utskänkning skall få äga rum. På listorna fanns också möjlighet att säga nej till ölskänkning. Möjligheten utnyttjades dock av bara ett par procent av de 450. Namnunderskrifterna har av kommunstyrelsen lagts till de övriga handlingarna i ärendet. Närmast skall nu fritidsnämnden yttra sig.

Vattnet i Björsäter. Drygt 40 Björsättersbor har i en skrivelse till hälsovårdsnämnden framfört klagomål på vattnet i Björsäter. Man pekar på att förekomsten av mag- och tarminfektioner i Björsäter är ovanligt hög, speciellt bland småbarn. Eftersom en misstanke föreligger, skriver man, att dricksvattnet kan vara orsak till detta så önskas både en bakteriologisk analys av vattnet och en undersökning om den höga halten järn, mangan och kalk kan ha någon inverkan.

Byggnadslov. Byggnadsnämnden beslutade på tisdagen meddela följande byggnadslov: Ätvidabergs villabyggen för fem radhuslägenheter i kv Japan och ett enfamiljshus i kv Åsken, Monica och Thomas Ekström, Golfklubban 7, Bruno Etzell, Golfklubban 3, Christer Berg och Kerstin Johansson, stg 216 CA, Lelf Hansström, stg 216 CC, och Christer Linderöth, Mårsång 1:9.

Byggnadsnämnden har ingen erinran mot det senast framlagda förslaget till dragning av den omtalade 800 kV-ledningen genom kommunen.

Barnavårdsnämnden om Nygårdsplanen. Vid barnavårdsnämndens sammanträde på tisdagen behandlades det nya reviderade förslaget till utbyggnad av Nygårdsområdet. Fastighetschef Lars Persson redogjorde för förslaget inför nämndens ledamöter och representanter för förskollärarna. Man tänker sig att placera förskola och lågstadieskola i Göstas park. Utifrån de nya premisserna menar barnavårdsnämnden att man förordar den nya placeringen. Något lämpligt alternativ finns inte. Man konstaterar att en förskola i Göstas park medför att man måste ordna skolskjuts åt de barn som bor i de bortre delarna av Nygård.



Flisdriva i Åtvidaberg

Det är nu snart två månader sedan en långträdare körde ner i diket vid Dalamon på vägen mellan Åtvidaberg och Linköping. Som synligt bevis kvarlämnades flera kubikmeter flis från ett sågverk. I snösmältningen framträder "drivan" i alla sin glans.

Trots upprepade påstötningar har firman som hade hand om transporten av allt flis inte åtgärdat nedskräpningen. Därför har nu hälsovårdsbyrån i Åtvid satt i gång att snygga upp på platsen. Arbetet beräknas ta en eller två veckor att utföra. Kostnaderna debiteras den försumlige. På bilden ses Christer Blixt och Reinhold Svensson i färd med att ta bort flishögen.

Kommunfullmäktige i Åtvid: Driftanslag för skötsel av Villan Bostadsbyggnadsprogrammet fastställt

Kommunfullmäktige i Åtvidaberg beslutade på torsdagen anvisa 139 000 kr för driften av Villan i år. I den summan ingår 30 000 kr för ombyggnad av del av övervåningen till en vaktmästarebostad på tre rum och kök. En förutsättning för den åtgärden är emellertid att man kan finna någon som är villig att åta sig uppdraget och även bo i Villan. Övriga poster i driftbudgeten är trädgårdsskötsel 45 000, underhåll 40 000, uppvärmning, el och vatten 20 000 och 10 000 kr i vaktmästarelön.

Fullmäktige godkände förslaget till överenskommelse med Baroniet Adelsvärd beträffande skötseln av området vid Kanonvallen och stranden utmed Bysjön från Kanonkullen och till Templet. Märkägaren har tidigare sagt i ifråga att man inte utan vidare kan påta sig kultur- och miljöbevarande uppgifter utan kommunens stöd. Enligt överenskommelse får kommunen disponera området för 1 000 kr per år samtidigt som man förbinder sig att skydda och eftersträva restaurering av Kanontornet och Templet. Vidare skall kommunen genomföra landskapsvården på området och förhindra okynness trafik.

Beträffande Kanonvallen beslutade också fullmäktige att anvisa 17 000 kr för anläggande av löparbana, kastringar m m. Dess-

utom fick fritidsnämnden 54 000 kr för uppställning av omklädningsvagn och framdragande av va-ledningar och elektricitet.

ANSLAG

130 000 kr anvisades till utredningskostnader för gator och va-ledningar i Åtvidaberg, Kvarnvik, Björsäter, Falerum, Yxnerum, Bråstorp och Värna. Byggnadskontoret fick 95 000 kr för inköp av en ny traktor. Kulturnämnden beviljades 5 000 kr för inköp av konst under 1976. Företrädesvis skall man köpa av de lokala konstnärerna.

Fullmäktige beslutade också att förlänga borgen för checkräkningskredit på 50 000 kr åt Stiftelsen Åtvidabergshem t o m den 31 december i år. Dessutom beslutade man att teckna borgen för

byggnadskreditivlån på 1 250 000 kr för AB Åtvidabergs Industribyggen som håller på att bygga en tredje industrilokal.

385 SMÅHUS

Slutligen antog kommunfullmäktige förslaget till bostadsbyggnadsprogram för åren 1976-80. Förslaget som tidigare utförligt presenterats innebär i korthet att man minskar något på utbyggnadstakten i Åtvidaberg samtidigt som man får motsvarande ökning i Grebo. Vidare har man för den kommande femårsperioden helt slopat tanken på byggandet av något enda flerfamiljshus. Sammanlagda antalet småhus som byggs under perioden beräknas till 385 varav 211 i Åtvid och 139 i Grebo.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Värtidiga stjärnor i Åtvid

På fredagen inkom till redaktionen i Åtvid två rapporter om att stjärnor varit synliga i trakten. Arne Hermansson i Fivelsbo såg en flock om sex stycken redan på torsdagen. — Jag brukar följa fågellivet rätt noga, säger han, men aldrig har jag något år sett staren så tidigt som i februari. Det råder väl ingen tvekan om att det är de senaste dagarnas västliga vindar som fört med sig stjärnorna hit.

Blir det kallt igen, fortsätter Hermansson, flyttar de nog på sig för några veckor.

Även i Yxnerum sjöng en liten grupp stjärnor. Här för Roland Johansson i Klockaregården. Under normala förhållanden med normala vintrar kommer staren inte till de här trakterna förrän om en månad.

Hästpremiering i Åtvid i sommar

Lantbruksnämnden har i en skrivelse till Åtvidabergs ridklubb framlagt önskemål om att i sommar få förlägga premiering av 2-årsston till Åtvidaberg. Evenemanget skulle äga rum i anslutning till Björka-Säbydagarna där man under senare år blivit allt mer trångbodd. Ridklubben har redan beslutat tacka ja till erbjudandet. Ett smickrande anbud, menar klubbordförande Sverker Elwing, som kan innebära fin reklam för vår verksamhet. Vid Vrånghult har vi de erforderliga resurserna för att klara av ett sådant här arrangemang. Eventuellt kan det för Åtvidabergs del också bli tal om hingstpremiering och körprov.

"Dålig skolhälsovård i ytterområdena"

Skolhälsovården i Åtvidabergs kommun uppvisar för närvarande stora kvalitetsskillnader mellan själva centralorten och kommunens ytterområden. Det skriver Carl G Nilsson (m) i den motion om förbättrad skolhälsovård som han på torsdagskvällen väckte i kommunfullmäktige.

I centralorten är skolhälsovården väl ordnad med fasta skolläkartider och regelbunden tillgång till skolsköterska, menar Carl G Nilsson. Däremot i övriga skolor finns det inte särskilda skolsköterskor utan arbetet ombesörjs av distriktssköterskorna som dessutom har såväl åldringsvård som spädbarnsvård att sköta om.

Det torde vara ett rimligt krav att skolbarnen i kommunens ytterområden erbjuds samma goda hälsovård som centralortens barn, menar Carl G Nilsson som föreslår att en utökning av skolsköterskeverksamheten till hela kommunen prövas och att skolläkaren bereds tillfälle ett oftare och regelbundet besöka även ytterområdenas skolor.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen för utredning.

Rekordstort intresse för Naturföreningen

1975 betecknas som något av ett rekordår för Åtvids naturförening. Man ökade antalet medlemmar till 170, vilket är det högsta medlemsantalet någonsin i föreningen. Samtidigt konstateras att föreningen under året avgivit ett ovanligt stort antal remissvar både kommunalt och regionalt. Man finner det betydelsefullt att naturföreningen tydligen av allt flera instanser utnyttjas som remissinstans.

Detta framgick då Åtvids naturförening på torsdagen höll årsmöte i IOGT-lokalen. Mötet samlade ca 35 medlemmar, och förhandlingarna leddes av ordförande Olof Söderbäck. Den enda ändringen i styrelsen blev att Kerstin Gustavsson ersätter Elis Svensson som sekreterare.

Årsmötet beslutade också att till kommunkansliet inlämna ett yttrande beträffande den väldiga kraftledning mellan Oskarshamn och Forsmark som kommer att korsa Åtvidaberg vid Falerum. Under alla förhållanden kommer ledningen att innebära en allvarlig störning i landskapsbilden, skriver man. Men föreningen anser att Vattenfall nu efter diskussioner presenterar den kanske skonsammanste lösningen. Naturföreningen tillstyrker den föreslagna sträckningen under förutsättning att ledningstornens placering noggrant penetreras.

Efter förhandlingarna talade Linköpingskretsens ordförande Carl-Göran Bringer om Fåglar och blommor kring Ölands norra udde. Föredraget illustrerades med ett stort antal färgbilder.

Lars Skärlund
GULD
smed

**Guld Silver
presenter**

Verkstad för rep. o. best. arbeten.

Ekholmen Centrum—Tel. 013/151410

ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN

LÖRDAG 28 FEBRUARI 1976

SPECIALAFFÄREN I ÄKTA HANDKNUTNA

DIREKTIMPORT ENKL. PÅS- OCH DETALJHÅNDEL I ÄKTA PERSISKA MATTOR

ORIENT SAEIDI AB

LINKÖPING PLATENSGATAN 7 TEL. 12 53 60

PERSISKA OCH AFGANISTANSKA MATTOR

Nytt chockbesked i Åtvidaberg:

Ytterligare 225 avskedas vid Örsättersfabriken

På fredagseftermiddagen kom ett nytt chockbesked från Facitledningen i Åtvidaberg. 225 kollektivanställda på företags Örsättersfabrik varslas om avsked. Det räckte alltså inte med de åtgärder man presenterade i början av december förra året då man beslutade

I dag, bara ett par månader senare, är situationen en annan. Ytterligare 225 Facitanställda mister sina jobb med allt vad det innebär av personliga tragedier och oerhörda problem för de kommunala myndigheterna.

Även om envisa rykten under en längre tid hävdade att någonting

var på gång så kom ändå fredagens besked som en överraskning för de flesta. De anställda informerades genom företagstidningen Rapport med nämndnytt som de fick med sig som helgläsning när de gick hem på fredagskvällen. De fackliga representanterna visste att något skulle hända. Men

att inom en tvåårsperiod avskeda 115 tjänstemän i Åtvidaberg. Den gången sade man att också 250 kollektivanställda skulle beröras av beslutet men man räknade med att frågan för deras del skulle lösas genom naturlig avgång, omplaceringar och tillkomsten av ett tvätteri

siffrorna fick de inte förrän nu. Kommunens representanter informeras strax före presskonferensen. Länsarbetsnämnden får besked per post i dag.

Facits platschef i Åtvidaberg, direktör Göran Arvidsson, anger främst tre skäl till varför man nu anser sig nödsakade att varsla 225

anställda om uppsägning. Etableringen av det omtalade tvätteriet går inte efter de planer man tänkt sig. I tvätteriet skulle 100 Facitanställda kunna beredas arbete. Nu säger man att Tvättmans anläggning kan komma till stånd tidigast i höst och då ge sysselsättning för (Forts sid 9 YTTERLIGARE)



På fredagen kom beskedet att 225 kollektivanställda på Facits Örsättersfabrik utanför Åtvidaberg nu varslas om avsked. Det är en fjärdedel av samtliga kollektivanställda på fabriken. De flesta erbjuds arbete på Electroluxfabriken i Motala

Erbjuds arbete i Motala

Ytterligare . . .

(Forts från sid 3)

15 till 20 personer. Först mot slutet av 70-talet och om det verkligen finns marknad kan man komma upp i den först nämnda siffran.

För det andra har det visat sig omöjligt att genomföra de planerade räknarprojekten. Nu böjer man sig för faktum. Konkurrensen från Sydostasien är för hård. I konsekvens med detta lägger man ner tillverkningen av egna räknare. Man fortsätter de projekt som är under tillverkning. Men från och med nästa år tillverkas inte längre någon egen elektronisk räknemaskin. I stället satsar man på försäljning av importerade produkter under eget namn.

För det tredje har man inte lyckats intressera tillräckligt många för att börja på Electroluxfabriken i Motala. Redan när man erbjöd sig att skjutsa folk i buss var motståndet större än man väntat.

Göran Arvidsson uppger nu att de som avskedas kommer att erbjudas arbete i Motala. Där behöver Electroluxfabriken bara i år anställa ca 300 man.

Från företagsledningen säger man att de nu offentliggjorda siffrorna skall räcka. Någon ytterligare smäll för Åtvidaberg tror man inte skall komma. På Facits Örsättersfabrik skall man nu i fortsättningen helt kunna inrikta sig på tillverkning och utveckling av dataprodukterna.

— Vi har ett brett sortiment och en bra position på marknaden, säger direktör Carl-Olof Larsson. I år kommer vi dessutom med ytterligare ett par produkter. Chefen på Örsättersfabriken Carl-Johan Holmström räknar nu med en lugnare utveckling. Han tror inte heller på att också dataprodukterna skall kunna drabbas av samma situation som elektronräknarna.

Någon gång nästa vecka kommer listorna på dem som varslas



Kanslichef Assar Holmqvist, kommunstyrelsens vice ordförande Bror Nilsson och platschefen på Facit i Åtvidaberg direktör Göran Arvidsson under fredagens information

om avsked att presenteras för facket. Hans Hammarlund som tidigare suttit som verkstadsklubbens ordförande säger att det är angeläget att få fram namnlistorna så fort som möjligt. 950 kollektivanställda på Örsätter skall inte behöva gå omkring och vara oroliga för länge, anser han.

En fråga som många åtvidabergare den senaste tiden ställt sig är följande: Electrolux i Motala har behov av 300 arbetare och har dessutom en hel del gamla loka-

ler. I Åtvidaberg finns motsvarande arbetsstyrka och moderna och rymliga lokaler i Örsätter. Varför inte helt enkelt flytta över verksamheten från Motala till Åtvidaberg?

Det är en operation som är praktiskt omöjligt att genomföra, svarar direktör Carl-Olof Larsson. Vare sig kylskåps- eller spistillverkning kan flyttas till Åtvidaberg. Då måste man bygga helt nya lokaler. De lösa enheter man

tidigare hade i Motala har under en treårsperiod flyttats till Facit i Strömstad. Inom ett halvår kommer samtliga 400 anställda i Strömstad att syssla med Electroluxprodukter.

Kvar står det faktum att man i Örsättersfabriken har stora outnyttjade utrymmen. Den dag ny produktion kan bli aktuell där kanske det inte längre finns någon arbetskraft i Åtvidaberg.

CHRISTER BERG

”Redan nu nog svårt på arbetsmarknaden”

— Ett hårt slag för kommunen, konstaterar kommunstyrelsens vice ordförande i Åtvidaberg, Bror Nilsson. Det är oerhört svårt att göra någon vettig kommunal planering när det svänger så häftigt hos kommunens dominerande arbetsgivare. Ekonomiskt betyder dagens besked en hel del negativt. Men vi får naturligtvis rätta mun efter matsäcken. Värst är det ändå för den enskilda människan som drabbas. Redan nu har vi svårt att finna sysselsätt-

nögt för ungdomen i Åtvid. Det lär inte bli lättare nu.

Från kommunalt håll uppger man vidare att man av naturliga skäl ännu inte hunnit diskutera vilka åtgärder som skall vidtas. — Vi jobbar fortlöpande med att försöka lokalisera hit nya företag, säger kanslichef Assar Holmqvist. Men att finna ersättning för 350 förlorade arbetstillfällen låter sig inte göras i en handvändning.

Man har heller inte undersökt möjligheterna att få hjälp av staten. — Det är vi som skall komma med idéerna, säger Assar Holmqvist. Förhoppningsvis blir Åtvidaberg uppflyttat på prioritetsskalan. Men det är fler kommuner än Åtvidaberg som befinner sig i knipa.



Ordentligt i hetluften hamnade redan från början Bruno Thornberg som så sent som i tisdags valdes till ordförande i Facits verkstadsklubb

Rätt ut i hetluften

En bättre start kunde man ju tänka sig, säger Bruno Thornberg som så sent som i tisdags blev ny ordförande i Facits verkstadsklubb. Visst kände vi till att något skulle hända. Men de spikade siffrorna har vi inte fått reda på förrän i dag. Nästa vecka räknar vi med att företagsledningen presenterar namnlistorna för oss. Vi kommer att gå igenom dem noga. Det är ett helvetesjobb som väntar.