

ÅTVIDABERG

5/12

"De osynliga" i Alléskolan

På onsdagskvällen spelade Medborgarskolans teatergrupp i Åtvidaberg upp Ludvig Holbergs teaterstycke De osynliga i Alléskolans aula. Ett 60-tal åskådare hade bänkat sig för att se resultatet av en termins intensivt arbete av kursledaren Maria Mucchiano-Johansson och de teaterintresserade ungdomarna i gruppen. Den symboliska krona som man fick ge i entréavgift visade sig vara värd priset flera gånger om.

Holbergs satiriska pjäs handlar om hur en ung kavaljer förälskar sig i en flicka vars ansikte han inte fått se. Detta förefaller dennes betjänt Harlekin ofattbart löjligt. Harlekin har ju själv inte behövt kämpa det minsta för att vinna sin Colombine. Men hur det nu går till så faller också Harlekin för en beslöjad kvinna. Efter diverse förvecklingar slutar historien i alla fall lyckligt för alla parter.

Pjäsen innehåller många långa och svåra repliker. Det gäller särskilt rollen som Harlekin, här spelad av Torsten Lindquist. Att denne inte vrickade tungan vid ett flertal tillfällen och att han dessutom hela tiden kunde spela ut för fullt inför publiken visade att Åtvid här har en teaterbegåvning av rang. Särskilt hans "dueller" med Colombine, fint gestaltad av Ann-Christin Berggren, var dråpliga och fick åskådarna att kikka av skratt.

Onsdagskvällens föreställning var både premiär och den enda planerade. Regissören, sufflösen, producenten osv Maria Mucchiano-Johansson säger att man eventuellt kommer att ge ytterligare en föreställning i samband med en Drop-in teater i vår. Det får man verkligen hoppas, för det är pjäsen värd.

—erg

Brandkåren i Åtvidaberg larmades på onsdagskvällen för att släcka en villabrand i Värnatrakten. Något ingripande behövde man dock inte göra då "branden" visade sig bestå av fel på dåliga elektriska ledningar.

Sångerskan Christina Gunnardo från Vårgårda, som under den här veckan turnerar i Östergötland, gästade på onsdagskvällen missionskyrkan i Åtvidaberg. Sång i advent var rubriken för sammankomsten. Christina Gunnardo sjöng en rad visor, bl a flera som hon själv skrivit, och hon svarade också själv för pianoackompanjemanget. Avslutningsvis talade pastor Pär Hugosson. För arrangemanget stod Åtvidabergs missionsförsamling och Frikyrkliga studieförbundet i Åtvidaberg.

Musik i advent. Med 1600-talskompositören Buxtehudes tre midnattsmässor i advent som förebild, anordnas under andra, tredje och fjärde söndagen i advent olika musikaliska begivenheter i Åtvids nya kyrka. Dock inte vid midnatt. I år i alla fall. Som gemensam rubrik för den lilla serien har man satt Musik i advent och för planeringen står musikdirektör Ingemar Ericsson som också själv kommer att delta som musiker eller dirigent vid alla tre tillfällena. Musik i advent inleds på söndag med något som får betraktas som en intressant nyhet i Åtvid. Ingemar Ericsson kommer då att improvisera över givna teman. Det innebär att fram till 15 minuter före konsertens början kan publiken lämna in förslag på exempelvis adventspsalmer eller annan musik som man vill att Ingemar Ericsson skall göra en improvisation på. Tredje söndagen i advent är det dags för den stora traditionella advents- och julkonserten med deltagande av ett 90-tal körmedlemmar och musiker. För den sista konserten svarar Ingemar Ericsson på orgel och den förre musikledaren i Åtvidaberg musikdirektör Lars Bringehed på klarnett.

Fritidsbebyggelse i Värna. En markgärrrepresentant har till byggnadsnämnden gjort en framställning om att få bygga ytterligare åtta fritidshus utmed sjön Vin utöver de åtta som redan finns inom det aktuella området. Byggnadsnämnden har behandlat ärendet och funnit att planläggningen är rimlig och bör kunna genomföras. Kostnaderna för planarbetet beräknas till närmare 25 000 kr. Vidare rekommenderar byggnadsnämnden markägaren att inhämta länsstyrelsens förhandsyttrande i principfrågan.

Musik i Björsäter. Höstens musikaftnar i Björsäter kyrka fortsätter på lördag, då Åtvids ungdomskör svarar för programmets tyngdpunkt. Kören sjunger bl a advents- och julsånger. Även flöjtisten Arné Gustavsson medverkar.

Prösten emeritus Eskil Fall kommer under större delen av tiden februari-maj att vikariera för komminister Thord Thordson i Grebo och Björsäter. Thord Thordson har under den perioden fått tjänstledigt för studier i Israel som forskningsassistent åt professor Jan Bergman.

6/12

Jörgen Gyllander tränare i Grebo

Div VI-klubben Grebo IK kommer nästa år att tränas av Jörgen Gyllander, en av de mera namnkunniga Saabspelarna på slutet av 60-talet. Jörgen Gyllander har sedan fem år tillbaka varit spelande tränare i Västerviksklubben Jenny. Nu blir det alltså Grebo som får en välbehövlig förstärkning. Kenth Fransson som är klubbordförande säger att man kommer att satsa litet extra på fotbollen i fortsättningen. Bl a ska man försöka få tillbaka en del flyktade spelare. Grebo är ett växande samhälle och det märker man i klubben av inte minst på ungdomssidan. Förra året hade man ett pojklag. I år hade man tre pojklag och dessutom ett knatte-lag.

Gårdserums CKF-avdelning har hållit månadsmöte hos Gun Andersson, Börsebo. Till byombud omvaldes Anna-Lisa Gärme, Thyra Svensson, Elna Karlsson, Vivan Lindberg och Sylvia Karlsson. Till valberedning omvaldes Märtha Björkegren, Dagmar Norrman och Karin Gärme medan Sylvia Karlsson nyvaldes. Efter förhandlingarna inbjöd värdinnan till kaffesamkväm.

Gårdserums centeravdelning har har hållit sin traditionella höstfest till vilken även Hannäs centeravdelning och andra sympatisörer inbjudits. Ett 90-tal personer deltog i festen där man också fick gnugga geniknölarna i en tipstävling som vanns av Bo Hornvall, Hannäs, före Anders Gärme, Halsebo. Till tonerna av Nalles orkester dansade man till midnatt och i pausen bjöd CKF-damerna på kaffe och tårta.

Hemvärnsfest. Ett 50-tal hemvärnsmän med fruar från Åtvidabergs hemvärnskreter har deltagit i en festlighet i Rumma Folkets hus. Festen var speciellt anordnad för dem som deltog i högvakten 1974 och 1975. För arrangemanget stod de tre hemvärnsmännen från Hannäs Olle Nilsson, Lennart Karlsson och Ingemar Pettersson. David Rendler visade bilder från de båda högvaktstillfällena och även en del naturbilder. Vidare delade han ut fyra egenhändigt tillverkade ljusstakar till arrangörerna och hemvärnschefen Arne Ahlsén. En dragspelstrio från Tonträffen bjöd på musiken. Nils Ahlin spelade också på såg och ledde allsång. Avslutningsvis dansade man.

SPECIALAFFÄREN I ÄKTA HANDKNUTNA

ORIENT SÆIDI AB
LINKÖPING PLATENSGATAN 7 TEL. 12 53 60

PERSISKA OCH AFGANISTANSKA MATTOR

ÖSTGÖTA CORRESPOND

LÖRDAG 6 DECEMBER 1975

Hårt slag för Åtvidaberg 115 tjänster försvinner

På fredagen offentliggjordes det besked som så många Facitanställda i Åtvidaberg under en längre tid fruktat skulle komma. Varslet om avskedanden och beslutet om omplaceringar är nu ett faktum.

Vid ett extra företagsnämnds-sammanträde redovisade platschef direktör Göran Arvidsson resultatet av den senaste tidens överläggningar med Electroluxstyrelsen. Och än en gång har Åtvidaberg drabbats av ett hårt slag. Den lättnad många kände hösten 1972 då Facit kom under Electroluxledningens beskyddande vingar har nu åter bytts i oro, olust och osäkerhet. Den här gången är det i synnerhet tjänstemännen som hamnat i skottgluggen. Under en tvåårsperiod kommer 115 tjänster att försvinna på Facits olika avdel-

ningar i Åtvidaberg. På Örsättersfabriken berörs ca 250 kollektivanställda av vad man kallar den planerade produktionsanpassningen. Men för deras del bedömer man läget så pass ljvt att ingen skall behöva avskedas. Sammanlagt innebär dock beslutet för Åtvidabergs vidkommande att drygt 150 sysselsättningsstillfällen kommer att försvinna fram till utgången av 1977.

Företagsledningen hänvisar till den internationella prisutvecklingen av elektronikprodukter.
(Forts sid 7 HÄRT)



Företagsledningen hänvisar till den internationella prisutvecklingen på elektronikprodukter, främst räknare



Krisen vid

Hoppas på framgång



Göran Arvidsson

— Facit kommer fortfarande att syssla med räknare, uppger direktör Göran Arvidsson, platschef i Åtvidaberg. Men sortimentet blir smalare. Han hoppas att Facit skall få framgång med sin nya termotryckående räknare som säljs mycket bra i Västtyskland.

Relativt nöjd



Hans Hammarlund

Verkstadsklubbens ordförande Hans Hammarlund är relativt nöjd med beslutet, då inga kollektivanställda har varsplats om avsked. Vad han inte tycker om är omplacering av personal till andra verksamhetsgrenar.

Inte helt oväntat



Åke Ahlsén

Knappt hälften av de varslade kan hänföras till de vikande konjunkturerna säger SIF-klubbens ordförande Åke Ahlsén. Vi har hela tiden varit medvetna om att Electrolux vill reducera antalet tjänstemän.

SE SIDAN SJU

250 tjänster inom Facit försvinner under två år

Hårt...

(Forts från sid 3)

ter och då främst räknare som tillsammans med den inhemska kostnadsutvecklingen är de främsta orsakerna till att man anser det nödvändigt med en fortsatt strukturrationalisering. Man kommer i framtiden att ännu starkare prioritera de olika utvecklingsprojekten och ha en ännu större samordning av olika administrativa aktiviteter.

Under den närmaste tvåårsperioden kommer sammanlagt 250 tjänstemannabefattningar att försvinna inom Facit. Av dem gäller alltså 115 Åtvidaberg. I Göteborg berörs 60 tjänstemän, i Malmö 50 och i Stockholm 25.

Av de 115 tjänsterna i Åtvi-

daberg räknar man med att 30 under perioden kommer att sluta eller gå i pension (s k naturlig avgång), 10 får jobb i en helt ny verksamhet och drygt 10 placeras på konstruktion av andra eller nya produkter inom Haldas och Electrolux område.

Kvar står då 64 tjänstemän som dock kommer att kunna erbjudas anställning inom Electroluxkoncernen på andra håll i Sverige.

På kollektivsidan berörs ca 250 anställda vid Örsättersfabriken. Här räknar man med en normal avgång på upp till 85 personer. Vidare omplaceras 40 till avdelningarna i Åtvidaberg. Ett 50-tal kommer att få ersättningslejobb. Slutligen hoppas man att ca 100 man ska kunna få jobb inom en helt ny verksamhet i Åtvidaberg. För de kollektivanställda kommer också erbjudanden att lämnas om an-

ställning vid Electroluxfabriken i Motala. Någon friställning av kollektivanställd personal skall det alltså inte behöva bli.

Den nya verksamheten man talar om gäller de långt framskridna planerna på att förlägga ett tvätteri till Åtvidaberg. AB Tvättman är ett dotterbolag till Facit som har stor omsättning i Väst- och Sydsverige. Nu har man uttalat önskemål om att också få in en fot på östsidan.

För kort tid sedan var Tvättmans ledning i Åtvidaberg och tittade på platsen för den tilltänkta verksamheten. I Facits s k B-fabrik där man nu har pressgjuteri och lager fann man den idealiska platsen.

Men det förtjänar påpekas att det formella beslutet om tvättfabriken ännu inte är fattat. Så det är inte 100-procentigt klart med sysselsättningen för 100 ko-

lektivanställda och tio tjänstemän.

De nämnda åtgärderna har under större delen av hösten diskuterats med Facits personalorganisationer. I måndags informerades länsarbetsnämnden och på torsdagen fick kommunens representanter det definitiva beskedet.

I kommunikén från företaget säger man att denna strukturrationalisering främst syftar till en stärkt konkurrenskraft för Facitsortimentet men också en breddning till nya verksamhetsområden. Härigenom erhålles en ytterligare riskspridning och större förutsättningar för en stabilare sysselsättning i Åtvidaberg.

Sortimentet skärs ned

— Facit kommer också i fortsättningen om än med ett smalare sortiment att vara engagerat på räknarsidan, uppgav på fredagen platschefen i Åtvidaberg direktör Göran Arvidsson. Men vid tillverkningen av dem krävs numera inte lika stora arbetsinsatser. Antalet arbetstimmar blir lägre för varje ny serie. Det medför också att behovet av anställda är mindre än det antal vi har i dag.

Den lilla fickräknaren är ingen stor produkt ur sysselsättningssynpunkt, fortsätter Göran Arvidsson. Den kommer man inom kort att sluta tillverka liksom en del andra större kontorsräknare. I stället hoppas man nu att Facit skall få den väntade framgången med sin nya termotryckande räknare som i varje fall i Västtyskland säljs mycket bra.

Det mest negativa med dagens situation på Facit är, säger Göran Arvidsson, att man inte längre kan tillföra Åtvidabergs ungdomen några nya jobb. De som gick ut skolan i våras har man inte kunnat ta emot. Det kan dessutom bli frågan om ytterligare två årskullar.



”Inga illusioner”

SIF-ordförande Åke Ahlsén kan av naturliga skäl inte vara nöjd med det besked som lämnades i går. Konjunkturnedgången är skyldig till mindre än hälften av de varslade tjänstemannabefattningarna. I en konjunktursvacka är det normalt att man söker rationalisera så mycket som möjligt. Men här handlar det också om borttagande av rena utvecklingsarbeten.

— Det är möjligt att vi från fackligt håll inte agerat tillräckligt starkt under åren efter Facitkrisen. Men vi har inte tillräckligt bra ekonomisk utbildning för att sätta erforderlig kraft bakom våra argument. Vi har hela tiden varit medvetna om att Electrolux vill reducera antalet tjänstemän. Vi har också agerat i företagsnämnden men inte fått tillräckligt gehör. Sedan det blivit klart hur många som måste gå har vi i stället inriktat oss på att skapa så drägliga villkor som möjligt för de drabbade.

Jag gör mig inga illusioner om framtiden, fortsätter Åke Ahlsén. Snart nog är japanerna ifatt oss också vad gäller den termotryckande räknaren. Knappt hälften av de varslade kan hänföras till konjunkturen medan resten handlar om ytterligare ett steg i Electrolux rationaliseringssträvanden.



”Relativt nöjd”

Verkstadsklubbens ordförande Hans Hammarlund uppger att ha är relativt nöjd med fredagens besked. Helt nöjd kan man givetvis inte vara men i varje fall den här gången är det inga kollektivanställda som varslats om avsked, säger han. Vad vi inte tycker om är omplaceringen av utbildad arbetskraft till exempelvis ett tvätteri.

Vi kommer nu att jobba stenhårt på att få övergången till nya jobb så frivillig som möjligt. Vår målsättning är att ingen skall tvingas börja i tryckeri, möbelverkstad osv.



Monteringsbandet för den miniräknare som nu tas ur produktion

Tryckt stämning i SIF-klubben

Omedelbart sedan beskedet om varsel om avsked kommit samlades de SIF-anslutna till ett informationsmöte på Bruksmässen i Åtvidaberg. SIF-ordföranden Åke Ahlsén, sekreterare Elis Svensson och ombudsman Åge Hansen lämnade då alla de upplysningar man hade om den rådande situationen. Stämningen var av förklarligt skäl mycket tryckt bland omkring 200 församlade tjänstemännen. Man fick veta att 115 platser skall bort inom en tvåårsperiod. Att ett 50-tal av dessa kan klaras på olika vägar, men att närmare 65 anställda tjänstemän måste flytta från Åtvidaberg.

Ännu har bara 115 tjänstemannabefattningar varslats. Man har alltså ännu inte beslutat vilka personer det gäller.

Det är saker som kommer att avgöras under den närmaste tiden. Vad man i dag vet så skall ett 30-tal tjänster på utvecklingssidan försvinna liksom hälften på marketing supplyavdelningen. De berörda tjänstemännen är inte att hänföra till någon speciell avdelning utan beslutet gäller alla verksamhetsområden i Åtvidaberg.

De tjänstemän som berörs kommer att få två erbjudanden om nya arbeten på något annat Electroluxföretag. Vidare har man utverkat en del extra förmåner. Inom SIF-ledningen säger man sig vara beredd att göra allt man kan för att i största möjliga utsträckning mildra verkningarna av det beslutade.

Carl-Eric Ahlström: Bekymmersamt

— Ett tragiskt och bekymmersamt läge, säger kommunalrådet Carl-Eric Ahlström med anledning av beskedet från Facit. Men kanske ändå något hyggligare än vi väntat oss efter de tongångar som hördes vid höstens början. Att ca 150 sysselsättningstillfällen försvinner medför ju också att kanske mellan 400 och 500 personer drabbas. Det är många i en kommun på drygt 13 000 invånare.

— Från kommunalt håll har vi sannerligen inte legat på latsidan sedan den förra Facitkrisen. För-

utom två nya industrihus har vi också skapat möjligheter för Åtvidabergsföretag i lokaler vi köpt. Kanske har vi inte lyckats få hit någon ny industri. Men vi har i varje fall fått industrier på orten att stanna kvar.

Länsarbets- direktören avvaktande

Länsarbetsdirektör Sven-Olof Andersson uppger att man för dagen inte kan lösa alla problem som nu uppstår i Åtvidaberg. Men vi har två år på oss och räknar med att Electrolux ser över situationen.

— Men det är omöjligt att vi framdeles måste göra en ännu större satsning på att lokalisera hit nya företag för att minska beroendet av Facit. Man trodde ju i varje fall när Electrolux kom hit att det skulle vara rätt stabilt. Hans Werthén har ju också uttalat att han ser många fördelar med Åtvidaberg. Och skulle planerna på ett tvätteri med 100 jobb inte bli verklighet då har de gett Åtvidabergarna ett löfte som de måste uppfylla på annat sätt.

Åtvidaberg

Ett ovanligt dumt skämt

Ett ovanligt dumt skämt utsattes en familj, brandkår och polis i Åtvidaberg för på lördagskvällen. Till larmcentralen i Linköping ringde en man vid 21-tiden och förklarade att det brann för fullt i en villa i Berg utanför Åtvidaberg. Polisen var först på platsen men fann bara en mycket förvånad och något uppskakad familj och deras gäster. Strax därpå anlände två brandbilar i full fart och med påslagna sirener. Men ingenstans brann det. Utom möjligen i sinnena på alla dem som utsatts för den här något rubbade formen av skämtlytne.

Även en ambulans hade tillkallats eftersom falsklarmaren angett att det fanns folk kvar i den övertända villan. Ambulanspersonalen hann man dessbättre stoppa innan den ryckte ut.

En utryckning av det här slaget ställer inte bara till besvär för familjen och deras gäster. Eller förtret för de elva brandmän och två poliser som har annat att ägna sig åt. Det kostar också pengar. På brandkåren räknar man med att en utryckning av det här slaget kostar omkring 800 kr.

Men för den som ringt och lämnat de falska uppgifterna kan det bli betydligt dyrare.

Orolig fredagskväll. Det var över huvud taget pitet oroligt i de inre delarna av Åtvidaberg på fredagskvällen. I huvudsak rörde det sig om ungdomar i 15-årsåldern som väsnades, välte papperskorgar och hade andra ofog för sig. Många mer eller mindre lindrigt påverkade. Det händer då och då att det inträffar en sådan här kväll, säger tjänstgörande polispersonal. Det handlar inte om så pass allvarliga saker att omhändertagande är befogat eller att man kan peka på vissa enskilda som speciellt stör ordningen. Men det finns ungdomar som nu är på gränsen för det tillåtna.

Systembolagets butik i Åtvidaberg utsattes natten till lördagen för mindre skadegörelse. En glasruta i en av entrédörrarna krossades. Hålet blev stort nog för att en vig person skulle kunna ta sig in till de brända och destillerade dryckerna. Några spår inne i lokalen har dock inte kunnat konstateras och en inventering skall göras för att utröna om något stulits. Vem eller vilka förövarna är ännu oklart.

Gymnastikredskapen ses över. Skolstyrelsen har antagit ett anbud från en firma i Hjärnarp angående översyn av inventarier i kommunens gymnastiksal. Anbudet löd på 1 700 kr per år i 1975 års priser plus resekostnader. Yngve Johnsson reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat inplacera skolvaktmästarna i ny lönegrad vilket innebär att dessa även skall utföra vissa anläggningstekniska arbetsuppgifter.

Femton lediga jobb

Antalet lediga platser anmälda till arbetsförmedlingen i Åtvidaberg uppgick vid månadsskiftet nov/dec till endast 15. Det är samma siffra som för en månad sedan. Någon ljusning av läget på arbetsmarknaden har därmed inte inträtt i Åtvid och på arbetsförmedlingen är man också bekymrad över situationen. De femton lediga platserna förslår inte långt för de 186 som vid månadsskiftet stod som arbetssökande.

Under hela månaden sökte sammanlagt 214 personer nytt arbete. 186 kvarstod vid månadsskiftet. Av dessa är 103 helt utan någon form av sysselsättning. 28 personer, huvudsakligen yngre, är placerade i beredskapsarbete. 33 har ett tillfälligt arbete och 22 vill byta.

Av de 103 helt arbetslösa är 27 under 25 år medan 43 personer är äldre än 55 år. Förutsättningarna för dem att få ett arbete betecknas med tanke på dagens situation på Facit som mycket små. Speciellt är det bekymmersamt för ungdomarna. Många har inte någon utbildning.

Kommunen har i sin budget för nästa år avsatt 250 000 kr för beredskapsarbeten. Några kommer alltså att kunna ges tillfällig sysselsättning. Men inte mer.

Åtvidabergs arbetarekommun diskuterade på torsdagskvällen bl a förslaget om bildandet av en ekonomisk samfällighet för församlingarna i Åtvids pastorat. Kyrkoherde Arne Nilsson redogjorde för förslaget som innebär att invånarna i Åtvids församling får en tioöring mer i skatt medan övriga församlingar i pastoratet får en skattelindring av varierande storlek. Vidare informerade kanslichef Assar Holmqvist om kommunens möjligheter att också i framtiden betjäna kyrkan mot ersättning. Arbetarekommunen beslutade rekommendera kyrkorådet att utreda de mera



Hemvärnsbefälen i Åtvidabergs hemvärnskrets har varit samlade till en genomgång i den nyrenoverade hemvärnslokalen vid torget. Kretsinstruktör kapten Jan Carlsson, T 1, ledde genomgången med ett 50-tal närvarande befäl. Bl a gick man igenom vilka arbetsuppgifter som vilar på en hemvärnsgruppchef och man talade även om kupplatser och alarmering. Slutligen delades en rad skytte-medaljer och skyttemärken ut.

Grebo. På söndag står SKS i Åtvidaberg som arrangör för en adventskonsert i Grebo kyrka. Medverkande är den sk Lunnevadsgruppen, dvs ett 50-tal musikstuderande från Lunnevads folkhögskola. På programmet står en hel del musik med anknytning till advent och jul. Den nära 35 man stora kören leds av folkhögskolans rektor Rolf Karlberg. Orkestern dirigeras av Sören Bohlin.

ÅTVIDABERG

Trivselklubben Vi reser var på fredagskvällen inbjuden av Smyrnaförsamlingen till Pingstkyrkan. De 50-talet närvarande medlemmarna hälsades välkomna av pastor Gösta Forsberg som därefter visade bilder från och talade om resor i Latinamerika. Mellan filmerna underhöll barnkören Klängen under ledning av Weine Karlsson med ett uppskattat program. Kvällens festligheter fortsatte sedan i festvåningen där sänggruppen Reflexerna och Weine Karlsson sjöng flera sånger. För en alltigenom minnesrik kväll tackade slutligen Trivselklubbens ordförande Robert Ekström och överlämnade en gåva till församlingens ungdomsverkssamhet.

Åtvidabergs fotoklubb anordnade på fredagskvällen julfest för medlemmarna i klubblokalen på Bergsgatan. Ordförande Lars Rasch hälsade välkommen till festen. Stor del av kvällen ägnade man åt att titta på och diskutera de färgbilder och svart-vita bilder som medlemmarna bidragit med i Femklubbstävlingen. Vidare drack man luciakaffe.

Frälsningsarméns ungdomskår i Åtvidaberg anordnade på lördagskvällen julmessa med försäljning och auktion av handarbetsalster som förfärdigats av mammasyföreningen. Mötet leddes av ungdomsfanjunkare Börje Bjernhagen som också var auktionist. Vidare assisterades han av Bo-Inge Nilsson. Tillsammans med lotterier och servering inbringade auktionen ca 2 000 kr. Ett 50-tal besökare bevistade mässan.

Falerum. Miljö i ord och bild var rubriken för den kulturafon som på fredagskvällen anordnades av studieförbundet Vuxenskolan i Ordenshuset i Falerum. Studieorganistör Lena Ternstedt hälsade ett 40-tal gäster och besökare välkomna varefter folkhögskolelärare Rune Oppgård, Gamleby, höll en föreläsning med utgångspunkt från sin bok Miljö och landskapsbild. I pausen serverade Gärdserums CKF-avdelning kaffe och hembakat bröd. Rune Oppgård visade sedan filmer och diabler. För den musikaliska underhållningen svarade stud Ann Hagman på dragspel. Slutligen avtackades de medverkande av Kerstin Bengtsson.

Eleavgifter. För fem elevers skolgång i Borås, Uppsala och Norrköping under höstterminen har skolstyrelsen presenterats räkningar på tillsammans 9 870 kr. Skolstyrelsen har godkänt räkningarna för utbetalning.

Tillsatta tjänster. Skolstyrelsen har till kokerska vid Alléskolan bland fem sökande utsett fru Elsie Franzén. Till den lediga platsen som vaktmästare vid skolan i Forsström utsågs fru Anna Abrahamsson. Till vikarierande skolpsykolog under tiden 5 april och till årets slut 1976 har skolstyrelsen förordnat skolpsykolog Gunnel Colnerud.

Öppet hus på biblioteket. På söndagen anordnades Öppet hus på biblioteket i Åtvidaberg. Förutom vanlig bokutlåning hade personalen anordnat både utställningar och andra aktiviteter. Bibliotekarie Pia Witt ledde en sago-stund för de minsta och tillsammans med bibliotekschef Britta Östlund lämnade hon information om de senaste barnböckerna. I ett rum visades vid upprepade tillfällen diablads-serien över Åtvidabergsbyggnader. På utställningssidan fanns bilder från Thorinska arkivet och dessutom en rad förslag från skolbarn hur man lämpligen bör använda Villan och Ålundamagasinet. Villan som trivselhus för alla och i Ålundamagasinet bör det finnas både skräckrum och rutschkanor. Under hela öppetiden kom en jämn ström besökare. Många passade på att låna böcker, över 150 stycken. Det är ungefär lika mycket som en vanlig lördag.

Trivselklubben Vi reser anordnade på söndagen en medlems-träff i Folkets hus. Ordförande Robert Ekström kunde hälsa ett 100-tal medlemmar välkomna. Programmet inleddes med att Nils Karlsson och sonen Per-Arne spelade När ljusen tändas. Därefter intågde Thomas Lundgren iförd tomtedräkt och deklamerade en dikt. Folkskollärare Gunilla Ekströms klass från Långbrottsskolan framförde en uppskattad Luciatablå där Maria Ekström var Lucia. En rad filmer från sommars resor visades av Bertil Svensson. Därmed kunde många återuppleva trevliga minnen från västkusten, Bornholm, Finland och Gotland. Även för den fortsatta musikunderhållningen under mötet svarade Nils Karlsson på dragspel och sonen Per-Arne på trumpet. Slutligen tackade ordförande Robert Ekström medlemmar och medarbetare och tillönskade alla en god jul.

Bokutlåningen. Under november månad utlånades på biblioteket i Åtvidaberg totalt 7 663 böcker. En minskning noteras jämfört med motsvarande månad förra året vad gäller kommunbiblioteket medan en viss ökning skedde i Grebo och Falerum. Siffrorna fördelar sig sålunda: Åtvidaberg 5 534, Björsäter 520, Falerum 463 och Grebo 1 146. Under månaden spelades 144 gramfonfonskivor.

Önskesångernas kväll var rubriken för en musikafton i den fullsatta Pingstkyrkan på söndagskvällen. Pastor Gösta Forsberg ledde mötet och pastor Nils-Göran Andersson höll en kort predikan. Församlingens strängmusik-kår spelade under ledning av Lenart Nilsson medan Weine Karlsson dirigerade ungdomskören Reflexerna och barnkören Klängen. Vidare förekom ett flertal solosånger. Det var andra gången på kort tid som Smyrnaförsamlingens samtliga sångarkrafter bjudits på önskesånger. Båda gångerna har det varit lika välbesökt i kyrkan. Man diskuterar en fortsättning på den verksamheten.

Inget definitivt beslut om Tvättmans Åtvidabergsverksamhet.

Ännu har inte något definitivt beslut fattats om lokaliseringen av det nya Facitbolaget AB Tvättmans verksamhet till Åtvidaberg. En verksamhet som enligt planerna skulle betyda sysselsättning för omkring 100 kollektivanställda och ett tiotal tjänstemän. Nyheten om tvätteriet släpptes i fredags i samband med att varslet kom om avsked för 115 tjänstemän och omplacering av 250 kollektivanställda på Facit i Åtvidaberg. Enligt vad företagsledningen då uppgav var beslutet nära förestående och i praktiken i det närmaste klart. Men ännu ett tag får de Facitanställda och Åtvidabergs kommun ge sig till tåls.

När Facit för en tid sedan köpte samtliga aktier i AB Tvättman innebar det ett förvärv av landets största privata uthyrningsföretag av arbetskläder och hotell- och restaurangtextilier. Företaget är 30 år gammalt och startade som ett litet hushållstvätteri på en mindre ort i Skåne. I dag har Tvättman 900 anställda på elva tvätterier i södra och mellersta Sverige. Det närmaste tvätteriet ligger i Norrköping.

Tvättman omsätter ca 8 miljoner plagg om året och har upp emot 4 000 kunder. Den största produkten är arbetskläder och skyddskläder till företag inom verkstadsindustrin. 1974 omsatte

Tvättman 52 milj kr. Men man räknar med betydligt bättre resultat i år eller omkring 85 milj kr.

Tvättman är således inte bara ett tvätteri utan mera att betrakta som ett serviceföretag enligt principen att man håller kunderna med textilier på uthyrningsbasis. Man hämtar, tvättar, lagar och levererar textilierna.

Uthyrningsverksamheten svarar för drygt 80 procent av den totala årsomsättningen. Resten är tvättning av kundernas egna plagg och försäljning av vissa städartiklar som t ex plastförkläden och pappersmössor.

CHRISTER BERG

Orgelimpromvisation i Åtvid

Musik i advent är rubriken på en serie om tre konserter i Åtvids nya kyrka. Serien inleddes på söndagen med en improviserad konsert av församlingens organist

Ingemar Ericsson. Improviserad i två avseenden. Dels för att den ursprungliga konsertgivaren inte kunde ställa upp och Ingemar Ericsson i sista stund fick rycka in, dels för att organisten valde att improvisera på givna teman. Var och en av besökarna hade möjlighet att fram till femton minuter före konsertens början lämna in ett förslag på tema.

Konserten kom att bestå av två nummer. I det första utgick organisten från den äldsta kristna koralen Världens frälsare kom här. Det andra och längre numret utgjordes av fria fantasier över psalmen Jerusalem häv upp din röst. I den senare ingick också ett avsnitt från en adventspsalm i missionsförbundets psalmbok.

Att vandra med Ingemar Ericsson genom musikens labyrinter är i varje fall för undertecknad en säregen upplevelse. Än befinner man sig på en ödlig skotsk hed där en ensam säckpipsblåsare står och spelar, än i en jättelik romersk-katolsk katedral fylld av lärd religiositet. Än vandrar man i öknen i sandstorm i det gammaltestamentliga Judéen. Än förflyttas man någonstans på vintergatan och kikar med lupp på vår lilla planet. Än befinner man sig i en vanlig enkel landsortskyrka någonstans i Sverige.

En halvtimme med Ingemar Ericsson vid orgeln kan vara ovanligt innehållsrik.

CHRISTER BERG

Färdigförpackade livsmedel hälsovårdsärende i Åtvid

Det syndas en hel del mot livsmedelslagens bestämmelser på charuteriavdelningarna i Åtvidabergsaffärerna. Det gäller de färdigförpackade livsmedlen. Smörgåspålägg, korv m m. Vid upprepade tillfällen har man funnit exempel på att förpackningar sålts eller sista angivna förbrukningsdag, att uppgifter om nettovikt saknas eller att uppgift om varans sammansättning saknas.

På hälsovårdskontoret i Åtvidaberg har man sedan länge haft ögonen öppna för detta förhållande och i det lägsta försökt hålla en mjuk linje. Men enbart tillsägelser har inte räckt. Nu föreslår distriktshälsovårdsinspektör Lars Laager att hälsovårdsnämnden i Åtvid riktar en skarp uppmaning till kommunens livsmedelshandlare att bättre följa livsmedelslagens bestämmelser och att påpeka vilka följderna kan bli om de inte gör det.

Under de senaste åren har Hälsovårdskontoret fått ta emot en hel del klagomål. Så gott som varje vecka är det någon som ringer och berättar om övertramp, uppger Lars Laager. Det händer såväl på varuhus som i mindre butiker både i Åtvidaberg och i ytterområdena.

Bara priset

Lars Laager har själv flera gånger inspekterat förhållandena och funnit förpackningar som saknat uppgift om livsmedelslag, livsmedlets sammansättning, nettovikt, förvaring, hållbarhet och förpackare. Det bryts sålunda mot varje punkt i märkningsbestämmelserna. Det enda som står i en del fall är priset.

I andra fall har man funnit förpackningar, till extrapris eller ordinarie pris, som salubjudits trots att sista angivna förbrukningsdag överskridits.

Uppmaning

Jag har varit ute och pratat med handlarna, säger Lars Laager. Men upprepade tillsägelser har inte hjälpt. Nu blir det nämndens sak att avgöra om vi skall gå

hårdare fram eller som jag föreslagit först uppmana dem att följa livsmedelslag och märkningsbestämmelser och upplysa om hur brott mot dessa regler bestraffas. Det primära är emellertid inte att komma åt affärsmännen utan att skydda den enskilde konsumenten och tillvarata dennes intressen.

Åtvidaberg är långt ifrån den enda ort där man har de här problemen, påpekar Lars Laager. Livsmedelslagen i sin nuvarande form trädde i kraft 1972. Att det tummas på reglerna är man medveten om i åtskilliga kommuner. Men det är också en fråga om resurser. Resurser att ha anställda som springer omkring och tittar i butikerna varje dag.

Den föreslagna åtgärden kan vara ett sätt att få bukt med problemet. En annan är att statuera exempel, slutar Lars Laager.

CHRISTER BERG

Kyrkomusikalisk höjdpunkt i Åtvid

Årets kyrkomusikaliska höjdpunkt i Åtvidaberg står för dörren. Det är den traditionsenliga advents- och julkonserten som äger rum på söndag i Åtvids nya kyrka. Allt vad Åtvids församling har att bjuda i sångarkrafter ställer upp. Det blir närmare 90 körmedlemmar och solister. Förutom kyrkokören medverkar ungdomskören och barnkören. Ungdomskören i för dagen länkade dräkter från domkyrkan i Linköping. Solister är Maria Mucchiano-Johansson och Torbjörn Hedman.

I årets konsert deltar endast ett fåtal instrumentalister. Dessa är flöjtisterna Arne Gustafsson och Håkan Larsson, Mats Kvarforth på fagott och Christer Carlsson på orgel. Dessutom medverkar Sven Trollidal som recitator.

Dirigent och sammanhållande länk för hela konserten är musikdirektör Ingemar Ericsson. Arrangör är Åtvids församling i samarbete med SKS. På programmet står Hilding Rosenbergs juloratorium Den heliga natten, Otto Olssons Advent, Gaudete av Anders Öhrwall och en samling julsånger och orgelstycken av Bach.

Ett stort arbete ligger bakom söndagens konsert. Under i stort sett hela hösten har Ingemar Ericsson övat med sina körer. Han lovar att besökarna skall få uppleva inte bara ett evenemang för örat utan också för ögat.

Hemvärnet i Åtvidaberg skall försöka få igång en ungdomsavdelning. Till en informationskväll i mitten av månaden har man beslutat bjuda in medlemmar i FBU och i skyttegillet ungdomssektion. Till den träffen kommer kretsinstruktör kapten Jan Karlsson, T1.

Fröjerums missionshus hade på söndagsförmiddagen besök av medlemmar från Åtvidabergs missionsförsamling som ansvarade för gudstjänsten. Temat var Guds rikes tillkommelse och härom sjöngs det och talades det. Man tog även upp ett offer till Svenska journalens läkarmission som blev 500 kr. Mötet leddes av SMU:s ordförande Iréne Birgersson.

I Grebo kyrka medverkade i söndagens högmässa barnkören som sjöng under ledning av kantor Rolf Gordon. Predikant och liturg var komminister Thord Thordson. Efter högmässan hölls samkväm i församlingsgården som var fullsatt. Grebo-Värna Röda korskrets bjöd på kaffe och dess ordförande Gunnar Landin hälsade välkommen. Efter kaffet framförde Ansgarsminiorerna under ledning av Kerstin Johansson och Birgitta Eriksson ett julspele. Thord Thordson tackade och överlämnade en gåva. Barnkören avslutade samkvämet med ett par sånger.



Vid Grebo IK:s årsmöte belönades särskilt de medlemmar som under året lagt ner åtskilliga frivilliga arbetstimmar på Grebovallen. Rune Johansson, Gunnar Wärn och Ingmar Palmqvist. Andre man fr h är klubbens ordförande Kenth Fransson

Grebo IK-medlemmar hyllade

Grebo IK har haft årsmöte i Grebo Folkets hus. Förhandlingarna med närmare 50 medlemmar leddes av Göran Pettersson. Styrelsen med Kenth Fransson som ordförande omvaldes. Man beslutade höja medlemsavgiften för damer till 10 kr och för ungdom till 5 kr. Vidare förstärkte man på ledarsidan för den hela tiden ökande ungdomsverksamheten där nu Anders Johansson och Lars Brandt skall arbeta.

Klubben kommer som vanligt att arrangera cykelloppet Gruvsvängen annandag pingst. Även de traditionella logdanserna skall anordnas i fortsättningen. Under det gångna året har medlemsantalet ökat med 18 till 134. Klubbens egna medlemmar har lagt ner ett omfattande arbete på Grebovallen. Bl a har man investerat i en bevattningsanläggning för ca 8 000 kr.

Nästa år kommer Grebo IK att ställa fem fotbollslag på benen. Det blir A-laget i div VI, B-laget i

klass II, ett damlag och två pojklag. Dessutom kommer man med ett knattelag, men där blir det mest fråga om träningsmatcher.

Efter förhandlingarna utdelades en rad priser och belöningar bland seniorer och damer. Träningspriser fick Per Svensson och Vivi-Anne Forsberg. De interna skytteligorna vanns av Lars Andersson, Thomas Johnsson och Lise-Lotte Björkman. Poängligevinnare blev Arne Bank och Karl-Magnus Alfredsson.

10/12

ÅTVIDABERG

Delade meningar i kyrkorådet

I Åtvids kyrkoråd diskuterade man på tisdagskvällen frågan om en ekonomisk samfällighet mellan Åtvids, Björsätters, Grebo, Värna och Yxnerums församlingar. Om en samfällighet kom till stånd skulle det för församlingsborna innebära en utjämning av kyrkoskatten. I dag skiljer det nästan en hel krona på församlingsskatten i Åtvidaberg och i Värna. Med en ekonomisk samfällighet skulle kyrkoskatten i alla församlingarna i pastoratet ligga på i runda tal en krona.

I kyrkorådet var man överens om fördelarna med införandet av en samfällighet. Men däremot inte om tidpunkten. Fyra ledamöter förordade att samfälligheten blir verklighet redan från 1 jan 1977. Ytterligare fyra ledamöter begärde en grundligare utredning om de faktiska beräknade kostnaderna i framtiden. Bl a måste man sannolikt byta lokaler och även räkna med en personalförstärkning.

Därmed var ordförandens kyrkoherde Arne Nilssons röst utslagsgivande. Denne biträdde det förra förslaget vilket innebär att kyrkorådet beslutade förorda en ekonomisk samfällighet från 1 jan 1977. Mot beslutet reserverade sig Einar Landin, Skoglar Axelsson, Gösta Brindmark och Gerd Lidbäck.

Sten från kyrktorn. Kyrkorådet i Åtvids församling har beslutat utreda kostnaden för en reparation av kyrktornet på Åtvids nya kyrka. Under senare tid har en och annan sten lossnat och ramlat ner, dock utan att någon kommit till skada. Till våren räknar man med att reparationsarbetet skall kunna vara igång. Under hösten har en rad reparationsarbeten utförts inne i kyrkan. Det gäller bl a putsning i fönstervalv och vapenhus. Hittills är kostnaderna uppe i 31 000 kr.

Begär tilläggsanslag. Åtvids kyrkoråd har beslutat begära tilläggsanslag med 9 000 kr för täckande av överskridna anslag.

Åtvidabergs hundklubb har under den senaste veckan anordnat tre studieresor till djursjukhuset i Linköping. Sammanlagt utnyttjades möjligheten av omkring 35 medlemmar. På djursjukhuset mottogs grupperna av chefsveterinär Paul Schuman eller någon av de anställda veterinärerna som informerade om verksamheten på anläggningen. Mottagningsrum, behandlingsrum, operationsrum och övriga lokaler besågs. En grupp fick också vara med om behandlingen av en katt som fått ett stort stycke av buken uppriven på en taggråd.

Grebo-Värna centerkvinnor var på måndagen samlade hos fru Alva Angenfeldt, Åtvidaberg. Mötet var anordnat som julpyselkväll och samtidigt diskuterades den kyrkliga ekonomiska samfälligheten. Byombuden för 1976 valdes. Slutligen bjöd värdinnan på kaffe och man sjöng gemensamt olika adventssånger.

Ljusfest för pensionärer. Tera-piledarna på Östergården med Anne-Charlotte Sahlin och Linnea Brindmark i spetsen anordnade på onsdagen en ljusfest för pensionärerna. Drygt hundratalet pensionärer deltog i festligheterna och kunde förnöja sig åt de omkring 20 skolungdomar som under ledning av Anna-Lisa Wärme och Gunnel Jonsson framförde ett Luciaspel. Vidare medverkade Allan Bengtsson som visade film från bl a kungabesöket i våras. Yngve Sahlin ledde allsången och berättade också om händelser i Lapp-land. För kaffet på festen stod Lions i Åtvidaberg. De inbjudnastack framfördes av grevinnan Ebba Hamilton.

11/12

ÅTVIDABERG

12/12

Faddersortsfoton. Ungdoms- och kulturnämnden i Juva, Åtvidabergs fadderort i Finland, har i en skrivelse till kulturnämnden föreslagit ett utbyte av fotoutställningar mellan de båda orterna. Fotoamatörer i Juva har förklarat sig beredda att när som helst skicka över 25 svartvita foton och en serie färgdia. I Juva är man också mycket intresserad av att få liknande material. Kulturnämnden har beslutat acceptera erbjudandet. Man kommer också att ta kontakt med Åtvidabergs fotoklubb för att få hjälp med Åtvidabergsbilder som skall skickas till Juva.

Musikanslag. Kulturnämnden har godkänt att musikstyrelsen får disponera 5 000 kr för att bekosta underskottet i höstens konsertverksamhet.

Konserter i vår. Hittills klara konserter i vår är dels en i församlingshemmet med Ingemar Olsson och Anders Pettersson och dels en i Grebo med kören Ad libitum. Den första arrangeras av SKS och musikstyrelsen medan byalaget och kulturnämnden står för den andra.

Man bör gå stegvis. Björsätters kyrkoråd behandlade på tisdagen förslaget om bildandet av en total ekonomisk samfällighet av församlingarna i Åtvids pastorat. Kyrkorådet var dock enigt i sitt ställningstagande. Man föreslår kyrkofullmäktige att inte gå med på förslaget. I stället föreslår kyrkorådet att en ny utredning görs om bildandet av en partiell ekonomisk samfällighet där i stället saker som kyrkogårdarnas skötsel och konfirmandundervisning skulle kunna överlämnas. Kyrkorådets beslut blev således i stort sett detsamma som de åsikter som kom fram vid en församlingsafton en vecka tidigare.

Bilder för barn är namnet på den utställning som kulturnämnden beslutat ta hit nästa höst. Utställningen som i huvudsak visar barnböckernas världsbild genom åren är ämnad för vuxna.

Hälsovårdsnämnden beslutade på onsdagen uppmana livsmedelshandlarna i Åtvidabergs kommun att noga ge akt på livsmedelslagen vad gäller förpackning och försäljning av färdigförpackade livsmedel.

Utredning om kulturutbudet. Lokalbehovsutredningskommittén har begärt att kulturnämnden skall redovisa vilken typ av kulturutbud man räknar med att kunna erbjuda i Åtvidaberg. Dessutom vilka kulturutbud befolkningen i Åtvidaberg måste åka till Linköping för att få uppleva. Kulturnämnden har tillsatt en kommitté bestående av Einar Landin, Egon Axelsson, Gösta Adelsvärd och Britta Östlund för att utreda frågan.

Åtvidabergs socialdemokratiska kvinnoklubb har haft möte där man bl a valt ombud till den lokala valkommittén och till valkonferensen i Kalmar. Vidare beslutade man att efter nyåret bjuda pensionärerna på Östergården på kaffe och underhållning. Kvällens program upptogs av en Lucia-tablå och Svea Johansson gav en historik över klubbens utveckling. En paketauktion inbringade 450 kr vilka avsattes till Unga Örnar och Brunnsvik.

Åtvidabergs sportskytteklubb har haft avslutning för alla de ungdomar som deltagit i hösttävlingen i luftgevärsskytte. Åldern har varierat mellan sju och femton år. Tävlingen omfattar tio omgångar varav de sju bästa resultaten räknades. Även till det 30-tal skyttar som deltagit sex gånger utdelades priser. De ungdomliga skyttarna tävlade i två klasser. En klass för dem födda före 1966 och en födda 1966 eller senare. Sammanlagt deltog ca 90 ungdomar och totalt sköts ca 5 000 skott. Prisutdelare var Martin Björkman och Berndt Svensson. Resultat klass 1: 1) Jan Andersson 680 poäng av 700 möjliga; 2) Krister Rosén 680; 3) Annika Svénsson 674; 4) Tomas Gustafsson 661; 5) Stefan Andersson 656. Klass 2: 1) Marie Lindblom 329 av 350 möjliga; 2) Sören Pettersson 303; 3) Christer Holmstedt 295; 4) Magnus Haettner 287; 5) Fredrik Olofsson 269.

Åtvidabergs golfklubb hade på tisdagen årsmöte i klubblokalen vid golfbanan. 80 medlemmar har samlats. Styrelsen med Carl Fredrik Hamilton som ordförande fick förnyat förtroende. Av verksamhetsberättelsen framgår att antalet medlemmar i klubben nu uppgår till 348. I de tävlingar som klubben själv anordnade under säsongen ställde ca 1 800 spelare upp. Det är en ökning med ungefär 200 jämfört med året innan. Under året erövrade 51 spelare handicap medan 69 får behålla den gamla. Notabelt är också Bert-Ove Karlssons snabba frammarsch på handicaplistorna. På två år har han sänkt sin handicap till -5. Årets klubbmästare blev herrar Kenneth Pettersson, damer Birgitta Arvidsson, oldboys Östen Andersson och juniorer Stefan Carlsson.

13/12

Åtvidabergs golfklubb i trångmål Spelarna lånar klubben halv milj

Åtvidabergs golfklubb har hamnat i en ekonomisk knipa. Fram till 1980 behöver man en halv milj kr för att få rätsida på situationen. Det framgår av den aktivitetsplan som klubbens styrelse utarbetat och som lades fram som dagens huvudpunkt vid det mycket välbesökta årsmöte som hölls på tisdagskvällen. Styrelsen redovisade punkt för punkt vilka åtgärder som är absolut nödvän-

diga och vad de kostar. Man kom också med ett finansieringsförslag. Efter två timmars intensiv debatt antogs styrelsens förslag. Det innebär bl a att man kommer att starta en omfattande medlemsrekrytering. Fram till 1980 bör antalet medlemmar öka med 160 till 500. Dessutom räknar man med att omkring 300 medlemmar lånar klubben 1 500 kr var.

Golfbanan i Åtvid, vackert och idylliskt belägen vid Bysjön, är rankad som en av de allra bästa i hela landet. Marken upplåts av Baroniet Adelswärd till det facila priset av 5 000 kr. Till för något år sedan satt baron Eric Adelswärd som klubbens ordförande. Då lät han också på egen bekostnad svara för en stor del av underhållet.

□ TVÅ ALTERNATIV

I dag är satsen en helt annan. Klubben måste stå på egna ben. Vi hade två huvudalternativ att välja mellan när det gäller att skaffa fram pengar, säger sekreteraren Rune Ekström. Det ena var att höja medlemsavgiften med omkring 200 kr. Det andra att finna 300 medlemmar som är villiga att låna klubben 1 500 kr var. Vi valde den senare vägen. En bank på orten har också lovat att ställa upp med lån till medlemmarna. Jag vill poängtera att det är ett rent lån till klubben det är fråga om, säger Rune Ekström. Det handlar alltså inte om en donation eller smyghöjning av medlemsavgiften.

Klubben avlönar för närvarande två heltidsanställda som enbart sysslar med skötsel av golfbanan. Serveringen i golfhuset arrenderas ut. Vidare är man i



Golfbanan i Åtvidaberg är rankad som en av de finaste i hela Sverige. Nu behöver golfklubben omkring en halv milj kr för nödvändiga investeringar under resten av 70-talet. Bl a för upprustning av Trädgårdshotellet. Omkring 300 medlemmar väntas låna klubben 1 500 kr vardera

den lyckliga och ovanliga situationen att förfoga över ett hotell, Trädgårdshotellet. Även detta arrenderas ut. Hotellet är en tillgång men det måste också hållas i användbart skick vilket kräver investeringar. Här räknar man med att sätta in 165 000 kr.

Bland de övriga nödvändiga investeringarna kan nämnas 20 000

årligen på maskinparken och 50 000 kr i en ny vagnbod.

□ REKRYTERINGSDRIVE

Inom klubben har man nu tillsatt en rekryteringskommitté som enbart skall syssla med att värva medlemmar. Det kan visserligen bli svårt att nå upp till siffran 500, säger Rune Ekström. Men förutsättningarna är relativt

god. Vi har närheten till Linköping där man nu har medlemsstopp. Vi kan bjuda på en omvittnat fin golfbana och vi har resurser att ta emot gäster på ett hotell som ligger bara några tiotal meter från första utslaget. Slutligen ligger medlemsavgiften på förhållandevis ett lågt nivå.

CHRISTER BERG

Golfare går med håven

Åtvidabergs golfklubb har trassel med ekonomin och behöver en halv miljon fram till 1980. Nu ska man värva nya medlemmar och så hoppas man att medlemmarna ska hjälpas åt och låna klubben de pengar som behövs.

SIDAN SJU

18/12

Inbrott. Vid ett inbrott i en manskapsbod vid Malmviken stals olika verktyg till ett värde av ca 1 100 kr. Bland det stulna var bl en oljedriven trädffällningsapparat. Natten till tisdagen förövades ett inbrott i Folkets hus i Åtvidaberg. Tjuven eller tjuvarna tog sig in genom att krossa några fönsterrutor på framsidan. Stöldgodset utgjordes av två damjackor till ett sammanlagt värde av 1 300 kr.

Fältbiologer i Åtvid. Åtvidabergs fältbiologer heter det senaste tillskottet i Åtvidabergs föreningsflora. Föreningen som vid starten räknar ett tiotal ungdomar i 15-årsåldern bildades vid ett möte på måndagskvällen. Man gästades då av P O Sander från Fältbiologernas östgötadistrikt. Denne redogjorde för verksamheten och den hjälp man kan lämna från distriktet. Under kvällen utsågs också en styrelse bestående av Lars Bohlin ordförande, Torke Söderberg vice ordförande, Dennis Hasselqvist sekreterare, Mats de Val fältbiologisk sekreterare, Johan Forsberg kassör och Ulf Ståhl.

Barnavårdsnämnden har beslutat begära 50 000 kr i anslag för projektering av en ny förskola i Nygårdssområdet. Enligt förskoleplanen skall förskolan uppföras under 1977.

Byggnadsinformation i Grebo. Byggnadsnämnden har beslutat anordna ett informationsmöte i Grebo för tomtspekulanter. Vid mötet skall bl a nämndens intentioner för byggande redovisas.

ÅTVIDABERG

Arbetsamt år för kommunfullmäktige

Sällan eller aldrig har kommunfullmäktigeförsamlingen i Åtvidaberg haft ett så arbetsamt år. Drygt 170 ärenden har stått på föredragningslistan. Det är en ökning med över 25 procent jämfört med 1974. Det är inte bara antalet ärenden som ökat. Det gäller kanske i än högre grad debattlustan hos de enskilda ledamöterna. Vid snart sagt varje sammanträde har det funnits någon fråga som lockat till diskussion. Även om det till sist blivit så att åtminstone majoriteten följt kommunstyrelsens förslag.

Det ärende som utan vidare våldade den längsta debatten var i oktober när man skulle besluta om köpet av Villan. I nära två timmar höll man på och det krävdes också tre voteringar innan man var helt klar. Då hade man ändå inte bestämt sig för vad man skall använda fastigheten till. Debatten och beslutet följdes också av en stor publik. Vanligtvis finns inte en enda åhörare vid dessa möten. Den här gången fick man bära in extra stolar.

Debatttrikt har det också varit när man behandlat bostadsbyggnadsprogrammet och kommunöversikten. Det planerade sportfältet vid Edberga, överskridandena med nära 900 000 kr för omoch tillbyggnaden av Östergården. Kisavägens framtida sträckning och utbyggnaden av Fiskarhagen är bara ett axplock bland de många ärenden som satt fart på ledamöternas debattlusta.

Man kunde nästan tro att det är 1975 och inte 1976 som är valår.

—erg

Frontalkrock vid Åtvidaberg Bälten räddade

Två personbilar frontalkolliderade på torsdagskvällen på riksväg 35 en mil norr om Åtvidaberg. I bilarna, som mer eller mindre förvandlades till skrot, åkte fyra personer. Att endast en fick sådana skador att han måste föras till läkare för vård betecknas av polisen som en mycket lyckosam utgång av den våldsamma krocken, men så hade också de som åkte i framsätena bilbälten på. Personens skador bestod av brott i ena foten.

Olyckan inträffade vid Dalamon utanför Åtvidaberg. I den ena av bilarna åkte tre personer från Linköping på väg hem från Åtvidaberg. I det moddiga underlaget fick föraren sladd på sitt fordon och rände rakt in i vänsterflygeln på en mötande Falerumsbil.

Ambulans tillkallades och förde Falerumsbon till hälsovårdscentralen i Åtvidaberg, varifrån han remitterades till regionsjukhuset i Linköping. I den andra bilen slog en av personerna vid kollisionen i huvudet, dock inte värre än att vederbörande kunde fortsätta hem tillsammans med sina kamrater.

Ny utredning om ekonomisk samfällighet

En ny utredning skall göras om förutsättningarna för och konsekvenserna av en total ekonomisk samfällighet för församlingarna i hela Åtvidabergs kommun. Det beslutade Åtvids kyrkofullmäktige på onsdagskvällen. Ett beslut som innebar att man gick emot kyrkorådets förslag. Kyrkorådet uttalade sig i förra veckan, med ordförandens utslagsröst, för att man skulle ingå i samfälligheten. Då liksom nu talade Einar Landin och Gösta Brindmark för att man gör en ny utredning. Frågan är inte tillräckligt allsidigt utredd, hävdade man och fick gehör bland ledamöterna. I den nya utredningen skall man dessutom, på förslag av Arne Forss, även ge församlingarna i Gärdserum och Hannäs en möjlighet att få vara med.

Ingvar Kindesjö hävdade i likhet med Arne Nilsson att frågan borde avgöras redan nu. Vi har redan gjort en utredning, påpekade Ingvar Kindesjö, där det redovisas ganska klart hur det kommer att fungera. I dag är församlingsskatten 1:80 i Värna och 1:70 i Yxnerum vilket kan jämföras med 85 öre i Åtvid. I rättvisans namn borde vi ha en utjämning. Synen på kommunal likställighet borde vara vägledande och en tiööring mer i skatt för åtvidabergarna är det väl knappast någon som har någon invändning emot, sade Ingvar Kindesjö.

Lennart Ek efterlyste mera information om konsekvenserna. Vad vi behöver är en fördjupad utredning och mera ingående överläggningar med de övriga församlingarna. Arne Nilsson påpekade slutligen att beslutet i Åtvid knappast hade någon betydelse eftersom man i Björsäter med stor sannolikhet kommer att gå emot förslaget.

—erg

Kvarnvik, Länsstyrelsen har nu tagit del av planerna för framtida bostadsbebyggelse i Kvarnvik. Några egentliga invändningar hade man inte. Byggnadsnämnden har nu beslutat presentera förslaget för kommunfullmäktige för ett principbeslut.

Avslag för fritidshus. Byggnadsnämnden behandlade på tisdagen en begäran om förhandsbesked beträffande nybyggnad av fritidshus på Bomellstorp 1:1 i Björsäter. Enligt förslaget till kommunöversikt skall bebyggelse av detta slag inte tillåtas på detta område. Byggnadsnämnden beslutade också meddela att man inte kommer att bevilja byggnadslov vid en eventuell ansökan. Samma besked lämnades angående en förhandsförfrågan om byggande av en jaktstuga på Fivelsbo 1:6 i Gärdserum. På den aktuella platsen gäller strandskyddsförordnande, vilket alltså innebär byggnadsförbud.

Milsimmet. Den femtonde veckan i höstomgången av Milsimmet har nu avverkats. Veckopriserna gick till Arne Gustavsson, Peter Karlsson, Lisbeth Redin, Gunnel Edström, Bengt Grånstam, Gunnel Ripstrand, Ingmar Andersson och Agneta Carlsson.

Församlingsdelegerade i Åtvids m fl församlingars pastorat hade på onsdagskvällen sitt sista sammanträde för året. Man anslag 3 100 kr till kostnaderna för en utredning om bildandet av en ekonomisk samfällighet för församlingarna i pastoratet. 7 100 kr förskötterades för ombyggnad av vägen från Fallasjön till Näset. Vidare beviljades tilläggsanslag med 7 420 kr för överskridanden i 1975 års stat. Till ordförande och vice ordförande i församlingsdelegerade nästa år omvaldes Lennart Fall respektive Gösta Brindmark. Slutligen valdes Max Svensson, Björn Krona, Ulf Ökvist och Roger Nilsson till revisorer för nästa års räkenskaper och förvaltning.

Värnasjön ska bli renare. Det var förra sommaren som ett antal privatpersoner klagade över Värnasjöns nedsmutsning. Hälsovårdsnämnden lät då också göra en utredning om förhållandena och påpekade för kommunen nödvändigheten att vidta lämpliga åtgärder. Nu ser det också ut som om dessa skall komma till stånd. På onsdagen besöktes området av personal från byggnadskontoret och hälsovårdskontoret tillsammans med byrådirektörerna Gunnar Jönsson och Lennart Roth på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Resultatet av mötet blev att byggnadschefen i samråd med hälsovårdsinspektören skall utarbeta förslag till en teknisk lösning. Till sjön sker utsläpp från fem fastigheter ägda av kommunen och kyrkan och från en jordbruksfastighet.

Korpens motionssim samlade under den tredje veckan 401 startande. Priserna gick till Anita Andersson och Tomas Kimmegren.

Tillstyrkt dispens. En ansökan har inlämnats om byggnadslov för uppförande av en virkestork på Gullebo 1:38. För området gäller utomplansbestämmelser. Byggnadsföretaget innebär tätbebyggelse inom område som saknar detaljplan. Därför erfordras länsstyrelsens dispens. Byggnadsnämnden konstaterar att bebyggelsens art och omfattning inte kräver ett upprättande av detaljplan. Byggnadsnämnden beslutade därför att tillstyrka dispens hos länsstyrelsen och även anhålla om skyndsamt behandling av ärendet då beslutet är av vikt för företagets drift.

Till fritidspedagog vid Eksättersgårdens förskola och fritidshem har barnavårdsnämnden utsett Kerstin Gustafsson, Åtvidaberg.

19/12

ÅTVIDABERG

Hemvärnet i Åtvidaberg har andrat ett informations- och upptaktsmöte i Alléskolan. Hemvärnschef Arne Ahlsén kunde hälsa omkring 25 pojkar välkomna till träffen som var tänkt som startpunkt för en särskild ungdomsverksamhet inom hemvärnet. Kaptenerna Göran Friedner och Jan Karlsson från hemvärnsavdelningen i Linköping visade filmer och redogjorde för militärlivet. Efteråt kom man överens om att träffas ytterligare en gång för att närmare diskutera bildandet av en ungdomsavdelning.

Milsimmarna i norra Peru. — På kartan i simhallen förstås. För där märker man efter varje milsimsomgång ut motsvarande sträcka som milsimmarna simmar i bassängen på en världskarta. På torsdagen kunde badmästare Roland Lind lägga till 216,52 mil. Det är så mycket som de 229 deltagarna simmat i höst vid 2 266 träningstillfällen. För att få vara med om utlottningen av en resa måste man dock ha simmat minst en mil. Det hade 128 personer gjort. Lycklig vinnare blev Lena Grånstam som själv svarade för nära 13 000 meter. Den längsta sträckan, eller 77 350 meter, simrades av Anna-Stina Pettersson. Under kvällen utdelades också pris för bästa prestation. Priset gick till Margareta Grönqvist som för bara något år sedan deltog i simundervisningen för vuxna. De yngsta milsimmarna fick också pris. Dessa var Ulrika Nordlöf och Anders Carlsson, båda åtta år. Slutligen drogs också vinnarna av den sista veckans priser. Vinnare blev Agneta Carlsson, Gunnel Nordh, Carola Karlsson, Märta Johansson, Eivor Kindstrand, Birgit Johansson, Britta Fornestig och Peter Karlsson.

Jullovet har börjat för de drygt 1 800 skoleleverna i Åtvidaberg. På fredagen var det avslutning på höstterminens arbete i skolorna runt om i kommunen. I tätorten begicks avslutningen i två omgångar i Åtvids nya kyrka. Den första samlingen gällde högstadiet. I sitt tal till eleverna påpekade rektor Margit Andersson att det i och med anställningsstoppet på Facit kan bli svårt för de elever som inte tänker läsa vidare att få något arbete när de slutar. Hon gav därför eleverna i årskurs 9 rådet att fortsätta studera och arbeta hårt på att få sådana betyg att de kommer in på högre skolor. Under samlingen sjöng skolkören under ledning av Margareta Foxner och en trumpetsextett ur skolmusikkåren spelade. Kyrkoherde Arne Nilsson talade över rubriken Inför julen. Vid låg- och mellanstadiets avslutning talade skolchef Lennart Fall och kyrkoherde Arne Nilsson. En barnkör under ledning av Ingrid Olsberg sjöng och även här medverkade skolmusikkårens trumpetsextett med Olof Kvarforth som dirigent. Den 7 januari är det åter dags att sätta sig på skolbanken.

Lokal ledarutbildning. Östergötlands idrottsförbund kommer tillsammans med kommunen att anordna en film- och diskussionsafton i början av februari. Idrott åt alla? är rubriken för träffen.

Fiskarhagen. Fritidsnämnden har beretts tillfälle att till länsstyrelsen yttra sig över förslaget till byggnadsplan för Fiskarhagen. En kommitté fick i uppdrag att utforma yttrandet.

Frīdrottsanläggningar. Fritidsnämnden har beslutat begära 17 000 kr för att kunna anlägga bl a en 100 m löparbana och tre kastringar på Kanonvallen.

Samarbete med landstinget värdefullt. Fritidsnämnden säger i sitt yttrande över landstingets utredning Förebyggande hälsovård i Östergötland att det är mycket värdefullt med ett samarbete med landstinget beträffande uppförande av motionscentraler i anslutning till idrotts- och motionsanläggningar. Landstinget bör svara för kostnaderna för investeringar och drift för del del som skall användas som motionscentral. Kommunerna bör å sin sida svara för den del som utnyttjas för motionsverksamhet. Verksamheten bör inte omfatta medicinska undersökningar. En utbyggd hälsokontroll kräver stora resurser, fortsätter nämnden och menar att en samordning med skol- och företagshälsovård skulle kunna minska utgifterna.

Fritidsnämnden har beslutat gå in med en begäran om anslag med 6 000 kr för projektering av klorum och verkstad för sim- och sporthallen.

Föreningar på fritidsgården. Fritidsgården gick i början av månaden ut till ett 50-tal föreningar i Åtvidaberg med en inbjudan att medverka i fritidsgårdens verksamhet. Fem föreningar hörde av sig. Personal på fritidskontoret kommer nu att samla företrädare för dessa föreningar för att diskutera hur verksamheten skall läggas upp.

Föreningsbidrag. Fritidsnämnden beslutade vid sammanträde på onsdagen att utbetala följande bidrag: AIF 1 105 kr i lägerbidrag, Åtvidabergs boxningsklubb 305 kr i lägerbidrag och 100 kr i utrustningsbidrag. Dessutom fördelades närmare 5 000 kr till de olika föreningar som under året fått anslag beviljade efter ramen 25 procent.

Björnsätters LRF-avdelning anordnade på onsdagskvällen en jägarträff för sina medlemmar. Avdelningens ordförande Håkan Stensson kunde hälsa ett 20-tal intresserade välkomna till träffen. Kvällens gäst var jaktvårds-konsulent Gösta Stiernspetz som informerade om de nya älgjaksbestämmelserna. Han redogjorde också för det pågående arbetet med de speciella föreskrifterna som kommer att gälla för Östergötland.

På EFS-gården i Åtvidaberg har man haft avslutning på barn-timmeverksamheten och på söndagsskolan. Till barn-timmeavslutningen hade ett 50-tal barn och föräldrar samlats och man glädde sig bl a åt ett Luciatåg och sjöng ett antal julsånger. Söndagsskolans avslutning firades med ett stort julprogram där man också hade besök av Åtvidabergs Lucia. En egen orkester spelade och en barnkör sjöng. Ledare för de båda verksamheterna har varit Siv Forss och Ingrid och Lennart Rydmark. Den sistnämnde ledde också de båda avslutningarna.

Ja till samfällighet. Grebo kyrkofullmäktige beslutade på torsdagen att säga ja till förslaget om en total ekonomisk samfällighet för församlingarna i Åtvids m fl församlingars pastorat. Gunnar Landin ansåg visserligen att informationen om konsekvenserna av beslutet var för dålig och att en ytterligare utredning var nödvändig men han begärde aldrig votering. Evert Johansson ansåg att man borde tillstyrka kyrkorådets förslag även om nu beslutet i Grebo saknade betydelse eftersom man i Åtvid häromdagen beslutat vänta med svaret i avvaktan på en ny utredning. För att en ekonomisk samfällighet skall bli faktum måste nämligen alla församlingarna vara med. Fullmäktige omvalde Gösta Andersson som ordförande och David Johansson som vice ordförande. Efter sammanträdet samlades man till julkaffe i församlingssgården.

Avfall med sting. Vid fyra å fem tillfällen har det hänt att renhållningsarbetare har gjort sig illa på spetsarna på injektionssprutor. Det vill man inte vara med om längre och har därför vänt sig till hälsovårdsnämnden med begäran om åtgärd. Nämnden har i annonser riktat sig till allmänheten med en uppmaning ta hand om de förbrukade injektionsspetsarna bättre. Förutom skadorna av ett sådant stick föreligger också en infektionsrisk. Personer som använder sig av injektionsbehandling i hemmen bör samla upp spetsarna i de avsedda kärlen och lämna dessa till apotek för destruktion. Länsläkaren i Östergötland har nyligen vänt sig till socialstyrelsen med begäran om att man får förpackningar där spetsarna kan läggas och utan risk för olycksfall kastas med övriga sopor.

Schelanderska huset. Byggnadsnämnden har diskuterat frågan om en planändring för kvarteret Häradsövdingen, där bl a det s k Schelanderska huset ligger. För närvarande gäller byggnadsrätt i området men nu menar byggnadsnämnden att man bör införa byggnadsförbud på den del där Schelanderska huset ligger. Fastigheten är i kommunens ägo men bör kunna säljas till ägaren av intilliggande fastighet. Där emot sägs inget om Schelanderska husets framtida öde, vilket i princip innebär att byggnaden kan rivras om förslaget fastställs. Närmast skall nu kommunstyrelsen behandla frågan.

Scoutkår i Grebo. Grebo scoutkår har bildats. Högtidligheten ägde rum i Bergsstugan i Grebo under medverkan av personal från Folkunga scoutdistrikt. Kåren består för närvarande av sammanlagt ett 20-tal miniorer och juniorer. Vidare har man engagerat sex ledare. Den nyvalda styrelsen består av kårordförande Peter Ekstedt, vice kårordförande Britt-Marie Bruce, sekreterare Inga-Britta Jungeström, kassör Eva-Lena Berglund och Birgitta Hillman. Scoutkåren har också upptagits i fritidsnämndens föreningsregister.

20/12

Beslut om fastighetskontor och en lång rad valärenden

Om kommunfullmäktige i Åtvidberg tidigare under året haft digra föredragningslistor att gå igenom så var årets sista sammanträde på fredagen desto kortare. På sin sista dag som kommunfullmäktigeordförande hade Lennart Ek endast sju ärenden att klubba. Från och med nästa år kommer hans syssla att skötas av Göte Edlund, medan Lennart Ek återfinns bland ledamöterna. Men fredagens sammanträde var mera att betrakta som en ren expeditjonsaffär. Förutom en lång rad val av ledamöter till olika taxeringsnämnder, val av revisorer och ombud, även inrättandet av ett helt nytt kontor, ett fastighetskontor, och några mindre ärenden. Det hela var avklarat på ungefär en timme varefter ledamöterna tillsammans med chefstjänstemän och andra inbjudna åt det traditionella julbordet på hotell Stallet.

Man beslutade alltså att inrätta ett fastighetskontor som skall sortera under kommunstyrelsen. Anledningen till beslutet är bl a att den nuvarande byggnadsnämndsavdelningen är överhopad med arbete och att handläggningen av fastighets-, byggnadsnämnds- och förmedlingsorgansfrågor varit uppdelad på flera olika instanser. Genom att sammanföra dem till ett enda organ räknar man med att få mera rationella arbetsformer samtidigt som man i fortsättningen skall kunna ge allmänheten bättre service.

Ett annat skäl till bildandet av ett fastighetskontor är att man måste fylla luckan efter förre kommunaldirektören Alrik Agerbo. Fram till årsskiftet har denne haft hand om såväl administration som ledning av stiftelsen Åtvidabergshem, Åtvidabergs kommunala Byggnads AB, Åtvidabergs brukshotell och Åtvidabergs industribyggen.

Det nybildade fastighetskontoret skall få bl a följande arbetsuppgifter: ledning och administration av Åtvidabergshem och Kommunala byggnads AB, förvaltning av kommunens samtliga fastigheter, sammanställning av kommunalt bostadsbyggnadsprogram, projektledning, handhavande av bostadssocialt stöd och beredning och sekreterarskap i byggnadsnämnd och CBK.

Slutligen kan nämnas att kanslichef Assar Holmqvist blir verkställande tjänsteman för såväl Åtvidabergs Industribyggen (lokaliseringsverksamheten) som Åtvidabergs brukshotell.

Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att avge yttrande över det statliga betänkandet Vägplanering. Vidare godkändes brandstyrelsens förslag till ny brandordning för kommunen och släckningsavtal med Kinda kommun. Förslaget som avses gälla från och med nästkommande år skall nu underställas länsstyrelsen för fastställelse.

FÄRDTJÄNSTEN

Socialnämndens förslag till regler för färdtjänst för handikappade fastställdes. Förslaget är i huvudsak identiskt med de regler som hittills gällt under försöksperioden. Det innebär sex enkelresor i månaden. Reslängden är

obegränsad inom kommunen och avgiften varierande upp till 6 kr.

NY ORDFÖRANDE

Slutligen valen. Till ordförande under 1976 efter Lennart Ek valdes Göte Edlund (s). Ny förste vice ordförande efter Göte Edlund blev Olof Sandqvist (s). Till andre vice ordförande omvaldes Gunnar Landin (c).

Till nämndemän för perioden 1976—81 utsågs Bror Nilsson och Harald Johansson. Knut Carlsson utsågs till överförmyndare under 1976. Till borgerlig vigselförättare efter Lennart Ek föreslås Olof Sandqvist. Till ledamöter i det kommunala pensionärsrådet valdes Arne Johansson, Bert Törngren, Göran Pettersson, Brita Pettersson och Arnold Franzén.

Bror Nilsson utsågs till ombud vid bolagsstämmor med Industribyggen, Åtvidabergs kommunala Byggnads AB och Åtvidabergs brukshotell. Till ledamöter i styrelsen för stiftelsen Åtvidabergshem valdes Evert Johansson, Lennart Fogelqvist, Agne Fasth, Kurt Höckert och Robert Rydberg.

Till revisorer och siffergranskare för kommunens räkenskaper och förvaltning för år 1976 utsågs Max Svensson, Björn Kroona, Ulf Ökvist och Roger Nilsson. Dessa skall också revidera stiftelsen Åtvidabergshem.

Som ombud vid kommunförbundets kongress utsågs Carl-Eric Ahlström och Bror Nilsson. Assar Holmqvist är ombud vid bolagsstämma med Kommun-Samköp.

TAXERINGSNÄMNDERNA

Till ledamöter i taxeringsnämnden för Åtvidabergs första distrikt valdes Bernt Skoogh, Thore Johansson, Harald Johansson, Harry Johansson och Gunilla Ekström.

Andra distriktet: Gunnar Pettersson, Gunnar Lindman, Keijo Niemenmaa, Ingvar Kindsjö och Harry Aronsson.

Tredje distriktet: Karl Östen Svensson, Karl Skogh, Lennart Karlsson, Sture Pettersson och Gunnar Hermansson.

Fjärde distriktet: Arthur Mojlänen, Sven Gunnar Hägg, Valter Rudin, Gösta Gagnefeldt och Ingvar Abrahamsson.

Femte distriktet: Leif Johansson, Karl-Erik Björk, Karl Gösta

Herge, Gunnar Jonsson och David Rendlert.

Sjätte distriktet: Vidar Gärde- man, Roland Johansson, John Asp, Bengt Elmgren och Lars Spjut.

Grebo—Värna distrikt: Bengt Sundström, Evert Falk, Thord Nylinger, Karl Evert Pettersson och Göte Ivarsson.

Björnsäter—Yxnerums distrikt: Bertil Svensk, Holger Karlsson, Tore Svensson, Lars Olov Andersson och Stig Gustafsson.

Gårdserums distrikt: Arne Hanström, Bert Törngren, Torvald Karlsson, Sven Gärme och Wide Hellman.

Hannäs distrikt: Ragnar Johansson, Gunnar Johansson, Arne Lundqvist, Alvar Karlsson och Sven Johansson.

Fastighetstaxeringsnämnden: Arthur Mojlänen, Sigvard Önnegren, Sven Cederblom, Eric Johansson och Stig Johansson.

Särskilda taxeringsnämnden: Eric Bergström, Harald Johansson, Göte Karlsson, Sigvard Önnegren och Karl-Melker Kindstrand.

CHRISTER BERG

Uppklarad stöld. En Åtvidabergsbo stal på fredagen en jacka värd ca 400 kr i en affär. Han provade några jackor och försvann sedan med den nya jackan på sig utan att betala. Men när han

sedan på lördagen återkom för att hämta sin egen jacka kunde han gripas av polisen. Han har erkänt.

Häger fick polisskjuts. En häger hittades på söndagsförmiddagen liggande medtagen vid Mossvägen. Polisen i Åtvidaberg skjutsade fågeln till Valla djurpark i Linköping, där hägern nu får stanna några dagar tills den repar sig.

Åtvidsvisor på fullmäktigeavslutning. Efter årets sista fullmäktigesammanträde på fredagskvällen samlades ledamöterna tillsammans med chefstjänstemän och särskilt inbjudna till det traditionella julbordet på Stallet. Bland talarna återfanns kommunalsekreterare Arne Sjöholm som bl a erinrade ledamöterna om deras ansvar för kommunens alla arbetslösa ungdomar. För kvällens underhållning svarade Agneta Ekström och Evald Medling som framförde ett livligt applåderat visprogram. I programmet ingick visor diktade och tonsatta av Otto Zetterberg, Åtvidabergaren som började skriva visor först som pensionär för elva år sedan och vars alster framfördes offentligt för första gången i somras.

Yngve Sahlin avtackad. I samband med kommunfullmäktiges sammanträde på fredagskvällen avtackades förre byggnadschefen Yngve Sahlin med blommor och presenter. Talet hölls av fullmäktigeordförande Lennart Ek som erinrade om Yngve Sahlins insatser sedan denne kom till Åtvidaberg 1949. Då var längden på avloppsledningsnätet 1,6 mil i tätorten. I dag är den 5,7 mil. Beträffande vattenledningarna så är skillnaden ännu större. 3,3 mil vägar har tillkommit. Yngve Sahlin har arbetat över ett brett fält, sade Lennart Ek, och är värd all heder för sitt goda hjärta och för det fina arbete han utfört. I sitt tacktal berörde Yngve Sahlin det fina samarbetet med förtroendemän och anställda. Särskilt berömde han den förnämliga kommunalarbetarkåren i Åtvidaberg.

Åtvidabergs ridklubb anordnade på lördagen Luciafirande i ridhuset i Vrånghult. Omkring 150 intresserade deltog i firandet som inleddes med att sex ungdomar red en kadrilj. Efter skämttävlingar och indianridning skred Lucian Eva-Marie Jeppson in tillsammans med sina tärnor. Alla till häst. Festligheterna avslutades med lekar och servering. Klubbens ridlärare Margaretha Johansson fick blommor av Sven Forsberg för det arbete hon utfört under hösten.

Debattsugen Lennart Ek lämnar ordförandeposten:

Ensidigt näringsliv i Åtvidaberg Hårdare satsning på nya företag

Strax före klockan 20 på fredagen slog kommunfullmäktiges ordförande i Åtvidaberg Lennart Ek klubbans i bordet för sista gången. Därmed avslutade han en 13 år lång epok som ordförande i Åtvidabergs högsta beslutande församling. Men dessförinnan hade han hållit sin sedvanliga årskrönika. Den här gången utformade sig anförandet till en snabb exposé över hela ordförandeperioden med tonvikten framför allt lagd vid dagens besvärliga situation i Åtvidaberg.

— Åren som ordförande i fullmäktige har varit en fängslande upplevelse, sade Lennart Ek. Jag beträdde posten under de gyllene åren på det glada 60-talet då Åtvidaberg hade en mycket, mycket god ekonomi. Då Åtvidaberg var centrum för en världsspannande koncern. Då delegationer från världens alla hörn på besök i Sverige skickades hit för att se hur ett svenskt företag fungerade.

STÖRSTA BRISTEN

Men i dag är utsikterna betydligt dystrare, fortsatte Lennart Ek. Visserligen har vi klarat oss bra i den rådande lågkonjunkturen. Men under den allra senaste tiden har åter mörka moln flockats över vårt samhälle. Den största bristen med Åtvidaberg är att vi fortfarande har ett alltför ensidigt näringsliv. Det är vi alla medvetna om. Nu måste vi lägga ner all energi vi kan uppbringa på att lokalisera hit nya företag.

Förutsättningarna för att det skall kunna lyckas är goda, menade Lennart Ek. Kommunen har tre fina tillgångar. Tillgångar som många andra kommuner avundas oss. Vi har den rika och omväxlande naturen med strövmråden och orörd natur alldeles inpå knutarna. Åtvidaberg har en mycket god kommunal service att erbjuda alla som flyttar hit. Dessutom, vilket inte är minst viktigt, har vi god tillgång på kunnigt och duktigt yrkesfolk.

HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

Lennart Ek framförde också sitt personliga och uppriktiga tack till alla i nämnder och styrelser och till alla tjänstemän han samarbetat med under sin ordförandeperiod. Egentligen skulle man inte nämna någon före någon annan, sade han, för alla har jobbat bra. Men Lennart Ek kunde ändå inte låta bli att ge hälsovårdsnämnden ett hedersomnämmande. Det arbete hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg gör och har gjort och de resultat man nått har givit eko i hela landet. I norr, i söder, i väster och i öster.



Efter tretton år som kommunfullmäktiges ordförande i Åtvidaberg har nu Lennart Ek lämnat den posten. Sista året som fullmäktige vill han mera fritt kunna delta i debatterna. Exempelvis om det ensidiga näringslivet i Åtvid, för vilket han varnade innan han för sista gången slog klubbans i bordet

Att Lennart Ek nu lämnar ordförandeskapet mitt under pågående valperiod beror dels på principen att ej låta sig omväxlas på någon post vid uppnådda 65 år. Men dels också på, som Lennart Ek sade, att han gärna vill sitta sitt sista år i fullmäktige nere i sa-

len. Lennart Ek är känd för sin friska debattlusta och som vanlig ledamot får han nu åter tillfälle att mera fritt delta i debatterna. Talarlistan i Åtvidabergsfullmäktige kommer att bli längre 1976.

CHRISTER BERG

Svårigheter för Åtvids ridklubb Tvingas lägga ner verksamheten?

23/12

— Det är inget hot från vår sida. Vi ställer heller inga krav på kommunen. Vi konstaterar bara helt enkelt att får vi ingen hjälp från det kommunala så blir vi tvungna att lägga ner hela verksamheten. Det säger Sverker Elwing, ordförande i Åtvidsbergs ridklubb som hamnat i något som kan betecknas som en ekonomisk kris. Under nuvarande omständigheter anser man sig varken ha råd eller ork att fortsätta den omfattande ridverksamheten vid Vrånghult strax utanför Åtvidsberg.

Den fem år gamla klubben har haft en intensiv och händelserik utveckling. Antalet medlemmar har stigit i rask takt. I dag har man över 150 medlemmar inskrivna i rullorna. Man räknar med att 140 ungdomar plus ett 30-tal elever i fritt valt arbete kontinuerligt ägnar sig åt ridsporten. Klubben har fem egna hästar, hyr en av kronan och disponerar ytterligare 2—4 hästar för ridutbildning. Man har en heltidsanställd instruktör och en hästkötare på avlöningslistan. Klubbmedlemmar har lagt ner stora pengar och offrat flera tusen frivilliga arbetstimmar på att bygga ett eget fint ridhus. Men nu vacklar hela verksamheten.

Vill inte höja

Klubbens driftskostnader ligger någonstans omkring 80 000 kr, säger Sven Forsberg. På medlemsavgifter, kursavgifter osv tar vi in ca 50 000 kr. Vi tycker nog att vi pressat kostnaderna så långt det är möjligt. Men priserna för exempelvis hö och foder stiger. Lönerna ökar. Samtidigt tycker vi det är fel att höja kursavgifterna. Nu kostar en ridlektion tio kr i timmen.

Inom klubbstyrelsen menar man att en höjning av avgifterna skulle få till följd att många föräldrar inte skulle ha råd att låta sina barn fortsätta rida. Ridsporten skulle stämplas som överklasssport. Så är det inte i dag i Åtvidsberg och så får det heller inte bli, hävdar man.

Inom klubben är man som bäst i färd med en ekonomisk utredning för att få fram den exakta situationen och kanske också alternativa lösningar. Men i praktiken vet



— Får vi inte ekonomisk hjälp måste vi lägga ner hela verksamheten och 140 ungdomar tvingas sluta med ridsporten, säger Sverker Elwing ordföranden i Åtvidsbergs ridklubb

man att det inte finns någon undergörande medicin. Hjälper inte kommunen till kommer styrelsen vid nästa årsmöte att föreslå att hela verksamheten avvecklas.

Social aspekt

Problemet har också en social aspekt, säger Sverker Elwing. Vi ger i dag 140 åtvidsbergsungdomar en meningsfull och sund fritidssysselsättning. Vad ska man erbjuda dem i stället? I Åtvidsberg vimlar det inte precis av fritidsalternativ för den som är ung.

Vi vill gärna tro och hoppas, fortsätter Sverker Elwing att kommunen hjälper Åtvidsbergs

ridklubb liksom andra kommuner stöder sina ridklubbar. Exempelvis kan man ge fritidsnämnden resurser att lämna ut instruktörsbidrag. I de bidragsregler som kommunfullmäktige antog här om året finns den punkten med. Men varje år stryks pengarna när budgeten behandlas. Man kan också tänka sig AMS-bidrag, driftsbidrag, räntesubventioner osv.

För någon vecka sedan behandlades ridklubbens problem av fritidsnämnden. En kommitté tillsattes som skall utreda ridklubbens ekonomiska framtid. Nu håller man tummarna i ridklubben.

CHRISTER BERG

31/12

Åtvidsberg

Förtur i tomtkön. Kommunstyrelsen har beviljat en hemställan från två makar i Västervik om förtur i tomtkön i Åtvidsberg. Mannen har sökt ordinarie distriktsläkartjänst i Åtvidsberg och kvinnan har tjänst som tandläkare på Folk tandvården.

Avstår förköpsrätt med förbehåll. Kommunstyrelsen har beslutat avstå från den kommunala förköpsrätten till tomten Skogvaktaren 15. Köpeskillingen är bestämd till 25 000 kr och arealen uppgår till 1 638 kvm. Fastigheten ägs av Facit AB och kommunstyrelsen gör det förbehållet att tomten skall säljas till person som är anställd på företaget.

Går det att få statsbidrag? Kommunstyrelsen har återremitterat en anhållan från brandstyrelsen om anslag med 40 000 kr för projektering av tillbyggnad av brandstationen i Åtvidsberg. Kommunstyrelsen uppmanar nu brandstyrelsen att först undersöka möjligheten att få statsbidrag för projektet.

Hyra för lottkioskerna? Kommunstyrelsen har uppdragit åt fritidsnämnden att inkomma med förslag om hyressättning för de fyra lottkiosker som kommunen ställt upp vid Stortorget och på gågatan. Lottkioskerna är avsedda för uthyrning till föreningar och någon hyresavgift har ännu ej fastställts.

Vatten- och avloppsledning i Falerum. Kommunstyrelsen har godkänt byggnadskontorets förslag till servitutsavtal med vissa fastigheter i Falerum för nedläggande och bibehållande av vatten- och avloppsledning i området. Engångsersättningar skall utbetalas med sammanlagt 4 397 kr.

Åtvidsbergs hundklubb anordnade på söndagen en studieresa till Tohebas kennel utanför Västra Ed. Ett 30-tal medlemmar deltog på resan och välkomnades av Barbro och Torsten Bunander. Båda förevisade och redogjorde för kennelverksamheten alltmedan tiotalet shih-tzu och cockerspaniels pockade på uppmärksamhet och några valpkullar tilldrog sig allas blickar.

Skyltbil stals. Vid ett inbrott i Motorcentrums lokaler natten till måndagen stals den bil som företaget hade i sin visningslokal. Tjuven eller tjuvarna bröt sig in genom att slå sönder den stora fönsterrutan, värd tusentals kr. Eftersom bilen var fullt körklar med bensin i tanken och nyklarna i tändningslåset var det fritt fram för tjuvarna. Den stulna bilen är en blå Passat combi coupé av senaste modell med registreringsnumret GXX 693

30/12
En stulen bil hittades på måndagen i Björsäter. Bilen, som under julhelgen stulits i Mjölby, var i stort sett oskadad.