

## Åtvidsmoderaterna fick ny ordförande

Moderata samlingspartiet i Åtvidaberg valde vid sitt årsmöte på hotell Stallet på måndagen Sven Carlsson till ny ordförande efter Sten Söderberg som avsåg sig omval. Till vice ordförande efter Sven Carlsson utsågs Anne-Sophie Söderberg. Nyvald i styrelsen blev Johan Adelsvärd.

Till ombud till förbundsstämman utsågs Sven Carlsson, Göran Göransson, Rolf Degerstedt och Anne-Sophie Söderberg. I kvinnokommittén valdes att ingå Anne-Sophie Söderberg, Harriet Hydén och Gertie Hultgren. Anders Hydén utsågs till kontaktman med ungdomsförbundet och till föreningsvalledare medan Anne-Sophie Söderberg valdes till studieledare.

Vid årsskiftet uppgick antalet medlemmar i Åtvidabergsföreningen till 63 vilket är en ökning med två. Man noterar med tillfredsställelse bildandet av en MUF-förening i Åtvidaberg liksom att föreningsmedlemmar deltagit i ett stort antal kurser och konferenser.

Efter förhandlingarna avtackades den avgående ordföranden Sten Söderberg av Sven Carlsson. Med Åke Elliot och Ingvar Kindesjö som föredragande gick man igenom Samråd 75, moderaternas debattunderlag i energifrågan. Avslutningsvis höll landstingsledamoten Mona S:t Cyr ett anförande över ämnet Långtidsvård i dag och i morgon.

## STRÖMAVBROTT

På grund av erforderliga arbeten avbryts strömleveransen torsdagen den 6 mars 1975 kl. 09.30–11.30 för abonnenter anslutna till transformatorstationerna Hageby, Hylinge, Korsäter med avgreningar samt lördagen den 8 mars 1975 kl. 11.30–15.30 för abonnenter anslutna till högspänningsledningen Önstorp, V. Husby, Snövelstorp, Minsjö, Stensäter, Gäddestad, Bryttäter med avgreningar.

Bolaget förbehåller sig ovillkorligen rätt att under ovan nämnda tider hålla ledningarna spänningsförande.

Forsaströms Kraftaktiebolag

En SON

Lisbeth och Stig Jakobsson-Törmå  
f. Strid  
Sundsvall den 3/3 1975

# ÅTVIDABERG

## Föreningarna har utsett fem i samarbetsgrupp

Efter en ingående urvalsprocedure har idrottsföreningar och ideella föreningar i Åtvidaberg utsett fem representanter i det organ som kallas Åtvidabergs föreningars samarbetsgrupp. I den gruppen ingår Kerstin Gustafsson, Friluftsförbundet, Olof Söderbäck, OK Eken, Karl Axel Kindholm, Yxnerums IF, Erik Dahlberg, Björsätters SK, och K G Petersson, AIF.

Gruppen har tagit till sina främsta uppgifter att vara kontaktorgan mellan de kommunala nämnderna och de ideella föreningarna i kommunen, att bevaka föreningarnas intressen och hos kommunala styrelser och nämnder öka förståelsen för de ideella föreningarnas uppgifter och funktion i samhället. Sedan gruppen konstituerades i slutet av förra året har man på fritidsnämndens begäran inhämtat Åtvidabergsföreningarnas synpunkter beträffande den sk Humpaleden. Man har även föreslagit fritidsnämnden att hos kommunstyrelsen begära att antalet lottförsäljningsställen i centrum ökas från två till fyra. Ytterligare frågor av föreningsintresse utreds för närvarande.

Samarbetsgruppens kontaktman K G Petersson säger att det är gruppens avsikt att i möjligaste mån bevaka föreningarnas intressen i kommunen. Det finns frågor av betydelse för flera föreningar som genom detta organ kan ges större tyngd. Samtidigt är det vår förhoppning, säger han, att kommunikationen mellan oss och kommunen går åt båda håll som i fallet då fritidsnämnden förhörde sig om föreningarnas ståndpunkt i Humpaleden.

Samtidigt vill K G Petersson passa på att uppmana föreningarna att ta kontakt med samarbetsgruppen när man vill ha hjälp i någon fråga av intresse även för andra föreningar.

## Spolning och läckage ger missfärgat vatten

Stora delar av Åtvidaberg drabbades på torsdagsmorgonen av missfärgat vatten. Problemet kvarstod på sina håll hela dagen och på kommunalkontoret fick man åtskilliga samtal från undrande och ångsliga åtvidabergare. Anledningen till det kraftigt missfärgade vattnet är ett plötsligt ökat tryck i vattenledningarna som medfört att järn- och manganavlagringen i rören nu släpper.

Det ökade trycket beror på två saker. Dels har kommunens byggnadskontor inlett den årliga vårspolningen i ledningsnätet och dels uppstod natten till torsdagen ett läckage på en huvudvattenledning utanför Domus.

Ledningsvattnet i Åtvidaberg har länge varit föremål för klagomål. Vattnet innehåller vissa halter av järn och mangan, som med tiden lagrar sig i rören. Problemet är välkänt i de kommunala instanserna och man arbetar aktivt för att komma tillrätta med problemet. Nu inställer man speciella filter vid vattenedraget vid Örn. Arbetet har dock blivit försenat eftersom man ännu inte fått pumpar och pumphus från leverantören i Västyskland. Leveranserna beräknas dock ske i slutet av månaden.

Närmast kommer spolning att ske i vattenledningsnätet under en fyra veckorsperiod och efter ytterligare insatser räknar man med att problemet skall vara helt undanröjt om drygt ett år.

Bland de områden som på torsdagen utsattes särskilt var Garpan, Certrum, Höjdvägen och Långbrotsområdet. Till vissa institutioner som tandläkare och hårfrisörer ombesörjdes utkörning av rent vatten. Många enskilda krävde vattenleverans av kommunen.

Men, säger arbetsingenjör Olle Boman, säger frågan om en estetisk och praktisk olägenhet. Hälsovårdsnämnden krävde redan i somras att alla tekniska åtgärder vidtas för att undantära olägenheterna och svårigheterna kan inte accepteras under så lång tid som två år.

800 kV-ledning tillstyrkt. Byggnadsnämnden beslutade på tisdagen tillstyrka förslaget till sträckning av en 800 kilovoltsledning genom Åtvidabergs kommun. Den planerade högspänningsledningen, den största i Sverige, avses så småningom sammankoppla kärnkraftverket i Simpevarp, Oskarshamn, med det i Forsmark i Uppland. För Åtvidabergs vidkommande avses ledningen gå mellan Falerum och Gärdserums kyrka, förbi Börsebo och Drängsbo och upp norrut strax öster om sjön Hövern. Samråd om sträckningen har förekommit mellan byggnadsnämndens kansli och representanter för Statens vattenfallsverk.

Byggnadsnämnden har beslutat uppdraga åt ingenjörfirman Sjöblom och Karlsson AB, Linköping, genom ingenjör Göran Sjöblom att som byggnadsinspektör fullgöra byggnadsnämndens skyldighet att öva tillsyn över byggandet i kommunen vad gäller nybyggnader. Han skall även som kontrollant öva tillsyn av statligt belånade hus och upprätta ansökningshandlingar på förbättringslan m.m.

Byggnadslov. Vid byggnadsnämndens sammanträde på tisdagen beslutade man meddela följande byggnadslov för nybyggnad av enfamiljshus: Kurt Dahlgren stg 216 AH, Henrik Rappe Mårsång 1:27, Olof Pettersson Mårsång 1:28, Fritz Pohl Gruvan 1, Ingemar Larsson stg 216 BM, Mats Janne Mårsång 1:37, Leif Pettersson Mårsång 1:24, Roland Andersson stg 216 BH, Rose-Marie och Berndt Lindersson stg 216 BX, Kjell Nilsson Falerum 10:4. Anders Christiansson stg 216 BS och Kenneth Stenmark Mårsång 1:26.

Kopieringskostnader. Kostnaderna för kopiering på Rank Xerox på kommunkansliet och på Gevafax på byggnadskontoret har under ett år uppgått till ca 65 000 kr. För att minska eller i varje fall hålla kopieringskostnaderna på nuvarande nivå föreslår kommunkansliet viss ändring av rutinerna och att en ny kopieringsmaskin inköpes gemensamt för byggnadskontoret och övriga förvaltningar. Byggnadsnämnden har beslutat enligt förslaget föreslå fullmäktige att anvisa 21 000 kr för den nya maskinen.

Naturkåseri i Grebo. På söndag kommer Olof Söderbäck att visa färgbilder och kåsera om naturen i Åtvidabergs kommun med speciell tonvikt på Grebo. Vidare medverkar ungdomskören i Grebo. För arrangementet står Åtvidabergs kulturnämnd.

Tomtinventering i Falerum. Byggnadsnämnden har beslutat utföra en inventering över tillgänglig byggbar tomtmark i Falerum. Inventeringen skall utgöra underlag för fortsatta diskussioner.

Hundarna. Till dags dato har hundskatt erlagts för 836 hundar i Åtvidabergs kommun. Det verkliga antalet beräknas dock vara något större. Under 1974 tillkom 90 nya hundar i kommunen.

—erg

## PASSIONSKONSERT

I ÅTVIDS NYA KYRKA SÖND. DEN 9 MARS KL. 18.00

Verk av Aug. Söderman, J. A. Josephson, Rheinberger, W. A. Mozart, Harald Fryklöf m. fl.

Medverkande: Åtvids kyrkokör, ungdomskör och barnkör

Solist: MARIA MUCCHIANO-JOHANSSON

Dirigent: INGEMAR ERICSSON

VÄLKOMNA!

Åtvids församling — SKS



## Kursgård i pastoral miljö

När de kommunala förtroende-männen i Yxnerum omkring 1950 beslutade projektera för en ny skola hade man ingen anledning att tro något annat än att skolan var en både nödvändig och vettig investering. Den nya och efter den tidens förhållanden mycket fina skolan stod färdig i mitten av 50-talet. Samtidigt började elev-underlaget svikta och efter mindre än 15 års användning lades skolan ner. Sedan 1969 har den stått i skogsbrynet med sjön Yxningen för sina fötter mitt i ett stycke ovanligt fager svensk natur som ett monument över olycklig planering. Den nya storkommunen Björsäter försökte avyttra skolan men utan resultat. Inte heller sedan man gått upp i Åtvidaberg tycktes någon lösning gå att finna. Nu kostade den tomma skolan kommunen mellan 50 000 och 60 000 kr årligen. Men i denna n-



'Stig Strömberg, initiativtagaren och drivkraften bakom den kommande ombyggnaden av Yxnerums f d skola till kursgård för sju metallavdelningar i Östergötland. I bakgrunden skolan och sjön Yxningen

# Länets metallare satsar på Yxnerums skola

dens stund uppträdde en spekulant på scenen. Metalls olika avdelningar i Östergötland var på jakt efter en lokal för en framtida kursgård. I Yxnerums skola hade man ett lämpligt objekt. Så kom det till att skolan får en framtida användning, bygden ett välbehövligt tillskott och kommunen ett problem mindre.

Vid ett möte i Finspång 16 februari 1973 fattade representanter för sju metallavdelningar i Östergötland beslutet att försöka förvärva skolan. Nästan på dagen två år senare, eller den 17/2 1975 inleddes ombyggnadsarbetet vid skolan. Vägen dit har varit lång och kantad av ett brett demokratiskt förfarande och intensivt planeringsarbete.

### Skyndar långsamt

— Två års planerande kan tyckas vara onödigt lång tid men

ibland kan det vara förnuftigt att skynda långsamt, säger initiativtagaren och drivkraften bakom hela projektet Stig Strömberg, Metalls ordförande i Åtvidaberg. Inom varje avdelning har man noga diskuterat Yxnerum och andra alternativ. Så ingen kan säga annat än att demokratin fungerat väl i det här fallet. Under planeringsarbetet har vi måst rita om kursgårdens utseende flera gånger. Men vi tror att noggrannheten i planläggningen skall löna sig. Misstagen blir färre och att efteråt rätta till dem blir för dyrt.

I projektet med kursgård i Yxnerum deltar följande metallavdelningar; avd 140 Åtvidaberg, avd 12 Norrköping, avd 35 Mjölby, avd 37 Motala, avd 83 Linköping, avd 97 Finspång och avd 177 Gussum.

— Det är flera faktorer som samverkat till att vi valde just

Yxnerum, berättar Stig Strömberg. Men främst bör nämnas miljön och kvaliteten på byggnaden. Det är en medveten satsning att lägga en kursgård ocentralt. Som det nu är förläggs de flesta fackliga studier i restaurang- och krogmiljö. Den miljön kan nog vara bra på sitt sätt. Men inte för studier. Då krävs lugnare förhållanden. Och i Yxnerum tror vi oss ha funnit den nära nog idealiska platsen. Det är få platser i länet som kan visa upp finare natur.

### I gott skick

— Byggnaden är i gott skick. Det handlar alltså inte om en gammal träkåk från förra århundradet utan om en relativt modern skola. En hel del omändringsarbeten måste naturligtvis göras, men det är förvånansvärt hur väl vi kan utnyttja lokaliteterna, säger Stig Strömberg.

Det är således mycket som

kommer att hända på den nära 30 000 kvm stora tomten innan kursgården är klar att tas i bruk vilket enligt beräkningarna ska kunna ske i början av nästa år. Den gamla skolan kommer att genomgå en ordentlig upprustning iavändigt. F d klassrum görs om till rymliga lektionssalar, omklädningsrum blir eleganta grupp- eller sammanträdesrum. Gymnastiksalen skall bli motionsrum kompletterad med bastu.

### 40 elevrum

I en tillbyggnad blir det plats för kök, matsal, grupparbetsrum och förråd. Hotellavdelningen förläggs i en helt ny byggnad av typ suterränghus med fasaden mot sjön Yxningen. 40 elevrum inreds och möjlighet skall finnas att inkvartera två personer i varje rum. Den sammanlagda lokalytan när hela ombyggnaden är klar skall uppgå till 5 300 kvm.

Mellan hotellavdelningen och undervisningslokalerna skall man anlägga en simpool. På markområdet i övrigt anläggs gräsmattor, parkeringsplatser, en minigolfbana och motions slinga i skogen varterfer tid och pengar räcker till.

### 3,5 milj kr

Hela projektet är kostnadsberäknat till 3,5 milj kr. AMS-bidrag utgår med 33 procent av de s k statsbidragsberättigade kostnaderna. Arbetet skall utföras av generalentreprenör som i det här fallet är BPA i Linköping. Skolan köptes av Åtvidabergs kommun för 150 000 kr. Kommunen har också åtagit sig att anlägga reningsverk och dra ledning. Det arbetet har kostnadsberäknats till drygt 200 000 kr.

— Avsikten är att kursgården skall fungera året om. Den kommer att drivas utan vinstintresse, uppger Stig Strömberg. Studieverksamheten i hela landet tenderar att öka. Inte minst sedan den nya lagen om ledighet för studier. För vår del betyder inte det här projektet en ökad ekonomisk satsning utan att vi flyttar över pengarna på verksamhet i egna lokaler. Vi kommer att göra allt för att få skolan så trivsamt som möjligt, att ordna goda förutsättningar för dem som jobbar i fabriker-na att motta undervisning i en sund och uppfriskande miljö.

— Personligen tycker jag det är verkligen roligt att få vara med om att förverkliga den här idén, säger Stig Strömberg. Han har själv i kommunfullmäktige försökt få nämnder och styrelser intresserade av att hitta på ett användningsområde för skolan. Där hände dock ingenting och då föddes idén med en kursgård.

### Positivt för bygden

— Den nya kursgården kommer att innebära något positivt inte bara för vår del på metallsidan, säger Stig Strömberg, utan också för området som sådant. Yxnerum är ett hörn i kommunen där inte mycket mer hänt under de senaste åren än att folk flyttat därifrån. Kanske kan vi bidra till att vända den trenden.

När kursgården är klar kommer man att kunna erbjuda 4—5 fasta arbetstillfällen. Det är redan flera personer i trakten som hört av sig. Vid toppbeläggning kommer det att behövas ytterligare personal.

Det är inte alls meningen att vi skall utestänga ortsbefolkningen från skolan, påpekar Stig Strömberg. Man har tidigare använt lokalerna för studiecirkel och efter begravingar. Det ska man kunna göra också i framtiden, fast i mycket bättre lokaler.

### Utställning från Riksutställningar

## COLLAGE

Kavalkad av svensk collage- och objektkonst under 50 år — visas 8—23 mars i Fullmäktigesalen, Gamla kommunalhuset.

Utställningen öppen: Lörd. 10.00—15.00, sönd. 13.00—17.00, övriga dagar 11.00—13.00, 16.00—19.00

Fri entré

Åtvidabergs kulturnämnd



# ÅTVIDABERG

8/3

Collage. Med början lördag och två veckor framöver visas Riksställningens vandringsutställning Collage i fullmäktigesalen i Gamla kommunhuset. Utställningen som omfattar ett 50-tal konstverk ger en översikt av de viktigaste insatserna som gjorts på collageområdet i Sverige under de 50 år som teknikerna funnits. Samtidigt vill man visa konstarnas mångsidighet och skiftande uttrycksmöjligheter. Det är första gången som en vandringsutställning sammanställs med dylikt materiel och man har därför gett utställningen en historisk karaktär. Bland deltagande konstnärer kan nämnas Gösta Adrian Nilsson, Siri Derkert, Olle Nyman och Peter Weiss. Utställningen presenteras som ett "rum i rummet" där yterväggarna utgörs av fotoförstoringar av berömda utländska collages från 1912 och framåt. Kollektionen har sammanställts genom lån från museer, samlare och konstnärerna själva.

**Milsimmet.** Den femte dragningen i Milsimmet gav följande veckovinnare: Gun Kremml, Anton Bolkovic, Ingvor Wasniowsky, Yvonne Lind, Evy Berg, Britt-Marie Tancred, Rut Mårtensson och Margit Andersson.

**Elevavgifter.** Skolstyrelsen har godkänt för utbetalning 5921 kr i elevavgifter till Stockholms, Linköpings och Norrköpings kommuner.

**Skolkarta.** Skolstyrelsen beslöt på onsdagen bifalla en framställning från OK Eken om bidrag med 675 kr för framställning av en skolkarta i anslutning till bl a Alléskolan.

**Fortsatt anställning.** Skolstyrelsen har bifallit framställningar från följande anställda att få kvarstå i tjänst under läsåret 1975-77: Astrid Dahlberg, Linnéa Fredriksson, Lilly Jernberg, Lisa Ståhlbom-Rohlen och Margit Wessman och för höstterminen 1975 Svea Karlsson.

**Till tjänsten som skolstaderska** vid Centralskolan har bland sex sökande utsetts fru Signe Lundqvist.

**Lokalbehov i Folkparken.** Skolstyrelsen har utsett Roland Johansson och Lillies Rydberg att representera skolstyrelsen i en kommitté som har att utreda det framtida lokalbehovet i Folkparken.

**Stor musikhögtid i Nya kyrkan.** Åtvids nya kyrka blir på söndag platsen för en högtidsstund för det musikintresserade Åtvidaberg. Då är det dags för den årliga passionskonserten med deltagande av Åtvids kyrkokör, ungdomskör och barnkör. Sångsolist är Maria Mucchiano-Johansson och för dirigentskapet svarar Ingemar Ericsson som även framför ett par orgelstycken av Rheinberger. Konsertens huvudnummer är August Södermans mässa Andliga sånger med kyrkokören, Maria Mucchiano-Johansson och Christer Carlsson på orgel. På ungdomskörens program står bl a Josephsons Sannerligen, han bar vår krankhet medan barnkören sjunger Han på korset av Fryklöf. Av Maria Mucchiano-Johansson får man även höra sånger av Mozart och Franck. Förutom de redan nämnda medverkar också Arne Gustafsson, flöjt, och Britta Kindesjö, cello. Konsertarrangörer är Åtvids församling och SKS i Åtvidaberg.

## Svar till Åtvidaberg:

# Livsmedelsverket lovar nya normer för kontroll

För ett par veckor sedan beslöt hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg att tills vidare upphöra med all bakteriologisk provtagning av livsmedel. Man motiverade det drastiska beslutet med att det sakns officiella normer och metoder för hur analyserna skall bedömas. Så länge det inte finns allmänna föreskrifter anser man i Åtvidaberg att det är meningslöst att lägga ut dyra pengar på provtagning eftersom man får varierande besked från olika laboratorier. Om man får någon bedömning alls. Hälsovårdsnämnden tillställde livsmedelsverket en skarp skrivelse i ärendet. Verket säger i det av generaldirektör Gösta Björkman undertecknade svaret som kom på fredagen att man är fullt medveten om förhållandena och de svårigheter detta kan föra med sig i enskilda fall.

Livsmedelsverket anser dock att hälsovårdsnämndens i Åtvidaberg agerande står i strid mot gällande lagar och förordningar och meddelar att officiella normer är under utarbetande och beräknas föreligga vid halvårsskiftet i år.

Livsmedelsverket uppger att man för att medverka till en minskning av kommunernas utgifter för livsmedelskontrollen har utarbetat ett nytt förslag. Detta innebär att kostnaderna för kontrollen i viss utsträckning skall ersättas av livsmedelsföretagen själva. De nya reglerna har redan godkänts av regeringen och kommer att meddelas i en särskild kungörelse, som är avsedd att träda i kraft den 1 juli 1975.

Vad gäller de nuvarande problemen säger verket att det laboratorium man vänder sig till eller nämnden själv inte har möjlighet att bedöma resultatet kan man vända sig till högre myndighet. I första hand till länsstyrelsen eller i

annat fall direkt till livsmedelsverket.

Verket anser därför inte att Åtvidabergsnämndens motiv är godtagbart. Man anser att beslutet att upphöra med den bakteriologiska livsmedelskontrollen står i strid med nämndens skyldighet enligt 24 paragraf livsmedelslagen och paragraf 48 livsmedelskungörelsen.

### NÄMNDEN SUVERÄN

Det är noterbart att livsmedelsverket använder uttrycket "anse". Det är alltså inte fråga om en direkt uppmaning eller ett åläggande. Detta kan inte heller livsmedelsverket göra. I livsmedelskungörelsen står nämligen att hälsovårdsnämnd skall fortlöpande taga de prov och göra de undersökningar som med hänsyn till livsmedels hanteringen inom myndighetens ansvarsområde fördras för tillsynen. Och det är nämnden och dess tjänstemän som själva och suveränt avgör när så är fallet.

För närvarande utreder två ar-

betsgrupper inom livsmedelsverket frågan om metoder och normer för bakteriologisk undersökning av livsmedel. Resultatet av detta arbete är avsett att vara klart i mitten av 1975.

### CENTRALT VERK ERKÄNNER

Distriktshälsovårdsinspektör Lars Laager säger i en kommentar att syftet med nämndens beslut var att få centralt verk att erkänna att det råder stora svårigheter för lokala hälsovårdsmyndigheter. Vår avsikt var att få till stånd officiella riktlinjer och det har vi lyckats med. Sålunda slipper man i framtiden från lokalt håll vara föremål för laboratoriernas mer eller mindre godtyckliga bedömningar. Sannolikt har nämndens agerande i Åtvidaberg påskyndat utarbetandet av officiella normer. Visst anser vi att provtagningar måste göras. Men som förhållandena nu är så är det meningslöst, slutar Lars Laager.

CHRISTER BERG

Till läkare och personal samt distriktssköterska på Hälsovårdscentralen i Åtvidaberg, läkare och personal på Regionsjukhuset i Linköping, släkt och vänner samt Smyrnoförsamlingen i Åtvidaberg riktas härmed ett varmt och ödmjukt tack för god omvårdnad samt vänligt deltagande vid vår älskade Makas och Moders,

HILDA JOHNSON,

sjukdom och bortgång. För alla vackra blommor, tal och sång vid hennes bår samt för insamlade missionsmedel - vårt innerliga tack till Er alla.

Åtvidaberg den 7/3 1975.

CARL JOHNSON

Barn

Barnbarn

Vår SON,  
Hans och Lars lillebror  
Irene och Lennart Karlsson  
f. Nylund, Åtvidaberg  
Linköpings KK den 6/3 1975.

## SLIPRAR

Extralånga, 21 st., 15,-/st.

Tel. 104 43

Hjärtligt tack, Bertil,  
för den angenäma jubileumsmiddagen.  
Personalen på Sandelius Konditori

## Meddelande

Under tiden 10 mars-10 april kommer spolning nattetid att utföras på vattenledningsnätet inom Åtvidabergs tätort. I samband härmed kan vattnet tillfälligt bli missfärgat genom att rostavlagringar släpper från rören.

ÅTVIDABERGS KOMMUNS BYGGNADSKONTOR



10/3

# ÅTVIDABERG

## Kurt Höckert ny ordförande i AIF

Åtvidabergs idrottsförening hade årsmöte på fredagskvällen i klubblokalen på Oscarsvägen. Förhandlingarna med ett 50-tal medlemmar leddes av Lennart Ottosson. Årsmötet valde Kurt Höckert till ny ordförande efter Enar Wiklund som avböjt omval. Enar Wiklund kvarstår i styrelsen på platsen efter Rune Sandahl.

En ny sektion bildades, en motionssektion. Till ledamöter i den nya sektionens styrelse utsågs Birgitta Kullgren, Aina Loord, Maj Adahl och Lennart Ottosson. Nya medlemsavgifter fastställdes. Medlemmar upp till 15 år betalar 10 kr och äldre än 15 år 20 kr per år. Familjekort kostar 50 kr. Med anledning av att klubben i år fyller 40 år beslutade man att denna händelse skall firas med ett jubileum.

Antalet medlemmar i AIF uppgick vid årsskiftet till 564 varav 195 under 12 år och 120 i gruppen 12-25 år. I verksamhetsberättelsen påtalar styrelsen problemet med bristen på ledare. Tänk om vi i stället för att ägna all tid åt att samla ihop pengar kunde ägna vår tid till att instruera ungdomarna, skriver man och ställer förhoppningar på de ungas föräldrar.

Av sektionernas berättelser framgår att aktiviteterna varit omfattande. Basketsektionen har haft 50 pojkar och flickor i minibasket och 60 pojkar i ungdomsbasket. Friidrottssektionen pekar på 1800 starter i Humparundan och 260 deltagare i skol-DM i terräng. Vidare har många fina resultat uppnåtts av Anders Öberg, Ulf Nilsson, Lennart Bergström och Peter Hultgren bland många andra.

Gymnastiksektionen har haft ca 400 gymnaster igång varje vecka i ett omfattande grupprogram. De ca 10 pojkarna i tävlingsgymnastik har återigen visat att Åtvidaberg har de bästa pojkgyrnasterna i länet. Motionssektionens sk tjockisgrupper aktiverade under året 79 personer som under året redovisar en sammanlagd viktminskning på ca 250 kg. Orienterarna har liksom skidåkarna, av känd anledning, haft begränsad verksamhet. Ekonomiskt var 1974 ett gott år för AIF. Kassen balanserade på ca 61 900 kr med ett överskott på ca 2 660 kr.

Efter förhandlingarna avtäckades den avgående ordföranden Enar Wiklund av K G Petersson. Två filmer visades och sammankomsten avslutades med kaffe och landgång.

—erg

## Ny ordförande i Åtvidabergs FCO

Till ny ordförande i Åtvidabergs FCO efter Hans Rosengren har valts Agne Svensson. Vid organisationens årsmöte i torsdags utsågs också Inge Eriksson till vice ordförande efter Ivar Rydh och till ny propagandaledare valdes Hans Andersson efter Aina Göransson.

Agne Svensson nominerades till ledamot i FCO-distriktets styrelse och Tuve Martinsson till länsarbetsnämnden. Vidare utsågs ombud till FCO-distriktet och ledamöter i en rad kommittéer. Vid årsskiftet uppgick antalet medlemmar till 2 689 och antalet anslutna organisationer till 21.

Efter förhandlingarna framförde Föreningsteatern vid Norrköping-Linköpings stadsteater Afrika talar. Olof Wallin anmälde pjäsen och ledde även den efterföljande diskussionen.

Arbetsituationen. Av arbetsförmedlingens månadsrapport för februari framgår att man under månaden noterade 136 arbetssökande därav 46 kvinnor. Det var en minskning med åtta jämfört med januari siffrorna. Av de 136 var 126 utan sysselsättning, 4 hade varaktigt arbete, 4 tillfälligt arbete och två var värnplikliga. Av samtliga arbetssökande var 27 under 25 år medan 51 personer var äldre än 60 år. Antalet nyanmälningar under månaden uppgick till 22 medan 26 avanmälades. Vid månads-skiftet kvarstod 97 arbetssökande varav 67 tillhörde arbetslöshetskassa. De flesta arbetssökande önskade jobb inom verkstads, byggnads och serviceyrkena. 13 personer är just nu sysselsatta med beredskapsarbeten, AMS-utbildning m.m. Vid månads-skiftet fanns 43 lediga platser anmälda till arbetsförmedlingen. Främst söks yrkesfolk till metall- och träsektorn.

En misstänkt rattifyllerist greps natten till lördagen i Åtvidaberg. Mannen som är i 30-årsåldern och inte hemmahörande i Åtvidaberg fördes till läkare för blodprovstagning.

Promenader i Botorp. Friluftsförbundet anordnade på söndagen i samband med OK Ekens träning vid klubbstugan i Södra Botorp natur- och hållifrompromenader för icke-orienterare. Vi vet, säger Ann-Sofie Söderberg i Främjandet, att orienterarna har många supportrar, oftast familjemedlemmar, med sig som inte har något annat att göra än att vänta. För den här och även andra grupper av motionsintresserade borde något göras, påpekar fru Söderberg. På söndagen hade man lagt en två km lång slinga i skogen där omkring 50-talet deltagare dels fick lära sig en del om naturen och dels svara på frågor om fetma. För dm som ville lämna kvar de mindre barnen vid klubbstugan hade man ordnat barnvakt och i mål gavs tillfälle till korvgrillning. Försöket sog så väl ut att arrangörerna har planer på att göra om evenemanget. Resultat från tipspromenaden: ungdom 1) Anna Johansson; 2) Eva Nilsson och Åsa Degerstedt. Vuxna: 1) Nils-Erik Gustavsson; 2) Berit Johansson och Birgitta Gustavsson; 3) Birgitta Kullgren. Utslagsfrågan gällde ekens omkrets. Rätt svar var 170 cm.

ICA hallen  
Getingen

LÅGRIS LÖRDAG  
FÄRSKA RÅKOR  
SVENSKA

1 98  
HG

MAX 4 HG PER KUND

lågpris lördag - söndag  
SKINKSCHNITZEL

I SKIVOR

1 95  
HG

Dalabagarn's bröd till

STORKÖPSPRIS

1 st Favorillimpa, 1 st Formbröd  
8 st Tekakor

NU

6 95

LÖRDAGSÖPPET KL. 9-18  
SÖNDAGSÖPPET KL. 10-18

En ICA hall med sting

8/3



I AFTON

DANS

BERGELINGS ORKESTER

Söndag

FAMILJEMIDDAG

Hjortstek med viltsås  
och gelé

Frasväfflor med sylt  
och grädde

VÄLKOMNA!

HOTELL-RESTAURANG

STALLET

Åtvidaberg - Tel. 0120/119 40

Ett SARA-hotell



## Första fastemarschen i Ätvidaberg

På lördagen anordnades för första gången en fastemarsch i Ätvidaberg. Under ledning av komminister Bo Linnros och församlingsassistent Lena Nordin hade tidigare ett 20-tal ungdomar från Kyrkans ungdom och Klubb 74 varit på besök i ett antal hem där givare fått anteckna ett viss gåvobelopp per avverkad kilometer.

På lördagsförmiddagen samlades man med bössor och plakat på gågatan mellan varuhuset. Klockan tolv påbörjades fastemarschen. Med Bo Linnros, Lena Nordin, Octavia Johansson och Stefan Bjarnegård i spetsen begav sig skaran sjungande i väg i riktning mot Nygårdsområdet. Allt medan det regniga vädret höll i sig.

Under den nära 15 km långa marschen hann man med att besöka även Östergården, Edberga, Söderleden. De insamlade medlen, drygt 2 100 kr går till Lutherhjälpens fasteinsamling.

Metalls avd 140 i Ätvidaberg har haft möte och därvid nominerat kandidater till styrelse och andra förtroendeuppdrag för nästa verksamhetsår. Stig Strömberg nominerades för omval till ordförande och likaså omval för Berndt Skogh. Till ny kandidat i styrelsen efter Vilhard Nylund nominerades Gunnar Persson. Vidare utsågs ombud till ABF, föreningen Ätvidabergs Folkpark, FCO, Konsum centrala Östergötland och Unga örnars vänner. Oförändrat arvode för 1975 fastställdes. Rapporter lämnades från ombyggnaden av Yxnerums skola och tecknandet av lokalavtal med Hannäs mekaniska verkstad.

Lärbostaden i Falerum. Folkskollärare Stig Hultenius har anhållit om skolstyrelsens yttrande till kommunstyrelsen angående ev förvärv av lärbostaden Tingetorp 1:10 i Falerum. Skolstyrelsen säger att en ev försäljning av bostaden principiellt kommer att påverka hela frågan beträffande samtliga lärbostäder i kommunen. Skolplaneringskommittén fick nu i uppdrag att utreda frågan och inkomma med förslag till skolstyrelsen.

Världsböndagen firades på fredagen i Ätvidaberg med två välbesökta sammankomster i Baptistkyrkan. Vid eftermiddagens möte som leddes av Octavia Johansson talade missionär Margit Öman. Ätvids församlingspensionärskör under ledning av Anna-Lisa Wärme framförde Gud har gett åt fågeln dess vinar a vForstensson och O slighet, o gåtfullhet av Lidman. Mötesledare vid det senare mötet var Else-Marie Andersson. Även vid detta tillfälle talade missionär Öman. För sång- och musikinslag svarade ungdomar från ortens olika församlingar. Årets program har utarbetats av kvinnor i Egypten. Rubriken för världsböndagen var Fullkomligt förenade i ett. Den kollekt som denna dag samlas in i kyrkorna världen över går till stipendier till unga kristna kvinnorykesutbildning.

Ätvidabergs ridklubb har haft årsmöte på Ätvidabergs hotell. Förhandlingarna leddes av Sverker Elwing som även omvaldes till ordförande. Nya i styrelsen blev Göran Malmström, Jan Johansson och Agneta Walén. Klubben har omkring 150 medlemmar varav 120 juniorer. Under verksamhetsåret färdigställdes ridhuset med klubbtrum och vidare byggdes stallet ut för ytterligare fem hästar. Totalt kan man nu uppställa 16 hästar. Man bedriver en omfattande ridverksamhet och bl a deltar varje vecka ca 130 elever i ridutbildningen. Vidare har klubben för Alléskolans räkning ordnat fullt valt arbete för 26 elever. Klubbens driftskostnader har inte minst på grund av den dåliga höskörden ökat kraftigt. För närvarande för s diskussioner mellan klubben och kommunen om utökad driftbidrag. Förutom ekonomisk diskuterades planer på att iordningställa en utemange.

— Chaufför Henry Rosén, Ätvidaberg, jordfästes på lördagen i Gravkapellet på Ätvids nya kyrkogård. Före akten sjöng fru Maria Mucchiano-Johansson Jag har hört om en stad av Lithell. Jordfästningen förrättades av komminister Bo Linnros som talade över 1 Kor 15:42-4 varefter fru Mucchiano-Johansson sjöng Jag är främling av Lorenz. Stilla orgelmusik utförd av musikdirektör Ingemar Ericsson omramade akten. Blommor märktes från DHR-kamraterna, Ätvidabergs pensionärsförening och grannarna på Söderleden 13.

— Lackerare Ragnar Eklund, Ätvidaberg, jordfästes på lördagen i Gravkapellet på Ätvids nya kyrkogård. Officiant var komminister Bo Linnros som talade över Ps 119:50. Musikdirektör Ingemar Ericsson spelade stilla orgelmusik före och efter akten. Blommor märktes från Länkkamraterna och Facit AB.

— Hemmansägare Alvin Lööf, Rumma, Falerum, jordfästes på lördagen i Gärdserums kyrka. Före akten spelade kantor Nils Bokblad Largo av Runbäck. Hr Christer Berg sjöng Var jag går i skogar, berg o dalar av Ahnfelt. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Claes-Göran Rosén som talade över Ps 42 och sjöng begravningsmässan. Efter akten sjöng hr Berg Jag har hört om en stad av Lithell. Slutligen spelades Fantasi av Bach. Blommor märktes från Hannäs pensionärsförening.

# 30 %

på alla

## STUVAR

denna vecka!

## STUVBITEN

Bokbindaregatan 5  
Ätvidaberg



## Imponerande Åtvidskonsert

Söndagskvällens passionskonsert i Åtvids nya kyrka illustrerade återigen på ett påtagligt sätt den fina kvaliteten på det lokala musiklivet i Åtvidaberg. Att ett så relativt litet samhälle förmår bjuda den musikintresserade allmänheten inte bara på ett livligt och varierande utbud året runt utan också på förstklassiga prestationer upphör nog aldrig att imponera.

Stor del av framgångarna skall tillskrivas Ingemar Ericsson, musikköregörare och ortens klockare, som på sitt mjuka personliga sätt inspirerar kören och instrumentalisterna till följetongsvis utmärkta insatser. Han känner sitt folk mycket väl naturligtvis och detta i kombination med förnuftigt vald och väl anpassad repertoar gör att musikvännerna får många högtidsstunder. Som nu i söndags till exempel. Allt serverat av lokala amatörer under ledning av dirigenten, ackompanjatören och solisten Ingemar Ericsson.

Det rikhaltiga och föredömligt korta (en timme) programmet inleddes av Ingemar Ericsson som på orgel framförde Rheinbergers 1:a sats ur Sonat nr 4 i a-moll. Ett spännande verk, ömsom vemodigt och förtröstansfullt, ömsom bombastiskt lysande. Än en gång visade Ingemar Ericsson att han är de lyriska partiernas mästare och de häftiga växlingarnas härskare.

Programmet fortsatte med det åtvidabergska körlivets lilla pärla, kyrkans barnkör, som sjöng två små smycken av Fryklöf och Nannin. Ljust, klokkrent och präglad av frimodig livskraft.

Mera mogen i klang och därmed också mera präglad av stundens allvar stod därefter ungdomskören för tre sånger av Schubert, Josephson och Lindgren. Särskilt minns man det fina framförandet av Du går Guds lamm Du milda av Schubert.

Med sedvanlig timbre sjöng sopranen Maria Mucchiano-Johansson Mozarts Laudate dominum och den klingande vackra Panis angelicus av Franck. Som sista programpunkt kom konsertens huvudnummer, August Södermans mässa Andliga sånger med Åtvids kyrkokör, Maria Mucchiano-Johansson som solist och Christer Carlsson på orgel. Trots att det manliga inslaget kunde vara större har Ingemar Ericsson i kyrkokören ett väl så känsligt och pålitligt instrument. Kunnigt och tonsäkert följer man dirigentens intentioner. Denne ser hela tiden till att kören håller sin

spänst och fräschhet och inte faller in i det för så många amatörkören vanliga tröskverksdunket.

Södermans mässa tolkades på ett utomordentligt finstämt sätt. Skall man nämna något parti före ett annat bör särskilt framhållas det oändligt vackra Virgo glorioso med Maria som solist. Ävenså den pampiga avslutande Osanna, där körens kvalitet sannerligen prövades. Och höll.

Slutligen förtjänar de unga och duktiga ackompanjatörerna ett omnämnande: Arne Gustavsson, flöjt, Christer Carlsson, orgel, Christina Berg, cembalo, Britta Kindesjö, cello, och Carina Antonsson, fiol.

Bland 22 andra mycket nöjda konsertbesökare återfanns

CHRISTER BERG

## Gamlebydam överraskade

Lennart Ranebäck, Gamleby BK, blev totalsegrare i Åtvids nationella bowlingtävling som färdigspelades på söndagen. Han ställde upp i den allra sista starten och förpassade med sina 1586 åtvidabergaren Ulf Nyman till en andra plats. För en förnämlig prestation svarade en annan Gamlebybo. Det var Elvy Thunberg, BK Garpen, som utan handikapp slog 1505 och därmed överlägset vann damklassen.

Tävlingen samlade drygt 120 spelare och var den första efter hallens välbehövliga ansiktslyftning i de yttre regionerna och installationen av nya kugelresningsmaskiner. Åtvids nationella arrangerades gemensamt av de tre hemmaklubbar BK Facit, BK Bambino och BK Slaget.

Resultat:

Klass A—B: 1) Lennart Ranebäck, Gamleby BK, 1586; 2) Ulf Nyman, BK Bambino, 1574; 3) Einar Lindgren, IFK Linköping, 1565.

Klass C—D: 1) Karl-Ake Bergström Club Brasken, 1516; 2) Kennet Dahlgren, BK Bambino, 1515; 3) Yngve Nilsson, Lincopia, 1511; 4) Kenneth Johansson, BK Filbyter, 1497; 5) Arne Lundqvist, BK Vättern, 1492; 6) Sven Hjertström, Lincopia, 1488; 7) Ake Andreasson, BK Filbyter, 1485; 8) Rune Andersson, BK Facit, 1485.

Damer, med handikapp: 1) Elvy Thunberg, BK Garpen, 1505; 2) Sonja Davour, BK Slaget, 1423; 3) Lilly Karlsson, Ettan, 1407.

Olicensierade: 1) Lars-Ove Olsson 1350; 2) Bert-Ove Karlsson 1339; 3) Lars Ankarberg 1313.

Grebo. I matsalen i Grebo skola hade på söndagseftermiddagen omkring 70 personer samlats för att lyssna till ämnesläraren och naturvårdsinventeraren Olof Söderbäck när han kåserade om naturen i Åtvidabergs kommun. På sitt medryckande och underhållande sätt redogjorde han för en rad av de mer eller mindre märkliga företeelser som naturen i Åtvidaberg bjuder på. Speciellt uppehöll han sig kring naturen i Grebos omgivning. Kåseriet illustrerades med egna färgbilder. Vid sammankomsten medverkade även Grebo ungdomskör med ett flertal visor med anknytning till naturen. Arrangör var Åtvidabergs kulturnämnd

Försäljning i Gärdserum. Församlingshemmets syförening i Gärdserum hade försäljning i Församlingshemmet på fredagskvällen. Kyrkoherde Claes-Göran Rosén inledde med en passionsandakt. Med Gunnar Landin, Åtvidaberg, som utropare och med en köpkraftig publik blev försäljningsresultat rekordartat och arrangörerna kunde räkna in 4 700 kr när auktionen var slut. Då hade ett stort urval av handarbeten och annat åtråvärt gått under klubban. Man hade också under kvällen haft servering av kaffe med hembakat bröd och ostkaka och sålt lotter. Kyrkoherde Rosén tackade alla som bidragit till det goda resultatet och höll en kort avslutning.

Hannäs. Vid söndagens högmässa i Hannäs kyrka medverkade barnkören under ledning av fru Gurlu Fredriksson. Som postludium sjöngs Han på korset, han allena av Sörensson. Predikant och liturg var kyrkoherde Claes-Göran Rosén.



## HUNDSKOLAN

startar sönd. den 16/3 kl. 10 med nybörjar- och fortsättningskurser. Information, inskrivning och

UPPVISNING I  
LYDNADSDRESSYR

Klubben bjuder på kaffe med bröd. För vidare upplysn. ring Ingrid Fredriksson, tel. 210 87.

Passa på att lära din hund och dig själv litet hundvett.

Alla raser välkomna!

En POJKE  
Marianne Arwidsson och  
Per-Olov Knutsson  
Linköpings KK den 8/3 1975.



12/3

Åtvidabergs hemvärn genomförde under söndagen sin ordinarie värövning med deltagande av närmare 80 hemvärnsmän. Övningen omfattade bl a eldöverfall på transportkolonnen, bekämpning av flygplan och sjukvårdstjänst. Instruktioner från Fo 41 och hemvärnsamariter från hemvärnsområdet ledde övningen. Lunchförplagnaden, ärtsoppa m m, serverades vid Hemvärgården av Åtvidabergs lottakår. Vårövningen var upplagd av tf hemvärnschefen Arne Ahlsén. Denne kommer vid månadsskiftet mars/april att efterträda Ingvar Arvskog som hemvärnschef i Åtvidaberg. Ingvar Arvskog lämnar då posten efter 12 år för att i stället bli ställföreträdande kretshemvärnschef.

Betelförsamlingen i Falerum och Broddebo friförsamling hade under veckoslutet besök av en grupp elever från Helgelseförbundets missionsskola i Götåbro, Kumla. I Betel, Falerum, medverkade evangelisterna Rachel Nilsson, Asele, och Solveig Johansson, Huskvarna. Mötesledare var pastor Ingvar Nyström. Offerinsamlingen till missionsskolan uppgick till 113 kr. I Broddebo missionshus talade Hans Stenblom, Thomas Strand och Lennart Lindqvist. Elevgruppen gästade på söndagseftermiddagen även Fröjerum och Holmbo där välbesökta möten hölls.

**Orientering.** Söndagens friluftsrangemang med orientering, naturstig m m vid OK Ekens klubbstuga i Södra Botorp hade samlat ett stort antal människor. Omkring 65 deltagare orienterade på de fyra träningsbanorna som lagts av Teuvo Grönman och Lars Larsson. I det vackra värvärdet var det många icke-orienterare och andra motionsintresserade som gick Friluftsrangemangets naturstig. Resultat: bana A 12 km: 1) Pär Eriksson 1.19.55; 2) Lennart Larsson 1.22.15; 3) Björn Söderbäck 1.33.55. Bana B 9,2 km: 1) Bo Söderström 1.13.30; 2) Holger Persson 1.14.35; 3) Lars-Gösta Kindholm 1.19.00; 4) Kjell Samuelsson 1.19.45; 5) Bengt Carlsson 1.23.05. Bana C 5,25 km damer: 1) Christina Johansson 50.00; 2) Kerstin Eriksson 51.05; 3) Marie Johansson 51.20; 4) Catharina Forsén 57.00; 5) Inger Carlsson 1.11.30. Bana C herrar: 1) Ingemar Wernersson 42.10; 2) Allan Bengtsson 42.45; 3) Claes Rask 42.50; 4) Micael Johansson 43.05; 5) Bo Ristenstrand 43.05. Bana D 2,65 km damer: 1) Helena Bengtsson 28.0; 2) Helene Eriksson 31.15; 3) Anna-Lena Gustavsson 32.10; 4) Kerstin Carlsson 35.45; 5) Karin Jonsson 35.55. Bana D herrar: 1) John Forsberg 23.40; 2) Sven Forsberg 23.30; 3) Björn Jonsson 35.55; 4) Roy Andersson 37.00; 5) Bertil Andersson 37.00.

Hannäs bygdegårdsförening har haft årsmöte i Bydegården, Kvarnvik. Hela styrelsen med Ingvar Adolfsson som ordförande omvaldes. Till ombud vid distriktsstämman utsågs Ingvar Adolfsson och Arvid Carlsson. Kassen har omslutit 10 670 kr med en behållning på 2 338 kr. Lokaler utnyttjades flitigt under året och var uthyrda till föreningar och andra sällskap vid 108 tillfällen. Man beslutade om ut- och invändig målning av byggnaderna. För att kunna utföra planerade arbeten kommer man dels att begära kommunalt anslag och dels själva ordna en fest under sommaren.

Evangelistgrupp besökte Björka, Edsbruk. En mycket välbesökt sammankomst hölls på lördagskvällen i Björkagården, Edsbruk, då en elevgrupp från missionsskolan Götåbro i Kumla kom på besök. Pastor Ingvar Nyström välkomsttalade och mötesledare var Thomas Strand. Rachel Nilsson berättade om missionsskolans utbildning av pastorer, missionärer och ungdomsledare. Thomas Strand sjöng solo och ledde allsång med publiken. Offer för missionsskolan uppbars.

Helgelseförbundets östgotamission höll på söndagen traditionell vårhögtid i fritidslokalen i Norsholm. Betanieförsamlingen stod för värdskapet. Pastor Allan Näsvald hälsade välkommen. Mötesledare var pastor Ingvar Nyström och som talare och sångare tjänade pastor Evert Carlford med familj, Finspång. Offerinsamlingen för missionen inbringade 400 kr. Den välbesökta sammankomsten avslutades med kyrkkaffe.

Kultur i kommunerna var rubriken för en tvådagarskurs i Åtvidaberg under veckoslutet i samarrangemang mellan ABF och länets socialdemokrater. Omkring 30 deltagare från olika orter bevästade kursen som leddes av Jan Hedberg. Inledningstalare var Allan Malmberg från kommundepartementet.

Nollan fattades. I gårdagens anmälan av söndagens Passionskonsert i Åtvidaberg hade försmädligt nog en liten nolla råkat på avvägar. Antalet konsertbesökare uppgick till 220 och inte 22 som det kom att stå i referatet.

## JUST NU!

Fynd i beg. Uthyrning av kameror och projektorer.

BENGTS FOTO — Tel. 133 70

## Åtvidabergs Fastighetsägareförening

håller ÅRSMÖTE i Godtemplargården tisd. den 18/3 kl. 19. Film. Kaffe. Alla intresserade välkomna!

Styrelsen

## Strömavbrott

På grund av erforderliga arbeten avbryts strömleveransen fredagen den 14 mars 1975 kl. 14.30—16.00 för abonnenter anslutna till högspänningsledningen Eksjöfall, Packarp, Solltorp, Ycke, Ulrika samhälle, Äntefall, Hässlehytta, Skördefall, Örsebo, Pikedal och Strängnäs med avgreningar.

Bolaget förbehåller sig ovillkorligen rätt att under ovan nämnda tid hålla ledningarna spänningsförande.

FORSASTRÖMS  
KRAFTAKTIEBOLAG

13/3

## Åtvidaberg

På tisdag i nästa vecka gästas Åtvidaberg av den unge tjeckiske gitarrmästaren Vladimir Mikulka. Vid en gitarrafton i Alléskolan kommer han att ge prov på sin repertoar som omfattar det mesta från Renässansklassiker till modern tjeckisk gitarrmusik. Som arrangör i Åtvidaberg står SKS och Åtvidabergs musikabonnemangsförening.

OK Ekens ungdomsavdelning har haft en välbesökt familjeträff i Långbrottskolans aula där man presenterade vårens och försommarens övningar. Bl a kommer man att anordna en orienteringskurs enligt naturmetoden och arrangera orientering på en friluftsdag för klasserna 5 och 6. Vidare kommer de intresserade ungdomarna på Alléskolan att erbjudas orientering i fritt valt arbete. Som avslutning på träffen visade Bengt Carlsson filmupptagningar från förra årets ungdomsläger, 5-dagars och Gotlandsresan.

Björstätter. Som ett led i den pågående fasteinsamlingen till Luthershjälpen har man i Björstätter inbjudit intendent Thorsten Månson, Stockholm. Denne som arbetar inom Luthershjälpen kommer på söndag att predika i Björstätters kyrka. Efter gudstjänsten kommer han vid kyrkkaffet i Församlingshemmet att visa film och berätta om sitt arbete.

Björstätter—Yxnerums lrf behandlade vid sitt årsmöte på tisdagskvällen en motion från Björn Nilsson, Tegelsäter. Denne efterlyste en kår av ersättare för ensambrukare som på grund av exempelvis sjukdom tillfälligtvis inte kan sköta sitt jordbruk. Bertil Ristenstrand hävdade att den avhyttarverksamhet som i dag finns för mjölkproduktionen även i framtiden kommer att vara otillräcklig. Årsmötet beslutade överlämna motionen till länsförbundsstämman med beaktande även av mjölkproducenternas problem. Till ny kassör efter Göran Stoltz som flyttat från orten valdes Birgitta Eskilsson. Carl G Nilsson nyvaldes i styrelsen. På övriga poster förrättades omval. Slutligen höll Sten och Märta Eskilsson ett uppskattat föredrag om en resa i Sovjetunionen.

Milsimmet. Vinnare i 6:e veckan av Milsimmet blev Eivy Berg, Eivor Franzén, Anne-Marie Lindström, Axel Thorén, Anita Johansson, Gun Nilsson, Gun Hulterius och Christina Johansson.

14/3

Vinterkampanjen. På onsdagen inleddes den årligen återkommande Vinterkampanjen i Pingstkyrkan. Kampanjen håller på i en vecka men i stället för att som tidigare år ha en enda talare har man i år olika talare varje möteskväll. Onsdagens upptakt samlade närmare 300 besökare som fick lyssna till kyrkosångare Göran Stenlund, Stockholm. Denne ackompanjerades av sin fru Rut Stenlund. Före åtvidabergsbon pastor Göte Klinterberg, Kopparberg, talade och mötesledare var pastor Kurth Holmgren. Församlingens sångare under ledning av Yennart Nilsson sjöng flera sånger. Insamlade medel uppgick till 700 kr. På lördag gästas Smyrnaförsamlingen av forskolläre Anna-Karin Svensson och studentpastor Lennart Pettersson, Uppsala, som talar för PIL, pingstväckelsens internationella litteraturmission.

Livsmedelsproverna. Hälsovårdsnämnden behandlade på onsdagen Livsmedelsverkets skrivelse beträffande nämndens beslut att tills vidare upphöra med provtagningar på livsmedel. Skrivelsen föranledde dock inte nämnden att ändra på sitt tidigare fattade beslut. Närmast avvaktar man nu svar från Kommunförbundet.

Från Skånes rådjur till Jämtlands älgar var ämnet då naturfotografen och författaren Bertil Pettersson på onsdagen gästade Åtvidaberg. Ett 100-tal personer samlades i Godtemplargården för att njuta av en rad storstilade naturbilder. Bertil Pettersson anses vara landets kanske skickligaste hjortdjursfotograf och har samlat material till flera böcker. Arrangemanget anordnades gemensamt av Åtvids naturförening, Åtvidabergs fotoklubb och Åtvids lokala jaktvårdsförening.

## TEATERRESA

lördag 22 mars och långfredag 23 mars till Stadsteatern, Linköping

## BOCCACCIO

— operett av Franz von Suppé.

Buss båda dagarna från Stora Torget kl. 17.00 (från Hannäs kl. 16.20 och från Falerum kl. 16.30).

Ett mindre antal biljetter å 11—22 kr reserverade. Pensionärer och ungdom under 20 år halva priset.

Avgift för buss kr 3.—.

Anmälan snarast eller senast tisdag 18 mars resp. måndag 24 mars till Biblioteket, tel. 144 38 eller 144 39.

Åtvidabergs kulturnämnd

15/3



## Hundskolan

börjar i morgon kl.

10.00 i klubbstugan

i Häckla.

Uppvisning i lydnadsdressyr. Kaffe.



19/3

# Stort intresse för hundskolan när vårens kurser började i Åtvid



Mer än 30 hundar och dubbelt så många hussar och mattar hade infunnit sig till hundskolans första dag i Åtvidaberg. Arrangör är Åtvidabergs hundklubb och övningarna hålls vid klubbstugan i Häckla

Åtvidabergs hundklubb fick en flygande start på vårens kurser i hundskolan. Till inskrivningen vid klubbstugan i Häckla på söndagen hade infunnit sig över 30 hundar och det dubbla antalet hussar och mattar, detta trots snöväder och trafiksvårigheter. Aldrig tidigare har dressyrkurserna lockat så många deltagare, berättar en nöjd klubbordförande Arne Gränsman. Det verkar som om hundägarna i Åtvidaberg blivit än mer medvetna om inte bara hundklubbens existens utan också om nödvändigheten av att lära sig själva och sina hundar elementärt hundvett.

Åtvidabergs hundklubb satsar på bl a nybörjarkurser och fortsättningskurser i lättare dressyr.

— Det är inte meningen att göra hundarna till offer för stenhård disciplin, säger Göran Lundell, en av kursledarna. I stället handlar det om att lära sig de vanligaste kommandona så att tillvaron blir mera angenäm för både hund och husse/matte. Och för den icke hundägande allmänheten.

Talesättet att man inte kan lära gamla hundar sitta hyllas i varje fall inte av hundklubben i Åtvidaberg. Här hälsas alla hundar lika välkomna. Oavsett ras, blandras eller ålder. Alltid kan paret hundförare lära sig något.

De många hundvännerna hälsades välkomna av ordförande Arne Gränsman. Denne gav en kort in-

formation om klubbens verksamhet och aktiviteter som inte bara består av dressyrkurser. Han redogjorde också för det förhoppningsvis tillfälliga problemet med markfrågan. Klubbstugan är kringgärdad av ängar som en arrendator inte gärna vill ha några hundar på.

Tills vidare får alltså övningarna förläggas till några mindre bra markplättar vid Forskrafts ställverk och på en gräsbevuxen gårdsplan. Alltmedan utmärkta hagar står i det närmaste outnyttjade runt knuten. En växande klubb har både små och stora problem att brottas med, omtalade Arne Gränsman. Men det här med markfrågan är för tillfället det allt annat över-skuggade problemet.

Hundägare och andra hundintresserade bjöds första kursdagen på

en demonstration i lydnadsdressyr. Det var Ann-Marie Kjellberg från Grebo som med sin boxer visade vad man kan lära en hund om man lägger ner tillräckligt med tålmod och energi.

Medan de hundar som tidigare gått någon termin i hundskolan ägnade sig åt vinterns första tillfälle till pulkadragning fick de yngsta hundarna en kortare genomgång i konsten att gå fot och att vända på rätt sätt.

Hundskolans första dag avslutades med kaffedrickning, inskrivning, utdelning av en hel del informationsmaterial och allmänt samtal om hundar och hundhållning. Nästa söndag börjar allvaret.

-erg

18/3

**Skadegörelse vid Reserven.** Under veckoslutet hade någon eller några sannolikt medborgare av yngre årgång, ställt till med en hel del oreda vid nybygget vid Reserven. Ett mätinstrument hade slagits sönder liksom glaset till en strålkastare. Vidare hade man bl a strött omkring ett par tusen spik.

**Marskskjutning.** Åtvidabergs pistol-skytteklubb hade mer eller mindre säsongstart på lördagen när man vid skjutbanan i Örstorps anordnade en handikaptävling för sina medlemmar. Närmare 20 skyttar ställde upp i tävlingen, som var uppdelad i skolskjutning och duellskjutning. Sammanlagt vann Hans Eklund på maximala 300 poäng. Resultat: 1) Hans Eklund 300; 2) Kenerth Carlsson 285; 3) Jan Engström 282; 4) Per Klint 276; 5) Göran Remén 272; 6) Ture Eriksson 271.



Kom ihåg kvällens

## GITARRAFTON

i Alléskolan kl. 19.30 med den  
tjeckiske gitarrmästaren  
Vladimir Mikulka

ÅMA

SKS



17/3

## Gitarrafton i Åtvidaberg

Tisdagen den 18/3 kl. 19.30 i Alléskolan  
med den tjeckiske gitarrmästaren

**Vladimir Mikulka**

Entré: Vuxna 7:—, skolungdom 5:—.

Biljetter vid ingången från kl. 19.00.

— Ett ÅMA- och SKS-arrangemang —





# ÅTVIDABERG

**Anslag till ridklubben.** Kommunstyrelsen har på förslag från fritidsnämnden beslutat föreslå kommunfullmäktige att bevilja anslag med 10 500 kr till Atvidabergs ridklubb. Anslaget gäller för skötsel av hästar under 1975. Fritidsnämndens förslag innebar egentligen att bidraget skulle vara 75 proc av kostnaderna för skötseln av hästarna. Kommunstyrelsen anser att ett tak bör sättas vid 10 500 kr och uppdrar åt fritidsnämnden att komplettera gällande bidragsregler i enlighet med detta.

**Förskola och fritidshem i Eksätter.** Kommunstyrelsen beslutade på måndagen tillstyrka barnavårdsnämndens begäran om inrättande av fritidshem med syskongrupp genom utökning av Eksättersgården. Förslaget har tidigare presenterats. Medelsbehovet för driftkostnaderna sedan det högre statsbidraget för Alundagården utnyttjats är 8 400 kr och medelsbehovet för kapitalinvestering efter statsbidrag är 26 500 kr. Kommunstyrelsen föreslår att utgifterna finansieras genom 25 000 kr ur allmänna investeringsfonden och 9 900 kr ur anslaget för oförutsedda utfifter.

**Planerade beredskapsarbeten.** Länsarbetsnämnden genomför en inventering av alla objekt i länet lämpliga att vid behov tidigareläggas som beredskapsarbete vid eventuell arbetslöshet. Efter genomförd inventering upprättas ett beredskapsprogram för budgetåret 1975/76. Kommunstyrelsen i Atvidaberg har godkänt följande förslag som utarbetats av byggnadschefen: skogs- och parkvård i Grebo, Björnsäter, Falerum och Atvidaberg ca 210 dagsverken för 60 000 kr; friluftsområde Glan-By-sjön 250 dagsverken för 58 000 kr; röjningsarbeten vid Torpudden och område vid Lilla Bjän 510 dagsverken för 145 000 kr; arbeten i offentliga institutioner 150 dagsverken för 35 000 kr. Sammanlagt rör det sig om 1 120 dagsverken till en beräknad kostnad av 298 000 kr.

**Färdtjänsten.** Socialnämnden har tidigare beslutat utöka antalet resor med färdtjänsten från 1 juli i år med fyra enkelresor per månad till åtta. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige medger att man redan under detta år får ta i anspråk det statsbidrag som 1976 utbetalas för den under innevarande år bedrivna verksamheten. Nu har emellertid kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet till socialnämnden. Man vill att nämnden preciserar sina önskemål. Kommunstyrelsen förutsätter att en ökning av antalet resor sker inom den redan beviljade ramen.

**Förslagsbelöning.** Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslag från företagsnämnden att belöna karriterskan Lena Källström för ett förslag beträffande förbättring av framställning av nybyggnadskartor inom exploateringsområden. Belöningen uppgår till 100 kr.

**Kurs i kommunplanering.** Kommunstyrelsen föreslår att 5 000 kr anvisas för anordnandet av kurs i kommunplanering för kommunens förtroendemän och förvaltningschefer.

**Tomtförsäljning.** Kommunstyrelsen har beslutat om försäljning av tomten Mårsång 1:34 till Inge Andersson. Köpskillingen uppgår till 29 500 kr.

Den regionala turistorganisationen. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att man i princip ansluter sig till förslaget om ny regional turistorganisation. Förslaget innebär i korthet att Östergötlands turisttrafikförbund avvecklas och ersätts med Östergötlands turistnämnd. Ledamöterna i det nya organet utses av kommunförbundets länsavdelning och landstinget. Den nya nämndens verksamhet avses inledas den 1 januari 1976.

**Fler lottkiosker.** Kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige att 13 000 kr anvisas för uppförandet av ytterligare två kommunägda kiosker vid gågatan/Stortorget. Därmed till mötesgick man en begäran från fritidsnämnden som ansåg att ytterligare två kiosker är nödvändiga för att föreningarnas väntetider inte skall behöva bli för långa.

**Vatten och avlopp.** Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anvisa 41 000 kr ur allmänna investeringsfonden för vatten- och avloppsledning i kv Godtemplaren.

**Falerum.** Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anvisa 17 000 kr ur allmänna investeringsfonden för förlängning av väg och vatten- och avloppsledning så att ytterligare tre tomter snarast kan göras byggbara i Falerum.

**Badplatsarrende.** Kommunstyrelsen har beslutat uppta förhandlingar om förlängning av kontrakt beträffande arrende av badplatsen vid norra Risten. Förvaltarna av fastigheten hemställer om uppräknig av arrendebeloppet och att räntesättning för uteblivna arrendebelopp utbetalas.

**Kommunal identifikation.** Kommunstyrelsen har på begäran från företagsnämnden och Atvidabergs kommunaltjänstemannaförening beslutat om anskaffande av ID-kort till 35 anställda. Kostnaden beräknas till 1 200 kr och de som får ID-korten bekostade är de personalkategorier som kan avkrävas legitimation i arbetet. Kommunaltjänstemannaföreningen hade i första hand begärt att samtliga kommunens anställda skulle få ID-kort. De skulle innebära 18 000 kr för de ca 700 anställda men det gick alltså inte kommunstyrelsen med på.

**Anbud på asfaltbeläggningar.** Kommunstyrelsen har på förslag från byggnadskontoret beslutat anta Väg och byggnad som entreprenör för beläggningsarbeten och Matakki som leverantör av asfaltmassor under 1975. Den sammanlagda kostnaden uppgår till ca 490 000 kr.

**Avstår förköpsrätt.** Kommunstyrelsen har beslutat avstå från den kommunala förköpsrätten beträffande fastigheten Vallmön 1:1 i Grebo. Tomtarealen uppgår till 12 143 kvm och köpskillingen till 40 000 kr.

# Åtvidaberg

## Förtur i tomtkön

Kommunstyrelsen har beslutat bevilja en framställning från Föreningsbanken i Atvidaberg om förtur i tomtkön för föreningens nye chef, kamrer Lars Eriksson, Linköping. Beslutet grundas på de nya principer vid fördelning av egnahemsstomter som antogs i slutet av februari. Enligt dessa kan kommunstyrelsen för att främja kommunens och näringslivets utveckling besluta om förtur när exempelvis befintliga företag för sin fortsatta verksamhet måste anställa yrkesarbetare eller annan kvalificerad arbetskraft som är svår att rekrytera. Kamrer Lars Eriksson började sin anställning i Atvidaberg den 1 februari i år. Föreningsbanken i Atvidaberg sysselsätter tre anställda.

**Ändrad bidragsregel.** Fritidsnämnden har beslutat anta förslag till ändrad inlämningsstad för ansökan om ledarutbildningsbidrag. I fortsättningen skall ansökan om nämnda bidrag inlämnas till fritidsnämnden samtidigt som anmälan sker till arrangören dock senast en vecka före utbildningstillfället. Om anmälan till arrangören inte kan göras en vecka före kursens början skall föreningen anmäla detta till fritidskontoret. Retroaktiva ansökningar kommer inte att upptas till behandling.

**Föreningsbidrag.** Fritidsnämnden har beslutat bevilja följande ansökningar om bidrag från föreningar: ÅFF 207 kr i ledarutbildningsbidrag, Vägverkets fritidsförening 200 kr, Atvidabergs badmintonklubb 57 kr i ledarutbildningsbidrag, Atvidabergs bägskytteklubb 260 kr i ledarutbildningsbidrag, Pingstkyrkans ungdom 103 kr i utrustningsbidrag och 1420 kr i läger- och resebidrag, ÅIF 242 kr i tilläggsbidrag och svenska missionsförbundets ungdom 321 kr i ledarutbildningsbidrag.

**Hannäs skytteförening** har hos fritidsnämnden begärt bidrag med 5 600 kr för ombyggnad av skjutbanan och reparation av materielbod. Den sammanlagda kostnaden uppgår till 11 600 kr varav statsbidrag utgått med 6 000 kr. Fritidsnämnden har beslutat hemställa hos kommunstyrelsen att anslag utgår till föreningen.

**Atvidabergs bägskytteklubb** anhåller om bidrag för indragning av elektricitet i klubbstugan. Fritidsnämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen begära anslag för detta. Nämndens resurser för ändamålet är redan hårt belastade och i första hand måste av bidragsreglerna normstyrda ansökningar tillgodoses, skriver nämnden.

**Arrangemang i Folkparken.** Fritidsnämnden har godkänt preliminärt program för Folkparken i sommar. Redan klara arrangemang är Valborgsmässöfirandet med dansorkester, tivoli och dans 6-8 juni. Dessutom gäller följande preliminära datum för ytterligare evenemang: 16/5, 13/6, 27/6, 15/8 och 22/8.

**Collage i fullmäktigesalen.** Tom söndag har åtvidabergarna tillfälle att i fullmäktigesalen beskåda Riksutställningsgarns vandringsutställning om collage. Utställningen är en kavalkad av svensk collage- och objektkonst under 50 år. Utställningen presenteras som ett rum i rummet. Bland de deltagande konstnärerna märks Gösta Adrian Nilsson och Siri Derkert. Hittills har utställningen beskådats av drygt hundra privatpersoner samt ett stort antal skolklasser och studiegrupper.



# Falerumsbor vädjar till regeringen för att få behålla postexpeditionen

Postverkets beslut om indragning av postexpeditionen i Falerum har upprört sinnena hos en stor del av ortsbefolkningen. Krafter är och har varit i gång för att om möjligt förhindra att den postala servicen försvinner. I höstas hade postdirektionen i östra distriktet representanter i Falerum för att informera om ändringsplanerna. Falerumsborna svarade med att sända in namnlister och protestskrivelser där man på olika sätt motiverade varför man ville ha kvar sin post. Postdirektionen lät sig inte bevakas och i början av året konfirmerades beslutet om indragning av poststyrelsen. Det beslutet har nu överklagats hos regeringen. Postverket anklagas för att som statlig institution gå före och påskynda en försämrad service på landsbygden.

Samtliga hushåll med Falerum som postadress var i september förra året kallade till ett informationsmöte. Postverkets representanter redogjorde då för den framtida postorganisationen i Falerum. För att postexpeditionen skall kunna vara kvar krävs minst 200 hushåll i tätorten. Falerum har bara 93. Vidare handlar det om pengar. Ca 70 000 kr om året kommer man att tjäna på en indragning. Tidpunkten angavs till den 1 april i år. Det är då som föreståndaren går i pension.

Vi vill ha posten kvar, annars dör bygden ut. Landsbygden utarmas när alla serviceinrättningar försvinner, ansåg Falerumsborna som efter sammanträdet gick ut med namnlister. Man skickade in en protestskrivelse där man dels begärde att få behålla postexpeditionen i sin nuvarande form och dels att få utökad postutbärning i Falerums by.

Falerumsborna hade också själva räknat berörda hushåll och kommit till annat resultat än postverket. I själva tätorten finns nu 137 hushåll, skrev man. Till detta kommer ytterligare 39 hushåll i tätortens närhet och 25 sommarhushåll. Betjäningen skulle således omfatta 201 hushåll. Ett mer än normerna föreskriver.

Kommunstyrelsen i Atvidaberg avgav ett yttrande där man krävde att få ett postinlämningsställe om postexpeditionen oundvikligen måste dras in. Detta önskemål tillmötesgicks. Ett inlämningspostställe kommer att ordnas i ortens enda livsmedelsaffär.

Nu har emellertid några Falerumsbor överklagat beslutet hos



Postbiträdet Axel Andersson på trappan till postexpeditionen i Falerum. T v K O Lundberg och Knut Andersson som båda undertecknat besvärsskrivelsen till regeringen

regeringen. Undertecknarna av besvärsskrivelsen har bl a pekat på att man får sämre service. Både i tätorten Falerum och ute på postlinjen, kan man räkna med betydligt senare ankomsttid. Hämtningen av utgående post från Falerum tidigareläggs. Det kommer att medföra försening för många försändelser då man inte kommer att få möjlighet att skicka vare sig brev eller paket efter kl 14.

Vi tycker att det är fel att en statlig institution skall gå före och åstadkomma en försämrad service på landsbygden, slutar skrivelsen som undertecknats av Sigvard Tingefers, Einar Ohlson, Gunno Meidler, K O Lundberg, Knut Andersson, Yngve Liedberg och Arne Hanström.

Datum för nedläggningen var

fastställd till den 1 april. Vem som avgår med segern vet man inte förrän regeringen sagt sitt. Ett är dock säkert. Vinner postverket så försvinner Falerum ur postnummerkatalogen. Postadressen ändras till Atvidaberg för de flesta, som i  
BRITA PETERSSON



20/3  
**Nykterhetsnämnden i Åtvid:**

# Alkoholmissbruket ökade under 1974 Relativt lätt skaffa sprit och öl

Antalet fylleriförseelser i Åtvidaberg ökade under 1974. Det framgår av den årsredogörelse som nykterhetsnämnden nu utarbetat. Under året inrapporterades 30 fylleriförseelser begångna i Åtvidaberg. Det är en ökning med 12 jämfört med 1973. Under 1974 begicks 57 fylleriförseelser av personer hemmahörande i Åtvidaberg antingen i hemorten eller på annan plats. Det är en ökning med 14 enheter. Beklagligt nog, skriver nykterhetsnämnden, har också gruppen fyllerister under 24 år åter ökat.

På grundval av de inkomna rapporterna noterar nykterhetsnämnden att många ungdomar fortfarande konsumerar alkohol och att konsumtionen tenderar att gå allt lägre ner i åldrarna. I de yngsta åldrarna dominerar missbruk av mellanöl. Blandmissbruk är vanligare bland ungdomar över 15 år. Genom rådgivande samtal med ungdomar under 18 år har det framkommit att de relativt lätt kan skaffa sig mellanöl och starksprit. I en del affärer kan de själva köpa mellanöl. Detta trots att nykterhetsnämnden tidigare värdjat till affärsinnehavarna att hålla strängt på 18-årsgränsen. En förnyad skrivelse från nämnden är att vänta.

För att ytterligare förebygga att alkoholhaltiga drycker blir tillgängliga för våra ungdomar, skriver nämnden, bör varje medborgare solidariskt anmäla till vederbö-

rande myndighet om man misstänker att försäljning av alkohol eller mellanöl till ungdomar i någon form förekommer.

Nykterhetsnämnden har en känsla av att långt ifrån allt alkoholmissbruk och missbruk av andra stimulantia och berusningsmedel kommer till nämndens kännedom. Vid olika kontakter med polismyndigheten har nämnden kunnat skönja att polisen blivit mildare i sin bedömning att omhändertaga påverkade personer. Vidare har inte heller myndigheterna tillräckliga resurser för en effektiv bevakning. På grundval av detta räknar nykterhetsnämnden med att en betydande del av det befintliga fylleriet inte kommer till nämndens kännedom.

Nykterhetsnämnden anser sig ha haft god kontakt och gott samarbete med barnavårdsnämnd, polis,

skola, arbetsförmedling, länkkorganisation m.fl.

I de flesta fall har ett mycket gott förhållande byggts upp mellan nämnden och alkoholskadade personer i samhället.

Det hindrar inte att man hoppas på än större förståelse från allmänheten och myndigheterna. En mindre känsloladdad syn vore önskvärd, skriver man. Ett önskemål är också att specialnämnderna inom socialvården ersätts med en social centralnämnd.

Av statistiken framgår bl.a. att antalet personer som varit föremål för åtgärder under året uppgått till 95. Det är en minskning med nio jämfört med 1973. Av de 95 var 13 under 20 år. Nämnden har yttrat sig i 353 fall beträffande ansökan om lämplighetsintyg för körkort. Av dessa föranledde 23 fall anmärkning mot sökanden.

CHRISTER BERG

**En ICA butik** som erbjuder  
**KVALITÉ LAGA PRISER**  
 Stort sortiment  
 PARKERING

**DENNA VECKA:**

**Fläskfilé**  
 kg ..... **27:90**

**Formfranska**  
 Diwongs, skivad,  
 400 g ..... **1:75**

**Mjöl**  
 vete, rågsikt  
 2 kg ..... **3:35**

**Ägg**  
 10-pack. .... **3:95**

**Jo apelsin-  
 juice** ..... **5:65**

Se även dagens ICA-annons

**SUNNEBOTORGET**

21/3

**Westievalpar**  
 kan tingas. Lev.-klara omkr. 10/4.  
 Telefon 0120/710 26

**FREDAG—LÖRDAG**

Vispgrädd, 3 dl .... **2:75**  
 Kejsarvåfflor, 400 g .. **2:50**

**SUNNEBOTORGET**

**Valsens Vänner - Björsäter**  
 FOLKETS HUS lördagen den 22/3 kl. 20.00—00.30

**\* DANS \***  
**KEN-KÅBES ORKESTER**  
 Byte till 1975 års medlemskort. Medlemskontroll.  
 Styrelsen

**Utställning från Riksutställningar**  
**COLLAGE**

— Kavalkad av svensk collage- och objektkonst under 50 år —  
 Visas t.o.m. söndag, Fullmäktigesalen, Gamla Kommunalhuset.  
 Utställningen öppen: fredag kl. 11—13, 16—19, lördag kl. 10—15, söndag kl. 13—17.

**Fri entré** **Åtvidabergs Kulturnämnd**





Inom kort påbörjas byggandet av ytterligare 22 hus på Radhusgatan parallellt med Stenhusgatan. Det blir parhus av suterrängtyp som får lätt vinklade tak och träpanel på väggarna

## Det byggs i Åtvid:

# Fortsättning följer på Radhusgatan 22 parhus börjar byggas inom kort

Hittills har nio enfamiljshus byggts på Radhusgatan, den nya gatan bakom de gamla charmiga stenhusen från 1700-talets slut och 1800-talets början. Åtvidabergs kommun kommer nu närmast att inleda arbetet på färdigställandet av Radhusgatan och redan i juni eller senast i augusti börjar uppförandet av 22 nya hus. I första omgången blir det 12 sk parhus mellan Asvärds backe och Bäckstedts gatan. Dessa kommer efter hand att stå färdiga i början av nästa år. Därefter fortsätter byggandet med ytterligare 10 hus i riktning mot det gamla och nu ombyggda ålderdomshemmet.

Den kommande bebyggelsen på Radhusgatan får en utformning som klart skiljer sig från de hittills byggda villorna. De nya husen, av typ suterränghus, byggs två och två, får lätt vinklade tak, träpanel utmed väggarna och ger ett mera "öppet" intryck jämfört med de nuvarande villorna med sin avskärmande mur.

nadsbyrå och byggnadsnämnden i Åtvidaberg. Området betraktas nämligen som mycket känsligt och man har varit noga med att inte störa den miljö som den gamla bebyggelsen utmed Stenhusgatan utgör.

De först byggda husen på Radhusgatan med sina platta tak och diskreta färger anses utgöra en

lugn och inte alltför uppseendeväckande bakgrund mot stenhusen. De kommande parhusen sägs bli mer anpassade till den gamla stilen. Volymmässigt och exteriormässigt med sin träpanel skall de, utan varje annan jämförelse, överensstämma med de röda träkakarnas karaktär. In i det sista prövades alla detaljer i parhusens utseende.

### NORMALSTANDARD

Bostadsytan blir på 118 kvm fördelat på fem rum och kök och diverse övriga utrymmen. Från övervåningen kan man gå direkt ut på uteplatsen på baksidan. På övervåningens framsida byggs en stor bred balkong. Varje tomt beräknas till ca 350 kvm.

Standarden i de 22 parhusen betecknas som normal. Varken spartansk eller överdådig. Prisläget är ännu inte klart då någon kostnads-kalkyl inte kunnat framräknas.

Ursprunglingen hade man för avsikt att uppföra samtliga hus på Radhusgatan i samma stil som de redan nu byggda. Men framför allt beroende på länebestämmelserna har man måst tänka om och i stället bygga enligt de normer som gäller för att få statliga lån. Detta var nödvändigt för att man ska kunna bygga hela gruppen av hus på en gång. Med hypotekslån hade man bara kunnat färdigställa några enstaka hus i taket.

### KÄNSLIGT OMRÅDE

Under projekterings gång har en hel del samråd förekommit mellan exploatören Åtvidabergs bygg-

**Avstår förköpsrätt.** Kommunstyrelsen har beslutat avstå från den kommunala förköpsrätten till fastigheten Lakvik 1: 2, 3 953 kvm och 73 000 kr i köpeskilling, och fastigheten Tores-torp 4: 3, 1 100 kvm och 8 000 kr i köpeskilling.

**Hannäs bygdegårdsförening** har begärt bidrag för inre och utvändig målning av Bygdegården i Kvarnvik. Arbetet har kostnadsberäknats till 10 400 kr. Fritidsnämnden har med tillstyrkan översänt handlingarna till kommunstyrelsen.

**Lottkioskerna.** Fritidsnämnden har beslutat att inte tillstyrka att någon förening får permanent plats för lottförsäljning i de lottkiosker som uppförts eller är under uppförande vid gågatan och Stortorget.

**Folkparken.** Kommunstyrelsen har tidigare föreslagit en utredning om lokalbehovet för olika aktiviteter i Folkparken. Fritidsnämnden har utsett Olof Sandqvist och Vivan Dahlgren att ingå som nämndens representanter i utredningen.

— Före lantbrukaren **Martin Wallentinsson**, Yxnerum, jordfästes på torsdagen i Yxnerums kyrka. Under samlingen spelade kantor **Christer Carlsson Adagio** av Bennett. Hr **Christer Berg** sjöng Tack min Gud av **Hultman**. Jordfästningen förrättades av kyrkoadjunkt **Stefan Bjarnegård** som talade över Matt 14:30-31 och utförde begravningsmässan. Efter akten sjöng hr **Berg** Var jag går i skogar, berg och dalar av **Ahnfelt**. Slutligen spelades **Voluntary** av **Battishill**.

**Carl Larsson-utställning.** Kulturnämnden har beslutat anta ett erbjudande från Fiksställningar om en Carl Larsson-utställning. För ändamålet har fullmäktigesalen i gamla kommunalhuset reserverats under tiden 26/10-9/11. I samband med utställningen kommer ett särskilt program med musik och föredrag att ordnas.

**Folkparken.** Kulturnämndens representanter i utredningen om Folkparkens framtida utformning blir **Egon Axelsson** och **Gunilla Ekström**.

**Placering av konst.** Kulturnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att konstnären **Per Göransson**s tavla som tidigare haft sin plats i kommunstyrelsens sammanträdesrum placeras på estraden i Östergårdens samlings-sal.



# Landstinget är olämpligt som överkommunalt organ

Kommunstyrelsen i Åtvidaberg har antagit ett förslag till yttrande över den sk länsberedningens betänkande Stat och kommun i samverkan. Det är ett väl genomarbetat remissvar som nu ligger på fullmäktiges bord för godkännande. Man har nogsnamt tagit vara på tillfället att föra fram den lilla kommunens talan och man skiljer sig på flera väsentliga punkter från de statliga utredarna. Kommunernas självbestämmanderätt betonas ofta liksom att det bör vara möjligt att minska på den statliga kontrollen. Tanken på landstinget som överkommunal institution avvisas bestämt. Vidare säger man att det är viktigt att den rådande uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun blir föremål för utredning och debatt.

I remissvaret hänvisar man hela tiden till fem viktiga grundprinciper som framförs av utredarna. Bl a att en uppgift inte bör ligga på högre beslutsnivå än nödvändigt i förhållande till de av beslutet direkt berörda. Och att uppgifter som kräver ett betydande inslag av lokalkännedom bör decentraliseras till lokal eller ev regional nivå.

Eftersom syftet med kommunreformen bl a var att skapa kommuner som är tillräckligt stora för att själva svara för betydelsefulla samhällsuppgifter borde det vara möjligt att minska på den statliga tillsynen och kontrollen. I Åtvidaberg delar man således inte utredningens uppfattning att fördelningen mellan stat och kommun är bra.

## EGEN FINANSPOLITIK

Kommunstyrelsen anser exempelvis att kommunerna bör ha större förutsättningar än någon annan att planera sin ekonomi. Det bör ligga inom den kommunala kompetensen att själv besluta om ekonomiska åtaganden och bestämma sin egen finanspolitik.

Beträffande huvudmannaskapet för samordnande regional samhällsplanering stöder man i Åtvidaberg utredningens majoritet. Uppgiften skall även i fortsättningen ankomma på länsstyrelsen. Om landstingen skulle sköta denna samordning så skulle landstingen bli ett särskilt led mellan stat och kommun. Landstingen skulle därmed få ställning av någon slags "överkommunal" institution vilket mycket bestämt avvisas i Åtvidaberg.

Man har också en hel del att säga om uppgiftsfördelningen mellan kommun och landsting. Länsberedningen föreslår att kollektivtrafiken, inkluderande skolskjutsar och färdtjänst, överförs till landstingen. Det förslaget tar man mycket bestämt avstånd från i det åtvidabergska remissvaret. Dessa frågor kräver i allra högsta grad stor lokalkännedom och bör följaktligen skötas av kommunerna. Vem annars kan bättre göra det? frågar man sig.

Samma sak gäller kulturfrågorna. Utredarna anser att landstingen bör göras generellt ansvariga för sådan kulturell verksamhet som kräver större befolkningsunderlag än

vad den enskilda kommunen har. Något sådant behov föreligger inte, säger man i Åtvidaberg och hänvisar till ett uttalande av kulturministern.

Vidare föreslår den statliga utredningen att en överenskommelse skall kunna träffas mellan landstingen och kommunerna om överföring av vissa kommunala uppgifter till landstingen eller tvärtom. Det skulle man kunna göra även om en minoritet motsätter sig det. Helt fel, säger man i Åtvidaberg. En överenskommelse skall vara frivillig. En majoritet av kommuner får inte fatta bindande beslut för andra kommuner. Det strider mot kommunallagen och gör intrång på den kommunala självbestämmanderätten.

## VEM SKALL UTSE?

Slutligen kommer man in på frågan om sammansättning och vem som skall utse länsstyrelsens förordemannastyreelse. Det är också den enda fråga som gav anledning

till oenighet i kommunstyrelsen i Åtvid. Majoriteten anser att förordemannastyreelsen skall utses av regeringen. En minoritet bestående av de tre centerpartisterna, moderaten och folkpartisten hävdar sina partiers ståndpunkt att förordemannerna i länsstyrelsen skall utses av landstinget.

Utredningen föreslog att länsstyrelsen skall ha 12 ledamöter. Fyra nomineras av kommunförbundets länsavdelning, fyra av landstinget och fyra av företrädare för arbetstagarare och företagare.

Från Åtvidaberg föreslår man att fem ledamöter bör representera primärkommunal verksamhet, att tre har landstingskommunal erfarenhet och att fyra kommer från intresseorganisationerna. Därigenom minskas landstingens inflytande samtidigt som kommunernas stärks. Slutligen vinner man med Åtvidabergs modell en jämnare politisk fördelning i länsstyrelsen.

CHRISTER BERG

# ÅTVIDABERG

## Föreningsaktion angående kommunens kundkopiering

Åtvidabergs föreningsars samarbetsgrupp har gått till aktion beträffande kommunstyrelsens beslut att inte vidare tillhandahålla någon allmän service på den förhyrda Rank Xerox-maskinen. Beslutet fattades utan samråd med berörda parter och utan att något motiv för åtgärden lämnades. I stället hänvisar man till en på fritidsgården placerad spritduplicator. De ideellt arbetande föreningarna har mottagit meddelandet med stor överraskning och en berättigad undran över orsaken, skriver man.

Samarbetsgruppen påpekar att en övergång från den moderna maskinen på kommunalkontoret till en spritduplicator innebär ett drastiskt steg tillbaka i flera avseenden. Sämre tryck, mindre hållbarhet, begränsat antal kopior och stora praktiska problem. Man protesterar på det kraftigaste mot beskedet att föreningarna annars får vända sig till kommersiella företagare. Om medborgarnas skattepengar används till förhyrning av en dyr kopieringsmaskin så bör den rimligen komma till användning i största möjliga utsträckning.

Samarbetsgruppen föreslår nu att servicen återupptas. Kommunen bör presentera ett självkostnadspris som föreningarna har att betala. Administrationen av servicen bör kunna skötas genom fritidkontoret.

Skrivelsen var ställd till fritidsnämnden som beslutat överlämna förslaget som sitt eget till kommunstyrelsen.

Fritidsgården 1975. Fritidsgårdens verksamhetsplan för 1975 har nu presenterats och godkännts av fritidsnämnden. Målsättningen är att skapa en drogfri fritidsmiljö med engagerande aktiviteter. Inskikt i den egna miljön och förstärkelse för olika samhällsfenomen skall inte en framskjutande plats. Teater och utställningar arrangeras tillsammans med ABF. Tre sk temaveckor är inplanerade. Filmserier och kortfilmer kommer att köras som tidigare år. Tre diskotek i månaden skall anordnas. Man räknar med 100 personer i genomsnitt. Föreningar är som tidigare välkomna att lämna information. Skapande verksamhet förläggs där det för tillfället finns plats. Gruppverksamheten är för närvarande begränsad till fyra grupper. Man planerar inköp av en färg-TV och en stillbildsprojektor.

Nya bidragsregler för studieförbunden. Kulturnämnden har beslutat kalla studieförbundens representanter till ett sammanträde i början av april för att diskutera förslag till nya bidragsregler. Bl a kommer kulturnämnden med tanken att studiegrupp skall bestå av tio i stället för fem personer för att kunna få bidrag.

SALF avdelning 17, Åtvidaberg, behandlade vid onsdagens möte på Bruksmässan paragraf 32-utredningens förslag. Sekreteraren Ingvar Arwskog inledde diskussionen i frågan med ett anförande, som bl a gav en återblick på paragrafens införande 1906.

Åtvidabergs pensionärsförening av PRO hade på torsdagen månadsmöte på Bruksmässan. I vanlig ordning hade medlemmar i stora skaror infunnit sig, den här gången över 200. Den egna sång- och musikgruppen inledde med en livligt applåderad melodibukett. Dagens förhandlingar leddes av Nisse Johansson. Han passade på att tacka Åtvidabergs arbetarekommun genom dess ordförande Göte Karlsson för att man ekonomiskt bistått med dagens sammankomst. Under mötet invaldes 12 nya medlemmar. Nisse Johansson informerade om det kommande reseprogrammet. Till ledamöter i den nya programkommittén valdes Erik Larsson, Sven Andersson och Nina Johansson. Sist på dagens program stod ett framträdande av Small Town Singers från Söderköping. Till de församlades stora belåtenhet framfördes flera visor av Taube och några skillingtryck. Det var för övrigt sånggruppens första framträdande i Åtvidaberg och efteråt belönades de med blommor och applåder i massor.

Rätten över Thorinska fotoarkivet. Delägarna i dödsboet efter framlidne fotografen Joh E Thorin, Åtvidaberg, har efter samråd kommit överens om att till Åtvidabergs kommun överlåta rätten till samtliga i lagen om upphovsrätten till fotografisk bild ingående moment. Överlåtelsen gäller materialet i Thorinska fotoarkivet.

Hushållsnämnderna. Kulturnämnden har beslutat tillstyrka att bidrag om sammanlagt 685 kr anvisas som extra anslag till hushållsnämnderna i Grebo-Värna, Björnsäter-Yxnerum och Hannäs.



## Postoperativa lungaffektioner

22/3  
Det vet man ju att inget hjälper mot förkylning. Vare sig det nu handlar om c-vitaminer, beta-drycker, isolering, sängläge eller konjak. Fast det sistnämnda gör förstås situationen mera draglig. Hur som helst. En sak är klar. När man går omkring som en snövrlande, harklande och hostande störningssändare i sin omgivning så käkar man tabletter.

Tabletter av alla de slag, Svarta, röda, gula, vita. Sega tabletter. Hårda tabletter. Tabletter som för ett satans oväsen i tekoppen. Tabletter som vägrar att lösa sig.

Tröttnar man på en sort försöker man omedelbart med en annan. Små runda, genomskinliga med eukalyptus. Eller trekantiga blåa med mentol. Kanske den lille halsläkaren vill göra sin kur. Varför inte prova den avlånga bruna eller den platta, skära pastillen. Osv, osv.

Trots intensiv tandborstning har man ett kontinuerligt sött och strävt lager på tänderna. När man efter två dagars våldsamt tuggande gått igenom samtliga affärers och kioskers sortiment övergår man till att utsätta sig för apotekens mixturer. Sådana där form- och färgbestämda som fastnar på tungan och bedövar smaknerverna för nästa fyraveckorsperiod. Eller de röda, stora som färgar av sig så man ser ut som en röd fyr när man gapar.

Under min senaste förkylningsodyssey bland affärernas pastillhyllor kom jag så småningom in i apoteksstadiet. Utmärkt och med uppbyggande av mina sista krafter rosslade jag in genom dörarna. Som i en dimma såg jag trettontusen (viss överdrift) vita rockar sakta röra sig i lokalen. En förbarmade sig och kom till min undsättning. Medicin mot förkylning.

— Jaha dom här e toppen. Tack å adjö.

Så var man ute ur medikamentbolaget igen. Ensamt och övergiven av alla. Utom av sin snuva. I handen höll man en liten grå påse. I påsen låg en liten, liten brun burk i vackert skärt frasande papper. Och i burken några av de minsta piller jag sett.

Med tabletterna följde ett litet papper. Omtöcknad vecklade jag upp det. Med ens förändrades allt. Det hela var klart som korvspad.

Jag hade köpt en burk med guajakolglycerineter. Medlet har den effekten att den befördrar expektorationen när man som jag drabbats av postoperativa lungaffek-

tioner, laryngit, trakeit och helt vanlig bronkit. Vid parental applikation ansågs 1–2 ampuller per dag räcka. De små vita tabletterna skulle sväljas hela. (Varför inte som alla andra långsamt smälta på tungan fastän man genast biter sönder dem?)

Efter att ha läst anvisningarna

om mina guajakolglycerineter är jag i alla fall litet misstänksam mot preparatet. Om jag fortfarande lever i morgon skall jag bjuda mina postoperativa lungaffektioner på varm punch. Bara för att befördra expektorationen och kittla mitt snövrlande samvete.

Berg

## ÅTVIDABERG

### Barnavårdsnämndens verksamhet 1974

Barnavårdsnämnden har nu avgivit verksamhetsberättelse för 1974. Några större förändringar jämfört med året innan har inte noterats. Antalet omhändertagna barn uppgick vid årets slut till 9. Förebyggande åtgärder enligt barnavårdslagens paragraf 26 behandlades i 22 ärenden. Utredningar som inte föranledde ytterligare åtgärd skedde i 11 fall. Man hade 8 ärenden beträffande fylleriförseelse. 7 yttranden, alla med tillstyrkan om åtalsunderlåtesle, lämnades till åklagarmyndigheten.

Nämnden yttrade sig i 2 fall angående parts lämplighet att handha vårdnaden om minderårig. Vidare yttrade man sig över 3 adoptionsansökningar. Antalet fosterbarn i kommunen vid årets slut uppgick till 40 vilket är en minskning med 10 under hela året. Nämnden uttalade sig beträffande hems allmänna lämplighet som fosterhem i 15 fall varav ett icke godkändes. Utredningar verkställdes angående 56 sommarhem. Alla utom ett godkändes.

Under hela 1974 utbetalades bidragsförskott för 202 barn. Av dessa är 110 födda inom och 92 utom äktenskap. Antalet bidragsmottagare var 151. Kostnaderna för utbetalda förskott uppgick till 492 000 kr, vilket är en ökning med ca 50 000.

Genom nämndens försorg erhöll 16 barn sommarvistelse. Efterfrågan på platser i fritidshem ökade, varför 10 lägstadiebarn temporärt bereddes plats på Alundagårdens daghemsavdelning. I tätortens 4 förskolor har alla anmälda sexåringar plus omkring 15 femåringar fått plats.

Under året var i genomsnitt 100 barn inskrivna i familjedagshemsverksamheten, 12 dagbarnvårdare nyanställdes och 11 slutade. Vid årets slut var 47 dagbarnvårdare anställda.

1973 startade nämnden i samarbete med fritids- och nykterhetsnämnderna en försöksverksamhet i förebyggande syfte för ungdom. Det gällde främst ungdomar som p.g.a alkoholpåverkan inte fått komma in på Fritidsgården. Barnavårdsnämnden konstaterar att ungdomsvården givit goda individuella resultat och visat sig väl motiverad. Från i höstas har verksamheten helt övertagits av fritidsnämnden.

### 15 000 besökande på fritidsgården

Under 1974 noterades sammanlagt 15 232 besökande på Fritidsgården. Öppethållandet uppgick till 132 kvällar, 203 dagar och 12 dagar under sommaren. Mest besökt är Fritidsgården naturligtvis på kvällarna då antalet besök uppgick till i genomsnitt 93. Antalet medlemmar i verksamheten var under våren 380 och under hösten 348. Detta framgår av den verksamhetsberättelse för år 1974 som nu lämnats.

En tämligen omfattande öppen verksamhet har bedrivits. Nämnas kan 35 diskotek, en popkonsert, teater, musikprogram, information om ANT och föreningar, korpffotboll m.m.

Sju grupper har haft verksamhet i batik, teater, motion, oljemålning, elektronik, gitarr och bridge. Dessutom har en självverkande friluftsgrupp varit i gång.

Beträffande drogmisshuset säger man att en viss förbättring i förhållande till 1973 kan märkas. Detta kan bli bero på en generationsväxling bland medlemmarna och att personalen varit strängare när det gäller missbruk. Målsättningen är att få en helt drogfri fritidsgård. Det måste vi kämpa för, även om det synes vara en kamp där man får mycket litet stöd av det övriga samhället, slutar rapporten.

**Musik i fastan.** Programserien Musik i fastan avslutas på söndag med en musikstund i gamla kyrkan. Ur programmet kan nämnas att ungdomskören sjunger koraler ur Bachs Johannespassion. Carina Antonsson, Arne Gustavsson och Britta Kinesjö spelar Haydn, Birgitta Schylander framför på orgel verk av Bach och Pachelbel.

— Fru Olga Swall, Bornäs, Värna, maka till framlidne lantbrukaren Albert Swall, har avlidit i en ålder av 88 år. Hon var född i Värna, där hon utfört hela sin livsgärning. Närmast sörjande är en son och en broder.

Jordfästningen ägde rum på fredagen i Uppståndelsens kapell i Linköping. Under samlingen spelades Preludium av Fischer. Hr Christer Berg sjöng Lär mig bedja Fader vår av Sandelin. Jordfästningen förrättades av komminister Bo Linnros som talade över Luk 1:46–48. Efter akten sjöng hr Berg Var jag går i skogar, berg och dalar av Ahnfelt. Slutligen spelade Larghetto av Olsson. Blommor märktes från Värna missionsförening.

Fritidsnämnden 1974. Fritidsnämnden har nu avgivit berättelse över sin verksamhet under 1974. Under nämnden har fyra särskilda kommittéer arbetat. Dessa är lokalkommittén, Kopparvallsstyrelsen, folkparks-kommittén och Edbergakommittén. Under året utökades fritidskontorets personal med en fritidsassistent och en kontorist på halvtid. Rader av bidrag till föreningen beviljades; ledarutbildningsbidrag till 28 föreningar, lägerbidrag för 202 deltagare från 24 föreningar, utrustnings- och inventariebidrag till 12 föreningar, yngregruppsbidrag för 641 sammankomster till 14 föreningar, startbidrag till två föreningar, speciella bidrag till 8 föreningar, bidrag till sportlovet till 9 föreningar.

Under året nystartade föreningar var SSU-Facket och Grebo fritidsklubb, Simskolor arrangerades på sex platser med 398 elever som avlade 547 prov. 319 barn deltog i Örnresorna och 30 barn i resorna till Domarvik. Under hösten invigdes nya fritidslokaler i Grebo.

Turistnämndens arbete övertogs av fritidsnämnden som lät trycka ny upplaga av turistbroschyren Välkommen till Atvidaberg. Kopparvallen övertogs liksom driften av Atvidabergs idrottshus med simhall, sport- och bowlinghall. Den senare har renoverats.

En spårbroshyr över kommunen har tryckts och distribuerats till samtliga hushåll i kommunen. Antalet lekplatser uppgår till 27. Nya tillkom i Falernum och i Berg. Provisoriska kvartersplaner tillkom i Falernum och Nygård. Atvidabergsplaketen tilldelades bägskytten Mats Malmström, 14 år. Bygglekplatsen i Eksätter hölls öppen juni–juli med deltagande av ett 20-tal barn.

**Temavecka om Latinamerika.** Latinamerikas politiska, ekonomiska och sociala historia under de senaste 500 åren presenteras under den temavecka som är i full gång på Fritidsgården. Information lämnas dels genom en utställning och dels genom visning av filmen Santiago september 73.

Båtsjöns fiskevårdsförening hade årsmöte på torsdagen. Förhandlingarna med ett 20-tal medlemmar leddes av ordförande J E Lundell. Denne tillsammans med övriga i styrelsen omvaldes. Föreningen som är öppen för anställda inom Baroniet Adelsvärd och Forskraft räknar nu 33 medlemmar. Antalet är maximerat till 35. Man beslutade att även i år plantera avelsgös uppgående till ett 100-tal fiskar. Det förra året införda förbudet mot nätfiske kommer att upphöra i höst. Under kvällen diskuteras olika fiskemetoder och fångstredskap.

**520 elever i musikskolan.** Under 1974 uppgick elevantalet i musikskolan till 520 elever varav ca 200 i förberedande undervisning. Det framgår av den verksamhetsberättelse som musikstyrelsen nu avgivit. 14 lärare är svarat för undervisningen. Under året medverkade elever och lärare vid åtskilliga sammanhang. Förutom musikveckan och skolavslutningar har man bidragit med musikunderhållning ett 20-tal gånger. Man erinrar också om SÖ:s försöksverksamhet med sång kliniker på olika orter. Resultaten visar nämligen, skriver man, att musikaliska stimulansåtgärder hjälper till att skapa socialtrygghet och andlig harmoni. Vissa tecken tyder t.o.m. på att musikalisk träning kan ha stimulerande effekter på barns intellekt. Detta sätrker naturligtvis självkänslan hos oss som arbetar med musik, skriver man vidare, och vi kan nu helhjärtat glädja oss åt det ständigt ökande intresse för musikskolans verksamhet.



# Åtvidaberg

## Åtvids sportskyttar saknar egen lokal

Åtvidabergs sportskytteklubb har haft årsmöte. Förhandlingarna leddes av ordförande Erik Enqvist som liksom övriga styrelsemedlemmar omvaldes. Helt ny ledamot i styrelsen blev Gunnar Hermansson. Bernt Svensson omvaldes som ledare för ungdomsskyttet i Sporthallen.

Kassan balanserade på ca 16 000 kr. Klubben har ett omfattande ungdomsarbete. I genomsnitt deltar 40 ungdomar i åldern 7-15 år i luftgevärsskyttet i Sporthallen. Under sportlovsveckan anordnade klubben skolmästerskap. De elever som valt skytte som fritt valt arbete i skolan får fritt disponera klubbens materiel.

Klubbens största problem är avsaknaden av egen lokal. För närvarande disponerar man en lokal i Sporthallen en kväll i veckan. Stor del av tiden går åt till att sätta upp och ta ner all materiel. Åtvidabergsklubben står som enda sportskytteklubb i länet utan egen lokal. Trots detta lyckas en och annan klubbmedlem med fina prestationer i tävlingssammanhang. Men en egen lokal anser man vara helt nödvändigt dels för att kunna tävla med andra klubbar under lika förhållanden och dels för att kunna ta hand om och ytterligare stimulera intresset bland de många ungdomarna.

Under årsmötet förrättades även prisutdelning. Följande klubbmästare korades: seniorer A Per-Åke Lindblom, seniorer B Ove Karlsson, juniorer Peter Berkelund, skeet Dag Johansson och standardgevär Gunnar Gustafsson. Bernt Svensson segrade i A-cupen och Bengt Andersson i B-cupen. Sportskytteklubbens prestationspris tilldelades Susanne Rosén för hennes insatser i 70-iaden. I korptävlingen för tre-mannalag segrade Automaten med Gunnar Gustafsson, Ove Karlsson och Johnny Wahlström.

**Kommunstyrelsen och föreningsavgifter.** Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde uttala följande: Kommunstyrelsen förutsätter att fritidsnämnden påminner föreningarna om att föreningsavgifter kontinuerligt bör anpassas och följa inflationens verkningar.

**Grebo socialdemokratiska förening** har haft ett välbesökt möte i fritidslokaler i Grebo nya skola. Studieombudsman Sten Engstrand, Norrköping, informerade om resultaten av Hagauppörelserna. Han uppehöll sig också vid frågan om den nya partiorganisationen. Efter anförandet följde en fråge- och diskussionsstund med Sten Engstrand och föreningens ordförande Göran Pettersson som svarande.

**Värna kyrkliga sällförening** anordnade försäljning i Värna missionshus på fredagen. Komminister Bo Linnros inledde med en andaktsstund och kunde hälsa den i det närmaste fulltaliga publiken välkommen. Auktionsförrättare var Gunnar Landin som fick god fart på budgivning. Bl a fick man ge 60 kr för nära ett kilo hemystad ost. Mycket hemslöjd och hembakat gick under klubban. Tillsammans med lotterier och servering inbringade aftonen 2 775 kr.

# Invandrarfrågor och paragraf 32 dominerade fackligt forum i Åtvid

Ökad uppmärksamhet på språkundervisning för och information till invandrare och ett slopande av § 32 var huvudpunkterna i de båda uttalanden som antogs vid ett fackligt ungdomsforum i Åtvidaberg under veckoslutet. Ett hundratal fackliga ungdomar från hela länet hade samlats på hotell Stallet i Åtvidaberg för att under dagarna två behandla den sk § 32-utredningen. Bland deltagarna fanns även ett starkt inslag av finsktalande ungdomar vilket alltså föranledde forumet att diskutera de speciella svårigheter som kan uppstå för invandrare. Ar angörer för detta ungdomsforum var Östergötlands FCO-distrikt och SSU.

Sedan FCO:s ombudsman Allan Borg och SSU:s distriktsombudsman Eje Engstrand öppnat årets fackliga ungdomsforum underhöll Pierre Wahlström, Motala, med bl a ett antal Joe Hill-sånger. LO-sekreterare Hans Lundgren, Stockholm, redogjorde för bakgrunden till § 32. Han behandlade även utförligt innehållet i den nyligen presenterade § 32-utredningen. Efter några timmars utskottsarbete avslutades lördagen med att NBV-teatern från Linköping framförde pjäsen Krav.

Söndagen ägnades åt utskottsarbete och redovisning av detta. Därefter antogs de två omnämnda uttalandena av ett enhälligt ungdomsforum. Det första gällde invandrarfrågor.

### OTILLRÄCKLIGT

Trots att samhället och fackföreningsrörelsen under de senaste åren genomfört en rad åtgärder för att förbättra invandrararnas situation så är dessa otillräckliga, skriver man och ger en del exempel. Den av företagen betalda språkundervisningen är alltför grammatiskt inriktad och företagen försöker komma undan den utgiften genom att anställa endast svenskspråkiga.

I uttalandet säger man vidare: — Då vi vet att ett av invandrararnas största problem är informations- och kommunikationsproblemet kräver vi att regeringen och fackföreningsrörelsen omedelbart undersöker vad man kan göra för att förbättra invandrararnas situation. Ungdomsforumet kräver vidare att fackföreningsrörelsen via medel från företagen ges kraftigt ökade möjligheter att kontinuerligt ge muntlig och skriftlig information till invandrare på deras eget språk. Dessutom kräver de fackliga ungdomarna i Östergötland bl a att de hemmaarbetande invandrarkvinnornas språk- och kommunikationsproblem uppmärksammas och att invandrarbarn i skolor och på daghem ges möjlighet att tala sitt hemlands tungomål.

I uttalandet om § 32 säger man att innehållet i paragrafen ger arbetsgivaren rätt att fritt anställa och avskeda, leda och fördela arbetet. Den paragrafen har under årtionden verkat så att den omyndigförklarade svenska arbetstagar och svensk arbetarrörelse, anser man.

Det är nu dags att avskaffa § 32, fortsätter de fackliga ungdomarna. Den har slagit fast samma odemo-

kratiska förhållanden på arbetsplatserna som rådde i samhället vid seklets början.

§ 32-utredningen har lagt fram förslag. Men utredarna är oeniga. På en rad punkter försöker arbetsgivarna, moderater och i de flesta fall centern och folkpartiet rädda vad som räddas kan av arbetsgivarnas enväld. Argumenten är desamma som vid dessa gruppers kamp mot den allmänna och lika rösträtt i seklets början.

Ungdomsforumet uppmanar all arbetande ungdom

att delta i remissarbetet på 32-utredningen

att stödja löntagarorganisationerna i utredningen och

att avslöja de borgerliga partiernas dubbelspel i utredningen.

Bryt arbetsgivarnas makt. Bort med § 32, slutar man.

Till sist diskuterades ett förslag till remissvar från ungdomsforumet vari man kommer att peka på bristen på information mellan arbetsgivare och arbetstagar. Dessutom begär man ökad rörelsefrihet för de fackliga representanterna och direktinflytande på företagshälsovården och på personalpolitiken.

CHRISTER BERG

Gårdserums Röda kors-krets hade sin traditionella värfest i Ordenshuset i Falun på lördagkvällen. Ordföranden Axel Söderquist hälsade välkommen. På programmet stod ett mycket uppskattat föredrag av tandläkare Rolf de Val, Åtvidaberg. Han berättade om en exkursion på Island och med hjälp av färgbilder fick åskådarna en inblick i landets särregna natur. Intressant var också återgivningen av ett besök på Hemön efter vulkanutbrottet för ett par år sedan. Under kvällen framträdde några elever ur musikskolan och svarade för underhållningen. Kaffeservering, tombola och lotterier hörde också till aktiviteterna som tillsammans gav kretsen en inkomst av 2 849 kr.

Vid Hannäs fastighetsägareförenings årsmöte beslutade man att återigen påtala vissa önskemål om vägarna i Hannäs. Olyckstillbud har inträffat vid väggorsningen i Sjöberga där sikten är mycket dålig. Nu tänker man gå in till kommunen och vägverket för att få en diskussion till stånd. Man vill också införa hastighetsbegränsning vid det aktuella området. En annan fråga som var uppe gällde vägbelysningen. Vid projekteringen var representanter från televerket med och godkände planen. Under hösten 1974 anmodade televerket föreningen att ändra vissa ledningar bl a vid Hällingsfall och festplatsen. Arbetet som utförts har kostat ca 4 000 kr. Fastighetsägarna känner sig lurade. Man beslutade nu att begära ekonomisk hjälp från kommunen. Årsmötet som hölls i Bygdgården i Kvarnvik omvalde hela styrelsen med Ingemar Pettersson som ordförande. Man har under året gjort en revidering av stadgarna vilken godkändes av årsmötet.

— Fru Signe Wallberg jordfästes på lördagen i Grebo kyrka. Under samlingen spelade kantor Rolf Gordon Till himmelen dit längtar jag av Lundén. Herr Christer Berg sjöng Jag har hört om en stad av Lithell. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Arne Nilsson som talade över sv ps 57: 1,4. Efter akten sjöng herr Berg Det enda jag vet av Lithell. Slutligen spelades Arioso av Olson.

— Snickaren Henrik Johansson. Åtvidaberg, jordfästes på lördagen i Åtvids gamla kyrka. Före akten sjöng herr Gunnar Lindholm Långt bortom rymden vida av Dahlöf. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Arne Nilsson, varefter herr Aron Andersson på fiol spelade Largo av Händel. Akten inramades av stilla orgelmusik som framfördes av musikdirektör Ingemar Ericsson. Blommor märktes från baron Eric G Adelswärd, Åtvidabergs pensionärsförening och grannarna.

**Skadegörelse.** Återigen har någon eller några varit framme och idkat glaskrossning i kv Japan. Den här gången hade närmare tio glasrutor till ett värde av ett par hundra kronor slagits sönder. Händelsen som inträffade under veckoslutet är polisansmald.

**Musik i fastan.** Söndagens musikstund i Åtvids gamla kyrka samlade ett drygt trettiotal besökare. Programmet inleddes med att Birgitta Schylander på orgel spelade Preludium i d-moll av Bach. Under ledning av Ingemar Ericsson framförde därefter ungdomskören koralen ur Bachs Johannespassion. På detta följde Guds renna lamm oskyldighet av Pachelbel med Birgitta Schylander vid orgeln. Avslutningsvis spelades Haydns Trio ur sex divertimenton med Arne Gustafsson, flöjt, Carina Antonsson, violin, och Britta Kindsjö, cello.



# Östergötlands diabetikerförening på frammarsch

— Det är mycket som hänt under vår blott femåriga tillvaro. Antalet lokalföreningar har ökat från tre till fem. Medlemsantalet har tredubblats. Uppväktningar hos landstinget har gett till resultat försök med diabetikermottagningar, gratis självtestmaterial och speciell fotvård för diabetiker. Östergötlands landsting ligger kanske främst av alla landsting i Sverige när det gäller diabetikervård. Dessutom arbetar vi intensivt på att ytterligare förbättra informationen till våra medlemmar.

Det sade Bertil Olsson, Norrköping, ordförande i Östergötlands läns diabetikerförening vid förenings årsmöte i Atvidaberg på söndagen. Förhandlingarna som ägde rum i Folkets hus hade samlat ett drygt hundratal medlemmar från lokalföreningarna i Linköping, Norrköping, Atvidaberg, Motala och Finspång. Ordförande vid förhandlingarna var Rickard Olsson, Norrköping.

Av de 4 styrelsen som stod i tur att avgå omvaldes Bertil Olsson och Gun-Britt Örtengren, Norrköping. Nya i styrelsen efter Thorsten Carlsson, Motala, och Bertil Lind, Linköping, blev Lennart Fast, Linköping, och Kurt Perttu, Motala. Fyllnadsval förrättades efter Sven-Olof Andersson, Finspång, som ersattes av Gustav Eriksson, Finspång.

Man beslutade att öka årsavgiften till länsföreningen från 25 öre till en krona per medlem. Vidare gjordes den ändringen i stadgarna att varje lokalförening skall ha en suppleant i styrelsen. Man beslutade också uppdraga åt länsföreningen att arrangera en gemensam diabetisdag.

Under 1974 ökade antalet medlemmar med 205 till 1 330. Varje lokalförening bidrog till detta och vid årsskiftet hade Norrköping 662 (plus 81), Linköping 382 (plus 53), Motala 138 (plus 27), Finspång 85 (plus 22) och Atvidaberg 63 (plus 22) medlemmar. Under årets första månader har ytterligare medlemmar tillkommit och man räknar nu med över 1 500. Ändå är det bara en sjättedel av alla diabetiker i länet.

Av verksamhetsberättelsen framgår vidare att man betraktar 1974 som ett av de mest positiva åren i föreningens historia. God medlemsutveckling. Ökad uppmärksamhet från pressen. Ökad förståelse från myndigheter och institutioner. Försöksverksamhet med diabetikermottagningar i Norrköping, Linköping och Atvidaberg. Det uttalade målet är nu att få sjuksköterskebemannade diabetikermottagningar i varje kommun.

Efter förhandlingarna blomsterhyllades avgående styrelseledamöter och länets handikappkonsulent Birgitta Larsson som gästade årsmötet. Man avslutade sammankomsten med kaffe och landgång. För den musikaliska underhållningen svarade Sven-Åke Andersson och Gunilla Dahlman från Östergötlands bildningsförbund.

CHRISTER BERG

# Träs avdelning har haft årsmöte

Svenska träindustriarbetareförbundets avd 10 har haft årsmöte i Atvidaberg. Till nya ord ledamöter i styrelsen valdes Ingemar Johansson, Västervik, Lennart Karlsson, Linköping, och Stig Andersson, Ljusfallshammar. De ersatte Gösta Nilsson, Västervik, Tore Wallin, Linköping, och Erik Strömberg, Finspång. Nya i verkställande utskottet blev Sture Gustavsson, Helgenäs, och Lennart Karlsson, Linköping. Övriga i tur att avgå omvaldes med ordförande Stig Holmgren i spetsen.

För 25 års aktivt fackligt arbete överlämnade förbundsstyrelseledamöten Sven-Olof Hägerström, Hjorted, förbundets förtjänstmärke till Helge Nilsson, Norrköping.

Avdelningens medlemsantal sjönk under 1974 med 43 och uppgick vid årsskiftet till 2 909 fördelade på 15 sektioner. Studieverksamheten var omfattande och under året deltog 294 medlemmar i 36 studiecirklar. Styrelsen noterar att det gångna verksamhetsåret inleddes med en mycket osäker period till följd av energikrisen. Avtalsuppställningen mellan LO och SAF kom dock snabbt men det sk 55-öresavtalet blev starkt kritiserat.

På årsmötet lämnades en rad rapporter från bla arbetsutskott och sektioner. Det framgick att man hyser viss oro inför den väntade konjunktursvackan inom träbranschen liksom följderna av överavverkningar, Personal- och driftinskränkningar har förekommit på sina håll. Andra rapporter anfödde att brist på arbetskraft kan göra det svårt att återgå till toppnivådrift.

# Hö

löspressat, 2-3 ton, säljes till högstbjudande.  
Tel. 0120/220 22 säkrast efter kl. 17

# Lutherhjälpens Fastesparbössor

kan lämnas i tunnor på Getingen och Domus.

# Atvidabergs kommunbibliotek

Oppetider:  
BIBLIOTEKET i

- Atvidaberg — Tel. 144 38, 144 39
- Vard. 11-13, 16-19.30. Lörd. 10-12.
- Sagostund onsd. 15.30.
- PÅSKAFTON STÄNGT!
- Björnsäter — Tel. 602 39
- Tisd., torsd. 17-20.
- Sagostund onsd. 13.30.
- Falerum — Tel. 201 74
- Tisd., torsd. 17-20. Onsd. 12-13.
- Sagostund onsd. 11.30
- Grebo — Tel. 013/551 62
- Tisd., torsd. 17-20. Onsd. 12-13.
- Sagostund 4-7 år onsd. 14.30, 7-10 år onsd. 15.00.
- Skärtorsdagen den 27 mars är biblioteken i Björnsäter, Falerum och Grebo stängda.

# Atvidaberg

## Osäker framtid för de små ålderdomshemmen

Socialnämnden diskuterade på måndagen i samband med arbetet på kommunöversikten de mindre ålderdomshemmens framtid. Beträffande Hannäs och Gärdserum säger man att en ersättning är nödvändig inom en snar framtid. Även i Grebo och Björnsäter anses åtgärder nödvändiga inom den kommande tioårsperioden. Huruvida ålderdomshem över huvud taget skall byggas i ytterområdena har man inte tagit ställning till. En tanke är att bygga ett gemensamt ålderdomshem i Falerum i stället för de båda i Hannäs och Gärdserum. På liknande sätt skulle då Grebo och Björnsäter få ett gemensamt ålderdomshem. Alternativet är att centralisera samtliga vårdplatser till centralorten.

Beträffande terapitrdgård på Östergårdens kommer socialnämnden att återigen kräva medel för detta ändamål. Önskemålet är att kunna komma igång redan i år.

Man diskuterade även administrationen av pensionärshemmen. Där menar socialnämnden att det bör ankomma på nämnden att handla fördelningen av dessa platser. Vidare behandlades Yxnerumsområdet och vad man där kan göra för de äldre. En åtgärd skulle vara att förstärka på hemsamaritidan. Beträffande hemhjälpverksamheten i övrigt räknar socialnämnden med en successiv utbyggnad i takt med att antalet personer över 70 år ökar.

Slutligen tog man upp den sociala service på landsbygden som posten erbjuder. För Atvidabergs vidkommande skulle det kosta drygt 20 000 kr om året. Nämnden anser att man bör avvakta resultaten från andra kommuner innan man tar ställning. Man är även inne på tanken att använda dessa pengar för inrättandet av en halvtidstjänst för förstärkning av den uppsökande verksamheten.

Utökad färdtjänst. Socialnämnden beslöt på måndagen att utöka antalet resor med den kommunala färdtjänsten från fyra till sex enkelresor i månaden. Vidare beslöt nämnden utreda frågan om nya regler för färdtjänsten. Bla tänker man sig införandet av ytterligare resor till exempelvis studiecirklar.

Bra resultat på fasteinsamlingen. Sammanlagt inbringade fasteinsamlingen i Atvids mfl församlingars pastorat 22 761 kr. Det är en ökning med drygt 5 000 kr jämfört med 1974. Slutsumman kan bli ännu något högre då det veckan ut finns tillfälle att lämna ytterligare sparbössor. Siffrorna för de olika församlingarna blev: Ävid 15 034 (+3 474), Björnsäter 2 000 (-100), Yxnerum 1 700 (+190), Grebo 2 496 (+746) och Värna 1 529 (+754).

Gärdserum. Socialnämnden beslöt på måndagen låta undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra brandsäkerheten vid Gärdserums ålderdomshem.

Hannäs fria baptistförsamling firade under veckohelgen sitt 25-årsjubileum med god tillslutning. Ingeborg Johansson, Vedum, som tjänade församlingen några år i början, var högtidstalare. Pastor Ingvar Nyström, Falerum, medverkade med tal och sång. Syskonen Andersson, Linghem sjöng också. Folke Hanström berättade om församlingens verksamhet under gångna år.

— Förr lantbrukaren Karl Larsson, Falerum, jordfästes på tisdagen i Gärdserums kyrka. Under samlingen spelade kantor Nils Bokblad Gud lär mig dock besinna av Runbäck. Herr Christer Berg sjöng Långt bortom rymden vida av Dahlöf. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Claes-Göran Rosén, som talade över Esaias 1:33. Efter akten sjöng herr Berg Var jag går i skogar, berg och dalar av Ahnfeldt. Slutligen spelades Postludium av Ohlsson. Blommärket från Gärdserums församling och personalen på Gärdserums ålderdomshem.

I Gärdserums kyrka hade vid söndagens högmässa avlämnats 2 875 kr till Lutherhjälpens fasteinsamling. I högmässan som var mycket välbesökt var kyrkoherde Claes-Göran Rosén predikant och liturg.

Ett rådjur påkördes och dödades under veckoslutet i Kolsebrotrakten. Endast mindre skador uppstod på fordonet vari färdades tre ynglingar från Atvidaberg.

I Värna kyrka predikade på söndagens söndagen komminister Bo Linnros. Organist och solosångare var kantor Birgitta Andersson. Under offergång nedlades fastesparbössorna framme vid koret. Fasteinsamlingen inbringade drygt 1 500 kr.

DHR:s lokalavdelning i Atvidaberg hade månadsmöte på söndagen i Godtemplargården. Avdelningens ordförande Bo Ahlzen kunde hälsa ett 30-tal medlemmar välkomna. En ny medlem invaldes. Stig Nilsson rapporterade från en sekreteratträff i Tranåsbaden. Mötet beslutade att i mitten av nästa månad anordna en resa till Linköping, där man skall bese en utställning av olika handikappredskap. Man beslutade också framföra ett tack till Berg-Alserums sjukrets för en välkommen gåva. Fördagens underhållning svarade Medborgarskolans teatergrupp som framförde pjäsen Döden som läromästare. De agerande ungdomarna var Ann-Christine Berggren, Ann-Catrin Andersson och Torsten Lindqvist.

Grebo hushållsförening har haft stämma. Förhandlingarna med ett 50-tal medlemmar leddes av ordförande Gösta Johansson. Omsättningen under 1974 ökade med 12 proc till ca 1,3 milj kr, vilket gav en nettovinst på 11 000 kr. Omsättningsökningen beror till största delen på prishöjningar och inflyttning till Grebo. Utdelningen fastställdes till en proc men man beslöt att utbefalningen ska göras först när ekonomin förbättrats. Antalet medlemmar i hushållsföreningen ökade med 14 till 215. Stämman tillsatte en kommitté med uppgift att aktivera Grebobornas handlingar i affären. Man kommer att undersöka folks önskemål beträffande sortiment osv. Man diskuterade medlemmarnas och den övriga befolkningens köptrohet. Om medlemmarna gjorde samtliga sina dagligvaruinköp i affären skulle omsättningen uppskattningsvis ligger omkring 2 milj kr. Vilket i sin tur skulle innebära väsentligt högre återbäring.



# ÅTVIDABERG

27/3

**Byggnadslov.** Byggnadsnämnden beslutade på tisdagen bevilja byggnadslov för AB Bil och gummi, Västerrik, beträffande uppförande av verksatdslokal i kv Personbilen. Vidare beviljades följande byggnadslov för uppförande av småhus: Inge Andersson, Mårsång 1:34, Björn Andersson, stg 216 BG, Björn Wiedergren, stg 216 BZ, och Ulf Johansson, stg 216 BI. Nämnden tillstyrkte dispens för uppförande av fritidshus för W Ströms dödsbo, Adelsnäs 1/3, 2/2, Bertil Andersson, Fröjerum V-gård 1:7 och 1:8 och Åke Andersson, Fröjerum V-gård 1:7. Byggnadsnämnden avslog en ansökan från Margit Johansson beträffande uppförande av två fritidshus i Berg S. 2:7.

**Bybyggelse i Yxnerum?** På grund av den pågående om- och tillbyggnaden av Yxnerums skola till kursgård har hos byggnadsnämnden väckts frågan om behovet av bostedsbyggnad i området. Byggnadsnämnden behandlade ärendet på tisdagen och beslutade uppdrå åt mättningskontoret att för ett 50 har stort område upprätta en förenklad primärkarta av samma typ som tidigare utförts i Kvarnvik.

**Besked krävs om Kvarnvik.** I oktober 1974 översände byggnadsnämnden ett första utkast till planutredning till kommunstyrelsen med begäran om besked om den fortsatta handläggningen. Efter detta har tekniska utredningar gjorts och ett demonstrationssammanträde hållits. Hos byggnadsnämnden finns för närvarande fyra förfrågningar om byggande i Kvarnvik. Dessa har ännu inte kunnat slutföras av byggnadsnämnden eftersom något besked ännu inte avgivits av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden beslutade därför på tisdagen till kommunstyrelsen påpeka vikten av snarast möjliga besked i ärendet. Detta så att man kan fortsätta planarbetet och behandla de dispensansökningar som väntar på avgörande.

**Björnsäter.** Vid palmsöndagens högmässa, som hade formen av familjegudstjänst, predikade kyrkoherde Arne Nilsson. Den välbesökta högtiden inleddes med invigning av närmare 20 Ansgarsjuniorer. En grupp ur kyrkokören medverkade under ledning av kantor Christer Carlsson. I gudstjänsten ingick även en dopförrättning. I processen lämnades offer-sparbössorna framme vid altaret.

**I Hannäs** har fastlagstiden präglats av ett rikt sång- och musikliv. Passionspredikningar har hållits i pensionärshem, bygdegårde och församlingshemmet. Kyrkoherde Claes-Göran Rosén har talat och kyrkokören har medverkat vid flera tillfällen. På fredagen hade man en sista sammankomst i församlingshemmet inför Stilla veckan över temat Meditation över passionshistorien i ord, ton och bild. Samma program gavs sedan i Gårdsrumms församlingshem på måndagen. Därmed avslutades passionsgudstjänsterna som ägt rum på olika platser i församlingen. Vid sammankomsten i Broddebo missionshus medverkade kyrkokören under ledning av kantor Nils Bokblad. Vid samtliga tillfällen har kyrkoherde Claes-Göran Rosén varit talare.

Vid OK Ekens senaste träningstävling i Botorpsterrängen med Ingemar Wernersson och Lars Eriksson som banläggare, blev de bästa resultaten på de fyra banorna: Bana A 9,9 km: 1) Per-Inge Svensson 1.21,30; 2) Teuvo Grönman 1.54,40; 3) Bo Söderström 2.07,45. Bana B 8 km: 1) Anders Rask 1.14,30; 2) Bertil Johansson 1.17,28; 3) Holger Persson 1.18,50; 4) Sten Johansson 1.35,05; 5) Sten Eriksson 1.35,30. Bana C 4,4 km: 1) Allan Bengtsson 38,10; 2) Lennart Haglund 45,25; 3) Sören Andersson 49,00; 4) Nils Thelander 52,55; 5) Olle Söderbäck 54,15. Bana D 2,2 km damer: 1) Inger Carlsson 26,05; 2) Helena Bengtsson 27,15; 3) Ingela Bengtsson 29,55; 4) Dagmar Ståhl 30,30; 5) Britt Carlsson 31,35. Bana D herrar: 1) Magnus Rask 27,20; 2) Hans Jansson 36,30; 3) Micael Bergsén 41,30; 4) Kent Andersson 41,30; 5) Ulf Wernersson 42,55.

**Säkens sportfiskeklubb** anordnade på söndagen klubbmästerskap i pimpelfiske på sjön Säken. Överlägsen klubbmästare blev Mauritz Axelsson. Resultat: 1) Mauritz Axelsson 259 poäng; 2) Håkon Olsen 170; 3) Åke Wretman 168; 4) Per Klint 158; 5) Endy Mahrs 157; 6) Johnny Wall 150; 7) Taisto Parkkila 142; 8) Gunnar Orrklint 127; 9) Göran Klint 99; 10) Sune Karlsson 80.

**I Hannäs** gav söndagens kollekt till Lutherhjälpen 4 680 kr. Den välbesökta högmässan inleddes med att Connie Jonsson på tvåflöjt spelade Gammal fåbodpsalm av Lindberg. Vidare medverkade kyrkokören under fru Gurli Fredrikssons ledning. Kyrkoherde Claes-Göran Rosén predikade och var liturg. Som postludium utförde Ragnar Andersson på violin Våren av Grieg. Efter högmässan inbjöd CKF-avdelningen till allmänt kyrkkaffe i församlingshemmet. Under samkvämet underhöll Gurli Fredriksson och Ragnar Andersson med musik på orgel och violin. Inkomsterna av kaffeservering och kollekt uppgick till 446 kr som oavkortat går till Lutherhjälpen.

**Hannäs Folkets hus-förening** har haft årsmöte i Rumma. Ny i styrelsen och tillika sekreterare blev Eric Petersson, Berghyddan. För övrigt omvaldes övriga ledamöter med Arvid Andersson, Rumma, som ordförande. Han kvarstår även som vaktmästare. Föreningen har haft en livlig verksamhet under året. Man har bl a ordnat åtta egna dansarrangemang. Lokalen har också uthyrt till andra föreningar vid 27 tillfällen. En tillbyggnad av danslokalen har utförts och flera arbeten har påbörjats. Föreningen räknar med att även under kommande år göra ytterligare reparationer och förbättringar under förutsättning att söka lån från stat och kommunen beviljas. Ombudsman Harry Emanuelsson, Hallsberg, var närvarande och satt ordförande under årsmötet.

**Palmsöndagen** firades i Åtvids församling med två välbesökta gudstjänster. I Åtvids gamla kyrka ledde kyrkoadjunkt Stefan Bjarnegård en familjegudstjänst. Barnkören sjöng under ledning av Ingemar Ericsson. Som växelsång med församlingen sjöngs Måne och sol av Hovland. Sedan barnen gått runt i kyrkan med kvistar i händerna samlades man framme i koret, där Stefan Bjarnegård samtalande med dem om dagens bibeltext. I Nya kyrkan predikade komminister Bo Linnros. Vidare medverkade kyrkokören under ledning av musikkörledare Ingemar Ericsson. Offergången till Lutherhjälpen inbringade för församlingens del ca 15 000 kr. Det är omkring 3 000 kr mer än förra årets insamling.

**I Yxnerum** samlades en värtalig menighet till palmsöndagens gudstjänst. Predikant och liturg var kyrkoadjunkt Stefan Bjarnegård. Fastinsamlingen inbringade ca 1 700 kr.

**I Grebo kyrka** firades palmsöndagen med en barn- och familjegudstjänst. Offergången anträdde under sången Dela med dig varvid fastbössorna lämnades i koret. De insamlade medlen uppgick till ca 2 500 kr. Barnkören sjöng Se din konung kommer till dig av Johansson. Därefter vidtog palmprocession varunder man sjöng Jag går inte ensam här. Processionen gick fram till koret där man stannade medan två barn döptes. Högtiden som samlat ett 100-tal besökare, slutade med att alla lämnade kyrkan sjungande Jag går inte ensam här. Predikant och liturg var kyrkoherde Arne Nilsson.

## FRITIDSGÅRDEN

Torsdagen den 27/3 kl. 19—23

### Diskotek

med AURORA

— Entré 5.— —

## Westievalpar

kän tingas. — Tel. 0120/710 26

DANS i RUMMA FOLKETS HUS, Påskdagen 20.30  
Den helfestlige dragspelaren — "nye Jularbo"

# PEPPARN

med sin topporkester UPPLÄNNINGARNA

50 procent gammaldans \* Välkomna!

Hannäs Folkets Hus-förening



29/3

## Länsstyrelsen ger Åtvid rätt i besvärsmål

Det var i april förra året som kommunfullmäktige i Åtvidaberg beslöt att befria stiftelsen Åtvidabergshem från erläggande av ränta på grundfond för år 1973. Västra Östergötlands fastighetsägareförening anförde besvär över beslutet. Föreningen ansåg att beslutet kränker medlemmarnas enskilda rätt och att beslutet dessutom vilar på orättvis grund. Länsstyrelsen säger nu att man inte kommer att ta upp besvären till prövning.

Till grund för sitt beslut pekar länsstyrelsen på att varken fastighetsägareföreningen eller dess talesman är medlemmar i kommunen. Talesmannen har inte heller visat sig behörig att föra talan för person inom föreningen som är medlem av kommunen. Enligt paragraf 76 i kommunallagen är nämligen endast kommunmedlem berättigad att anföra besvär över kommunalt beslut.

Länsstyrelsen ger därmed Åtvidsfullmäktige rätt som i sitt yttrande över besvärsskrivelsen just påpekat att klaganden inte kan anses behörig att anföra besvär.

Fastighetsägareföreningen å sin sida menade att man har som ändamål att främja och bevaka medlemmarnas intressen. För att fylla detta ändamål måste man således besvär sig över kommunala beslut som innebär orättvisa mot medlemmarna. Enligt tryckfrihetsförordningen, säger man vidare, skyddas uppgiftslämnare från att synas offentligt. Vid besvär mot kommunala beslut måste den enskilde kunna medgivas samma rätt att slippa synas offentligt. Det är därför nödvändigt att den enskildes organisation skall kunna framträda som part i kommunalt besvärsmål.

Något gehör för dessa synpunkter fick nu inte fastighetsägareföreningen av länsstyrelsen.

## Tomtplaner i Falerum

Byggnadsnämnden har låtit utföra en inventering av byggbara tomter i Falerum. Inventeringen gäller villaområdet nordväst om Hannäsvägen. Av sammanställningen framgår att 14 tomter kan bebyggas i området efter olika åtgärder. Redan i dag kan tre tomter bebyggas efter avstyckning och smärre gatu- och va-arbeten. Ytterligare sex tomter är byggbara sedan ledningar dragits och gator byggts.

För två tomter krävs planändring och för resterande tre tomter måste planändring till, liksom avstyckning och gatu- och va-arbeten. Samtliga tomter utom en ägs av kommunen. Sedan byggnadsnämndens syn- Byggnadsnämnden har nu beslutat att överlämna sammanställningen till kommunstyrelsen med förfrågan huruvida en planändring skall genomföras. Planeringsarbetet är kostnadsberäknat till 5 000 kr.

Byggnadsnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att godkänna stadsarkitektens skissförslag beträffande planeringsprinciper i Grebo. Förslaget skall nu ytterligare bearbetas. Likaså diskuteras Gullingshus förslag till tomtutnyttjande. Byggnadsnämnden tillstyrkte förslag till avstyckning av kv Personbilen 2. Nämnden förslag till ändring av stadsplan beträffande kv Godtemplaren och Äpplet. Slutligen uttalades byggnadsnämnden att man inte hade något att erinra mot länsstyrelsens förslag beträffande förbud mot bebyggelse till hinder för försvar.

Milsimmet. Milsimmarna har nu avverkat åtta veckors motionssimning i simhallen. Veckans vinnare blev Yvonne Lind, Majken Anderson, Ann Kullman, Britt Andersson, Birgit Johansson, Ingrid Andersson, Agneta Wahlén och Agneta Gustavsson.

Industriområdet planeras. Vid byggnadsnämndens senaste sammanträde redovisade stadsarkitekt Bo Lindén ett första förslag till områdesplan. I stora drag innebär det att de åkrar som ligger mellan det nuvarande industriområdet vid infarten från Linköping och området norr om Vrånghult avsätts för industriändamål. Sockertoppen med bägskyttebana och skidbacke lämnas orört, liksom området vid rikklubben anläggning. Byggnadsnämnden beslöt uppdra åt stadsarkitekten att överbeta förslaget beträffande förläggning av industrier och den anslutande vägen mellan Hallaholm och riksväg 35. Därefter skall förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande.

## Åtvidaberg

### Folkparksföreningen fick en förbättring 1974

Resultatet av 1974 års verksamhet var bättre än föregående år. Det framgick då föreningen Åtvidabergs Folkets park hade årsstämma i Folkets hus på tisdagskvällen. Bl a har biografen givit bättre resultat, dansarrangemangen lockat fler besökare och serveringsverksamheten ökat i omfattning. Balansräkningen vid årets slut omslöt ca 828 000 kr. Under 1974 omsattes drygt 217 600 kr med en vinst på 28 kr och 2 öre. Då kan noteras att 1973 hade man en förlust på över 15 000 kr.

Av verksamhetsberättelsen framgår att Folkets hus genomgått en utvändigt renovering. Lokalerna utnyttjades något mindre under 1974 än under föregående år. Styrelsen uttalar dock sin förhoppning att föreningar och organisationer skall hyra lokalerna i större utsträckning än som nu är fallet.

I styrelsen omvaldes ordförande Vivian Dahlgren. Vidare nyvaldes Nils-Göran Andersson och Börje Meijer efter Hans Kroon och Ove Fors. De båda senare blomsterhyllades för sina insatser. Stämman godkände förslaget till budget för 1975. Förslaget balanserar på 198 500 kr med ett beräknat underskott på 20 000 kr.

Man diskuterade den dåliga anslutningen från de föreningsvalda ombuderna och beslutade tillskriva föreningarna i frågan. Stämman beslutade också om asfaltering på Folkets hus bakgård.

Göran Göransson som ledde förhandlingarna med 20-talet ombud tog upp frågan om affärsängens framtid. Röda ladan är en skamfläck, sade han och menade att åtgärder är nödvändiga. Under debatten fick han flera instämmanden och man beslutade uppdra åt föreningens representanter i den kommunala lokalutredningen att ta upp också denna byggnad till behandling.

Folkets Hus **BO** ÅTVIDABERG

Torsdag, lördag, söndag kl. 20.00. Et. över 11 år.

### Juggernaut

Terror i rykande storm. — Färg.

Söndag kl. 15 Matiné  
SKRALLAN, RUSKPRICK  
OCH KNORRHANE  
— Färg —

Vindommens fiskevårdsförening har haft årsmöte i Ordenshuset i Skedshult. Förhandlingarna leddes av kronojägare Dan Isaksson, Grevsätter. Man konstaterade att fiskekortsförsäljningen under 1974 var den bästa i föreningens historia. Fiskekortet inbringade sammanlagt 5 432 kr. Man sålde 432 dagkort, 7 veckokort, 12 månadskort, 28 halvårskort och 29 helårskort. Uthyrningen av de båda plastsbåtarna inbringade 555 kr. Under året inköptes en ny båt för ca 1 300 kr. Årets behållning uppgick till 7 360 kr. inklusive värdet av de båda båtarna. Till medlemmarna utdelades 1 946 kr. Antalet delägare i föreningen uppgår nu till 54. I styrelsen omvaldes Carl Pettersson, Nelhammar, Dan Isaksson, Grevsätter, Anders Hellner, Öndal, och Erik Karlsson, Skrickerum. Till ombud vid Norra Kalmar läns fiskevårdsförbund valdes Dan Isaksson och Erik Karlsson. Man diskuterade vårdanstalten Hägerstads planer på en vägförbindelse mellan Hägerstads slott och Hannäs kyrkoruin. Ett genomförande av dessa planer skulle medföra att ett stort vattenområde i Vindommen skulle isoleras från den övriga sjön genom utfyllnad av vägbank med trumma. Man beslutade att protestera mot planerna och fortsättningsvis bevaka händelseutvecklingen i frågan.

Bok- och teckningstävlingar. På biblioteken i Åtvidaberg, Björsäter, Falerum och Grebo ägde en hel del tävlingar rum under sportlovsveckan. Sammanlagt deltog 70 barn i boktävlingar och 52 barn med 73 bidrag i teckningstävlingar. Dessutom inlämnades 9 bidrag till en bibliotekstidning som eventuellt utkommer senare. Följande vinnare till var sin bok har utsetts: teckningstävling Anelia Stenered, Åtvidaberg, Dag Pettersson, Åtvidaberg, Pia Kindén, Åtvidaberg, Monica Rodlind, Björsäter, Pierre Axén, Björsäter, Annette Karlsson, Falerum, Marie Johansson, Grebo, Christel Bergström, Grebo och Gunnar Samuelsson, Grebo. Boktävling under 10 år: Anna Svensson, Åtvidaberg, Nils-Arne Dahlberg, Björsäter, Marlen Svahn, Falerum och Heléne Palmqvist, Grebo. Boktävling över 10 år: Maria Persson, Åtvidaberg, Pia Dahlberg, Björsäter, Kerstin Karlsson, Falerum, och Håkan Johansson, Grebo.

— Förra lantarbetaren Gunnar Andersson, Ekenäs, Hannäs, avled på måndagen. Han var född 1901 i Hannäs där han varit bosatt i hela sin levnad. Under ett flertal år var han anställd som lantarbetare vid Bredal. Han var verksam inom Hannäs kyrkobödrakar. Närmast sörjes han av syskonbarn.

3/4

## Vid kvartalsdragningen

utföll följande nr med vinst:  
92, 93, 198, 214.  
AFF:s Semesterklubb

## Barnkär kille, 24 år,

snäll och skötsam, med egen bil, rök- och spritfri, önskar bek. med snäll o. trevlig flicka 17-30 år. Gärna ensam mor. Intressen: Dig, barn, musik, idrott m. m. Svar till "Härlig vår tillsammans 03 E", ÖC, 581 89 Linköping, fvb.

1/4

## BIBLIOTEKET i Åtvidaberg

Öppet vard. kl. 11-13, 16-19.30,  
lörd. 10.00-12.00.  
Sagostund till slutet av april.  
Tisdagar kl. 15.30.

## FRITIDSGÅRDEN

Tisdagen den 1/4  
"55 MINUTER MED CHARLIE CHAPLIN"  
Pensionärer kl. 14.00.  
Barn och ungdom kl. 15.30.  
— VÄLKOMNA! —

## Åtvidabergs FOLKETS HUS

Fredag den 4 april kl. 21-01.00

# DANS

## Curt Kennets ork.

Minimålder 18 år. Leg kan erfordras.