

ÅTVIDABERG

Grebo, Värna och Björsäter ökar

Grebo, Värna och Björsäters församlingar är de enda av de sju församlingarna i Åtvidabergs kommun då folkmängden ökat under 1973. Noterbart är att dessa församlingar ingick i det gamla Björsäters pastorat som vid årsskiftet sammanslogs med Åtvids pastorat.

Enligt de preliminära siffrorna har folkmängden i Grebo ökat med 50 personer och uppgår nu till 813. Främst är det den stora inflyttningen, 77 personer, som svarat för ökningen. Lilla Värna ökade med 12 och Björsäter med 9 personer. I Yxnerum blev underskottet 9 personer.

Siffrorna för de fyra församlingarna ser ut på följande sätt: Grebo födda 8, döda 6, inflyttade 77, utflyttade 29, folkmängd 813 (+50), äldsta församlingsbo förre lantbrukaren Karl Larsson, född 1880; Björsäter födda 14, döda 8, inflyttade 62, utflyttade 61, folkmängd 725 (+9), äldsta församlingsbo förre skogsarbetaren Axel Ludvig Strömberg, född 1879; Yxnerum födda 2, döda 9, inflyttade 2, utflyttade 13, folkmängd 240 (-9), äldsta församlingsbo fru Elin Lindström, född 1881; Värna födda 2, döda 2, inflyttade 29, utflyttade 17, folkmängd 218 (+12), äldsta församlingsbo fru Olga Svall, född 1886.

I Åtvids gamla kyrka samlades många människor till såväl eftermiddagens nyårsbön som nyårsbaken vid midnatt. Vid nyårsbönen talade vice komminister Stefan Bjarnegård, och fru Maria Mucchiano-Johansson sjöng till ackompanjemang av musikedirektör Ingemar Ericsson. Nyårsvakan leddes av kyrkoherde Arne Nilsson. Under ledning av Ingemar Ericsson medverkade en tillfällig sammansatt kör. Vid nyårsdagens högmässa predikade kyrkoherde Harry Aldenius. Dessutom medverkade Åtvids kyrkokör.

Frikyrkorna i Åtvidaberg höll på nyårsafton gemensam nyårsbön i Baptistkyrkan som var fylld av åhörare. Herr Arvid Petterson inledde och utgick från textorden i Ps 121. Pastor Lennart Rydmark sjöng till eget dragspelsackompanjemang sånger med anknytning till årsskiftet. Därefter talade pastor Kurt Holmgren om Det stora fiskafånget. Pastor Rydmark framförde ett tack för den goda gemenskapen under 1973 och önskade ett gott nytt år i samarbets tecken. Slutligen sjöngs gemensam Tack O Gud för vad som varit. Kollekten som gick till ekumeniska rådet inbringade ca 200 kr.

Decembervädret. Under december månad uppmättes nederbörden till 50,1 mm, alltsammans i form av snö. Antalet nederbördsdagar var 15. Mest föll det den 7 och 15 december, då 16,4 resp 11,7 mm uppmättes. Snötäcket som vid ingången av december var ca 10 cm djupt kom i mitten av månaden att mäta ca 20 cm. Efter den sista veckans töväder är det nu i stort sett åter barmark. Temperaturen växlade en hel del såväl inom hela perioden som inom de enskilda dygnet. Den 2 var det som kallast, -15,8, för att under dagen den 3 gå upp till 4,9 plusgrader. Månadens kallaste dag var den 9 med -20,2. Den högsta temperaturen, +6,8, noterades den 27 och 28 decembe.

Nyårsfirandet i Åtvidaberg var lugnt och städat. Det nya året dansades in av många på Stallet, Åtvidabergs hotell och Folkets hus. På flera ställen hölls privata nyårsvaka och många passade på att bränna av en ordentlig nyårssalut med smällare och raketer. Till polisen har inte inkommit några rapporter om olyckor, och några ingripanden behövde man inte heller göra.

I Grebo församlingshem samlades man till söndagsskolfest på lördagen. Många föräldrar hade följt med sina barn till denna julsångernas eftermiddag. En jultabla med ljusståg framfördes, kören sjöng och tomten kom på besök. Pastor Lennart Rydmark medverkade också med tal och sång. Gudrun Viktorsson och Kurt Rahm har varit barnens söndagsskollärare.

Åtvidaberg

I Gärdsrums kyrka hölls på nyårsafton en välbesökt nyårsbön med predikan av kyrkoherde Claes-Göran Rosén. Som postludium spelade kantor Nils Bokblad Till dig alla Jesu Krist av Pachelbel. I nyårsdagens högmässa tjänstgjorde kyrkoherde Rosén som predikant och liturg. Postludiet O, Jesu Krist, dig till oss vänd av Bach utfördes av kantor Bokblad. Av den kyrkliga statistiken för Gärdsrum framgår att det har hållits 59 högmässor med 2 838 besökare, nattvardsgudstjänst har firats 15 gånger med 242 kommunikanter. Kollekterna under året har uppgått till 14 175 kr.

I Hannäs kyrka predikade på nyårsdagen kyrkoherde Claes-Göran Rosén som även var liturg. Postludium utfördes av teckningslärare Henrik Segerberg, som på tvåflöjt spelade Andante av Händel. Av den kyrkliga statistiken för Hannäs framgår att det under året hållits 53 högmässor med 3 009 deltagare, 18 nattvardsgudstjänster med 318 kommunikanter. Tillsammans uppgick de insamlade kollekterna till 16 082 kr.

Antalet ambulanstransporter i Åtvidaberg uppgick under 1973 till 816 varav 78 gällde olycksfall. Under 1972 utfördes 903 transporter och man uttigger att minskningen kan sättas i samband med ombyggnaden av gamla sjukstugan.

Normalt är för brandkåren. 1973 var ett tämligen normalt år för brandkåren i Åtvidaberg, Björsäter och Falernum. Sammanlagt gjordes 67 utryckningar vilket är 14 mer än under 1972. Utryckningarna fördelar sig enligt följande: bil- och traktorbränder 6, bränder i byggnader 14, soteld 1, skogsbränder 17, nödlägen 11 dit hör ex katt i träd 1 och fastfrusna svanar 2, oljeutsläpp 3, undersökningar för misstänkt brand 3 och falska alarm 12, huvudsakligen gäller dessa automatalarm.

En hjort blev på nyårsdagen påkörd av en personbil i Åtvidaberg. Olyckan inträffade vid middagstiden på Söderleden mitt i samhället. Tre hjortar var på väg att korsa gatan. Föraren av personbilen hade ingen möjlighet att undvika kollision med ett av djuren. Hjorten blev så illa skadad att den senare måste avlivas. Plåtskador uppstod på fordonet.

Antalet invånare i Gärdsrums församling minskade föregående år med sju till 921. Under 1973 skedde följande förändringar: inflyttade 63, utflyttade 57, födda 12 och avlidna 25. Församlingens äldsta kvinna är Sigrid Karolina Strid, ålderdomshemmet. Hon är född 1883. Äldsta manliga invånare är Sven Gustav Svensson, ålderdomshemmet, född 1881.

I Värna kyrka hölls sedvanlig nyårsbön på nyårsafton. Predikant och liturg var tf kyrkoherde Harry Hall. Dessutom medvekade systrarna Elisabeth och Helén Turesson på blockflöjt. Som postludium sjöng kantor Birgitta Andersson Han föda skall ur Händels Messiasatorium. Hon ackompanjerades av kantor Rolf Gordon.

I Björsäters kyrka hölls på nyårsafton nyårsbön. Tf kyrkoherde Harry Hall predikade och var även liturg. Som postludium spelade kantor Christer Carlsson Ack jordens barn, var tid är kort av Runbäck.

Hannäs. Den kyrkliga statistiken visar att folkmängden i Hannäs församling under 1973 minskade med 14 personer och vid årsskiftet uppgick till 667. Antalet inflyttade var 18, utflyttade 23, födda 2 och avlidna 11. Församlingens äldsta kvinnliga invånare är Amanda Charlotta Jo-

hansson, Hannäsgården, medan Karl Albin Svensson, Dagsbergs pensionärshem, är äldsta manliga invånare. Båda är födda 1883.

ICA hallen Getingen



TORS DAG — FREDAG — LÖRDAG

KÖTTFÄRS

blandad kg

1480

KALOPSKÖTT

högrev kg

GRILLKORV

Hot dogs kg

990

GOUDAOST

polsk, lagrad, säljes manuellt i ostavdelningen kg

990

BANANER

plocka själv kg

195

HÖNÖKAKA

Pååls, 3-pack, avsmakning fred.—lörd. ... st

195

Fiskavdelningen

Färsk **STRÖMMING** kg

195

Hemlagad Jansons frestelse

TRIUMFGLASS

Jordgubbslyx
1/2 lit.

148

KVALLSÖPPET kl. 9.30—19
LÖRDAGSÖPPET kl. 9—18
SÖNDAGSÖPPET kl. 10—18

En ICA hall med sting

Åtvidabergs
FOLKETS HUS

FREDAG 4/1 1974

DANS

Folkets Hus
BIO
ÅTVIDABERG

Torsd., lörd.,
sönd. kl. 20. BF.

DEN SISTA FÄRDEN

En mycket spännande äventyrs-
historia i färg!

Jan-Ove Fredriksson
Inger Strömberg

Björnsäter Björnsäter
Nyårsafton 1973

REA

I dag börjar
vår rea av

DAM- klänningar

Herrbyxor

Blazers

30 % rabatt på
vissa

modeller av

LÄDER- STÖVLAR



Domus Åtvidaberg

Strömavbrott

På grund av erforderliga arbeten
avbryts strömleveransen fredagen den
4 januari 1974 kl. 12.00—14.00 för abon-
nenter anslutna till högspänningsled-
ningen Banka, Erikstad, Strömsbro,
Vadstorp, Degeryd, Rogestad, Vårds-
berg, Månestad, Anestad och Linne-
berga med avgränsningar.

Bolaget förbehåller sig ovillkorli-
gen rätt att under ovannämnda tid
hålla ledningarna spänningsförande.

FORSASTRÖMS KRAFT
AKTIEBOLAG

All ev. uppvaktning

på min högtidsdag undanbedes vän-
ligt men bestämt. Bortrest.

Gunnar Johansson

Humpaloppet är inställt

Årets upplaga av Humpaloppet är
inställt. På onsdagskvällen tvingades
arrangerande Åtvidabergs IF konsta-
tera att man för andra året i rad mä-
ste inställa skidtävlingen. Tävligen
skulle ha ägt rum den 6 januari i
trakten kring Åtvidaberg. Länge såg
det ut som om man skulle kunna bjuda
på fina spår i härlig terräng men
julhelgens tövader spolerade hela
evenemanget.

Humpaloppet är annars en skidtäv-
ling som tidigare lockat åtskilliga
skidåkare. Vid premiären 1969 hade
man 450 deltagare och årets därefter
närmare 700. 1971 var det inställt och
1972 inkom över 1 100 anmälningar,
varav omkring 900 genomförde loppet.

K-G Petersson, sekreterare i AIF:s
skidsektion, säger att man i det läng-
sta hoppats på ytterligare snö. Men
så blev det alltså inte. Ekonomiskt
innebär detta att klubben gör en för-
lust på uppskattningsvis nära 4 000 kr.

— Skogsarbetaren Henrik
Withlock, Falerum, jordfästes på
torsdagen i Gårdserums kyrka. Un-
der samlingen spelade kantor Chris-
ter Carlsson Preludium i e-moll av
Bach. Jordfästningen förrättades av
kyrkoherde Claes-Göran Rosén, som
talade över Jes 16 och sjöng begrav-
ningsmässan. Efter akten spelades
Largo av Fischer.

Opel Kadett Carav. 1966

3.100.—. Tel. 0120/135 89

Benfri fryst
FLÄSKKARRÉ

1980
KG

FRUKOST-
KORV kg **1380**

RÄGLIMPA

275
ca 700 g

10 st. TE-
KAKOR **355**

APELSIN-JUICE
Bravo 1 lit.

195

I DOMUS:

Grillad benfri
FLÄSKKARRÉ

2580
KG

PAPRIKA-
SALLAD **150**
HG

Priserna gäller t. o. m.
lördag



Konsum och Domus
Åtvidaberg

Trafikkunskapens år inleds i Åtvid med kurs för körkortsinnehavare

Alla körkortsinnehavare i Åtvidaberg ska under år 1974 få möjlighet att friska upp sina trafikkunskaper. Det kommer trafiksäkerhetskommittén i Åtvidaberg att se till. I en första omgång går man ut med inbjudan till alla över 50 år i tätorten och alla över 40 år i kommunens ytterområden, tillsammans omkring 1500 körkortsinnehavare. Senare under året fortsätter man med kurser för övriga åldersgrupper. Hela verksamheten är ett led i något som i hög grad kommer att präglade 1974 i hela landet — Trafikkunskapens år.

Det är nämligen det här året, som ska bli en startpunkt för en effektivisering av den frivilliga trafikutbildningen. Troligtvis kan vi vänta oss ett stort utbud av kurser, såväl praktiska som teoretiska, samtidigt som vi kommer att påverkas av information från olika kanaler.

Bakom hela kampanjen står NTF och trafiksäkerhetsverket. Som en extra drivfjäder har man även lanserat ett Trafikborgarmärke, som skall kunna tas i olika valörer.

Stora förändringar 1974

Under de senaste åren har en mängd nya trafikbestämmelser kommit till. Även under 1974 har vi att vänta stora förändringar. Från olika håll har höjts röster om krav på en obligatorisk vidareutbildning. Nu kommer man alltså att på olika platser få möjlighet till frivillig vidareutbildning.

Trafiksäkerhetskommittén i Åtvidaberg anser kursverksamheten vara mycket betydelsefullt. Nu står man som arrangör för studiecirklar för körkortsinnehavare, som vet med sig att man både glömt en hel del regler och inte känner till alla nya. Idén till kursen har man hämtat från en liknande verksamhet i Jönköping. Där var anslutningen inte högre än ca fem procent. Här räknar man med betydligt större intresse. Anmälningarna har redan börjat strömma in. En utbildningsgrupp på fem personer står beredd. I mitten av februari väntas kurserna komma igång. De förläggs till Åtvidaberg, Grebo, Björnsäter och Falerum. Inga prov förekommer.

Det är en hel del som man ska hinna med under sju kurskvällar. Först repeteras de viktigare trafikreglerna. Man går igenom nya trafikbestämmelser och vad som kan betecknas som nyheter på området. Det blir en särskild genomgång av vad man kan vidta för åtgärder i samband med en trafikolycka. Mörkerkörning och bilbältesfrågan ägnas ingående studium. Slutligen behandlas de lokala trafikbestämmelserna och man diskuterar trafikfall i Åtvidaberg.

Man kan för litet

Trafiksäkerhetskommitténs ordförande polisinspektör Knut Tingebys säger att det är uppenbart att

genomsnittstrafikanterna kan för litet. Man glömmer fort och hinner inte alltid följa med i nyheterna. Vår målsättning är att få kunniga och säkra bilförare och därmed färre olyckor. Det talas om obligatorisk omprövning av körkortet säger herr Tingebys. Ännu har inga beslut fattats i den riktningen. Nu finns alltså möjligheten för de åtvidabergare som har körkort att frivilligt och till en ringa kostnad förbättra sina kunskaper. Till följd av bensinransoneringen har vi tvingats skjuta på de praktiska övningarna. Men också sådana kurser hoppas vi kunna genomföra senare i år, slutade herr Tingebys.

4/1



DU

har väl inte glömt att anmäla Dig till

Kommunala vuxenutbildningens

kurser som startar vt 1974?

Följande kurser är aktuella:

Nr 15 Engelska, gymn. 2-årig linje, 3 terminer	105 lekt.
Nr 21 Sömnad II	75 lekt.
Nr 22 Sömnad, spec. Vuxenkläder, barnkläder	75 lekt.
Nr 28 Barnpsykologi	30 lekt.
Anmälningar och förfrågningar till skolexp., Centralskolan, telefon 104 01. Studierektor Nils Crusefalk.	
Inom industri och hantverk:	rikttid
1. Verkstadsmekaniskt yrkesarbete	140 lekt.
2. Yrkesritning med ritningsläsn. för mekaniker	70 lekt.
3. Materiallära (metaller)	35 lekt.
4. Matematik (yrkesräkning)	70 lekt.
Kurserna är s. k. grundkurser.	
En lektion = 40 min.	

Anmälningar och förfrågningar till Åtvidabergs gymnasieskola, rektor Tore Ripstrand, tel. 134 45 (kvällstid).

SKOLSTYRELSEN

ICA hallen Getingen



FREDAG—LÖRDAG

KÖTTFÄRS		1480
blandad	kg	
KALOPSKÖTT		1560
högre	kg	
GRILLKORV		990
Hot dogs	kg	
GOUDAOST		990
polsk, lagrad, säljes manuellt i ostavdelningen	kg	
BANANER		195
plocka själv	kg	
HÖNÖKAKA		195
Pååls, 3-pack, avsmakning fred.—lörd. ..	st	

Fiskavdelningen

Färsk **STRÖMMING** kg **195**

Hemlagad Jansons frestelse

TRIUMFGLASS 148 | **KVÄLLSÖPPET** kl. 9.30—19
 Jordgubbslyx 1/2 lit. | **LÖRDAGSÖPPET** kl. 9—18
 | **SÖNDAGSÖPPET** kl. 10—18

En ICA hall med sting

ÅTVIDABERG

Första industrihuset övertas av Ternstedt

Det är nu klart att Ternstedt & Söner plåtslageri övertar det första av de tre planerade industrihusen i kvarteret Släpavagnen i Atvidaberg. Industrihusen planeras och byggs av AB Atvidabergs industribyggen, efterföljaren till Atvidabergs lokaliseringskommitté. Syftet med byggnaderna är att nå en differentiering av industrier i Atvidaberg. I höstas fattades beslutet om uppförandet av det s k A-huset. Man hade tidigare förvägs försökt intressera industrier att flytta till Atvidaberg och antog då att det skulle gå lättare om man kunde visa upp en färdigbyggd lokal.

Tidigare var tanken att ett intresserat företag skulle få vara med och så att säga skraddarsy sina lokaler efter eget behov. Varje industrihus får en yta på nära 1300 kvm och beräknas kosta ca 1,2 milj kr i uppförande. Det första industrihuset kommer att stå färdigt vid månads-skiftet april-maj.

Det blev alltså ett industriföretag i Atvidaberg som först nappade på erbjudandet om nya lokaler. Ternstedt & Söner har för närvarande sina lokaler på Prästängsvägen, där man med åren kommit att bli alltmer trångbudda. Ytan är ungefär hälften av vad man får i det nya industrihuset. Från början var det dimensionerat för mindre än tio anställda, säger Sven Ternstedt. Nu är vi 22 anställ-

da, vilket ställer stora krav, inte minst vad gäller matrum och andra personalutrymmen. Vi har helt enkelt vuxit ur våra nuvarande lokaler och har ingen möjlighet att bygga till. Därför var vi tvungna att se oss om efter nya lokaler.

AB Atvidabergs industribyggen har i samband med försäljningen av industrihuset kommit överens om övertagande av företagets gamla verkstadslokal. Några uppgifter om köpesumman föreligger inte. A-huset förvärfas mot tomträtt.

Ordföranden i Industribyggens styrelse, Carl-Eric Ahlström, uppger att man redan har spekulanter på plåtslageriverkstadsens lokaler. Också spekulanterna är hemmahörande i Atvidaberg. I samband med affärsöverenskommelsen fattade Industribyggen på onsdagen beslut om att ytterligare ett industrihus skall byggas, B-huset. Detta skall vara inflyttningsklart den 1 september i år. Och nu väntar man på att nya spekulanter skall höra av sig.

Mörkt i Atvid. Det är nu ovanligt mörkt och dystert i Atvidaberg på kvällar och nätter sedan de elbesparande åtgärderna i samband med elransoneringen kommit igång. Gatabelysningen har skurits ner med hälften ungefär. Extra ödsligt blir det i samhället eftersom ransoneringen även gäller reklam- och fasadbelysning och skyltfönster under icke-af-färstid. En och annan affärsinnehavare har ännu så länge "glömt" att släcka sina ljuskyltar. Men så småningom släcks väl även dessa inför hotet om att strömmen kan stängas av. Inom kort lär väl också de tillfälliga ljuskäglorna från förbipasserande bilar bli ännu färre. Mörkret lägrar sig över Atvid. Ännu så länge har varken polisen eller brandkåren behövt göra några ingripanden med anledning av den eventuella hamstring av drivmedel som kan förekomma. Men man vill gärna passa på att varna dem som förvarar bensin olagligt. Särskilt angeläget är det att man inte förvarar bensin i plastbunkar. Dessa håller inte alltid för bensinens frätande inverkan.

En trafikolycka inträffade på fredagsförmiddagen vid Germundebo på vägen mellan Björsäter och Borkhult. Det var en mindre lastbil som i det mycket hala väglaget åkte av körbanan och blev liggande på taket i terrängen. Föraren kunde själv ta sig ur fordonet. Olyckan uppmärksammades av förbipasserande som kallade på ambulans. Föraren fördes till region-sjukhuset i Linköping. Fordonet måste bärgas från platsen.

— Fru Hilda Svensson, Falerum, Gärdsrumms församlings äldsta invånare, jordfästes på fredagen på Gärdsrumms kyrka. Under samlingen spelade musikkörerna Agneta Ekström Preludium i g-moll av Bach. Hr Gunnar Lindholm sjöng Jag har hört om en stad av Lithell. Kyrkoherde Claes-Göran Rosén talade över Hebr 11:1 samt sjöng begravningsmässan. Hr Lindholm sjöng Tack o Gud av Hultman. Till sist spelades Ricercare av Pachelbel. Blommor märktes från Smyrna församlingen, frälsningsarmén i Atvidaberg, Ellimförsamlingen i Falerum och grannarna på Udden.

ÅTVIDABERG

TRAFIKUNDERVISNING

Teorin startar måndagen den 7/1 kl. 18.30

Lokal: Godtemplargården (IOGT)

Bilar: Renault — Saab — Volvo

Välkommen till trivsamt utbildning!

AHLSÉNS TRAFIKSKOLA

Tel. 0120/122 20, 136 20

Atvidabergs Auktionskammare

Ändrade öppettider fr. o. m. den 7 januari

Torsdagar och fredagar mellan kl. 14 och 18

Trettondedag jul

Ljusgudstjänst i Nya kyrkan kl. 15.00 (Obs! klockslag!) Stefan Bjarnegård samt Rhodesiamissionär Anna Söderström. Offergång till Svenska kyrkans mission. Kyrkokören medverkar.

Festligt samkväm i Församlingshemmet efter gudstjänsten under kyrkobroderens värdskap. Missionär Anna Söderström talar om Den afrikanska familjens situation i dagens Rhodesia. Körsång.

Missionsgåvan till Trettondedagens gudstjänst kan också under kommande vecka inlämnas på pastorexpeditionen.

MASSOR AV ...

nyinkomna bomulls- och frostéstuvor
till låga priser.

Gabardinstuvar av hög kvalitet.

NYHET!!

Försäljning av arbetskläder

FALERUMS

GARDIN- o. STUVAFFÄR

Öppet: Lörd. 9—13, månd. 16—19

Strömavbrott

På grund av erforderliga arbeten avbryts strömleveransen måndagen den 7 januari 1974 kl. 09.00—14.00 för abonnenter anslutna till Hycklinge-linjen: Boda, Drabo, Vårdslanda, Talsebo och Idhult med avgreningar, samt kl. 09.00—10.00 för abonnenter anslutna till Hornsberg, Hökhult och Hycklinge med avgreningar.

Bolaget förbehåller sig ovillkorligen rätt att under ovan nämnda tider hålla ledningarna spänningsförande.

FORSÄSTRÖMS KRAFT- AKTIEBOLAG

Kommunstyrelsen samlades på måndagen till sitt första sammanträde för året. Man behandlade en ansökan om tillstånd för ölutskänkning i källarplanet på en av fastigheterna på Järnvägsgatan. Tidigare har nykterhetsnämnden avstyrkt tillstånd med hänsyn till lokalens läge, ringa storlek och att reservutgången är felplacerad. Nämnden ansåg också att ungdomen skulle inbjudas till att konsumera öl innan den besöker fritidsgården och man har redan ett markerat nykterhetsproblem. Slutligen sade nykterhetsnämnden att det redan finns tillräckligt antal utskänkingsställen i Åtvidaberg. Kommunstyrelsen belöt att i likhet med nykterhetsnämnden avstyrka tillstånd. Man föreslår kommunfullmäktige att bevilja kommunal borgen för ytterligare 7 000 kr till Hannäs Folkets hus-förening för ökade kostnader i samband med ombyggnaden av Rumma Folkets hus. Museiföreningen Risten-Lakviks järnväg föreslås få 3 000 kr i anslag för sin verksamhet. Dock reserverade sig tre ledamöter mot beslutet. Kommunstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige att hyresgränserna för bostadstillägg för barnfamiljer höjs med 100 kr. Statsbidragsandelen för de statskommunala bostadstilläggen höjs samtidigt med 70 procent.

8/1

KOM MED I ÅIF:s GYMNASTIK

samt andra aktiviteter vintern—våren 1974.

Vi startar denna vecka. Var med från början!

Avdelning	Dag	Tid	Plats	Ledare	Tel.	1:a övn.
Ellitgymnastik, pojkar	tisdag	16.00	Kopparvallen	Lars Månsson	129 13	8/1
Träningsgymnastik, herrar	tisdag	17.45	Sporthallen	Jan-Erik Brodén	201 23	8/1
Barngymnastik, 4-7 år, pojkar, flickor	onsdag	10.30	Sandtagsskolan	Irma Ahlsén	112 01	medd. sen.
Barngymnastik, 4-7 år, pojkar, flickor	onsdag	14.30	Sandtagsskolan	Irma Ahlsén	112 01	medd. sen.
Basketboll, pojkar	onsdag	15.45	Sporthallen	Ingemar Hultgren	114 60	9/1
Kvinnlig motion	onsdag	19.45	Sporthallen	Gun-Britt Delbom	140 62	9/1
Ellitgymnastik, pojkar	torsdag	15.45	Sporthallen	Lars Månsson	129 13	10/1
Träningsgymnastik, flickor 8-11 år	torsdag	16.00	Kopparvallen	Marie Källum	107 26	10/1
Träningsgymnastik, flickor 12-16 år	torsdag	17.00	Kopparvallen	Marie Källum	107 26	10/1
Manlig motion	torsdag	17.30	Sporthallen	Sven (Bobby) Nilsson	108 91	10/1
Basketboll, herrar	torsdag	19.15	Sporthallen	Peter Hultgren	114 60	10/1
Kvinnlig motion	torsdag	20.00	Sporthallen	Gun-Britt Delbom	140 62	10/1
Barngymnastik 4-7 år, pojkar-flickor	fredag	15.30	Långbrott	Irma Ahlsén	112 01	medd. sen.
Kvinnlig motion	fredag	7.30	Sporthallen	Gun-Britt Delbom	140 62	11/1
Friluft, pojkar	fredag	15.45	Sporthallen	Jan-Erik Brodén	201 23	11/1
Basketboll, herrar	fredag	17.30	Sporthallen	Peter Hultgren	114 60	11/1
Gymnastik, herrar	fredag	18.15	Sporthallen	Hans Johansson	116 34	11/1
Friluft, flickor	fredag	17.00	Sporthallen	Jan-Erik Brodén	201 23	11/2
Friluft, pojkar	fredag	17.00	Sporthallen	Jan-Erik Brodén	201 23	11/1

Avgifter: Medlemmar över 19 år 15:—, ej medlemmar 30:—, medlemmar 13-18 år fritt, ej medlemmar 10:—.

Ingen föranmälan behövs. Var med från början. Barn gymnastik 5:—/termin.

Medlemskort kostar för 12 år och yngre 5:—, 13-18 år 10:—, 19 år och äldre 15:— per år.

Medtag helst avgift första gången för undvikande av tidsspillan. Ring gärna för upplysningar!

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Åtvidabergs Idrottsförening

— Fru Alva Pettersson, f. Johansson, maka till förre lantarbetaren Axel Pettersson, Falerum, avled på lördagen. Hon var född 1902 i Ingelstorp. I unga år arbetade hon som hembiträde på flera platser i Gärdserumstrakten. På 20-talet kom hon till Kvistrum där hon även in gick äktenskap 1929. År 1954 bosatte makarna sig på gården Holmsberg, Gärdserum. Under många år var hon aktiv i Gärdserums kyrkliga missionsskyförening. Närmast sörjande är maken och familjen Karin och John Karlsson, Norrköping.

8/1

Vi söker

**Biträde/
varubud**

till vår butik i
Björnsäter

Kontakta
Butikschef Gustavsson
Tel. 0120/600 47



Konsum - Åtvidaberg

ÅTVIDABERG

Socialförvaltningen har flyttat

På måndagen flyttade hela socialförvaltningen över från gamla kommunalhuset till försäkringskassans f d lokaler i nya kommunalhuset. Dvs alla fick inte plats där utan tre av de tio har nu sina arbetsplatser högst upp i nya kommunalhuset. Anledningen till att man nu får bo i kappsäck ett bra tag framöver är att gamla kommunalhuset skall byggas om. När det arbetet är färdigt någon gång i sommar, kan såväl socialförvaltningen som pastorsexpeditionen flytta tillbaka till mera ändamålsenliga lokaler. På tisdagen kunde alltså socialförvaltningen öppna i sina trånga men ändå ganska trivsamma lokaler. Provisoriska masonitväggar har slagits upp och man började hitta någorlunda i nyordningen.

I samband med årsskiftet övergick man till att arbeta enligt helhetsprincipen. Tidigare hade socialassistenterna sina särskilda arbetsområden. Fr o m nu handlägger denne samtliga ärenden som berör en och samma person eller familj. Uppdelningen av assistenter ska ske på grundval av sökandens födelsedatum. Visst innebär det att våra arbetsuppgifter blir något ändrade, säger socialchef Tord Nilsson, som dock anser helhetsprincipen som det rimliga sättet att arbeta på.

Åtvidabergs hemvärnsstjärnor gick på trettondagen sin sedvanliga musikpromenad. Det var 26:e året i följd som de glada gossarna besökte såväl enskilda hem som Östergården och hembygdsgården. Stjärnorna, som bestod av Nils Ross, Rune Thor, Evald Medling och Svante Kullgren, förnöjde sina åhörare med musik ur en bred repertoar. De frivilliga bidrag som hemvärnsstjärnorna samlar in på sina besök går oavkortade till hemvärnets verksamhet, främst finansiering och underhåll av hemvärnsstugan.

Skolbibliotekens bokbestånd i Åtvidaberg uppgick vid årets slut till 25 971 band. Under 1973 förvärvades 855 böcker. Eleverna lånade under året 31 331 böcker medan lärarna lånade 619 böcker. Av de lånade böckerna var över 83 proc skönlitteratur på svenska. Skolbibliotekens utgifter belöpte sig till 40 922 kr, ungefär jämt fördelat på löner, arvoden och bokinköp samt bokbindning.

I Björsätters kyrka predikade vid högmässan på trettondagen kyrkoherde Arne Nilsson. Kyrkokören under ledning av kantor Christer Carlsson medverkade. Vid ett efterföljande samkväm i församlingshemmet talade missionär Anna Söderström. Missionskollekten uppgick till 960 kr.

Skolstyrelsens årsredogörelse. Vid höstterminens slut var elevantalet i Åtvidabergs kommun 1 751 fördelade på 81 läraravdelningar och 10 klinikavdelningar. Antalet lärare under vårterminen var 122 och under höstterminen 123. I Alléskolan undervisades 21 klasser, i Centralskolan 19 varav 4 var förlagda till f d samrealskolan, i Sandtagsskolan 6, i Långbrottsskolan 17 under hösten och 18 under våren, i Björsäter 6, i Grebo 5, i Falerum 3, i Hannäs 2 och i Forsaström 1 klass. I samtliga skolor har förekommit hjälpklass och samordnad specialundervisning. I årskurserna 1 och 2 på Central- och Långbrottsskolan har funnits undervisning i skolmognadsklass. Under året har tre skolkonserter anordnats för eleverna i varje stadium och den 9 mars konserterade Sound 68. Teater visades tre gånger. Simundervisning anordnades för samtliga elever i klasserna 1-4. Fortsatt undervisning har ordnats för dem i övriga klasser som inte kunde simma 50 m vid höstterminens början. Trafikundervisning liksom lektioner i alkoholfrågan har förekommit. Flera pedagogiska försök har avslutats tex varierande gruppstorlek i matematik och modifierad höstinskolning. För närvarande pågår mätning av tobakskonsumtionens förändring och åtgärder vid stadiebyten. Under året har 473 elever åkt skolskjuts till och från skolan. Skolläkare Bengt Linder rapporterar att hälsotillståndet under året varit gott. Skolläkare och skolsköterskor har under året fått något utökad arbetstid. Skoltandvården har kunnat fullföljas tillfredsställande. Man har ambulering tandvård i Falerum och Hannäs. Liksom tidigare har månatliga fluorsköljningar organiserats för samtliga elever. Alléskolans centralkök har lagt skolmåltider till samtliga elever i kommunen utom i Falerum och Hannäs. Sammanlagt har 283 574 skolmåltider serverats.

I Yxnerums kyrka hälsade på söndagen en talrik menighet komminister Stefan Bjarnegård välkommen. Det är den präst som huvudsakligen kommer att predika i Yxnerums och Värna kyrkor och på söndagen höll han sin första predikan i Yxnerums kyrka. Hälsningsanförandet hölls av kyrkvård Elisav Lundh som även överlämnade blommor. Vid högmässan som hölls i form av ljusgudstjänst var kantor Christer Carlsson organist. Missionskollekten uppgick till 565 kr.

ÅTVIDABERGS

BRIDGESÄLLSKAP

Vi börjar spela i morgon torsdag kl. 18.40. Lokal: Bruksmässen.

Åtvidabergsdamer

Deltag i kombinerad motion och simning i Simhallen: månd. kl. 8.00, tisd. kl. 19.45 o. onsd. kl. 8.00. Anm. till Gun-Britt Delbom, tel. 140 62 eller vid kursens början i Simhallen.

Husmodersföreningen
Hem och Samhälle

ÅTVIDABERG

Rekordår igen för simhallen

För första gången uppgick det sammanlagda antalet människor som under ett år utnyttjat simhallen till över 50 000. Nu var marginalen inte större än två personer, men ändå. Badmästare Roland Lind kan sedan statistiken nu är klar glädjas åt ett nytt rekordår i simhallen. Totalt hade man 50 002 besökare, en ökning med 219 jämfört med det gamla rekordet från 1972. På grund av energikrisen höll man stängt under mellandagarna annars hade vi säkert kunnat räkna in minst 400 till, säger hr Lind.

Ökningen kan till största delen tillskrivas det större antalet uthyrningar, ca 14 400 eller en ökning med i runda tal 2 100. Simhallen utnyttjas flitigt av Åtvidabergs simsällskap, Hem och samhälle, Röda korset, pensionärer och sommarbadare. Skolbad och simundervisning svarade för sammanlagt 17 200 badtillfällen, en ökning med 98. Till detta kommer Överums skolor med 1 900 bad. Minskningen har ägt rum på de ordinarie bastubaden, där 17 106 tillfällen noterades, vilket är 1 945 färre än under 1972.

Detta gör att antalet bad totalt med uthyrningar var 48 676 och tillsammans med de ej betalande 1 326 solbadande i somras när man rekordsiffran 50 002. I genomsnitt blir det 167 besökare per dag i 306 dagar.

Det nya året börjar med en del provningar. Än så länge vet man inte vad energikrisen kommer att medföra. Tills vidare har man dragit in på bastubadandet en hel del. En och annan dusch kommer att bara innehålla kallvatten. Successivt minskas temperaturen i bassängen med någon grad. I övrigt räknar man med att fler än normalt kommer till simhallen i februari om varmvattenstoppet blir verklighet.

Sedan ett par veckor tillbaka kan man erbjuda nyrenoverade omklädningslokaler på herravdelningen. Förra sommaren ändrade man om på damsidan och fick fram ett mysrum åt damerna. Nu har man gjort en liknande operation på herravdelningen. Man har förlorat två omklädningshytter men i gengäld vunnit ett mysigare och rymligare omklädningsrum. Det finns sittplatser vid bord. Växter och målarfärg har givit lokalen en mjuk atmosfär. Inom kort kommer stora bilder från gamla tiders badhus, tagna av Joh E Thorin att pryda väggarna. Genom att använda gammalt material och den egna personalen i stor utsträckning räknar man med att kostnaden för renoveringen blir mycket liten.

Nya klagomål på Facits sågverk

Till hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg har inkommit förnyade klagomål på det störande ljud från Facits sågverk som redan förorsakat klagomål från närboende. En anmälare säger i sin skrivelse att bullret nattetid, dvs kl 5-7 och 22-22.30 på ett markant sätt stör nattsömnerna för alla som bor i grannskapet. Upprepade påpekanden till Facit har inte föranlett några åtgärder, säger anmälaren som nu värdar till hälsovårdsnämnden att vidta lämpliga åtgärder för att eliminera bullret.

Hälsovårdsnämnden har redan tidigare behandlat frågan. I december gjordes en del bullermätningar. De värden man då fick fram översteg emellertid inte de riktvärden man har att gå efter. Distrikthälsovårdsinspektör Lars Laager säger att nya mätningar skall göras. På grundval av resultaten från dessa kommer sedan nämnden att besluta om eventuella åtgärder. Vid decembersammanträdet tillstyrktes byggnadslov åt ett mäthus under försätsättning att buller från verksamheten inte överstiger de riktvärden som anges i naturvårdsverkets publikation rörande industribuller.

Om de framtida bullermätningarna ger vid handen att värdena överskrider naturvårdsverkets normer kan hälsovårdsnämnden ålägga företaget att vidta bullerreducerande åtgärder. Räcker inte detta kan man ålägga företaget att begränsa verksamheten.

Förordnanden. Följande lärare har förordnats för vårterminen 1974: vid Långbrottsskolan för samordnad specialundervisning folkskollärare Barbro Alenius, Åtvidaberg, i Hannäs skola åk 3-4 folkskollärare Gudrun Tobiasson, Linköping, i Grebo skola för samordnad specialundervisning folkskollärare Gun Britt Johansson, Linköping, i Alléskolan som gymnastiklärare timlärare Kerstin Callenberg, Norrköping. Som lärarkandidater under vårterminen har anställts tekn mag Holger Johansson och tekn mag Jan Johansson.

Även fritidsanläggningarna drabbas av den rådande energikrisen. Fritidsnämnden har nämligen beslutat att belysningen vid isbanorna vid Gruvatan, Långbrottsskolan och Sandtaget skall begränsas till kl 16-20. Samma tider gäller för Kanonvallen där belysningen emellertid begränsas till 25 procent. Maximal belysning används dock under tränings- och matchtider. Under sådana väderleksförhållanden när isbanorna inte är åkbara skall belysningen vara helt släckt. Elljusspåret är tänt kl 16-20. Under normala förhållanden har man full belysning på alla dessa anläggningar kl 16-22.

Åtvids kyrkoråd höll på tisdagen sitt första sammanträde för året. Förhandlingarna leddes av den nye ordföranden kyrkoherde Arne Nilsson. Man beslutade att som kyrkvårdar för perioden 1974-76 omvälja Anna-Lisa Wärme, Ingvar Kindesjö, Karl-Erik Schylander och Ingvar Abrahamsson. Den 31 januari står kyrkorådet som värd för ett samkväm för de nyinflyttade i Åtvidaberg medan ett samkväm för vårdpersonal i kommunen anordnas den 21 mars. Som planerat kommer högmässor och andra förrättningar under våren att hållas i Gamla kyrkan. Detta i väntan på att den ombyggda orgeln skall bli färdig att monteras in igen i Nya kyrkan.

Pastoratskyrkorådet i Åtvids m fl församlingars pastorat samlades på tisdagen till sitt första sammanträde. Det nya pastoratet har endast funnits till sedan den 1 januari. Pastoratskyrkorådets ordförande Gösta Brindmark erinrade om det historiska ögonblicket. På detta första sammanträde beslutades att telefonsvarare skall installeras på pastorsexpeditionerna i Björsäter och Grebo. Denna service har man med anledning av att pastorsexpeditionen i Åtvidaberg blir den gemensamma för alla pastoratets församlingar. Inom kort kommer samtliga församlingsarkiv att förvaras i Åtvidaberg. För att klara av det merarbete som uppstår då folkbokföringsuppgifterna som nu finns i Björsäter och Grebo skall anordnas i Åtvidaberg beslutades om en halvtidstjänst under tre månader på pastorsexpeditionen i Åtvidaberg. För närvarande är en komministertjänst vakant i pastoratet och från 1 februari två. Till dess att tjänsterna är besatta kommer man i största möjliga utsträckning att anlita vikarier. Slutligen beslutade pastoratskyrkorådet att begära ett uttalande från kyrkorådet i Grebo huruvida prästgården i Grebo skall behållas eller försälgas. Komministertjänsten är nämligen placerad i Björsäter.

För allt deltagande i vår stora sorg vid vår älskade Moders,

HILDA SVENSSON,

bortgång och för de vackra blomorna vid hennes bår samt för sång och tal vill vi till släkt, vänner, grannar, Elimförsamlingen, Smyrnaförsamlingen och Frälsningsarmén framföra vårt varma tack.

Falerum den 9/1 1974.

BARNEN

Vinter- REA

Torsdag kl. 9

JACKOR med pälskrage 98:—

D:O med pälsfoder 148:—

ÖVRIGA JACKOR 20 %

DUFFEL, färg: svart, beige 98:—

BYXOR, udda modebyxor 58:—

BLAZER 158:—

SKJORTOR 19:75

Samt andra artiklar till FYNDPRISER



Järnvägsg. 5

Tel. 101 67

ÅTVIDABERG



Varuhuset Getingen



I DAG BÖRJAR
VÅR STORA

VINTER-

REA

PÅ
DAM- o. HERR-AVD.



SKO-AVD.



INTIME:

Damunderkläder — Barnkläder



ETT JÄTTETILLFÄLLE
ATT KÖPA KVALITETSVAROR
TILL VERKLIGA FYNDPRISER



ÖPPETTIDER: Måndag—torsdag 9.30—18.00,
fredag 9.30—19.00. På lördag 9.00—13.00

ICA hallen Getingen



TORSDAG—SÖNDAG

FRUKTPLOCKARDAGAR

BANANER

PÄRON

ÄPPLEN

APELSINER

NU

KG

195

PLOCKA OCH BLANDA SOM NI SJÄLVA ÖNSKAR

FLÄSKSTEK benfri

frost, plommonspäckad (ord. pris 22:90) kg

1780

FÄRSKA LANTÄGG

kg

525

NYGRILLADE:

GRILLSPETT

st.

295

KYCKLINGBRÖST

kg

2090

KYCKLINGLÅR

kg

2290

Fiskavdelningen:

Färsk
GÖS
kg

690

STRÖSOCKER

2 kg
6 × 2 kg = 21:—

350

I förbutiken
försäljning av
PENNINGLOTTER
TIPSINLÄMNING

Lördagsöppet ... kl. 9—18
Kvällsöppet ... kl. 9.30—19
Söndagsöppet .. kl. 10—18

En ICA hall med sting



På torsdagen utnyttjades fullmäktigesalen i Åtvids gamla kommunalhus för sista gången innan ombyggnaden. Några av dagmammorna bjöd in dagmammor med egna och andras barn till stort kalas

Kommunalhus blev julhus i Åtvid när dagmammor ordnade egen fest

Om ett halvår kommer den mörka salen med sina gammaldags väggmålningar att begagnas av allvarsmän i mörka kläder. Män och kvinnor som styr Åtvids öden. Det gäller alltså kommunfullmäktigesalen i gamla kommunalhuset i Åtvidaberg. På torsdagen användes den ärevördiga salen för sista gången innan byggnadsarbetarna på måndag tar vid för att förbättra, lägga till och modernisera hela det gamla kommunalhuset skall byggas om för mellan 600 000 och 700 000 kr. Sedan skall såväl pastorsexpeditionen som socialförvaltning och kommunfullmäktige, som nu närmast för ett liv i kappsäck, få nya och snygga lokaler.

På torsdagseftermiddagen togs alltså fullmäktigesalen i besittning av en mångfald mammor och barn. Så fick alltså även de yngsta i samhället glädje av fullmäktigesalen. Kommunhuset blev julhus. Där fanns ett 20-tal dagmammor och omkring 60 egna och andras barn i åldrarna från bara ett par månader och upp i sexårsåldern. Anledningen till denna samling var att några av dagmammorna tagit initiativet till en stor saft- och bullfest för barn och dagmammor i kommunen. Tårta och kaffe fanns det naturligtvis också gott om. Sedan man förtärt vad som

bjöds på dansade man kring granen, en kommunal med ljus i, och slutligen kom en tomte på besök med säcken full av påsar till barnen. I ett par timmar höll festen på.

Initiativtagare till evenemanget är de fyra dagmammorna Birgitta Källum, Sonja Esping, Ing-Britt Kind och Yvonne Gustavsson. Man tyckte att när industrier, firmor och organisationer anordnar fester för de anställdas barn, så varför skulle inte vi dagmammor också kunna arrangera en sådan tillställning. Normalt sett så träffas de flesta av oss bara under de vanliga formella mötena. Det här är kanske det enda sättet som vi dag-

mammor kan träffas på under mera opretentiösa former.

Anslutningen bland dagmammorna i tätorten var i det närmaste hundra procentig. Man hade också inbjudit dagmammor i ytterområdena, men där lade den mångomtalade bensinransoneringen krokben för många.

Barnen hade hjärtans roligt och dagmammorna tyckte att den här idén var väl värd att institutionalisera. Det finns vissa planer på att anordna en liknande sak i gröngräset sommartid. Och till nästa julgranplundring hoppas man möta samma välvilja från kommunen som nu bekräftande lokalfrågan.

Åtvidaberg

Skolstyrelsen förrättade val

Skolstyrelsen i Åtvidaberg samlades på onsdagskvällen till årets första sammanträde. Man hade att företa en hel del val. Till reparations- och skolplaneringskommittén valdes Lennart Källqvist, ordf, Göte Edlund, Yngve Johnsson och Lennart Fall om sekreterare. Skolmältidskommittén består av Lennart Källqvist, ordf, Kerstin Bohman, Katarina Palmqvist och skolchefen som sekreterare. Lillic Rydberg representerar skolstyrelsen i föreningen Hem och skola i Åtvidaberg, Yngve Johnsson i Hannäs och Nils Erik Norrman i Fale- rum. I vuxenutbildningsrådet ingår Åge Hansen, ordf, och skolchefen. Anne-Sophie Söderberg utsågs till musikstyrelsen. Företagsnämndsledamöter blev Lennart Fall, ordf, Margit Andersson, Olof Sandqvist, Karl-Erik Björk, Roland Johansson och Anne-Sophie Söderberg. Åge Hansen utsågs till samarbetskommittén i Alléskolan och Bernt Forsberg och Lennart Fall till studiebidragskommittén för f d Björsåters kommun.

Kommunförbundet har rekommenderat besparingsåtgärder för energiförbrukning inom fritidssektorn och påpekat att detta angår skolstyrelsen som hyresvärd för gymnastiksalarna m. m. Skolstyrelsen anmodade vaktmästarna vid skolorna att kontrollera elkraft- och oljeförbrukning. Nödvändiga besparingsåtgärder får vidtas. Till Norrköpings kommun skall utbetalas 7 245 kr i avgift för fyra elever. Skolstyrelsen biföll en anhållan från Åtvidabergs godstransport att försättsavgiften för skolmaten mellan skolorna i Åtvidaberg höjs med 7,50 per dag till 55 kr.

Östgötska skidbekymmer

På onsdagskvällen beslutade styrelsen i Östergötlands skidförbund i samråd med de tilltänkta arrangörerna för årets DM-tävlingar på skidor att tävlingarna tills vidare måste uppskjutas. Orsaken är som bekant snöbristen. Stora DM, de individuella herr-, dam- och juniorklasserna skulle egentligen ha avgjorts nu i helgen i Borensberg och stafetterna i Ljungsbro. Arrangörerna har ingen möjlighet att ordna skidspår.

De enda DM-tävlingar som kan gå är ungdoms-DM som flyttats från Motala till Gusum. Det är Hammar-kinds skidklubb som åtagit sig arrangemangen. Snö finns och i stort sett kan man använda samma spår som vid den tävling man anordnade i söndags. Till UDM är 225 åkare anmälda i sju klasser.

Bensinransonering och mildväder är andra otrevligheter som kan sätta små käppar i hjulet. Tills vidare avvaktar man och hoppas på ordentligt med snö så att även de stora DM-tävlingarna kan köras. Det kan också nämnas att förra året var det så dåligt med snö att inte en enda DM-tävling kunde köras.

ÖNSKAS HYRA

3:a eller 2:a

Helst i Åtvidaberg eller Linköping.
Tel. 0120/110 96 efter kl. 18

Ev. uppvaktnig

på min högtidsdag undanbedes vänligen. Bortrest.

Maria Strand

Östergötlands Skidförbund

DM-tävlingarna i Ljungsbro den 12/1 och Borensberg den 13/1 uppskjutna tills vidare. UDM i Motala den 12/1 flyttas till Gusum den 13/1.

Familjegudstjänst

på lördag kl. 15.30 i G:A KYRKAN med efterföljande

JULFEST FÖR SÖNDAGSSKOLAN
i Ungdomsgården. Medverkan av barnen.

Lördag kl. 18.00 Heilgmålsbön.

Söndag kl. 11.00 Högmässa med nattvard, Arne Nilsson.

Åtvidaberg

Facit: Vi har vidtagit bullerdämpande åtgärder

— Det är fel att påstå att Facit inte gjort något för att vidta bullerdämpande åtgärder vid sågverket i Åtvidaberg. Det säger driftchefen vid Facit Kurt Höckert med anledning av de klagomål som inkommit till hälsövernämnden i Åtvidaberg på grund av störande ljud nattetid från sågen. Kurt Höckert omtalar att man för en tid sedan upphörde med tvåskift för att man skulle kunna bygga in huggen i en ljudisolerad plåtbyggnad. Den delen av verksamheten kan nu knappast vara störande. Det mätthus som nu uppförs kommer att innehålla elektronisk mätutrustning vilket således inte heller medför något extra buller. Målsättningen är att bygga ut sågen så att man i fortsättningen i största möjliga utsträckning ska kunna köra enskift.

Av den anledningen kommer en stocktransportör av större storlek att byggas. Enligt uppgift skall den gå tystare än den som nu används. Trojligen är det gnisslet från transportörerna som är det mest störande momentet, säger Kurt Höckert. Men de har varit igång sedan början av 60-talet och trots att vi förr om åren kört både tidigare och senare, har ingen klagat förrän nu. Problemet vad gäller transportörerna är störst vid två s k vertikalkurvor. Strax före jul intallerades en smörjtröstning från ÅSSA vid den ena vertikalkurvan. Man håller nu på att kontrollera effekten. Är den bullerreducerande skall också en liknande smörjtröstning installeras vid den andra vertikalkurvan.

Bland andra åtgärder som vidtagits, säger Höckert, är att timmerbanan har speciell plastbeläggning. Arligen används tusentals liter olja för att smörja delarna. — Det kanske enda sättet för att helt få bort det buller som blir är att lägga ner sågen. Och då lär det bli många fler som får sova om nätterna. Man måste komma ihåg att vi har att göra med en grovhantering. Helt ljudlös kan man aldrig få verksamheten vid sågen, men vi gör faktiskt vad vi kan, slutar driftchefen.

Ingen Knutsdans. I år får åtvidabergarna klara sig utan den sedvanliga Knutsdansen på Stora torget. Belysningen i den stora kommunala julgranen är släckt och kommer så att förbli. Ska man dansa ut julen ska det vara ljusst och glatt, menar fritidsintendent Gösta Petersson. Det blir ingen feststämning omkring en mörk gran. Vi får vänta till nästa år.

De äldres fest firades på onsdagen i Frälsningsarméns lokaler i Åtvidaberg. Kapten Eivor Gerd kunde hälsa närmare 80 pensionärer välkomna. Talare var major och fru Gustav Gniste och löjtnant Ingrid Carlsson. Deltagarna bjöds på kaffe och bröd, och Åtvidabergskårens egna musikanter medverkade med sång och musik.

12/1

Den traditionella ekumeniska böneveckan i Åtvidaberg inleds på måndag. Temat i år är Jesus Kristus är Herre. Mötesveckan inleds i Elim i Berg, där pastor Harald Wilmenius, Linköping, talar. Där medverkar också bröderna Rydh från Björsäter. På tisdag samlas man i EFS-lokalen med pastor Martin Tornell, Linköping, som mötestalare. Serien fortsätter sedan i Pingstkyrkan under medverkan av kapten Eivor Gerd och Allianssångarna. Baptistkyrkan är mötesplats på torsdag. Talare är pastor Kjell Bränn, Linköping, och Reflexerna sjunger. Pastor Lennart Rydmark talar på fredag i Frälsningsarmén, vars egna sångare och musikanter också medverkar. Mötesplats på lördag är missionskyrkan. V komminister Stefan Bjarnegård talar och församlingens egna sångare sjunger. Den ekumeniska veckan avslutas på söndag med möte i Åtvids gamla kyrka. Pastor Kurt Holmgren och Allianssångarna medverkar.

till fredagen kunde polisen snabbt gripa två ynglingar, som medgav att de i spritpåverkat tillstånd vid midnattstiden krossat flera glasrutor i Eksättersområdet. Dels hade de slagit sönder fem rutor i glasfasaden till panncentralen i området och dels två stora rutor intill entrédörrarna i ett par fastigheter.

Ekumenisk bönevecka i Åtvidaberg 14—20 januari 1974

TEMA: JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Måndag i Elim, Berg, pastor Harald Wilmenius, Bröderna Rydh, Björsäter.

Tisdag i EFS-lokalen, pastor Martin Tornell, Link., EFS sångare.

Onsdag i Pingstkyrkan, kapten Eivor Gerd, Allianssångarna.

Torsdag i Baptistkyrkan, pastor Kjell Bränn, Linköping, Reflexerna.

Fredag i Frälsningsarmén, pastor L. Rydmark, Frälsningsarméns musik.

Lördag i Missionskyrkan, v. komm. S. Bjarnegård, Missionskyrkans sångare.

Kl. 19.30 samtliga kvällar.

Söndag kl. 18.00 (obs. tiden!) i Gamla kyrkan, pastor Kurt Holmgren, Allianssångarna.

VARMT VÄLKOMNA TILL EKUMENISKA VECKANS MÖTEN!

Barnpassning

3 barn, 1—6 år, på landet. Rum finans. Tel. 0120/510 55.

IS MÅNADSMÖTE

tisdagen den 15 januari kl. 19 på Godtemplargården. Anförande av socialnämndens ordförande Eric Jernberg. Te-supé.

För allt vänligt deltagande vid vår kära Makes och Faders,

ERIK BLIXT,

bortgång, för alla blommor till hemmet och för den vackra blomstergården vid hans här ber vi få framföra vårt varma och innerliga tack till släkt, grannar, övriga vänner och Facit AB.

Åtvidaberg den 10/1 1974.

INGEBORG
Barnen

ÅTVIDABERG

Helgmålsbönen i Atvids gamla kyrka på lördagskvällen samlade ovanligt många deltagare. Efter klockringning läste kyrkoherde Arne Nilsson söndagens evangelietext. Agneta Ekström, blockflöjt, Britta Kindesjö, cello, och Ingemar Ericsson, cembalo och orgel, framförde verk av Telemann, Loellett och Pachelbel. Man kommer att fortsätta enligt den tidigare påbörjade traditionen med musik den första lördagen i varje månad.

En familjegudstjänst med kyrkoherde Arne Nilsson som predikant hölls på lördagseftermiddagen i Atvids gamla kyrka. Ett julspele som byggde på julevangeliet framfördes av barn varvid doftande rökelse användes. Flera av de kända julsångererna sjöngs. Efteråt samlades man till söndagsskolans julfest i Ungdomsgården. Även där medverkade barnen.

Kyrkobröderna och Atvids kyrkokör under ledning av musikdirektör Ingemar Ericsson svarade på söndagen för sedvanligt arrangemang på Östergården och sjukhemmet. Man bjöd på kaffesamkväm med musikunderhållning. Kyrkoherde Arne Nilsson talade.

Atvidsbergs MHF anordnade på lördagen julfest i Hembygdsgården med ett 50-tal deltagare. Lennart Wretemark, Ukna, spelade till dansen kring granen och ledde lekarna. Filmunderhållning förekom liksom utdelning av gottis och julklappar till barnen. Fru Maria Mucchiano-Johansson svarade för avslutningen i folkviseton.

De använde bilbälte. En trafikolycka inträffade på fredagskvällen vid infarten till Ögård i Björsäter. En personbil åkte i hög fart av vägen i en kurva och blev stannande mot ett träd. I bilen färdades två ynglingar i 18-årsåldern från Atvidsbergsstrakten. Båda använde säkerhetsbälte vilket med stor sannolikhet förhindrade omfattande personskador. Kollisionen med trädet var så stor att fästet för säkerhetsbältet för passageraren lossnade och denne slog huvudet i vindrutan. Båda klarade sig emellertid utan skador från olyckan vilket däremot inte kan sägas om fordonet. Vid tillfället rådde halt väglag.

MUF i Atvidsbergs höll på fredagskvällen årsmöte på Stallet i Atvidsbergs. Förhandlingarna med ett 20-tal medlemmar leddes av Anders Johansson, Båtvik. Det var det första egentliga årsmötet i föreningens korta historia. Då den bildades i slutet av 1972 hade man fyra medlemmar. Nu är antalet uppe i omkring 30. Styrelsen som utökades med tre ledamöter fick följande utseende: Marie Ogenvik, ordförande, Anders Johansson, vice ordförande, Karin Sköld, sekreterare, Göran Göransson, kassör, Gunilla Josefsson, Conny Blückerl och Carl-Olof Lindvall. Efter förhandlingarna höll pol mag Sven Lindgren, Linköping, ett anförande där han bl a berörde statsverkspropositionen och energikrisen. Vid den efterföljande diskussionen under kaffesamkvämet deltog även moderaternas kretsordförande i Atvidsbergs, veterinär Sten Söderberg. Man konstaterade bl a det värdefulla med ett ungdomsförbund inte minst med tanke på den bredare rekryteringsbas det utgör i kommunalpolitiken.

Mörker i Hannäs. Energitillgången har satt sina spår litet varstans. I Hannäs har man släckt varannan lampa på vägbelysningen, släckt kyrkans fasadbelysning helt och anlitat nu församlingshemmet som gudstjänstlokal. Vad gäller vägbelysningen kan man på grund av att sk skymningsrelä används inte tända senare och släcka tidigare. Liknande förhållanden råder i Gärdserum. Eftersom stolparna för vägbelysningen där har längre avstånd företer det tätbebyggda området en ganska mörklagd anblick. Skridskobanan ligger också i mörker sedan någon vecka tillbaka och inga julgransbelysningar utomhus lyser upp i vintermörkret. Vi går mot ljusare tider, konstaterar många, och om man bortser från el- och oljeransonering och hänsyn till på årstiden stämmer kanske resonemanget.

Trettonårig biltjuv fast i Atvidsbergs

Två unga biltjuvar, 13 och 14 år gamla, greps natten till söndagen sedan de blivit stående med en stulen bil i ett dike mitt ute i skogen i Värna utanför Atvidsbergs.

De båda ungdomarna, hemmahörande i Västervikstrakten, rymde på lördagen från ett upptagningshem i Skänninge. De bröt sig in i en personbil som de sedan lyckades tjuvkoppla. Avsikten var att köra till hemorten. För att undgå upptäckt färdades de på småvägar men det bar sig inte bättre än att de så småningom körde vilse.

När pojkarna hade kommit till den skogrika trakten vid Värna fick de dessutom benstopp i en uppförbacke. De gjorde då ett försök att vända bilen för att längre ner i backen gömma den i skogen. Under vändningsmanövern rullade bilen ner i ett dike.

Händelsen utspelades utanför en bebodd fastighet. Man tyckte där att pojkarna såg väl unga ut och bad dem stiga in i värmen medan man ringde polisen i Atvidsbergs.

Senare på natten transporterades de unga rymlingarna tillbaka till upptagningshemmet. Smärre skador uppstod på den stulna personbilen som måste bärgas från platsen.

— Fru Edith Abrahamsson, Atvidsbergs, jordfästes på lördagen i Atvids gamla kyrka. Under samlingen spelade musikdirektör Ingemar Ericsson Andante i G-dur av Wesley. Fru Maria Mucchiano-Johansson sjöng Jag har hört om en stad av Lithell. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Arne Nilsson, som talade över orden i Psaltaren En tillflykt är han urtidens Gud. Efter akten sjöng fru Mucchiano-Johansson Jag är främling av Lorenz. Slutligen spelades Andantino i G-dur av Boëllmann.

— Fru Klara Skoogh, Atvidsbergs, jordfästes på lördagen i Atvids gamla kyrka. Under samlingen spelade musikdirektör Ingemar Ericsson Largo i c-moll av Greene. Karin Larsson sjöng Härlighetens morgon av Dahlgren. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Arne Nilsson som talade över Ps 121 och utförde begravningsmässan. Efter akten sjöng Karin Larsson Jag är främling av Lorenz. Slutligen spelades Andantino i C-dur av Franck.

— Fru Alva Pettersson, Fålerum, jordfästes på lördagen i Gärdserums kyrka. Under samlingen spelade kantor Nils Bokblad Fuga av Scarlatti. Fru Maria Mucchiano-Johansson sjöng Härlighetens morgon av Dahlgren. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Claes-Göran Rosén som utgick från aposteln Johannes ord Detta är det budskap som vi har hört från Kristus, varefter han sjöng begravningsmässan. Efter akten sjöng fru Maria Mucchiano-Johansson Jag har hört om en stad av Lithell. Slutligen spelades Preludium i d-moll av Daniel Olson. Blommor märktes från Gärdserums kyrkliga missionsytorening.

Carl-Olov Carlsson
Svea Carlsson
Mantorp Atvidsbergs
Linköping den 12/1 1974

Björsätters SK

Fotbollsträningen för A- och B-lagsspelare tisd. och torsd. kl. 19.00, knattespelare tisd. kl. 17.30, juniorer tisd. kl. 19.00. Samling vid Nya skolan. Möt upp mangrant!

ICA hallen
Getinger

Måndag—Tisdag—Onsdag

Juice

Donald Duck,
200 g brk 125

Fläskben 395

rimmade kg

KVALLSÖPPET TILL KL. 19

En ICA hall med sting

Konsumentägt!

Därför låga priser

MÅNDAG—ONSDAG

FLÄSKBEN

rimmade, kg

3:50

KÅLRÖTTER

kg

0:98

I Domus tisdag—lördag

KOLJA

kg

5:80

I Domus pågår vinter-

REA

Ännu kan ni göra
många fina

FYND!



Konsum och Domus
Atvidsbergs

Åtvidaberg

30 ton hundbajs i Åtvidaberg

Åtvidabergs hundklubb går i dagarna ut med ett brev till samtliga hundägare i kommunen. Ett brev som följer med skattekvittot så snart hundskatten är betald. I den lilla skrivelsen gör man ett litet räkneexperiment. I slutet av förra året fanns 822 registrerade hundar i kommunen. Man anatar att varje hund dagligen lämnar ifrån sig ett hekto bajs och finner då att hundarna i Åtvid årligen producerar 30 ton. Det är en siffra som för övrigt naturvetaren Olof Söderbäck antas är för liten. Lägg till hälften, säger han. — Anledningen till att vi kommer med det här brevet, säger hundklubbens ordförande Göran Lundell, är att vi vill uppmärksamma hundägarna på att det är inte småsmulor som deras skyddslingar gör ifrån sig. Vi vet att många inte är så noga med var de rastar sina hundar. Klubbens strävan är ju att ge såväl hundar som hussar och mattar litet hundvett. Det här är ett av sätten. Att tala om för en hundägare att det är olämpligt att han eller hon låter sin hund göra ifrån sig på en trottoar eller i en sandlåda eller på någons gräsmatta hjälper många gånger inte. Det kanske tar bättre när man pekar på vilka stora kvantiteter det egentligen rör sig om.

Distrikthälsovårdsinspektör Lars Laager påpekar att han årligen får flera samtal från upprörda personer. Nyligen var det en som klagade på att grannen kom med sina två stora hundar till dennes tomtgräns. Det hade vållat husägaren stora problem i form av obehaglig doft, hundlort under skorna och svårigheter vid lövräfsning. Hundägaren hade kunnat undvika detta genom att bara gå ett 50-tal meter åt sidan där det finns ett terrängparti. Visst skulle vi kunna föra in bestämmelser om hundhållning i den lokala hälsovårdsordningen, men något riktigt stort problem är inte detta i Åtvidaberg. Följer alla hundägare råden i skrivelsen blir det inget problem alls. För övrigt är det ju rätt uppenbart att man inte låter sin hund förorena i sandlådor, på trottoarer och gräsmattor. Och skulle det ändå hända kan man ju avhjälpa olyckan med en plastpåse.

Åtvidabergs ABF hade på fredagskvällen en studieupptakt med de fackliga och politiska studieorganisationerna för genomgång och planering av vårens verksamhet. Närmast har man för avsikt att starta cirklar i partiskolan och för nämndledamöter i kommunen. I mötet deltog studierekreterare Per-Erik Utther och ombudsman Gösta Ingvarsson, Linköping.

15/1

Nu är julen slut i Åtvidaberg

Nu skall väl den mörka, kyliga, blåsiga och smutsiga julen vara slut för den här gången. Symbolen i Åtvidaberg, den kommunala granen på Stora torget, har vajat färdigt. I den hårda blåsten har närboende tyckt att den ibland lutat som tornet i Pisa. Ja, värre. I kastvinden har den sett ut som en jättekvast mitt i resarnas vårstädning. Över nyåret lyste granen upp tillvaron en smula. Men från den 2 januari var den alldeles mörk. Inte heller firades den av på vanligt sätt. Inga glada barn dansade runt och hurrade. Ingen kommunal jultomte delade ut gottpåsar (undrar just hur mycket man sparade på det?). Nej stor, tyst, mörk och otillgänglig och dessutom i vägen för parkerande bilister stod den för sig själv knappt två veckor under det nya året. På måndagen kom starka män i gula overaller. En lastbil med kran. En traktor med vagn. Efter tio minuter hade man fått granen på knä. Yxor och sägar kom fram. En halvtimme senare hade man sopat upp de sista barren efter det kommunala julfrändet.

I Åtvidaberg ser man nu fram mot nästa gran. Nästa jul. Men den julen skall bli "julgare". Mätte den granen få en gladare tillvaro och ett pampigare slut.

DHR i Åtvidaberg hade på söndagen ett möte i Godtemplargården. Omkring 35 medlemmar deltog i mötet, där ordföranden Bo Ahlzén informerade om de handikappades för-tursrätt till bensin och elvärme. Vidare diskuterades det kommunala handikapprådet. För den musikaliska underhållningen svarade Harry Palmqvist, dragspel, och Birger Berg, gitarr. Filmföreläsning och kaffesamkväm förekom.

Ökad bokutlåning i Åtvid. Under år 1973 utlånades sammanlagt 77 979 band på de fyra biblioteken och de fyra utlåningsstationerna i Åtvidaberg. Det är en ökning med 1461 jämfört med 1972. Ökningen är ungefär jämnt fördelad procentuellt sett på de olika platserna. Utlåningssiffrorna, med 1972 års siffror inom parentes, var följande: Åtvidaberg 60 119 (59 550), Björsäter 6 270 (6 019), Grebo 7 173 (7 136), Falerum 3 367 (3 013), utlåningsstationerna i Fröjerum 78 (76), Kvarnvik 417 (353), Mantorp 150 (109) och Rumma 399 (262).

16/1

Åtvidabergs musikkår bildar stipendiefond

Åtvidabergs musikkår beslutade på sitt årsmöte på måndagen att bilda en stipendiefond. Ändamålet med fonden blir att möjliggöra olika former av uppmuntran för de yngre medlemmarna. Fonden har möjliggjorts genom en gåva från byggmästare Ivar Rosén.

På grund av namnbytet förra året och en del organisatoriska ändringar i musikstyrelsen hade man att anta nya stadgar.

Till ny kassör efter Gunnar Sterner som undanbett sig omval utsågs Håkan Lindgren. Dessutom omvaldes Arne Gustavsson i styrelsen. Till ny ledamot i musikstyrelsen valdes ordf. Einar Martinsson efter Jan Wentzel. Lars Friström valdes till klubbmästare och Hans Malmqvist till vice dirigent.

Under 1973 ökade antalet medlemmar med fyra till 46. Inalles gjorde musikkåren 21 framträdanden under året. För 1974 planeras den traditionella vårmarschen den 5 maj. Vidare väntar parkkonserter såväl i Åtvidaberg som i Falerum, Grebo och Björsäter.

Nykerhetsnämnden i Åtvidaberg höll på måndagskvällen mandatperiodens första sammanträde. Ordförande Gösta Brindmark hälsade speciellt de nya ledamöterna Sven Gustavsson och Arne Thuresson och den helt nya suppleanten Dagmar Bergqvist välkomna till nämndens arbete. Sekretessbestämmelserna genomgick. Nämnden godtog kommunförbundets förslag till regler för socialkontoret.

Bussresa till Operetten Kyska Susanna

Plats: Arbisteatern, Norrköping

Tid: Lördagen den 16/2 1974

Kostnad: Resa + biljett/st 30,-

Buss avgår fr. Stora Torget kl. 17.00

Föreställningen börjar kl. 19.00

Sista anmälningsdag den 28 jan.



Anmälan: ABF:s kontor, tel. 121 74 vard. 9-17 samt tisd. o. torsd. 17-19.

ICA hallen
Getinger



I DAG

Färsk
strömning
kg 195

Nu åter här

färska SEMLOR

LÅGT PRIS

En ICA hall med sting

Linjeröjning

Inom den närmaste tiden kommer vi att utföra underhållsröjning längs våra högspänningslinjer i socknarna Drothem, Skönberga och Mogata.

Fällda träd tillhör markägaren och tillvaratas inte av oss.

Markägare, som har speciella önskemål beträffande dessa arbeten, ombedes kontakta oss per tel. 0120/118 00.

FORSASTRÖMS KRAFTAKTIEBOLAG

ÅTVIDABERG

17/1

Bensinransoneringen medför försämrad social service

— Än så länge råder en viss osäkerhet om hur mycket extra tilldelning som våra hemvårdare och hemsamariter fått, säger hemhjälpssledare Harriet Pettersson på socialförvaltningen. För de båda bilburna hemvårdarna har vi tillstyrkt 100 liter var. En har fått svar vilket innebär extra tilldelning med bara 30 liter. Får vi inte mer bensin kommer det att medföra att barnfamiljer i ytterområden måste drabbas. Vi har ett fall i Grebo, där hemvårdaren måste åka med buss klockan 5.30, gå två och en halv km och börjar kl 7. Går samma väg tillbaka på kvällen och kommer hem vid 17-tiden. Eller familjen i Hannäs som behöver hjälp. Dit går det buss tre dagar i veckan.

Fortfarande vet jag inte hur välviljiga myndigheterna varit med extra-tilldelning till hemsamariterna på landsbygden, säger Harriet Pettersson. Man kan bara hoppas. Vi har hemsamariter som måste till Rümma eller Rumlhult för att nämna några exempel. Där finns inga andra kommunikationer än bilen. Får vi inte mer drivmedel leder det ofrånkomligt till försämrad social service. Hembesök varannan dag i stället för varje, de hjälpbehövande får anlita närboende släkt och vänner osv.

Kristidsnämnden fördelar 64 kbm dieselloja

I Åtvidaberg är det kommunstyrelsen som är kristidsnämnd. Men för att slippa sammankalla alla ledamöterna när något skall beslutas i kristidsnämnden har man delegerat funktionerna till kommunalrådet Carl-Eric Ahlström, Bror Nilsson och Gunnar Lendin. Verksamheten är förlagd till kommunalkontoret, där det just nu finns uppsjö med blanketter av olika slag. För att få arbetet att flyta har man en extra anställd som har hand om blankettutdelning och även hjälper de sökande att fylla i de nödiga papperen. Lantbrukare och mopedister är de flitigaste kunderna hos kristidsnämnden men man ombesörjer också tilldelning av drivmedel till trädgårdsnäring och motordrivna redskap, tex motorsågar.

För tremånadersperioden december-februari har nämnden fått 64 kbm dieselloja att fördela. Till detta kommer 2 kbm mopedbränsle och ungefär lika mycket för motordrivna redskap. I den första behandlingsomgången som ägde rum i fredags gick man igenom 65 ansökningar. Ungefär en tredjedel av diesellojan delades ut.

— Den tilldelning av dieselloja som vi fick i kommunen skall enligt normerna motsvara tio procent av årsförbrukningen, uppger C-E Ahlström. Blir det ytterligare en ransoneringsperiod bör vi få en större kvantitet. Då börjar nämligen värbruket komma igång. Vi vet att det finns ca 300 jordbruk på 2 ha eller mer i kommunen och på dessa över 370 traktorer.

SSU Facket är namnet på en ny facklig klubb i Åtvidaberg. Under ledning av en interimstyrelse har den fungerat i ungefär en månad. Hittills har 45 ungdomar anmält sitt intresse. Det är fackföreningsungdom i fackföreningarna inom Åtvidabergs FCO-område som erbjuds medlemskap. Som socialdemokratisk ungdomsklubb kommer man att syssla med både politiska och fackliga frågor.

Gamla kommunalhuset blir 75 000 kr dyrare

Ombyggnaden av gamla kommunalhuset beräknas nu kosta minst 725 000 kr. Det är 75 000 kr mer än vad kommunfullmäktige redan anvisat. Centrala byggnadskommittén har studerat anbudet och vid sammanräkning av de lägsta anbudet kommit fram till summan 673 000 kr för arbete, 30 000 i projekteringskostnader och 22 000 i oförutsedda utgifter. CBK hemställer nu att fullmäktige anvisar ytterligare 75 000 kr och att man får i uppdrag att fullfölja projektet. Det här innebär att ombyggnaden av gamla kommunalhuset framflyttas ytterligare ett par veckor. Man har nämligen att avvakta kommunfullmäktiges svar den sista januari.

Barnfilmklubb i Grebo. På lördag startar Grebo byalag ytterligare en verksamhet i Grebo, nämligen en barnfilmklubb. Under vårens lopp kommer man att köra filmer som Olles skidfärd och Kalle Anka ungefär varannan lördag. Programmet är för övrigt detsamma som spelas på ungdomsgårdarna i Linköping. Lokalförslaget, som är och har varit det stora problemet i Grebo, är löst på det viset att man får hålla till i församlingsgården, om det är ledigt.

Riksdagsman Erik Wärnberg besökte Åtvidabergs arbetarekommun på måndagen, varvid han lämnade information om statsverkspropositionen. Blä sade han att oljeprisökningarna troligen kommer att kosta Sverige fem miljarder kronor. Wärnbergs slutomdöme om budgeten var att han betecknade den som svag. Anförandet följdes av en frågestund.

Kommunal information. I dagarna utdelas till samtliga hushåll i Åtvidaberg en liten informationsfolder med titeln Hur används våra skattepengar 1974? Ansvarig för foldern är kommunstyrelsen, som kortfattat redogör för drift- och kapitalbudget och hur finansieringen ska gå till. På folderns sista sida ges glimtvis information om några av de områden som kommunen satsar pengar på under 1974.

Barnavårdsnämnden hade på tisdagen sitt första sammanträde för året och för innevarande mandatperiod. Ordföranden kyrkoherde Arne Nilsson hälsade ledamöterna välkomna och riktade sig särskilt till de två nya ledamöterna Eivor Nilsson och Siv Gahm och de fyra nya suppleanterna Marianne Karlsson, Ingemar Karlsson, Ulla Dahlberg och Joel Johansson. I vanlig ordning gick man i detta första sammanträde igenom sekretessreglerna. Till barnavårdsnämndens utskott, styrelsen för Åtvidabergs barnstugor, valdes Arne Nilsson, Sture Andersson och Eivor Nilsson. Utskottet handlägger de frågor som rör barn tillsynen i kommunen. Det är sådana saker som förskolor, dag- och fritidshem och familjedaghem. Förutom sedvanliga individuella ärenden beslöt barnavårdsnämnden att följa kommunförbundets normer beträffande ersättning för fosterbarn. Normalbeloppet är 90 procent av basbeloppet, vilket nu är 610 kr per månad.

Vasaloppsåkare

Samling och anmälan i Sporthallen
måndagen den 21/1 kl. 19.00.

Ej efteranmälan!



I GODTEMP-
LARGÅRDEN
INBJUDER
TILL

DAG- och KVÄLLSKURSER I:

ENGELSKA Start 6
NÄVERSÖM
KNYPPING
VÄVNING
MAKRAMÉ (nybörjare)
KERAMIK
BATIK
EMALJSLÖJD
KONSTSÖMNAD
med applikationer
KLÄDSÖMNAD

Kurser anordnas även i Fale-
rum och Björsäter.

Anmälan snarast till I. Hell-
ström, tel. 105 17.

KÖTTFÄRS

bl. 1/2 kg

BOGKOTLETTER

..... kg

ÄPPLEN - PÄRON
APELSINER
BANANER

ALLA
SORTER
TILL ETT
PRIS —
PLOCKA O.
BLANDA
SJÄLV

6 95

12 95

VID 50:— KÖP
LUXUS KAFFE .. 1/2 kg 2:95
VID 100:— KÖP 2 PKT, O. S. V.

1 95
kg



Åtvidaberg

18/1

Vattenverket i Åtvidaberg beräknas kosta 380 000 kr

Byggnadskontoret har nu räknat fram kostnaderna för förslaget till utbyggnad av vattenverket i Björsäter. Enligt förslaget skulle utbyggnaden ske i två etapper. Del I utförs i år och beräknas kosta 260 000 kr, medan del II som skall utföras först 1976 beräknas till 120 000 kr. För år 1974 finns 220 000 kr för ändamålet. Men, påpekas från byggnadskontoret medan kostnadsberäkningen för budgeten gjordes upp har priserna kraftigt stigit. Det gäller särskilt plastören. För utförandet av etapp I begär man nu extra anslag med 60 000 kr. Den delen av arbetet skulle kunna påbörjas tämligen omgående och vara klart någon gång i april.

Anledningen till att vattenverket i Björsäter skall byggas ut är den ökade kommunala vattenförbrukningen medfört att nuvarande vattentäkter utnyttjas maximalt. Kapaciteten är 140 kbm per dygn. Råvattnet från vattentäktarna är hårt och innehåller järn och mangan. Det behandlas i vattenverket med klorering, luftning och filtrering. För att tillgodose det framtida vattenbehovet fordras ett tillskott av 175 kbm vid maximidygnsförbrukning. Man avser nu att hämta vattnet från Byrum. Grundvattenundersökningar har visat att vattnet har höga järn- och manganhalter vilket fordrar behandling. Denna kan ske i befintligt vattenverk efter byte och komplettering av filtermaterial.

Ökad omsättning i systembutiken

Under 1973 såldes över disk i systembutiken i Åtvidaberg för 5 866 517 kr, vilket är en ökning med 490 000 jämfört med 1972. Den stora ökningen beror till en del på två prishöjningar under 1973. Men de ökade priserna till trots har man kunnat notera rekordartad försäljning i Åtvidaberg. Försäljningstopparna infaller under semestermånaden juli och december. Beträffande årets sista månad kan nämnas att då såldes för 756 518 kr, en ökning med 20 000 kr jämfört med samma månad året innan.

Butikschef Göthe Johansson uppger att man för året som helhet kan konstatera att försäljningen av spritdrycker åter ökar, medan vin och starköl går tillbaka. Försäljningen av alkoholfria drycker håller sig tämligen konstant. Försäljningen till restauranger har minskat i kvantitet. Visserligen uppgick försäljningssumman till exakt densamma som under 1972, 198 000 kr, men då får man hålla i minnet de två prishöjningarna.

Bidrag. Vid fritidsnämndens sammanträde på onsdagen beslutades om följande bidrag: SSU Facket erhöll 300 kr i startbidrag, Friluftsrådet 1 086 i ledarutbildningsbidrag och 335 kr i lägerbidrag, Åtvidabergs missionsförsamlings scoutkår 205 kr i ledarutbildningsbidrag, AIF:s gymnastiksektion 110 kr i lägerbidrag, HF Åtvid 750 i utrustningsbidrag och 1 000 kr i speciellt bidrag att användas av den 15-mannatrupp med ledare som i början av mars deltar i 70-ladens riksfinal. I yngregruppsbidrag utdelades 3 846 kr till 10 föreningar. Motsvarande siffra förra året var 2 184 kr. Bidraget är beräknat efter 6 kr per sammankomst.

Fritidsnämnden i Åtvidaberg hade på onsdagen sitt första sammanträde för året och för innevarande mandatperiod. Nämndens ordförande Olof Sandqvist hälsade speciellt de tre nya ledamöterna Bertil Andersson, Vivan Dahlgren och Karl-Melker Kindstrand välkomna. I fortsättningen kommer fritidsnämnden att arbeta utan speciellt arbetsutskott. En planering av kapitalbudgeten gjordes. Komplettering av brygger, svikter och livbåtar kommer att göras vid badplatserna i Örn, Grebo, Björsäter, Fröjerum, Brodebo och Domarvik. För ändamålet finns 28 800 kr. Lekplatserna i Berg och Redinge skall upprustas och dessutom planeras en helt ny lekplats i Falerum. Där har fritidsnämnden 20 000 kr att röra sig med. Kvartersplaner kommer att jordningställas i såväl Falerum som Berg för ca 20 000 kr. Fritidsnämnden har tittat på förslaget till Fysisk riksplanering och i sitt svar säger man bl a att man bör gå varsamt fram i Humpaområdet, så att det kan bevaras för det rörliga fritidslivet. Andra ömtåliga områden man pekar på är Örn-Torpnäset och runt By-sjön-Glan. En inbjudan har utgått till föreningen i Åtvidaberg angående arrangemangen under sportlovsveckan. Den infaller i år 18-23 februari. För att täcka en del av föreningens kostnader har fritidsnämnden ett anslag på 1 500 kr. Under årets första sammanträde avlämnades också en rapport från Koppavallskommittén.

VOLVO de Luxe 145	1972
VOLVO 144	1969
TOYOTA COROLLA 1200	1973
VW 1600 VARIANT	1970
VW 1500	1963
SAAB V4	1969
RENAULT 16	1967
SIMCA 1300 (nybes.)	1963

Öppet: Vardagar 16.00-18.30
Lördagar 9.00-13.00

ÖVERUMS BILAFFÄR

Bruksgatan 14, Överum
Tel. 0493/310 31, bost. 0120/120 53

Syföreningar i Hannäs skänkte 8 710 kronor

Hannäs kyrkliga missionssyföreningar har haft sina årsmöten i respektive kretsar, där anslag beviljats till olika ändamål. På torsdagen var kyrkrotens syförening samlad hos fru Britta Malmersjö, Hågerstad, där fru Anna-Lisa Hydén omvaldes till ordförande och fru Malmersjö till kassör. Till sekreterare utsågs fru Gert-rud Larsson, Grevsäter. Ur kassan, som visade en behållning på 8 753 kr, beviljades följande anslag: Stadsmissionen 500, IM 500, svenska kyrkans mission 1 300, sjömansvärdar i Norrköping 300, sjömansvärdsstyrelsen i Stockholm 300, sjukvårdsarbete och bibelfond i Etiopien 1 000, Östra Smålands missionsförening 200, blomsterfonden 100, Lutherhjälps fasteinsamling 800, missionsarbetet i Kina och Japan 500, Hannäs församlingshem 250 och slutligen avsattes 250 kr för inköp av mässkrud. Kyrkoherde Claes-Göran Rosén höll en inledning, som berörde högmässoförandet och avslutade även sammankomsten och tackade syföreningens damer för gott arbete under året. Holmbokretsen höll årsmöte hos fru Britt Johansson, Björkmon, och beslöt om följande anslag: Svenska kyrkans mission 300 samt jubileumsgåva 200, Lutherhjälps fasteinsamling 100, IM 200, farbror Eriks hjälpverksamhet 200, blomsterfonden 100 och vidare avsattes 200 kr för inköp av mässkrud.

Gårdsnäs-Rumhultskretsens årsmöte hölls hos fru Gunvor Pettersson, Västtomta, där man anlog till svenska kyrkans mission 250, jubileumsgåva 260, Lutherhjälps fasteinsamling 500 och sjömansvärdar i Norrköping 400 kr.

En mindre grafikutställning öppnas i dagarna på biblioteket i Åtvidaberg. Det är ett 20-tal etsningar, träsnitt, litografier och serigrafier som visas under två veckor. Efter Åtvidaberg kommer konstverken att visas under två veckors tid i var och en av filialerna i Björsäter, Falerum och Grebo.

En pastorexpedition i Åtvids pastorat. Sedan i onsdags finns det i det nybildade Åtvids mfl församlingars pastorat bara en pastorexpedition. Då överflyttades nämligen allt material från Grebo och Värna församlingar. Redan tidigare har man övertagit alla folkbokföringsuppgifter från Björsäter och Yxnerums församlingar. Att alla uppgifter nu är samlade under en hatt medför naturligtvis en hel del merarbete för personalen, som därför tillfälligtvis utökats med en extra anställd.

9 491 personer är den exakta siffran för folkmängden i Åtvids församling den 31 december 1973. Det innebär en minskning med 20 personer jämfört med 1972. Antalet män uppgick till 4 759 och kvinnor till 4 732. Under året föddes 146 och 481 flyttade in i samhället. 85 personer avled och 562 flyttade från tätorten.

Gårdserums kyrkoråd har omvalt kyrkvårdarna Gurli Karlsson, Forsström, Knut Andersson, Storgården, Bengt Olsson, Gullebo, och Nils-Erik Norrman, Branthäll, för åren 1974-76. Omvald blev också Einar Ohlson som kyrkokassör. Till Lutherhjälps ombud utsågs Gurli Karlsson.

Antalet arbetslösa ökar något i Åtvid

Under den senaste fyraveckorsperioden har antalet arbetslösa i Åtvidaberg ökat med 20 personer till 118. Det framgår av den arbetslöshetsräkning som i dagarna utförts av arbetsförmedlingen i Åtvidaberg. En liten ökning är normal under vintermånaderna då det blir sämre med arbete för målare och byggnadsarbetare. Men den här gången ligger den övervägande delen av höjningen på gruppen icke-kassamedlemmar i åldern 18-24 år som nu ökat från 2 till 14. En av orsakerna till detta fenomen, säger tf föreståndare Björn Barre, kan vara det nya ekonomiska grundskyddet vid arbetslöshet sk kontant arbetsmarknadsstöd som infördes vid årsskiftet. Flera ungdomar har lämnat in en ansökan om detta stöd, vilket också medför att de registreras som arbetslösa. Troligen kommer antalet arbetslösa i den här åldersgruppen att sjunka en hel del till nästa räkning.

Av antalet registrerade arbetslösa är 38 kvinnor varav 23 är över 50 år. Av hela antalet är 77 över 50 år, medan 15 är yngre än 25 år. 94 personer tillhör arbetslöshetskassa. De värst utsatta grupperna är metallarbetare med 18, industritjänstemän 16, målare 13 och byggnadsarbetare 11.

För närvarande har man på arbetsförmedlingen 57 lediga platser, 45 av dessa gäller hälso-, sjuk- och socialvård. Den stora personalrekryteringen på Östergården är naturligtvis den bidragande orsaken till detta. Tidigare har ju också Facit redovisat ett konstant behov av arbetskraft. På grund av energikrisen med dess följdverkningar både vad gäller tillgång på komponenter och ökad försiktighet från köpare gör att man från företagets sida går varsammare fram. Något anställningsstopp är det inte fråga om. Bl a finns det flera lediga platser för fackutbildad personal.

Bebyggelseinventering. Vid kultur-nämndens sammanträde på onsdagen behandlades ett förslag till yttrande angående fysisk riksplanering i Åtvidaberg. Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp inom kommunstyrelsen och är just nu föremål för behandling i olika nämnder och styrelser. Vad gäller kulturminnesvärden menar nämnden att även sådan sekelskiftesbebyggelse som egnaheimsområdet vid Agatan och även Villan bör komma med. Nämnden föreslår att man får göra en bebyggelseinventering i Åtvidabergs tätort. Läns-museet är villigt att göra en snabbutredning. För ändamålet ska kultur-nämnden anhålla om 10 000 kr. I övrigt hade inte nämnden några större invändningar mot arbetsgruppens förslag. Dock anser man att även området vid Templet bör innefattas i rubriken Åtvidabergsområdet med sjön Ören och att det område som kallas sjön Yxningen med omgivningarna utsträcks att omfatta också området mellan Yxningen och Borken.

Glädjande gensvar i Åtvidaberg för frivillig trafikutbildning

Under mellandagarna gick trafiksäkerhetskommittén i Åtvidaberg ut med en personlig inbjudan till 1 895 körkortsinnehavare över 50 år i Åtvidabergs kommun att få delta i frivillig trafikutbildning. När nu ansökningstiden gått ut kan kommitténs ordförande polisinspektör Knut Tingebý konstatera ett enormt intresse. Inte mindre än 746 personer har anmält sig. Det motsvarar ungefär 40 procent av alla tillfrågade. Aldrig hade vi väl kunnat vänta oss ett så pass stort gensvar, säger Knut Tingebý. Det är svårt att i ord uttrycka den glädje jag känner.



Till den frivilliga trafikutbildningen i Åtvidaberg utgick inbjudan till 1 895 körkortsinnehavare över 50 år i kommunen. Polisinspektör Knut Tingebý kan notera ett överväldigande gensvar. 746 personer har anmält sig

— Det här stora intresset för att få friska upp sina trafikfärdigheter medför naturligtvis en hel del lika roligt som jobbigt arbete. Vi hade kanske räknat med att den trafikutbildningsgrupp om fem personer som finns i Åtvidaberg skulle räckas till. Nu måste vi begära och har också fått lov om hjälp från studieorganisationer och även från Linköping. Den del av kursen som handlar om åtgärder vid trafikolyckor handhas av utbildad Röda korspersonal från Åtvidaberg och Linköping.

SAMLAD AKTION

För att nu kunna klara av att alla skall få den utbildning som förväntas kommer deltagarna att uppdelas i mellan 35 och 40 studiecirklar. Sådana förläggs förutom i Åtvidaberg också till Grebo, Björsäter, Falerum och Kvarnåvik. Det kan för övrigt nämnas att 49 personer i Kvarnåviks-

området har anmält sig. De har kommit med en samlad aktion, varimå uttryckt bestämt önskemål om att utbildning skall förläggas till Kvarnåvik. Från början var det meningen att invånarna i den delen av kommunen skulle utbildas i Falerum.

KÄNNER ANSVAR

Antalet deltagare hade kanske kunnat bli ännu större om inte bensinransoneringen lagt hinder i vägen. Många avsidet boende har hört av sig om man inte kunde anordna samåkning eller lösa transportfrågan på annat sätt. Någon sådan möjlighet har man emellertid inte på trafiksäkerhetskommittén. Och någon extra tilldelning blir det heller inte fråga om.

Vad kan nu det här stora intresset bero på? Knut Tingebý anger en del möjliga orsaker. Det finns många körkortsinnehavare som känner sitt ansvar. Man vet med sig att förändringarna på trafikområdet inte är

hejt klara. Vidare har många känt sig tilltalade av programmet. Frånsett en del måndagsgrupper sätter vi igång vecka 8, alltså efter det att alla deklaraionsbestyr är avklarade.

FÖREGÅNGARE

Initiativet från trafiksäkerhetskommittén har spritt sig långt utanför kommunens gränser. Från många kommittéer i andra kommuner har man hört av sig och begärt att få ta del av kursens uppläggning. Härmedagen hade man besök av representanter från både NTF och länsrafikhåll. Beträffande den här sortens utbildning kommer i framtiden Åtvidaberg att tjäna som föregångskommun.

— Därför får vi innerligt hoppas att vi går iland med uppgiften, säger polisinspektör Tingebý. Då blir vi föregångskommun. Misslyckas vi tar man oss som varnande exempel.

Hannäs kyrkoråd har utsett en ny kyrkvård efter Ernst Wallentin, Gårdsnäs, som avsagt sig uppdraget och även fransagt sig ledamotskapet i kyrkorådet. Efterträdare blir fru Marianne Lindwall, Fåfalla. Ny ledamot är också Karl-Gösta Johnsson, Rumlhult. De hälsades välkomna av kyrkorådets ordförande Claes-Göran Rosén vid ett sammanträde hos avgående ledamoten Wallentin, vilken avtackades för lång och trogen tjänst. I övrigt omvaldes kyrkvårdarna Svea Larsson, Hannäs, Artur Lindberg, Dalsveden, och Birger Johnson, Rumma. Den senare omvaldes även till kyrkokassör. Man beslöt att kyrkvårdarna i Hannäs och Gårdsrum i samråd med kyrkoherden skall framlägga förslag till gudstjänsttider och därvid försöka åstadkomma en rättvisare fördelning av kyrkoherdens tjänstgöring i de båda församlingskyrkorna vid de större högtiderna. Efter förhandlingarna inbjöds makarna Wallentin till kaffesamkväm.

Kulturnämnden i Åtvidaberg hade på onsdagen sitt första sammanträde för året och innevarande mandatperiod. Förhandlingarna leddes av nämndens nye ordförande Einar Landin. Man valde Gösta Hedman och Gösta Adelsvärd att ingå i musikstyrelsen. Bibliotekarie Britta Östlund utsågs till nämndens representant i vuxenutbildningsrådet. Rapport lämnades från fotograf Arne Flink, som nu är klar med bearbetningen av den Thorinska samlingen. Utgifterna för arbete, inköp av negativ, förvaringsskåp och negativkuvert uppgår till sammanlagt 45 800 kr. Det innebär att kulturnämnden nu måste göra ett tilläggsanslag på 2 500 kr. Nämnden beslöt också att uttala sitt tack till Arne Flink.

5-radigt dragspel

av äldre modell, i gott skick, önskas köpa av sjuklig pensionär. Högst 250:—.

Tel. 0120/133 01

KYRKANS KÖRER

börjar vårterminens repetitioner i Församlingshemmet på följande tider:

- Kyrkokören tisdagen den 22 januari kl. 19.30.
- Ungdomskören torsdagen den 24 januari kl. 19.00.
- Barnkören torsdagen den 24 januari kl. 16.30.

ÅTVIDABERG

24

Grebo IK hade på fredagen årsmöte i Grebo Folkets hus. Förhandlingarna med ett 60-tal närvarande medlemmar leddes av Göran Pettersson. Till ny ordförande valdes Per-Inge Johansson. Han efterträder Evert Falk som blev vice ordförande efter Rune Johansson. Sedan uppdelningen i Grebo IK och Grebo skid- och motionsklubb har Grebo IK numera bara fotboll på programmet. Under verksamhetsåret ökade antalet medlemmar med 17 till 150. Man har förbättrat gräsmattan för 1500 kr och håller på att installera belysning på träningsplanen. Arbetet har kostnadsberäknats till 6100 kr och väntas bli färdigt i vår. Kassan balanserade på 31263 kr. Under årsmötet tillsattes en kommitté med uppgift att ureda möjligheten att nå en uppgörelse med fritidsnämnden angående medlemsavgifterna. Från föräldrahåll har framförts åsikten att de medlemsavgifter som fritidsnämnden kräver för att en klubb ska få bidrag är för stora. Man arbetar nu med ett förslag om familjekort. Även den kommande säsongen ska Grebo IK delta med A-lag, B-lag, ett damlag och två pojklag i seriespel. Efter förhandlingarna förrättade Kent Fransson prisutdelning. Skytteligan i A-laget vanns av Ulf Hartman, medan Inge Stenman gjorde mest mål i B-laget. Poängligan vanns i A-laget av Kjell Karlsson och i B-laget av Lennart Nyström. Anders Pettersson vann träningsligan. Slutligen utdelades diplom till samtliga pojklassspelare medan alla som medverkat i damlaget fick medaljer.

Yxnerums kyrkoråd har haft sitt första sammanträde sedan församlingen kom att tillhöra det nybildade Åtvids m fl församlingars pastorat. Vid sammanträdet hade man besök av kyrkoherde Arne Nilsson och v komminister Stefan Bjarnegård. Arne Nilsson informerade om vad pastoratssammanslagningen medför. Stefan Bjarnegård kommer att bli den präst som närmast handhar församlingen. Kyrkorådet omvalde för perioden 1974-76 kyrkvårdarna Elias Lundh och Anne-Marie Carlson. Dessutom omvaldes Carl Uppman till kassaförvaltare.

Åtvidsbergs allaktivitetsförening anordnade för andra gången en julfest för sina medlemmar. Omkring 125 medlemmar och föräldrar hade på lördagen mött upp på Hembygdsgården. På programmet stod dans kring granen, ringlekar, tomtebesök, film och utkastandet av granen. Anders Holmqvist tjänstgjorde som tomte och han delade inte bara ut gottpåsar utan även reflexer till var och en.

Kopparvallen. Fritidsnämnden behandlade vid sitt senaste sammanträde Kopparvallskommitténs delrapport och hemställer nu hos kommunstyrelsen att byggnadskontoret får i uppdrag att vidtaga vissa åtgärder. Nämnden hänvisar först till protokollet från den besiktning som gjordes i slutet av oktober. Där framgår bl a att äldre delen av huvudläktaren i fråga om bärande konstruktion är dåligt underhållen. Dräneringen av såväl fotbollsplan som löparbanor är bristfällig, varför åtgärder måste vidtagas för att förbättra avrinningen. En hel del målnings- och renoveringsarbeten påtalas beträffande stor del av byggnaderna. Bland de olika åtgärder som Kopparvallskommittén förordar begär fritidsnämnden att kommunstyrelsen närmast låter utföra en besiktning av elljusanläggningen och högtalaranläggningar.

Som speciell punkt riktar kommittén uppmärksamhet på den plattform på huvudläktaren som är avsedd för TV. Hållfasthet och trappor bör snarast undersökas. Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet under måndagens sammanträde. Fritidsnämnden påpekat att omklädningsutrymmena är mycket underdimensionerade med tanke på den stora aktivitet som förekommer. Eftersom man väntar att flera föreningar kommer att använda dessa förutser man ett mycket svårt läge.

Åtvidsbergs samhälle ägnades nästan hela sändningen i söndagens regionala program. Ingvar Ramstedt gavs tillfälle att redogöra en hel del för gångna tiders Åtvidsberg. Berättelsen varvades med historier och dikter på östgotamål. Något av musiklivet på orten speglades också. Som representanter därför framträdde Maria Mucchiano-Johansson, Arne Gustafsson, Ingemar Ericsson och hemvärnets stjärngossar. Den idrottsliga verksamheten fick komma till tals genom AFF, där ledare och spelare intervjuades.

Fritidsgården. Summeringen av det andra verksamhetsåret på fritidsgården är nu klar. Under 1973 hade man två föreståndare på gården. I somras flyttade som bekant Roland Sandberg och efterträddes sedermera av Kjell Ljung. Biträdande föreståndare har varit Bo Södergren och Sten-Ake Andersson. Sedvanliga arrangemang har ägt rum under sportlovsveckan och sommaren. Under hösten har man etablerat samarbete med ABF i syfte att öka antalet kulturella inslag. Filmförelisningarna för ungdom har varit välbesökta medan pensionärerna kommit i mindre utsträckning. Ungefär en gång i veckan har man anordnat diskotek. Dessa kvällar har haft den största besöksfrekvensen och det är också då man haft problem med alkoholberusade ungdomar. Man har emellertid tagit kontakt med myndigheter och organisationer för att genom upplysning försöka komma tillrätta med problemet. Gruppverksamhet har förekommit i mindre omfattning. Kurser har anordnats i elektronik, foto och baktik. Dessutom håller fem ungdomar på med insamlandet av material till en tidning. Under hösten valdes följande att ingå i gårdsrådet: Georg Svensson, Arthur Nestor, Mari Öfverberg, Ove Lindström, James Danielsson, Christer Olsson, Per Eklund, Björn Lagerström och Barbro Hellberg.

man alltid kommer att vara välkomna. Slutligen överlämnades församlingens gåva till kyrkoherde Hall och blommor till dennes hustru.

... och i Grebo

Det var många församlingsbor som på söndagseftermiddagen samlats i Grebo kyrka för att bevista kyrkoherde Halls avskedspredikan. En avskedspredikan som han höll samma dag och med samma textord som då han för tolv år sedan höll sin första predikan i Grebo. I dagens gudstjänst deltog även Grebo kyrkokör under ledning av kantor Rolf Gordon. Som postludium framförde koren Jesus all vår glädje bliver av Bach.

Kyrkoherde Hall framförde sitt varma tack till alla arbetskamrater och församlingsbor. — Jag kommer med glädje och värme att minnas de här åren, människorna och naturen i Grebo.

Efter gudstjänsten överlämnade kyrkvård Olof Franzén församlingens gåva till kyrkoherdepartet och kyrkorådets ordförande Ake Allard tackade på kyrkorådets vägnar.

I det efterföljande samkvämet i den absolut fullsatta församlingssalen fick Karin och Harry Hall mottaga många bevis på Grebobornas uppskattning. Tal hölls av representanter för frikyrkorna, Grebo kyrkliga sällskapsförening, konfirmander, Ansgarsmissionärer, Grebo kyrkokör, ungdomskören, Halls företrädare Bengt Aurelius och kantor Rolf Gordon. Ungdomskören och kyrkokören sjöng flera sånger. Slutligen tackade kyrkoherden för de gåvor och hyllningar som kommit honom och hans hustru till del.

Avsked i Yxnerum...

På lördagskvällen tog kyrkoherde Harry Hall avsked av Yxnerums församling vid en nattvardsgudstjänst i Yxnerums kyrka.

Ovanligt många Yxnerumsbor, ja där fanns även besökare från Björsäter, hade samlats i den lilla kyrkan. Efter gudstjänsten framförde kyrkorådets ordförande Elias Lundh församlingens tack till Harry Hall och dennes hustru Karin. Herr Lund påpekade bl a att man nu tog dubbelt avsked då det nu är definitivt slut för Björsäter pastorat. Under hela pastoratets existens har Harry Hall arbetat som präst där. Man hoppades nu att kyrkoherdepartet i framtiden skall finna vägar tillbaka till Yxnerum, där

— Kokerskan Birgit Henningson jordfästes på lördagen i gravkapellet på Åtvids nya kyrkogård. Under samlingen spelade musikalärer Agneta Ekström Fughetta av Pachelbel. Hr Gunnar Lindholm sjöng Jag har hört om en stad av Lithell. Jordfästningen förrättades av vice komminister Stefan Bjarnegård som talade över Jes 40:6-8 och sjöng begravningsmässan. Efter akten sjöng hr Lindholm Långt bortom rymden vida av Dahlöf. Slutligen spelades Meditation i e-moll av Olsson. Blommor märktes från arbetskamraterna på Hotell Stallet, Brävalla flygflottill, arbetskamrater på Brävalla flygflottill, Statsanställdas förbunds avd 2160 och grannarna på Söderleden.

— Före metallarbetaren Einar Johansson, jordfästes på lördagen i gravkapellet på Åtvids nya kyrkogård. Under samlingen spelade musikalärer Agneta Ekström Largo av Corelli. Hr Gunnar Lindholm sjöng Jag har hört om en stad av Lithell. Jordfästningen förrättades av vice komminister Stefan Bjarnegård som talade över 1 Sam 20 och sjöng begravningsmässan. Efter akten sjöng hr Lindholm Tack o Gud för vad som varit av Hultman. Slutligen spelades Ricercare av Pachelbel. Blommor märktes från Borkhults jakt- och fiskeklubb, Åtvidsbergs IF och Facit AB.

Åtvids pastorsexpedition

t. v. belägen i f. d. postens lokaler vid Stora Torget.

Är sedan den 16 januari gemensam för

**Björsäter, Grebo, Värna, Yxnerum och
Åtvids församlingar**

Öppettider: Tisdag-fredag kl. 10.30-12.00, 12.30-14.00 samt fredagar 17.00-19.00.

Tel. 117 03 och 100 36

22/1

GULF BYTER FÖRESTÅNDARE

Då jag nu på grund av sjukdom överlåter Tillmans Bensincentral (Gulf vid Järnvägsstationen) vill jag härmed passa på tillfället att tacka mina kunder för de gångna årens goda samarbete. Samtidigt vill jag på det varmaste rekommendera min efterträdare.

GÖSTA TILLMAN

Jag tackar för ovanstående rekommendation och hälsar såväl gamla som nya kunder välkomna till GULF:s Bensinstation.

GEORGE EIDBORN

SAMMA GAMLA FINA MEDARBETARE ÄR KVAR:



Nils-Ingvar "Nocke" Nilsson sköter service och reparationer.



Hans-Owe "Hasse" Hansson tar som vanligt hand om våra kunder.



George "Ejje" Eidborn ny föreståndare på macken.

Alla slags reparationer – Smörjning – Biltvätt
Tel. 111 50 Branschvana – Kvalitet Tel. 111 50

ÅSS TACKAR

alla affärer som deltagit i

Jul-lotteriet

och därigenom stött föreningen ekonomiskt samt alla som hjälpt till att sälja lotter. Kompletta dragningslista finns hos Mahrs Tobak, ÖC och i Simhallen.

30/1

Ökad vattenförbrukning. Under 1973 förbrukade åtvidabergarna mer vatten än under något år tidigare. Sammanlagt noterades vid vattenverket i Atvidaberg en förbrukning på ca 1 569 000 kbm vilket är en ökning med ungefär 5 procent jämfört med 1972. Till en del kan ökningen tillskrivas det stora antalet nybyggda villor i Nygårdsområdet. I övrigt är det den allmänna trenden att vi använder mer och mer vatten för varje år som går, säger vägmästare Curt Stark på byggnadskontoret. Vid vattenverket i Björsäter uppgick mängden utgående vatten till 34 000 kbm, i Grebo till 50 000 och i Redinge 5 000.

Museijärnvägen i Lakvik:

Godsfinka från "Nunnebanan" bland höstens nyförvärv

Vi vanliga dödliga SJ-resenärer höjer väl knappast ens på ögonbrynet om vi får höra talas om en boggiogdsfinka byggd för smalspårig järnväg. Kanske inte heller om vi får se en sån. Alldeles tvärtom är det om man träffar på någon i den lilla tappra skaran av järnvägsbyggare esom far land och rike runt för att titta på räls, vagnar, lok, gamla stationshus och så vidare.

En gammal godsfinka är för en sådan entusiast lika med små ilningar i ryggraden, häftigare hjärtklappning och stor kunskapsörst. Därav kan man förstå att glädjen står högt i tak bland medlemmarna i museiföreningen Risten-Lakviks järnväg nu när man under senhösten gjort flera fina nyförvärv.

Det var en gammal dröm som gick i uppfyllelse när föreningen för en tid sedan lyckades införliva en järnvägsvagn från Östergötlands enda 600 mm-järnväg i sina samlingar. Det är Stafsjö järnvägs boggiogdsfinka litt Go 1 tillverkad av Vabis 1901. När Stafsjö järnväg lades ner 1939 såldes den tio meter långa vagnen, liksom flera andra vagnar, till Eds bruk. Det var där man fann den. Bruksledningens visade stort tillmötesgående mot föreningen och en överenskommelse gjordes om övertagande. Helt nyligen hämtades den gamla finkan samtidigt med en boggiogdsfinka från Jönköping-Gräpenbergs järnväg och två av brukets egna tvåaxlade flakvagnar. Transporten skedde som vanligt i museiföreningens egen regi och vagnarna har lossats på bangården i Lakvik, halvannan mil norr om Ätvidaberg.

Förvärvet av Stafsjöfinkan måste anses som synnerligen värdefullt, säger föreningens ordförande Bo Norrgård, Norrköping. Dels hade vi inte tidigare någon vagn från den sk Nunnebanan och dels förekom vagn-typen i endast ett exemplar vid banan. Meningen är nu att vagnen skall genomgå fullständig renovering i den vagnhall som föreningen i vår ämnar uppföra i Lakvik.

Anders Perling som är sekreterare i föreningen omtalar att höstsäsongen var mycket lyckad. Förutom att vi fick vår andra ånglok, som tidigare gått i en gruva i södra Västtyskland, har vi skaffat hem en hel del intressanta vagnar. Bland dessa kan nämnas en godsfinka från Kosta-Lessebo järnväg, ett personvagnsunderrede från Nättrabybanan och föreningens första representant från Anneberg-Ormaryds järnväg bestående av en tvåaxlig öppen godsvagn.

Under hösten utfördes en hel del arbete med spårbygget på den norra sträckningen och samtidigt iordningställdes ett mindre lokstall. Nu ser man också framtiden ljusare an genom att föreningen lyckats komma över ett stort parti räls. Det väntas täcka behovet för större delen av den planerade 3,5 km långa järnvägen.

Slutligen uppger Anders Perling att föreningen fått gott stöd från olika berörda instanser beträffande stationshuset i Grebo. När det tidigare var tal om att stationshuset skulle flyttas engagerade sig medlemmarna hårt mot flyttningen. Jag har nyligen varit i kontakt med såväl riksantikvarieämbetet som kommunikationsdepartementet, säger Anders Perling. Det kan nog tänkas att det som är varje sann järnvägsväns förhoppning infrias, nämligen att stationshuset får vara kvar. Ätminstone som en symbol för den stolta epok som det en gång företrädde — en epok som nu tyvärr förefaller tillhöra en svunnen tid. Så kan bara en sann järnvägsentusiast tala.

Vattenfrågan. Ätvidabergs kommunala byggnads AB går i dagarna ut med ett stencilerat meddelande till hyresgästerna i de centrala fastigheterna Torpeden 2-3. De var hyresgästerna i dessa fastigheter som i höstas inlämnade en skrivelse vari man klagade på det dåliga vattenledningsvattnet. Det kommunala byggnadsbolaget säger i sin skrivelse att orsaken till det dåliga vattnet är förekomsten av järn och mangan i kommunens ledningar. Man påpekar vidare att bolaget som fastighetsägare inte har någon möjlighet att avhjälpa olägenheterna men att styrelsen har anhållit hos kommunstyrelsen att åtgärder omedelbart vidtas. Dessutom har man översänt en kopia av hyresgästernas skrivelse.

Tillbyggnad av simhallen önskas. Ätvidabergs simsällskap hemställer i en skrivelse till kommunstyrelsen att frågan om en om- eller tillbyggnad av simhallen snarast behandlas. Man redogör i skrivelsen för sin verksamhet med vattenleksskola som anordnas varje termin för klasserna 1-3. ASS anser det önskvärt att kunna bedriva vattenleksskola också för förskolebarn, en verksamhet som dock inte kan komma till stånd på grund av att man saknar barnbassäng. I väntan på en tillbyggnad av simhallen föreslår ASS ett arrangemang under kortare tid vid Örnbadet för 5-7-åringar.

FÄRG-TV

22" och 26"

NORDMENDE

Beg. TV

TV-2-klar

ISAKSSONS Radio TV

Torget 1. Ätvidaberg tel.12550



ÄN
HAR VI
NÅGRA
PLATSER

1/2
kvar i följande cirklar:

KNYPLING,
måndagsförmiddagar
MAKRAMÉ,
måndagskvällar
NÄVERSÖM,
tisdagskvällar
KONSTSÖMNAD
med applikationer
onsdagseftermiddagar
KLÄDSÖMNAD
torsdagsförmiddagar
BILDVÄV, dagtid

I FALERUM:

MAKRAMÉ,
tisdagskvällar

Anmälan snarast till I. Hellström, tel. 105 17.