



Det segrande ekipaget i Gruvrundan, Lennart Ekstrand och kartläsaren Sven-Göran Gustavsson, SMK Valdemarsvik. I mitten tävlingsledaren Göran Karlsson

Favoritfall i Gruvrundan Linköpingsförare plundrad

Gruvrundan, Åtvidabergs Motorklubb's tillförlitlighetstävling, kördes på lördagskvällen för sjätte året i rad. Tävlingen hade lockat ett rekordstort startfält. Hela 110 förare var anmälda varav ett 90-tal kom till start. Först på torsdagen kunde tävlingsledningen besluta att tävlingen skulle köras. Anledningen var den stora nederbörden som kommit tidigare under veckan. Inte blev det bättre av att det satte igång att spöregna på lördagen igen. På sina håll hade det kommit in mindre än 150 mm. Ledningen tvingades därför också i sista stund dra in en av specialsträckorna.

Totalsegern gick i år till unge Lennart Ekstrand, SMK Valdemarsvik, som lotsade sin Saab bäst av alla genom det leriga underlaget. En avökning på första sträckan hindrade honom inte från att vinna. Därmed tog han hem sin första egentliga totalseger.

— Det kändes skönt med den här fullträffen, sade Lennart, som hade Sven-Göran Gustavsson som kartläsare. Inte minst för att vi fick revansch på Björn Johansson som i Sävsjö slog oss med bara sju sekunder.

□ KRANGEL

Gruvrundan blev inte favoriternas dag. Bäst gick det för förra årets vinnare Bengt Nilsson, SMK Stockholm, som den här gången återfanns i den otrimmade standardvagnsklassen. Han vann sin klass och kom totalt tvåa 73 prickar efter Lennart Ekstrand. Värre gick det för Dag Pettersson, MK Scandia, som fick maskinkrangel redan på första special-

sträckan. Samma öde drabbade Björn Johansson, MSK Kvarnvingarna, och Gunnar Kjellgren, VÖMK, hale en afton fylld av problem. Clarence Hellberg, Norrköpings MK, hade allmänt tillskrivits stora chanser men hans BMW 2002 Tii var tydligen för stark i det halkiga väglaget.

Bästa B-förare var Björn Blomqvist, Botkyrka MK, som med säker hand styrde sin Opel Ascona till gruppseger. Krister Adolfsson, MK Scandia, kom tvåa. Bland C-förarna blev det en hård kamp mellan Bertil Karlsson, SMK Eksjö, och Kent Westman, Vimmerby MS. I mål skilde endast 11 prickar till Karlssons fördel. Sammanlagt tvingades 24 ekipage bryta av olika anledningar.

Trots det blöta underlaget fick tävlingsledningen med Göran Karlsson i spetsen många lovord för den nära 20 mil långa slingan. Visserligen vårlade den 17 km långa Tyllingesträckan problem för en del. Men i övrigt vann de slingriga vägarna med sina

omotiverade kurvor i den kuperade terrängen allas gillande.

□ PLUNDRAD

Även publikt blev årets Gruvrundan en framgång. Stora åskådarmassor kantade tävlingsvägarna men några tillbud var det aldrig fråga om. Dvs också i år inträffade en tråkig händelse som inte har med idrott att göra. Björn Andersson, Linköpings MS, blev stående på andra sträckan efter ett mindre fel. När övriga bilar passerat gick man för att skaffa hjälp. Under tiden hade några mindre nogräknade personer passat på att plundra bilen på det mesta av lösa delar. Man tog däck, fälgar, extraljus, verktyg, brandsläckare och inre utrustning till ett värde av närmare 2000 kr. Man har dock gott hopp om att få tag i tjuvarna då man har numret på en bil som i all hast försvann från platsen. Samma sak inträffade förra året, men då togs plundrarna på bar gärning.

CHRISTER BERG

Fantaster med järnväg på hjärnan bygger museijärnvägen i Lakvik



Det senaste tillskottet till museijärnvägen i Lakvik är ett av Sveriges minsta lok, som i fredags transporterades via båt och landsväg från Gotland

Det kan ha sina problem att bygga en museijärnväg. Ett av dessa är folks kommentarer om att det går så fasligt sakta för oss. Ni kommer ju ingen vart med det där bygget. Det säger Bo Norrgård, Norrköping, ordförande och en av eldsjälarna bakom museiföreningen Risten—Lakviks järnväg som håller till i Lakvik halvanan mil norr om Ätvidaberg. Ändå är det ett imponerande projekt föreningen håller på att förverkliga. En förening som består av 75 medlemmar. Rekryteringen har inte bara skett på nära håll utan det kommer människor från exempelvis Stockholm och Sundsvall. Människor som inte bara är entusiaster utan fantaster med järnväg på hjärnan.

Föreningen har nu existerat i tre år. Det synliga resultatet vid det gamla nedlagda stationshuset är ca 500 meter nylagd järnväg (spårvidd 600 mm), några vagnar och travar med slipers och räls. För drygt ett halvår sedan tuffade det första loket på spåret. Det var en högtidsstund för medlemmarna. Men, och det kan försäkras, högtidsstunderna är många.

Ångpannelok

I en gammal godsinka som nu tjänar som lokstall, har man föreningens stolthet och dyrgris, ett ångpannelok från 1917. Efter intensivt forskningsarbete upptäcktes tre sådana i Långbans gruvor. Ägaren, Atlas Copco, skänkte det ena till föreningen som tack, tog hand om det andra själv, medan det tredje nu ligger kvar i den vattenfyllda gruvan. Några övriga existerande exemplar av ångpannelok känner man inte till.

Det senaste tillskottet i vagnparken är ett diesellok från 1941. För den intresserade kan följande data nämnas: tillverkare är Orenstein & Koppel och loket har nummer 11709/1941. Loket beställdes av Brungenäs kalkbrott på Gotland och har sedan 1964 varit i tjänst i Furillens kalkbrott. Vikten är ca 7 ton och loket har 50 hästkrafter.

Pjäsen är nyligen genomgången och i ypperligt skick. I stort sett är det bara att fylla på dieselloja och vatten, sedan är det kördugligt. Ett omfattande arbete förestår dock eftersom man nu skall rusta upp loket i det skick det var när det lämnade fabriken i Tyskland 1941. Det är nämligen föreningens adelsmärke, att söka återställa allt i sitt ursprungliga skick.

Från Gotland

Det lilla loket, ett av Sveriges minsta, fraktades till Lakvik på fredagen. Resan gjordes per båt och landsväg i samtransport med Gotlands järnvägsvänner. Några av föreningens medlemmar hade tagit ledigt för att vara med på resan och vid avlastningen.

Det är en av orsakerna till att utomstående tycker att det går långsamt för oss, säger Bo Norrgård. Allt arbete och all tid som går åt för att få tag på och frakta hit lok, vagnar, räls, slipers osv. Först måste man forska. Var finns sakerna? Sedan skall man underhandla om priserna. Räls och slipers skall tas upp på den gamla platsen. Det är ett drygt arbete. Så gäller det frakterna som många gånger är mer kostsamma än själva föremålen. Bara frakten av det här dieselloket kostade nära 1 200

kr. Pengarna måste scrapas ihop genom lotterier, auktioner, medlemsavgifter osv.

Att lägga räls är inte heller det något latmangöra. Det är tunga saker man går och bär på. Bara spårväxlarna väger flera hundra kg. Inte vilka pusselbitar som helst minsann.

Banvallar och räls måste läggas med omsorg. Ovanpå kommer det att rulla lok som väger upp till 17 ton. Men innan vi är färdiga räk-

nar vi med att ha 3,5 km räls utlagd, säger hr Norrgård. Hur lång tid det skall ta vägar han emellertid inte sia om.

Trots att det ibland känns motigt och tungt så glöms snart svårigheterna av järnvägsbyggarna, våra tiders hobbyrallare. Kamratskapen, det gemensamma intresset och kanske ett nytt litet lok sätter en förvånansvärd sprätt på dessa entusiaster, förlåt fantaster.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Ökade utlåningssiffror för biblioteket noteras för september. Jämfört med september året före var ökningen 454 exemplar till 5 087. Största ökningen ägde rum på barnbokssidan där 2 299 böcker lånades ut mot 1 984 motsvarande månad förra året. På vuxensidan utlånades 988 fack- och 1 800 skönlitterära band.

Studieförbunden. Linköpings lokalavdelning av Studieförbundet planerar studiecirkelverksamhet i Åtvidaberg med början 1973/74. Man begär kommunalt bidrag med 10 700 kr vilket belopp kulturnämnden beslutat tillstyrka. Nämnden tillstyrkte även en ansökan från NEV-avdelningen i Åtvidaberg att bidrag skall utgå för hyra av ny lokal för vävkurserna.

Bibliotekslokaler. Kulturnämnden sade sig ha förståelse för den nu uppkomna situationen att man får vänta med övertagandet av försäkringskassans tidigare lokaler. Man hoppas nu att ytterligare uppskov inte skall ske. Dessutom anser man att kommunstyrelsen övertar ansvaret för att de inredningsdetaljer som redan levererats eller snart kommer magasineras på lämpligt sätt.

Frufridagen firades av Trivselklubben Vi reser med en resa till hemligt mål. I två bussar med Robert Ekström och Bertil Svensson som reseledare for man över Kisa, Österbymo, Tranås och till Gränna. Där möttes man av intendent Olof Fäng som efter middagen berättade för resenärerna om Gränna med omgivningar. Man fick även tillfälle till en rundtur i staden. Paret Greta och Robert Ekström som arrangerat resan tackades av Sture Johansson. Tipstävlingen vanns av Rudolf Karlsson i Berg som gissade exakt rätt på antalet kilometer till resmålet, nämligen 167. För den musikaliska underhållningen svarade i ena bussen Nisse Karlsson och sonen Per-Arne och i den andra Ture Lundgren.

Åtvidabergs allaktivitetsförening hade på lördagen en informations-träff i Långbrottskolas gymnastiksal där man presenterade den kommande säsongens program. Många aktiviteter planeras såsom innebandy, gymnastik och utflykter.

OK Ekens klubbmästerskap avgjordes på söndagen med Vidingsjö motionsgård som start- och målplats. Linköpings OK med Per Johan Persson i spetsen stod för arrangementet och bjöd på finurliga banor. Ingen lyckades gå rätt på alla kontrollerna. På den 8,5 km långa A-banan blev det en strid mellan elitlöparna Per Eriksson och Lennart Pettersson. Den förnämnde avgick med segern med två minuters marginal. En förnämlig prestation svarade Holger Persson för i yngre oldboysklassen. Trots att han har en silverskena inopererad i ena läret efter en olyckshändelse vann han sin klass. I de övriga klasserna korades följande klubbmästare: damer Kerstin Eriksson; damer juniorer Anna Söderbäck; äldre flickor Marie Johansson; yngre pojkar Erik Söderbäck; äldre pojkar Björn Söderbäck; juniorer Bengt Ristenstrand; äldre oldboys Allan Bengtsson; veteraner Nils Thelander och parklass flickor Helena Bengtsson och Helen Carlsson.

Vid en orgelafatn i Åtvids gamla kyrka på söndagskvällen spelade den ungerske musikprofessorn Ferenc Gergely. Han framförde verk av Pasquini, Bach, Liszt, Lisznyai, Szonyi och avslutade med en egen improvisation. Närmare 50 personer hade mött upp för att höra den ungerske orgelsolisten.

Verksgatan. Vid kulturnämndens sammanträde på lördagen beslutade man föreslå kommunstyrelsen att om kommunen övertar fastigheterna vid Verksgatan något av husen inreds som vävstuga. Intresset för en sådan anordning är stort inte bara bland studieförbunden utan även bland enskilda personer.

3/10

Åtvidaberg

Gårdserums lottavdelning har haft årsmöte i församlingshemmet under god tillslutning av medlemmar. Styrelsen omvaldes med Kerstin Bokblad som ordförande. Till ny förpläggnadschef efter fru Sally Haldén som av sagt sig utsågs Gunnel Meidler. Ordförande, sekreterare och kassör har under våren deltagit i en funktionskurs och man har förutom arbete på organisationen bedrivit humanitär verksamhet i samråd med bla Röda korset. Man diskuterade sedan den forstatta verksamheten innan mötet av slutades med samkväm.

Nederbördsrik september. I Åtvidabergstrakten uppmättes nederbörden till 89,9 mm under september månad. Eftersom det rört sig om en hel del lokala skurar kan det ha fallit mer på andra håll i kommunen. Jämfört med september förra året är det en ökning med nära 20 mm. Det kan även nämnas att under 1970 och 71 var nederbörden strax över 30 mm. Det är mindre än vad som kom den regnrikaste dagen den här månaden, nämligen den 23 då man noterade 36,5 mm. Huvuddelen av allt regn kom under den sista tiodagarsperioden då det regnade varje dag utom den 28. Antalet regndagar var 15. Första delen av september var varm, då låg dagsmedeltemperaturen på över 18 grader. Varmast var det den 5 med 21,6 grader. Kyligast var det natten till den 13 och 18 då endast 0,5 och 0,2 plusgrader uppmättes. Det kan ha medfört lokal nattfrost.

Län-Stift

Hantverkarkvinnornas dag. Ett 70-tal medlemmar i Hantverkarkvinnornas östgötadistrikt deltog på måndagen i Hantverkarkvinnornas dag i Linköping, den första i sitt slag. Deltagarna kom från Norrköping, Linköping, Söderköping, Motala, Skänninge, Vadstena, Valdemarsvik, Vreta kloster och Åtvidaberg. Dagen inleddes med ett besök på museet, där distriktsordföranden fru Asta Carlsson, Skänninge, hälsade välkommen i von Königsmarckska salongen. Museilektor Ann-Sofi Topelius, berättade om de olika föremålen i salongen samt informerade om museets övriga samlingar. Efter lunch på Frimurarehotellet fortsatte man i Hantverkshuset, där fru Greta Fridén berättade och visade en färgfilm från en resa till Fjärran Östern. Slutligen visades en stillbildserie om hantverkets folkhögskolas i Leksand verksamhet, varefter det hela avslutades med kaffesamkväm.

ÅTVIDABERG

Hannäs lottaavdelning hade årsmöte på måndagen hos Gunborg Ekström, Östantorp. Till ny sekreterare valdes Gull-Britt Svahn, Rumma. Hon efterträder Eivor Nilsson, Rumhult, som undanbett sig återval men kvarstår i styrelsen. I övrigt valdes samtliga ledamöter med Brita Petersson som ordförande. Verksamhetsberättelsen visar en god aktivitet under året. Vid en allmän lottakurs på F 3 deltog tre lottor. En har genomgått funktionärsutbildning för mob-lottor och deltagit i en civilförsvarskurs samt utbildning för FLK-krigsorganisation. Det humanitära arbetet med klädinsamling och iordningställande av julklappspaket till IM står även i år på programmet och kommer att anordnas under oktober. Under hösten måste bli nyrekrytering av medlemmar intensifieras liksom utbildningen inom olika försvarsgrenar. Vidare kommer en del kurser på programmet bli en temakurs i ämnet God kondition — rät t mat och motion. Vårdinnan inbjöd sedan till samkväm.

Folkets park. I förslaget till budget för 1974 är 29 000 kr upptaget för underhåll av byggnader och parkområden i Folkets park. Kommunstyrelsen har beslutat tillstyrka anslaget men förutsätter att vissa aktiviteter för exempelvis familjer anordnas kommande år.

Centerns kommunorganisationer i Åtvidaberg firade på tisdagskvällen CKF:s 40-årsjubileum. Ebba Jonsson, Hannäs kunde hälsa omkring 130 välkomna till evenemanget på Åtvidabergs hotell. Alva Angefeldt läste en prolog författad av Maj Larsson, varefter Maj-Britt Nyhlin framförde Hur en CKF-avdelning kom till och arbetar. Landstingsman Gunnar Landin uttryckte centerpartiets tack för vad CKF-avdelningarna utträttat i sina orter och önskade lycka till inför framtiden. Efter tesupé avslutades tillställningen med underhållning av Lennart Wretmark, Ukna.

Amatörmässiga biltjuvar. Natten till tisdagen besöktes Åtvidaberg av en eller flera tjuvar. Av allt att döma kom man i en bil, stulen i Norrköping. I Åtvidaberg bar sex bilar spår efter försök till tillgrepp. Med den sjunde bilen, en Opel, lyckades man. Den påträffades senare under dagen i Oskarshamn, där man tydligen fortsatt resan i ytterligare en stulen bil.

Milsimmet. I veckans dragning i Milsimmet gynnade fru Fortuna helt och hållet sina medsystrar. På vinnerlistan står nämligen endast damer upptagna. Dessa är Elsa Arvskog, Inga Lindén, Irma Edenbladh, Dagny Andersson, Maj-Britt Mårdh, Karin Wärnelius, Ulla Molander och Inga-Lill Jangdin.

Kåkens grå murar var ett av de två program som Lennart "Konvaljen" Johansson och de båda trubadurerna Pelle och Robert framförde på Fritidsgården i Åtvidaberg på måndagskvällen. Kåkens grå murar handlade om hur det är att sitta i fängelse och hur det kan vara när man blir frisläppt. Lennart Johansson har själv 18 års erfarenhet av fängelsevistelse. Det andra programmet kallades En sång — ett vapen och berörde förtryck i olika länder. Tillsammans höll de tre på i halvan timme med programmen som gick i bluesbetonad trubadurstil. De omkring 200 ungdomarna tyckte uppskatta det något annorlunda arrangementet och det blev även en diskussion efteråt.

Biblioteken. Kommunstyrelsen i Åtvidaberg har tillstyrkt att en halvtidstjänst som bibliotekarie inrättas från 1 juni nästa år. Man strök däremot hälften av begärda 16 000 kr för extrapersonal. Kommunstyrelsen har räknat med att även om Grebo får större bibliotekslokal behöver detta i och för sig inte medföra ökat öppet-hållande.

ÅTVIDABERG

Farliga buskar finns vid Långbrottsskolan

Skolstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen att hos kommunfullmäktige anhålla om en utökning av skolornas kontorspersonal med en halv kontoristtjänst. Kostnadsmissigt innebär den föreslagna personalförstärkningen en merutgift på ca 15 000 kr.

Man behandlade även en skrivelse från föreningen Hem och skola som anhåller om att de taggiga buskarna vid Långbrottsskolan skall ersättas med ofarliga buskar för att förhindra olycksfall. Efter att skriven inkommit har buskarna beskurits. Skolstyrelsen beslutade att återigen hänskjuta ärendet till reparationskommittén.

En anhållan har tidigare inlämnats till länskolnämnden angående dispens från kravet på utannonsering av två adjunktstjänster. Två ämneslärare har genom vidareutbildning skaffat sig behörighet att inneha adjunktstjänst och om dispens från utannonsering kunde medges skulle dessa lärare kunna förordnas som extra ordinarie adjunkter utan ledigförklarande. Länskolnämndens utredning har visat att sådant förordnande tills vidare inte kan ske.

Som vikarie för textillärare Birgitta Ström vid Alléskolan antogs textillärare Ingrid Andersson, Gimo.

En anhållan om att skolstyrelsen ånyo prövar frågan om skolskjuts för en elev i Berg avslogs. Målsmännen till två elever i Tallåsa och Liljedalen beviljades av skolstyrelsen ersättning med 5 kr per skjutsdag då

Åtvidabergs arbetarekommun antog vid tisdagens möte en resolution, där man protesterar mot den regerande militärjuntans förtryck av Chiles folk. Protesten skall sändas till Chiles ambassad i Stockholm. Man beslutade också om ett anslag och att ordna en insamling till solidaritetsfonden för militärjuntans offer. Arbetarekommunen behandlade också förslaget till de socialdemokratiska kandidaterna till kyrkofullmäktigevallet. Dessutom diskuterades valresultaten efter en rapport från valkommittén. Lars Gärdeман presenterade den kommande säsongens studieprogram.

Det förbättrade läget på arbetsmarknaden i Åtvidaberg har också avsatt sina spår i budgetarbetet. I det ursprungliga förslaget till utgifts- och inkomststat för 1974 hade man under punkten Åtgärder vid arbetslöshet föreslagit 200 000 kr i anslag till beredskapsarbeten och 100 000 till kontantunderstöd. Vid sin genomgång av budgetförslaget prutade kommunstyrelsen 50 000 kr på anslaget till beredskapsarbeten "då man fortfarande måste räkna med visst behov av dylika arbeten". Kontantunderstödet strök man helt. I 1973 års budget är sammanlagt 300 000 upptaget för ändamålet.

de själva skjutsar barnen till Grebo skola. Slutligen beviljades 5 kr i lunchersättning till de pryo-elever som inte kan utnyttja Alléskolans frukost.

Varm arbetsplats. Det är inte bara socialförvaltningens personal i gamla kommunalhuset som har problem med varma och dåligt ventilerade lokaler. Också personalen i nya kommunalhuset har, särskilt sommartid, en ganska varm arbetsmiljö. I en skrivelse hemställde man i somras genom skyddsombudet Curt Stark att åtgärder borde vidtas så att personalen kan få en acceptabel arbetsmiljö. Vid de kontinuerliga temperaturmätningar som då gjordes uppmättes temperaturer upp till 33 grader. Dessutom upplevs ventilation och drag som otillfredsställande. I statförslaget för 1974 fanns 40 000 kr upptaget för luftkonditionering av nya kommunalhuset. Den summan har dock strukits av kommunstyrelsen med motivering att det inte är möjligt att genomföra effektiv luftkonditionering till det priset.

Konstnärlig utsmyckning för 10 000 kr har upptagits i statförslaget för nästkommande år.

En trafikolycka inträffade på onsdagskvällen i korsningen Sockenvägen-Vallmovägen mellan en cyklist och en bilist. Det var när en pojke cyklade ut på Sockenvägen som han kolliderade med bilen som kom från Adelsnåshället. Pojken slog i gatan med huvudskador och skrubbsår som följd. Han fördes i ambulans till regionsjukhuset i Linköping.

Åtvidaberg

b/10

Kyrkofullmäktigevallet. Partierna kommer med en gemensam lista inför kyrkofullmäktigevallet. Mandatfördelningen är beräknad efter röstresultatet i kommunalvalet i Åtvids församling. Det innebär att folkpartiet får överlämna ett mandat till centern. Fördelningen blir då följande: socialdemokraterna 16, centern 4, moderaterna 2, folkpartiet 2 och kds 1. De nya namnen på listan är Gunnel Öhlin (s), Gerd Lidbäck (s), Arne Nilsson (s), Anna-Lisa Wärme (m), Ingvar Abrahamsson (c) och Bo-Inge Nilsson (s). Den kompletta listan har följande utseende:

Kyrkofullmäktige 1974-76. Ordinarie ledamöter: Einar Landin (s), Skoglar Axelsson (s), Lennart Ek (s), Ivar Redin, (c), Einar Ahlström (s), Gunnel Öhlin, (s), Bertil Gustafsson (c), K E Björk (s), Ingvar Kindsjö (m), Birger Johansson (s), Karl-Erik Schylander (fp), Sture Karlsson (s), Gösta Brindmark (s), Inga-Britt Andersson (c), Gerd Lidbäck (s), Harald Johansson (s), Arne Nilsson (s) Anna-Lisa Wärme (m), Börje Bjernhagen (kds), Sture Andersson, (s), Ingvar Abrahamsson (c), Göte Karlsson, (s), Göte Kindstrand (s), Sara Pettersson, (fp), Bo Inge Nilsson (s).

Höjda tomtpriser i Nygård. Byggnadschefen har upprättat exploateringskalkyl och kostnadsuppföljning för Nygårdsområdet, delen väster om Linköpingsvägen. Den totala exploateringskostnaden tom september 1973 beräknas till 2,1 milj. kr. Hittills har på området 22 tomter sålts till ett pris av 21 700 vardera. För återstående 65 tomter anser byggnadschefen att ett pris av 25 000 kr erfordras. Dessutom föreslås att tomtpriserna indexregleras varje år i januari efter konsumentprisindex i oktober föregående år. Kommunstyrelsen behandlar ärendet på måndag.

Villaägare kräver kommunen. Sammanlagt 48 villaägare har anfört besvär mot Åtvidabergs kommun där man kräver återbetalning för tryckreduceringsventiler. En villaägare i Nygårdsområdet har hos statens väpnad yrkat att nämnden måtte ålägga kommunen att stå för hela kostnaden av den i fastigheten monterade tryckreduceringsventilen om 219 kr och 80 öre. De övriga fastighetsägarnas krav uppgår till sammanlagt 11 316 kr. Besvaren från dessa har av väpnaderna uppfattats som vilande i avvaktan på att slutligt avgörande träffas beträffande den förste villaägarens anspråk. Kommunstyrelsen har ärendet på dagordningen på måndag.

Tandvårdsvecka i Åtvidaberg

3000 barn nås av kampanjen

I Åtvidaberg håller man just nu på att förbereda en brett upplagd upplysningskampanj för bättre tandhälsa bland eleverna i kommunens samtliga skolor och förskolor. Under en vecka, den 22-27 oktober, kommer lärare, personal från tandhålsvården i Östergötlands län, Tandvärnet, folktandvården och föreningen Hem och skola att på olika sätt upplysa och stimulera barn, ungdomar och föräldrar i Åtvidaberg till vettigare skötsel av sina tänder. Man räknar med att nå ut till 2 200 barn och föräldrar till ytterligare 700 barn.

Det är första gången något liknande förekommer i Sverige med undantag för några mindre försök i Stockholmstrakten. Initiativtagare till hela kampanjen är förste distriktständerare Arne Leoo på folktandvården i Åtvidaberg. Vi har flera syfte med kampanjen, säger han. Ett av målen är att öka såväl elevernas som föräldrarnas kunskaper om tänderna och hur god tandhälsa ska bevaras och helst förbättras. Genom saklig upplysning ska vi försöka minska elevernas konsumtion av sötsaker. Inte minst viktig är vår strävan att ytterligare förbättra inställningen gentemot tandvård och oss tandläkare.

3 000 BARN

I dag får samtliga 1 750 elever i Åtvidabergs nio skolor tandvård genom folktandvårdens försorg. Dessutom ges regelbunden tandvård till omkring 270 barn i kommunens förskolor vid barnvårdscentralen och på distriktstandpolikliniken har man nu rutinemässig kontroll av 4-åringar. Det innebär att dessa nära 3 000 barn och/eller deras föräldrar i någon form ska utsättas för den kommande kampanjen.

SKOLAN VIKTIG

Informationen kommer från olika håll. Men den viktigaste funktionen läggs ändå på lärarna eftersom skolan är det enda ställe där man kan möta hela åldersgrupper under ordnade förhållanden. Tidigare har ju det här med tandvård egentligen bara berörts i sådana ämnen som biologi och hushållskunskap. Nu ska man

gå mera okonventionellt till väga. En skolteatergrupp gör en tandvårdspjäsa, på språklektionerna visas översatta upplysningsfilmer om tänder, på matematiktimmarna kan man upprätta olika diagram i ämnet tänder, tandens som tema på teckningsstimmar osv. Man bedriver alltså undervisning som vanligt men med den skillnaden att det grundläggande temat handlar om tänder.

I förra veckan informerades samtliga lärare vid en studiedag om kampanjen. Utan kostnad ställer folktandvård. Tandvärnet osv upp med råd och faktakunskaper. Olika material och hjälpmedel finns tillgängliga. Det gäller sådant som broschyrer, affischer, sk diaplac-tabletter, filmer, förslag till arbetsuppgifter m.m. I förskolorna ombesörjs upplysningen av tandsköterskor från Linköping.

TANDSPECIALISTER

Tandspecialister av alla de slag ställer upp i aktionen. Lärarna får möjlighet att utnyttja personal från folktandvården, Tandvärnet och andra inom facket. Avsikten är att de ska berätta om sitt yrke, svara på frågor, ge instruktion om tandborstning osv. Den vanliga typen med föredrag hållna av folk i vita rockor är bannlyst.

Med föreningen Hem och skola som arrangör planeras ett stort evenemang i Alléskolan efter kampanjens slut. En grupp elever kommer då att framföra pjäsen Det händer med tänder. Anförande om tandsjukdomar och tandlossning hålls av tandläkare Odd Larje, Stockholm,

och övertandläkare Ingvar Armfeldt, Motala. Dessa ingår också i den expertpanel som kommer att svara på frågor från de närvarande. Övriga i panelen är tandvårdschefen i Östergötlands läns landsting P-A Millinger, landstingsrådet Holger Fällman och verkställande direktören för Tandvärnet S-E Långström.

FACKLIGT STÖD

Förutom att en del av affärsmännen på orten lovat backa upp kampanjen ser det i dag ut som om också de fackliga organisationerna i Åtvidaberg kommer att stödja aktionen. På så sätt när man föräldrarna också så att säga bakvägen.

Biträdande tandvårdschef Arne Arnstedt säger att man är mycket glad över det här initiativet från Arne Leoo's sida. Det är väsentligt att man inte bara arbetar med att reparera tandskador utan också lägger ner energi i förebyggande syfte. Visserligen är det just det vi håller på med inom landstinget men varje form av aktivitet som bryter av mot den rutinemässiga tandvården är värdefull.

Nu hoppas man att kampanjen skall krönas med framgång. Man är naturligtvis medveten om svårigheterna med att mäta det praktiska resultatet av aktionen. Dvs hur barnen efteråt sköter sina tänder, om de åter mindre godsaker osv. Men attityden till tandvård och tandläkare liksom kunskaper om tändernas skötsel är faktorer som man på olika sätt hoppas kunna kontrollera.

CHRISTER BERG



I Åtvidaberg planeras en kampanjvecka för bättre tandhälsa. Arne Gunnar i tandläkarstolen får här reda på vad som komma skall av direktör L-E Långström, Tandvärnet, initiativtagaren tandläkare Arne Leoo, syster Anna-Lisa Haraldsson och bitr tandvårdschef Arne Arnstedt. Ralf Edström ställer sig också till förfogande genom att medverka på kampanjbilder

ÅTVIDABERG

Informationstidning i Atvid? Herr Lennart Poignant har tillskrivit kommunstyrelsens ordförande angående eventuell utgivning av en informationstidning från Atvidabergs kommun till invånarna. Tidningen skulle förslagsvis utgivas fyra gånger årligen och beräknas kosta ca 7 600 kr per utgåva. Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid måndagens sammanträde.

En trafikolycka inträffade på fredagskvällen i korsningen Bruksgatan—Fallavägen. En av vägverkets bilar försökte sig på en omkörning samtidigt som den framförvarande bilen gjorde en vänstersväng. Det blev plåtskador på båda fordonen.

Atvids kyrkokör hade på fredagskvällen årsmöte i Församlingshemmet med deltagande av ett 40-tal medlemmar och anhöriga. Styrelsen med Arne Sjöholm som ordförande omvaldes. Antalet medlemmar uppgår nu till ca 30. Under den gångna säsongen har man framträtt vid omkring 25 tillfällen vid högmässor, sånggudstjänster och konserter. Höjdpunkten var den Berlinresa kören gjorde vid Kristi himmelsfärds-helgen. Efter mötesförhandlingarna anordnades också vad man kallade en Berlinerrafton. Man åt bockwurst och tysk potatissallad sjöng allsång och lyssnade på olika musikstycken som exekvererades av de egna körmedlemmarna. Man passade också på att visa diabler från resan.

En studiedag anordnades på fredagen i Alléskolan för nära 140 lärare från alla stadier i Atvidaberg. Lektor Stina Åkesson introducerade den nya skrivstilen. Inför den kommande tandvårdsveckan i skolorna lämnades information av biträdande tandvårdschef Arne Arnstedt och direktör Lars-Erik Långström från Tandvårnet. Filmen Tandvård och kostvanor visades. Konsulent Jan Djurberg informerade om postlön. Till ombud i föreningen Hem och skola valdes Inger Ragnarsson.

En spritpåverkad Linköpingsbo som förra veckan deltog i repförbandsövningar i Atvidabergstrakten greps natten till lördagen då han i hög fart körde genom samhället. Atvidabergspolisen kunde konstatera att han höll 90 km i timmen där högsta tillåtna hastighet är 50. Mannen fördes till de nya polislokalerna i Atvidaberg, där nu för första gången det nya läkarrummet kom till användning.

Okonventionell bilparkering i Atvidaberg



Det finns ju olika sätt att parkera sin bil på. Ett av de mera okonventionella praktiserades av en Linköpingsbo häromdagen när han i Atvidaberg placerade sin bil i gapet mellan en stenmur och en husvägg. Flickparkering kanske? Nå, nu var det väl inte ämnat som

parkering utan resultatet av en olycksallig manöver i korsningen Louisevägen—Stenhusgatan. Föraren blev stående i korsningen, backade av någon anledning bakåt, kom över trottoarkanten och dråsa-de nerför muren. Några större fel kunde inte upptäckas på fordonet.

Dock konstaterades efteråt att bromssystemet var trasigt. Om det var ett resultat av olyckan eller om det uppkommit tidigare är inte klarlagt. Linköpingsbon klarade sig åtminstone fysiskt utan men från händelsen.

ÅTVIDABERG

Personalbehovet på Östergården var återigen uppe till behandling av kommunstyrelsen vid måndagens sammanträde. Socialnämnden har ju vid sitt senaste sammanträde beslutat vidhålla sin åsikt om att 29,5 tjänster inrättas på Östergården. Under en försöksperiod kan man möjligen tänka sig en nedskrivning av två tjänster under förutsättning att dessa två tjänster finns inrättade för att vid behov kunna besättas. Kommunstyrelsen vidhåller även den sitt tidigare fattade beslut vilket innebär att man tillstyrker att det i 1974 års stat bereds löneutrymme för 25 tjänster. Frågan avgörs av kommunfullmäktige vid dess sammanträde den 25 oktober.

Rumma Folkets hus. Hannäs Folkets hus-förening har i en skrivelse till kommunen begärt högsta möjliga kommunala bidrag och eventuellt kommunal borgen för lån för ombyggnad och anordnande av toaletter i Rumma Folkets hus. Kostnaderna beräknas till 49 560 kr. Kommunstyrelsen beslutade vid måndagens sammanträde att tillstyrka bidrag med 25 000 kr och att kommunen tecknar femårigt borgenlån på 17 000 kr.

Linjetrafik Fröjerum—Atvidaberg. Herr Sven-Olof Hydén, Björnsäter, har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd om att få bedriva linjetrafik med buss för högst 17 passagerare på linjen Fröjerum—Atvidaberg. Ansökan gäller en tur per vecka på helgfria fredagar. Kommunstyrelsen i Atvidaberg tillstyrker ansökan.

Beredskapsarbeten. Byggnadschefen har begärt kommunstyrelsens beslut huruvida beredskapsarbeten skall igångsättas i kommunal regi för 6–7 man. Kommunstyrelsen har nu beslutat undersöka till nästa sammanträde i hur stor omfattning det är nödvändigt med beredskapsarbeten.

Frågan om informationstidning i Atvidaberg bordlades av kommunstyrelsen på måndagen. Kommunen har redan anslagit medel för medverkan i den informationsskrift som utges av landstinget och vidare vill man avvakta den sk Östergyllenkommitténs arbete.

Villaägares krav tillgodoses. De 48 villaägare i Atvidaberg som anfört besvär med krav om återbetalning av nära 12 000 kr för inmonterade tryckreduceringsventiler ska få sina pengar tillbaka. Det beslöt kommunstyrelsen på måndagen samtidigt som man hos stadens Va-nämnd begär att målet mot kommunen i och med detta avskrivs.

Morgonsim och sund kost lockar alltfler i Åtvid



Allt fler åtvidabergare börjar dagen bättre med ett dopp och en näringsriktig frukost i simhallen. Fru Ingela Trolldal har just avverkat sina längder i bassängen och ska snart sälla sig till de övriga frukostätarna

Det är alltfler åtvidabergare som börjar dagen bättre. Drastiskt uttryckt kan man säga att antalet motionärer som passar på att utnyttja simhallens morgonöppet med ett uppfriskande dopp och åtföljande varudeklarerad frukost har ökat med 100 procent från gång till gång. Nu ska det i ärlighetens namn sägas att det inte rör sig om några enorma siffror. Tre gånger har man hållit på

Första gången var det bara fyra sjölar som visade sig. Nästa gång kom sju. Den tredje gången var antalet uppe i 17.

Initiativtagaren Roland Lind vet att berätta att när nu ryktet en gång börjat sprida sig kommer anslutningen att bli ännu större. Det talas om arrangemanget på arbetsplatserna, säger han. Och eftersom alla hittills har varit storbelätta så kan jag inte

tro annat än att det här blir en succé.

I mitten av 60-talet fanns en badklubb i Åtvid som kallade sig The Bad Boys. Det var ett gäng på omkring 35 karlar, som regelbundet samlades i simhallen för lite morgonövningar och en kopp kaffe. En del av dessa är nu också på väg tillbaka till sin forna form av morgongymnastik.

Egentligen ingår den här verksamheten med bad och näringsriktig frukost i socialstyrelsens kampanj för bättre kost och motion. Badmästare Lind nappade på idén och håller under kampanjtiden, hela oktober, öppet två morgnar i veckan. För en femma får man bada och dessutom en varudeklarerad frukost. För de kulinariska arrangemangen svarar ett av ortens hotell. Med tanke på den popularitet som arrangemanget är på väg att få håller jag det inte alls för otroligt att vi också efter oktober månads utgång fortsätter i en eller annan form, slutar badmästaren.

Vägen till Yxnerum bör upprustas, ansåg den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen vid fullmäktiges sammanträde i september. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på måndagen. Man beslutade bordlägga frågan i avvaktan på huruvida skolan kommer till användning eller inte.

Åtvids naturförening har i en skrivelse begärt att få fungera som remissorgan i samliga ärenden i vilka naturförhållanden på något sätt berörs. Man pekade på exempel där man haft stort intresse av att få avge yttrande. Kommunstyrelsen behandlade skrivelsen på måndagen och man säger att man inte binder sig för något remissväg men att kommunstyrelsen i förekommande fall ska vända sig till naturföreningen.

Linköpings lokalavdelning av Studieförbundet har i en skrivelse anhängit om kommunalt bidrag för planerad verksamhet i Åtvidaberg under innevarande studiesäsong. Kommunstyrelsen har beslutat tillstyrka bidrag med 10 700 kr på förslag av kulturnämnden.

En snöskoter räcker i Åtvidaberg anser kommunstyrelsen. Man behandlade vid måndagens sammanträde AIF:s förslag om att kommunen anskaffar ytterligare en snöskoter. Fritidsnämnden och byggnadskontoret fick i uppdrag att organisera utlåningen av den som nu finns.

Ombyggnaden av gamla kommunalhuset i Åtvidaberg medför att socialförvaltningen under tiden övertar försäkringskassans fd lokaler i nya kommunalhuset. Dessa lokaler skulle egentligen redan ha disponerats av biblioteket. Med anledning därav har kulturnämnden beslutat överlåta ansvaret för magasinering av de inredningsdetaljer som beställts för biblioteket på kommunstyrelsen. Bibliotekschefen har i särskild skrivelse hemställt att kommunstyrelsen måtte ge en bindande försäkran om att biblioteket efter ombyggnaden av gamla kommunalhuset får disponera försäkringskassans tidigare lokaler. Utan denna försäkran anser bibliotekschefen det mycket svårt att på ett meningsfullt sätt fullgöra sina uppgifter. Kommunstyrelsen sade vid måndagens sammanträde att fattade beslut gäller.

En bilbrand uppstod på tisdagsmorgonen på Trastgatan. Brandkåren tillkallades, men under tiden hann ägaren och tillskyndande personer släcka och begränsa elden till bilens kabelfsystem.

Höjda tomtpriser. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att tomtpriserna för de återstående 65 tomterna i Nygårdsområdet etapp 2 höjs från 21 700 kr till 25 000 kr. Man tillstyrkte också byggnadschefens förslag att tomtpriserna indexregleras i januari varje år efter konsumentprisindex i oktober föregående år.

11/10

Musik

Musica Viva till Ätvidaberg

Konserterisåsonen i Ätvidaberg inleds på söndag i Musikskolans aula med ett program av Linköpingsgruppen Musica Viva. Programmet upptar verk av Schumann, Schubert, Telemann, Varèse, Honegger, Debussy och Mozart.

Musica Viva består av lärare vid Linköpings musikskola. En del av dem har hunnit skaffa sig ett namn inte bara i Sverige utan också internationellt. Eric Humble, som spelar blockflöjt och klarinett, har anseende som en av våra allra skickligaste blockflöjtspelare. Det äkta paret Eva, sång, och Olof Höjer, piano, har turnerat på kontinenten. Dessutom ingår Carl Otto Erasmie, piano, Gunnar Kinberg, tvärflöjt, och makarna Inga-Britt, fiol, och Lennart Ugglå, piano.

11/10

Till församlingsdelegerade i Ätvids, Björsåters, Yxnerums, Grebo och Värna församlingars kyrkliga samfällighet för tiden fram till den 1 januari 1974 har Ätvids kyrkofullmäktige utsett följande 18 personer: Einar Landin, Skoglar Axelsson, Lennart Ek, Ivar Redin, Einar Ahlström, Gunnel Öhlin, Bertil Gustafsson, K E Björk, Ingvar Kindsjö, Birger Johansson, Karl-Erik Schylander, Sture Karlsson, Gösta Brindmark, Inga-Britt Andersson, Gerd Lidbäck, Harald Johansson, Arne Nilsson och Anna-Lisa Wårme.

Ätvids kyrkofullmäktige beslutade vid tisdagens sammanträde att bevilja stiftelsen Ätvids församlingshem extra anslag med 10 570 kr för att balansera innevarande års underskott.

Älgkalv drunknade. I samband med älgjakt på kronoparken Grevsätter i Hannås upptäcktes på onsdagen en ung älg drunknad i ett tre meter djupt hål i marken. Sättningar i marken, troligen i samband med den starka torkan tidigare, har på platsen, som utgjordes av myrmark, åstadkommit denna och ytterligare någon liknande grop, som sedan vattenfylts. Endast älgens rygg syntes över vattnet.

Greve Arnold Stackelberg har meddelat att han önskar att lösensumman för dispositionsrätten av prästlönefondsfastigheten Punderum 1:1 förhöjs med 10 000 kr till 30 000 kr. Tidigare har boställsstyrelsen i Ätvids pastorat med hänvisning till att lösensumman 20 000 kr står i köpekontraktet beslutat att ej bifalla denna begåran. Samma sak sade kyrkorådet i Ätvid. Ätvids kyrkofullmäktige behandlade ärendet på tisdagen och inte heller där fann man anledning att ändra tidigare fattat beslut.

18/10

I Grebo prästgård har anordnats en föräldraafton för föräldrar till Ans-garsminiorer i Björsåter, Grebo och Värna. Inför ett 20-tal närvarande talade konsulent Ulla-Britt Wadstedt, Linköping, om föräldransvar och övriga problem som föräldrar kan råka ut för. Efteråt gavs tillfälle till en frågestund.

AMS-bidrag. AMS har beviljat Metalls avdelningar i länet statsbidrag med 33 procent av de statsbidragsberättigade kostnaderna för ombyggnad av den f d skolan i Yxnerum. Metallfackföreningarna har ju tidigare sagt sig vara intresserade av att använda skolan som kursgård. Närmast kommer fackföreningsrepresentanter att samlas för att utarbeta förslag till avdelningarna. Därefter vidtar förhandlingar med Ätvidabergs kommun om förvärv av skolan.

Ätvidabergs pensionärsförening av PRO anordnade på söndagen en resa för sina medlemmar till Frödinge kyrka. Fården gick över Björnsholm, Hallingeberg och Blackstad. Den fina 1700-talskyrkan som är byggd helt i trä ågnades ett stort intresse av resenärerna. Man deltog också i gudstjänsten som leddes av kydkoherde Göran Andrå. Denne, som tidigare varit verksam i Ätvidaberg hälsade sina f d församlingsbor välkomna till Frödinge. Efter gudstjänsten anordnades kyrkkaffe med ostkaka i det nybyggda församlingshemmet. Under samkvåmet berättade kyrkoherden om Frödingebygden och om arbetet i församlingen. Henresan gick över Vimmerby och Kisa.

19/10

Kulturnämnden i Ätvidaberg har vid sammanträde behandlat gruståktplanen för fastigheterna Vrång-hult 2:1, Örsätter 6:1, Torp 2:2 och Rosendal 1:1. Nämnden understryker att projektet kan inverka på vatten-tåkten i Örn. I övrigt ansluter man sig till de synpunkter som Ätvids naturförening tidigare uttalat. Man behandlade också länsstyrelsens förslag till klassificering av grusområden i Ätvidabergs kommun. Också i det ärendet stöder man naturföreningens remissvar. Dessutom finner kulturnämnden det märkligt att kommunstyrelsen inte vill bifalla naturföreningens önskemål att få utgöra remissinstans i naturvårdsfrågor. Det måste vara en styrka för varje kommunalt organ att få alla frågor så allsidigt behandlade som möjligt. I sammanhanget erinras om att inte heller kulturnämnden fått tillfälle att yttra sig om klassificeringen av grusområden innan kommunstyrelsen avgav sitt svar. Kommunstyrelsen sade i sitt svar till länsstyrelsen att Ätvidabergs kommun inte hade något att anmärka på förslaget.

Kopparvållskommittén började sitt arbete för drygt en vecka sedan. I kommittén ingår Eric Lidberg, Göran Klint, Lennart Linnerstedt och Kjell Ljung. Som målsättning anges att med beaktande av alla berörda parter åstadkomma ett optimalt utnyttjande av Kopparvållen. Man skall försöka bredda idrottsplatsens användning. Inom en snar framtid kommer alla föreningar att sammankallas till ett möte där kommittén avgiver en lägesinformation och samtidigt respektive förenings önskemål angående Kopparvållen. I januari-februari räknar man med att kunna lämna ett informativt material med förslag till konkreta åtgärder.

20/10

Förbättrat läge på arbetsmarknaden

Det var länge sedan situationen på arbetsmarknaden i Ätvidaberg var så ljus som nu. Av den arbetslöshetsräkning som arbetsförmedlingen i Ätvidaberg gjort i veckan framgår att antalet arbetslösa i kommunen nu uppgår till 96 personer. Till denna grupp kommer sex som är sysselsatta i beredskapsarbete och ett 20-tal som utbildas med hjälp av AMS-bidrag. Antalet lediga platser är 64.

Om man jämför med samma månad för ett år sedan finner man att antalet arbetslösa då uppgick till 168, 53 var sysselsatta med beredskapsarbete, 68 gick på olika utbildningskurser och det fanns endast ett fåtal lediga platser att uppbriaga i Ätvidaberg.

Räkningen visar också att antalet registrerade arbetslösa sedan septemberräkningen har minskat med 27 personer. På arbetsförmedlingen är man optimistisk och säger att situationen förmodligen förbättras ytterligare. Ett gott tecken är exempelvis att den befärade höjningen av arbetslösa på byggsidan helt uteblivit.

Minskningen sedan föregående månad har helt och hållet gällt icke-kassamedlemmar över 25 år. I övrigt är det ungefär samma bild i dag som för en månad sedan. Det innebär att bland kassamedlemmar finns de flesta arbetslösa bland metall- och träindustriarbetare och industritjänstemån. Tillsammans utgör de en grupp på 50 personer.

Av hela antalet registrerade arbetslösa är 31 kvinnor, vilket är en minskning med 24. 43 personer är över 60 år medan 19 är yngre än 25 år.

Av de 64 lediga platser som noteras på arbetsförmedlingen finns något mer än hälften på Facit. I övrigt är det en viss efterfrågan på folk till serviceyrken och skogsbruket.

PR-kurs inställd. En PR-kurs för föreningarna i Ätvidabergstrakten skulle ha anordnats fem kvällar under oktober och november. Inbjudan hade gått ut till 90-talet föreningar. Då endast fyra hade anmält sitt intresse måste kursen inställas.

Ätvidabergskretsen av SAP har hållit krets-konferens i Grebo. Blå beslutades att protester mot militärregimen i Chile. Man anslog också 100 kr till insamlingen för Chile. Vid mötet diskuterades även förslaget till kommunal stat för 1974. En valberedningskommitté utsågs att förbereda de kommande valen till kommunala styrelser och nämnder perioden 1974-76. I kommittén ingår representanter för samtliga arbetarekommuner i kretsen.

Folkparks-kommittén jobbar vidare. Den stora frågan är om den gamla teaterbyggnaden skall restaureras eller rivas och ersättas med exempelvis en utescen. Kommittén kommer nu närmast att resa omkring och studera näraliggande folkparker varefter man återkommer med förslag till lämpliga åtgärder.

Boskapsstöld. En ko har stulits ur en inhägnad från en lantbrukare i Fålerum. Stölden ägde antagligen rum natten före snöfallet. Några spår efter kossa eller tjuvar har man inte. För två år sedan inträffade en liknande händelse i samma trakt.



Fotograf Arne Flinks uppdragsgivare, kulturnämnden i Atvidaberg, informerade sig om bearbetningen av plåtarna ur Thorinka fotoarkivet

Bearbetningen av 5 000 plåtar ur Thorinska fotoarkivet klar

Det Thorinska fotoarkivet består av sammanlagt 12 000 bilder, som togs av Atvidabergsfotografen Johan E. Thorin mellan 1890 och 1930, då Thorin gick ur tiden. Överallt där något hände i Atvidabergstrakten fanns han på plats med sin kamerautrustning. Dessutom befann han sig ofta på resande fot. Också då, naturligtvis, ivrigt fotograferande och dokumenterande människor, episoder, byggnader och natur.

Under nära tre decennier efter Thorins död låg hans efterlämnade bildokument och samlade damm. Mot slutet av 50-talet började Lions club i Atvidaberg intressera sig för samlingen. Man kom fram till ett avtal mellan syskonen Thorin angående ca 10 000 glasplåtar. Så småningom övertogs Lions del av kulturnämnden i Atvidaberg. 1971 beslutade man att gå igenom hela samlingen och förra året fick fotograf Arne Flink i uppdrag att göra duplikatnegativ av nära 5 000 glasplåtar. De övriga bestod huvudsakligen av personporträtt och bedöms inte ha samma kulturhistoriska värde.

Det är ett omfattande arbete som Arne Flink har lagt ner på materialet, som utgörs av sköra glasplåtar i varierande storlekar. Han har själv konstruerat en apparatuppställning som möjliggör att Thorins verk framledes verkligen kan komma ut till den som är intresserad. Glasplåtarna har avfotograferats på en specialfilm. Därigenom får man

fram duplikatnegativ i enhetlig storlek, som man i fortsättningen använder när man vill framställa kopior. Dessutom finns hela materialet på ett 16 mm bildband så att man snabbt kan titta på bilderna i en läsapparat. En sådan kommer så småningom att inköpas av biblioteket.

Originalplåtarna förpackas i speciella plastpåsar och kommer att förvaras på ett sådant sätt att man kan bibehålla deras nuvarande status så länge som det med dagens teknik är möjligt. Livslängden på duplikatnegativen beräknas till minst hundra år.

Kulturnämndens ledamöter har besökt fotograf Arne Flink, som redogjorde för arbetet. Just nu är han inne i slutfasen i bildbandsframställningen. Men under den tid han arbetat med det Thorinska arkivet har kulturnämnden fått inköpa ytterligare ca 1 000 negativ ur samlingen. Det är industribilder från sekelskiftets Atvidaberg. Ar-

betet med dessa bilder kommer också att påbörjas inom kort. Den första och mest intressanta fasen av bearbetningen kommer dock att vara klar om någon vecka.

Arne Flink redogjorde för hur han gått tillväga och han nämnde att samlingen innehåller många pärlor. Han sade sig hoppas på att delar av arkivet marknadsförs, för att använda ett modernt ord. Dessutom menade han att det finns bilder som kan intressera andra kommuner än Atvidaberg.

Herr Flink påpekade också att Atvidabergs kommun är något av en föregångskommun i sammanhanget. Hur man skall göra med gamla fotosamlingar diskuteras nämligen allmänt på andra håll. Ryktet om bearbetningen av Thorinska fotoarkivet har spritt sig. En facktidning inom fotobranschen har tagit upp saken i en stor artikel. Stockholms stadsmuseum med en samling på ca 260 000 negativ har också hört av sig.

Skådebanan i Linköping anordnar den 10 november ett extratåg till Stockholm för besök på Dramaten. Eftersom förbindelserna mellan Atvidaberg och Linköping i anslutning till tåget inte är de allra bästa har kulturnämnden beslutat att hyra en buss för ändamålet om minst 12 personer anmäler sitt intresse.

Modellteatern i Eskilstuna kommer att framföra tre barnföreställningar i Atvidaberg. Kulturnämnden har anslagit 400 kr till resor för de barn som bor i Hannäs, Falerum, Grebo och Björnsäter.

Atvidabergs pensionärsförening av PRO hade på torsdagen ett välbesökt möte i Folkets hus. Man invalde tre nya medlemmar och hela antalet uppgår nu till 575. Man beslutade att bibehålla samma årsavgift även nästa år. Evert Johansson rapporterade från en sekreterarkurs i Gysinge och studieorganisatör Svea Johansson lämnade upplysningar om föreningens kurser. Pensionärsföreningens sång- och musikgrupp underhöll med sång. Nils Johansson och Einar Wentzell och Filip Karlsson från Tjällmo visade bilder från föreningens utflyktsresa till Lappland.

29/10

Bidrag. Vid fritidsnämndens sammanträde på onsdagen beslutades om bidrag med 500 kr till Atvidabergs bågskytteklubb som hjälp till Sören Wikingssons deltagande i bågskytte-VM i England i somras. Dessutom ges Atvidabergs motorklubb 60 kr i ledarbidrag.

ÅTVIDABERG

Grebo kyrkofullmäktige sammanträdde på fredagen. Som församlingens representanter till pastoratsdelegerade i det nya Atvids m fl församlingars pastorat valdes Gösta Andersson och Evert Johansson. Man fastställde även förslaget till utgifts- och inkomststat för 1974. Det innebär oförändrad utdebitering med 1:05 per skattekrona. Driftsbudgeten omsluter 121 650 kr, vilket är en ökning med drygt 21 000 kr, medan kapitalbudgeten omsluter 25 000 kr. Den centrala förvaltningen beräknas kosta 7 150 kr. Driften av kyrka och kyrkogård beräknas till 46 500, driften av församlingsgården till 7 000 och driften av Klockaregården till 800 kr. För gudstjänster, konfirmandundervisning, ungdomsverksamhet och övrig församlingsverksamhet har man tagit upp 7 175 kr. Däri ingår bidrag enligt följande: kyrkokören 1 000, barn- och ungdomskör 500, kyrklig syförening 300, EFS 400, pensionärsföreningen 250, sjömansvården 200 och kontraktskassan 25 kr. Till anslag för oförutsedda behov har man avsatt 14 770 kr. Dessutom skall 1972 års underskott med 5 355 kr regleras. På kapitalsidan har man avsatt 25 000 kr till allmänna investeringsfonden. Man vill därmed gardera sig för en eventuell ombyggnad av orgeln. I skattebortfallsbidrag erhålles 4 400 kr och i tillskott av skatteunderlag 21 498 kr.

En trafikolycka inträffade på fredagseftermiddagen vid Templet på Kivavägen utanför Åtvidaberg. Vid den smala bron hade en personbil stannat för att ge en från Åtvidaberg kommande lastbil företräde. I samma stund kommer en 15-årig mopedist hemmahörande i Åtvidaberg från Adelsnäsområdet. Han märkte inte lastbilen utan passerade personbilen och körde ut på bron där han frontalkrockade med den inbromsande lastbilen. Mopedföraren kastades till marken och slog sig så illa att ett komplicerat benbrott uppstod. Han fördes i ambulans till regionsjukhuset i Linköping.

Vid Röstenskors påkördes en bil av en annan bil två gånger natten till söndagen. Föraren till den påkörande bilen uppger att det var det halkiga väglaget som orsakade händelsen. Mindre plåtskador uppstod på de båda fordonen.

Befolkningsminskning. Också under det tredje kvartalet minskade antalet invånare i Åtvids församling. Vid halvårsskiftet var antalet 9 439 och hade till den 1 oktober minskat med 74 till 9 365. Under kvartalet föddes 106 och 318 flyttade in i samhället. Samma period avled 68 personer medan 430 flyttade till annan ort. Man hade annars väntat sig att trenden skulle vändas i samband med att Facit nyanställer en hel del personal. Möjligen kan detta slå igenom under årets sista månader.

SSU och Folkets park. SSU i Åtvidaberg inledde på lördagen en kampanj för ökat utnyttjande av Folkets park i Åtvidaberg. I samband med att man delade ut flygblad i samhället på lördagen startades en namninsamling. Denna kommer så småningom att tillställas fritidsnämnden och kulturnämnden. SSU anser att folkparken inte utnyttjas i den omfattning som en folkpark bör utnyttjas. I dag fyller inte folkparken någon som helst funktion. Under sommarmånaderna upphör de flesta aktiviteterna i samhället och detta drabbar speciellt ungdomen i Åtvidaberg. En folkpark skall fungera som en träffpunkt för alla kategorier av människor och stimulera till fördjupad mänsklig gemenskap. Därför kräver SSU att kulturella inslag som exempelvis utställningar, dans, folkfester och föreläsningar anordnas. Dessutom krävs att en minigolfbana med anslutande servering byggs i parken.

Linköpings stifts ungdomsråds juniorsektion stod som arrangör för en hobbykurs i Åtvidaberg under lördagen och söndagen. Kursen som var avsedd för ledare i barn- och ungdomsgrupper av olika slag hade samlat ett 50-tal ungdomar från stora delar av stiftet. Man gick igenom teknik, grunder och tips i småslöjd, makramé, skinn, emalj och halmslöjd. Överledare för hobbykursen var stiftskonstnär Ulla-Britta Wadstedt, Linköping. Förutom de olika arbetspassen deltog man i söndagens högmässa och det efterföljande kyrkkafet. I liknande kurs kommer att anordnas i Skänninge i mitten av november.

Svenska livsmedelsarbetareförbundet anordnade under veckoslutet en kurs i Arbetsmiljö på hotell Stallet i Åtvidaberg. Ca 35 medlemmar från östgötaregionen deltog i kursen i vilken även förbundsombudsmannen Lage Andreasson, Stockholm, medverkade.

150 barn i mulle- och strövarskolor

Under hösten har omkring 150 barn deltagit i Friluftsförbundet mulle- och strövarskolor i Åtvidaberg, Grebo och Falerum. Frånsett den nya strövarskolan i Grebo hann man avsluta verksamheten innan den tidiga vintern satte in. Sammanlagt var det ungefär 100 mulleborn fördelade på fem grupper i Åtvidaberg och en i vardera Grebo och Falerum. Strövarna var ca 50 till antalet och det fanns en grupp i såväl Åtvidaberg som i Falerum och Grebo. På avslutningarna har Mulle själv kommit på besök och hört sig för om barnens nya kunskaper. Sedan har man bjudit på korv- och saftkalas och delat ut olika märken till mullar och strövar.

På Domus samlade Friluftsförbundet mulleledarna till en träff där man tittade på en mannekänguppvisning och åt supé. Ledarna kunde också diskutera de samlade erfarenheterna man gjort under hösten. Friluftssektionens ordförande fru Kerstin Gustafsson hälsade de 30-talet församlade mulleledarna välkomna och tackade dem för det arbete de lagt ner på verksamheten. Närmast på programmet står anordnandet av skid- och skridskoskolor för barn och ungdomar.

Inga överraskningar i kyrkofullmäktigevalen

Kyrkofullmäktigevalen i Åtvidabergs kommun bjöd inte på några överraskningar. I såväl Åtvids som Grebo, Björsätters och Gårdserums församlingar gick man fram med samlingslistor.

Röstdeltagandet i Åtvids församling var endast drygt fyra procent. Sammanlagt avgavs 278 röster. Fyra sedlar kasserades. Ungefär var tionde röstande hade utnyttjat möjligheten till strykningar på listan. Från och med 1 januari och tre år framåt har kyrkofullmäktige i Åtvids församling följande utseende: Einar Landin, Skoglar Axelsson, Lennart Ek, Ivar Redin, Einar Ahlström, Gunnel Ohlin, Bertil Gustafsson, K E Björk, Ingvar Kindsjö, Birger Johansson, Karl-Erik Schylander, Sture Karlsson, Gösta Brindmark, Inga-Britt Andersson, Gerd Lidbäck, Harald Johansson, Arne Nilsson, Anna-Lisa Wärme, Börje Bjernhagen, Sture Andersson, Ingvar Abrahamsson, Göte Karlsson, Gösta Kindstrand, Sara Pettersson och Bo-Inge Nilsson.

70 röstsedlar räknades in vid valet i Björsäter, vilket är 13,4 procent av de röstberättigade, samtliga på samlingslistan. De 20 ledamöterna i Björsätters kyrkofullmäktige blir då Lennart Fall, Sigvard Önnegren, Bertil Ahlström, Signe Gustavsson, Jan Ångmo, Bertil Ristenstrand, Gunnar Karlsson, Karl-Erik Valegård, Elis Wessman, Nils Wärnelius, Ivar Granlund, Gösta Sundqvist, Gerd Nilsson, Anne-Marie Svensson, Erland Strömberg, Ulla Dahlberg, Monica Wärnelius, Erik Karlsson, Helge Karlsson och Göran Stoltz.

I Grebo röstade drygt 14 procent av de röstberättigade eller 71 personer. Det är omkring 30 fler än vid förra valet. Samtliga höll sig till samlingslistan. I Grebo kyrkofullmäktige ingår under perioden 1974-76 följande: Evert Johansson, Gunnar Landin, K E Pettersson, Tyra Andersson, Karin Westling, Ake Allard, Gösta Andersson, Stig Johansson, Ingemo Karlsson, Gunnar Melefors, David Johansson, Elwy Gustavsson, Torsten Forsén, Rune Pettersson, Harry Kjellberg, Barbro Gordon, Birger Angenfeldt, Inga Pettersson, Ingemar Karlsson och Ulla Jernby.

Av Gårdserums församlings 713 röstberättigade gick nära 7 procent eller 48 personer till val i Falerums skola. Partierna hade enats om en samlingslista som upptog 30 namn. Av dessa valdes följande 20: Gurli Karlsson, Nils Gärme, Einar Ohlsson, Erik Johansson, Karl-Erik Abrahamsson, Knut Andersson, Arne Hanström, Karin Gärme, Lennart Carlsson, Agne Gustafsson, Nils-Erik Norrman, Torsten Carlsson, Henry Andersson, Anna-Lisa Andersson, Gunborg Svensson, John Söderqvist, Magda Pettersson, Martin Pettersson, Britta Blyckert och Ingvar Karlsson.



Olycksbilen vek sig runt en tall

Linköpingsbo skadades svårt vid sladdolycka

Vid en singelolycka på onsdagseftermiddagen en halv mil söder om Ätvidaberg på vägen mot Västervik skadades en 33-årig polisman från Linköping allvarligt. Polismannen, som varit på ett tjänsteärende i Västervik och var på väg mot Linköping, var ensam i bilen.

På en kilometerlång raksträcka i nedförslut mitt för Gullebo såg fick polismannen en sladd på det hala underlaget och körde av vägen. Bilen studsade mot en sten och kastades mot en tall.

Anställda vid sägen larmade ambulans. Föraren satt fastklämd i vraket och man var tvungen att bryta upp taket på bilen för att få ut honom.

Den skadade fördes till region-sjukhuset i Linköping där man konstaterade att han fått mycket allvarliga skador.

Milsimmet. När nio veckor återstår av milsimmets höstomgång, är det hela 290 personer som är med och tävlar om resa och veckopriser. Över tre fjärdedelar är kvinnor. Veckopriserna gick till Torvald Zakesson, Inga Johansson, Elsy Herge, Maja Pettersson, Ulla Molander, Brita Berg, Maj-Britt Brommesson och Ann Rehn.

Elevrådet i Ätvid:

Att skapa bättre skolmiljö viktigare än att ordna danser



Den viktigaste uppgiften är att försöka förbättra förhållandena i skolan, säger elevrådets ordförande Lise-Lotte Johansson

— Den som tror att Alléskolans elevråd bara sysslar med skoldanser och fester har alldeles fel, säger elevrådsordföranden Lise-Lotte Johansson. För närvarande har vi flera viktiga frågor på dagordningen. Just nu hoppas vi kunna öka intresset bland eleverna för att skapa en bättre skola. Till den som kommer med bästa förslaget har vi tänkt dela ut ett sk premiepris som kan bestå av en resa. Elevrådet har presenterat idén för rektor och nu väntar man på besked därifrån.

Man diskuterar också frågan om skoluniformer. Varje klass får själv avgöra om man vill ha uniform eller ej, men ännu är det ingen klass som provat på det. Hos elevrådsordföranden kan man hämta broschyrer med förslag på olika uniformer. Oftast består de av jeans och tröja som kan köpas billigare genom skolan. En julbasar håller också på att planeras och pengarna har man tänkt att använda till en eventuell julfest för eleverna.

Beträffande medlemskap i Seco har man på Alléskolan ännu inte fattat något beslut huruvida man skall vara med eller inte. Frågan skall diskuteras vid nästa möte. Seco tillhör man numera ett år i taget. Nämnas kan att Alléskolan inte har tillhört organisationen under de senaste två läsåren.

Hela elevrådet utgörs av två ombud från varje klass. Den församlingen sammanträder en gång i månaden. Elevrådsstyrelsen sammanträder var fjortonde dag. I styrelsen för läsåret

1973/74 ingår ordförande Lise-Lotte Johansson, vice ordförande Björn Söderbäck, sekreterare Anne-Catrin Andersson, vice sekreterare Maria Spjut, kassör Leif Nilsson och vice kassör Lars Bohlin.

Den viktigaste uppgiften för ett elevråd är att försöka förbättra förhållandena i skolan för eleverna, poängter Lise-Lotte. Men eftersom våra förslag skall passera flera instanser innan de kan genomföras går det långsamt att få igenom dem. Eftersom medlemmarna i elevrådet är splittrade på så många klasser kan det vara svårt att samla alla när man vill diskutera en fråga. Ett problem är också att få ut information om elevrådets arbete till alla elever. Det är där klassrepresentanterna har en stor uppgift att fylla. Slutligen, säger Lise-Lotte, skulle det vara önskvärt att elevrådet fick egen lokal. Det skulle underlätta vårt arbete väsentligt och vi håller just nu på att diskutera frågan med de högre instanserna.

ÅTVIDABERG

26/10
Annorlunda friluftsdag. På torsdagen anordnades en delvis annorlunda friluftsdag för eleverna i Alléskolan. Speciellt för niorna hade arrangemangen lagts upp i anslutning till de just nu pågående kampanjerna Börja dagen bättre och Tema tänder. Det fanns fyra slingor med olika stationer. På kostslingan ingick bl a filmen Börja dagen bättre. Fräsch hette en film på hygienslingan. På den särskilda motionsslingan testades puls och man fick tips på hur man kan träna effektivare. Slutligen ingick en hälsoslinga, där eleverna bl a fick göra ett rökprov. För årskurs sju anordnades simning och cykelrodeo, medan åttorna hade en basketserie och långpromenad runt Bysjön på programmet.

Inbrottet i Forskrafts kontor i Åtvidaberg för två veckor sedan har nu klarats upp. Gärningen hade förövats av en man i 25-årsåldern. Han sitter nu häktad hos polisen i Linköping. Förutom inbrottet på Forskraft och flera försök till bilstölder i Åtvidaberg har mannen varit inblandad i upprepade inbrott och inbrottsförsök i bostäder och affärer i Linköping.

Pastorexpeditionen kommer under hösten att flytta in i postens f d lokaler. Flyttningen är dock tillfällig och gäller den tid som går åt för ombyggnad av gamla kommunalhuset. Ombyggnadstiden har beräknats till fyra månader.

3/10
Socialnämnden beslutade vid måndagens sammanträde att i största möjliga utsträckning utnyttja ett erbjudande om arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete inom vårdsektorn och barnstugeverksamheten. Utbildningen avser bristyrkesutbildning och AMS svarar för utbildningskostnaderna. Kommunerna får statsbidrag för ersättare genom att staten betalar vikariekostnader med 75 procent av lön plus de sociala kostnaderna. Närmast är det vårdbiträden på ålderdomshem som kan komma ifråga för vidareutbildning. En förutsättning är att arbetsförmedlingen får förmedla vikarierna.

Den uppgjorda arbetsplanen för Östergården måste göras om. Den var uträknad efter förutsättningen att man skulle få 29,5 hela tjänster. Nu kommer man att börja med 27,5. Fördelningen av platserna skall avgöras av styrelsen för ålderdomshemmen och föreståndaren på Östergården.

Tidigare har socialnämndens ordförande Eric Jernberg och socialchef Tord Nilsson haft en information för pensionärer och anhöriga angående de differentierade avgifterna på ålderdomshemmen. Liknande informationsträffar kommer att anordnas i ytterområdena under medverkan av de nämndledamöter som bor i respektive område. Socialnämnden beslutade även att begära tilläggsanslag med 30 000 kr. Anledningen är att man före ingången av fjärde kvartalet överskridit bidragskontot med ca 3 300 kr. Huvudsakligen rör det sig om socialhjälp som blivit mer kostnadskrävande än man från början räknat med.

Oförändrad kyrkoskatt i Åtvids församling

Åtvids kyrkoråd har behandlat förslagen till utgifts- och inkomststat för Åtvids församling och Åtvids m fl församlingars pastorat för 1974. Om förslagen vinner gehör innebär det oförändrad utdebitering med 70 öre per skattekrona för invånarna i Åtvids församling.

För Åtvids församlings del upptar budgeten driftkostnader till ett belopp av 654 400 kr, medan 92 300 kr anslagits till kapitalbudgeten. De stora posterna är kyrka och kyrkogård som beräknas kosta 271 600 kr i drift. Över hälften av detta belopp är personalkostnader. Vidare är 162 300 anslagna till förslingsverksamhet. Det är en ökning med nära 65 000 kr, vilket huvudsakligen beror på att diakonissan nu avlönas av församlingen i stället för av Facit. Det kan för den intresserade nämnas att anslaget för vin och oblater endast är 300 kr. Till kapitalbudgeten överförs 92 300 kr. Av dessa medel går 62 000 till allmän investeringsfond. Kyrkorådet föreslår att utgifterna täcks med en utdebitering med 40 öre per skattekrona.

Att ändå utdebiteringen blir oförändrad med 70 öre för invånarna i Åtvids församling beror på att en del kostnader från årsskiftet förs över till det nya pastoratet. Där föreslås utdebitering med 30 öre. Statförslaget för hela det nya pastoratet omsluter 900 162 kr. Prästlönekostnaderna anges till 262 800 kr och kostnaderna för kyrkomusiker till 121 300 kr. Pastorexpeditionen kommer att kosta 106 500 kr medan finansförvaltningen beräknas till 256 862 kr. Förslaget om utdebitering med 30 öre i det nya pastoratet medför också att invånarna i Björsätters pastorat får en skattelättnad med 20 öre per skattekrona.

30/10

933 000 kr plus moms var det lägsta av fyra anbud som lämnats för byggandet av det första av de planerade industrihusen. Anbudet hade lämnats av byggnadsfirman Ingvar Svanström, Åtvidaberg, och det antogs av AB Åtvidabergs Industribyggen vid bolagets senaste sammanträde. Det sk A-huset skall vara färdigt den 30 april nästa år.

Företagsdemokratien fungerar dåligt anser ingenjörer

Vid en konferens i Karlskoga för ingenjörer, anslutna till Ingenjörersförbundet TLI, från lokalavdelningarna i Linköping, Motala, Norrköping, Karlskoga, Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad, behandlade man en hel del angelägna frågor, framför allt företagsdemokrati. Det riktades skarp kritik mot styrelserepresentationsutredningens förslag vad gäller de anställdas representation i statliga myndigheters styrelser.

Enligt förslaget skall två representanter för de anställda ingå i styrelsen. Dessa utses av kmt efter förslag av de två huvudorganisationer som har de flesta medlemmarna på arbetsplatsen. Styrelsepresentation skall endast få ifrågakomma vid arbetsplatser där minst 50 procent är organiserade i någon av de fyra huvudorganisationerna LO, TCO-S, SACO och SR.

Att kalla detta företagsdemokrati eller medinflytande är en skändlighet, sade man på kongressen. De anställda har inget direkt inflytande på val av representanter, bara två organisationer får representeras och på en del arbetsplatser får man ingen representation alls. Det är en ren och skär maktindelning mellan politiska krafter och allt starkare fackliga krafter i en hårt maktcentraliserande riktning. Det kallas medinflytande men den enskilde ges inte ens den formella rätten till ett inflytande.

Åtvidaberg

Åtvidabergs hundklubb anordnade på tisdagskvällen en studieresa för sina medlemmar till djursjukhuset i Linköping. Veterinär Peters Viklands guidade gruppen genom hela anläggningen och berättade om djursjukhusets tillkomst och den planerade utbyggnaden. Man tittade på operationssalen med narkosapparat och andra instrument. Under besöket fick man också se ett autentiskt exempel på vilka slags uppgifter man har på djursjukhuset. Det var en boxertik som nyss valpat men som man misstänkte hade en valp kvar. Vidare fick deltagarna se vad för slags apparat som används vid öronmärkning. Slutligen besöktes djurstallarna.

Hund bortskänkes

1 år, dvärgcollie.
Tel. 0120/202 25 efter kl. 17