

Konsum i Åtvidaberg önskar mer köptrohet

4/4

Åtvids hushållsförening hade på måndagskvällen distriktsstämma i Folkets hus för distriktet i Åtvidaberg, Falerum, Hannäs och Forsaström. Arne Johansson hälsade drygt hundra medlemmar välkomna. Skolchef Gösta Hedman höll parentation över medlemmen Edvin Johansson som under många år verkat aktivt inom föreningen. Östen Gunnarsson valdes att leda dagens förhandlingar.

Affärschef Lennart Källqvist redogjorde för det gångna året. Trots den besvärliga situationen i Åtvidaberg har varuhuset i stort sett hållit jämna steg med de övriga Domusvaruhusen i landet. Liksom den övriga detaljhandeln har man fått viknans en volymminskning. Lågkonjunkturen och en befolkningsminskning har medfört att man inte riktigt kunnat hålla takten. Källqvist önskade en större köptrohet av de ca 4 000 medlemmarna, både mot de egna butikerna och mot orten. Vidare beklagade han att Facit's tidigare prognoser inte hållit streck. Facitkrisen innebär ökade bekymmer, sade affärschefen, som dock påpekade att man behåller den 50-procentiga andelen av den detaljhandel som bedrivs i Åtvidaberg.

Lennart Källqvist berörde även förlustbutikerna i Berg och Villahagen. Något måste göras, men om de skall läggas ner är ännu inte klart. Han beklagade att KF-bageriet i Åtvidaberg skall läggas ner. Man har inom styrelsen diskuterat ett eventuellt övertagande, men saknar de ekonomiska förutsättningarna. Han kunde också meddela att omsättningen varit dålig under årets två första månader, men ökat med över 100 000 under mars.

Några talare menade att man inte utan vidare kan lägga ner butikerna i Berg och Villahagen. Man måste slå vakt om de butiker som finns.

Alla medlemmar är inte så köptrogna att de åker till varuhuset i stället. Någon ansåg att styrelsen och förvaltningsrådet inte agerat tillräckligt i frågan.

Distriktsstämman fastställde balansräkningen och godkände fördelningen av fjolårets överskott. Det innebär att återbäringen sänks från två till en och en halv procent. Vidare godtog stämman de föreslagna ändringarna av stadgarna som en speciell stadgekommitté utarbetat. Efter förhandlingarna underhöll klass 9c från Centralskolan med en Frödingkavalkad varefter mötesdeltagarna bjöds på kaffe.

Åtvidaberg

Kommunstyrelsen i Åtvidaberg beslöt vid sitt sammanträde på måndagen att bifalla en begäran från centrala byggnadskommittén att vid den fortsatta projekteringen av Grebo skola även få planera för bibliotekslokaler i anslutning till skolbyggnaden. I källarplanet skulle man då även få plats med fritidslokaler. Enligt de gamla planerna skulle bibliotek och fritidslokaler förläggas till den gamla lärarbostaden. Man beslöt även meddela länsstyrelsen att kommunen är villig att satsa 5 000 kr för beredskapsarbeten vid Målbäck. Arbetet omfattar buskröjning och uppsättning av ett stängsel. Hela kostnaden är beräknad till 20 000 kr, varav 75 proc kan förväntas i statsbidrag. Kommunen kommer att lämna ett stimulansbidrag om 100 kr per vecka till de arbetslösa ungdomar som deltar i en treveckorskurs i samhällsorienterande ämnen. Kommunalkontoret skall utarbeta förslag till lokal ordningsstadga. Centrala byggnadskommittén gavs i uppdrag att genomföra ombyggnaden av försäkringskassans nuvarande lokaler till bibliotekslokaler. Med anledning av en skrivelse från en privatperson uppdrogs åt byggnadskontoret att städa upp vid östra slutningen av Söderåsen. Vidare skall fastighetsägarna meddelas att nedskärpning vid området inte är tillåten. För flyttning av VA-ledningar i Björsäter föreslås fullmäktige anvisa 14 000 kr. Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige anvisar 23 000 kr för uppsättande av stängsel utmed järnvägen vid Eksätter och Krutkällaren.

Till den ledigförklarade tjänsten som kontorist vid kommunalkontoret tillsattes bland åtta sökande fröken Ulla Eriksson, Åtvidaberg.

5/4

OK Ekens närorientering på tisdagen i terrängen mellan Göthult och Nedre Virken hade samlat stort antal deltagare. Banläggare var Harry Aronsson, Håkan Sander och Hans Andersson. De bästa resultaten blev:

Bana A 5,8 km: 1) Per Inge Svensson 42,40; 2) Birger Samuelsson 51,48; 3) Siwert Hägg 52,00; 4) Lilis Svensson 52,44; 5) Lars Gösta Kändholm 53,51; 6) Lennart Haraldsson 56,58; 7) Sven Gunnar Karlsson 58,51; 8) Gunnar Berglund 59,21; 9) Elis Söderqvist 1.04,01; 10) Leif Sörén 1.04,16. Bana B 3 km: 1) Bo Göhlman 39,05; 2) Arne Johansson 40,55; 3) Marie Johansson 41,50; 4) Bengt Allan Bergvall 42,42; 5) G Aberg 46,00; 6) Marianne Göhlman 51,10; 7) Margareta Andersson 53,42; 8) Jörgen Olsson 53,50; 9) Per Flink 53,50; 10) Jan Edström 53,50.

Milsimmet i Åtvidabergs simhall som nu är inne på sin tionde vecka har hittills samlat 315 deltagare. Om man bortser från startåret 1966 då man inte tog någon startavgift så är årets deltagarantal rekordstort. Till övervägande delen är det damer som tävlar. Milsimmet går ut på att simma en mil före mitten av maj månad. Bland dem som klarat den prestationen utlotts två semesterresor. Varje vecka utlottas även sju mindre priser. Denna vecka tillföll de Pia Blyckert, Lillemor Haraldsson, Ulla Molander, Aina Sörén, Per-Inge Kroon, Ivar Ahl och Ethel Pettersson.

Månadstävlingen i bowling i Åtvidaberg vanns av Helge Nilsson, Slaget. Med sina 824 var han den ende som klarade parigränsen. Närmast, 44 poäng efter, kom Ulf Nyman, Facit. Resultat: 1) Helge Nilsson, Slaget, 824; 2) Ulf Nyman, Facit 780; 3) Arne Thell, Slaget, 774; 4) Krister Schildt, Bambino, 774; 5) Rune Andersson, Facit, 767; 6) Gunnar Thor, Facit, 764; 7) Christer Berg, Slaget, 751; 8) K-G Berg, Facit, 744; 9) Edvin Nilsson, Facit, 731; 10) Berndt Alfredsson, Slaget, 721.

Bowlingcupen. De resterande matcherna i andra omgången slutade: Jonny Powalko—Rune Andersson 4—2; Bror Nilsson—Per Gustafsson 6—0; Jörgen Svensson—Bengt Karlsson 4—2. Under veckan spelas tredje omgången. De hittills avgjorda matcherna gav följande resultat: Börje Brunsjö—Anders Nilsson 6—0; Eric Jansson—Leif Schenell 6—0; Jonny Powalko—Jörgen Svensson 4—2; Sören Hansson—Harry Aronsson 4—2; Marie Flygt—Henry Aberg 4—2; Krister Schildt—Sonja Davour 4—2; Ejnar Walter—Christer Berg 4—2; Tommy Gustafsson—Helge Nilsson 4—2; Leif Franzén—Göran Bergström 4—2.

6/4
Åtvidabergs skolstyrelse biföll vid onsdagens sammanträde en framställning från fritidsnämnden och byggnadskontoret om gemensam samplanering av Sandtagsskolans markområden med idrottsanläggning. Skolstyrelsen skall bidra med 2 000 kr i projekteringskostnader. Skolstyrelsen godkände förslaget till klassanordningar för nästa läsår. Förslaget omfattar 74 klassavdelningar i normalklasser och 16 tjänster i hjälpklasser, skolmognadsklasser och kliniker. Förslaget innebär en minskning av klassantalet i Långbrottsskolan med en läraravdelning, men oförändrat i övriga skolor.

Tjänsten som studierektor vid kommunens låg- och mellanstadie-skolor hade vid ansökningstidens utgång lockat nio sökande. Skolstyrelsen beslutade förordna yrkeslärare Tore Ripstrand, Åtvidaberg, på deltids-tjänsten som rektor vid Åtvidabergs gymnasieskola. Ingen ansökan förelåg till de ledigförklarade tjänsterna som huvudlärare på vardera grundskolans låg- och mellanstadium. 13 ansökningar hade inkommit till fyra ledigförklarade småskollärartjänster. Följande förslag har upprättats: 1) Märtha Aldenius, 2) Ingrid Holmström, 3) Margareta Malmberg, 4) Gun-Britt Klosté, 5) Ulla Bertilsson, 6) Margareta Carlsson.

Åtvidabergs pensionärsförening hade på torsdagen inbjudit sina medlemmar till en föreläsning. På programmet stod En sommarsaga i ord, toner och bilder och föreläsare var Eiva Pantzar.

Terminstider och lovdagar för läsåret 1973-74 har fastställts. Höstterminen börjar 18 augusti och slutar 21 december medan tiden för vårterminen är 7/1-9/6. Lov blir det 1/11-2/11 1973, 18/2-22/2, 16/4-19/4 och 24/5 1974.

Bowlingcupen. Tredje omgången i Åtvidabergscupen i bowling håller på att slutas. Resultat: Claes Wallgren-Endy Mahrs 5-1; Lars Herge-Jan Gustafsson 4-2; Stefan Carlsson-Georg Karlsson 4-2; Gunnar Thor-Lars-Åke Gustafsson 4-2. Till kvartsfinalerna som avgörs på måndag har segrarna i följande matcher kvalificerat sig: Krister Schildt-Klas Asklov 6-0; Marie Flygt-Eric Jansson 6-0; Börje Brunsjö-Einar Walter 4-2; Sören Hansson-Tommy Gustafsson 4-2.

Åtvidabergs båtklubb har hållit årsmöte. Förhandlingarna leddes av ordförande Sven-Erik Ahlsén inför ett 40-tal deltagare. Ny i styrelsen blev Sven Karlsson som vice sekreterare efter efter Ove Ohlin. På övriga platser blev det omval. Under det gångna året ökade antalet medlemmar med 16 och uppgår nu till drygt 100. Under mötet diskuterades möjligheten att upprätta en basstation för båtradio vid Loftahammars varv. Under juni kommer en navigationsövning att hållas med Olle Gahn som ledare. Vidare planeras i slutet av maj en båtutflykt för handikappade barn från Ekhagaskolan i Linköping.

Flytvästar kunde intresserade prova i Åtvidabergs simhall på onsdagen. Som arrangör stod Åtvidabergs båtklubb. Klubbens ordförande Sven-Erik Ahlsén hälsade de intresserade välkomna. Instruktor var Lennart Andersson. Förutom utprovning av flytvästar fick deltagarna möjlighet att lära sig hur man klarar sig upp på ett isflak.

7/4

Marsvädret. Varm och nederbördsfattig var mars månad i Åtvidabergstrakten. Antalet dagar med nederbörd var fem och sammanlagt uppmättes endast 7,2 mm regn. Regnräkaste dagar var den 18 och den 5, då det föll 2,9 resp 2,7 mm. Som jämförelse kan nämnas att under mars månad 1972 uppmättes 25,2 mm. Då var snötäcket 20 cm tjockt den 9. I år var det barmark under hela månaden. Kallast var det i början av perioden. Den 2 uppmättes sju och den 8 sex minusgrader. Sedan blev det varmare särskilt mellan den 20 och 27 mars. Den 25 noterades som mest 17,8 plusgrader. Den 24 mars var såväl Bysjön som Glan i det närmaste isfria.

9/4

Åtvidaberg

Att elda ris mitt i natten

Det kan få sina följder att elda ris mitt i natten. Det fick en man i Falerumstrakten erfara natten till lördagen. Han hade börjat vid tvåtiden på natten och hunnit få igång en ordentlig brasa när ett par ynglingar på väg till Valdemarsvik från Linköping upptäckte elden. Eftersom det var mörkt och brandplatsen var belägen ett par hundra meter från vägen och delvis skymd av skog fick de uppfattningen att det var fråga om en skogsbrand. De larmade brandkåren i Åtvidaberg som i sin tur larmade Falerumsbrandkåren. Sammanlagt var det ett tiotal nyvakna brandmän från de båda orterna som möttes av en förvånad risbrännare. Han hade ju meddelat brandkåren i Falerum att han skulle elda en del ris och annat skräp dagen därpå. Men där hade man kanske inte räknat med att han skulle börja så tidigt.

Biblioteksutlåning. Under mars månad utlånades sammanlagt 5 801 böcker på biblioteket i Åtvidaberg. Jämfört med mars 1972 är det en minskning med 93. På vuxenavdelningen utlånades 3 271 böcker varav 2 251 var skönlitteratur och 1 020 facklitteratur. På ungdomsavdelningen utlånades 2 530 böcker. Antalet spelade skivor uppgick till endast 22 beroende på att grammfonen varit på reparation större delen av månaden.

En mindre utfällning om alkohol kommer att visas på biblioteket i Åtvidaberg från och med måndag. I avslutning till utställningen kommer en programafton att äga rum på onsdag med deltagande av konsulent Roland Mowitz i Östergötlands nykterhetsförbund.

Årets första gullviva har inrapporterats till Correspondentens Åtvidabergsredaktion. Det var unga Britt-Marie Ahlström från Grebo som fann några fullt utslagna gullvivor i en solig ekbacke vid Aspikens i Grebo på lördagen.

Två kommunalanställda vid Åtvidabergs byggnadskontor avtäckades vid ett samkväm på torsdagen. De två var rörmontör Erland Svensson med hela 32 års och utsättare Georg Palmefors med 12 års kommunal anställning som nu avgår med pension. De avtäckades av kommunalrådet Carl-Eric Ahlström och ordföranden i Kommunals Åtvidabergssektion Arne Johansson. Kommundirektör Alrik Ågerbo förnöjde med en bildserie över Åtvidaberg.

Trim-bingo. Omkring 200 personer deltog i den av AIF arrangerade Trim-bingon på söndagen. Deltagarna fick i det vackra värväddet göra en ca 4 km lång promenad. 20 priser delades ut.

Socialnämnden i Åtvidaberg gjorde på måndagen tillsammans med socialchef Tord Nilsson och socialassistent Vide Hellman en studieresa till Vadstena och Motala. I Vadstena mottogs man av den sociala centralnämndens ordförande Gunnar Thegle som var ciceron vid ett besök på det nybyggda ålderdomshemmet Wasagården. Även i Motala besåg man ett nyuppfört ålderdomshem. Vid ett besök på socialkontoret studerade man arkivsystem samtidigt som socialnämndens ledamöter gjorde sig underkunniga om för- och nackdelar med en centralnämnd.



Östergötlands köpmannaförbund höll årsmöte i Atvidaberg på söndagen. Sture Wilhelmsson, Linköping, (tv) valdes till ordförande. Förbundets förtjänstmedalj i guld tilldelades Harry Karlsson, Skänninge. Vid årsmötet medverkade direktören på Sveriges köpmannaförbund Per Schierbeck (t h) med ett föredrag

Pessimistiska östgötaköpmän

Svårt vara företagare i valtider

— Det är inte lätt att vara företagare i valtider. Det sade direktör Per Schierbeck från Sveriges köpmannaförbund vid ett föredrag i Atvidaberg på söndagen. Föredraget hölls inför närmare 50 köpmän, när Östergötlands köpmannaförbund på söndagen i Atvidaberg höll sitt 65:e årsmöte. Direktör Schierbecks föredrag handlade om detaljhandels villkor i ett expanderande Östergötland.

Inledningsvis berörde han det nyligen publicerade betänkandet från butiksetableringsutredningen. Den hårda styrningen genom ingående konsumentlagstiftning kan ibland tyckas överdriven, sade han. Samhällsinflytandet på vår näring blir mer och mer massivt, och det tycks vara alldeles särskilt vid detta valår. Ett valår då alla partier tycks stödja konsumentintressena och glömma våra problem.

Näringslivsorganisationerna får mindre och mindre inflytande i statliga organ av typ SPK. Det innebär inte att vi är negativa till att konsumenternas intressen tillvaratas, sade direktör Schierbeck. Men det måste finnas en viss balans mellan å ena sidan näringslivet och å andra konsument/löntagarintressen.

"KRISTIDSMODELL"

Vidare kritiserade Schierbeck den prisregleringslagstiftning, som nu finns. Den är av kristidsmodell. Han trodde inte på prisreglering som prisdämpande utan att ett ökat konkurrensutbud är konsumentens bästa kontrollmedel.

Direktör Schierbeck berörde utvecklingen inom de olika kommundelarna i Östergötland. Han presenterade därvid en rad basfaktorer och siffermaterial från förbundets stadsplanebyrå. Vidare kom han in på frågan om etablering av stormarknader och vad dessa kan komma att innebära för detaljhandeln i de intilliggande områdena. Han vände sig mot singeletablerade externanläggningar. En samordning av planeringen måste ske, där man tar hänsyn till saker som befolkningsstruktur, inkomstfördelning, bilnehav oc

den allmänna konsumtionsutvecklingen.

NY ORDFÖRANDE

Vid årsmötet valdes Sture Wilhelmsson, Linköping, till ordförande. Han ersätter Nils Holmgren, Motala, som efter fem år på posten avsagt sig uppdraget på grund av sjukdom. Sture Wilhelmsson utdelade i samband med årsmötet Östergötlands köpmannaförbunds förtjänstmedalj i guld till Henry Karlsson, Skänninge. Till representanter i SKFB:s fullmäktige utsågs Sture Wilhelmsson, Linköping, och Thure Lago, Norrköping. Till ombud vid SKFB:s kongress utsågs Sture Wilhelmsson, Linköping, Uno Andersson, Norrköping, och Gösta Brorsson, Mjölby.

I köpmannaförbundets verksamhetsberättelse säger man att det blir allt mera komplicerat att vara köpman. Under senare år har antalet lagar och förordningar som rör detaljhandeln ökat i snabb takt. Det återspeglas inte minst i förbundsexpeditionens arbetsuppgifter. Medlemmarna vänder sig i allt större utsträckning till expeditionen med frågor.

PESSIMISM

Redovisningsbyråerna är en mycket uppskattad gren av förbundsverksamheten. Byråernas sammanlagda årsomsättning utgjorde drygt 1,6 milj kr, en ökning med 235 000 kronor.

Man förmodar att 1973 kommer att för detaljhandels del kännetecknas av fortsatta kraftiga kostnadsstegringar. De nyligen avslutade löneförhandlingarna samt tidigare beslutade sociala kostnader medför en höjning av personalkostnaderna med 8,3 procent.

Man säger vidare att det partiella prisstoppet på jordbruksprodukter liksom den skärpta prisövervakningen för hela detaljhandeln kan begränsa möjligheterna att täcka kostnadsstegringen. Då möjligheterna till rationalisering synes relativt begränsade återstår en ökad försäljningsvolym som enda utvägen att på kort sikt möta sänkta marginaler. Dessa utsikter kan tyvärr inte bedömas som goda, menar man i den pessimistiskt hållna verksamhetsberättelsen.

Släpphänta skattemyndigheter?

Textilhandlarna kritiska mot tillfällighetsaffärer

Östergötlands textilhandlareförening höll på söndagen sitt årsmöte på Hotell Stallet i Åtvidaberg. Ett 30-tal medlemmar hade infunnit sig till förhandlingarna, som leddes av ordförande Thure Lago, Norrköping. Av verksamhetsberättelsen framgår att 1972 varit ett svärbemästrat år för flertalet textilföretag. Man noterar en tillbakagång för dambeklädnadssektionen, medan herrbeklädnads- och manufakturbranschen tillskrivs en mindre ökning. Men om hänsyn tas till prishöjningar innebär det som helhet en volymmässig minskning med ca 5 procent för textilvaror.

Textilhandlarna i Östergötland vänder sig mot de sk tillfällighetsförsäljningarna. Hälsovårds- och brandmyndigheter samt skyddsombud är mycket inkonsekventa när det gäller lokaler för tillfällighetsförsäljningar. Skattemyndigheterna är släpphänta, säger föreningen, de kontrollerar inte verksamheten varken när det gäller direkta skatter eller mervärdesskatten. Föreningen hoppas dock att en sanering av dessa försäljningar skall komma till stånd.

Vid årets slut uppgick antalet medlemmar i föreningen till 144.

Nyvalda i styrelsen blev Lennart Franzén, Finspång, Sune Askembom, Linköping, och Carl-Arvid Andersson, Valdemarsvik. De ersätter Hans Fox, Vadstena, Sten Nordenswed, Linköping, och Uno Hellgren, Norrköping, vilka avböjt omval.

I samband med årsmötet höll informationschef Stig Gryzelius från Sveriges textilhandlareförbund ett föredrag med rubriken Aktiv linje våren 73. I sitt föredrag gav Stig Gryzelius en del ställtips om aktuella och butiksnära problem.

Fackavdelningar gick samman i Åtvidaberg

Redan förra året fattades beslutet att Träindustriarbetareförbundets avdelningar 10 Tjustbygden och 18 Norra Östergötland skulle gå samman i en avdelning nr 10 med Åtvidaberg som huvudort. Den nya avdelningen startade sin verksamhet efter nyåret. Men genom två årsmöten och ett konstituerande möte i Åtvidaberg på fredagen är sammanslagningen nu också formellt definitiv.

Den nya storavdelningen omfattar sektionerna i Åtvidaberg, Rimforsa, Kisa, Tyllinge, Överum, Helgenäs, Västervik, Totebo, Blankaholm, Norrköping, Linköping, Valdemarsvik, Ljusfallshammar, Yxviken, Finspång och Kolmården. Sammanlagt hade storavdelningen vid månadsskiftet mars-april 3 003 medlemmar.

Vid det konstituerande sammanträdet med representantskapet för den nya storavdelningen valdes Tjustavdelningens ordförande Stig Holmgren, Åtvidaberg, till ordförande och ombudsman Tuve Martinsson, Åtvidaberg, till kassör. Övriga ledmöter i styrelsen blev Gösta Nilsson, Västervik, Sven-Olof Hägerström, Blankaholm, Sture Gustavsson, Helgenäs, Nils Andersson, Kisa, Tore Wallin, Linköping, Villy Astrand, Norrköping, Roland Ryding, Valdemarsvik, och Erik Strömberg, Finspång.

Till studiekommittén utsågs Hans Rosengren, Åtvidaberg, Gudmund Setterdahl, Västervik, Valter Pettersson, Totebo, och Göran Thapper, Linköping.

Genom sektionerna hade sju motioner inlämnats till förbundets kongress. Bl a motionerades om införande av avgifter för den oorganiserade arbetskraften, en ändring av arbetsgivarens rätt att beordra övertidsarbete och en utjämning mellan lönegrupperna.

Efter förhandlingarna talade förbundsordförande Erik Lehman över ämnet Fackligt och politiskt samarbete. Inledningsvis redogjorde han för hur fackföreningsrörelsen utvecklats i en rad länder och vilka möjligheter de har att påverka politiken. Han berörde också den satsning på den solidariska lönepolitiken efter världskriget som ägt rum. En satsning som tvingat fram rationaliseringar och en modernisering av landets industri till att bli en av världens modernaste. Slutligen gav förbundsordföranden den nya storavdelningen en välgångsönskan och uttryckte sin beundran för det sätt på vilket man har löst sammanslagningen av de två avdelningarna.

Åtvidabergs köpmannaförening med damer anordnade på söndagen ett särskilt program för de damer som kommit till Åtvidaberg med anledning av att Östergötlands köpmannaförbund och Östergötlands textilhandlareförening höll sina årsmöten på hotell Stallet. Man samlades på hembygdsgården där gevinnan Anna Sparre medverkade med ett kåseri. Vidare bjöds de närvarande på kaffe och hembakat bröd.

Trivselklubben Vi reser anordnade på söndagen en studieresa till Karolinergården och Duseborg. Omkring 35 medlemmar med Robert Ekström som reseledare besåg konst, hemslöjd och gammal kultur på de båda platserna. På hemvägen stannade man till vid Mantorps glasbruk. Härnäst planeras en resa till Öland.

Åtvids hushållsförenings tredje och fjärde distrikt i Björsäter och Bersbo höll på fredagen distriktsstämma i Björsäters Folkets hus. Man godkände såväl verksamhetsberättelsen som styrelsens förslag till överskottets fördelning. Affärschef Lennart Källqvist kommenterade i ett anförande årets verksamhet och styrelsens förslag. I medlemsrådet och fullmäktige nyvaldes Per Lundmark, Björsäter, och Nils Thor, Lakvik, efter Margareta Berling och Gunnar Gustafsson, Björsäter. Efter förhandlingarna svarade Evald Medling och Svante Kullgren, Åtvidaberg, för en stunds underhållning.

Bowlingcupen. Av åttiotalet bowlingare i bowlingcupen återstår nu bara fyra. På måndagskvällen avgjordes kvartsfinalerna och därmed fick även cupens största överraskning Marie Flygt se sig utslagen. Hennes överman blev hallföreståndaren Börje Brunsjö. Matchen avgjordes dock inte förrän i de två sista rutorna i tredje och avgörande serien. I semifinalerna möts Börje Brunsjö—Kristen Schildt och Stefan Carlsson—Jonny Powalko. Resultat i kvartsfinalerna: Börje Brunsjö—Marie Flygt 4-2; Kristen Schildt—Sören Hansson 6-0; Stefan Carlsson—Nils Dahlgren 4-2; Jonny Powalko—Gunnar Thor 4-2.

Nio generationer på släktgård i Hannäs

Att en enda släkt bott på och brukat samma gård under ett par, tre generationer är inte ovanligt. Men att man med säkerhet kan säga att här, innanför dessa väggar, bodde och på dessa marker arbetade farfars farmors farfar är kanske ändå inte så vanligt. Den som stolt kan peka på dessa ärevördiga traditioner är 17-åriga Anders Vallentin, den nionde generationen lantbrukare på Oppgården i Gärdsnäs, en liten by i östra kanten av Ätvidabergs kommun. Anders slutade skolan för ett år sedan och arbetar nu hos sin far lantbrukare Yngve Vallentin. Yngve, den åttonde generationen, brukar gården som han till hälften äger och till hälften arrenderar. Ägare till den andra hälften är fadern Ernst Vallentin snart 77 år och tillhörande den sjunde generationen av samma släkt på Oppgården.

Det är åldermannen på gården, Ernst Vallentin, som samlad in och redogör för de historiska uppgifterna. För drygt tjugotalet år sedan började han forska i sin släkts historia. Egentligen vaknade intresset här för i början av 40-talet när boningshuset renoverades invändigt. Då de stora murstockarna revs påträffades årtalet 1647 i teglet. Sannolikt, säger Ernst Vallentin, var det då som huset byggdes.

□ FYRA GÅRDAR

Ernst Vallentin tror sig veta att Oppgården ursprungligen utgjordes av fyra gårdar om vardera ca 15 hektar öppen jord. Antagligen var det en av hans förfäder som omkring 1720 sålde sin gård till en av Karl XII:s krigare general Jacob Burenköld och därefter blev arrendator. Burenköld inköpte vid den tiden ett antal gårdar i Gärdsnästrakten och stiftade 1725 det Burenköldska fideikommisset som upphörde omkring 200 år senare.

Om Per Andersson (1714-1783) var den förste av släkten på gården må vara osagt men han är den äldste med säkerhet kände av Ernst Vallentins förfäder. Sedan Per Anderssons tid finns det klara belägg för att ättlingar i rakt nedstigande led brukat gården. Vid två tillfällen begåvades inte bonden och hans hustru med någon son. I stället blev det båda gångerna döttrar — båda hette Lena — som äktade var sin dräng på gården och fortsatte där fäderna slutat.

□ "RIKTIG" LANTGÅRD

Det Burenköldska fideikommisset upphörde först på 1920-talet och arrendeskapat 1929, då Ernst Vallentin friköpte släktgården. Oppgården består nu egentligen av två gårdar om vardera 200 hektar åker och skog. Här finns allt som man anser skall tillhöra en "riktig" lantgård. Akerfältet, den mäktiga skogen, sjön, det hemtrevliga boningshuset, huskatten, korna i la-



Oppgården har brukats av samma släkt i nio generationer. Här är de tre senaste generationerna på väg hem efter dagens arbete. Anders, 17 år, som snart tar över, Ernst Vallentin, 77 år, och Yngve Vallentin, 52 år, som är ansvarig för lantbruket

dugården, häst, grisar, höns, fridfullhet och vänliga människor.

Ernst Vallentin är en lugn, trygg och vital 77-åring, som väl nu varvat ner en del. Han har haft många järn i elden. Blä har han tillhört Hannäs kommunalfullmäktige, kommunalnämnden och ett antal styrelser. Han har varit ledamot i kyrkorådet och är fortfarande kyrkvård. Fast det är nog sista året, säger han. Det är dags för yngre att ta vid.

Fortfarande hjälper han till en hel del på gården. Visserligen är man inte så mjuk längre, säger han. Men det hindrar inte att han utan vidare flyttar på 75 kg tunga säckar. Han bär också ansvaret för

utfodringen av 16 djur av gårdens över 30, fjäderfä oräknat. Favoriten är hästen Lissi som ibland tar med sin husbonde på en ridtur. Och står det inte rätt till när en ko ska kalva, då hämtar dom mej, säger Ernst.

□ SOLID GRUND

Sonen Yngve Vallentin är den som nu brukar den 250-åriga släktgården. Med skogen som solid grund går det att få lantbruket ekonomiskt bärkraftigt, säger han. Något annat yrke än bondens var det väl aldrig tal om för mig, säger Yngve. Man sköter sitt utan att någon lägger sig i det. Vill jag ta mig en dag ledigt kan jag göra det.

Fast den måste arbetas igen förstås. Och under vissa perioder kan man inte sluta med arbetet bara för att klockan eller almanackan säger det. Men det är det värt och något annat yrke kan jag inte tänka mig.

Yngve Vallentin har tre barn, en dotter och två söner. Äldste sonen Anders, nu 17 år, har aldrig tvekat om vad han skall bli. En gång blir det han som tar över gården. Redan nu arbetar han på denna och talar med en fackmans sakkunnighet om värbruk och boskapsskötsel. Oppgården ser alltså redan nu den nionde generationen jordbrukare av samma släkt sätta sig in i gårdens sysslor.

CHRISTER BERG

En Bellmansafton kommer att anordnas i Musikskolans aula på söndag. För arrangemanget svarar Atvidabergs allmänna sångkör som därmed gör ett försök att anordna en konsert av det intimare slaget. Kören kommer att sjunga under ledning av andredirigenten Karin Björkman. Dessutom medverkar Evald Medling på gitarr, Arne Gustavsson på flöjt och sångsolisterna Anna Söderbäck och Svante Kullgren. Musikaliska bidrag kommer också att lämnas av gruppen Tetttondedagsstjärnorna.

Det blev Krister Schildt, BK Bambino, som mot Jonny Powalko, samma klubb, drog det längsta strået i finalen i Atvidabergscupen i bowling. Krister vann de två första serierna och därmed var finalen avgjord. Betydligt hårdare var det i semifinalerna. I den ena möttes Krister Schildt och Börje Brunsjö. Med en dubbel strike i sista rutan i tredje serien avgjorde Krister till sin fördel. Även den andra semifinalen mellan Jonny Powalko och Stefan Carlsson blev en spännande uppgörelse som inte heller blev klar förrän i allra sista rutan. Stefan hade behövt ytterligare en strike i sista rutan, men en kägla stod kvar efter första slaget och Powalko kunde gå vidare. I matchen om tredje pris var Stefan dock aningen vassare än Börje Brunsjö. Resultat: Semifinaler: Krister Schildt—Börje Brunsjö 4—2; Jonny Powalko—Stefan Carlsson 4—2. Final: Krister Schildt—Jonny Powalko 4—0. Match om 3:e pris Stefan Carlsson—Börje Brunsjö 4—0.

Kulturnämnden gjorde på onsdagen en rundvandring i Atvidaberg varvid man besåg olika kulturbyggnader i samhället. Med Gösta Adelsvärd som ciceron orienterades ledamöterna om tillkomst och användning av Alundamagasinet, musikpaviljongen i Klockarängen och Krutkällaren. I samtliga fall är det byggnader som uppfördes under förra seklet och har kända arkitekter som upphovsmän. Kulturnämnden har därmed bildat sig en uppfattning om byggnadernas kulturhistoriska värde och deras eventuella framtida användning.

Atvidaberg

Busslinjen till Valdemarsvik olönsam

SJ:s driftsdistrikt i Norrköping har nu redovisat den busstidtabell, som skall gälla under tiden 18 juni 1973—16 juni 1974. Därvid framkommer att vissa linjer är olönsamma och att en del turer indragits. Till grund för den nya tabellen ligger resultatet av en intäcks- och strukturundersökning som gjordes 1972. Vad gäller linje 30 mellan Atvidaberg och Valdemarsvik så säger man att linjen är olönsam och kommer att bli föremål för närmare undersökning i höst. Om ingen förbättring inträder kommer man att dra in linjen helt från och med den 17 juni 1974. Tills vidare nöjer man sig med att justera sön- och helgdagsturerna.

Antalet turer för linje 31 mellan Atvidaberg och Linköping har minskats med en på vardagar. I övrigt har en del tidsjusteringar vidtagits. SoH-turerna på linje 32 mellan Atvidaberg och Västervik har minskats med två. I övrigt tidsjusteringar. Slutligen är linje 39 a mellan Atvidaberg och Linköping över Ringstorp fortfarande olönsam. En SoH-tur åt vardera hållet dras in och tidsjusteringar görs.

Till vikarie vid Atvidabergs kommunbibliotek under sommaren 1973 utsågs vid kulturnämndens sammanträde fil kand Pia Witt, Drängsbo, Atvidaberg.

Lättnad på Åtvids arbetsmarknad men situationen är icke uppklarad

(S)ituationen på arbetsmarknaden i Åtvidaberg har lättat under senaste månaden. Antalet arbetslösa minskade med 22 till 153. Åtvidabergssituationen är ändock långt ifrån uppklarad. Det säger den samrådsgrupp, som bildades i samband med Facitkrisen, i ett uttalande gruppen beslutat göra. Där i bedömer man alla åtgärder från det allmännas sida som betydelsefulla. I linje med detta uttalande ligger följaktligen AB Åtvidabergs Industribyggs beslut att trots nej till AMS-bidrag söka fullfölja uppförandet av tre industrihus på industriområdet vid Fågelsången. På torsdagen beslöt bolaget söka kommunal borgen för detta projekt.

När den samrådsgrupp, som med företrädare för olika grenar inom företaget, olika personalgrupper, kommunen och arbetsmarknadsverket funnits till alltsedan första varslat vid Facit var samlad i februari i år gavs en ganska utförlig information om framtiden vid företaget. Med undantag för vissa svårigheter för tjänstemännen såg vi då ganska gynnsamt på situationen och det gör vi fortfarande, säger länsarbetsdirektör Lars-Gösta Skogh efter gruppens senaste sammanträde.

Därvid framkom att det skall läggas över bla en del automatsvarningsverksamhet till Örsättersfabriken. Till detta skall tas in en del ungdomar från Åtvidaberg och länsarbetsnämnden hjälper till en del med utbildningsstöd.

— Men vi bedömer det ändå så inom samrådsgruppen att Åtvidabergssituationen långt ifrån är uppklarad. Vi antog också ett uttalande från gruppen, där detta understryks och där vi framhåller att vi ser alla åtgärder från det allmännas sida, som kan göras kommunalt och lokaliseringsmässigt vara av vikt och värde, säger länsarbetsdirektören.)

Antalet arbetslösa i Åtvidaberg har under den senaste fyraveckorsperioden minskat med 22 till 153. Det framgår av den arbetslöshetsräkning som arbetsförmedlingen i Åtvidaberg nu utarbetat. I huvudsak är det åldersgruppen 18—39 år som minskat i antal. För en relativt stor del av nyanställningarna svarar Facit. Företaget söker också genom arbetsförmedlingen i Åtvidaberg personal till ett tjugo-tal tjänster. Sammanlagt finns det ett drygt 40-tal lediga platser i kommunen.

Av de registrerade arbetslösa är 115 medlemmar i arbetslöshetskassa. De högsta arbetslöshetssiffrorna noteras för metallarbetare, industritjänstemän, träindustri- och byggnadsarbetare. För den senare gruppen väntas siffrorna stiga inom kort. Å andra sidan föreligger relativt god efterfrågan stiga inom kort. Å andra sidan sidan föreligger relativt god efterfrågan på arbetare inom metallindustrin och inom detaljhandeln. Viss efterfrågan noteras även inom vårdområdet och restaurangnäringen.

Det kan förtjänas påpeka att över en fjärdedel eller 41 personer, av hela antalet arbetslösa är över 60 år. Personer som svårigen kan räkna med att få något arbete. Mer än hälften av samtliga eller 79 är kvinnor. Antalet kvinnor vid samma tid för ett år sedan uppgick till 49. Antalet arbetslösa i Åtvidaberg då var 129 personer.

Också antalet i beredskapsarbete sysselsatta har minskat sedan räkningen för en månad sedan. Nu är 68 personer i beredskapsarbete, en minskning med 12. Av de 68 är 49 ungdom under 25 år. Beredskapsarbeten pågår för närvarande vid rätningen av vägen mellan Åtvidaberg och Klisa, på offentliga institutioner, järnvägsbygget Mormorsgruvan—Vi-

resjö, buskröjning och landskapsvårdande arbeten. Fram till sommaren kommer dessa arbeten i stort att upphöra efter hand.

AB Åtvidabergs Industribyggen beslutade vid sammanträde på torsdagskvällen att hos kommunfullmäktige i Åtvidaberg ansöka om kommunal borgen för 3,6 milj kr för uppförande av tre industribyggnader. Redan tidigare har fullmäktige beviljat bolaget kommunal borgen på samma summa, men då under förutsättning att man fick statsbidrag. När det nu står klart att något statsbidrag inte är att vänta går dock Industribyggen optimistiskt vidare och anholder på nytt om kommunal borgen för projektet. Öavsett om statsbidrag utgår eller inte.

I planen ingår uppförandet av tre industribyggnader i kvarteren Personbilen och Släpvagnen. Industrihusen skall ha en yta av 1 296 kvm och beräknas kosta omkring 1 milj per byggnad. Till detta kommer tomtkostnader med 365 000 kr.

Åtvidabergs Industribyggen avser nu projektering av alla tre byggnaderna. Om borgen beviljas kommer ett industrihus att uppföras omedelbart. Styrelseordförande i bolaget är kommunalrådet Carl-Eric Ahlström som säger att man ursprungligen hoppats kunna skräddarsy lokalerna efter en potentiell företagares behov.

Men genom att nu i stället kunna erbjuda en färdig lokal hoppas man att det skall utgöra ett än mer lockande alternativ för det företag som vill lokalisera sig till Åtvidaberg.

I sin anhållan till kommunfullmäktige säger man att kommunen måste vara beredd på att bolaget inte kan betala några hyror den första tiden. Det är avhängigt av hur snabbt man kan hyra ut lokalerna. Kommunrådet Ahlström säger att man från kommunens sida är mycket angelägen om att få en differentierad arbetsmarknad i Åtvidaberg. Även om nu Facit kommer att nyanställa en hel del personal finns det ingen anledning att slå sig till ro. I Åtvidaberg finns det också utrymme för en större befolkning.

Ytterligare en orsak till att man är angelägen om att snart uppföra ett av industrihusen är situationen för byggnadsarbetarna i Åtvidaberg. För närvarande är tio registrerade arbetslösa. Friställning har aviserats för ytterligare ett 20-tal. Byggnationen av affärshuset i kvarteret Getingen liksom om- och tillbyggnaden av Östergården är klar i sommar respektive i höst. Aviserade projekt är bla skolbygget i Grebo och nytt reningsverk i Åtvidaberg. Men dessa räcker inte till för att sysselsätta alla byggnadsarbetare. Därför skulle uppförandet av en industribyggnad underlätta situationen.

17/4

Länsstyrelsen konstaterar efter att ha gjort ett besök på Facit AB att reningsanläggningen för avloppsvatten från ytbehandlingen på Örsättersfabriken inte fungerar tillfredsställande. En analys visar att avloppsvattnet innehåller stora mängder fosfor, järn, koppar, krom, nickel och zink. Även vid tidigare besök har länsstyrelsen påtalat den låga verkningsgraden hos främst sedimenteringsanläggningen. Eftersom företaget ännu inte lyckats åstadkomma någon väsentlig förbättring ifrågasätter länsstyrelsen möjligheten att med mindre modifieringar förbättra reningseffekten. Senast den 1 juni vill länsstyrelsen ha en redovisning av hur reningsproblemen för den nuvarande verksamheten skall lösas. Slammet från reningsanläggningen tipas för närvarande på en närbelägen mosse. Platsen som tidigare godtagits på försök bedöms nu som helt olämplig. Vid provtagning i utflödet från mossen har man kunnat konstatera att en urlakning av metaller sker. Facit åläggs att finna en annan lösning för kvittblivningen av avskilt slam. Förslag skall inges till länsstyrelsen senast den 1 juni 1973.

18/4



Sedan man rest veden skall milan stybbas. Omkring 60 kubikmeter sågspån går det åt. Gösta Svensson och sonen Bertil vid spakarna hjälps åt med arbetet

Kolmilan har kommit till heders igen

Industriell framställning av träkol i Åtvidaberg

Träkolsframställning är en företeelse som i modern tid förlorat avsevärt i betydelse. Den tillverkning som ännu i dag äger rum sker nästan uteslutande genom så kallad ugnskolning. Men det finns trots allt fortfarande en och annan som framhårdar i att tillverka träkol på det gamla sättet — i kolmilor. En av de sista (?) entusiasterna är förre sågverksägaren Gösta Svensson från Åtvidaberg. Sedan slutet av 30-talet har han haft en eller annan mindre mila i gång bredvid den övriga verksamheten på Tolemåla såg, ett par mil söder om Åtvidaberg. Sågverksdriften är sedan något år tillbaka nedlagd. I stället har Gösta Svensson ökat produktionen av träkol i sådan omfattning att den nu närmast är att betrakta som industriell.

Varför, frågar vi Gösta Svensson, satsar man på en så udda och gammalmodig industri?

— Ja, orsaken är i varje fall inte att järnbruken i landet ökat sin efterfrågan på träkol. Visserligen har jag under ca 15 års tid levererat träkol till Överums bruk. Men den egentliga anledningen är att folk i allt större utsträckning börjat använda utomhusgrillar. Till sådana använder man som bekant träkol. Fast den skall vara elegant förpackad och i lämplig storlek.

På platsen för det nedlagda sågverket i Tolemåla kan man i dag se inte mindre än fem påbörjade, rykande eller färdigkolade milor. När Correspondenten var på besök stod Gösta Svensson just i begrepp att antända en nyuppförd mila.

att få fram riktigt bra träkol krävs såväl kunskap, som teknik och en massa arbete. Till en enda mila går det åt ungefär 150 kubikmeter ved. En som man höll på att resa beräknas innehålla närmare 250 kubik. Som kolved används lövträ, främst ek. Det är tyngre än barrved och ger bättre värme.

Kolveden reser man kring en smal trätrumma, den så kallade tändtrumman. Innerst staplas ganska klen ved, den grövre och svårkolade veden i ett mellanskikt och den klenaste veden ytterst. Det är viktigt att få milan så tät som möjligt. Man kan tala om att milan skräddarsys. För stora luftrum ger till resultat att veden brinner i stället för att kola.

TRE VECKOR

Milan byggs på ett trågolv som står på en kolbotten. När veden är staplad täcks den med gränns eller

mossa så att den yttre täckningen, stybben, hindras från att rasa in i milan. Stybben utgörs av sågspån och lämpligast är sådan som återstår från en tidigare kolning. Gösta Svensson beräknar att det går åt omkring 60 kubikmeter stybb till att täcka en mila. Hela resningen tar ungefär tre veckor.

Från en riktig gammaldags mila kommer röken ur små lufthål i sidan. I Tolemåla har man ett effektivare system. Vid resningen lämnas en luftgång från milans mitt till dess utkant. Öppningen anslutes till en spis med en hög skorsten av plåt. När milan skall tändas gör man först upp en brasa i spisen för att få ett bra inledande drag. Därefter gör man upp eld i tändtrumman genom att släppa ner glöd. Tändtrumman fylls med glöd eller ved i etapper, varefter trumman täcks med ris och överstybbas.

650 GRADER

Själva kolningen sker sedan från toppen, inifrån och neråt utåt. Det utvecklas en ansevärd värme i milan. Man räknar med mellan 550—650 grader.

Att milan är antänd innebär inte att man kan slå sig till ro och vänta på att träkolet skall bli klart. Det tar ungefär tre—fyra veckor för en mila att kola färdigt. Under drifningens gång sjunker milan successivt. Stybbfacket får en benägenhet att bli otätt och det går hål i milan. Då måste man klappa henne. Man säger nämligen hon om en mila. Om inte lufthålen täpps till omedelbart kommer det in för mycket syre och träet börjar brinna.

Under hela kolningstiden turas Gösta och hans son Bertil om att vakta på milan. Minst varannan timma de första dagarna och därefter var tredje eller fjärde timma skall hon ses till. Det innebär nattvak och inte särskilt lustiga arbets-tider.

70 PROC TRÄKOL

När milan så småningom är färdigkolad ska den först ligga ett par dagar. Därefter kväver man elden med plast som läggs över. Helst bör den stå över en månad innan man tar av kolen.

Gösta Svensson räknar med att ca 70 procent träkol återstår av den ursprungliga mängden ved. Det kolnade träet måste också göras konsumentvänligt. När milan har kallnat river man fram träkolet som sedan i en maskin krossas till småbitar. Dessa forslas till en stor behållare. Behållaren är ansluten till en mindre, nybyggd förpackningscentral. Där sitter flinka damer och fyller vackert gula plastpåsar med det färdiga träkolet. Därefter är det klart för distribution till väntande utomhusgrillare.

CHRISTER BERG

BÄST MED EK

Det är inte vilka majbråsar som helst som man sätter eld på. För

Idrottsfolket i Åtvidaberg missnöjt

Massiv protest mot nya bidragsregler

Alltsedan Åtvidabergs kommunfullmäktige i januari beslutade om nya bidragsregler för fritidsverksamheten har ett groende missnöje utbredt sig bland i synnerhet idrottsföreningarna i kommunen. Missnöjet har nu vuxit sig så starkt att man ingått till kommunstyrelsen och fritidsnämnden med två skrivelser i frågan. I den ena avges en skarp protest mot det sätt på vilket reglerna tillkommit. I den andra skrivelsen uttalas som bestämt önskemål att ett sammanträffande mellan berörda parter bör komma till stånd, där de nya bestämmelserna i detalj kan diskuteras.

Den senare skrivelsen har undertecknats av 27 av 32 tillfrågade idrottsföreningar. Man menar att en ingående diskussion är av största vikt då oklarhet tycks råda på många punkter medan bestämmelserna på vissa punkter är helt oantagbara för de flesta föreningarna.

Protestskrivelsen har undertecknats av representanter för 22 föreningar. Enligt skrivelsen protesterar man med eftertryck mot det sätt på vilket bestämmelserna tillkommit. Framför allt vänder man sig mot att kommunen skall bestämma föreningarnas medlemsavgifter. För att få bidrag måste en förening ta ut 20 kr av medlemmar över 18 år och 10 kr av medlemmar under 18 år. I ett demokratiskt land som Sverige och en demokratiskt styrd kommun som Åtvidaberg anser man det vara ett minimikrav att berörda föreningar bereds tillfälle att yttra sig om sina egna medlemsavgifter innan dessa fastställs av de kommunala instanserna.

Samtidigt vill man veta var det i kommunallagarna föreskrivs att villkoret för kommunala bidrag betingas av storleken på föreningarnas medlemsavgifter.

Föreningarna påpekar som en märklig faktor i sammanhanget att fritidsnämnden glömmor bort avgifterna vid den i fritidsnämndens regi drivna fritidsgården med en fritidsverksamhet som är helt finansierad med kommunala bidrag.

De stipulerade medlemsavgifterna kommer att innebära en betydande

höjning för många föreningar och man misstänker att ett betydande bortfall blir följden. Därmed kommer man inte att kunna fylla sin uppgift i samhället, uppgiften att samla allt flera ungdomar till leden.

Man väddar därför till fritidsnämnden att den tar de redan fastställda bidragsbestämmelserna under omprövning. Kravet från idrotten är att beträffande ungdomar under 12 år måste föreningarna själva bestämma medlemsavgifterna i relation till vad som är realistiskt.

Ytterligare ett krav är att den med skattemedel bedrivna verksamheten vid fritidsgården inte får inta någon särställning då det gäller medlemsavgifter. Fritidsgården får inte vara en med idrottsrörelsen konkurrerande verksamhet. Den är och skall vara ett komplement till annan fritidsverksamhet.

Avslutningsvis sägs att det är föreningarnas förhoppning att fritidsnämnden tar upp kravet på ändring av bidragsbestämmelserna till allvarig diskussion och prövning i medvetande om att man inom idrottsrörelsen aldrig har och aldrig kommer att klaga för klagandets egen skull. När man nu protesterar är det för att många föreningar ser sin existens i samhället hotad och detta kan man inte stilla sig på.

En av initiativtagarna till aktionen är K-G Petersson i Åtvidabergs idrottsförening. Det har aldrig varit tal om att driva på föreningarna i den här frågan säger han. Hela aktionen har vuxit fram spontant och

jag har bara hållit i trådarna. Men det är glädjande att se att så många föreningar sluter upp.

Det uppställda kravet på vissa medlemsavgifter har inte bara en principiell fråga, utan har också en praktisk sida. Inom idrotten är vi överens om att höjningen kan innebära ett katastrofalt bortfall av ungdomar. Om man i en familj har bara ett barn som är med i endast en idrottsförening spelar det kanske ingen roll om man höjer summan från tre-fyra kronor till tio. Men om, vilket inte är särskilt ovanligt, det finns flera barn i familjen, som är med i flera föreningar, blir beloppen genast av en annan storlek.

21/4

Fritidsgården prövar ny åldersindelning

Fritidsnämnden i Åtvidaberg beslöt vid onsdagens sammanträde att under våren på försök anordna diskotekkvällar för åldersgruppen 18-25 år. Den vanliga åldersindelningen är 13-20. Det har dock vid olika tillfällen framkommit önskemål om att även ungdomar över 20 år skall få tillträde till diskotekdanserna på fritidsgården. Beslutet, som skall omprövas i höst, kommer inte att inverka på verksamheten för åldersgruppen 13-17 år.

Förra sommaren hölls fritidsgården öppen under vissa tider. Verksamheten slog så väl ut att man beslöt hålla fritidsgården öppen även i sommar. Förestandare blir Bo Södergren med Bo Andersson och Ann Nilsson som hjälpredor.

Vid skolstyrelsens sammanträde på onsdagen beslutades att bland nio sökande till den ordinarie studierektorstjänsten för låg- och mellanstadiet lämna förord till fyra av de sökande i följande ordning: Nils Crusefalk, Veinge, Lennart Gustavsson, Växjö, Gunnar Legnegård, Gävle, och Bert Lind, Horn. Vidare beslutade skolstyrelsen att utbetala 916 kr till föräldraföreningen i Hannäs för de utgifter föreningen haft i samband med återläsningen för de barn som deltog i skolstrejken för tre år sedan.

En mindre trafikolycka inträffade på torsdagen på vägen mellan Grebo och Mormorsgruvan. I en något skymd kurva kolliderade två personbilar med varandra. Den ena bilen blev så illa tilltygad att den delades med körförbud.

Ledare i sommar. Även i sommar kommer Roland Sandberg att fungera som överledare vid badresorna till Örn. Till sin hjälp som underledare får han Sten-Ake "Söla" Andersson, Laila Zackrisson, Marie-Louise Lindblom, Gunnel Wallman, Thomas Wernersson, Christel Andersson och Kenneth Pettersson. Jan-Erik Brodén blir överledare för badresorna till Domarvik, Grävsjön. Underledare där blir Peter Ohlin och Anita Ericsson. Eyggleplatsen i Eksättersområdet får i sommar sin egen bas. Hans namn är Reidar Danielsson. Till simlärare vid Lundby, Taforsa och Målback har utsetts Elisabeth Edlund, vid Byrum Gunnel Jansson och vid Fröjerum och Brotorp Ulla Wallman. Biträdande simlärare blir Monica Persson, Iréne Forsén och Magnus Edlund.

Vid Valborgsfirandet i Åtvidabergs Folkets park kommer Åtvidabergs manskör att medverka med ett vårsångprogram. Åtvidabergarna kommer dessutom avgiftsfritt att kunna dansa och njuta av majbål. Vem som skall hålla värtalet är ännu ej klart. För arrangemanget svarar fritidsnämnden tillsammans med föreningen Åtvidabergs Folkets park och fritidsgården.

Filialchef avtackad. Filialchefen under 18 år vid Göta lantmäns Åtvidabergsexpedition, Bengt Ström, avtackades på onsdagskvällen. De omkring 500 medlemmarna i Åtvidabergskretsen representerades av lantbrukarna Gösta Gagnefeldt och Bertil Ristenstrand, som uppvaktade med blommor och gåvor.

Fritidsnämnden har beslutat bidra med 2000 kr i projekteringskostnader för Sandtagsskolans ytterområde som samplaneras med byggnadskontorets parkavdelning och skolstyrelsen. Nämnden beslöt ge Åtvidabergs bågskytteklubb 1500 kr i bidrag för upprustningen av utomhusbanan vid Sockertoppen. 1500 kr skall fördelas mellan de föreningar som deltog i arrangemanget av sportlovsveckan. Startbidrag med 300 kr utbetalades till den nybildade MUF-avdelningen i Åtvidaberg. Fritidsnämnden beslöt även ge Smyrna församlingen tillstånd att under tiden 6-19 augusti hålla sin tälmöten i Folkets park.

Antalet nybörjare i kommunens skolor läsåret 1973-74 väntas uppgå till 220 barn.

Falerumsbor och vägförvaltningen diskuterade hundraårig stenbro

21/4

Vid ett sammanträde i Ordenshuset i Falerum på tisdagen diskuterades omläggningen av den ca hundra år gamla stenbron över Storån väg 744 vid Falerum. Den nuvarande bron är i dåligt skick och forden med högre axeltryck och bruttovikt än sex respektive tolv ton får inte framföras på bron. Detta innebär att all tyngre lasttrafik är förbjuden. Sammanträdet som utlysts av vägförvaltningen i Östergötlands län leddes av förste vägingenjör Sven Hanson. Vidare deltog ingenjörerna K-E Edström, Sture Håkansson, Claes-Jörgen Rosén, även markvärderingsman, och Ingvar Jonsson. Den senare gav en redogörelse för vägförvaltningens förslag som i stora drag följer det som tidigare utarbetats av vägförvaltningen i Kalmar län.

Den nya bronns totala beläggningsbredd är beräknad till 7,5 meter med en spännvidd av 7 meter. Bron kommer att bli ca 20 meter lång.

Berörda markägare och representanter för Atvidabergs kommun och Forsströms kraftaktiebolag var kallade till sammanträdet och kunde yttra sig över förslaget. Samtliga var överens om nödvändigheten av en ny bro.

En fastighetsägare motsatte sig

dock förslaget som innebär att hans boningshus måste rivas eller eventuellt flyttas. Man kom härvid in på alternativet med en hel ny sträckning. Det skulle emellertid medföra ännu större olägenheter och med flera fastighetsägare inblandade. En av kommunens representanter, byggnadschef Yngve Sahlin, föreslog en ytterligare breddning med 1,5 meter för att kunna få en särskild gångbana. Förslaget motiveras med att ett

stort antal barn dagligen måste passera bron.

Förslaget kommer att överlämnas till och utställas av länsstyrelsen, varöver berörda parter kan inkomma med yttrande inom trettio dagar. Därefter återremitteras förslaget till statens vägverk för beslut när arbetsplanen vunnit laga kraft. Eventuellt kan en ny bro vara färdig redan i slutet av nästa år.

BRITA PETERSSON



Den hundraåriga stenbron vid Falerum har snart tjänat ut. Vid ett möte i Falerum mellan representanter för vägförvaltning, markägare och kommun var man överens om att en ny bro behövs

24/4

Tipspromenaden på långfredagen som anordnades av Atvidabergskorpen hade lockat närmare 60-talet deltagare. I det gråkalla vädret gick man ca fem km. Stickans längd var 552 mm. Segraren Elis Svensson, som hade svarat rätt på alla frågorna, hade angivit 553 mm. Priser utdelades också till Märta Svensson, Birgitta Jonsson, Göran Gustafson, Ann-Sofie Gustafson och Sylvia Gustafson, alla tio rätt.

Operetten Viktorias husar med musik av Paul Abraham och i regi av Gösta Carpner framfördes på Godtemplargården i Atvidaberg på långfredagen. För framförandet svarade Norrköpings amatörteater som är en kamratförening ansluten till NBV. Hela teatergruppen bestod av 28 personer. Operetten spelades upp inför en entusiastisk publik på drygt 70-talet personer. Särskilt uppskattades Hedi Fromhold i rollen som Viktoria och Olle Samuelsson som kalfaktorn Janczi. Färggranna kostymer och dekorationer förhöjde stämningen. Efter operetten följde kaffeservering och aftonen avslutades med dans.

Pingstkyrkan var fylld till sista plats när Smyrnaförsmilingen i Atvidaberg på onsdagen gästades av lilla kören och stora strängmusiken från Sionförsamlingen i Linköping. Kör, strängmusik och solister under ledning av musikdirektör Lars-Erik Holgersson framförde ett omväxlande sång- och musikprogram. Talare var Sionförsamlingens föreståndare pastor Karl-Erik Heinerborg.

Det traditionella allkristna mötet i Pingstkyrkan på långfredagen samlade fullsatt lokal. Talare vid mötet var komminister Arne Nilsson, pastor Lennart Rydmark och kapten Eivor Gerd. Kyrkans barnkör under ledning av musikdirektör Ingemar Ericsson medverkade liksom Allianskören med Lennart Nilsson som dirigent. Mötesledare var pastor Börje Holm.

En körkortslös yngling från Atvidaberg greps natten till långfredagen som misstänkt för rattfylleri. Patrullerande polis upptäckte en personbil som framfördes på ett vingligt sätt. Föraren hade så dålig kontroll över fordonet att han, när han skulle stanna för polisens stopptecken, törnade emot polisbilen. Sedvanligt blodprov togs på ynglingen.

Lugn påskhelg. Från polisen meddelas att årets påskhelg har varit av det lugnare slaget i Atvidabergstrakten. I vanlig ordning har naturligtvis en hel påsksmällare och raketer bränts av. Men det hela har stannat vid några mindre ingripanden.

24/4

Färre Atvidabergsbarn söker daghemsplats

På grund av minskade arbetstillfällen i Atvidaberg var efterfrågan på platser vid Alundagården under 1972 lägre än tidigare år. Sammanlagt finns plats för 57 barn och vid årets slut var 47 barn inskrivna. Det är främst på fritidshemmet som platser funnits och finns disponibla. Det konstateras i barnavårdsnämndens årsberättelse.

Alla anmälda sexåringar och någon enstaka femåring har kunnat beredas plats vid tätortens fyra förskolor. Man har haft 20 barn på vardera Grangården, Sunnebogården, Edbergagården och Eksättersgården. För ett 30-tal barn som inte kunnat få plats på den närmaste förskolan har skol-skjutsar anordnats.

Under 1972 var 116 barn mot 98 året innan inskrivna i familjedaghemsvärksamheten. Vid årets slut var 87 barn placerade, varav 20 skolbarn. Genom nämndens försorg erhöi 21 barn sommarvistelse i av barnavårdsnämnd godkänt hem eller sommarkoloni. Den sammanlagda kostnaden uppgick till 19 209 kr, varav barnavårdsnämnden bidrog med 14 503 kr.

Under 1972 föddes inom kommunen av moder tillhörande Atvidabergs-

kommun 33 barn utom äktenskapet, vilket är en ökning med sju jämfört med föregående år. Hela antalet levande födda barn inom kommunen var 173 mot 167 under 1971. Under året hade 48 barnavårdsmannaskap tillkommit och sammanlagt stod vid årets slut 234 barnavårdsmannaskap under nämndens tillsyn. Under året har allmänna barnbidrag utgått till drygt 1 700 bidragsmottagare avseende ca 3 000 barn.

Under 1972 omhändertogs fem barn för samhällsvård. 24 ärenden har handlagts beträffande förebyggande åtgärder, varav antalet nya övervakningar uppgick till nio. Utredningar har i 25 fall gjorts enligt barnavårdslagen vilka inte föranlett ytterligare åtgärd. Nämnden har haft elva ärenden beträffande fylleriföreseelser och fem beträffande alkoholpåverkan. 14 yttranden har lämnats till åklagarmyndighet varav 13 med tillstyrkan om åtalsunderlåtelse. I tre fall har man yttrat sig angående parts lämplighet att handha vårdnaden om minderåriga barn. Man har uttalat sig i två adoptionsärenden. Vid årets slut fanns 46 fosterbarn i kommunen, vilket är en ökning med fem. Barnavårdsnämnden har meddelat tillstånd att mottaga fosterbarn beträffande 24 barn. Utredningar har verkställts beträffande 64 sommarhem och alla godkändes.

Atvidaberg

26/4

En grupp om nio personer som för tio år sedan tog realexamen i Atvidaberg har alltsedan dess träffats årligen. Årets kamratträff ägde rum på långfredagen då man bl.a besåg gruvorna i Bersbo. Ciceroner var Henning Grip och Ingvar Ramstedt.

Årets första turister från Stockholm besökte Atvidaberg under påskhelgen. Turisterna, 50 till antalet, anlände med buss. De guidades till samhällets alla sevärdheter av Ingvar Ramstedt. Mycket belåtna med utflykten återvände de till Stockholm på påskdagen.

Vinglig färd slutade i dike. Polisen i Atvidaberg fick på tisdagseftermiddagen telefonpåringningar från personer angående en bil som framfördes på ett trafikfarligt sätt. Föraren hade uppenbara svårigheter att hålla fordonet på vägen. Nerkörda postlådor och staket var det synliga resultatet. Efter att som kråkan ha slunkit än hit och än dit slank man slutligen ner i ett dike vid Ljungsbövägen. Där hittades fordonet av polisen. I bilen befann sig två redlöst berusade ynglingar i 25-årsåldern hemmahörande i Atvidaberg. De fördes till Linköping för blodprovstagning.

Cykelturen -73 startade på tisdagskvällen. För sjunde året står Atvidabergskorpen som arrangör. Den här säsongen kör man något kortare runder än tidigare. Sträckorna kommer att mäta mellan en och tre mil. Den första turen var ungefär en mil lång och gick till Viresjö och tillbaka. 66 motionscyklister ställde upp i det kyliga vädret. Nästa tur blir om två veckor. Det blir en 18 km lång slinga över Bersbo och Skärsjön.

I OK Ekens regi pågår sedan mitten av mars månad en orienteringskurs som är speciellt upplagd för familjer. Kursen har samlat ca 25 deltagare. Den senaste övningen var upplagd som promenad med åtta kontroller runt sjön Vän, fem km söder om Sätravallen. Den första övningen i maj kommer att förläggas till klubbgården Södra Botorp. Då kommer ÖOF:s instruktör Magnus Haraldsson att medverka.

Facit på väg upp ur vågdalen

Ny elektronräknare tillverkas

— Det råder nu inget tvivel om att Facit är på väg upp ur den vågdal som företaget befunnit sig i sedan ett par år tillbaka. Kundernas tveksamhet har förbytt i tilltro till våra produkter och medvetande om deras värde och företagets dominans. Det gäller hela produktområdet på den svenska marknaden. Det var idel positiva tongångar som uttalades från direktör Göran Arvidsson, platschef på Facit i Atvidaberg, och produktionschef direktör Carl-Olof Larsson, när de båda vid en improviserad presskonferens på onsdagen visade upp Facits senaste produkt på räknasidan. Den nya produkten heter Facit 1145 och är en tryckande elektronräknare, som är konstruerad och tillverkad på Örsättersfabriken i Atvidaberg. I dag inleds en stort upplagd kampanj med temat Facits räknasida. Som den stora nyheten lanserar man där den nya räknemaskinen. 1145 kommer också att vara med på Hannovermässan, där den för första gången visas offentligt.

Både Göran Arvidsson och Carl-Olof Larsson är säkra på att den nya maskinen kommer att vara konkurrensduglig ett par år framöver. Under de senaste åren har stora förändringar präglat området, inte minst beroende på den utveckling som följt med månfärderna. Även om man numera på fabriken byter maskinmodeller som andra byter kostymer räknar man med att 1145 kommer att vara modern längre än andra liknande maskiner.

Den största nyheten med 1145 är att man i en tryckande kalkylator bara har en enda mikrotryckkrets — apparatens hjärta. Föregångaren på Facits program, 1151, hade nio. Med 1151 uppstod stora problem vad gäller leveranser från komponenttillverkaren. För 1145 räknar man med att dessa svårigheter skall reduceras betydligt. På Facit har man ingen information om att någon annan producent av räknemaskiner lyckats med samma konstruktion för en tryckande kalkylator.

200—300 sysselsätts

Om Facitprodukten 1151 sades på sin tid att det var maskinen som skulle rädda Facit. Så långt vill varken direktör Arvidsson eller direktör Larsson sträcka sig beträffande 1145. Men klart är att man ställer stora förväntningar på framtiden. 1145 kommer att utgöra en viktig del av produktionsprogrammet. Under hösten räknar man med att den skall svara för närmare en tredjedel av hela den totala sysselsättningen på Örsätter. Det innebär att mellan 200 och 300 människor kommer att vara direkt sysselsatta i produktionen av maskinen.

Även vad gäller övriga områden i Atvidaberg uttalas klar optimism från de båda cheferna. På Örsättersfabriken har man fortfarande en hel del arbete på stansidan och med bankterminalerna. Många maskiner har flyttats från andra håll till Örsätter. Det gäller exempelvis automatsvarningen från Göteborg, som nu är förlagd till Atvidaberg.

80 nyanställda

Sedan början av året har 51 personer nyanställts på Örsättersfabriken. 25 man har kommit tillbaka till produktionen från en teleteknisk kurs. Rekryteringen av lärlingar är i full gång. En full omgång om 18 elever börjar till hösten sin lärlingstid. På det området har man haft uppehåll i intagningarna under ett år.

På möbel- och träfabriken inne i Atvidaberg har 21 man nyanställts. Tillsammans gör det nya arbetstillfällena för 72 man på kollektivsidan. Nettoökningen av nya arbetstillfällen uppgår till sammanlagt 80 hittills i år. Inom en snar framtid är ytterligare rekrytering av behovet påkallat. Vad gäller möbelfabriken har man under några år hållit igen på investeringarna. Men fabriken ses nu över och investeringar planeras. Detsamma gäller tryckeriet. På den sidan leder det visserligen inte till fler arbetstillfällen. Men de som arbetar där har en tryggad framtid.

På tjänstemannasidan är det fortfarande kärvt. En successiv avgång



Produktionschef Carl-Olof Larsson anser att den nya räknemaskinen kommer att utgöra en viktig del i Facits fortsatta produktion. På bilden visar han upp maskinens "hjärta" en mikrotryckkrets

sker. Allt fler administrativa rutiner överflyttas till annan ort. Men, säger man, tjänstemännen har ändå inte drabbats lika hårt som aviserades i höstas. Många har fått andra arbeten, som blivit lediga beroende på naturlig avgång.

Mer till Örsätter

Ytterligare verksamhet kommer att koncentreras till Örsättersfabriken, aviserar man. Bl a blir fabriken bas för verktygstillverkning, och detaljtillverkning för fler produkter skall förläggas dit. Reservdelslagret i Göteborg försvinner och troligen även det i Malmö. I stället placeras ett centralt reservdelslager i Örsätter. Där räknar man med tio nya arbetstillfällen.

Den tidigare omtalade reningsanläggningen med jobb för omkring 20 man kommer däremot inte till Atvidaberg utan sprids på fler

orter. Bolaget skall dock drivas i egen regi.

Direktör Arvidsson framhåller att verksamheten i USA nu också tagit fart igen. Produktionen där skall snart säljas utanför USA. Praktiskt taget vägg i vägg med den egna fabriken har man komponenttillverkaren med alla de fördelar det innebär vad gäller komponentleveranser.

Kontakterna med japanska Sharp har intensifierats och lett till ett utökat samarbete, särskilt vad gäller de sk displaymaskinerna.

På Facit säger man i dag att det stora felet förra året var att man hade ett för dåligt sortiment. Den bristen skall avhjälpas. Vad gäller räknare är man tryggad inför framtiden. Facit finns på hemmamarknaden, i USA och i Japan.

CHRISTER BERG

Facit på väg upp

Facit är på väg upp ur sin vågdal, och kunderna har återfått sitt förtroende för produkterna, förklarade företaget på en improviserad presskonferens på onsdagen. En tryckande elektronräknare, Facit 1145, är den nya produkt som skall bana vägen.

SIDAN NITTON

26/4

Rekordstort Grebolopp

På söndag är det dags för den tredje upplagan av Greboloppet. Hittills har drygt hundratalet anmälningar kommit in till arrangerande Grebo skid- och motionsklubb. Dagligen droppar fler anmälningar in och det är redan klart att årets starfält blir större än fjolårets med 115 löpare. Man tävlar i fem klasser. Seniorer, yngre och äldre oldboys löper en bana som mäter ca 18 km. Vidare finns två motionsklasser där banlängden är 11 respektive 6 km. Den sista klassen, som är ny för året, har redan lockat en del damer och ungdomar att ställa upp. Start och mål är vid Grebo skola. Starten har Vasaloppskaraktär, dvs är gemensam för alla. Vid 8 km är en vät-skedepå förlagd. I främsta ledet återfinns fjolårets vinnaren Benet-Göran Klintberg, Finspångs AIK, och vinnaren 1971 Per-Olof Antonsson från Skeninge IK.

27/4

Åtvid bygger industrihus för 3,6 miljoner kronor

Åtvidabergs kommunfullmäktige beslöt på torsdagen att teckna kommunal borgen för lån om 3,6 miljoner till AB Åtvidabergs industribyggen för uppförande av tre industrihus i kvarteren Personbilen och Släpvagnen. För projekteringskostnaderna anvisades 90 000 kr. Vidare beslöt fullmäktige att svara för det underskott som bolaget kan få vidkännas om ett industrihus inte kan hyras ut. AB Åtvidabergs industribyggen har nu för avsikt att omedelbart börja bygga ett industrihus.

Kommunfullmäktige beslöt också att bevilja stiftelsen Åtvidabergshem kommunal borgen på 500 000 kr för täckande av hyresförluster under 1972 och 1973. 11 000 kr anvisades till centrala byggnadskommittén för överskrivna anslag i samband med byggandet av Sandtagsskolan. Vidare beviljades anslag med 15 000 kr för inköp och uppsättning av vissa lekredskap, soffor och utförande av grässådd. 7 000 kr anvisades dessutom för samplanering av Sandtagsskolans markområden jämte idrottsplanen och kringliggande parkområden.

Man beslöt mottaga statsbidrag med 18 750 kr för beredskapsarbeten inom vårdsektorn. Avskrivning av kommunala tomtsubventioner till ett sammanlagt belopp av 31 000 kr beslutades.

Fullmäktige beslöt att en beredskapsplanläggning skall genomföras och att 35 000 kr förskottas i avvakten på att statsbidrag utbetalas. Planläggningen skall utföras av kapten Göran Dyrssen, Mulstads gård, Åtvidaberg. Den skall vara avslutad i maj 1974.

Man beslöt anvisa 14 000 kr för flyttning av va-ledningar i Björnsäter. 23 000 kr anvisades för uppsättande

av 750 m stängsel utmed järnvägsspåret Linköping-Västervik vid Eksäter och Krutkällaren. Fullmäktige beslöt slutligen att sälja stadsäga 216 O till Cai Lundberg för 21 700 kr och Prästgården 1:84 till Niels Jensen för 21 500 kr.

27/4

Åtvidaberg

Åtvids hushållsförening har haft årsstämma

Åtvids hushållsförenings årsstämma biföll på tisdagen styrelsens förslag till fördelning av överskottet och fastställde därmed återbäringen för 1972 till 1,5 procent mot 2 procent året innan. I förvaltningsrådet nyvaldes Marianne Carlsson efter Nils Nygren som undangett sig omval. Till ombud vid Kooperativa förbundets årsstämma utsågs Lennart Källqvist, Gösta Hedman, Arne Sjöholm, Östen Gunnarsson och Xenia Hallberg. Stämman beslöt även godkänna de föreslagna stadsändringarna. Balansräkningen som slutar på 15 005 240 kr fastställdes. Av överskottet avsattes 55 500 kr till reservfonden, 18 306 kr till fem procents förränting på insatskapitalet och 296 000 kr till 1,5 procents återbäring.

Affärschef Lennart Källqvist kommenterade verksamhetsberättelsen. Han nämnde att trots en volymminskning har varuhuset ökat sin omsättning under 1972. Jämfört med övriga varuhus och den allmänna handeln som helhet har man klarat sig bra. Då skall man komma ihåg, menade Källqvist, att man haft den allmänna konjunkturen, Facitkrisen och en befolkningsminskning i Åtvidaberg att kämpa emot.

Även om man i Åtvidaberg ligger tämligen bra till vad gäller inköp per invånare så är det både önskvärt och möjligt med större köptrohet från medlemmarnas sida. Visserligen har stormarknaderna i Linköping påverkat försäljningen i Åtvidaberg mindre än väntat, men man skulle ändå önska att åtvidabergarna gjorde sina inköp i den egna orten. Affärschefen ansåg också att man med medlemmarnas stöd skall klara den ökade konkurrensen från det nya affärshuset.

Vidare berörde han kvartersbutikerna i Villahagen och Berg som också 1972 gått med förlust. Man väntar att 1973 skall bli ett ännu svårare år för dessa butiker och deras framtid måste nu allvarigt diskuteras.

På stämman diskuterades också nödvändigheten av sk prisjippon, eventuellt samgående med Linköping och KF:s beslut att lägga ner bageriet i Åtvidaberg.

ÅTVIDABERG

10 % på vårt sortiment

SPECIALERBJUDANDEN

Amorina

PASSA PÅ! - PASSA PÅ!
VID KÖP FÖR MINST 100:—

lämnar vi **10 %** rabatt

CONTINENT DAM- och HERRAVD.

På sommarens Nyheter i

DAMVÄSKOR

lämnas i dag 10 %

MARS
TOBAKSHANDEL



SHOPPING FREDAG

PÅ JÄRNVÄGSGATAN

I DAG FREDAG DEN 27 APRIL

ÖPPET TILL KL 20

LUNCHSTÄNGT KL. 13—14

PS! EXTRA -erbjudande
FRÅN SAMTLIGA AFFÄRER

EXTRA-ERBJUDANDE!
VID KÖP AV VAROR FÖR MINST 50:—

ger vi **10 %**
MÖLLERS

UR - OPTIK - GULD

TILL HELA FAMILJEN!

Passa på att **SKO ER**

VI LÄMNAR **10 %** RABATT

ANITAS SKOR

10 % RABATT

på alla inköp
över 20:—

NINETTE

I dag
erbjuder vi

10 BULLAR

till specialpris

2.50

FRIBERGS

KONDITIONER

PELARGONIER

så långt
lagret räcker

per st **4:—**

ADELSNÄS

BLOMSTERHANDEL

ISGLASS COLA

Dubbelpinne, 21 st
Ord. pris 15:75 NU

4.75

HÅLKAKOR

..... st

0.84



Fynd i presentvaror

EXTRA PRISER PÅ:

Manschettknappar - Berlocker
Guld- och silverringar m. m.

VI LÄMNAR **10 %** RABATT

LINDSTÉNS

SHOPPING FREDAG

Ett parti
Bomullsblazers
St. 161—185
Ord. pris 118:—

Vårt pris i dag **49:—**

10 %

på alla varor



JÄRNVÄGSG. 5

Åtvid får nytt brandlarm



Brandchef Arne Sundqvist, här vid centralapparaten, säger att det nya alarmsystemet medför många fördelar

Från och med måndagen den 30 april upphör Åtvidabergs brandkårs alarmeringscentral. All alarmering som hittills gått över alarmcentralen i Åtvidaberg kommer i fortsättningen att ske genom Linköpings brandkårs alarmeringscentral på tel 90 000. Därmed är Åtvidaberg som sista ort i västra länsdelen ansluten till larmcentralen i Linköping. Till den centralen hör sedan tidigare Motala, Mjölby, Vadstena och Kisa.

Brandchef Arne Sundqvist i Åtvidaberg är mycket positivt inställd till det nya systemet. Det kommer att innebära förbättringar och besparingar över hela linjen, säger han. Tidigare har de brandmän som haft jour måst hålla sig i omedelbar närhet av sin telefon. Nu utrustas de med små behändiga personsökare, vilket medger betydligt större rörelsefrihet i samhället för dem.

Förut har folk kunnat ringa på olika telefonnummer. Nu blir det ett

och samma nummer, 90 000, för alla larm. Vid alarmeringscentralen i Linköping uppger man kommun och ort där hjälpen behövs samt vad larmet avser. Från Linköping går larmet direkt till såväl brandstation som personsökarna i Åtvidaberg. En särskild signal anger om larmet är stort eller litet. Förste man på plats får via direkttelefon med Linköping reda på vart man skall åka.

Det nya systemet som gäller hela kommunen innebär bla att alla brandskåp försvinner. Hela den komplicerade elektroniska apparaturen har tagit fyra veckor att installera och kostnaderna beräknas till ca 106 000 kr. Men man räknar med att så småningom tjäna in den utgiften. Larmcentralen i Åtvidaberg har kostat omkring 21 000 kr årligen. Motsvarande utgift kommer nu att belöpa sig till 8 000 kr. Vidare har man kunnat minska på personalen med tre man.

ÅTVIDABERG

(m)-listan klar

Moderata samlingspartiets kommunfullmäktigelista för Åtvidabergs kommun inför valet i höst har följande utseende: Civilingenjör Åke Elliot, Åtvidaberg, fru Brita Petersson, Hannäs, lantbrukare Carl G Nilsson, Björsäter, ingenjör Ingvar Kindsjö, Åtvidaberg, distriktsveterinär Sten Söderberg, Åtvidaberg, nämndeman Sigvard Tingefors, Falerum, sjuksköterska Ewa Peterson, Grebo, hushållslärare Birgitta Ellwing, Åtvidaberg, åkeriägare Paul Blücker, Gullebo, herr Anders Johansson, Båtvik, fru Ann-Sophie Söderberg, Åtvidaberg, lantbrukare Åke Allard, Grebo, servicechef Sven Carlsson, Åtvidaberg, fru Ingrid Ogenvik, Värna, lantbrukare Anders Eskilsson, Björsäter, fru Britta Göransson, Falerum, lantbrukare Bengt Olsson, Gullebo, friherre Johan Adelsvärd, Åtvidaberg, lantbrukare Torvald Carlsson, Falerum, fru Birgitta Eskilsson, Björsäter, friherre Gösta Adelsvärd, Åtvidaberg, förskollärare Harriet Hydén, Åtvidaberg, fil kand Sture Andersson, Falerum, lantbrukare Bengt Sundström, Värna, tjänsteman Jan Stötsberg, Åtvidaberg, ingenjör Jan Wentzel, Åtvidaberg, lantbrukare Ebbe Fahlstedt, Friggestorp, och tjänsteman Birger Kjellgren, Åtvidaberg.

Lions loppmarknad, som ägde rum på torsdagskvällen vid Stationsladan, hade lockat närmare 300 fyndsökare. Vid såväl själva loppmarknaden som auktionen var det strykande åtgång på möbler av alla de slag, vävstolar, gamla skolplanscher, prydnadssaker och mycket annat. Vid sammanräkningen visade det sig att man sålt och auktionerat bort saker för ca 3 100 kr.

Den 17-årige yngling från Väster- vijk, som greps i samband med en bilstöld i Åtvidaberg för ett par veckor sedan, har vid förhör lättat sitt hjärta ytterligare. Vid en av sina resor i trakten hade han gjort inbrott i ett par byggnader vid ett sommarställe i Rumma. Hur mycket som stulits vet man ännu inte.

Förslaget till utvidgning av byggnadsplan för Berg Norrgård 1:4 har varit utställt för granskning under tiden 19/3-10/4. Då ingen anmärkning inkommit går ärendet nu vidare till kommunfullmäktige.

I en motion till kommunfullmäktige begärde socialnämndens ordförande Eric Jernberg att kommunstyrelsen gör en skyndsamt utredning angående Ingatorpsvägen mellan hälsovårdscentralen och riksväg 35. Herr Jernberg menade att man måste sätta in beredskapsarbeten på mer meningsfulla och bestående åtgärder. Ett lämpligt objekt skulle då vara att förbättra och bredda den ca 200 meter långa vägstubben. En ombyggnad av Ingatorpsvägen skulle också medföra att de invånare som bor söderut på ett bekvämare sätt skulle kunna nå såväl hälsovårdscentralen som Östergården. Motionen remitterades till kommunstyrelsen.

Byggnadslov. Vid byggnadsnämndens senaste sammanträde beviljades byggnadslov för följande byggnationer av enfamiljhus: Bo Karlsson, Prästgården 1:79, Jörgen Jensen, Prästgården 1:84, Peter Ekstedt, Prästgården 1:93, Lennart Jörksson, Blidsäter 1:42, Lars Alfredsson, stadsäga 216 Q, och Bruno Lundqvist, kv Kedjemakaren 4.

ÅTVIDABERG

ABF:s studiecirklar i engelska har avslutats för terminen. Sammanlagt har 116 personer i 13 cirklar studerat engelska. Ett 60-tal deltog i ett avslutningssamkväm på onsdagen. Vid träffen visade James Syme bilder från och berättade om sitt hemland Skottland.

Trimbingon som anordnas av Åtvidabergs IF hade under april månad lockat åtvidabergarna till 1 267 starter. På söndagen noterades 268 starter varav 26 utföll med vinst. Efter som det var sista trimbingon för den här månaden utlottades bland alla startkort en cykel. Arrangören räknar med att fortsätta med bingopromenaderna också i maj, då under delvis andra former.

Hörselfrämjandets lokalavdelning i Åtvidaberg hade möte i Folkets hus på torsdagen. Till ny ordförande efter Ture Ahlström som avgick vid årsmötet utsågs nu fru Brita Wildrot. Vid mötet medverkade polisinspektör Knut Tingebjör som redogjorde för olika sätt att skydda sig mot lägenhetsinbrott.

Fjölårets riksmästare i Ungdomens mopedmästerskap, Magnus Jacobsson från Linköping, vann kvalificeringsomgången i Åtvidaberg på lördagen. Tillsammans med Åke Andersson, Åtvidaberg, går han nu vidare till distriktsfinalen i Österbymo. Resultat: 1) Magnus Jacobsson, Linköping, 0,50; 2) Åke Andersson 1,07; 3) Kjell Svensson 1,41; 4) Jörgen Strömberg 2,17; 5) Roman Stransky 3,21; 6) Bo Göransson 4,18.

Kusinträff i Hannäs. På lördagen hade man samlats till en kusinträff i Bydegården i Kvarnvik. Fru Signe Svensson, Hällingsfall, som var initiativtagare kunde glädja sig åt en god avslutning då 27 av 30 kusiner på möderiet hade hörsammat inbjudan och kom med sina respektive hälfter från olika platser i landet för att träffas och prata minnen. Tre spelemän finns med i släkten. Dessa stod för musikunderhållningen medan man intog en måttid och många passade också på att ta en svängom innan det var dags att ta farväl och återvända till sina hemorter efter ett glatt och trevligt återseende.

Folkparksrenässans i Åtvidaberg

Efter tre år öppnas åter portarna



Efter att ha legat i träda i tre år öppnas folkparken i Åtvidaberg på Valborgsmässoaftonen. Den gamla traditionen med majbål mitt i parken återupptas, säger fritidsintendent Gösta Petersson

Idag, på själva Valborgsmässoaftonen, öppnas åter portarna till Åtvidabergs Folkets park. I tre år har den legat i träda. I Åtvidaberg som på så många andra håll minskade folkparken i popularitet. De allt dyrare artistgagerna liksom nödvändiga upprustningsarbeten tvingade mot slutet av 60-talet föreningen Åtvidabergs Folkets park att lägga ner verksamheten. I höstas väcktes åter tanken att göra folkparken tillgänglig för åtvidabergarna igen. Fritidsnämnden fick i uppgift att rusta upp området och 36 000 kr ställdes till nämndens förfogande.

Fritidsnämndens målsättning är och har varit att till en början ställa parken i brukbart skick. Under vinter- och vårmånaderna har en hel del arbete, det mesta som beredskapsarbete, utförts i området. Den gamla entrén har rivits och ersatts med två mindre biljettkiosker. Man har lagt nytt tak på serveringsbyggnaden och dansbanan har målats om. Runt om i parken har man renast upp ordentligt och en hel del blommor håller på att planteras.

Fritidsintendent Gösta Petersson säger att åtvidabergarna nu är varmt välkomna till sin egen park. Men han hoppas att de inte ställer sig för stora förväntningar att finna en park i absolut toppskick. Åtvidabergs Folkets park är nu i sådant tillstånd att den är användbar, men mycket återstår ännu att göra. — Min förhoppning är, säger fritidsintendenten, att så småningom kunna utveckla området till en dagpark utan särskilda stängsel och öppen för alla. Helst skulle jag vilja se en lekplats av Flintamodell

för barnen, en öppen friluftsscen och kanske en minigolfbana.

Ett av de stora problemen är hur man skall göra med den nära 40 år gamla teaterbyggnaden. Tidens tand har gnagt hårt på den. En upprustning skulle förmodligen ställa sig dyrare än att riva teaterbyggnaden och ersätta den med en friluftsscen. Det är också en tanke som även kulturnämnden och de fackliga organisationerna i sina remissvar varit inne på.

Det är redan klart att det blir en hel del aktiviteter i folkparken i

sommar. I kväll firar man Valborg med majbål och dans. Vårtalet hålls av fritidsnämndens ordförande Olof Sandqvist och Åtvidabergs manskör med Nils Ahlin som dirigent sjunger vårsånger. I morgon kommer demonstrationståget att marschera till Folkets park där departementsrådet Anders Färm skall tala. Yxnerums IF arrangerar en fest i juni och i början av augusti anordnar fritidsgården en tillställning där Åtvidabergs storjazzband skall spela. För att nämna några evenemang.

Greboloppet rekordtävling Västeråsoldboy starkast

Dimmorna hängde hotfullt över Grebo, det lilla samhället mellan Linköping och Åtvidaberg, när starten gick på söndagen för den tredje upplagan av Greboloppet. Av många löpare betecknades dock vädret som idealiskt. Det var mycket syre i luften, ingen vind att tala om, uppehåll i regnandet och lite kyligt. Så skulle det också bli ett rekordlopp i dubbel mening.

I år hade Greboloppet lockat ett rekordstort startfält. Hela 135 löpare, varav tolv damer, ställde upp i de fem klasserna. Start och mål var vid Grebo skola. Starteren Evert Johansson kunde inte riktigt hålla igen löparna utan det blev en liten tjuvstart. Från första stund kunde man se ett par löpare som tänjde litet extra på stegen. Det var Lennart Nilsson från Västerås i yngre oldboysklassen och senioren och vinnaren av premiärloppet 1971 Per-Olof Antonsson från Skänninge.

Vid vätskekontrollen efter ca 8 km hade dessa båda lämnat de övriga löparna efter sig. Först vid kontrollen var Lennart Nilsson. Ca 50 meter efter kom Antonsson och ytterligare ett hundratal meter distanserad var Anders Kasselstrand, Överum. Ungefär två minuter efter västeråsaren befann sig i en mindre klunga fjolårsvinnaren Bengt-Göran Klintberg från Finspång.

Vid tio km hade Antonsson i det närmaste hunnit ifatt Lennart Nilsson. Ända in till målområdet kämpade de båda en spännande duell. Det visade sig emellertid att Lennart hade de bästa krafterna och med ungefär tjugo meters marginal kunde han springa i mål före Antonsson. Segertiden blev 57,46, den snabbaste i loppets korta historia.

Också äldre oldboys sprang långa banan. Bäste man i den klassen var Lars Strand, Skeninge IK, drygt minuten före Peder Malm, KFUM Örebro. Motionsklassen över 11 km vanns av Stefan Öberg, Linköpings GIF. Motionsklass 5 där man sprang 6 km vanns av Ulf Jonsson, Björkfors. Bäst bland damerna blev Anna-Karin Lund, Björkfors, som kom i mål halvminuten före Birgitta Gunnar, Åtvidaberg. System Ingegerd Gunnar belade en hedrande 43:e plats på 11 km-slingan.

Arrangerande Grebo skid- och motionsklubb hade en väl inarbetad funktionärsstab på ett tjugotal personer som såg till att hela loppet flöt friktionsfritt. På mindre än en halvtimme efter att sista man gått i mål kunde man börja utdelningen av resultatlistorna.

Resultat:

Seniorer, 18 km: 1) Per-Olof An-



Per-Olof Antonsson och Lennart Nilsson hade en hård strid om totalsegern

tonsson, Skeninge IK, 57,50; 2) Anders Kasselstrand, Överums OK, 59,09; 3) Bengt-Göran Klintberg, Finspångs AIF, 1,00,31; 4) Villy Lund, d.o, 1,00,35; 5) Gunnar Lindahl, Motala AIF, 1,01,14; 6) Börje Larsson, Skeninge IK, 1,01,26; 7) Lennart Bergström, Åtvidaberg IF, 1,01,50; 8) Ulf Ahlzen, d.o, 1,02,00; 9) Göran Pettersson, IFK Linköping, 1,03,40; 10) Stig Himberg, Skeninge IK, 1,03,45; 11) Håkan Andersson, KFUM Linköping, 1,04,05; 12) Stig-Olof Blom, Stocksätters IF, 1,04,37.

Yngre oldboys, 18 km: 1) Lennart

Nilsson, Västerås IK, 57,46; 2) Arne Sjöman, Ljusfallshammars SK, 1,00,40; 3) Arne Nilsson, Stocksätters IF, 1,02,48; 4) Weine Pettersson, Sya, 1,04,13; 5) Kurt Admyre, Skeninge IK, 1,04,55.

Äldre oldboys, 18 km: 1) Lars Strand, Skeninge IK, 1,00,42; 2) Peder Malm, KFUM Örebro, 1,01,58; 3) Kurt Torell, Skeninge IK, 1,03,00; 4) Gustav Junland, Björkfors GIF, 1,04,49; 5) Sigge Pettersson, Vingåkers IF, 1,05,35; 6) Hans Tapper, Motala AIF, 1,06,02; 7) Gunnar Broling, KFUM Örebro, 1,07,05; 8) Ingeemar Davidsson, IFK Linköping, 1,08,29.

Motionsklass 11 km: 1) Stefan Öberg, Linköping GIF, 42,00; 2) Kent-Ove Pettersson, Skeninge IK, 42,25; 3) Sune Edvinsson, Skeninge IK, 42,37; 4) Lars-Ake Malmberg, Söderköpings IS, 42,50; 5) Swen Walén, d.o, 43,23.

Motionsklass, 6 km: 1) Ulf Jonsson, Björkfors, 25,34; 2) Erik Albin, Linköping, 25,43; 3) Nils-Olof Nilsson, d.o, 25,54; 4) Jan Kieninger, Överums OK, 28,08; 5) Jonns Wallberg, Sya, 28,32.

Massor av bt-priser i Åtvidaberg



En del av de många glada pristagarna vid ungdoms-KM i bordtennis i Åtvidaberg. I främsta ledet klassegrarna Petter Ekvall, Tommy Borell och Lennart Öst

Åtvidabergs bordtennisklubb har avslutat en lång säsong med ungdoms-KM och prisutdelning. Avslutningskvällen bjöd på turneringsspel i fyra pojk- och en flickklass. I pojkklasserna spelade alla mot alla medan flickorna spelade en utslagsturnering. Ordföranden Lars-Ake Gus-

tavsson delade ut massor av plaketter och pristagare i ungdoms-KM var: Pojkar födda 1956-58: 1) Lennart Öst; 2) Thomas Fransson; 3) Kent Kausmann. Pojkar födda 1959-60: 1) Anders Brommesson; 2) Krister Berndtsson; 3) Lennart Pettersson. Pojkar födda 1961-62: 1) Petter Ek-

vall; 2) Per-Olov Karlsson; 3) Tommy Karlsson. Pojkar födda 1963 och senare: 1) Tommy Borell; 2) Ulf Gustavsson; 3) Mats Blomberg; 4) Pär Flood. Flickor födda 1958 och senare: 1) Katrin Wilhelmsson; 2) Yvonne Andersson; 3) Susanne Johansson; 4) Susanne Andersson.

2/5

Åtvidabergskretsens syföreningar har haft gemenskapsdag på EFS-gården i Åtvidaberg. Ca 75 damer och herrar hade samlats vid de dukade kaffeborden. Pastor Rydmark med fru svarade för tal och sång. Distriktsföreståndare Alm berättade om verksamheten i gamla tider.

Frontalkollision mellan två bilar inträffade på söndagen i Hannäs på vägen till Uknä. De båda fordonen möttes i ett backkrön, där det ena kom över på vänstersidan. En man från Edsbruk fick svåra ansiktsskador och fördes i ambulans till region-sjukhuset. Båda bilarna totalförstördes. Från polisens sida uppger man att endast tack vare att samtliga i olyckan inblandade använde säkerhetsbälten slutade inte kollisionen med dödsfall.

Den traditionella vårmarschen, då Åtvidabergs musikkår konserterar på olika ställen i samhället, kommer att äga rum på söndag. Det är 53:e gången som vårmarschen genomförs. Den ca 40 man stora musikkåren utgår redan kl 6 på morgonen från Kopparvällens entré. Konsertplatser blir Sunnebotorget, Gruvgatan-Rönnbärsvägen, Jan Carls väg-Vasavägen, Kaplansgatan-Söderleden, Östergården och hälsövardscentralen. Marschen beräknas vara i sex timmar. Stavförare blir Lars Jarl och dirigent Olle Kvarforth.