

1973

2/1

Åtvidaberg

Museiföreningen Mälen-Lakviks Järnväg har i en skrivelse till Åtvidabergs kommun hemställt om tillstyrkande av vissa arbeten med hjälp av AMS-bidrag vid museijärnvägen i Lakvik. Hos länsarbetsnämnden har föreningen begärt bidrag med 150 000 kr. Kommunstyrelsen i Åtvidaberg beslöt vid torsdagens sammanträde meddela föreningen att man inte vill engagera sig för projektet.

Hemhjälpen. Under tiden 16 november—15 december utförde de drygt 100 hemsamariterna i kommunen 6 830 timmars arbete. Under hela året kom man upp i 51 309 timmar vilket är 309 mer än beräknat.

3/1

ÅTVIDABERG

Varm och nederbördsfattig var december månad i Åtvidastrakten. Inte förrän den 21 uppmättes minusgrader då temperaturen sjönk till minus 0,9. Kallast var det natten till den 23 med minus 4,6. Minusgrader uppmättes även den 26, 29, 30 och 31. Natten till den 23 lade sig isen på sjöarna Bysjön och Glan. I övrigt kännetecknades månaden av förhållandevis varmt väder. Fram till den 17 låg dagstemperaturen på i genomsnitt omkring sju plusgrader. Varmast var det den 14 med 9,6 grader och den 15 och 16 med 9,1. Det är dock notabelt att även december 1971 var osedvanligt varm. Den 21 uppmättes hela 10,6 grader, alltså varmare än någon gång under december 1972. Nederbörden var ringa, endast 12,3 mm. Mest regn föll den 17 då 3,6 mm uppmättes. Antalet regndagar var åtta. I december 1971 föll 49,1 mm.

I EFS-gården hölls nyårsafton nyårsbön under ledning av pastor Lennart Rydmark. Nyårsdagens gudstjänst bar temat Med Gud och hans vänskap, byggd på Rosenius-sången med samma namn. Pastor Lennart Rydmark med fru talade och sjöng. Samma dag besöktes Östergården, där pastor Rydmark till eget dragspelsackompanjemang sjöng läsårsånger.

I Hannäs församling har under 1972 hållits 62 högmässor med sammanlagt 3 326 besökare. 14 nattvardsgudstjänster har hållits med 402 deltagare. Kollektorna har uppgått till 18 070 kr. Den kollekt som vid juldagens högmässa i Hannäs kyrka upptogs till svenska missionen i Kina och Japan fick under den gångna veckan ytterligare gåvor. Bl a hade pensionärerna vid Hannäsgården som ej kunde närvara i kyrkan gjort en egen insamling och det totala slutresultatet blev 1 380 kr.

Antalet invånare i Gärdserums församling minskade föregående år med fem personer till 928. Minskningen är den lägsta på många år. Antalet inflyttade var 72, utflyttade 68, födda 11 och avlidna 20 personer. Fröken Frida Karlsson, Börsebo, född 1878, är äldsta kvinnliga församlingsbo. Bland de manliga är pensionären Sven Gustaf Svensson, Alderdomshemmet, äldst och född 1881.

Oförändrad folkmängd i Hannäs. Antalet invånare i Hannäs församling uppgick vid årsskiftet till 681 personer vilket innebär att ingen ändring i folkmängden ägt rum. Det är första gången på många år som man sluppit notera en befolkningsminskning i församlingen. Så sent som 1971 minskade antalet invånare med 23 personer. Antalet inflyttade var 34, utflyttade 26, födda 8 och avlidna 16 personer. Äldst i församlingen är Amanda Johansson, Björkmon, och Karl Svensson, Dagsberg, båda födda 1883.

Föreståndaren vid Gärdserums älderdomshem, fröken Gunhild Gärme, som vid årsskiftet gått i pension, avtackades på fredagen. Fru Brita Petersson framförde socialnämndens tack. Personal och pensionärer vid älderdomshemmet visade sin uppskattning genom att överlämna en minnesgåva. Fröken Gärme har innehåft befattningen sedan 1960. Samtidigt hälsades den nya föreståndaren fru Margit Törngren välkommen. Älderdomshemmet som har 17 vårdplatser kommer nu att få ytterligare två platser då föreståndarens bostad skall omändras till två pensionärsrum. Eftersom samtliga 103 platser på kommunens fem älderdomshem är belagda och många står ikö kommer detta att utgöra ett välkommet tillskott.

Lugnt är för brandkåren. 1972 blev ett lugnt år för brandkåren i Åtvidaberg, Björnsäter och Falerm. Sammanlagt gjordes 53 utryckningar. Av dessa gällde 7 bränder i byggnader, 8 bränder i bil eller traktor, 3 soteld, 9 skogs- eller gräsbränder, 9 falska alarm, 30ljeskador och 14 olika nödlägen. Normalt räknas med ett 30-tal utryckningar i samband med skogs- och gräsbränder.

Antalet ambulanstransporter i Åtvidaberg uppgick under 1972 till 903. Av dessa utgjordes 81 av olycksfall, medan övriga var sjuktransporter.

4/1

Åtvidaberg

Lärarvikariat. Vid vårterminens början i nästa vecka tillträder fyra nya lärare sina tjänster. I samtliga fall gäller det vikariatsförordnande på en termin, i Sandtagsskolan småskollärare Elisabeth Andersson, i Grebo småskollärare Lena Andersson, i Långbrottsskolan småskollärare Märta Aldenius och i Falerm småskollärare Anette Torstensson.

4/1

Hallrekord i Åtvidaberg

C-klassaren Christer Hjelm, City Club, har verkligen inlett det nya året mycket övertygande. Under nyårshelgen slog han fina 1623 i IF Saabs bowlingtävling Bangen. På tisdagen svarade han för bedriften att putsa det drygt sex år gamla hallrekordet i Åtvidabergs bowlinghall med 1 (en) poäng. Christer var ordentligt i stöten och slutade på 1687. Det tidigare rekordet innehades av Rune Lerneståhl från Eskilstuna. I och med detta leder givetvis Christer Hjelm, BK Slagets nationella tävling som pågår till och med trettonhelgen. Hitills har man haft omkring 150 starter. Också i de övriga klasserna toppas resultatlistorna av Linköpingsbowlare. A-klassen leds av Arne Sörman, IF Saab, 1515, B-klassen av Tore Darander, IF Saab, 1562 och D-klassen av Per Ove Andersson, BK Ettan, 1521.

Blåsippbukett på födelsedagen

Yrkeslärare Hans Andörn, Atvidaberg, kunde på torsdagen presentera sin mor något så pass ovanligt för årstiden som en liten bukett blåsippor då fru Rut Johansson firade sin 57-årsdag. Herr Andörn hittade i onsdags fyra fullt utslagna blåsippor strax utanför Västerby-skolan i Rimforsa där han är lärare.

Före jul inrapporterades visserligen fynd av blåsippor men i och med de kyliga dagarna omkring nyår trodde man att det mesta av den här märkliga vinterns spirande växtlighet hade förfusit.

Men så var alltså inte fallet.

* * *

3/1

De äldres högtid firades traditionsenligt på onsdagen i Frälsningsarmén till vilken ett 80-tal deltagare hade infunnit sig. Högtiden leddes av överste Erik Gustavsson, Stockholm. Strängmusiken deltog. Börje Bjernhagen och Elisabeth Persson sjöng solo medan duettsång utfördes av Börje Bjernhagen och Gunnar Karlsson. De närvarande bjöds på kaffe.

Bilstöld uppklarad. Den bil som på juldagen stals vid en bilverkstad på Grevgatan i Atvidaberg och senare på kvällen också återställdes på samma plats har nu uppklarats av Atvidabergspolisens. Bilen hade "lånats" av två ynglingar i 20-årsåldern från Atvidaberg.

10/1

Humpaloppet inställt

Årets upplaga av Humpaloppet är inställt. På måndagskvällen tvingades skidledningen inom arrangerade Atvidabergs IF konstatera att man nu omöjligt kan genomföra Humpaloppet. Tävlingen skulle ha ägt rum den 14 januari i trakten kring Atvidaberg.

Skidtävlingen har under de senaste åren samlat en mängd deltagare. 1970 hade man omkring 700 deltagare och för ett år sedan genomfördes Humpaloppet av rekordantalet 900 skidlöpare från stora delar av Mellansverige. K-G Petersson som är sekreterare i AIF:s skidsektion säger att man i det längsta hoppats på snö. Någon möjlighet att skjuta på loppet har man inte. Tävlingsdagarna är redan fullbokade.

141

ÅTVIDABERG

23 skidåkare från Åtvid deltar i Vasaloppet

Grönvintern till trots har de tre klubbarna Atvidabergs IF, Grebo skid- och motionsklubb samt Björsätters SK anmält sammanlagt 23 skidåkare till årets Vasalopp. De obefintliga möjligheterna till skidträning på snö har naturligtvis medfört att många hägade har tänkt sig för. Ändå rapporteras det från klubbarna att man ställer upp med i stort sett lika många deltagare som förra året.

Den största truppen skickar AIF som åker med tio man. Mest erfaren i sammanhanget är klubbens ordförande Lennart Ottosson som gör sitt trettonde Vasalopp. I följd. Vidare deltar Henry Svensson med fem lopp bakom sig, Birger Johansson fem, Benny Andersson tre, Arne Sundqvist, Ola Karlsson, Rune Sandahl och Gunnar Sjökvist för andra gången. Debutanter är Stig Karlsson och Arne Gustafsson.

Lennart Ottosson berättar att man har organiserat sitt deltagande väl. Man har egna chaufförer. Under loppet håller man med fem kontroller. Den första redan någon kilometer från starten. Där räknar man med att den mesta "vedhuggningen" skall vara över så att de som eventuellt behöver kan få en ny skida eller trasiga stavar utbytta. Inkvarteringen äger rum hos en privatfamilj mindre än en kilometer från startplatsen. Mat får man hos en annan privatfamilj några hundra meter därifrån. Där får man äta tillsammans med sådana storheter som den ryska truppen med Vedenin i spetsen. Kanske kan det sporra åtvidabergarna till extra fina prestationer.

Från Björsätters SK kommer fem tävlande. Dessa är Gösta Severin som varit med tio gånger, Arne Wallberg nio, Nils Thelander sex, Gunnar Kindgren en och debutanten Per Selin. Liksom AIF har man lyckats lösa inkvarteringsfrågan bra. Man bor bara ett par kilometer från starten. Från Grebo skid- och motionsklubb rapporteras åtta anmälningar.



Semesterstiftelsens ordförande Bror Nilsson vid Facitarbetarnas nya semestergård i Skeppsgården. Den ligger idylliskt i östra Eds församling vid en vik av Östersjön. I sommar står den färdigt att tas i bruk

Ålderdomshem blir semesterhem genom insatser av Facitarbetare

I god tid till semestrarna i år kommer de kollektivanställda vid Facits fabriker i Atvidaberg att återigen få tillgång till en egen semestergård. Då kommer ett års omfattande renoveringsarbeten vid det gamla ålderdomshemmet i Skeppsgården i Östra Eds församling i den inre östgötskärsgården att vara klara. Av det gamla ålderdomshemmet står då inte mer än exteriören att känna igen. Därmed har styrelsen för Elof Ericssons semesterstiftelse för kollektivanställda lyckats lösa ett nära fyra år gammalt problem.

Stiftelsen som bildades i samband med disponent Elof Ericssons 50-årsdag 1935 utnyttjade tidigare Källviks brunn under ett trettiotal år. Fastigheten såldes emellertid 1969. Den hade med tiden blivit tämligen försliten. En ombyggnad var ofrånkomlig och kostnaderna beräknades till omkring en miljon kr, en summa som man inte ansåg sig ha råd med.

Sedan dess har man letat med ljus och lycka efter ett nytt lämpligt ställe. Ett tag övervägde man att köpa

den nedlagda skolan i Yxnerum. Men man kunde dock inte släppa tanken på ett område vid Östersjön. Förra vintern fick man så idén om ålderdomshemmet i Skeppsgården och man började förhandla med Valdemarsviks kommun som ägde fastigheten.

Den 1 juli var affären klar. Köpeskillingen blev 125 000 kr och samtidigt förband sig Valdemarsviks kommun att ordna vatten- och avloppsfrågorna. Det beräknas kosta omkring 30 000 kr.

Det gamla ålderdomshemmet är en tvåvånings röd träbyggnad med brutet tak. Den ligger på en ca 5 400 kvm stor tomt, som slutar ner mot en vik av Östersjön, Edsviken. Platsen är mycket idylliskt belägen, väl skyddad från vind och insyn. Tomten gränsar till ett högt berg som är utomordentligt väl lämpat för både solbad och som kurragömmaställe för lekande barn. På bekvämt gångavstånd står både bad och butik.

Semesterstiftelsens ordförande Bror Nilsson omtalar att semestergården i

färdigt skick kommer att kunna bjuda på 25-30 bäddplatser i elva rum, sex på bottenvåningen och fem på övervåningen. Vidare blir det samlingsrum med TV och en större möblerad hall. Varje rum är försedd med tvättställ och garderob. Källarvåningen har gjorts om helt. Där förläggs matsal och köket, eller husets hjärta som Bror Nilsson föredrar att kalla det. Vidare tillkommer naturligtvis duschrum och bastu samt tvätttrum och en mindre expedition.

Det är ett idogt arbete som läggs ner på byggnaden och tomten där omkring. En stor del av arbetet har utförts på frivillig bas. Bror Nilsson omtalar att uppslutningen och intresset för att hjälpa till i Skeppsgården har varit mycket bättre än väntat. Hittills har 72 man utan ersättning arbetat omkring 2 500 timmar. Naturligtvis måste man lägga ut en stor del av specialarbeten till fackmän. Det gäller elinstallationer, rörarbeten, murararbeten osv. Men många av de anställda som hjälpt till har varit egna villabyggen. Andra har erfarenheter från sitt dagliga arbete som nu kommer väl till pass. Det kan röra sig om målning, tapetsering, småreparationer och röjningar.

Genom de strålande frivilliginsatserna, som mestadels sker under veckosluten och på helgdagar, räknar Bror Nilsson att man kan göra en besparing på omkring 50 000 kr. Genom detta stannar renoveringskostnaderna på ca 160 000 kr, något som semestergårdens besökare så småningom får igen genom minskade uthyrningsavgifter.

Ursprungligen hade man räknat med att bli klar med hela projektet lagom till semestrarna i år. Men det milda vintervädret och den stora frivilliginsatsen har gjort att man nu kanske kan bli klar redan till försommaren. En tidigare besökare av det gamla ålderdomshemmet kommer att få svårt att känna igen sig. Yttertaget har lagts om och hela huset är nymålat i röd färg. Mot sjösidan skall man bygga en altan. Tomten och stranden röjs upp. Brygga och båtar står på önskelistan. Gräsmattor säas och rabatter skall anläggas.

Huset uppvärms nu med el. Innetak, golv och väggar får en grundlig översyn. Det stora arbetet har dock lagts ner i källarplanet. Det gamla betonggolvet har brutits upp och gamla väggar har man flyttat på. Sedan man lagt ett nytt golv har hela källarvåningen indelats efter de nya behoven. Den tidigare tvättstugan skall i fortsättningen tjäna som matsal. Taket får träpanel, golvet isoleras och väggarna skall beklädas.

Bror Nilsson säger att man fått välvillig hjälp från många håll. Inte minst från företagets sida, som ställt tekniker från bygnadsavdelningen och utrustning till förfogande.

Huset blir så ombonat att det skall kunna användas hela året om. Mindre kurser och konferenser kan komma att få sin givna plats härute. Vid semestertid och andra livligt frekventerade perioder har man för avsikt att ha en hushållerska anställd. Men vid kortare besök är det meningen att man skall kunna laga sin egen mat i det moderna köket.

Åtvidaberg

Förrådsbrand i Åtvid. En förrådsbyggnad vid Hyttgården strax utanför Åtvidaberg fattade eld på onsdagskvällen. Brandkåren lyckades snabbt få branden under kontroll och kunde därigenom begränsa elden till att omfatta endast förrådet. Logen till en intilliggande ladugård hade redan börjat brinna när man kom till platsen. I ladugården fanns vid brandens utbrott tio kor och tio kviigor. Lantbrukare Harald Gustavsson, arrendator till gården, lyckades rädda en traktor ur förrådsbyggnaden och hann även släppa ut större delen av djuren ur ladugården. I den eldhärjade byggnaden förvarades säd, en elektrisk motor, en gödselspridare och diverse handredskap. Anledningen till branden är ännu inte utredd.

Åtvidabergs fotoklubb höll på onsdagen ett välbesökt årsmöte i klubblokalen. Ny ordförande efter avgående Bernt Kindvall blev Gunnar Edström, tidigare sekreterare. Till ny sekreterare valdes Jacob Johansson och kassör är Karl-Gunnar Björkman. Medlemsantalet är 36, och under fjolåret hölls tio månadsmöten med omväxlande program. Styrelsen hoppas på större aktivitet och nya medlemmar är välkomna. Till tävlingsledare utsågs Lennart Lundgren. Under året som gått har en vår- och en hösttävling anordnats där det tävlats i såväl färg som svartvitt. En smalfilmstävling har också hållits. I en klubbstävling har Åtvidaberg deltagit tillsammans med klubbarna i Tranås, Södra Vi, Ingatorp och Västervik. Vidare har tävlingsbilder bedömts åt andra klubbar. Klubbmästare för 1972 blev färg Gunnar Edström och svartvitt Bernt Kindvall.

Skolstyrelsen i Åtvidaberg beslöt på onsdagen att godkänna en framställning från Östergötlands taxiförbund om en höjning av skolskjutsar med 9,5 procent från 1 januari. Framställning om tilläggsanslag för de ökade kostnaderna kommer eventuellt att göras senare i år. Fru Ann-Sophie Söderberg nyvaldes i såväl musikstyrelsen som företagsnämnden i stället för Åge Hansen, som undanbett sig omval. Man beslutat utbetala 21 403 kr i elevavgifter till skolor i andra kommuner.

En olyckshändelse i samband med skogsavverkning inträffade på torsdagen i Björsäterstrakten. En skogsarbetare i 50-årsåldern träffades på ena benet av ett fallande träd. Han fördes i ambulans till Regionsjukhuset för omvårdnad. Mannen var vid tillfället ensam på platsen.

3 386 328 kr utbetalades under 1972 i sjukpenning från försäkringskassans lokalkontor i Åtvidaberg. Det innebär en minskning med 93 716 kr jämfört med 1971. Antalet anmälda sjukdomsfall uppgick under året till 8 719 vilket är mindre än under 1971. Orsaken därtill kan, säger föreståndare Elving Andersson, förmodligen sökas i den hongkongepidemi som grasserade under slutet av 1971. I moderskapshjälp utbetalades under året 578 106 kr, en ökning med 84 491 kr. Ersättningar för läkarvård utbetalades med 59 025 kr vilket är 1 276 kr mindre än 1971. Summan avser endast privatläkarvård och tandläkarvård. I reseersättningar utbetalades 332 020 kr mot 323 136 under 1971.

13/1

Åtvidaberg

Bokutlåningen i Åtvid ökade med ca 9 000 band

Under 1972 utlånades totalt 76 518 böcker på de fyra biblioteken och fyra utlåningsstationerna i Åtvidabergs kommun. Det är en ökning med nära 9 000 band jämfört med 1971. Per invånare betyder det 5,86 böcker per år mot 5,15 året innan. Som jämförelse kan nämnas att riksgenomsnittet ligger omkring 6,4 böcker per invånare och år.

På biblioteket i Åtvidaberg utlånades 59 550 band, vilket är en ökning med drygt 6 000. Avdelningen barn- och ungdomsböcker ökade med nära 4 000 till 25 537, medan vuxenavdelningen ökade med 2 000 till 33 501. På biblioteket i Björsäter utlånades 6 019 band mot 3 792 under 1971, Falerum 3 013 (2 350) och Grebo 7 136 (7 284). Siffrorna från utlåningsstationerna var för Fröjerum 76 (51), Kvarnvik 353 (444), Mantorp 109 (107) och Rumma 262 (188).

Beredskapsarbeten för 190 000 kr igångsatta

Länsarbetsnämnden har medgivit att som beredskapsarbeten för en beräknad kostnad av 190 000 kr får utföras landskapsvårdande åtgärder, skogsvård m.m. vid olika platser inom Åtvidabergs kommun. Statsbidrag utgår med högst 50 proc. av den del av arbetet som utförs fram till den 30 april och med 33 proc. för de arbeten som utförs efter detta datum. Det totala statsbidraget beräknas utgöra högst 88 700 kr. Redan på tisdagen började ett lag om ett tiotal personer med röjning vid norra delen av sjön Lilla Ejän. Vidare kommer arbeten att utföras vid Smultronön, i Grebo, Björsäter och Falerumstrakten.

Över 5 900 besiktningar utfördes under 1972 vid Svensk bilprovning i Åtvidaberg. Det är ca 400 fler än under 1971. Ökningen är något mindre jämfört med tidigare år då den legat omkring 10 proc. mot nu dryga sju. Antalet fordon som besiktigades var 4 700. Nära 1 000 hade sådana brister att de måste ombesiktigas. Under 1971 gjordes över 1 000 ombesiktningar på 4 300 bilar vilket innebär att andelen bilar som godkändes vid första besiktningen var större under 1972. Liksom tidigare utgörs de vanligaste felena av brister i belysningen, dåliga bromsar och fel på avgassystemet. Antalet bilar som belades med körförbud var mindre än en proc.

Julen dansas ut i Åtvidaberg på lördagseftermiddagen. Fritidsnämnden står som arrangör för evenemanget. Det blir lekar och ringdans kring granen vid Stora torget. Vidare kommer Åtvidabergs ishockeyklubb med Roland Sandberg och Uffe Blomberg i spetsen att drabba samman med AIF i en hockeymatch. AIF har en inteckning i det vandringspris som sattes upp förra året.

15/1

I väntan på snö...



Bilden togs den 10 januari 1973 och visar skidlöparnas situation denna barmarksvinter. Här är det en grupp från Åtvidabergs IF som under ledning av Arne Ahlsén (till vänster) är redo för ett träningspass i elljusspåret

För skidlöparna har den här vintern hittills varit utan motstycke. Man sliter sitt hår i förtvivlan och avger ljudliga suckar vid varje väderreport. Fortsatt mildt väder, ingen nederbörd väntas, har varit vädergubbarnas stående uttryck. Det är självklart att klubbarna under sådana förhållanden får det allt svårare att engagera sina skidintresserade medlemmar i de tunga träningspassen. Framför allt är det många av de yngre som så här års har tappat den rätta gnistan. I längden är det inte roligt att bara löpträna och höra stavars rassel på sandiga stigar och kommunala motionspår.

En av de drabbade klubbarna i Östergötland är Åtvidabergs IF. Normalt brukar man så här års ha flera mil välpreparerade skidspår i omgivningarna. Skidsektionen räknar normalt omkring 100 medlemmar varav närmare 80 ungdomar i åldern 17 år och yngre.

Än så länge är det bara en av klubbens skidlöpare som hållit igång med tävlingar. Det är Reidar Jansson som förvånansvärt nog har lyckats över förväntan. I Sälenloppet kom han på 16:e plats, mindre än tre minuter efter segraren och

med sådana starheter som Benny Södergren och Nisse Gryt efter sig. Också i Asarneloppet på nyårsdagen placerade han sig som 16:e man.

Förre löparkungen Arne Ahlsén tillhör de aktiva ledarna inom IF:s skidsektion. På onsdagskvällen ledde han som vanligt träning för skidlöparna. Före jul var träningsvilligheten stor, säger han. Nu kan man bara hoppas att skidåkarna håller igång. Det enda vi kan göra är att fortsätta med löpträning och styrketräning.

Under onsdagsträningen kunde Arne glädja sig åt intresse och träningsflit hos medlemmarna. Ett 20-tal, mest ungdomar både pojkar och flickor, deltog i träningen och slet så svetten lackade i elljusspåret bakåt.

För alla de skidentusiaster som trälär i träningslokaler och på motionslingor och vägar kan man bara önska att kung Bore snart visar sig lite mer givmild. Lönen för mödan, målet för all träning nämligen att kunna ställa upp i krävande skidtävlingar tycker man är ett ganska blygsamt krav. För att komma från folk i "snöiga" Nord.

CHRISTER BERG

Nybildad klubb i Grebo lägger 2,5 km elljusspår



Styrelsemedlemmarna Ivan Wallberg och Evert Johansson vid en nyröjd utförlöpa på motionsspåret i Grebo

Det är inte alla skidklubbar som tycker att barmarksvintern enbart är av ondo. I varje fall inte den nybildade Grebo skid- och motionsklubb vars medlemmar just nu är i full fart med att röja ett 2,5 km långt elljusspår i terrängen utanför villabygghusen. Vädret har som bekant varit mycket gynnsamt för den sortens verksamhet.

Klubben bildades så sent som i slutet av november förra året och räknade vid det tillfället 25 medlemmar. I huvudsak var det medlemmarna från Grebo IK:s skidsektion som tog steget fullt ut och bildade en egen klubb. På mindre än två månader har medlemsantalet ökat till 40. Och på aktiviteten är det sannerligen inget fel. Arbetet med motionsslingan är i full gång. Dessutom förbereder sig åtta skidlöpare plus chaufförer och supportrar som bäst för årets Vasalopp.

Sedan julhelgerna har man haft ett tiotal medlemmar ute i skogen för det första besvärliga momentet i projektet att ordna ett elljusspår. Det har gällt trädfällning och röjning av buskar. Slingan blir nära nog exakt två och en halv km lång och får en bredd av sex till åtta meter. Spåret blir lagom kuperat och är så lagt att det skall lämpa sig för skidåkning vintertid.

Klubbens sekreterare Evert Johansson berättar att man hittills lagt ner ca 300 timmars frivilligt arbete men att massor av jobb återstår. Närmast kommer det svåra arbetet

man måste ha maskinell hjälp med. Marken ska jämnas ut och lämpligt underlag läggas. Återstår så också den kanske mest kostsamma delen, nämligen belysningen.

På kommunal håll har man beräknat att elljusspåret kommer att kosta omkring 60 000 kr. Annu har inga anslag beviljats. Spåret dras delvis på kommunal mark och delvis på den Melinska fondens område. De träd man fällt på kommunens mark har klubben fått löfte att sälja. De pengar man därigenom får in, ca 5 000 kr, skall användas i det fortsatta arbetet.

Optimismen är det inget fel på. För vi bara hjälp med stubbrytningen och belysningen så är det andra arbeten som vi till största delen kan klara av själva, säger klubbordförande Bernt Forsberg. Än så länge kan vi inte säga när hela anläggningen blir färdig. Vi får nöja oss med att ta en sak i taget.

Ett problem är också hur man skall lösa frågan med omklädningsrum. Till en början räknar man med att kunna använda lokalerna i Grebo skola. Men man har också börjat kasta längtansfulla blickar på en närbelägen gård som nu endast används av sommargäster. Finge man tillgång till den så hade man därigenom en idealisk lösning. Körväg och parkeringsområde finns. Huset skulle kunna användas inte bara till omklädningsrum utan också som klubbhus med dusch och besty-

ÅTVIDABERG

Atvidabergs MHF:s julfest i hembygdsgården på lördagen fick karaktären av familjefest under god tillslutning. Efter kaffet varvades dans kring granen, jullekar och trolleriunderhållning med film. Erik Rydberg, Brokind, som svarade för lekledning, musik och övrig underhållning tecknade en fin lyrisk slutvinjett med sånginslag av bl a Maria Mucchiano-Johansson.

Atvidabergs scoutkår inbjöd på fredagen kårens ledare och medarbetare till julfest i församlingshemmet. Lekar och sång stod på programmet. Till sången bidrog också ungdomskören, som under Ingemar Ericssons ledning framförde en avdelning sånger i folkviseton. Anne-Sophie Söderberg tog i ord och ljusbilder deltagarna med på en utflykt till Jokkmokk och dess natur. När kårordföranden tackat arrangerade mammagrupperna med Britt Carlsson i spetsen, avslutade komminister Arne Nilsson med några tankar kring det naturliga och äkta i scoutings anda.

Julen dansades ut på Stora torget i Atvidaberg på lördagseftermiddagen. Närmare 400 föräldrar med barn deltog i jullekar och långdans kring den kommunala granen. Fritidsintendent Gösta Petersson ledde evenemanget och för musiken svarade Ottossons trio. Spexmatchen mellan Atvidabergs ishockeyklubb och AIF slutade oavgjort. Avslutningsvis delade två tomtar ut julpåsar till de yngsta.

I Kvarnvik dansade man ut julgranen på fredagskvällen. Det var Hannäs fastighetsägareförening som traditionsenligt svarade för arrangemanget. Till barnens stora förtjusning kom tomten med påsar. Många hade roat sig med att klä ut sig till "knutgubbar" vilket roade deltagarna som trädde dansen till musik av Gullmars.

Hannäs sällskapsklubb hade på lördagskvällen familjefest i Rumma Folkets hus. Den välbesökta sammankomsten upptog först muntrationer för de yngsta med lekar och dans kring granen och tomtebesök. Festen fortsatte sedan med gammaldans. För musiken svarade Gullmars orkester.

I Grebo skid- och motionsklubbs styrelse ingår förutom ordföranden Bernt Forsberg och sekreterare Evert Johansson, kassören Nils Wallberg, Ivan Wallberg och Ingvar Johansson. Man räknar med att snart kunna ge ut ett informationsblad där man talar om vad man håller på med och vilken verksamhet som bedrivs inom klubben.

Rullande "postkontor" ger bättre service

Lantbrevbäraren rår sig själv

"Jag är en lantbrevbärare, jag går i snö och is. Och intet är mig kärare än gå på detta vis." Hjalmar Gullbergs dikt Den tänkande lantbrevbäraren, som skrevs i slutet av 30-talet, är naturligtvis rent ytligt en hel del föråldrad. Numera finns det ingen lantbrevbärare, som nynnande traskar omkring på landsbygden med sin postväska över axeln. Nej, nu sköts brevtidningen mera rationellt. Lantbrevbärarna är bilburna och har ungefärliga tidtabeller som skall hållas. Försändelserna är av många olika slag och kräver en omfattande noggrannhet. Men trots allt finns det — i varje fall i en stadsbos ögon — mycket av idyll kvar. Och tankarna i dikten är på många områden tillämpliga också i dag.

För närvarande finns det 48 lantbrevbärare i det postområde som sorterar under Linköping l. Samtliga bilburna. Postmästare Carl-Gustaf Edlund i Linköping omtalar att man kan räkna med att antalet lantbrevbärare i området kan komma att minska något i framtiden. Dels medför den pågående urbaniseringen i Linköpings närhet att man ersätter lantbrevbäringen med stadsbrevbäring. Det gäller exempelvis Tallboda, som nu omfattar omkring 300 hushåll. Dels återstår eventuellt något rationaliseringsobjekt. Man har medvetet strävat efter att ge så många som möjligt av sina anställda heltidstjänst, vilket tidigare medfört en del hopslagningar av linjer. Men så när som på något område är den processen nu genomförd. Lantbrevbäringen, säger postmästare Edlund, drar man inte in på i onödan. Det är en del av vår service, som vi satsar mycket på. Vi är medvetna om den betydelse som lantbrevbäraren har för dem som bor på landet.

Det ger oss osökt anledning att titta litet närmare på det här med lantbrevbäring, hur en lantbrev-

bärars vardag kan gestalta sig och den betydelse han har för landsbygdens befolkning.

RESANDE POSTKONTOR

Vi fick följa med förste postiljon — det är den officiella beteckningen — Arne Thell från Atvidaberg på en av hans turer. Han kör på en drygt åtta mil lång linje i de östra delarna av Atvidabergs kommun. Att följa Arne på en tur är som att åka med ett resande postkontor, ett, som det skulle visa sig, mycket mänskligt och omtyckt sådant.

Arbetsdagen börjar med den tråkiga men nödvändiga uppgiften att sortera dagens post. Arne Thell och hans kolleger Märta Nyström och Ake Milsten plockar snabbt och vant in tidningar, reklambroschyrer och allehanda försändelser i olika fack. Det blir så småningom några försvarliga buntar per man, som de bär ut till sina högerstyrda bilar. Det gäller också att kontrollera att blanketter, frimärken och stämpel är i vederbörlig ordning. Och innan det riktigt hunnit ljusna ute är man på väg.

81 kilometer kurvig, backig och smal grusväg väntar. Redan vid den första lilla raden av brevlådor står en något frusen äldre dam och väntar. Hej du, Linnéa, var har du på hjärtat då, frågar Arne. Jo, det var ju det här med hyran. Skulle inte Arne vilja vara bussig och... Jovisst. Medan transaktionen görs upp utbyter man tankar om väder och vind. På många ställen längs linjen upprepas proceduren. Här och var står man och väntar på brevbäraren. Det kan gälla frimärken eller paket. Man kanske väntar ivrigt efter ett särskilt brev eller en försändelse. Eller helt enkelt vill språkas vid en stund.

Överallt är det likadant. Gammal som ung, Arne är du och bror med alla. Det är inte särskilt konstigt att man känner nästan alla, säger han. Det ligger i jobbet natur att man kommer i kontakt med dem som bor härute.

FÄGNESAMT

Efterhand som Arne manövrerar fram bilen på de slingriga vägarna stärks man i sin uppfattning att det föreligger en alldeles särskilt fin kontakt mellan landsortsborna

och deras brevvarare. På mer än ett ställe vill man bjuda in honom på en kopp kaffe. Dom är väldigt fägnessamma, säger Arne. Om jag ligger bra till i tidtabellen kan jag stanna ett tag och prata bort en stund. Det märks att det är stunder som många uppskattar.

Den här gången stod det gamla strövsamma paret Mia och Elias Andersson för värdskapet. Elias kom ihåg hur det var förr. Han minns särskilt en lantbrevbärare som gick till fots. Det hände att han drog både släde och kärra efter sig. Var det inte "Sprinten" han kallades?

Men det går inte an att stanna för länge. Det är fler som väntar på post. Här och var sitter en plastbricka fastsatt i brevlådan. Det är tecken på att en "affär" är på gång, att man vill ha besök av brevvararen. Det är något som varje kund har rätt till en eller två gånger i veckan. En service som uppskattas.

INGEN ROBOT

Någon gång händer det att Arne kör fram till huset i alla fall. Det gjorde han nu vid ett tillfälle. Det gällde medicin som skulle lämnas. Visst kunde jag ha lagt flaskan i lådan, säger Arne. Men man får inte vara som en robot. Helt självklart måste man vara mänsklig. På den grunden har vi byggt upp ett stort förtroende för varandra. Dessutom kan det ju vara speciellt bråttom när det gäller mediciner.

POSTFILIAL

På linjen finns det några affärer som naglat sig fast på landsbygden. I en del fall kanske mera av idealitet än av lönsamhet. Hos Bror Nilsson görs ett extra långt uppehåll. Man kan nästan tala om att en mindre postfilial upprättats här. Det är ju naturligt att de närboende passar på att ordna sina affärer samtidigt som de handlar. Färden går vidare mot en av alla dessa "världens ändar". I det här fallet heter stället Gärdsmäs. Det finns bara en väg hit. Här bor makarna Ernst och Alice Wallentin. Ernst, 76 år fyllda och tillhör den sjunde generationen av samma familj som bebott gården, lovordar den moderna lantbrevbäringen. Förr fick man ta sig över halv milen för att få posten. Det var inte alltid man hade tid med det.

FÅ KLAGOMÅL

Klockan hinner bli över två på eftermiddagen innan alla över 200



Den typiska lantbrevbärarbilden. Arne Thell sticker ut huvudet i snöblåsten för att lämna posten vid ett av de många ställen utefter vägen där en rad b revlådor är uppsatta

hushållen fått sin post och sina tidningar. Det kan inte hjälpas, menar Arne, men några måste ju få posten st. I det fallet hjälper inga linjeändringar. Trots allt hör det till ovanligheterna att någon klagat på att morgontidningen inte kommer förrän till eftermiddagskaffet.

När posten är utlämnad återstår ännu en stunds arbete. Nya försändelser och paket har lämnats för vidare befordran. Sortering och redovisning av olika slag av värdeförsändelser skall göras. Först därefter, när det åter börjat skymma, är arbetsdagen slut och Arne Thell kan åka hem till Atvidaberg igen.

TRIVS MED YRKET

I tre år har Arne jobbat som lantbrevbärare men har hela sitt yrkesvetenskapliga liv varit anställd vid posten. Han började redan 1941 efter avslutad skolgång.

— På 60-talet hade jag en kortare tid linjen Halsebo — Forsaström på vikariat. Det var väl då som jag fick smek för lantbrevbäringen. När så den här tjänsten ledigförklarades var jag inte sen att söka den. Kanske ger den mindre i lön än om jag varit kvar i Atvidaberg. Men vad får jag i stället? Jo, ett arbete som jag trivs med. Jag rår mig själv och träffar alla tiders trevliga människor.

Det är ingen risk att jobbet blir enformigt. Alltid är det nya saker som händer. Om det inte är en bidrottning som ska "eskorteras" så kan det vara hundburar. När tiden så någgr kan man sitta och lösa värdagstornen över en kopp kaffe med någon av alla klämmiga

människor. Nej, jag tror inte att jag vill byta arbete.

BÄTTRE SERVICE

Vad säger då ortsbefolkningen? Vi hittade ingen som var negativt inställd. Många hade varit med på den tiden när brevbäringen var mera sporadisk eller när man själv fick gå och hämta posten långväga

från hemmet. Nu blir man nästan in i vardagsrummet serverad av ett rullande postkontor. Som kommer varenda vardag, lördagar inräknade. Mycket bättre kan det faktiskt inte bli.

En lantbrevbärare är ju beroende av att människorna bor kvar på landsbygden. Annars får han ju inte behålla sitt arbete. Nej, jag var

aldrig rädd för den saken när jag började, säger Arne. Under min tid härute har det till och med blivit en del nybyggen. Enligt statistiken var folkmängden status quo under 1972 i de här trakterna. Den sk gröna vägen kanske ger mig mer arbete på linjen i framtiden, hoppas Arne Thell.

CHRISTER BERG



Hos Mia och Elias Andersson gavs exempel på den ömsesidiga kärlek som kan uppstå mellan befolkningen och deras lantbrevbärare. Inte skulle väl Arne åka innan han fått en kaffetar. Och eftersom tidtabellen det medgav så...

Åtvidabergs kommunfullmäktige fastställde nya bidragsregler

Åtvidabergs kommunfullmäktige fastställde vid torsdagens sammanträde det av fritidsnämnden uppgjorda och av kommunstyrelsen godkända förslaget till nya bidragsregler för fritidsverksamhet, sk föreningsanslag. Grundtanken i de nya reglerna, som tidigare redogjorts för i denna tidning, är att man strävat efter att minska på de generella bidragen och i stället ge reglerna en inriktning som ger bättre bidragsmöjligheter till åldersgrupperna 7-25 år. Dessutom

får fritidsnämnden större möjlighet att ge speciella bidrag inom ramen för av kommunfullmäktige anslagna medel.

De nya reglerna skall gälla från 1 januari 1973. En ändring gjordes angående medlemsavgiften. I det ursprungliga förslaget skulle avgiften för åldersgruppen 7-13 år inte understiga 10 kr per år och för gruppen över 18 år inte understiga 20 kr. Detta skall inte gälla förrän från den 1 januari 1975. Föreningarna ges därmed möjlighet till en övergångstid på

två år för att anpassa sina medlemsavgifter till de nya reglerna.

Fullmäktige beslöt mottaga statsbidrag på sammanlagt 167 100 kr för olika beredskapsarbeten. Länsstyrelsen har medgivit att beredskapsarbeten för ungdomar får igångsättas inom områdena kontor, sjukvård, hälsovård, skolexpedition m m för en kostnad av 168 000 kr. Man beräknar att 12 ungdomar kan sysselsättas under månaderna januari-maj 1973. Vidare har länsstyrelsen medgivit att som beredskapsarbete får utföras landskapsvårdande åtgärder, skogs-vård m m inom kommunen för 190 000 kr. Statsbidrag utgår med högst 50 procent på det arbete som utförs före 1 maj och med 33 procent därefter. Kommunstyrelsen har meddelat att man ämnar uppvakta AMS för att få högre statsbidrag än 50 procent. Man hänvisar till att arbetslöshetsläget i kommunen är svårt och att kommunen måste få större statligt bidrag för att ekonomiskt kunna klara de omfattande beredskapsarbeten som erfordras om friställad arbetskraft och ej yrkesutbildade ungdomar skall kunna sysselsättas.

Kommunfullmäktige beslöt följa byggnadsnämndens förslag att återkalla kommunens anhållan om fortsatt byggnadsförbud i centrumområdet. För området kring Katarinavägen, vilket blir föremål för stadsplanändring, kvarstår dock byggnadsförbudet tills vidare.

Fullmäktige antog kommunstyrelsens förslag till remissyttrande över kyrka-stat-beredningens betänkande om Samhälle och trossamfund. Förslaget följer i stort utredningens betänkande.

I kommunstyrelsen fattades beslutet först efter votering. Oenighet hade uppstått om frågan huruvida kyrkan skulle få behålla sin egendom eller om den skulle överföras till den borgerliga kommunen. Även i fullmäktige måste votering tillgripas, varvid kommunstyrelsens majoritetsförslag vann med 19 mot 17 och 5 nedlagda.

Man beslöt även anta en offert från riksförsäkringsverket om ett lån på drygt 1 milj kr. Lånet omplaceras i olika amorteringslån för Östergårdens tillbyggnad, vatten- och avloppsledningar i Örsätter och Åtvidaberg och reningsverk i Grebo och Falorum.

Fullmäktige anvisade 29 600 kr så att skyddad sysselsättning skall kunna ordnas för två personer under 1973. Man beviljade också en framtällning från fritidsnämnden om anslag med 39 100 kr för upprustning av Folkets park så att den kan användas i sommar.

Skolstyrelsens förslag till ny organisationsplan för Åtvidabergs skolkommun godkändes. Från 1 juli 1973 då den nuvarande skolchefen går i pension kommer antalet rektorer att minska med en. Högstadiet utgör fortfarande ett rektorsområde medan de båda rektorsområdena för låg- och mellanstadiet sammanslås till ett med en rektor och en studierektor. Dessutom skall yrkesskolans verksamhet ombesörjas av vuxenutbildningens studierektor.

ÅTVIDABERG

Kyrkorådet diskuterade kyrka-stat

Kyrkorådet i Åtvidaberg har avgivit förslag till yttrande över kyrka-stat-beredningens betänkande. Förslaget skall på måndag behandlas av kyrkofullmäktige som närmast överlämnar det till domkapitlet i Linköping. Kyrkorådet ansluter sig i stort till beredningens synpunkter men gör en del påpekanden. Bl a menar man att beredningen inte kunnat definiera begreppet religionsfrihet tillfyllest.

Kyrkorådet ansluter sig till tanken att begravningsväsendet överföres till den borgerliga kommunen. Men, säger man, kyrkoförsamlingen bör såsom ägare till kyrkogårdarna få viss insyn beträffande skötseln och planeringen av kyrkogårdar intill kyrka. Beträffande kyrkans egendom ansluter man sig till beredningens åsikt att kyrkan liksom nu disponerar över sina egendomar.

Kyrkorådet efterlyser dock ett förtydligande på en punkt. Om oförutsebara förhållanden inträffar varvid den borgerliga kommunen tar över äganderätten till viss egendom, skall avkastningen i detta fall tillfalla kyrkostiftelse, kyrkofond eller annat kyrkligt rättsobjekt? Beredningen utgår från att medlemsantalet inte undergår några större förändringar. Om detta ändå skulle bli fallet önskar kyrkorådet att staten tillförsäkrar kyrkan ekonomiska garantier så att den också i fortsättningen bibehåller karaktären av folkkyrka.

Vid sammanträdet avgav även kyrkorådet förslag till svar på en enkät från Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund. Också här säger man att de presenterade reformförslagen kan accepteras om vissa detaljförslag ändras.

En trafikolycka med två personbilar inblandade inträffade på fredagsförmiddagen vid Kvarnvik i Hannäs. De båda bilarna möttes i en backe, varvid den ena kom för långt ut i vägbanan och förnade emot den mötande bilen. Plåtskador uppstod på de båda fordonen medan förarna, båda från trakten, klarade sig helskinnade från krocken.

Till ny ledamot i kommunfullmäktige efter direktör Gunnar Ericsson som av sagt sig ledamotskapet har efter röstsammanräkning utsetts folkskollärare Gunilla Ekström.

Till borgerliga medlare för åren 1973-74 har Linköpings tingsrätt förordnat socialchef Tord Nilsson och distriktssköterska Alva Jönander.

Drygt 100-falet pensionärer i Åtvidabergs pensionärsförening beskådade och roades av en Frödingkavalkad i Alléskolans aula på torsdagen. För genomförandet svarade hela klass 9 c i Alléskolan. Under ledning av sin svensklärarinna ägnade man mycket tid under höstterminen till kavalkaden. Tidigare har man framfört stycket för både elever och föräldrar. Nu var det som sagt pensionärsföreningens tur att underhållas av det ungdomligt fräscha programmet. Senare på kvällen besågs föreställningen av ett antal ledamöter i kommunfullmäktige i Åtvidaberg.

Hantverkarkvinnorna i Åtvidaberg har hållit årsmöte. I styrelsen omvaldes fruarna Lena Ternstedt och Ingrid Widholm till kassör respektive sekreterare. Klubben har 38 medlemmar. Årsmötet avslutades med samkväm.

Böneveckan för Kristen enhet avslutades på torsdagskvällen med en välbesökt ekumenisk missionshögtid i Åtvids gamla kyrka. Högtiden anordnades av Svenska Journalens läkarmission. Kyrkoherde Anders Andrén, Grånna, höll ett föredrag över ämnet Kristus i en indisk by. Predikan hölls av kommandör Ragnar Ahlberg från Frälsningsarmén. Vidare medverkade överste Helge Larsson som informerade om läkarmissionens arbete. Kontraktspastor Eric Nilsson förrättade altartjänsten. Sång utfördes av kyrkosångare Carl-Erik Olivebring och kören Reflexerna med Vejne Karlsson som dirigent. Organist var musikdirektör Ingemar Ericsson.

En ny politisk ungdomsgrupp, Kommunistisk ungdom, har bildats i Åtvidaberg. Tills vidare verkar en interimsstyrelse med Per Jensen som ordförande. Gruppen tillhör vpk:s ungdomsförbund. Sedan en tid tillbaka har man bedrivit en studiecirkel med rubriken Marxistisk grundkurs. Närmast kommer man att inrikta sig på skolvälet i höst.

ÅTVIDABERG

Åtvidabergs centeravdelning höll årsmöte på Åtvidabergs hotell på lördagen. Ett 50-tal intresserade hade slutit upp. I styrelsen invaldes som vice ordförande Bertil Gustafsson efter avlidne Nils Säberg. Ny kassör blev Robert Rydberg efter Hans Ahlin, Häckla. Herr Ahlin som suttit som kassör sedan 1955 avtackades med blommor. Distriktsombud blev Per-Inge Svensson och Göran Klint. Till ladsstings- och kommunkretsombud valdes Gunnar Carlsson, Stig Johansson, Joel Johansson, Alvar Nilsson, Harry Johansson, Ch Ahlander, Göran Klint och ordföranden Gösta Gagnefeldt. Vidare verkställdes förnominering inför höstens val. Under det gångna året har avdelningen noterat en medlemsökning med ett tiotal personer. Kassan balanserade på 2 922 kr. Före tesupén redogjorde riksdagsman Ake Polstam, Linköping, för kompromissförslaget mellan mittenpartierna och regeringen angående bensinskatten. Vidare informerade han om centerns partimotioner.

NBV-distriktet anordnade under veckoslutet två kurser i Godtemplargården i Åtvidaberg. De båda kurserna hade samlat ett 70-tal deltagare från stora delar av Östergötland. Dels genomfördes en kurs i pinnspets under ledning av kontorist Margareta Nilsson, Linköping, och dels en kurs i Framtidsplanering med yrkesvals lärare Nils Annerud, Linköping, som lärare. Vidare medverkade ämneslärare Olof Söderbäck. Efter lördagens övningar följde tesupé, varvid kammarmusiker Rainer Kuisma, Norrköping, visade hur det går till att spela på marimba. En serie färgbilder från en sommarkurs visades varefter kvällen avslutades med dans.

SALF:s Åtvidabergsavdelning hade samlat till ett välbesökt möte på Bruksmässen på fredagen. Blä diskuterades ingående det nya trygghetsavtalet, där många med tanke på den aktuella situationen i Åtvidaberg hade en hel del synpunkter. Efter rapporter från olika konferenser avslutades mötet med kaffesamkväm.

Föräldrar och målsmän till eleverna i klass 6 vid Falerums skola har haft ett informationsmöte. Yrkesvalslärare Stig Billevik, Åtvidaberg, redogjorde för skolans målsättning och nya metoder. Han gav därefter en utförlig information om linjeval till årskurs 7 och vilka möjligheter som står till buds. Avslutningsvis fick de närvarande tillfälle till en frågestund och samtidigt diskuterades en del aktuella problem.

En singelolycka inträffade natten till söndagen vid Värnakorset i Bersbo. Föraren, en Finspångsbo, kom över på fel sida av vägen med sitt fordon och slog runt nedför en slänt där bilen blev stående på taket. Mannen fördes till regionsjukhuset i Linköping där man konstaterade hjärnskakning och en del blesyrer. Bilen totalförstördes. Anledningen till olyckan är okänd.

30/1

Flera bilstölder, försök till bilstölder och inbrott i garage i Åtvidabergstrakten under veckoslutet klarades upp redan på måndagen. Det var två ynglingar i 16-årsåldern som rymt från en vårdanstalt i Skåne som varit ute på "turné". Rymningen skedde på fredagen. I Norrköping stals en bil, med vilken de åkte till Västervik. Där övergavs fordonet för en annan bil med vilken de körde i riktning mot Åtvidaberg. Vid sjön Antvarden mellan Broddebo och Mosshult körde de i diket och kvadade Västerviks bilen. I Gullebo, ytterligare sex km mot Åtvidaberg, bröt de sig in i två garage. I det ena gjordes ingen åverkan. I det andra försökte de bryta sig in i en bil men misslyckades. Fyra km från Åtvidaberg, vid Häradsområdet, stal de en VW Pickup. Den hittades på måndagseftermiddagen utanför samhället. I Valkareområdet i Åtvidaberg försökte de komma in i en bil. Med ett annat fordon lyckades ynglingarna bättre. I den bilen färdades de till Norrköping, där de greps på måndagen. Troligtvis har de hunnit köra sträckan två gånger. In i mönstret passar även en bensinstöld på lördagsnatten i en manskapsbod vid Sjöanda i Hannäs. Större delen av de övriga gärningarna har pojkarna tagit på sig.

I Pingstkyrkan hölls på lördagen ett välbesökt ungdomsmöte. Journalist Bengt Säker, Örebro, talade och predikade. Ungdomskören Reflexerna sjöng under ledning av kantor Christer Carlsson. Vid söndagens missionsmöte berättade missionär Brita Andersson om missionsarbetet i Tanzania. Insamlingen till yttre missionen inbringade ca 2 200 kr.

Facklig kurs i Åtvid gillar förslag till arbetsmiljölag



Arbetsmiljön diskuterades flitigt på ungdomstinget i Åtvidaberg under veckoslutet. LO-experten Hans Lundgren höll ett föredrag om Arbetskyddet i framtiden

Omkring 80 ungdomar från hela Östergötland deltog på lördagen och söndagen i ett fackligt ungdomsting på Hotell Stallet i Åtvidaberg. Som arrangörer stod FCO-, SSU- och ABF-distrikten i Östergötland. Avsikten med ungdomstinget var att man nu skulle uttala sin uppfattning om arbetsmiljöutredningen.

I dagarna två diskuterades arbetsmiljön. Under rubriken Så fungerar vårt nuvarande arbetskydd anordnades en debatt. I panelen satt LO-experten på arbetskyddsfrågor Hans Lundgren, Carl Eric Peterson från yrkesinspektionen, Göran Karlsson från yrkesinspektionens förtroenderåd, Rune Hanö, Skärblacks, Roland Johansson, Linköping, och Karl Gustavsson, Linköping.

På lördagen höll även Hans Lundgren, LO, ett föredrag över ämnet Arbetskyddet i framtiden. Efter utskottsarbete i olika grupper avsluta-

des lördagen med ett framförande av teaterstycket Marta, Marta.

Söndagen ägnades åt utskottsarbete och plenadiskussion, där flera av ungdomarna rapporterade om egna upplevelser med dålig miljö på olika företag. Slutligen enades distriktsorganisationerna av FCO, SSU och ABF om följande uttalande: Ungdomstinget hälsade med glädje och tillfredsställelse förslaget till ny arbetsmiljölag. Vi vill också framföra vårt gillande av det faktum att alla arbetstagare på det här sättet får delta i remissförandet inför den nya arbetsmiljölagen. Det är vår förhoppning att snabbremissen får stor spridning genom att även arbetarna får säga sitt om hur den framtida arbetsmiljön bäst bör utformas. Vi förutsätter samtidigt att arbetsgivarnas reservation mot skyddsombudens rätt att använda den tid de bedömer nödvändig för skyddsarbetet tillbakavisas.

Socialnämnden i Atvidaberg beslöt vid sitt sammanträde på måndagen att ansluta sig till tanken på en social centralnämnd i stället för som nu ett bibehållande av tre olika nämnder. Tidigare har barnavårdsnämnden beslutat säga nej medan nykterhetsnämnden ännu inte fattat något beslut i frågan. Socialnämnden motiverar sitt ställningstagande med att peka på att man mer rationellt kan ta tillvara på såväl de hjälpbehövandes som kommunens intressen. Vidare kan det många gånger vara svårt att dra gränser för de olika nämndernas ärenden. Med en gemensam nämnd görs situationen mera mänsklig då de sökande inte behöver lotsas mellan olika tjänstemän. Risken för dubbelarbete försvinner vilket skulle förbilliga socialkontorets arbete. I hela Östergötland har man nu bara en liknande indelning som i Atvidaberg också i Ödeshög. Beträffande en förfrågning om lämpligt utnyttjande av den nedlagda skolan i Yxnerum beslöt man förorda att kommunstyrelsen undersöker möjligheten att driva skolan som kurs-, konferens- och lägergård. Vidare borde man söka AMS-bidrag för att snygga upp i området.

Vårdanstalten i Hägerstad besöktes på söndagen av Frälsningsarmén i Atvidaberg. Talare och mötesledare var brigadör Bengt Gustafsson, Norrköping. Stor tillslutning noterades vid sängstunden.

Ett 30-tal arbetsplatsombud från Atvidaberg genomförde under slutet av förra veckan en valupptakskonferens i Mjölby. Arrangör var arbetarekommunen och FCO-avdelningen i Atvidaberg. Ingående diskuterades det kommunala handlingsprogrammet. Till en panel bestående av C-E Ahlström, Lennart Ek och Eric Jernberg kunde deltagarna ställa en rad frågor. Christer Nilsson, Norrköping, höll ett föredrag om socialvården och Stig Eriksson, Norrköping, talade om det fackligt-politiska samarbetet och arbetsplatsombudens arbetsuppgifter. Kursledare var FCO-ordförande Hans Rosengren och arbetarekommunens studieorganisatör Göte Karlsson.

Hemhjälpen. Under tiden 16 december—15 januari utfördes 5 245 timmars hemhjälpsarbete i Atvidabergs kommun. Sammanlagt är det 98 landstings- och kommunanställda som utfört arbetet. Antalet timmar är något under det beräknade månadssnittet. Socialnämnden kräver nu landstinget på 152 368 kr i ersättning för hemhjälpsverksamhet under tiden 16 oktober—31 december.

Atvidabergs diabetesförening höll årsmöte i IVRO-salen på söndagen. Styrelsen med John Wessman som ordförande omvaldes. Under året har man arrangerat ett tombolalotteri och haft upplysningsmöte i Folkets hus. I samband med årsmötet noterades två nya medlemmar och antalet uppgår nu till omkring 40. Som representant för Atvidabergsföreningen i länsföreningens styrelse utsågs sekreterare Hans Gullqvist. Efter förhandlingarna hölls kaffesamkväm.

Pensionärsföreningen och ABF i Atvidaberg stod som arrangörer för ett möte i Folkets hus på måndagen. Närmare 50 pensionärer hade samlats för att lyssna på friherre Gösta Adelsvärd, vilken berättade om gamla och nya Atvidaberg.

Milsimmet i Atvidabergs simhall har inletts. Under den första veckan noterades något av ett rekorddelta-gande då man hade hela 184 starter. 16 veckor återstår nu under våromgången. Varje vecka utlottas sk vekopriser och finalveckan utlottas bland dem som avverkat minst en mil i bassängen två utlandsresor. Första veckans vinnare blev Margit Karlsson, Marita Andersson, Harriet Insulander, Margit Nelly, Eva Danielsson, Siv Dahlquist och Anita Liljegren.

2/2

Atvidaberg

Ulf Nyman vann januariupplagan av Tio i topp, den individuella månadstävlingen i bowling i Atvidaberg. Segrarpoängen blev fina 820. Ytterligare två man kom över partigränsen, nämligen Christer Schildt och Kenneth Dahlgren på 819 respektive 817. Resultat: 1) Ulf Nyman, Facit, 820; 2) Christer Schildt, Bambino, 819; 3) Kenneth Dahlgren, Bambino, 817; 4) Arne Thell, Slaget, 795; 5) Jan Gustafsson, Slaget, 787; 6) Lars-Ake Gustafsson, Facit, 777; 7) Helge Nilsson, Slaget, 772; 8) Henry Åberg, Slaget, 761; 9) Börje Rahmstedt, Slaget, 755; 10) Gunnar Thor, Facit, 750.

3/2

Atvidaberg

Belysningen i Centralskolan

Genom ett par enkla ingrepp i lamphållarna har man nu provisoriskt ordnat belysningen i Centralskolans lågstadieavdelning. Arbetet skall vara klart till måndag morgon. Man kan nu vara säker på att inga fler lampkupor skall ramla ner. Det försäkrar skolchef Gösta Hedman och rektor Lennart Fall.

För att eliminera olycksrisken monterades de aktuella kuporna i de åtta salarna ner i början på veckan. Sedan dess har det elektriska ljuset kommit från de kala glödlamporna, vilket haft en bländande effekt på såväl lärare som elever. Men det akuta problemet är nu alltså löst.

Från skolledningens sida upplyser man att huvudproblemet dock återstår. En ny armatur kommer att installeras så snart den ekonomiska situationen så tillåter. Kostnaderna har beräknats till ca 18 000 kr, medel som skolstyrelsen för närvarande saknar. Då det finns fler bristfälligheter i lokalerna vill man också, för att minska kostnaderna, i görligaste mån utföra allt arbete i samma omgång.

Den 9 april kommer reparationskommittén att visitera kommunens skolor för att undersöka de brister som finns. Yrkesinspektionen har vid besök påtalat den dåliga belysningen. Skolstyrelsen har meddelat att reparationskommittén anhåller om anstånd för de påtalade bristerna till dess att skolstyrelsen erhållit ekonomiska resurser.

Januarivädret. Under januari uppgick nederbörden till 30,5 mm och bestod till största delen av snö eller regnblandad snö. Antalet nederbördsdagar var 15. Mest föll det den 21 då 7 mm uppmättes. Det fanns inget snötäckte vid ingången av månaden. Vid slutet var det mellan 2 och 3 cm. Väderleken var förhållandevis mild. Frånsett de första dagarna var det plusgrader ända till månadens mitt. Kallast var det natten till den 2 då temperaturen föll till -9,4. En hastig förändring i vädret gav till följd att redan den 5 hela 9,2 plusgrader kunde noteras. Som jämförelse kan nämnas att januari 1972 endast hade ett par dagar med plusgrader. Kallast var det då den 14 med -20,4. Samma månad föll 34,1 mm nederbörd och snödjupet varierade mellan 25 och 12 cm. I januari 1971 uppmättes endast 16,9 mm.

7/2

Atvidaberg

Ökad bokutlåning. Antalet utlånade böcker på biblioteket i Atvidaberg fortsätter att stiga. Under januari månad utlånades 6 018 böcker vilket är inte mindre än 939 fler än under januari förra året. Den största ökningen hänför sig till skönlitteratur på vuxenavdelningen som uppgick till 2 638 band eller 646 fler än januari 1972. Antalet utlånade facklitterära böcker uppgick till 1 075 och på ungdomsavdelningen lånades 2 309 böcker. Under månaden spelades 68 skivor. Det är två fler än motsvarande månad förra året.