

1/12

Klart för byggandet av järnväg mellan Mormorsgruvan och Viresjö

Atvidabergs kommunfullmäktige gav vid torsdagens sammanträde klartecken för byggandet av järnvägen mellan Mormorsgruvan och Viresjö. Man beslöt då att mottaga det av arbetsmarknadsstyrelsen beviljade statsbidraget på 840 000 kr på av AMS föreskrivna villkor. Bidraget

utgör 50 proc mot begärda 75 av hela den beräknade kostnaden på 1 680 000 kr. Fullmäktige beslöt också att solidariskt med Atvidabergs Trävaru AB teckna kommunal borgen på ett lån om 840 000 kr för ATA, avsett att finansiera den del av kostnaden som skall bekostas av bolaget. Fullmäktige godkände även den av Baroniet Adelsvärd avgivna skrivelsen om upplåtelse av erforderlig mark för industrispåret. Upplåtelsen gäller för en tid av 30 år.

Det sista beslut som nu skall fattas innan järnvägsbygget kan komma i gång är från trävarubolagets sida. Bolagets styrelse väntas avgöra frågan endera dagen. Kommer man till ett positivt beslut kan arbetet igångsättas omedelbart.

Arbetet med färdigställandet av järnvägen beräknas ge sysselsättning som beredskapsarbete åt ca 20 personer. Järnvägsbank är i dag lagd fem av de totalt 7,2 km och fungerar nu som skogsbilväg. Projektet avser således justeringsarbeten på befintlig bank, nybyggnad av två km bank och spårläggning hela sträckan. Spåret som endast är avsett för industriellt bruk skall vara klart senast den 30 april 1973. Ett villkor som AMS uppställt för att man skall få statsbidrag för ändamålet.

Betydelsen av järnvägens tillkomst mäts inte vara i det kortsiktiga resultatet att närmare 20 personer ges beredskapsarbete några månader framöver. ATA ges bättre möjligheter att utnyttja sågverkets fulla kapacitet. Det gäller särskilt den klen-timmerlinje som blev klar i våras och som kan byggas ut så att man kan säga också grövre timmer. Denna projekterade kapacitetsökning skulle i ett andra stadium enligt en beräkning gjord av ATA för ett år sedan kunna komma att innebära sysselsättning för ytterligare 20 man.

Vidare kan påpekas att en produktionsökning medför ökad tillförsel av köpt råvara vilket i sin tur medför en betydande ökning av arbetstillfällen i angränsande skogsbruk, samtidigt som den egna skogsarbetskraften tillförsäkras fortsatt sysselsättning. Eftersom vidare en stor del av råvaran beräknas tillföras sågverket på lastbil skulle också åkare och entreprenörer kunna ges ökade arbetstillfällen.

Kommunfullmäktige beslöt att mottaga statsbidrag med 548 000 kr för anläggande av reningsverk i Fale-rum. Bidraget motsvarar 75 proc av den av naturvårdsverket godkända kostnaden på 730 000 kr. I bidragsunderlaget har kostnaden för tillfarts-väg och tilloppsledning, 100 000 kr, inte medtagits. Som villkor för bi-draget gäller bl a att hela anlägg-

ningen skall vara klar och tagen i bruk senast den 1 oktober 1973. Arbetskraft för byggnads- och anläggningsarbeten anvisas genom länsarbetsnämnden. Arbetet har i dagarna påbörjats.

För inköp av snökanonutrustning vid Sockertoppen beslöt fullmäktige att teckna kommunal borgen för 20 000 kr åt Friluftsrådets lokalavdelning i Atvidaberg. Som villkor angavs att lokalavdelningen med-gi-ver säkerhetsöverlåtelse i sina byggnader och anläggningar vid skidbacken.

Efter överenskommelse mellan de olika partigrupperna i kommunfullmäktige uppvaktades Atvidabergs FF med 5 000 kr med anledning av att föreningen erövrat det allsvenska guldet. Kommunfullmäktige beslöt anvisa summan ur anslaget för oförutsedda utgifter.

4 400 kr anvisades för kommunens deltagande i gemensam konsultverksamhet i Östergötland. En fristående konsult skall anställas för att på heltid ägna sig åt kontaktverksamhet och med särskild uppgift att för kommunernas räkning arbeta med lokaliseringsfrågor i länet. Den sammanlagda kostnaden uppgår till 106 000 kr per år. För Atvidaberg beräknas det årliga beloppet till 4 400 kr som nu skall upptas i budgeten tre år framåt.

Fullmäktige avslag i enlighet med kommunstyrelsens beslut en anhållan från skolstyrelsen om ett tilläggsanslag på 31 000 kr för underhåll av fastigheter m m. Om åtgärderna måste vidtagas redan under innevarande år föreslås att skolstyrelsen bokar kostnader som utgående förskott och täcker utgiften med anslagna medel i 1973 års budget. Med samma hänvisning avslags en anhållan om 4 500 kr för att utrusta brandväsendets fordon med av trafik-säkerhetsverket fordrade belysningsanordningar.

Man biföll en framställning från fritidsnämnden att Grebo sportklubbs skidsektion får åtaga sig skogsavverkning i det område som är reserverat för elljusspår i Grebo. Den skog som avverkas får sektionen sälja och inkomsterna skall reserveras för framtida behov vid elljusspåret anläggande.

Slutligen beslöt kommunfullmäktige att anvisa 4 000 kr i bidrag till Hannäs bygdegårdsförening. Bidraget skall användas för inrättande av toa-lettrum med WC och tvättställ i Kvarnviks bygdegård.

2/12

Atvidaberg

Björnsäters sportklubb höll årsmöte på onsdagskvällen. Styrelsen med Erik Dahlberg som ordförande omvaldes. Man beslöt att utöka styrelsen med ytterligare en medlem och på den posten valdes Gösta Johanson. Klubben hade vid halvårsskiftet 192 medlemmar. För närvarande har man aktiviteter i fyra sektioner, fotboll, skidor, bordtennis och motionsidrott. Den senare sektionen är för övrigt nybildad och har varit i gång sedan höstens början. I den ingår ett trettiotal aktiva, merparten bestående av personer som tidigare motionerat utan egen organisation. På årsmötet beslöt man också att utöka fotbollssektionens styrelse från fem till tretton medlemmar. Dessa indelas i tre arbetsgrupper. Till fotbollssäsongens början 1973 räknar man med att den nya omklädningspaviljongen skall stå färdig att tas i bruk.

ÅTVIDABERG

Många kyrkbesökare adventssöndagen

Såväl gamla som nya kyrkan i Åtvidaberget var fylld till sist plats när det nya kyrkoåret inleddes med adventsgudstjänst. Kontraktspastor Eric Nilsson var predikant och liturgi i nya kyrkan där trumpeter och basuner blåste in i ett nytt kyrkoår. De välbekanta adventssångerna framfördes av en förstärkt kyrkokör. Som postludium framfördes Advent av Otto Olsson av kören, stråkar och orgel. Organist och körledare var musikdirektör Ingemar Ericsson.

I gamla kyrkan hade högmässan formen av ungdoms- och familjegudstjänst. Man har här en något mer koncentrerad gudstjänstform där församlingen aktiveras mer i både text och kyrkobön. Efter att adventsljuset hade tänts blåstes det nya kyrkoåret in av fyra blåsare. Högmässan leddes av komminister Arne Nilsson. Vidare medverkade en skolkör under ledning av musiklärare Ingrid Olsberg.

Efter de båda gudstjänsterna samlades mycket folk vid kyrkkaffet i församlingshemmet. För vårdskapet svarade Åtvidabergets scoutkår. De församlade underhölls med sång och musik.

På eftermiddagen hölls en speciell gudstjänst för familjer med små barn i gamla kyrkan. Man har funnit att många utnyttjar möjligheten att bevisa en barn gudstjänst. Föräldrarna behöver där inte känna någon press på sig att barnen skall sitta tysta en längre tid. Kyrkoadjunkt Sven Carlsson ledde den välbesökta gudstjänsten där också en barnkör medverkade.

Skyllsöndagen i Åtvidaberget hade trots det kulna och föga julkiska värdet lockat ut en mängd åtvidabergare som promenerade omkring på affärs-gatorna och tittade på butikernas julsmyckning. På eftermiddagen samlades man på Stora torget där Lions Club anordnade sin traditionella julmessa. Smyrna församlingens sånggrupp Reflexerna underhöll varefter det blev dans kring granen. Man hade också möjlighet att närmare beskåda de fem Luciakandidaterna. I övrigt kunde besökarna ägna sig åt alla de tom-bolor och försäljningar av julkorv, choklad, pepparkakor, varma drycker m m som hade ordnats. Även i år deltog lottakören med försäljningar. För barnen fanns också ponnyridning. I pingstkyrkan bjöds de åtvidabergare som så ville på kaffe med dopp. Smyrna församlingens samtliga sånggrupper och solister svarade för ett uppskattat sång- och musikprogram.

Facit vann. Bowlingklubbarna Facit, Slaget och Bambino genomförde på fredagen en klubbmatch. Varje lag ställde upp med åtta man. Man möttes tre och tre på varje bana efter ett speciellt poängsystem. Facit vann på 31 poäng före Slaget på 29 och Bambino på 12. Bästa individuella resultat: Ake Bergström, Slaget 583, Rolf Almborg, Facit 556, Arne Thell, Slaget 556, Bernt Alfredsson, Slaget 549, och Ralf Edström, Bambino 538.

Frälsningsarméns ungdomskår anordnade på lördagen en julmessa som var ganska välbesökt. Messan leddes av ungdomsfanjunkare Börje Bjernhagen som också höll i klubban vid auktionen. Sångare och musikanter deltog tillsammans med servering och försäljning inbringade messan ca 1500 kr.

Åtvidabergets hemvärnskår har haft hemvärnsstämma på Hemygdsgården. Stämman leddes av Karl-Erik Björk. Ny ledamot i förtroendena-mnden blev Hans Johansson. Hemvärnschef Ingvar Arwskog lämnade en redogörelse för det gångna årets verksamhet. Därav framgick att man även i år kunnat notera en medlemsökning. Vid de övningar som genomförts har man haft en nära 80-procentig avslutning. Detta stora intresse hälsades också med stor tillfredsställelse av den nye chefen för Fo 41 huvud överstelöjtnant Lennart Ohlsson när han besökte Åtvidaberget i samband med höstövningen den 18 november. Vid en Fo-tävling belade Åtvidabergets hemvärnslag en femte plats av 30-talet deltagande lag. För förhandlingarna visades hemygdsgården av Ingvar Ramstedt som också läste egna dikter och kåserade om gångna händelser i Åtvid. Vid det efterföljande kaffesamkvämet under höll stjärngossarna Nils Ross, Evald Medling och Rune Thor med sång och musik.

Åtvids Valsens vänner hade på lördagskvällen avslutning i Folkets hus för deltagarna i den gammaldanskurs som pågått under hösten. Ivan Nähdin som är organisatoriskt ansvarig säger att kursen genomförts av ett 70-tal vilket är rekord. Ledare för kursen var Bengt Hellström. Vi har märkt ett tydligt ökat intresse för gammaldans på senare tid vilket inte minst det stora antalet medlemmar, över 600, i föreningen skvallrar om. Det är nu vår förhoppning, säger hr Nähdin, att fler föreningar i Östergötland arrangerar kurser i gammaldans. Förutom att det är utmärkt för den som vill ha motion så passar det för människor i alla åldrar. Vid kursavslutningen deltog ett 100-tal danslystna. Det bjöds på landgång, kaffe och diverse andra festligheter. Därefter valsade man om till musik från Gullmars orkester.

5/12

ÅTVIDABERG

Scoutkårens julbasar anordnades

traditionsenligt av scouternas mam-magrupp i Ungdomsgården på lördagen. Under nära ett års tid har omkring 25 scoutmammor samlats för att tillverka olika hemslöjdsalster till basaren. För barnen hade man ordnat med fiskdamm och visade non-stopfilmer. Ungdomskören under ledning av musikdirektör Ingemar Ericsson svarade för några uppskattade musikaliska inslag. Evenemanget var välbesökt och köplusten mycket god. Tillammans med lotterier, servering och varuförsäljning gav julbasaren en bruttoförtjänst på 6 800 kr, vilket är rekord. Efter söndagens adventsgudstjänster svarade kontaktmammorna inom scoutkåren för kyrkkaffet i församlingshemmet. I slutet av januari verkar mammagruppen i gång sin verksamhet igen.

Grå november. I Åtvidabergetstrakten har november månad varit varmare än normalt och framför allt har det kommit mindre nederbörd än vanligt. Under månaden föll endast 18,9 mm. Som mest uppmättes 5,2 mm den 14. I övrigt är nederbörden ganska jämnt fördelad över ytterligare 16 dagar. Den 18 och 25 var nederbörden i form av snö, men dock i ytterst ringa mängder. Som jämförelse kan nämnas att det uppmättes 63,4 mm i november 1971 och hela 108,5 mm samma månad 1970. Temperaturen har varit något över det normala. Mellan den 15 och 20 uppmättes minusgrader nattetid. Kallast var det den 20 med 7,4 minusgrader. Den 18 var det minusgrader hela dygnet. Då blev det aldrig varmare än minus 1,4. Mellan den 19 och 20 lade sig sjöarna Bysjön och Glan. Men den isen har gått upp igen. Varmast var det den 7 då 12,3 grader uppmättes.

Förskola i Grebo

Åtvidabergets kommunstyrelse beslöt på måndagen föreslå fullmäktige att anvisa 20 000 kr för projektering av en förskola och 15 000 kr för skissritning till skolanläggning i Grebo. I ärendet har som tidigare omtalats, barnavårdsnämnden anhängit om principbeslut om uppförande av förskola med 20 platser i Grebo, färdig att tas i bruk från höstterminen 1973. Enligt uppgift har också ingångsättningstillstånd för låg- och mellansta-dieskola i Grebo beviljats för start i april 1973.

En nyligen upprättad sammanställning över anläggningskostnader för aktuella lokaler i Grebo uppger skol-anläggning inklusive ombyggnad för matsal, projektering och inventarier 1 200 000 kr. Nybyggd förskola 260 000 kr. Nybyggd av bibliotek 130 000 kr och ombyggnad av ett bostadshus till fritidslokaler 65 000 kr.

Styrelsen tillstyrkte vidare borgen på 3,5 miljoner kr till AB Åtvidabergets industribyggen för uppförande av tre industribyggnader för uthyrning i Fågelsångens industriområde.

Man föreslår också att 207 852 kr anvisas för resterande kostnadstäckning för marklösen, husflyttningar och ombyggnadsarbeten, som föranletts av omläggningen av riksväg 35 i Åtvidabergets samhälle. Därmed uppgår kommunens kostnader i samband med genomfartens omläggning till totalt 764 000 kr. För detta har dock kommunen fått vissa markområden och en del tidigare lagda arbeten, som skall belasta kommunen, utförda. Dessa vinster skall redovisas för kommunfullmäktige.

Terapiarbeten försålades genom socialnämndens förorg på Östergården på lördagen. Omkring trettio personer har varit med att tillverka de arbeten som också kan köpas tre månader framöver. Inkomsterna skall användas till inköp av nytt material och även till flitpengar m m till dem som tillverkat terapiarbetena. Under lördagen såldes arbeten för något över 4 000 kr.

Sammanlagt 395 personer testade sina kunskaper i det riksomfattande Trafikantprovet om för Åtvidabergets del ägde rum i postens foajé. Inte mindre än 245 klarade 10 rättsgränser. Svårast att komma upp till det antalet rätt hade demånga mindre barn som försökte. Inom Åtvidabergets trafiksäkerhetskommitté är man nöjd med avslutningen. 1970 då ett liknande prov ägde rum i Åtvidaberget deltog endast 202 personer.

Första kullen vuxenelever klar

På tisdagskvällen var det avslutning för den första kullen elever i den kommunala vuxenutbildningens regi i Åtvidaberg. Tidigare hänvisades de intresserade till Linköping. Under fyra terminer har de tretton eleverna med adjunkt Harriet Schmitt som lärare läst in kompetens i engelska motsvarande den treåriga gymnasiekursen. Varje tisdag har man samlat i Alléskolan och där genomfört tre lektioner. Adjunkt Schmitt omtalar att eleverna, tolv kvinnor och en man, har visat stort intresse för ämnet.

Det är både tacksamt och stimulerande att undervisa människor som är så pass målmedvetna, säger hon. Om detta vittnar inte minst studieresultatet. Gruppens medelbetyg ligger betydligt över de ordinarie gymnasieelevernas. Från början var man närmare tjugo elever, men av olika anledningar har några hoppat av under kursens gång. Efter tisdagens avslutande lektioner hölls en mindre avskedsfest på Stallet.

Företagshälsovård för kommunens anställda

Åtvidabergs kommunstyrelse har beslutat föreslå kommunfullmäktige att inrätta företagshälsovård för kommunens anställda och att förhandla med landstinget om hur det lämpligen bör organiseras. Även vissa arbetstidsförändringar vid kommunalkontoret bifölles. Det innebär dels att man biträder kommunaltjänstemannaföreningens anhållan att flytta lunchtiden från nyåret och dels att man skall arbeta in tid för att bli erhålla sk sommartid under juni.

I ROLLBERNA: Pierre Isaacson, Agneta Munther, Marie Bergman, Berndt Öst.

Broddebo syförening hade missionsauktion i Broddebo missionshus på fredagen. Föreningens ordförande fru Greta Andersson kunde hälsa en fulltalig publik välkommen. I programmet ingick duettsång av Irma och Ingvar Nyström. Den senare höll även en kort andaktsstund. Pastor Nyström höll i klubban under auktionen där köplusten av handarbeten och skänkta varor var god. Toppnoteringen för en hemost på 1,5 kilo var 65 kr. Tillsammans med servering och lotterier inbringade missionsauktionen 4 700 kr, ett rekordresultat för Broddebo syförening. Enligt princip från tidigare år kommer pengarna att ekumeniskt fördelas i missionsarbete i hem- och u-land.

Åtvidaberg

Rättelse. I gårdagens tidning talades om att det varit avslutning för den första kullen elever vid den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg. Det skall rätteligen vara att det är den första gymnasiekursen som nu avslutats. Tidigare har högstadiet kurser i olika ämnen genomförts omtalar studierektor Bo Ahlström.

Arne Thell vann novemberupplagan av Tio i topp, den individuella månadstävlingen i bowling i Åtvidaberg. Segrarpoängen blev 806. Ytterligare två kom över parigränsen, nämligen Göran Bergström och Kenneth Dahlgren. Resultat: 1) Arne Thell, Slaget, 806; 2) Göran Bergström, Slaget, 804; 3) Kenneth Dahlgren, Bambino, 803; 4) Börje Rahmstedt, Slaget, 799; 5) Ove Ericsson, Slaget, 787; 6) Jan Gustafsson, Slaget, 776; 7) Bengt Karlsson, Slaget, 767; 8) Lennart Johnsson, Slaget, 763; 9) Ake Cederblom, Slaget, 758; 10) Rune Andersson, Facit, 743.

Lucia i Åtvidaberg



Monica Gustavsson

Till årets Lucia i Åtvidaberg valdes 16-åriga Monica Gustavsson, bosatt i Mörtetorp strax utanför samhället. Kröningen kommer att äga rum på Luciadagen. Efter kortege genom Åtvidaberg kommer Lucia med sina fyra tärnor Marie Winkler, Anna Söderbäck, Susanne Johnsson och Hellen Danielsson till Sporthallen. Monica Gustavsson skall där krönas av Ralf Edström, varefter sedvanliga gåvor delas ut till de fem flickorna. För underhållningen svarar bl a Maria Mucchiano-Johansson, Åtvidabergs blåsorkester, ungdomskören och manskören.

Skolstyrelsen i Åtvid förordar alt K i Grebo

Skolstyrelsen i Åtvidaberg behandlade vid sitt sammanträde på onsdagen de olika förslagen till skolanläggning i Grebo. Man beslöt följa skolplaneringskommitténs förslag benämnt alternativ K och anhålla hos kommunfullmäktige om 15 000 kr till ritningar för statsbidragsansökan för skolanläggningen. Beträffande förskolans lokaliteter intog man inget principiellt ställningstagande.

Förslaget som skolstyrelsen fastnat för anses ge större framtida expansionsmöjligheter samtidigt som en fristående lekskola omgäende kan komma till stånd med hänsyn till svårigheterna att snabbt kunna frigöra nuvarande hyreslägenheter. Likaså kan en fristående biblioteksbyggnad förverkligas i enlighet med förslaget. Ur miljösynpunkt anses alternativ K som det bästa. Sammanlagt beräknas kostnaderna för skolanläggning, fritidsanläggning, biblioteksanläggning och förskola i anslutning till skollokalerna uppgå till omkring 1,4 milj kr.

Till ledamöter i centrala byggnadskommittén för skolanläggningen i Grebo utsågs skolstyrelseledamoten Berndt Forsberg och rektor Lennart Fall. På tisdagen hade målsmännen i Grebo möjlighet att ta del av förslagen samt yttra sig. Dessa förordade

att förskola bör placeras i gamla lärarbostaden och ej på anvisad plats.

Skolstyrelsen beslöt även att hos kommunfullmäktige tillstyrka ett av skolplaneringskommittén utarbetat förslag till ny organisationsplan för skolkommunen från 1 juli 1973. Nu finns tre rektorer. Enligt skolstadgan har man möjlighet att minska antalet till två. Vidare hänvisas till att utvecklingen pekar på en minskning av klassantalet under de närmaste åren på låg- och mellanstadiet. I och med att skolchef Gösta Hedman avgår med pension vid halvårsskiftet nästa år finns två rektorer kvar vilket skulle motsvara behovet enligt skolstadgan. Det nya förslaget innebär att högstadiet fortfarande utgör ett rektorsområde. De båda rektorsområdena för låg- och mellanstadiet sammanslås till ett med en rektor och en studierektor. Vidare föreslås att verksamheten för yrkesskolan ombesörjes av vuxenutbildningens studierektor.

Till tjänsten som tillsynslärare vid Falerums skola från 1 januari 1972 tillsattes Jan-Erik Brodén. Skolstyrelsen beslöt att hemställa hos länskolnämnden om fortsatt förordnande från 1 juli 1973 för rektor Lennart Fall med 6 år, för rektor Margit Andersson med 4 år och med 6 år för studierektor Olof Sandqvist.

Donation. Biblioteket i Åtvidaberg har av fotograf Ingeborg Thorin i donation erhållit samlade tidningsklipp om Åtvidaberg från åren 1901-1912. I donationen ingår även program från konserter och teaterföreställningar m m i Åtvidaberg från seklets början. Dessutom medföljer ett exemplar av Beskrifning öfver Åtvidaberg med närmaste omgifningar 1911 och slutligen ett exemplar av Nils Sonessons Adelsnåsparken, ett särtryck ur Trädgården nr 10 tryckt 1915.

Bokutlåningen. Under november månad utlånades på biblioteket i Åtvidaberg sammanlagt 5 288 böcker. Av dessa var 2 353 på ungdomsavdelningen, 920 fackböcker och 2 015 skönlitterära band. Antalet spelade grammofonskivor uppgick under månaden till 91.

ÅTVIDABERG

Hur skall nämnden tolka instruktionen?

Flera av de gamla byggnaderna vid Stenhusgatan i Åtvidaberg har under senare år genomgått omfattande renoveringar. Eftersom bebyggelsen där är upptagen på den lista över byggnadsminnen, som anses värda särskilt skydd, har kulturnämnden anhållit i en skrivelse till byggnadsnämnden att man bör få yttra sig om exteriöra ändringar vid ombyggnad av hus av den typ som finns på Stenhusgatan innan byggnadslov beviljas. Vid sitt senaste sammanträde lade byggnadsnämnden kulturnämndens skrivelse till handlingarna. Kulturnämnden har dock inte låtit sig nöja med detta. På måndagen beslöt man att ingå till kommunstyrelsen med en begäran om tolkning av nämndens instruktion. Det gäller särskilt den paragraf där bl a följande står att läsa: Det åligger därvid kulturnämnden att avgiva yttrande i miljöfrågor, liksom taga initiativ i dylika frågor. Med miljö menas här såväl stadslandskapets som kulturlandskapets i övrigt liksom av kulturen mera orörd natur, tex frågor om stads- och byggnadsplanering, kultur- och byggnadsminnesmärken, parker och plantering, naturskydd m m. Till skrivelsen bifogas en av Gösta Adelswård kompletterad förteckning över värdefulla byggnader i Åtvidaberg som tidigare sammanställdes av förre landsantikvarien i Östergötland Bengt Cnattingius.

Artotek i Åtvid. Artotek, dvs utlåning av konst, kommer det att bli i Åtvidaberg med premiär den 15 mars nästa år. På måndagskvällen beslutade kulturnämnden att beställa en kollektion om 40 grafiska blad till en kostnad av 7 000 kr. I kollektionen ingår vidare katalog, broschyrer, emballage m m. För ändamålet har skolöverstyrelsen meddelat att man tilldelar Åtvidabergs kommun 3 500 kr i bidrag. Verksamheten som till en början drivs på försök kallas Artotek -73. Oavsett utgången på försöksverksamheten förblir kollektionen i bibliotekets ägo.

Kulturnämnden vill vänta med rivning i Bersbo

Kulturnämnden i Åtvidaberg har tidigare i höst på remiss från byggnadsnämnden avstyrkt en anhållan från Östergötlands järnvägsmuseum om att få flytta på stationshus och andra byggnader i Bersbo, detta i avvaktan på en utredning. Sedan nämndens förra möte har Gösta Adelswård sammanträffat med riksantikvarien, baron Eric Adelswård och representanter för Åtvidabergs kommun. Vid detta sammanträde beslöt man ge kommunaldirektör Alrik Agerbo i uppdrag att göra en utredning om huruvida byggnaderna i Bersbo kan användas som fritidslokaler. Kulturnämnden säger nu att man bör avvakta med beslut om rivning av byggnaderna tills marknadsundersökningen är klar.

Trivselklubben VI reser hade på söndagen medlemsträff i Folkets hus i Åtvidaberg. Klubbens ordförande Robert Ekström kunde hälsa ett 80-tal deltagare välkomna till några minnas resor. Genom filmer som tagits av Folke Lingebo och Bertil Svensson hade man möjlighet att återuppleva några av de mest uppskattade färderna. Det gällde särskilt fjolårets Norgeresa och årets semesterresa till Kiruna och Narvik med dess midnattssolsvyer. Vid söndagens medlemsträff gästades klubben av representanter från Frälsningsarmén. Det var kaptenerna Elvor Gerd, Åtvidaberg, och Birgitta Cederholm, Norrköping, samt Ritva Lind, Åtvidaberg, som framförde ett omtyckt sång- och musikprogram. Till den musikaliska underhållningen bidrog även Nisse Karlsson och sonen Per-Arne på dragspel respektive trumpet.

Nya gatunamn i Björsäter. Kulturnämnden har tillstyrkt följande gatunamn: Oxlabrinken, Kyrkängsvägen, Kyrkbacken, Värnavägen, Tidalsvägen, Hantverkärvägen, Gamla Åtvidsvägen, Blidsättersvägen, Yxnerumsvägen, Stationsvägen, Sandsättersvägen, Hagvägen, Hemsjövägen, Torget och Klockarbacken. De nya gatuadresserna kommer så småningom att ersätta postlådenumreringar.

15/12

Åtvidabergs arbetarekommun har haft möte i Folkets hus. Folkspellet B som i borgare visades som upptakt till en diskussion om företagsdemokrati och trygghetsfrågor i företaget för de anställda. Särskilt behandlades frågan om arbetstagarnas medinflytande i företagen genom styrelserpresentation, företagsnämnd och samrådsgrupper.

Musik i nya kyrkan blir det på söndag, då allt vad Åtvidaberg har av sång- och musikförmågor genomför en adventskonsert. Åtvidabergs allmänna sångkör, kyrkokören, stråkar, en blåskötet och Maria Mucchiano-Johansson är en del av dem som deltar i programmet.

ÅTVIDABERG

Ralf Edström krönte Åtvidabergs Lucia

Att det var ett grädisigt och grått väder som inramade det sedvanliga Luciafrånandet i Åtvidaberg på onsdagskvällen förtög på intet sätt intrycket av fest och glädje. Årets Lucia, Monica Gustavsson, och hennes fyra tärnor Marie Winkler, Anna Söderbäck, Susanne Johnson och Helen Danielsson för i julpyntad hästskjuts i kortege genom Åtvidaberg. I följet gick fackelbärande småbarn.

Själva kröningen ägde rum i sporthallen inför en månghövdad publik och ombesörjdes av populära Ralf Edström. I sitt tal passade han på att hänvisa till att traditionen började någon gång i sekelskiftet uppe i Värmland och vad vore väl naturligare än att en värmlänning krönte Lucia i Åtvidaberg. Till 1972 års Lucia Monica Gustavsson överlämnades ett Luciasmykke och tärnorna erhöll varsin silverring.

Ett underhållande soaréprogram inramade kröningen och presenterades av fritidsintendent Gösta Petersson som även hälsningstalade. Åtvidabergs blåsorkester under ledning av Olov Kvarforth inledde med marschen Heja Tre Kronor. Till ackompanjemang av musikdirektör Ingemar Ericsson sjöng fru Maria Mucchiano-Johansson Gustaf Nordqvists Jul, strålände jul. Sedan ungdomskören sjungit Luciasången kröntes Lucia. Efter flera sång- och musikinslag avslutades festligheten med att Maria Mucchiano-Johansson sjöng Luciasången på italienska, varpå blåsorkestern satte en effektiv punkt med Disciplinmarsch av Lindebro.

Bibliotekslokaler. Kulturnämnden har beslutat meddela kommunstyrelsen att nämnden finner sig oförhindrad att fullfölja det av kommunfullmäktige tidigare fattade beslutet. Det gäller alltså beslutet angående ombyggnad av biblioteket i samband med att man får överta försäkringskassans lokaler om drygt ett halvår. Frågan om vilka som skall disponera undre våningen i nya kommunalhuset aktualiserades för någon tid sedan när personalen vid socialförvaltningen hemställde att åtgärder vidtas för att infria ett tidigare löfte om mer ändamålsenliga lokaler. I skrivelsen sade man att biblioteket skulle kunna flyttas till andra lokaler så att den sociala avdelningen kunde samlas under ett tak med övriga förvaltningar. Efter att ha behandlat skrivelsen beslöt kommunstyrelsen att uppmana kulturnämnden att tills vidare inte vidtaga några åtgärder för ombyggnad av försäkringskassans lokaler. Frågan behandlades även vid fullmäktiges senaste sammanträde, där bl a en talare påpekade att fullmäktige beslutat i denna sak en månad tidigare och att det därför vore rimligt att beslutet stod fast. Till samma ståndpunkt kom alltså även kulturnämnden. För närvarande har Bibliotekstjänst i uppdrag att utarbeta ett förslag till disposition av lokalerna.

15/12

Orgelombyggnad för 224 500 har beslutats i Åtvidaberg

Åtvids kyrkofullmäktige beslöt på torsdagen en ombyggnad av nya kyrkans orgel för 224 500 kr enligt ett anbud från Fredriksbergs orgelbyggeri. Därmed har man beslutsmässigt löst de orgelfrågor, som för två-tre år sedan tedde sig mycket komplicerade. Då var nämligen församlingen i den svåra situationen att inte ha en orgel med pålitlig teknisk funktion i någon av sina båda kyrkor. Sedan har som bekant gamla kyrkans orgel satts i stånd och nu är det alltså klart för ombyggnad av orgeln i nya kyrkan.

Ärendet behandlades av kyrkofullmäktige den 25 oktober, men bordlades då i avvaktan på vad det till den 30 oktober aviserade Facitbeskedet skulle innebära för orten Åtvidaberg. Sedan har den aktuella orgeln också demonstrerats för fullmäktiges ledamöter.

Orgelkommittén har som tidigare omvaldes hrr Einar Landin, ordförande, vilka diskussionen i frågan stått emellan. I första hand föreslogs en ombyggnad för 224 500 kr, vilket också bl a innebär en utökning med sju nya stämmor, och i andra hand en renovering av orgeln för 97 500 kr. Fullmäktige biföll som sagt det första alternativet.

Till kyrkofullmäktiges presidium omvaldes hrr Einar Landin, ordförande, och Skoglar Axelsson, vice ordförande. Medan hr Tord Lindholm omvaldes till revisor nyvaldes hrr Max Svensson och Björn Krona efter hrr Hans Wennering och Sven-Olof Harldsson, vilka undanbett sig återval.

Vidare beslöts att gemensamt med Vists och Bankekinds pastorat köpa skogsfastigheten Punderum 1:1 i Uknas socken för 1,3 miljon kr. Tilläggsanslag för olika ändamål i 1972 års stat beviljades med tillsammans 16 404 kr.

Vid sammanträdet delgavs kyrkorådets yttrande över förslaget till ny pastoratsindelning. Rådet har därvid i första hand yrkat att Åtvids pastorat får förbli oförändrat och i andra hand att, om sammanläggning måste

skä med Björsätters, Yxnerums, Grebo och Värna pastorat, det nya pastoratet erhåller minst fyra prästtjänster. Man anser det orimligt att tre prästtjänster, förut behövliga för enbart Åtvid, nu skulle bedömas som tillräckliga för det nya pastoratet med fem församlingar, ökad folkmängd och försvårade tjänstgöringsförhållanden.

ÅTVIDABERG

JÄRNVÄGSGATANS affärsmän



hälsar
välkom-
men till
en
trivsamt
JUL-
handel

JULGÅVAN för hela året



Portföljer, Axelremsväskor Plånböcker m.m.

Se dem hos

JULHANDLA NU



Nu här igen:
LURV-TRÖJOR
Acryl, tunnare lurv 48:—
Tjock lurv
(s. k. apskinn) 59:—
Färger: Gult, svart, grönt,
rött

SHETLANDSTRÖJA
100% ull, enfärgad, i grått,
rött, beige, brunt.
Obs. Priset! 47:—

Ny sändning
INDISKA SKJORTOR
Randiga, enfärgade, ruti-
ga. Samma låga pris 39:—
Storl. 8—12 år 27:50



TILL HENNE

SPORT-JACKA

i brinylon med vaddering av polyester.
Färger: röd, svart, gul, blå.

PRIS: **109:—**

BYXOR

i nya modeller
i aktuella färger

FRÅN: **59:—**

JUMPER

i ruggad acryl.
Finns i rött, blått, beige
samt gult.

PRIS: **39:—**

PÅ
LÖRDAG
ÖPPET
9.00—15.00

Välkommen
till

MÄNGDER AV NYHETER

SMYCKE i hennes tycke



ANDRA JULKLAPPSTIPS:
Matsilver, presentartiklar i
tenn och silver, förlovnings-
ringar m. m.



Uppskattade julkappar

HERRTOFFLOR i skinn 28:75
— hel och öppen bakkappa

DAMTOFFLOR
från 19:75, 23:75, 27:75

DAMTOFFLOR
i skinn 35:75, 37:75
— hel och öppen bakkappa

DAMSTÖVLAR
från 119:—, 139:—, 149:—

FLICKSTÖVLAR 69:75, 87:75, 98:75

GOSSBOOTS 72:75, 76:75, 79:—

GUMMISTÖVLAR, varmfodrade fr. 89:—, 94:—

HERRKÄNGOR, boots fr. 79:75, 84:75, 89:75

BARNSTÖVLAR, varmt foder fr. 42:75

ANITAS SKOR

Järnvägsgatan 4 - ÅTVIDABERG - Tel. 0120/114 50

VÄLKOMNA
KLAPPAR
TILL HELA
FAMILJEN

FINNER NI HOS

MÖLLERS

UR - OPTIK - GULD



GÅVAN med välbehag



Har Ni tänkt på vilket stort urval
önskade och högst personliga
gåvor Ni finner hos oss.

Välkomna på julklappsupptäcktsfärd hos



Amorina

ÅTVIDABERG - TEL. 101 45



med konditorivaror
från

FRIBERGS KONDITORI

Beställ julbrödet i god tid!

MATBRÖD

Jullimpa — Vörtbröd

SAFFRANSBRÖD

SMÅBRÖD

JULTÄRTAN

som verkligen är
en delikatess

OBS! Alla julgarnerade.

HANDGJORD MARSIPAN KONFEKTYRER

På beställning
tillverkar vi
smörgåstårter och
landgångar

Välkomna till

FRIBERGS KONDITORI

Tel. 100 28

BLOMMOR

som julklappar

Den som har allt, kan aldrig få
en BLOMMA för mycket.
En julpresent att glädjas åt!

Beställ **JULBLOMMORNA** i god tid hos

ADELSNÄS

TOMTE fynd

- FÄRDIGA DUKAR
tryckt bomull
Även juldukar
- DAMMÖSSOR
- BARNMÖSSOR
- SCARVES
- HANDSKAR
- VANTAR

NINETTE

Järnvägsg. 2. Tel. 102 39

JUL-extra

Marsipan

1 kg Dansk 5:95

Julmust - Läsk

och LYCKHOLMS
25 fl. exkl. glas
och back 12:50

JULSKINKA

benfri kg 14:70

Hennes julklapp

STRUMPBYSOR

Favorit, en storl. st 2:45

Lördag öppet kl. 8—15



Varför ej samråd före beslutet stänga informationsavdelningen?

— Saken är vedervärdigt dåligt skött! Omdömet uttalades av Stig Strömberg, Metallordförande i Åtvidaberg, vid årets sista företagsnämndssammanträde med Facitförvaltningen och avsåg handläggningen av beslutet att lägga ner Facits informationsavdelning. För ett år sedan avskedades skyddsingenjören utan samråd och då lovade företagsledningen här i företagsnämnden att detta inte skulle upprepas, sade Stig Strömberg, som inte var ensam i sin kritik. Reaktionen från representanterna för de olika arbetstagarorganisationerna var samstämmig. SIF-ordföranden Ake Ahlsén begärde att få till protokollet att han starkt protesterade mot nedläggningen och på vilket sätt det skett. — Man har tidigare antagit ett principbeslut om att det skall samrådas vid sådana här tillfällen. Om det gäller en person eller 500 som skall avskedas spelar ingen roll. Samråd skall ändå äga rum.

— Jag vet inte om det är Facits gamla ledning som slutat på ett dåligt sätt eller om det är den nya ledningen som kommer från Electrolux som börjat dåligt, slutade Ake Ahlsén.

På företagsnämndens ordförande VD Gunnar Agrells fråga om inte arbetsutskottet behandlat frågan svarade Ahlsén att beslutet redan då var fattat.

— Jag känner tyvärr inte till frågan, kommenterade Gunnar Agrell.

Vice ordföranden i företagsnämnden Bror Nilsson fann det sorgligt att koncernledningen Ciceronen försvinner, en tidning som personalen tycker om. Tidningen har haft en svår tid det sista året, sade han. Informationen har varit helt stängd och dagspressen har fått spekulera. Också ordföranden i Träindustriavd Stig Holmgren instämde i kritiken.

Verkstadsklubbens ordförande Hans Hammarlund påpekade att det var Facits styrelse som fortfarande var ansvarig när beslutet fattades. Företagsledningen har lovat att ställa upp och samråda och då hade det varit naturligt att man tagit kontakt med de anställda.

Som orsaker till nedläggningen av informationsavdelningen har angivits dels kostnadsbesparingar och dels en följd av samgåendet med Electrolux. På Stig Strömbergs fråga hur mycket pengar som företagsledningen räknar med att spara svarade Gunnar Agrell att det gällde att spara på många håll och på många sätt men att den nye ägaren

får svara på frågan. Direktör Agrell kunde inte heller ge besked på frågan om Facit-Nytts fortsatta framtid utan hänvisade till att dessa frågor får tas upp med den nya ledningen.

Beslutet att lägga ner informationsavdelningen innebär att informationschef Lennart Poignant, di-

rekt underställd VD Gunnar Agrell, avskedas och att koncernledningen Ciceronen läggs ner. Redaktör Anders Witt drabbas inte av uppsägningen. Ciceronen erhöi så sent som för ett år sedan i konkurrens med över hundra andra företagstidningar utmärkelse som en av Sveriges bästa personaltidningar.

15/12

Ej samråd vid Facit

Hård kritik riktades på torsdagen mot Facitledningen när företagsnämnden i Åtvidaberg höll sitt sista sammanträde för året. De anställda var missnöjda över att ledningen inte hade samrått innan man beslöt lägga ned informationsavdelningen. SIDAN TJUGO

16/12

ÅTVIDABERG

Åtvidabergs badmintonklubb har arrangerat en intern turnering, kallad Allemansduetten, som samlade 54 deltagare i fyra klasser. Resultat herrar A: 1) Kjell Skoog, 2) Hans Johansson. Herrar B: 1) P E Rashem, 2) Leif Nygren. Damer B: 1) Mia Widén, 2) Eivor Johansson. Ungdom: 1) Magnus Andersson, 2) Roger Skoog, 3) Peter Ahlsén och Björn Petersson. Badmintonklubben som bildades i februari i år har nu 90 medlemmar och deltar med ett herrlag i Östgötaserien div III. Bland de närmast kommande aktiviteterna kan nämnas ett ungdomsträningläger i Sporthallen i början av januari nästa år. Den 27 januari arrangerar klubben tillsammans med Östergötlands badmintonförbund en landskapsmatch mot Närke i Åtvidaberg.

161 arbetslösa i Åtvidaberg

Antalet registrerade arbetslösa i Åtvidaberg har enligt den räkning, som arbetsförmedlingen i veckan sammanställt, minskat med 3 till 161 jämfört med den räkning som gjordes för en månad sedan. Jämför man dessutom med antalet personer som är sysselsatta med beredningsarbete eller utbildning så har den gruppen under månaden ökat från 161 till 175. För en dryg vecka sedan påbörjade 15 personer en kurs i lödning.

Av de registrerade arbetslösa är 110 kassamedlemmar. Svärast utsatta är metall- och träindustriarbetare och industritjänstemän, vilka tillsammans utgör en dryg tredjedel. Antalet arbetslösa målare har ökat från 5 till 12.

Av hela antalet arbetslösa är 72 kvinnor vilket innebär en minskning med 15 under den gångna månaden. Aldersgruppen 60 år och äldre har ökat med 5 till 42. Antalet kvinnor i åldern 25—49 år har minskat med 9 till 34 och ungdomar under 17 år har minskat med 5 till sammanlagt 9. I övrigt noteras inga större förändringar.

Ingen eller liten efterfrågan noteras på de flesta områden. Undantagen utgörs av kontors- och husligt arbete. Under månaden har man lyckats placera 6 personer i arbete på annan ort.

Arbetsförmedlingens föreståndare Ch Ahlander uppger att han har svårt att se några nära förestående förbättringar på arbetsmarknaden i Åtvidaberg, särskilt när det gäller tjänstemännens situation.

Åtvidaberg planerar investera 25 miljoner under femårsperiod

Åtvidabergs kommunfullmäktige antog vid årets sista sammanträde på fredagen förslaget till flerårsbudget för åren 1973—1977. Den upptar under femårsperioden ett investeringsprogram omfattande 24,7 milj. kr. De årliga driftsutgifterna väntas öka från 23,4 milj. kr 1973 till 32,2 milj. kr 1977. Av nämnder och styrelser framlagda önskemål om investeringar har för hela perioden nedbantats med omkring 10 milj. kr. Nu anges som det viktigaste målet att driftkostnaderna hålls inom fastlagda ramar och ägnas särskild uppmärksamhet av såväl förtroendemän som anställda. Förutsatt att prognosen håller när det gäller skattekraftsökning och nettokostnadsökning anses goda utsikter föreligga till oförändrad utdebitering (14 skr) även under 1974. Därefter väntas den bristande balansen mellan utgifter och inkomster framtvunga en mindre höjning av utdebiteringen.

Fullmäktige beslöt ge centrala byggnadskommittén i uppdrag att förbereda föreslagna byggnation av

skollokalerna i Grebo enligt alternativ K. Undantag görs enligt kommunstyrelsens förslag för biblioteks- och

fritidslokaler som man anser kan inrymmas i befintlig lärarbostadsbyggnad. Fullmäktige anvisade 20 000 kr för projektering av förskola och 15 000 kr för skissritningar av hela projektet. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat säga upp hyresgästerna i lärarbostaden, detta för att säkra kommunens dispositionsrätt till den tidpunkt då frågan om biblioteks- och fritidslokaler aktualiseras. Kostnaden för hela nybyggnaden av skollokalerna i Grebo beräknas till 1 380 000 kr.

Kommunfullmäktige beslöt godkänna ett förslag från styrelsen för AB Åtvidabergs Industribyggen om att uppföra tre industribyggnader i kvarteren Personbilen och Släpvgånen. Bolaget gavs även i uppdrag att söka AMS-bidrag för industribyggnaderna. Fullmäktige beslöt även teckna borgen för byggnadskreditivlån om 3,5 milj. kr och i förekommande fall

senare teckna borgen för sekundärlån. Industrihusen har en yta om vardera 1 296 kvm och beräknas kosta omkring 1 milj. kr per byggnad. Till detta kommer tomtkostnader med 365 000 kr.

Beträffande industrihuset i kvarteret Personbilen har Åtvidabergs Industribyggen träffat en överenskommelse med Neo-Ton AB om uthyrning under förutsättning att 50 procent utgår i statsbidrag. Bland villkoren för uthyrning gäller bl.a. att hyresbeloppet motsvarar bolagets självkostnader och att hyresgästen har optionsrätt för förvärv av fastigheten inom tre år efter inflyttningen. Tomtpriset har fastställts till 12 kr per kvm. Slutligen skall tio egna hemstomter upplåtas för att bereda Neo-Ton tillfälle att anskaffa erforderligt specialfolk för fabrikationen.

Kommunfullmäktige beviljade en framställning från byggnadskontoret om inköp av en lastbil, en sopval och en snöslunga till ett sammanlagt värde av 176 300 kr. Vidare beslöts att anvisa 207 852 kr ur allmänna investeringsfonden för att täcka resterande kostnader i samband med omläggningen av riksväg 35 i Åtvidabergs samhälle. Fullmäktige beslöt också

att införa företagshälsovård för kommunens anställda. Förhandlingar skall upptagas med landstinget om lämplig organisation av verksamheten.

Fullmäktiges presidium med Lennart Ek (s) som ordförande, Carl-Eric Ahlström (s) som förste vice ordförande och Gunnar Landin (c) som andre vice ordförande omvaldes. Till nya revisorer för granskning av 1973 års räkenskaper och förvaltning utsågs Max Svensson och Björn Kroona. Val förrättades även av ledamöter i samtliga taxeringsnämnder. Nyvalda blev i Åtvids femte distrikt Ola Nordström och för Gärdserums distrikt Agne Gustafsson. Till nämndeman för åren 1973—1978 valdes Olof Lagerlöf. Ny ledamot i kulturnämnden blev Siv Strömberg som också blir kontaktman för hemkonsulentverksamheten. Arne Sjöholm blev revisor för föreningen Åtvidabergs folkpark och för logen Fridensbergs byggnadsförening.

Fullmäktiges ordförande Lennart Ek avslutade årets sista sammanträde med en tillbakablick på det gångna året. Därefter intogs supé.

16/12

Hård styrning av Facitkoncernen från Electrolux

Att Facitkoncernen nu i realiteten är ett dotterbolag till Electrolux markerades med all önskvärd tydlighet på fredagen. Sedan beskedet kom att antalet inlösta aktier överskridit 90-procentgränsen, har ledningen för Electrolux handlat synnerligen snabbt. På fredagen lämnades en kommuniké till de anställda vid Facit, där man klargjorde den organisationsplan som tills vidare gäller för dotterbolaget.

I elva punkter räknas där upp fördelningen av chefsposter, där det viktigaste beskedet innebär att Hans Werthén från den 1 januari 1973 jämsides med sin nuvarande befattning inom Electrolux även kommer att övertaga VD-posten i Facit. Någon speciell befattning som platschef i Åtvidaberg finns inte upptagen.

Facits nuvarande verkställande direktör Gunnar Agrell kommer i fortsättningen att ägna sig åt utveckling av exporten till öststater-

na och även leda de licenstillverkningar som kan bli aktuella därvid. Redan nu förekommer viss licenstillverkning av Facitprodukter i exempelvis Polen och Rumänien. Det kan även tilläggas att direktör Agrell alltid haft ett visst intresse för öststatsmarknaden.

Örsätterschefen Carl-Olof Larsson kommer att såsom produktionsdirektör ansvara för Facitkoncernens samlade produktion.

(Forts. sid. 11 HARD STYRNING)

Ingen platschef i Åtvidaberg

Hård styrning...

(Forts. från sid. 3)

Nuvarande administrativa chefen och platschefen i Åtvidaberg, Göran Arvidsson, övertar ledningen av Facit-Addos svenska försäljningsorganisation. Nils-Sture Jönsson, som tidigare ansvarat för den verksamheten, övergår till ännu okänd befattning.

För Göran Arvidsson innebär detta inget nytt. Han har tidigare varit chef för den svenska försäljningen och även haft posten som koncernens marknadsdirektör. Den arbetsuppgiften har sedan i våras Walther Christoffersen innehaft. Denne kommer i fortsättningen att ansvara för marknadsföringen av konventionella kontorsmaskiner.

Facits dataproduktion skall sammanföras till en sektor. Chefen för denna har ännu inte utsetts. Då man kan räkna med att den avdelningen så småningom ska bära upp

hela företaget, tror man att posten besätts av en person utifrån.

Bo Ericson har utsetts till chef för ekonomiavdelningen, vilken även inkluderar administrativ databehandling och KR. Som sin närmaste chef får han ekonomidirektören på Electrolux.

Administrative chefen i Överum, Bertil Grundström, har utsetts till chef för personalavdelningen. Nuvarande personalchefen Tage Hallerström övergår därmed till annan befattning. Bertil Grundström får nu som sin närmaste uppgift att handha den aviserade personalminskningen med 2400 personer.

Bertil Ljungqvist, som tidigare varit verksam på budgetsidan i Åtvidaberg och även varit lagledare för AFF, kommer tillbaka från sin post som administrativ chef på Ad-do i Malmö för att nu bli chef för avdelningen Marketing Supply, innefattande huvudsakligen marknadsadministration.

Utvecklingsdirektör Bert Almquist blir platschef i Göteborg.

Dessutom kommer följande enhe-

ter att bli direkt underställda VD Hans Werthén: Överums bruk, sektorn för kontorsmöbler, sektorn för tryckeriprodukter, sektorn för kemisk-tekniska produkter och de utländska dotterbolagen.

Det är notabelt att det inte längre finns någon speciell marknadsdirektör i Facit som har hand om utlandsförsäljningen. Verksamheten går direkt till Werthén. Ingen får nu heller särskild befattning som platschef i Åtvidaberg.

Omorganisationen, som kan sägas träda i kraft med omedelbar verkan, visar en strävan från ledningen för Electrolux att skapa en hård styrning av Facits vidare öden. Ingen i Facit agerar i fortsättningen utan att ha kommunicerat med ledningen på Electrolux. Detta är den första stora åtgärden, men man har skäl förmoda att fler är att vänta.

ÅTVIDABERG

Fackföreningarnas traditionella pensionärsfest ägde rum på fredagen på Bruksmässen. Den anordnas för dem som tidigare arbetat inom metall- och träindustrin. Att tillställningarna är omtyckta vittnar inte minst det stora deltagarantalet. På fredagen var Bruksmässen fylld till sista plats vilket innebär över 200 personer. Olika företag och fackföreningar på orten står för kaffeservering och till var och en utdelas en julgåva. För underhållningen svarade folkskollärare Lennart Wretemark, Ukna. Ottossons orkester spelade glada melodier till kaffet.

DHR:s Åtvidabergsavdelning hade på lördagen ett välbesökt möte med efterföljande Luciatablå i Godtemplargården. Mötesförhandlingarna leddes av ordförande Bo Ahlén. Man beslöt bli att tillskriva de kommunala nämnderna angående den ännu obefintliga färdtjänsten i Åtvidaberg. För Luciatablåen svarade några flickor ur kyrkans ungdomskör. Lucia var Birgitta Schylander och till henne överlämnades sedvanligt Luciasmycke. Även senare deltog ungdomskören med ett mycket uppskattat sångprogram. För musikalisk underhållning svarade också Harry Palmkvist och Svea Karlsson.

24 år i företagsnämnden. Facits företagsnämndssammanträde förra veckan var det sista inte bara för VD Gunnar Agrell utan även för Nils Ross, Åtvidaberg. Han är veteran i nämndsammanhang och har varit med ända sedan 1948. Nils Ross avtackades med blommor av avgående ordföranden Gunnar Agrell.

Metalls avdelning 140 i Åtvidaberg har för andra året i följd haft ett anorlunda möte på Folkets hus. Sålunda hade man inbjudit medlemmarna att ta med sig både hustru och barn till mötet. Medan mötesförhandlingarna pågick visades Pippi Långstrumpfilmer för barnen. Därefter framfördes en Luciatablå av barn från Centralskolan under ledning av musiklärare Ingrid Olsberg. Förhandlingarna leddes av ordförande Stig Strömberg. Man beslöt höja fackföreningsavgiften med två kronor till 39 för helt och 29 kr för halvt medlemskap. Före den 15 januari skall medlemmarna till avdelningsstyrelsen ha inkommit med förslag till motioner som skall upp på Metalls kongress senare i vår. En valberedningskommitté tillsattes bestående av Nils Gustavsson, Facit, Ake Gustavsson, Facit, och Roland Gustavsson, Assa. Man fastställde att årsmötet skall äga rum den 30 mars 1973.

Förslagspristävlingen på Facit. Vid årets avdelning av förslagspristävlingen på Facit utdelades totalt 3000 kr. Sammanlagt har under året utdelats 10 000 kr. Tävlingen leddes av tjänsteman Elis Svensson som för förbättringar till remsstansen 4070 erhållit 2 000 kr och 205 poäng i tävlingen. Kontorsmaskintillverkningen leddes av Arthur Moilanen på 190 poäng, kontorsmöbeltillverkningen av Jan-Inge Axelsson 115 poäng och tjänstemännen av Elis Svensson på 205 poäng.

I Värna kyrka ersattes den ordinarie högmässan på söndagen av ett julspele. Inför en fullsatt kyrka framförde 17 elever i klass 3 c från Lingskolan i Linköping under ledning av småskollärare Helena Ljungdahl ett stämmingsfullt julspele om Jesu födelse. För textläsning svarade nyordnade prästen Carl-Göran Bergman, Uppsala, som också ledde gudstjänsten. I julspelet gestaltades Maria av Marika Joelsson och Josef av Krister Andersson. Maria Gustafsson spelade blockflöjt. Orgelmusiken utfördes av kantor Birgitta Andersson.

Åtvids kyrkliga missionssyfförening har delat ut 4 400 kr fördelade på Åtvids församlingshem 500 kr, Svenska kyrkans mission 2 000 kr, Lutherhjälpen 600 kr, IM 600 kr, sjömansvärden 300 kr, diakonissanstalten 200 kr, stifts ungdomsgården i Vårdnäs 100 kr och stadsmissionen 100 kr.

Frälsningsarméns julfest hade på lördagen lockat till fullsatt lokal. Man hade gemensam terminsavslutning för söndagsskolan och barntimmegrupperna. Ungdomsfanjunkare Börje Bjernhagen ledde festligheterna. Flickscouterna framförde ett julspele. Sedvanlig servering, lekar och tomtebesök roade särskilt de omkring 60 deltagande barnen.

I Björsätters församlingshem firades Lucia på onsdagen. Evenemanget hade lockat en talrik tillslutning. Komminister Harry Hall ledde en kortare andaktsstund och minorernas föräldrar bjöd på kaffeservering. Miniörerna uppförde en jultablå och årets konfirmander svarade för Luciatablået. Vidare framfördes spelet Lucias krona.

Aktiv ridklubb i Åtvidaberg bygger eget ridhus



En milstolpe i ridhusbygget passerades i lördags när medlemmarna i Åtvidabergs ridklubb satte takstolarna på plats

Åtvidabergs ridklubb tillhör de yngre föreningarna i Åtvidaberg, men är för den delen varken den minsta eller minst aktiva. Under sin knappt två år gamla historia har man hunnit med att registrera inte mindre än omkring 150 medlemmar. En ansenlig siffra inte minst med tanke på Åtvidabergs storlek och att man bara har tillgång till sex hästar.

Sedan över ett år tillbaka har de styrande i klubben kämpa hårt för att få tillgång till ett ridhus, något som man anser livsviktigt för klubbens fortsatta existens. På grund av snö och kallt väder gick klubben förra vintern i förlust med ca 1 000 kr under vintermånaderna. Med ett ridhus skulle man kunna vända förlusttenden till vinst.

Ridklubbens ledning har träskat sina önskemål om ridhus genom det kommunala maskineriet och kom till slut så pass långt att kommunen i somras ställde sig i borgen för ett lån om 45 000 kr. Trots allt en liten framgång, säger klubbens ordförande Sverker Elwing, eftersom man först ansåg att klubbens styrelse själva skulle stå som borgensmän. Men det är ett stort steg till de förmåner som ridklubbarna i exempelvis Linköping och Tranås har. Linköpingsklubbarna får 180 000 kr i årligt driftsbidrag. I Tranås byggdes en anläggning för ca 350 000 kr där kommunen "bjöd" på 275 000 kr.

Men det är långt ifrån några sura miner som visas upp på Vrånghults gård strax utanför samhället, där klubben nu som bäst håller på att uppföra ett mindre ridhus. Man räknar med att lägga ner tillsammans 1 000 arbetstimmar innan byggnaden

är klar. Till nästan hundra procent frivilligt arbete. Medlemmar och föräldrar till barn som är medlemmar jobbar intensivt varje veckoslut med projektet. I lördags hade man hunnit drygt halvvägs. Då var det dags att resa takstolarna. Ett evenemang som varje byggjobbare känner på ett visst sätt för.

Riktigt när ridhuset står klart vet man inte i dag. Men man har som målsättning att när bygget är färdigt kunna erbjuda medlemmarna åtta hästar. Med de sex man nu dispone-

rar kan inte mer än högst ett 80-tal ges lektioner, vilket innebär att många får stå i kö.

Till största delen utgörs medlemmarna av unga flickor med ett stort och levande intresse för hästar. Hästarna vårdas ömt och står ryktade och fina i sina stall. Många av föräldrarna menar att det är en fin hobby deras barn har. Förutom fördelen med att ridning ger både motion och massor av frisk luft så vet man var barnen håller till på kvällarna.

18/12

Frikyrkliga ungdomar höll Öppet hus i Åtvid



Idén om Öppet hus har slagit väl ut i Åtvidberg. Varje fredagskväll samlas massor av ungdomar från samhället i Smyrnaförsamlingens lokaler där man under opretentiösa former kan diskutera, "fika" och sjunga.

Smyrnaförsamlingen i Åtvidberg har under hösten bedrivit en delvis ny ungdomsverksamhet. Varje fredagskväll har man anordnat något som man kallat Öppet hus. Det innebär i stort att man håller några samlingslokaler i källarplanet öppna mellan kl nio och tolv på kvällen för ungdomen i Åtvidberg. Under opretentiösa former kan de som vill, och det är en hel del, komma dit för en stunds avkoppling. Man bjuder på

varma lokaler, enkel förtäring och allsång. För verksamheten svarar församlingens egna ungdomar.

Vi har funnit att det finns ett visst behov av den här sortens verksamhet i Åtvidberg, säger Urban Jägerskog, en av initiativtagarna till idén om Öppet hus. Förutom fritidsgårdens olika aktiviteter finns det inte så mycket att välja på för ungdomen i samhället. I den åldern tycker man det är skönt att ha någon plats där man kan träffas, prata och diskutera. Ett behov som kanske inte alltid kan tillgodoses i ett föräldrahem. Och eftersom ingen skola väntar nästa dag så kan vi alltså hålla öppet ända till tolv.

Målsättningen med vår verksamhet är givetvis att försöka vinna ungdomar för Gud, säger Urban. Det innebär emellertid inte att vi avkräver något slags trohetslöfte av tonåringarna innan vi släpper in dem. Nej, hit är alla välkomna samtidigt som vi hela tiden är beredda att prata med dem, även om icke-religiösa ämnen. Ibland händer det att vi tar upp en sång gemensamt. En sång med religiös text och rytmisk melodi. Ingen tittar snett på den som inte vill sjunga med.

Det är ju så, säger Urban, att de yttre formerna ändrar sig från tid till tid. Men det är ju ingen ursäkt för oss i församlingarna att isolera oss. Tvärtom gäller det att anpassa sig och det är vad vi nu försöker göra. Jag vill inte påstå att vi lyckats. Men varje fredag kommer ungdomarna hit i stora skaror. Ibland är de enda lediga sittplatserna på golvet. Många kommer inte bara hit för att vi bjuder på "fika" utan för att diskutera med oss. Somliga har blivit så intresserade av vår verksamhet att de numera deltar i församlingsarbetet. Inte minst detta har sporrat oss och vi kommer att fortsätta att hålla Öppet hus också under fredagarna i vår.

19/12

ÅTVIDABERG

Finstämd adventskonsert i Åtvids nya kyrka

I Åtvids nya kyrka genomfördes på söndagskvällen den sedvanliga adventskonserten med deltagande av en hel del av vad det etablerade musikkivet i Åtvidberg har att bjuda. Inför en musikintresserad publik framfördes stämmingsfull musik av Åtvids kyrkokör, Åtvidabergs allmänna sängkör, Åtvidabergs stråkorkester och en blåsarkvartett. Solister var sopranen Maria Mucchiano-Johansson, Gunnar Andersson, violoncell, Sven-Erik Fredlund, violin, och Arne Gustavsson och Olle Kvarforth, flöjt. Dirigenter var musikdirektörerna Olle Kvarforth och Ingemar Ericsson.

Tretton olika verk framfördes under konserten. Åtvidabergs stråkorkester inledde med Sinfonia i G-dur av Albinoni, varefter följde tre inslag av körerna. Man svarade där för ett fint utförande av Wennerbergs Gören portarna höga med Maria Mucchiano-Johansson som sopransolist. Tillsammans med Ingemar Ericsson svarade hon också för en utmärkt tolkning av Nordqvists Advent. Händels Flöjtsonat i G-dur med Arne Gustavsson på flöjt, assisterad av Gunnar Andersson och Ingemar Ericsson, tillhörde konsertens höjdpunkter. Som pampigt avslutningsnummer framfördes Advent av O Olsson med deltagande av kör, blåsare och stråkar.

På EFS-gården i Åtvidberg hölls under veckoslutet två välbesökta evenemang. På lördagen arrangerade ungdomsgruppen en Luciafest. Pastor Lennart Rydmark höll en kort predikan och sjöng till eget dragspelsackompanjemang. Barnen medverkade i programmet med advents- och julmotiv. Efteråt hölls samkväm. Behållningen som uppgick till ca 800 kr skall användas i ungdomsarbetet. På söndagen hade man terminsavslutning för söndagsskolorna. Pastor Rydmark ledde programmet där även söndagsskollärare och föräldrar medverkade. I julprogrammet ingick också ett Luciatåg med Eva Persson som Lucia. Lennart Rydmark höll en lektion om bibliska berättelser i Betlehem, varefter man sjöng jul-sånger.

I Björsäter ägde en konfirmand- och ungdomssamling rum på söndagen. Den vände sig till ungdomar i Björsäters pastorat och var förlagd till församlingshemmet omedelbart efter högmässan. Sammankomsten som leddes av stud Per-Arne Kjellgren och Anna Marklund upptog bl a lekar och sång.

Smyrnaförsamlingens fem söndagsskolor höll gemensam julhögtid på söndagen. Var för sig medverkade skolorna med sångprogram. Sjuåriga Maria Ekström läste julevangeliet. Aina Söderkvist höll en lektion med barnen över ämnet Julen och visade bilder till detta. Församlingens yngsta sängkör Unga sångare och Reflexerna deltog med sång och musik. Mötesledare var Weine Karlsson. Pastor Börje Holm utdelade biblar till de elever som fyllt 11 år. En fullsatt kyrka bevistade julhögtiden.

Sjungande Södertäljeungdom besökte Frälsningsarmén

Frälsningsarmén i Åtvidberg gästades på söndagen av en grupp sjungande ungdomar från Södertäljekåren som kallar sig för Ungdomsteamet. De består av ett 20-tal musikanter i åldrarna 14–30 år, vid söndagens sång- och musikgudstjänst förstärkt med ett tiotal sångare från Stockholm. I över sex år har Södertälje ungdomsteam sjungit och spelat tillsammans. Under tiden har man hunnit med många besök landet över. Tidigare på dagen besöktes Linköping.

Det var ett omväxlande program som genomfördes i Åtvidberg med sång, marschmusik, hymner och personliga vittnesbörd. Sångerna sjöngs till ackompanjemang av gitarrer och bas. Sångsolister var Lisbeth Jansson och Christina Nilsson. Dirigent för ungdomskören var Leif Pramhall. Vidare deltog den tolv man starka brassgruppen som spelade flera kända armémarscher. Sång- och musikgudstjänsten leddes av löjtnant Marianne Granevik, Södertälje, och apten, Kehs-David Löfgren, Skärholmen.

Adventsotta hölls på söndagsmorgonen i Baptistkyrkan. Pastor Lange-rud predikade och en sånggrupp från Baptistkyrkan, Linköping under Ingegärd Kindells ledning medverkade. Efter gudstjänsten serverades kyrkkaffe.

Salts avdelning 17 i Åtvidberg anordnade på lördagen en Luciafest på Bruksmännen som var fylld till sista plats. Några barn framförde en Luciatablå med 15-åriga Eva Björkman som Lucia. Damkören under ledning av förman Aron Andersson medverkade. De närvarande barnen roades med barnfilmer, jullekar och tomtebesök. För underhållnings- och dansmusik svarade Aron Andersson och Ingvar Lindholm.

Klubbslag och en lättnadens suck satte punkt för ett 80-årigt orgelproblem i Åtvidaberg

Pang! Knappt hade det tunga klubbslaget hunnit förljuda i den absolut tysta fullmäktigesalen i Åtvidabergs gamla kommunalhus förrän en djup och befriande suck låter sig höras från en av ledamöterna i Åtvids kyrkofullmäktige. Bakom detta beslut döljer sig en myckenhet av dramatik. Mer än vad man kanske kan föreställa sig. Med klubbslaget och sucken av lättnad markerades äntligen slutet på ett mer än åttio år gammalt kyrkligt problem i Åtvidaberg, nämligen orgelfrågan. Beslutet, som i sig varken är revolutionerande eller särskilt märkvärdigt, innebär att man nu skall bygga om orgeln i Åtvids nya kyrka till en kostnad av 224 500 kr. Det alternativa förslaget gällde en renovering för 97 000 kr. Men under årens lopp har en mängd omfattande utredningar gjorts och massor av förslag framställts. Hur det nu än har varit så har man inte kunnat bestämma sig förrän torsdagen den 14 december anno 1972.

Det skulle föra för långt att i detalj redovisa alla de olika turerna i den segslitna orgelfrågan. Vi skall här nöja oss med att skissera bakgrunden. År 1885 stod den nya kyrkan klar i Åtvidaberg. Därmed hade församlingsborna fått ett nytt stort gudstjänsthus och en ny orgel. Samma år beslöt man att den gamla kyrkan skulle rivras och 1887 hade man förvandlat den till en vacker ruin.

ENVIS TON

Åren gick och klagomålen från organisterna över den nya orgelns bristande funktionsduglighet tilltog i styrka. Missödenas mångfald får illustreras med historien hur klockaren Erik Nyström tredje söndagen i advent 1953 högst ofrivilligt deltog i högmässan på ett sätt som inte ingår i ritualen. En tangent hade hakat upp sig. Nyström kunde inte hitta felet utan den musikaliska delen av gudstjänsten måste genomföras med denna ton envist och efterhängset dånande i den övriga musiken. En ljudlig påminnelse om orgelns bristfällighet.

Mot slutet av 40-talet stod det klart att någonting måste göras. Orgelexperter tillkallades. 1951 konstaterade den kände orgelbyggaren Nils Hammarberg att orgeln efter mer än 70 års bruk befann sig "i ett utan diskussion bristfälligt och förslitit skick". Den förslitna trakturen medförde slammer från mekaniken som i vissa fall verkade ytterligt störande och bl.a. medförde att man vid spel på orgeln knappast kunde använda de svagare stämmorna. En annan orgelexpert hävdade att orgeln behövde en grundlig ombyggnad och att justeringsarbeten i orgelns dåvarande dispositionella skick vore bortkastade pengar.

TVÅ KYRKOR

På nyåret 1947 inträffade en händelse som kom att komplicerade situationen. Disponent Elof Ericsson kom då till Åtvids församling med erbjudandet att denne tillsammans med sin familj och AB Åtvidabergs Industrier var beredd att bekosta återuppbyggnaden av Åtvids gamla kyrka. I planerna ingick bl.a. tanken att all gudstjänstaktivitet skulle överflyttas till gamla kyrkan. Också nya kyrkans orgel skulle flyttas. På båda dessa punkter stötte dock planerna på motstånd. En senare gjord undersökning visade att också nya kyrkan behövdes. Beträffande orgelfrågan i gamla kyrkan lades ett omfattande arbete ner på att rekonstruera den gamla 1700-talsorgeln som tidigare användes.

om ombyggnad av orgeln i nya kyrkan, sade mannen som följande sin övertygelse talat för renovering och fastställde beslutet med att eftertryckligt slå ordförandeklubben i bordet. I samma stund undslapp sig orgelkommitténs ordförande prosten Eric Nilsson en fullt hörbar suck av lättnad. Alla diskussioner, utredningar, förslag, dispyter och konferenser var över, beslutet fattat och frågan äntligen löst. Även om man inte hörde historiens vingslag så kändes i varje fall en stilla fläkt därav.

Låt oss ta en titt på orgeln i nya kyrkan. Musikdirektör Ingemar Ericsson guidar oss i det 87 år gamla verket. Han förklarar funktionen och pekar på de reparationer som gjorts under årens lopp. Utöver klangen, instrumentets senromantiska ton, återstår inte mycket positivt att säga om orgeln. Den har nu 20 stämmor och ca 2 000 pipor. För en lekman låter det mycket men innebär för en organist ytterligt begränsade möjligheter att utnyttja en stor del av både den klassiska och moderna orgellitteraturen. Det som i alla avseenden spelas mest på orgel är verk av Bach. En renovering skulle medföra att man liksom nu bara kan spela en obetydlig del av dennes kompositioner. Med de sju stämmor som kommer till blir det bara en mindre del som inte kan spelas.

TRÖSKMASKIN

Ingemar Ericsson spelar några kortare stycken. Pedalerna skramlar. Tangenterna rasslar. Trä mot trä, järn mot järn och trä mot järn. Man får mera intryck av vedhuggning eller en tröskmaskin med orgelbrus i bakgrunden. Ett oerhört irriterande krafsande. Ingemar provar en av pedalerna. Det väser. Efter en stund kommer tonen. Det händer att två toner hörs när det egentligen bara skall vara en. Inte heller är det någon balans mellan de båda manualerna. Den ena frambringar ljud starkt som åskdån. Den andra låter som en viskning. Överför alla de här egenskaperna på en skrivmaskin med ojämnt tryck så kanske du förstår hur det är, säger Ingemar.

Till den stora förslitningen i alla delar och leder, orgelns opålitlighet både mekaniskt och tekniskt och bristerna i disposition och antalet stämmor kommer problemet med luftfuktigheten. I och med att kyrkan används så flitigt uppstår stora svängningar i luftfuktigheten. Detta i sin tur medför stora påfrestningar i synnerhet på de s.k. väderlådorna. En av dessa är 4,2 meter lång. Den både svackar och är djupt uppsprucken på flera ställen.

En restaurering av denna låda skulle inte på något sätt garantera dess hållbarhet med tanke på den enkla och bräckliga konstruktionen. Några orgelbyggare har laborerat



Orgeln i Åtvids nya kyrka används, trots sin nerslitenhet och begränsning, vid en mängd tillfällen. Genom att välja de starkare stämmorna kan Ingemar Ericsson överrösta det slammer som instrumentet avger

med möjligheten att ta till mer genomgripande åtgärder för att trygga väderlådornas fortsatta bestånd i ett eluppvärm kyrkorum med avsevärda differenser i luftfuktighetsgrad. Man kom då fram till att kostnaderna skulle öka till en summa som närmar sig eller till och med överstiger kostnaderna för en ombyggnad. Deras resultat blev att ju lägre anbud desto större risk att pengarna blev bortkastade.

Man räknar nu med att ombyggnaden kan komma igång i april nästa år och vara klart ett halvår senare. Då kommer man att få en funktions-säker orgel som samtidigt bevarar och även berikar det ursprungliga instrumentets klang. Och det är inte lite som det betyder för musiklivet i Åtvidaberg. Ingemar Ericsson vill gärna framhålla några av fördelarna med ombyggnad framför renovering.

Med tanke på att man måste ordna problemet med luftfuktigheten kommer inte ombyggnaden i realiteten att ställa sig så mycket dyrare.

Intresset för att lära sig spela orgel visar en ökande trend i Åtvidaberg. För närvarande har Ingemar ett tiotal elever och förfrågningar från ännu fler.

Intresset att lyssna på orgelmusik har ökat under senare tid och även spritt sig till Åtvidaberg. Det dokumenteras inte minst av det ökade antalet besökare vid sommarens orgelstunder. Nu kan man vidareutveckla dessa arrangemang och mer stilltroget återge fler epoker. En annan sak är att det blir lättare i fortsättningen att få organister till orten. De möjligheter som nu bjuds lockar ingen.

Inte minst viktigt är de större möj-

ligheterna att berika gudstjänstspelet. Med det musikliv som nu frodas i samhället kan man också tänka sig att använda orgeln i konsertsammanhang. Vidare har jag planer på att bjuda hit kolleger för en orgelserie under ett helt år.

TRE RÖSTER

Det är skönt att den här frågan nu är löst, säger Ingemar Ericsson. Jag anser att jag fått det bra beviljat sedan jag kom hit. Orgeln i gamla kyrkan har visserligen stora repertoarmässiga begränsningar men den genomgick en omfattande restaurering för två år sedan. Den ombyggnad som skall göras i nya kyrkan är jag helt nöjd med. Båda orglarna har en utomordentlig klang under utmärkta akustiska förhållanden. Orgeln i gamla kyrkan är en pärla, den i den nya kyrkan är en klanglig fullträff.

Orgelkommitténs ordförande prosten Eric Nilsson som har fyra fulla pärmor om orgelfrågan på sitt tjänsterum säger att alla var på det klara med att frågan måste lösas på något sätt. Det är roligt att det kunnat ske i enighetens tecken. Organisterna har sannerligen inte haft det lätt. Det är glädjande att kyrkofullmäktige visat ett sådant ingående intresse och satt sig så väl in i problematiken.

Kyrkofullmäktiges ordförande Einar Landins slutord vid fullmäktigesammanträdet var att vad som är det fina med en demokrati är att alla kan påverka en fråga och att det blir majoritetens förslag som vinner. Han var själv beredd att nu satsa all sin kraft på att fullfölja det beslut som fullmäktige fattat.

CHRISTER BERG

TVA ORGLAR

1957 stod den gamla kyrkan åter i brukbart skick. Atvidaberg hade därmed två kyrkor. Varje kyrka försedd med en orgel, båda med visserligen erkänt fin klang, men båda även med mycket begränsat tonomfång. Mer och mer förlades församlingsverksamheten till den mindre, men mer trivsamma kyrkan. Tills vidare lades orgelfrågan mer eller mindre på is.

1965 fick församlingen en ny organist, Bengt Lundbohm. I skrivelser till kyrkorådet påpekade denne att något måste göras åt orglarna. Utredningar gjordes och bl a var den kände domkyrkoorganisten Gotthard Arnér i Atvidaberg för att bedöma orglarna. Så småningom förelåg ett långt framskridet förslag till ombyggnad av orgeln i nya kyrkan.

Men i kyrkorådets handlingar från 1967 kan man läsa att organisten inte längre fann det motiverat att låta nya kyrkans orgel genomgå en kostnadskrävande konservering. Kyrkorådet föreslog därför att man bara skulle reparera tillfälliga funktionsstörningar medan man i gamla kyrkan installerade ett helautomatiskt luftbefuktningsaggregat. Orgelkommittén föreslog att medel skulle avsättas till en orgelfond och att den förnuftigaste investeringen vore nybyggande av kororgel i gamla kyrkan. Därmed fick saken bero.

NY ORGANIST

När Atvidaberg 1970 fick en ny organist, Ingemar Ericsson, aktualiserades frågan på nytt. Samma år genomfördes en renovering av gamla kyrkans orgel. Nu återstod nya kyrkan. Tre alternativ förelåg. Nybyggande av kororgel, renovering och ombyggnad av gamla orgeln. Slutligen förelades kyrkorådet de två sistnämnda alternativen. Kyrkorådet beslutade sig för att förordna ombyggnad. Kyrkofullmäktiges ordförande Einar Landin inlämnade en skriftlig reservation. Han ansåg att man i nuvarande ekonomiska situation och med tanke på Facits osäkra framtid borde vänta med att lägga ut så mycket pengar på en orgel. Möjligen kunde han tänka sig att stödja det billigare alternativet med renovering. När kyrkofullmäktige behandlade frågan den 25 oktober i år bordlades ärendet. Man ville vänta på det snart kommande beskedet från Facit. Den 18 december stod frågan åter på dagordningen.

I det dämpade ljuset i gamla kommunalhusets fullmäktigesal rädde en spänd förväntan. De inledande ärendena behandlades summariskt. Så var det dags för orgelfrågan. Endast några få inlägg gjordes. Naturligtvis måste frågan ställas om man nu kunde anse att Facitkrisen var över. Frågan klingade ohörd som den upphakade tonen tredje söndagen i advent 1953. I varje fall fick den inget svar.

Vill fullmäktige anta förslaget om ombyggnad? Ett rungande JA blev svaret. Vill fullmäktige anta förslaget om renovering? Ett rungande NEJ.

22/12

Åtvidaberg

Sammanlagt 1712 barn i kommunens skolor i Åtvidaberg och dess yttre områden avslutade höstterminen på torsdagen. Nu har man jullov ända till den 8 januari, då vårterminen börjar. I Åtvidaberg samlades eleverna i två omgångar till morgonsamling i nya kyrkan. Vid den första samlingen för högstadieläverna höll rektor Margit Andersson ett kortare tal. Skolkören framförde julsalmer och kyrkoadjunkt Sven Carlsson höll en betraktelse. Vid samlingen för låg- och mellanstadieeleverna talade skolchef Gösta Hedman. Under ledning av musiklärare Ingrid Olsberg sjöng skolkören traditionella julsalmer. Inför julen var ämnet för komminister Arne Nilssons predikan. En trumpetkvartett spelade två verk av Bach och Händel.

Yxnerums kyrkostämman har hållit sitt ordinarie decembersammanträde. Till ny ordförande i kyrkorådet efter kyrkoherde Helge Lundborg som avflyttat valdes lantbrukare Elias Lundh, Fröjerum. Till vice ordförande valdes kyrkvaktmästare Ivar Carlsson, Norrby.

Vid fritidsnämndens sammanträde på onsdagen avgav folkparkskommittén en delrapport. Hittills har en del renoveringar, snickerier och målningsarbeten gjorts. Kommittén föreslog nu vissa omändringsarbeten såsom att renovera taket på serveringsbyggnaden, förstärka dansbanscenens grund, riva entrén och sätta upp nytt staket. Den kortsiktiga målsättningen är till att börja med att få folkparken i brukbart skick till sommaren 1973. Fritidsnämnden kommer nu att begära medel för uppställningsarbeten i folkparken. De föreslagna åtgärderna beräknas kosta omkring 35 000 kr. Man konstaterade att nämnden under det senaste året fått igång ett bra samarbete med de socialvårdande myndigheterna och med föreningen Hem och skola. Men beslutet att anordna juldans på Stora torget Tjugondag Knut.

Åtvidabergs SSU har haft ett möte där man diskuterade alkohol- och narkotikafrågan med utgångspunkt från en stillfilm.

29/12

Bilbältet räddade ung kvinna från Vreta kloster

Med största sannolikhet var det bilbältet som räddade livet på en 23-årig kvinna hemmahörande i Vreta kloster när hon på torsdagsmorgonen körde av vägen vid Dalamon på riksväg 35 en mil utanför Åtvidaberg.

Kvinnan färdades i en mindre bil på väg mot Linköping. Av hittills outredd anledning körde hon av vägen varvid fordonet kilerades hårt fast mellan ett träd och en telegrafstolpe. Bilen totalhavererades.

Kvinnan fördes i ambulans till regionsjukhuset i Linköping där hon tills vidare får kvarstanna för observation. Skadorna betecknas inte som livshotande.

27/12

Åtvidaberg

Jul i Åtvid. Det traditionella all-kristna julmötet hölls i år på juldagen i pingstkyrkan. Drygt 300 personer hade sökt sig till mötet, som leddes av kyrkoadjunkt Sven Carlsson. Kapten Eivor Gerd predikade. Musikdirektör Ingemar Ericsson ledde svenska kyrkans ungdomskör och ungdomsfanjunkare Börje Bjernhagen ledde frälsningsarméns ungdomsångare. Avslutningsorden uttalades av pastor Börje Holm. Helgens gästtjänster i övrigt har präglats av talrika inslag av sång och musik. Smyrnaförsamlingens julotta rönt god tillslutning. Den leddes av pastor Börje Holm, som predikade och sjöng solo. Församlingens solister och strängmusik deltog. Julbön hölls på julafton i Åtvids gamla kyrka. Kontraktspastor Eric Nilsson ledde julbönen, där även husmoderskören under ledning av Karin Björkman medverkade. Den välbesökta julottan hölls i nya kyrkan under ledning av komminister Arne Nilsson. Kyrkokören medverkade. Senare på juldagen ledde komminister Nilsson högmässan med nattvardsgång i gamla kyrkan. Där medverkade även en barnkör. Annandagens högmässa leddes av kyrkoadjunkt Sven Carlsson.

30/12

Åtvidaberg

Befolkningsminskning i Åtvidaberg

För första gången på 32 år noteras en befolkningsminskning i Åtvids församling. Antalet invånare uppgick den 28 december till 9 508 vilket hittills under året är en minskning med 95 personer. Antalet kvinnor är 4 709 och antalet män 4 799. Under året har 133 barn fötts, vilket märkligt nog är lika många som förra året. 337 personer har flyttat in i samhället medan hela 480 flyttade till annan ort. Antalet döda uppgick till 85.

Det kan nämnas att Åtvids församling förra året ökade med 154 invånare. Då flyttade också 544 personer in i samhället. Man får gå tillbaka ända till 1939 för att finna en folkminskning i Åtvid och då var den så pass liten som med 12 personer. 1930 minskade samhället med två, 1929 med 18 och 1926 med 48 personer.

30/12

Nya bidragsregler tillstyrks av Åtvids kommunstyrelse

Kommunstyrelsen i Åtvidaberg behandlade på torsdagen fritidsnämndens förslag till grunder för nya bidragsregler. Ärendet har tidigare bordlats i avvaktan på att Svenska kommunförbundet skulle utkomma med rekommendationer i fråga om kommunala bidrag till fritidsverksamhet. Eftersom några sådana rekommendationer ännu inte utfärdats hade fritidsnämnden, som redan i september lade fram förslaget, begärt att det ånyo skulle upptagas till behandling.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå att kommunfullmäktige antar de nya grunderna. Dessa skall gälla från den 1 januari 1973. Förslaget innebär en indelning i fyra bidragsgrupper. Grupp I avser idrotts- och annan ungdomsverksamhet för ungdomar i åldern 7-25 år. Det är den grupp som fritidsnämnden ansett det mest angeläget att satsa på.

Grupp II gäller fritidsverksamhet av mera allmänt slag för dem som är äldre än 25 år. I den gruppen ingår pensionärsverksamhet och korporationsidrott. Bidragsreglerna för pensionärsverksamheten är delvis omarbetade. Utan särskild prövning avses bidrag utgå med 4-6 kr per medlem per år. Vad gäller korporationsidrotten har vissa ändringar gjorts. Korporationsföreningar inom exempelvis företag kommer enligt förslaget inte att beviljas bidrag i framtiden. De får i fortsättningen söka hos Åtvidabergs korpidsportförbund. 25 öre per start utgår i av förbundet arrangerade aktiviteter.

I grupp III ingår bidrag till idrottsanläggningar i yttre områden. Bidragen avser investeringar, driftskostnader och förbättringar. Bidragsstorlekarna i dessa tre grupper baseras på gällande regler. Grupp IV avser särskilda bidrag för ungdoms- och fritidslivets utveckling. Bidragens storlek beslutas från fall till fall inom ramen för anslagna medel. Fritidsnämnden svarar för beredning av beslut om årliga bidrag i grupperna I och II medan det är kommunfullmäktige som godkänner dessa. I grupperna III och IV är det fritidsnämnden själv som inom fastställt ram svarar för bidragsbeslutet. Till nyheterna bland reglerna hör hela grupp IV, yngreggruppsbidrag, där åldern är sänkt från 7 till 5 år, lägerbidrag, inventarie- och utrustningsbidrag och sektionsbidrag i grupperna I och II. Vidare finns det möjlighet till bidrag för kostnaderna för en instruktör. Förutsättningarna är att huvudparten av föreningens medlemmar är mellan 7 och 25 år. Vidare att man bedriver sådan regelbunden verksamhet och i sådan omfattning att instruktörsbidrag kan anses lämpligt.

Beslut om artotek felaktigt? Kultur nämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att delta i försöksverksamheten med artotek, dvs utlåning av konst. För ändamålet krävs 3 500 kr. När kommunfullmäktige antog budgeten för 1973 sänktes bibliotekets anslag för inköp av böcker med 3 500 kr just för att man ansåg att kommunen inte hade råd med den verksamheten. Vid fullmäktiges sista sammanträde för året gavs kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka frågan. Nu begär kommunstyrelsen ett yttrande från kulturnämnden varför fullmäktiges beslut inte åtlutts.

Inga trafikljus i Åtvid. Vägförvaltningen har i en skrivelse meddelat att man inte anser det motiverat med trafiksignaler vid de båda korsningarna Bryggaregatan - Järnvägsgatan - Stenhusgatan och Sunnebovägen - Järnvägsgatan - Oxtorgsgatan. Anledningen till att man undersökt förhållandena är att husmodersföreningen Hem och samhälle i Åtvidaberg begärt att kommunstyrelsen skulle undersöka möjligheterna till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder i nämnda korsningar.

29/12

Åtvidaberg

Beredskapsarbete för arbetslös ungdom

Länsarbetsnämnden har i en skrivelse medgivit att Åtvidabergs kommun igångsätter beredskapsarbeten för arbetslös ungdom för 168 000 kr. Arbetena skall utföras inom kontor, sjuk- och äldreomsorg, ekonomiavdelning, skolexpedition och teknisk förvaltning vid kommunens institutioner. Statsbidrag utgår med högst 50 procent på den del av arbetet som utförs före den 30 april 1973 och med 33 procent för de arbeten som utförs därefter.

Det totala statsbidraget beräknas utgöra högst 78 400 kr.

Sedan den 15 december har sammanlagt 19 ungdomar som sysselsatts i beredskapsarbeten under hösten uppsagts från sina anställningar. Detta sedan av kommunfullmäktige tidigare beviljade medel och beviljade statsbidrag om sammanlagt 170 000 kr förbrukats. I 1973 års budget har upptagits 200 000 kr till beredskapsarbeten inom kommunen. Åtvidabergs kommunstyrelse beslöt på torsdagen att föreslå kommunfullmäktige att godta de angivna förutsättningarna för statsbidrag.

Kommunstyrelsen beslöt även tillstyrka skolstyrelsens förslag till ny organisationsplan för Åtvidabergs skolkommun. Förslaget innebär i huvudsak att antalet rektorer minskas från tre till två. Högstadiet utgör fortfarande ett rektorsområde. De båda rektorsområdena för låg- och mellanstadiet sammanslås till ett med en rektor och en studierektor i stället för två rektorer. Dessutom föreslås att verksamheten för yrkesskolan (gymnasieskolan) ombesörjes av vuxenutbildningens studierektor.