

# Internationellt konsultföretag skall hjälpa Facit ur krisen

Facits styrelse har beslutat att ge det internationella konsultföretaget McKinsey & Co Ltd i uppdrag att tillsammans med företagens egen personal lägga fram ett slutligt förslag till framtida struktur för koncernens verksamhet. Detta uppges i senaste numret av Facits informationstidning Facit-Nytt. Meningen är att konsulterna förutsättningslöst skall försöka lösa Facitkoncernens problem. Även om åtgärderna främst riktar sig mot toppen inom koncernen, måste konsulterna tränga ganska djupt ner i hierarkin. Alla svenska förvaltningar, liksom en del av de utländska dotterbolagen skall besökas.

— Bakgrunden till beslutet är en organisationsutredning som under 1971 och början av 1972 gjorts av den s.k. koncernorganisationsgruppen. I ett koncernmeddelande skriver VD Gunnar Agrell att detta arbete skapat ett mycket bra underlag för en fortsatt planläggning av de organisatoriska förändringar som strukturomvandlingen i branschen världen över måste medföra. Ändringarna måste också genomföras för att trenden i vårt företags utveckling skall kunna vändas så att vi på nytt når framgångsrika resultat, säger herr Agrell.

## Ingen standardlösning

Gruppen från McKinsey kommer att ledas av företagets partner i Skandinavien herr Per Berg-Andersen. Han säger att det inte finns någon standardlösning på koncernens problem, men att man har lång erfarenhet av liknande frågor. Konsultfirman är ursprungligen amerikansk, men har nu fler konsulter i Europa än i USA. Arbetsgruppen på Facit kommer huvudsakligen att utgöras av konsulter anslutna till McKinseys Köpenhamnskontor. Förberedelsearbetet har redan påbörjats och efter semestern upptas arbetet i full skala. Gruppen, som skall arbeta med Facits egen personal, kommer att ges full insyn i företaget.

Arbetet läggs upp på tre stadier, omtalar herr Berg-Andersen. För-



Per Berg-Andersen skall titta närmare på Facit

ta fasen innebär en kartläggning och diagnos av företagets problem och framtidsmöjligheter. I den andra fasen utarbetas förslag till en rad konkreta åtgärder, vilket beräknas ta ett halvår i anspråk. Den tredje och avslutande fasen är genomförandet av åtgärderna.

## Sämré än väntat

Facit dras fortfarande med stora problem. På en företagsafton här-förleden sade VD Gunnar Agrell

att de fyra första månaderna visat ett sämré resultat än man räknat med. Detta beror framför allt på dåliga försäljningsresultat i Sverige, England, Östblocket och Västtyskland. Herr Agrell nämnde vidare att man förutsatt ganska stor förlust också under innevarande fyramånadersperiod, men med en betydande vändning under årets fyra sista månader. Man har dock från företagsledningens sida förutsatt att 1972 totalt kommer att visa en stor förlust. Försäljningen under

de sista månaderna kan inte ta igen hela resultatförsämringen.

Den dåliga försäljningsutvecklingen har medfört att man inte kunnat anpassa produktionskapaciteten till det läge som nu uppstått. Lagren av färdiga produkter bara ökar och belastar därmed likviditeten. Dock har man märkt en ökad ordergång från öststaterna.

## Stora påfrestningar

Bland de åtgärder som nämns av direktör Agrell är bla en omplacering mellan fabriker. Man har också fått en förfrågan från ett amerikanskt företag som på sikt har intresse av att förvärva en hel fabrik för sin tillverkning i Europa. Det gäller alltså Odhner-fabriken i Göteborg. Om det blir resultat av förhandlingarna, kommer övertagandet att bli långsiktigt. Det amerikanska företaget har dock erbjudanden från ett annat land och problem i förhandlingarna utgör också den svenska politiken, förhållandet till EEC och Sveriges, jämfört med andra länder, höga kostnader.

Perspektivet medför stora påkänningar på företagets likviditet, säger slutligen herr Agrell. Vi kommer därför att vara mycket njugeta med investeringar under det närmaste halvåret och vidare krävs allas frivilliga medverkan i besparingsåtgärderna.

3/7

## Stal buss, hotade polis

En Åtvidabergsyngling i 20-årsåldern bröt sig på söndagsmorgonen in i en läst buss vid stationen i samhället. Nycklarna satt i och en tur utan passagerare började. När polisen skulle gripa ynglingen hade denne beväpnat sig med en yxa.

SISTA SIDAN

## 20-åring i Åtvidaberg krockade stulen buss

En 20-årig Åtvidabergsyngling agerade busschaufför med mindre lyckat resultat på söndagsmorgonen. Ur en oläst buss på stationen i samhället stal han en yxa som sedan användes för att bryta upp en annan buss. I denna saft nycklarna kvar.

När han så fick fart på fordonet styrde han kosan mot Bysjön. Där ämnade han dränka bussen. Han lyckades emellertid inte finna någon plats där det gick att ta sig ner till vattnet, så det blev ingen dränkning.

I stället lyckades han törna emot några träd med fordonet. Han återvände till Åtvidaberg i bussen, som nu var något mer skamfillad än den var när han åkte iväg med den. Några taxi-chaufförer fattade misstankar och larmade polisen.

Då polisen kom till platsen ville inte den tillfällige busschauffören följa med genast, utan försökte hålla sina upp-vaktare på avstånd med hjälp av yxan han hade lagt beslag på.

20-åringen blev dock omhändertagen utan problem. Då han burats in torde han kunna notera att han efter denna natt är misstänkt för bland annat tillgrepp av fortskaffningsmedel, rattonykterhet och olaga hot.





I simundervisningen i Åtvidaberg använder man sig av ett speciellt plastredskap, den sk "rutan". På bilden utför en simgrupp övningar med hjälp av "rutan" under överinseende av simlärare Ulla Nilsson.

## "Rutan" — nytt hjälpmedel i simundervisning i Åtvid

Simundervisningen i Åtvidaberg upplever för en rekordår. Aldrig tidigare har man haft så många barn i simskolan i simhallen som i år. Till uppöppet kom inte mindre än 150 barn, som till hösten börjar skolan. Som mest har man tidigare haft 110, en siffra som skolstyrelsen har kalkylerat som maximal. Denna anstormning till simhallen har naturligtvis medfört ökade problem för badmästare Roland Lind och hans medhjälpare vid simundervisningen, Ulla Nilsson.

För att få ett bättre grepp om de stora grupperna om 16–19 barn har Roland Lind realiserat en gammal tanke. Simundervisningen har stått alldeles för stilla under en längre tid, säger han. Det är först under senare år som ett visst nytänkande kommit. Man har så småningom upptäckt att det kanske inte är den allra bästa metoden att omedelbart börja med bentag och händerna på ett par korkdynor. Och i vårt fall är det inte heller så lätt att ge individuell hjälp i så stora grupper. Därför har jag

konstruerat den sk "rutan", som faktiskt visat sig mycket användbart.

"Rutan" är ett plastredskap ungefär två meter långt och en meter brett som har formen av tre sammanhängande rutor. Redskapet kan användas av upp till 20 barn på en gång och med "rutans" hjälp kan man genomföra närmare 20 olika övningar.

Det nya systemet har många fördelar, säger Roland Lind. Man håller hela tiden barnen samlade och de får arbeta, eller rättare sagt leka, i grupp, vilket medför att många barn fortare vänjer sig vid vatten. Vidare får de något att hålla i och det kan ge dem den trygghetskänsla, som är så viktig i början av simundervisningen. Genom "rutan" får man på ett snabbare och framför allt roligare sätt igång barnen.

Men även om "rutan" har varit oss till stor hjälp, fortsätter badmästaren, så har vi många andra problem att brottas med. Eftersom vi inte har någon speciell barnbassäng, måste vi skärma av den grundare delen av bassängen. Och det kan ju var och en förstå att simundervisningen blir lidande när den andra delen av bassängen är fylld av stojande ungdomar.

Men, slutar Roland Lind, vi hoppas så småningom kunna väcka myndigheternas förståelse för en framtida barnbassäng. Det är ingen lyx. I synnerhet inte som antalet barn i simundervisningen hela tiden visar en tendens att öka.

## Åtvidaberg

### Fritidsnämndens budget omsluter nära en miljon

Fritidsnämnden i Åtvidaberg har nu gjort upp sitt statsförslag för 1973. Förslaget innebär en nära nog fördubbling jämfört med budgeten innevarande år. Årets drift- och kapitalbudget omsluter tillsammans 540 000 kr, medan förslaget uppgår till närmare en miljon kr. De poster som framför allt har stigit, eller tillkommit, är särskilda åtgärder för friluftslivet, personal vid friluftsanläggningar, skötsel av idrottsplaner, fritidsgårdsverksamhet, upprustning av lekplatser och vidgad bad- och fritidsverksamhet.

Driftbudgetens kostnader är upptagna till 662 179 kr vartill kommer föreningsanslag att fördelas av fritidsnämnden och ledarutbildningsbidrag. Personalkostnaderna för fritidsnämnden uppgår till 60 000 kr. 40 000 kr är upptagna för särskilda åtgärder för friluftslivet. Driften av friluftsanläggningar beräknas till 83 000 kr. Till idrottsplatserna i kommunen är avsatt 178 500 kr. Här har tillkommit Grebo och Falerm kvartersplaner och isbanor.

Fritidsgårdsverksamheten beräknas kosta 140 000 kr. Nämnden säger i en kommentar att fritidsgården under sin korta tid har blivit mycket populär och att aktiviteterna där måste ses som en förebyggande verksamhet i ungdomsvården på orten. Gammal utrustning måste lagas eller bytas ut och ny måste införskaffas. För att få någon meningsfull programverksamhet utöver vad som nu förekommer måste den delen av arbetet utvidgas, vilket kräver ökade resurser.

För lekplatsens renhållning, underhåll och materialinköp upptas 40 000 kr. Nämnden säger att dagens krav på utseende, kvalitet och pedagogisk inriktning av lekmaterial ökar i snabb takt och att lekplatserna i Åtvidaberg inte fyller dessa krav. Vidare har man avsatt 5 000 kr för att rusta upp bygglekplatsen i Eksätter.

Under titeln bad- och fritidsverksamhet samt simundervisning föreslår man 40 200 kr. Av nyheterna här kan nämnas lekledare vid Eksätter och förslag till anordnandet av sk trivselkvällar under våren och sommaren.

Kapitalbudgetens kostnader upptas till 267 200 kr. Här avser man att rusta upp Örnbadet och anlägga nya bryggor vid Fröjerum och Drängsbo för 40 000 kr. För 25 000 kr kan man iordningställa området mellan Kråkudden och Kanonkullen. Del i nyanläggning av väg till Örnbadet skulle kosta 60 000 kr.

Fritidsnämndens långtidsbudget, som avser åren 1973–77 belöper sig till 3,4 milj kr. Till en idrottsplats i Edberga har man beräknat drygt 1,5 milj kr. Vidare planeras en fritidslokal i Långbrotsområdet till 400 000 kr, för Örnbadet har man upptagit 480 000 kr och för Folkets park, som just nu står oanvänd, beräknas ungefär på 460 000 kr.



# Örnnatta höjdpunkten för omtyckta badresor i Åtvid

3/7



Många barn och föräldrar deltog i lägerbålet på Örnnatta. Allsången leds här av fritidsintendent Gösta Petersson

Under en treveckorsperiod har inte mindre än 260 barn i åldrarna 7-14 år från Åtvidaberg deltagit i fritidsnämndens badresor till badplatsen vid Örn. Intresset bland barnen att få vara med på dessa arrangemang har visat en stigande tendens med åren. Förra året, när barnavårdsnämnden stod för anordnandet, deltog närmare 250 barn. Högpunkten på årets resor var Örnnatta. Det var en tillställning, där barnen gavs tillfälle till lägerbål och övernattnings.

Badresorna är avsedda att ge barnen möjlighet till vila, bad, rekreation och aktiviteter av olika slag. I år har man kunnat spela fotboll, brännboll och badminton. Man har haft tillgång till optimistjollar, kanoter och en luftgevärsbana. Man har gjort naturexkursioner och haft korvgrillning.

Överledare på badresorna har varit Roland Sandberg, som till sin hjälp haft 6-7 ungdomar från Åtvidaberg. En av dessa, Laila Zackrisson, säger att man har haft osedvanlig tur med vädret. Bara två gånger har man tvingats åka hem tidigare än beräknat. Marie-Louise Lindblom och Christel Andersson skriver gärna under på att barnen trivts och har haft jättekul. Det tyder inte minst köerna vid uppsamlingsplatserna på. Redan en och en halv timme före bussens avgång har barnen börjat flockas. Ute vid Örn har de vanligtvis sysselsatt sig själva. Under den här perioden har man lyckligtvis varit försökade från skador och olyckstillbud.

Högpunkten på resorna utgjordes alltså av Örnnatta. Ett 50-tal barn samt sex ledare och fritidsintendent Gösta Petersson övernattade i ett 20-tal tält strax bortom badplatsen. För många av barnen var det första gången man låg i tält. Själva övernattnings föregicks av ett stort lägerbål, dit man också inbjudit föräldrar och bekanta. Det hela artade sig också till en första presentation av den friluftsled som man håller på att färdigställa på Torpnäset. Som kommunalt beredskapsarbete har

man röjt en ca fyra km lång slinga. På den finns inlagda ordentliga vindskydd och anordningar för lägereldar.

Snart nog hade ett 70-tal barn och lika många föräldrar samlats på en idyllisk lägerplats invid en vik av Örn. Både luften och vattnet slog värerekord för året. Doften av hundratals mer eller mindre brända korvar genomsyrade luften. Fåglarnas sång fick ge vika för allsång, ledda av fritidsintendenten själv.

Efter den gemytliga lägeraftonen tog man färvel av föräldrarna. Framåt midnatt hade barnen kommit i sovsäck och friden lägrade sig ända till klockan tre, då man trodde att reveljen gick. Efter en stund fick man barnen i sång igen men klockan sex var de omöjliga att hejda. Trots att det var två timmar kvar till frukost. Det tippas allmänt att det inte

var särskilt många som orkade titta på överledaren Roland Sandberg i landskampen mot Danmark på torsdagskvällen.

Fritidsintendent Gösta Petersson var mycket nöjd med övernattnings och säger att man har planer på att nästa år utvidga lägret till att omfatta ytterligare ett par nätter. Dessutom avser man att utöka området vid Torpnäset. Förbättringar kommer att göras och eventuellt kanske man kan få till stånd en utökning av badplatsen till Smultronön eller Hemön, som den heter på kartan. En bastu och några omklädningshytter

Av badresorna återstår nu bara avslutningen på lördag. Då blir det skämt- och simlekar, utdelning av vanliga priser, flitpriser och kamratpriser. Det är bara synd, säger hr Petersson att vi inte kan förlänga badresorna ett par veckor till. Det har visat sig att fler barn än väntat kommer att vara kvar i Åtvidaberg i sommar.

3/7

Åtta sommarkonfirmander från Åtvidaberg konfirmerades på lördagen i Åtvids gamla kyrka. Konfirmationen leddes av kontraktsprost Eric Nilsson, som också varit ungdomarnas lärare. Vid aftonens helgmålsbön utförde musikkdirektör Ingemar Ericsson olika orgelstycken. Prosten Eric Nilsson predikade vid missionsdagens högmässa med nattvardsgång och under musikkdirektör Ericssons ledning sjöng en sänggrupp, bestående av medlemmar från olika körer i Åtvidaberg.

Två trafikolyckor med älgar inblandade inträffade natten till lördagen vid Broddebo en och en halv mil söder om Åtvidaberg. Vid den ena olyckan, som skedde vid 22-tiden, påkördes en älg av en personbil och fick sådana skador att djuret måste avlivas. Omfattande plåtskador uppstod på personbilen. Vid det andra tillfället stötte en personbil till bakdelen på en älg. Personbilen fick mindre skador medan älgen tycktes klara påkörningen utan större men.



# 4/7 Åtvidaberg

En serie musikstunder kommer också i år att arrangeras i gamla och nya kyrkan i Åtvidaberg under onsdagskvällar under juli. Man har planerat ett renodlat orgelprogram, fru Maria Johansson kommer att sjunga och ungdomar från Åtvidaberg ska svara för en musikafton. Dessutom har man för avsikt att anordna en flöjtafton.

Befolkningsminskning i Åtvid. Under första halvåret 1972 noteras en befolkningsminskning med 61 personer i Åtvidabergs församling. Trenden från första kvartalet håller alltså i sig då man noterade en minskning med 42 personer. Hittills under året har 124 personer flyttat in till samhället och 69 barn har fötts. 210 har flyttat till annan ort och 44 personer har avlidit. Befolkningen i Åtvids församling uppgår till 9 542 mot 9 603 vid årsskiftet. Huvudsakligen är det antalet inflyttade som minskat. Vid samma tid förra året hade 260 personer flyttat till Åtvid, en siffra som är mer än dubbelt så stor som hittills i år. Nämnas kan att man får gå ända till 1939 innan man finner någon befolkningsminskning i Åtvid och då med 12 personer. Minskad befolkning noterades även 1930 med två personer, 1929 med 18 och 1926 med 48.

Lördagens missionshögtid i baptistkyrkan i Åtvidaberg besöktes av ungdomspastor Marten van Kerkvoort, Rotterdam. Denne berättade om ungdomsarbetet i Rotterdam. Pastor van Kerkvoort är ledare för ett team, bestående av ett 30-tal ungdomar. På lördagen deltog även en grupp ungdomar från Norrköpings adventkyrka med sång och tal.

# 6/7 Åtvidaberg

## Utlåningen av böcker bara ökar i Åtvid

Under 1971 ökade antalet utlånade böcker i Åtvidaberg med ca 2 000 band, jämfört med 1970. I år har man hittills noterat en ökning med 3 700, jämfört med motsvarande siffror för förra året. Dessa positiva besked framgår av den halvårsrapport som biblioteket i Åtvidaberg nu räknat fram.

Under juni månad utlånades totalt 4 659 böcker, vilket är 378 fler än under juni 1971. Den största ökningen ligger på avdelningen för ungdomsböcker, som ökat med 263. På vuxenavdelningen utlånades 795 fack- och 1 734 skönlitterära böcker. Under hela halvåret har man nu lånat ut 31 282 band. Vid samma tid förra året var siffran 27 566.

På ungdomsavdelningen utlånades 13 715 böcker, en ökning med 2 582. På vuxenavdelningen lånades 17 567 band ut, en ökning med 1 134. Hittills är det endast i januari som man redovisat en minskning. Men den var så pass liten som 115 böcker. Sedan dess har ökningen legat mellan 380 och 1 360 böcker per månad med rekordökningen på över 1 300 band i februari.

## Färre ombesiktningar av bilar i Åtvid

Antalet besiktigade bilar vid Svensk bilprovning i Åtvidaberg uppgick vid halvårsskiftet till 3 190. Det är en ökning med 318, jämfört med samma tid 1971. En anledning till ökningen kan vara att det i år är ytterligare en årsmodell som skall besiktigas. Förståndare Rune Kindén uppger att antalet bilar som ska ombesiktigas visar en sjunkande tendens. Hittills i år har var femte bil fått påpekanden om ombesiktning. 1965 fick var tredje bil sådant föreläggande och vid samma tid förra året låg siffran på omkring 24 procent eller nära var fjärde bil. I stort sett är detta siffror som väl motsvarar procentandelen för hela landet.

Den vanligaste typen av påpekanden gäller felaktig belysning och dåliga bromsar. En nyhet för året är att man under rubriken Kompletterande upplysningar inom parentes anger vissa brister som fordonsägaren bör åtgärda, men som inte denna gång anges i protokollet. Det gäller framför allt rostskador.

Reningsverket i Falerum ska vara färdigt den 1 oktober 1973. Det beskedet har nu Åtvidabergs kommun fått av länsstyrelsen. Kommunen hade begärt ett par månaders förlängning, men det gick alltså inte länsstyrelsen med på. Arbetet med detaljritningar kommer att påbörjas omedelbart efter semestern och vid månadsskiftet februari-mars nästa år skall själva byggarbetet kunna sättas igång, säger byggnadschef Yngve Sahlin. I flerårsbudgeten är kostnaden för reningsverket med ledningar beräknad till 1,6 miljon kr. Kostnaderna före själva reningsverket kalkyleras till omkring 750 000 kr. Hälften av denna summa beräknas utgå som statsbidrag.

Ett fall av okynnesskytte med luftgevär inträffade på onsdagen. Det var ett par pojkar i 15-årsåldern, som roade sig med prickskytte vid Malmviken utanför Åtvidaberg. En kula, förlupen eller avsiktlig, träffade en ko och blev sittande kvar i huden på djuret. Någon större skada blev det emellertid inte på kon och ägaren begär ingen ersättning. Fallet kommer dock att rapporteras till barnavårdsnämnden för vidare åtgärder. Händelsen kan ses som en varning för alla föräldrar, som vet med sig att deras barn handskas med liknande vapen.



12/7

# Museijärnväg försenas Tjuvar stal 325 syllar

Museiföreningen Risten—Lakviks järnväg har under den senaste tiden blivit bestulen på närmare 400 slipers vid tre olika upplag. På den gamla järnvägsbanken vid Gräsdalen utanför Gusum har tjuvar varit framme och lagt beslag på 325 av de omkring 400 slipers som föreningens medlemmar brutit upp och spikrensat. I Fallingeberg vid Birkekärr har 28 syllar försvunnit. Vid föreningens bansträckning i Lakvik, slutligen, har 13 slipers stulits. I fredags hade man ordnat med långtradare med släp och folk för att forsla de 400 syllarna till den museijärnväg som man håller på att bygga vid Lakvik mellan Ätvidaberg och Björsäter. När man kom dit fann man att endast 75 slipers låg kvar.

Medlemmarna har tidigare lagt ner stor möda på att bryta upp syllarna och dra bort rälsspiken, berättar Bo Norrgård, Norrköpings museiförenings ordförande. Befolkningen på platsen har uppgett att de sett flera personer bära

på syllarna som beräknas väga omkring 50 kg. Men var de nu finns vet man inte. Ett är dock klart. För tre veckor sedan låg de kvar.

Föreningen har polisanmält stölderna. Värdet på det stulna beräk-

nas till närmare 4000 kr. Då har endast delvis hänsyn tagits till det arbete som nedlagts av föreningen.

— Vi hyser inget större hopp om att få tillbaka våra slipers, säger herr Norrgård. Och nu vidtar ett drygt arbete att få tag på nytt material.

12/7

Bygglekplatsen vid Eksättersområdet i Ätvidaberg, som under några månader varit utsatt för mindre skadegörelse och nedskräpning, har nu åter tagits i bruk. Genom fritidsintendent Gösta Peterssons försorg har en lekledare anställts fram till den 15 augusti. Det är 16-åriga Conny Björklund. Under några dagar han han sett till att bygglekplatsen snyggats upp och nu kommer han att finnas till hands för att se till verksamheten sex timmar varje vardag. Välliggilliga firmor ställer rivningsvirke och annat virke till förfogande. Nu är det meningen att man ska restaurera de delvis förfallna stugorna och gemensamt bygga ett "rådhus". En del kvällar har man planerat korv-

grillning, allsång m.m. Redan på måndagen hade man den första tillställningen, som dock var mindre välbesökt på grund av det dåliga vädret. Det finns utrymme för ytterligare byggnader på lekplatsen, och fritidsintendent Petersson säger att fler barn är välkomna dit för att få utlopp för sin snickarglädje. Detta gäller naturligtvis inte bara barnen i Eksättersområdet utan i hela Ätvidaberg.

13/7

## Ätvidaberg

### Fritidsgården har sommaröppet

Fritidsgården i Ätvidaberg öppnade på måndagen portarna för kommunens ungdomar. Detta att ha sommaröppet får ännu så länge betraktas som en försöksverksamhet, säger fritidsintendent Gösta Petersson. Från såväl barnavårdsnämnd som nykterhetsnämnd och socialnämnd har uttryckts önskemål om att fritidsgården borde vara öppen också på sommaren.

Anledningen därtill är att det finns en hel del ungdomar kvar i Ätvidaberg, många går arbetslösa och det finns inte mycket annat att göra på orten. Personligen, säger hr Petersson, tror jag mer på en ledarledd friluftsverksamhet under den här årstiden och det kanske går att ordna till ett annat år.

Verksamheten sköts av ledarparet Lars Eneström och Ann Nilsson. Ett par diskotekkvällar är planerade. Vid premiären på måndagskvällen hade en del ungdomar infunnit sig. Blå hade man långväga besök av en grupp tyska ungdomar som genom Lars Eneströms försorg fick tillfälle till en danskväll under sitt Ätvidabergsbesök. I augusti beräknar man att kunna ta i anspråk en del källarlokaler som medlemmarna i ungdomsrådet själva rustat upp.

Kulturnämnden i Ätvidaberg har beslutat att anordna en bussresa till den pågående Västena-akademien i början av nästa vecka. Ätvidabergarna ges därmed tillfälle att bevista en föreställning av Äktenskapsafflet, ett lustspel av Pierre Gaveaux från slutet av 1700-talet. I anslutning till teaterföreställningen ges en kammarkonsert. Vidare kommer deltagarna på resan att ges möjlighet till en kortare rundvandring i Västena.



# Åtvidaberg

AIF har fått egen  
klubblokal

Åtvidabergs idrottsförening har nu äntligen fått tillträde till en alldeles egen klubblokal. Den ligger vid Oscarsvägen 4. Mycket centralt alltså och i bekväm närhet av Sporthallen. Det är en rymlig källarlokal på ca 80 kvm vartill kommer en mindre foajé, pentry, toalett och städskrub. Föreningens ordförande Lennart Ottosson säger att det här är något som man länge saknat. Visserligen har man ett mindre torpställe utanför Åtvidaberg, där en del mindre träffar har kunnat äga rum. Informella träffar och sammanträden har man till nu fått förlägga till privata hem och ett mindre rum i Sporthallen. Nu har man alltså ett lättillgängligt ställe, där man kan ordna med en mindre skrivcentral och förvara protokoll, skrivelser och annat som är nödvändigt vid klubbens administration. Arbetet med föreningens sektioner med dess över 650 medlemmar kommer nu att underlättas oerhört, säger herr Ottosson. För att inte tala om värdet av en samlingslokal där man helt spontant kan träffas över en kopp kaffe och prata med andra klubbmedlemmar. Inredningsarbetet kommer att påbörjas med det snarast och det kommer inte att dröja länge förrän klubblokalen står klar för användning.

AB Åsa ansöker hos arbetsmarknadsstyrelsen om bidrag till lageruppbbyggnad.

Åtvidabergs pensionärsförening gjorde på onsdagen en vänortresa till Katrineholm. Med på resan var ett 90-tal deltagare med Nils Johanson som reseledare. I Katrineholm möttes man av ortens pensionärsförening som bjöd på kaffe. Före lunch blev man guidade i Katrineholm med omnejd och bl a besökte man ett dockmuseum och Eriksbergs slott. På eftermiddagen gjordes en utflykt till Harpsund. Vid den efterföljande supén i Katrineholm svarade ett musikkapell för underhållningen. Den 12 augusti kommer Katrineholms pensionärsförening att göra motsvarande resa till Åtvidaberg.

Vid onsdagens musikstund i Åtvids gamla kyrka framförde musikkdirektör Ingemar Ericsson ett exklusivt orgelprogram. De verk som spelades var en variation av en nederländsk folksmelodi av Samuel Scheidt, två fugor av Pachelbel och en partita ur koralen Oh Gott Du frommer Gott av J S Bach. Till nästa onsdag planeras musik i svensk anda, då man kommer att framföra folksmelodier från flera århundraden ur koralboken. Eventuellt kommer en sånggrupp att medverka.

# Arbetslösa i Åtvidaberg vill inte gärna flytta

Antalet arbetslösa fortsätter att öka i Åtvidaberg. Av den månadsrapport som arbetsförmedlingen i Åtvidaberg i dagarna utarbetat framgår att kommunen nu räknar 232 personer utan arbete. Det är 27 fler än i juni och inte mindre än 145 fler än vid samma tid föregående år. I den framräknade siffran ingår ändå inte de personer som nyligen varit sysselsatta med utbildning. Inte heller har man medräknat de skolungdomar som söker feriearbete. Vidare finns de ten grupp som har semester men vanligen endast arbetar i tredagarsvecka. Sammanlagt uppgår dessa tre grupper till mer än 200 personer.

Av de 232 registrerade arbetslösa är 103 kvinnor. Förra året var den gruppen 21. Antalet ungdomar under 24 år uppgår till 92. I åldrarna 25-59 år har antalet under den senaste fyra veckorsperioden ökat med 22 till 109 personer. I åldersgruppen 18-24 år och 60 år och äldre har man kunnat notera en minskning med sammanlagt 21 personer. De största förändringarna har skett på den manliga sidan. AV de kvinnliga arbetslösa är det i huvudsak gruppen 17 år och yngre som ökat från 12 till 28.

De verksamhetsgrenar som drabbats mest är träindustri-, metall- och byggnadsarbetare samt industritjänstemän. Dessa grenar svarar för drygt 40 procent av hela antalet arbetslösa. Gruppen handelsanställda dominerar av kvinnor, medan byggnadsarbetarna helt utgörs av män.

Arbetsförmedlingens föreståndare i Åtvidaberg Ch Ahlander är djupt bekymrad över det rådande läget. Inte heller vågar han uttala någon optimism inför framtiden. — Hittills är

det ovanligt få ungdomar som slutat skolan som vänt sig till oss, säger han. Troligen har de i första hand för avsikt att välja någon form av studier framför att söka sig ut på arbetsmarknaden. Men när sommaren är över och man fått reda på om man kommit in vid olika skolor eller inte, då lär förmodligen skaran arbetslösa ungdomar öka.

Herr Ahlander påpekar också det faktum att det finns industrier inte alls långt från Åtvidaberg som söker arbetskraft. Men märkligt nog tycks de inte passa för ungdomarna eller för dem som ännu inte hunnit bilda familj. Man vill inte gärna flytta på sig. Däremot, slutar herr Ahlander, har vi lyckats ordna med bostad och arbete på annan ort för tio-talet familjer.



# Bästa baddagen hittills vid Örn

## Över 2 000 badgäster på tisdagen



Över 2 000 badgäster och soldyrkare besökte det populära Örnbadet på tisdagen. Strålande väder. 23 grader i det rena vattnet. Ett lämpligt resmål för hemmavarande semesterfirare i den här länsdelen.

Tätt, tätt ligger människorna på stranden. Bruna, röda och vita om varandra. Vattnet är 23 grader varmt och lockar många till svalkande bad. Kön framför kioskluckan är lång. Parkeringen är fylld med bilar. Det kunde vara kusten eller någon playa utomlands. Men det är det inte. Platsen är Örnbadet. En idyllisk och barnvänlig badplats en halvmil utanför Atvidaberg. Badet har en stor tillgång, nämligen rent vatten.

Tisdagen var den hittills folkrikaste dagen i sommar ute vid Örn. Man beräknar att mer än 2 000 personer under dagens lopp besökte badplatsen. Tre av fyra badgäster kommer från Linköping.

Olle Lindström, som basar för servicebutiken vid Örnbadet, hoppas helt naturligt på fortsatt fint väder, där han står bland läskedrycker och glasspinnar. Han påpekar att det finns plats för flera vid badet. Och det skulle man säkert få om det fun-

nes skyltar som markerar att Örnbadet också har plats för tältande turister. I skogsbackarna finns det utrymme för hundratalet tält. Visserligen är det ingen exklusiv campingplats, men det är gratis. Med undantag för husvagnar.

Från fritidsnämndens sida finns planer på att så småningom utöka badplatsen till den sk Smultronön. Det ska röjas och badhytter sättas upp. Ytterligare aktiviteter som minigolf och möjligheter att hyra båtar finns också på planeringsstadiet.





En av de villaägare i Åtvidaberg som drabbats av hjortarnas härjningar i trädgårdar, Tor Agren, visar upp ett träd där hjortarna tidigare stillat sin hunger

## Villaägare i Åtvidaberg förbittrade på hjortar

Halvtama hjortar som går omkring i ett samhälle, kan det vara exotiskt? Hjortar, som är så orädda för människor, att man nästan kan gå fram och klappa dem. Är det trevligt? Tror man att sådana frågor besvaras jakande så skall man i varje fall inte vända sig till villaägare i Åtvidabergs utkanter. Det är sedan länge känt att det finns en grupp hjortar som lever i Åtvidabergs omgivning. För tre år sedan var problemet så stort att man beslöt sig för att avliva de mest framfusiga som då livnärde sig på begravningsblommor på kyrkogården. Den gången misslyckades jakten. I stället fick man försöka hålla djuren borta med stängsel.

Man förmodar att problemet uppstod i och med en vinter för några år sedan då ett antal djurvänner utfodrade hjortarna i närheten av sina tomter. Djuren blev snabbt vana vid att det fanns mat vid böningshusen och kom också under sådana tider på året när de annars själva kunde skaffa sig föda i skog och mark.

### HJORTAR OHYRA

Tidigare har hjortarna hållit sig någorlunda borta sommartid, men i år har de varit fram bland trädgårdarna på ett sådant sätt att många villaägare har blivit milt sagt arga. Planteringar av blommor, grönsaker och fruktträd har förstörts i flera omgångar. Det hela har fått en sådan omfattning att man nu vänt sig till hälsovårdsnämnden för att få ett slut på eländet. Hjortarna betraktas som ohyra.

Hälsovårdsnämnden har beslutat ta kontakt med kommunstyrelsen och markägaren, Baroniet Adelsvärd. I en paragraf uttalar man tanken på att om matning av djuren fortsätter så kommer med största sannolikhet ett avlivande av hjortarna att bli nödvändigt.

Hälsovårdsnämndens ordförande Olof Söderbäck säger att trädgårdsägare har rätt att få ha sina gårdar i fred. En avskjutning av de aktuella djuren inverkar inte menligt på stammen. Vidare kan dessa halvtama djur utgöra en trafikfara, då de endast makligt flyttar på sig för trafikanter. Det finns exempel på detta.

### BÖR SKJUTAS

Kommunsekreterare Arne Sjöholm, som själv bor i det aktuella området, uppger att kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet vid sitt nästa sammanträde i mitten av augusti. Resultatet av den behandlingen kommer troligen att bli att Baroniet Adelsvärd som arrenderar jaktträten av kommunen, kommer att anmodas att avliva hjortarna. Herr Sjöholm tror inte att djuren slutar komma till trädgårdarna bara för att man upphör att mata dem. Om nu någon till äventyrs fortfarande gör det. Enda utvägen är att skjuta dem, såtillvida att man inte vill sätta upp två meter höga stängsel kring alla gårdar.

Jägare Knut Heldqvist på Baro-

niet omtalar att jakttiden på hjortar börjar den 1 september och varar till årets slut. Vill man skjuta hjortarna annan tid på året måste man gå den omständliga vägen över länsstyrelse, jaktvårdsförening och naturvårdsverket. Sannolikt tar det längre tid än att vänta till september. Herr Heldqvist begriper inte vad som tagit åt djuren. Tidigare har de hållit sig borta sommartid. Nu finns det ingen anledning att gå i trädgårdarna, när skog och åkrar är fulla med föda åt dem. Det finns gott om hjortar i Åtvidastrakten. En avskjutning av ett par stycken skulle inte vara skadligt.

Hjortar får endast skjutas med kula och det kan vara ett riskabelt företag i bebyggelsen. Att tamhjortar skulle vara farliga för människor under parningstiden, vill herr Heldqvist bestämt dementera. Snarare är de skyggare än vanligt och uppehåller sig i skogen. Det enda effektiva medel som herr Heldqvist kan rekommendera villaägarna tills vidare är stängsel. Naturligtvis är ett el-stängsel det absolut effektivaste, men det är osäkert om man får använda det. Hjortronolja, målade husväggar och andra medel tror han inte hjälper i längden.

### KNALLSKOTT

Correspondenten har talat med många av de drabbade villaägarna. Uppfinningsrikedomen när det gäller att hålla hjortarna borta är stor och det var inte gott att hitta någon som hyste medlidande med djuren.

Frisör Ingemar Johansson, som bor på Skogslyckevägen alldeles intill skogen, har satt upp knallskott med snubbelträd. Det smällde ett par nätter, säger han, men sedan har det varit tyst. Att det smäller, blixtrar och luktar tycker inte hjortarna om. Metoden har förutom att den är effektiv, också den fördelen att den är billig. Andra åtgärder är att försöka plantera växter som inte hjortarna äter samt att täcka över det andra med nät. Några större problem har han dock inte haft av djuren.

Hr Stig Blomqvist på Ingatorpsvägen har inte heller han haft så stora problem med hjortarna. De spirande fruktträdplantorna har han skyddat genom att omge dem med nät. Ett mindre staket har också visat sig tillräckligt för att någorlunda hindra djurens intrång. Men det kanske bara varar tills andra gjort likadant, säger han. Han ser gärna att något görs åt problemet, så man kan ta ner de fula skydden på tomten.

### SOM GRÄSKLIPPARE

Hos hr Erik Eriksson på Ängslyckevägen har hjortarna gått fram som gräsklippare bland tulpaner och penséer. I år har man försökt att så så litet som möjligt. Man blir både arg och resignerad, säger herr Eriksson. Att sätta grönsaker när man vet att hjortarna äter upp allt, det är ju meningslöst. Och det är inte heller lätt att veta vad de äter och vad de inte äter. Vidare är de tama intill fräckhet. En natt vaknade jag av ett raspande mot väggen. När jag kom ut stod ett par bockar och skrapade sina horn mot väggplattorna. De gick inte undan förrän jag fått fatt på en påk.

Tor Agren på Solbackavägen tillhör även han de drabbade. Trädgården är full av blommor av alla de slag, fruktträd och grönsaker. Här har hjortarna härjat vilt. Hela rabatter har förstörts. Arter har blivit hjortföda. Ett rödbetsland har skövliats. I ett par nätter övernatade jag i ett tält i trädgården och trodde att jag skulle få tag på dem, berättar herr Agren. Men nej. De gick in en annan väg och kalasade på rabatter i en annan del av trädgården. De har till och med varit på rosorna, som är så taggiga att man knappt själv vill plocka i dem. Nu har herr Agren satt upp ett stängsel sedan två veckor och därmed sluppit påhälsning.

Liknande tankegångar framförs av åtskilliga villaägare i Åtvidabergs utkanter. Att ta saken i egna händer bär emot, även om tanken framförts att strunta i eventuella böter för att få slut på hjortarnas framfart. För dagen ser det dock ut som om, till djurvännens och ickevillägares förtref, hjortarna snart ätit sin sista blomma och knaprat på sitt sista fruktträd.

CHRISTER BERG



21/7

# Åtvidaberg

Arets preliminära taxeringsutfall visar att den beskattningsbara inkomsten för Åtvidabergs kommun enligt 1972 års taxering uppgår till 123 548 340 kr. Det innebär i skatte-kronor räknat en obetydlig inkomst-ökning med 0,51 procent för kom-munen. Preliminärt betalar fysiska personer 1 189 971 skatte-kronor, vilket är en ökning med 12 669 eller drygt en procent. Juridiska personer avger 45 513 skatte-kronor, vilket är en minskning med hela 12,4 procent jämfört med taxeringsåret 1971.

Musikstunderna som under som-martid äger rum på onsdagskvällarna tenderar att locka allt större skaror till Åtvidabergs båda kyrkor. Drygt femtiotalet åhörare hade samlats i Åtvids nya kyrka på onsdagen för att lyssna till i huvudsak psalmer i folkviseton. Framförandet var mera originellt med inslag av pop och jazz. Evenemanget leddes av musikdirektör Ingemar Ericsson som även på orgel spelade Gammal fäbodpsalm av O Lindberg. Maria Johansson fram-förde en dalamelodi a cappella. För de instrumentala inslagen svarade Arne Gustavsson, flöjt, Stig Gustavsson, trummor och Nils Ahlin, bas. Dess-utom medverkade en vokalgrupp be-stående av medlemmar från olika sånggrupper i Åtvidaberg.

## Socialnämndens statsförslag

Socialnämnden i Åtvidaberg be-handlade på torsdags statsförslaget för år 1973. Höjningarna på driftbud-getens utgiftssida betecknas av so-cialchef Tord Nilsson som mycket blygsamma och försiktiga. Man har försökt hålla utgifterna så låga som möjligt. Därmed ges inte heller ut-rymme för några prutningar på för-slaget menar han.

Driftbudgeten omsluter utgifter på 4,3 milj kr och inkomster på 1,4 milj. Utgifterna har därmed ökat med i runda tal 400 000 kr, vilket till största delen beror på höjda löner. Öppen åldringsvård är den största utgifts-posten och beräknas enligt förslaget kosta 1,2 milj. Det är en ökning med nära 100 000 kr. Aldringsvården på Östergården är upptagen till 1 milj. Ökningen på 156 000 kr betingas av höjda löner, en nyinrättad tjänst för ett vårdbiträde samt läkarkostnader.

Socialhjälpn i kommunen kommer att kosta 323 900 kr. Här har man bl a föreslagit 50 000 kr för uppsökande verksamhet inom kommunen. Alder-domshemmen i Björsäter, Grebo, Gärdserum och Hannäs kostar för personal, mat, administration och bi-drag 1,1 milj. För underhåll och ka-pitaltjänstkostnader för ålderdoms-hemmen i kommunen har man av-satt närmare 300 000 kr, vilket är en minskning med 15 000 kr jämfört med staten för 1972.

Den sociala hemhjälpn beräknas kosta 162 500 kr eller 20 000 kr mer än under innevarande år. Förslaget till kapitalbudget omsluter 2,3 milj kr. Av den summan utgörs 2 milj av tillbyggnaden av Östergården och 300 000 kr för inventarier till samma nybyggnad.

Flerårsbudgeten som gäller åren 1973-1978 uppgår till 2,7 milj. Till-byggnad av Östergården med inven-tarier samt jordningställande av en park beräknas till 2,6 milj och avser åren 1973 och 1974.

21/7



**Välvuxna ekblad** På en liten ekbuske, inte stort mer än en meter hög, har niodrige Jörgen Johansson från Gullebo utanför Åtvidaberg hittat jättelika ekblad. Det största han visade upp för Correspondenten mätte 30 cm i längd. Bladens bredd varierade mellan 15 och 18 cm. Unge Jörgen fann ekbusken hos sin morfar och mormor i Kulla, Åtvidaberg, där han bor under sommaren. Morfar Eric Kind, som själv arbetat i skogen under många år, säger att han aldrig tidigare sett något liknande. I Kort och Gotts Gyldene Bokh finns dock en notering från 1956 på 344x800 mm

# Åtvidaberg

## Trivselklubb på semesterresa

Trivselklubben Vi reser har för femte året i följd avverkat sin årliga semesterresa. I år gick resan norrut och de 46 deltagarna besökte under åtta dagar Kiruna och Narvik. I Ki-runa stannade man tre dagar. En dag ägnades åt en rundresa i staden var-vid man också gavs en inblick i LKAB:s malm-brytning. Resenärerna visades representativa avsnitt av Kirunavara.

Klubben gjorde också en utflykt till Jukkasjärvi, där man besåg lapp-kyrkan med dess kända altarmål-ningar av Bror Hjorth, samt den gamla hembygdsgården. Naturligtvis passade man även på att njuta av det enastående skådespel som midnatts-solen erbjuder.

Särskilt uppskattad blev resan på malm-banan mellan Kiruna och Nar-vik med dess underbara fjäll- och fjordlandskap. I Narvik gjorde man under ledning av sakkunnig guide en rundtur i staden varvid deltagarna bl a tittade på hamnen, krigs kyrko-gården och sjömanskyrkan. Vidare gjorde man en resa med Fjellhels upp på ett närbeläget fjäll med storslagen utsikt över Narvik.

Semesterresan avslutades i Linkö-ping. Resenärernas tack till ledarpa-ret Greta och Robert Ekström fram-fördes genom Nisse Karlsson och Martin Birgersson. Gåvor överlämnas-des till hr och fru Ekström samt till Nisse Karlsson och sonen Per-Arne, vilka båda svarat för den musikaliska underhållningen på resan.

**Ingen sökande.** Den ledigförklarade platsen som föreståndare vid Gärdse-rums ålderdomshem hade vid ansök-ningstidens utgång inte lockat någon sökande. Tjänsten skulle ha tillträtts den första juli.

25/7

## Dödsfall

— Typograf Georg Lehman, Åtvidaberg, avled på fredagen. Han var född i Norrköping 1910. Endast ett par år gam-mal flyttade han och hans föräldrar till Grebo, där fa-tern arbetade i gruvan. Efter avslutad skol-gång bosatte Georg Lehman sig i Åtvida-burg, där han tog anställning i tryckeriet på Facit AB. I närmare trettio år var han verksam i Åtvidabergs typograf-klubbs styrelse, mellan 1952 och 1970 som avdelningsförvaltare. Hans stora intresse var fotbollen. Redan i unga år blev han medlem i Åtvidabergs FF. Från mitten av 30-talet och nära tio år framåt spelade han med i AFF:s representationslag i div III och div II. Han gjorde sig känd som nick-specialist. Under några år var han även med i föreningens styrelse. Efter den aktiva tiden som fotboll-spelare gick han in på domarbanan och blev så småningom förstaklass-domare, en av de skickligaste man haft i Åtvidaberg. Bl a dömde han i div II-sammanhang. Han tillhörde också dem som startade Åtvidskor-pen. Särskilt verksam var han inom fotbollssektionen. Ett annat mycket stort intresse var bridge. Han har varit med i Åtvidabergs bridgesäll-skap sedan starten och även verkat i styrelsen. Han tilldelades Östergöt-lands bridgeförbunds hedersmärke. Närmast sörjande är maken Ruth, en dotter och syskon.





## Finsk hemslöjd visas på utställning i Åtvid



Hemslöjdsutställningen från Åtvidabergs finländska fadderort visas av föreståndare Perti Olkkonen och tolken fru Sirkka Kindholm

Med början tisdag och till fredag pågår på eftermiddagarna en hemslöjdsutställning i Åtvidabergs gamla kommunalhus. Utställningen kommer från den kommunala hemslöjdsskolan i Åtvidabergs fadderort Juva i Finland. Skolan har ett 50-tal elever i åldrarna 16–20 år. På kursschemat står bl a ettåriga kurser i väv- och sylslöjd och tvååriga kurser i metall- och träslöjd. Framför allt tillverkas sådana praktiska saker som hyllor, kistor och möbler. På den utställning som nu äger rum visas dock mindre slöjdsaker och flera tunna och ekonomiska vävnader i speciell finsk vävteknik.

Under de dagar som utställningen

varar finns hemslöjdsskolans föreståndare Perti Olkkonen och hans medhjälpare hemslöjdlärarna Kaarina Silventoinen och Risto Jokinen på plats för upplysningar. Dessutom medverkar fru Sirkka Kindholm från Åtvidaberg som tolk. Perti Olkkonen säger att syftet med utställningen är att få en bredare kontakt med invånarna i vänorten Åtvidaberg och att ge upplysningar om de aktiviteter som finns i Juva. Man tyckte också att tidpunkten var lämplig med tanke på att sex representanter från Åtvidaberg kommer att resa till Juva i början av augusti. På öppningsdagen hälsades de finska gästerna välkomna av kulturnämndens ordförande skolchef Gösta Hedman.

## Åtvidaberg

Smyrnförsamlingens missionsmöte i Pingstkyrkan på söndagen leddes av Urban Jägerskog. Vid mötet predikade församlingens Tanzania-missionär Brita Andersson. På kvällen hölls ett välbesökt friluftsmöte i Kontorsparken. Mötet leddes av Urban Jägerskog. Församlingens sångare medverkade och vittnesbörd framfördes av Anders Halldorf och Josef Jägerskog.



De båda Linköpingspoliserna Bo Brändewall och Harry Bohn ser till att svanen kommer hem till sin boplatz vid sjön Vindommen i Hannäs

## Svanen hemma igen

För någon vecka sedan kunde Correspondenten berätta om hur en käkskadad svan själv begav sig till ett närbeläget boplatshus som om den sökte hjälp hos människor. Historien utspelade sig i Hannäs vid sjön Vindommen.

Antagligen hade fågeln fastnat i en gäddsax eller något liknande. Undernäbben hade slitits upp och tungan hängde ut genom hålet. Någon föda kunde den på så sätt inte få i sig. Genom välvilliga människors försorg larmades polisen och svanen fördes till djursjukhuset i Linköping, där den opererades.

Sista kapitlet i räddningsaktionen skrevs på måndagen. Ef-

ter en veckas konvalescens i Valla djurpark återfördes svanen av Linköpingspolisen till sin boplatz vid sjön Vindommen. Resan fick den tillbringa i en säck. Utan motstånd lät den sig bäras ner till vattnet av de båda poliserna Bo Brändewall och Harry Bohn.

Efter att ha ruskat på sig och sköljt av sig resdammet tog den tacksamt emot några bitar bröd av en av sina räddare lantbrukare Karl Svahn. Alltmedan den vällustigt rullade sig i vattnet begav den sig sedan ivrigt bråkande på jakt efter hona och ungar bland Vindommens vassruggar.

## Åtvidabergskvinna omkom på Öland

Det var 27-åriga fil kand Birgitta Törnqvist, Åtvidaberg, som omkom vid bilolyckan i Kastlösa på Öland på söndagskvällen. Hennes mor, Svea Sägval, och svärmor, Anna Törnqvist, ådrog sig svåra skador. En tvåårig son undkom med lättare skrubbsår på grund av att han satt i en fram-och-bakvänd barnstol.

Fru Törnqvist hade av ännu outredd anledning kommit av vägen på en raksträcka och körde rakt

in i en stenmur. Strax vid sidan om ligger en åker. Förbipasserande lyckades få loss modern. Hon fördes till lasarettet i Borgholm, men var vid framkomsten död. Passagerarna vårdas för närvarande på Borgholms lasarett och befinner sig efter omständigheterna väl.

Den förolyckade var med sina passagerare på väg söderut till släktingar i en sommarstuga och hade bara en kilometer kvar när olyckan inträffade. Personbilen totalramponerades.



27/7



Världsmästaren i jaktbågskytte Sören Wikingsson, Ätvidaberg, med siktet inställt på EM i Skottland.

## Wikingsson siktar mot en ny titel

Tidigt på onsdagsmorgonen begav sig Sören Wikingsson med fru och dotter iväg från Ätvidaberg med adress norra Skottland. Han åker dit för att försvara sin EM-titel i fältbågskytte. Tävlingarna börjar på måndag och håller på i fem dagar. Närmare 150 fältbågsskyttar från hela Europa beräknas ställa upp. Av dessa kommer omkring 25 från Sverige.

Det är nu ett år sedan som Sören Wikingsson erövrade sin VM-titel i Jakobsberg. I den tävlingen ingick även Europamästerskapet och det är den värdigheten som han nu ska försvara.

— Det har väl varit litet si och så med träningen, säger Sören, men det lilla jag tävlat i klassen har gått bra.

Riksmästerskapen, som avgjordes i Norrköping för en tid sedan, vann han med bra marginal. Med ett resultat som ligger en bit över vad världstoppen för närvarande presterar. Det var en god värdemätare, säger Sören, samtidigt som det naturligtvis stärker självförtroendet.

### □ KNAPP MISS

I Europamästerskapen i Skottland skjuter man på 14-målsbannor, en fälttrond och en jaktrond. Det är i stort sett samma sak, fast man skjuter på olika typer av tavlor. Ett av varven skjuts utan i förväg angivna avstånd.

Inom bågskyttevärlden finns det två olika organisationer. Det EM som nu äger rum i Skottland arrangeras av International Field Archery Association, IFAA, Sys-

terorganisationen, den internationella tavelbågsskytteorganisationen (FITA) anordnar senare i år VM i Italien. Vid de svenska uttagningarna till dessa mästerskap, missade Sören Wikingsson en plats med endast fyra poäng på tre tävlingar.

### □ DYRBART

Deltagandet i Europamästerskapet i Skottland blir en dyrbar historia för Sören. Resor, startavgifter m m beräknar han till dryga 3 500 kr. Och allt måste han bekosta själv. Ingen form av ekonomisk hjälp ges vare sig från förbund eller det allmänna. Inte ens till startavgifterna. Vill man vara med i sådana här tävlingar gäller det att kombinera tävlandet med en utlandssemester. Då blir det ändå inte så mycket bevänt med semestern.

Sören Wikingsson var optimistisk inför avfärden.

— Just nu går det rätt bra, säger han. Jag lägger kanske inte ner så mycket tid på träning utan skjuter mest för mitt nöjes skull. Kanske är det därför som jag lyckas hålla mig på toppen så pass lång tid som sex-sju år.



## Åtvidaberg

Vid barnstugestyrelsens sammanträde på tisdagen tillsattes två vikariats tjänster om sex månader vardera. Vid Eksätergårdens förskola utsågs Anita Blomstrand, Åtvidaberg, och vid Åtvidabergs daghem förskollärare Kerstin Keskitalo, Gammelstad. Tjänsterna hade lockat sju sökande.

Barnavårdsnämnden i Åtvidaberg beslöt vid sitt sammanträde på tisdagen att bland sju sökande till den ordinarie tjänsten som förskollärare vid daghemmet förordna förskollärare Marianne Lennartsson, Uppsala. Samtliga anmälda 150 barn vid Åtvidabergs förskolor kommer att kunna beredas plats. Dock kan inte alla placeras vid önskad förskola. Barnavårdsnämnden har därför beslutat anordna en informationsträff för de föräldrar vars barn tilldelats plats vid annan förskola. Man kommer att redogöra för bakgrunden till besluten samt försöka finna lösningar på eventuella problem.

## Åtvidaberg

Trivselklubben Vi reser gjorde på lördagen en bussutflykt till Smålands High Chaparall utanför Värnamo. Ett 50-tal medlemmar med Robert Ekström som reseledare kunde vid ett fem timmar långt besök beskåda hur en hel liten Vilda Västerstad är under uppbyggnad. För den musikaliska underhållningen på resan svarade Nisse Karlsson och sonen Per-Arne.

Bokutlåningen har ökat också i biblioteket i Åtvidabergs ytterområden. Biblioteket i Björsäter visar en ökning med 1 357 böcker vilket innebär nästan en fördubbling jämfört med första halvåret 1971. Ökningen är något större på barnavdelningen tack vare en ökad kontakt mellan bibliotek och skola. I Falerum ökade antalet utlånade böcker från 964 första halvåret 1971 till 1 564 fram till juli i år. Den största ökningen noteras även här på barnavdelningen, vilket kan bero på att förbättrade utrymmen för ungdomsböcker. I Grebo slutligen uppvisas en obetydlig minskning med 75 band till 3 531. Biblioteket började användas först i januari 1971 och man vet erfarenhetsmässigt att utlåningen är mycket stor första året. Trots allt har dock antalet vuxenlån ökat från 623 till 887. Tillsammans med biblioteket i Åtvidaberg har utlåningen av böcker i kommunen ökat med 5 598 band under första halvåret i år jämfört med samma tid 1971.

Ett inbrott i en villafastighet i Halsebo upptäcktes på lördagen. Genom att slå sönder en fönsterruta hade man berett sig tillträde till huset. Det är inte klart om något stulits, då fastighetsägaren ännu inte återvänt från sin semester.

## IOGT/NTO-läger i Sverkersholm har nu avslutats

Att det föll 42 mm regn första dagen kunde ändå inte förta det strålände humöret hos de över 250 deltagarna vid det nordiska läger som Östergötlands juniordistrikt av IOGT-NTO under en vecka har arrangerat vid Sverkersholm halvannan mil från Söderköping. Humöret har varit på topp hela tiden.

En nyhet för året är den särskilt inrättade banken för lägerdeltagarna. Under veckans gång har de kunnat sätta in sina pengar där för att sedan kvittera ut litet i taget. Detta för att hjälpa dem att hushålla med sina slantar och som ett skydd mot eventuell förlust. Dessutom har man använt en ny metod för att undvika magsjuka bland ungdomarna. Genom att tvätta händerna ordentligt i klorid efter varje toalettbesök och låta händerna självtorka minskas risken för magsjukdom. Idén har man fått från KFUM och den har tyckts ge avsedd effekt.

Avslutningsdagen var på söndagen. Programmet inleddes med morgonsamling under medverkan av komminister Lage Linuzon, Gusum. Eftermiddagen ägnades åt en stor sommarfest. Avdelningschef Curt Alf, Norrköping, hälsningstalade till deltagare och besökande anhöriga och vänner. Därefter svarade lägerdeltagarna för ett festprogram under ledning av Lars Hellberg och Ingegerd Bengtsson. Slutligen ägde finaler rum i de olika idrottstävlingarna.

Vid lägrets slut har man kunnat göra en del summeringar. Konsumtionen av smörgåsar har varit enorm. Ca 10 000 mackor har man stoppat i sig. 1 500 liter saft har gått åt, 400 liter mjölk och över 500 kilo potatis. Gudrun Hansson, Åtvidaberg, och Saimi Elnarsson, Vreta kloster, på sjukvårdsstationen har haft obetydliga blesyrer att ta hand om. På måndagen städade man efter sig och reste hem. Och i januari påbörjas förberedelserna för 1974 års läger.