

ÅTVIDABERG

Milsimmet. Veckans vinnare i milsimmet i Åtvidabergs simhall blev Britta Sandahl, Anders Skoogh, Ingrid Björkman, Kennert Carlsson, Lisa Ahl, Solweig Karlsson, Anders Bruhn.

Vårfirande i Broddebo. Sammankomsten i Broddebo missionshus på lördagen gick i vårfirandets tecken. Pastor Ingvar Nyström hälsade välkommen. En ungdomsgrupp sjöng och ledde allsång med publiken. Några av Smålandsskaldens "Pälle Nävers" världiker föredrogs av pastor Nyström. Irma och Ingvar Nyström utförde duettsång innan pastor Nyström predikade. Så fortsatte vårfirandet borta vid festplatsen där brasan tändes. Flera vårsånger sjöngs av publiken och ett fyrverkeri avbrändes.

Två inbrott och två inbrottsförsök inträffade i Åtvidaberg under tisdagen och natten till onsdagen. I en privatbostad stals kamerautrustning till ett värde av 5 000 kr. Vid 23-tiden greps en tjuv på bar gärning när han var i färd med att bära ut varor från en livsmedelsaffär. En kamrat till denne avvek från platsen i en stulen bil. Han stoppades dock vid Rödsten på vägen till Linköping. De båda gripna, som är från Åtvidaberg, är tidigare kända av polisen. De har nu begärts häktade. Båda var berusade vid tillfället. När de påträffades hade de hunnit stjäla cigarrer och öl för över 600 kr. Under natten gjordes också inbrottsförsök vid ytterligare en livsmedelsaffär och en pappershandel. Där har förövarna krossat en del fönsterrutor men sedan blivit skrämde på flykten.

Okynnesåkning med moped och cykel har under en längre tid försiggått i området runt Hembygdgården i Åtvidaberg. Vidare är det många som nonchalerar förbudet att plocka blommor på samma område. Åtvidabergs hembygdsförening har nu beslutat be polisen att göra stickprovskontroller för att få slut på ofoget. Det kan förtjänas att påpeka att enligt trafikförordningen är moped- och cykelåkning förbjuden på park- och enskilt område.

Cykelturen -72, årets upplaga av motionscyklingar i Åtvidabergskorpens regi, startade på tisdagskvällen med ett rekordstort deltagarantal. Hela 146 åtvidabergare, varav hundratalet damer, cyklade den 15 kilometer långa slingan runt Dalsjön och Tran i det vackra försommarvärdet. Liknande motionscyklingar kommer att anordnas varje vecka fram till semestertiden. Nästa tisdag cyklar man runt Hallsbo och Forsaström.

Läslusten ökar i Åtvidaberg. Under april utlånades sammanlagt 5 018 böcker på bibliotekt. Det är en ökning med 16 procent, eller 693 böcker, jämfört med april föregående år. Den största ökningen noteras på barn- och ungdomsböcker, där utlåningen steg med 363 böcker till 2 134. Siffrorna för fack- och skönlitteratur var 1 030, respektive 1 854. Antalet spelade skivor har ökat från 78 under april 1971 till 101 under april i år.

Göken har kommit tidigare än vanligt till Åtvidabergstrakten. På onsdagsmorgonen kom rapporter från Ulla-Britt Bergström, Önhult, Torsten Johansson, Hallingshult, Falterum, och Göte Holm, Åtvidaberg.

Greboborna önskar få A-skola Skolbyggnadsalternativ utreds

Åtvidabergs skolstyrelse behandlade på onsdagen en skrivelse från Grebo arbetarekommun där man begär att skolstyrelsen snarast skrider till handling för att få igång ett skolbygge i Grebo, vilket skulle ge lokaler för en fullt utbyggd A-skolereform. Skolstyrelsens ordförande Lennart Källqvist har i en skrivelse svarat arbetarekommunen. I sitt svar framhöll hr Källqvist bl a att ett fullt utarbetat förslag till ombyggnad med ritningar och arbetsbeskrivning har upprättats av förutvarande Björsätters skolstyrelse.

Arbetet kan omedelbart igångsättas så snart arbetsmarknadsmyndigheterna lämnat sitt tillstånd. Medel finns upptagna i Åtvidabergs kommuns budget för år 1973.

I svaret sägs vidare att skolstyrelsen i gott samarbete med övriga kommunala myndigheter har följt utvecklingen i Grebo. Nyligen har man grundligt analyserat befolkningsförhållandena inom kommunen och möjliga utvecklingsprognoser. Vid sitt sammanträde på onsdagen beslöt kommunstyrelsen att helt avsluta sig till denna svarsskrivelse och översända den till Grebo arbetarekommun.

Skolstyrelsen beslöt vidare att godkänna ett förslag från skolbyggnadskommittén att konsulter anlitas för en utredning om alternativa lösningar av skolbyggnadsfrågan i Grebo. Till kommunstyrelsen har inlämnats en anhållan om anslag på 5 000 kr för projekteringskostnader.

Man biföll en framställning från yrkesvalslärare Lennart Källum om tjänstledighet under läsåret 1972-73 från sin ämneslärartjänst och arvodstjänst som studierektor för vuxenundervisningen. En tillsynslärartjänst vid Sandtagsskolan, som nu är under byggnad, skall inrättas. Dessutom beslöt skolstyrelsen att begära 11 500 kr i tilläggsanslag för vaktmästare-, städerske- och bespisningsbiträdestjänster vid samma skola. En framställning från Grebo byalag om att få använda skollokalerna för viss fritidsverksamhet i form av kurser och föreläsningar bifölls. Däremot avslogs önskemålet om att utnyttja lokalerna till enskilda festligheter och dans.

Åtvidaberg

Besöksrekord 1971 i Hembygdgården

Antalet besökare vid Hembygdgården i Åtvidaberg under 1971 var närmare 1 900, vilket är rekord. Det framgick vid Åtvids hembygdsförenings årsmöte tidigare i veckan. Man noterar med tillfredsställelse att allt flera sällskapsresor ställer sina färdmål till Hembygdgården. Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 146.

Föreningens inkomster och utgifter har omslutit 24 220 kr med en behållning av 1 649 kr. Vid årsmötet omvaldes styrelsen. Arbetsutskottet utökades med Karl-Elof Rudelius. Föregående år arrangerades genom Lions i Åtvidaberg Hembygdens dag med ca 500 besökande personer.

Hembygdsföreningen beslöt tacka donatorerna Bror Holm, Gunnar Gustavsson, Viresjö, Bertil Gustafsson, Mormorsgruvan, och Waldemar Widholm för de äldre kulturföremål som dessa skänkt till föreningen.

SSU:are frågade och fick svar

Från SSU framställdes ett antal frågor rörande partistöd, representationskostnader, arvodesstorlekar, utgifter för reklam, antal sysselsatta m.m. De svar som verkställande direktören Gunnar Agrell lämnade godtog av SSU-representanten Harry Nylund, Linköping. Nedan återges frågor och svar i korthet.

— Om man under 1971 lämnade ekonomiskt stöd till politiska partier, hur stort var det och till vilka partier utgick det under 1971? Och hur mycket avser man att ge ut under 1972?

Svar: Moderata samlingspartiet erhöi 6 000 kr från Facit och 3 000 kr från Addo. Under 1972 kommer inget ekonomiskt stöd att utdelas.

— Hur stora representationskostnader hade företaget år 1971?

Svar: 808 918 kr.

— Hur stor del av summan utgör representation i form av middagar och dylikt?

Svar: 624 735 kr.

— Hur stora var kostnaderna i samband med invigningar, jubileer etc?

Svar: 16 544 kr.

— Hur mycket har anslagits till underhåll, löner, hyra m.m. för representationsändamål?

Svar: Inget.

— Hur mycket anslogs under 1971 för fester, informationsmöten m.m. för de anställda?

Svar: 96 139 kr.

— Hur stor summa avser gåvor som ej är att hänföra till reklam?

Svar: 4 301 kr.

— Hur stor var summan för utgivna representationsersättningar och bidrag?

Svar: 67 006 kr.

— Hur stor del av det totala beloppet var ej avdragsgillt?

Svar: 9 060 kr.

— Hur mycket har upptagits på kontrolluppgifter?

Svar: Hela beloppet.

— Hur stora belopp erhåller styrelseledamöterna årligen?

Svar: Ordförande 130 000 kr; vice ordförande 30 000 kr; ordi-

narie ledamöter 20 000 kr; suppleanter 6 000 kr.

— Hur stora var företagets reklamkostnader under 1971?

Svar: 12,2 miljoner kr, varav moderbolaget svarar för 8,5 miljoner kr.

— Hur stor del avser annonser och hur är fördelningen på borgerlig och socialdemokratisk press?

Svar: Företagets redovisningssystem ger inga uppgifter om detta och det skulle innebära ett betydande arbete att ta reda på uppgifterna. Man annonserar efter principen att nå så stor effekt som möjligt, vilket innebär att en tidnings partifärg inte kan utgöra någon lämplig riktlinje. Dessutom sker en stor del av annonseringen i fackpress.

— Hur många anställda hade koncernen den 31 december 1967 och 1971? Och hur många anställda planeras till den 31 december 1976?

Svar: I hela koncernen hade man 1967 12 832 anställda, varav 3 147 i utlandet. Den 31 december 1971 hade man 12 785 respektive 3 548 anställda. Hur många anställda som företaget beräknas ha om ytterligare fem år kan jag med hänsyn till konkurrensförhållandena inte säga. Dock kommer en successiv minskning att äga rum och redan under årets tre första månader har personalstyrkan minskat med 622 personer.

— Hur stora investeringar gjordes under åren 1967-71? Och hur stora investeringar planeras perioden 1972-76?

Svar: Under åren 1967-71 var summan ca 100 miljoner kr, varav 30 miljoner i utlandet. Med hänsyn till konkurrensläget vill man inte offentliggöra siffrorna för den kommande femårsperioden. Dock är inga investeringar i anläggningar aktuella under de närmaste åren.

— Sker samråd med företagsnämnden före eller efter beslut?

Svar: Vår strävan är, och det håller vi hårt på, att ha samråd före beslut.

8/5

Åtvidaberg

Fortsatt A-skola i Björsäter

Vid ett sammanträde i början av april beslöt skolstyrelsen i Åtvidaberg genomföra B1-form i klasserna tre och fyra i Björsätters skola. Anledningen var att det då fattades tre elever föra att man skulle få behålla A-form. Nu meddelar emellertid skolstyrelsen att klassanordningen, enligt en skrivelse till länskolnämnden, justerats så att man får behålla A-formen. Två barn har tillkommit sedan skolstyrelsens förra sammanträde och man hyser även gott hopp om att ytterligare barn anmäls innan höstterminen börjar.

48 år på Facit kröntes med 1:a pris

Facit i Åtvidaberg har vunnit första pris i en skandinavisk pristävling för pressgjutet zinkgods. Det är ett stativ till räkneverk för mekaniska kalkylmaskiner, som vunnit utmärkelsen. Verktygskonstruktör Eric Thornberg, som avgick med pension för en vecka sedan, har gjort verktyget till stativet. Det blev alltså en snygg avslutning på hans 48 år långa gärning på Facit.

Ritningarna till verktyget omfattar 15 A 1-ark. I verktyget ingår inte mindre än 389 detaljer och det behövdes 2 030 måttsättningar. Eric Thornberg poängter att det i hög grad har varit ett lagarbete att ta fram verktyget. Stativet har tillverkats i 300 000 exemplar och är alltså väl beprövat. Efter förstapriset i den skandinaviska tävlingen går stativet vidare till en europeisk tävling i Venedig i juni.

Antalet anställda vid Facit AB i Åtvidaberg minskade med 199 personer till 1917 under första kvartalet 1972. Kategorin arbetare minskade med 111 till totalt 1 239 och antalet tjänstemän minskade med 88 till 678. Av dessa utgör 50 arbetare och åtta tjänstemän vid Lemmhult, som nu försålts.

ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN

MÅNDAG 8 MAJ 1972



Rikslottachefen Louise Ulfhielm, Stockholm, flankeras på bilden av den nya förbundslottachefen Gunhild Svanberg, Norrköping, och vice lottaförbundsordförande Harriet Nyström, Vånga

4 300 östgötalottor går samman till Östgöta-Tjust lottaförbund

Vid en extra förbundsstämma på hotell Stallet i Atvidaberg på söndagen beslutade Västra och Östra Östergötlands lottaförbund att, enligt tidigare separata beslut, gå samman under namnet Östgöta-Tjust lottaförbund. Detta innebär att man nu följer gränserna för försvarsområde 41 och att 35 lottakärer med tillsammans 4 300 medlemmar samlas under en hatt med förbundsexpedition i Norrköping.

Förhandlingarna leddes av rikslottachef Louise Ulfhielm, Stockholm, som omtalade att detta var den tredje sammanslagningen på ett år. Tidigare har Göteborgs och Hallands lottaförbund samt Stockholms och Stockholms skärgårds lottaförbund gått ihop. Från riksförbundshåll bedömer man det som positivt med dessa omorganisationer till större enheter och på flera håll i landet finns planer på liknande hopslagningar.

Till ny förbundslottachef och tillika förbundsstyrelsens och dess verkställande utskotts ordförande samt lottaförbundets representant i lottaöverstyrelsen valdes Gunhild Svanberg, Norrköping. Till vice lottaförbundsordförande och tillika informations- och presslotta utsågs Harriet Nyström, Vånga. Anställd på heltid som sekreterare blev Britta Lennfalk, Norrköping, och som kassaförvaltare Mariana Söderberg, Linköping. Gunhild Svanberg och Harriet Nyström representerar förbundet i Västanstångs och Östanstångs befälsutbildningsförbund, i civilförsvarets kvinnokommitté i Östergötland samt är ombud RFO i Fo 41.

De cirka 150 lottorna beslöt även att Östgöta-Tjust lottaförbund skall instämma i det uttalande i försvarsfrågan som Frivilligorganisationernas samarbetskommitté avgav till försvarsutskottet den 20 april i år. Uttalandet innebär i korthet att man anser att försvaret måste utformas så att det inger förtroende hos medborgaren och omvärlden. Inför det beslut som årets riksdag skall träffa i försvarsfrågan, vill man understryka vikten av att försvaret får sådan styrka och effekt att det blir meningsfullt.

Försvaret måste vara av den arten att det kan ge fortsatt fred och frihet

inte bara i dag utan också i en oviss framtid.

Efter den extra förbundsstämman kåserade grevinnan Anna Sparre, Atvidaberg, över ämnet Böcker som kommer. Bl a berättade hon om bröllopsleder från tre sekler med exempel från vigslar i Atvids gamla kyrka.

Atvids m fl socknars kreatursförsäkringsförening höll årsmöte i Villa Ekebo på lördagen. Vid mötet diskuterades en eventuell uppgång i ett större bolag. Föreningen har nu 20 medlemmar med 250 djur. Ansvarssumman är 167 000 kr, och 1971 gick med en liten vinst. Under året hade man två anmälda olycksfall. Vidare meddelades att djuren får värderas till 800 kr. Utdebiteringen fastställdes till 1,75 procent. Styrelsen med ordföranden Erik Pettersson, Viresjö, omvaldes.

Värmarschen genomfördes traditionsenligt av Atvidabergs blåsorkester för 52:a året i följd. I nära sex timmar vandrade man kors och tvärs i samhället spelande marscher och värmelodier. På tiotalet platser stannade orkestern för att hålla mindre konserter. I år hade man även utsträckt marschen till Garpanområdet. Dirigent var Emil Johansson, och Lars Jarl var stavförelse.

Kvalificeringen till den riksomfattande tävlingen Sveriges mopedmästare 1972 avgjordes i Atvidaberg på lördagen. Segrare bland tiotalet startande blev Hans Wiremark, som nu går vidare till distriktsfinalen i Skärblacka i slutet av maj. Resultat: 1) Hans Wiremark 1,52 min; 2) Bo Palmqvist 2,45; 3) Claes Pettersson 3.03.

90-talet hemvärnsmän från Atvidaberg genomförde på söndagen en gruppältävling i orientering, teoretiska prov och stridsskjutning. Övningarna ägde rum i trakten vid Örstorp och Bondstugan. En av huvudpunkterna var kontroll och test av gruppchefernas kunskaper. Egna förplägnadslottor svarade för bespisning och skyttegilletts ungdomsgrupp hjälpte till vid skjutningarna. Resultat från gruppältävling: 1) grupp Martin Björkman; 2) grupp Karl Östen Svensson; 3) grupp Folke Göransson; 4) grupp Tom Eriksson; 5) grupp Bertil Spjut; 6) grupp Bertil Nilsson.

Kommunal satsning på lokalisering Atvidabergs Industribyggen bildas?

Atvidabergs kommunstyrelse behandlade vid måndagens sammanträde lokaliseringskommitténs förslag om informations- och kontaktverksamhet, lokalfrågor, bolag för lokaliseringsverksamheten samt bolagsordning. Beträffande ny förvaltningsform för drivande av lokaliseringsverksamheten uttalar sig kommittén för bildandet av ett bolag, AB Atvidabergs industribyggen. Kommittén föreslår att i samband med att bolagsbildningen slutförts, skall bolagsstyrelsen överta lokaliseringskommitténs arbete.

I förslaget till bolagsordning sägs bland annat, att bolagets verksamhet skall ha till föremål, att uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter. Verksamhetens syfte är att främja försörjningen av fastigheter för industri inom orten. Lokaliseringskommittén föreslår nu kommunfullmäktige att stå som stiftare åt AB Atvidabergs industribyggen och teckna aktiekapital om 100 000 kr. Vidare föreslås att fullmäktige utser ombud för bolagsstämma under innevarande år samt att fullmäktiges valberedningsutskott får i uppdrag att avge förslag till bolagsstyrelse och revisorer.

Lokaliseringskommittén anholder även hos kommunfullmäktige om ett anslag på 50 000 kr för utgivande av en säljande broschyr och annonsering i lämpliga tidningar och tidskrifter. Kommittén har även gjort ett principuttalande för uppförande av tre industrilokaler om vardera 1 000 kvm för uthyrning.

Utsikterna för lokaliseringsstöd och

lokaliseringslån bedömer man som goda. Kommunstyrelsen beslöt med undantag för ett par ändringar i förslaget till bolagsordning, att tillstyrka lokaliseringskommitténs förslag.

Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige, att hemställa hos länsstyrelsen om fastställande av ny valkretsindelning i Atvidaberg. Det innebär i korthet att samhället uppdelas i sex valdistrikt i stället för som nu fem. Det nya distriktet avses omfatta de centrala delarna runt järnvägen och får 966 röstberättigade. Beträffande Björsätters och Ukna-

dalens före detta kommuner föreslås följande uppdelning: Björsäter—Yxnerums distrikt, Grebo—Värnas distrikt, Hannäs distrikt och Gärdserums distrikt.

Atvidabergs FF har i en skrivelse anhållit om kommunalt bidrag till löner för en heltidsanställd tränare och en deltidanställd kanslist. Kommunstyrelsen beslöt avslå framställningen med hänvisning till det ekonomiska läget, samt att fritidsnäm-

den inte slutfört uppdraget att utarbeta nya regler för så kallat instruktörsbidrag.

Facit AB påpekar i en skrivelse att man under flera år framfört klagomål över de stora mängder fööreningar som det av kommunen levererade vattnet innehåller. Företaget emotser förslag till åtgärder och föreslår en gemensam genomgång av problemen. Kommunstyrelsen beslöt uppdraga åt byggnadskontoret att sammanträffa med företaget för att diskutera frågan.

Fornminnen i Åtvidaberg

Det finns ett stort antal järnåldersgravar mitt i Åtvidaberg. De är alltså omkring 1500 år gamla. De är utspridda på flera ställen i samhället, där de mest liknar vanliga stenrösen. De skyddas av fornminneslagen och finns utmärkta på karta. SIDAN ATTA

13/5



Detta är en av de ca femton järnåldersgravar som finns kvar i de centrala delarna av Åtvidaberg. Men det ser ut som man nyligen fyrat av en sprängladdning mitt i stensättningen. Området är dock skyddat av fornminneslagen med straffsatsen upp till sex månaders fängelse

Järnåldersgravar i Åtvidaberg utsatta för förstörelse

Många åtvidabergare känner inte till att det finns ett stort antal järnåldersgravar mitt i samhället. Att ett stort gravfält och en väl bibehållen skeppssättning ligger i Göthult, en halv mil från Åtvidaberg, är nog bekant för de flesta. En del kanske till och med har hört talas om eller sett att en två meter hög järnåldersgrav i Norrby, ytterligare ett par kilometer söderut, nu tjäna som underlag för en brygga till en loge. Men hur många vet att det för inte så länge sedan fanns omkring 25 kända järnåldersgravar av olika utseende och storlek i tätorten Åtvidaberg? Endast ett femtontal finns kvar i dag.

Med Herman Nilsson från Åtvidaberg som ciceron har ÖC haft tillfälle att bese dessa omkring 1500 år gamla gravar. Hr Nilsson har under 25 års tid haft som hobby att studera gravfält och andra fornminnen. Under årens lopp har han hunnit med att beskåda åtskilliga minnesmärken i Östergötland och norra Småland.

FORNGRAV ELLER RÖSE?

Han visade först på tre gravar som ligger utspridda vid Humpaområdet. En grav ligger väl synlig från Skogslyckevägen. Det ser ut som om man nyligen har sprängt i den. På andra sidan vägen fanns tidigare två gravar. De har nu fått lämna plats för villabyggen. Ett stycke in i skogen ligger ytterligare tre gravar. Om man inte kände till det skulle man, vilket förmodligen många gör, ta dem för vanliga stenrösen.

I Fornlunden ligger mer eller mindre synliga rester av åtta gravar. Hr Nilsson menar att sannolikt har det funnits fler på samma område. Några kan ha försvunnit i samband med jordningstillandet av en hollplan för barnen. Andra håller så sakteliga på att omvandlas till målstolpar, gömställen och andra saker som barn behöver material till vid sina lekar.

Det tredje stället som hr Nilsson pekade på var Domarelunden i kvarteret Solrosen. I den mest synliga av de tre gravarna på kullen

växer träd och buskar. Tidningar, papper, glas och plåt utmärker platsen i övrigt. Av de övriga två gravarna finns så litet kvar att det krävs ett visst mått av fantasi för att kunna föreställa sig dem.

Gemensamt för de här järnåldersgravarna i Åtvidaberg är att det kan vara mycket svårt för en lekman på området att inse att det är ett fornminne han har framför sig. Mest liknar de vanliga stenrösen. Träd kan skjuta upp mitt i stensamlingarna. Mossa och buskar gör sitt till för att ytterligare kamouflera dem. När man ska titta på gravfältet i Göthult måste man vandra mitt i en tallodling. Vid planteringen av tallarna har i en del fall plögen till synes körts rakt igenom de mindre gravarna.

Hur skall man eventuellt kunna komma tillrätta med detta? För man handskas hur som helst med dessa "stenar"? Vi låter frågorna gå vidare till en del berörda parter.

LAGLIGT SKYDD

Byggnadschef Yngve Sahlén, Åtvidaberg, som själv är personligt intresserad av fornminnesvård, påpekar att det står i fornminneslagen att man inte får bygga där det finns fornminnen. Dessa finns inprickade på byggnadskontorets kartor. Stadsplanen måste först granskas av landsantikvarien innan den godkänns. Vid Edbergsområdet exempelvis, säger hr Sahlén, gjordes utgrävningar innan stadsplanen

godkändes. Dessa arbeten bekostades av kommunen. Man har visserligen gjort vissa inventeringar av fornminnen i Åtvidaberg, men givetvis kan det ändå finnas minnesmärken som man inte känner till. I de fall man misstänker att man träffat på ett dylikt måste man ta kontakt med landsantikvarien, även om man på detta sätt riskerar förseningar. Men för att bevara de järnåldersgravar som finns, borde man kanske märka ut de gravar som är av intresse för vidare forskning, slutar hr Sahlén.

Kulturnämnden i Åtvidaberg har bara existerat i två år. Sekreterare i nämnden, bibliotekarie Britta Östlund, omtalar att man för närvarande diskuterar ett arbetsprogram för Åtvidaberg. Kulturnämnden har ännu inte behandlat dessa fornminnen, men då de är utmärkta på den ekonomiska kartan är de i princip skyddade. I samband med en naturvårdsinventering kommer man sannolikt även att göra en undersökning av de stenåldersgravar som finns kvar i det centrala Åtvidaberg.

Antikvarie Anders Lindahl på länsmuseum i Linköping säger att det här rör sig om mycket värdefulla fornminnen. Det finns all anledning att bevara dem. Med hjälp av AMS-bidrag vårdas 65 områden i länet genom beredskapsarbeten. Några närmare planer för Åtvidabergs vidkommande föreligger dock

inte för närvarande. Antikvarie Lindahl påpekar att det finns en fornminneslag av år 1942 som är både sträng och entydig. Den säger bl a att inget får röras på de platser där det finns ett fornminne och ett visst område runt detta. Straffsatserna varierar upp till 6 månaders fängelse.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Final för AIF:s inombusaktiviteter

Åtvidabergs idrottsförening har i dagarna avslutat årets inombusaktiviteter. 667 deltagare har gymnastiserat, tränat och motionerat ett växlande antal gånger under den gångna säsongen. Den största aktiviteten har man haft på ungdomssidan. Inte mindre än 429 ungdomar under 24 år har varit i gång.

Till största delen har man rekryterat ledare från den egna föreningen. Samtliga arbetar helt ideellt.

För att få pengar att räcka till för det omfattande ungdomsarbetet har man medlemmar som arbetar med skogsplantering och insamling av olika "prylar" till en kommande loppmarknad.

Bland verksamheterna under säsongen kan nämnas grupper i elitgymnastik med Lars Månsson som ledare, styrketräning med Lennart Ottosson som ledare. Jan-Erik Brodén har haft grupper i gymnastik, volleyboll och friidrott. Basketbollträningen har lepts av Ingemar Hultgren, medan fd Sofialflickan Ingegärd Ehnström haft hand om träningsgymnastik för flickor. Irma Ahlsén i sin tur har varit ledare för två grupper i barngymnastik. Instruktor Stig Mårtensson från Östergötlands skidförbund har varit på besök för att ge skidåkarna tips.

Under sommaren intensifieras friidrottsträningen. Bl a kommer instruktörer från Östergötlands friidrottsförbund att medverka vid tre träningspass. Den 18 maj startar dessutom den sk Humparundan, som är en ren motionsöppning med utlottade priser. Den 3 sept anordnar föreningen distriktsfinal i Kalle Ankacupen och vidare arrangerar man DM för ungdomsklasserna i friidrott.

Husmodersföreningen Hem och samhälle i Åtvidaberg anordnade på tisdagen en vårsupé på Gästgivargården i Rimforsa. Speciellt inbjudna var medlemmar i Kindabygdens husmodersförening. Sammanlagt ett 50-tal husmodrar deltog i arrangemanget. Husmoderskören från Åtvidaberg under ledning av Karin Björkman svarade för de musikaliska inslagen. Vid mötet lämnades meddelande om ett svar från kommunstyrelsen med anledning av en begäran från husmodersföreningen om ökad upplysning om skyddsrummens belägenhet i Åtvidaberg samt ökad information om självskydd. Av kommunstyrelsens svar framgick att man kontaktat civilförsvarsstyrelsen och civilförsvarssektionen vid länsstyrelsen och kommit fram till att man inte förrän i händelse av ofred lämnar ut uppgifter om var skyddsrummen finns. Husmodersföreningen kommer även i år att stå för arrangemanget vid Svenska flaggens dag i Åtvidaberg. Vidare beslöt man på begäran av styrelsen för ålderdomshemmen i kommunen att anordna promenader för pensionärerna vid Östergården. Detta arbete kommer att ske kontinuerligt och påbörjas snarast.

17/5

Måttligt intresse för kolonilotter i Åtvid



Björn Svensson hackar i torvorna på sin lott, där det så småningom ska växa aster, lök och potatis

Tidigt i våras beslöt kommunstyrelsen i Åtvidaberg att bereda plats för ett antal mindre kolonilotter i samhället. Bakom denna åtgärd stod en undersökning från 1971, där det framkom att det fanns ett tjugotal intresserade personer för detta projekt. Under april månad har man plöjt, harvat, fräst och gödslat två områden i Åtvidaberg. Den 4 maj stod så 28 lotter om vardera 45 kvm vid Hembygdsgården och 28 stycken om 30 kvm vid Sunnebovägen färdiga att tas i bruk. Men trots det fäcilä priset av 25 kr i årshyra har man ännu inte kunnat hyra ut mer än 25 lotter.

Vid Sunnebovägen är endast åtta av de 28 lotterna uthyrda. Området är dock relativt bra beläget. Soligt, men ändå skyddat för vinden. I väntan på att eventuella vattenposter skall sättas upp kan man nu hämta vatten från en liten bäck strax intill.

Vid Hembygdsgården har 17 personer tagit var sin lott i besittning. Kanske är det den större ytan som gjort dessa kolonilotter mer attraktiva. Platsen är mer utsatt för bläst och viss risk föreligger att ett häftigt regn kan spola bort jorden. För närvarande måste man bära vatten ett par hundra meter från Bysjön. Från byggnadskonstörern uppges att man först vill avvakta hur stort intresset är innan man drar några vattenledningar.

Herrar Björn Svensson och Rune Forsberg har var sin lott vid Hembygdsgården. Båda tycker det är utmärkt att kommunen iordningställt dessa koloniområden. Även om det inte är så stor plätt man har att hållas på är det ändå tillräckligt för att driva fram en del blommor och grönsaker. Och det är ju alltid något speciellt med att sätta egna blommor i vasen eller att äta av de egna grönsakerna. Både Svensson och Forsberg finner det dock beklagligt att man inte har vatten inom bekvämt räckhåll. Men sjövattnet skall ju vara bättre än ledningsvattnet, säger Rune Forsberg och håller vatten, hämtat med moped från Bysjön, på sina blivande nejlikor.

Åtvidaberg

Bersbo gruvsambälle restaureras

Vid kulturnämndens i Åtvidaberg sammanträde på onsdagen förelåg en skrivelse från landsantikvarien. Denne har tillsammans med representanter för Baroniet Adelswärd besiktigt Bersbo fd gruvsambälle för att utvärdera dess kulturhistoriska värde. I sitt svar säger landsantikvarien att gruvsambället har stort kulturhistoriskt värde och att en restaurering av arbetarbostäderna lämpligen skulle kunna utföras som beredskapsarbete. Ett preliminärt reparationsprogram kommer att upprättas av Baroniet snarast möjligt. Kulturnämnden beslöt överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen samt invänta kostnadsförslaget. Kulturnämnden föreslår att byggnaderna i första hand skall användas till fritidsändamål.

Fastighetsavdelningen har beräknat kostnaderna för en renovering av Krutkällaren och musikpaviljongen i Klockarängen till ett sammanlagt värde av 6 600 kr. Kulturnämnden begär att kommunstyrelsen tillstyrker att medel anvisas antingen som AMS-bidrag eller upptas i nästa års stat. Vidare beslöt kulturnämnden att söka statligt bidrag till kommunal biblioteksverksamhet att användas till sk artoteksmulti.

Lions club i Åtvidaberg överlämnade ett konstverk av Harald Wiberg att förvaras på biblioteket. Kulturnämnden beslöt även att försöka anordna en bussresa till någon av Vadstenaakademiens föreställningar under tiden 1-20 juli.

En kurs för dagbarnvårdare har nyligen avslutats i Åtvidaberg. Det var på initiativ från barnstugestyrelsen som skolstyrelsen i Åtvidaberg i samarbete med länsarbetsnämnden startade kursen för personal i öppen barnvård i slutet av januari. 30 dagbarnvårdare deltog i kursen, som omfattade 90 lektionstimmar på kvällstid. Ledare har varit lanthushållslärare Karin Johansson, Linköping. Huvudvikten har lagts vid yrkesteorin med barnkunskap och psykologi men man har även studerat sjukdomslära och samhällskunskap. Kursen har till största delen varit upplagd i form av seminarier, grupparbeten och diskussioner. Vidare har man gjort en del studiebesök på dag- och fritidshem samt besökt Ekshagaskolan i Linköping. Vid avslutningen uttryckte Karin Johansson sin stora belåtenhet med deltagarnas intresse och kunskaper och gratulerade Åtvidaberg till att man hade så många goda barndagvårdare. Dessa erhöll även var sitt diplom.

Arbetsläget något bättre i Åtvid

Sysselsättningsläget i Åtvidaberg har förbättrats något under den gångna månaden. Det framgår av den sammanställning som arbetsförmedlingen gjort om läget i Åtvidaberg den 15 maj. Antalet registrerade arbetslösa har sjunkit från 161 under april till 132 under innevarande månad. Av dessa är 77 kvinnor. Som jämförelse kan nämnas att under maj månad 1971 hade man 40 registrerade arbetslösa, varav 10 kvinnor.

Till övervägande delen är det träarbetar-, metallarbetar- och byggnadsarbetarfacken som är mest utsatta. Dock kan man notera en viss lättning för byggnadsarbetarna. Av de 132 är 38 ungdomar under 25 år, 25 är flickor. Antalet arbetslösa över 60 år är 22. Nämnas bör kanske att den 16 maj friställdes ett tiotal, övervägande tjänstemän, från Facit AB. Dessa är inte medräknade i månadssiffran, som alltså gjordes den 15 maj. 57 personer är sysselsatta i beredskapsarbete. Nära hälften består av ungdomar. Antalet kvinnor är 11.

Antalet i utbildning sysselsatta uppgår för närvarande till 86 personer. Det är en ökning med 18 jämfört med förra månaden. Av dessa har 49 sin utbildning förlagd till Åtvidaberg och går till största delen på tekniska kurser. Den 29 maj utökas denna skara med 16 personer som skall genomgå en kurs på tio veckor i koppling och lödning. Dessa är inte inräknade i arbetslöshets-siffran.

Arbetsförmedlingens föreståndare i Åtvidaberg Charlie Ahlander menar att sysselsättningsläget i Åtvidaberg fortfarande är minst sagt problematiskt. Detta trots att man under den gångna månaden kunnat skönja en viss ljusning. Även om den är av tillfällig art får man tacksamt notera varje tendens i positiv riktning, säger hr Ahlander, som också påminner om de 80-talet personer som bara har tredagarsvecka.

Badresor till Örn och Grävsjön

Även i år kommer de populära badresorna till Örn och Domarvik vid Grävsjön att anordnas för skolbarn i årskurserna 1-8. De friluftaktiviteter som barnen kommer att erbjudas är bad, badminton, pilkastning, krocket och fotboll. I Domarvik, dit barnen från Gärdserums och Hannäs församlingar inbjuds, lockar man även med luftgevärsskytte och fiske. Vid Örn kommer man också att erbjuda naturstigar och optimistjolleseglung.

Vid Örn äger verksamheten rum under tiden 12 juni-1 juli med Roland Sandberg som överledare. Till Domarvik åker man 19 juni-8 juli och där är folkskollärare Jan-Erik Brodén ledare. Förra året hade man en lyckad övernattningsresa vid Domarvik. En liknande kommer att ske även i år. Detsamma avser man att arrangera vid Örn under benämningen Örnattat. Till denna inbjudes föräldrarna att delta i aftonens lägerbål med korvgrillning, sång m.m. Fr o m i år har fritidsnämnden i Åtvidabergs kommun övertagit arrangemangen av badresorna efter barnvårdsnämnden. Ekonomiskt bidrag får man från Barnens dag och Majblommekommittén i Åtvidaberg.

Hormoslyr i Åtvidaberg

Såväl polisen som hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg har fått larm sedan kommunen påbörjat hormoslyrbekämpning av trädstubbar i ett ytterområde. Hälsovårdsnämnden uppger dock att denna form av hormoslyrbekämpning är både laglig och ofarlig.

SISTA SIDAN

Hormoslyrbekämpningen i Åtvidaberg både "laglig och ofarlig"

Åtvidabergs kommun har i dagarna företagit hormoslyrbekämpning av trädstubbar i Åtvidabergs ytterområden. Med anledning av detta har dels hälsovårdsnämnden, dels polisen fått flera samtal från oroliga åtvidabergare. Man är rädd för att hormoslyret skall förstöra deras trädgårdar och att människor skall kunna komma till skada.

Hälsovårdsnämndens ordförande i Åtvidaberg Olof Söderbäck uppger för Correspondenten att det här ingalunda är fråga om besprutning. Själva bekämpningen sker med pensel och det är en rent praktisk åtgärd att man använder sig av en ryggbehållare att förvara giftet i. Och det är bara stubbarna som penslas, inte marken omkring.

Enligt giftnämndens beslut av den 1 februari 1972, säger hr Söderbäck vidare, finns anvisningar för användandet av fenoxisyror. Siktning och pensling får ske oberoende av växtplats medan besprutning däremot endast får ske på sådant om-

råde där allmänheten inte kan komma i kontakt med giftet.

De personer i Åtvidaberg, som nu utför penslingen, är iförda handskar och visir och riskerar sålunda inte att komma i kroppslig beröring med giftet. Hr Söderbäck vill lugna alla upprörda åtvidabergare. Den här formen av bekämpning kan inte vara speciellt farlig, den är helt laglig och någon risk för skador hos människor föreligger inte. Bara för att man använder ordet hormoslyr finns det ingen anledning att måla phan på väggen, slutar han.

Storleverans inleds

Leveranserna av Facits genom tiderna största order har inletts. Den första var en sparbanks-terminal till Vasa i Finland. Fram till 1975 kommer närmare 5 000 terminaler att installeras i Norden. Det innebär investeringar på ca 200 miljoner. SIDAN SJU

Leveranserna har börjat av Facits största order

Leveranserna av Facits genom tiderna största order har inletts i och med invigningen den 9 maj av en sparbanks-terminal i sparbanken i Vasa i Finland. Det uppges i senaste numret av Ciceronen, Facitföretagens tidning. Fram till 1975 kommer närmare 5 000 terminaler att installeras i Norden. För de nordiska sparbankerna innebär det en sammanlagd investering på ca 200 miljoner kronor.

Facit och Saab-Scania i Linköping samarbetar om kontraktet. Saab-Scania säljer systemet som sådant och levererar dessutom centralenheten, en sk minidator. Facit svarar för leveransen av tolv olika moduler till terminalerna, alltså de apparater och maskiner som sparbanksanstämman använder i sitt dagliga arbete.

Det är omkring 1 600 nordiska sparbankskontor med 5 200 avdelningskontor som genom konsortiet Nordisk Spardata deltar i projektet. Den första installationen i Sverige äger rum den 5 juni i Sparbanken Östergötlands Linköpingskontor. I höst får Bankekinds Härads sparbänk i Åtvidaberg sin utrustning.

Installationerna av dataterminaler i bankerna innebär stora möjligheter att förenkla och förbilliga arbetsrutinerna. Detta gäller framför allt dataregistreringen, som i terminalerna sker magnetiskt. Hittills har allt material fått gå igenom en speciell stansningsprocedur.

Men dataterminalerna skapar även ett omfattande utbildningsbehov. Närmare 15 000 bankanställda kommer att beröras. Utbildningen avses bli programmerad med hjälp av undervisningsmaskiner.

Ciceronen omtalar också att Facit i dagarna har tecknat en order med turkiska staten om en leverans av handdrivna kalkylmaskiner till ett belopp av två miljoner kronor. Maskinerna tillverkas vid Örsättersfabriken utanför Åtvidaberg. Leveranserna beräknas komma igång vid årsskiftet 1972/73.

ÅTVIDABERG

I Björsåters kyrka konfirmerades på pingstdagen 12 ungdomar av kyrkoherde Helge Lundborg, som även svarat för konfirmandundervisningen. Vid högmässan på annandagen deltog de nyblivna konfirmanderna i sin första nattvard. I högtiden medverkade även en avdelning av Björsåters kyrkokör under ledning av kantor Christer Carlsson med att framföra det gammalkyrkliga verket Nattvardsintröitus. Som avslutning spelade kantor Carlsson Fantasi i g-moll av J S Bach.

I Atvids nya kyrka konfirmerades på pingstaftonen omkring hundra ungdomar. Förhören leddes av komminister Arne Nilsson och pastor Sven Carlsson, vilka också varit konfirmandernas lärare. Vid konfirmationen av Arne Nilssons elever användes för första gången den nya ordningen för konfirmation som utarbetats till vissa försöksförsamlingar. Kyrkvärd Anna-Lisa Wärme inledde med hälsningsord. Vid pingstdagens högmässa, som leddes av komminister Arne Nilsson, deltog kyrkokören under ledning av musikdirektör Ingemar Ericsson. Tillsammans med musik till violiner och orgel utfördes Smycken vår fest av Hammerschmidt.

Konfirmanddräkter användes för första gången i Grebo, när tio ungdomar konfirmerades i Grebo kyrka på pingstafton. Dräkterna har skänkts av Grebo och Värna kyrkliga sällskap. Komminister Harry Hall, som också varit konfirmandernas lärare, ledde konfirmationen. Grebo ungdomskör under ledning av kantor Rolf Gordon medverkade under högtiden. Vid pingstdagens högmässa med nattvardsgång deltog också kyrkokören.

På pingstafton konfirmerades 12 ungdomar i Hannäs kyrka. Förhöret leddes av pastor Harry Aldenius som även svarat för konfirmandundervisningen. Från församlingen tilldelades konfirmanderna var sin bibel. Vid pingstdagens välbesökta högmässa medverkade kyrkokören under ledning av fru Linnea Löfgren. Pastor Aldenius assisterades vid nattvardsgången av prosten Bertil Forsbring. Högtiden avslutades med att kantor Nils Bokblad spelade Postludium i F-dur av Titelouze.

I Gärdserums kyrka konfirmerades pingstafton ni flickor och tre pojkar. Konfirmandernas lärare prost Harry Aldenius delade ut biblar som gåva från församlingen. Vid pingstdagens högmässa följdes de nyblivna konfirmanderna vid nattvardsgången av ett stort antal anhöriga.

Eleverna i klasserna 5 och 6 vid Falerums skola har tillsammans med sina lärare Stig Hultenius och Nils Bokblad gjort en studieresa. Bl a besöktes industrier med plasttillverkning i Tranås. I Jönköping gjorde man en rundvandring på läns museet, där särskilt en specialutställning av Oskar II tilldrog sig stort intresse. På återresan gjordes uppehåll i Gränna och vid runstenen vid Röks kyrka.

En morgongudstjänst anordnades vid Stäckö skola på annandagen. För arrangemangen stod som vanligt EFS kyrkliga sällskap. På grund av det regniga vädret kunde man inte vara utomhus utan fick hålla till i gamla skolsalen. Det välbesökta mötet leddes av pastor Thure Soors, Åtvidaberg. Ungdomskören medverkade och Iris Hägerlöf, Göteborg, svarade för solosång.

Internationell möbelloffensiv. Nio representanter från Facits ledande dotterbolag i Europa samlades här förleden i Åtvidaberg för att få mer ingående kunskap om Facits kontorsmöbler. Målsättningen är att det skall säljas mer möbler på utlandsmarknaderna. Möbelfabriken i Åtvidaberg behöver nämligen order för att trygga sysselsättningen.

Facitkoncernens företagsläkare har träffats i Åtvidaberg för att diskutera aktuella problem och lägga upp planer för företagshälsovården inom koncernen under 70-talet. Bl a avser man att försöka få till stånd en skyddsingenjörstjänst på koncernnivå. Vidare diskuteras ergonomiutbildningen. I Åtvidaberg och på Addo i Malmö har man genomfört ett par kurser och fler kommer till hösten. Den traditionella skyddssidan, dvs olycksfallsförebyggande åtgärder, kommer att utvecklas. Dessutom anser man att det behövs en vidgad forskning beträffande yrkeshygien. Framför allt gäller det de olika kemiska preparat, vars inverkan på människor och deras omgivning kräver fler kemiskt utbildade yrkeshygieniker.

24/5

ÅTVIDABERG

Näktergalen har under pingsten gjort sig hörd i Falerum. Det är första gången på fem eller sex år rapporterar herr Josef Jägerskog, som är mycket intresserad av djur och natur. Vädret under helgen har ju varit regnigt och mulet och det är vid sådant väder som näktergalen spelar. Och det har han gjort med besked under den här tiden.

Förslagsverksamhet införs i kommunen

Kommunstyrelsen i Åtvidaberg beslöt vid tisdagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att införa förslagsverksamhet för kommunen och dess anställda enligt tidigare överenskommelse i avtalet angående företagsnämnder. Ersättning skall utgå om ett förslag innebär klart mätbara fördelar för förvaltningen och de anställda.

Grebo byalag säger i en skrivelse att lekplatsen i Grebo är felaktigt placerad samt att en planerad fotbollsplan kommer att medföra irritation bland villaägare. Fritidsnämndens svar att beslutet om bollplan fattats av förutvarande Björsåters kommunalnämnd och att växtligheten vid lekplatsen skall gallras hade byalaget inte funnit tillräckligt. Kommunstyrelsen fann dock ingen anledning att ändra på fritidsnämndens beslut.

En anhållan från skolstyrelsen om tilläggsanslag på sammanlagt 13 200 kr för deltidsanställd vaktmästare, städerska m m vid Sandtagsskolan tillstyrktes.

Byggnadschefens förslag att nu gällande allmänna bestämmelser och taxa för vatten och avlopp skall tillämpas också i fortsättningen till styrktes.

Två ansökningar om dispens från bestämmelserna om obligatorisk sophämtning har avslagits av hälsovårdsnämnden. Kommunstyrelsen fann nu ingen anledning att avvika från nämndens beslut.

Till fadderortsbesöket i Finland den 2-8 augusti utsågs följande deltagare: fru Brita Petersson, Hannäs, hrr Alrik Agerbo, Einar Landin och Göte Edlund, Åtvidaberg.

25/5

Åtvidaberg

139 cyklister, varav hundratalet damer, åkte den 33 km långa slingan över Rödsten—Värna—Bersbo på tisdagskvällen. Sammanlagt har nu 178 personer löst startavgift i korpens motionscykling Cykelturen -72. Nästa tisdag går turen över Falerum och Mosshult, en sträcka på 35 km.

Över 150 barn är anmälda till de fyra förskolorna i Åtvidabergs tätort. Det innebär att samtliga anmälda sexåringar kan beredas plats verksamhetsåret 1972/73. Till Grangården och särskilt Edberggården har inkommit mest ansökningar och en omplacering av ett tjugotal barn kommer därför att bli aktuell. Barnvårdsnämnden hoppas att de föräldrar som har möjlighet att skjuta sina barn till Sunnebogården eller Eksättergården gör en anmälan härom. Samtliga förskolor har utbildad personal och fina lekområden tillgängliga. Vad gäller förskolorna i Grebo, Björsäter, Falerum, Hannäs och Gärdsrum räknar man inte med några problem. Verksamheten sker som tidigare två dagar i veckan för fem- och sexåringar.

Byggnadslov. Vid byggnadsnämndens i Åtvidaberg sammanträde på tisdagen meddelades formellt byggnadslov för det stora affärs- och kontorshuset i kvarteret Getingen i Åtvidabergs centrum.

Flitiga vuxenstuderande i Åtvid Medelbetyget över genomsnittet

Den kommunala vuxenundervisningen i Åtvidaberg avslutade på torsdagskvällen sin verksamhet för läsåret 1971/72. Nära 200 vuxnelever kan därmed se tillbaka på två terminers flitiga studier med ett resultat som blivit över förväntan. Medelbetyget i de kurser som avslutats pendlar mellan 3,5 och 4 poäng. Det är, säger studierektor Bo Ahlström, ett fantastiskt resultat. All undervisning är ju inte lärarledd. Dessutom kan det vara svårt att sätta igång med studier efter en hel dags arbete. Vi är faktiskt förvånade att det är så många som orkat med de omfattande kurserna under hela läsåret.

Det är nu det tredje läsåret i den kommunala vuxenundervisningen som avslutats i Åtvidaberg. Antalet elever har hela tiden visat en stigande tendens. Förra läsåret deltog drygt hundra i undervisningen. Till detta läsar hade man från början ca 250 anmälda. Ett femtiotal har av olika anledningar "hoppat av" — en siffra som dock är lägre än man väntat.

De kurser, som genomförts och i vissa fall fortsätter i höst, är språk och matematik på grundskolans mellan- och högstadium samt engelska och företagsekonomi på gymnasienivå. Sammanlagt har man haft elva kurser ledda av tio lärare. 49 elever har erhållit slutbetyg med i genomsnitt 3,5-4 poäng. Dessutom har 18 elever fått intyg på genomförd kurs i engelska avseende årskurs 4-6.

Gemensamt för den här verksamheten är att man har samma kursplan som i den ordinarie skolan, men att man läser in den på betydligt kortare tid. I vissa fall reduceras antalet timmar med nära hälften. Det innebär för många en stor påfrestning beroende på exempelvis studieovana, att man har mycket annat som skall göras efter dagens arbete osv.

I ett avseende skiljer sig den kommunala vuxenundervisningen från annan kursverksamhet. Undervisningen är mer målinriktad. En fastställd kursplan skall följas. Vuxneleverna får gå igenom motsvarande prov som skolungdomen, vilket medför att de betyg man till slut erhåller är direkt jämförbara med skolungdomarnas.

Kostnaderna för den kommunala vuxenundervisningen delas upp på tre plan. Läromedlen betalas av den enskilde eleven. För lärarlönerna utgår statsbidrag medan kommunen står för kostnaderna på den administrativa sidan.

Samtliga lärare som haft hand om undervisningen förklarar att intresset från vuxnelevernas sida är stort. Trots hårda arbeten dagtid och i vissa fall resor till Åtvidaberg uppvisar eleverna mycket stor ambition. Man har det viktiga, nämligen viljan att lära. Därmed är disciplinproblemen också reducerade till ett absolut minimum och man kan som lärare helt ägna sig åt att undervisa, säger det.

Studierektor Bo Ahlström uppger att man till hösten har för avsikt att erbjuda 22 olika kurser för vuxenstuderande i Åtvidaberg. Bland nyheterna finns fysik, biologi, samhällskunskap och gymnasieskolans tvååriga linjes engelska.

I Åtvidaberg finns också ett vuxenutbildningsråd. Detta har till uppgift att vara ett samarbetsorgan för vuxenundervisningen på orten. I rådet ingår företrädare för skolstyrelsen, frivilliga studieorganisationer, kulturnämnden, bibliotek och näringslivet. Bland arbetsuppgifterna kan nämnas att man förbereder ärenden till skolstyrelsen avseende den kommunala vuxenundervisningen. Rådet arbetar för närvarande med planer på att få igång en uppsökande verksamhet på arbetsplatser, i hem m.m. Tanken är att man skall få fler intresserade av att studera trots att man lämnat skoltiden bakom sig. Trots att man redan nu kan notera ett stort intresse därför, finns det utrymme för fler vuxna, säger hr Ahlström. Både hos oss och hos de frivilliga studieorganisationerna.

Nye musikledaren i Åtvidaberg fick börja med musikavslutning



Åtvidabergs nya kommunala musikledare Olle Kvarforth vid musikskolans avslutning tillsammans med eleverna Mikael Rendler, Gunnel Holmström och Lena Andersson.

Kommunala musikskolan i Åtvidaberg avslutade på tisdagskvällen sitt tredje spelår med en musikuppvisning i Alléskolans aula. En del av de nära 500 eleverna visade för anhöriga och vänner upp sina färdigheter. Avslutningen avar även celeber i det avseendet att kommunens nya musikledare Olle Kvarforth offentlig hälsades välkommen genom musikstyrelsens ordförande Gösta Hedman.

Visst kan det vara nervöst att framträda inför publik. Många av ungdomarna hade säkert känning av detta. Men att deras lärare och framför allt musiklärare Gunnar Andersson lyckats med undervisningen bevisades av den tvåhundrahövdade publikens starka bifall efter varje stycke.

Programmet var omväxlande med klassisk, popbetonad och marschmusik. Större och mindre grupper avlöste varandra på scenen. Något av en publikfavorit blev unge Björn Johansson som med bravur visade sina talanger på flera instrument. Vid finalen då ungdomsmusikkåren spelade bl.a. Dixie Patrol och Blaze of Glory var åhörarna mycket entusiastiska.

Musiklärare Gunnar Andersson belönades med en stor blomsterkorg av sina elever. Förste rektor Gösta Hedman avtackade lärarna med blommor för deras insatser och han rosade även eleverna för den energi och spelglädje som visats upp. Han på-

minde om att det enda som nu fattas ungdomsmusikkåren är uniformer och han hoppades att föräldrar och andra genom frivilliga insatser skulle vilja bistå ungdomarna.

Närmare 500 elever har undervisats i Åtvidabergs kommunala musikskola läsåret 1971/72. Och intresset bara ökar. Till nästa läsår räknar man med ytterligare 50-100 elever. Från och med i höst har man också tillgång till en utbildad fiollärare. Man har även planer på att under musikdirektör Ingemar Ericssons ledning starta en rytmisk ungdomskör.

Musikledare Olle Kvarforth, som tillträdde sin tjänst i Åtvidaberg den 1 maj, är mycket förhoppningsfull inför framtiden. Många och fina löften finns och hans erfarenheter hittills är att det viktiga, nämligen spelglädjen, finns. Man har tillgång till de flesta orkesterinstrument fränsett oboe och fagott. Men det problemet hoppas hr Kvarforth skall vara löst till hösten, då han har för avsikt att sätta ihop en blåskvintett.