

Är Åtvidabergs sporthall redan för liten? 2 500 besök i veckan—fler köar för tider

Den 12 januari 1964 invigdes Sporthallen i Åtvidaberg i förhoppningen att invånarna i köpingen nu skulle få de erforderliga resurserna för sitt framtida idrottsliga behov. Av referaten från den tiden att döma kan man utläsa vissa farhågor om att anläggningen kanske var tilltagen i överkant. Skulle Åtvidabergarna utnyttja den i hela dess kapacitet? Eller skulle man stå där med ett "skrytbygge" som bara användes av en liten klick människor som unnade sig lyxen av idrottsliga utsvävningar? Nu, åtta år senare, kan man fastslå att sporthallen snarare är för liten än för stor att täcka behovet i Åtvidaberg.

Ett besök i Sporthallen under ciceronskap av föreståndare Arne Ahlsén, svensk mästare i terräng och trots sina 52 år fortfarande framgångsrik som löpare och aktiv, gav många positiva, men också en del nedslående upplysningar. Låt oss börja med de förra.

— Det visade sig att det fanns ett större behov av ett idrottshus i Åtvidaberg än man kanske räknat med, säger Arne Ahlsén. Det dröjde inte länge innan åtvidabergarna hade upptäckt hallen och dess möjligheter. Snart var alla fyra hallarna fullbokade. En nedgång i intresset hade man i mitten av sextioalet. Vissa veckor kunde det hända att man hade ända upp till femton lediga timmar. Sedan svängde kurvan uppåt igen och under de senaste åren har vi haft fullt i alla salarna från måndag morgon kl 7 till söndag kl 21. F.n räknar vi med att vi har närmare 250 besökare per dag i Sporthallen, något mindre på lördagar och söndagar. Om man till detta lägger att omkring 200 skolungdomar från Allé- och Centralskolan har sin gymnastik förlagd här varje dag, kommer man fram till den imponerande siffran av ca 2 500 besökare i veckan. Många är naturligtvis där flera gånger i veckan. Då har vi fortfarande inte räknat med dem som besöker bowlinghallen.

Intresserade samsas

Vad är det då för aktiviteter som utövas i lokalerna? Ja, utrymmet tillåter inte att vi räknar upp alla, men bland de mera "udda" verksamheterna kan nämnas bågskytte, pistol, och luftgevärsskytte, kula, golf och boxning. Sporthallen utnyttjas också för konserter, utställningar m.m., detta för att det råder brist på lämpliga lokaler för dessa

ändamål i Åtvidaberg. Sådana evenemang plus arrangemang av olika tävlingar, gör att många intressen korsar varandra på de ordinarie abonnenternas tider. Många gånger måste man agera medlare, säger herr Ahlsén. Men kunde man bara vara lite mer tolerant mot varandra och förstå varandras problem, skulle mycket vara vunnet. När vi nu har brist på lokaler, måste alla lära sig att samsas om de som finns.

Fler lokaler behövs

Finns det alltså behov av en sporthall till i Åtvidaberg? Flera lokaler behövs, svarar Arne Ahlsén. F.n är beläggningen av det omfånget att man förmodligen utan större problem skulle kunna fylla ytterligare en sal. Nu måste vi hänvisa till Kopparvallens gymnastiksal eller till Långbrottsskolan. Men också där är det i det närmaste fulltecknat och för övrigt anser många att där är sämre utrustat med duschmöjligheter och bastu. En del klubbar söker efter egna lokaler eftersom de får för lite tid här. Till hösten kommer problemen att öka ytterligare. På handbollssidan har man aviserat en damsektion. Den nystartade badmintonklubben vill ha tider. Övriga klubbar och enskilda kommer troligen att göra anspråk på utökade tider. I och med kommun-sammanslagningen har publikunderlaget ökat. Intresserade från Yxnerum, Falerum, Grebo osv måste också få tillfälle att utnyttja lokalerna. Efterfrågan är så stor att i dagens läge skulle fler lokaler behövas. Men en hel hall. Det tror jag inte.

Omklädningsrum

Det är framför allt två problem som uppstått i och med den stora beläggningen: de tilltagande stölderna och för få omklädningsrum. De fyra befintliga omklädningsrummen räcker inte till. Som det nu är måste man ta till personallrum, materielrum och allehanda skrubbar för att alla skall kunna byta om. Vidare finns det behov av en bastu till damerna. Nu har man en enda att samsas om. Dessutom har naturligtvis de åtta årens intensiva användning av sporthallen satt sina spår. Reparationskostnaderna ökar. F.n räknar man med en sammanlagd driftskostnad på omkring 800 000 kr per år.

Stölderna ökar

Så är det problemet med stölderna. Arne Ahlsén framhåller att



Sporthallens föreståndare Arne Ahlsén vid de femtio förvaringsfacken för värdesaker. En flitigare användning av dessa fack skulle nedbringa stölderna väsentligt, anser han

den ökade besöksfrekvensen haft till följd att tillgreppen av värdesaker också ökat. En av orsakerna kan vara att utnyttjandet av hallen är baserat på frihet. Frihet i den meningen att man kan komma och gå som man vill utan att anmäla sig eller visa upp någon form av kort. Nu finns det givetvis en del som missbrukar denna frihet. Ibland i syftet att stjäla. För att förhindra tillgreppen, utan att införa restriktioner på rörelsefriheten, finns det två lösningar. För det första att undvika att ta med sig värdesaker och pengar. Och för det andra att utnyttja de förvaringsfack för värdesaker som finns. Sorgligt nog används endast ett tiotal av de femtio facken. Detta trots anslag, skrivelser till klubbarna och muntliga påminnelser. Hyran är endast fem kr per säsong. En klart lönsam investering. Jag ser det som en uppenbar nonchalance hos klubbar och enskilda att låta klockor, ringar, plånböcker osv ligga kvar i kläderna, säger herr Ahlsén. Lämna dem hemma eller använd förvaringsfacken.

Motionsintresset

Har nu inte det stora intresset för idrottsliga aktiviteter nu nått sin kulmen? Kommer inte intresset att svalna? Nej, det tror jag absolut inte säger Ahlsén tvärsäkert. Det ökade intresset för motion och bättre hälsa är nog ingen mode-nyck som går över om ett par år. Tvärtom. Hälsö- och motionskam-

panjer har förmodligen fått folk att inse vikten av att ha en hygglig kondition. Och har man en gång börjat så skapas snart ett behov, som måste underhållas. Dessutom har man mer fritid nu än tidigare, till vilket kommer att människor får en allt längre livslängd och orkar hålla på med motion mycket längre än förr. På det tyder de ökade grupperna av pensionärer som motionerar här. Visserligen klarar vi hjälpligt av att tillfredsställa idrottsintresset för invånarna i Åtvidaberg just nu. Men var hittar man lokaler till dem om ett par år? Redan nu har vi stora svårigheter att få lokalerna att räckta till. Högt upp på önskelistan står en motionscentral med olika stationer. Plats för en sådan finns nu bara i foajén. Men det kanske inte är lika trevligt som nyttigt.

CHRISTER BERG

ÅTVIDABERG

Föräldramajoritet vill ha mysrum i Alléskolan

Åtvidabergs skolstyrelse har till vaktmästare vid Björsäter skola bland nio sökande utsett Gösta Johansson, Björsäter. Till städerska vid samma skola beslöt man tillsätta fru Anna-Lisa Wessman, Björsäter. Till ny kvällsvaktmästare vid Långbrottsskolans gymnastiklokal utsågs fru Inger Hanström, Åtvidaberg.

Skolstyrelsen skall garantera 1 000 kr per år för den samtalsautomat som är uppförd i Alléskolan. Under det senaste året har i avgifter inkommit 308 kr, varvid skolstyrelsen erhållit en räkning på 692 kr. Skolstyrelsen beslöt att automaten skall vara klar i skolan.

Styrelsen för Hem och skola har genomfört en undersökning om föräldraopinionen för eller emot inredning av mysrum i Alléskolans skyddsrum. Resultatet blev 191 för 126 mot. Fysik- och kemilärarna har meddelat att de är i behov av skyddsrummet som undervisningslokal. Dessutom har möbelutrustning och gardiner anskaffats för ett uppehållsrum. Skolstyrelsen beslöt att samtliga uppehållsrum skall upprustas snarast och ansåg därmed frågan löst.

Elevrådet vid högstadiet i Alléskolan hade framfört önskemål om fria mellanmål för eleverna. Skolstyrelsen avslog framställningen med hänsyn till att kommunens ekonomi inte tillåter den beräknade merkostnaden på 125 000 kr.

Elevrådets i Alléskolan önskemål om befrielse från undervisningen den 28 april för att genomföra Operation dagsverke avslogs. Specialkurser för bänksnickare, ytbehandlare, verkstadsmekaniker och verktygsmakare kommer att organiseras läsåret 1972/73 vid gymnasieskolan i Åtvidaberg. 48 elever kan tas emot.

Skolstyrelsen i Åtvidaberg har vidare beslutat om B1-skola i Björsäter. Det gäller klasserna tre och fyra som nu beräknas till 27 elever i höst. För att man skall få behålla A-form krävs ytterligare tre elever. Om förhållandena ändras under sommaren, är skolstyrelsen beredd att ompröva sitt beslut. De övriga klasserna i Björsäter berörs inte av beslutet.

I Grebo skola är förhållandet omvänt. Där kommer man att tillsätta ytterligare en lärartjänst. Tidigare har klasserna ett till fyra haft B1-form men kommer till hösten att organiseras i A-form.

Befolkningen i Åtvids församling har under det första kvartalet 1972 minskat med 42 personer. Det är 32 fler än vid motsvarande tid förra året. Först 1970 finner man siffror som visar på en ökning, då med 46 personer. Hittills under året har 55 personer flyttat in till samhället, huvudsakligen pensionärer som tidigare varit bosatta i andra församlingar i Åtvidabergs kommun. 105 har flyttat till annan ort. 35 födselar har noterats medan 27 personer har avlidit. Detta innebär att befolkningen från årsskiftet har minskat från 9 603 till 9 561 personer.

Återbäringen i Åtvid sänks till två procent?

Åtvids hushållsförening hade på torsdagskvällen distriktsstämma i Åtvidabergs Folkets hus för distriktet i Åtvidaberg, Falerum, Hannäs och Forsaström. Karl-Erik Nilsson hälsade ca 150 medlemmar välkomna. Affärschef Lennart Källqvist redogjorde för förvaltningsberättelsen och räkenskaper. Därav framgick att det kärva ekonomiska läget från 1970 inte förbättrats under fjolåret. Han ansåg dock att man inte har anledning att se alltför mörkt på situationen. Föreningen hade under 1971 en marknadsandelsökning på ca en miljon kr i Åtvidaberg.

Mötesordförande Göran Göransson meddelade från stadgekommitténs arbete. Förslag kommer förmodligen att ställas om en nerbantning av antalet ledamöter i distriktsfullmäktige från 88 till ett 40-tal. Anledningen är att man vill ha en större effektivitet i fullmäktiges arbete. Vidare avser man att ersätta medlemsråden med kontaktmän i butikerna. Dessa skall ombesörja kontakten mellan butikerna och mellan butiker och medlemmar. Förvaltningsrådet kommer man föreslå ersättas med en större föreningsstyrelse.

Distriktsstämman beslöt föreslå föreningsstämman att man godtar de förslag som framställdes av förvaltningsrådet, styrelsen och revisorerna. Detta innebär bl a att återbäringen sänks från 2,7 till två procent. I medlemsrådet i distrikt 1:B nyvaldes Berndt Gårdeman och Birger Ekström efter Nils Nygren och Stig Nilsson. I fullmäktige i distrikt 1 nyvaldes Ivar Johansson, Rigmor Danielson, Britt-Mari Alm, Anders Dahlström, Lennart Johansson, Helge Karlsson och Kurt Mårtensson efter Ture Ahlström, Nils Nygren och Astrid Forsgren samt Stig Nilsson. I medlemsrådet i distrikt 2 nyvaldes Ingemar Haglund efter Majken Andersson. I samma distrikts fullmäktige nyvaldes Elis Lindgren, Gunnar Lindman, Knut Karlsson och Barbro Pettersson efter Majken Andersson och Lars Hellström. I fullmäktige i distrikt 5 nyvaldes Gurli Mobäck efter Anna-Lisa Andersson.

För den musikaliska underhållningen under distriktsstämman svarade en kvartett under ledning av musikdirektör Lars Bringehe och Åtvidabergs manskör med musikdirektör Ingemar Ericsson som dirigent.

Golfintresset ökar i Åtvid

Åtvidabergs golfklubb hade på torsdagskvällen informationskväll i klubbstugan för blivande, nya och erfarna golfspelare. Klubbens vice ordförande greve Carl-Fredrik Hamilton kunde hälsa 80-talet intresserade golfare välkomna. Informationschef Lennart Poignant presenterade nyheter för året och de kommande aktiviteterna. Man kommer att satsa på att öka intresset för golf. Som enda klubb i landet ger man varje nybörjare tre gratislektioner. Dessutom avser man att starta en korporationstävling under försommaren. Fjolårets golfveckor kommer att upprepas även i år och infaller sista veckan i juli. Nytt för året är att man skaffat personal till golfhotellet vilket innebär att detta kan hållas öppet året runt. Redan nu har man kunnat registrera ett tjugotal nya medlemmar i klubben. Under kvällen visades en amerikansk film med tre professionella världsmästare i aktion.

Biskopsvisitationen i Åtvidaberg inleddes onsdagen den 19 april med en medarbetarsamling. På torsdagen sker besiktning av kyrkor och på eftermiddagen besöker biskop Askmark industrier i Åtvidaberg. Dagen avslutas med en sammankomst i församlingshemmet med representanter för olika organisationer under rubriken Människan i centrum. På fredagen besöks sjukhem och ålderdomshem, och vidare deltar biskopen i ett kyrkorådssammanträde. På söndagen avslutas visitationen med barn gudstjänst och högmässa med visitationsstämma.

ÅTVIDABERG

Ridklubben vill bygga ridhus

Mot bakgrunden av det stora ridintresset i orten har Åtvidabergs ridklubb sökt kommunal borgen för ett lån på 110 000 kr för uppförande av ett ridhus. För närvarande håller man till i stallet och de omkringliggande betesmarkerna på Vrånghultsgård.

Ridklubben anholder också att man skall få fortsätta sin verksamhet där trots att Åtvidabergs trävaru AB sökt om fortsatt arrendering av Vrånghult. Kommunstyrelsen som på måndagen förklarade sig beredd att förlänga arrendekontraktet med Trävarubolaget utsåg hrr Carl-Eric Ahlström, Lennart Ek och Alrik Agerbo, att underhandla med ridklubben i borgensfrågan.

Av ansökningskravet framgår att ridklubben har planer på ett ridhus 16x36 meter och cirka fem meter högt. Sex meter av anläggningens längd avses till läktare och förråd. Klubben framhåller att ridsporten, om ridhusfrågan kan lösas, kan fylla en stor plats när det gäller fritidsverksamhet i orten. Man påpekar också att ridhuset vintertid kan användas till andra ändamål såsom målvaksträning, hunddressyr med mera. Dessutom är ett ridhus ett absolut krav för att man skall kunna skaffa flera hästar till den fortsatta verksamheten. Man har också bifogat en driftbudget som omsluter 48 500 kr. Man beräknar en inkomst på ridlektioner om 39 000 kr årligen.

Kolonitradgårdar i Åtvidaberg. Nu kan Åtvidabergarna åter bli kolonitradgårdsmästare inom tätortens hank och stör. Vid en undersökning förra året visade sig ett 20-tal personer intresserade av kolonilotter och på måndagen beslöt Åtvidabergs kommunstyrelse att iordningsställa kolonitradgårdar. Dels på den före detta åkern mellan Hembygdsgården och Elof Ericssons väg och dels på det långsmala grönområdet mellan Sunnebovägen och kvarteret Snickaren. 4 000 kr anslogs för erforderlig markerberedning, anläggningen av en mindre väg och två vattenposter. Kolonihyran uppgår till en krona pr kvm och år med en minimihyra på 25 kr.

5 894 böcker utlånades under mars månad av biblioteket i Åtvidaberg. Det är en ökning med tio procent eller 548, jämfört med motsvarande månad 1971. Boklånen fördelar sig på 1 201 facklitteratur, 2 147 skönlitteratur och 2 546 barnböcker. Under månaden spelades 126 skivor mot 176 i mars förra året.

Med anledning av Världshälsodagen anordnar hälsovårdsnämnden i Åtvidaberg en utställning i Åtvidabergs bibliotek under tiden 12-26 april. Ett antal skärmar och broschyrer som berör hjärt- och lungsjukdomar visas. Materialet, som är helt nytt, kommer från socialstyrelsen i samarbete med Nationalföreningen för hjärt- och lungsjukdomar. Vidare finns böcker om motion, hälsa, gymnastik m m för påseende eller lån.

Ny musiklärartjänst i Åtvidaberg

Musikskolans styrelse i Åtvidaberg föreslår i en skrivelse till kultur-nämnden att en ny musiklärartjänst inrättas vid den kommunala musikskolan. Man hemställer att kultur-nämnden skall föreslå kommunfullmäktige att fr o m nästa läsår få anställa en musiklärare i pianospelning. Denne skall dessutom ha hand om den förberedande undervisningen i musikskolan för elever från årskurserna 1 och 2 i grundskolan. Anledningen till önskemålet är att man i musikskolan har startat frivillig musikundervisning för lågstadiel elever. Verksamheten har rönt oväntat stort intresse och man vill nu organisera den på ett mera fristående sätt. Inrättandet av tjänsten innebär inga nya kostnader, då verksamheten redan nu försiggår inom fastställt stat för året. Tjänsten innebär endast en överflyttning av arbetsuppgifterna från tillfälligt anställd personal till en permanent tjänsteinnehavare, säger man i skrivelsen.

14/4

Sänkt bidrag. Statens naturvårdsverk har beslutat sänka bidraget till AB Matak i för installation av slangfilter på bolagets asfaltverk i Dalamon, Åtvidaberg, från 203 000 kr till 135 000 kr. Anledningen är att AB Matak har ansökt om tillstånd att få byta ut det svensktillverkade filtret mot ett likvärdigt av utländskt fabrikat. Verket menar att övergången till det utländska filtret i hög grad påverkar sysselsättningseffekten, varvid man sänker bidraget till att utgöra maximalt 50 procent av bolagets kostnader för miljövårdande åtgärder.

Hemslöjdsdag i Grebo. Grebo-Värna hushållsnämnd arrangerade på tisdagen en hemslöjdsdag i Grebo församlingsgård, där en hemslöjdsutställning presenterades. Hemslöjds-konsulent Gunilla Söderlund, Linköping, talade om hemslöjd och demonstrerade en mängd alster, speciellt då östgötsk hemslöjd. Från hemslöjds-medverkade också föreståndare Kerstin Johansson. Ett inslag, som inte minst väckte de 45 deltagarnas intresse, svarade fröken Ebba Franzén för. Hon demonstrerade kardning och spånad av ull.

ÅTVIDABERG

Klart för byggstart av affärscentrum

Under någon tid har bilägarna i Åtvidaberg haft tillgång till ett tjugotal extra arbetsplatser i centrum. Men detta är av högst tillfällig natur. Det är i kvarteret Getingen, platsen för det framtida affärs- och kontors-huset, som man tidigare kunnat ställa upp sina bilar. Men nu har man rivit färdigt och i dagarna håller man på att schakta bort de sista resterna av de gamla husen och trädgårdarna.

Byggnadsingenjör Bo Rosén, Åtvidabergs byggnadsbyrå, omtalar att man inom kort kommer att påbörja bygget. Man har nu fått tillstånd att sätta upp skyddsplank runt stor delar av kvarteret och sätter igång med detta endera dagen. Därefter påbörjas arbetet med grunden successivt allteftersom arbetskraft kan frigöras från nybygget i Ekbacken. Grundläggningsarbetet beräknas vara färdigt lagom till företagets semester i juli. Under den tiden kommer man att resa själva stommen, som består av monteringsfärdiga betongstycken. Man räknar med att hela komplexet skall vara inflyttningsklart sommaren 1973 och någon gång mellan 15 augusti och 1 september sker invigningen.

Byggnadsbyrån har nyligen börjat bygga en grupp om tio villor i Nygårdsområdet. Ytterligare tio påbörjas efter semestern. Samtliga hus ska stå inflyttningsklara före årets slut. Några problem att finna köpare har man inte. F n har man med något undantag spekulanter på samtliga villor. Hälften av dem är Linköpingsbor. I månadsskiftet maj/juni slutför företaget byggandet av 116 bostadslägenheter i Ekbacken. Endast tre av de hittills klara lägenheterna står outhyrda. Ingenjör Rosén anser att med tanke på sysselsättningsläget i kommunen är det en förvånansvärt låg siffra.

Artotek i Åtvidaberg?

En försöksverksamhet med artotek, dvs utlåning av konst, kommer det eventuellt att bli i Åtvidaberg under våren 1973. Det är Konstfrämjandet i samarbete med skolöverstyrelsen som förbereder denna verksamhet under arbetsnamnet artoteksmulti. Kollektionerna, som är sammansatta av grafik, kommer att introduceras som utställningar.

Just nu hör man sig för hos biblioteken i landet om intresset. Om minst 50 bibliotek ställer upp kommer man att ha en gemensam start i mars 1973.

Kulturnämnden i Åtvidaberg beslöt vid sammanträde på onsdagen att anmäla sitt intresse. En förutsättning för deltagande är dock att ett särskilt kommunalt anslag lämnas. I november när statförslaget är klart, kommer man att kunna lämna definitivt besked.

På förslag från musikskolans styrelse beslöt kulturnämnden att hemställa hos kommunfullmäktige att musikskolan fr o m nästa läsår får anställa en musiklärare i pianospelning. Denne skall också ha hand om den förberedande undervisningen för elever från årskurserna 1 och 2 i grundskolan. Inrättandet av tjänsten innebär inte några nya kostnader utan endast en överflyttning av arbetsuppgifterna från tillfälligt anställd personal till permanent tjänsteinnehavare.

Vid föräldramöte i Grebo framfördes förslag om att nya lokaler ska byggas för grundskola och förskola och att den gamla skolbyggnaden får användas till bibliotek och samlingslokaler. Kulturnämnden beslöt begära att bibliotekarie Britta Östlund skall få ingå i skolstyrelsens kommitté när man behandlar frågan om kostnadsförslag och projektering.

17/4

Många arbetslösa i Åtvidaberg

Arbetslösheten är fortfarande besvärlig i Åtvidaberg. Av den sammanställning som arbetsförmedlingen lämnade på fredagen framgår att 286 personer är utan arbete eller sysselsatta i beredskapsarbete och med arbetsmarknadsutbildning. Förra månaden var siffran 296. Man kan alltså notera en minskning med 10 personer. Men under perioden har 86 personer övergått från fem- till tredagarsvecka, varför situationen snarare har försämrats något. Värst drabbade är träindustri-, byggnads-, handels och metallarbetarefacken. Dock har siffran för byggnadsarbetare sjunkit från 26 till 14.

På arbetsförmedlingen har man 129 registrerade arbetslösa mot 135 förra månaden och 67 vid samma tid förra året. Av dessa är 33 i åldern 24 år och yngre, 48 personer är över 50 år. Antalet arbetslösa kvinnor uppgår till 49. Motsvarande siffror för 1971 var 15 under 24 år, 26 över 50 år och 15 kvinnor.

Utöver dessa är just nu 57 personer sysselsatta i beredskapsarbete mot 56 förra månaden. 68 personer deltar i olika utbildningskurser.

De personer som friställs från Facit AB handhas av en särskild arbetsförmedling. Där har man nu 32 arbetslösa, varav 26 kvinnor. Här dominerar industritjänstemän och träindustriarbetare. De flesta är 25-49 år.

En nyhet på arbetsförmedlingen är att man under våren har stadigt besök av en yrkesvägsledare från distriktskontret i Linköping. Tidigare måste man beställa tid och räkna med en väntetid upp till åtta veckor. En gång i veckan befinner han sig nu i Åtvidaberg och han tar även emot icke-arbetslösa. Intresserade behöver bara kontakta arbetsförmedlingen för närmare upplysningar.

19/4

Facit återanställer avskedade i Åtvidaberg efter omskolningskurs

Det står nu klart att Facit AB friställer cirka 50 anställda vid Örsättersfabriken i Åtvidaberg. För 32 av dessa är avskedat av temporär natur då de efter genomgångna omskolningskurser kommer att återanställas vid företaget. Det är den vid månadsskiftet mars-april stoppade produkttionen av valboxar som medfört svårigheter för Facit att klara sysselsättningsfrågan. Ingenjör Bengt Persson på Facit säger att beskedet inte kan vara någon nyhet för vare sig kommunen eller de anställda.

Vid ett sammanträde den 7 mars i Åtvidaberg mellan representanter för kommun, länsarbetsnämnd, fackföreningar och företaget, sades det klart ifrån att de måste vara beredda på friställning av viss arbetskraft om tillverkningen av valboxarna stoppades. Vidare har man varit i kontakt med länsarbetsnämnden sedan remisskritiken mot det nya valsystemet kom.

Friställningarna kan anses som formella. De som varslas om avsked kommer fortfarande att vara registrerade i företaget och de 32 som genomgår omskolningskurserna är garanterade nytt arbete inom Facit.

Redan på tisdagen hade hälften av de tillfrågade svarat ja på deltagande i någon av kurserna. Dock medger ingenjör Persson att det återstår en grupp om 18 personer, som man i dagens läge inte kan placera inom Facit. Han hoppas dock att man från kommunens sida har varit framsynt nog att vidtaga erforderliga åtgärder.

Länsarbetsdirektör Lars-Gösta Skogh säger att man hela tiden varit underrättad om problemen. I slutet av mars begärdes därför medel hos AMS för omskolningskurser för ett 30-tal personer. I maj startas sålunda en telemonitörskurs på 36 veckor och en kurs i lödning och koppling på tio veckor. Bidrag utgår till dem som deltar i kurserna.

ABF i Åtvidaberg noterar rekordår

Studieåret 1971-72 har blivit något av ett rekordår för ABF i Åtvidaberg. Antalet studiecirklar och deltagare har ökat med inte mindre än 40 procent jämfört med föregående år. Nu har man 160 cirklar igång med sammanlagt över 1 600 deltagare. Omkring 125 ledare beräknas undervisa drygt 4 300 timmar i de olika ämnena. Förra året hade man 1125 deltagare i 114 studiecirklar.

Fru Karin Kindeland på ABF i Åtvidaberg säger att man är något förvånad över den stora ökningen. Från ABF:s sida har man inte ägnat sig åt någon uppsökande verksamhet utan anmälningarna har strömmat in ändå. Förra året hade man endast en cirkel i engelska språket. Under de gångna studieåren har inte mindre än 14 varit i verksamhet. En anledning till detta kan vara den engelska radio- och Tv-kursen Start.

Normalt kunde man ju vänta sig att en ökning av det här slaget skulle medföra stora problem vad gäller rekrytering av ledare och tillgång till lokaler. Men Åtvidaberg tycks vara lyckligt lottat i det fallet. I Alléskolan har man gott om utrymme för sina aktiviteter. Det enda man just nu saknar är lokaler för vävstolar och ytterligare ugnar för keramikkurserna. Redan nu tjänstgör många högskolestudenter från Lin-

köping som ledare. Och vid behov finns en lista på fler som är intresserade att tjäna en extra slant.

Språken och fackmässiga ämnen dominerar. Under året har inte mindre än 27 cirklar påbörjats i LO-kampanjen Medlem driver på. Vidare har man noterat stort intresse för deklarationsfrågor, så stort att man kunnat genomföra 21 cirklar i det ämnet. Litet mer speciella cirklar utgör Vårt framtida Östergötland med deltagande av representanter från kommun och industri. Dessutom har man haft konsumentkurser, kurser i dragspel samt en om Kvinnor och arbete. De enda planerade cirklar som inte tilldragit sig åtvidabergarnas intresse är spanska och kroki-teckning, trots att man där har vad man på många andra orter saknar, nämligen ledare och lokaler.

Vid sidan om studieverksamheten har man även haft ett stort utbud på det kulturella området. Tre konst- och bildutställningar samt en konsert har anordnats. En teatergrupp har varit i gång. Vidare är man ombud för Skådebanan. Fru Kindeland säger att det är ont om lokaler för teater i Åtvidaberg. Därför gäller det att ta tillvara den teaterverksamhet som Linköping har att erbjuda. Men givetvis finns teater av det slag som kan och bör genomföras i Åtvidaberg.

Biskopsvisitation i Åtvidaberg första sedan år 1950

I onsdags inledde biskop Ragnar Askmark en fem dagar lång visitation i Åtvids församling. Det är den första biskopsvisitationen i Åtvidaberg på 22 år. Biskop Askmarks besök i Åtvidaberg varar till och med söndag, och det är ett omfattande program han har att genomföra.

Visitationen inleddes på onsdagskvällen med en medarbetarsamling i församlingshemmet. Dit hade representanter för olika kyrkliga verksamhetsgrenar inbjudits, tillsammans ett 80-tal. Man hade där tillfälle att framföra önskemål och redogöra för sina aktiviteter.

Torsdagens verksamhet började med att biskopen medverkade i en barnföreläsning i Ungdomsgården. Därefter skedde besiktning av församlingens kyrkor med inventarier. På eftermiddagen besökte biskopen med följe några av industrierna i Åtvidaberg. Vidare deltog han i en stunds konfirmandundervisning i Kammarfred. På kvällen ägde en sammankomst rum i församlings-

hemmet under rubriken Människan i centrum. Biskop Askmark fick där tillfälle att sammanträffa med 30-talet representanter för olika företag och fackliga organisationer i Åtvidaberg.

På fredagen besöker biskopen sjukhemmet och Östergården, där han också leder andakter. På eftermiddagen äger överläggningar rum med kyrkorådet under biskopens ordförandeskap. Söndagen inleddes med biskop Askmarks medverkan i en familjegudstjänst i Åtvids gamla kyrka. Visitationen avslutas därefter med högmässa med visitationsstämman, där biskopen redogör för sina intryck från församlingen och dess arbete.

ÅTVIDABERG

Badresor och lägerliv vid Örn i sommar

Vid fritidsnämndens i Åtvidaberg sammanträde på onsdagen framkom att nämnden i sommar övertar anordnandet av badresor till sjön Örn. Tidigare har den verksamheten ombesörjts av barnavårdsnämnden. Badresorna äger rum under tiden 12 juni-1 juli. Vid badplatsen kommer de vanliga aktiviteterna att anordnas såsom bad, fotboll, naturstig, badminton, krocket m.m. Resorna är öppna för alla ungdomar från första klass till åttan. Avslutningen den 1 juli sker med ett lägerbål till vilket man även kommer att bjuda in barnens föräldrar. Överledare vid Örn blir Roland Sandberg och han kommer att ha fem underledare till sin hjälp.

Liknande aktiviteter som vid Örn arrangeras vid Domarvik under tiden 9 juni-8 juli. Överledare där blir Jan-Erik Brodén, Falerum. Förra årets övernattnings vid Örn, där omkring 250 barn deltog, ansågs så pass lyckad att man också i sommar arrangerar något liknande. Till nästa år har man planer på att utöka övernattnings till ett läger på mellan fyra och sju dagar.

Vid Näset vid Torp håller man just nu som bäst på att göra iordning vissa friluftsanordningar. Det sker som kommunalt beredskapsarbete. Det blir vindskydd och lägerbålsanordningar. Vidare röjer man en stig. Arbetet beräknas bli klart till sommaren. Dessutom har man planer på att utöka badplatsen vid Örn till att även omfatta Smultronön.

Åtvidabergs konsumentgille höll ett välbesökt möte i Domus på onsdagen. Konsumentguiden Dagmar Frost, Norrköping, höll ett föredrag om skomodet. Till ombud vid regionstämman den 8 maj valdes Zenia Hallberg och Maj Källqvist.

Åtvids lottakår hade på onsdagen en repetitionsövning i mun-mot-mun-metoden på Assas mäss. Röda korsinstruktör Sture Andersson, Åtvidaberg, gav även handledning i första hjälpen vid olycksfall.

Grebo arbetarekommun kräver i en skrivelse till skolstyrelsen att åtgärder snarast vidtas så att skolbygget i Grebo kommer i gång så snart som möjligt. Man säger i skrivelsen att lokalerna i höst kommer att vara maximalt utnyttjade och helt otillräckliga 1973. Grebo byggs ut i snabb takt och allt fler klasser får A-form. Vidare anses bristen på lärarrum och slöjdlokaler total. Att utnyttja gymnastiksalen även till bespisningslokal blir allt svårare med det ökade antalet barn i skolan.

Människan i centrum diskuterades i Åtvid

Människan i centrum var utgångspunkten för en sammankomst i församlingshemmet i Åtvidaberg på torsdagskvällen. Ett fyrtiotal representanter för kommun, företag, näringsliv och fackliga organisationer hade samlats för att tillsammans med biskop Ragnar Askmark utifrån egna erfarenheter och arbetsområden ventilera situationen för de många människor som inte upplever sig själva i centrum.

Biskop Askmark sade bl a i sitt inledningsanförande att det är en av vår tids lyten att det finns så många, i synnerhet i storstäderna, som känner sig stå vid sidan om centrum. Det är de gamla på ålderdomshemmen, hemmafruar, handikappade och arbetslösa. Vidare är det den äldre arbetskraften som känner en anonym förtvivlan över att bli sedda över axeln för att de inte kan arbeta hundraprocentigt. Det är nödvändigt att ge varje människa ett värde och en självkänsla. Man måste motarbeta elit tänkandet. Alla borde acceptera olika människor som jämlika. Även om man inte kan nå lika lön för alla, måste ändå varje människa garanteras lika trygghet. Det är den miljöförbättrande människan som orkar med sig själv, som vi vill ha i centrum, slutade biskop Askmark.

Inte oense om målen

Direktör Carl-Olof Larsson sade att man inte var oense om målen, utan om vilka och hur stora steg som skall tas för att nå dem. Människorna är inte lika utan fungerar på olika sätt och har olika förutsättningar. Men det gäller att optimalt utnyttja var och ens kapacitet.

Arthur Mojlänen, verkstadsklubens ordförande på Facit, menade att kyrkan har ett finger med i spelet till dagens situation. Med mottot Vänd andra sidan till har kyrkan försvarat den starke mot den lille

mannen. Det kan vara en kyrkans uppgift att göra våra arbetsgivare till änglar. Alla fullgoda arbetsinsatser måste värderas lika, annars kan man aldrig få den som är sämre lottad vid födseln att komma i centrum. Han förblir utslagen. Har kyrkan tagit ställning till det har man också tagit ställning till situationen på arbetsmarknaden. I stället för att friställa folk, borde företagen hålla kvar arbetarna. Det kostar samhället, och indirekt företagen, mer att plocka bort dem ur produktionen.

Metallarbetaren Göran Göransson ansåg att demokratiseringsprocessen på företagen går för långsamt. Den stora delen anställda ser jobben som ett nödvändigt ont. Det är tyttrest få som trivs. Kyrkan har varit med om att predika kärleken till nästan, men varför har man inte varit med om att förverkliga den? frågade sig Göransson.

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Ek sade att det var en fråga om människans attityd. Hur han uppfattar sin situation. Det gäller att människan måste anpassas till sin fysiska miljö.

I sitt slutanförande sade biskop Askmark att människor med tunga och smutsiga arbeten måste ges en annan status och lön. Det är inte minst arbetarrörelsens skyldighet att undanröja känslan av meningslöshet på arbetsplatserna.



Carl-Eric Ahlström, Åtvidaberg

Åtvidaberg klarar 1973

Kommunalrådet Carl-Eric Ahlström, Åtvidaberg:

— I vår långtidsbudget har vi redan räknat med att inte behöva höja skatten under år 1973. Detta förutsatt att inga nya utgifter blir aktuella. Den ökade moms, liksom ökat bostadstillägg för barnfamiljer och stora utgifter för arbetslösa, innebär naturligtvis påfrestningar på kommunens ekonomi. Men under 1973 kommer vi förmodligen att kunna hålla oss inom de av kommunförbundet föreslagna ramarna, även om jag bara bedömer det som en rekommendation. Vad som händer under 1974 är det för tidigt att uttala sig om. Det är inte omöjligt att vissa projekt får skjutas på framtiden. Vidare är det nu svårt att säga om kommunen kommer att utnyttja de aviserade förbättrade lånemöjligheterna.

24/4

Operation dagsverke, som genomfördes i Åtvidaberg i torsdags inbringade sammanlagt 2350 kr. Omkring 70 skolungdomar deltog i aktionen. Ett tjugotal elever fick genom bössinsamling in nära 1200 kr. Hemarbeten av olika slag såsom trädgårdsskötsel och hushållsjobb samt extraarbete för en del affärer gav 1137 kr. De insamlade medlen går till Secos och Rädda barnens insamling till Mocambiqueinstitutet. Elevrådets ordförande i Alléskolan Anna Söderbäck säger att man är mycket nöjd med resultatet. I synnerhet som man haft så ont om tid att planera verksamheten. Egentligen skulle vi utfört Operation dagsverke en vecka senare, men skolstyrelsen sade nej, uppger vice ordförande Per Jensen. I så fall skulle vi haft en auktion, arrangerat en dans och engagerat en blåsorkester bland mycket annat. Dessutom hade vi kunnat räkna med större anslutning från eleverna. Nu är det inte många som vill släppa till en fridag för en sådan här sak.

Utspel på skolgården får Alléskolans elever tillgång till från och med den här veckan. Föreningen Hem och skola arrangerade under läsåret en dans som gav cirka 400 kr. För dessa medel kommer man att inköpa bl a ett krocket spel och ett badmintonspel som kommer att sättas upp på skolgården. Alléskolans elever har det så beviljat att man har gräspåsar i anslutning till skolan. Dessutom har man fått löfte om att ett utomhuspingisbord skall ställas upp.

Biskop Ragnar Askmark deltog på fredagen i ett kyrkorådssammanträde i Åtvidaberg. Man gick bl a genom den ämbetsberättelse som församlingen lämnar till stiftet. Biskop Askmark förhörde sig om förhållandet i församlingen, vilka lokalproblem man har i Åtvidaberg och om det föreligger några behov av större investeringar i framtiden. Dessutom diskuterade man olika gudstjänstformer och försök med olika tider.

Åtvidabergskretsen av SAP har hållit årsmöte i Grebo Folkets hus. Distriktsombudsman Curt Hägglund talade om aktuella verksamheter i partiet och organisationerna. Han berörde även regeringens nya skatteförslag. Till en kommitté för utarbetande av kommunalt handlingsprogram inför 1973 års val utsågs Lennart Ek, Einar Landin, Carl-Eric Ahlström, Axel Andersson, Evert Johansson och Göte Edlund. Mötet valde Göte Karlsson och Göran Pettersson till kommittén för upprättande av kommunfullmäktigelista. Till studieorganisatör omvaldes Göte Karlsson III. Medlemstalet är nu 2944 fördelade på 2583 i Åtvidaberg, 156 i Björsäter, 89 i Grebo och 116 i Gärdserum—Hannäs. Sten Ardenstam visade programmet Tio attityder, vilket följdes av en diskussion.

Två inbrott förövades under natten till söndagen vid Motorcentrum i Åtvidaberg. Motorcentrum AB och Shells bensinstation hade påhållning av tjuven eller tjuvarna. I båda fallen hade man genom att krossa en fönsterruta kunnat bereda sig tillträde till lokalerna. Därefter hade man försökt bryta upp olika dörrar. Enligt vad som hittills framkommit har ingenting stulits.

Värna kyrkliga syförenings försäljning, som leddes av lantbrukare Nils Tillmar, inbragte 2 020 kr.

En modevisning arrangerades på lördagen i Godtemplargården av Husmodersföreningen hem och samhälle i IM:s regi. Ett 25-tal plagg i hemvävda tyger och mönster visades. Tygerna km från byn Vlasti i norra Grekland, där IM startat en vävskola och samtidigt organiserat textilproduktion i hemmen. Fru Elsa Douhan höll ett hälsningsanförande och fröken Greta Bengtsson framförde värmelodier på piano. En representant för IM informerade om organisationens verksamhet. Behållningen av försäljningen av plagg, handarbeten och hemvävda textilier gick till IM:s verksamhet.

Östgötska FCO-ungdomar kräver: Erkänn PRR i Sydvietnam!

Omkring hundra ungdomar från hela Östergötland hade under veckoslutet samlats på Hotell Stallet i Atvidaberg för att delta i ett fackligt ungdomsforum arrangerat av Östergötlands FCO-distrikt. Tema för årets forum var Demokrati på jobbet. Fackliga ungdomar i Östergötland har under vintern utarbetat ett 30-tal motioner baserade på den egna arbetssituationen i syfte att skapa en fördjupad företagsdemokrati.

Man inledde på lördagen med ett öppningsspel av skådespelarna Kerstin Nilsson och Arne Rassét från Norrköping-Linköpings stadsteater. Torbjörn Ekelund från Träindustriarbetareförbundet höll ett inledningsanförande där han bl a angrep SAF. Arbetsgivareorganisationen försöker göra gällande att människor är ointresserade av företagsdemokrati, sade han.

En stor del av lördagseftermiddagen användes till utskottsarbete, där man i mindre grupper behandlade motioner om företagsdemokrati samt arbetade fram yttranden om dem. Söndagens arbete inleddes med en plenardiskussion, där motionerna föredrogs. I diskussionen deltog en expertpanel bestående av landstingsrådet Gunnar Hägg, Norrköping, Metallombudsman Arne Angelöf, Linköping, ombudsman Lennart Sahlstén, f d SIF, och SSU-ombudsman Sten-Ake Mörk.

Göran Nilson från ABF-distriktet i Linköping informerade om en tvåårig facklig utbildning för yngre LO-medlemmar i Östergöt-

land kallad Focus och Sten-Ake Mörk höll föredrag om SSU inför kongressen i sommar.

"USA INGEN POLIS"

Man beslöt att göra uttalanden om USA:s Indokinapolitik och arbetslivets demokratisering. I uttalandet om Vietnam säger man följande: Vi fördömer USA:s hänsynslösa aggressionshandlingar mot Indokinas folk. Indokinas framtid ska avgöras endast av dess folk. USA bör därför omedelbart och villkorslöst lämna Indokina. Vi reagerar starkt mot att USA påtagit sig rollen att agera "världspolis" och blanda sig i andra staters inre angelägenheter. Vi kräver att USA omedelbart och villkorslöst lämnar Indokina, att fredsförhandlingarna i Paris omedelbart återupptas och att den svenska regeringen erkänner Sydvietnams provisoriska regering, PRR.

I frågan om företagsdemokrati säger man att regeringen måste påskynda den s k Ahmanska utredningen om anställningstrygghet. Den nyligen tillsatta utredningen

om översyn av arbetsfredslagstiftningen bör genomföras skyndsamt. Vidare anser man det nödvändigt att omgående fastställa en lagstiftning om styrelserepresentation för de anställda, vilket ska ge ett konkret inflytande i bolagsstyrelser. Fackföreningarna kan och borde inte längre acceptera det begränsade inflytande som löntagarna f n har avseende arbetsmiljön.

FÖRETAGSDEMOKRATI

Mötet kräver vidare att LO tilldelas ökade resurser för att informera om och skapa kunskap bland medlemmar om vad företagsdemokrati egentligen innebär. Vidare anser man att pågående kontakter med SAF snarast måste leda till konkreta förhandlingar, som resulterar i avtal med helt annat innehåll än nu gällande samarbetsavtal. Till slut krävs ett avtal där löntagarna ges ett reellt inflytande i första hand avseende arbetsmiljön och personalpolitiken, men också avseende ekonomiska beslut som på olika sätt berör löntagarnas trygghet och arbetssituation.

Mulleledare på kurs i Åtvid för att lära barn naturvett



Överallt i markerna finns det intressanta saker att upptäcka för barn, t o m i en gammal torr trädstam. Ingegerd Elfström, Aby, berättar för blivande mulleledare om trädstammens hemligheter

Av alla inrapporterade tecken att döma har våren gjort sitt intåg i markerna. ÖC kan berätta om ytterligare ett värtecken. Ett av skogens lika underliga som sällsynta djur har i dagarna skyntat i Åtvidabergs omgivningar. Det är "mulle" som har ett litet finger med i spelet i det mesta som har med naturens skiftningar att göra. Under de närmaste veckorna har han särskilt mycket att bestyra. I dagarna startar nämligen ett stort antal skogsmulleskolor landet runt. Det är skolor för barn i åldrarna fem till sju år, där man försöker väcka barnens intressen för naturen. Vidare lär man barnen att förstå att handskas varsamt i naturen.

Men nu är det ju så att "mulle" inte hinner med att undervisa alla barn själv. Men det finns många frivilliga krafter till hans förfogande.

Vid trakten runt scoutgården Näbbetorp utanför Åtvidaberg kunde man vid veckoslutet se 20-talet damer från Linköping, Åtvidaberg, Överum och Valdemarsvik lekande på ängar, nyfiket studerande myror, kottar, blommor, fjärilar, djurspillning och mycket annat. Det var Östergötlands distrikt av Friluftsrådet som hade anordnat en veckoslutskurs för skogsmulleledare under erfaren ledning av Anne-Sofie Söderberg och Kerstin Gustavsson, Åtvidaberg och Ingegerd Elfström, Aby.

Anne-Sophie Söderberg berättar att glädjande nog är intresset för skogsmulleskolor mycket stort. I Åtvidaberg är redan 120 barn anmälda till den fem veckor långa skolan. Man har inte tillräckligt med ledare för att ta emot flera barn. Genom att ta tillvara barnens spontana och medfödda nyfikenhet på djur och natur leker man in kunskaper om naturvård, allemansrätt och nedskräpning.

— Det är absolut inte meningen att mulleskolorna skall vara någon slags barnpromenader eller barnpassning för stressade hemmafruar, säger fru Söderberg. Därför ges mulleledarna en metodik att arbeta efter. De bibringas en viss pedagogisk kunskap om hur man stimulerar barnens intresse genom lekar, naturstudier och promenader i markerna.

Att intresset för den här verksamheten hela tiden är i stigande är nog gott och väl, säger fru Söderberg. Men nog skulle det kunna bli ännu bättre. Jag tänker då på daghemsbarnen. Många gånger vet dagmamman och förskoleläraren lika litet som barnen om naturen. Det skulle vara önskvärt om också de ville gå på våra kurser. På det viset skulle både de och de barn de sköter kunna få ut mycket mer av exempelvis sina skogspromenader. Till nytta och nöje för alla parter.

27/4

Tjuvar stal för 15000 i Åtvidaberg

Ett inbrott förövades natten till onsdagen i Alléskolan i Åtvidaberg. Tjuvarna hade tagit sig in genom en taklucka och väl inne i lokalerna hade de brutit upp ett femtontal dörrar till olika skolsalar.

Bland det stuna var en TV-kamera med monitor, en skivspelare, en förstärkare, tre kassettspelare, en overheadprojektor, två högtalare, ett par hörlurar och ett 50-tal LP-skivor. Vidare har gärningsmännen varit inne och snokat i lärarum och andra utrymmen. Dock har man inte kunnat konstatera någon skadegörelse annat än på de uppbrutna dörrarna.

Det verkar som om man systematiskt gått igenom lokalerna och tagit saker som går lätt att avyttra. Värdet av det stulna och skadegörelsen beräknas till 15 000—20 000 kronor. Försäkringar täcker sannolikt beloppet. Något spår efter förövarna har man inte.

Åtvidsskyttar tränar för landslagsledare



Svenska skeetlandslagets ledare Lennart Standar instruerar Gösta Jonsson vid Örstorpsbanan utanför Åtvidaberg

Åtvids lokala jaktvårdsförening har under senare noterat ett stigande intresse för lerduveskytte (skeet). För att stimulera och öka detta intresse har föreningen under våren lanserat en del nyheter. För närvarande pågår en jaktskyttekurs under ledning av svenska skeetlandslagets ledare Lennart Standar, Söderköping. Vidare har man installerat en ny automatisk lerduvekastare.

I den pågående kursen, som i huvudsak är inriktad på lerduveskjutning, får deltagarna lära sig att handskas med jaktvapen, och de ges instruktion om hur man uppträder jägarmässigt i jakt och vid skyttetävlingar. Ett tjugotal skyttar, mest yngre, får sakkunnig undervisning av Lennart Standar.

Man har nyligen avslutat den teoretiska delen av kursen och på onsdagen inleddes de praktiska övningarna. Man brukar ju säga att entusiaster inom olika områden är ett släkte för sig. Det är inte utan att man håller med, när man fick se hur kursdeltagarna, trots ett intensivt ös-

regn, gick igenom station efter station på jaktskyttebanan i Örstorp en halvmil utanför Åtvidaberg. Och det med ett intresse som skulle ha hedrat en lärare av den gamla stammen.

På onsdagen skulle man egentligen ha provskjutit den nya automatiska kastmaskinen. Ett tekniskt fel förhindrade emellertid premiären. Men man räknar med att den skall vara helt intrimmad och klar till tävlingen Kopparjakten nästa söndag. Anläggningen beräknas kosta närmare 10 000 kr i färdigt skick. Någon risk att den kommer att stå outnyttjad föreligger inte av det stora intresset att döma.